



Heilige Geest en spiritualiteit

**Supplement bij de volwassen les
in de Sabbatschool
jan-feb-mrt 2017**

Inhoud:

1^e kwartaal 2017 – **Heilige Geest en spiritualiteit**

Les	onderwerp	blz.
1.	De Geest en het Woord	3
2.	De Heilige Geest werkt achter de schermen	9
3.	De goddelijkheid van de Heilige Geest	15
4.	De persoonlijkheid van de Heilige Geest	21
5.	De doop en vervulling met de Heilige Geest	27
6.	Vloeken zonder oorzaak	33
7.	Dienend leiderschap	39
8.	Jezus in de brieven van Petrus	45
9.	Wees jezelf	51
10.	De heilige geest, het Woord en gebed	57
11.	De Geest bedroeven en weerstaan	63
12.	Het werk van de Heilige Geest	70

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers. Kopierechten® bij Pacific Press® Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry**®

Contact: info@promiseministry.nl

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik.

Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten.

Dit document is niet voor verkoop.

1. De Geest en het Woord

Sabbatmiddag 31 december

Van kindsbeen af had Timotheüs de Schriften gekend. Godsdienst leefde bij hem thuis. De vroomheid van zijn leven thuis was... zuiver, verstandig en onbedorven door verkeerde gevoelens... Het Woord van God was het grondbeginsel wat Timotheüs leidde. Hij ontving zijn onderwijs, regel op regel, gebod op gebod, hier een beetje en daar een beetje. En de geestelijke kracht van deze lessen hield hem zuiver in het spreken en vrij van alle verderfelijke gevoelens. Zijn opvoeders in het gezin werkten met God samen in het opleiden van deze jonge man om de lasten te dragen die al op jonge leeftijd op hem zouden worden gelegd...

De lessen uit de Bijbel hebben een zedelijke en godsdienstige invloed op het karakter wanneer ze worden uitgewerkt in het praktische leven. Timotheüs leerde deze lessen en bracht ze in praktijk. Hij had geen speciale bijzondere talenten, maar zijn werk was waardevol want hij gebruikte zijn door God gegeven vermogens als toegewijde gaven in de dienst van God. Zijn verstandelijke kennis van de waarheid en van praktische vroomheid gaven hem aanzien en invloed. De Heilige Geest vond in Timotheüs een geest die gevormd en gekneet kon worden om een tempel voor de inwoning van de Heilige Geest te worden...

De jongeren zouden zich onder de leer van de Heilige Schrift moeten stellen en die in hun dagelijkse gedachten en ervaringen verweven. Dan zullen zij die eigenschappen bezitten die als de hoogste worden beschouwd in de hemel. Zij zullen zich in God verbergen en hun levens zullen getuigen van Zijn heerlijkheid.—*My Life Today*, p. 34.

De Bijbel is het lesboek en hij moet ijverig worden onderzocht – niet zoals we een boek onder vele boeken zouden lezen. Het moet voor ons het boek zijn dat voorziet in de behoeften van de ziel. Dit boek zal de man die het bestudeerd en gehoorzaamt wijs maken tot zaligheid. Net zoals voedsel het lichaam niet kan voeden tenzij het wordt gegeten en verteerd, zo kan het Woord van de levende God de ziel geen nut doen tenzij het wordt ontvangen als de leraar in hogere takken van onderwijs, als boven alle menselijke voortbrengselen, en tenzij zijn beginselen worden gehoorzaamd omdat het de wijsheid van God is.—*This Day With God*, p. 127.

Er moet nog veel kostbare waarheid aan het volk worden geopenbaard in deze tijd van gevaar en duisternis, maar het is Satans vastbesloten voornemen te verhinderen dat het licht van de waarheid schijnt in de harten van mensen. Als wij het licht willen hebben waarin voor ons is voorzien, dan zouden wij ons verlangen daarnaar moeten tonen door ijverig het Woord van God te onderzoeken. Kostbare waarheden die lang onduidelijk zijn geweest zullen worden geopenbaard in een licht dat hun heilige betekenis bekend zal maken, want God zal Zijn Woord verheerlijken, opdat het in een licht zal verschijnen waarin we het nog nooit hebben gezien. Maar degenen die zeggen de waarheid lief te hebben moeten hun krachten tot het uiterste inspannen, opdat zij de diepe dingen uit het Woord van God zouden begrijpen, zodat God verheerlijkt kan worden en Zijn volk gezegend en verlicht worden. U zou met

nederige harten, die onderworpen zijn door de genade van God, tot de taak moeten komen om de Schriften te onderzoeken, gewillig om iedere straal van goddelijk licht aan te nemen en te wandelen op de weg van heiligheid.—*Counsels on Sabbath School Work*, p. 25.

Zondag 1 januari: De Heilige Geest en Openbaring

Wij zouden de vraag kunnen stellen in onze Bijbel; waarom is het nodig dat Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes in de evangeliën, en waarom is het nodig dat de Handelingen van de apostelen en de verschillende schrijvers in de brieven, hetzelfde behandelen?

De Here gaf Zijn Woord precies op de manier dat Hij wilde dat het zou komen. Hij gaf het door verschillende schrijvers, met ieder een eigen persoonlijkheid, die echter dezelfde geschiedenis behandelen. Hun getuigenissen zijn samengebracht in één Boek en zijn als de getuigenissen in een groepsbijeenkomst. Zij geven de dingen niet in precies dezelfde stijl weer. Ieder heeft een eigen ervaring, en deze verscheidenheid verbreedt en verdiept de kennis die meegedeeld wordt om te voorzien in de behoeftes van verschillende geesten. De gedachten die worden uitgedrukt hebben geen vaste gelijkvormigheid, alsof het in een ijzeren mal is gegoten waardoor zelfs het luisteren monotoon wordt. In zo'n gelijkvormigheid zou er een verlies zijn van genade en onderscheidende schoonheid...

De Schepper van alle gedachten kan verschillende geesten raken met dezelfde gedachte, maar een ieder kan het op een verschillende manier uitdrukken, echter zonder tegenstrijdigheid. Het feit dat dit verschil bestaat zou ons niet moeten verbazen of verwarren. Het is zelden dat twee personen waarheid op precies dezelfde manier zien en uitdrukken. Elk van hen staat stil bij punten waarvoor zijn eigenschappen en opleiding hem geschikt hebben gemaakt om die op waarde te schatten. Het zonlicht dat op verschillende voorwerpen valt geeft die voorwerpen een verschillende tint.

Door de inspiratie van Zijn Geest gaf de Here Zijn apostelen waarheid om uitgedrukt te worden naargelang de ontwikkeling van hun geesten door de Heilige Geest.—*Selected Messages*, book 1, pp. 21, 22.

Gods Woord en Zijn werken bevatten de kennis van Hemzelf die Hij gepast heeft geacht om aan ons te openbaren. Wij kunnen de openbaring die Hij zo van Zichzelf heeft gegeven begrijpen. Maar het is met vreze en beving, en met een besef van onze eigen zondigheid, dat wij aan deze studie moeten beginnen, niet met het verlangen om te proberen God te verklaren, maar met het verlangen om die kennis te verkrijgen die ons in staat zal stellen om Hem meer overtuigend te dienen.

Laat niemand het wagen om God te verklaren. Menselijke wezens kunnen zichzelf niet verklaren, en hoe durven zij het dan te wagen om de Alwetende te verklaren? Satan staat gereed om zulke mensen verkeerde begrippen van God te geven.

Voor de nieuwsgierigen breng ik de boodschap dat God mij heeft opgedragen geen antwoorden te formuleren op de vragen van degenen die informeren naar dingen die niet zijn geopenbaard. De dingen die geopenbaard zijn zijn voor ons en onze kinderen. Verder dan dat mogen mensen niet proberen te gaan. Wij mogen niet proberen om te verklaren wat God niet heeft geopenbaard. Wij moeten de openbaring bestuderen die Christus, de Grote Leraar, ons heeft gegeven over het

karakter van God, en in die geest en woord en daad mogen wij Hem vertegenwoordigen voor diegenen die Hem niet kennen.—*Medical Ministry*, pp. 91, 92.

Maandag 2 januari: De Heilige Geest en inspiratie

De Bijbel is geschreven door geïnspireerde mensen, maar het is niet Gods manier van denken en uitdrukken. Het is die van de mensheid. God is niet als schrijver vertegenwoordigd. Mensen zeggen vaak dat zo'n uitspraak niet iets voor God is. Maar God heeft Zichzelf niet in woorden, in logica, in retoriek, voor berechting in de Bijbel geplaatst. De auteurs van de Bijbel waren Gods schrijvers, niet Zijn pen. Kijk naar de verschillende schrijvers.

Het zijn niet de woorden van de Bijbel die zijn geïnspireerd, maar de mannen waren geïnspireerd. Inspiratie werkt niet in op woorden of de uitdrukkingen van een man, maar op de man zelf, die, onder de invloed van de Heilige Geest, wordt vervuld met gedachten. Maar de woorden ontvangen de indruk van de individuele geest. De goddelijke geest wordt verspreid. De goddelijke geest en wil worden samengevoegd met de menselijke geest en wil, op deze wijze zijn de uitspraken van de mens het Woord van God.—*Manuscript 24*, 1886 (written in Europe in 1886).

Het was het werk van Christus om de mens te herstellen tot zijn oorspronkelijke toestand en hem door goddelijke kracht te genezen van de wonden en striemen gemaakt door de zonde. Het is het aandeel van de mens om door geloof beslag te leggen op de verdiensten van Christus en samen te werken met de goddelijke middelen in het vormen van een rechtvaardig karakter, zodat God de zondaar kan redden en tegelijk rechtvaardig zijn en Zijn rechtvaardige wet van blaam wordt gezuiverd.

De prijs die voor onze verlossing is betaald legt een grote verplichting op ieder van ons. Het is onze plicht om te begrijpen wat God van ons vraagt en wat Hij wil dat wij zijn...

God wordt geopenbaard in Zijn woord. "Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden."—*Fundamentals of Christian Education*, p. 430.

"Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden." Romeinen 15: 4.

Wij zeggen tot iedere ziel: Bestudeer uw Bijbel, zoals u dat nog nooit eerder hebt gedaan... Laat de bekrachtiging van waarheid uit menselijke monden komen, onder het ingeven van de Heilige Geest. Ik smeed iedereen om te waken en te bidden opdat zij niet in verzoeking komen.

Het werk dat in de wereld plaats vindt betekent veel voor ons allemaal. Het is nu net zoals het was toen de boodschap werd gegeven in de tijd van Noach en de uitnodiging gegeven werd aan iedereen die de ark binnen zouden gaan. Wij weten niet hoe spoedig de laatste waarschuwingsboodschap zal worden gegeven en onze gevallen vaststaan tot in eeuwigheid. Maar de Here is genadig en Hij geeft de uitnodiging: "Kom, want alle dingen zijn nu gereed." Lukas 14: 17.—*This Day With God*, p. 56.

Dinsdag 3 januari: De Heilige Geest en de waarachtigheid van de Bijbel

Het is de zonde die ons denken verduistert en onze opmerkingsgave benevelt. Als de zonde uit onze harten weggewassen wordt, zal het licht van de kennis van Gods heerlijkheid in het aangezicht van Jezus Christus Zijn woord verlichten, en wij zullen weerkaatst in de natuur Hem meer en meer zien als "barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw." Exodus 34:6.

In Zijn licht zullen wij het licht zien, totdat verstand en hart en ziel vernieuwd zijn naar het beeld van Zijn Heiligheid.

Voor wie zo beslag leggen op de goddelijke verzekeringen van Gods woord, zijn er wonderbare mogelijkheden. Voor hen liggen uitgebreide velden waarheid, rijke bronnen van macht. Heerlijke dingen zullen geopenbaard worden. Voorrechten en plichten die zij zelfs niet in de Bijbel vermoed hadden, zullen kenbaar gemaakt worden. Allen die in het pad van nederige gehoorzaamheid wandelen en aan Zijn doel beantwoorden, zullen meer en meer het woord van God leren kennen.

Laat de student de Bijbel als zijn gids nemen en stevig staande blijven voor het beginsel, en hij kan tot iedere bereikbare hoogte streven. Al de filosofieën van menselijke aard hebben geleid tot verwarring en schaamte als God niet erkend werd als alles in allen. Maar het onschatbare geloof, door God geïnspireerd, deelt kracht en adeldom van karakter mee. Wanneer Zijn goedheid, Zijn genade en Zijn liefde overdacht worden, zal de waarheid klaarder en steeds klaarder worden begrepen en de wens naar zuiverheid van hart en klaarheid van denken zal hoger en heiliger worden. De ziel die in de pure atmosfeer van een heilig denken verkeert, wordt veranderd in de omgang met God door de studie van Zijn woord. Waarheid is zo groot, zo verrijkend, zo diep, zo breed, dat het eigen ik uit het oog wordt verloren. Het hart wordt verzacht en onderworpen in nederigheid, vriendelijkheid en liefde. – *De Weg tot Gezondheid, blz. 278*

Jezus... zegt: "Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid." Johannes 17: 19. "Uw woord is de waarheid." Wij moeten dus bekend worden met het Woord van God, het bestuderen en in de praktijk brengen... Wij verloochenen Jezus Christus als Degene die de zonden van de wereld wegneemt als wij, na het aannemen van de waarheid, de heiligende effecten van de waarheid op onze eigen karakters niet laten zien aan de wereld. Wij zijn geen betere mannen en vrouwen als we niet vriendelijker, meer medelijdend, beleefder en meer vol van genegenheid en liefde zijn. Als we niet die liefde naar anderen openbaren die Jezus naar deze wereld bracht op Zijn missie van barmhartigheid, zijn we geen getuigen voor de wereld van de kracht van Jezus Christus.— *That I May Know Him, p. 306.*

Woensdag 4 januari: De Heilige Geest als Leraar

Nicodemus kwam tot de Here denkend dat hij een lang twistgesprek met Hem kon beginnen over punten van minder belang, maar Jezus legde de eerste beginselen van de waarheid bloot en liet Nicodemus zien dat zijn belangrijkste behoefte nederigheid van hart, een ontvankelijke geest en een nieuw hart was, en dat als hij het koninkrijk van God zou binnengaan, hij opnieuw geboren moest worden... Het verbaasde Nicodemus dat Christus op die manier met hem sprak en dat Hij geen rekening hield met zijn positie als leider in Israël en hij was niet bereid de waarheid aan te nemen en hij antwoordde Christus met woorden vol sarcasme. "Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren

worden?" Hij onthulde net als velen het feit dat wanneer de snijdende waarheid aan het verstand wordt gebracht, de natuurlijke mens de zaken van de Geest van God niet ontvangt. Er is niets in hen dat reageert op geestelijke zaken, want geestelijke zaken moeten geestelijk worden onderscheiden. Maar hoewel Nicodemus Zijn woorden niet begreep, werd Jezus niet ongeduldig of ontmoedigd, maar probeerde zijn uitspraak van waarheid nog te verduidelijken. In ernstige, rustige waardigheid herhaalde Jezus Zijn woorden op een manier die hem zou overtuigen van hun goddelijke waarheid: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden."—*Counsels on Sabbath School Work*, p. 65.

Heeft God niet gezegd dat Hij de Heilige Geest zal geven aan hen die Hem daarom vragen? En is deze geest niet een werkelijke, waarachtige en echte gids? Sommige mensen lijken bang om God op Zijn woord te geloven alsof dat aanmatigend voor hen zou zijn. Zij bidden dat de Here ons zal onderwijzen en toch zijn ze bang geloof te schenken aan het toegezegde woord van God en te geloven dat we door Hem worden onderwezen. Zolang we nederig tot onze hemelse Vader komen, met een geest om te leren, gewillig en verlangend om onderwezen te worden, waarom zouden wij dan twijfelen aan Gods vervulling van Zijn eigen belofte? U moet nog geen moment aan Hem twijfelen en Hem daardoor oneer aandoen. Wanneer u ernaar gestreefd hebt om Zijn wil te leren kennen, is uw aandeel in de uitwerking met God te geloven dat u wordt geleid en gezegend in het doen van Zijn wil. Wij kunnen onszelf wantrouwen voor het geval we Zijn onderwijzing verkeerd uitleggen, maar maak zelfs dat een onderwerp van gebed, en vertrouw Hem, vertrouw Hem nog steeds ten volle dat Zijn Heilige Geest u zal leiden om Zijn plannen en de werking van Zijn voorzienigheid juist uit te leggen.—*Letter 35, 1893*.

Wij gaan niet ver genoeg in onze zoektocht naar waarheid. Iedere ziel die gelooft in tegenwoordige waarheid zal op het punt gebracht worden waar hem gevraagd wordt een reden te geven voor de hoop die in hem is. Het volk van God zal geroepen worden om voor koningen, vorsten, heersers en de grote mannen van de aarde te staan, en zij moeten weten dat zij weten wat waarheid is. Zij moeten bekeerde mannen en vrouwen zijn. God kan u in één moment meer leren door Zijn Heilige Geest dan u zou kunnen leren van de grote mannen van de aarde. Het universum ziet toe op de strijd die op de aarde gaande is. Tegen een oneindige prijs heeft God voor ieder mens voorzien in een gelegenheid om dat te weten wat hem wijs zal maken tot zaligheid. Hoe begerig zien engelen toe om te zien wie er van deze gelegenheid gebruik zal maken! Wanneer er een boodschap wordt gebracht bij Gods volk, zouden zij daartegen niet in opstand moeten komen, zij zouden naar de Bijbel moeten gaan en het vergelijken met de wet en het getuigenis, en als het deze toets niet doorstaat, is het niet waar. God wil dat onze geest zich verruimt. Hij verlangt ernaar Zijn genade op ons te plaatsen. Wij mogen iedere dag een feestmaal van goede dingen hebben, want God kan heel de schat van de hemel voor ons openen.—*Review and Herald*, February 18, 1890.

Donderdag 5 januari: De Heilige Geest en het Woord

De juwelen van waarheid liggen verspreid over het veld van openbaring, maar ze zijn begraven onder menselijke overlevering, onder de woorden en geboden van mensen, en de wijsheid van de hemel is zo goed als genegeerd. Satan is erin geslaagd de wereld te laten geloven dat de woorden en prestaties van mensen heel erg belangrijk zijn. Er zijn nog aderen van waarheid die nog ontdekt moeten worden, maar geestelijke dingen worden geestelijk verstaan. Een vers uit de Schrift zal een sleutel blijken waarmee andere delen worden ontsloten, en op deze manier wordt licht geworpen op de verborgen betekenis van het woord. Door het vergelijken van verschillende verzen over hetzelfde onderwerp, door hun aspecten te bezien vanuit alle hoeken, zal de ware betekenis van de Schrift naar voren komen.—*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 437.

Terwijl Hij op aarde de mensen onderwees, richtte Jezus de geest van het volk op het Oude Testament. Hij sprak tot de joden: "Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen." Johannes 5:39

In deze tijd bestonden alleen nog maar de boeken van het Oude testament. Opnieuw zei de Zoon van God: "Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren." En Hij voegde eraan toe: "Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen." Lucas 16:29,31

Christus gaf de ceremoniële wet. Ook nadat deze niet langer van kracht was, hield Paulus deze wet aan de joden voor in haar ware positie en betekenis, waarbij hij de plaats van deze wet in het verlossingsplan, en de verhouding ervan ten opzichte van het werk van Christus aantoonde; en de grote apostel noemt deze wet heerlijk, waardig aan de goddelijke Wetgever. De plechtige dienst in het heiligdom was een type van de grote waarheden die in latere geslachten geopenbaard zouden worden. De wolk van wierook die opsteeg met de gebeden van Israël, was een beeld van Zijn gerechtigheid waardoor alleen de gebeden van de zondaar door God aanvaard kunnen worden; het bloedend offer op het brandofferaltair wees op een Verlosser die komen zou; en vanuit het heilige der heiligen was het bewijs van Gods aanwezigheid zichtbaar. Zo werd in tijden van duisternis en afval het geloof levend gehouden in de harten der mensen tot de tijd aanbrak waarop de beloofde Messias komen zou.

Jezus was het licht van Zijn volk - het Licht der wereld - eer Hij in menselijke gedaante naar de aarde kwam. De eerste lichtstraal die het duister, waarin de wereld zich door de zonde bevond, verlichtte, was afkomstig van Christus. Van Hem komt elke straal van hemels licht waardoor de bewoners van de wereld worden verlicht. In het verlossingsplan is Christus de Alfa en de Omega - de Eerste en de Laatste. — *Patriarchen en Profeten*, blz. 331

In elke eeuw is er een nieuwe ontwikkeling van de waarheid, een boodschap van God aan de mensen in die generatie. De oude waarheden zijn alle van belang; nieuwe waarheden staan niet los van de oude, maar ontvouwen deze. Pas als oude waarheden begrepen worden, kunnen wij de nieuwe verstaan. Toen Christus aan zijn discipelen de waarheid van zijn opstanding wilde openbaren, begon Hij bij Mozes en de profeten, en legde hun uit wat in al de Schriften op Hem betrekking had. (Luc.

24: 27). Maar het licht dat straalt in het ontvouwen van de waarheid verheerlijkt het oude. Wie het nieuwe verwerpt of veronachtzaamt, bezit niet werkelijk het oude. Voor hem verliest het zijn vitale kracht en wordt het een levenloze vorm. –*Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 70*

Vrijdag, 6 januari: Voor verdere bestudering

Het Grote Conflict, De Bijbel een bron van veiligheid, blz. 422-427

2. De Heilige Geest werkt achter de schermen

Sabbatmiddag 7 januari

Het is de heerlijkheid van het evangelie dat het gefundeerd is op het beginsel van het herstellen van het beeld van God in het gevallen mensdom door een voortdurende demonstratie van goedgunstigheid. Dit werk begon in de hemel. Daar besloot God om menselijke wezens onmiskenbare bewijzen te geven van de liefde waarmee Hij hen beschouwde. Hij heeft de wereld zo lief "gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes 3:16.

De Godheid was bewogen met medelijden voor het mensdom en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gaven Zichzelf voor de uitwerking van het verlossingsplan.—*Counsels on Health, p. 222.*

De Heilige Geest is de Vertegenwoordiger van Christus, maar Hij is ontdaan van de persoonlijkheid van de mens en is daarvan onafhankelijk. Omdat Christus de menselijke natuur bezat, kon Hij persoonlijk niet overal tegelijk zijn. Daarom was het in hun belang dat Hij naar de Vader zou gaan en de Geest zou zenden als zijn opvolger op aarde. Niemand zou dan enig voordeel hebben als gevolg van de plaats waar hij zou wonen of door persoonlijk contact met Christus. Door de Geest zou de Heiland voor allen bereikbaar zijn. In deze betekenis zou Hij dichterbij hen zijn dan wanneer Hij niet naar de hemel was gegaan. –*Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 556.*

Zij die anderen onderwijzen zouden God moeten bidden om hen te vervullen met Zijn Geest en hen in staat te stellen Christus te verhogen als de enige hoop voor zondaren. Bloemrijke toespraken, aangename verhaaltjes of misplaatste anekdotes overtuigen de zondaar niet. Mensen luisteren naar zulke woorden zoals naar een aangenaam liedje. De boodschap die de zondaar moet horen is: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Johannes 3: 16. Het aannemen van het evangelie hangt niet af van geleerde getuigenissen, welbespraakte toespraken of diepe argumenten, maar van zijn eenvoud en zijn toepasselijkheid voor hen die hongerden naar het brood des levens.

Het is de werkzaamheid van de Heilige Geest waardoor de bediening van het woord effectief wordt gemaakt. Wanneer Christus spreekt door de prediker, maakt de Heilige Geest de harten van de luisteraars gereed om het woord te ontvangen. De Heilige Geest is geen dienaar, maar een heersende macht. Hij maakt dat de waarheid schijnt in de geesten en Hij spreekt door iedere overdenking waar de

prediker zichzelf overgeeft aan de goddelijke werking. Het is de Geest die de ziel omringt met een heilige atmosfeer en tot de onboetvaardigen spreekt door waarschuwendende woorden en hen wijst op Hem die de zonden van de wereld wegneemt.—*Gospel Workers*, p. 155.

Zondag 8 januari: De ongrijpbaarheid van de Heilige Geest

Iemand is misschien niet in staat om de juiste tijd of plaats van zijn bekering aan te geven of alle omstandigheden, waaronder het bekeringsproces zich afspeelde, helemaal na te gaan, maar dat wil niet zeggen dat hij niet bekeerd is. Christus zei tegen Nicodemus: "De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat: zó is een ieder, die uit de Geest geboren is." Johannes 3: 8. De wind is onzichtbaar. Toch zijn de gevolgen van de wind duidelijk zichtbaar en voelbaar. Op deze wijze werkt de Geest van God in het menselijk hart. Die regenererende kracht, die geen menselijk oog kan zien, doet in de mens nieuw leven ontstaan: een nieuw wezen wordt geschapen naar het beeld van God. Het werk van de Geest gebeurt in stilte en het gaat onmerkbaar, maar de gevolgen zijn overduidelijk. Wanneer het hart vernieuwd is door Gods Geest, zal het leven van dat feit blijken geven. Hoewel we zelf niets kunnen doen om onze harten te veranderen en onszelf in overeenstemming te brengen met God; hoewel we in geen enkel opzicht op onszelf of onze eigen goede werken moeten vertrouwen, zal toch ons leven openbaren of de genade van God in ons woont. In ons karakter, in onze gewoonten, in wat we nastreven zal verandering zichtbaar zijn. Er zal een duidelijk en onbetwistbaar contrast zijn tussen wat geweest is en wat is. Het karakter wordt niet geopenbaard in goede daden of wandaden, die af en toe verricht worden, maar in de tendens die blijkt uit onze woorden en daden van elke dag. — *De Weg naar Christus*, blz. 55

De Schriften zijn een geweldig middel in het veranderen van het karakter. Christus bad: "Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid." Johannes 17:17. Als het wordt bestudeerd en gehoorzaamd werkt het Woord van God in het hart en onderwerpt het iedere onheilige eigenschap. De Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde en het geloof dat opspringt in het hart werkt door de liefde voor Christus, ons in overeenstemming brengend aan Zijn wil naar lichaam, ziel en geest.

Iemand ziet zijn gevaar. Hij ziet dat hij een verandering van karakter en een verandering van hart nodig heeft. Hij is geraakt, zijn angstgevoelens worden gewekt. De Geest van God werkt in hem en met vreze en beving werkt hij voor zichzelf. Hij onderzoekt om zijn karakterfouten te ontdekken en te zien wat hij kan doen om de noodzakelijke verandering in zijn leven tot stand te brengen... Hij belijdt zijn zonden aan God, en als hij iemand heeft benadeeld belijdt hij het verkeerde aan degene die hij heeft benadeeld... hij handelt in overeenstemming met de werking van de Heilige Geest en zijn bekering is echt.—*In Heavenly Places*, p. 21.

Het is iets heel anders in algemene zin te geloven in het werk van de Heilige Geest als zijn werk te aanvaarden als Iemand die oproept tot bekering. Velen voelen dat zij van God vervreemd zijn en beseffen dat zij gebonden zijn aan hun eigen-ik en aan de zonde. Zij spannen zich in om zich te veranderen, maar zij kruisigen hun eigen-ik niet. Zij geven zich niet volledig over in handen van Christus en zoeken niet

naar Gods kracht om zijn wil te doen. Zij willen zich niet naar Gods gelijkenis laten vormen. Zij erkennen in algemene zin hun onvolkomenheid, maar geven hun specifieke zonden niet op. Met elke verkeerde daad krijgt de oude zelfzuchtige natuur nieuwe kracht.

De enige hoop voor deze mensen is dat zij de waarheid van Christus' woorden aan Nicodemus beseffen: "Gij moet wederom geboren worden." - "Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien." (Joh. 3:7,3). – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 22*

Maandag 9 januari: De Heilige Geest bij de Schepping

Mensen met het grootste verstand kunnen de geheimenissen van Jehova zoals ze worden geopenbaard in de natuur niet begrijpen. De goddelijke inspiratie stelt vele vragen die de meest diepzinnige geleerde niet kan beantwoorden. Deze vragen werden niet gesteld opdat wij ze zouden beantwoorden, maar om onze aandacht te vestigen op de grote geheimenissen van God en ons te leren dat onze wijsheid beperkt is, dat er in de omgeving van ons dagelijkse leven veel dingen zijn die boven het begrip van sterfelijke geesten gaan en dat de oordelen en voornemens van God niet ontdekt kunnen worden. Zijn wijsheid is ondoorgrondelijk.

Sceptici weigeren in God te geloven omdat zij met hun sterfelijke geest de oneindige kracht niet kunnen begrijpen waarmee Hij Zichzelf openbaart aan de mensen. Maar God moet eerder erkend worden van wat hij niet openbaart van Zichzelf dan van wat open is voor ons beperkte begrip. Zowel in goddelijke openbaring en in de natuur heeft God geheimenissen aan de mens gegeven om hun geloof op te wekken. Dit moet zo zijn. Wij kunnen altijd blijven zoeken, altijd blijven vragen, altijd blijven leren en toch is er daarbuiten nog een oneindigheid.

"Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten, of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal? Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen?" Jesaja 40: 12,13.— *Testimonies for the Church, vol. 8, p. 261.*

Net zoals de goddelijke gave – de kracht van de Heilige Geest – werd gegeven aan de discipelen, zo zal het ook nu gegeven worden aan allen die op de juiste manier vragen. Alleen deze kracht kan ons wijs maken tot zaligheid en geschikt maken voor de hemel. Christus wil ons een zegen geven die ons heilig zal maken. "Deze dingen heb Ik tot u gesproken," zegt Hij, "opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden." Johannes 15: 11. Blijdschap in de Heilige Geest is gezondheid brengende, leven gevende blijdschap. Door ons Zijn Geest te geven, geeft God ons Zichzelf, en maakt Hij Zichzelf een bron van goddelijke invloeden om gezondheid en leven te geven aan de wereld.

Terwijl God zo overvloedig Zijn gaven aan u geeft, bedenk dan dat het is opdat u ze terug kunt geven aan de Schenker, vermenigvuldigd doordat ze worden gedeeld. Breng in het leven van anderen licht en blijdschap en vrede. Elke dag hebben wij de tuchtiging nodig van verootmoediging van onszelf, opdat wij bereid zullen zijn om de hemelse gave te ontvangen, niet om het te vergaren, niet om Gods kinderen te beroven van Zijn zegeningen, maar om het in al zijn rijke volheid aan anderen te geven. Wanneer hebben wij meer behoefte dan nu aan een hart dat open is om te

ontvangen, als het ware smachtend van verlangen om te delen?—*Testimonies for the Church*, vol. 7, p. 273.

Dinsdag 10 januari: De Heilige Geest en het heiligdom

Het gebed is het door de hemel verschaft middel tot succes in de strijd tegen de zonde en voor de ontwikkeling van het karakter. De goddelijke invloed die komt in antwoord op het gebed, zal dat in de ziel van de smekeling tot stand brengen, waarvoor hij pleit. Om vergeving van zonden, om de Heilige Geest, om een christelijke natuur, om wijsheid en kracht ten einde Zijn werk te doen, om elke gave die Hij beloofd heeft, mogen we bidden; en de belofte luidt: „Gij zult ontvangen.”

Toen Mozes met God op de berg was, aanschouwde hij het voorbeeld van dat wonderde bouwwerk waar God wilde vertoeven. Het is op de berg met God — in de stilte van het gebed — dat we Zijn heerlijk ideaal voor de mensheid mogen overdenken. In alle tijden heeft God door middel van deze gemeenschap met de hemel Zijn plannen voor Zijn kinderen uitgewerkt, door geleidelijk voor hun geest de leerstellingen der genade te ontvouwen. — *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 410

De Here gaf belangrijke lessen aan Zijn volk in alle tijden toen Hij aan Mozes op de berg instructies gaf voor de bouw van de tabernakel. In dat werk eiste Hij volmaaktheid in ieder detail. Mozes was bekwaam in al de kennis van de Egyptenaren, Hij had een kennis van God en Gods bedoelingen waren aan hem geopenbaard in visioenen, maar hij kon niet graveren en borduren.

Israël was heel de tijd in gevangenschap geweest in Egypte en hoewel er vindingrijke mannen onder hen waren, hadden zij geen onderricht gehad in de ongewone kunsten die nodig waren voor de bouw van de tabernakel. Zij wisten hoe ze stenen moesten maken, maar zij wisten niet hoe ze met zilver en goud moesten werken. Hoe moest dat werk worden gedaan? Wie was ertoe in staat? Dit waren vragen waar Mozes zich zorgen om maakte.

Toen legde God Zelf uit hoe het werk tot stand zou komen. Hij wees de personen die Hij wilde met name aan om een bepaald werk te doen. Bezaleël zou de architect zijn. Deze man was van de stam Juda - een stam die God graag wilde eren.

“Daarna sprak de HEERE tot Mozes: Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten.

En Ik, zie, Ik heb Aholiab, de zoon van Ahisamach, uit de stam Dan, aan hem toegevoegd. En in het hart van ieder die vakkundig is, heb Ik wijsheid gegeven zodat zij alles kunnen maken wat Ik u geboden heb.” Exodus 31:1-6

De aardse tabernakel moest volmaakt zijn in al zijn onderdelen en het moest in ieder kleinste detail als het voorbeeld in de hemel zijn teneinde het hemelse voor te kunnen stellen. Zo is het ook met de karakters van degenen die uiteindelijk aangenomen worden in het oog van de hemel.—*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, pp. 59, 60.

Woensdag 11 januari: De Heilige Geest in het verheerlijken van Jezus Christus

De Trooster wordt "de Geest der waarheid" genoemd. Het is zijn werk de waarheid te omschrijven en te verdedigen. Hij woont eerst in het hart als de Geest der waarheid en wordt op deze wijze de Trooster. In de waarheid schuilt troost en vrede. Werkelijke vrede of troost is in de leugen niet te vinden. Satan krijgt macht over de geest door onjuiste theorieën en overleveringen. Door de mens valse maatstaven voor te houden, misvormt hij het karakter...

De Heilige Geest was de grootste van alle gaven die Hij van Zijn Vader kon vragen voor de verheffing van Zijn volk. De Geest zou gegeven worden als een wederbarende kracht. Zonder deze kracht zou het offer van Christus geen waarde hebben gehad. De macht van het kwaad was door de eeuwen heen sterker geworden en de onderwerping van de mens aan deze satanische gevangenschap was verbazingwekkend. De zonde kon alleen weerstaan en overwonnen worden met de hulp van de derde Persoon van de Godheid die niet met beperkte kracht, maar in de volheid van goddelijke macht zou komen. De Geest bekrachtigt wat door de Verlosser der wereld is bewerkt. Door de Geest wordt het hart gereinigd. Door de Geest heeft de gelovige deel aan de goddelijke natuur. Christus heeft Zijn Geest gegeven als een goddelijke macht om alle geërfde en aangekweekte neigingen tot het kwaad te overwinnen en Zijn eigen karakter op de gemeente te drukken.

Jezus had van de Geest gezegd: "Hij zal Mij verheerlijken." De Heiland was gekomen om de Vader te verheerlijken door het openbaren van Zijn liefde. Zo zou de Geest Christus verheerlijken door Zijn genade aan de wereld te openbaren. Gods beeld moet in de mens worden hersteld. de eer van God en van Christus zijn betrokken in het volmaken van het karakter van Zijn volk. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 560*

Christus heeft beloofd, dat Hij ons de Trooster zou zenden, wiens taak het is, het koninkrijk van God in onze ziel te vestigen. Wanneer er zo in overvloed is voorzien in barmhartigheid, genade en vrede, waarom gedragen mensen zich dan, alsof zij de waarheid als een knellend juk beschouwen? Dat komt, omdat ons hart dan nooit geproefd en gezien heeft, dat de Heer goed is. Sommigen denken, dat de waarheid van het Woord van God een keten is. Maar het is de waarheid die mensen vrijmaakt. Wanneer de waarheid u daarom vrij zal maken, zult gij waarlijk vrij zijn. De waarheid maakt scheiding tussen de mens en zijn zonden, zijn overgeërfde en zijn zelf gevormde neigingen tot verkeerd doen. De ziel die de liefde van Christus koestert, is vol vrijheid, licht en vreugde. In die ziel bestaat geen verdeeldheid van gedachten. De hele mens hunkert naar God. Hij gaat niet tot de mens om zijn plicht te leren kennen, maar tot Christus, de bron van alle wijsheid. Hij onderzoekt het Woord van God, zodat hij kan ontdekken, naar welke maatstaf hij zich moet richten. – *Christus Weerspiegelen, blz. 113*

Donderdag 12 januari: De Heilige Geest en Christus

De discipelen zouden dezelfde macht hebben als Jezus om alle ziekte en kwaal onder het volk te genezen. Door in Zijn naam lichamelijke kwalen te genezen, zouden zij getuigen van Zijn macht om de ziel te genezen. Een nieuwe gave werd hen beloofd. De discipelen moesten onder andere volken prediken en zij zouden macht ontvangen om andere talen te spreken. De apostelen en die bij hen waren

hadden niet gestudeerd maar door de uitstorting van de Geest op het Pinksterfeest werd hun taal, hetzij in hun eigen spraak of in een vreemde taal, zuiver, eenvoudig en juist, zowel in woord als in uitspraak.

Zo gaf Christus Zijn discipelen hun opdracht. Hij trof alle voorzieningen voor de vooruitgang van het werk en nam de verantwoordelijkheid voor succes op Zichzelf. Zolang zij Zijn woord zouden gehoorzamen en samen met Hem zouden werken, konden zij niet falen. Ga heen naar alle volken, had Hij geboden. Ga naar de verste delen van de bewoonde aarde en weet dat Ik daar zal zijn. Werk met geloof en vertrouwen want nooit zal Ik u verlaten.

De opdracht van de Heiland aan de discipelen geldt voor alle gelovigen en omvat allen die in Christus geloven tot het einde van de wereld. Het is een grote fout te menen dat het werk om zielen te redden alleen rust op de ingezegende predikant. Aan allen die door God zijn geïnspireerd is het evangelie toevertrouwd. Allen die het leven van Christus hebben ontvangen moeten werken voor de zaligheid van hun medemensen. De kerk is voor dit doel gesticht en ieder die zich daarbij aansluit verplicht zich een medewerker van Christus te worden. – *Jezus de Wens der Eeuwen, 683, 684.*

Wanneer u de Geest van Christus — de Geest van onzelfzuchtige liefde en arbeid voor anderen — hebt ontvangen, zult u groeien en vrucht dragen. De gaven van de Geest zullen in uw karakter rijpen. Uw geloof zal toenemen, uw overtuiging zal zich verdiepen, uw liefde zal volmaakt zijn. U zult meer en meer de gelijkenis van Christus weerkaatsen in alles wat zuiver, edel en lieflijk is.

“De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Gal. 5:22,23). Deze vrucht vergaat nooit, maar zal naar haar aard een oogst dragen tot in het eeuwige leven...

Christus wacht met hunkerend verlangen op de openbaring van Zichzelf in zijn gemeente. Wanneer het karakter van Christus in zijn volk volmaakt zichtbaar is, zal Hij komen om hen op te eisen als zijn eigendom.

Het is het voorrecht van iedere christen niet alleen uit te zien naar de komst van onze Here Jezus Christus, maar deze ook te verhaasten. (2 Petr. 3:12). Wanneer allen die zijn naam belijden, vrucht zouden dragen tot zijn eer, hoe spoedig zou dan het zaad van het evangelie in heel de wereld zijn gezaaid! De laatste grote oogst zou rijp zijn en Christus zou komen om het kostbare graan te oogsten. – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 34.*

De Bijbel mag nooit bestudeerd worden zonder gebed. Voordat wij de Bijbel openen, moeten we vragen om de verlichting van de Heilige Geest. En deze zal ons worden gegeven... Jezus zal ook ons zien in de verborgen plaatsen van gebed, als wij Hem om licht vragen, om te weten wat waarheid is. De engelen uit de wereld van het licht zullen hen bijstaan, die met een nederig hart om goddelijke leiding vragen.

De Heilige Geest verhoogt en verheerlijkt de Zaligmaker. Het is Zijn werk ons Christus, de zuiverheid van Zijn gerechtigheid en het grote heil dat wij door Hem kunnen ontvangen, voor te houden. Jezus zegt: “Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen.” Johannes 16:14. De Geest der waarheid is de enige doeltreffende leraar van de goddelijke waarheid. Van hoeveel waarde moet God de mensheid hebben geacht, dat Hij Zijn Zoon gaf om voor de mensen te sterven en dat Hij Zijn Geest geeft om de mens te onderwijzen en om als zijn voortdurende Gids te dienen. – *De Weg naar Christus, blz. 89*

Vrijdag 13 januari: Voor verdere bestudering

Selected Messages, book 1, "Danger of Light Becoming Darkness," pp. 133–135.

3. De goddelijkheid van de Heilige Geest

Sabbatmiddag, 14 januari

We moeten beseffen dat de heilige Geest net zo goed een persoon is als God een persoon is ...

De Heilige Geest heeft een persoonlijkheid, anders zou Hij geen getuigenis kunnen afgeven aan onze geest en met onze geest dat we kinderen van God zijn. Hij moet ook een goddelijk persoon zijn, anders zou Hij de geheimen die verborgen liggen in de gedachten van God niet kunnen doorvorsen.

De Heilige Geest is een vrij, werkend en onafhankelijk agent. De God des hemels gebruikt Zijn Geest zoals Hem belieft; en menselijk verstand, menselijke oordelen en menselijke methoden kunnen net zo min grenzen stellen aan de werking van de Geest, of voorschrijven door welk kanaal het zal werken, dan zij dat kunnen zeggen aan de wind: "Ik gebied je alleen in een bepaalde richting te waaien en je op zo en zo een manier te gedragen."

Vanaf het begin heeft God gewerkt doormiddel Zijn Heilige Geest door menselijke instrumenten voor de voltooiing van Zijn doel ten gunste van het gevallen ras... Dezelfde kracht die de patriarchen heeft ondersteund, die Kaleb en Jozua geloof, vertrouwen en moed gaf, en die het werk in de apostolische kerk effectief heeft gemaakt, heeft Gods trouwe kinderen in elke opeenvolgend tijdperk ondersteund.

De Heilige Geest was de hoogste van alle gaven die Hij [Jezus] bij de Vader kon vragen voor de verheffing van Zijn volk. De Geest zou gegeven worden als een vernieuwend element en zonder dit zou het offer van Christus geen nut hebben. De kracht van het kwaad had zich gedurende de eeuwen sterk gemaakt en de onderwerping van de mens aan deze satanisch gevangenschap was onvoorstelbaar. Zonde kon allen weerstaan en overwonnen worden door de machtige werking van de derde persoon van de godheid, die zou komen met geen matige energie, maar in de volheid van goddelijke kracht.

De heilige geest is een effectieve helper in het herstellen van het beeld van God in de menselijke ziel. — *The Faith I Live By*, p. 52.

Het volk bezat grotendeels dezelfde geest. Ze drongen binnen op het terrein van het geweten van anderen, en veroordeelden elkaar op punten, die alleen de ziel en God aangingen. Met het oog op deze atmosfeer en praktijken zei Jezus: "Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt." Dat betekent: stel uzelf niet als maatstaf. Maak uw mening, uw plichtsopvatting, uw Schriftuitleg niet tot criterium voor anderen. En veroordeel hen niet in uw hart, wanneer zij niet aan uw ideaal voldoen. Bekritiseer anderen niet, terwijl u alleen maar gist naar hun motieven en een oordeel over hen uitspreekt.

"Oordeel daarom in geen enkel opzicht voor *de* tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de overleggingen van het hart openbaar maken" (I Korinthe 4: 5). Wij kunnen het hart niet lezen. Omdat we zelf vol fouten zitten, zijn we niet bevoegd en in staat om anderen te berechten.

Begrensde mensen kunnen alleen op grond van uiterlijke omstandigheden oordelen. Aan Hem alleen, die de geheime oorsprong van het handelen kent en die teder en medelevend optreedt, komt het toe, om over de zaak van iedere ziel te beslissen. – *Gedachten van de berg der zaligsprekingen, hfdst Niet oordelen, maar doen*

Zondag 15 januari: De Heilige geest en God

Naderhand bedroefden Ananias en Saffira de Heilige Geest door toe te geven aan gevoelens van hebzucht. Zij kregen berouw over de gedane belofte en verloren spoedig de weldadige invloed van de zegen, die hun harten had verwarmd met een verlangen om grote dingen te doen ten behoeve van de zaak van Christus. Zij dachten dat zij overijld hadden gehandeld en dat ze hun besluit nog eens moesten overwegen. Zij bespraken de zaak nog eens en besloten hun gelofte niet na te komen. Zij zagen evenwel dat degenen die afstand deden van hun bezittingen om daarmee de noden van hun arme broeders te lenigen, in de kring der gelovigen zeer gewaardeerd werden; en zich uiteindelijk schamend om hun broeders te laten weten, dat hun zelfzuchtige harten zich datgene niet wilden ontzeggen wat ze God plechtig hadden toegezegd, besloten ze weloverwogen hun bezittingen te verkopen en te doen alsof ze de hele opbrengst in het algemene fonds stortten, doch in werkelijkheid een groot deel voor zichzelf te houden. Op deze wijze wilden ze zich een levensonderhoud uit de gemeenschappelijke voorraad verzekeren en tegelijkertijd de hoge achting van hun broeders verwerven.

Maar God haat huichelarij en leugens. Ananias en Saffira pleegden bedrog in hun overeenkomst met God. Zij logen tegen de Heilige Geest, en hun zonde werd met een snel en vreselijk oordeel gestraft. – *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 7: Een waarschuwing tegen huichelarij*

Laten zij die plechtig hebben beloofd het werk van God te doen, niet terugkomen op hun beloften en terughouden dat wat hen gegeven is. Zij die de verantwoordelijkheid van het herroepen van de eed die zij God gedaan hebben, op zich genomen hebben, denken dat ze iets kunnen doen waarover zij geen verantwoording zullen moeten afleggen in de dag van de eindbeslissingen. De raadgeving van mensen die in deze tijd adviseren dat middelen het werk van God onthouden kunnen worden en geïnvesteerd worden in andere ondernemingen moeten afgewezen worden, want de Heer zegt tegen u: "Verzamel u schatten in de hemel." Investeer uw middelen in de vooruitgang van Mijn werk, om nieuwe zendingsvelden te penen, opdat het licht van de tegenwoordige waarheid mag schijnen in alle delen van de wereld." – *The Upward Look*, p. 92.

De Alwijze zag, dat deze duidelijke manifestatie van Zijn toorn nodig was om de jonge gemeente voor verdorvenheid te behoeden. De gemeente breidde zich snel uit. En ze zou in groot gevaar zijn gekomen als, door de snelle aanwas der bekeerden, mannen en vrouwen werden opgenomen die voorgaven God te dienen doch die in werkelijkheid de mammon aanbaden. Dit oordeel laat zien, dat men God niet kan bedriegen, dat Hij de verborgen zonden van het hart ontdekt, en dat Hij Zich niet laat bespotten. Het was bedoeld als een waarschuwing voor de gemeenteleden, om hen ertoe te brengen schijnvertoon en huichelarij te mijden en hen ervoor te bewaren God te beroven.

Dit voorbeeld van Gods afkeer van hebzucht, bedrog en huichelarij was niet alleen als een waarschuwing voor de eerste gemeente gegeven, maar was tevens bestemd voor alle toekomstige generaties. Het was hebzucht, die Ananias en Saffira aanvankelijk hadden gekoesterd. Het verlangen om voor zichzelf een deel te houden van hetgeen zij de Here hadden beloofd, leidde hen tot bedrog en huichelarij.—*Idem*

Christus verlangde ernaar in de positie te zijn waar Hij het meest belangrijke werk door weinigen en me een paar middelen kon volbrengen. Het plan van Verlossing is alomvattend, maar de onderdelen zijn weinig en elk deel is afhankelijk van de anderen terwijl allen samenwerken met de grootste eenvoud en in volledige harmonie met elkaar. Christus wordt vertegenwoordigd door de Heilige geest en wanneer deze Geest wordt gewaardeerd, wanneer zij die door de geest worden beheerst aan anderen de energie waarmee zij begiftigd zijn doorgeven, wordt een zichtbare snaar geraakt die allen energie geeft. Het zou goed zijn dat wij zouden begrijpen hoe grenzeloos de goddelijke hulpbronnen zijn.

Jezus zei: "Gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt en gij zult Mijn getuigen zijn." Het is de vereniging van de heilige Geest en het getuigenis van de levende getuige die de wereld moet waarschuwen. De werker van God is het agentschap waardoor de hemelse communicatie gegeven wordt en de heilige Geest geeft goddelijke autoriteit aan het woord der waarheid. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1053.*

Maandag 16 januari: De goddelijke eigenschappen van de Heilige Geest

Christus zei van de Geest: "Hij zal Mij verheerlijken" Johannes 16:14. Zoals Christus de Vader heeft verheerlijkt door de demonstratie van Zijn liefde, zal zou de Geest Christus verheerlijken door aan de wereld de rijkdom van Zijn genade te openbaren. Het beeld van God moet in de mensheid geproduceerd worden. De eer van God, de eer van Christus is betrokken in de vervolmaking van het karakter van Zijn volk ...

De Geest werkt in ons door ons levendig en vaak de kostbare waarheden van het plan van verlossing in gedachten te brengen. Als we deze waarheden zouden vergeten en zouden de rijke beloften van God aan ons hun effectiviteit verliezen ware het niet voor de Geest, die de dingen van God aan ons kenbaar maakt.... De Geest verlicht onze duisternis, informeert onze onwetendheid, en helpt ons in onze talrijke noden. Maar de gedachten moet voortdurende uitgaan naar God. Als we wereldse dingen de toegang geven, als we geen verlangen hebben om te bidden, geen verlangen om met Hem, die de bron van onze kracht en wijsheid is, in gesprek te gaan, zal de Geest niet bij ons blijven. Zij die ongelovig zijn ontvangen niets van de rijke gaven van genade, geduld, snelle onderscheiding en ontvankelijkheid van de hemelse bedieningen: snel om Satans verleidingen door te hebben en sterk om de zonde te weerstaan.

De godsdienst van Christus betekent meer dat de vergeving van zonde. Het betekent dat zonde weggenomen wordt en dat de leegte wordt gevuld met de Geest. Het betekent dat de gedachten door god verlicht is, dat het hart leeggemaakt is van zelfzucht en gevuld met de aanwezigheid va Christus. Wanneer dit werk voor de gemeenteleden gedaan wordt, zal de gemeente een levende, werkende gemeente zijn. —*Our High Calling, p. 154.*

Toen Christus naar de hemel was gegaan, was het gevoel van Zijn aanwezigheid nog steeds aanwezig bij Zijn volgelingen. Het was ene persoonlijke aanwezigheid, vol van liefde en licht ...

Op die manier, zou Christus door de Geest voortdurend in de harten van de kinderen zijn. Hun vereniging met Hem was nauwer dan toen Hij persoonlijk bij hen was. Het licht, de liefde en de kracht van de inwonende Geest scheen door hen, zodat mensen de het zagen "zich verwonderden en zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren" (Handelingen 4:13). Alles wat Christus voor de discipelen was, verlangt Hij te zijn voor Zijn kinderen van vandaag.

We mogen sterk zijn in de Heer en in de sterkte Zijn macht. Door Christus te aanvaarden worden we bekleed met kracht. Een inwonende Heiland maakt Zijn kracht tot ons bezit ... de aanwezigheid van Christus in het hart is een levengevende kracht, die de gehele mens versterkt.

Heb nooit het gevoel dat Christus ver weg is. Hij is altijd nabij. Zijn liefdevolle aanwezigheid omringt u. — *The Faith I Live By*, p. 62.

Dinsdag 17 januari: Bijbelse aanwijzingen

Door het reinigen van de tempel kondigde Jezus aan, dat Hij gezonden was als de Messias en dat Hij Zijn werk aanving. Die tempel, die was opgericht als woonplaats van de goddelijke aanwezigheid, was bedoeld als een aanschouwelijke les voor Israël en voor de wereld. Van eeuwigheid af was het Gods bedoeling, dat elk geschapen wezen, vanaf de heerlijke, heilige seraf tot de mens toe, een tempel, zou zijn waarin de Schepper zou wonen. Door de zonde was de mensheid niet langer een tempel, voor God. Verduisterd en bezoedeld door het boze, openbaarde het hart van de mens niet langer de heerlijkheid van de Goddelijke. Maar door de vleeswording van de Zoon van God is het doel van de Hemel bereikt. God woont in het mensdom, en door de reddende genade wordt het hart van de mens opnieuw Zijn tempel. Het was Gods bedoeling dat de tempel van Jeruzalem voortdurend zou getuigen van de hoge bestemming die voor iedere ziel openstaat. Maar de Joden hadden de betekenis van het gebouw waar ze met zoveel trots naar opzagen, niet begrepen. Zij gaven zichzelf niet over als heilige tempels voor de Geest van God. De voorhoven van de tempel in Jeruzalem, die vol waren van het rumoer van onheilig zakendoen, gaven maar al te juist een voorstelling van het hart, dat bezoedeld was door de aanwezigheid van zinnelijke hartstochten en onheilige gedachten. Door de tempel te reinigen van kopers en verkopers, verklaarde Jezus dat Hij gekomen was om het hart te reinigen van de bezoedeling der zonde - van aardse verlangens, zelfzuchtige begeerten en slechte gewoonten, die de ziel verontreinigen. — *Jezus, de Wens der eeuwen, hfdst 16 In Zijn tempel*

[Paulus] smeekte hen de lage hartstochten en begeerten in bedwang te houden. "Weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt?"...

Zijn hart was met vurige liefde voor de Corinthische gelovigen vervuld. Hij verlangde ernaar om te zien dat zij een innige vroomheid zouden openbaren, die hen in verzoeking zou staande houden. Hij wist dat de synagoge van satan hen bij iedere stap op de christelijke levensweg weerstand zou bieden, en dat zij dagelijks strijd

hadden te voeren. Zij moesten zich voor de heimelijke nadering van de vijand hoeden, en voortdurend waken en bidden ...

De Corinthische gelovigen hadden behoefte aan een diepere ervaring in de dingen Gods. Zij begrepen niet geheel wat het wilde zeggen Zijn heiligheid te aanschouwen en van stap tot stap tot karaktervernieuwing te komen. Zij hadden slechts de eerste stralen van de vroege dageraad van die heiligheid aanschouwd. Paulus wenste hun toe dat zij met de volheid Gods verzadigd mochten worden om blijvend Hem te kennen, wiens opgang zo zeker is als de dageraad, en dat ze zouden voortgaan van Hem te leren, totdat zij zouden komen tot de volle middaghoogte van een volmaakt evangelisch geloof. -- *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 29: Een boodschap van vermaning en smeekbede*

Woensdag 18 januari: Het goddelijk werk van de Heilige Geest

Alle echte hervorming begint met de reiniging van de ziel. Het is door het bad van vernieuwing en de vernieuwing van denken door de kracht van de heilige Geest dat een verandering tot stand wordt gebracht in het leven.

Door Christus te aanschouwen worden we veranderd. Als de gedachten zich voortdurend bezig houden met de tijdelijke dingen, leggen deze dingen volledig beslag op de gedachten en hebben ze invloed op het karakter, zodat de heerlijkheid van God uit het zich verdwijnt en wordt vergeten. De gelegenheden die binnen het bereik liggen om in aanraking te komen met de hemelse dingen, worden over het hoofd gezien. Het geestelijk leven sterft ...

Maak u volledig afhankelijk van God. Wanneer u anders doet, dan is het tijd om dat een halt toe te roepen. Stop er meteen mee en verander de orde van dingen ... Roep tot God, in oprechtheid en zielenhonger. Worstel met de hemelse wezens totdat u de overwinning heb bereikt. Leg uw hele wezen in handen van de Heer, ziel, lichaam en geest en neem het besluit om Zijn liefhebbende, toegewijde instrument te zijn, bewogen door Zijn wil, gecontroleerd door Zijn gedachten, geïnspireerd door Zijn Geest ... dan zal u de hemelse dingen duidelijk zien. —*Sons and Daughters of God*, p. 105.

... wie durft de moed te hebben om de Bijbel te pakken en te zeggen welk deel geïnspireerd is en welk deel niet? Ik zou beide armen aan de schouders afgehakt willen hebben voordat ik zulk een uitspraak zou durven doen en een oordeel vellen over welk deel van het Woord van God wel of niet geïnspireerd is.

Hoe zou een sterfelijk mens iets over deze zaak weten? Hij moet het Woord van God aanvaarden zoals het er staat, en het waarderen zoals het is en het in zijn leven tot uiting brengen en het in zijn eigen karakter weven. In het Woord van God is alles geopenbaard wat tot redding van de mens strekt en als we dat woord zouden willen aanvaarden en naar onze beste vermogens begrijpen, zal God ons helpen het ten volle te verstaan.

Menselijke gedachten kunnen zonder de speciale hulp van de Geest van God vele dingen in de Bijbel moeilijk verstaan, omdat zij de goddelijke verlichting missen. Het is niet dat de mensen tot het Woord van God moeten komen door hun eigen wegen te volgen, of hun eigen wil, of eigen ideeën, maar ze moeten het benaderen met een nederig en zachtmoedige en heilige geest.

Probeer nooit de Schriften te onderzoeken tenzij u bereid bent te luisteren, tenzij u bereid bent om een student te zijn, tenzij u bereid bent te luisteren naar het

Woord van God als naar Zijn stem die direct tot u spreekt vanaf de levende orakelen. Laat de sterfelijke mens nooit een oordeel vellen over het Woord van God of een uitspraak doen over hoeveel geïnspireerd is en hoeveel niet geïnspireerd is en dat dit of dat deel meer geïnspireerd is dan andere delen. God waarschuwt hem die weg niet op te gaan. God heeft niemand dit werk te doen gegeven. —*Manuscript 13, 1888*

Donderdag 19 januari: Het belang van Zijn goddelijkheid

Christus, in Zijn hoedanigheid als middelaar, geeft Zijn dienstknechten de aanwezigheid van de Heilige Geest. Het is de efficiëntie van de Geest die de mens in staat stelt om vertegenwoordigers van de Verlosser te zijn in het werk van het redden van zielen. Dat we ons mogen verenigen met Christus in dit werk, zullen we onszelf onder de knedende invloed van de heilige Geest plaatsen. Door de kracht die wij op die manier ontvangen, kunnen we samenwerken met Hem in het redden van zielen. Aan iedereen die zichzelf geeft aan de Heer voor dienstwerk, die niet achterhoudt, wordt de kracht gegeven voor het bereiken van onmeetbare resultaten.

De Here God heeft zichzelf met een eeuwig eed verbonden om kracht en genade te geven aan iedereen die geheiligd is door de gehoorzaamheid aan de waarheid. Christus, aan wie alle macht in de hemel en op de aarde gegeven is, werkt samen in harmonie met Zijn werkers – de oprechte zelen die dag aan dag deelhebben aan het levende brood “dat van de hemel is nedergedaald” (Johannes 6:50). De gemeente op aarde, verenigd met de gemeente in de hemel, kan alles bereiken. —*Testimonies for the Church, vol. 7, pp. 30, 31.*

Christus was vastbesloten dat wanneer Hij terug gegaan was naar de hemel, Hij een gave zou zenden op hen die in Hem hadden geloofd en zij die in Hem zouden gaan geloven. Welke gave kon Hij rijkelijk geven die een teken zou zijn dat Hij naar de Middelaars troon was opgestegen? Het moest waardig genoeg zijn voor Zijn grootheid en Zijn koningschap. Hij was vastbesloten Zijn vertegenwoordiger te geven, de derde persoon van de godheid. Deze gave kon niet overtroffen worden. Hij zou alle gaven in die ene geven en daarom zou de goddelijke Geest, die bekerende, verlichtende en heiligende kracht, Zijn gave zijn ... het kwam met de volheid en kracht alsof het voor eeuwen was tegengehouden, maar nu uitgestort zou worden op de gemeente ...

Gelovigen werden opnieuw bekeerd. Zondaars verenigden zich met christenen op zoek naar de parel van onschatbare waarde. Elke christen zag in zijn broeder de goddelijke weerkaatsing van goedheid en liefde. Een belang stond voorop. Een doel beheerste hen allemaal. Elke polsslag klopte met de andere in een gezonde regelmaat. De enige ambitie van de gelovige was te zien hoe hij de gelijkenis van het karakter van Christus het meest kon evenaren en hoe hij het meest kon doen voor de vooruitgang van Zijn koninkrijk.

De Heilige Geest was gestuurd als de meest kostbare schat die de mens kon ontvangen. —*My Life Today, p. 36.*

De Prins des hemels was onder Zijn volk. De grootste gave van God werd aan de wereld gegeven. ...

Wanneer Hij uit het graf zou verrijzen, zou hun droefheid in vreugde veranderd worden. Na Zijn hemelvaart zou Hij als persoon niet bij hen zijn, maar door de Trooster zou Hij nog steeds met hen zijn, en ze zouden hun tijd niet met treuren

doorbrengen. Wat nu gebeurde, was juist wat Satan wilde. Hij wilde, dat zij aan de wereld de indruk zouden geven, dat zij bedrogen en teleurgesteld waren; maar door het geloof zouden ze zien op liet heiligdom hierboven, waar Jezus voor hen dienst deed; ze moesten hun harten openstellen voor de Heilige Geest, Zijn Vertegenwoordiger, en in het licht van Zijn tegenwoordigheid zich verheugen. -- *De Wens der Eeuwen, hfdst 28: Levi Mattheus*

Vrijdag 20 januari: Voor verder bestudering

Evangelism, "Misrepresentations of the Godhead," pp. 613–617.

4. De persoonlijkheid van de Heilige Geest

Sabbatmiddag 21 januari

Wanneer de waarheid een blijvend beginsel in het leven wordt, zal de ziel „wedergeboren” zijn, „niet uit vergankelijk, maar door onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.” Deze wedergeboorte is het resultaat van het aanvaarden van Christus als het Woord van God.

Wanneer goddelijke waarheden door de Heilige Geest bezitnemen van het hart, ontwaken nieuwe begrippen, en de tot dusver slapende krachten worden gewekt om samen te werken met God. Zo was het ook gegaan met Petrus en zijn medediscipelen. Christus openbaarde de waarheid aan de wereld. Door Hem werd het onverderfelijk zaad — het Woord van God — in de harten der mensen gezaaid. Maar vele van de kostbaarste lessen van de grote Leraar werden gesproken tot mensen die ze niet begrepen. Toen de Heilige Geest na Christus' hemelvaart deze leerstellingen in het geheugen der discipelen terugbracht, werden zij uit hun sluimerend begrip wakker. De betekenis van deze waarheden verlichtte hun geest als een nieuwe openbaring, en de waarheid, zuiver en onvervalst, ontving een plaats. Toen werd de wonderbare ervaring van Zijn leven ook de hunne. Het Woord getuigde door hen — de mannen die Hij aangewezen had — en ze verkondigden de machtige waarheid: „Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond... vol van genade en waarheid”. „En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.” (Joh. 1:14,16) – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 379, 380/ Acts of the Apostles, p. 520.*

Ik weet dat het een groot verdriet voor u moet zijn om alleen te staan, voor zover het volgen van het woord betreft. Maar hoe weet gij, O vrouw, anders dan dat uw consequente geloofsleven en gehoorzaamheid uw man kunnen terug te winnen naar de waarheid? Laat de lieve kinderen bij Jezus gebracht worden. Spreek tot hen in eenvoudige taal de woorden van de waarheid. Zing met hen aangename, aantrekkelijke liederen die de liefde van Christus openbaren. Breng uw kinderen naar Jezus, want Hij houdt van kleine kinderen.

Blijf vrolijk. Vergeet niet dat u een Trooster heeft, de Heilige Geest, die Christus heeft aangesteld. Je bent nooit alleen. Als u naar de stem wilt luisteren die nu tot u spreekt, als u onverwijld reageert op het kloppen aan de deur van je hart, 'Kom binnen, Here Jezus, dat ik vanavond zal eten met U, en U met mij, ' zal de hemelse

Gast binnentreden. Wanneer dit element, welke goddelijk is, bij u blijft, er is vrede en rust. - *The Adventist Home*, p. 350

Wij moeten door de Heilige Geest verlicht worden om de waarheden in Gods Woord te kunnen ontdekken. De mooie dingen in de natuur zijn pas zichtbaar wanneer de zon met haar stralen het duister verdrijft en ze verlicht. Op gelijke wijze worden de schatten in Gods Woord pas op prijs gesteld als ze geopenbaard worden door de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid.

De Heilige Geest die van de hemel wordt gezonden door de goedheid van oneindige liefde neemt de dingen Gods en openbaart ze aan eenieder die onvoorwaardelijk in Christus gelooft. Door zijn macht worden de belangrijke waarheden waarvan het behoud van de ziel afhankelijk is benadrukt in het verstand. De weg des levens wordt zo duidelijk getoond dat niemand hoeft te dwalen. Wanneer wij de Schriften bestuderen moeten wij bidden dat het licht van Gods Heilige Geest het Woord zal beschijnen, zodat we zijn schatten zullen zien en naar waarde zullen schatten. - *Lessen uit het Leven van Alledag*, blz. 63/ *Christ's Object Lessons*, p. 113.

Zondag, 22 januari: Jezus' beschrijving van de Heilige Geest

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik Hoe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader." (Joh.14:12) Hiermede bedoelde Christus niet dat de discipelen krachtige," pogingen zouden aanwenden dan Hij had gedaan, maar dat hun arbeid grotere omvang zou hebben. Hij doelde niet alleen op het doen van wonderen, maar op alles wat door de werking van de Heilige Geest zou plaatsvinden. „Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van den Vader, de Geest der waarheid, die van den Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen; en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met Mij." (Joh. 15:26,27)

Op wonderbare wijze werden deze woorden vervuld. Na de neerdaling van de Heilige Geest waren de discipelen zo vervuld van liefde voor Hem en voor degenen voor wie Hij stierf, dat harten werden ontroerd door de woorden die zij spraken en de gebeden die zij opzonden. Zij spraken in de kracht van de Heilige Geest, en door de invloed van die kracht werden duizenden bekeerd. - *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 17/—*Acts of the Apostles*, p. 22

Het bewijs van de werkelijke waarde en waardigheid in mannen die in verantwoordelijke posities zitten, is het feit dat ze een dagelijkse christelijke ervaring in de dingen van God hebben. Ze vinden muziek in de woorden van Christus. "Maar wanneer de Trooster zal zijn gekomen, Die Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, Hij zal van Mij getuigen, en gij zult ook getuigen, omdat gij met Mij uit zijt geweest het begin." Als de mensen de bediening van de Heilige Geest ontvangen - de rijkste gave die God kan geven - zullen zij zegeningen geven aan allen die met hen verbonden zijn - *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 285.

Christenen kunnen een ongeschonden reputatie als christenen handhaven, wat betekent, lijken op Christus. God heeft bepaald dat door het geloof in de Heer Jezus

Christus zij niet zullen falen of worden ontmoedigd in een donkere, onrustige toekomst, waarvan Hij wist dat deze zou komen. De Heer Jezus Christus is bedroefd over Zijn discipelen, dat zij door veel ellende van de wereld moeten gaan. Hij bereidt hen voor op die tijd van beproeving, van de grote verleiding om hun geloof te verliezen, door voor hun geest het hoopvolle deel van de toekomst te belichten. Hij moet de heldere, hoopvolle lijnen met de donkere mengen. "Maar wanneer de Trooster zal zijn gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Hij zal van Mij getuigen" (Johannes 15: 26).

Dan vertelt Hij hen dat ze ook zullen samenwerken met de Heilige Geest. De grote Bron van hun kracht - dat is onze onveranderlijke troost en hoop en moed - zou altijd binnen hun bereik zijn. Ze waren de getuigen van Christus. "En gij zult ook getuigen, want gij bent met Mij vanaf het begin geweest" (Johannes 15: 27). Zij zouden Zijn trouwe vertegenwoordigers in een afvallige wereld zijn. Terwijl zij in de wereld zijn, zijn zij niet van de wereld, maar dragen een getrouwe getuigenis uit tegen het kwaad, dat werkzaam is in wereldse plannen die strijdig zijn met de waarheid en rechtvaardigheid. - *The Upward Look*, p. 137.

Maandag, 23 januari: Persoonlijke aspecten van de Heilige Geest – deel 1

Het hart dat in harmonie is met God heeft deel aan de vrede des hemels, en zal de gezegende invloed daarvan overal om zich heen verspreiden. De geest van vrede zal als dauw rusten op harten die vermoeid en belast zijn door de strijd in de wereld.

De volgelingen van Christus worden de wereld ingezonden met de boodschap van vrede. Een ieder die, door de rustige, onbewuste invloed van een heilig leven, de liefde van Christus zal openbaren, een ieder die, door woord of daad, een ander ertoe zal brengen de zonde te laten varen en zijn hart aan God over te geven, is een vredestichter.

En „zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.” De geest van vrede is het bewijs voor hun verbondenheid met de hemel. De zoete reuk van Christus omgeeft hen. De geur des levens, de lieflijkheid van karakter openbaren aan de wereld het feit, dat zij kinderen Gods zijn. De mensen zien aan hen, dat zij met Jezus geweest zijn. „Eenieder, die liefheeft, is uit God geboren.” (1 Joh. 4:7). „Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe,” maar „allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.” (Rom. 8: 9,14). – *Gedachten van de Berg van Zaligsprekingen*, blz. 30, 31/ *Thoughts From the Mount of Blessing*, pp. 27, 28.

Een mens kan nooit uit zichzelf kennis van het goddelijke verkrijgen. "Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen? Dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten?" (Job 11:8) Alleen de geest van aanneming kan ons de diepe dingen van God openbaren, die "geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen." (1 Cor.2:9,10) "Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods." (1 Cor.2:10) "Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezet" (Psalm 25:15); en het feit, dat Petrus de heerlijkheid van Christus gezien had, was een bewijs dat hij "door God geleerd" (Joh.6:45) was. Ja, inderdaad, "zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard." (Matth.16:17) – *Wens der Eeuwen*, blz. 342/ *The Desire of Ages*, p. 412.

Het geval van Ananias en Zafira was van het meest verachtelijk karakter. Door een deel van de prijs achter te houden, logen zij tegen de Heilige Geest. Zo berust schuld ook op eenieder die soortgelijke overtredingen begaat. Wanneer de harten van de mensen worden verzacht door de aanwezigheid van Gods Geest, dan zijn ze meer ontvankelijk voor indrukken van de Heilige Geest, en vastberaden om zichzelf te verloochenen en offers te brengen voor Gods zaak. Wanneer goddelijk licht met ongewone helderheid en kracht in de kamers van de geest schijnt, en kracht die de gevoelens van de natuurlijke mens overwint, zal zelfzucht zijn kracht op het hart verliezen, en verlangens worden opgewekt om het Patroon, Jezus Christus, na te volgen in het beoefenen van zelfverloochening en dienstbaarheid. De neiging van de natuurlijke zelfzuchtige mens wordt dan zachtmoedig en medelijdend naar verloren zondaren, en hij maakt een plechtige belofte aan God, net als Abraham en Jacob. Hemelse engelen zijn aanwezig bij dergelijke gelegenheden. De liefde van God en de liefde voor de zielen overwint egoïsme en liefde voor de wereld. Met name is dit het geval wanneer de spreker, in de Geest en de kracht van God, het plan van verlossing, gelegd door de Majesteit van de hemel in het offer van het kruis, presenteert. - *Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 470.

Dinsdag, 24 januari: Persoonlijke aspecten van de Heilige Geest – deel 2

De beloften zijn, "Een nieuw hart zal ik u geven"; "Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven." Deze voorziening is gemaakt voor ons door de gerechtigheid van Christus. "En het werk der gerechtigheid zal vrede zijn; en de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid." (Jesaja 32:17). Degenen die de verandering ondergaan zoals gesproken in deze woorden, zullen ervaren dat hun rusteloosheid en onrust allemaal worden weggenomen, en zij zullen rust vinden voor hun ziel in Christus. Zijn verdienste, Zijn gerechtigheid, worden toegerekend aan de gelovige ziel, en de gelovige heeft inwendige vrede en vreugde in de Heilige Geest.

De Heer wil dat al zijn zonen en dochters gelukkig, vreedzaam, en gehoorzaam zijn.

Er is vrede in het geloof, en blijdschap in de Heilige Geest. Geloven brengt vrede en vertrouwen in God brengt vreugde. Geloof, geloof! zegt mijn ziel, geloof. Berust in God. Hij is in staat te bewaren wat u aan Hem hebt toevertrouwd. Hij brengt u meer dan de overwinning, door Hem die u heeft liefgehad. — *The Faith I Live By*, p. 121.

Er zijn christelijke werkers die geen hoger onderwijs hebben gehad, omdat dit voorrecht voor hen een onmogelijkheid was, maar God heeft het bewijs geleverd dat Hij hen heeft gekozen en hen gestuurd om op pad te gaan en te arbeiden in Zijn wijngaard. Hij heeft hen gemaakt tot krachtdadige medewerkers van Hem. Ze hebben een leerzame geest; ze voelen hun afhankelijkheid van God; en de Heilige Geest is met hen om hen met hun zwakheden te helpen. Het versnelt en activeert de geest, leidt de gedachten, en helpt bij de presentatie van de waarheid.

Wanneer de werker voor de mensen staat om de woorden des levens te verkondigen, wordt in zijn stem de echo van Christus' stem gehoord. Het is overduidelijk dat hij met God loopt, dat hij bij Jezus is geweest en van Hem leerde. Hij heeft de waarheid in het binnenste heiligdom van de ziel gebracht; het is voor hem een levende werkelijkheid; en hij presenteert de waarheid met de kracht van de Geest. De mensen horen de vrolijke klank; God spreekt tot hun hart door de aan Zijn dienst gewijde man.

Als de werker Jezus door de Geest verheft, wordt hij echt welsprekend. Hij is ernstig en oprecht, en geliefd bij degenen voor wie hij werkt. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 509.

Paulus beseftte dat zijn genoegzaamheid niet in zichzelf, maar in aanwezigheid van de Heilige Geest was, Wiens genadige invloed zijn hart vulde, waardoor elke gedachte onderworpen werd aan Christus. Hij sprak over zichzelf als "Altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam meedragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam geopenbaard zou worden." (2 Korintiërs 4:10). In de leringen van de apostel was Christus de centrale figuur. "Ik leef", verklaarde hij; 'doch niet ik, maar Christus leeft in mij' (Galaten 2:20). Zelf was verborgen; Christus werd geopenbaard en verheven. — *Lift Him Up*, p. 246

Woensdag, 25 januari: De Geest van Waarheid

De Heiland wist dat geen argument, hoe logisch ook, verharde harten zou vertederen, of de harde laag van wereldsgezindheid en zelfzucht zou doorbreken. Hij wist dat Zijn discipelen de hemelse gave moesten ontvangen; dat het evangelie alleen op doeltreffende wijze kon worden verkondigd door mensen die door een levende kennis van Hem, die de weg, de waarheid en het leven is, toegenegen harten en vaardige lippen hadden verkregen. Het aan de discipelen toevertrouwde werk zou grote doeltreffendheid eisen, want het getij der zonde zou krachtig tegen hen zijn gekeerd. Een waakzame, vastberaden leider stond aan het hoofd van de machten der duisternis, en de volgelingen van Christus konden alleen door de hulp die God hun door Zijn Geest zou schenken, voor het recht strijden. — *Van Jerusalem tot Rome*, blz. 22, 23/ *Acts of the Apostles*, p. 31.

Geheiligd worden betekent: deelgenoot worden van de goddelijke natuur, de geest en het denken van Jezus leren begrijpen, voor eeuwig leerling in de school van Christus: "En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is." Het is voor niemand van ons mogelijk, om uit eigen kracht of door eigen inspanningen deze verandering in onszelf te bewerkstelligen. Het is de Heilige Geest, de Trooster, waarvan Jezus zei, dat Hij Die in de wereld zenden zou, Die ons karakter verandert naar het beeld van Christus. En wanneer dit is voltooid, dan weerspiegelen wij, als in een spiegel, de heerlijkheid van de Heer. Dat wil zeggen: het karakter van degene die zó op Christus ziet, lijkt zozeer op Zijn karakter, dat iemand die naar hem kijkt, het karakter van Jezus zelf naar buiten ziet schijnen, als door een spiegel. Wij worden van dag tot dag veranderd – onwaarneembaar voor onszelf – weg van onze eigen wegen en onze eigen wil, naar de wegen en de wil van Christus, naar de liefelijkheid van Zijn karakter. Zo groeien we op in Christus, en gaan onbewust Zijn beeld weerspiegelen.

Belijdende Christenen blijven over het algemeen te dicht bij de laagvlakten van deze aarde. Hun ogen zijn zó geoefend, dat zij alleen gewone dingen zien, en hun gedachten houden zich bezig met de dingen die voor ogen zijn. Hun godsdienstige ervaring is vaak oppervlakkig en onbevredigend, en hun woorden zijn luchtig en waardeloos. Hoe kunnen zulke mensen het beeld van Christus weerspiegelen? Hoe kunnen zij de heldere stralen van de Zon van de Gerechtigheid laten schijnen in alle donkere hoeken van deze aarde? Christen zijn betekent: als Christus zijn. . . . — *Christus weerspiegelen 6 januari/Reflecting Christ*, p. 20.

De Heilige Geest is aanwezig bij de ernstig zoekende. Diens verlichting schijnt op het Woord, de waarheid in het denken benadrukkend met een nieuw, fris benadrukking. De zoekende is gevuld met een gevoel van vrede en vreugde zoals nooit eerder gevoeld. De kostbaarheid van de waarheid wordt als nooit tevoren beseft. Een nieuw hemels licht schijnt op het Woord, het zó verlichtend alsof elke letter goud getint wordt. God Zelf heeft gesproken tot het verstand en het hart, waardoor het Woord levend en geestelijk is geworden.

Elke ware zoekende van het Woord heft zijn hart op naar God, smekend om de hulp van de Geest. —*Selected Messages*, book 2, p. 39.

Donderdag 26 januari: Waarom is het belangrijk?

Als Gods volk één is in de eenheid van de Geest, dan zal al het farizeïsme, alle eigengerechtigheid, die de zonde van de joodse natie was, worden verbannen uit alle harten. De vorm van Christus zal op elk individueel lid van Zijn lichaam zijn, en Zijn volk zal als nieuwe zakken zijn, waarin Hij Zijn nieuwe wijn kan gieten, en de nieuwe wijn zal de zakken niet scheuren. God zal het mysterie bekend maken, welke voor jaren verborgen was. Hij zal bekend maken wat de "rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus in u, de hoop der heerlijkheid" was (Colossenzen 1:27) [verzen 28, 29 ook aangehaald].

Jezus kwam om aan de menselijke ziel de Heilige Geest te geven, waardoor de liefde van God rond het hart wordt gegoten; maar het is onmogelijk om mensen de Heilige Geest te schenken, die vastzitten in hun ideeën, wiens leerstellingen allemaal stereotiep en onveranderlijk zijn, die de tradities en geboden van mensen volgen, net als de joden in de tijd van Christus waren. Ze waren erg nauwgezet in de vieringen van de kerk, zeer streng in het volgen van hun vormen, maar ze waren ontbloot van vitaliteit en religieuze toewijding. Zij werden vertegenwoordigd door Christus, zoals de droge huiden, die vervolgens werden gebruikt als zakken. Het evangelie van Christus kon niet in hun hart worden geplaatst; want er was geen ruimte om het te bevatten. Ze konden niet de nieuwe zakken zijn, waarin Hij Zijn nieuwe wijn kon gieten. Christus moest ergens anders zoeken dan bij de Schriftgeleerden en de Farizeeën naar zakken voor Zijn leer van de waarheid en het leven. Hij moest mensen vinden die bereid waren tot vernieuwing van het hart. Hij kwam om mensen een nieuw hart te geven. Hij zei: "Een nieuw hart zal ik u ook geven." - *Selected Messages*, book 1, p. 386.

Er is een echt werk wat in ons moet worden gedaan. Voortdurend moeten we onze wil onderwerpen aan Gods wil, onze weg naar Gods weg. Onze eigen ideeën zullen voortdurend streven naar de oppermacht, maar we moeten God alles laten zijn in allen. We zijn niet vrij van de tekortkomingen van de mensheid, maar we moeten er voortdurend naar streven om vrij te zijn van deze tekortkomingen, niet perfect zijn in onze eigen ogen, maar perfect in ieder goed werk. We moeten niet stilstaan bij de donkere kant. Onze zielen moeten niet rusten in het zelf, maar in de Ene, die alles is en in allen is.

Door de heerlijkheid des Heren te aanschouwen als in een spiegel, zullen we in feite naar hetzelfde beeld worden veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zelfs zoals door de Geest van de Heer. Wij verwachten te weinig, en we ontvangen naar mate van ons geloof. We moeten niet vastklampen aan onze eigen wegen, onze eigen plannen, onze eigen ideeën; we moeten worden hervormd door de

vernieuwing van ons denken, opdat we kunnen proeven, wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. Hartnekkige zonden moeten worden overwonnen, en kwade gewoonten overgegeven. Verkeerde neigingen en gevoelens moeten worden uitgeroeid, en heilige gemoederen en emoties moeten in ons worden opgewekt door Gods Geest. — *The Upward Look*, p. 218.

Vrijdag, 27 januari: voor verdere bestudering

Jezus, De Wens der Eeuwen, "Uw hart worde niet ontroerd", blz 551..

5. De doop en vervulling met de Heilige Geest

Sabbatmiddag 28 januari

Christus blies op Zijn discipelen en zei: "Ontvangt de Heilige Geest." Christus wordt vertegenwoordigd door de Heilige Geest vandaan in elk deel van Zijn grote morele wijngaard. Hij zal de bezieling met de Heilige Geest aan allen geven die een gebroken hart hebben ...

Wanneer mensen kiezen voor de wil van God en geconfronteerd worden met het karakter van Christus, handelt Christus door hun organen en zintuigen. Zij zetten alle zelfzuchtige trots opzij, elke manifestatie van superioriteit, elke arbitraire futiliteiten en tonen de vriendelijkheid en nederigheid van Christus. Het is niet meer henzelf die leeft en handelt, maar het is Christus die leeft en handelt door hen. Zij begrijpen de kostbare woorden van het gebed van de Heiland: "Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt."

Zij die met God samenwerken hebben een nederige mening over zichzelf. Zij zijn niet opschepperig, zelfgenoegzaam en zichzelf verheffend. Zij zijn geduldig, vriendelijk, vol genade en goede vruchten. Menselijke ambities zijn bij hen op de achtergrond. De gerechtigheid van Christus gaat voor hen uit en de heerlijkheid van de Heer is hun beloning. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, pp. 214, 215.

Degenen die op het Pinksterfeest met kracht van omhoog werden begiftigd, waren daardoor niet van verdere beproeving en verzoeking gevrijwaard. Als zij voor de waarheid en rechtvaardigheid getuigden, werden zij herhaaldelijk aangevallen door de vijand van alle waarheid, die hen van hun christelijke belevenis trachtte te beroven. Zij moesten met al hun door God gegeven krachten ernaar streven om de hoedanigheid van mannen en vrouwen in Christus Jezus te verwerven. Zij baden dagelijks om meer genade, opdat zij steeds meer tot volmaaktheid zouden komen. Door de werking van de Heilige Geest leerde zelfs de zwakste, door geloofsoefening in God te betrachten, de hem toevertrouwde krachten te vermeerderen en om geheiligd, gelouterd en voortreffelijk te worden. Wanneer zij zich in ootmoed aan de vormende invloed van de Heilige Geest onderwierpen, ontvingen zij van de volheid der Godheid en werden zij naar Zijn evenbeeld veranderd. — *Van Jeruzalem tot Rome*, hfdst 5

Laat ieder nederig tot Christus komen. U moet voor uzelf tot God bidden, en geloven dat Hij luistert naar elk woord dat u uitbrengt. Leg uw hart open, zodat Hij het

kan onderzoeken. Belijdt uw zonden, en vraag Hem om u te vergeven, door te pleiten op de verdiensten van de verzoening. En beschouw dan uit geloof het grote verlossingsplan, dan zal de Trooster u alles te binnen brengen. Hoe meer u het karakter van Christus bestudeert, hoe aantrekkelijker Hij voor u zal zijn. Hij zal iemand worden die u zeer na staat, in een hecht deelgenootschap met u. Uw genegenheid zal naar Hem uitgaan. Wanneer onze geest wordt gevormd door de onderwerpen waar zij het meest mee bezig is – en dan aan Jezus denkt, en van Hem spreekt – dan zult u in staat zijn om in geest en karakter te zijn zoals Hij. U zult Zijn beeld weerspiegelen in dingen die groot, rein en geestelijk zijn. U zult denken zoals Christus, en Hij zal u in de wereld uitzenden als Zijn geestelijke vertegenwoordiger. - *Christus weerspiegelen, 20 februari*

Zondag 29 januari: De doop met de Heilige Geest

God heeft ons Jezus gegeven en in Hem is de openbaring van God. Onze Heiland zegt: "Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen" (Joh 14:23). ... Als we God kennen en Jezus Christus die Hij gezonden heeft, zal onuitsprekelijke vreugde in de ziel komen. O, hoe hebben we die goddelijke aanwezigheid nodig! Voor de doop met de Heilige Geest zou elke werker in zijn gebed tot God moeten smeken. Groepen zouden samen moeten komen en de Here aanroepen voor speciale hulp, voor hemelse wijsheid, dat het volk van God mag weten hoe plannen te maken en ontwikkelen en hoe het werk uit te voeren. .—*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 169.

Het enige wat voor ons essentieel is om de vergevende liefde van God te kunnen ontvangen en door te geven, is de liefde die Hij voor ons heeft te kennen en te geloven (1 Johannes 4:16). De satan werkt via alle misleidingen waarover hij kan beschikken, zodat wij die liefde niet zullen kunnen waarnemen. Hij wil ons zover brengen, dat wij denken dat onze fouten en overtredingen zó ernstig zijn, dat de Heer geen acht zal slaan op onze gebeden en dat Hij ons niet zal zegenen en behouden. In onszelf zien we niets anders dan zwakheid, niets wat ons bij God kan aanbevelen. En de satan vertelt ons, dat het geen zin heeft: wij kunnen de gebreken aan ons karakter niet verhelpen. Als wij proberen tot God te komen, zal de vijand fluisteren: Het heeft voor jou geen zin om te bidden; heb jij dat vreselijke soms niet gedaan? Heb jij niet tegen God gezondigd en je eigen geweten geweld aangedaan? Maar wij mogen de vijand vertellen, dat "het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ... van alle zonde" (1 Johannes 1:7). Wanneer wij van mening zijn, dat wij gezondigd hebben en daarom niet kunnen bidden, dan is het juist tijd om te bidden. We mogen beschaamd zijn en diep vernederd, maar we moeten bidden en geloven. "Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben" (1 Timotheüs 1:15). Vergeving, verzoening met God komt niet tot ons als beloning voor onze werken. Ze wordt niet gegeven op grond van de verdiensten van zondige mensen. Maar zij is een geschenk aan ons, die zijn rechtsgrond heeft in de smetteloze gerechtigheid van Christus.

Wij moeten niet proberen om onze schuld te verminderen door de zonde goed te praten. Wij moeten Gods inschatting over de zonde accepteren, en dat is een heel ernstige. Alleen Golgotha kan de verschrikkelijke gruwel van de zonde onthullen. Als

wij onze eigen schuld zouden moeten dragen, zou die ons verpletteren. Maar de Zondeloze heeft onze plaats ingenomen. Hoewel Hij het niet verdiende, heeft Hij onze ongerechtigheid gedragen. "Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1Johannes 1: 9). Wat een heerlijke waarheid! – *Gedachten van de berg der zaligsprekingen, p 139-140*

Maandag 30 januari: Vervuld zijn met de Heilige Geest

Wes niet gehaast en nonchalant in uw gebeden. Smeek God om in u een volledig werk van hervorming te bewerken, dat de vrucht van Zijn Geest in u mag zijn en u mag schijnen als een licht in de wereld. Wees heen hindernis of vloek voor de zaak van God; u kunt een hulp en een zegen zijn. Vertelt Satan u dat u de vreugde van verlossing, vrij en volledig, niet mag ervaren? Geloof hem niet.

Ik zag dat het een voorrecht is van elke christen om van de diepe beroeringen van de Geest van God te genieten. Een zoete hemelse vrede zal de gedachten in bezit nemen en u zal ervan houden over God en de hemel te mediteren. U zal u verlustigen aan de heerlijke beloften in Zijn woord.—*Testimonies for the Church, vol. 1, p. 158.*

Wanneer een mens bekeerd is tot de waarheid, gaat het werk van verandering van karakter door. Hij heeft een toenemende maat van begrip, terwijl hij een mens van gehoorzaamheid aan God wordt. De gedachten en de wil van God worden zijn wil en door voortdurend op God te zien voor raadgeving, zal hij een mens van toenemend begrip worden. Er is een algemene ontwikkeling van het verstand dat zonder terughoudendheid wordt geplaatst onder de leiding van de Geest van God. —*My Life Today, p. 236.*

Door Jezus te aanschouwen ontvangen we een levende, uitbreidend principe in het hart en de heilige Geest draagt het werk en de gelovige neemt toe van genade op genade, van sterkte op sterkte, van karakter op karakter. Hij verandert naar het beeld van Christus, totdat hij in geestelijke groei de mate van wasdom bereikt die is in Christus Jezus. Zo maakt Christus een einde aan de vloek van de zonde en bevrijdt Hij de gelovige ziel van zijn vroegere handelingen en de resultaten daarvan ...

Christus was het kanaal waardoor de genade, liefde en gerechtigheid mag stromen van het hart van God maar het hart van de zondaar. "Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Joh 1:9).—*Selected Messages, book 1, p. 395.*

We hebben onszelf geveleid met de gedachte, zoals Nicodemus, dat ons leven oprecht was en dat ons moreel karakter correct is en we denken dat we geen nederig hart voor God nodig hebben, zoals een gewone zondaar. Maar wanneer het licht van Christus in onze ziel schijnt, zullen we zien hoe onrein we zijn; we zullen de zelfzuchtige motieven ontdekken, de vijandschap tegen God die elke handeling van ons leven heeft besmet. Dan zullen we weten dat onze eigen gerechtigheid inderdaad een vuil vod is en dat alleen het bloed van Christus ons kan reinigen van de bezoedeling van de zonde en ons hart kan vernieuwen naar Zijn eigen beeld...

Nicodemus heeft een les ontvangen en heeft het aanvaard. Hij heeft de Schriften op een nieuwe manier onderzocht, niet voor de bediscussie van de theorie, maar om leven voor zijn ziel te ontvangen. Hij begon het koninkrijk des hemels te zien,

terwijl hij zich overgaf aan de leiding van de Heilige Geest. —*Conflict and Courage*, pp. 292, 293

Dinsdag 31 januari: De voorwaarden, deel 1

Door de manifestatie van Zijn liefde, door het pleiten van Zijn Geest, dringt God de mens tot berouw, want berouw is de gave van God en wie hij vergeeft, maakt Hij eerst berouwvol. De grootste vreugde komt tot de mens door zijn oprechte berouw tegenover God voor de overtreding van Zijn wet en door geloof in Christus als de Verlosser en Advocaat van de zondaar. Het is opdat de mens de vreugde van vergeving zou mogen begrijpen, de vrede van God, dat Christus hen trekt door de manifestatie van Zijn liefde. Als zij reageren op dat trekken, hun harten overgeven aan Zijn genade, zal Hij hen stap voor stap leiden naar een vollediger kennis van Hemzelf en dit is het eeuwige leven.

Christus kwam om aan de zondaar het recht en de liefde van God te openbaren, opdat Hij vergeving aan Israël kon geven en verzoening van zonden. Wanneer de zondaar Jezus verhoogd ziet aan het kruis, lijdend door de schuld van de overtreder, de straf van de zonde dragend; wanneer hij Gods afschuw voor het kwaad ziet in de vreselijke manifestatie van de dood aan het kruis, en Zijn liefde voor de gevallen mens wordt hij tot berouw gebracht bij God vanwege zijn overtreding van de wet die heilig, rechtvaardig en goed is. Hij oefent geloof uit in Christus, omdat de goddelijke Heiland zijn plaatsvervanger is geworden, zijn borg en advocaat, de Ene in wie zijn leven gecentreerd is. Aan de berouwvolle zondaar kan God Zijn genade en waarheid tonen en hem overladen met Zijn vergeving en liefde...

Wanneer de vijand als een stormvloed komt en u zoekt te overweldigen met de gedachten aan uw zonden, vertel hem: "Ik weet dat ik een zondaar ben. Als ik dat niet was, kon ik niet tot de Heiland gaan, want Hij zegt: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigden te roepen, maar zondaars tot bekering." (Markus 2:17). En omdat ik een zondaar ben, heb ik het recht om tot Christus te komen. Ik ben zondig en bevuild, maar Hij heeft vernedering en dood geleden en heeft de vloek die mij toekwam gedragen. Ik kom. Ik geloof. Ik doe een beroep op Zijn zekere belofte dat: "wie in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Joh 3:16)."—*Selected Messages*, book 1, pp. 323–325.

Er is geestelijke kracht voor ieder die ernaar zoekt met een intensiteit van doelgerichtheid. Zij zullen deelgenoten worden van de goddelijke natuur, want zij hebben samengewerkt met God. Invloed zal hen gegeven worden, om op de juiste wijze gebruikt te worden. Zij zullen kracht vermeerderen naar de mate van hun verlangen om de wil van God te doen

Jezus verklaart dat de Vader meer gewillig is om de Heilige Geest te geven aan hen die Hem daarom vragen dan ouders goede gaven willen geven aan hun kinderen. De Heilige Geest begrijpt wat de mens nodig heeft. Hij wil op de ernstige zoekende dat uitgieten waar hij naar hongert en dorst. De zegeningen die God wil geven zijn ongelimiteerd. We kunnen niet goed begrijpen hoe de hoogte, diepte en breedte ervan is. De hele hemel staat ter beschikking van hen die hun gebrek aan wijsheid begrijpen en direct komen tot de bron van wijsheid. Aan zulke mensen geeft God ruimhartig en houdt niets achter. Maar laat hen vragen in geloof en niet twijfelen ... De ene die wijsheid ontvangt van omhoog is de ene die vasthoudt aan de belofte, de ene die zijn nood kent en zich niet laat afleiden. —*In Heavenly Places*, p. 294.

Woensdag 1 februari: De voorwaarden, deel 2

Christus bekleedt niet de zonde met Zijn gerechtigheid, maar Hij doet de zonde weg, en stelt Zijn eigen gerechtigheid daarvoor in de plaats. Als uw zonde is gereinigd, gaat de gerechtigheid van Christus voor u uit, en de heerlijkheid van de Heer is uw achterhoede. (Jes. 52: 12) U zult dan beslist invloed ten goede van Christus uitoefenen. Want in plaats van uzelf tot middelpunt te maken, stelt u Christus in het middelpunt. En u zult ervaren dat u wachter bent over heilige goederen.

Als u bedenkt, dat Christus de prijs van Zijn eigen bloed heeft betaald voor uw verlossing, en voor de verlossing van anderen, dan maakt dat u bereid om de heldere stralen van Zijn gerechtigheid op te vangen, zodat u die op het levenspad van de mensen om u heen kunt laten schijnen. U moet niet naar de toekomst kijken, en denken dat u op een dag in de toekomst heilig gemaakt zult worden. U moet nu geheiligd worden door de waarheid. ...

Laten we ophouden naar onszelf te kijken, en zien op Hem van wie alle deugd komt. Niemand kan zichzelf beter maken, maar wij moeten tot Jezus komen zoals we zijn, met het ernstige verlangen van elke vlek en rimpel van de zonde gereinigd te worden, en de gave van de Heilige Geest te ontvangen. ... Wij moeten ons in levend geloof vastklampen aan Zijn beloften, want Hij heeft gezegd: "al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." (Jes. 1: 18) – *Christus weerspiegelen, 18 juli*

Een voorwaarde om te ontvangen is dat we volharden in het gebed. We moeten voortdurend bidden, als we in geloof en geloofservaring willen toenemen. We moeten "volhardend in het gebed" zijn, en "daarbij waakzaam", en dankbaar. Romeinen 12:12; Kolossenzen 4:2. Petrus vermaant de gelovigen: "Komt dus tot bezinning en wordt nuchter." 1 Petrus 4:7. Paulus geeft als raad: "Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God." Filippenzen 4:6. Judas voegt daar aan toe: "Maar gij geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door te bidden in de heilige Geest." Judas 20. Een onophoudelijk gebed betekent een ononderbroken eenheid met God, zodat het leven van God ons leven binnenstroomt en vanuit ons leven zuiverheid en heiligheid terugvloeien naar God.

Het is noodzakelijk om steeds te bidden. Laat niets tussenbeide komen. Doe alles wat u kunt om de communicatielijn tussen uzelf en Jezus open te houden. Maak gebruik van elke gelegenheid om te gaan naar plaatsen, waar gewoonlijk gebeden wordt. Wie echt op zoek zijn naar contact met God, zijn aanwezig bij gebedsvergaderingen, zijn getrouw in het vervullen van hun plichten en willen graag alle mogelijke zegeningen ontvangen. Zij zullen elke kans benutten om daar te zijn, waar zij de lichtstralen van de hemel kunnen ontvangen.

Wij behoren als gezin te bidden. Maar boven alles moeten we het persoonlijke gebed niet verwaarlozen, want dat is het leven voor onze ziel. Als het gebed verwaarloosd wordt, kan het geestelijk leven niet gedijen. Alleen gebed met het gezin of gebed in het openbaar is niet voldoende. Laat men in stilte zijn hart openen voor het onderzoekend oog van God. Het persoonlijke gebed moet alleen door God, Die gebeden verhoort, worden gehoord. Geen nieuwsgierig oor behoeft de inhoud van zulke gebeden te horen. Bij dit persoonlijk gebed is men vrij van allerlei invloeden om zich heen en vrij van emotie. Rustig, maar indringend, moet men zich tot God richten. De invloed van Hem, Die alles ziet en Wiens oor openstaat voor het gebed, dat uit het hart komt, zal aangenaam zijn en is van blijvende aard. Door een

rustig, eenvoudig geloof, blijft men in verbinding met God en ontvangt men stralen van goddelijk licht, die kracht en steun geven voor de strijd tegen de Satan. God is onze burcht en sterkte.

Bid in een kamer waar u alleen bent. Maar laat ook, als u bezig bent met uw dagelijks werk, uw hart zich dikwijls richten tot God. – *De enige weg, hfdst 11*

Donderdag 2 februari: Zelfzuchtig leven tegenover leven voor Christus

"Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken" (Joh.15:1), zei Christus tot Zijn discipelen. Hoewel Hij weldra van hen zou worden weggenomen, zou de geestelijke verbinding met Hem onveranderd blijven. De verbinding van de rank met de wijnstok, zei Hij, stelt de verhouding voor die gij met Mij moet hebben. De loot wordt geënt op de levende wijnstok, en draad voor draad, ader voor ader vergroeit hij met de wijnstok. Het leven van de wijnstok wordt het leven van de rank. Zo ontvangt de ziel die dood is door overtredingen en zonden, leven door de verbinding met Christus. Door geloof in Hem als een persoonlijke Verlosser wordt de verbinding tot stand gebracht. De zondaar verbindt zijn zwakheid met de kracht van Christus, zijn leegte met de volheid van Christus, zijn zwakheid met de blijvende macht van Christus. Dan heeft hij het gevoel van Christus in zich. De menselijke natuur van Christus heeft onze menselijke natuur geraakt, en onze menselijke natuur is in aanraking gekomen met het goddelijke. Op deze wijze krijgt de mens, door de werking van de Heilige Geest, deel aan de goddelijke natuur. Hij wordt aangenomen in de Geliefde.

Deze verbinding met Christus moet, wanneer ze eenmaal tot stand is gekomen, onderhouden worden. ...Dit is geen toevallige aanraking, geen verbinding voor af en toe. De rank wordt een deel van de levende wijnstok. Het meedelen van leven, kracht en vruchtbaarheid van de wortel aan de ranken is onbekommerd en ononderbroken. Gescheiden van de wijnstok kan de rank niet leven. Evenmin, zei Jezus, kunt gij leven zonder Mij. Het leven dat ge van Mij ontvangen hebt, kan alleen door een voortdurend contact worden behouden. Zonder Mij kunt ge geen zonde overwinnen, of aan een verleiding weerstand bieden.

"Blijft in Mij, gelijk Ik in u." (Joh.15:4) Blijven in Christus betekent een voortdurend ontvangen van Zijn Geest, een leven van onvoorwaardelijke overgave aan Zijn dienst. Het verbindingskanaal tussen de mens en zijn God moet voortdurend openstaan. Zoals een rank van de wijnstok voortdurend sappen onttrekt aan de levende wijnstok, zo moeten wij ons vastklemmen aan Jezus, en van Hem door het geloof de kracht en volmaaktheid van Zijn eigen karakter ontvangen. – *Jezus, de Wens der eeuwen, hfdst 73*

Breng geen verkeerde dingen uit het verleden in uw huidige leven. Getuig dat leven met Christus geen mislukking is ... Stuur Satan weg, wandel met Jezus en wees volkomen in Hem. Nooit, geef Satan nooit de voldoening dat hij u en anderen hoort dat uw geloof een illusie is, een misvatting.

Er is een werk te doen door de Heilige Geest in het hart; wanneer dit gedaan is, zullen er geen bittere tranen meer vloeien, maar de belofte zal vervuld zijn "Het water dat ik hem zal geven zal in zijn binnenste tot een fontein van levend water worden, dat ontspringt ten eeuwigen leven" (Joh 4:14). U kunt alleen stand houden in God. Wanneer het hart verzoend is met God ... zal het te zien zijn dat Christus in de zielentempel verblijf houdt. .— *The Upward Look*, p. 314.

De ontwikkeling van het Christelijk karakter, neigend naar de staat van perfectie, is een groei naar schoonheid. ... terwijl het hart veranderd wordt door de vernieuwing van het denken, laten de genade van de Geest hun uitdrukking op het gelaat achter en geven uitdrukking van een verfijning, vrede en goedheid, en de pure en tedere liefde die in het hart heerst. ...

Breng altijd dank aan God voor alle dingen...."—*My Life Today*, p. 153.

Vrijdag 3 februari: Voor verdere bestudering

Our High Calling, "How to Deal With Anger," p. 235.

6. Vloeken zonder oorzaak

De Heilige Geest en een geheiligd leven

Sabbatmiddag 4 februari

Vanaf het begin heeft God door Zijn Heilige Geest via menselijke werktuigen gewerkt voor de voltooiing van Zijn doel ten bate van de gevallen mensheid. Dit werd geopenbaard in het leven van de aartsvaders. Ook aan de gemeente in de woestijn, ten tijde van Mozes, gaf God Zijn "goede Geest, om hen te onderrichten." (Neh.9:20). En in de dagen der apostelen werkte Hij op machtige wijze voor Zijn gemeente door middel van de Heilige Geest, Dezelfde kracht die de aartsvaders ondersteunde, die Kaleb en Jozua geloof en moed gaf, en die het werk van de apostolische gemeente doeltreffend maakte, heeft in alle daaropvolgende eeuwen Gods gelovige kinderen bijgestaan. Het was door de kracht van de Heilige Geest dat gedurende de donkere middeleeuwen de Waldenzer christenen de weg tot de Hervorming hielpen voorbereiden. Het was dezelfde kracht die de inspanningen van de nobele mannen en vrouwen die de weg baanden voor de totstandkoming van nieuwe zendingsvelden en voor de vertaling van de Bijbel in de talen en dialecten van alle naties en volkeren, met succes bekroonde.

En heden ten dage gebruikt God nog steeds Zijn gemeente om Zijn doelstelling op aarde bekend te maken. Thans gaan de herauten van het kruis van stad tot stad en van land tot land, de weg voorbereidend voor de tweede komst van Christus. Het vaandel van Gods wet wordt hooggehouden. De Geest van de Almachtige werkt aan de harten der mensen, en degenen die aan Zijn invloed gevolg geven, worden getuigen voor God en Zijn waarheid. In vele plaatsen kan men toegewijde mannen en vrouwen zien, die aan anderen het licht mededelen dat hun de weg tot verlossing door Christus heeft duidelijk gemaakt. En naar gelang zij voortgaan hun licht te laten schijnen, zoals ook diegenen deden die op de dag van Pinksteren met de Geest werden gedoopt, zullen zij steeds meer van de kracht van de Geest ontvangen. Op deze wijze zal de aarde met de heerlijkheid Gods worden verlicht. – *Van Jeruzalem tot Rome*, hfdst 5: *De gave van de Heilige Geest*

Toen Christus de menselijke natuur aannam, verbond Hij zich met de mensheid door een liefdesband, die nimmer verbroken kan worden door enige macht, uitgezonderd de eigen keuze van de mens. Satan zal ons steeds verzoeken voorhouden en ons ertoe aanzetten deze band te verbreken - om de keus te maken ons te scheiden van Christus. Op dit punt moeten wij op onze hoede zijn, moeten wij

ons inspannen en bidden, dat niets ons zal verleiden een andere meester te kiezen, want het staat ons altijd vrij om dat te doen. Laat ons onze ogen gevestigd houden op Christus, dan zal Hij ons behoeden. Als we op Jezus zien, zijn we veilig. Niets kan ons uit Zijn hand rukken. Als we steeds zien op Hem, worden we veranderd "naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is." 2 Korintiërs 3:18.

Op deze manier kwamen de discipelen zo ver, dat zij op hun dierbare Zaligmaker gingen lijken. Als de discipelen naar Jezus' woorden luisterden, beseften zij dat zij Hem nodig hadden. Zij zochten en zij vonden en zij volgden Hem. Zij waren bij Hem, in hetzelfde huis, aan tafel, in de eenzaamheid, in het veld. Zij waren bij Hem als leerlingen bij hun Meester, en ontvingen dagelijks van Zijn lippen de lessen over de heilige waarheid. Zij zagen op Hem, zoals dienaren op hun heer zien, om te horen wat hun plicht is. Deze discipelen waren mannen "zoals wij." Jakobus 5: 17. Zij kenden dezelfde strijd tegen de zonde als wij. Zij hadden dezelfde genade nodig om een heilig leven te kunnen leiden.

Zelfs Johannes, de beminde discipel, die het meest het beeld van de Zaligmaker weerspiegelde, bezat dit beminnelijke karakter niet van nature. Niet alleen liet hij zich gelden en was hij uit op eer, hij was ook ongeduldig en kon geen kritiek verdragen. Maar toen het karakter van Hem, Die Goddelijk was, hem duidelijk werd, zag hij zijn eigen tekort, en deze kennis stemde hem tot nederigheid. De sterkte en het geduld, de kracht en de tederheid, de majesteit en de zachtmoedigheid, die hij in het dagelijks leven van de Zoon van God zag, vulden hem met bewondering en liefde. Elke dag voelde hij zich meer tot Christus aangetrokken, tot hij zijn eigen-ik in liefde voor zijn Meester vergat. Zijn haatdragende, eierzuchtige aard werd onderworpen aan de vormende kracht van Christus. De herscheppende invloed van de Heilige Geest vernieuwde zijn hart. De kracht van Christus' liefde bracht een verandering in het karakter teweeg. Dit is het zekere resultaat van eenheid met - Jezus. Als Christus in het hart woont, wordt iemands aard geheel veranderd. De Geest van Christus, Zijn liefde, maakt het hart gevoelig, onderwerpt het innerlijk en heft de gedachten en verlangens op tot God en de hemel. – *De enige weg, hfdst 8: Groeien in Christus*

Zondag 5 februari: De heiligheid van God

De bekroonde heerlijkheid van de kenmerken van Christus is Zijn heiligheid. De engelen buigen zich voor Hem in aanbidding, en roepen uit: "heilig, heilig, heilig, Here God, de almachtig" (Openbaring 4:8). Hij is verklaard te zijn heerlijk in Zijn heiligheid. Bestudeer het karakter van God. Door Christus te aanschouwen, door Hem te zoeken in geloof en gebed, kunt u als Hem worden. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 402.

De apostel vermaant ons: "Gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig." (1 Petr.1:15,16). De genade van Christus moet de gedachten en de stem beheersen. Zijn werk zal zichtbaar zijn door voorkomendheid en teder ontzag, dat de ene broeder jegens de ander toont in vriendelijke en bemoedigende woorden. In huis is een engel aanwezig. Het leven heeft een aangename invloed die als een welriekende rook opstijgt tot God. Liefde komt tot uiting in vriendelijkheid, zachtaardigheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid.

Het gelaat is anders. Als Christus in het hart woont komt dat tot uitdrukking op het gezicht van hen die Hem liefhebben en zijn geboden bewaren. De waarheid staat daarop geschreven. De vrede des hemels is daarop openbaar. Er is een zachtheid en een meer dan menselijke liefde zichtbaar.

Het zuurdesem van de waarheid bewerkt een verandering in heel de mens. Iemand die ruw is wordt beschaafd; wie grof is, zachtaardig; de zelfzuchtige wordt edelmoedig. De onreine wordt gereinigd en gewassen in het bloed van het Lam. Door zijn levengevende kracht brengt het alles van verstand en ziel en kracht in harmonie met het goddelijk leven. De mens met zijn menselijke natuur krijgt deel aan de godheid. Christus wordt geëerd door de uitnemendheid en volmaaktheid van het karakter. Wanneer deze veranderingen tot stand komen, barsten engelen uit in vreugdezangen en God en Christus verblijden Zich over zielen die naar Gods beeld zijn gevormd. -- *Lessen uit het leven van alledag, hfdst 7: Als zuurdesem*

God eist morele volmaaktheid in alles. Zij aan wie licht en mogelijkheden gegeven is, moeten zich, als beheerders van God, volmaaktheid tot doel stellen en nooit, nooit de standaard van gerechtigheid verlagen om overgeërfde of aangeleerde neigingen tot het kwade te koesteren. Christus heeft de menselijke natuur op Zich genomen en ons leven geleefd om ons te laten zien dat we als Hij deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur. Waarom dan zijn er zoveel onaangename karakters in de wereld? Het is omdat zij niet beseffen dat hun onaangename en ruwe manieren, onvriendelijke spraak het resultaat is van een ongeheiligd hart ...

Het is de reuk van onze liefde voor onze medemens die onze liefde voor God openbaart. Het is geduld in het dienen dat rust brengt voor de mens. Het is door nederige, ijverige, trouwe werkers dat de welvaart van Israel ten toon gespreid wordt. God ondersteunt en sterkt degene die gewillig is de manieren van Christus te leren. — *This Day With God*, p. 32.

Maandag 6 februari: De natuur van heiligheid

Wanneer de gerechtigheid van Christus aan de mens wordt toebedeeld, betekent het heiligheid, oprechtheid en reinheid. Tenzij we de gerechtigheid in ons hebben, kunnen we geen welgevallige vertegenwoordigers zijn. De gerechtigheid die in ons woont door geloof, bestaat uit liefde, geduld, vriendelijkheid en alle christelijke deugden. Hier leggen we beslag op de gerechtigheid van Christus en wordt het dele van ons wezen. Allen die deze gerechtigheid hebben, zullen de werken van God doen

...

Maar het kled van de gerechtigheid van Christus bedekt noot gekoesterde zonden. Niemand kan op het bruiloftsmaal van het Lam aanwezig zijn zonder het huwelijkskled, dat de gerechtigheid van Christus is. Zonder heiligheid zal niemand God zien. God wacht totdat Hij de goddelijke kracht aan elke ziel kan geven om gecombineerd te worden met de menselijke inspanning. "Blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt" Fillipenzen 2:12,13.

Christus is de volmaaktheid van het goddelijke karakter. Hij is het model dat we moeten volgen. — *Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce*, p. 134.

In de Bergrede heeft Christus een definitie gegeven van ware heiligmaking. Hij heeft een leven van heiligheid geleefd. Hij was de gelijkenis van wat Zijn volgelingen moeten zijn. We moeten gekruisigd worden met Christus, begraven met Hem en opgewekt door Zijn Geest. Dan zullen we vervuld zijn met Zijn leven.

Onze heiligmaking is Gods doel in alle wat Hij met ons doet. Hij heeft ons uitgekozen van eeuwigheid af dat we heilig zouden zijn. Christus heeft Zichzelf gegeven voor onze verlossing, opdat door geloof in Zijn kracht om ons te redden van zonden, we volkomen gemaakt zouden worden in Hem. —*Selected Messages*, book 3, p. 202.

Zoals Jehova heilig is, verlangt Hij dat Zijn volk heilig, rein en onbesmet is, want zonder heiligheid zal geen mens God zien. Zij die Hem in echtheid en waarheid aanbidden, zullen door Hem aanvaard worden. Als gemeenteleden zouden ophouden zichzelf te aanbidden, en in hun harten de liefde voor God en voor elkaar zouden willen ontvangen die het hart van Christus vervulde, zal onze hemelse Vader voordurend Zijn kracht door hen manifesteren. Laat Zijn volk tot elkaar getrokken worden met koorden van goddelijke liefde. Dan zal de wereld de wonderlijke kracht van God herkennen en erkennen dat Hij de sterkte en de Helper van Zijn gebodenhoudend volk is ...

De Heer reinigt het hart zoals we een kamer luchten. We sluiten niet de deuren en ramen en gooien geen reinigingsmiddel in de kamer, maar we doen de deuren en ramen wijd open en laten de reinigende atmosfeer van de hemel naar binnenstromen. De Heer zegt: "wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn" Johannes 3:21. De ramen van impulsen en gevoelens moeten geopend worden naar de hemel en het stof van zelfzucht en wereldgezindheid moet verdreven worden. De genade van God moet door de kamers van de gedachten vegen, het voorstellingsvermogen moet de hemelse onderwerpen bedenken en elk element van de natuur moet gereinigd worden en levenskracht krijgen door de Geest van God. —Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 7, pp. 939, 940.

Dinsdag 7 februari: Afgezand van heiligmaking

Heiligmaking is een dagelijks werk. Laat niemand zich misleiden met de gedachte dat God hen zal vergeven en zegenen, terwijl ze Zijn eisen veronachtzamen. Het opzettelijk begaan van een bekende zonde legt de stem van de Geest het zwijgen op en scheidt de ziel van God. Wat ook onze godsdienstige gevoelens mogen zijn, Jezus kan niet wonen in het hart dat Gods wet veronachtzaamt. God eert alleen hen, die Hem eren.

"Gij zijt slaven aan wien gij gehoorzaamt." (Rom.6:16). Als we toegeven aan boosheid, lusten, begeerte, haat, zelfzucht of welke zonde ook, worden we slaven van de zonde. "Niemand kan twee heren dienen." (Matt.6:24). Als we de zonde dienen, kunnen we niet Christus dienen. De christen zal de verleidingen van de zonde ervaren, want het vlees strijdt tegen de geest. De geest strijdt echter tegen het vlees, zodat er gedurig strijd is. Hier is de hulp van Christus nodig.

Menselijke zwakheid wordt verbonden met goddelijke kracht en geloof roept uit: "Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus." (1 Kor.15:57). --*Het geheiligd leven, paragraaf: De Geest het zwijgen opleggen*

"Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods" 1 Kor 11:31. Er is een principe die aan de basis ligt van elke handeling, gedachte en motief: de overgave van het gehele wezen, zowel lichamelijk als mentaal aan de controle van de Geest van God. De ongeheiligde wil en hartstochten moeten gekruisigd worden. Dit mag misschien gezien worden als een hard en streng werk, maar toch moet het gedaan worden, of u zult de vreselijke zin horen uit de mond van Jezus: "Gaaf weg van Mij." U kunt alle dingen doen door Christus die U kracht geeft ...

Moge de God des vredes u geheel en al heiligen, ziel, lichaam en geest. —
Testimonies for the Church, vol. 3, p. 84.

Om in het licht te wandelen, moet u besluiten, en nadenken, over uw wilskracht en hoe u die moet gebruiken in het ernstig streven, naar de lieflijkheid van Christus om die in uw karakter te laten zien. Dit betekent dat u alle moedeloosheid moet laten varen. U moet niet tevreden zijn en zeggen: Ik ben een kind van God. Houd uw oog op Jezus gericht en dan wordt u door het zien naar Zijn beeld veranderd. Om in het licht te wandelen moet u uw geestelijk gebied uitbreiden. Paulus verklaart: "Ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar een ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt .." door voortdurend naar het Model te kijken, "en mij uitstreckende naar hetgeen voor mij ligt, ...*Filip. 3:14*. In het licht wandelen betekent, om in oprechtheid en door de geest te leven, om in de Waarheid en de Liefde te wandelen, en zo te wandelen in een nieuw leven. Dit betekent dat we onze heiligmaking in de vreze van God volbrengen. Wat een vreselijke zaak is het om de weg van anderen te verduisteren door schaduwen van moedeloosheid op ons zelf te brengen. Laat een ieder op zichzelf letten. We moeten niet de schuld van onze karakter tekortkomingen op een ander leggen. Spreek van het Licht, wandel in het Licht. God is Het Licht; er is in Hem geen duisternis. Verzamel in uw ziel de moed, wat alleen van het Licht van de wereld af kan komen.

Wanneer het licht van de hemel op de mensen schijnt, zal de vreugde van de Here, die in hen is, aan hun gezicht te zien zijn. Het is de afwezigheid van Christus in de ziel die de mens droevig en vol twijfel maakt. Dit is het gebrek aan Christus, dat het gezicht droevig en het leven een verzuchting maakt. Blijdschap is de grondtoon van Gods Woord voor allen die Hem ontvangen. Waarom? Omdat zij het Licht van het leven hebben. Licht brengt geluk en vreugde mee en deze vreugde schijnt in het leven en in het karakter. --*Wij zijn zonen en dochters van God, 12 juli*

Woensdag 8 februari: De regel van heiligheid is Gods wet

Er is geen veiligheid noch rust of rechtvaardiging in het overtreden van de wet. De mens kan niet hopen onschuldig te staan voor God en vrede met Hem te hebben door de verdiensten van Christus, terwijl hij doorgaat met zondigen. Hij moet ophouden met overtreden en loyaal en waarachtig worden. Terwijl de zondaar in de grote morele spiegel kijkt, ziet hij zijn tekortkomingen van karakter. Hij ziet zichzelf zoals hij is, bevlekt, vervuild en veroordeeld. Maar hij weet dat de wet op geen enkele manier schuld kan verwijderen of de overtreder vergeving kan schenken. Hij moet verder kijken. De wet is de leraar geworden, die hem tot Christus brengt. Hij moet naar zijn zondendragende Heiland kijken. En als hij Christus aan het kruis van Golgotha ziet, stervend onder het gewicht van de zonden van de hele wereld, laat de Heilige Geest hem inzien wat de houding van God is tegenover allen die berouw

hebben over hun overtredingen. "Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Joh 3:16).)—*Selected Messages*, book 1, p. 213.

De vraag die de wetgeleerde aan Jezus had gesteld, luidde: "Wat moet ik doen?" (Luc.10:25) En Jezus, Die liefde voor God en de mensen ziet als de som der gerechtigheid, had gezegd : "Doe dat, en gij zult leven." (Luc.10:28) De Samaritaan had geluisterd naar wat een vriendelijk liefdevol hart hem ingaf, en daarmee had hij bewezen een dader der wet te zijn. Christus gebod de wetgeleerde: "Ga heen, doe gij evenzo." (Luc.10:37) Doen, en niet alleen zeggen, wordt van de kinderen van God verlangd. "Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft." (1 Joh.2:6)

Deze les is niet minder nodig in de wereld van nu dan toen Jezus deze woorden uitsprak. Zelfzucht en koude vormendienst hebben bijkans het liefdesvuur gedoofd, en de goede eigenschappen die het karakter een aangename reuk moeten geven, verdreven. Velen die Zijn naam belijden, hebben het feit uit het oog verloren, dat christenen Christus moeten vertegenwoordigen. Indien wij niet daadwerkelijk onszelf ten bate van anderen verloochenen in de familiekring, in onze omgeving, in de gemeente, en waar we ook mogen zijn, dan zijn we geen christenen,

Dit alles is slechts de vervulling van het beginsel der wet, het beginsel dat wordt geïllustreerd door de geschiedenis van de barmhartige Samaritaan, en dat werd getoond in het leven van Jezus. Zijn karakter openbaart de ware betekenis van de wet, en laat zien wat er wordt bedoeld met onze naaste liefhebben als onszelf. En wanneer de kinderen van God barmhartigheid, vriendelijkheid en liefde jegens alle mensen aan de dag leggen, getuigen zij ook van de aard van de grondbeginselen des hemels. Zij getuigen van het feit: "De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel." (Psalm 19:8) – *Jezus, de wens der eeuwen, hfdst 54: De barmhartige Samaritaan*

Donderdag 9 februari: Heiligheid nastreven

Er zijn mensen, die kennis hebben gemaakt met de vergevende liefde van Christus en die graag kinderen van God willen zijn. Maar zij beseffen dat hun karakter onvolmaakt is, dat hun leven vol fouten is en zij zijn geneigd eraan te twijfelen of hun hart wel vernieuwd is door de Heilige Geest. Tegen hen zou ik willen zeggen: Ga niet weg in wanhoop! Wij zullen ons vaak in tranen moeten buigen aan de voeten van Jezus vanwege onze tekortkomingen en fouten. Maar we behoeven niet de moed te verliezen. Zelfs als we door de vijand worden overwonnen, worden wij niet door God verworpen en laat Hij ons niet in de steek. Nee! Christus zit aan Gods rechterhand en bemiddelt voor ons. De geliefde apostel Johannes zei: "Dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige." 1 Johannes 2: 1. En vergeet de woorden van Jezus niet: "De Vader Zelf heeft u lief." Johannes 16: 27. Hij wil de band met u herstellen en verlangt ernaar om Zijn eigen zuiverheid en heiligheid in u weerspiegeld te zien. Als u uzelf maar aan Hem overgeeft, zal Hij, Die een goed werk in u begonnen is, dat voortzetten tot de dag van Jezus Christus. Bid nog ernstiger en geloof nog vuriger. Als wij zo ver zijn, dat wij geen vertrouwen

meer stellen op onze eigen kracht, laten wij dan vertrouwen op de kracht van onze Verlosser. Dan zullen we Hem prijzen, Die onze Verlosser is. – *De enige weg, hfdst 7: De toets van het discipelschap*

Er is een ernstig werk van voorbereiding te doen door Zevende-dags Adventisten als zij vast willen staan in de beproevingen die voor hen liggen. Als zij van plan zijn trouw te blijven aan God in de verwarringen en verzoeken van de laatste dagen, moeten zij de Heer zoeken in nederigheid van hart voor wijsheid om de verleidingen van de vijand te weerstaan ...

We moeten voortdurend in gedachten houden de plechtige gedachte van de spoedige wederkomst van de Heer en in het licht daarvan het persoonlijk werk erkennen dat gedaan moet worden. Met de hulp van de heilige geest moeten we natuurlijke aanvechtingen en neigingen tot het kwaad weerstaan en uit ons leven elk onchristelijk element uitroeien. Zo zullen we onze harten voorbereiden om Gods zegen te ontvangen, die ons genade zal schenken en ons in harmonie zal brengen met het geloof van Jezus. Voor dit voorbereidend werk zijn grote voorrechten verleend aan dit volk, in de vorm van licht, waarschuwingsboodschappen en raadgevingen, gestuurd door de bemiddeling van de Geest van God ...

In deze tijd met een levend getuigenis gegeven worden in de levens van Gods belijdend volk, zodat de wereld mag zien dat in deze eeuw, waarin het kwaad aan alle kant regeert, er toch nog een volk is die hun wil opzij leggen en Gods wil zoeken te doen – een volk in wier harten en levens de wet van God geschreven is. Er liggen grote verzoeken voor ons en pijnlijke beproevingen. Het gebodenhoudend volk van God moet zich voor deze tijd van verzoeking voorbereiden door een diepere ervaring in de dingen van God en een praktische kennis van de gerechtigheid van Christus

Laat uw dagelijks leven getuigen van het geloof dat u belijdt. —*In Heavenly Places*, p. 347.

Vrijdag 10 februari: Voor verdere bestudering

Lessen uit het leven van Lledag, hfdst: Als zuurdesem.

7. Dienend leiderschap

Sabbatmiddag, 6 mei

Jezus zag op de bedroefden en terneer gedrukten van wie de hoop vervlogen was en die met aardse vreugden de hunkering van de ziel trachten te stillen, Hij nodigde hen allen uit rust in Hem te vinden. Teder verzoekt Hij de zwoegende mens: "Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Math. 11:29.

Met deze woorden spreekt Christus tot elk menselijk wezen. Of zij het weten of niet, allen zijn vermoeid en zwaar belast. Allen worden terneergedrukt door lasten, die alleen Jezus kan verwijderen. De zwaarste last die wij dragen, is de last van de zonde. Als wij die last moeten blijven dragen, zal die ons verpletteren. Maar de Zondeloze heeft onze plaats ingenomen. "De Here heeft al onze ongerechtigheid op Hem doen neerkomen." Jes. 53:6.

Hij heeft de last van onze schuld gedragen. Hij wil dat gewicht van onze vermoeide schouders afnemen. Hij wil ons rust geven. De last van zorgen en

moeiten wil Hij ook dragen. Hij nodigt ons uit al onze zorgen op Hem te werpen; want Hij draagt ons op Zijn hart. – *De Weg tot Gezondheid*, pp 51,52.

Iedere verkeerde neiging kan, door de genade van Christus, onderdrukt worden, niet op een futloze, aarzelende manier, maar met een vast doel, met grote vastberadenheid, om Christus als voorbeeld te stellen. Laat uw liefde uitgaan naar de dingen waar Jezus van houdt, en wees terughoudend met de zaken die niet versterken en geen goede invloed hebben. Zoek met vastbesloten energie iedere dag het karakter te ontwikkelen en verbeteren. U moet met een vastberaden doel uzelf in de hand houden en doe wat u weet dat God fijn zou vinden in u.

Het verstand zowel als het hart, moeten gewijd zijn aan de dienst van God. Hij heeft het recht op alles van ons. De volgelingen van Christus moeten niet toegeven aan enige bevrediging, of zich inlaten in enige onderneming, hoe onschuldig of lofwaardig het ook mag schijnen, als een verlicht verstand hem zegt dat zijn vurigheid zou afnemen of zijn vroomheid zou verminderen. Iedere christen moet werken om het tij van het kwaad te keren, en onze jeugd veilig te stellen van de invloed die hen terneer zou drukken en ruïneren. Moge God ons helpen om tegen de stroom in onze weg te gaan. – *Gods Amazing Grace*, p. 327.

We zijn door genade gekozen als Zijn dienaren. Een dienaar betekent een werker, een die zorg, lasten, verantwoordelijkheid draagt...Ieder mens heeft een plechtig werk te doen en hij kan niet achteloos omgaan met zijn tijd; hij kan niet achteloos zijn met zijn voorrechten en de gelegenheden hem gegeven om hem tot een complete werker voor de zaak van God te maken. – *Manuscript 81*, 18 juli, 1893.

Zondag, 7 mei: Ouderlingen in de vroege kerk

De harten van hen die door het werk van de apostelen bekeerd waren werden door de liefde van Christus vertederd en met elkaar verbonden. Ondanks vroegere vooroordelen leefden zij nu met elkander in volle harmonie. Satan wist dat hij machteloos zou zijn om de uitbreiding van de evangeliewaarheid te weerstaan, zolang deze eensgezindheid stand hield, en hij zocht zijn voordeel te doen met vroegere onhebbelijkheden, in de hoop daardoor elementen van tweedracht binnen de gemeente te brengen.

Zo gebeurde het, toen de discipelen talrijker werden, dat de vijand er in slaagde wantrouwen op te wekken bij sommigen die vroeger de gewoonte hadden met afgunst op hun broeders in het geloof neer te zien, en die altijd kritiek hadden op hun geestelijke leiders.....

Nu moesten stipte maatregelen worden genomen om iedere aanleiding tot ontevredenheid weg te nemen, opdat de vijand, in zij poging verdeeldheid onder de gelovigen te zaaien, niet zou triomferen.....

Na een vergadering te hebben bijeengeroepen, ontwierpen de apostelen, onder leiding van de Heilige Geest, een plan tot een betere organisatie van alle werkkrachten in de gemeente. – *Van Jeruzalem tot Rome*, pp.63,65.

De apostelen droegen een gewicht van verantwoording om de reikwijdte van hun werk uit te breiden, om het evangelie te verkondigen in de omliggende streken. Van hun voorbeeld leren we dat er geen klaplopers zijn in de wijngaard des Heren. Zijn dienaren vergroten voortdurend hun inspanningen. Ze deden steeds meer, nooit

minder. Het werk van de Heer is, vergroten en verbreden tot het de wereld omcirkelt.

Na het maken van een zendingsreis, keerden Paulus en Barnabas terug op hun schreden, ze bezochten, de kerken die ze gesticht hadden en kozen mensen om met hen verenigd te zijn in het werk. Zo moeten Gods dienaren vandaag ook werken, uitzoeken en trainen van waardige jonge mensen als medewerkers. God helpe ons onszelf te heiligen, zodat door ons voorbeeld anderen ook geheiligd worden en in staat zijn om zielen voor Christus te winnen. – *Testimonies for the Church*, vol. 7, p.15.

Toen zich naderhand in de geschiedenis van de eerste gemeente vele groepen van gelovigen in verschillende delen der wereld tot gemeenten hadden verenigd, werd de organisatie van de gemeente verder verbeterd, zodat orde en harmonieuze samenwerking bleven gehandhaafd. Ieder lid werd gemaand zijn werk goed te volbrengen. Iedereen moest van de hem toevertrouwde talenten een verstandig gebruik maken. Sommigen waren door de Heilige Geest met bijzondere gaven begiftigd – “ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidene tongen.” 1 Kor. 12:28. Doch al deze groeperingen van werkers moesten in harmonie samenwerken. – *Van Jeruzalem tot Rome*, p.66.

God heeft herhaaldelijk getoond dat de mensen niet ontmoedigd moeten zijn in het veld zonder het onmiskenbaar getuigenis dat Hij hun heeft geroepen. De Heer zal niet de last voor zijn kudde toevertrouwen aan ongeschikte personen. Degenen die God roept, moeten mannen zijn met grote ervaring, getest en beproefd, mannen met een gezond oordeel, mannen die de zonde durven aanspreken in de geest van tederheid, mannen die begrijpen hoe je de kudde moet voeden. God kent het hart, en Hij weet wie Hij uitkiest. – *Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 209.

Maandag, 8 mei: De Ouderlingen

De Grote Herder heeft onderherders, aan wie Hij de zorg voor de schapen en lammeren overdraagt. Het eerste werk dat Jezus aan Petrus toevertrouwde, dat hem herstelde in zijn dienstwerk, was om de lammeren te voeden. Dit was een werk waar Petrus weinig ervaring mee had [hij was visser]. Het vereiste grote zorg en tederheid, veel geduld en volharding....

De vraag die Christus aan Petrus stelde was belangrijk. Hij noemde slechts één voorwaarde voor discipelschap en dienst. “Hebt gij Mij lief?” Dit is de belangrijkste kwalificatie. Petrus mocht elke andere kwalificatie bezitten, zonder de liefde van Christus kon hij geen gelovige herder over de kudde van de Heer zijn. Kennis, goedheid, welsprekendheid, dankbaarheid, en geestdrift zijn allen een hulp in het goede werk; maar zonder de liefde van Jezus in het hart, zal het werk van een christelijke dienaar falen.

De les welke Christus hem leerde bij de zee van Galilea, droeg Petrus zijn verdere leven mee. Schrijvend door de Heilige Geest aan de gemeenten, zei hij: “De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en een getuige van het lijden van Christus, en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is, en houd daar toezicht op, niet gedwongen,

maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.1 Pet. 5:1-4. HSV – *Lift Him Up*, p 223.

Het schaap dat van de kudde afgedwaald is, is het meest hulpeloze van alle schepselen. Er moet naar gezocht worden, want het kan de weg terug niet weer vinden. Zo is het met de ziel die van God afgedwaald is; hij is even hulpeloos als het verloren schaap en indien er geen goddelijke liefde voor zijn bevrijding is, kan hij nooit zijn weg tot God vinden. Met wat voor een medelijden, wat een smart, welk een uithoudingsvermogen, moet de onderherder dan naar verloren zielen zoeken! Hoe gewillig moet hij dan zelfverloochening, ongemakken en ontberingen verdragen!

Er bestaat een behoefte aan herders die, onder de instructie van de Opperherder, naar het verlorene en afgedwaalde zullen zoeken. Dit betekent het verdragen van lichamelijke onbehaaglijkheid en opofferen van gemak. Het betekent een tedere bezorgdheid voor de dwalende, en goddelijk medelijden en verdraagzaamheid. Het betekent een oor, dat met medeleven naar hartbrekende opsommingen van verkeerdheden, van ontaarding, van vertwijfeling en ellende, luisteren kan.

De geest van de ware herder is er een van zichzelf vergeten. Hij verliest zichzelf uit het oog, opdat hij de werken van God tot stand mocht brengen. Door het prediken van het Woord en door persoonlijke ambtsbediening in de gezinnen van de mensen, leert hij hun behoeften, hun smarten en hun beproevingen kennen en, samenwerkend met de grote Lastdrager, deelt hij in hun verdrukkingen, troost hen in hun ellende, verlicht hun zielshonger en wint hun harten voor God. Bij dit werk wordt de prediker door hemelse engelen begeleid en hijzelf wordt beleerd en verlicht in de waarheid, die hem wijs maakt tot zaligheid. – *Daad bij het woord, hfdst 36 – De goede herder*

Dinsdag, 9 mei: Dienend leiderschap

De vraag van Jakobus en Johannes om aan de rechter en linker zijde van de troon van Christus te zitten had de verontwaardiging gewekt van de anderen. Dat de beide broers zich hadden aangematigd naar de hoogste plaats te vragen, zodat er vervreemding dreigde ...

Hoe moest Christus deze arme mensen daarheen leiden waar Satan geen overwinning over hen zou behalen? Hoe kon Hij hun laten zien dat alleen maar het voorgeven een discipel te zijn hen nog niet tot volgelingen maakte of hen een plaats in zijn koninkrijk verzekerde? Hoe kon Hij hen tonen dat liefdevolle dienst en echte nederigheid, ware grootheid betekenen? Hoe moest Hij in hun hart liefde wekken en hen in staat stellen te bevatten wat Hij hun zo graag wilde vertellen?

Jezus wachtte een poosje om te zien wat zij zouden doen. Toen stond Hij, de goddelijke Leraar, op van de tafel. Hij legde zijn bovenkleed af, wat Hem bij zijn bewegingen zou hebben gehinderd, nam een handdoek en omgordde Zich daarmee. Met verbaasde belangstelling keken de discipelen toe en wachtten af wat er zou gebeuren. "Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee Hij omgord was." Deze daad opende de ogen van de discipelen. Bittere schaamte en ootmoed vervulden hun hart.

Zij begrepen het onuitgesproken verwijt en zagen zich in een volkomen nieuw licht.–
Wens der Eeuwen, pp. 536,537.

Paulus had een groot verlangen dat de vernedering van Christus gezien en beseft zou worden. Hij was er van overtuigd dat, als men ertoe gebracht kon worden om het verbazingwekkende offer, gebracht door de Majesteit des hemels, te overdenken, zelfzucht uit de harten zou worden gebannen. De apostel blijft stilstaan bij elk punt, zodat we enigmatische de wonderbare vernedering van de Verlosser ten behoeve van zondaars kunnen begrijpen. Hij richt de aandacht eerst op de hoge positie die Christus in de hemel vervulde aan de boezem van de Vader; hij openbaard Hem daarna bij het afstand doen van Zijn heerlijkheid, Zichzelf vrijwillig onderwerpend tot de vernederende toestand van het leven van een mens, het op Zich nemen van de verantwoordelijkheden van een dienstknecht, gehoorzaam geworden tot de dood, en dat de meest schandelijke en weerzinwekkende, de meest

wrede - de dood aan het kruis. Kunnen wij deze wonderlijke openbaring van Gods liefde, overdenken zonder dankbaarheid en liefde, en diep gevoel van het feit dat wij niet van onszelf zijn? – *Weg tot gezondheid*, p. 431.

Engelen van God staan allen terzijde die God dienen door hun medemensen te helpen. En u hebt de medewerking van Christus zelf. Hij is de hemelse Hersteller en wanneer u onder Zijn toezicht werkt, zult u grote resultaten zien.

Van uw trouw in dit werk is niet alleen het welzijn van anderen, maar ook uw eeuwig lot afhankelijk. Christus wil allen opheffen, die zich laten opheffen tot Hem, opdat wij met Hem één zullen zijn zoals Hij één is met de Vader. Hij laat toe dat wij in aanraking komen met lijden en rampen om ons wakker te schudden uit onze zelfzucht. Hij tracht in ons de kenmerken van zijn karakter- medeleven, tederheid en liefde – tot ontwikkeling te brengen. Als wij dit dienstwerk aanvaarden, plaatsen wij ons onder zijn onderricht om geschikt gemaakt te worden voor Gods tegenwoordigheid. – *Lessen leven van alledag*, p.241.

Woensdag, 10 mei: Gekleed met menselijkheid

Het is de afwezigheid van de Heilige Geest en van de genade van God die de evangeliedienst zo krachteloos maakt om te veroordelen en te veranderen.

Na de hemelvaart van Jezus, luisterden dokters, advocaten, priesters, heersers, schrijvers en theologen met verbazing naar de woorden van wijsheid en kracht van ongeleerde en nederige mensen. Deze wijze mensen verbaasden zich over het succes van de eenvoudige discipelen, en ten slotte bemerkten ze tot hun eigen verwondering het feit dat ze met Jezus geweest waren en van Hem geleerd hadden. Hun karakter en de eenvoud van hun prediking was gelijk aan het karakter en de predicaties van Christus. De apostel beschrijft het met deze woorden: "Het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen." 1 Kor. 1:27-29. HSV.

Gods hand brengt bij tijden moeilijkheden op de mens om hem te vernederen en zo brengt Hij hem in een zuivere positie tegenover Hem; maar beter is het om dagelijks het hart voor God te verootmoedigen. – *Testimonies for the Church*, vol.4, p.378.

Wij zijn licht geneigd de houding van de trage slaaf nederigheid te noemen. Maar de ware ootmoed is heel anders. Bekleed zijn met nederigheid wil niet zeggen dat wij verstandelijk dwergen moeten zijn; dat wij gebrek aan eerezucht hebben; dat wij lafhartig zijn in ons leven en lasten schuwen uit vrees dat wij ze niet kunnen dragen. Ware nederigheid vervuld Gods bedoelingen door te vertrouwen op zijn kracht.

God werkt door wie Hij wil. Soms kiest Hij de nederigste werktuigen uit om het grootste werk te doen, want zijn kracht wordt geopenbaard door de zwakheid van de mens. Wij hebben onze maatstaven en aan de hand daarvan noemen wij het ene groot en het andere klein. God gebruikt echter niet onze maatstaf. Wij moeten niet menen dat wat in ons oog groot is, ook groot is in zijn oog, of wat wij als klein beschouwen ook klein is voor Hem. Het is niet aan ons om onze talenten te beoordelen of ons werk te kiezen. Wij moeten de last opnemen die God aanwijst, ze voor Hem dragen en altijd tot Hem gaan voor rust. Wat ons werk ook moge zijn, God wordt geëerd door een blijmoedige dienst, die van ganser harte wordt verricht. Hij is blij als wij onze taken dankbaar opnemen, verheugd dat wij waardig geacht zijn om zijn medewerkers te mogen zijn. – *Lessen Leven van Alledag*, p. 224.

Zij die wandelen in de vrees van God, nadenkend over Zijn karakter, zullen dagelijks meer en meer op Christus lijken. Zij die ervoor kiezen God niet te kennen zullen demonstratief en opschepperig zijn.

Er zijn velen die iets aanpakken waarvan ze denken dat het hoogwaardig is. Maar in Gods oog zijn het dwazen. Ze hebben niet in de goddelijke spiegel gekeken, en ze weten niet hoe belachelijk hun aanmatiging is in het zicht van een heilige God. Hij die onder de oppervlakte kijkt, versmaad hun zelfgenoegzaamheid. Zij mogen een vertrouwens positie in de gemeente of in de wereld hebben, maar zolang ze voortdurend hun Schepper ontoren, zichzelf tot een voorwerp van verering maken, zijn ze in opstand tot Hem. – *This Day With God*, p. 40.

Donderdag, 11 mei: Als een brullende leeuw

Satan is er voortdurend op uit het verstand van de Christenen te verduisteren. Daarom mogen zij geen ogenblik vergeten dat "wij niet hebben te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." Ef. 6:12 De geïnspireerde waarschuwing weerklinkt door alle eeuwen heen tot in onze tijd: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie zal verslinden." 1 Petr. 5:8. "Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels." Ef. 6:11..

Vanaf de dagen van Adam tot in onze tijd heeft onze aardsvijand zijn macht gebruikt om te onderdrukken en te verwoesten. Hij is zich nu aan het voorbereiden op zijn laatste strijd tegen de gemeente. Allen die Christus willen volgen, zullen in conflict komen met deze onverbiddelijke vijand. Hoe meer de christen het goddelijke voorbeeld nabootst, des te meer maakt hij zichzelf tot het doelwit van Satans aanvallen. Allen die voor God werken, de misleidingen van de Boze aan het licht proberen te brengen en de mensen tot Christus willen brengen, zullen het eens zijn

met de uitspraak van Paulus over het dienen van de Here, "met alle ootmoed onder tranen en beproevingen." – *De grote Strijd*, p.469.

God draagt Zijn volk op om de blik hemelwaarts te richten, uitziende naar de glorieuze verschijning van onze Heer en Redder Jezus Christus. Terwijl de aandacht van de wereldlingen gericht is op verschillende ondernemingen; zou onze hemelwaarts zijn; ons geloof moet verder en verder reiken tot de glorieuze geheime schatten, de kostbare, goddelijke stralen van licht van het hemelse heiligdom om in onze harten te schijnen, zoals ze op het gelaat van Jezus schijnen. De spotters beschimpen de wachtende en waakzame en vragen: "Waar is de belofte van Zijn komst? U bent teleurgesteld. Ga nu met ons mee en u zult succes hebben in wereldse zaken. Krijg voordeel, ontvang geld, en wees geëerd door de wereld." De wachtenden zien omhoog en antwoorden: "Wij zijn waakzaam." En keren zich af van aards plezier en wereldlijke eer en van de misleidingen van de rijkdom, ze zien zichzelf in deze positie. Door waakzaamheid worden ze sterk, ze overwinnen luiheid en zelfzuchtigheid en gemakzucht. Kwellingen vuren brandende pijlen op hen af, en de tijd van wachten lijkt lang. Soms zijn ze bedroefd, en het geloof wankelt; Maar ze verenigen zich opnieuw, overwinnen hun vrees en twijfels en terwijl ze hun blik hemelwaarts richten, zeggen ze tot hun vijanden: "Ik ben waakzaam, ik ben wachtend op de terugkeer van mijn Heer. Ik zal roemen in rampspoed, in moeilijkheden en in armoede." – *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 194.

De tijd van talmen is bijna beëindigd. De pelgrims en vreemdelingen die lang gezocht hebben naar een beter vaderland zijn bijna thuis. Ik voel mij alsof ik steeds luid moet roepen: Wij zijn op weg naar huis! "Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede." 2 Petr.3:14. HSV. – *Our High Calling*, p. 367.

Vrijdag, 12 mei: Voor verdere bestudering

Gedachten Berg der Zaligsprekingen, "Het ware motief van het dienen," vanaf p.170

8. Jezus in de brieven van Petrus

Sabbatmiddag, 13 mei

"Jezus Christus heeft het is niet als roof geacht gelijk aan God te zijn." Omdat alleen godegelijkzijn effectief kon zijn in het herstel van de mens van de giftige beet van de slang, heeft God Zelf, in Zijn enig geboren Zoon, de menselijke natuur aangenomen. En in de zwakheid van de menselijke natuur ondersteund door het karakter van God, werd Zijn heilige wet in ieder opzicht gerechtvaardigd. Christus aanvaarde als de Zoon van God en de wetgever, het vonnis van wraak en dood voor de zonen van de mens. Wat een gedachte is dit. Hij die één was met de Vader van voor de grondlegging van de wereld, had zulk een liefde voor de gevallen en verloren wereld, dat Hij zijn leven gaf als een losprijs voor haar. Hij die een afschijnsel was van de glorie van de Vader, en een kopie van het beeld van Zijn persoon, droeg de zonden in Zijn eigen lichaam aan het hout, lijdend de straf van de overtreding van de

mens, zodat het recht tevreden gesteld werd en niets meer vroeg. Hoe groot is de verlossing die voor ons uitgewerkt is. Zo groot dat de Zoon van God een gruwelijke dood stierf, op het kruis, om ons leven en onsterfelijkheid te brengen door het geloof in Hem.

Dit wondervolle probleem – hoe kon God rechtvaardig zijn en nochtans de zondaar vergeven – dit gaat menselijke kennis te boven. Als we pogen het te peilen, verbreed en verdiept het zich verder dan ons begrip kan bevatten. Als we met het geloofs oog zien op het kruis van Golgotha, zien we onze zonden gelegd op het slachtoffer daar hangend in zwakheid en angst – als we dan begrijpen dat dit God is, de eeuwige Vader, de Vrededorst – zullen we uitroepen: “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft.” 1 Joh.3:1. – *That I May Know Him*, p. 35.

Wat een prijs is er betaald voor ons! Zie het kruis, en het offer daarop. Zie naar deze handen, doorboord met de gruwelijke spijkers. Zie op Zijn voeten, vastgezet met de spijkers op het hout. Christus droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam. Dat lijden, die angst, is de prijs voor uw verlossing. De opdracht was gegeven: “Bevrijd hen van de eeuwige ondergang. Ik heb een Verlosser gevonden.”

Weet u niet dat Hij ons liefheeft en Zichzelf voor ons gegeven heeft, en dat wij als antwoord onszelf zouden geven aan Hem? Waarom zou de liefde tot Christus niet uitgedrukt worden door allen die Hem in het geloof ontvangen zo waar als Zijn liefde geopenbaard is aan ons voor wie Hij stierf?

Christus is voorgesteld als jagend, zoekend naar het verloren schaap. Het is zijn liefde die ons omringt, die ons terugbrengt naar de kudde. Zijn liefde geeft ons het voorrecht om tezamen met Hem in hemelse plaatsen te zitten. Wanneer het gezegende licht van de Zon der Gerechtigheid in onze harten schijnt, en we rusten in de vrede en de vreugde in de Here, laat ons dan de Here prijzen; prijs Hem die ons lichamelijk welzijn is. Laat ons Hem prijzen, niet alleen in woorden, maar door alles wat we zijn en alles wat we hebben, aan Hem te wijden. – *Testimonies for the Church*, vol. 6, pp. 479,480.

Zondag, 14 mei: Jezus, ons Offer

Toen Hij die engelen dienen, Hij die rijk geëerd werd, in heerlijkheid en glorie, naar deze aarde kwam, vond Hij Zichzelf in de gedaante als een mens. Hij gebruikte Zijn zuivere natuur niet als een excuus, om Zichzelf afzijdig te houden van de ongelukkigen. In Zijn werk werd Hij gevonden tussen de gekwelden, de armen, de bedroefden, en zij die in nood zijn. Christus was de belichaming van verfijning en zuiverheid; Hij had een verheven leven en karakter; nochtans in Zijn werk werd Hij niet gevonden tussen de groot klinkende titels, niet bij de meest geëerden van deze wereld, maar bij de verachten en mensen in nood. Ik kwam, zegt de goddelijke Leraar, “om datgene wat verloren was te redden,” Ja; de Majesteit van de hemel werd in Zijn werk gevonden tot hulp bij degenen die de hulp het meest nodig hadden. – *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 467.

God plaatste Zijn waarde op de mens, door Jezus als gave in een leven van vernedering, armoede, en zelfopoffering, om minachting, en dood te ondergaan, opdat de mens, Zijn verloren schaap, gered mag worden. Is het dan een wonder dat de hele hemel geïnteresseerd is in het rantsoen voor de mens? Is het een wonder van het feit dat tienduizend maal tienduizend, en duizendmaal duizend betrokken zijn

in het stijgen en dalen op de geheimzinnige ladder om hen te dienen die de hunne zullen zijn in de redding? Engelen komen niet op de aarde om te verwijten en te vernietigen, om te heersen tot een juiste hulde, maar het zijn boodschappers der genade om samen te werken met de Bevelhebber van de Heerscharen, om samen te werken met de menselijke vertegenwoordigers die voort zullen gaan om het verloren schaap te zoeken en te redden. Engelen hebben de opdracht om hen die God vrezen en liefhebben, te omringen.

De sympathie van de hele hemel is gemobiliseerd ten behoeve van het schaap dat ver van de kudde is afgedwaald. Als de Farizeeën in harmonie met God hadden gewerkt, in plaats van zich te verenigen met de vijand van God en mensen, zouden ze het bloed van Christus niet veracht hebben. Als de misleidingen van Satan in de menselijke geest gebroken zijn, als de zondaar naar Golgotha ziet, en hij ziet het dure offer dat gebracht is om het opstandige geruïneerde ras te redden, overdenkt hij het en is hij diep bewogen door de liefde van God, en heeft hij berouw. "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft."

O, dat we de liefde van God mogen doorgronden, en zelfs in onze zwakke natuur, het medeleven zien dat God heeft bewezen aan de gevallen mens. Hoe willen we zien en leven! Door Christus te aanschouwen wordt de mens veranderd en hervormd van glorie tot glorie. Het conflict tussen licht en duisternis vangt in zijn leven aan. Kijk, arme zondaar, uitgebeeld als het verloren schaap naar wie de herder zoekt, kijk naar het kruis!.... De arme blinde man die zijn gezicht herkreeg door de medelijdende Herder, was één van wie de zelfgerechtigde Farizeeën dachten dat hij alleen nog maar tot haat in staat was. – *Signs of the Times*, 20 nov. 1893.

Maandag, 15 mei: De passie van Christus

Christus wordt voorgesteld als Eén die het leed en verdriet, door de zonde veroorzaakt, draagt en Hij doet dit niet alleen als onze Vriend, die met ons meeleeft, maar als onze Plaatsvervanger. Daarom moeten onze zonden van zelfzucht, een onvriendelijk humeur, onverdraagzaamheid, verkeerde gewoonten en praktijken, vastbesloten worden weggedaan. Wie met Satan breekt, moet hem geen ruimte geven om te verzoeken. Laat degene die tot Christus komt bedenken, dat Hij de zondendrager is.... Laat de berouwvolle ziel in geloof beslag leggen op de voorziening die getroffen is om hem te redden, niet in zijn zonden, maar van zijn zonden. Christus moet als zondendrager de zonde wegnemen en de zondaar redden uit zijn verlamdende geestelijke staat.

Door de zonde werd de mens van God gescheiden en de gemeenschap tussen hen werd verbroken. Maar Jezus Christus is gestorven aan het kruis op Golgotha, terwijl Hij in Zijn lichaam de zonden van de gehele wereld droeg; de kloof tussen hemel en aarde werd door dat kruis overbrugd. Christus leidt de mensen naar die kloof en wijst op de brug, die deze overspant met de woorden: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, neme zijn kruis dagelijks op en volgt Mij " – *Bijbel commentaar vol. 7, pp.611,612.*

Toen Christus voor de eerste keer naar deze aarde kwam, kwam Hij nederig en onbekend.... Bij Zijn tweede komst zal alles anders zijn. Niet als een gevangene omringd door gepeupel zal men Hem zien, maar als de Koning des hemels. Christus zal komen in Zijn eigen glorie, in de glorie van de Vader, en in de glorie van de heilige engelen. Tienduizend maal tienduizend en duizend maal duizend van engelen,

de indrukwekkende, triomferende zonen van God, bezitten buitengewone lieflijkheid en glorie, zullen Hem begeleiden op Zijn weg. In plaats van een doornen kroon, zal Hij een kroon van glorie dragen – een kroon in een kroon. In plaats van dat oude purperen kleed, zal Hij bekleed zijn met een gewaad van het witste wit, “zo wit, als geen wolbewerker op aarde ze kan maken.” Mark. 9:3. En op Zijn kleed en op Zijn dij zal een naam geschreven staan, “Koning der koningen, en Heer der heren.”...

Nog een weinig tijd, en we zullen de Koning zien in Zijn schoonheid. Een weinig langer, en Hij zal de tranen van onze ogen afwissen.... Dan zal door ontelbare stemmen het lied gezongen worden. “Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.” Opb. 21:3. “Daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede. 2 Petr. 3:14. – *Gods Amazing Grace, p. 358.*

Dinsdag, 16 mei: De opstanding van Jezus

Christus is de verrezen Redder, want, hoewel Hij dood was, is Hij weer opgestaan, en leeft nu om een voorspraak te zijn voor ons. We moeten met het hart geloven tot gerechtigheid, en met de mond belijden tot redding. Zij die gerechtvaardigd zijn door geloof zullen Christus belijden. “Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.” Joh. 5:24. Het grote werk dat gedaan is ten behoeve van zondaars die besmet en bevlekt zijn door het kwaad, is het werk van rechtvaardiging. Door Hem die waarheid spreekt, is hij rechtvaardig verklaard. De Heer schenkt aan de gelovige de gerechtigheid van Christus, en verklaart hem rechtvaardig voor het universum. Hij verplaatst zijn zonden op Jezus, de plaatsvervanger en borg. Op Christus legt Hij de zondigheid van iedere ziel die gelooft. “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Kor. 5:21.

Christus maakte schadeloosstelling voor de schuld van de hele wereld en allen die in het geloof tot God willen komen, zullen de gerechtigheid van Christus ontvangen, “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.” 1 Petr. 2:24. Onze zonden zijn geboet, weggedaan, geworpen in de diepte van de zee. Door belijden en geloof zijn we bevrijd van de zonde, en zien op de Heer onze gerechtigheid. Jezus leed, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. – *Selected Messages, book 1, p. 392.*

De christen is blootgesteld aan ziekte, teleurstelling, armoede, smaad, en verdriet. Ondanks dit alles heeft hij Gods liefde en kiest hij er voor om Zijn wil te doen, en prijst niets zo hoog als Zijn goedkeuring. In de strijdige beproevingen en veranderende gebeurtenissen van dit leven, weet hij dat er Eén is die dit alles weet, Eén die Zijn oor te luisteren legt tot de kreet van de zorgvolle en verdrietige en verzacht de weeklacht en angst van ieder hart....

Te midden van al zijn droefenis, heeft de christen een sterke troostrijke gedachte. En als God het toelaat dat hij lijdt, een kwellende ziekte eer hij zijn ogen sluit in de dood, kan hij dit alles opgewekt dragen.. Hij overdenkt de toekomst met de hemelse vreugde. Een korte rust in het graf, en dan zal de Levengever de boeien van het graf

verbreken, de gevangene vrijlaten, en geeft hem na zijn bed van stof, de onsterfelijkheid. Hij zal geen pijn meer kennen, geen zorg, of dood. O, wat een hoop hebben de christenen! Laat deze hoop van de christen de mijne zijn. Laat het de uwe zijn. – *Our High Calling*, p. 9.

Woensdag, 17 mei: Jezus, de Messias

De komst van de Heiland was in het Paradijs voorzeggd. Toen Adam en Eva voor de eerste maal de belofte hoorden, zagen zij uit naar een spoedige vervulling. Vol vreugde verwelkomden zij hun eerste zoon in de hoop, dat hij de verlosser zou zijn. Maar de vervulling van de belofte liet op zich wachten. Degenen die de belofte het eerst hadden gehoord zijn gestorven zonder de vervulling ervan te zien. Van de dagen van Henoch werd de belofte herhaald door de patriarchen en de profeten, zodat de hoop op zijn komst levend bleef. Toch kwam Hij niet. De profetie van Daniël noemde de tijd van Zijn komst maar niet iedereen begreep deze boodschap op de juiste wijze. Eeuw na eeuw ging voorbij. De stemmen van de grote profeten zwegen. De hand van de verdrukker rustte zwaar op Israël en velen waren geneigd uit te roepen: "De tijd verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit." Ezech. 12:22

Maar evenals de sterren in hun vaste kringloop, kennen Gods bedoelingen geen haast en geen uitstel. Door de zinnebeelden van de diepe duisternis en de rokende oven had God aan Abraham de slavernij van Israël in Egypte voorzeggd en Hij had meegedeeld dat hun omzwervingen vierhonderd jaar zouden duren. "Daarna," zei Hij, "zullen ze met grote have uittrekken." Gen. 15:14. Alle macht van Farao's trotse rijk streed hier vergeefs tegen. Op de aangegeven dag "gingen alle legerscharen des Heren uit het land Egypte." Ex. 12:41. Op dezelfde wijze was in Gods raad het tijdstip voor de komst van Christus vastgesteld. Toen Gods klok dat uur aanwees, werd Jezus in Bethlehem geboren.

"Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden." Zijn voorzienigheid had de gang van zaken geleid en menselijke impulsen en invloeden bestuurd, totdat de wereld rijp was voor de komst van de Verlosser. De volken waren verenigd onder één hoofd. Overtal werd één taal gesproken, erkend als de taal van de beschaving. Uit alle landen kwamen de joden uit de verstrooiing voor de jaarlijkse feesten naar Jeruzalem. Bij hun terugkeer naar hun woonplaatsen konden zij in heel de wereld het nieuws van de komst van de Messias verkondigen. – *De Wens Der Eeuwen*, pp.22,23.

U gelooft dat Jezus de Zoon van God was, maar heeft u een persoonlijk geloof met betrekking tot uw eigen redding? Geloof u dat Jezus uw Redder is? Dat Hij op Golgotha 's kruis stierf om u te verlossen? Dat Hij u de gave van eeuwig leven gegeven heeft als u in Hem gelooft?

En wat betekent het om te geloven? Het is volledig accepteren dat Jezus stierf als ons offer, dat Hij een vloek werd voor ons, dat Hij onze zonden op Zich nam, en ons Zijn eigen gerechtigheid toerekent. Daarom, maak aanspraak op deze gerechtigheid van Christus, we geloven het en het is onze gerechtigheid. Hij is onze Redder. Hij redt ons omdat Hij zei dat Hij dat zou doen. Gaan we in op al de verklaringen dat Hij ons kan redden? Hebben we de goedheid in onszelf die ons beter maakt en ons reinigt van de vlekken en vuil van de zonde, en het mogelijk maakt om tot God te komen? We kunnen het eenvoudig weg niet doen. – *Faith and Works*, p. 70.

Donderdag, 18 mei: Jezus, de goddelijke Messias

Evenals in de dagen van de apostelen is het ook nu nog waar dat mensen de heerlijkheid van Christus niet kunnen onderscheiden zonder door de goddelijke Geest te zijn verlicht. Een wereldsgezinde en schipperende christenheid stelt de waarheid en het werk van God niet op prijs. De volgelingen van de Meester worden niet gevonden op wegen van gemakzucht, van aardse eer of gelijkvormigheid aan de wereld. Zij gaan ver vooruit op paden van hard werk, van vernedering en smaad, vooraan in de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Ef. 6:12 Evenals in de dagen van Christus worden zij ook nu verkeerd begrepen, gesmaad en verdrukt door de priesters en de Farizeeën van hun tijd.

Gods koninkrijk komt niet met uiterlijk vertoon. Het evangelie van Gods genade met zijn geest van zelfverloochening kan nooit in overeenstemming zijn met de geest van de wereld. Deze beide beginselen zijn aan elkaar tegenovergesteld. "Een natuurlijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is." – *Wens der Eeuwen*, p. 421.

" En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de aarde waren voorbij gegaan." Opb. 21:1. Het vuur dat de ongelovigen verteert, reinigt tegelijkertijd de aarde. Elk spoor van de vloek is uitgewist. Er is geen eeuwig brandende hel die de verlostten voortdurend herinnert aan de vreselijke gevolgen van de zonde.

Er blijft maar één herinnering aan het verleden: de littekens van de kruisiging blijven altijd zichtbaar. Op Christus' hoofd, in zijn zijde en op zijn handen en voeten zijn de enige sporen van de wreedheid van de zonde. De profeet Habakuk, die Christus in zijn heerlijkheid zag, zei: " Er is een glans als van zonlicht,

Lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en is "het omhulsel zijner kracht." Hab. 3:4. In die doorboorde zijde waaruit het bloed stroomde dat de mensheid met God verzoende ligt de heerlijkheid van Christus. Daar is "het omhulsel zijner kracht." Door het offer van de verlossing is Hij "in staat om te bevrijden" en kan Hij dus het vonnis voltrekken aan hen die Gods genade hebben verworpen. De tekenen van zijn vernedering zijn voor Hem de hoogste eer. De wonden van het kruis zullen in alle eeuwigheid zijn lof en zijn macht verkondigen. – *De Grote Strijd*, p. 620.

Dit grote offer werd niet gebracht om daardoor in het hart van de Vader liefde voor de mens op te wekken, niet om Hem over te halen de mens te redden. Integendeel! "Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft." Joh. 3:16.

De Vader heeft ons lief, niet vanwege die grote verzoening, maar Hij zorgde voor die verzoening, omdat Hij van ons houdt. Door Christus kon Hij Zijn oneindige liefde over een gevallen wereld uitgieten. " God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende." 2 Kor. 5:19. God leed mee met Zijn Zoon. In de verschrikking van Getsemané, in het sterven op Golgotha, betaalde de Bron van oneindige liefde de prijs voor onze redding. – *De weg naar Christus*, pp .9,10.

Vrijdag, 19 mei: Voor verdere bestudering

Selected Messages, book 1, "An Inexhaustible Theme" pp.403,404.
Our High Calling, "Take God Into Your Counsel," P.44.

9. Wees jezelf

Sabbatmiddag, 20 mei

Wat een verheven thema dit is voor onze verwachting de gerechtigheid van God en onze Redder Jezus Christus! Als we Christus en Zijn gerechtigheid verwachten, is er geen plaats voor zelf-gerechtigheid, voor de verheerlijking van onszelf. In dit hoofdstuk is geen stilstand. Daar is in iedere fase een voortdurende vooruitgang in de kennis van Christus. Door de kennis van Christus is eeuwig leven. In Zijn gebed zegt Jezus, "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt." Joh. 17:3. In God zijn we tot glorie.... "Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Here." 1 Kor.1:30,31..... We zijn geroepen tot de kennis van Christus, dat is tot de kennis van glorie en deugd. Het is een kennis van de perfectie van het goddelijke karakter, ons in Jezus Christus geopenbaard, dat voor ons de gemeenschap met God opent. Het is door de grote en dierbare beloften dat we deelnemers worden van de goddelijke natuur, daar we zijn ontkomen aan de corruptie die in de wereld heerst door de begeerte. – *That I May Know Him*, p.159.

Als we ons aan de plechtige ceremonie van de doop overgeven, getuigen we aan engelen en mensen dat we verlost zijn van onze oude zonden, en dat we voortaan, gestorven zijn voor de wereld, onze wil is, "zoek dan de dingen die boven zijn...." Col. 3:1. Laat ons onze doopgelofte niet vergeten. In de tegenwoordigheid van de drie hoogste machten van de hemel – de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest – hebben we onszelf beloofd om de wil te doen van Hem die verklaarde, "Ik ben de Opstanding en het Leven." Joh. 11:25. Christus vergeeft iedere berouwvolle en als een vergeven mens, wordt hij op de tijd van de doop, oprijzend uit het watergraf, tot een nieuw schepsel verklaard, wiens leven verborgen is met Christus in God. Laten we steeds bedenken dat het ons grote voorrecht is gezuiverd te zijn van onze oude zonden.

Als de christen zijn belofte voor de doop aflegt, is de goddelijke hulp een onderpand voor hem. De Vader, de Zoon, en de Heilige Geest staan klaar om voor hem te werken. God stelt tot zijn beschikking de middelen van de hemel, zodat hij een overwinnaar kan zijn. Zijn eigen kracht is klein, maar God is almachtig, en God is zijn helper. Dagelijks moet hij zijn wensen bekendmaken bij de troon der genade. Door geloof en vertrouwen, het aannemen van de hulpmiddelen die gegeven zijn, kan hij meer dan overwinnaar zijn. – *Our High Calling*, p.157

Heiligmaking is een voortschrijdend werk....

Hier is een pad waarvan we verzekerd mogen zijn dat we nooit zullen vallen. Zij die zo werken aan het plan van aanvulling voor het verkrijgen van de christelijke genade, hebben de verzekering dat God zal werken aan het plan van vermeerdering door hem de gaven van Zijn Geest te geven....

Door goddelijke genade, zullen allen die de verlichte treden van de aarde naar de hemel beklimmen, uiteindelijk "met gezangen van eeuwige vreugde," door de poorten ingaan in de stad van God. – *Review and Herald*, 15 nov. 1887.

Zondag, 21 mei: Een kostbaar geloof

"Zulk dierbaar geloof."is een zuiver geloof. Het is niet een geloof zonder vrucht. Waar, reddend geloof is een kostbare schat van onschatbare waarde. Het is niet oppervlakkig. De rechtvaardige leeft door geloof een waarachtig geestelijk, Christus gelijkend leven. Het is door geloof dat de stappen die genomen worden één per keer, op de ladder van vooruitgang is. Geloof moet gecultiveerd worden, het verenigt de mens met de goddelijke natuur.

Het leven van gehoorzaamheid aan al Gods geboden is een leven van voortdurende vooruitgang. Als de uitverkorenen, de edelen, de groei van het middelaarswerk van Jezus Christus hebben verstaan, zien en begrijpen ze de rijke beloften die door de rechtvaardigheid van Christus komen. Hoe meer ze van de goddelijke genade ontvangen, des te meer werken ze aan het plan van de vermeerdering.

"Genade en vrede" zullen vermeerderen "door de kennis van God en van Jezus onze Heer." Hier is de Bron van alle geestelijke kracht. En geloof moet voortdurend beoefend worden, want al het geestelijke leven is van Christus. Kennis van God inspireert geloof in Hem als het enige kanaal om de zegeningen van de hemel over te brengen op de ziel, het verhoogt, veredelt, verfijnt de ziel, als het – door de kennis van God – is op gebracht tot het hoge status van glorie en deugd. "Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht" (2 Petr 1:3). – *Our High Calling*, p.67.

"Dit nu is het eeuwige leven," zegt Jezus, "dat ze U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." Joh. 17:3 De menselijke geest kan ternauwernood de breedte en diepte en hoogte bevatten van de geestelijke prestaties van hem die deze kennis verworven heeft.

Ieder kan op zijn terrein het christelijke karakter bereiken. Door het offer van Christus is een voorziening getroffen voor de gelovige om alle dingen te ontvangen die dienen tot leven en godsvrucht. God roept ons op te streven naar het bereiken van de maatstaf van volmaaktheid, en Hij houdt ons het voorbeeld van Christus' karakter voor ogen. De Heiland toonde in Zijn menselijkheid, door een leven van voortdurende afwijzing van het kwade, dat door samenwerking met de Godheid het reeds in dit leven voor menselijke wezens mogelijk is om volmaaktheid van karakter te bereiken. Dit is Gods verzekering aan ons, dat ook wij een algehele overwinning kunnen behalen. – *Van Jeruzalem tot Rome*, p.387.

Mensen moeten zich niet in hun wijsheid, hun kracht of hun rijkdom verheugen, maar hierin, dat ze een kennis van Christus hebben. Deze kennis is de uitnemendste, de meest kostbare, die we kunnen bezitten. Deze kennis is de uitmuntende en meest kostbare, die we kunnen bezitten. Dit is ons pand van het eeuwige leven. ...Met geld kan je dit nooit kopen, het verstand kan het niet begrijpen, kracht kan het niet beheersen, maar aan allen, die gewillig zijn om dit aan te nemen, wordt de heerlijke genade van God vrijelijk geschonken. Maar de mens kan zijn behoefte kennen, en

van zijn zelfstandigheid afzien, en de zaligheid om niet ontvangen. Degenen, die de hemel ingaan, zullen niet met hun eigengerechtigheid over de muur klimmen, nog minder zullen de poorten, wegens kostbare offergaven van goud of zilver voor hen opengaan, maar we zullen door de verdienste van het kruis van Christus toegang verkrijgen tot de vele woningen van het Vaderhuis. – *Wij zijn zonen en dochters van God, 14 augustus*

Maandag, 22 mei: Liefde: christelijke eigenschap als doel

Draagt uw geloof bij aan uw verstand. Er is geen belofte gegeven aan degene die terugvalt. De apostel heeft in zijn getuigenis het doel de gelovigen op te wekken om te groeien in genade en heiligheid. Zij beweren reeds de waarheid uit te leven, ze hebben een kennis van de kostbare waarheid, ze zijn gevormd tot deelhebbers aan de goddelijke natuur. Maar als ze hier stoppen, zullen ze de genade die ze ontvangen hebben verliezen.....

Zonder "alle toewijding" om stap voor stap op de ladder opwaarts te klimmen tot God, is er geen grond voor winst in vrede en genade in het werk van heiligheid. "Strijd," zegt Jezus, "om binnen te gaan door de nauwe poort." Luk.13:24. De weg van de gelovige is door God, die bovenaan de ladder staat, uitgestippeld. Al zijn pogingen zullen ijdel zijn als hij geen deugdzaam karakter heeft, een praktische kennis van Christus door gehoorzaamheid aan al Zijn eisen. Zij die geloof hebben moeten zorgvuldig hun geloof tonen door hun werken.....

Waarheid is een actief, werkend principe, dat hart en leven vormt, zodat er een voortdurende opwaartse beweging is.... In iedere stap bij het klimmen, zullen ze een nieuwe bron voor actie zien. De morele sfeer wordt meer als de geest en het karakter van Christus. De vooruitstrevende christen heeft genade en liefde met voortgaande kennis, want goddelijk inzicht in het karakter van Christus geeft een groot houvast op zijn gevoelens. – *Our High Calling, p. 68.*

"En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 1 Kor.13:13. In het leven van Christus vond deze liefde zijn perfecte uitdrukking. Hij heeft ons lief in onze zonden en vernedering en degradatie. Hij reikt tot de diepten van ellende om de dwalende zonen de dochters van de aarde weer op te richten. Er was geen vermoeidheid van Zijn geduld, noch vermindering van Zijn ijver. De golven van genade, teruggeslagen door trotse, onbekeerde, ondankbare harten, komen steeds terug in een sterkere stroom van liefde. – *In Heavenly Places, p. 234.*

Al onze krachten behoren God toe. Ze zijn van Hem door de schepping en door de verlossing. God heeft aan iedereen Zijn toegemeten kracht gegeven, en Hij verwacht dat een ieder het gebruikt aan de zijde van de waarheid. Zo schijnt het voort. De christen moet staat met onverdeelde aandacht aan de kant van de Heer staan. "Nu blijven geloof, hoop en liefde." Geloof ziet dwars door ontmoedigende moeilijkheden heen en stelt zijn vertrouwen op de ongeziene, de Almachtige, daarom kan het niet teleurgesteld worden. Geloof, hoop en liefde zijn zusters, en hun werken mengen zich perfect om te schijnen te midden van de morele duisternis van de wereld. – *Manuscript 46, 2 mei.1897. "The Entrance of Thy Word Giveth Light."*

Dinsdag, 23 mei: Blijf trouw aan jezelf

Het uit eigen ervaring kennen van God en van Jezus Christus die door God is gezonden, veranderd de mens naar Gods beeld. Het geeft de mens macht over zichzelf om elke impuls en hartstocht van onze aardse natuur ondergeschikt te maken aan de hogere krachten van de geest. Het maakt hem een zoon van God en erfgenaam van de hemel. Het brengt hem in gemeenschap met de geest van de Oneindige en opent voor hem de rijke schatten van het universum.

Deze kennis wordt verkregen door het onderzoeken van Gods Woord. En deze schat kan gevonden worden door iedereen, die er alles voor over heeft om haar te verkrijgen. – *Lessen Leven Alle Dag*, p. 64

Ik wenste dat ik de schoonheid van het leven van de christen kon beschrijven. Beginnend bij de morgen van het leven, gecontroleerd door de wet van de natuur en van God, beweegt de christen gestadig voorwaarts en opwaarts, dagelijks nader komend bij zijn hemels tehuis, waar hem een kroon des levens wacht en een nieuwe naam, "welke niemand kent alleen degene die hem ontvangt." Hij groeit voortdurend in geluk, in heiligheid, in nuttigheid. De vooruitgang van ieder jaar overstijgt die van het vorige jaar.

God heeft aan (Zijn kinderen) een ladder gegeven om die te beklimmen, een ladder die rijkt van de aarde tot de hemel. Bovenaan deze ladder is God, en op iedere tree vallen de heldere stromen van Zijn glorie. Hij ziet neer op de klimmers en staat klaar om hulp te zenden als de greep verslapt en de stap wankelt. Ja, zeg het in woorden van bemoediging, dat niet één die de ladder volhardend beklimt zal ontbreken; hij krijgt toegang tot de hemelse stad.

Engelen van God, die opklimmen en afdalen op de ladder zoals Jacob zag in een visioen, zullen iedere ziel helpen die klimmen willen zelfs tot in de hoogste hemel. Ze bewaken het volk van God en zien toe hoe ze iedere stap nemen. Zij die de stralende weg beklimmen zullen beloond worden; ze zullen ingaan in de vreugde van hun Heer

Vroomheid in de jongelingsjaren verzekert aan zijn bezitter de volle vreugde van alles dat het leven gelukkig maakt. Zij die wachten totdat de periode van het leven bijna voorbij is voordat ze God zoeken, missen een leven van puur, verheffend geluk – geluk dat nooit komt door het najagen van de plezieren die dit leven schenkt. Zij die lang op de hoogte waren van God, die van hun jeugd aan hun geluk zochten bij de pure fontein des hemels, zijn voorbereid om de familie van God te ontmoeten. – *My Live Today*, p. 156.

Onze groei in genade, onze vreugde, en onze bruikbaarheid, is allemaal afhankelijk van onze verbinding met Christus. Alleen door omgang met Hem, dagelijks en zelfs ieder uur – door in Hem te blijven – kunnen we in genade toenemen. Hij is niet alleen de Oorsprong van ons geloof, maar ook de Voleinder. Christus is de eerste en de laatste. Hij moet bij ons zijn, niet alleen aan het begin en aan het einde van onze reis maar bij elke stap onderweg....

Wijd uzelf 'morgens aan God. Doe dat vóór alles. Onderwerp al uw plannen aan Hem, bereidwillig om ze, al naar gelang Zijn voorzienigheid aangeeft, op te geven of uit te voeren. Zo kunt u elke dag uw leven in Gods handen leggen en zo zal uw leven meer en meer gevormd worden naar het leven van Christus. – *De weg naar Christus*, pp. 67,68.

Woensdag, 24 mei: De tent afleggen

De opstanding van Jezus was een voorbeeld van de uiteindelijke opstanding van allen die in Hem zijn ingeslapen. Het verrezen lichaam van de Redder, Zijn houding, het accent van Zijn stem, was allemaal herkenbaar voor Zijn volgelingen. Op dezelfde wijze zullen zij die in Jezus ontslapen opnieuw herrijzen. We zullen onze vrienden kennen zoals de discipelen Jezus kenden. Hoewel ze misschien misvormd waren, een kwaal hadden of verminkt waren in dit sterflijke leven, zullen ze in hun opstanding en verheerlijkt lichaam hun persoonlijke identiteit perfect bewaren, en wij zullen in hun gelaat, stralend met het licht dat schijnt vanaf het gelaat van Jezus, de kenmerken herkennen van hen die we liefhebben. Bij Zijn wederkomst zullen al de dierbare doden Zijn stem horen en tevoorschijn komen tot een glorieus onsterflijk leven (Joh 5:25-29). Het zijn de waarachtige woorden van Jezus zelf die ons dit berichten. En Hij is geen leugenaar. Dezelfde macht die Christus deed opstaan uit de dood, doet Zijn kerk herrijzen en ze wordt met Hem verheerlijkt, boven alle overheden, boven alle machten, boven iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige wereld....

Nergens in de Heilige Schrift is de verklaring te vinden dat de rechtvaardigen hun beloning krijgen of de goddelozen naar hun bestraffing gaan meteen bij de dood. De patriarchen en profeten hebben niet zo een verzekering achtergelaten. Christus en Zijn apostelen hebben geen hint gegeven in die richting. De Bijbel leert duidelijk dat de doden niet onmiddellijk naar de hemel gaan. Ze worden voorgesteld als slapend tot de opstanding.

Op dezelfde dag, dat het zilveren koord losgemaakt wordt en de gouden schaal breekt, vergaan 's mensen gedachten. Zij die in het graf gaan, dalen af in de stilte. Zij weten niets meer van wat gedaan wordt onder de zon. Gezegende rust voor de vermoeide rechtvaardige. Tijd, zij het lang of kort, is slechts een moment voor hen. Zij slapen; ze worden opgewekt bij de bazuin van God tot een glorieuze onsterfelijkheid. "De bazuin zal klinken, en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden....Wanneer.....dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de Dood is verslonden tot overwinning." 1 Kor. 15: 52-54, HSV. Als ze geroepen worden uit hun diepe doodslaap, beginnen ze te denken waar hun gedachten vlak voor hun dood geëindigd was. De laatste gewaarwording was de pijn van de dood, de laatste gedachte was dat ze vallen onder de kracht van het graf. Als ze opstaan uit het graf, zal hun eerste blijde gedachte klinken als een echo van de triomfkreet, "Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" 1 Kor.15:55, HSV. – *The Faith I Live By*, pp.180,181.

Gedurende Zijn dienst, heeft Jezus de doden tot leven gewekt. Hij wekte de zoon van de weduwe van Naïn, de dochter van Jairis, en Lazarus; maar dezen waren niet bekleed met onsterfelijkheid. Nadat zij opgewekt waren, waren ze nog steeds onderhevig aan de dood. Maar degenen die uit het graf kwamen bij de opstanding van Jezus, werden gewekt tot eeuwig leven. Zij waren de menigte van gevangenen die met Hem ten hemel voeren als trofeeën van Zijn victorie over dood en graf. – *Selected Messages*, book 1, p. 304.

Donderdag, 25 mei: Geloof in het zicht van de dood

Petrus werd als een jood en buitenlander veroordeeld om gezeseld en gekruisigd te worden. In het vooruitzicht van deze vreeslijke dood, herinnerde de apostel zich zijn grote zonde door Jezus te verloochenen in het uur van het proces, en zijn enige gedachte was dat hij onwaardig was voor zo'n grote eer om te sterven op dezelfde wijze als zijn Meester stierf. Petrus had oprecht berouw gehad over deze zonde, en was door Christus vergeven, dat getoond werd door de hoge post die hem gegeven was, om de schapen en de lammeren van de kudde te voeden. Maar hij kon zichzelf nooit vergeven. Zelfs bij de gedachte aan het vreselijke lijden van het laatste afschuwelijke toneel kon de bitterheid van zijn zorgen en berouw niet stillen. Als een laatste gunst smeekte hij zijn beulen dat hij aan het kruis genageld mocht worden met zijn hoofd naar beneden. Dit verzoek werd toegestaan, en op deze manier stierf de grote apostel Petrus. – *The Story of Redemption*, p. 316.

In alle eeuwen is de wederkomst van Christus de zalige hoop van zijn ware volgelingen geweest. De belofte van Jezus toen Hij van de olijfberg ten hemel steeg dat Hij zou terug komen, heeft de toekomst voor zijn discipelen doen lichten en heeft hun hart vervuld met vreugde en hoop, die niet door verdriet of beproevingen konden worden overschaduwd. Te midden van lijden en vervolgingen verwachten zij "de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus." Toen de gelovigen van Thessaloniki treurden om de dood van hun geliefden, die hadden gehoopt dat Christus nog tijdens hun leven zou terugkeren, wees Paulus hen op de opstanding die zou plaatsvinden bij de wederkomst. Dan zullen zij die in Christus gestorven zijn opstaan en samen met de levenden op de wolken worden weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht. "En zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden." 1 Thess. 4:16-18.

Op het rotsachtige eiland Padmos hoorde de geliefde discipel de belofte: "Ja, ik kom spoedig." In zijn hoopvol antwoord, "Amen, kom, Here Jezus," ligt het gebed van de gemeente op haar lange pelgrimstocht besloten." – *De Grote Strijd*, p. 284.

De weg is dan wel ruw en steil, rechts en links kunnen valstrikken zijn, wij kunnen te kampen hebben met moeiten op onze reis; wanneer wij vermoeid zijn en naar rust verlangen, kan het zijn dat wij verder moeten zwoegen; wanneer wij zwak zijn, kan het gebeuren dat wij moeten strijden; wanneer wij ontmoedigd zijn moeten wij blijven hopen, maar met Christus als onze Gids, zullen wij zeker uiteindelijk de haven waarnaar wij verlangen bereiken. Christus zelf is vóór ons de ruwe weg gegaan, en Hij heeft het pad geëffend voor onze voeten.

En langs de gehele steile weg die tot het eeuwige leven leidt zijn bronnen van vreugde om de vermoeiden te verkwikken. Zij die wandelen in de wegen der wijsheid, hebben zelfs in de vervolging grote vreugde; want Hij, Die hun ziel liefheeft, gaat onzichtbaar naast hen. Bij iedere stap naar boven voelen zij duidelijk de aanraking van Zijn hand; bij iedere schrede vallen heldere stralen van heerlijkheid van de Ongeziene op hun pad; en hun lofliederen, die steeds hoger opklinken, stijgen omhoog en mengen zich met de liederen van de engelen voor de troon. "Het pad der rechvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot aan de volle dag." Spr. 4:18. – *Gedachten Berg der Zaligsprekingen*, p. 124.

Vrijdag, 26 mei: Voor verdere bestudering

Our High Calling, "Make Your Calling and Election Sure," p.74.

10. De heilige geest, het Woord en gebed

Sabbatmiddag 4 maart

Toen Jezus aan de oevers van de Jordaan boog en Zijn smeekbede aanbood, werd de mensheid aan de Vader gepresenteerd door Hem die Zijn goddelijkheid bekleed heeft met menselijkheid.... Het gebed van Christus ten behoeve van de verloren mensheid boorde zijn weg door elke schaduw die Satan tussen mens en God had geworpen, en opende een helder communicatiekanaal tot bij de troon van heerlijkheid. De poorten bleven op een kier, de hemelen werden geopend, en de Geest van God, in de vorm van een duif, omcirkelde het hoofd van Christus, en men kon de stem van God horen zeggen: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb." (Mattheüs 3:17)

De stem van God werd gehoord in antwoord op het verzoek van Christus, en dit vertelt de zondaar dat Zijn gebed doordringt tot de troon van de Vader. De Heilige Geest zal worden gegeven aan degenen die Zijn kracht en genade zoeken, en zal helpen met onze ongerechtigheden wanneer wij auditie bij God aanvragen. De hemel is open voor onze verzoeken, en we zijn uitgenodigd om "met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd." (Hebreeën 4:16) Wij moeten in vertrouwen komen, geloven dat we de dingen krijgen die wij van Hem vragen. – *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1078*

God herkent de behoefte van de ziel. Maar onze mensen, die de grote schat van het Woord van God vóór hen geopend heeft, beseffen dit niet....

Er moet een uitreiken naar God zijn, niet... zo nu en dan, maar een voortdurend, oprecht, hartverscheurend belijden en verootmoediging van de ziel voor God. Gods volk moet komen in de gehoorkamer van de Allerhoogste.... God begrijpt dat u Hem nodig hebt, en als u het vraagt, ontvangt u hulp wanneer u verleid en beproefd wordt. Uw verzoeken, bekendgemaakt alleen aan God die het hart doorzoekt, zal Hij horen en beantwoorden. – *The Upward Look, p. 333*

Laat uw hart smachten naar de levende God. Het leven van Christus heeft aangetoond wat de mens kan doen als hij deelheeft aan de goddelijke natuur. Alles wat Christus van God heeft ontvangen, kunnen ook wij bezitten. Vraag daarom en u zult ontvangen. Maak voor uzelf met het volhardend geloof van Jakob, met de onwankelbare doorzetting van Elia aanspraak op alles wat God heeft beloofd.

Laat de heerlijke voorstelling van God uw hart vervullen. Laat uw leven met verborgen schakels aan het leven van Christus zijn verbonden. Hij die het licht uit het duister heeft doen schijnen is bereid uw hart te verlichten, om het licht van de kennis van Gods heerlijkheid in het gelaat van Jezus te laten schijnen. De Heilige Geest zal de dingen Gods nemen en ze u tonen als een leven gevende kracht in het hart dat gehoorzaam is. Christus zal u naar de drempel van de eeuwigheid leiden. U mag de verborgen heerlijkheid zien en aan de mensen de uitnemendheid tonen van Hem, die altijd leeft om voor ons te bidden. – *Lessen uit het leven van alledag, p. 72*

Zondag, 5 maart: Gebed dat God behaagt

Door de genade die ze vrij van God hebben ontvangen, willen allen proberen het gebed van Christus te beantwoorden, dat Zijn discipelen één zullen zijn, zoals Hij en de Vader één zijn. Vrede, liefde, barmhartigheid en mededogen zullen de blijvende beginselen van de ziel zijn. De liefde van Christus zal het thema zijn van iedere tong... Het volk van God zal in Christus blijven, de liefde van Jezus zal worden onthuld en één Geest zal alle harten beroeren, allen regenereren en vernieuwen en naar het evenbeeld van Christus, alle harten gelijk vormen. Als levende takken aan de ware Wijnstok, zullen allen verenigd worden met Christus, het levende hoofd. Christus zal in elk hart wonen, het begeleiden, troosten, louteren en aan de wereld de eenheid van de volgelingen van Jezus laten zien, en aldus een getuigenis zijn dat de hemelse geloofsbrieven aan de overgebleven gemeente zijn toebedeeld. In de eenheid van de kerk van Christus zal worden bewezen dat God Zijn enige Zoon in de wereld zond. -- *This Day With God*, p. 88

Ik treur dag en nacht over de ruwheid, de hardheid, de stuursheid in woord en geest, die gemanifesteerd wordt door degenen die beweren kinderen te zijn van de hemelse Koning, leden van de koninklijke familie. Dergelijke verstoktheid van hart, die een gebrek aan medeleven, zulk een hardheid wordt aangetoond aan degenen die geen speciale favorieten zijn. Dit wordt als een grote zonde geregistreerd in de boeken van de hemel. Velen spreken van de waarheid, zij preken de theorie van de waarheid, wanneer de smeltende liefde van Jezus niet uitgegroeid is tot een levend, actieve element in hun karakter.

Dit is een tijdperk van bijna universele afvalligheid, en degenen die beweren zich te houden aan geavanceerde waarheid misleiden de kerken wanneer ze geen bewijs geven dat hun karakter en werken met de goddelijke waarheid harmoniseren.

De goedheid, de genade, de compassie, de tederheid, de liefde van God moet worden uitgedrukt in de woorden, vertoon en karakter van allen die beweren kinderen van God te zijn, met name bij degenen die beweren boodschappers te zijn, gestuurd door de Heer Jezus met het woord des levens om degenen die vergaan te redden. Ze worden door de Bijbel opgedragen om alles wat hard en grof en ruw in hun karakter is weg te zetten en worden geënt in Christus, de levende wijnstok. Ze moeten dezelfde kwaliteit van de vruchten dragen, die de wijnstok draagt. Zo alleen kan de tak een echte vertegenwoordiger van de kostbaarheid van de wijnstok zijn. - *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 151

Jezus heeft graag dat de kinderen en de jeugd tot Hem komen met evenveel vertrouwen waarmee ze naar hun ouders gaan. Als een kind zijn moeder of vader om brood vraagt wanneer hij honger heeft, zo wil de Heer dat ze Hem zouden vragen om de dingen die ze nodig hebben....

Jezus kent de behoeften van kinderen, en Hij houdt ervan om te luisteren naar hun gebeden. Laat de kinderen de wereld buitensluiten en alles wat de gedachten over God af kan trekken; en laat hen voelen dat ze alleen met God zijn, dat Zijn oog naar het diepst van het hart kijkt en de wens van de ziel leest, en dat ze met God mogen praten. – *The Adventist Home*, p. 299

Maandag 6 maart: Het fundament van Bijbels gebed: Vraag het aan God

We moeten de ziel leren om te grijpen naar, en vast te houden aan de rijke beloften van Christus. De Heer Jezus weet dat het voor ons niet mogelijk is om ons te verzetten tegen de vele verleidingen van Satan, alleen als wij goddelijke kracht hebben die van God gegeven is. Hij weet heel goed dat we in onze eigen menselijke kracht zeker zullen mislukken. Daarom zijn alle mogelijke voorzienigheid getroffen, dat wij in elke noodsituatie en beproeving naar de Vesting zullen vluchten Wij hebben het woord der belofte van lippen die niet liegen. ... We moeten individueel het geloof koesteren dat we van Hem de dingen krijgen die Hij heeft beloofd.

God zal voor ons zijn alles wat we Hem zullen laten zijn. Onze tamme, halfslachtige gebeden zullen ons geen rendement uit de hemel geven. O, we moeten onze gebedsverzoeken doordrukken! In geloof vragen, wachten in geloof, in geloof ontvangen, verheugen in hoop, want iedereen die zoekt zal vinden. Wees ernstig in deze zaak. Zoek God met heel het hart. Mensen zetten ziel en oprechtheid in alles wat zij doen in wereldse zaken, totdat hun inspanningen met succes worden bekroond. Leer met intens oprechtheid de handel in het zoeken naar de rijke zegeningen die God heeft beloofd, en met volharden en besliste inspanning zult u Zijn licht en Zijn waarheid en Zijn rijke genade ontvangen.

Roep uit, in oprechtheid, in honger van ziel, naar God. Worstel met de hemelse agentschappen totdat u de overwinning hebt. Zet uw hele wezen in de handen van de Heer, ziel, lichaam, en geest en wees vastberaden om Zijn liefdevolle, toegewijde agent te zijn, ontroerd door Zijn wil, bestuurd door Zijn geest, vervuld door Zijn Geest. – *Our High Calling* p. 131.

Maar er worden dagelijks duizenden gebeden aangeboden waarop God geen antwoord geeft. Er zijn gebeden zonder geloof. "Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken." (Hebreeën 11:6) Er zijn egoïstische gebeden, uitgaande van een hart dat afgoden koestert Er zijn nukkige, zeurende gebeden, mopperend vanwege de lasten en zorgen van het leven, in plaats van nederig genade te zoeken om ze te verlichten. Wie dergelijke gebedsverzoeken doen, zijn niet in Christus. Zij hebben hun wil niet aan de wil van God onderworpen. Zij voldoen niet aan de voorwaarde van de belofte, en het wordt niet aan hen vervuld.

Zij die in Jezus zijn, hebben de zekerheid dat God hen zal horen omdat ze ervan houden om Zijn wil te doen. Ze bieden geen formeel, langdradig gebed, maar komen tot God in ernstig, bescheiden vertrouwen als een kind bij een tedere Vader, storten het verhaal van hun verdriet uit en de angst en de zonden, en in de naam van Jezus presenteren zij hun behoeften; ze vertrekken van Zijn aanwezigheid met vreugde in de zekerheid van de vergevende liefde en ondersteunende genade.

Met een gevoel dat Jezus aan uw zijde staat, zult u vrolijkheid, hoop, moed en vreugde hebben. ... Scheid nooit en nimmer van Jezus. Hij scheidt nooit van ons.... Jezus verlaat ons niet, zelfs niet wanneer wij Hem verdriet doen; Toch klampt Hij zich vast aan ons. Laat uw hart levend worden door de liefde van Jezus, tot vurige activiteit voor Zijn heerlijkheid. – *Our High Calling*, p. 147.

Dinsdag 7 maart: Het fundament van Bijbels gebed: Geloof

Als u de belofte gelooft - als u gelooft, dat u vergeving hebt ontvangen en gereinigd bent - zorgt God ervoor dat dit ook zo is. U bent gezond, zoals de verlamde

van Christus de kracht kreeg om te lopen, toen de man geloofde, dat hij genezen was. Als u het gelooft, is dit een feit.

Wacht niet totdat u het gevoel hebt dat u gezond gemaakt bent, maar zeg: "Ik geloof het. Het is zo, niet omdat ik het voel, maar omdat God het beloofd heeft."

Jezus zegt: "Al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden." (Marcus 11:24) Deze belofte is voorwaardelijk: we moeten bidden naar Gods wil. Maar het is de wil van God ons van zonde te reinigen, ons Zijn kinderen te maken en ons in staat te stellen een heilig leven te leiden. We mogen dus om deze zegeningen vragen en geloven dat we ze krijgen, en we mogen God danken, dat we ze gekregen hebben. – *Schreden naar Christus*, p. 23

Degenen die hun christelijk leven beginnen door half en half te zijn, wat ook hun bedoelingen kunnen zijn, komen uiteindelijk op de lijst aan de kant van de vijand.

Mannen en vrouwen van dubbele gedachten zijn de beste bondgenoten van Satan. Maakt niet uit welke gunstige ideeën zij over zichzelf kunnen hebben, zijn zij huichelaars. Allen die trouw zijn aan God en de waarheid, moeten stevig staan voor het recht, omdat het recht is. Samen te spannen met de ongewijde en toch trouw aan de waarheid te willen zijn, is gewoon een onmogelijkheid. We kunnen niet verenigen met diegenen die zichzelf dienen, die bezig zijn met wereldse plannen, en niet onze verbinding met de hemelse Raadsman verliezen. We kunnen onszelf herstellen van de valstrik van de vijand, maar we zijn gekneusd en gewond, en onze ervaring wordt vernietigd. — *This Day With God*, p. 240

Onze goddelijke Heer is gelijk aan een noodsituatie. Met Hem is niets onmogelijk. Hij heeft Zijn grote liefde voor ons getoond door een leven van zelfverloochening en offer en door te sterven van een dood van pijn. Kom tot Christus, zoals u bent.... Zet jezelf volledig op Zijn genade. Er is geen enkel probleem binnen of buiten die niet kan worden overwonnen in Zijn kracht.

Sommigen hebben een stormachtig humeur; maar Hij die de stormachtige zee van Galilea kalmeerde zal zeggen tot het onrustige hart, "Zwijg, wees stil." (Markus 4:39) Er is geen aard zo opstandig dat Christus niet kan onderdrukken, geen humeur zo stormachtig dat Hij niet kan bedwingen, als het hart overgeleverd is aan Zijn hoede.

Hij die zijn ziel aan Jezus begaat hoeft niet ontmoedigd zijn. We hebben een almachtige Verlosser. Op zoek naar Jezus, de leidsman en voleinder van uw geloof, kunt u zeggen, "God is ons een toevlucht en sterkte,

Ten eerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezē, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee." (Psalmen 46:1,2)

Heb vertrouwen in God. Betrouwbare afhankelijkheid van Jezus maakt overwinning niet alleen mogelijk maar zeker.... Hij is oneindig in macht en kundig om allen die tot Hem komen, te redden. Er is geen andere in wie we veilig kunnen vertrouwen. – *In His Places*, p. 17

Woensdag 8 maart: Het Fundament van Bijbels gebed: Do een beroep op Gods beloften

De hoveling wilde de vervulling van zijn gebed zien voordat hij zou geloven; maar hij moest de verzekering van Jezus aanvaarden, dat zijn bede was verhoord en de

zegen gegeven. Deze les moeten wij ook leren. We moeten vertrouwen op Zijn beloften. Wanneer we in het geloof tot Hem komen, dringt iedere smeekbede door tot het hart van God. Wanneer we gevraagd hebben om zijn zegen, moeten we geloven dat we die ook zullen ontvangen, en Hem danken dat we hem hebben ontvangen. Daarna moeten we ons bezighouden met onze plichten, in de overtuiging, dat de zegen werkelijkheid zal worden op het ogenblik dat wij die het meest nodig hebben. Wanneer we geleerd hebben dat te doen, zullen we weten, dat onze gebeden verhoord worden. God zal voor ons "oneindig veel meer" (Efeziërs 3:20) doen "naar de rijkdom Zijner heerlijkheid" (Efeziërs 3:16) en "naar de werking van de sterkte Zijner macht". (Efeziërs.1:19) – *De Wens Der Eeuwen, p. 120.*

Geloof is vertrouwen op God - gelovende dat Hij ons liefheeft en het beste weet wat goed voor ons is. Het doet ons dus Zijn weg en niet onze weg kiezen. Het aanvaardt Zijn wijsheid in plaats van onze onwetendheid, Zijn kracht in plaats van onze zwakheid, Zijn rechtvaardigheid in plaats van onze zondigheid. Ons leven, wijzelf, komen Hem reeds toe; het geloof erkent Zijn eigendomsrecht en aanvaardt de zegen daaraan verbonden. Waarheid, oprechtheid, reinheid zijn aangewezen als de geheimen voor succes in het leven. En het is geloof, dat ons in het bezit stelt van deze beginselen.

Elke goede aandrang of elk goed streven is een gave van God; door het geloof wordt van God het leven ontvangen dat alleen de ware groei en doelmatigheid kan voortbrengen.

Hoe het geloof geoefend kan worden, moet bijzonder duidelijk gemaakt worden. Tegenover elke belofte van God staan voorwaarden. Wanneer we bereid zijn Zijn wil te doen, staat al Zijn kracht tot onze beschikking. Welke gave Hij ook belooft, deze ligt besloten in de belofte zelf. "Het zaad is het Woord Gods". Luc. 8:11. Zo zeker als de eik in de eikel is, zo zeker is de gave Gods in Zijn belofte. Wanneer we de belofte aanvaarden, hebben we de gave.

Het geloof dat ons in staat stelt Gods gaven te ontvangen, is op zichzelf een gave die elk menselijk wezen in een zekere mate wordt verleend. Het groeit wanneer het geoefend wordt door de toe-eigening van Gods Woord. Willen we het geloof versterken, dan moeten we het vaak in contact met Gods woord brengen. -- *Karaktervorming, hfdst 29*

Bij sommige gevallen van genezing schonk Jezus niet terstond de zegen waarom gevraagd werd. Maar in geval van melaatsheid was nauwelijks het verzoek gedaan, of het werd ingewilligd. Wanneer we bidden om aardse zegeningen, kan het antwoord op ons gebed soms op zich laten wachten, of misschien geeft God iets anders dan datgene waarom we vragen, maar dat gebeurt niet wanneer we bidden om verlossing van zonden. Het is Zijn wil ons te reinigen van zonden, ons tot Zijn kinderen te maken en ons in staat te stellen een heilig leven te leiden. –*De Wens der Eeuwen, p. 167*

Donderdag 9 maart: Bidden om de Heilige Geest

In deze tijd van beproeving hebben wij er behoefte aan door elkander bemoedigd en getroost te worden. De verleidingen van Satan zijn nu groter dan ze ooit geweest zijn, want hij weet dat zijn tijd kort is en dat spoedig ieder geval beslist

zal zijn, òf ten leven òf ten dode. Het is nu geen tijd ons door ontmoediging of beproeving te laten overweldigen; wij moeten

moed houden onder al onze beproevingen en volkomen vertrouwen op de machtige God van Jacob. De Heer heeft mij getoond, dat Zijn genade genoeg is voor al onze beproevingen; en ofschoon die groter zijn dan ooit tevoren,

kunnen wij elke verzoeking weerstaan, indien wij slechts volkomen op God vertrouwen en door Zijn genade de overwinning behalen....

Wij moeten de gehele wapenrusting Gods aanhebben en ieder ogenblik klaarstaan voor een strijd met de machten der duisternis. Wanneer verzoeking en beproevingen met geweld op ons aandringen, laat ons dan tot God gaan en met Hem worstelen in het gebed. Hij zal ons niet ledig van Zich doen gaan, maar ons genade en kracht geven om te overwinnen en de macht van de vijand te breken. O, dat ieder een

deze dingen in het ware licht mocht zien en verdrukkingen wil de lijden, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus! Dan zou Israël voorwaarts gaan, krachtig in God en in de sterk te Zijner macht. - *Early Writings*, p. 46.

Christus heeft de gave van de Heilige Geest aan Zijn gemeente beloofd, en deze belofte geldt evenzeer voor ons als voor de discipelen.

Wij moeten even ernstig bidden om de uitstorting van de Heilige Geest, als de discipelen deden met de Pinksterdag. Als zij deze uitstorting nodig hadden in die tijd, hebben wij deze nu des te meer nodig.

De mate waarin de Heilige Geest ons geschonken wordt, zal zijn naar gelang ons verlangen, en het geloof dat wij daartoe beoefend hebben, als ook de wijze waarop wij het licht en de kennis, die ons gegeven worden, zullen gebruiken.

Er zijn er velen die geloven en belijden recht te hebben op Gods belofte. Zij spreken over Christus en over de Heilige Geest, maar zij ontvangen die gunst of genade niet. Zij geven de ziel niet over zodat zij mogen worden geleid en bestuurd door de goddelijke leiding. Wij kunnen de Heilige Geest niet gebruiken. De Heilige Geest is er om óns te gebruiken. God werkt in Zijn volk door Zijn Heilige Geest "het willen en het werken naar Zijn welbehagen" (Filippenzen 2:13). Maar velen willen zich hieraan niet onderwerpen. Zij willen alles zelf regelen. Daarom ontvangen zij de hemelse gave niet. Alleen aan degenen die nederig en ootmoedig op God wachten en uitzien naar Zijn leiding en genade, wordt de Geest gegeven. God wacht op hun verzoek en op hun geschiktheid Deze te ontvangen. Deze beloofde zegen, die in het geloof wordt afgesmeekt, brengt alle andere zegeningen met zich mee. De zegen wordt gegeven naar de mate van rijkdom van genade van Christus, en Hij is bereid iedere ziel ervan te schenken naar gelang hij ontvangen kan.

Als de Heilige Geest in het hart woont, zal Hij de mens zo leiden, dat hij zijn eigen karaktergebreken ziet. Bovendien zal Hij hem leren mee te voelen met de zwakheden van anderen en te vergeven zoals hij zelf verlangt dat zijn zonden worden vergeven. Zo zal hij medelijdend worden, hoffelijk, zijn zoals Christus.

De Heilige Geest deelt liefde mee, blijdschap, vrede, sterkte en troost; Zijn gave is als een waterbron, opspringend tot in het eeuwige leven. De zegen is een vrije gave voor iedereen. - *Het Geloof Waardoor Ik Leef*, p.47

Aan eenieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. "Hij deelt eenieder toe gelijk Hij wil." (1. Korintiërs 12:11) De

gaven behoren ons reeds toe in Christus, maar het werkelijk bezit ervan is afhankelijk van ons aanvaarden van Gods Geest.

De belofte van de Geest wordt niet naar waarde geschat zoals dat het geval had moeten zijn. De vervulling wordt niet gerealiseerd, zoals dat had kunnen gebeuren. De afwezigheid van de Geest maakt het evangeliewerk zo krachteloos. Studie, talenten, welsprekendheid, alle natuurlijke en aangeleerde gaven mag men bezitten, maar zonder de tegenwoordigheid van de Heilige Geest zal geen hart worden bewogen en geen zondaar voor Christus worden gewonnen. Anderzijds, wanneer zij met Christus zijn verbonden, als zij de gaven van de Geest bezitten, zullen de armste en eenvoudigste van zijn discipelen een kracht bezitten die zijn invloed op de harten doet gelden. God maakt hen het middel waardoor de grootste invloed in het universum kan werken. — *Lessen uit het leven van alledag*, p. 172

Vrijdag 10 maart: Voor verdere bestudering

Lessen uit het leven van alledag, hfdst 12: "Vraagt en het zal U gegeven worden,"

11. De Geest bedroeven en weerstaan

Sabbatmiddag 11 maart

Ik wil dat al mijn broeders en zusters zich zouden herinneren dat het een ernstige zaak is de Heilige Geest te bedroeven, en het is bedroefd wanneer de menselijke agent zelf wil werken en weigert in dienst te treden van de Heer, omdat het kruis te zwaar is of de zelfverloochening te groot. De Heilige Geest wil huishouden in de elke ziel. Als het wordt toegejuicht als een geëerde gast, zullen degenen die het ontvangen volledig in Christus zijn. Het begonnen goede werk zal worden afgemaakt; de heilige gedachten, hemelse genegenheden en acties volgens het voorbeeld van Christus zullen de plaats nemen van onzuivere gedachten, perverse gevoelens en rebels gedrag.

De Heilige Geest is een goddelijke leraar. Als we naar de lessen luisteren, worden we verstandig tot behoudenis. Maar we moeten ons hart goed bewaken, want vaak vergeten we de hemelse instructies die wij hebben ontvangen en willen handelen uit de natuurlijke neigingen van onze ongewijde verstand. Ieder moet zijn eigen strijd tegen zichzelf strijden. Luister naar de lessen van de Heilige Geest. Als dit gebeurt, zullen ze telkens opnieuw worden herhaald totdat de indrukken als "lood in de rots voor eeuwig" zullen zijn. — *Counsels on Health*, p. 561

Er is nooit een tijd geweest dat het volk van God het meer nodig heeft aanspraak te maken op Zijn beloften dan nu. Laat de hand van geloof door de duisternis dringen en de arm van oneindige macht grijpen. Terwijl we het hebben over de noodzaak om van de zonde te scheiden, vergeet niet dat Christus naar onze wereld kwam om zondaars te redden, en dat "daarom Hij ook volkomen kan behouden, wie door Hem tot God gaan." (Hebreeën 7:25) Het is ons voorrecht om te geloven dat Zijn bloed in staat is om ons te reinigen van elke smet en een vlek van de zonde. Wij mogen de macht van de Heilige van Israël niet beperken. Hij wil dat we bij Hem komen, net zoals we zijn, zondig en vervuild. Zijn bloed is doeltreffend. Ik smeed u Zijn Geest niet te beroeven door te blijven in de zonde. Als u onder de verleiding valt, wordt niet ontmoedigd. Deze belofte komt galmend naar beneden langs de

tijdelijk van de geschiedenis naar onze tijd: "En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige." (1 Johannes 2:1) Ik voel dat voor deze ene belofte een voortdurend lied van dankbaarheid moet uitgaan van de lippen van de stervelingen. Laten we deze kostbare juwelen van beloften verzamelen, en als Satan ons beschuldigt van onze grote onreinheid, probeert om ons te laten twifelen aan de macht van God om te redden, laten we de woorden van Christus herhalen, "en wie tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen." (Johannes 6:37) – *Historical Sketches*, pp. 157,158.

Hoeveel zijn het er die de Geest van God bedroeven door voortdurend te morren! Dit is omdat zij Christus uit het oog hebben verloren. Als we Hem aanschouwen die onze smarten droeg en als onze offer stierf, dat wij wellicht een buitengewoon gewicht van heerlijkheid hebben, zullen we onze zwaarste beproevingen en verdriet als kleine problemen beschouwen. Denk aan de Verlosser aan het kruis, gekneusd, geslagen, bespot, toch niet klagend en gedwee, lijdend zonder morren. Dit is de Heer van de hemel, wiens troon is van eeuwigheid. Alle lijden en schande Hij heeft doorstaan voor de vreugde die voor Hem lag — de vreugde van het brengen van de gave van het eeuwige leven aan de mens. – *Lift Him Up*, p. 248

Zondag 12 maart: Zich verzetten tegen de Heilige Geest

Christus verklaarde dat Hij, na Zijn hemelvaart, de Trooster naar Zijn gemeente zou zenden, als Zijn bekroonde geschenk, die Zijn plaats zou innemen. Deze Trooster is de Heilige Geest--de ziel van Zijn leven, de doeltreffendheid van Zijn gemeente, het licht en het leven der wereld. Met Zijn Geest stuurt Christus een verzoenende invloed en een macht om zonde weg te nemen.

God heeft mij opgedragen om u en al Zijn volk te vertellen om heel voorzichtig te zijn in het zich verzetten tegen de werking van de Heilige Geest--de Trooster die Christus stuurt. Wees bang om de eerste aanmatigende stap in verzet te zetten. Toen Christus met de discipelen over de Heilige Geest sprak, probeerde Hij hun gedachten te verheffen en hun verwachtingen te vergroten om het hoogste begrip van uitmuntendheid te grijpen. Laten we streven om Zijn woorden te begrijpen. Laten we ernaar streven om de waarde van het prachtige geschenk dat Hij aan ons heeft geschonken, te waarderen. Laten we reiken naar de volheid van de Heilige Geest. – *This Day With God* – p. 257

De persoon die steeds weer dichter wordt getrokken bij zijn Verlosser, en die de gegeven waarschuwingen geringschat, niet toegeeft aan zijn overtuigingen om zich te bekeren, en geen aandacht schenkt wanneer hij wordt aangespoord om vergeving en genade te zoeken, is in een hachelijke positie. Jezus trekt hem, de Geest is Zijn macht op hem aan het uitoefenen, hem dringend verzoekend om zijn wil over te geven aan de wil van God; en als deze uitnodiging niet in acht wordt genomen, gaat de Geest bedroefd weg. De zondaar kiest om in zonde en zonder berouw te blijven, hoewel hij bewijs heeft ter bevordering van zijn geloof, en meer bewijs zou geen goed doen. ... Er is een andere aantrekkingskracht waarop hij reageert, en dat is de aantrekking van Satan. Hij levert gehoorzaamheid aan de machten van de duisternis. Deze koers is dodelijk en laat de ziel in hardnekkige onberouw. Dit is de godslastering die het meest voorkomt onder mensen, en het werkt op een meest

subtiële manier, totdat de zondaar geen berouw van geweten, geen bekering voelt, en als gevolg geen vergeving ontvangt....

Degenen die zich tegen de Geest van God verzetten, denken dat zij zich op een toekomstige dag zullen bekeren wanneer ze klaar zijn om een beslissende stap te nemen op weg naar de verandering, maar dan zal berouw ver buiten hun bereik liggen. Volgens het gegeven licht en voorrechten zullen ze in de duisternis zijn, omdat ze weigeren om te wandelen in het licht, terwijl zij het licht hebben. ...

Voel u nooit en nimmer vrij om te spelen met de mogelijkheden die u zijn verleend. Bestudeer de wil van God; studeer niet hoe u het onderhouden van Gods geboden kunt voorkomen, maar studeer eerder hoe u hen in oprechtheid en waarheid kunt houden en Hem wiens eigendom u bent oprecht te dienen. - *That I May Know Him*, p. 244

Degenen die van het huishouden des geloof zijn, moeten nooit de samenkomsten verwaarlozen; want dit is Gods aangewezen manier om Zijn kinderen te leiden tot eenheid, opdat in christelijke liefde en broederschap zij elkaar kunnen helpen, versterken, en aanmoedigen

[Laten] we onze geest vernieuwen door gemeenschap met elkaar en met God. Als we de dag van God zien naderen, laten we vaak samenkomen om Zijn Woord te bestuderen en elkaar aanmoedigen om tot het einde trouw te blijven. Deze aardse samenkomsten zijn Gods aangewezen middelen waarmee wij gelegenheid krijgen om met elkaar te spreken en alle mogelijke hulp te verzamelen om ons op de juiste manier voor te bereiden, om in de hemelse bijeenkomsten de vervulling van de beloften van ons erfdeel te ontvangen. – *Our High Calling*, p. 166

Maandag 13 maart: De Heilige Geest bedroeven, deel 1

Ik zag dat heel de hemel geïnteresseerd is in onze zaligheid; zullen we onverschillig zijn? Zullen we onbekommerd zijn, alsof het niets is als we behouden worden of verloren gaan? Zullen we het offer dat voor ons gebracht is licht achten? Sommige hebben dit gedaan. Ze hebben met de aangeboden genade gespot, en de frons van God is over hen. De Geest van God zal niet voor altijd bedroefd zijn. Als de Geest langer wordt bedroefd zal het weggaan. Na alles wat God gedaan heeft om de mens te redden, zal, als zij door hun leven laten zien dat zij de aangeboden genade misprijzen, de dood hun deel zijn, en het zal hard aankomen. Het zal een verschrikkelijke dood zijn; want zij moeten de wanhoop voelen die Christus aan het kruis gevoeld heeft om de verlossing voor hen te kopen die zij hebben afgeslagen. En dan zullen zij merken wat ze verloren hebben – eeuwige leven en de onsterfelijke erfenis. Het grote offer dat gebracht is om onze ziel te redden, laat ons de waarde zien. Wanneer de kostbare ziel eenmaal verloren is, is het voor altijd verloren. – *Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 124

Degenen die een koers willen volgen die hun verbeelding bevalt, zijn in gevaar overgelaten te worden om hun eigen neigingen te volgen, denkend dat ze de leiding van Gods Geest zijn. De plicht van een aantal wordt voldoende duidelijk aangegeven door omstandigheden en feiten; maar, door verzoek van vrienden, in harmonie met hun eigen neigingen, wijken zij af van de weg van plicht en gaan voorbij aan de duidelijke bewijzen; dan, met schijnbare bewustzijn bidden zij lang en ernstig voor licht. Ze hebben serieus gevoel voor de zaak, en zij interpreteren dit als zijnde de

Gods Geest. Maar ze zijn misleid. Deze koers bedroefd de Geest van God. Ze hadden het licht en met verstand van dingen hadden ze hun plicht moeten begrijpen; maar een paar aangename tegenprestaties heeft hun geest in de verkeerde richting gestuurd, ze dringen er bij God aan die te blijven volgen en gaan door met hun zaak, en de Heer laat ze hun gang gaan. Ze hebben zo sterk de neiging om hun eigen koers te volgen dat Hij ze toelaat dat te doen en van de resultaten te lijden. Deze stellen zich voor dat ze een geweldige ervaring hebben. – *Testimonies for the Church*, vol. 3, p. 73

Wij hebben allemaal afzonderlijk een zaak lopen bij het gerecht in de hemel. Het karakter wordt gewogen op de weegschaal van het heiligdom, en het moet het oprechte verlangen van een ieder zijn om nederig en zorgvuldig te leven, opdat zij niet door na te laten hun licht in de wereld te laten schijnen, tekort schieten in de genade Gods en alles wat kostbaar is verliezen. Alle tweedracht, alle verschillen en vitterijen moeten worden weggedaan, samen met alle kwaadsprekerij en verbittering; er moet vriendelijkheid, liefde en een medelevend gevoel voor elkaar worden gekoesterd, opdat het gebed van Christus, dat Zijn discipelen één zouden zijn zoals Hij één is met de Vader, verhoord zal worden. De harmonie en de eenheid van de gemeente zijn de geloofsbrieven die zij aan de wereld tonen als bewijs van het feit dat Jezus de Zoon van God is. Oprechte bekering zal altijd leiden tot oprechte liefde voor Jezus en voor al degenen waarvoor Hij stierf. – *Getuigenissen voor de gemeente*, vol. 5, p. 276-278.

Dinsdag 14 maart: De Heilige Geest bedroeven, deel 2

"Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen." Christenen moeten zijn als Christus. Zij moeten dezelfde geest hebben, dezelfde invloed uitoefenen en dezelfde morele voortreffelijkheid hebben die Hij bezat. De afgodendienaars en zij die een verdorven hart hebben moeten berouw tonen en zich tot God bekeren. Zij die trots en eigengerechtig zijn, moeten zichzelf vernederen en boetvaardig, zachtmoedig en nederig van hart worden. De wereldsgezinden moeten de ranken die vanuit het hart in het vuil van de wereld gegroeid zijn, waaraan zij zich vastklemmen, daaruit verwijderen en deze aan God hechten; zij moeten een geestelijke instelling krijgen. Zij die oneerlijk en onwaarachtig zijn moeten rechtvaardig en eerlijk worden. Zij die ambitieus en begerig zijn moeten in Jezus schuilen en Zijn heerlijkheid zoeken, niet die van zichzelf. Zij moeten hun eigen heiligheid verachten en hun schatten boven opslaan. Zij die nooit bidden moeten hun behoefte voelen aan zowel het stille als het gezamenlijk gebed in het gezin, en hun smekingen met grote ernst voor God brengen.

Als aanbidders van de ware en levende God moeten wij vruchten dragen overeenkomstig met het licht en de voorrechten die wij genieten. – *Getuigenissen voor de gemeente*, vol. 5, p. 249-250

God gaf Zichzelf in Christus voor onze zonden. Hij onderging de wrede dood aan het kruis, droeg voor ons de schuldenlast, "Hij *Die* rechtvaardig *was*, voor onrechtvaardigen" (I Petrus 3: 18), zodat Hij ons Zijn liefde kon openbaren, en ons tot Zich kon trekken. En Hij zegt: "maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk *en* barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft" (Efeze 4: 32). Laat Christus, het goddelijke Leven, in u wonen, en laat Christus door u heen de

liefde openbaren die van hemelse oorsprong is, die hopelozen met hoop inspireren zal en hemelse vrede zal geven aan het hart dat door zonde verwond is. Wanneer wij tot God komen, dan is dit de voorwaarde, die ons op de drempel gesteld wordt: Wanneer wij van Hem barmhartigheid ontvangen, stellen wij onszelf beschikbaar om Zijn genade aan anderen te openbaren. – *Gedachten van de berg der zaligsprekingen, p. 139*

In het plan van de verlossing is aan iedere ziel een plaats toegewezen. Aan ieder mens wordt zijn werk gegeven. Niemand kan een lid van Christus' lichaam zijn en toch inactief zijn. Het werk van Gods volk kan en zal gevarieerd zijn, maar één Geest is de inspirator van dit alles.

Al het werk gedaan voor de Meester is verbonden met het grote geheel. De werknemers moeten samen in concert arbeiden, elkeen gecontroleerd door goddelijke macht, onverdeelde inspanning neerzetten om mensen om hen heen dichter naar Christus te trekken. Alles moet bewegen als goed aangepaste machinedelen, elk deel afhankelijk van het andere deel, en toch onderscheiden in actie.

En elk moet de plaats in nemen die aan hem is toegewezen en het werk doen waarvoor hij geroepen werd. God roept de leden van Zijn kerk de Heilige Geest te ontvangen, om samen te komen in eenheid en broederlijke sympathie, om hun belangen te verenigen in de liefde.

Niets verzwakt zo duidelijk een gemeente als geruzie en onrust. Niets gaat zo tegen Christus en de waarheid in als deze oorlogmentaliteit

Hij in wiens hart Christus leeft, herkent dat Christus in het hart van zijn broeder leeft. Christus maakt nooit oorlog tegen Christus. Christus heeft nooit een dominante invloed tegenover Christus. Christenen moeten hun werk doen, wat het ook mag zijn, in de eenheid van de Geest, voor het perfectioneren van het gehele lichaam. – *My Life Today, p. 276.*

Woensdag 15 maart: Het vuur van de Heilige Geest doven

“God heeft voorheen vele malen en op velerlei wijze tot de mensen gesproken”, door de mond der profeten en der apostelen. In deze dagen spreekt Hij tot hen door de getuigenissen van Zijn Geest. Er is nog nooit een tijd geweest, dat God Zijn volk ernstiger heeft onderricht, dan Hij Zijn volk heden onderricht wat betreft Zijn wil en de weg die Hij wil dat zij volgen zullen.”

De onderwijzing die in de eerste dagen van de verkondiging van de boodschap werd gegeven, mag worden beschouwd als een betrouwbare onderwijzing die ook in de laatste dagen gevolgd moet worden.

Mogen de Getuigenissen geoordeeld worden naar hun vruchten: Wat is de geest van deze onderwijzing? Wat was het gevolg van de invloed die ervan uitging? Ieder die verlangt de vruchten te kennen van deze gezichten, zal ze ook leren verstaan....

De allerlaatste misleiding van satan zal zijn, dat hij het getuigenis van Gods Geest krachteloos wil maken: “Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot” (van gerechtigheid) (Spr. 29:18). Satan zal zeer vernuftig en op verschillende wijzen werken en door middel van verscheidene instrumenten, teneinde het vertrouwen van Gods overblijfsel in het waarachtig getuigenis te ontwrichten. Hij zal gezichten tevoorschijn brengen die op leugen gebaseerd zijn om de mensen te misleiden en om waarheid met leugen te vermengen, zodat de mensen een afkeer krijgen van

alles wat de naam 'visioen' draagt en dit toeschrijven aan fanatisme. De oprechte zielen zullen het vermogen van God ontvangen om valsheid van waarheid te kunnen onderscheiden.

"Wanneer de Getuigenissen, die eerst geloofd werden, later betwijfeld, veronachtzaamd en verworpen zullen worden, dan weet satan, dat zij die hij zover misleid heeft, het hierbij niet zullen laten. Dan zal hij zijn pogingen verdubbelen tot zij openlijk tegen deze Getuigenissen opstaan en deze openlijke opstand is ongeneeslijk. Het zal uiteindelijk eindigen in een volkomen vernietiging. – *Het Geloof Waardoor Ik Leef*, p.290/17 oktober

De mensen hebben macht om de Geest van God te blussen; de macht van het kiezen wordt aan hen overgelaten. Aan hen wordt vrijheid van handelen toegestaan. Zij kunnen door de naam en genade van onze Verlosser gehoorzaam of zij kunnen ongehoorzaam zijn en de gevolgen ervan inzien.

De mens is verantwoordelijk voor het aannemen of verwerpen van geheiligde en eeuwige waarheid. Hoe belangrijk dus, dat iedere daad in het leven zodanig zal zijn, dat het niet nodig is om er berouw over te hebben, in het bijzonder onder de gezanten van Christus, die in Zijn plaats handelen! – *De daad bij het woord, hfdst 34*

Heiligheid is volledigheid voor God. De ziel is overgeleverd aan God. De wil, en zelfs de gedachten, zijn onderworpen aan de wil van Christus. De liefde van Jezus vult de ziel, en gaat voortdurend uit in een heldere, verfrissende stroom, om het hart van anderen blij maken. – *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol.6, p. 1076*

Gods volk moet zich onderscheiden als een volk dat Hem volledig dient, van harte, geen eer aan zichzelf neemt, en beseffend dat door een meest plechtige verbond zij zich gebonden heeft aan de Heer en Hem alleen dient.

Het leven van Christus op aarde was een perfecte uitdrukking van Gods wet, en wanneer degenen die beweren kinderen van God te zijn, christelijk in karakter worden, zullen zij gehoorzaam zijn aan Gods geboden. Dan kan de Heer hen vertrouwen om deel te zijn van de groep die de familie van de hemel zal uitmaken. In de prachtige kleding van Christus' gerechtigheid gekleed, hebben ze een plaats op het feest van de Koning. Zij hebben het recht om toe te treden tot de met bloed gewassen troon.

Alles moet worden gezien in het licht van het voorbeeld van Christus. Hij is de waarheid. Hij is het ware Licht, dat ieder mens die in de wereld komt verlicht. Luister naar Zijn woorden, doe Zijn voorbeeld na in zelfverloochening en zelfopoffering en kijk naar de verdiensten van Christus voor de glorie in karakter waarover Hij beschikt en zal worden geschonken aan u. Degenen die Christus volgen, leven niet om zelf te behagen. Menselijke normen zijn als het zwakke riet. De standaard van de Heer is perfectie van karakter. – *God's Amazing Grace*, p. 148

Donderdag 16 maart: Lasteren tegen de Heilige Geest

Zij die gesproken hadden tegen Jezus Zelf, zonder Zijn goddelijk karakter te onderscheiden, zouden vergeving kunnen ontvangen; want door middel van de Heilige Geest zouden ze ertoe gebracht kunnen worden hun dwaling in te zien en berouw te tonen. Wat de zonde ook is, wanneer de ziel berouw toont en gelooft, wordt de schuld weggewassen in het bloed van Christus; maar hij die het werk van

de Heilige Geest verwerpt, plaatst zichzelf in een positie waar berouw en geloof hem niet kunnen bereiken. Juist door de Geest werkt God aan het hart; wanneer mensen moedwillig de Geest verwerpen, en verklaren dat deze van Satan komt, snijden ze het kanaal waardoor God met hen in verbinding kan komen, af. Wanneer de Geest uiteindelijk verworpen wordt, kan God niets meer doen voor de ziel. – *De Wens der Eeuwen*, p. 205

Degenen die hun eigen ideeën boven de duidelijk gegeven wil van God verheerlijken, zeggen evenals farao, "Wie is de Heer, dat ik Zijn stem moet gehoorzamen?" Elke afwijzing van licht verhardt het hart en het begrip wordt donkerder; dus vinden mensen het steeds moeilijker te onderscheiden tussen recht en verkeerd en ze komen nadrukkelijker in verzet tegen de wil van God.

Elk aanvullend bewijs van de kracht van God, dat de Egyptische vorst weerstond, bracht hem naar een sterkere en meer hardnekkige verzet tegen God. Zo ging het werk voort, de eindige mens strijdt tegen de uitdrukkelijke wil van een oneindige God. Deze zaak is een duidelijke illustratie van de zonde tegen de Heilige Geest. "Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten" (Galaten 5:6)." Geleidelijk aan trekt de Heer Zijn Geest terug. Bij het verwijderen van Zijn remmende macht, gaf Hij de koning in de handen van de ergste van alle tirannen, - zelf. — *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 1100*

Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? Het is moedwillig het werk van de Heilige Geest aan Satan toeschrijven. Bijvoorbeeld, stel dat iemand een getuige is van het speciale werk van de Heilige Geest. Hij heeft overtuigend bewijs dat het werk in harmonie is met de Schriften, en de Geest getuigt met zijn geest dat het van God is. Naderhand valt hij echter door verleidingen; trots, zelfgenoegzaamheid, of een ander kwaad neemt bezit van hem, en hij zegt dat hetgeen hij voorheen had erkend als de kracht van de Heilige Geest, in feite de kracht van Satan is. Het is door de Heilige Geest, dat God inwerkt op het menselijk hart, en wanneer de mens moedwillig de Geest afwijst en zegt dat het Satan is, snijdt zo iemand zich af van het kanaal waardoor God met hem kan communiceren. Door het bewijs te ontkennen dat God hen heeft gegeven, doven zij het licht dat in hun hart heeft geschinen, en als gevolg daarvan worden zij in duisternis achtergelaten. Zo worden de woorden van Christus bewaarheid: "Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!" Mensen die deze zonde begaan hebben, kunnen gedurende enige tijd Gods kinderen lijken te zijn, maar wanneer zich omstandigheden voordoen, die hun karakter verder moeten ontwikkelen en die laten zien welke instelling zij hebben, zal duidelijk worden dat zij zich op het grondgebied van de vijand bevinden, en onder zijn zwarte banier staan.

Mijn broeder, de Geest nodigt u nu uit. Ga met uw gehele hart naar Jezus. Bekeer u van uw zonden, belijd ze voor God, laat alle ongerechtigheid los, en u mag al Zijn beloften op uzelf toepassen. "Wendt u tot Mij en laat u verlossen," is Zijn genadige uitnodiging. – *Getuigenissen voor de gemeente*, vol. 5, p. 633-634.

Vrijdag 17 maart: Voor verdere bestudering

Patriarchs and Prophets, "The Rebellion of Korah" (De opstandigheid van Korach), pp. 395-405

12. Het werk van de Heilige Geest

Sabbatmiddag 18 maart

We mogen veel aan onze hemelse Vader vragen. Grote zegeningen zijn voor ons gereserveerd. We mogen in God geloven, we mogen Hem vertrouwen, en door dat te doen verhogen wij Zijn naam. Zelfs als we door de vijand zijn overwonnen, zijn we niet geweigerd, niet vergeten en afgewezen door God. Nee: Christus staat aan de rechterhand van God, die voor ons bemiddelt. "En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige." (1 joh 2:1)

Luister niet naar het gefluister van de vijand. Ga vrijuit, verdrukte ziel. Houd de goede moed. Zeg tegen uw arm, moedeloos hart: Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God! (Psalm 42:12). Ik weet dat God van u houdt. Stel uw vertrouwen op Hem. Denk niet aan de dingen die u bedroeft maken en ellende geven; keert u zich weg van de gedachten die onaangenaam zijn en denk aan de waardige Jezus. Sta stil bij zijn kracht om te redden, Zijn eeuwige, weergaloze liefde voor u. Ik weet dat de Heer u lief heeft. Als u niet op uw eigen geloof kunt vertrouwen, vertrouw dan op het geloof van anderen. Wij geloven en hopen voor u. God accepteert ons geloof namens u.

Er is vrede in geloven, en vreugde in de Heilige Geest. Geloven brengt vrede, en vertrouwen op God brengt vreugde. Geloof, geloof! mijn ziel zegt, geloof. Rust in God. Hij is machtig om datgene te volbrengen wat u aan Hem hebt overgelaten. Hij zal u meer dan een overwinnaar maken, door Hem die van u houdt. —*Testimonies for the Church, vol. 2, p. 319.*

De Trooster, die Christus had beloofd te sturen na Zijn hemelvaart, is de Geest in al de volheid van de Godheid, om de kracht van goddelijke genade te manifesteren aan iedereen die Christus heeft ontvangen en in Christus gelooft als hun persoonlijke Redder. Het hemelse trio bestaat uit drie levende personen; in de naam van deze drie krachten – de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest – worden diegene die Christus hebben ontvangen met een levend geloof gedoopt, en deze krachten zullen samenwerken met de gehoorzame onderdanen van de hemel in hun poging om hun nieuw leven in Christus te leiden. —*Special Testimonies, Series B, No. 7, pp. 62, 63.*

De Heilige Geest die namens Christus is gestuurd, moest de discipelen in alle dingen onderwijzen, en moest alles in hun herinnering brengen. De Heilige Geest moest de vertegenwoordiger van Christus zijn, de Advocaat die constant pleit voor de gevallen mens. Hij pleit dat spirituele krachten hun gegeven mogen worden dat door de kracht, van Diegene die machtiger is dan alle vijanden van God en de mens, zij in staat zijn om hun spirituele vijanden te overwinnen...

Hij die het eind van het begin kent heeft Zich voorbereid voor de aanvallen van satanische agentschappen. En Hij zal zijn woord vervullen aan de gelovigen in elke eeuw.

Hij heeft u verzekerd dat de Heilige Geest met u zal blijven voor altijd, om uw pleiter en uw gids te zijn. Hij vraagt u om Hem te vertrouwen, en uzelf in Zijn bewaring te geven. De Heilige Geest als de Goddelijke Trooster is constant aan het werk, onderwijzen, herinneren, getuigen, en benaderen van de ziel, en het wijzen op zonde als een aangestelde rechter en gids...

Uw werk is om samen te werken met Christus, zodat u compleet in Hem bent. Door met Hem verbonden te zijn in geloof, in hem te geloven en hem te ontvangen, wordt u deel van Hem. Uw karakter is zijn glorie geopenbaard in u. —*Reflecting Christ*, p. 129.

Zondag 19 maart: Overtuigen van zonde

De werking van de Heilige Geest is duidelijk aangegeven in Christus' woorden: „En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.” (Joh.16:8) Het is de Heilige Geest, die van zonde getuigt. Indien de zondaar aan de bezielende invloed van de Geest gehoor geeft, zal hij tot berouw worden geleid, en ertoe gebracht worden om de belangrijkheid van het gehoorzaam zijn aan de goddelijke eisen te zien.

Aan de berouwvolle zondaar, die hongert en dorst naar gerechtigheid, openbaart de Heilige Geest het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. „Hij zal het uit het Mijne nemen, en het u verkondigen”, zei Jezus. „Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” (Joh.16:14; 14:26)

De Geest is gegeven als een herscheppende macht, om het door de dood van onze Verlosser teweeggebrachte heil doeltreffend te maken. De Geest tracht voortdurend de aandacht der mensen te vestigen op het grote offer, dat aan het kruis op Golgotha werd gebracht, om aan de wereld Gods liefde te openbaren en voor de overtuigde ziel de kostbaarheden der Schriften te ontvouwen.

Na van zonde te hebben overtuigd, en aan het verstand de maatstaf der gerechtigheid te hebben geopenbaard, neemt de Heilige Geest de liefde voor de wereldse dingen weg, en vervult Hij de ziel met een verlangen naar heiligheid. „Hij zal de weg wijzen tot de volle waarheid”, verkondigt de Heiland. (Joh.16:13) Wanneer de mensen bereid zijn zich te laten omvormen, zal een heiligmaking van het gehele wezen tot stand komen. De Geest zal de dingen van God nemen en die in de ziel prenten. Door Zijn kracht zal de weg des levens zo duidelijk worden, dat niemand dienaangaande behoeft te dwalen. (*Van Jeruzalem tot Rome, hst. 5*)

Door Simon te genezen van zijn melaatsheid, had Christus hem van een zekere dood gered. Maar nu vroeg Simon of de Heiland wel een profeet was....

Zoals Nathan tegenover David deed, zo verborg Christus Zijn raak antwoord onder de sluier van een gelijkenis. Hij legde Zijn gastheer de last op, zijn eigen oordeel uit te spreken. Simon had de vrouw die hij verachtte, tot zonde gebracht. Zij was bijzonder slecht door hem behandeld.... Maar Simon had het gevoel, dat hij rechtvaardiger was dan Maria, en Jezus wenste, dat hij zag hoe groot zijn schuld werkelijk was...

Simons koelheid en achteloosheid tegenover de Heiland toonde aan, hoe weinig hij de genade, die hij had ontvangen, waardeerde. Hij had gedacht, dat hij Jezus eerde door Hem in zijn huis uit te nodigen. Maar nu zag hij zichzelf zoals hij werkelijk was.... Zijn godsdienst was een gewaad van farizeïsme geweest. ... Terwijl Maria een zondares was wier zonden waren vergeven, was hij een zondaar wiens zonden niet vergeven waren. De strenge regel van gerechtigheid, die hij tegen haar had willen inbrengen, veroordeelde hemzelf.

Simon was ontroerd door de zachtmoedigheid van Jezus, dat Hij hem niet openlijk voor de ogen van zijn gasten bestrafte. Hij was niet behandeld op de manier waarop hij Maria had willen behandeld zien... Een strenge veroordeling zou Simon

verhard hebben tegen berouw, maar een geduldige vermaning overtuigde hem van zijn ongelijk. Hij zag de grootheid van de schuld die hij bij zijn Here had. Zijn hoogmoed werd vernederd, hij kreeg berouw, en de trotse Farizeeër werd een nederige, zelf-opofferende discipel. (*Jezus de Wens der eeuwen, hst. 62*).

Maandag 20 maart: De behoefte aan gerechtigheid

Het witte kleed der onschuld werd gedragen door onze stamouders, toen zij door God in het paradijs werden geplaatst. Zij leefden in volmaakte overeenstemming met Gods wil. Al hun genegenheid was gericht op hun hemelse Vader. Een heerlijk zacht licht, omhulde het heilig mensenpaar. Dit gewaad van licht was een zinnebeeld van hun geestelijke gewaad van hemelse onschuld. Als zij aan God trouw gebleven waren, zouden zij hiermee altijd bekleed zijn gebleven. Maar toen de zonde zijn intrede deed maakten zij zich los van God en het licht, dat hun had omgeven, verdween. Naakt en beschaamd trachtten zij deze hemelse klederen te vervangen door vijgenbladeren als bedekking aaneen te hechten.

Ditzelfde hebben de overtreders van Gods wet altijd gedaan sinds de dag dat Adam en Eva ongehoorzaam zijn geweest. Zij hebben vijgenbladeren aaneengehecht om hun naaktheid, veroorzaakt door de zonde, te bedekken. Zij hebben het kleed gedragen dat zijzelf hebben vervaardigd. Door hun eigen werken hebben zij geprobeerd hun zonden te bedekken om zich voor God aanvaardbaar te maken.

Dit is echter onmogelijk. Niets van wat de mens kan bedenken, kan de plaats van zijn verloren kleed van onschuld innemen. Geen bedekking van vijgenbladeren, geen wereldse kleding kan gedragen worden door mensen die met Christus en de engelen aanzitten aan het avondmaal van het Lam.

Alleen het kleed dat Christus zelf heeft gegeven kan ons in staat stellen om in Gods tegenwoordigheid te verschijnen. Dit gewaad, het kleed van zijn eigen gerechtigheid, zal Christus geven aan ieder berouwvol, gelovig mens. "Ik raad u aan," zegt Hij, "van mij te kopen... witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde." (Openb.. 3:18).

Dit kleed, geweven op het hemels weefgetouw, bevat geen enkele draad van menselijk vernuft. Als mens ontwikkelde Christus een volmaakt karakter en Hij biedt dit karakter ons aan. "Al onze gerechtigheden zijn als een verwerpelijke kleed." (Jes. 64:6). Alles wat wij van onszelf kunnen doen, is verontreinigd door de zonde. Maar Gods Zoon is geopenbaard om onze zonde weg te nemen en in Hem is geen zonde...

Als wij ons aan Christus onderwerpen... leiden wij zijn leven. Dit wordt bedoeld met het dragen van het kleed van zijn gerechtigheid. Als de Heer dan op ons neerziet, aanschouwt Hij niet het kleed van vijgenbladeren, niet de naaktheid en misvorming van de zonde, maar zijn eigen kleed van gerechtigheid, de volmaakte gehoorzaamheid aan Gods wet. (*Lessen uit het leven van alledag, hst. 24*.)

God heeft aan iedereen geboden om elke spirituele zenuw en spier bijeen te klampen, voor de tijd van beproeving die ons staat te wachten. Mij is de boodschap toevertrouwd, kleed uzelf met de gehele uitrusting van Christus zijn rechtvaardigheid... En, door alles te doen wat u kunt, bent u verzekerd van de overwinning. Aan elke ziel is de genadevolle mogelijkheid gegeven om op de Rots der Eeuwen te staan. —*My Life Today*, p. 311.

Vele zijn misleid wat betreft de staat waarin hun harten verkeren. Ze realiseren zich niet dat de natuurlijke toestand van het hart misleidend boven alles is, en onverbeterlijk is. Ze omgeven zichzelf met hun eigen rechtvaardigheid, en zijn tevreden met het bereiken van hun eigen menselijke standaard voor hun karakter; maar hoe vreselijk zullen zij falen wanneer zij niet de goddelijke standaard bereiken, en vanuit zichzelf ze niet in zijn staat om Gods standaarden te bereiken. —*Selected Messages*, book 1, p. 320.

Dinsdag 21 maart: Overtuiging van oordeel

Christus kwam om redding te brengen binnen ieders bereik. Aan het kruis op Golgotha heeft hij de oneindige verlossingsprijs betaald voor een verloren wereld. Zijn zelfverloochening en zelfopoffering, zijn onzelfzuchtige arbeid, Zijn vernedering, boven alles, de opoffering van Zijn leven, getuigt van de diepte van Zijn liefde voor de gevallen mens. Het was om de verlorenen te zoeken en te redden, dat hij naar de wereld is gekomen. Zijn missie was voor elke zondaar, zondaren van elke niveau, elke taal en natie. Hij betaalde de prijs voor iedereen, om hen vrij te kopen om hen in verbinding en sympathie te brengen met Zichzelf. De meest dwalende, de meest zondigste, zijn door Hem niet gepasseerd; Zijn arbeid was speciaal voor diegene die de redding, die hij bracht, het meest nodig hadden. Hoe groter hun nood om te reformeren was, hoe dieper Zijn interesse, hoe groter Zijn sympathie, en hoe ernstiger zijn arbeid werd. Zijn grote hart van liefde werd tot het diepste geroerd door diegene wiens toestand zo hopeloos was en die zijn veranderende genade het meest nodig had.—*Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 603.

De gevallen mensheid is Satan zijn wettelijke gevangene. De missie van Jezus Christus was om hun te redden van zijn kracht. De mens is geneigd om Satans suggesties te volgen, en hij kan uit zichzelf niet succesvol zo een vreselijke vijand weerstaan, tenzij Christus, de machtige overwinnaar, in hem verblijft, en zijn verlangens leidt, en hem kracht geeft. God alleen kan de kracht van de Satan beperken. Hij gaat heen en weer op de aarde, en loopt op en neer. Hij is altijd oplettend, door zijn angst om ook maar één ziel te ontzien om te vernietigen. Het is belangrijk dat Gods volk dit begrijpt, zodat zij zijn strikken kunnen ontsnappen. *Messages to Young People*, p. 51.

Op de dag van het laatste oordeel zal iedere verloren ziel begrijpen op welke wijze hijzelf de waarheid heeft verworpen. Het kruis zal voorgesteld worden, en de ware betekenis hiervan zal worden gezien door iedere geest die door overtredingen verblind is. Door het zien van Golgotha met zijn geheimzinnig Slachtoffer, zullen de zondaars daar verdoemd staan. Iedere leugenachtige verontschuldiging zal worden weggevaagd. De menselijke afval zal verschijnen in zijn afzichtelijk karakter. De mensen zullen zien wat ze gekozen hebben. (*Jezus de Wens der eeuwen, hst. 5*)

Bij de uiteindelijke voltrekking van het vonnis zal het duidelijk zijn dat er geen enkele rede bestaat voor de zonde. Wanneer de Rechter der ganse aarde aan Satan zal vragen: „Waarom ben je tegen Mij in opstand gekomen en heb je Mij de onderdanen van mijn Koninkrijk ontnomen?" Zal de aanstichter van het kwaad geen enkele verontschuldiging kunnen aanvoeren. Iedereen zal met stomheid geslagen zijn en de opstandige heerschers zullen geen woord kunnen uitbrengen.

Het kruis van Golgotha verklaart dat de wet onveranderlijk is en verkondigt aan het universum dat het loon dat de zonde geeft de dood is. Toen de Heiland de doodscreet „Het is volbracht" slaakte, werd de doods-klok over Satan geluid. De grote strijd die al zo lang aan de gang was, werd op dat ogenblik beslist en de uiteindelijke uitroeiing van het kwaad stond toen vast. De Zoon van God ging door de poorten des doods, „opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen" (Hebreeën 2:14). Lucifers verlangen om zichzelf te verheerlijken, had hem ertoe gebracht de woorden. „Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten... mij aan de Allerhoogste gelijkstellen", uit te spreken.

Maar God had gezegd: "Ik maakte u tot as op de grond... verdwenen zijt gij - voor altijd!" (Jesaja 14:13,14; Ezechiël 28:18,19). (*Het grote conflict, hst. 29*).

Woensdag 22 maart: De verzekering van verlossing

Hoe kunnen wij ooit in twijfel en onzekerheid verkeren en het gevoel hebben, dat wij wezen zijn? Ter wille van de mensen die de wet overtreden hadden nam Jezus de menselijke natuur aan; Hij werd ons gelijk, opdat wij eeuwigdurende vrede en zekerheid zouden hebben. Wij hebben een Pleiter in de hemel, en een ieder die Hem aanneemt als zijn persoonlijke Heiland, wordt geen wees gelaten, om de last van zijn eigen zonden te dragen.

„Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods." „Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede- erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking." „Het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is." 1 Joh.. 3 : 2; Rom. 8:17. (*Gedachten van de berg der zaligsprekingen, hst. 5*)

Het geloof dat ons helpt om ons in vitaal contact te brengen met Christus, drukt vanuit onze kant uit; de hoogste voorkeur, perfect vertrouwen, volledige toewijding. Dit geloof werkt door liefde en zuivert de ziel. Het werkt in de het leven van de volgers van Christus door ware gehoorzaamheid aan Gods geboden; liefde voor God en liefde voor de mens zal het gevolg zijn van een vitale band met Christus. „...Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe." (Rom 8:9)

Wanneer onze aardse arbeid is beëindigd, en Christus komt voor Zijn getrouwe kinderen, zullen we schijnen als de zon in het koninkrijk van onze Vader. Maar voordat die tijd aanbreekt, zal alles dat niet perfect in ons gezien worden en weg worden gestopt. Alle nijd en jaloersheid en kwade vermoedens en elk zelfzuchtig plan uit ons leven worden verbannen.

Streven wij met al onze krachten die door God zijn gegeven om de status "man of vrouw in Christus" te bereiken? Zoeken wij naar zijn volheid, steeds hoger en hoger te komen, proberen om zijn perfecte karakter te bereiken? Wanneer Gods dienaren dit punt hebben bereikt, zullen zij verzegeld worden op hun voorhoofd. De engel die de boeken opmaakt zal verklaren "het is klaar". Ze zullen compleet in Hem zijn, aan wie ze toebehoren door de creatie en verlossing.

Wanneer Christus komt, neemt hij diegene tot zich die hun ziel hebben gezuiverd door de waarheid te gehoorzamen... Dit sterfelijke zal onsterfelijke aandoen, en deze corrupte lichamen, onderworpen aan ziekte, zullen veranderd worden van sterfelijke naar onsterfelijke. We zullen dan begift worden met een hogere natuur. De

lichamen van iedereen die hun ziel hebben gezuiverd door de waarheid te gehoorzamen zullen verhoogd worden. Zij hebben ten volste Jezus Christus ontvangen en in Hem geloofd. —*Selected Messages*, book 3, p. 427.

De tijd is aangebroken dat we moeten verwachten dat de Heer grote dingen voor ons zal doen. Onze inspanningen mogen niet verslappen of zwakker worden. We moeten groeien in genade en in de kennis van de Heer. Voordat het werk is afgerond en de verzegeling van Gods volk is volbracht, zullen we de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen. Hemelse engelen zullen in ons midden zijn. Het heden is een voorbereidingstijd voor de hemel waar we in volle gehoorzaamheid aan Gods geboden moeten wandelen. —*Selected Messages*, book 1, p. 111.

Donderdag 23 maart: De Heilige Geest en hoop

God roept mannen op van onverschrokken moed, mannen vol met hoop en geloof en vertrouwen, die zich verheugen in de gedachten van de uiteindelijke overwinning, die weigeren om te worden gehinderd door obstakels. Hij die standvastig zich hecht aan de principes van de waarheid heeft de verzekering dat de zwakke punten van zijn karakter zijn sterke punten zullen worden. Hemelse engelen staan dichtbij diegene die ernaar streeft om zijn leven in harmonie met God en zijn heilige wet te brengen. God is met hem als hij verklaart "Ik moet de verleidingen die mij omringen weerstaan, anders zal het mijn hart van Christus leiden". Hij bestrijdt alle verleidingen en tart elke oppositie. Met de kracht die vanuit omhoog is ontvangen, houdt hij de passies en nijgingen onder controle, welke anders tot zijn nederlaag zouden leiden als zij niet onder controle waren.

Waarom, dan, zouden diegene die vechten tegen de krachten van de duisternis niet voorwaarts gaan met geloof en moed? God en Christus en de Heilige Geest staan aan hun zijde...Laten zij die onder het bloedbedrukte-banier van de Prins Emanuel niets doen dat het doel waarvoor zij vechten ontieren. Christus verwacht dat Zijn soldaten moedig en loyaal en trouw zullen zijn.—*In Heavenly Places*, p. 327.

Hoop op God, Vertrouw op Hem en rust in Zijn beloften.

Wanneer de duivel komt met zijn twijfels en ongeloof, sluit dan de deur van uw hart. Sluit uw ogen zodat zij niet gevestigd zullen zijn op zijn helse schaduw. Hef ze op waar zij de dingen kunnen zien die eeuwig zijn, en u elk uur kracht zullen geven. De proef van uw geloof is veel kostbaarder dan goud... Het maakt u heldhaftig om de strijd van de Heer te strijden. —*Our High Calling*, p. 86.

Als Jezus niet voor ons als offer is gestorven en weer is opgestaan, zouden we nooit vrede kennen, nooit vreugde voelen, maar alleen de ellende van de duisternis ervaren en de ellende die wanhoop brengt. Laat dan alleen lof en dankzegging de taal van onze harten zijn. Ons hele leven zijn we deelnemers geweest van Zijn hemelse voorrechten, ontvangers van zegeningen van zijn onbetaalbare verzoening.

De taal van onze ziel moet dat van vreugde en dankzegging zijn. Als iemand donkere hoofdstukken in zijn ervaring heeft, laten hij die dan begraven. Laat deze geschiedenis niet helder blijven door herhaling... Cultiveer alleen die gedachten en die gevoelens die dankbaarheid en lof produceren.

Ik smeed u om nooit één woord van geklaag te uiten, maar om gevoelens van dankzegging en dankbaarheid te koesteren. Door dat te doen leert u om melodieën

in uw hart te maken. Weef in uw ervaring de schering en inslag, de gouden draden, van dankbaarheid. Houd het betere land voor ogen, waar er nooit een traan zal vallen, waar verleidingen en beproevingen nooit ervaren zullen worden, waar verliezen en berispingen niet gekend zullen worden, waar er alleen vrede en vreugde en blijheid is. Hier heeft uw verbeeldingskracht de grootste omvang. Deze gedachten zullen u meer hemelsgericht maken, het zal u hemelse kracht schenken, het zal uw dorstige ziel lessen met rivieren van levend water, en het zal op uw hart het zegel van het goddelijk beeld plaatsen. Het zal u vervullen met vreugde en hoop bij het geloven en zal bij u blijven als een trooster voor altijd. —*In Heavenly Places*, p. 36.

Vrijdag 24 maart: Voor verdere bestudering

Ye Shall Receive Power, "Ready for the Spirit," pp. 283–313.