


Promise
Ministry

ELLEN G. WHITE
NOTITIES

01
2018

Deheerders
zijn

©2018 Beta Presses | Netherlands - A Project of the Seventh-Day Adventist Church



Supplement Sabbatschoollessen

Inhoud:

1^e kwartaal 2018 – **Beheerder zijn**

Les	onderwerp	blz.
1.	De invloed van materialisme	3
2.	Ik zie, ik wil, ik neem	8
3.	God of de mammon?	14
4.	Ontsnappen van de wereldse wegen	19
5.	Beheerders na Eden	25
6.	De kenmerken van een beheerder	31
7.	Eerlijk zijn tegen God	37
8.	De invloed van de tienden	43
9.	Offeranden van dankbaarheid	48
10.	De rol van rentmeesterschap	54
11.	Schuld - een dagelijks besluit	60
12.	De gewoonten van een beheerder	66
13.	De resultaten van goed beheer	72

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers. Kopierechten® bij Pacific Press® Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry**®

Contact: info@promiseministry.nl

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik. Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten. Dit document is niet voor verkoop.

1. De invloed van materialisme

Sabbat 30 december

Als niet het hele hart aan God gegeven wordt, kan in ons nooit die verandering plaatsvinden, waardoor we naar Zijn beeld worden hersteld. Van nature zijn we van God vervreemd. De Heilige Geest beschrijft onze toestand als volgt: "Dood in overtredingen en zonden" Efeziërs 2:1. "Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid;" "er is niets gaaf." Jesaja 1:6. We worden vastgehouden in de strik van de Satan, "die hen gevangen hield." 2 Timotheüs 2:26. God wil ons genezen en ons bevrijden. Maar omdat dit een totale verandering vergt, een vernieuwing van ons gehele wezen, moeten we onszelf helemaal aan Hem overgeven.

De strijd tegen ons eigen-ik is de zwaarste strijd, die te strijden valt. Het ondergeschikt maken van het eigen-ik, ons volledig onderwerpen aan de wil van God, vraagt strijd. Maar men moet zich aan God overgeven, voordat men vernieuwd kan worden in heiligheid. – *De Weg naar Christus*, blz. 41.

Als de geest zich voortdurend bezig houdt met tijdelijke zaken dan worden die dingen het belangrijkste en hebben ze een uitwerking op het karakter, zodat Gods heerlijkheid niet meer wordt gezien en wordt vergeten. De gelegenheden die binnen hun bereik zijn om vertrouwd te raken met hemelse zaken worden over het hoofd gezien. Het geestelijke leven sterft...

Maak uzelf volledig afhankelijk van God. Als u iets anders doet dan is het tijd om te stoppen. Stop waar u bent en verander de stand van zaken... Roep God aan in oprechtheid en diep verlangen. Worstel met de vertegenwoordigers van de hemel tot u de overwinning behaalt. Leg heel uw wezen in handen van de Here; ziel, lichaam en geest, en neem het besluit dat u Zijn liefhebbende, toegewijde instrument zult zijn, geleid door Zijn wil, beheerst door Zijn gezindheid, vervuld met Zijn Geest ... dan zult u duidelijk de hemelse zaken onderscheiden.—*Sons and Daughters of God*, p. 105.

Satan heeft in onze tijd veel macht in de wereld. Het is hem toegestaan om deze aarde voor een bepaalde tijd te bezitten. Terwijl ongerechtigheid overheerst gedurende deze tijd, wordt aan mannen en vrouwen gelegenheid gegeven om partij te kiezen. Satan probeert op alle mogelijke manieren om de brede weg zo aantrekkelijk mogelijk te maken en het smalle pad afschrikwekkend, vernederend en onaangenaam. Hij maakt scherpzinnige plannen om mannen en vrouwen te verzoeken toe te geven aan hun eetlust. Goedkoop, onbevredigend genot wordt voor iedereen tot het allesoverheersende gemaakt in deze lichtzinnige tijd. Satan werpt zijn schone schijn over deze pleziertjes die eeuwige zaken verduisteren. Velen zullen hun geboorterecht net als Ezaü verkopen als van onbelangrijke waarde door het toegeven aan de eetlust. Werelse vermaken zullen meer begerenswaardig voor hen lijken dan het hemelse geboorterecht.

Maar Christus heeft ten behoeve van ons overwonnen. Hij was de enige die een bekwame Heiland kon zijn. Hij had goddelijke wijsheid, vermogens en kracht. Hij kon voor de wereld staan als een wonderbare Raadsman, de almachtige God, de eeuwige Vader, de Vredevorst.—*The Upward Look*, p. 39.

Zondag 31 december: De god van deze wereld

De verzoeken van satan bieden aardse zaken aan en maken die fascinerend en aantrekkelijk, zodat de hemelse werkelijkheid wordt verduisterd en de gehechtheid aan de wereld op de eerste plaats komt; en dit is zo'n sterke macht geworden dat de Almachtige het niet meer los kan maken. Het is Satans werk om de zintuigen aan deze wereld te ketenen. Christus kwam om de satanische betovering te verbreken en het werk van Satan tegen te gaan en de geest weg te voeren van het aardse naar het hemelse. Hij alleen is in staat om de betovering te verbreken. ... Nog een paar jaar en dan zal de wereld en al haar glorie, welke door de betoverende kracht van de grote misleider het voorwerp van aanbidding is geworden, verbrand worden samen met alle verfraaiing van menselijke kunst. Wat zal er dan zijn om het verlies van het menselijke leven goed te maken? - *Our High Calling*, p. 285.

Waarheid, op het hart gedrukt door de Geest van God, zal de liefde voor rijkdom buitensluiten. De liefde voor Jezus en de liefde voor geld kunnen niet in hetzelfde hart bestaan. De liefde voor God gaat zover boven de liefde voor geld uit dat de bezitter ervan zich losmaakt van zijn rijkdommen en zijn genegenheid verplaatst naar God. Door de liefde wordt hij er dan toe gebracht om te werken voor de noden van anderen en de zaak van God te ondersteunen. Hij vindt er zijn grootste vreugde in om de goederen van de Here op de juiste manier aan te wenden. Hij beschouwd alles wat hij heeft als niet van hemzelf en voert getrouw zijn plicht uit als Gods beheerder. Dan kan hij beide grote geboden uit de wet houden: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand." "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf."

Op deze manier is het mogelijk dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. "En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.—*Counsels on Stewardship*, pp. 157, 158.

Dat wat de levenskracht van Gods volk het meest ondermijnd is de liefde voor geld en de vriendschap met de wereld. Het is het voorrecht van Gods volk om helder schijnende lichten in de wereld te zijn, toe te nemen in de kennis van God en een helder begrip te hebben van Zijn wil. Maar de zorgen van het leven en de bedrieglijkheid van rijkdom verstikken het zaad dat in hun harten is gezaaid, en zij dragen geen vrucht tot zijn eer. Zij hebben geloof, maar het is geen levend geloof want het wordt niet ondersteund door werken. Geloof zonder werken is dood, omdat het alleen staat. Zij die beweren een groot geloof te hebben, maar geen werken hebben, zullen niet door hun geloof gered worden. Satan gelooft de waarheid en beeft, toch heeft dit soort geloof geen enkele waarde. Velen die hoog opgeven over geloof schieten tekort in hun werken. Als zij hun geloof zouden tonen door hun werken dan zouden zij een krachtige invloed zijn aan de kant van de waarheid. Maar zij vermeerderen hun talenten niet die God hen heeft gegeven om te gebruiken.—*Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 657.

Maandag 1 januari: De voorraadschuren vullen

De rijke man wist niet wat hij moest doen met zijn producten. Zijn schuren waren overvol en hij had geen plaats om de rest van zijn oogst te bergen. Hij besepte niet

dat God hem tot een beheerder van zijn goederen had gemaakt, opdat hij de behoeftigen zou kunnen helpen...

Hij sloot zijn hart toe voor het geroep van de behoeftigen en zei tot zijn knechten: "Dit zal ik doen; ik za mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk."

De plannen van deze man stonden niet hoger dan die van de dieren die vergaan. Hij leefde alsof er geen God, geen hemel, geen eeuwig leven was, alsof alles wat hij bezat zijn eigendom was en alsof hij niets verschuldigd was aan God of aan mensen. — *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 141.*

Aan Judas werd de gelegenheid gegeven om Christus aan te nemen als zijn persoonlijk Heiland, maar hij weigerde deze gave. Hij wilde niet toegeven aan de weg en wil van Christus. Hij bracht datgene wat tegen zijn eigen neigingen inging niet in praktijk, daarom werd zijn sterke, hebzuchtige geest niet gecorrigeerd. Hoewel hij uiterlijk een discipel bleef, en hoewel hij in de tegenwoordigheid van Christus was, eigende hij zichzelf middelen toe die behoorden tot de schatkist van de Here...

Judas had lering kunnen trekken uit deze lessen, als hij een verlangen had gehad om oprecht te zijn in zijn hart, maar zijn hebzucht overwon en de liefde voor geld werd de overheersende macht. Door toe te geven liet hij toe dat deze karaktertrek groeide en zo diep wortel schoot dat het het goede zaad van waarheid dat in zijn hart was gezaaid verdrong.— *Counsels on Stewardship, p. 220.*

Ik keek om te zien wie van hen die zeiden dat ze verlangden naar de komst van Christus een gewilligheid hadden om offers van hun overvloed te brengen aan God. Ik kon enkele nederige armen zien die, net zoals de arme weduwe, zichzelf ontzegden en hun penningen gaven. Alle dergelijke offers worden door God beschouwd als kostbare schatten. Maar zij die middelen verkrijgen en toevoegen aan hun bezittingen, lopen ver achter. Zij doen naar verhouding niets van wat zij zouden kunnen doen. Zij houden achter en beroven God, want zij zijn bang dat ze gebrek zullen krijgen. Zij durven God niet te vertrouwen. Dit is een van de redenen dat wij als een volk zo ziekelijk zijn en zovelen in hun graf neerdalen... de man in de gelijkenis had niet genoeg plaats voor zijn goederen en de Here maakte een einde aan zijn onvruchtbare leven. Zo zal Hij met velen doen. Hoe moeilijk is het in deze verdorven tijd om niet werelds en zelfzuchtig te worden. Hoe gemakkelijk is het om ondankbaar te zijn naar de Schenker van al onze gaven. Grote waakzaamheid is nodig, en veel gebed, om de ziel met grote oplettendheid te bewaren.— *Testimonies for the Church, vol. 2, p. 198.*

Dinsdag 2 januari: De aantrekkingskracht van materialisme

Velen die zeggen het Woord van God te geloven lijken het misleidende werk van de vijand niet te begrijpen. Zij beseffen niet dat het einde van de tijd nabij is, maar Satan weet het wel, en terwijl mensen slapen werkt hij. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven beheersen mannen en vrouwen. Satan werkt zelfs onder Gods volk om onenigheid te veroorzaken.

Zelfzucht, corruptie en alle soorten kwaad krijgen een vaste greep op de harten. Velen veronachtzamen het Woord van God. Een roman of boek met verhalen krijgt alle aandacht... Datgene wat de fantasie aanwakkert wordt begerig verslonden, terwijl het Woord van God terzijde wordt geschoven.

De wereld is de grootste vijand van godsdienst, want satanische machten zijn voortdurend aan het werk door de wereld. Het is Satans bedoeling om de kerk en de wereld zo nauw met elkaar om te laten gaan dat hun doelstellingen, hun geest en hun beginselen overeen zullen stemmen, en dat het onmogelijk zal zijn om te onderscheiden wie God dient en wie Hem niet dient. De vijand werkt er voortdurend aan om de wereld op de eerste plaats te brengen.—*In Heavenly Places*, p. 309.

De geïnspireerde waarschuwingen van Paulus tegen genotzucht weerklinken vanaf zijn tijd tot onze tijd... Hij roept de Galaten op "wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst." Galaten 5: 16, 17. Hij somt enkele vormen van vleselijke begeerten op – afgoderij, dronkenschap, en dergelijken...

Er zijn tegenwoordig vele belijdende christenen die zouden zeggen dat Daniël te nauwgezet was en hem kortzichtig en bevooroordeeld zouden noemen. Zij beschouwen de zaak van eten en drinken als van te weinig belang om zo'n vastbesloten standpunt in te nemen – een dat misschien het offer van elk aards voordeel zou vragen. Maar zij die zo denken zullen er op de dag des oordeels achter komen dat ze zich van Gods uitdrukkelijke eisen hebben afgekeerd en hun eigen mening hebben gebruikt als de standaard voor goed en kwaad. Zij zullen ontdekken dat wat voor hen onbelangrijk leek zo niet beschouwd werd door God. Zijn eisen zouden met eerbied moeten worden gehoorzaamd.—*Counsels on Health*, p. 69.

God roept op tot scheiding van de wereld. Zult u gehoorzamen? Zult u uit hun midden weg gaan en gescheiden en verschillend van hen blijven?... U kunt zich niet vermengen met wereldse mensen en deel hebben aan hun gezindheid, en hun voorbeeld volgen, en tegelijk ook een kind van God zijn. De Schepper van het universum spreekt u aan als een liefhebbende Vader. Als u zich van de wereld afscheidt in uw genegenheden, en vrij blijft van haar besmetting, ontkomend aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst, zal God uw Vader zijn. Hij zal u in Zijn gezin aannemen en u zult Zijn erfgenaam zijn. In plaats van de wereld zal Hij u in ruil voor een leven van gehoorzaamheid, het koninkrijk onder heel de hemel geven. Hij zal u een eeuwig gewicht aan heerlijkheid geven en een leven dat blijvend is als de eeuwigheid.—*Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 44.

Woensdag, 3 januari: Eigenliefde

Er is een voortdurende verzoeking voor mensen om te denken dat de invloed die zij hebben verkregen, het resultaat is van iets waardevols in henzelf. De Here werkt daar niet mee, want Hij zal aan geen enkel mens de heerlijkheid geven die aan Hem toebehoort. God wil dat iedereen onder Zijn gezag staat en erkent dat alle eer van hun succes aan God toekomt...

Het is God die in ons werkt om Zijn wil te doen tot eer van Zijn eigen naam. Hij zal Zijn wijsheid geven, Zijn goddelijke kracht, aan iedereen die Hem dient. Hij maakt de nederig, vertrouwende dienaar tot Zijn vertegenwoordiger - degene die zichzelf niet zal verheffen en hoger van zichzelf denkt dan geoorloofd is. Het leven van zo iemand zal aan God gewijd zijn als een levend offer, en dat leven zal Hij aanvaarden en gebruiken en ondersteunen.—*The Upward Look*, p. 243.

Geleidelijk kwam Lucifer ertoe aan het verlangen naar zelfverheffing toe te geven. De Schrift zegt: "Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan." Ezechiël 28:17. "En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten..., mij aan de Allerhoogste gelijkstellen." Jesaja 14:13, 14. Hoewel al zijn heerlijkheid van God afkomstig was, werd deze engel ertoe gebracht deze te beschouwen als hem toekomend. Niet voldaan met zijn hoge positie, hoewel hij geëerd werd door het gehele hemelse heer, waagde hij het aanspraak te maken op de eer die alleen de Schepper toekomt. In plaats van God de eerste plaats te geven in de liefde en toewijding van alle geschapen wezens, was het zijn streven hun dienst en trouw voor zichzelf op te eisen. En door te streven naar de heerlijkheid die de eeuwige Vader aan Zijn Zoon geschonken had, streefde deze engelenvorst naar een macht waarop alleen Christus recht had. – *Patriarchen en Profeten, blz. 11*

De Bijbel veroordeelt niemand op grond van zijn rijkdom als hij dat bezit eerlijk verworven heeft. Niet geld, maar liefde tot het geld is de wortel van alle kwaad. Het is God, die de mens de kracht geeft om welvaart te verwerven en in de handen van hem, die als Gods beheerder handelt, die de middelen onzelfzuchtig gebruikt, is weelde een zegen, zowel voor de bezitter als voor de wereld. Maar velen die in beslag worden genomen door hun belang in wereldse schatten, worden ongevoelig voor de aanspraken van God en de noden van hun medemensen. Zij beschouwen hun rijkdom als een middel om zichzelf te verheerlijken. Zij voegen huis bij huis en akker bij akker; zij vullen hun huizen met kostbaarheden, terwijl om hen heen menselijke wezens in ellende en misdaad, in ziekte en dood verkeren. Wie hun leven aan eigen dienst besteden, ontwikkelen in zichzelf niet de karaktertrekken van God, maar die van de boze. – *De weg tot gezondheid, blz. 118*

Ik zag dat Gods volk op betoverde grond stond en dat sommigen alle besef van de tijd en de waarde van een ziel verloren hebben. Hoogmoed is binnengeslopen onder de Sabbathhouders – hoogmoed in kleding en voorkomen. De engel zei: "de Sabbathhouders zullen zichzelf, hun hoogmoed en hun zucht om te behagen moeten afsterven."

... Ik zag dat indien men toeliet, dat zelfverheffing binnenkwam, dit voorzeker zielen op het verkeerde pad zou leiden en indien het niet overwonnen werd, zou het hun ondergang blijken te zijn. Wanneer iemand in zijn eigen ogen begint verhoogd te worden en denkt dat hij iets kan doen, dan wordt de Geest van God teruggetrokken en gaat hij in zijn eigen kracht voort, totdat hij tot een val gebracht wordt. – *Eerste Geschriften, blz. 114.*

Donderdag, 4 januari: De volkomen nutteloosheid van materialisme

Paulus wist dat hij zijn bekwaamheid niet aan zichzelf te danken had, maar aan de aanwezigheid van de Heilige Geest, wiens genaderijke invloed zijn hart vervulde en iedere gedachte aan Christus onderwierp... In de onderwijzingen van de apostel was Christus de hoofdpersoon. "Ik leef", getuigde hij, "doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij". Galaten 2:20. Het eigen ik was verborgen; Christus werd geopenbaard en verheerlijkt.

Paulus was een welsprekend redenaar. Voor zijn bekering had hij dikwijls getracht zijn toehoorders te imponeren door de gloed der redekunde. Maar nu stelde hij dit

alles ter zijde. In plaats van zich over te geven aan poëtische beschrijvingen en fantastische betogingen waarmee hij de zinnen kon bevredigen en de verbeeldingskracht voeden, maar die het dagelijks leven onberoerd lieten, probeerde Paulus in eenvoudige bewoordingen de harten van de waarheden die van vitaal belang zijn, te overtuigen. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 185.*

Degene die naar aardse dingen kijkt als de hoogste waarde, degenen die heel zijn leven gebruikt in een poging om wereldse rijkdom te verzamelen, maakt werkelijk een slechte investering. Hij zal te laat inzien dat datgene waarop hij heeft vertrouwd vergaat tot stof. Alleen door zelfverloochening, door het opofferen van aardse rijkdommen, kunnen de eeuwige rijkdommen verkregen worden. Alleen door veel beproevingen kan de christen het koninkrijk des hemels binnengaan. Hij moet voortdurend de goede strijd strijden en zijn wapens niet neerleggen tot Christus hem zegt te rusten. Alleen door alles aan Christus te geven kan hij de erfenis bemachtigen die zal blijven tot in alle eeuwigheid.— *This Day With God, p. 152.*

Christus zegt: "Wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?" Marcus 8:36.

God wenst dat wij het hemelse en niet het aardse kiezen. Hij opent voor ons de mogelijkheden van een belegging in de hemel. Hij wil onze hoogste doelstellingen aanmoedigen, onze grootste schatten veilig stellen. Hij zegt: "Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir." Jesaja 13: 12. Als de rijkdommen door motten verteerd en door roest vergaan, weggedaan zullen worden, kunnen de volgelingen van Christus zich verheugen over hun hemelse schat, een rijkdom die onvergankelijk is. – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 211.*

Vrijdag, 5 januari: voor verdere studie

Lessen uit het leven van Alledag, "Gewin dat verlies betekent", blz. 139-143.

2. Ik zie, ik wil, ik neem

Sabbatmiddag, 6 januari

Genade heeft alleen levensvatbaarheid in het hart dat gedurig voorbereid wordt voor het kostbare zaad der waarheid. De dorens van de zonde groeien in iedere soort grond en hoeven niet verzorgd te worden, maar de genade moet met zorg gekoesterd worden. Het onkruid en de dorens kunnen altijd opkomen. Het werk van reiniging moet daarom aanhoudend voorwaarts gaan. Als het hart niet onder Gods leiding staat en de Heilige Geest niet onophoudelijk werkt om het karakter te veredelen en te verfijnen zullen oude gewoonten zich in het leven openbaren. De mensen kunnen wel zeggen dat zij het evangelie geloven, maar als zij niet geheiligd worden door het evangelie heeft hun belijdenis geen zin. Als zij niet de overwinning behalen over de zonde, zal de zonde hen overwinnen. De dorens die wel afgesneden, maar niet uitgerooid zijn, blijven groeien tot de ziel daardoor overwoekerd is. – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 24*

Geliefde broeders en zusters, laat toch de geboden van God en het getuigenis van Jezus voortdurend in uw gedachten zijn. Laat ze uw overdenking zijn wanneer u neerligt en wanneer u opstaat. Leeft en handelt geheel en al met uitzicht op de

toekomst van de Zoon des mensen. De tijd der verzegeling is zeer kort en zal spoedig voorbij zijn. Nu is het tijd, terwijl de vier engelen de vier winden houden, om onze roeping en verkiezing vast te maken. – *Eerste Geschriften, blz. 56*

Het Woord van God wordt veronachtzaamd. Daarin zijn de waarschuwingen voor Gods volk te vinden die hun gevaren aanwijzen. Maar zij hebben zoveel zorgen en verwarring gehad dat ze zichzelf nauwelijks tijd hebben gegeven om te bidden. Er is slechts een uiterlijke vorm geweest zonder de kracht. Jezus bad, en hoe ernstig waren Zijn gebeden! En toch was Hij de geliefde Zoon van God!

Als Jezus zoveel ernst toonde, zoveel inspanning en doodsangst, hoeveel meer noodzaak is er dan voor degenen die Hij geroepen heeft om erfgenamen van verlossing te zijn en afhankelijk van God voor al hun kracht, om hun hele ziel te beroeren om met God te worstelen en te zeggen: "Ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent." Maar ik zag dat harten overladen waren met de zorgen van dit leven en dat God en Zijn woord werden veronachtzaamd.—*Testimonies for the Church, vol. 1, p. 151.*

Het ongeloof, de trots, de begeerte en de liefde voor de wereld, die aanwezig zijn geweest in de harten van Gods volk, hebben de zondeloze engelen verdriet gedaan. Wanneer zij hebben gezien dat ernstige en aanmatigende zonden aanwezig zijn in de harten van veel zogenaamde volgelingen van Christus, en dat God oneer is aangedaan door hun onstandvastige, oneerlijke weg, zijn zij tot wenen gebracht. Echter degenen met de grootste fouten die de meeste zwakte in de gemeente veroorzaken en een smet brengen op hun heilige belijdenis, schijnen niet overontrust of bezwaard, maar schijnen te denken dat zij bloeien in de Here .—*Testimonies for the Church, vol. 2, p. 125.*

Zondag 17 januari: Het evangelie van voorspoed

Geestelijke wasdom is nauw verbonden met christelijke vrijgevigheid. De volgelingen van Christus zullen zich verheugen in het voorrecht de milddadigheid van de Verlosser in hun leven te mogen openbaren. Wanneer zij aan de Here geven, hebben zij de verzekering dat hun schat hen vooruitgaat naar de hemelse hoven. Willen de mensen hun bezittingen in veiligheid brengen? Laten zij ze leggen in de handen die de littekenen van het kruis dragen. Willen zij van hun vermogen genieten? Laten zij het ten zegen van de noodruftigen en lijdenden gebruiken. Willen zij hun bezittingen vermeerderen? Laten zij het goddelijk bevel ter harte nemen: "Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen." Spreuken 3: 9, 10. Trachten zij hun goederen voor zelfzuchtige doeleinden te behouden, dan zal dit hun tot eeuwig nadeel strekken. Geven zij hun schatten echter aan God, dan zullen deze vanaf dat ogenblik Zijn inscriptie dragen. Ze zijn dan met Zijn onveranderlijkheid verzegeld. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 254*

Alles wat mensen uit Gods overvloed ontvangen behoort God nog steeds toe. Al wat Hij heeft geschonken in de waardevollen en mooie dingen van de aarde wordt in onze handen geplaatst om ons te toetsen, om de diepte te peilen van onze liefde voor Hem en onze dankbaarheid voor Zijn gunsten. Of het nu de schatten van rijkdommen

zijn of van intelligentie, zij moeten als een bereidwillig offer aan de voeten van Jezus worden gelegd.

Niemand van ons kan zonder de zegen van God, maar God kan Zijn werk doen zonder de hulp van mensen als Hij dat zou willen. Maar Hij heeft aan ieder mens zijn werk gegeven, en Hij vertrouwt aan mensen schatten van rijkdom of intelligentie toe, als Zijn beheerders. Wat wij ook aan God geven wordt door Zijn genade en goedheid aan ons toegerekend als getrouwe beheerders.— *Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 736.

De Schrift leert ons dat rijkdom alleen een gevaarlijk bezit is als het wedijvert met de onvergankelijke schat. Wanneer het aardse en het tijdelijke de gedachten, de genegenheden, de toewijding in beslag nemen waar God recht op heeft, dan wordt het een valstrik. Zij die het eeuwige gewicht aan heerlijkheid verkwanzelen voor een beetje glans en klatergoud van de aarde en de eeuwige woningen voor een huis wat slechts weinige jaren van hen kan zijn, maken een onverstandige keuze.

Zelfs geld is een gave van God aan de mensen, om met getrouwheid gebruikt te worden in Zijn dienst. God zegende Abraham en maakte hem rijk met vee, met zilver en met goud. En de Bijbel verklaart dat God als bewijs van Zijn goddelijke gunst, aan David, Salomo, Josafat en Hizkia zeer veel rijkdom en eer gaf.

Net zoals andere gaven van God brengt het bezit van rijkdommen een grotere verantwoordelijkheid en ook bepaalde verzoeken met zich mee. Velen die trouw zijn gebleven aan God bij tegenslag, zijn gevallen onder de schitterende verleidingen van voorspoed. Met het bezit van rijkdom wordt de overheersende begeerte van een zelfzuchtige natuur geopenbaard. De wereld is in deze tijd vervloekt door de gierige hebzucht en de genotzuchtige liederlijkheid van de aanbidders van de mammon.— *The Review and Herald*, May 16, 1882.

Maandag, 8 januari: Wazig geestelijk gezichtsvermogen

Christus heeft de dingen omschreven die een gevaar opleveren voor de mens. Marcus vermeldt de zorgen van dit leven, de bedrieglijkheid van rijkdom en de begeerte naar andere dingen. Lucas noemt de zorgen, rijkdommen en genoegens van dit leven. Deze verstikken het Woord en de groei van het geestelijk zaad. De ziel voedt zich niet langer met Christus en het geestelijk leven sterft in het hart.

“De zorg van de wereld.” Niemand is vrij van de verzoeking voor wereldse zorg. Vrees voor gebrek, arbeid en ontberingen brengen verslagenheid en lasten voor de armen. De rijken zijn bang voor verliezen en tal van andere zorgen. Veel volgelingen van Christus vergeten de lessen die wij moeten leren van de bloemen van het veld. Ze vertrouwen niet op zijn aanhoudende zorg. Christus kan hun lasten niet dragen, omdat zij deze niet op Hem leggen. Daarom scheiden de zorgen van dit leven, die hen juist naar de Heiland zouden moeten drijven om geholpen te worden, hen van Christus. – *Lessen uit het Leven van Alledag*, blz. 24

U bepaalt uw eigen eeuwige bestemming. Uw trots, uw verlangen om de mode van de wereld te volgen, uw ijdele en lege gesprekken en uw zelfzucht worden allemaal in de weegschaal gelegd, en het gewicht van het kwaad is angstvallig tegen u. U bent, arm, en ellendig, en blind, en naakt. Terwijl het kwaad toeneemt en wortel schiet, verstikt het het goede zaad dat in het hart is gezaaid... Ik zag dat velen die er prat op gaan dat ze goede christenen zijn, geen enkele straal van licht van Jezus hebben. Zij

weten niet wat het betekent om vernieuwd te worden door de genade van God. Zij hebben zelf geen levende ervaring in de dingen van God. En ik zag dat de Here zijn zwaard in de hemel scherpte om hen neer te slaan. Mocht iedere koude en lauwe belijder het zuivere werk dat God op het punt staat uit te voeren onder zijn belijdende volk, toch beseffen. Lieve vrienden, bedrieg uzelf niet over uw eigen toestand. U kunt God niet bedriegen. De Ware Getuige zegt: "Ik weet uw werken." De derde engel voert een volk omhoog, stap voor stap, hoger en hoger. En bij iedere stap zullen zij worden beproefd.—*Spiritual Gifts*, vol. 2, p. 229.

Er moet een groot werk tot stand worden gebracht voor sabbatvierders. Hun ogen moeten worden geopend en zij moeten hun ware toestand inzien, en ijverig zijn en zich bekeren, anders zullen zij het eeuwige leven missen. De geest van de wereld heeft bezit van hen genomen, en zij worden gevangen door de machten van de duisternis. Zij slaan geen acht op de oproep van de apostel Paulus: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."—*Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 478.

Dinsdag, 9 januari: De stappen van begeerte

De slang antwoordde Eva dat het gebod van God om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad, was gegeven om hen in zo'n toestand van onderwerping te houden dat zij geen kennis, welke macht was, zouden verkrijgen. Hij verzekerde haar dat de vruchten van deze boom begerenswaardiger waren dan die van elke andere boom in de hof om hen wijs te maken, en hen te verheffen om gelijk aan God te zijn. De slang zei dat Hij hen de vruchten van die boom had geweigerd, die van alle bomen het meest begeerlijke was door zijn heerlijke smaak en verheffende invloed.

Eva dacht dat de redenering van de slang heel wijs was en dat het verbod van God onrechtvaardig was. Zij keek met intens verlangen naar de boom vol vruchten die er zo heerlijk uitzagen. De slang at er met zichtbaar genoegen van. Ze verlangde meer naar deze vruchten dan naar welke andere soort ook die God aan haar had gegeven om te eten.—*Confrontation*, pp. 13, 14.

Bij velen overheerst een wereldse geest, met begeerte en zelfzucht. Zij die dit hebben zorgen vooral voor hun eigen bijzondere belangen. De zelfzuchtige, rijke man bekommert zich niet om de zaken van zijn naasten, tenzij het is om te zien hoe hij zichzelf voordeel kan doen ten koste van hun nadeel. Het edele en op God gelijkende in de mens wordt weggedaan, opgeofferd aan zelfzuchtige belangen. De liefde voor geld is de wortel van alle kwaad. Het maakt mensen blind en verhindert mensen om hun verplichtingen te zien ten opzichte van God en hun naasten.—*Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 478.

Alle zelfzucht is begeerte, en is daarom afgoderij. Velen die ingeschreven staan in de kerk als gelovigen in God en de Bijbel, aanbidden de goederen die de Here hen heeft toevertrouwd opdat zij Zijn welzijnswerkers zouden zijn. Misschien buigen zij zich niet letterlijk neer voor hun aardse schatten, maar toch is dat hun god. Zij zijn aanbidders van de mammon. Zij offeren aan de dingen van deze wereld de eerbetuiging die de Schepper toekomt. Hij die alle dingen ziet en weet registreerd de leugen van hun belijdenis.—*Counsels on Stewardship*, p. 223.

Voortdurende, zelfverloochenende vrijgevigheid is Gods geneesmiddel voor de voortwoekerende zonden van zelfzucht en hebzucht. God heeft geregelde vrijgevigheid ingesteld om Zijn werk te ondersteunen en de noden van de lijdenden en armen te verlichten. Hij heeft ingesteld dat geven een gewoonte moet worden, zodat het de gevaarlijke en misleidende zonde van hebzucht tegen zou gaan. Voortdurend geven hongert de hebzucht uit. Voortdurende vrijgevigheid is in Gods orde ontworpen om schatten weg te rukken van de hebzuchtigen zodra ze worden verkregen en ze aan de Here te wijden, aan wie ze ook toebehoren.— *Testimonies for the Church*, vol. 3, p. 548.

Woensdag, 10 januari: Hebzucht – Je eigen wil doorzetten

Kort voor het Pascha had Judas zijn overeenkomst met de priesters om Jezus aan hen over te leveren, vernieuwd. Toen was overeengekomen dat de Heiland gevangen genomen zou worden op één van de plaatsen waar Hij Zich gewoonlijk afzonderde om te mediteren en te bidden. Na de maaltijd in het huis van Simon had Judas gelegenheid na te denken over de daad waartoe hij zich had verbonden, maar zijn plannen bleven ongewijzigd. Voor dertig zilverstukken – de prijs voor een slaaf – verkocht hij de Heer der heerlijkheid om schandelijk te sterven.

Van nature had Judas het geld lief, maar hij was niet altijd slecht genoeg geweest om een dergelijke daad te plegen. Hij had de boze geest van gierigheid gekoesterd tot deze de heersende drijfveer in zijn leven was geworden. De liefde voor het geld overheerste zijn liefde voor Christus. Door slaaf te worden van één ondeugd gaf hij zich over aan Satan om tot elke mogelijkheid van de zonde te worden aangedreven. – *Jezus, de Wens der Eeuwen*, blz. 596

Christus probeerde de benepen zelfzucht in Judas' leven te genezen door contact met zijn persoonlijke liefde zo vol zelfopoffering. In Zijn onderricht ontvouwde Hij beginselen die de egocentrische eierzucht van de discipel in de wortel troffen. Zo werd de ene les na de andere gegeven en menig keer werd Judas zich bewust dat dit op zijn karakter en op zijn zonde sloeg: maar hij wilde zich niet onderwerpen.

Omdat hij zich verzette tegen de smeebeden van genade, kreeg de drang tot kwaad ten slotte de overhand. Steeds boos wordend over de gegeven berisping en wanhopig geworden door de teleurstelling van zijn eierzuchtige dromen, gaf Judas zijn ziel over aan de demon van de hebzucht en besloot Zijn Meester te verraden. Vanuit de opperzaal van het Paasfeest en de vreugde van Christus' aanwezigheid, en het licht van de onsterfelijke hoop, ging hij weg om zijn boze werk te doen – naar de buitenste duisternis waar geen hoop meer was. – *Karaktervorming* blz. 91

Achan had de hebzucht gekoesterd tot deze een gewoonte werd, waardoor hij met onverbreekelijke banden werd gebonden. Hij had met afschuw vervuld moeten zijn bij de gedachte, welk onheil zijn daad over Israël zou brengen; maar zijn zintuigen waren afgestompt door de zonde, en toen de verleiding kwam, kon hij er geen weerstand aan bieden. – *Patriarchen en Profeten*, blz. 446

Satan maakt plannen die in de gedachten van onze broeders een groot verlangen zullen brengen om hun geluk te beproeven, zoals bij een loterij. De een na de ander zal wordt verleid door indrukwekkende voorstellingen van financiële winst als ze slechts hun geld zullen investeren in grond; en dan nemen zij hun middelen weg van

onze instituten en verbergen die in de aarde, waar het werk van de Here er geen nut van heeft.

En als er dan iemand succes heeft, is hij zo blij dat hij een paar honderd dollar winst heeft gemaakt, dat hij besluit om indien mogelijk door te gaan met geld verdienen. Hij gaat door met het investeren in huizen of in mijnen. De truc van Satan is succesvol, in plaats van een toenemende geldstroom naar de schatkist, is er een terugnemen van middelen uit onze instituten, opdat de bezitters hun geluk kunnen beproeven in de mijnbouw of in speculatie met grond. De geest van hebzucht wordt gekoesterd en de man die van nature gierig is houdt iedere dollar vast waar om wordt gevraagd voor de vooruitgang van Gods werk in de wereld.—*Counsels on Stewardship*, p. 238.

Donderdag, 11 januari: Zelfbeheersing

Juist nu is het onze genadetijd waarin wij ons gereed moeten maken voor de hemel. Christus gaf Zijn leven opdat wij deze genade zouden hebben. Maar zolang er tijd is zal Satan proberen ons te overheersen. Hij werkt met kracht om mensen ertoe te brengen helemaal in beslag genomen te worden met geld verdienen. Hij bedenkt vele soorten vermaak zodat hun geest bezig gehouden wordt met werelds plezier. Hij zou willen dat ze het innerlijke kleed – het kleed van een stille en zachtmoedige geest - helemaal zouden vergeten, wat van grote waarde is in Gods ogen. Hij is vastbesloten dat ieder moment ingenomen zal worden door pogingen om ambitieuze projecten uit te voeren, of om het eigen ik te bevredigen of te vermaken...

Satan gebruikt zijn invloed om de stem van God en de stem van het geweten te overstemmen en de wereld handelt als onder zijn bestuur. Mensen hebben hem als hun leider gekozen... Verdwaasd door plannen voor plezier en genot spannen zij zich in voor datgene wat zal vergaan.—*In Heavenly Places*, p. 346.

Degenen die steeds een beetje dichter bij de wereld komen en in gevoelens, in plannen, in gedachten, meer worden als zij, hebben afstand gemaakt tussen henzelf en de Heiland, en Satan heeft zichzelf daartussen gewrongen en lage, wereldse, zelfzuchtige plannen worden in hun leven gebracht.

Als wij nader tot God komen, dan zullen wij ook nader tot elkaar komen. Wij kunnen niet nader tot hetzelfde kruis komen zonder ook tot eenheid in de geest te komen. Christus bad dat de discipelen één zouden zijn zoals ook Hij en de Vader één zijn. Wij zouden moeten streven naar eenheid in geest en begrip. Wij zouden ernaar moeten streven één te zijn opdat God in ons verheerlijkt kan worden, zoals Hij werd verheerlijkt in de Zoon, en God zal ons liefhebben zoals Hij de Zoon liefheeft.

God heeft u lief. Hij wil u niet naar Zich toetrekken om u te kwetsen, nee, maar om u te troosten, om de olie van blijdschap in te brengen, de wonden te genezen die de zonde heeft veroorzaakt, en te verbinden waar Satan heeft geslagen. Hij wil u de klederen van lofprijzing geven in ruil voor de geest van zwaarmoedigheid.—*That I May Know Him*, p. 246.

De apostel toont aan de gelovigen de ladder van christelijke vooruitgang, waarvan iedere stap een vordering in de kennis van God vertegenwoordigd en waar in het beklimmen geen stilstand mag zijn. Geloof, deugd, kennis, matigheid, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor allen zijn de treden van de ladder. Wij worden gered door het beklimmen van trede na trede, stap voor stap klimmend tot de hoogte

van Christus' ideaal voor ons. Zo wordt Hij voor ons gemaakt tot wijsheid, en gerechtigheid, en heiliging en verlossing...

Door stap na stap te nemen kan de hoogste beklimming worden gedaan en de top van de berg kan uiteindelijk worden bereikt. Wordt niet overweldigd door het vele werk dat u in uw leven moet doen, want er wordt niet van u gevraagd om het allemaal tegelijk te doen. Laat iedere kracht van uw wezen iedere dag aan het werk gaan, benut iedere kostbare gelegenheid, waardeer de hulp die God je geeft en ga stap voor stap voort op de ladder van vooruitgang. Denk eraan dat u slechts één dag tegelijk hoeft te leven, en dat God u één dag heeft gegeven en het hemelse verslag zal laten zien hoe u de voorrechten en mogelijkheden daarvan hebt gewaardeerd.—*My Life Today*, p. 95.

Vrijdag 12 januari; voor verdere studie

Getuigenissen voor de Gemeente deel 2 "Onze plicht naar de wereld", blz. 273-280

3. God of de mammon?

Sabbatmiddag 13 januari

De liefde van de wereld heeft een verschrikkelijke greep op het volk die de Heer heeft bevolen altijd te waken en te bidden, zodat Hij niet weldra komt en hen slapende vindt. "Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des

Vaders is niet in hem.. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid" 1Joh 2:15-17

Mij werd getoond dat Gods volk, dat beweert in de tegenwoordige waarheid te geloven, zich niet in een wachtende, wakende positie bevindt. Zij nemen toe in rijkdom en leggen hun schatten op, op de aarde. Zij worden rijk in wereldse zaken, maar niet rijk in de dingen van God. Ze geloven niet in de kortstondigheid van de tijd; ze geloven niet dat het einde van alle dingen nabij is, dat Christus voor de deur staat. Ze mogen veel geloof voorstaan, maar ze misleiden hun eigen zielen, want ze handelen precies naar de mate van geloof dat ze bezitten. Hun werken tonen het karakter van hun geloof, en bevestigen aan hen die rondom hen zijn dat het komen van Christus niet in deze generatie zal plaatsvinden. In overeenstemming met hun geloof, zullen hun werken zijn. Hun voorbereidingen zijn gemaakt voor deze wereld. Zij gaan van huis tot huis, en van land naar land, en zijn burgers van deze wereld..—*Testimonies for the Church, vol. 2, p.196.*

De zelfzuchtige, geld-liefhebbende mens leeft om te eten en te drinken en verheugt zich over zijn wereldlijke goederen. Maar hij ziet niet op de eeuwige dingen. Hij verliest de eeuwige wereld waar hij op rekent. Maar zij die de waarheid ontvangen en geloven hebben dat geloof dat uit liefde werkt en de ziel zuivert van iedere lichtzinnigheid. De wereld kent hen niet, want zij houden de eeuwige werkelijkheid in het oog. Een motiverende kracht die van binnen werkt om het karakter te veranderen. Een noodzakelijke invloed ontvangen van de hemel werkt als het verborgen desem in het meel. De liefde van Jezus komt in het hart met zijn verlossende kracht om het gehele wezen te overwinnen: ziel, lichaam en geest. — *This Day With God, p. 186*

Een ieder bedenke, dat het noodzakelijk is om de morele natuur te versterken door voortdurende bewaking en gebed. Zolang u op Christus ziet bent u veilig; maar op het moment dat u aan uw opofferingen en moeilijkheden denkt, en u zelfmedelijden krijgt en u zichzelf zielig vindt, verliest u uw vertrouwen in God en bent u in grote moeilijkheden. – *Testimonies for the Church, vol. 4, p. 521.*

Zondag 14 januari: Christus, de Schepper

De stoffelijke wereld is onder Gods controle. De wetten die de hele natuur leiden zijn gehoorzaam aan de natuur. Alles spreekt en doet de wil van de schepper. De wolken, de regen, de douw, de zonneschijn, de buien, de wind, de storm, allen staan onder de leiding van God, en schenken onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Hem die ze dienen. De kleine grasspriet barst zijn weg door de aarde, eerst de halm, dan de aar en dan het volle koren in de aar. De Heer gebruikt deze, Zijn gehoorzame dienaren, om Zijn wil te doen. De vrucht is eerst zichtbaar in de knop, met daarin de toekomstige peer, perzik, of appel, en de Heer laat ze groeien in hun juiste seizoen, omdat ze Zijn

werking niet weerstaan. Ze verzetten zich niet tegen de orders van Zijn regeling. Zijn werken, zoals ze gezien worden in de natuurlijke wereld, zijn niet half doorgrond of naar waarde geschat. Deze stille predikers willen de mens zijn les leren, alleen als ze oplettende toehoorders zijn. – *Lift Him Up, p. 66.*

We moeten vaker in de nabijheid van God vertoeven. Het is noodzakelijk om onze eigen gedachten te beschermen. In werkelijkheid leven we te midden van de gevaren van de laatste dagen. We moeten deemoedig wandelen voor God, met diepe nederigheid; alleen dit zal verhoogd worden.

O, hoe kan de kleine mens de volkomenheid van God begrijpen, Zijn alomtegenwoordigheid verenigd met almachtige kracht....

De Here God beveelt dingen in zijn bestaan. Hij was de eerste ontwerper. Hij is niet afhankelijk van de mens, maar hoffelijk vraagt Hij de aandacht van de mens, en werkt met hem in betere en hogere ontwerpen. Dan neemt de mens al de glorie voor zichzelf, en wordt geprezen door zijn naaste als een zeer opmerkelijk genie. Hij ziet niet hoger dan de mens. De ene eerste reden is vergeten

"Zie, de hemel en de hemel der hemelen kan het niet bevatten." Laat niemand het wagen om de kracht van de Heilige Ene van Israël te beperken. Er zijn speculaties en vragen in betrekking tot Gods werk. "Doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond." – *Selected Messages, book 3, p. 311.*

De vogels zingen zorgeloos hun gezang, de bloemen van de vallei stralen in hun schoonheid, de lelie die in zij reinheid rust aan de boezem van het meer, de hoge bomen, het ontgonnen land, het wuivende graan, de dorre grond, de boom die geen vrucht draagt, de eeuwige heuvels, de kabbelende stroom, de opkomende zon die de hemel kleurt in goeden gloed – dit alles wend Christus aan om Zijn toehoorders te beïnvloeden met de goddelijke waarheid.....

De schoonheid van de natuur heeft een tong die zonder ophouden tot ons spreekt. Het open staande hart kan beïnvloed worden met de liefde en glorie van God zoals die gezien wordt in de werken van Zijn hand. Het luisterende oor kan de boodschap van God horen en verstaan door de zaken in de natuur. Er is een les in de zonnestraal

en in de gevarieerde voorwerpen in de natuur die God heeft geschonken tot ons zicht. De groene velden, de hoge bomen, de knoppen en de bloemen, de overdrijvende wolken, de vallende regen. De kabbelende beek, de zon, maan, en de sterren aan de hemel – zij allen vragen onze attentie en overdenking, en bidden ons wordt bekend met Hem die dit alles heeft gemaakt. – *That I May Know Him, p. 144.*

Maandag 15 januari: Zoon van God, Zoon des mensen

Daar was slechts één hoop voor de mensheid – dat in de massa van tegenstrijdigheden en verderfelijke elementen een nieuwe zuurdesem zou gebracht worden; dat de mensen de kracht tot een nieuw leven zouden ontvangen; dat de kennis van God aan de wereld teruggegeven zou worden.

Christus kwam om die kennis te herstellen. Hij kwam om de valse leer, waardoor zij die beweerden God te kennen, een verkeerd beeld van Hem hadden gegeven, weg te nemen. Hij kwam om de natuur van Zijn wet aan te tonen, om in Zijn eigen karakter de schoonheid der heiligheid te openbaren.

Christus kwam naar de wereld met de van alle eeuwigheid tezamen gevatte liefde. Terwijl Hij een streep haalde door al die eisen welke de wet van God hadden belemmerd, toonde Hij dat de wet een wet van liefde is, een uitdrukking van de Goddelijke Goedheid. Hij liet zien dat het gehoorzamen aan haar beginselen het geluk der mensheid betekent en daarmee de standvastigheid, het fundament en de opbouw van de menselijke samenleving. – *Karaktervorming, p. 74.*

De waarheid van Gods vrije genade was vrijwel geheel door de joden uit het oog verloren. De rabbi's onderwezen dat Gods gunst verdient moet worden. Zij hoopten het loon der rechtvaardiging te verdienen door hun eigen werken. Op deze wijze werd hun aanbidding gedreven door een hebzuchtige, berekenende geest. Zelfs de discipelen van Christus waren niet helemaal vrij van deze geest en de Heiland nam deze kans waar om hun op hun dwaling te wijzen...

Terwijl Hij onderweg was, kwam een jonge overste op Hem toelopen, knielde neer en groette Hem eerbiedig, 'Goede Meester,' zei hij, 'wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?'

"Indien gij volmaakt wilt zijn," zei Christus, "ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij had vele goederen.".....

Wie zichzelf liefheeft, overtreedt de wet. Jezus wilde dit aan de jongeman duidelijk maken en Hij hield hem een proef voor die de zelfzucht in zijn hart zou openbaren. Hij toonde hem de zieke plek in zijn karakter. De jongeman wenste geen verdere voorlichting. Hij had in zijn hart een afgod gekoesterd. De wereld was zijn god. Hij zei dat hij de geboden had onderhouden, maar hij miste het beginsel dat de kern van deze geboden is. Hij bezat geen enkele liefde voor God en de mensen. Dit gebrek was het tekort aan alles wat hem geschikt zou maken de hemel binnen te gaan. Door zijn liefde voor zichzelf en voor werelds gewin leefde hij in disharmonie met de beginselen van de hemel. – *Lessen Leven van alle Dag, p. 243.*

De invloed van de liefde voor geld op de menselijke geest is bijna verlamdend. Rijkdom verdwaast, en is een reden voor velen die ze bezit te handelen alsof ze denken dat ze beroofd zijn. Hoe meer ze van deze wereld hebben, des te meer

wensen ze. Hun vrees voor de toekomst neemt toe met hun rijkdom. Zij hebben een plan voorraad aan te leggen voor de toekomst. Ze zijn gesloten en zelfzuchtig, vreemd dat God niet voor hen zal zorgen. Deze groep is inderdaad arm in God. Als hun rijkdom is opgehoopt, hebben ze hun vertrouwen daarop gesteld, en hebben het geloof in God en Zijn beloften verloren. – *Counsels on Stewardship, p. 150.*

Dinsdag, 16 januari: Christus, de Verlosser

De misleidende kracht van Satan is zo groot dat velen geleid zijn de verzoening van Christus niet als van geen werkelijke waarde te achten. Christus stierf omdat er geen andere hoop was voor de overtreder. Hij kan proberen Gods wet te houden in de toekomst; maar de schuld die hij had opgelopen in het verleden blijft, en de wet moest hem veroordelen tot de dood. Christus kwam om voor de overtreding van de zondaar te betalen omdat het onmogelijk voor hem was deze voor zichzelf te betalen....

Jezus onze Plaatsvervanger, stemde ermee in, om voor de mens de straf voor de overtreding van de wet te dragen. Hij bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid en zo werd Hij de zoon des mensen, een Redder en Verlosser. – *Faith and Works, p. 30.*

Wanneer we dichter tot Jezus komen en ons verblijden in de volheid van Zijn liefde, zullen in het licht van Zijn tegenwoordigheid duisternis en twijfel verdwijnen.

De apostel Paulus zegt, dat God ons heeft 'verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde.' Kol. 1:13. en ieder die van de dood overgegaan is tot het leven, kan bevestigen, 'dat Godwaarachtig is.' Joh. 3:33.'

Hij kan getuigen: "Ik had hulp nodig en ik heb die in Jezus gevonden. In elke behoefte werd voorzien en mijn geestelijke honger werd gestild. De Bijbel is nu voor mij de openbaring van Jezus Christus. Wilt u weten waarom ik in Jezus geloof? Omdat Hij mijn goddelijke Zaligmaker is. Waarom ik in de Bijbel geloof? Omdat ik ontdekt heb, dat het de stem van God is, die tot mijn hart spreekt." Wij kunnen uit eigen ervaring getuigen, dat de Bijbel waar is en dat Christus de Zoon van God is. We weten dat we geen listig verzonnen fabels zijn gevolgd. – *De Weg naar Christus, pp. 112,113.*

Toen Job de stem van God in de storm hoorde, zei hij: "Ik herroep en doe boete in stof en as." Job 42:6. Toen Jesaja de heerlijkheid van God aanschouwde en de engelen hoorden roepen: "Heilig, heilig, heilig is de Here der heirscharen," riep hij uit: "Wee mij, ik ga ten onder." Jes. 6:3,5. Paulus noemde zichzelf nadat hij was weggevoerd "tot in de derde hemel" en onuitsprekelijke woorden gehoord had "de geringste van alle heiligen." 2 Kor. 12:2-4. Ef. 3:8. Het was "de beminde apostel" Johannes die aan Jezus boezem rustte en Zijn heerlijkheid heeft aanschouwd, die "als dood voor Zijn voeten viel." Opb. 1:7.

Wie in de schaduw van het kruis van Golgotha leeft, kan onmogelijk aan zelfverheerlijking doen of beweren dat hij vrij van zonde is. Hij weet dat zijn zonde de oorzaak is van de doodsangst die het hart van Christus heeft gebroken, en deze gedachte zal hem nederig maken. Zij die het dichtsbij Jezus Christus leven, beseffen de zwakheid en zondigheid van de menselijke natuur het best en stellen hun hoop alleen op de verdiensten van een gekruisigde verrezen Heiland. – *De Grote Strijd, p. 436.*

Woensdag, 17 januari: Een jaloerse God

De openbaring van Zichzelf die God in Zijn woord gegeven heeft, is voor de studie. Die mogen we allemaal zoeken en begrijpen. Maar daar buiten moeten wij niet trachten door te dringen. Het grootste intellect mag zichzelf vermoeien in gissingen en veronderstellingen aangaande de natuur van God, maar de poging zal vruchteloos zijn. Het is ons niet gegeven om dit probleem op te lossen, Geen menselijke geest kan God bevatten. Niemand mag zich overgeven aan speculaties aangaande Zijn natuur. Hier is zwijgzaamheid welsprekend.....

Mannen met het grootste intellect kunnen de geheimen van God, zoals die in de natuur geopenbaard worden, niet begrijpen. Goddelijke inspiratie stelt vele vragen die de meest wijze geleerde niet kan beantwoorden, maar om onze aandacht te vestigen op de diepe verborgenheden Gods, en om ons te leren dat onze wijsheid beperkt is; dat er in de omgeving van ons dagelijks leven vele dingen zijn die het verstand van stervelingen te boven gaan.

Sceptici weigeren om in God te geloven, omdat ze de oneindige macht waardoor Hij Zichzelf openbaart niet kunnen begrijpen. Maar God moet evenzeer erkend worden uit de dingen die Hij niet Zelf openbaart, als uit dat wat open staat voor ons beperkt bevattingsvermogen. Zowel in goddelijke openbaring als in de natuur, heeft God geheimen gegeven die om ons geloof vragen. Dit moet zo zijn. Wij kunnen altijd blijven zoeken, altijd leren, en toch is er een oneindigheid achter de horizon. – *De Weg tot Gezondheid, pp. 362, - 365.*

De omgang van God met Zijn volk lijkt vaak onbegrijpelijk. Zijn wegen zijn niet onze wegen, noch Zijn gedachten onze gedachten. Vaak is Zijn omgang met ons zo in tegenstelling met onze plannen en verwachtingen dat we verwonderd en verbaasd zijn. Wij begrijpen onze verdorven natuur niet; en vaak als we onszelf behagen, onze eigen neigingen volgend, vleien we onszelf dat we de geest van God uitdragen. En daarom is het nodig de Schrift te bestuderen, en vaak in gebed te zijn, en dan zal de Heer, in overeenstemming met Zijn beloften, ons wijsheid geven. – *Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 503.*

Gods maaksel in de natuur is niet God Zelf in de natuur. De dingen in de natuur zijn een uitdrukking van Gods karakter en macht, maar wij moeten de natuur niet beschouwen als God Zelf. De artistieke vaardigheid van mensen brengt hele mooie voorwerpen voort, dingen die het oog strelen, en deze dingen vertellen ons iets van de gedachten van de ontwerper; maar de dingen zijn niet de maker. Het is niet het werk, maar de werkman, die eer wordt toegekend. Hoewel de natuur dus een uitdrukking is van Gods gedachten, is het niet de natuur, maar de God van de natuur, die geëerd moet worden. – *De Weg tot Gezondheid, p. 346.*

Donderdag, 18 januari: Ware eigendom

De Heilige Geest zegt bij monde van de profeet Jesaja: "Met wie dan wilt gij God vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Is het u van de aanvang niet verkondigd? Hebt gij geen begrip van de grondvesten der aarde? Hij troont boven het rond der aarde en haar bewoners zijn als sprinkhanen; Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.... Met wie dan wilt gij mij vergelijken, dat Ik hem gelijk zou zijn? Zegt de Heilige. Heft uw ogen naar omhoog en ziet: Wie heeft dit alles geschapen?"

Hij, die het heer daarvan in grote getalen getale uitleidt en elk daarvan bij name roept door de grootheid zijner sterkte en omdat Hij geweldig van kracht is; er blijft niet één achter. Waarom zegt gij, o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de Here verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat.... Hij geeft de moede kracht en de machtelozen vermeerderd Hij sterkte..... "Went u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde: want Ik ben God en niemand meer." Jes. 40:18 – 29; 45:22. H.S.V. —*De Wens der Eeuwen*, pp. 226, 227.

De koers die menselijke wezens volgen lijkt voor de engelen vaak vreemd en onsamenhangend. Ze zien hoe degradatie zondermeer wordt geopenbaard aan de kant van ongeloof en er toegegeven wordt aan de eetlust. Ze zien hoe onvermoeibaar Satan werkt om het beeld van God in de mens te vernietigen. Ze verwonderen zich waarom wezens afhankelijk van hun Schepper voor iedere ademtocht, zo onverstandig en redeloos handelen, waarom ze de zijde kiezen van degene die Christus kruisigde en die de wereld vervulde met strijd en afgunst en jaloezie.....

Christus is de Heer onze Gerechtigheid. Laat ons nu ons plek aan Zijn zijde innemen, juist nu. Laat niemand beschaamd zijn Christus te erkennen als hun Redder, hun raadsman, hun gids, en hun buitengewoon grote beloning. – *The Upward Look*, p. 321.

Mensen met bezittingen zien vaak op hun weelde en zeggen: Door mijn wijsheid heb ik deze rijkdom voor mij verkregen. Maar wie gaf hem de kracht om deze weelde te verkrijgen? God heeft hem de mogelijkheid verleend, maar in plaats van Hem de eer te geven nemen ze deze voor zichzelf. Hij wil hen beproeven en testen, en hen uit het stof optrekken. Hij wil hun sterkte verwijderen en hun bezittingen uitroeien. In plaats van een zegen blijkt het een vloek. Een verkeerde daad of verdrukking, het verlaten van de juiste weg, moet niet meer getolereerd worden in een mens die bezittingen heeft, dan in een mens die geen bezittingen heeft. Al de rijkdom die de vermogende ooit bezit zijn niet van voldoende waarde om de kleinste zonde voor God te bedekken; ze zal niet geaccepteerd worden als een losprijs voor de overtreding. Alleen berouw, ware vernedering, een gebroken hart, en een boetvaardige geest zullen door God aanvaard worden. En geen mens kan ware vernedering voor God hebben tenzij deze ook betoond is aan anderen. Niets minder dan berouw, erkennen, en verlaten van de zonde is acceptabel voor God. – *Testimonies for the Church, Vol. 1*, p. 536.

Vrijdag 19 januari: Voor Verdere Studie

That I May Know Him, "Holiness a Companion of Humility," p. 175.

4. Ontsnappen van de wereldse wegen

Sabbatmiddag 20 januari

Satan zal tegen u zeggen: U bent een zondaar. Maar laat hem niet uw gedachten vullen met het idee dat, omdat je zondig bent, God u verworpen heeft. Zeg tegen hem: Ja, ik ben een zondaar, en daarom heb ik een Verlosser nodig. Ik heb vergiffenis

en vergeving nodig, en Christus zegt dat als ik tot Hem kom, ik niet zal omkomen. In Zijn brief aan mij lees ik: " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid." (SV, 1 Johannes 1: 9)

Het moment dat u Gods beloften door het geloof begrijpt en zegt, ik ben het verloren schaap dat Jezus kwam om redden, zal een nieuw leven u in beslag nemen en u zult kracht ontvangen om de verleider te weerstaan. —*In Heavenly Places*, p. 116.

We moeten geloven dat wij door God gekozen zijn, om gered te worden door de uitoefening van het geloof, door de genade van Christus en het werk van de Heilige Geest; en we moeten God prijzen en verheerlijken voor zo'n wonderbaarlijke manifestatie van zijn onbetwiste gunst. Het is de liefde van God die de ziel naar Christus trekt, om genadig te worden ontvangen en aan de Vader gepresenteerd. Door het werk van de Geest wordt de goddelijke relatie tussen God en de zondaar vernieuwd. De Vader zegt: "Ik zal voor hen een God zijn, en zij zullen voor mij een volk zijn. Ik zal een vergevende liefde voor hen uitoefenen en op hen Mijn vreugde geven. Zij zullen voor Mij een speciale schat zijn; want dit volk, dat Ik voor Mezelf heb gevormd, zal Mijn lof tonen." —*Our High Calling*, p. 77.

Rijkdommen zijn van de Heer en behoren Hem toe. "Zowel de rijkdom als de eer komen van U." "Het zilver is Mijn, en het goud is Mijn, spreekt de Heer der heirscharen." "Want ieder beest van het bos is Mijn en het vee op duizend heuvels". "De aarde is van de Heer, en de volheid ervan; de wereld en de inwoners daarvan. "Het is de Heer, uw God, die u macht geeft om rijkdom te krijgen."

Rijkdom is in zichzelf voorbijgaand en onbevredigend. We worden gewaarschuwd om niet te vertrouwen op onzekere rijkdommen. "Rijken maken zeker vleugels voor zichzelf; zij vliegen weg". "Vertrouw niet op uw schatten op aarde, waar mot en roest toeslaan en waar de dieven inbreken en stelen". —*Testimonies for the Church*, vol. 3, p. 549.

Er zijn voortdurend gevechten te strijden en we zijn geen moment veilig, tenzij we ons onder de hoede van Eén stellen die Zijn eigen kostbare leven gaf om iedereen in staat te stellen die in Hem gelooft als de Zoon van God om, terwijl hij de last draagt van satans geniepige kunsten, aan het verderf dat in de wereld heerst door begeerte te ontkomen. Hij is volledig in staat om, in antwoord op ons geloof, onze menselijk natuur met Zijn goddelijke te verenigen. —*In Heavenly Places*, p. 117.

Zondag, 21 januari: Een relatie met Christus

Onze gedachten nemen het niveau aan van waar onze gedachten naar uitgaan, en als we aan aardse zaken denken, zullen we falen in het hemels denken. We zouden veel baat hebben bij het stilstaan bij de genade, goedheid en liefde van God; maar wij lijden een groot verlies door te vertrouwen op die zaken die aards en tijdelijk zijn. We staan toe dat droefheid en zorg en verwarring onze aardse aandacht trekken, en we maken van een molshoop een berg. . . .

Tijdelijke zaken moeten ons niet in beslag nemen, of onze gedachten zodanig verstoren dat onze gedachten geheel van de aarde en aards zijn. We moeten de geest trainen, disciplineren en onderwijzen, zodat we op een hemelse wijze kunnen denken,

dat we ons bewust kunnen zijn van onzichtbare en eeuwige zaken die door een geestelijke visie worden onderscheiden. Het is door op Hem te zien die onzichtbaar is, dat we een krachtig verstand en een vitale geest krijgen. —E. G. White Comments, in *The SDA Bible Commentaries*, vol. 6, p. 1100.

De Heer is goed en genadig. Ik wil dat mijn dankzegging voortdurend naar God opstijgt. Ik verlang naar een dieper besef van Zijn goedheid en van Zijn onveranderlijke liefde. Ik verlang dagelijks naar de wateren des levens Ik moet voortdurend mijn kracht in God hebben. Mijn afhankelijkheid mag niet wankelen. Geen menselijk instituut moet tussen mijn ziel en mijn God komen. De Heer is onze enige hoop. In Hem vertrouw ik, en Hij zal mij nooit, nee nooit, in de steek laten. Tot op heden heeft Hij mij geholpen als ik zwaar ontmoedigd was

Ik zal de Heer danken en Zijn heilige naam prijzen. Ik zal de Heer prijzen, dat ik ten alle tijden in Hem kan vertrouwen. Hij is de gezondheid van mijn aanwezigheid en mijn sterke toren waarin ik kan vluchten en veilig kan zijn. Hij begrijpt mijn noden en Hij zal mij het licht van Zijn aanwezigheid geven, dat ik licht naar anderen kan reflecteren. Ik zal niet mislukken of ontmoedigd raken. Ik kijk naar U, mijn hemelse Vader, om kracht en genade te geven. . . . Ik zal de Heer te allen tijde prijzen en niet wachten op vluchtige gelukkige gevoelens. Loof de Heer, want Hij is goed, en Zijn barmhartigheid zal morgen, middag en nacht bij mij zijn. Een gevoel van gelukzaligheid is geen bewijs; Zijn Woord is mijn zekerheid. — *That I May Know Him*, p. 266.

"Iedereen die van het water drinkt, dat Ik hem zal geven, zal nooit dorstig zijn" – verlang nooit naar de voordelen en attracties van de wereld - " maar het water dat Ik hem zal geven zal in hem een bron zijn die opkomt tot eeuwig leven."

U moet zoeken om een inwonende Verlosser te hebben, die voor u als een waterbron zal zijn, die tot eeuwig leven opspringt. Het water des levens dat vanuit het hart vloeit, bewatert altijd de harten van anderen. —Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 5, p. 1134.

Maandag, 22 januari: In het Woord

Iedere dag moet u iets nieuws uit de Schriften leren. Zoek ernaar als naar een verborgen schat, want de Bijbel bevat de woorden van eeuwig leven. Bid om wijsheid en inzicht in deze heilige geschriften. Als u dit doet, dan zult u nieuwe heerlijkheden ontdekken in het woord van God; u zult voelen dat u nieuw en kostbaar licht ontvangt over onderwerpen die met de waarheid verband staan, en de Schriften zullen in uw ogen voortdurend nieuwe waarde krijgen. — *Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, pag. 216*

Christus heeft aanspraak op iedere ziel; maar velen kiezen een leven van zonde. Sommigen zullen niet tot Jezus komen om hen leven te geven. . . ze geven zich niet volledig over om alleen in Jezus te blijven, wat leven en vrede en onuitsprekelijke vreugde is, en vol van glorie ...

God heeft u het recht gegeven om door het gelovige gebed Hem vast te houden. Gelovig gebed is de essentie van pure religie, het geheim van macht van elke christen

....

Neem de tijd om te bidden, de Schriften te doorzoeken, om uzelf onder de tucht van Jezus Christus te plaatsen. Leef in contact met de Levende Christus, en zodra u dit doet, zal Hij u vastpakken en u stevig vasthouden door een sterke hand die nooit zal loslaten — *Our High Calling*, p. 101.

Breinen die worden vrijgelaten om gedachteloos te leven, moeten veranderen. "Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in uw onwetendheid waren; Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel" (1 Petrus 1: 13-15, SV). De gedachten moeten gericht zijn op God. Het is nu de tijd om zich serieus in te spannen om de natuurlijke neigingen van het menselijke hart te overwinnen.

Onze inspanningen, onze zelfverloochening, ons doorzettingsvermogen, moeten in verhouding staan tot de oneindige waarde van het object waar we naar op zoek zijn. Alleen door te overwinnen zoals Christus overwon, zullen we de kroon des levens winnen. — *Testimonies for the Church*, vol. 8, p. 315.

In Christus is de volheid van vreugde voor eeuwig. . . . De genadevolle tegenwoordigheid van Christus in Zijn Woord spreekt altijd tot de ziel, Hem vertegenwoordigend als de bron van levend water om de dorst te lessen. Het is ons voorrecht om een levende, blijvende Redder te hebben. Hij is de bron van spirituele kracht die in ons is geplant, en Zijn invloed zal in woorden en daden voortvloeien, alles vernieuwen binnen de sfeer van onze invloed, in deze verlangens en aspiraties verwekkend voor kracht en zuiverheid, voor heiligheid en vrede, en daarvoor vreugde die geen verdriet met zich meebrengt. Dit is het resultaat van een inwonende Heiland. — *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1134.*

Dinsdag, 23 Januari: Het leven van gebed

In zijn bede tot de Vader gaf Christus aan de wereld een les die in verstand en hart gegrift moest staan. "Dit nu is het eeuwige leven", zei Hij, "dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt." (Joh. 17:3) Dit is echte opvoeding. Deze geeft macht. Het uit eigen ervaring kennen van God en van Jezus Christus die door God is gezonden, verandert de mens naar Gods beeld. Het geeft de mens macht over zichzelf om elke impuls en hartstocht van onze aardse natuur ondergeschikt te maken aan de hogere krachten van de geest. Het maakt hem een zoon van God en erfgenaam van de hemel. Het brengt hem in gemeenschap mét de geest van de Oneindige en opent voor hem de rijke schatten van het universum. — *Lessen uit het Leven van Alledag, pag. 64*

Gemeenschap met God is het leven van de ziel. . . . Gemeenschap met God geeft een dagelijkse ervaring die daadwerkelijk onze vreugde vervult.

Degenen die deze vereniging met Christus hebben, zullen het verklaren in geest, woord en werk. Beroep is niets tenzij in woord en werk goede vruchten manifest zijn. Eenheid, gemeenschap met elkaar en met Christus - dit is de vrucht die aan elke tak van de levende wijnstok wordt gedragen. De gereinigde ziel, wedergeboren, toont een duidelijke, zich onderscheidende getuigenis. . . .

God kennen is, in de Schriftuurlijke zin van het woord, één met Hem zijn in hart en ziel, een experimentele kennis van Hem hebben, een eerbiedige gemeenschap met Hem houden als de Verlosser. Alleen door oprechte gehoorzaamheid kan deze gemeenschap worden verkregen. — *The Upward Look*, p. 295.

"Zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken". (Hebr.11:6)

Maar geloof heeft in geen enkel opzicht te maken met aanmatiging. Alleen hij die waarlijk gelooft, is veilig voor aanmatiging. Want aanmatiging is Satans surrogaat voor geloof. Geloof doet een beroep op Gods beloften en brengt vruchten in gehoorzaamheid voort. Aanmatiging maakt ook aanspraak op de beloften, maar gebruikt die zoals Satan dat deed, om overtreding te verontschuldigen. Geloof zou onze eerste voorouders gebracht hebben tot vertrouwen in de liefde Gods en tot gehoorzaamheid aan Zijn geboden. Aanmatiging bracht hen tot overtreding van Zijn wet, omdat zij geloofden dat Zijn grote liefde hen zou redden van de gevolgen van de zonde. Aanspraak op de gunst des hemels zonder te voldoen aan de voorwaarden waarop de genade wordt verleend, is geen geloof. Het wezenlijke geloof vindt zijn grondslag in de beloften en voorzieningen van de Schriften. — *De Wens der Eeuwen*, pag. 95-96

Ik heb menigmaal gezien dat de kinderen des Heren het gebed verwaarlozen, voornamelijk het stil gebed; dat velen niet dat geloof oefenen, hetwelk hun voorrecht en plicht is te oefenen, menigmaal wachtende op dat gevoel, dat het geloof alleen brengen kan. Gevoel is geen geloof; de twee zijn verschillende dingen. Het is aan ons om geloof te oefenen, maar het is aan God om een blij gevoel en de zegen te geven. De genade Gods komt tot de ziel door het kanaal van het levend geloof en het staat in onze macht om dat geloof te oefenen. — *Eerste Geschriften*, blz. 70

Woensdag 24 januari: Het leven van wijsheid

De taal die Salomo gebruikte tijdens het bidden tot God voor het altaar in Gibeon onthult zijn nederigheid en zijn sterke verlangen om God te eren. Hij beseftte dat hij zonder goddelijke hulp net zo hulpeloos was als een klein kind om de verantwoordelijkheden die op hem rustten, te vervullen. Hij wist dat hij geen onderscheidingsvermogen had, en het was een gevoel van zijn grote behoefte die hem ertoe bracht God te zoeken om wijsheid. In zijn hart was er geen zelfzuchtig streven naar een kennis die hem boven anderen zou verheffen. Hij wenste trouw de plichten te vervullen die van hem werden verlangd, en hij koos de gave die het middel zou zijn om zijn heerschappij tot eer van God te volbrengen. Salomo was nooit zo rijk of zo wijs of zo echt groot als toen hij bekende: "Ik ben maar een klein kind: ik weet niet hoe ik naar buiten moet gaan of erin moet komen." ...

Onze smeekbeden tot God moeten niet voortkomen uit harten die gevuld zijn met zelfzuchtige ambities. God spoort ons aan om die geschenken te kiezen die tot Zijn eer zullen komen. Hij wil dat we het hemelse kiezen in plaats van het aardse. Hij opent voor ons de mogelijkheden en voordelen van een hemelse handel. Hij moedigt ons aan tot onze meest verheven doelen en beveiligt onze meest geliefde schat. Wanneer het wereldse bezit wordt weggevaagd, zal de gelovige zich verheugen in zijn hemelse

schat, de rijkdommen die bij geen enkele aardse ramp verloren kunnen gaan. — *Conflict and Courage*, p. 189

Niemand die God oprecht liefheeft en vreest, zal doorgaan met het overtreden van de wet in een bepaald geval. Wanneer de mens overtreedt, is hij onder de veroordeling van de wet en het wordt voor hem een juk van slavernij. . . .

"De wet van de Heer is volmaakt en bekeert de ziel." Door gehoorzaamheid komt heiliging van lichaam, ziel en geest. Deze heiliging is een voortschrijdend werk en een vooruitgang van het ene stadium van perfectie naar het andere.

Laat een levend geloof als gouden draden lopen door de uitvoering van zelfs de kleinste plichten. Dan zal al het dagelijks werk de christelijke groei bevorderen. Er zal een voortdurend opzien naar Jezus zijn. Liefde voor Hem zal vitale kracht geven aan alles wat wordt ondernomen. — *My Life Today*, p. 250.

Wij verdienen de zaligheid niet door onze gehoorzaamheid. De zaligheid is een geschenk van God, dat door het geloof ontvangen wordt. Maar gehoorzaamheid is de vrucht van het geloof. "En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt, die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend." (1 Johannes 3: 5,6 SV) Dit is de ware toetssteen. Als we in Christus blijven, als de liefde van God in ons woont, zijn onze gevoelens, onze gedachten en daden in overeenstemming met de wil van God, zoals we die vinden in de voorschriften van Zijn heilige wet.

De voorwaarde, waarop men het eeuwige leven ontvangt, is nog steeds dezelfde als in het Paradijs, vóór de zondeval van onze eerste ouders, volledige gehoorzaamheid aan Gods wil, volledige rechtvaardigheid. Als het eeuwige leven op een of andere afgezwakte voorwaarde zou worden gegeven, zou het geluk van het gehele universum in gevaar komen. — *De Weg naar Christus*, pag. 59, 60

Donderdag 25 januari: De Heilige Geest

Door de dwalingen van mensen die beweren dat ze door de Geest zijn verlicht en denken dat ze de leiding van Gods Woord niet meer nodig hebben, is er veel afbreuk gedaan aan het werk van de Heilige Geest. Deze mensen worden geleid door indrukken, die ze beschouwen als de stem van God tot hun hart. Maar de geest die hen leidt, is niet de Geest van God. Dit volgen van indrukken, terwijl men de Schrift gewoon opzij zet, kan alleen tot verwarring, misleiding en geestelijke ondergang leiden. Het bevordert slechts de plannen van de Boze. Daar de werking van de Heilige Geest van het aller grootste belang is voor Christus' gemeente, is het één van Satans plannen om het werk van de Heilige Geest door de dwalingen van extremisten en fanatici in het gedrang te brengen en Gods volk ertoe aan te zetten deze bron van kracht, die God ons zelf geschonken heeft, te verwaarlozen. — *Het Grote Conflict*, pg 11

De werking van de Heilige Geest is duidelijk aangegeven in Christus' woorden: „En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel.” (Joh.16:8) Het is de Heilige Geest, die van zonde getuigt. Indien de zondaar aan de bezielende invloed van de Geest gehoor geeft, zal hij tot berouw worden

geleid, en ertoe gebracht worden om de belangrijkheid van het gehoorzaam zijn aan de goddelijke eisen te zien.

Aan de berouwvolle zondaar, die hongert en dorst naar gerechtigheid, openbaart de Heilige Geest het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. „Hij zal het uit het Mijne nemen, en het u verkondigen”, zei Jezus. „Die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” (Joh.16:14; 14:26)

De Geest is gegeven als een herscheppende macht, om het door de dood van onze Verlosser teweeggebrachte heil doeltreffend te maken. De Geest tracht voortdurend de aandacht der mensen te vestigen op het grote offer, dat aan het kruis op Golgotha werd gebracht, om aan de wereld Gods liefde te openbaren en voor de overtuigde ziel de kostbaarheden der Schriften te ontvouwen. —*Van Jeruzalem naar Rome*, pag.38

Het is onze veiligheid, onze vreugde, om stil te staan bij de waarheden van het heilsplan. Geloof en gebed zijn noodzakelijk om de diepe dingen van God te kunnen aanschouwen. Onze geest is zo geboeid door beperkte ideeën dat we maar weinig zicht hebben op de ervaring waarvan we het voorrecht mogen hebben

Waarom is het zo dat velen die beweren geloof te hebben in Christus geen kracht hebben om eerstand te bieden aan de verleidingen van de vijand? Het is omdat zij niet met kracht gesterkt worden door Zijn Geest in de inwendige mens. De apostel bidt: "dat gij, geworteld en gegrond in liefde, in staat zult zijn om met alle heiligen te begrijpen wat de breedte en lengte, en diepte en hoogte is; en de liefde van Christus kennende, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld moogt worden met al de volheid van God." (Efeziërs 3:17-19). Als we deze ervaring hadden, zouden we iets van het kruis van Golgotha moeten weten. . . . De liefde van Christus zou ons dwingen, en hoewel we niet zouden kunnen uitleggen hoe de liefde van Christus onze harten verwarmde, zouden we Zijn liefde manifesteren in vurige toewijding aan Zijn zaak. —*Our High Calling*, p. 365.

Vrijdag 26 januari: Voor verdere studie

Selected Messages, book 1, "The Inspiration of the Word of God," pp. 15–18.

5. Beheerders na Eden

Sabbatmiddag 27 januari

Heel de natuur zou, gebukt onder de vloek der zonde, getuigen van de aard en de gevolgen van opstand tegen God. Toen God de mens schiep, stelde Hij hem tot heerser over de aarde en over alle levende wezens. Zolang Adam trouw bleef aan de Schepper, was heel de natuur aan hem onderworpen. Maar toen hij in opstand kwam tegen Gods wet, kwamen de lagere schepselen tegen hem in opstand. Zo zou de Here in zijn grote barmhartigheid de mens de heiligheid van Zijn wet duidelijk maken en hem, door eigen ervaring, het gevaar tonen om er in de kleinste dingen van af te dwalen. En het leven van arbeid en zorgen, dat nu het deel van de mens zou zijn, was een blijk van Gods liefde. Deze discipline was noodzakelijk geworden door zijn zonde, om een halt toe te roepen aan zijn eetlust en hartstocht, om zelfbeheersing te ontwikkelen. Het was deel van Gods plan de mens te redden van de ondergang en vernedering door de zonde. —*Patriarchen en Profeten*, pag. 34

God verlangt van Zijn werkers om naar Hem te kijken als de Gever van alles wat zij bezitten, om te onthouden dat alles wat zij hebben en zijn, afkomstig is van Hem die wonderbaarlijk is in raad en uitstekend in werken. De delicate aanraking van de hand van de arts, zijn macht over zenuwen en spieren, zijn kennis van het delicate organisme van het lichaam, zijn de wijsheid van goddelijke kracht, te gebruiken ten behoeve van de lijdende mensheid. De vaardigheid waarmee de timmerman de hamer gebruikt, de kracht waarmee de smid het aambeeld maakt, komt van God. Hij heeft de mensen talenten gegeven en Hij verlangt van hen dat zij naar Hem opzien voor raad. Zodoende kunnen zij Zijn gaven met onfeilbare aanleg gebruiken, en getuigen dat zij samen met God werkers zijn. . . .

Alles wat we hebben is van de Heer, zonder enige twijfel. Hij roept ons op om wakker te worden, om een deel van de lasten van Zijn zaak te dragen, opdat voorspoed Zijn werk mag bijstaan. Elke Christen moet zijn rol als getrouwe beheerder vervullen. — *Counsels on Stewardship*, p. 114

God heeft de mens aangesteld als Zijn beheerder. De goederen die Hij hun in handen heeft gegeven, zijn de middelen die Hij nodig heeft voor de verkondiging van het evangelie. Aan hen die zich getrouwe beheerders tonen, zal Hij meer toevertrouwen. De Here zegt: "Wie Mij eren, zal Ik eren." 1 Samuël 2:30 — *Patriarchen en Profeten*, pag. 459

Alle goede dingen die we hebben zijn een lening van onze Heiland. Hij heeft ons beheerders gemaakt. Ons kleinste aanbod, onze meest nederige diensten, gepresenteerd in geloof en liefde, kunnen gewijde geschenken worden om zielen te winnen in dienst van de Meester en om Zijn glorie te bevorderen. De belangen en de vooruitgang van het koninkrijk van Christus zouden voorrang moeten hebben op elke andere overweging. Degenen die hun plezier en egoïstische belangen tot de hoofddoelen van hun leven maken, zijn geen trouwe beheerders. Degenen die zichzelf wegcijferen om anderen goed te doen, en die zichzelf en alles wat ze hebben aan Christus' dienst besteden, zullen het geluk realiseren waarnaar de zelfzuchtige mens tevergeefs zoekt. . . . Christenen vergeten dat zij dienaren van de Meester zijn; dat zijzelf, hun tijd en alles wat zij hebben, Hem toebehoren. — *Testimonies for the Church*, vol. 3, pp. 397, 398.

Zondag 28 januari: Beheerders in het Oude Testament

Al ons werk moet gedaan worden uit liefde tot God en in overeenstemming met Zijn wil. Het is even noodzakelijk Gods wil te doen bij het oprichten van een gebouw als bij het deelnemen aan een godsdienstoefening. En wanneer de werkers de juiste beginselen bij het vormen van hun eigen karakter hebben gebruikt, zullen zij bij het oprichten van elk bouwwerk groeien in genade en kennis. Maar God zal de grootste talenten of de beste diensten niet aanvaarden als niet het eigen-ik op het altaar wordt gelegd als een levend, verterend offer. De wortel moet heilig zijn. Anders kan geen vrucht voor God aanvaardbaar zijn. De Heer maakte Daniël en Jozef bekwame beheerders. Hij kon door hen werken omdat zij niet leefden om hun eigen zin te doen, maar om God te behagen. — *Lessen uit het Leven van Alledag*, pag. 214

Op het moment dat een mens het zicht verliest op het feit dat zijn vermogens en bezittingen van de Heer zijn, verduistert hij op dat moment de goederen van zijn

Heer. Hij handelt als een onrechtvaardige beheerder en lokt de Heer uit om zijn goederen over te dragen aan meer getrouwe handen. God roept degenen, aan wie Hij zijn goederen heeft toevertrouwd, op om getrouw met ze om te gaan, om aan de wereld te tonen dat ze zich inzetten voor de redding van zondaars. Hij roept degenen die beweren onder Zijn toezicht te staan op om Hem in karakter niet verkeerd voor te stellen. —*In Heavenly Places*, p. 302.

"En de Here was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd... Zijn heer zag dat de Here met hem was, en dat de Here alles wat hij ondernam, onder zijn hand deed gelukken." Het vertrouwen van Potifar in Jozef nam steeds toe, en tenslotte stelde hij hem aan als zijn huismeester, met volledig gezag over al zijn bezittingen. "En hij liet al het zijne aan Jozef over, en met hem naast zich, bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at." De opmerkelijke voorspoed op alles waarvoor Jozef zorgde, was niet het gevolg van een direct wonder; zijn werkzaamheid, zorg en energie werden met Gods zegen bekroond. Jozef schreef zijn succes toe aan Gods gunst, en zelfs zijn afgodische meester aanvaardde dit als het geheim van zijn onvergelijkelijke voorspoed. Zonder aanhoudende, doelgerichte inspanning zou dit succes echter nooit bereikt zijn. God werd verheerlijkt door de trouw van Zijn dienstknecht. Het was zijn bedoeling dat de ware gelovige in zuiverheid en oprechtheid een duidelijke tegenstelling zou vormen met de aanbidders van afgoden - dat op deze wijze het licht van de hemelse genade zou schijnen te midden van de duisternis van het heiligdom. — *Patriarchen Profeten*, pag. 175-176

. . . Als mensen de aanspraken van God negeren, die duidelijk aan hen zijn voorgesteld, staat de Heer hen toe hun eigen weg te volgen en de vruchten van hun daden te plukken. Wie zich voor eigen gebruik het door God gereserveerde portie toe-eigent, bewijst dat hij een ontrouwe beheerder is. Hij zal niet alleen datgene verliezen wat hij aan God heeft onthouden, maar ook datgene wat aan hem is toevertrouwd als het zijne. —*Counsels on Stewardship*, p. 88.

Maandag 29 januari: Beheerders in het Nieuwe Testament

In het grote oogstveld is overvloed aan werk voor iedereen, en degenen die nalaten om te doen wat ze kunnen, zullen schuldig worden bevonden door God. Laten we voor tijd en eeuwigheid werken. Laten we werken met alle krachten die God ons heeft geschonken, en Hij zal onze goed gerichte inspanningen zegenen. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 48.

Gods onwil om Zijn volk te laten sterven is de reden geweest voor zo een lange vertraging. Maar de komst van de morgen voor de gelovigen en van de nacht voor de ontrouwen, is recht voor ons. Door te wachten en te op te letten, moeten Gods mensen hun bijzondere karakter manifesteren, hun scheiding van de wereld. Door onze oplettendheid moeten we laten zien dat we waarlijk vreemden en pelgrims op aarde zijn. Het verschil tussen hen die van de wereld houden en degenen die van Christus houden is zo duidelijk dat het onmiskenbaar is. Terwijl wereldlingen allemaal ernst en ambitie hebben om aardse schatten te bemachtigen, worden de mensen van God niet gelijkvormig aan de wereld, maar laten ze door hun oprechte, oplettende, wachtende positie zien dat ze veranderd zijn; dat hun huis niet in deze wereld is, maar

dat ze een beter land zoeken, zelfs een hemelse. — *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 193.

De beginselen, die ons als werkers in de zaak van God moeten leiden, worden ons door de apostel Paulus uiteengezet. Hij zegt "Wij zijn Gods medearbeiders" 1 Kor. 3: 9. "Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor de mensen." Col. 3: 23. En Petrus vermaant de gelovigen: "een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede beheerders over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worden door Jezus Christus." 1 Petrus 4:10, 11.

Er zijn belangrijke wetten, die de wereld van de natuur beheersen; en geestelijke dingen worden door beginselen die even vast zijn, beheerst. De middelen om een doel te bereiken, moeten gebruikt worden, wil men de gewenste resultaten verkrijgen. God heeft iedereen zijn taak aangewezen naar dat zijn bekwaamheid is. Door opleiding en oefening worden personen geschikt gemaakt om elke noodsituatie die zich voor kan doen aan te kunnen ; en wijs overleg is nodig om ieder op de juiste plaats te zetten, zodat hij ervaring kan opdoen, die hem geschikt maakt om verantwoordelijkheid te dragen. — *Getuigenissen voor de Gemeente*, vol. 9, pag.214

De Here zal spoedig komen en we moeten voorbereid zijn om Hem in vrede te ontmoeten. Laten we met vastbesloten overtuiging alles in het werk stellen om het licht aan de mensen om ons door te geven. We moeten niet terneergeslagen zijn, maar opgewekt, en steeds moeten we de Here Jezus voor ogen houden. . . . We moeten klaar staan en wachten op Zijn verschijning. O hoe heerlijk zal het zijn om Hem te zien, en verwelkomd te worden als Zijn verlostent! We hebben al lang gewacht, maar onze hoop moet niet minder worden. Wanneer we de Koning in Zijn schoonheid kunnen zien, zal dat een eeuwige zegen voor ons inhouden. Ik heb het gevoel dat ik luidkeels moest uitroepen: "We zijn bijna thuis!" We naderen de tijd dat Christus zal komen in kracht en grote heerlijkheid om Zijn verlostent mee te nemen naar hun eeuwige tehuis.... — *Maranatha*, p. 311

Dinsdag 30 januari: Beheerders van de verborgenheden van God

De Heer heeft mij getoond dat mensen op verantwoordelijke plaatsen, het werk regelrecht in de weg staan, omdat ze denken dat het werk op een bepaalde manier aan moet worden en de zegen op een bepaalde manier moet komen, en wat op andere wijze komt, willen zij niet erkennen. Mijn broeders, moge de Here u deze dingen tonen zoals ze zijn. God gaat niet te werk zoals mensen het uitstippelen of het willen zien; Hij verricht Zijn wonderen op een voor ons onnavolgbare wijze. Zullen we dan de methode van de Heer verwerpen, omdat deze niet overeenkomt met onze opvattingen? God heeft bepaalde kanalen waardoor Hij licht tot ons laat komen, maar dat hoeven niet persé de gedachten van een bepaalde groep mensen te zijn. Wanneer iedereen de hem aangewezen plaats inneemt in het werk van God, en ernstig zoekt naar wijsheid en leiding van Hem, zal er een grote voortgang gemaakt zijn voor het laten schijnen van het licht in de wereld. Wanneer mensen ophouden God in de weg te staan, zal God onder ons werken als nooit tevoren. — *Getuigenissen voor de Gemeente*, vol. 5, pag. 590-591

Het is Gods bedoeling dat voor de oprechte zoeker de waarheden van Zijn Woord zich steeds zullen ontvouwen. Terwijl "de verborgen dingen voor de Here, onze God, zijn", "zijn de geopenbaarde voor ons en onze kinderen". Deut. 29:29. De gedachte dat bepaalde gedeelten van de Bijbel niet begrepen kunnen worden, heeft er toe geleid dat enkele van Zijn belangrijkste waarheden verwaarloosd zijn. Het feit moet onderstreept en vaak herhaald worden dat de verborgenheden van de Bijbel er niet zijn omdat God geprobeerd heeft de waarheid te verzegelen, maar omdat onze persoonlijke zwakheid of onwetendheid ons onbekwaam maken de waarheid te begrijpen of in ons op te nemen. De begrenzing is niet te wijten aan Zijn opzet maar aan ons bevattingsvermogen. Van diezelfde Schriftgedeelten die als onbegrijpelijk vaak worden overgeslagen, verlangt God dat we er zoveel van in ons opnemen als ons verstand kan ontvangen.....

Het is onmogelijk voor welke menselijke geest ook om zelfs één waarheid of belofte van de Bijbel uit te putten. De een grijpt de heerlijkheid vanuit dit standpunt, een tweede vanuit een ander standpunt en nochtans zien we slechts flitsen. De volle glans ligt buiten onze gezichtskring. Wanneer we de verheven dingen van Gods Woord beschouwen, zien we in een bron die zich beneden onze blik verbreedt en verdiept. Zijn breedte en diepte gaan ons verstand te boven. Wanneer we toezien, verwijdt zich de blik; uitgestrekt vóór ons zien we een oneindige zee zonder stranden. — *Karaktervorming*, pag 156, 157

De eeuwige plannen van God staan op het punt om vervuld te worden en het einde van alle dingen is nabij. Dit is een tijd waarin zij die kennis hebben van de waarheid van God zich moeten uitstrekken aan de zijde van de met bloed besmeurde banier van Prins Emmanuel. Ze zouden moeten opkomen als verdedigers van het geloof dat aan de heiligen wordt overgeleverd. Ze moeten de wereld duidelijk maken wat het is om de geboden van God te onderhouden en het geloof van Jezus te hebben. Ze moeten hun licht laten schijnen in heldere, krachtige stralen op het pad van degenen die in duisternis wandelen. De soldaten van Christus moeten schouder aan schouder staan, loyaal aan de waarheid, de rechtvaardigen van de wet van Jehovah. — *Sons and Daughters of God*, p. 269.

Woensdag 31 januari: Beheerders van geestelijke waarheid

Het is niet de bedoeling van God dat uw licht zo zal schijnen dat de mensen uw goede woorden of werken loven; maar dat de Auteur van al het goede zal worden verheerlijkt en verheven. Jezus gaf in Zijn leven een model van karakter aan de mens. Hoe weinig macht had de wereld over Hem om Hem volgens zijn standaard te vormen! . . . [Wij] zouden met Christus kunnen zeggen: "Ik zoek niet mijn eigen eer." Zijn leven was vol goede werken en het is onze plicht om te leven zoals ons geweldige Voorbeeld leefde. Ons leven moet verborgen zijn met Christus in God, en dan zal het licht van Jezus naar ons worden weerspiegeld, en we zullen het op de mensen om ons heen weerspiegelen, niet alleen in woord en daad, maar in goede werken, en door het tonen van het karakter van Christus. Degenen die het licht van God weerkaatsen zullen een liefdevolle houding koesteren. Ze zullen opgewekt, gewillig en gehoorzaam zijn aan alle eisen van God. Ze zullen zachtmoedig en zelfopofferend zijn en zullen met toegewijde liefde voor de redding van zielen werken. — *Reflecting Christ*, p. 41.

Satan zoekt gespannen naar christenen die niet op hun hoede zijn. O, dat de volgelingen van Christus zich zouden herinneren dat eeuwige waakzaamheid de prijs van het eeuwige leven is. Velen hebben een sluimerend geloof. Tenzij ze worden gestimuleerd, er nieuw leven wordt ingeblazen, versneld tot actie komen, zullen hun zielen verloren gaan.

Het eigen-ik moet sterven, en Christus moet vóór alles en in alles op de troon van het hart zitten. De gedachten moeten op Hem gericht blijven. Dan zal het leven een eer zijn voor Zijn naam. De ziel zal kracht van boven ontvangen om Satans misleidende verzinsels te weerstaan. — *The Upward Look*, p. 200.

"Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid; En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord." (Efeziërs 6:13-17) — Letter 140, July 5, 1903, to "My Dear Brethren."

Als onze ogen zouden kunnen worden geopend, dan zouden we vormen van kwade engelen om ons heen moeten zien, die proberen een nieuwe manier uit te vinden om ons te ergeren en te vernietigen. En we moeten ook engelen van God zien die ons beschermen tegen hun macht; want Gods waakzame oog is altijd ten goede van Israël, en Hij zal zijn volk beschermen en redden, als zij op Hem vertrouwen. . . .

Ik zag dat we moesten waken en over de hele wapenrusting moesten beschikken en het schild van geloof moesten nemen, en dan zullen we in staat zijn om te staan, en kunnen de vurige pijlen van de goddelozen ons niet schaden. — *Early Writings*, p. 60.

Donderdag 1 februari: Onze verantwoordelijkheid als beheerders

Welk een test werd er op de drie metgezellen van Daniël gebracht toen zij werden verplicht om het grote beeld te aanbidden dat door koning Nebukadnezar in de vlakten van Dura was opgezet! Hun principes verbood hen eer te bewijzen aan de afgod, want het was een rivaal voor de God des hemels. Ze wisten dat ze God alle vermogens verschuldigd waren die ze bezaten, en terwijl hun hart vol genereuze sympathie was voor alle mensen, hadden ze een verheven streven om zich volkomen loyaal aan hun God te bewijzen. . . .

Aldus verklaarden deze jongeren, doordrenkt met de Heilige Geest, aan het hele volk hun geloof, dat Hij die zij aanbaden de enige ware en levende God was. Deze demonstratie van hun eigen geloof was de meest welsprekende presentatie van hun principes. Om afgodendienaars te imponeren met de kracht en grootheid van de levende God, moeten Zijn dienaren hun eigen eerbied voor God openbaren. Ze moeten duidelijk maken dat Hij het enige voorwerp is van hun eer en aanbidding, en dat geen enkele overweging, zelfs het behoud van het leven zelf, hen ertoe kan brengen de minste concessie te doen aan afgoderij. Deze lessen hebben een directe en vitale invloed op onze ervaring in deze laatste dagen. — *In Heavenly Places*, p. 149.

We bepalen zelf onze eeuwige bestemming en het rust volledig bij ons, of we het eeuwige leven zullen verwerven. Zullen we de lessen leven die gegeven zijn in het Woord van God, Christus' grote lesboek? Het is het allergrootse en toch het eenvoudigst geordende en gemakkelijkst te begrijpen boek dat ooit is voorbereid voor het geven van een opleiding in goed gedrag, in spraak, op manieren, in genegenheid. Het is het enige boek dat mensen voorbereidt op het leven dat meetbaar is met het leven van God. En zij die dit Woord tot hun dagelijkse studie maken, zijn de enige die het waard zijn om een diploma te ontvangen dat hen recht geeft om de kinderen op te voeden en te trainen voor toegang tot de hogere school, om te worden gekroond als zegevierende overwinnaars.

Christus Jezus is de enige beoordeler van de geschiktheid van mensen om het eeuwige leven te ontvangen. De poorten van de heilige stad zullen zich openen voor hen die nederige, zachtmoedige, lankmoedige volgelingen van Hem zijn geweest, die hun lessen van Hem hebben geleerd. . . zich karakters vormend naar Goddelijke gelijkenis. — *My Life Today*, p. 339.

Vrijdag 2 februari: Voor verdere studie

That I May Know Him, "Fortress of the Soul," p. 346.

6. De kenmerken van een beheerder

Sabbatmiddag 3 februari

De Schrift levert overvloedig bewijs dat het veiliger is verbonden te zijn aan de Heer en de gunst en de vriendschap van de wereld, dan naar de wereld te kijken voor gunst en steun en te vergeten dat we afhankelijk zijn van God ...

De Heer zelf heeft een scheidingsmuur opgericht tussen de dingen van de wereld en de dingen die Hij heeft uit de wereld heeft gekozen en voor Zichzelf heeft geheiligd. De wereld zal dit onderscheid niet erkennen ... Maar God heeft deze scheiding gemaakt en Hij wild at het bestaat. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament heeft de Heer zich op positieve instructies gegeven om anders te zijn dan de wereld, in geest, in streven, in daden; om een heilige natie te zijn, een volk

(Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht (1 Pet2:9). Het oosten is niet verder dan het westen dan de kinderen van het licht, in gewoonte, daden en geest van de kinderen der duisternis. Dit onderscheid zal alleen maar duidelijker en beslister worden als we het einde van de tijd naderen. — *That I May Know Him*, p. 308.

"Hij die aan de Here verbonden is" verbonden met Christus in het verbond van genade – "is een geest met hem. Vliedt de hoereriej." Stop niet een moment om te redeneren. Satan zou zich verheugen om te zien dat u overgelopen wordt door verleiding. Stop niet om met uw zwak geweten over de aak te redetwisten. Keer u af van de eerste stap tot overtreding. — *Counsels on Health*, p. 587.

Als er ooit een tijd was wanneer degenen die beweren christenen te zijn, alles moeten zijn wat de naam voorstelt, het nu is. Volgen we Jezus in elke werkelijkheid? ... Dit is een persoonlijk werk. We moeten oprecht naar onze eigen daden en verantwoordelijkheden kijken...

Zijn dezen die de waarheid voor deze tijd kennen verankerd in de Bijbelse leer? Zijn onze wapens "Zo zegt de Here", Er staat geschreven"? Is ons anker binnen het voorhangsel uitgeworpen? Zijn we persoonlijk geworteld en gegrond in de evangelie waarheid zodat we bevestigd, gesterkt en vast mogen staan in de waarheid? Zijn we, zoals hen die de kennis van de geheimenissen van God bezitten, aan wie God de levende orakelen van het leven heeft gegeven, loyaal en waarachtig in onze beheerdersdienst? Zij die echt bekeerd zijn zullen openbaren, als dienstknechten van God, wat voor hen de ware betekenis is in veranderende doelgerichtheid en heiligende kracht.

Als we de schatten van eeuwige waarheid met ons meedragen, zullen ze aan de wereld die ondergaat in zonde verkondigen wat het betekent om de heiligende, verlossende liefde van Christus in de ziel te hebben. Als we waarachtig en echt verenigd zijn in Christus, is het omdat de waarheid bezit heeft genomen van de tempel van de ziel. — *That I May Know Him*, p. 129.

Zondag 4 februari: Trouw

[Er is] plechtige verantwoordelijkheid die op diegene rust, die als behoeders van de gemeente, beheerders van de verborgenheden Gods zijn aangesteld. Zij moeten als wachters op de muren van Sion staan om de alarmklok, bij nadering van de vijan ...

Het is het voorrecht van de wachters op de muren van Sion, zo dicht bij God te leven en zo ontvankelijk voor de indrukken van Zijn Geest te zijn, dat Hij door hen kan werken om zondaars over hun gevaar te vertellen en hen op de plaats van veiligheid te wijzen. Door God uitverkoren, met het bloed der heiligen verzegeld, moeten zij mannen en vrouwen van de boven het hoofd hangende vernietiging bevrijden. Getrouw moeten zij hun medemensen waarschuwen voor het zekere gevolg van overtreding en getrouw de belangen van de gemeente beveiligen. Op geen enkel ogenblik mogen ze hun waakzaamheid laten verslappen. Hun werk is het om de beoefening van iedere bekwaamheid van hun wezen te eisen. Met bazuinklanken moeten zij hun stemmen verheffen en nooit mogen zij een onvaste, onzekere toon laten weerklanken. Niet om loon moeten zij werken, maar omdat zij niet anders doen kunnen, omdat ze inzien dat er een wee op hen rust, als zij in gebreke blijven om het evangelie te prediken. — *Daad bij het woord, hfdst 1 "In Christus plaats"*

Van het nageslacht van Abraham staat geschreven: "In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde." (Hebreeën 11:13) Wij moeten hier vertoeven als pelgrims en vreemdelingen, willen we een beter, dat is een hemels, land gewinnen. Zij die kinderen zijn van Abraham, zullen uitzien naar de stad waarnaar hij uitzag, waarvan God de Ontwerper en Bouwmeester is. — *Patriarchen en Profeten, hfdst 14*

Zacharias wist heel goed hoe aan Abraham op hoge leeftijd een kind was gegeven, omdat hij geloofd had, dat Hij Die hem dat beloofd had, getrouw is. Maar een ogenblik denkt de bejaarde priester aan de zwakheid van de mensen. Hij vergeet dat God in staat is uit te voeren wat Hij beloofd heeft. Welk een tegenstelling is er tussen dit ongeloof en het lieflijke kinderlijke geloof van Maria, de maagd uit Nazareth, wier antwoord op de heerlijke aankondiging van de engel luidde : "Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord" ! (Luk.1:38)

De geboorte van een zoon aan Zacharias moest, evenals de geboorte van het kind van Abraham, en van het kind van Maria, een grote geestelijke waarheid aan de mensen leren, een waarheid die we heel moeilijk en traag leren en spoedig vergeten. Van onszelf zijn wij niet in staat iets goeds te doen, maar datgene wat we niet kunnen doen, zal door de kracht van God in iedere nederige en gelovige ziel tot stand worden gebracht. Door het geloof werd het kind der belofte gegeven. Door het geloof wordt het geestelijk leven verkregen en worden we in staat gesteld de werken der gerechtigheid te werken. — *Wens der eeuwen, hfdst 10*

Hij die heeft gezegd: "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens" (Openb. 2:10), doet ook de uitnodiging horen. "De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen - en tot onze God, want Hij vergeeft veeIvuIdig." (Jes. 55:7) God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. "Ik zal hun afkerigheid genezen," zegt Hij, Ik zal hem vrijwillig liefhebben." (Hosea 14:5) — *Profeten en koningen, hfdst 5*

Maandag 5 februari: Loyaliteit

De werken van hen die een krankzinnige liefde hebben voor rijkdom, maakt duidelijk at het onmogelijk is om twee heren te dienen, God en mammon. Zij tonen aan de wereld dat geld hun god is. Zij geven hun respect aan de macht van rijkdom en aan alle intenties en doelen die zij in de wereld dienen. De liefde voor geld wordt de sturende kracht en daarvoor overtreden zij de wet van God. Zij kunnen het geloof van Christus belijden, maar ze houden niet van de geloofsprincipes en geven geen gehoor aan de aansporingen ervan. Zij geven hun beste krachten in dienst van de wereld en zij buigen voor mammon.

Het is vaak vastgesteld dat de verandering van godsvrucht naar wereldgezindheid bijna onmerkbaar gemaakt is dor de gemene insinuaties van het kwaad, dat de misleide ziel niet merkt dat hij zich heeft afgescheiden van de kameraadschap van Christus en slechts in naam Hem dient.— *Counsels on Stewardship*, p. 214.

Christenen moeten zich afgescheiden bewaren van de wereld, van haar geest en invloeden. God is in staat ons in deze wereld te bewaren, maar we mogen niet van de wereld zijn. Zijn liefde is niet willekeurig en onzeker. Altijd waakt Hij met een onmetelijke zorg over zijn kinderen. Maar Hij eist onverdeelde trouw. "Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon." (Matth 6:24)

Salomo had een wonderbare wijsheid ontvangen; maar de wereld trok hem af van God. Mensen in deze tijd zijn niet sterker dan hij was; ze zijn maar al te licht geneigd toe te geven aan invloeden die zijn ondergang hebben veroorzaakt. Zoals God Salomo heeft gewaarschuwd voor het gevaar, waarschuwt Hij ook nu zijn kinderen dat ze hun ziel niet in gevaar stellen door zich met de wereld te verbinden. "Gaaf weg uit hun midden", zo vraagt Hij, en scheidt u af, . . . houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige." (2 Cor. 6:17,18)

Te midden van voorspoed schuilt gevaar. In de loop der eeuwen zijn rijkdom en eer altijd vergezeld geweest met gevaar voor het verlies van eenvoud en godsvrucht. Het kost geen moeite de lege beker te dragen; als de beker tot de rand toe gevuld is,

moet hij zorgvuldig gedragen worden. Beproeving en tegenspoed kan verdriet veroorzaken; maar voorspoed is uiterst gevaarlijk voor het geestelijk leven. Als de mens zich niet gedurig aan God onderwerpt, als hij niet door de waarheid wordt geheiligd, zal voorspoed zeker de natuurlijke neigingen tot aanmatiging wekken. — *Profeten en koningen, hfdst 3*

Dinsdag 6 februari: Goed geweten

God vraagt van ons dat wij onze geest vullen met belangrijke en zuivere gedachten. Hij wil dat wij nadenken over zijn liefde en barmhartigheid en zijn wondere werken in het grote verlossingsplan bestuderen. Dan zal ons begrip van de waarheid steeds helderder worden en ons verlangen naar reinheid van hart en helderheid van geest steeds heiliger en verhevener zijn. De ziel die in de zuivere atmosfeer van geheiligd denken verkeert zal veranderd worden door gemeenschap met God en door de studie van de Schrift. ...

Als Gods Woord in het hart wordt opgenomen, zal dit tot uiting komen in goede werken. De resultaten zullen zichtbaar zijn in een christelijk karakter en leven. Christus heeft van Zichzelf gezegd: "Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste." — "Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem die Mij gezonden heeft." En de Schrift zegt: "Wie zegt dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft." (Psalm 40:9; Joh. 5:30; 1 Joh. 2:6). — *Leven van alledag, hfdst 2 - In goede grond*

God, de heerser van het universum, heeft alles aan wetten onderhevig gemaakt. De kleine bloem en de reusachtige eik, de korrel zand en de machtige oceaan, zon en stortregen, wind en regen, allen gehoorzamen de wetten van de natuur. Maar de mens staat onder een hogere wet. Hem is een verstand gegeven om te zien en een geweten om te voelen wat de machtige aanspraken zijn van Gods morele wet, de uitdrukking van wat Hij verlangt dat Zijn kinderen zullen zijn.

God heeft Zijn wil zo duidelijk kenbaar gemaakt dat niemand de fout in hoeft te gaan. Hij verlangt dat allen een juist begrip hebben van Zijn wet, de kracht van haar principes velen, want hun eeuwige belangen zijn ermee gemoeid. — *Our High Calling*, p. 137

Ongeloof dat Christus de Messias, de verlosser van de wereld is, zal toenemen en tot alarmerend niveau verspreid worden vlak voor Zijn wederkomst. Satan heeft niets van zijn vaardigheden en kracht verloren die hij in het verleden heeft gebruikt. Hij kan de mens nu beter misleiden dan bij de eerste komst van Christus.

De Zoon van God zal in deze tijd op dezelfde manier als bij Zijn eerste komst, minacht en beledigd worden door slechte mensen die doen alsof ze goeden mensen zijn. Satan verandert zichzelf in een engel des lichts om de misvorming van zijn karakter te bedekken en daardoor zullen hij en zijn slechte engelen de aanbidding ontvangen, die alleen God toebehoort, van een verblind en misleid volk. Christus wordt onder de voet gelopen. Slechte engelen fluisteren hun laag bij de grondse en slechte leerstellingen in de oren van de mensen en die zijn blij... Hun gewetens zijn glad gestreken als met een strijkbout. — *Spiritual Gifts*, vol. 4A, p. 118.

God heeft Zichzelf gegeven om voor ons te sterven, opdat Hij ons van alle in gerechtigheid zou reinigen. De Heer zal met dit werk van vervolmaking van ons

doorgaan als we onszelf toestaan om door Hem gecontroleerd te worden. Hij doet dit werk ons ten goede en voor de eer van Zijn naam. —*Selected Messages*, book3, p. 200.

Woensdag 7 februari: Gehoorzaamheid

De oorzaak dat velen in deze tijd niet méér vorderingen maken in het goddelijk leven, ligt in het feit dat ze de wil van God uitleggen naar hun eigen mening. Terwijl ze hun eigen wensen volgen, stellen ze zich gerust met de gedachte dat ze doen wat God van hen vraagt. ...

De aanwijzingen die gevonden worden in het Woord van God laten geen plaats voor een overeenkomst met het kwaad. De Zoon van God werd geopenbaard, opdat Hij allen tot Zich zou trekken. Hij kwam niet om de wereld in slaap te sussen, maar om te wijzen op het smalle pad dat een ieder moet gaan die eenmaal de poorten van de stad Gods wil bereiken. Zijn kinderen moeten volgen waar Hij voorging. Het doet er niet toe welk offer ze moeten brengen voor gemak of zelfzucht, wat de prijs ook moge zijn van arbeid of lijden, ze moeten een voortdurende strijd met het eigen ik voeren. —*Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 55*

Als we in overeenstemming leven met de voorwaarden die God stelt, zullen we onze uitverkiezing voor verlossing zeker stellen. Volmaakte gehoorzaamheid aan Zijn geboden is het bewijs dat we van God houden en niet verhard zijn in de zonde.

Christus heeft een kerk in elke tijd. Er zijn in de kerk mensen die geen voordeel hebben van hun verbinding met de kerk. Zij hebben de voorwaarden van hun verkiezing verbroken. Gehoorzaamheid aan de geboden van God geven ons een recht tot de voorrechten van Zijn kerk. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1079.*

Gods grote doel in het uitwerken van zijn plan is het toetsen van de mensen en hen in de gelegenheid te stellen hun karakter te ontwikkelen. Op deze wijze beproeft Hij of zij al dan niet aan zijn geboden gehoorzaam zijn. Goede werken kunnen Gods liefde niet kopen, maar ze laten zien dat wij die liefde bezitten. Als wij de wil aan God overgeven, zullen wij niet werken om Gods liefde te verdienen. Wij zullen zijn liefde als een vrije gave ontvangen en uit liefde voor Hem zullen wij met blijdschap zijn geboden gehoorzamen.

In onze wereld zijn slechts twee klassen, en ook in het oordeel zullen er slechts twee groepen zijn: zij die Gods wet overtreden, en zij die deze wet gehoorzamen. Christus zegt ons waardoor wij onze trouw of ontrouw kunnen bewijzen. "Wanneer gij Mij liefhebt", zegt Hij, "zult gij mijn geboden bewaren..... Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren..... Wie mij niet liefheeft, bewaart mijn woorden niet; en het woord dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij gezonden heeft. "Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde." (Joh.14:15-24; 15:10). —*Lessen van alledag, hfdst 22*

We weten allemaal dat de meest ernstige en intense zielsworstelingen plaatsvinden in het uur van de grote beslissingen om te handelen in overeenstemming met de overtuigingen van het menselijk hart. De toewijding van de ziel aan God is besluiten

de ziel te bewaren voor Degene die het tegen een oneindige prijs heeft bevrijd en om dan onze weg te vervolgen in het kenen van de Heer, opdat we mogen weten dat Zijn doelen zijn voorbereid als de morgen. "Gehoorzamen is beter dan offerande." Het hele werk van de christen bestaat uit willen en doen. —*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 241.

Donderdag 8 februari: Betrouwbaar

"Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw." (Luc.16:10). Het belang van kleine dingen wordt vaak onderschat omdat het klein is. Maar juist deze dingen verschaffen veel van de werkelijke opvoeding in dit leven. In het christelijk leven bestaan in werkelijkheid geen onbelangrijke zaken. Onze karaktervorming loopt groot gevaar wanneer wij het belang van kleine dingen onderschatten....

Deze ontrouw valt op hem terug. Hij laat na de genade, kracht en sterkte van karakter te bezitten, die hij had kunnen hebben door een onvoorwaardelijke overgave aan God. Los van Christus staat hij bloot aan Satans verzoeken en maakt hij fouten in het werk van zijn Meester. Omdat hij zich in kleine dingen niet door de juiste beginselen laat leiden, schiet hij tekort om God te gehoorzamen in de grote dingen die hij beschouwt als zijn bijzondere taak. De gebreken, gekoesterd in de kleine dingen van het leven, worden zichtbaar in belangrijker zaken.... Deze daden die steeds terugkeren vormen gewoonten. Gewoonten vormen het karakter en door het karakter wordt onze bestemming voor tijd en eeuwigheid bepaald. —*Lessen van alledag, hfdst 25*

Christus vraagt iedereen die Zijn naam belijdt: "hebt gij mij lief?" Als u van Jezus houdt zal u ook houden van de zielen voor wie Hij gestorven is ... betrouwbaarheid in uw plaats en roeping, een gewilligheid om uzelf te verloochenen voor het doel om anderen ten dienste te zijn, zal vrede in uw hart brengen en de gunst van God.

Zij die in de voetstappen van hun zelfopofferende en zelfverloochenende Verlosser willen wandelen zullen de gezindte van Christus in hun gedachten weerkaatst zien. Reinheid en de liefde van Christus zal dagelijks van hun leven en karakters schijnen, terwijl vriendelijkheid en waarheid hun weg zal begeleiden.—*Testimonies for the Church*, vol. 4, pp. 353, 354.

In de dag des oordeels zullen velen gevonden worden die niet voldoen, omdat zij door God getoetst en beproefd zullen worden en ongeschikt worden verklaard voor het eeuwig leven. God kan hen niet in de hemel vertrouwen. De besluiten zullen voor de eeuwigheid gemaakt worden. Wie niet trouw is in het weinige kan niet vertrouwd worden met grotere verantwoordelijkheden. Zij zullen geoordeeld worden door hun daden die hun karakters zijn bepaald. —*The Publishing Ministry*, p. 299.

In elke daad in het leven is de ware christen precies wat hij wenst dat de anderen rondom hem van hem denken [iedereen wil goed gevonden worden; de ware christen is dat ook]. Hij wordt geleid door waarheid en oprechtheid. Hij heeft geen verborgen agenda, daarom hoeft hij zichzelf niet op te poetsen. Hij mag bekritiseerd worden, hij mag getest worden, maar door dat alles schijnt zijn onbuigzame integriteit als blinkend goud. Hij is een vriend en een weldoener voor allen die met hem verbonden zijn, want hij is betrouwbaar ...

Satan weet heel goed welk een kracht er uitgaat van een man van onbuigzame integriteit en hij wendt alle ijver aan om hem ertoe te brengen zulk een leven niet te leven ...

Ware godsdienst is geen experiment [proberen]. Het is feitelijk imiteren van Christus. God houdt een persoonlijk verslag bij van elk mens, test hem door de praktische resultaten van zijn werk. Spoedig zal de roep worden gehoord: "Leg verantwoording af over uw beheer." —*In Heavenly Places*, p. 243.

Vrijdag 9 februari: Voor verdere studie

This Day With God, "Your Case Is Not Hopeless," p. 38.

7. Eerlijk zijn tegen God

Sabbatmiddag, 10 februari

Alles wat de mens uit Gods overvloed ontvangt, blijft Gods eigendom. Alles wat God aan waardevolle en schone dingen op aarde heeft gegeven, is geplaatst in de handen van de mensen om hen op de proef te stellen – om de grootte van hun liefde voor Hem en de waardering voor zijn gaven te peilen. Of het rijkdom is of verstand, alles moet als een vrijwillig offer aan de voeten van Jezus worden gelegd; terwijl de gever zegt, evenals David: "Alles komt van U, en wij geven het U uit uw hand." – *Patriarchen en profeten*, p. 689.

Onze harten zijn van nature zondig en traag in de dienst van Christus, en we moeten voortdurend beschermd worden, of we zullen falen om de hardheid te verduren als een goed soldaat van Christus; en we zullen de noodzaak niet voelen om beslist op te treden tegen de bezetting van de zonde, maar we zullen gewillig toegeven aan de voorstellen van Satan en een standaard oprichten voor onszelf in plaats van de zuivere en verheffende standaard te accepteren die God voor ons opgericht heeft. – *Testimonies for the Church, vol.2, p. 710*

Deze mensen met een goed en vroom hart, waarover de gelijkenis spreekt, zijn niet zondeloos; want het evangelie moet aan de verlorenen gepredikt worden. Christus heeft gezegd: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar om zondaars tot bekering te roepen." Mark. 2:17. Wie zich overgeeft aan de overtuiging van de Heilige Geest heeft een eerlijk hart. Hij belijdt zijn zonde en beseft zijn behoefte aan Gods liefde en barmhartigheid. Hij heeft het oprechte verlangen om de waarheid te kennen en deze te gehoorzamen. Het goede hart is een gelovig hart, dat vertrouwd op Gods Woord. Zonder geloof is het onmogelijk het Woord te ontvangen. "Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken." Hebr.11:6 – *Lessen Leven Alledag p.31*.

Als Jezus spreekt over een nieuw hart, bedoeld Hij de geest, het leven, het gehele wezen. Om een verandering van hart te hebben betekent de liefde van de wereld de rug toe te keren, en deze liefde op Christus te vestigen. Om een nieuw hart te hebben is een nieuwe geest te hebben, nieuwe doelen, nieuwe motieven. Wat is het teken van een nieuw hart? – Een veranderd leven. Er is een dagelijks, en een ieder uur sterven van zelfzuchtigheid en trots. Ware bekering maakt ons strikt eerlijk in onze omgang

met onze medemens. Het maakt ons trouw in ons dagelijks werk. – *Messages to Young People, p.72.*

Principe, recht, oprechtheid, moeten altijd gekoesterd worden... De Meester vordert van Zijn dienaren dat ze eerbaar zijn in motivatie en actie. Alle hebzucht en gierigheid moeten overwonnen worden. Zij die eerlijkheid tot hun metgezel kiezen zullen het vorm geven in al hun activiteiten. Voor een grote klasse, zijn deze mensen niet gewild, maar voor God zijn ze prachtig. – *Testimonies for the Church, vol. 4, p. 607.*

Zondag, 11 februari: Een Kwestie van eenvoudige oprechtheid

Het zijn de kleine vossen die de wijngaard bederven, de kleine nalatigheid, de kleine gebreken, de kleine oneerlijkheden, de kleine afwijkingen van de principes, die de ziel verblind en ons scheid van God.

Het zijn de kleine dingen van het leven die de geest ontwikkelen en het karakter bepalen. Degenen die de kleine dingen negeren zullen niet voorbereid zijn om de verschillende beproevingen te doorstaan als deze tot hen komen om ze te dragen. Bedenk dat de vorming van het karakter niet eindigt tot het einde van het leven. Iedere dag wordt er een goede of een slechte steen geplaatst in het bouwwerk. U zult of onbetrouwbaar bouwen of met de juistheid en de correctheid om een prachtige tempel te maken voor God. Daarom, zie op de grote dingen om die te doen, verzuim niet de kleine dingen die dagelijks tot u komen. Hij die de kleine dingen negeert, nochtans zichzelf vleit dat hij in staat is bijzondere dingen voor de Meester te doen, loopt het gevaar om in alles te falen. Het leven bestaat niet uit grote opofferingen of wonderlijke prestaties, maar uit kleine dingen. – *In Heavenly Places, p. 226.*

Er zijn velen die de kleine dingen van het leven onderschatten, de kleine daden die dagelijks gebeuren, die moeten niet gering geschat worden... Het is alleen door het in acht nemen van de kleine zaken van het leven, in overeenstemming met de principes van Gods Woord, dat we onszelf op de juiste zijde plaatsen. Wij worden beproefd en getest door de kleine gebeurtenissen, en ons karakter zal geschat worden in overeenstemming hoe ons werk zal zijn.

Het is de gewetensvolle aandacht aan wat de wereld kleine zaken noemt dat het leven tot grote schoonheid en succes maakt. – *Our High Calling, p. 227.*

In het joodse stelsel werd het volk geleerd een geest van vrijgevigheid te betrachten, zowel tot onderhoud van het werk van God als tot voorziening in de noden van de armen

Bij dit systeem van weldadigheid wilde de Here Israël leren dat Hij in alle dingen de Eerste moest zijn. Op deze manier werden zij er aan herinnerd dat God de Eigenaar was van hun velden, hun kudden, en hun vee; dat Hij het was, die hun zonschijn en regen zond, die het gewas tot ontwikkeling deed komen en rijpen. Alle dingen die zij bezaten, behoorden Hem toe. Zij waren slechts de rentmeesters van Zijn goederen. – *Van Jeruzalem tot Rome, p.249. .*

De tiende is heilig; door God aan Zichzelf voorbehouden. De tienden moeten in de schatkamer gebracht worden om de predikanten in hun werk te onderhouden. God is

lang beroofd, omdat er mensen zijn die niet beseffen, dat de tienden Gods toegewezen aandeel vormen.

Sommigen zijn ontevreden en hebben gezegd: "Ik wil mijn tienden niet langer betalen, want ik stel geen vertrouwen in de wijze, waarop de dingen in het hart van het werk beheerd worden." Maar wilt u dan God beroven, omdat u denkt dat het werk niet goed geleid wordt? Leg uw klachten, duidelijk en open, in de juiste geest, voor de aangewezen personen. Zend verzoeken in, zodat de dingen verbeterd en in orde gebracht worden; maar onttrek u niet aan her werk van God en toon niet uw ontrouw omdat anderen niet juist handelen. – *Getuigenissen voor de gemeente, deel 9. P. 241.*

Maandag, 12 februari: Het leven der waarheid

Abrahams beproeving was wel de heftigste die tot een menselijk wezen komen kan. Had hij hier gefaald, hij zou nooit te boek staan als de vader der gelovigen. ... Deze les is gegeven om door de eeuwen heen te schijnen, zodat wij mogen leren dat niets te kostbaar is om aan God te geven. Het is dan, wanneer we op iedere gave als van de Here zien, om in Zijn dienst gebruikt te worden, dat we verzekerd zijn van de hemelse zegeningen. Geef aan God de u toevertrouwde eigendommen terug, en u zal meer toevertrouwd worden. Houd u de eigendommen voor uzelf, en u zult in dit leven niets terug ontvangen, en u zult geen beloning ontvangen in dit leven, en u zult de beloning in het toekomstige leven verliezen. – *Our High Calling, p. 191.*

Belijdende Christenen blijven over het geheel genomen te veel in de valleien der aarde. Hun ogen zijn er op gericht alleen maar de alledaagse dingen te zien *en* hun denken bepaalt zich bij wat hun ogen zien. Hun godsdienstig leven is vaak oppervlakkig en onbevredigend en hun woorden zijn weinig zeggend en waardeloos. Hoe kan zo iemand het beeld van Christus weerkaatsen? Hoe kunnen zij de heldere stralen van de Zon der gerechtigheid zenden naar alle duistere plaatsen op aarde? Christen zijn, betekend op Christus lijken. – *Ellen G. White, in de ZDA Bijbel commentaar. Vol 6. P. 507.*

Geloof is vertrouwen op God – gelovende dat Hij ons liefheeft en het beste weet wat goed voor ons is. Het doet ons dus Zijn weg en niet onze weg kiezen. Het aanvaardt Zijn wijsheid in plaats van onze onwetendheid Zijn kracht in plaats van onze zwakheid, Zijn rechtvaardigheid in plaats van onze zondigheid, Ons leven, wijzelf, komen Hem reeds toe; het geloof erkent Zijn eigendomsrecht en aanvaardt de zegen daaraan verbonden. Waarheid, oprechtheid, reinheid zijn aangewezen als de verborgenheden van succes in het leven, En het is het geloof, dat ons in het bezit stelt van deze beginselen.

Elke goede aandrang of elk goed streven is de gave Gods; door het geloof wordt van God het leven ontvangen dat alleen de ware wasdom en doelmatigheid kan voortbrengen. – *Karaktervorming, p.253.*

We moeten van onze kant alles doen wat we kunnen om de goede strijd des geloofs te strijden. We moeten worstelen, werken, streven, en lijden om in te gaan door de smalle poort. We moeten de Here altijd voor ogen houden. Met schone handen, met zuivere harten, moeten we zoeken God te eren in al onze wegen. Er is voorzien in hulp voor ons in Hem die machtig is om te redden. De geest van waarheid en licht zal ons verkwikken en vernieuwen door zijn geheimzinnige werkingen; want al

onze geestelijke verbeteringen komen van God, niet van onszelf. De getrouwe werker zal goddelijke kracht hebben om hem te steunen, maar de ijdele zal niet gesteund worden door de Geest van God.

We moeten de hoogste standaard oprichten, gelovende dat God ons in onze pogingen zal helpen. We moeten zoeken als we vinden willen, en zoeken in geloof; we moeten kloppen, zodat de deur voor ons geopend zal worden.....We moeten in het geloof tot Christus komen, we moeten ijverig zijn, om onze roeping en verkiezing vast te maken. – *Faith and Works, p 48.*

Dinsdag 13 februari: Een getuigenis van geloof

Hoe geloof beoefend kan worden, moet bijzonder duidelijk gemaakt worden. Tegenover elke belofte van God staan voorwaarden. Wanneer we bereid zijn, Zijn wil te doen, staat al Zijn kracht tot onze beschikking. Welke gave Hij ook belooft, deze ligt besloten in de belofte zelf. "Het zaad is het Woord Gods" (Luk. 8:11). Zo zeker als de eik in de eikel is zo zeker is de gave Gods in Zijn belofte. Wanneer we de belofte aanvaarden, hebben we de gave.

Het geloof dat ons in staat stelt Gods gaven te ontvangen, is op zichzelf een gave die elk menselijk wezen in een zekere mate wordt verleend. Het groeit wanneer het geoefend wordt door de toe-eigening van Gods Woord. Willen we het geloof versterken, dan moeten we het vaak in contact met Gods Woord brengen. – *Karaktervorming p. 253.*

Er komt vrede met afhankelijkheid aan de goddelijke kracht. Zo vast als de Geest meer licht en sterkte geeft. De genade van de Geest is geschonken om samen te werken met de besluiten van de ziel, maar het is geen vervanger voor de persoonlijke beleving van het geloof. Succes in het Christelijke leven hangt af van de aanwending van het licht dat God gegeven heeft. Het is niet een overvloed van licht en bewijs dat de ziel vrij in Christus maakt, het is de groei van de kracht, de wil, en de energie van de ziel die in oprechtheid uitroept, "Heer ik geloof; kom mijn ongeloof te hulp." – *Testimonies to Ministers and Gospel Workers. P.518.*

Met diepe dankbaarheid herhaalde hij (Jacob) de belofte dat Gods tegenwoordigheid met hem zou zijn; en hij legde de plechtige belofte af: "Indien God met mij zal zijn, en mij behoeden zal op deze weg, die ik ga, mij zal geven brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik behouden tor mijns vaders huis wederkeer, dan zal de Here mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.

Het was niet Jacobs bedoeling hier met God een overeenkomst te sluiten. De Here had reeds beloofd dat hij voorspoedig zou zijn, en deze gelofte was de uiting van een hart vol dank voor de verzekering van Gods liefde en genade. Jacob beseftte dat God aanspraken op hem had die hij moest erkennen, en dat de bijzondere bewijzen van goddelijke gunst die hem bewezen werden, inhielden dat hij zou terugkeren. Zo moet elke zegening die we ontvangen, ons ertoe brengen de Gever van alle gaven onze dank te tonen. De christen zou dikwijls moeten nadenken over zijn leven in het verleden, om vol dank zich de vele verlossingen te herinneren die God voor hem bewerkt heeft, door hem te steunen in beproeving, wegen te openen waar geen uitweg te zien was, en hem te bemoedigen wanneer hij op het punt stond te

bezwijken. Hij zou dit alles moeten beschouwen als bewijzen van de zorg van de hemelse engelen. Met het oog op deze talrijke zegeningen zou hij met een dankbaar en ootmoedig hart dikwijls de vraag moeten stellen: "Hoe zal ik de Here vergelden al Zijn weldaden jegens mij?" Psalm 116:12. – *Patriarchen en Profeten, p. 157.*

Woensdag, 14 februari: Eerlijke tiende: Heilig voor de Here

Hij Die de mensen kracht geeft welstand te verkrijgen, heeft aan deze gave een verplichting verbonden. Van alles wat wij verkrijgen, maakt Hij aanspraak op een bepaald gedeelte. De tiende is des Heren. "Alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte," "alle tiende van runderen of klein vee.... is de Here heilig." Lev. 27:30,32. De gelofte die Jacob te Bethel deed, laat zien hoe ver die verplichting gaat....

"Brenge de gehele tiende naar de voorraad kamer" Mal. 3:10, luid het bevel van God. We zijn slechts rentmeesters en van het kwijten van onze verplichting tegenover God en de mens, hangt zowel het welzijn van onze medemensen af, alsook ons eigen lot voor dit leven en voor het toekomstige. – *Karaktervorming, pp.134,135.*

Het geven van een tiende was echter niet ontstaan bij de Israëlieten. Sedert het begin heeft de Here aanspraak op de tiende als iets waarop Hij recht heeft, en deze aanspraak was erkent en geëerbiedigd. Abraham gaf tienden aan Melchizedek, de priester van God, de Allerhoogste. Gen. 14:20.... Toen de Israëlieten op het punt stonden een volksbestaan te gaan leiden, werd de wet van de tienden herhaald als één van de door God gegeven instellingen waarvan hun voorspoed afhing van gehoorzaamheid eraan.

Het stelsel van de tienden en gaven was bestemd om een grote waarheid aan de mens te leren – dat God de bron is van alle zegeningen over zijn schepselen, en dat de mens Hem moet danken voor de goede gaven waarin Hij voorziet. – *Patriarchen en Profeten, p.476.*

De Israëlieten hadden geleerd een tiende deel van al hun inkomsten te wijden aan de dienst van het heiligdom.... God verwacht van ons niet minder dan Hij vroeger van zijn volk verwacht heeft. Het grote werk om mensen te redden moet voorwaarts gaan. Door de tienden, gaven en offeranden heeft Hij een voorziening voor dit werk getroffen....Hij maakt aanspraak op de tienden als zijn eigendom. Deze moeten altijd als heilig beschouwt worden, en in zijn schathuis worden gebracht ter wille van zijn werk. – *Lessen, Leven Alledag, p. 183.*

God maakt aanspraak op ons en alles wat we hebben. Zijn aanspraak is overheersend boven alle andere. En als antwoord op deze aanspraak, vraagt Hij ons Hem een vast deel van alles wat Hij ons heeft gegeven. De tiende is dit speciale deel. Door de aanwijzing des Heren was het vanaf de vroege tijden aan Hem gewijd

Hij beschouwt de tiende als Zijn eigendom, en het moet altijd gezien worden als een heilige reservering, om geplaatst te worden in Zijn schathuis, tot bevoordeling van Zijn zaak, voor de vooruitgang van Zijn werk, voor het zenden van Zijn boodschappers naar in de "verre regionen" zelfs tot de uiteinden van de aarde. – *Counsels on Stewardship, p. 71*

Donderdag, 15 februari: Herstel, hervorming en tienden

Toen Nehemia terugkeerde uit Perzië, hoorde hij van deze heiligschennis.. "Ik was zeer ontstemd," zegt hij....

Niet alleen was de tempel verontreinigd, maar ook de offeranden waren misbruikt. Dit had als gevolg gehad dat de vrijgevigheid was afgenomen. Ze hadden hun ijver en vurigheid verloren, en waren traag in het brengen van hun tienden. De schatkamer van het huis des Heren was slecht voorzien; vele van de zangers en anderen die aan de tempeldienst verbonden waren, hadden niet voldoende verzorging gekregen en hadden Gods werk in de steek gelaten om elders te werken.

Nehemia ging aan het werk om deze misstanden te verbeteren. Hij riep degenen die de dienst van het huis des Heren hadden verlaten, terug en "stelde hen op hun post." Dit schonk het volk nieuw vertrouwen, en heel Juda "bracht de tienden van het koren, van de most en van de olie weer naar de voorraadkamers." Betrouwbare mannen werden aangesteld als schatbewaarders over de voorraden; "het was hun taak, aan hun broeders uit te delen." – *Profeten en koningen, pp. 413,414.*

Als wij echter achterhouden wat van Hem is, hoe kunnen wij dan Zijn zegen vragen? Als wij ontrouwe rentmeesters zijn van aardse zaken, hoe kunnen wij dan verwachten dat Hij ons de dingen van de hemel zal toevertrouwen? Misschien ligt hier het geheim van het onbeantwoorde gebed.

Maar de Heer staat in zijn grote barmhartigheid klaar om ons te vergeven.... – *Lessen Leven Alledag, p 83.*

In het hervormingswerk dat in onze tijd moet plaatsvinden, is er behoefte aan mannen die evenals Ezra en Nehemia, de zonde niet zullen vergoelijken of verontschuldigen of er voor terugschrikken Gods eer te rechtvaardigen. Zij op wie de last van dit werk drukt, zullen niet zwijgen als er verkeerd wordt gehandeld, en evenmin zullen zij de zonde met de mantel van misplaatste liefde bedekken. Zij zullen bedenken dat God de persoon niet aanziet, en dat gestrengheid jegens enkelen barmhartigheid voor velen kan betekenen. Ze zullen er ook aan denken dat in hem die het kwaad berispt, altijd de geest van Christus merkbaar moet zijn.

In hun arbeid verootmoedigden Ezra en Nehemia zich voor God, beleden hun zonden en de zonden van hun volk, en smeekten om vergiffenis alsof ze zelf schuldig waren. Volhardend werkten, baden en leden ze. Het was niet de openlijke vijandigheid van de heidenen die hun werk het meest bemoeilijkte, maar de verborgen tegenstand van zogenaamde vrienden, die door hun invloed te laten gelden voor het dienen van het kwaad, de last van Gods dienstknechten vele malen zwaarder maakten. Deze verraders verschaften aan de vijanden van God materiaal dat ze in hun strijd tegen Gods volk konden gebruiken. Hun boze hartstochten en opstandige wil waren gedurig in strijd met de duidelijke eisen van God. – *Profeten en Koningen, p.416.*

Vrijdag 16 februari: Voor Verdere Studie

Conflict and Courage, "The Work Lying Nearest"p.220

8. De invloed van de tienden

Sabbatmiddag, 17 februari

Christus zal de namen gedenken van allen die geen offer te kostbaar vinden om Hem te offeren op het altaar van geloof en liefde. Hij offerde alles voor een gevallen mensdom. De namen van de gehoorzame, zelfopofferende, gelovige zal gegraveerd worden in de palm van Zijn handen; ze zullen niet uit zijn mond gespuwd worden, maar op Zijn lippen genomen worden, en Hij zal speciaal voor hen pleiten bij de Vader. Als de trotsen en zelfzuchtigen vergeten zijn, zal er aan hen gedacht worden; hun namen zullen onsterfelijk gemaakt worden. In geval wij zelf gelukkig zijn, moeten we het leven van de ander ook gelukkig maken. Het is goed voor ons onze bezittingen, onze talenten, onze gaven en liefde in dankbare toewijding aan Christus te schenken, en op deze wijze zullen we hier het geluk vinden en hierna onsterflijke glorie. – *Counsels on Stewardship, p. 344.*

Als Christus in ons gevormd is, de hoop der glorie, zal de waarheid van God zo inwerken op het natuurlijk temperament dat haar veranderende kracht te zien zal zijn in de veranderde karakters. U zult dan niet, een ongeheiligd hart en drift laten blijken, de waarheid van God niet in leugen veranderenNoch zult u dan, door uiting te geven aan een zelfzuchtige of onchristelijke geest, een indruk geven dat de genade van Christus voor u niet toereikend is voor alle tijden en in alle plaatsen. U zult laten zien dat het gezag van God over u, niet alleen in naam is, maar in werkelijkheid en waarheid. – *Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 194.*

God heeft altijd getuigen op aarde gehad. In een bepaalde tijd vertegenwoordigde Melchizedek de Here Jezus Christus in persoon, om de waarheid van de hemel bekend te maken en de wet van God te laten voortbestaan.

Christus sprak door Melchizedek, de priester van de allerhoogste God. Melchizedek was Christus niet, maar hij was Gods stem in de wereld, de vertegenwoordiger van de Vader. Christus heeft gesproken in alle geslachten uit het verleden; Christus heeft Zijn volk geleid en is het licht der wereld geweest. Toen God Abraham uitkoos als de vertegenwoordiger van zijn waarheid, nam Hij hem uit het land, ver van zijn familie en zonderde hem af. Hij wilde hem naar Zijn eigen beeld vormen, Hij wilde hem onderwijzen naar zijn eigen plannen. – *Ellen G. Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 1, p.21.*

De Here zegt: "Mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op de bergen." "Van Mij is het zilver en van Mij is het goud." God is het, die de macht geeft om rijkdom te verkrijgen. Als bewijs van erkentelijkheid dat alle dingen van Hem komen, had God bevolen dat een deel van de overvloed aan Hem zou worden teruggegeven in de form van tienden en gaven tot onderhoud van zijn erediens. – *Patriarchen en profeten, p.476.*

Zondag 18 februari: Samen bijdragen voor de zendingsopdracht

Het tienden stelsel voert terug tot vóór de dagen van Mozes. De mensen moesten God offergaven brengen voor godsdienstige doeleinden, alvorens het stelsel definitief aan Mozes werd gegeven. Het reikte zelf terug tot de dagen van Adam. In

overeenstemming met Gods eisen moesten ze hun waardering voor Zijn barmhartigheden en zegeningen openbaren in offeranden. Dit werd in opeenvolgende generaties voortgezet en gedaan door Abraham, die de tienden gaf aan Melchizedek, de priester van de allerhoogste God. Hetzelfde beginsel bestond in de tijd van Job. – *Ellen G. White in de ZDA Bijbel Commentaar, vol 1, p. 21.*

God heeft de verkondiging van het evangelie afhankelijk gesteld van de inspanningen en gaven van Zijn volk. Vrijwillige gaven en de tienden vormen het inkomen voor het werk Gods. Van de middelen die aan de mens worden toevertrouwd eist God een zeker deel – de tienden. Hij laat iedereen vrij om te oordelen of zij meer willen geven dan dit of niet. Maar als het hart door de invloed van de Heilige Geest wordt bewogen en een belofte is gedaan dat men een bepaald deel wil geven, dan heeft degene die de belofte deed, geen recht meer nòp dit gewijde deel. Soortgelijke beloften, aan mensen gedaan, worden als bindend beschouwd. Zijn de aan God gedane beloften niet meer bindend? Zijn de beloften gedaan in het gerechtshof van het geweten minder bindend dan de geschreven overeenkomsten van mensen? – *Van Jeruzalem tot Rome. Pp.55,56. .*

"Van eenieder, wie veel gegeven is," verklaarde de Heiland, "zal veel geëist worden." Luk. 12:48. De van de Hebreëën vereiste vrijgevigheid zou grotendeels hun eigen natie ten goede komen. Heden ten dage breidt het werk Gods zich uit over de gehele aarde. Christus heeft de schatten van het evangelie in de handen van Zijn volgelingen gelegd, en hen voor de taak gesteld om de blijde boodschap van heil aan de wereld te verkondigen.

Onze verplichtingen zijn zonder twijfel veel groter dan die van het oude Israël....

Hij wiens hart gloeit van de liefde van Christus, zal het niet slechts als plicht maar als een vreugde beschouwen om mee ter helpen aan de voortgang van het verhevenste en heiligste werk dat aan mensen werd toevertrouwd – het werk om aan de wereld de rijkdommen van goedheid, barmhartigheid en waarheid aan te bieden. – *van Jeruzalem tot Rome. pp. 249,250.*

Johannes voorzegt in de Openbaring de verkondiging van de evangelieboodschap kort voor de wederkomst van Christus. Hij ziet een engel vliegen in het midden des hemels met 'een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk stam en taal en natie; en hij zei met luider stem: Vrees God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen.' Opb. 14:6,7.

De evangelie boodschap moet aan heel de wereld worden gericht....De laatste waarschuwing- en genade boodschap moet heel de aarde met zijn heerlijkheid verlichten. Alle mensen, rijk en arm, voornaam en eenvoudig. "Ga de wegen en paden op," zegt Christus, "en dwing hen binnen te komen, wat mijn huis moet vol worden. – *Lessen Leven Alle Dag, p.135.*

Maandag 19 februari: De zegeningen van God

God is het die de mensen met goederen zegent. Hij doet dit om hen in staat te stellen voor de voortgang van Zijn werk te kunnen geven. Hij geeft zonneschijn en regen. Hij doet de planten groeien. Hij schenkt gezondheid en de bekwaamheid om middelen te vergaren. Al onze zegeningen komen van Zijn milde hand. Hij wil dat

mannen en vrouwen op hun beurt dankbaarheid tonen door Hem een deel in tienden en gaven, in dankoffers, in vrijwillige offers en in zoenoffers, terug te betalen.

Zouden de middelen in de schatkist vloeien in overeenstemming met dit goddelijk vastgestelde plan – een tiende van alle inkomsten, en milde offergaven – Dan zou er overvloed zijn voor de bevordering van het werk des Heren. – *Van Jeruzalem tot Rome, p. 54.*

De Heer heeft ons tot Zijn aalmoezeniers gemaakt. Hij plaatst Zijn gaven in onze handen, zodat wij ze kunnen verdelen aan hen die het nodig hebben en het is dit praktische geven dat voor ons behoud zal zijn tegen zelfzucht. Door deze uitdrukking van liefde om hen die in nood zijn te helpen, zal er in de harten van hen die in nood zijn, rede zijn tot dankzegging aan God omdat Hij de genade en goedheid aan de broeders gegeven heeft, en heeft hen een reden gegeven om de noden te lenigen van hen die in nood zijn.

Het is door het beoefenen van deze praktische liefde dat de kerken zich nader tot elkaar dringen in Christus verenigd. Door de liefde van de broeders, de liefde tot God is verhoogd, omdat Hij degenen die in moeilijkheden waren niet vergeten waren, en zo worden dankoffers opgezonden tot God om Zijn zorg. "Want de hulp van deze dienst ondersteund niet alleen de noden van de heiligen, maar is ook overvloedig bij vele dankbetuigingen tot God. Het geloof van de broeders, en ze worden er toe geleid om hun ziel en lichaam aan God te wijden als tot een getrouwe Schepper. "Tijdens de proef van deze bijstand verheerlijken ze God voor uw bekentenis van afhankelijkheid aan het evangelie van Christus, en voor uw veelzijdige schenkingen aan hen, en aan alle mensen." – *Counsels on Stewardship, pp. 343, 344.*

Degenen die weldadigheid bewerken doen niet alleen een goed werk voor anderen, en zegenen hen die het ontvangen, maar ze bevoordelen tevens zichzelf door hun harten te openen voor de wezenlijke invloed van ware vrijgevigheid.

Ieder straal van licht gericht op anderen zal gereflecteerd worden op uw eigen hart. Ieder vriendelijk en sympathiek woord gesproken tot de bedroefde, iedere daad tot verlichting van de verdrukke, en iedere gift tot leniging van de nooddrift van onze medebroeders, gegeven of gedaan tot eer van God, zal resulteren in de zegen van de gever. Zij die zo werken gehoorzamen een wet van de hemel, en zullen Gods goedkeuring ontvangen. De vreugde in het goede doen voor anderen schenkt ons een warme gevoelens die stromen door onze zenuwen, ze verkwikken onze bloedcirculatie, en geven mentale en lichamelijke gezondheid. – *Testimonies for the Church, vol.4, p. 56.*

Hij wiens leven bestaat uit altijd ontvangen en nooit geven zal spoedig de zegen verliezen. Als de waarheid niet van hem naar anderen vloeit, verliest hij zijn vermogen om te ontvangen. We moeten de goederen van de hemel overbrengen als we nieuwe zegeningen willen hebben.... Als we kanalen zijn waardoor Gods zegeningen kunnen vloeien tot anderen, zal de Heer deze kanalen aanvullen. – *This Day With God, p. 303.*

Dinsdag 20 februari: Het doel van de tienden

"Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie gesteld, dat zij van het evangelie leven." *1 Kor. 9:14.*

De apostel herinnerde hier aan de verordening van de Here voor het onderhoud van de priesters die in de tempel dienden. Zij die tot deze heilige dienst waren afgezonderd, werden door hun broeders die zij met geestelijke zegeningen dienden onderhouden....

Het betalen van de tienden was slechts een deel van Gods opzet tot onderhoud van Zijn dienst. Talrijke gaven en offers waren voor God nauwkeurig omschreven. In het joodse stelsel werd het volk geleerd een geest van vrijgevigheid, zowel tot onderhoud van het werk van God als tot voorziening in de noden der armen, te betrachten. – *Van Jeruzalem tot Rome, pp.248,249.*

De opzet van de Heer is dat de meningen die ons verontrusten zullen voor ons gebruikt worden in de opbouw van Zijn koninkrijk. Zijn goederen zijn toevertrouwd aan Zijn medewerkers, dat zij zorgvuldig mogen zijn en breng een opbrengst terug tot Hem in het redden van zielen voor het eeuwige leven. En deze zielen zullen op hun beurt weer dienaren van de waarheid worden, om mee te werken met grote vastberadenheid in de interesses van het koninkrijk van God. – *Manuscript 139, 21 okt. 1898, "An appeal for Missions."*

Zo heeft de Here de rijke schatten van de hemel ons meegedeeld door os Jezus te geven. Met Hem heeft Hij ons alle dingen rijkelijk gegeven tot vreugde. De producties van de aarde, de royale oogst, de schatten van goud en zilver, zijn Zijn gaven. Huizen en landerijen, voeding en kleding, heeft Hij geplaatst in het bezit van de mens. Hij vraagt van ons om Hem te erkennen als de Gever van alle dingen; en om deze reden zegt Hij, van al uw bezittingen reserveer Ik een tiende voor Mijzelf, naast gaven en offeranden, welke gebracht moeten worden in Mijn schathuis. Dit is de voorziening die God gemaakt heeft om het werk van het evangelie voorwaarts te leiden.

Het was de Here Jezus Christus zelf die Zijn leven gaf voor het leven van de wereld, dat dit plan van systematisch geven was ontworpen. Hij die het Koninklijke hof verliet, die alle eer als hun bevelhebber van de hemelse gastheer opzei zette, die Zijn goddelijkheid beklede met menselijkheid om het gevallen ras weer op te heffen; Hij wie voor onze zaak arm werd om door Zijn armoe ons rijkdom te schenken, heeft tot de mens gesproken, en in Zijn wijsheid heeft Hij hem zijn plan verteld om hen te ondersteunen die Zijn boodschap uitdragen aan de wereld. – *Counsels on Stewardship, pp. 65,66.*

Gods plan in het tiende systeem is prachtig in zijn eenvoud en zijn gelijkheid.... Allen kunnen voelen dat ze een deel doen in het bevorderen van het kostbare werk der verlossing. Iedere man, vrouw, en jeugd kan een penningmeester worden voor de Here en mag een vertegenwoordiger zijn om in de behoefte van de schatkist te voorzien. De apostel zegt: "Op elke eerste dag van de week moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen om op te sparen, (Naar God hem voorzien heeft)" 1 Kor. 16:2. – *The Faith I Live By, p.244.*

Woensdag 21 februari: De voorraadschuur

Degenen die werkelijk bekeerd zijn worden geroepen om een werk te doen wat geld en toewijding vereist. De plichten die ons binden om onze naam te plaatsen op de lijst van de kerk houden ons verantwoordelijk om tot het uiterste van ons vermogen te werken voor God. Hij roept ons op voor persoonlijke dienst, voor de

volledige toewijding van hart, ziel, geest, en kracht. Christus bracht ons in de bevoegdheid van de kerk, zodat Hij zich met onze vermogens in laat en deze vergroot in toegewijde dienst voor de redding van anderen. Kortom dit alles sluit oppositie tegen het werk uit. Er zijn slechts twee plaatsen in het universum waar we onze schat kunnen plaatsen – in Gods voorraadkamer of in Satans. En alles wat niet geweid is tot de dienst van God, wordt aan Satans zijde gerekend, en gaat zijn zaak versterken. – *This Day With God, p.303*

Grote werken zijn door dit (tienden) stelsel volvoerd. Indien allen dat eensgezind zouden accepteren, zou een iegelijk tot een ijverig en trouw penningmeester van God gesteld worden, en er zou geen gebrek zijn aan middelen, om het grote werk uit te voeren, namelijk het brengen van de laatste waarschuwingsboodschap aan de wereld. De kas zal vol zijn, indien allen dit stelsel aanvaarden en de contribuanten zullen er niet armer door worden. Door elke investering zullen ze meer verknocht worden aan het werk der tegenwoordige waarheid. Ze zullen "zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren, om het ware leven te grijpen. – *Schatkamer, deel, 1. p. 379.*

Gemeenteleden moeten opgewekt bijdragen aan het ondersteunen van de dienst. Ze moeten zelfverloochening en beheer praktiseren, zodat ze erachter komen als het een waardeloze schenking is. We zijn pelgrims en vreemdelingen, zoekend naar een beter land, en iedere ziel zou een verbond met God moeten maken met offerande. De tijd voor het redden van zielen is kort, en alles wat niet nodig is voorraad voor positieve noodzakelijkheden, zou gebracht moeten worden als een dankoffer aan God.

En het is de plicht van hen die werken in woord en leer eenzelfde zelfopoffering te tonen. Een geheiligde plicht rust op hen die een vrije donatie van de kerk ontvangen, en middelen beheren in Gods schathuis. Ze moeten zorgvuldig de voorzienigheid van God bestuderen, zodat ze zien mogen waar de grootste nood is. Ze moeten medewerkers met Christus zijn in het vestigen van Zijn koninkrijk op de aarde, in harmonie met het gebed van de Redder, "Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde." (*Math. 6:10.*) – *Gospel Workers, p. 454.*

Als zij, aan wie Gods geld is toevertrouwd, trouw de hun geleende middelen in de schatkamer van de Heer brengen, zal Zijn werk snel vorderingen maken. Velen zielen zullen voor de zaak der waarheid gewonnen worden en de dag van de komst van Christus zal worden verhaast.....

Zo moet Gods werk in onze wereld bevorderd worden. Trouwe rentmeesters moeten het geld van de Heer in Zijn schatkamer brengen, opdat arbeiders naar alle delen van de wereld uitgezonden kunnen worden. De gemeente hier beneden moet God met zelfverloochening en offeranden dienen.

Op deze wijze moet het werk voortgezet worden en moeten de heerlijkste overwinningen behaald worden. - *Getuigenissen voor de gemeente, deel 9. pp. 60,61.*

Donderdag 22 februari: Tienden en redding door geloof

Het plan van redding is niet op haar waarde geschat als het wel zou moeten. Het is niet opgemerkt of begrepen. Al met al is het tot een goedkope zaak gemaakt, hoewel het de menselijkheid met de goddelijkheid verenigd en Gods Almacht nodig heeft....

Christus, door Zijn goddelijkheid te bekleden met menselijkheid, verhoogd de mensheid in de schaal van de morele prijs tot een oneindige waarde. Maar wat een

minachting voor het deel van God en voor het deel van Zijn enig geboren Zoon, die gelijk was aan de Vader!...

De geestelijke blindheid van de mens was zo groot dat ze gepoogd hebben om het Woord van God zonder resultaat te maken. Door hun tradities hebben ze verklaart dat het grote verlossingsplan gemaakt was om de wet van God zonder effect te maken, Golgotha is het machtige bewijs dat voorziet in de onveranderlijkheid van de voorschriften van Jehova.....

Victorie is verzekerd door geloof en gehoorzaamheid.Het conflict ligt voor ons, in deze dagen van subtiele beproevingen van werelds gezindheid, tot zelf veiligheid, van verzet of trots, hebzucht, valse leer en zedeloos gedrag. – *That I May Know Him, p.256.*

Denk geen ogenblik bij het zien in Gods grote zedenspiegel, Zijn heilige wet, zijn maatstaf voor het karakter, dat deze u kan reinigen. De wet heeft geen reddende eigenschappen. Hij kan de zondaar geen vergeving schenken. De straf moet voltrokken worden. De Here red geen zondaars door Zijn wet af te schaffen, die is de grondslag van Zijn bestuur in de hemel en op de aarde, De straf is gedragen door de plaatsvervanger van de zondaar. Het is niet zo dat God wreed en genadeloos is en dat Christus zo barmhartig is dat Hij aan het kruis is gestorven om een wet af te schaffen, die zo willekeurig was, dat hij moest worden weggedaan, gekruisigd tussen twee misdadigers. Gods troon mag geen misdadige smet, geen spoor van de zonde vertonen. Voor de schepping van de wereld maakten de Vader en de Zoon in de hemelse raadsvergadering een verbond dat, wanneer de mens ontrouw aan God zou blijken, Christus, die één was met de Vader, de plaats van de overtreder zou innemen en de straf voor het recht, die anders de zondaar zou treffen, zou dragen.

Wanneer de boetvaardige zondaar vol berouw jegens God, de verzoening aanvaardt als zijn enige hoop voor dit leven en voor de toekomst, worden zijn zonden vergeven. Dit is rechtvaardiging door het geloof. Iedere gelovige moet zijn wil ondergeschikt maken aan de wil van God en in een staat van bekering en berouw verkeren door geloof te betonen in de verdiensten van de verzoening door de Verlosser en voortgaan van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Vergeving en rechtvaardiging zijn één en hetzelfde. De gelovige gaat door geloof over van de positie van een opstandeling, een kind van Satan, naar de positie van een trouw onderdaan van Jezus Christus, niet op grond van aangeboren goedheid, maar omdat Christus hem als Zijn kind adopteert. – *Ellen G. White commentaar, in de ZDA Bijbel Commentaar, vol.6, p.461.*

Vrijdag 23 februari: Voor Verdere Studie

The Faith I Live By, "The Righteousness of Christ Sufficiënt," p.111

9. Offeranden van dankbaarheid

Sabbatmiddag 24 februari

Jezus heeft de nood van de zondaar gelenigd, want Hij heeft de zonden van de overtreder op zich genomen. "Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is voor ons genezing gekomen." (Jes. 53:5, HSV) De Heer had de

zondaar kunnen doden, en hem volkomen kunnen vernietigen; maar er is voor een kostbaarder plan gekozen. In Zijn grote liefde voorzag Hij in hoop voor de hopeloze, door het geven van Zijn enig geboren Zoon om de zonden der wereld te dragen. En doordat Hij de hele hemel gaf in deze ene rijke gave, wil Hij geen hulp aan de mens onthouden, zodat hij de beker der redding kan aannemen, en een erfgenaam van God kan worden, mede erfgenaam met Christus. – *Selected Messages, book 1, p. 323.*

Indien de broeders en zusters de plaats innamen, die zij moeten innemen, het zou hun niet moeilijk vallen om iets te vinden dat zij konden zeggen ter ere van Jezus, die aan Golgotha's kruis gehangen heeft voor hun zonden. Indien zij meer een klaar besef wilden voeden van de neerbuigende goedheid van God, in het geven van Zijn enig geliefde Zoon, om de dood te ondergaan als een offerande voor onze zonden en overtredingen, en van het lijden en de zielsangst van Jezus om de redding te verzekeren aan de schuldige mens, opdat hij vergiffenis mocht ontvangen en leven, dan zouden zij meer bereid zijn om Jezus te verhogen en groot te maken. Zij zouden niet kunnen zwijgen, maar met dankbaarheid en erkentelijkheid spreken van Zijn heerlijkheid en melding maken van Zijn macht. En de zegen Gods zou op hen rusten omdat ze dit deden...

Ofschoon wij hetzelfde keer op keer zeggen, eert het God, en toont het, dat wij Zijn goedheid en barmhartigheid, aan ons bewezen, niet hebben vergeten. – *Eerste Geschriften, pp. 132,133.*

Indien gij, die menselijk en slecht zijt "goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom *bidden?*" *Luk. 13:11.* De Heilige Geest, Zijn Vertegenwoordiger, is de grootste van alle gaven. Alle "goede dingen zijn" hierin vervat. De Schepper Zelf kan ons niets groters, niets beters geven. Wanneer wij de Here smeken om medelijden te hebben met ons in onze nood, en ons te leiden door Zijn Heilige Geest, zal Hij zich nooit van ons gebed afkeren. Het is zelfs mogelijk, dat een ouder zich afwendt van zijn hongerig kind, maar God kan nooit de kreet van het noodlijdende, verlangende hart onbeantwoord laten. Met welk een heerlijke tederheid heeft Hij Zijn liefde beschreven! Voor hen die in donkere dagen het gevoel hebben dat God geen acht op hen slaat, luidt de boodschap van het Vaderhart aldus: "Sion zegt: De Here heeft mij verlaten en de Here heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in Mijn handpalmen gegrift." *Jes. 49:14-16.* – *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen pp.115,116.*

Zondag, 25 februari: "Waar Uw Schat Is"

Christus roept iedereen op om na te denken. Weeg de zaken eerlijk tegen elkaar af. Plaats Jezus aan de ene kant. Dat betekent eeuwige schatten, leven, waarheid, de hemel en de blijdschap van Christus over geredde zielen. Plaats aan de andere kant alles wat de wereld kan bieden. Plaats aan de ene kant het verlies van uw eigen ziel en ook van de zielen van hen, die u had kunnen redden; aan de andere zijde voor uzelf en voor hen een leven dat gelijk is aan het leven van God. Weeg dit af voor tijd en eeuwigheid.....

Beter dan alle vriendschap van de wereld is de vriendschap van de verlost van Christus. Beter dan een aanspraak op het voornaamste paleis op aarde is een

eigendomsrecht op de woningen die onze Heer is gaan bereiden. Beter dan alle woorden van aardse lof zullen de woorden van de Heiland tot de getrouwe dienaars zijn: "Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af." Matt. 25:34...

Laat uw bezit u daarom voorgaan naar de hemel. Leg uw schatten weg naast de troon van God. Zorg dat u aanspraak kunt maken op de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. "Maak u vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanner deze u ontvalt, men u opneemt in de eeuwige tenten." – *Lessen Leven van Alledag*, pp. 231,232.

We zijn tot de conclusie gekomen dat de talenten alleen aan een bepaalde favoriete klasse gegeven zijn, tot uitsluiting van anderen die, natuurlijk, niet geroepen zijn om te delen in het zwoegen of de beloning. Maar zo is het niet gebracht in de gelijkenis. Als de meester van het huis Zijn knechten roept, geeft Hij iedere man zijn werk. De hele familie van God deelt mee in de verantwoording voor het gebruik van de goederen van de Heer....

Met een grotere of kleinere aanleg, zijn allen geplaatst met hun talenten geplaatst in de dienst van hun Heer. De geestelijke, verstandelijke en natuurlijke bekwaamheid, de invloed, standplaats, bezittingen, liefde, sympathieën, alle zijn kostbare talenten te gebruiken in de dienst van de Meester voor de redding van zielen voor wie Christus stierf.

Het volk van God moet zich het feit realiseren dat God hen geen talenten gegeven heeft met de bedoeling zichzelf te verrijken met aardse goederen, maar met het doel dat ze een voorraad hebben met een goed fundament voor de tijd die komt en voor het eeuwige leven. – *Counsels on Stewardship*, p. 117

Wij realiseren ons niet hoe velen van ons wandelen door zien en niet door geloof. We geloven de dingen die gezien worden, maar waarderen niet de kostbare beloften ons gegeven in Zijn Woord. Nochtans onteren we God niet beslister, dan dat we wantrouwen tonen bij wat Hij zegt.

Laat ons vertrouwen volledig, nederig en onzelfzuchtig zijn in God. Wij zijn Zijn kleine kinderen, en daarom deelt Hij met ons. Als we dicht tot Hem naderen, beschermt Hij ons liefdevol voor de aanvallen van de vijand. Hij zal nooit iemand in de steek laten die op Hem vertrouwt zoals een kind op zijn ouders vertrouwt. Hij ziet de nederige, vertrouwende zielen tot Hem getrokken, en in medelijden en liefde komt hij nader tot Hem en heft voor hem een standaard op tegen de vijand....Hij leert hen een onvoorwaardelijk geloof te oefenen in Zijn macht om ten behoeve van hen te werken. ! Joh. 5:4 – *Our High Calling*, p.85.

Maandag, 26 februari: Beheerder van de genade Gods

Het eenvoudige geloof dat God op Zijn woord neemt zou gestimuleerd moeten worden. Gods volk moet het geloof hebben dat zich vastklampt aan de goddelijke kracht, "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat *niet* uit u, het is de gave van God." (Ef. 2:8 HSV) Zij die geloven dat God om Christus wil hun zonden vergeven heeft, zouden niet, door verzoeking en moeten bezwijken om de goede strijd des geloofs te strijden. Hun geloof moet sterker worden totdat hun christelijke leven, zowel als hun woorden, zullen verklaren, "Het bloed van Christus... reinigt ons van alle zonden."(1Joh. 1:7) – *Gospel Workers*, P.161.

Genade is een eigenschap van God die Hij tegenover mensen, die het niet verdienen, aanwendt. Wij zochten er niet naar, maar de genade werd uitgezonden om ons te zoeken. God verheugd er Zich in, Zijn genade uit te storten, niet omdat we die waardig zijn, maar omdat we die uiterst onwaardig zijn. Onze enige aanspraak op Zijn genade is onze grote nood...

Het voorbeeld van de Verlosser moet de standaard zijn van ons dienstwerk voor de verlost en de dwalenden. Dezelfde belangstelling, tederheid en verdraagzaamheid die Hij voor ons toonde, moeten wij ook voor anderen opbrengen. "Hebt elkander lief, gelijk Ik u heb lief gehad," zegt Hij. Joh. 13:34. Als Christus in ons woont, zullen wij Zijn onzelfzuchtige liefde openbaren voor allen met wie wij in aanraking komen. Als wij mannen en vrouwen zien, die hulp en sympathie nodig hebben, zullen we niet vragen: "Zijn ze dat wel waard?" maar "hoe kan ik van nut zijn?" – *De weg tot gezondheid, pp. 129,130.*

God wenst dat we het grote plan van de verlossing naar waarde schatten, dat we ons als het volk van God het hoge voorrecht realiseren, met Hem te wandelen in gehoorzaamheid met voldoening dankzeggend. Hij wenst van ons dat we Hem dienen in nieuwigheid des levens, iedere dag met blijdschap. Hij verlangt ernaar dat dankbaarheid opwelt in ons hart omdat we toegang hebben tot de troon der genade; omdat onze namen geschreven staan in het boek des levens des Lams; daarom mogen we al onze zorg op Hem leggen die voor ons zorgt. Hij vraagt ons, wees blij omdat we de uitverkorenen van de Heer zijn, omdat de gerechtigheid van Christus het kleed is, het kleed van Zijn heiligen, omdat we de gezegende hoop hebben van de spoedige komst van onze Redder.

En door de Heilige Geest, worden we door de apostel Petrus aangespoord: "Laat ieder de andere dienen met de genade gaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God." (1 Petr. 4:10, HSV).

Zo is het hoe God voor ons Zijn doel en genade wenst te vervullen. Bij de macht van Zijn liefde, door de gehoorzaamheid, is een gevallen mens, een worm van het stof, compleet veranderd in een lid van de hemelse familie, een deelgenoot voor het eeuwige leven van God en Christus en de heilige engelen. De hemel zal triomferen, want de lege plekken ontstaan door de val van Satan en zijn aanhang zal worden gevuld door de verlost van de Heer. – *The Upward Look, p. 61.*

Dinsdag, 27 februari: Ons beste offer

In Zijn barmhartigheid had Jezus haar zonde vergeven,...

En het hart van Maria stroomde over van dank. Zij had Jezus horen spreken over Zijn naderende dood en in haar grote liefde en smart verlangde zij ernaar Hem eer te bewijzen.

Ten koste van een groot persoonlijk offer had zij een albasten kruik echte kostbare nardusmirre gekocht om daarmee zijn lichaam te zalven. Maar nu zeiden velen dat Hij spoedig tot koning gekroond zou worden. Haar droefheid veranderde in blijdschap en zij wilde de eerste zijn die haar Heer zou eren. Zij brak de kruik zalf en goot de inhoud uit over hoofd en voeten van Jezus. Toen knielde zij wenend neer, maakte zijn voeten nat met haar tranen en droogde ze af met haar lange haren.....

Maria hoorde deze woorden van kritiek. Haar hart beefde. Zij was bang dat haar zuster haar zou berispen om haar verkwisting. Ook de Meester zou kunnen denken dat

zij zorgeloos was. Zij stond op het punt zonder zich te verdedigen of te verontschuldigen weg te sluipen, toen zij de stem van haar Heer hoorde: "Laat haar begaan, waarom valt gij haar lastig?" Hij zag dat zij in verlegenheid en in de war was gebracht. Hij wist dat zij met deze daad van dienstbetoon haar dank wilde uiten voor het vergeven van haar zonden en Hij schonk haar verlichting. Hij verhief Zijn stem boven het gemor van kritiek en zei: "Zij heeft een goede daad aan Mij verricht...Zij heeft gedaan wat zij kon; van te voren heeft zij Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis." – *Wens der Eeuwen*, pp.460, 461,462.

"En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief" 2 Kor 9:7. De gaven moeten gegeven worden in overeenstemming met de grote goedheid van God voor ons.

En wat de bestemming van onze tijd betreft, er moet ervoor gekozen worden tijd opzij te zetten, naast de tienden en deze te geven als een offer aan God. Op de Sabbat hebben we gedachten over Zijn goedheid. Wij hebben Zijn werk gezien in de schepping en als een blijk van Zijn kracht in de verlossing. Onze harten zijn vervuld met dankbaarheid voor Zijn grote liefde. En nu, voor het werk van de week begint, geven we Hem Zijn eigendom terug, en met dit offer betuigen wij onze dankbaarheid. Zo zal onze praktijk een wekelijkse preek zijn, verklarende dat God de eigenaar van al ons bezit is, en dat Hij ons tot beheerders gemaakt heeft om het te gebruiken tot Zijn eer. Iedere dankbaarheid van onze verplichting tot God zal het verstand versterken. Dankbaarheid verdiept als wij er uitdrukking aan geven, en het brengt vreugde in ons leven aan ziel en lichaam. – *Counsels on Stewardship*, p. 80.

"De Here is rijk aan barmhartigheid en ontferming." Jac. 5:11. Hij wacht met onvermoeibare liefde op de belijdenissen van de afgedwaalden, om hun berouw aan te nemen. Hij wacht op een teken van dankbaarheid van onze zijde, zoals een moeder uitziend naar een glimlach van herkenning van haar geliefd kind. Hij wil dat wij begrijpen hoe ernstig en teder Zijn hart naar ons verlangt.... Nooit is iemand teleurgesteld die tot Hem kwam. – *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen*, p. 76.

Woensdag 28 februari: De motieven van het hart

Het dient voor het welzijn van iedereen om zijn eigen hart te doorzoeken...Laat iedereen bedenken dat er geen enkele drijfveer aanwezig is in het hart van wie dan ook, of de Here ziet het duidelijk. De drijfveren van iedereen worden zorgvuldig afgewogen alsof de bestemming van de mens afhankelijk was van dit resultaat. We hebben behoefte aan een verbinding met goddelijke kracht, opdat we meer licht hebben en beter begrijpen welke samenhang er tussen oorzaak en gevolg bestaat. Ons begrip moet ontwikkeld worden doordat we deelhebben aan de goddelijke natuur, nadat we ontkomen zijn aan het verderf dat in de wereld heerst door begeerte. Laat een ieder zorgvuldig de ernstige waarheid overdenken; God in de hemel is getrouw, en geen enkel plan, hoe ingewikkeld ook, geen enkele drijfveer, hoe goed ook verborgen, die Hij niet duidelijk begrijpt. Hij leest de verborgen bedoelingen van ieder hart. – *Ellen G. White Commentaar, in de ZDA Bijbelcommentaar, vol.3, pp.205,206.*

"Velt geen oordeel vóór de tijd dat de Heer komt, Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen, en de beraadslagingen der harten openbaar zal maken." 1 Kor. 4:5. Wij kunnen het hart niet lezen. Daar wij zelf gebreken hebben,

hebben wij niet de bevoegdheid over anderen te oordelen. Sterfelijke mensen kunnen slechts oordelen naar de uiterlijke schijn. Slechts aan Hem, die de geheime bron van onze daden kent, en die teder en ontfermend handelt, is het gegeven over het lot van iedere ziel te beslissen. – *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, p. 109*

Als u een verkeerde geest hebt gekoesterd, verban hem uit uw ziel. Het is uw plicht om uit uw hart te bannen alles wat de vervuiling is van de natuur. Iedere wortel van bitterheid moet eruit geplukt worden, opdat niet anderen besmet worden door de noodlottige invloed. Sta niet toe dat een vergiftige plant in de ziel van uw hart is, ruk het uit in dit uur, en plant in haar plaats de plant van liefde. Laat Jezus een plaats hebben in de ziel. Christus is ons voorbeeld. Hij doet alleen goed. Hij leeft om anderen te zegenen. Liefde verheerlijkt en veredeld al Zijn acties, en wij hebben de opdracht Hem te volgen in Zijn voetstappen. – *That I May Know Him, p. 187.*

Zij die geven moeten dit als een voorrecht beschouwen. Sommigen geven van hun overvloed, nochtans voelen ze geen gebrek. Zij vernederen zich niet speciaal voor de zaak van Christus. Ze hebben al wat hun hart begeert. Ze geven gul en hartelijk. God waardeert het, en Hij kent hun acties en motieven ze worden door Hem gezien. Ze zullen hun waardering niet verliezen. U die niet zo vrijgevig kunt zijn moet u zelf geen excuus geven omdat u niet zo veel kunt doen als sommige anderen. Doe wat u kunt. Verneder uzelf en geef iets wat u missen kunt, een offer voor de zaak van God. Gooi uw twee penningen in de offerkist, zoals de weduwe. U geeft in werkelijkheid meer als zij die geven van hun overvloed; en u zult weten hoe zoet het is om uzelf te vernederen, te geven voor de nood, te offeren voor de waarheid, en een schat op te leggen in de hemel. – *Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 176,177.*

Donderdag 1 maart: De ervaring van het geven

Onbaatzuchtige vrijgevigheid bracht de eerste gemeente grote vreugde. De gelovigen wisten dat hun pogingen meehielpen de evangelieboodschap te zenden aan hen die in duisternis waren. Hun milddadigheid getuigde ervan dat zij de genade van God niet tevergeefs hadden ontvangen. Wat anders kan zo'n vrijgevigheid teweegbrengen dan enkel en alleen de heiligmaking door de Geest? In de ogen van gelovigen en ongelovigen was het een wonder van genade. – *Van Jeruzalem tot Rome, p. 254*

We moeten Christus vertegenwoordigers op deze aarde zijn, zuiver, vriendelijk, barmhartig, zelfverloochening tonend in woord en daad. Gierigheid en hebzucht zijn verdorvenheden die God verfoeit. Zij zijn de vrucht van zelfzucht en zonde, en ze vergiftigen ieder werk waar ze toegelaten worden om zich te vermengen. Ruwheid en grofheid van karakter zijn gebreken die de Schrift beslist veroordeelt als ontering van God,

“Laat uw conversatie” – uw plannen en gewoonten – “zonder hebzucht zijn, en wees tevreden met de dingen die u hebt: want Hij heeft gezegd, Ik zal u niet verlaten of begeven” “Daarom als u overvloedig is in alles, in geloof, en spraakvermogen, en kennis, en in alle ijver, en in uw liefde voor ons, zie dat u ook in deze genade toeneemt” – de genade van Christelijke vrijheid. “Goed te doen en te communiceren vergeet niet: want met deze offers is God zeer blij. – *Medical Ministry, p. 184.*

De zedelijke duisternis van een ondergaande wereld doet een beroep op Christelijke mannen en vrouwen, zich persoonlijk in te spannen om van hun middelen en hun invloed af te staan, opdat ze gelijk zouden worden aan het beeld van Hem, die, hoewel Hij oneindige rijkdommen bezat, om onzentwille arm is geworden. De Geest van God kan niet blijven in hen, wie Hij de boodschap van Zijn waarheid heeft gezonden, maar die steeds aangezet moeten worden, alvorens ze enige notie hebben van hun plicht, medearbeiders van Christus te zijn. De apostel stelt de plicht om te geven op hogere grondslagen dan louter menselijk medeleven, omdat de gevoelens zijn afgestompt. Hij bekrachtigt het beginsel dat we onzelfzuchtig zullen werken, een oog gericht houden op de heerlijkheid Gods.

Van Christenen wordt in de Schriften geëist dat ze aanhoudend de goedertierenheid zullen beoefenen, waardoor steeds hun belangstelling levend zal blijven voor de zaligheid van hun medemensen. De zedenwet beval de waarneming van de Sabbat, hetgeen geen last was, tenzij de wet werd overtreden, en zij de straf ontvingen, die op de overtreding was gesteld. Het tiendenstelsel was geen last voor hen, die zich niet van het plan losmaakten. Het stelsel, aan de Hebreëen voorgeschreven, is niet herroepen of gematigd door Hem, die het heeft ingesteld. In plaats dat het nu krachteloos zou geworden zijn, moest het op groter schaal meer uitgebreid worden, gezien de zaligheid enkel door Christus in de Christelijke bedeling meer ten volle aan het licht zou komen. – *Schatkamer der getuigenissen deel 1, pp. 382,383.*

Vrijdag 2 maart: Voor Verdere Studie

Counsels on Stewardship, "Cheerful Liberality in the Closing Work," pp. 40,41.

10. De rol van rentmeesterschap

Sabbatmiddag 3 maart

Gods volk moet te onderscheiden zijn als mensen die Hem volledig, van harte dienen, geen eer aan zichzelf geven, en beseffen dat door een meest plechtige verbond zij zich gebonden hebben om de Heer te dienen, en Hem alleen.

God verlangt volmaaktheid van Zijn kinderen. ... Het leven van Christus op aarde was een perfecte uitdrukking van Gods wet, en wanneer degenen die beweren kinderen van God te zijn, zullen Christus in karakter worden, zullen zij gehoorzaam zijn aan Gods geboden ...

Alles moet worden bekeken in het licht van het voorbeeld van Christus. Hij is de waarheid. Hij is het ware Licht, dat ieder mens die in de wereld komt verlicht. Luister naar Zijn woorden, imiteer Zijn voorbeeld in zelfverloochening en zelfopoffering en aanschouw de verdiensten van Christus voor de heerlijkheid in karakter waarover Hij beschikt dat het aan u zou worden geschonken. Degenen die Christus volgen leven niet om zichzelf te behagen. Menselijke normen zijn als zwak riet. De standaard van de Heer is volmaaktheid van karakter. — *God's Amazing Grace, p. 148.*

"Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. '(Johannes 15:3) Christus wordt afgebeeld als de Wijnstok, die voeding, vitaliteit, leven, geest en kracht toedeelt, zodat de ranken vrucht kunnen dragen.

En wanneer dan de aanvechting en de teleurstellingen komen, dan moet u een totaal ander karakter aan vruchten tonen dan de wereld. Het bewijs is er, dat u met

Jezus Christus verbonden bent, en dat er een kracht is die u steunt in al uw aanvechting, teleurstellingen en beproevingen. En deze kracht en deze genade verzacht elke aanvechting. [Als] de beker van het lijden u soms aan de lippen wordt gezet, dan is er een Trooster en Helper. De beker van de troost wordt u in de hand gegeven, en het kan blijken de gelukkigste tijd uit uw leven te zijn.

Elke eigenschap die u heeft, elke kracht die u heeft, uw denkvermogen, elk talent dat u heeft, elke kwaliteit die u heeft: zij moeten in ons geloofsleven worden ingebracht. En de vriendelijkheid, de barmhartigheid, het mededogen en de liefde van God, zijn de vruchten die de rank draagt, die op de levende Wijnstok is geënt. — *Christus Weerspiegelen*, p. 341

Als er ooit een volk licht nodig had, zijn het degenen die in de aller laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde leven. We willen weten wat er in de Schrift staat. Wij willen tot de levende woorden Gods komen. Wij willen dat levend geloof dat de arm van oneindige macht vastgrijpt, en wij willen met geheel ons wezen rekenen op Jezus Christus, onze gerechtigheid. En we kunnen dat doen. Ja, we doen het omdat het winstgevend is voor de belangen van onze eigen ziel.

U kunt met de Levende Wijnstok worden verenigd. Elk lid van uw hele wezen kan aan die Wijnstok verenigd worden en het sap en de voeding die afkomstig zijn uit de Wijnstok zal de tak dat aan de wijnstok is voeden, totdat u één met Christus bent omdat Hij een is met de Vader. Zo zullen Zijn zegeningen overgedragen worden aan u. — *Faith and Works*, p. 66

Zondag 4 maart: Christus staat centraal

Het is niet genoeg voor ons om de woorden van de Schrift te kennen en te eerbiedigen. We moeten het kunnen begrijpen, ze ernstig bestuderen, het vlees eten en het bloed van de Zoon van God drinken. Christenen zullen de mate waarin zij dit doen door de gezondheid van hun geestelijke karakter onthullen. We moeten de praktische toepassing van het Woord kennen voor ons eigen individuele karakterontwikkeling. Wij moeten heilige tempels zijn, waarin God kan leven en wandelen en werken. . .

In ons dagelijks leven, voor onze broeders en voor de wereld, dienen we levende vertolkers van de Schrift te zijn, Christus te eerbiedigen door Zijn zachtmoedigheid en Zijn nederigheid van hart te openbaren. De leringen van Christus moeten voor ons zijn als de bladeren van de boom des levens. Als we het brood des levens eten en verteren, zullen we een symmetrisch karakter onthullen. Door onze eenheid, door anderen beter te achten dan onszelf, moeten wij aan de wereld een levend getuigenis van de kracht van de waarheid voortbrengen. — *Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1135*

Toen de apostel Paulus, door de openbaring van Christus, bekeerd werd van vervolger naar een christen, verklaarde hij dat hij als één was, die te laat geboren was. Daarom was Christus alles in hem en voor hem. "Want het leven is mij Christus..." verklaarde hij. (Filippenzen 1:21) Dit is de meest perfecte interpretatie in een paar woorden, in heel de Schriften, van wat het betekent om een christen te zijn. Dit is de hele waarheid van het evangelie. Paulus begreep wat veel mensen niet lijken te kunnen begrijpen. Hoe intens ernstig was hij! Zijn woorden laten zien dat Christus in zijn gedachten centraal stond, dat zijn hele leven verbonden was met zijn Heer.

Christus was de auteur, de steun en de bron van zijn leven. — *The Review and Herald*, 19 oktober 1897

Een formaliteit van godsvrucht zal niemand redden. Allen moeten een diepe en levende ervaring hebben. Dit alleen zal hen redden in de tijd van benauwdheid die voor ons ligt. Dan wordt hun werk beproefd, van wat voor soort het is. Als het goud, zilver en edelstenen is, zullen ze verborgen worden als in de geheime plaatsen van het paleis van de Heer. Maar als hun werk hout, hooi, stoppels is, kan niets hen beschermen tegen de woede van Jehova's toorn. . . .

Degenen die bereid zijn elk offer te brengen voor het eeuwige leven, zullen het hebben, en het zal het lijden waard zijn, het waard zijn om de eigen-ik te kruisigen en elke afgod op te offeren. Het overtreffende en eeuwige gewicht van de heerlijkheid is hoger dan elke aardse schat en elke aardse aantrekkingskracht tot niets maakt. — *That I May Know Him*, p. 303

Maandag 5 maart: Leer van het heiligdom

Door het geloof moeten we de beloftes van God ons eigen maken en onszelf voorzien van de overvloedige zegeningen die ons door Christus Jezus zijn verzekerd. Hoop werd ons voorgesteld, zelfs de hoop op het eeuwige leven. Niets minder dan deze zegen voor ons zal onze Verlosser tevredenstellen; maar het ligt aan ons om aan deze hoop vast te houden door het geloof in Hem die het heeft beloofd. We mogen lijden verwachten, want het zijn degenen die met Hem deelnemen in Zijn lijden, die deelnemers met Hem zullen zijn in Zijn heerlijkheid. Hij heeft vergiffenis en onsterfelijkheid gekocht voor de zondige, verloren zielen van mensen; maar het is ons deel om deze gaven door geloof te ontvangen. Door in Hem te geloven hebben we deze hoop als een anker van de ziel, zeker en standvastig. We moeten begrijpen dat we Gods gunst met vertrouwen, niet alleen in deze wereld, maar ook in de hemelse wereld, kunnen verwachten, omdat Hij zo'n hoge prijs voor onze redding heeft betaald. Geloof in de verzoening en voorbede van Christus zullen ons standvastig en onwankelbaar houden in de verleidingen die op ons drukken. . . Laat ons de glorieuze hoop die voor ons is overdenken en door het geloof eraan vasthouden. — *Lift Him Up*, p.331

"De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der Majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens." (Hebreeën 8:1-2)

Deze verzen tonen aan dat er een heiligdom van het nieuwe verbond is. Het heiligdom van het eerste verbond was door de mens opgericht. Het was door Mozes gebouwd. Dat van het nieuwe verbond heeft God opgericht „en niet een mens”. In het eerste heiligdom vervulden menselijke priesters de dienst; in het hemelse heiligdom verricht Christus, onze Hogepriester, de dienst ter rechterzijde van God. Het ene heiligdom was op aarde, het andere is in de hemel.....

De ongeëvenaarde schoonheid van de tabernakel in de woestijn moest de mens een idee geven van de heerlijkheid van het hemelse heiligdom, waar Christus, die ons is voorgegaan, de dienst voor ons verricht voor Gods genadetroon. — *De Grote Strijd*, pp. 265, 266

Als verslagenheid komt of u aan moeilijkheden het hoofd moet bieden, zie dan niet naar mensen om hulp. Geef alles over aan God. Het gebruik om onze moeilijkheden aan anderen te vertellen maakt ons alleen maar zwak en helpt hen niet. Onze geestelijke zwakheden worden op hen gelegd, terwijl zij deze niet kunnen verlichten. Wij zoeken de kracht van dwalende, sterfelijke mensen, terwijl de kracht van de onfeilbare, oneindige God ons ter beschikking staat.

U hoeft niet naar het einde van de wereld te gaan voor wijsheid, want God is nabij. Niet de bekwaamheden die u nu of later bezit, zullen u doen slagen, maar wat de Heer voor u kan doen. Wij moeten veel minder vertrouwen stellen in wat mensen kunnen doen en veel meer vertrouwen op wat God voor elke gelovige kan doen. Hij wil graag dat u in geloof naar Hem uitziert. Hij wil graag dat u grote dingen van Hem verwacht. Hij wil u graag inzicht geven in zowel tijdelijke als eeuwige dingen. Hij kan het verstand scherpen. Hij kan tact en bekwaamheid geven. Gebruik uw talenten, vraag God om wijsheid en deze zal u gegeven worden. —*Lessen uit het leven van alledag*, p. 70.

Dinsdag 6 maart: Christus-gecentreerde leerstellingen

Gods kinderen zullen weten wie hun helper is. Zij zullen weten in wie zij onvoorwaardelijk kunnen vertrouwen, en met de hulp van Christus kunnen zij, zonder aanmatiging, een heilig vertrouwen hebben. Ja, Zijn dienaren kunnen veilig in Hem alleen vertrouwen, zonder angst, Jezus aanschouwen, door gaan in gehoorzaamheid aan Zijn eisen, alles verlaten wat verbonden is met de wereld, of de wereld er nu tegen of ervoor is. Hun succes komt van God, en zij zullen niet falen omdat zij niet de rijkdom en invloed van boze mensen hebben. . . .

Onze enige veiligheid is de Heer Jezus Christus verbonden te zijn. We kunnen ons veroorloven om de vriendschap van wereldse mensen te verliezen. . . . Gods mensen dienen Hem te dienen, want Christus heeft hen uit de wereld geroepen en hen geheiligd en verrijnd, zodat zij Zijn dienst kunnen doen. —*This Day With God*, p. 354

Degenen die de waarheid accepteren, zullen voor de liefde ervan, voor de wereld sterven, en zullen deemoedig en nederig worden in hun hart, zoals hun goddelijke Heer. Zodra het hart op de juiste plaats is, zal de kleding, het gesprek, het leven, in harmonie zijn met het Woord van God. We moeten allemaal nederig zijn onder de machtige hand van God. Dat Hij ons mag helpen onze voeten stevig op het platform van de eeuwige waarheid te planten.

De transformerende invloed van de waarheid heiligt de ziel. . . . De liefde van Christus, uitgedrukt in Zijn grote offer om de mens te redden, heeft alle barrières afgebroken. De liefde van God vloeit in de ziel, en dankbaarheid welt op in het hart dat zo koud was als steen. Christus gekruisigd, Christus onze gerechtigheid, wint het hart en brengt het tot berouw. Dit thema is zo simpel dat kinderen het kunnen begrijpen, de wijzen en de geleerden bekoren het, terwijl ze het aanschouwen in de diepte van wijsheid, liefde en kracht die ze nooit kunnen begrijpen. —*My Life Today*, p. 265.

Alleen door geloof in Christus is het mogelijk voor de mens om de wet na te leven. De mens kan zichzelf niet redden, maar de Zoon van God vecht zijn gevechten voor hem en zet hem op het winstpunt door hem Zijn goddelijke eigenschappen te geven.

En als de mens de gerechtigheid van Christus aanneemt, is hij een deelnemer van de goddelijke natuur. Hij kan de geboden van God houden en leven. Zegt Peter: . .

"Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst." (2 Petrus 1:4)

De waarheid zoals het in Jezus is, is gehoorzaamheid aan elk gebod van Jehova. Het is het werk van het hart. Bijbelse heiligmaking is niet de soort twijfelachtige heiliging die de Schrift niet zal doorzoeken, maar zal vertrouwen op goed gevoel en impulsen in plaats van op zoek te gaan naar waarheid als naar een verborgen schat. Bijbelse heiliging zal zijn bezitters ertoe leiden om de vereisten van God te kennen en te gehoorzamen. Er is een zuivere en heilige hemel bewaard voor degenen die Gods geboden houden. – *Lift Him Up*, p. 152

Woensdag 7 maart: De boodschap van de drie engelen

"En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft." (Openbaring 14:6-7)

Dit bericht, als er acht van genomen wordt, brengt de aandacht van elke natie en volk en taal en mensen tot een nauwkeurig onderzoek van het Woord. . . —*Selected Messages*, book 2, p. 105

Velen zijn in duisternis. Ze hebben hun houding verloren. Zij weten niet welke koers ze moeten volgen. Laat degenen die verbijsterd zijn naar anderen zoeken die in de verwarring zijn, en tot hen woorden van hoop en bemoediging spreken. Wanneer zij dit werk beginnen, zal het licht van de hemel hun het pad onthullen dat zij zouden volgen. Door hun woorden van troost voor de verdrukte zullen zij zichzelf troosten. Door anderen te helpen, zullen ze zelf uit hun moeilijkheden geholpen worden. Vreugde neemt plaats van verdriet en somberheid.

Het hart, vervuld met de Geest van God, gloeit met warmte naar elke medemens. Zo eenieder is niet meer in duisternis; want zijn 'duisternis' is 'als "de middag ." — *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1151.*

Van stad tot stad, van land tot land, moet de waarschuwing boodschap worden afgekondigd, niet met uiterlijke vertoning, maar in de kracht van de Geest, door mensen van het geloof.

En het is noodzakelijk dat de beste vorm van arbeid wordt gegeven. De tijd is gekomen, het belangrijke moment, wanneer, door Gods boodschappers, de scroll uitgerold wordt naar de wereld. De waarheid bestaande uit de eerste, tweede en derde engelen boodschap moet uitgaan naar elke natie, geslacht, tong en volk; het moet de duisternis verlichten van elk continent en uit te breiden tot de eilanden der zee. —*Evangelism*, p. 19

Wij zijn Gods gebod houdende volk. In de afgelopen vijftig jaar is elke fase van ketterij over ons gebracht, om ons denken te nevelen over de leer van het Woord—met name wat betreft het werk van Christus in het hemels heiligdom, en de Hemelse

boodschap voor deze laatste dagen, zoals vermeld door de engelen van het veertiende hoofdstuk van Openbaring. Alle soorten berichten werden op de Zevende-dag Adventisten opgedrongen, om de plaats van de waarheid te nemen die, op elk punt, door middel van studie onder gebed uitgezocht werd, en bewezen is door de wonderwerkende kracht van de Heer. Maar de wegwijzers die ons gemaakt hebben tot wat we zijn, moeten worden bewaard, en zij zullen bewaard worden, zoals God door Zijn Woord en het getuigenis van Zijn Geest heeft aangegeven. Hij roept ons op om het geloof stevig vast te houden, met de greep van geloof, aan de fundamentele principes die gebaseerd zijn op onbetwistbare autoriteit. — *Selected Messages*, boek 1, p. 208

Donderdag 8 maart: Rentmeesterschap

Ware heiligmaking betekent volmaakte liefde, volmaakte gehoorzaamheid, volmaakte overeenstemming met de wil van God. We moeten door God geheiligd worden door gehoorzaamheid aan de waarheid. Ons geweten moet gereinigd worden van dode werken om de levende God te dienen. We zijn nog niet volmaakt. Maar het is ons voorrecht om los te raken van de strikken van zelfzucht en zonde en voorwaarts te gaan naar de volmaaktheid. Grote mogelijkheden, hoge en heilige prestaties worden binnen het bereik van een ieder geplaatst. — *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 55*

De Heer heeft geen genoeg om ons geestelijk zwak te zien. "God, die het licht heeft geboden om uit de duisternis te schijnen, heeft in ons hart geschene, om het licht van de kennis van de heerlijkheid van God in het gezicht van Jezus Christus te geven. Maar we hebben deze schat in aardevaten, dat de uitmuntendheid van de macht van God en niet van ons kan zijn. 'We hebben conflicten en beproevingen te confronteren, maar we moeten niet falen of ontmoedigd worden. . . .

God kan alleen worden vereerd als wij, die beweren in Hem te geloven, conform Zijn beeld en gelijkenis zijn. Wij moeten de schoonheid van heiligheid vertegenwoordigen aan de wereld en we zullen nooit de poorten van de stad Gods binnenkomen totdat we een karakter gelijk die van Christus hebben. Als we met vertrouwen in God streven naar heiliging, zullen we het ontvangen. Dan moeten wij, als getuigen voor Christus, bekend maken wat de genade van God in ons heeft gewerkt. — *The Upward Look*, p. 99.

Wanneer de mens iets tot stand brengt, hetzij in geestelijk of in materieel opzicht, moet hij bedenken dat hij dit doet door met zijn Maker samen te werken. Het is voor ons van groot belang te beseffen hoe afhankelijk wij van God zijn. Er wordt te veel vertrouwd op mensen, te veel rekening gehouden met menselijke verzinsels. Er is te weinig vertrouwen in de macht die God graag wil geven. "Want Gods medewerkers zijn wij." 1 Korinthiërs 3:9

Onmiskenaar minderwaardig is het deel dat de menselijke agent onderhoudt; maar als hij verbonden is met de goddelijkheid van Christus, kan hij alle dingen doen door de kracht die Christus geeft. — *Lessen uit het leven van alledag*, p. 36

Over het kruis van Golgota met zijn strijd en schande, zag Jezus uit naar die grote, laatste dag, wanneer de vorst van de machten in de lucht zijn ondergang tegemoet zal gaan op de aarde, die zolang werd ontsierd door zijn opstandigheid. Jezus zag, hoe het werk van de boze voor altijd beëindigd was en hoe de vrede Gods hemel en aarde vervulde.

Vanaf dat ogenblik zouden Christus' volgelingen Satan beschouwen als een overwonnen vijand. Aan het kruis zou Jezus de overwinning voor hen behalen; Hij wenste, dat zij die overwinning zouden aanvaarden als de hunne. "Zie", zei Hij, "Ik heb u macht gegeven om op slangen en scorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand ; en niets zal u enig kwaad doen." (Lukas 10:19)

De alvermogende kracht van de Heilige Geest is de verdediging van iedere berouwvolle ziel. Niet één die onder boetedoening en in geloof aanspraak heeft gemaakt op Zijn bescherming, zal Christus in de macht van de vijand laten komen. De Heiland staat aan de zijde van de Zijnen die verleid en beproefd worden. Met Hem is geen falen mogelijk, geen verlies, geen onmogelijkheid of nederlaag ; wij vermogen alle dingen door Hem Die ons kracht geeft. Wanneer verleidingen en beproevingen komen, wacht dan niet om alle moeilijkheden te vereffenen, maar zie op Jezus, uw Helper. —*De Wens der Eeuwen*, p. 326.

Vrijdag 9 maart: Voor verdere studie

My Life Today, "Truth Sanctifies," p. 261

11. Schuld - een dagelijks besluit

Sabbatmiddag, 10 maart

Handel eerlijk en rechtvaardig in deze huidige slechte wereld. Sommigen zullen eerlijk zijn als ze zien dat eerlijkheid hun wereldse belangen niet in gevaar brengt, maar allen die handelen vanuit dit principe zullen hun naam uit het boek des levens laten wissen.

Strikte eerlijkheid moet worden gecultiveerd. We kunnen eenmaal door de wereld gaan; we kunnen niet terugkomen om eventuele fouten recht te zetten; daarom moet elk gemaakte daad met goddelijke angst en zorgvuldige overweging zijn. Eerlijkheid en beleid zullen niet harmoniseren; elk beleid zal gematigd zijn en waarheid en eerlijkheid houden de lijnen van controle in stand, of het beleid zal de lijnen volgen en eerlijkheid houdt op te sturen. Beide kunnen niet samen optreden; ze kunnen het nooit eens zijn. Wanneer God Zijn juwelen maakt, zullen de ware, de oprechte, de eerlijke, de uitverkorenen zijn, Zijn schatten. Engelen zijn kronen daarvoor aan het bereiden, en licht van de troon van God zal worden weerspiegeld in zijn pracht van deze door sterren gemeesterde diademen. —*The SDA Bible Commentary*, vol.6, p. 1081

Sommigen zijn niet opgekomen en verenigd in het plan van systematische welwillendheid, zich verontschuldigend omdat ze niet vrij waren van schulden. Ze pleiten dat ze eerst "niemand iets schuldig zijn". Maar het feit dat ze schulden hebben, is geen excuus. Ik zag dat zij aan Caesar dingen die van Caesar zijn, en aan God de dingen die van God zijn moeten geven. Sommigen voelen zich gewetensvol om 'niemands iets schuldig te moeten zijn' en denken dat God niets van hen kan eisen totdat hun schulden allemaal zijn betaald. Hier bedriegen ze zichzelf. Ze falen om de

dingen die van Hem zijn aan God te geven. Iedereen moet een geschikt offer aan de Heer brengen. Degenen die schulden hebben moeten het bedrag van hun schulden nemen van wat ze bezitten, en een deel van de rest geven. —*Councils on Stewardship*, p. 258

Jehova, de Eeuwige, in Zichzelf Bestaande, de Ongeschapene, de Bron en Onderhouder van alles, heeft alleen recht op volkomen eerbied en aanbidding. De mens mag geen enkel ander voorwerp de eerste plaats geven in zijn genegenheid of in zijn dienen. Alles wat door ons gekoesterd wordt en de neiging heeft onze liefde tot God te verminderen of wat verhindert dat we Hem de dienst bewijzen waarop Hij recht heeft, van dat alles maken we een god. —*Patriarchen en profeten*, hfdst 27

Onmatigheid in eten en drinken, en het verlangen naar rijkdom [leidt vaak tot] onmatigheid in arbeid. Als de eetlust onder controle is en alleen voedsel dat gezond is, wordt ingenomen, zal er een zo grote kostenbesparing zijn, dat mannen en vrouwen niet gedwongen worden om te werken buiten hun kracht, en zo de gezondheidswetten overtreden. Het verlangen van mannen en vrouwen om bezit te verzamelen is niet zondig als ze God niet willen vergeten in hun pogingen om hun doel te bereiken. . . .Indien zij in hun haast om rijk te zijn hun energie overbelasten en de wetten van hun wezen overtreden, plaatsen zij zichzelf in een toestand waarin zij God geen volmaakte dienst kunnen bewijzen en een beloop van de zonde nastreven. —*Selected Messages*, boek 2, p. 429.

Zondag 11 maart: Lenen en uitgeven

Er is geen positie in het leven, geen fase van menselijke ervaring, waarvoor de Bijbel geen waardevolle instructie bevat. Regeerder en onderdaan, meester en dienaar, koper en verkoper, ontlener en geldschieter, ouder en kind, leraar en student, - allen kunnen hier lessen van onschatbare waarde vinden. —*Fundamentals of Christian Education*, p. 542

Het verlangen om uw eigen last te dragen en niet om het brood van afhankelijkheid te eten, is goed. Het is een nobele, genereuze ambitie die de wens dicteert om zelfvoorzienend te zijn. IJverige gewoonten en soberheid zijn noodzakelijk.

Velen, heel veel, hebben zichzelf niet zo geleerd dat ze hun uitgaven binnen de grenzen van hun inkomen kunnen houden. Ze leren zich niet aan de omstandigheden aan te passen en lenen en lenen steeds weer opnieuw en worden overweldigd door schulden en bijgevolg worden ze ontmoedigd. . . .

Iedereen zou moeten leren hoe je rekeningen kunt bijhouden. Sommigen verwaarlozen dit werk als niet-essentieel, maar dit is verkeerd. Alle uitgaven moeten nauwkeurig worden vermeld.

De Heer heeft het genoeg gehad om voor mij het kwaad te presenteren dat voortkomt uit verkwistingen, dat ik ouders zou kunnen waarschuwen om hun kinderen strikte zuinigheid te leren. Leer ze dat het geld dat ze uitgeven voor wat ze niet nodig hebben, ontaard is van het juiste gebruik ervan.

Als u extravagante gewoonten hebt, haal ze dan meteen uit uw leven. Tenzij u dit doet, zal u voor eeuwig failliet zijn. Gewoonten van zuinigheid, ijver en nuchterheid zijn beter voor uw kinderen dan een rijke bruidsschat.

Wij zijn pelgrims en vreemdelingen op aarde. Laten we onze middelen niet besteden aan het bevredigen van verlangens waarvan God wil dat we ze onderdrukken. Laten we een goede indruk van ons geloof geven door onze wensen te beperken. — *The Adventist Home*, pp. 374,375

De Heer heeft aan de mensheid leven en gezondheid en verstandelijke vermogens toevertrouwd. Hij heeft hun fysieke en mentale kracht gegeven om te worden uitgeoefend; en zouden deze geschenken niet getrouw en ijverig in de glorie van Zijn naam moeten worden gebruikt? . . .

Iedereen moet economie uitoefenen. Geen enkele werknemer zou zijn zaken op een manier moeten beheren om schulden te maken. De praktijk om geld uit de schatkist te halen voordat het verdiend is, is een valstrik. Op deze manier zijn de middelen beperkt, zodat arbeiders niet kunnen worden ondersteund in zendingswerk. Wanneer iemand zich vrijwillig in schulden begeeft, raakt hij verwickeld in een van Satans netten die hij voor zielen plaatst. . . .

De praktijk om geld te lenen om een dringende noodzaak te verlichten en om geen berekening te maken voor het kwijtschelden van de schuldenlast, hoe gewoon ook, is demoraliserend. De Heer wil dat iedereen die de waarheid gelooft, bekeerd wordt van deze zelfbedrieglijke praktijken. Ze zouden liever moeten kiezen om te lijden dan om een oneerlijke daad te begaan. . . . Als zij die de waarheid zien, niet van karakter veranderen overeenkomstig de heiligende invloed van de waarheid, zullen zij een reuk van dood tot de dood zijn. Ze zullen de waarheid verkeerd voorstellen, een smaad op de waarheid brengen en oneer over Christus, die de waarheid is. — *Colporteur Ministry*, pp. 93,96

Maandag 12 maart: Rentmeesterschap en onmiddellijke bevrediging

Leunend op genotzucht verlangde [Ezau] niets voor alles vrijheid om te doen wat hij wilde. Voor hem waren macht en rijkdom, feesten en genieten, geluk. Hij roemde in de ongeremde vrijheid van zijn wild, zwervend leven.

Hij vertegenwoordigt een klasse die dat wel heeft gedaan. . . zo lang toegeven aan hun begeerten, hartstochten en neigingen, dat hun macht om de waarde van eeuwige dingen te onderscheiden en te waarderen, verzwakt.

Hij had zichzelf zo lang bevredigd dat hij niet de noodzaak voelde om zich af te keren van het verleidelijke, begeerde gerecht. Hij dacht eraan en deed geen enkele moeite om zijn eetlust te bedwingen, tot de kracht van de eetlust. . . hem beheerste, en hij zich voorstelde dat hij groot ongemak en zelfs de dood zou lijden, als hij dat bepaalde gerecht niet kon hebben. Hoe meer hij erover nadacht, hoe meer zijn verlangen werd versterkt, totdat zijn geboorterecht, dat heilig was, zijn waarde en heiligheid verloor—*Conflict and Courage*, p. 61

Degenen die de wetten van God overtreden in hun lichaam zullen niet minder traag zijn om de wet van God, gesproken vanuit de Sinaï, te overtreden. Zij die niet willen, nadat het licht tot hen is gekomen, eten en drinken uit principe vanuit zelf beheerste eetlust, zullen niet kunnen beheersen om principieel te zijn in andere dingen. Aangespoord te worden ten aanzien van het onderwerp van hervorming in eten en drinken zal karakter ontwikkelen en zal zondermeer licht brengen aan hen die een "god van hun buik" maken." — *Counsels on Health*, p. 39

Er zijn veel dingen die het eindige verstand dat niet door Gods wijsheid is verlicht onmogelijk kan begrijpen. Ze vinden dan ook vaak genoeg aanleiding om kritiek te leveren. Er zijn veel mensen die schijnen te menen dat het een positieve daad is wanneer men zich schaart aan de zijde van ongelof, twijfel en ontrouw. Maar men zal kunnen vaststellen dat zulke mensen, ondanks de schijn van oprechtheid, het slachtoffer zijn van zelfingenomenheid en hoogmoed. Velen vinden het prettig iets in de Bijbel te ontdekken dat anderen zal verbazen. Sommigen beginnen kritiek te leveren en noemen zich zelfs tegenstanders van de Bijbel omdat ze denken dat ze altijd tegendraads moeten zijn. Ze beseffen niet dat zij zich op die manier laten vangen in de netten van de „vogelvanger”. ... Ze stellen zich op aan de kant van de ongelovigen en sluiten zelf de toegang tot het paradijs. —*De Grote Strijd, hfdst 32*

Wie de Here liefheeft met geheel zijn hart zal ernaar verlangen Hem op de best mogelijke manier te dienen met zijn leven en zal er altijd naar streven alle vermogens waarover hij beschikt in harmonie te brengen met de wetten die hem geschikter zullen maken om Gods wil te volbrengen. Hij zal het offer dat hij zijn hemelse Vader brengt niet verontreinigen door toe te geven aan lusten en hartstochten. Petrus zegt: "Onthoudt u van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel" (1 Petrus 2:11). Elke toegeving aan de zonde stompt de vermogens af en doodt de geestelijke en zedelijke krachten. De Geest Gods kan dan maar weinig invloed op het hart uitoefenen. Paulus schreef aan de Korintiërs: „Laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods" (2 Korintiërs 7:1). —*De Grote Strijd, hfdst 27*

Dinsdag 13 maart: Leven binnen uw inkomsten

Er zijn mannen die niet verstandig handelen. Ze willen graag een grote indruk maken. Ze denken dat uiterlijk vertoon hen invloed zal geven. In hun werk gaan ze niet eerst zitten en de kosten berekenen om te zien of ze in staat zijn om af te maken wat ze zijn begonnen. Zo tonen ze hun zwakte. Ze laten zien dat ze veel te leren hebben over de noodzaak om zorgvuldig en behoedzaam te zijn. In hun zelfvertrouwen maken ze veel fouten. Sommigen hebben zo schade opgelopen waarvan ze nooit zullen herstellen. —*Counsels on Stewardship, p. 273*

Christenen die in de huidige waarheid geloven, moeten wijsheid en vooruitziende blik tonen. Ze mogen de middelen die ze verdienen niet verwaarlozen, en een gunstige gelegenheid verwachten om hun bedrijf aan te passen tijdens een langdurige ziekte. Ze zouden hun bedrijf in een zodanige vorm moeten hebben dat als ze, op elk gewenst moment geroepen worden om het te verlaten en ze geen stem zouden hebben in de besluitvorming, het zou kunnen worden opgelost zoals ze zouden hebben gehad als ze in leven waren. —*Testimonies for the Church, vol. 3, p. 117.*

De volgelingen van Christus moeten rijkdom niet verachten; ze moeten rijkdom zien als het toevertrouwde talent van de Heer. Door een verstandig gebruik van Zijn gaven, kunnen ze eeuwig voordeel hebben, maar ze moeten het feit in gedachten houden dat God ons geen rijkdommen heeft gegeven om te gebruiken zoals we het ons zullen verbeelden, om ons over te geven aan impulsen, om te geven of te onthouden zoals het ons zal behagen .

We moeten rijkdom niet op een egoïstische manier gebruiken, gewoon toewijden aan ons eigen plezier. Deze koers zou geen recht doen tegenover God of tegenover onze medemensen, en zou uiteindelijk slechts verbijstering en problemen met zich meebrengen. . . .

Zowel de armen als de rijken beslissen hun eigen eeuwige bestemming en bewijzen of ze geschikte onderdanen zijn voor de erfenis van de heiligen in het licht. Degenen die hun rijkdommen op een egoïstische manier in deze wereld gebruiken, onthullen kenmerken van karakter die laten zien wat ze zouden doen als ze grotere voordelen zouden hebben, en de onvergankelijke schatten van het koninkrijk van God zouden bezitten. De zelfzuchtige beginselen die op aarde worden uitgeoefend, zijn niet de beginselen die in de hemel zullen heersen. Alle mensen zijn in de hemel gelijk. — *Counsels on Stewardship*, p. 133

Uw middelen zijn niet meer waard dan zand, behalve als ze gebruikt worden om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften en om anderen te zegenen en de zaak van God te bevorderen. . . .

Hij nodigt u uit om u van de genegenheden van de wereld terug te trekken en u op hemelse dingen te richten. Om de wil van God te kennen, moet u het bestuderen, in plaats van uw neigingen en de natuurlijke neiging van uw eigen geest te volgen. "Wat wilt u dat ik doe?" Zou de serieuze, bezorgde vraag van uw hart moeten zijn. — *Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 53

Woensdag 14 maart: Nee zeggen tegen schulden

Mensen die het misschien goed hadden gedaan als ze zich aan God hadden toegewijd, als ze bereid waren geweest om op een nederige manier te werken, hun zaken langzaam uitbreiden en weigerden schulden te maken, hebben een fout gemaakt omdat ze niet op juiste wijze hebben gewerkt. En na in moeilijkheden te geraken, zijn ze uitverkocht, als iemand die onbekwaam was in het beheren. Ze wilden verlichting van de financiële druk, en stopten niet om na te denken over de resultaten daarna.

Degenen die mensen uit moeilijkheden helpen, komen in de verleiding om hen te binden met zulke sterke koorden in de vorm van toezeggingen dat ze sindsdien voelen dat ze slaven zijn. Ze ontgroeien zelden de reputatie van slecht beheer en falen.

Aan hen die op deze manier schulden maken, krijg ik de opdracht om te zeggen: geef niet op als u op de goede weg bent. Werk met al uw kracht om uw situatie te verbeteren. — *Counsels on Stewardship*, pp. 273, 274.

Ik zag dat God niet tevreden was met Zijn volk om borg te staan voor ongelovigen. Ik werd verwezen naar deze teksten: Spreuken 22:26: "Behoor niet tot hen die handslag geven en zich borg stellen voor schulden." Ze beloven plechtig over dat wat van een ander is - hun hemelse Vader - en Satan staat klaar om zijn kinderen te helpen het uit hun handen te rukken.

Sabbatvierders zouden niet in partnerschap moeten zijn met ongelovigen. Gods mensen vertrouwen te veel op de woorden van vreemden en vragen hen raad en advies wanneer ze dat niet moeten doen. De vijand maakt hen tot zijn agenten, en werkt door hen heen om Gods volk te verwarren en van hen af te nemen. — *Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 200

Wat aan onkreukbaarheid in het zakenleven en aan waar succes ten grondslag ligt, is de erkenning van Gods eigendomsrecht. Hij, Die de Schepper is van alle dingen, is de oorspronkelijke eigenaar. Wij zijn Zijn rentmeesters. Alles wat wij hebben is ons door Hem toevertrouwd om naar Zijn aanwijzingen te gebruiken.

Dit is een verplichting die rust op elk menselijk wezen. Dat heeft te maken met het hele gebied der menselijke werkzaamheid. Of we dat nu wel of niet erkennen, we zijn toch rentmeesters, door God voorzien van vermogens en talenten en in de wereld geplaatst om een door Hem aangewezen werk te doen. —Karaktervorming, hfdst 15

Velen, heel veel, hebben zichzelf niet geleerd hoe ze hun uitgaven binnen de grenzen van hun inkomen kunnen houden. Ze leren zich niet aan de omstandigheden aan te passen en lenen en lenen steeds weer opnieuw, en worden overweldigd door schulden en bijgevolg worden ze ontmoedigd.

Velen herinneren zich de zaak van God niet, en besteden zorgeloos geld aan vakantie vermaak, aan kleding en dwaasheid, en wanneer er een oproep wordt gedaan voor de vooruitgang van het werk in buitenlandse en binnenlandse missies, hebben ze niets te geven of hebben zelfs hun rekening overschreden... . . .

We moeten op onze hoede zijn en onszelf niet toestaan om geld uit te geven aan wat onnodig is en alleen om te pronken. We moeten onszelf niet toestaan om te genieten van smaken die ons leiden naar patronen naar de gebruiken van de wereld, en zo de schatkamer van de Heer te beroven. —*The Review and Herald*, Dec. 19, 1893.

Donderdag 15 maart: Sparen en beleggen

De wijze spreekt de trage aan met de woorden: "Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs: hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, bereidt zij in de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs." Spreuken 6:6-8

De nesten die de mieren voor zichzelf bouwen tonen behendigheid en doorzettingsvermogen. Slechts één klein beetje graan per keer kunnen ze verwerken, maar door toewijding en doorzettingsvermogen volbrengen ze wonderen.

Salomo wijst naar de ijver van de mier als een verwijt naar degenen die hun uren verspillen in ledigheid of met praktijken die ziel en lichaam bederven. De mier bereidt zich voor op toekomstige seizoenen; maar velen die begaafd zijn met redenerende krachten schieten te kort om zich voor te bereiden op het toekomstige onsterfelijke leven.

De zon, de maan, de sterren, de vaste rotsen, de stromende stroom, de brede, rusteloze oceaan, leren lessen die allemaal goed zouden zijn om acht op te slaan. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 190

God noemt ons dienaren, wat inhoudt dat we door Hem zijn aangenomen om een bepaald werk te doen en bepaalde verantwoordelijkheden te dragen. Hij heeft ons kapitaal uitgeleend voor investeringen. Het is niet ons eigendom, en we mishagen God als we goederen van onze Heer oppotten of uitgeven zoals wij willen.

Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van hetgeen God ons aldus heeft geleend. Als dit kapitaal dat de Heer in onze handen heeft gelegd, sluimerend is, of we begraven het in het zand, zelfs als het maar één talent is, dan zullen we door de

Meester ter verantwoording geroepen worden. Hij vereist, niet de onze, maar de Zijne met woekerwinst op. — *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 668

Wij moeten "niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig" 2 Cor. 4:18. De ruil die wij doen door de verloochening van zelfzuchtige verlangens en neigingen is een ruil van het waardeloze en vergankelijke voor het kostbare en eeuwigblijvende. Daarin ligt geen offer, maar oneindig gewin.

"Iets beters" is het wachtwoord van ... alle waarachtig leven. Voor alles wat Hij wenst dat wij zullen opgeven, biedt Christus iets beters. ... Vestig hun [jongelui] aandacht op iets beters dan uiterlijk vertoon, eerzucht of genotzucht. Breng hen in aanraking met verhevener schoonheid, met hogere beginselen, met nobeler levens. Leidt hen zo, dat zij zien op Hem die "zeer lieflijk" is. Wanneer de blik op Hem gericht wordt, vindt het leven zijn middelpunt. De geestdrift, de ernstige toewijding, de hartstochtelijke vlijt van de jeugd vinden hier dan hun ware doel. Plicht wordt dan een blijdschap en offers brengen een vreugde. Christus te eren, Hem gelijk te worden, voor Hem te werken, wordt dan 's levens hoogste eer en grootste vreugde.— *Karaktervorming, hfdst 34*

Vrijdag 16 maart: Voor verdere studie

Counsels on Stewardship, "As in the Days of Noah," p. 135

12. De gewoonten van een beheerder

Sabbatmiddag 17 maart

De vijand kan de nederige student van Christus niet overwinnen, diegene die biddend wandelt voor de Heer. Christus is een schuilplaats, een toevluchtsoord, tegen de aanvallen van de vijand...

Christus is onze toren van kracht, en Satan heeft geen macht over de ziel die wandelt met God in nederigheid. De belofte is: "tenzij men mijn bescherming aangrijpt, met Mij vrede maakt, vrede met Mij maakt. (Jesaja 27:5)" In Christus is er perfecte en complete hulp voor elke verleide ziel. Gevaar is er op elk pad, maar het hele universum van de hemel staat op de wacht, zodat niemand wordt verleid tot wat boven zijn kunnen uitgaat. Sommigen hebben sterke karaktertrekken die constant onderdrukt moeten worden. Als deze karaktertrekken onder de controle staan van de Geest van God, zullen deze trekken een zegen zijn; maar als deze het niet zijn, zullen zij een vloek zijn... Als wij onszelf onzelfzuchtig inzetten voor het werk, niet afwijkende van ook maar het kleinste principe, zal de Heer zijn eeuwige hand rondom ons werpen, en Hij zal een machtig helper zijn. Als wij naar Jezus opkijken als Diegene in wie wij ons vertrouwen mogen stellen, zal Hij ons nooit teleurstellen in gevallen van nood. — *My Life Today*, p. 316.

De woorden van waarheid zullen steeds belangrijker worden en een omvang en diepte krijgen waarvan we nooit hebben gedroomd. De schoonheid en rijkdom van het Woord hebben een veranderende invloed op verstand en karakter. Het licht van Gods liefde zal als een inspiratie in het hart vallen.

De waardering voor de Bijbel neemt toe met het bestuderen van dit Boek. Wie het bestudeert zal, waarheen hij ook ziet, de oneindige wijsheid en liefde van God zien. — *Lessen uit het leven van alledag, hst. 11.*

Christenen die zichzelf verbinden met wereldse verenigingen beschadigen zichzelf en ze misleiden anderen. Diegene die God vrezen kunnen niet de goddeloze kiezen als metgezel, en onbeschadigd blijven... Ze worden onder de invloed van wereldse principes en gebruiken gebracht, en door de kracht van vereniging en gewoonte wordt de geest meer en meer gelijkvormig aan de wereldse standaarden. Hun liefde voor God wordt koud, en ze hebben geen behoeften aan een verbinding met Hem. Ze worden geestelijk blind. Ze zien geen enkel verschil tussen de overtreders van Gods wet en tussen diegene die God vrezen en zijn geboden houden. Ze noemen het kwaad goed en het goede kwaad. De helderheid van de eeuwige realiteiten vagen weg. De waarheid kan aan hun op een krachtige manier worden gebracht, maar zij hongeren niet meer naar het brood des levens, of dorsten naar het verlossende water. Ze drinken uit gebroken vaten die geen water houden. O, het is makkelijk om door vereniging met de wereld, hun geest te krijgen, gevormd te worden door hun denkwijze, zodat we niet meer de kostbaarheid van Jezus en zijn waarheid kunnen onderscheiden. Naar mate de geest van de wereld in ons hart is, in die mate zal het ons leven richting geven. — *Selected Messages, book 2, p. 128.*

Zondag 18 maart: Zoek eerst God

Geloof zal groeien door oefening. Gods regel is, dag na dag. Dag na dag doet u het werk elke dag alsof u bewust bent dat u werkt in het zicht van de engelen, cherubims en seraphims, en God en Christus. U bent "in de wereld... een schouwspel geworden voor engelen en mensen." (1 Kor 4:9). "...Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs" (Heb 12:2). Als wij zo leven, zal de Heilige Geest ons helpen met ons geheugen, elke gave heiligen, en zal ons herinneren aan onze dagelijkse en van uur tot uur afhankelijkheid van de zorg van onze hemelse Vader ... een niet falende liefde. "Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden." (Mat 6:33). Dit is een kostbare belofte van Diegene die elk woord meent wat Hij zegt. — *That I May Know Him, p. 231.*

God zal alles voor ons zijn als wij Hem die gelegenheid geven. Onze lome, halfslachtige gebeden zullen ons geen opbrengsten geven van de hemel. O, we moeten onze gebeden aanbieden! Vraag in geloof, wacht in geloof, ontvang in geloof, verheug in geloof, want iedereen die zoekt zal vinden. Wees oprecht op dit punt. Zoek God met geheel uw hart. Mensen steken hun ziel en moeite in alles wat zij ondernemen als het om aardse dingen gaat, totdat hun pogingen bekroond worden met succes. Met intense moeite moet u leren om de rijke zegeningen die God heeft beloofd te vinden, en door te volharden, een vastberaden poging zal u Zijn licht en Zijn waarheid en Zijn rijke genade hebben...

Vertel Jezus oprecht uw noden. U bent niet verplicht om lange gesprekken te voeren met God of te preken tegen God, maar met een hart van berouw van uw zonde, zeg dan: "Red mij, Heer, of ik verga." Er is hoop voor zulke zielen. Zij zullen zoeken, ze zullen vragen, zij zullen kloppen en zij zullen vinden. Wanneer Jezus de last van de zonde heeft weggenomen dat de ziel verplet, zal u de gezegende vrede van Christus ervaren. — *Our High Calling, p. 131.*

Jezus was ons voorbeeld in alles, en hij was een vlijtige en constante arbeider. Hij begon Zijn van bruikbaarheid in Zijn kindertijd. Toen Hij twaalf was "deed Hij Zijn Vaders werk". Tussen zijn twaalfde en dertigste jaar, voordat Hij met Zijn openbare dienstwerk begon, leidde hij een leven van actieve nijverheid. In Zijn dienstbaarheid was Jezus nooit niks aan het doen. Hij zei "Ik moet de werken doen waarvoor Hij me heeft gestuurd..." Liefdevolle woorden kwamen van Zijn lippen om te vertroosten, bemoedigen en zegenen, en de grote principes van het koninkrijk van de hemel werd de menigte voorgehouden, op zo'n manier dat het voor iedereen duidelijk was.

De aanspraken van Christus op onze diensten zijn elke dag nieuw. Hoe compleet ook onze toewijding was tijdens onze bekering, het zal ons niks brengen tenzij het elke dag wordt vernieuwd, maar de toewijding die het heden omarmd, is fris, echt en aanvaardbaar voor God. — *That I May Know Him*, p. 155.

Maandag 19 maart: Gewoonte - kijk uit naar de wederkomst van Jezus

De heerlijkheid die de gelovige overwinnaar te wachten staat, is niet te beschrijven. De Heer zal zijn gelovige mensen groots eren en verhogen. Ze zullen groeien als cederbomen, en hun begrip zal aanzienlijk vermeerderen. En met elke vooruitgang in kennis zal hun verwachting verder afwijken van de realiteit. "...Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben." (1 Kor 2:9). Ons werk voor nu is, om ons voor te bereiden op het huis dat God aan het bereiden is voor diegene die van Hem houden en Zijn geboden bewaren... De Heer zal elke geest en hart vergroten voor het ontvangen van de Heilige geest. — *The Upward Look*, p. 151.

God heeft zo bepaald dat Zijn volk hun ogen fixeren op de hemel, dat ze kijken naar de heerlijke verschijning van onze Heer en Verlosser Jezus Christus. Terwijl de aandacht van wereldlingen uitgaat naar verschillende ondernemingen, moet die van ons uitgaan naar het hemelse, ons geloof verder en verder reiken in de heerlijke mysteries van de hemelse schatten, om te putten uit de kostbare, goddelijke stralen van het licht van het hemelse heiligdom die schijnen in onze harten, zoals ze schijnen op het gezicht van Jezus... Door te kijken wordt [de gelovige] sterk, zij zullen zelfzuchtigheid en gemakzucht en luiheid overwinnen.

Het verlangen van onze Heer is dat we waken, zodat wanneer Hij komt en klopt, we direct open kunnen doen. Een zegen wordt uitgesproken over die dienaren die Hij aldus vindt.— *Testimonies for the Church*, vol. 2, pp. 194, 195.

Christus is bekend met alles wat door mensen verkeerd begrepen en vals voorgesteld wordt. Zijn kinderen kunnen het zich veroorloven, met kalm geduld en vertrouwen te wachten. Het maakt niet uit, hoezeer zij belasterd en veracht worden. Want er is niets verborgen, dat niet openbaar gemaakt zal worden. En zij die God eren zullen door Hem geëerd worden, in aanwezigheid van mensen en engelen.

Groot is de beloning in de hemel voor de mensen die getuigen voor Christus zijn, na vervolging en smaad. Terwijl mensen naar aardse goederen kijken, wijst Jezus hun op de hemelse beloning. Maar Hij plaatst niet alles in het toekomstige leven. Het begint hier. In vroeger tijd verscheen de Heer aan Abraham en zei: "Ik ben voor u een schild; uw loon zeer groot" (Genesis 15: 1). Dit is de beloning voor allen, die Christus, de HEERE Immanuël, volgen – "In Hem zijn al de schatten van de wijsheid en van de

kennis verborgen." "Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk" (Kolossenzen 2: 3, 9) – om Zijn medeleven te ervaren, Hem te kennen, Hem te bezitten, wanneer hun hart meer en meer opengaat om Zijn eigenschappen te ontvangen; om Zijn liefde en Zijn macht te kennen; om de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te bezitten; om meer en meer te begrijpen "wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en de liefde van Christus kent, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot alle volheid van God." (Efeze 3: 18 – 19). – *Gedachten van de berg van de zaligsprekingen, hst. 2.*

Dinsdag 20 maart: Maak wijs gebruik van de tijd

Iedere christen is verplicht gewoonten van ordelijkheid, grondigheid en spoed aan te wennen. Er is geen verontschuldiging voor traagheid bij het werk, wat dat werk ook moge zijn. Als iemand altijd bezig is, zonder ooit klaar te komen, komt dat omdat hart en verstand niet bij het werk zijn. Iemand die traag is en die bij zijn werk alles tegen heeft, moet beseffen dat deze fouten verbeterd moeten worden. Hij moet zijn geest oefenen bij het maken van plannen om de tijd zo goed mogelijk te gebruiken, zodat hij de beste resultaten kan boeken. Sommigen zullen door tact en bepaalde methoden in vijf uur even veel bereiken als anderen in tien uur... Door hun trage, talmende werkwijze bezorgen zij zich onnodig werk. Maar iedereen die dit wil, kan deze gejaagde, vertragende gewoonten overwinnen. Laten zij in hun werk een bepaald doel voor ogen hebben. Stel vast hoeveel tijd een bepaalde taak vereist en stel dan alles in het werk om deze taak in de beschikbare tijd af te maken. Het oefenen van de wil maakt de handen bruikbaar. —*Lessen uit het leven van alledag, hst. 25*

Na elk jaar dat voorbijgaat zou de ziel meer moeten verlangen naar puurheid en perfectie van het Christelijk karakter. En als deze kennis elke dag vermeerderd, maand na maand, jaar na jaar, zal het niet verteerd worden zoals hooi of hout, maar het zal liggen op een fundering van steen, goud, zilver en edelstenen - werken die niet vergaan, maar die het vuur van de laatste dagen zullen doorstaan. Wordt ons aardse, tijdelijk werk gedaan met een grondigheid, een trouw, dat het de test van onderzoek kan doorstaan? Zijn er mensen die we verkeerd hebben behandeld die tegen u kunnen getuigen op de dag van God? Zo ja, dan is er een aantekening gemaakt, en deze is naar de hemel gestuurd, en we zullen het nog een keer tegenkomen. We moeten werken voor het machtige oog van de Werkmeester, of onze pogingen door de mens wordt gewaardeerd of niet... De ware christen zal alleen oog hebben voor de glorie van God in alle dingen. —*Our High Calling, p. 369.*

Dringend verzocht hij [Paulus] hen, die volgelingen waren van Jezus te midden van heidenen, om niet te wandelen „zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods... om de verharding van hun hart", maar "voorzichtig, niet als onwijzen, maar als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende." (Ef. 4:14,13,17,18; 5:15,16)

Hij bemoedigde de gelovigen om uit te zien naar de tijd dat Christus, die "de gemeente heeft liefgehad, en Zich voor haar overgegeven heeft" deze voor Zich wilde plaatsen, "stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet." (Ef. 5:25,27)

Deze boodschappen, geschreven niet door de kracht van een mens maar door God, bevatten lessen die door allen bestudeerd behoren te worden, en die met profijt

dikwijls herhaald kunnen worden. Hierin wordt praktische godsvrucht geschetst, beginselen worden neergelegd die in elke gemeente opgevolgd zouden moeten worden, en de weg die tot het eeuwige leven leidt, wordt duidelijk voorgesteld. —Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 25

Woensdag 21 maart: Gewoonte - bewaar een gezonde geest, lichaam en ziel

We zijn verplicht om onze gedachten te beheersen, en om ze te onderwerpen aan de wet van God. De nobele krachten van ons verstand zijn door de Heer aan ons gegeven, zodat we het kunnen gebruiken bij het overdenken van de hemelse dingen. God heeft voor voldoende voorzieningen gezorgd zodat de ziel telkens kan groeien in het goddelijk leven. Hij heeft in elke hand de gereedschappen gelegd om ons te helpen in onze ontwikkeling van onze kennis en deugd; en toch, hoe weinig worden deze gereedschappen gewaardeerd of wordt ervan genoten. Hoe vaak wordt de gedachten gegeven aan dat wat aards, sensueel en vuil is! We geven onze tijd en gedachten aan onbeduidende en banale dingen van de wereld, en negeren de grote voordelen die leiden naar het eeuwige leven. De nobele krachten van de geest worden vervuild en verkleind door het gebrek aan oefening op thema's die onze aandacht waard zijn. — *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1145.*

Kracht is een talent, en moet gebruikt worden om God te verheerlijken. Onze lichaam behoort Hem toe. Hij heeft de prijs betaald voor de verlossing van ons lichaam en ziel... We kunnen God beter dienen wanneer we krachtig en gezond zijn, dan in de verlamming van ziekte; daarom moeten we met God samenwerken om onze lichamen gezond te houden. Liefde voor God is essentieel voor leven en gezondheid. Geloof in God is essentieel voor gezondheid, onze harten moeten gevuld zijn met liefde en hoop en vreugde in de Heer.—*Counsels on Stewardship, p. 115.*

Een kostbare les die de mens kan leren is, dat hij leert hoe hij zichzelf het beste kan verzorgen. We moeten niet alleen verstandelijk en lichamelijk werk doen; maar we moeten het beste gebruik maken van al de verschillende delen, waaruit het menselijk lichaam bestaat, ons verstand, onze beenderen, de spieren, ons hoofd en het hart... Wij behoren de Here toe, want Hij heeft ons geschapen. Wij behoren Hem toe want Hij heeft ons verlost... Bescherm ieder deel van het lichaam, zodat u dit voor God kunt gebruiken. Houd het voor Hem in stand. Uw gezondheid hangt af van het goede gebruik van uw lichaam. We moeten geen deel van de door God aan u gegeven krachten, lichamelijk, verstandelijk of zedelijk misbruiken. Al onze gewoonten moeten onder het beheer gebracht worden van een verstand, dat zelf onder het beheer staat van God.—*Zonen en dochters van God, 13 juni.*

Gods volk moeten zichzelf plaatsen daar waar zij zullen groeien in genade, waar ze geheiligd zijn door de waarheid, lichaam, ziel en geest. Wanneer zij zich afscheiden van alle gezondheidsondermijnende verlangens, zullen zij een heldere blik hebben op datgene wat ware goddelijkheid inhoudt. Een wonderbaarlijke verandering zal gezien worden in de geestelijke ervaring...

"Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd! Maar doet de Here Jezus

Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt." Romans 13:13-14.—*Counsels on Health*, p. 579.

Donderdag 22 maart: Gewoonte: zelfbeheersing

In oprechtheid, met een hongerige ziel, moet u God aanroepen. Worstel met de hemelse wezen totdat u heeft gewonnen. Plaats uw alles in de handen van de Heer, ziel, lichaam en geest, en leg u er bij neer om Zijn geliefde, toegewijde instrument te zijn, bewogen door Zijn wil, beheerst door Zijn verstand, en doordrenkt met Zijn Geest.—*Our High Calling*, p. 131.

In de hoop de gelovigen te Corinthe te doordringen van de belangrijkheid van sterke zelfbeheersing, strenge gematigdheid, en onverflauwde ijver in de dienst van Christus, maakte Paulus in zijn schrijven aan hen een treffende vergelijking tussen de christelijke strijd en de beroemde wedlopen die op bepaalde tijden nabij Corinthe werden gehouden....

Degenen die zich als mededingers naar de prijs wilden laten inschrijven, moesten zich eerst aan een strenge, voorbereidende training onderwerpen. Het toegeven aan begeerten die nadeel veroorzaakten, of aan iets dat de geestelijke of lichamelijke kracht zou doen verminderen, was streng verboden...

De deelnemers aan de wedloop ontzegden zich elk genot dat tot het verzwakken van lichamelijke krachten zou leiden. Door strenge en aanhoudende training oefenden zij hun spieren tot sterkte en weerstand...

Van hoeveel meer belang is het dat de christen, wiens eeuwige belangen op het spel staan, zijn begeerten en lusten aan het verstand en de wil van God onderwerpt. Nooit moet hij zijn aandacht door weelde of gemakzucht laten afleiden. Al zijn hebbelijkheden en driften moeten onder de strengste tucht gebracht worden. Het verstand, door de onderwijzingen van Gods woord verlicht en door Zijn Heilige Geest geleid, moet de teugels van de zelfbeheersing goed in de hand houden...

Paulus wijst op de tegenstelling van de vergankelijke erekrans die de overwinnaar bij de wedlopen ontvangt, tot de kroon van onvergankelijke heerlijkheid die hém zal worden geschonken die met triomf de christelijke loopbaan volgt. Zij doen het, verklaarde hij, "om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke". De Griekse hardlopers bespaarden zich moeiten noch tucht om een vergankelijke prijs te winnen. Wij streven naar een prijs van oneindig grotere waarde, naar de kroon van het eeuwige leven. Hoe zorgvuldiger moet ons streven, hoe bereidwilliger onze opoffering en zelfverloochening zijn!..

Iedere gewoonte of handeling die tot zonde leidt en die Christus te schande maakt, moet men laten varen, hoe groot het offer ook moge zijn. Gods zegen kan niet rusten op iemand die de eeuwige grond-beginselen van gerechtigheid schendt. Het koesteren van één enkele zonde is voldoende om ontaarding van karakter teweeg te brengen en anderen te misleiden. —*Van Jeruzalem tot Rome*, hst. 30.

Met welke zorg zouden Christenen hun gewoonten in de gaten moeten houden, zodat zij de volle kracht van hun capaciteiten kunnen geven aan het werken voor Christus? Als we willen dat onze ziel, lichaam en geest geheiligd wordt, moeten we leven naar de goddelijke wet. We kunnen ons hart niet toegewijd houden aan God, terwijl onze verlangens en passie verworden worden ten koste van onze gezondheid en leven. —*Counsels on Health*, p. 69.

Vrijdag, 23 maart: Voor verdere studie

Reflecting Christ, "The Highway to Health," p. 161.

13. De resultaten van goed beheer

Sabbatmiddag 24 maart

God verwacht dat degenen die de naam van Christus dragen, Hem vertegenwoordigen... Zij moeten een geheiligd, gereinigd en heilig volk zijn, dat licht aan allen meedeelt met wie zij in aanraking komen...

Wat wij nodig hebben is de kracht van een hoger, reiner en edeler leven. De wereld wacht erop om te zien welke vruchten door belijdende christenen gedragen worden... Indrukken, hetzij gunstig of ongunstig voor de bijbelse godsdienst, beïnvloeden voortdurend de gemoederen van anderen met wie we te doen hebben.

God en de engelen kijken naar ons met aandacht. God verlangt ernaar dat Zijn volk door hun leven de voordelen van het christendom boven de wereldsgezindheid laat zien, waaruit zal blijken dat zij door hoge en heilige principes geleid worden. Hij verlangt ernaar om te zien dat zij door de waarheid die zij ontvangen hebben, tot kinderen van de hemelse Koning gemaakt zijn. Hij wenst hen tot kanalen te maken, waardoor Hij Zijn onbegrensde liefde en barmhartigheid kan uitgieten.—*Maranatha*, 14 april.

We moeten geen teruggetrokken leven leiden. We moeten al het goede dat we kunnen doen aan de goddeloze doen. Christus heeft ons hiervan een voorbeeld gegeven. Wanneer Hij werd uitgenodigd door tollenaars en zondaren, weigerde Hij niet; want op geen enkele andere manier dan door met hen om te gaan kon hij deze groep bereiken. Maar tijdens elke ontmoeting gaf Hij hun talenten van woorden en invloed. Hij bracht thema's naar voren waardoor de interesse voor het eeuwige in hun gedachten werd gewekt. En deze Leraar gebiedt ons "Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren."(Mat 5:16) —*Fundamentals of Christian Education*, p. 482.

Nu lijkt het alsof we niet opgemerkt worden, maar dit zal niet altijd zo zijn. Bewegingen zijn aan het werk om ons naar de voorgrond te brengen, en als onze ware theorie kan worden bekritiseerd door geschiedkundige of de grote mensen van deze mensen, zal dat gebeuren.

We moeten individueel voor onszelf weten wat de waarheid is, en we moeten voorbereid zijn om een reden te geven voor onze hoop, met nederigheid en vrees, niet trots en opschepperig, zelfvoldaan, maar met de geest van Christus. We naderen de tijd dat we individueel een antwoord moeten geven voor ons geloof.—*Evangelism*, p. 69.

Niemand zal gedwongen worden om een woordenstrijd aan te gaan, maar we moeten wel het simpele verhaal van de liefde van Jezus kunnen vertellen. We moeten allemaal voortdurend het Woord onderzoeken, zodat we een reden kunnen geven waarom we geloven.

Als ze aan het werk gaan, zal de moedeloze snel zijn moedeloosheid vergeten, de zwakke zal sterk worden, de onverschillige intelligent, en iedereen zou erop voorbereid

zijn om de waarheid te presenteren zoals het in Jezus is. Ze zullen een betrouwbare hulp in Hem vinden, die beloofd heeft om iedereen te redden die tot Hem komt.— *Review and Herald*, June 25, 1895.

Zondag 25 maart: Beheerder zijn en godsvrucht

In de voorschriften van Zijn heilige wet heeft God een volmaakte levensregel gegeven. Hij heeft verklaard, dat tot het einde van de tijd de eisen van deze wet, die in geen jota of tittel veranderd zal worden, voor alle mensen zal blijven gelden. Christus kwam om de wet te verheerlijken en haar groot te maken. Hij toonde dat ze gebaseerd is op de grondslag van liefde tot God en tot de mens, en dat gehoorzaamheid aan haar voorschriften de enige plicht van de mens is. In Zijn eigen leven toonde Hij een voorbeeld van gehoorzaamheid aan Gods wet.

In de bergprediking liet Hij zien hoe haar eisen verder gaan dan uiterlijke vormen, en rekening houden met de gedachten en bedoelingen van het hart.— *Van Jeruzalem tot Rome*, hst. 49.

Christus is ons patroon, het perfecte en heilige voorbeeld dat aan is gegeven om te volgen. We kunnen nooit gelijk worden aan het Patroon, maar we mogen het wel imiteren en erop lijken naar ons beste kunnen. Wanneer we vallen, helemaal hulpeloos, lijden in de wetenschap van de zondigheid van onze zonde; wanneer we onszelf vernederen voor God, onze ziel onderzoeken door ware bekering en berouw; wanneer we onze vurige gebeden aanbieden aan God in naam van Christus; zullen we zeker ontvangen worden door de Vader als we ons compleet overgeven aan God. We moeten ons realiseren dat al onze pogingen volstrekt waardeloos zijn, want het is alleen in de naam en kracht van de Overwinnaar dat we overwinnaars zullen zijn...

Maar we moeten niet verwachten dat we de overwinning zullen behalen zonder te lijden, want Jezus heeft geleden terwijl Hij overwon voor ons. Wanneer wij lijden in Zijn naam, terwijl we opgeroepen zijn om onze verlangens te ontkennen, en onszelf te onttrekken aan liefhebbers van plezier, moeten we niet klagen, maar moeten we eerder verheugd zijn dat we bevoorrecht zijn om voor een klein deel mogen meemaken van de moeilijkheden, de zelfverloochening en het lijden die de Heer te verduren had voor ons, zodat wij eeuwige redding mogen verkrijgen.— *That I May Know Him*, p. 265.

Het christelijke leven is een strijd en een mars. In deze strijd is er geen adempauze; en er is een voortdurende, volhardende inspanning. Het is door onophoudelijk streven dat wij de overwinning over de verzoeking van de satan kunnen handhaven. Christelijke trouw moet nagestreefd worden met onweerstaanbare energie en gehandhaafd blijven met resolute vasthoudendheid en doelbewustheid.

Niemand zal hogerop komen zonder strenge vasthoudende pogingen ten eigen behoeve. Iedereen moet in de strijd zelf strijden; niemand kan onze strijd strijden. Wij zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het verloop van de strijd; al waren Noach, Job en Daniël in het land, zij konden zoon noch dochter door hun gerechtigheid redden. — *De weg tot gezondheid*, hst. 38.

Onze Heiland zei: "Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen." (Mattheüs 7: 20) Alle ware volgelingen van Christus dragen vrucht tot Zijn eer. Hun leven getuigt ervan, dat door de Geest van God een goed werk in hun begonnen is (Filippenzen 1:

6), en dat hun vrucht tot leven in heiliging leidt. (I Thessalonicenzen 4: 7) Hun leven is verheven en zuiver. Juist handelen is de onmiskenbare vrucht van ware godsvrucht.—*Boodschappen aan jonge mensen, hst 127.*

Maandag 26 maart: Tevredenheid

Om blij te zijn, moeten we ernaar streven om het karakter van Christus te presenteren. Eén bijzondere eigenschap van Christus was Zijn zelfverloochening en welwillendheid. Hij kwam niet voor Zichzelf. Hij kwam om goed te doen, en dit was zijn eten en drinken. We mogen, door het volgen van het voorbeeld van onze Verlosser, in heilige gemeenschap met Hem zijn, en door dagelijks zijn voorbeeld te volgen Zijn karakter te imiteren, zullen we een zegen zijn voor de wereld en zullen we zeker zijn dat we tevreden zijn op dit moment en voor eeuwig als beloning hierna.—*Testimonies for the Church, vol. 4, p. 227.*

Om te bereiken dat onze karaktergroei welgevallig is voor God, moeten we geestelijk constant vooruitgaan. We moeten alles wat ons geloof en vertrouwen in de verlosser verzwakt zien als waardeloos. Hoe meer licht er schijnt in onze ziel, hoe meer er van ons wordt verwacht om dat te weerkaatsen naar anderen. God verwacht van ons dat wij ons licht laten schijnen in deze wereld. Hij zal verheerlijkt worden door onze individuele weerkaatsing van Zijn karakter...

Rustend in de liefde van Christus, vertrouwend op de Verlosser en Levensgever om de redding van uw ziel te bewerkstelligen, zal u weten, als u dichter en dichter tot Hem nadert, wat het betekent om Hem te zien die onzichtbaar is. God verlangt van ons om te rusten in Zijn liefde. De tevredenheid die Christus ons geeft is een gave die veel meer waard is dan goud en zilver en edelstenen.—*In Heavenly Places, p. 186.*

Wij moeten de mensen iets beters bieden dan zij bezitten, en dat is de vrede van Christus die alle verstand te boven gaat. Wij moeten hun vertellen van Gods heilige wet, het afschrift van Zijn karakter en de uitdrukking van wat Hij wenst dat zij zullen worden. Toon hen hoe oneindig superieur de onvergankelijke heerlijkheid van de hemel is boven de voorbijgaande

vreugden en pleziertjes van de wereld. Vertel ze van de vrijheid en de rust die in de Zaligmaker wordt gevonden. "Wie gedronken heeft van het water dat Ik hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid," verklaarde Hij. . . . Heft Jezus hoog op, roepend: "Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." (Joh 1:29) Hij alleen kan voldoen aan de verlangens van het hart en vrede aan de ziel geven. Van alle mensen in de wereld zouden de hervormers de onzelfzuchtigste, de vriendelijkste, de hoffelijkste mensen moeten zijn. In hun leven zou de ware goedheid van onzelfzuchtige daden gezien moeten worden. —*De weg tot gezondheid, hst. 9.*

De tegenwoordigheid des Vaders omgaf Christus, en Hem overkwam niets dan datgene, wat oneindige liefde toeliet tot zegen van de wereld. Dit was Zijn bron van vertroosting, en dat is het ook voor ons. Hij die is aangedaan met de Geest van Christus blijft in Christus. De slag die voor hem bedoeld is valt op de Heiland, die hem omgeeft met Zijn tegenwoordigheid. Wat hem ook overkomt, het overkomt Christus. Hij behoeft de boze niet te wederstaan; immers, Christus is zijn verdediging. Niets kan hem aanraken indien onze Here het niet toestaat; en „alle dingen” die toegelaten

worden „werken mede ten goede voor hen, die God liefhebben.“ Rom. 8:28 — *Gedachten van de berg van de zaligsprekingen, hst. 3.*

Dinsdag 27 maart: Vertrouwen

God wil dat we Hem vertrouwen en ons verheugen in Zijn goedheid. Hij spreidt [Zijn goedheid] dag na dag voor ons uit en wij moeten ogen en waarnemingsvermogen hebben om deze dingen op te nemen. Hoewel we pas in de hemel zullen ervaren hoe groot en glorieus de volle en perfecte verlossing van het kwaad is, toch zal het niet volledig aan ons worden onthouden tot aan het moment van de uiteindelijke verlossing. God brengt het nu al in ons leven. We moeten dagelijks ons geloof in een tegenwoordige Verlosser cultiveren. Vertrouwen hebbend in een kracht uit en boven onszelf, geloof uitoefenen in een onzichtbare hulp en een kracht die wacht op de noden van de behoeftige en afhankelijke, mogen we vertrouwen te midden van bewolking of zonneshijn, zingen van tegenwoordige verlossing en genot van Zijn liefde. Het leven dat we nu leven moet uit geloof zijn in de Zoon van God.—*This Day With God*, p. 62.

U heeft leiding van boven nodig. Vertrouw op de Heer met heel uw hart, en hij zal uw vertrouwen nooit beschamen. Als u hulp van God vraagt, hoeft u dit niet tevergeefs te vragen. Om ons te bemoedigen om Hem te vertrouwen komt Hij dichtbij ons door Zijn heilige woord en Geest, en zoekt duizend manieren om ons vertrouwen te winnen. Maar Hij verheugt zich nergens meer in dan het ontvangen van de zwakken die naar Hem toekomen voor kracht. Als we hart en stem vinden om te bidden, zal Hij zeker een luisterend oor zijn en een reddende arm.

Er is geen één keer dat God Zijn gezicht heeft verborgen voor de smeekbede van Zijn volk. Toen elke andere bron faalde, was Hij daar om te helpen in elke nood. God zegent uw, arme, geslagen, verwonde ziel. Klem u vast aan Zijn hand, houd vast. Hij zal u ontvangen, uw kinderen, en al uw zorgen en verdriet, als u ze maar allemaal op Hem legt.—*Letter 42, July 4, 1875.*

Het is gevaarlijk voor de mens om de Geest van waarheid, genade en rechtvaardigheid te weerstaan, omdat zijn manifestaties niet overeenkomen met hun ideeën en hun methodische plannen. De Heer werkt op Zijn eigen manier, en volgens Zijn eigen plannen. Laten mensen bidden dat zij hun eigen-ik mogen afleggen, en in harmonie mogen komen met de hemel. Laat ze bidden, "niet mijn wil, maar uw wil O, God geschiedde." Laten de mensen in gedachten houden dat Gods wegen niet de hunne zijn, noch Zijn gedachten hun gedachten, want Hij zegt: "Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten." (Jes 55:9).—*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, p. 1004.*

Woensdag 28 maart: Onze invloed

Om in het licht te wandelen, moet u besluiten, en nadenken, over uw wilskracht en hoe u die moet gebruiken in het ernstig streven, naar de lieflijkheid van Christus om die in uw karakter te laten zien. Dit betekent dat u alle moedeloosheid moet laten varen. U moet niet tevreden zijn en zeggen: Ik ben een kind van God. Houd uw oog op Jezus gericht en dan wordt u door het zien naar Zijn beeld veranderd...

Als het licht van de hemel op de mensen schijnt, zal de vreugde van de Here, die in hen is, aan hun gezicht te zien zijn. Het is de afwezigheid van Christus in de ziel die de mens droevig en vol twijfel maakt. Dit is het gebrek aan Christus, dat het gezicht droevig en het leven een verzuchting maakt. Blijdschap is de grondtoon van Gods Woord voor allen die Hem ontvangen. Waarom? Omdat zij het Licht van het leven hebben. Licht brengt geluk en vreugde mee en deze vreugde schijnt in het leven en in het karakter. – *Zonen en dochters van God, 12 juli.*

Goddelijke genade in de nieuw bekeerde ziel is progressief. Het geeft meer genade, dat, wanneer het wordt ontvangen, niet wordt verstopt onder een korenmaat, maar moet worden doorgegeven aan anderen, zodat zij er ook van kunnen profiteren. Wie werkelijk is bekeerd, zal werken om anderen te redden die in het duister zijn. Eén werkelijk bekeerde ziel zal uitreiken in geloof om anderen te redden en nog meer anderen. Degene die dit doen zijn Gods agentschappen, Zijn zonen en dochters. Ze maken deel uit van Zijn grote organisatie, en hun werk is om de breuk te herstellen die Satan en zijn agentschappen hebben gemaakt in de wet van God.—*Evangelism, p. 355.*

Daniël werd door de Heer gezien als een man, omdat hij een beheerder was die getrouw handelde in de goederen van de Heer. Hij vergat God niet, maar plaatste zichzelf in het kanaal van licht, waar hij met God kon communiceren in gebed. En we lezen dat God Daniel en zijn vrienden kennis, vaardigheden in het leren en wijsheid gaf...

Op elke plek moet u de mensen om u heen laten zien dat u God de eer geeft. Plaats de mens in de schaduw; laat God zien als de enige hoop voor de mens. Elk mens moet zijn karaktergroei vastklinken aan de eeuwige Rots, Christus Jezus; dan zal het te midden van de storm staan...

Iedereen die onder Zijn banier staat, zal hij getrouw laten zien hoe ze getrouwe beheerders kunnen zijn. God heeft de mens onsterfelijke principes gegeven, waarvoor elk mens op een dag zal moeten buigen. Hij heeft ons waarheid in beheer gegeven. De kostbare lichtstralen van dit licht moeten niet onder een korenmaat worden verstopt, maar moeten aan iedereen in het huis licht geven...

Gebruik elke moment om uw talenten te gebruiken. Ze zijn van de Heer, en moeten weer aan Hem gegeven worden. Het is niet van u, maar van de Heer. Op een dag komt Hij om met woekerwinst Zijn eigendom te ontvangen. Vervul getrouw uw toegewezen taak, zodat u Hem in vrede kunt ontmoeten.—*Lift Him Up, p. 366.*

Donderdag 29 maart: De woorden die we wel (en niet) willen horen

Christenen die voor zichzelf leven, onteren hun Verlosser. Vanbuiten lijkt het erop dat ze erg actief zijn in het werk voor hun Heer, maar ze weven 'zichzelf' in alles wat zij doen. Het zaad van zelfzuchtigheid oogstende, moeten zij uiteindelijk de oogst van verderf bijeenbrengen...

Dienstbaar zijn aan jezelf neemt verschillende vormen aan. Sommige van deze vormen lijken onschuldig. Vanbuiten lijkt het erop dat ze werkelijk goed doen. Maar ze brengen geen glorie aan de Heer. Door hun dienst wordt Zijn werk gehinderd. Christus zegt: "Hij die niet met mij is, is tegen Mij; en hij die niet samen met Mij bijeenbrengt, strooit in het rond.

Zij die 'zichzelf' in hun werk brengen kunnen niet vertrouwd worden. Als zij 'zichzelf' uit het oog verloren door Christus, zouden hun pogingen waardevol zijn voor Zijn werk. Ze zouden dan hun leven conformeren aan Zijn leer. Ze zouden hun plannen in harmonie brengen met Zijn grote plan van liefde. Zelfzuchtigheid zou uit hun pogingen worden verbannen... Zelfverloochening, nederigheid van verstand, nobelheid, markeerde het leven van de Verlosser... [Matthew 16:24 quoted]—Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 5, p. 1096.

Liefde voor verloren zielen bracht Christus naar het kruis van Golgotha. Liefde voor verloren zielen zal ons leiden naar zelfverloochening en opoffering, voor het redden van wat verloren is. En wanneer de volgelingen van Christus teruggeven aan de Heer wat van Hem is, verzamelen zij schatten die van hun zullen zijn wanneer zij de woorden horen: "Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen, ga in tot het feest van uw heer" Mattheus 25:21. De blijdschap om te zien dat zielen eeuwig worden gered, zal een beloning zijn voor iedereen die volgen in de voetstappen van hun Verlosser.—*Testimonies for the Church*, vol. 9, p. 59.

Wanneer de wereld aan het eind voor het gericht voor de machtige witte troon wordt gebracht, om te verantwoorden waarom ze Jezus Christus hebben verworpen, Gods eigen boodschapper voor de wereld, wat een plechtige scène zal dat zijn! Wat een afrekening zal er worden gemaakt voor het vastnagelen aan het kruis van Diegene die naar onze wereld is gekomen als een levende brief van de wet. God zal een ieder één vraag stellen, Wat heeft u gedaan met Mijn eniggeboren Zoon? Wat zullen diegene antwoorden die de waarheid geweigerd hebben?... Als degene aan wie het licht van de hemel is gepresenteerd het weigeren, weigeren zij ook Christus. Ze weigeren de enige voorziening waardoor ze gereinigd konden worden van verontreiniging... Aan hen zal worden gezegd: "Ik ken u niet, ga weg van mij." God zal zeker de dood van Zijn Zoon wreken.—*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary*, vol. 5, p. 1106.

We mogen sterk zijn in de Heer en in de kracht van Zijn macht. Wanneer we Christus ontvangen, worden we gekleed in Zijn kracht. Een inwonende Verlosser maakt Zijn kracht ons eigendom. De waarheid wordt onze inventaris en handelswaar. Er wordt geen Onrechtvaardigheid gezien in het leven. We zullen in staat zijn om in Zijn plaats woorden spreken tot degene die de waarheid niet kennen. Christus in het hart is een levengevende kracht, die het hele lichaam versterkt...

Realiseren wij hoe dichtbij Jezus bij ons wil komen? Hij spreekt tot ons persoonlijk. Hij zal zichzelf openbaren aan iedereen die bereid is om gekleed te worden met het kleed van Zijn gerechtigheid. Hij verklaart: "Ik de Heer uw God zal uw rechterhand vasthouden." Laten wij onszelf daar plaatsen waar Hij onze hand kan vasthouden, waar we Hem met autoriteit en verzekering kunnen horen zeggen: "Ik ben de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden."—*Testimonies for the Church*, vol. 7, p. 71.

Vrijdag 30 maart: Voor verdere studie

This Day With God, "Be God's Minuteman," p. 284.