

Sabbat School
Bible Study Guide
Jan | Feb | Mar 2019

HET BOEK DE OPENBARING



Ellen G. White
NOTITIES

PM
Promise
Ministry

Inhoud:

1^e kwartaal 2019 – **Het boek De Openbaring**

Les	onderwerp	blz.
1.	Het evangelie van Patmos	3
2.	Tussen de kandelaren	8
3.	De boodschappen van Jezus aan de zeven gemeenten	14
4.	Het Lam is waardig	20
5.	De zeven zegels	25
6.	Het verzegelde volk van God	31
7.	De zeven bazuinen	37
8.	Satan is een overwonnen vijand	42
9.	Satan en zijn bondgenoten	48
10.	Gods eeuwige evangelie	54
11.	De laatste zeven plagen	60
12.	Oordeel over Babylon	65
13.	Ik maak alle dingen nieuw	71

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers. Kopierechten[®] bij Pacific Press[®] Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry[®]**

Contact: **info@promiseministry.nl**

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik.

Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten.

Dit document is niet voor verkoop.

1. Het evangelie van Patmos

Sabbatmiddag 29 december

Wanneer de boeken 'Daniël' en 'Openbaring' beter zouden worden begrepen, zouden de gelovigen een totaal andere geloofservaring krijgen. Zij zouden zo'n glans te zien krijgen door de opening van de poorten van de hemel, dat het hart en de geest een indruk zullen krijgen van het karakter, dat allen zullen moeten ontwikkelen om te kunnen beseffen welke grote zegeningen uiteindelijk hierdoor ontvangen zullen worden en die het loon zijn van hen die een rein hart hebben. De Here zal allen zegenen die in nederigheid en zachtmoedigheid zullen proberen te begrijpen wat in het boek de Openbaring is geopenbaard. Dit boek bevat zoveel onsterfelijke waarden en is vervuld met heerlijkheid, dat al degenen die het lezen of het ernstig bestuderen, zijn zegeningen zullen ontvangen, die voor hen bestemd zijn die de woorden horen van deze profetieën en "bewaren hetgeen daarin geschreven is." Eén ding zal zonder twijfel worden begrepen uit de bestudering van de Openbaring, dat de verbinding tussen God en Zijn volk zeer nauw en zeer vast is.

Laat ons meer tijd besteden aan het bestuderen van de Bijbel. Wij begrijpen het Woord niet zoals we het zouden moeten verstaan. Het boek Openbaring begint met een oproep aan ons, om te begrijpen welke onderwijzing het bevat... wanneer wij zullen begrijpen wat dit boek voor ons betekent, zal er onder ons een grote ervaring gezien worden. – *Het Geloof waardoor ik Leef, blz. 345*

De aangrijpende waarheid die al sinds vele jaren in onze oren klinkt: "De komst van de Heer is nabij; wees ook gij bereid," is vandaag niet minder waar dan toen wij deze boodschap voor het eerst hoorden. Het gaat hier om het allerhoogste en eeuwige belang van de kerk en van het volk van God, en de eindbestemming van een goddeloze wereld die niet van bekering wil weten. Niemand kan het oordeel ontlopen...

Deze gewichtige gebeurtenissen zijn dichtbij, en toch slapen velen van hen die belijden de waarheid te geloven. Zij zullen zeker gerekend worden tot de klasse waartoe ook de ontrouwe dienstknecht behoort, die in zijn hart zei: "Mijn Heer vertoeft te komen," indien zij hun huidige toestand van vriendschap met de wereld handhaven. Alleen aan degenen die vol hoop en geloof wachten, zal Christus zonder zonden tot redding verschijnen. Velen bezitten een theorie van de waarheid, maar zij kennen de kracht van de godsvrucht niet. Als het Woord van God in hun hart zou wonen, zou het hun leven beheersen. Geloof, reinheid en overeenstemming met de wil van God zou van zijn heiligende kracht getuigen. – *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 19, 20*

Wij moeten het geloof, waarvan de profeten en apostelen hebben getuigd – het geloof dat beslag legt op Gods beloften en uitziet naar verlossing op de door Hem bepaalde manier en tijd – koesteren en ontwikkelen. Het vaste woord der profetie zal tenslotte in vervulling gaan bij de heerlijke wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus als Koning der koningen en Heer der heren. De tijd van wachten kan wel lang schijnen; de ziel kan door ontmoedigende gebeurtenissen onder druk leven; velen in wie men vertrouwd heeft, kunnen onderweg afvallen; maar laten wij met de

profeet, die trachtte Juda te bemoedigen in een tijd van afval zoals nooit eerder was gekend, vol vertrouwen uitroepen: "De Here is in zijn heilige tempel. Zwijg voor Hem gij ganse aarde." Habakuk 20: 20. – *Profeten en Koningen, blz. 236, 237.*

Zondag 30 december: De titel van het boek

In duidelijke, heldere toon sprak een stem tot hem (Johannes), zeggende: "Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste." Toen hij zich omkeerde zag hij zijn Meester, met wie hij had gewandeld en gesproken in Judea en aan wiens borst hij had geleund...

Maar o, hoe veranderd is Zijn voorkomen! Johannes had gezien hoe Hij bekleed was met een oude purperen mantel en met doornen gekroond. Nu is Hij gekleed in een gewaad van hemelse heerlijkheid en omgord met een gouden gordel...

Er was een halve eeuw verlopen sinds Jezus was opgevaren om Zijn gemeente aan God voor te stellen en woningen te bereiden voor Zijn getrouwen. Hij had Zijn volk nog steeds lief, want Hij kwam naar Zijn bejaarde dienstknecht om hem Gods plannen voor de toekomst te openbaren. – *Bijbelcommentaar, blz. 635.*

Naarmate wij het einde van deze wereldgeschiedenis naderen, vragen de profetieën die op de laatste dagen betrekking hebben, vooral onze aandacht. Het laatste boek van het Nieuwe Testament staat vol waarheden die wij moeten begrijpen...

"Dit is het eeuwige leven," zei Christus, "dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." Johannes 17: 3. Waarom beseffen wij dan niet de waarde van deze kennis? Waarom branden deze heerlijke waarheden niet in ons hart, beven op onze lippen en doordringen niet ons hele wezen? ...

Naarmate men stilstaat bij het leven van Christus en de aard van Zijn werk, schijnen stralen van licht duidelijker bij elke poging om de waarheid te ontdekken. Iedere nieuwe poging zal meer belangwekkende dingen openbaren dan reeds ontvouwd zijn. Het onderwerp is onuitputtelijk. De studie van de menswording van Christus, Zijn verzoenend offer en middelaarswerk zullen de geest van de ijverige onderzoeker bezighouden zolang er tijd is en bij het zien naar de hemel met zijn eeuwigheid zal hij uitroepen: "Groot is het geheimenis der godsvrucht." – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 73*

"Uw hart worde niet ontroerd," zei Hij, "gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij moogt zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, daarheen weet gij de weg." Ter wille van u ben Ik naar de wereld gekomen. Ik werk voor u. Als Ik heen ga, blijf Ik toch ijverig voor u werken. Ik ben in de wereld gekomen om Mij aan u te openbaren, opdat gij moogt geloven. Ik ga nu naar de Vader om samen met Hem voor u te werken. Het doel van het heengaan van Christus was het tegenovergestelde van hetgeen de discipelen vreesden. Het betekende geen definitieve scheiding. Hij ging heen om plaats voor hen te bereiden, opdat Hij kon wederkomen om hen tot Zich te nemen. Terwijl Hij woningen voor hen gereedmaakte, moeste zij karakters vormen naar Gods gelijkenis. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 551, 552/*

Maandag 31 december: De bedoeling van het boek

Het Woord van God is licht en waarheid – een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Het is in staat om ons te leiden op elke stap van de weg naar de stad van God. Daarom heeft Satan alles in het werk gesteld om het licht te verduisteren, zodat de mensen het pad niet kunnen vinden of vasthouden dat weggelegd is voor de verlost van de Heere om op te wandelen...

De Bijbel legt zichzelf uit. Bijbelvers moet vergeleken worden met Bijbelvers. De leerling moet leren om het Woord als één geheel te zien en de verbanden te zien van de verschillende delen. Hij zou kennis moeten verkrijgen van Zijn grote centrale thema – van Gods oorspronkelijke bedoeling voor de wereld, van de opkomst van de grote strijd, en van het werk van verlossing. Hij zou de natuur van de twee beginselen moeten begrijpen die strijden om de overwinning, en hij zou moeten leren om de werking ervan na te gaan door de verslagen van de geschiedenis en profetie tot de grote voltooiing...

Ieder deel van de Bijbel is gegeven door inspiratie van God en is nuttig...

Het Oude Testament werpt licht op het Nieuwe, en het Nieuwe op het Oude. Beiden zijn een openbaring van de heerlijkheid van God in Christus. Christus, zoals Hij werd geopenbaard aan de patriarchen, zoals gesymboliseerd in de offerdiensten, zoals voorgesteld in de wet en zoals geopenbaard door de profeten, is Hij de rijkdom van het Oude Testament. Christus, in Zijn leven, Zijn dood en Zijn opstanding; Christus zoals Hij wordt geopenbaard door de Heilige Geest, is de schat van het Nieuwe. Zowel het Oude als het Nieuwe brengen waarheden naar voren die voortdurend nieuwe diepten en betekenis aan de oprechte onderzoeker laten zien. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, pp. 461, 462.

Niemand hoeft zich bezig te houden met die dingen die de Heere niet aan ons heeft geopenbaard. In deze tijd zal er overvloedig gespeculeerd worden, maar God zegt: "De verborgen dingen zijn voor de HEERE." Deuteronomium 29: 29... Mensen hebben hun eigen wil tegenover de wil van God geplaatst, maar zij kunnen Zijn woorden van wijsheid en voorschriften niet tot zwijgen brengen, ook al plaatsen zij hun speculerende theorieën tegenover de onderwijzing van openbaring en verheffen menselijke wijsheid boven een duidelijk "zo spreekt de Heere."

Iedere persoon zou zich voor moeten nemen om niet zo zeer te streven naar kennis over al de omstandigheden die in de toekomstige toestand zullen heersen, maar te weten wat de Heere van hem vraagt in dit leven. Het is Gods wil dat iedere belijdende christen een volmaakt karakter zal hebben naar het goddelijke beeld. Door het bestuderen van het karakter van Christus geopenbaard in de Bijbel, door het toepassen van Zijn deugden, zal de gelovige veranderd worden naar dezelfde gelijkenis van goedheid en genade. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, pp. 248, 249.

Dinsdag 1 januari: De symbolische taal van de Openbaring

Gods Woord is ware filosofie, ware wetenschap. Menselijke meningen en sensationele preken stellen niet veel voor. Zij die vol zijn van het Woord van God zullen het op dezelfde eenvoudige wijze onderwijzen waarop Christus het onderwees. De grootste Leraar van de wereld gebruikte de eenvoudigste taal en de duidelijkste symbolen. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 433.

De werkzame bediening van Jezus bestond niet alleen uit preken maar ook uit het onderwijzen van de mensen. Wanneer Hij door dorpjes reisde kwam Hij in persoonlijk contact met de mensen in hun huizen en onderwees en voorzag in hun noden. Toen de menigte die Hem volgde groter werd sprak Hij tot hen wanneer Hij bij een geschikte plaats kwam en vereenvoudigde Zijn toespraken door gelijkenissen en symbolen te gebruiken. —*Letter 192, 1906.*

God zelf gebruikte afbeeldingen en zinnebeelden om aan Zijn profeten lessen voor te houden, die zij aan het volk door moesten geven, en die op deze wijze beter begrepen zouden worden dan op een andere manier. De profetische geschiedenis werd aan Daniël en Johannes in zinnebeelden getoond, en dit werd duidelijk op tafels voorgesteld, opdat zij die het zouden lezen, het zouden verstaan. — *Bijbelcommentaar, blz. 43*

In vormen en symbolen werden onderwerpen van de grootste betekenis aan Johannes geopenbaard. Hij moest deze neerschrijven, opdat het volk van God uit zijn tijd, zowel als in latere eeuwen een duidelijk begrip zou hebben van de gevaren en conflicten die voor hen lagen.

Deze openbaring werd gegeven tot leiding en vertroosting van de gemeente in heel het christelijke tijdperk. Toch hebben godsdienstige leiders verklaard dat het een gesloten boek is, en dat men de geheimen ervan niet kan verstaan. Daarom hebben velen zich afgewend van het profetisch verslag, en hebben zij geweigerd om tijd en studie te wijden aan zijn verborgenheden. Maar God wil niet dat Zijn volk dit boek aldus beschouwt. Het is de "openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden."...

De Here Zelf openbaarde aan Zijn dienstknecht de verborgenheden van dit boek, en het is Zijn bedoeling dat ze geopend zullen zijn voor de studie van eenieder. De waarheden in dit boek worden gericht tot eenieder die leeft in de laatste dagen van de wereldgeschiedenis, zowel als tot hen die leefden in de dagen van Johannes...

Laat niemand denken dat het zinloos is om dit boek te bestuderen, omdat niet elk symbool in de Openbaring verklaard kan worden. Hij die deze verborgenheden aan Johannes openbaarde, zal aan de ijverige zoeker naar waarheid een voorsmaak van hemelse dingen schenken. Wie zijn hart opent om de waarheid te ontvangen, zal in staat zijn haar leerstellingen te verstaan. — *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 425, 426*

Woensdag 2 januari: De Godheid

In Christus aanschouwde de wereld de onzichtbare God. "Ik ben in de Vader," zei Hij, "en de Vader is in Mij." "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." "Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien." In al onze daden van ware toewijding houden wij het oog van geloof gericht op onze Voorspraak, die tussen de mens en de eeuwige troon staat, gereed om iedere inspanning van ons tegemoet te komen en ons bij te staan door zijn Geest tot een meer volmaakte kennis van God.

Het Lam van God wordt ons voorgesteld als staande "in het midden van de troon" van God. Hij is de grote beschikking waardoor de mens en God worden verbonden en met elkaar communiceren. Zo wordt de mens voorgesteld als zittend in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dit is de aangewezen ontmoetingsplaats tussen God en de mensheid. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 123, 124.*

Met al onze zonden en tekortkomingen worden wij niet terzijde geworpen als waardeloos... De heerlijkheid die op Christus rustte (bij Zijn doop) is de verzekering van Gods liefde voor ons. Het vertelt ons over de kracht van het gebed – hoe de menselijke stem het oor van God kan bereiken, en onze smeekbede aanvaard wordt in de hemelse gewesten. Door de zonde werd de aarde afgesneden van de hemel, en vervreemd van zijn gemeenschap, maar Jezus heeft hem opnieuw verbonden met het gebied van heerlijkheid. Zijn liefde heeft de mens omringd en de hoogste hemel bereikt. Het licht dat viel vanuit de open poorten op het hoofd van onze Heiland, zal op ons vallen wanneer wij om hulp bidden om verzoeking te weerstaan. De stem die tot Jezus sprak, spreekt tot iedere gelovige ziel: Dit is Mijn geliefd kind, in wie Ik een welbehagen heb... Onze Verlosser heeft de weg geopend, opdat de meest zondige, de meest behoeftige... toegang kan verkrijgen tot de Vader. Iedereen kan een thuis hebben in de woningen die Jezus voor ons aan het bereiden is. —*God's Amazing Grace*, p. 83.

Geloven wij met ons ganse hart dat Christus spoedig komen zal en dat wij nu de laatste boodschap van genade aanhoren, die ooit aan een schuldige wereld gegeven zal worden? Is ons voorbeeld wat het moet zijn? Tonen wij door middel van ons leven en heilige wandel aan onze omgeving dat wij uitzien naar de heerlijke verschijning van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die deze vernederde lichamen veranderen zal, opdat ze gelijkvormig worden aan Zijn heerlijk lichaam? Ik vrees dat wij deze dingen niet geloven en beseffen, gelijk wij dit behoren te doen. Zij, die de gewichtige waarheden geloven, die wij belijden, moeten ook hun geloof beleven. Er is te veel zoeken van gemakkelikheden en dingen in deze wereld, die de aandacht bezighouden. Men laat zijn gedachten te veel bezig zijn met kleding en de tong wordt dikwijls gebruikt tot het voeren van lichte en niets beduidende gesprekken, die onze belijdenis verloochenen, want onze wandel is niet in de hemel, waaruit wij onze Zaligmaker verwachten. – *Eerste Geschriften*, blz. 106

Donderdag 3 januari: De hoofdgedachte van de Openbaring

In alle eeuwen is de wederkomst van Christus de zalige hoop van zijn ware volgelingen geweest. De belofte van Jezus toen Hij van de Olijfberg ten hemel steeg dat Hij zou terugkomen, heeft de toekomst voor Zijn discipelen doen lichten en heeft hun hart vervuld met vreugde en hoop, die niet door verdriet of beproevingen konden worden overschaduwed. Te midden van lijden en vervolgingen verwachtten zij "de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus".

Op het rotsachtige eiland Patmos hoorde de geliefde discipel de belofte: "Ja, Ik kom spoedig." In zijn hoopvol antwoord, "Amen, kom, Here Jezus!", ligt het gebed van de gemeente op haar lange pelgrimstocht besloten. Openbaring 22: 20. – *Het Grote Conflict*, blz. 233

Geen menselijke taal kan de tonelen van de tweede komst van de Zoon des mensen op de wolken des hemels beschrijven. Hij komt in Zijn eigen heerlijkheid en de heerlijkheid van Zijn Vader en die van de heilige engelen. Hij zal komen gekleed in een gewaad des lichts, dat Hij van de dagen der eeuwigheid gedragen heeft. Engelen zullen Hem vergezellen. Tienduizend maal tienduizenden zullen Hem op Zijn weg begeleiden. Het geluid van de bazuin, die de slapende heiligen uit hun graven roept, zal gehoord worden. – *Maranatha*, blz. 290

Daardoor heeft Hij ons de meest grote en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. 2 Petrus 1:4.

Iedere belofte die zich in Gods boek bevindt, houdt ons de bemoediging voor dat we deelhebbers kunnen worden van de goddelijke natuur. Dit is de mogelijkheid: op God te vertrouwen, Zijn Woord te geloven, Zijn werken te werken, en dit kunnen wij doen als we beslag leggen op de goddelijkheid van Christus. Deze mogelijkheid is ons meer waard dan alle de rijkdommen van de wereld. Er is niets in de wereld wat ermee kan worden vergeleken. Wanneer wij beslag leggen op de kracht die binnen ons bereik is gebracht, ontvangen wij een hoop die zo sterk is dat we volledig op Gods belofte kunnen vertrouwen; en door beslag te leggen op de mogelijkheden die in Christus zijn, worden wij zonen en dochters van God.—*My Life Today*, p. 274.

De Schriften moeten ontvangen worden als Gods Woord tot ons, niet louter geschreven, maar gesproken...

Zo is het met alle beloften in Gods Woord. Daarin spreekt Hij tot ons persoonlijk, spreekt Hij direct, alsof wij naar Zijn stem konden luisteren. Het zijn deze beloften waarin Christus Zich met ons verbindt in genade en kracht. Zij zijn de bladeren van die boom, die "voor genezing der volkeren" is. Openbaring 22: 2. Ontvangen, opgenomen, moeten zij de sterkte van het karakter, de inspiratie en onderhoud van het leven zijn. Niets anders kan zo'n helende kracht hebben. Niets daarnaast kan moed en geloof geven, wat vitale kracht meedeelt aan het gehele wezen. – *De Weg tot Gezondheid*, blz. 92

Vrijdag 4 januari: Voor verdere studie

Testimonies to Ministers and Gospel Workers, "The Study of the Books of Daniel and the Revelation," pp. 112–119;

My Life Today, "God's Promises Are for Me," p. 338.

2. Tussen de kandelaren

Sabbatmiddag 5 januari

Zelfs toen de beslissing was gevallen dat hij niet langer in de hemel mocht blijven, vernietigde de oneindige Wijsheid Satan niet... Als Satan onmiddellijk was uitgeroeid zouden zij (de bewoners van de hemel en de andere werelden) God meer uit vrees dan uit liefde hebben gediend. De invloed van de bedrieger zou niet helemaal teniet zijn gedaan en de geest van opstandigheid zou evenmin volkomen zijn uitgeroeid. Het kwaad moest tot rijpheid komen. Voor het eeuwig heil van het hele universum moest Satan de kans krijgen zijn beginselen volledig te ontwikkelen, zodat zijn beschuldigingen tegen Gods heerschappij door alle schepselen in het juiste licht kon worden gezien en de rechtvaardigheid van God en de onveranderlijkheid van zijn wet voor eeuwig boven elke verdenking verheven zou zijn. – *Het Grote Conflict*, blz. 356

God is liefde. Hij zorgt voor de schepselen die Hij geformeerd heeft. "Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen." "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd

worden." Wat een kostbaar voorrecht is dit, dat wij zonen en dochters van de Allerhoogste mogen zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus Christus. Laten wij dan niet klagen en treuren omdat wij in dit leven niet vrij zijn van teleurstellingen en smarten. Als wij in de voorzienigheid van God worden geroepen om beproevingen te ondergaan, laten wij het kruis dan aanvaarden en de bittere beker drinken, terwijl wij in gedachten houden dat het een Vaderhand is die deze aan onze lippen houdt. Laten wij Hem zowel tijdens duisternis als gedurende de dag vertrouwen. Kunnen wij niet geloven dat Hij ons alles zal geven wat voor ons welzijn is? "Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" Hoe kunnen wij zelfs in de nacht van droefenis weigeren ons hart en onze stem in dankbare lofprijzing te verheffen, als wij ons de liefde herinneren die ons door het kruis van Golgotha getoond is? – *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 257, 258*

Als wij werkelijk geloven dat God ons liefheeft en de bedoeling heeft om ons goed te doen, zullen we ophouden met ons zorgen te maken over de toekomst. Wij zullen op God vertrouwen, zoals een kind op een liefhebbende ouder vertrouwt. Dan zullen onze moeilijkheden en onze kwellingen verdwijnen. Want onze wil wordt opgenomen in de wil van God.

Christus heeft ons geen hulp beloofd bij het vandaag dragen van de lasten van morgen. Hij heeft gezegd: "Mijn genade is u genoeg" (2 Korinthe 12: 9). Maar, net als het manna wat in de woestijn gegeven werd, wordt Zijn genade dagelijks gegeven, voor de behoefte van die dag. Net als de legerscharen van Israël op hun pelgrimstocht mogen wij morgen na morgen brood uit de hemel vinden voor onze dagelijkse behoefte. Slechts één dag behoort ons toe, en op deze dag moeten wij voor God leven. Voor deze ene dag moeten wij al onze bedoelingen en plannen in Christus' handen leggen, in plechtige dienst, terwijl wij al onze zorgen op Hem leggen, want hij zorgt voor ons. – *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 80.*

Zondag 6 januari: Op Patmos

"Wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren." Jezus kende de toekomst van zijn discipelen. Hij zag hoe de een op het schavot werd gebracht, een ander naar het kruis, een derde verbannen naar een rotsachtig eiland, weer anderen vervolgd en gedood. Hij bemoedigde hen met de belofte dat Hij in elke beproeving bij hen zou zijn. Die belofte heeft niets van zijn kracht verloren...

De Trooster zal altijd en overal, bij verdriet en beproeving, als alles donker en de toekomst verward lijkt en wij ons hulpeloos en alleen voelen, gezonden worden als antwoord op het gelovig gebed. Het is mogelijk dat de omstandigheden ons scheiden van aardse vrienden, maar geen enkele afstand kan ons scheiden van de hemelse Trooster. Waar wij ook zijn, waarheen wij ook gaan, Hij is altijd naast ons om ons te steunen, te helpen en te bemoedigen. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 558, 559*

Jezus verliest Zijn volk niet uit het oog die zoveel ontmoediging het hoofd moeten bieden. Het vraagt weinig moeite om mee te drijven met de populaire stroming, maar degenen die onsterfelijkheid willen bereiken, moeten tegen de stroom en de wind in worstelen...

De ware volgeling van Christus zou niet ontzet moeten zijn wanneer hij gesmaad wordt... De geliefde apostel zei: "Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat." 1 Johannes 3: 13. En onze Heiland verwittigt Zijn discipelen: "Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft." Johannes 15: 18. Zij die trouw zijn aan God zullen niet gekwetst worden door smaad en tegenstand. Nee, zo zullen eerder deugden ontwikkeld worden die niet zouden kunnen opbloeien in de zonneschijn van voorspoed. Geloof, volharding, zachtmoedigheid en liefde zullen ontluiken en bloeien te midden van wolken en duisternis. — *Our High Calling*, p. 359.

Ik zag dat Stefanus een machtige man Gods was, in het bijzonder verwekt om een belangrijke plaats in de kerk in te nemen. Satan verlustigde zich in zijn dood, want hij wist dat de discipelen zijn verlies zeer zouden voelen. Maar Satans triomf was van korte duur, want in dat gezelschap, dat getuige was van de dood van Stefanus, was een man, aan wie Jezus zich openbaren zou. Saulus nam geen deel aan het stenigen van Stefanus, maar hij had mede een welbehagen aan zijn dood. Hij was ijverig in het vervolgen van de kerk van God. Hij speurde de gelovigen op, greep ze in hun huizen en leverde hen over aan degenen die hen wilden doden... Zijn talenten werden op doeltreffende wijze door Satan gebruikt om zijn opstand tegen de Zoon van God en van degenen. Die in Hem geloofden, voort te zetten. Maar God kan de macht van de grote tegenstander breken, en degenen die door hem gevangengehouden worden, bevrijden. Christus had Saulus verkozen als een "uitverkoren vat" om Zijn naam te prediken, Zijn discipelen te versterken in hun werk en meer dan de plaats van Stefanus in te nemen. — *Eerste Geschriften*, blz. 189.

Maandag 7 januari: Op de dag des Heeren

De grote vijand van het menselijk geluk heeft de sabbat van het vierde gebod gemaakt tot een voorwerp van zijn speciale aanvallen. Satan zegt: "Ik zal God tegenwerken. Ik zal mijn volgelingen macht geven Gods gedenkteken, de sabbat van de zevende dag, terzijde te schuiven. Zo zal ik de wereld laten zien dat de dag die door God is gezegend en geheiligd, veranderd is. De mensen zullen die dag vergeten. Ik zal de herinnering eraan wegnemen. In plaats daarvan zal ik een dag aanwijzen die nooit een teken tussen God en zijn volk kan zijn..."

"Zo zal heel de wereld van mij worden. Ik zal de vorst van deze aarde worden. Ik zal hen die onder mij staan, dusdanig beheersen, dat Gods sabbat een voorwerp van minachting wordt"....

Maar Hij die gisteren en heden dezelfde is, heeft van de zevende dag gezegd: "Tussen Mij en u" is deze "een teken van geslacht tot geslacht". Het is "een teken voor altoos." Exodus 31: 13, 17. — *Profeten en Koningen*, blz. 114, 115.

God heeft aan de mensen het gedenkteken van zijn scheppingsmacht gegeven, opdat zij Hem in de werken van zijn handen zouden kunnen ontdekken. De sabbat vraagt ons de heerlijkheid van de Schepper te zien in zijn geschapen werken. Omdat Hij dit wilde doen verbond Jezus zijn kostbare lessen met de schoonheid van de natuurlijke dingen. Op de geheiligde rustdag moeten wij meer dan op andere dagen de boodschap bestuderen die God ons door de natuur heeft gegeven. Wij moeten de lessen van de Heiland bestuderen waar Hij ze heeft gesproken, in de velden en bossen, onder de open hemel, tussen gras en bloemen. Wanneer wij het hart der

natuur naderen, maakt Christus zijn tegenwoordigheid aan ons merkbaar en spreekt Hij tot ons van zijn vrede en liefde. – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 13*

“Alzo is de Zoon des mensen Heer ook over de sabbat.” Deze woorden zijn vol onderricht en vertrouwen. Omdat de sabbat voor de mens is gemaakt, is het de dag des Heren, en hij behoort Christus toe. “Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder Dit is geen ding geworden dat geworden is.” Johannes 1: 3. Aangezien Hij alles gemaakt heeft, is de sabbat ook door Hem gemaakt. Hij heeft deze dag afgezonderd als een gedenkteken aan de schepping. De sabbat wijst naar Hem als Schepper en Verlosser en leert dat Hij, die alles heeft geschapen in de hemel en op de aarde, die alle dingen in stand houdt, het Hoofd is van de gemeente. Door Zijn macht worden we met God verzoend. Als Hij over Israël spreekt, zegt Hij: “Ook gaf Ik hun mijn sabbatten als een teken tussen Mij en hen opdat zij zouden weten dat Ik, de Here, hen heilig.” Ezechiël 20: 12. De sabbat is dus een teken van Christus’ macht om ons te heiligen en is gegeven aan allen, die door Christus geheiligd worden. Als teken van zijn heiligende macht is de sabbat gegeven aan allen die door Christus deel worden van het Israël Gods. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 232*

Dinsdag 8 januari: Christus ontmoeten op Patmos

“Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt.” Openbaring 2: 1. Dit Schriftgedeelte toont Christus’ verhouding tot de gemeenten. Hij wandelt overal te midden van Zijn gemeenten over de lengte en de breedte van de aarde. Hij kijkt toe met intense belangstelling om te zien of ze in zulk een geestelijke toestand zijn dat ze Zijn koninkrijk kunnen bevorderen. Christus is bij iedere bijeenkomst van de gemeente aanwezig. Hij is bekend met iedereen die verbonden is met Zijn dienst. Hij kent degenen wiens harten Hij kan vullen met heilige olie, opdat zij het kunnen delen met anderen. Zij die getrouw het werk van Christus in onze wereld vooruithelpen, het karakter van God in woorden en werken vertegenwoordigen, het voornemen van God voor hen vervullend, zijn in Zijn ogen zeer kostbaar. Christus vindt vreugde in hen zoals iemand vreugde vindt in een goed verzorgde tuin en de geur van de bloemen die hij heeft geplant. — *Testimonies for the Church, vol. 6, p. 418.*

Het oog van de Here is op al de werken, al de plannen, al de verbeelding van iedere geest; Hij ziet onder de oppervlakte van de dingen en onderscheidt de gedachten en motieven van het hart. Er is geen duistere daad, geen plan, geen verbeelding van het hart, geen gedachte van de geest, die Hij niet leest als een open boek. Elke daad, elk woord, elk motief wordt getrouw opgeschreven in de boeken van de grote Onderzoeker van harten, die zei: “Ik ken uw werken.” — *Life Sketches, p. 322.*

Niets minder dan een diepe persoonlijke ervaring zal ons in staat stellen om de toets te doorstaan van de beproevingen en verzoeken die wij tegen zullen komen in de christelijke strijd. Te vaak voelen wij ons goed wanneer alles gladjes verloopt, maar wanneer twijfel toeslaat, en Satan zijn suggesties influistert, is onze verdediging weg en geven we snel toe aan de inspiratie van de verzoeker, met nauwelijks enige inspanning om hem af te wijzen en te weerstaan. Het is niet voldoende om goede opwellingen te hebben. De ziel moet gebarricadeerd zijn door gebed en Bijbelstudie. Gewapend met deze wapens confronteerde Jezus onze listige vijand op het strijdtoneel, en overwon hem. Wij kunnen allemaal overwinnen in Zijn

kracht, maar het zal niet voldoende voor ons zijn om te veronderstellen dat wij zonder Zijn hulp kunnen. Hij zegt: "Zonder Mij kunt u niets doen." Johannes 15: 5. Maar geen enkele werkelijk nederige ziel die wandelt in het licht zoals Christus in het licht is, zal gevangen worden in de misleidende listen van Satan. — *Our High Calling*, p. 330.

God zorgt voor alles, en onderhoudt alles wat Hij heeft geschapen. Hij, die de ontelbare werelden in het universum in stand houdt, zorgt er tegelijkertijd voor, dat het kleine bruine musje, dat zonder vrees zijn eenvoudig liedje zingt, niets tekortkomt. Als we van huis gaan naar ons dagelijks werk, als we bidden, als we 's avonds naar bed gaan, en als we 's morgens weer opstaan, als de rijke man in zijn paleis van zijn overvloed geniet, of de arme man zijn kinderen bij elkaar brengt rond de armzalige dis: de hemelse Vader ziet vol zorg op iedereen. Geen traan wordt vergoten of God ziet het. Er is geen glimlach die Hem ontgaat. — *De Weg naar Christus*, blz. 84

Woensdag 9 januari: Gods boodschappen voor toen en nu

Toen God op het punt stond de geliefde apostel Johannes de geschiedenis te openbaren van de gemeente in de toekomstige eeuwen, gaf Hij hem de verzekering van de belangstelling van de Verlosser voor Zijn volk, door "Iemand als een mensenzoon" te openbaren, die te midden van de kandelaren wandelde, die de zeven gemeenten symboliseerden. Terwijl aan Johannes de laatste grote worstelingen van de gemeente met aardse machten getoond werd, werd hem ook toegestaan de uiteindelijke overwinning en de verlossing van de gelovigen te zien. Hij zag hoe de gemeente in een dodelijk conflict met het beest en zijn beeld werd gebracht, en hoe de aanbidding van dat beest op straffe des doods werd opgelegd. Toen hij echter over de rook en het geraas van de strijd heen keek, zag hij op de berg Sion een gezelschap bij het Lam, "op wier voorhoofden Zijn naam en de naam des Vaders geschreven stond," in plaats van het merkteken van het beest. Daarna zag hij "de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods." Zij zongen het lied van Mozes en van het Lam. — *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 611.*

De Heiland wil graag zijn genade openbaren en zijn stempel drukken op heel de wereld. Deze is door Hem gekocht en Hij wil de mensen vrij, rein en heilig maken. Hoewel Satan Hem in dit doel tegenwerkt, zullen door het bloed dat voor de wereld is vergoten overwinningen worden behaald die eer toebrengen aan God en aan het Lam. Christus zal niet rusten eer de overwinning volkomen is en "Hij zal om zijn moeitevol lijden het zien tot verzadiging toe." Jesaja 53: 11. Alle volken op aarde zullen het evangelie van zijn genade horen. Niet allen zullen zijn genade ontvangen maar "een zaad zal Hem dienen; het zal voor de Here gehouden worden voor een nakomelingschap." Psalm 22: 30. — *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 689*

De kerk van Christus is het middel, dat God heeft bestemd om te dienen tot redding van de mensen. Het is haar taak om het evangelie aan de wereld te brengen. Deze verplichting rust op alle christenen. Iedereen moet, voor zover zijn talenten dat toelaten en hij de gelegenheid heeft, de opdracht van de Zaligmaker vervullen. De liefde van Christus, die aan ons is geopenbaard, maakt ons tot schuldenaars voor allen, die Hem niet kennen. God heeft ons niet alleen voor onszelf licht gegeven, maar ook om het op anderen te laten schijnen.

Als de volgelingen van Christus hun plicht verstonden, zouden er duizenden zijn in dienst van de verkondiging van het evangelie in heidense landen op de plaats, waar er nu slechts één is. En allen, die niet zelf aan het werk kunnen meedoen, zouden het ondersteunen met hun middelen, met belangstelling en gebeden. En er zou ook veel meer gedaan worden voor de mensen in de christelijke landen.

Als we voor Christus willen werken, behoeven we niet naar heidense landen te gaan, of zelfs de kleine kring van het gezin te verlaten. Ook daar kan onze plicht liggen. Wij kunnen dit werk doen in ons gezin, in de kerk, te midden van hen, met wie we dagelijks in aanraking komen, en met wie we zakendoen. – *De Weg naar Christus*, blz. 79, 80

Donderdag 10 januari: Boodschap aan de gemeente in Efeze

De gemeente van het overblijfsel wordt geroepen om door eenzelfde ervaring te gaan als de Joden, en de Waarachtige Getuige, die op en neer loopt tussen de zeven gouden kandelaars, heeft een ernstige boodschap voor Zijn volk. Hij zegt: "Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert." Openbaring 2: 4, 5. De liefde van God is aan het afnemen in de gemeente, en als gevolg daarvan is de liefde voor het eigen ik opnieuw actief geworden. Samen met het verlies van liefde voor God is er ook het verlies van liefde voor de broeders en zusters gekomen...

Men heeft gedacht dat een wettische godsdienst de juiste godsdienst is in deze tijd. Maar dat is verkeerd. De bestraffing van de Farizeeën door Christus is van toepassing op degenen die uit hun hart de eerste liefde zijn kwijtgeraakt. Een koude, wettische godsdienst kan nooit iemand tot Christus leiden, want het is een liefdeloze godsdienst zonder Christus... Het ene grote Offer dat is gebracht is overvloedig voor allen die zullen geloven. De liefde van Christus zal de gelovige verkwikken met nieuw leven. Hij die drinkt van het water van de bron des levens, zal vervuld worden met de nieuwe wijn van het koninkrijk. Geloof in Christus zal het middel zijn waardoor de juiste geest en motivatie de gelovige in beweging zal brengen, en alle goedheid en hemelse gezindheid zal voortkomen uit hem die op Jezus ziet, de Leidsman en Voleinder van zijn geloof. — *Selected Messages*, book 1, pp. 387, 388.

Wat is het dodelijke gebrek? "U hebt uw eerste liefde verlaten." Is dat niet ons geval? Onze leer mag dan wel correct zijn; wij kunnen de verkeerde leer haten, en degenen die niet leven volgens principes niet verdragen, wij kunnen met onvermoeibare energie werken, maar zelfs dat is niet voldoende. Wat is ons motief? Waarom worden wij opgeroepen om ons te bekeren? "U hebt uw eerste liefde verlaten."

Och mocht de gemeente toch haar behoefte voelen voor haar eerste vurige liefde! Wanneer dit ontbreekt, zijn alle andere eigenschappen ontoereikend. De oproep tot bekering is er een die niet zonder gevaar terzijde kan worden geschoven. Een geloof in de theorie van de waarheid is niet genoeg. Het voorhouden van deze theorie aan ongelovigen maakt u niet tot een getuige voor Christus. Het licht dat uw hart blij maakte toen u in het begin de boodschap voor deze tijd begreep, is een onmisbaar deel van uw ervaring en werk. En dit is verdwenen uit uw hart en uw leven. Christus

ziet uw gebrek aan ijver, en zegt dat u gevallen bent en in een gevaarlijke toestand verkeert. —Selected Messages, book 1, p. 370.

Vrijdag 11 januari: Voor verdere studie

Van Jeruzalem tot Rome, Patmos

Het geheiligde leven, De stem van de Natuur

3. De boodschappen van Jezus aan de zeven gemeenten

Sabbatmiddag, 12 januari

Vóór de zondvloed kwam, zond God Noach om de wereld te waarschuwen, zodat de mensen zich konden bekeren en zo de dreigende ondergang konden ontvliden. Wanneer de wederkomst van Christus nadert, zendt de Here zijn boodschappers om de wereld te waarschuwen voor dat grote gebeuren. Talloos velen hebben Gods wetten overtreden, en vol genade roept Hij hen op om deze heilige wet te eerbiedigen. Allen die hun zonden loslaten door zich tot God te bekeren en geloof te tonen in Christus, kunnen vergeving ontvangen. Maar velen vinden het een te groot offer hun zonden vaarwel te zeggen. Omdat hun leven niet in overeenstemming is met de zuivere beginselen van Gods bestuur, verwerpen ze zijn waarschuwing en ontkennen het gezag van zijn wet. – *Patriarchen en Profeten*, p. 71.

Laten wij voorzichtig zijn om niet de waarschuwendende signalen en de waarschuwingen die in Zijn woord gegeven zijn te negeren. Tenzij op deze waarschuwingen acht wordt geslagen, en gebreken in het karakter worden overwonnen door hen die ze hebben, zullen zij vervallen tot dwalingen, ketterijen en openlijke zonde. De geest die niet tot de hoogste maatstaf is verheven, zal mettertijd zijn kracht verliezen, die hij eens verworven had. "Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle." "Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet, door dwaling der zedeloze medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid; maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus." - *Getuigenissen voor de gemeente*, deel 5, p. 438.

Hoe sterker en zuiverder het geloof van Gods volk is, en hoe standvastiger ze bepalen om Hem te gehoorzamen, des te heftiger zal Satan er naar streven een rage te ontwikkelen tegen hen, die zeggen rechtvaardig te zijn, maar Gods wet met voeten vertrappen. Het vereist een standvastig geloof, het meest heldhaftige doel, om vast te houden aan het geloof dat eens aan de heiligen gegeven is.

De boodschapper van het kruis moet zichzelf pantseren met waakzaamheid en gebed, en voorwaarts gaan in geloof en moed, altijd werkend in de naam van Jezus. Ze moeten vertrouwen hebben in hun Leider; want moeilijke tijden liggen voor ons. De oordelen van God zijn in het land. Calamiteiten volgen elkaar in snel tempo op. Spoedig zal God van Zijn plaats opstaan om de aarde vreselijk te schudden, en de bozen te straffen voor hun ongerechtigheid. Dan zal Hij opstaan ten behoeve van Zijn volk, en Hij zal hen beschuttende zorg geven. Hij zal hen met zijn eeuwige armen ondersteunen, hen beschutten tegen het kwaad. – *Gospel Workers*, p. 264.

Zondag 13 januari: De Boodschap van Christus aan Smyrna en Pergamum

Ondanks de zware vervolgingen bewaarden deze getuigen voor Christus hun geloof onbevlekt. Hoewel ze alle comfort moesten ontberen, van het zonlicht waren ze afgesloten en in de donkere, maar veilige schoot der aarde een schuilplaats moesten vinden, klaagden ze niet. Met woorden van geloof, geduld en hoop moedigden ze elkaar aan om stand te houden in de nood en in de ontberingen. Het verlies van alle aardse bezittingen kon hen er niet toe brengen hun geloof in Christus te verzaken. De beproevingen en vervolgingen waren slechts de treden die hen dichterbij hun eeuwige rust en beloning brachten.

Ze waren blij dat ze waardig gekeurd waren om voor de waarheid te lijden. Te midden van de knetterende vlammen zongen ze triomfliederen. Ze keken in geloof naar omhoog; ze zagen hoe Christus en de engelen over de muren van de hemel leunden, met de grootste belangstelling op hen neerblikten en hun standvastigheid met goedkeuring gadesloegen. Er kwam een stem tot hen van de troon van God: "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens." Opb. 2:10. – *De Grote Strijd*, pp. 37,38.

"Zie," zegt de Heer, "Ik heb een open deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten." Voor deze deur staan geen schildwachten. Stemmen van binnen zowel als van buiten roepen: Kom. De stem van de Heiland nodigt ons vol liefde uit: 'Ik raad u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden.' Opb.3:8, 18.

Het evangelie van Christus is een zegen die iedereen kan bezitten. Zowel de armen als de rijken kunnen de zaligheid kopen, want wereldse rijkdommen kunnen deze niet verschaffen. Ze wordt verkregen door bereidwillige gehoorzaamheid, door ons aan Christus te geven als een bezit, dat Hij heeft gekocht. Zelfs de beste scholing kan op zichzelf niemand nader tot God brengen. – *Lessen Leven van Alledag*, p. 66.

Wanhopige ziel, schep moed, zelfs al hebt u verkeerd gedaan. ... Terwijl u nog tegen Hem in opstand leefde, is Hij uitgegaan om u te zoeken. Met het liefdevolle hart van de herder liet Hij de negenennegentig schapen achter om in de wildernis het ene verloren schaap op te zoeken. Hij neemt de gekneusde en gewonde mens die op het punt stond om te komen, in zijn armen van liefde en brengt hem naar de veilige kudde.

De Joden leerden dat de zondaar eerst berouw moest tonen eer Gods liefde naar hem zal uitgaan. In hun ogen was bekering een werk waardoor zij de gunst van God konden verdienen. ... Maar in de gelijkenis van het verloren schaap onderwijst Jezus dat de zaligheid niet het gevolg is van het feit dat wij God hebben gezocht, maar dat God ons heeft gezocht. "Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden." (Rom. 3:11). Wij tonen geen berouw opdat God ons zal liefhebben, maar Hij openbaart ons zijn liefde opdat wij ons zullen bekeren. – *Lessen uit het leven van alledag, h15: Deze mens ontvangt zondaars*

Maandag 14 januari: De Boodschap van Christus aan Tyatira

De Joden waren van God afgeweken en hadden in hun leer de goddelijke wet vervangen door hun eigen tradities. Het leven en de leringen van Christus maakten dat de beginselen van deze overtreden wet duidelijk te onderscheiden waren. De hemelse wezen begrepen dat het doel van zijn zending was de wet van de Vader te

verheerlijken en het eervol te maken en de aanspraken ervan te rechtvaardigen. - *The Signs of the Times, 25 augustus 1887.*

Het werk van Christus is om mensen van het valse en onechte naar het ware en echte te trekken. "Wie Mij volgt, zal niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht des levens hebben." We lopen geen gevaar om fouten te maken als we in de voetstappen treden van "het Licht van de wereld". . .

De Joden werden geleid tot dwaling en verderf, en tot de verwerping van de Heer der heerlijkheid, omdat zij de Schriften niet kenden, noch de macht van God. Er staat ons een groot werk te wachten: mensen ertoe brengen Gods woord als regel van hun leven aan te nemen, geen compromis te sluiten met traditie en gewoonte, maar te wandelen in alle geboden en verordeningen van de Heer. - *Fundamentals of Christian Education, p. 128.*

Indien de dienstknechten van God getrouw het hun toevertrouwd pand bewaren, zal hun beloning groot zijn als de Meester zal zeggen: "Doe verantwoording van uw beheer." Lucas 16:2. Het ernstige zwoegen, het onzelfzuchtige werk en de volhardende pogingen zullen overvloedig beloond worden. Jezus zal zeggen: "Ik noem u niet meer slaven...maar vrienden. Joh. 15:15. De goedkeuring van de Meester wordt niet gegeven vanwege de grootheid van het werk dat volbracht is, maar vanwege de getrouwheid, waarin dat alles gedaan is. Het zijn niet de resultaten die wij bereiken, maar de motieven waardoor wij handelen, dat weegt bij God. Hij prijst de goedheid en getrouwheid boven alle andere dingen. – *De daad bij het Woord, h.57: Moed*

Bewaar de vertroosting, het geloof, de hoop, die God u in Zijn woord gegeven heeft. We moeten nooit ontmoedigd raken. Een ontmoedigd mens kan niets doen. De satan probeert u te ontmoedigen, en hij zegt tegen u, dat het niets helpt om God te dienen, dat u er niets bij wint, en dat u net zo goed plezier en genot in de wereld kunt hebben. *Want wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?* Mattheus 16:26. U kunt werelds plezier ten koste van de toekomstige wereld genieten, maar kunt u de prijs betalen? We moeten dit bewaren en leven volgens al het licht dat we uit de hemel ontvangen. ... Toen we onszelf aan Christus overgegeven hebben, hebben we een belofte gegeven in de tegenwoordigheid van de Vader de Zoon en de Heilige Geest, de drie grote waardigheidsbekleders van de hemel. Bewaar deze belofte.

De vijand kan niemand ooit uit de hand van Christus rukken, die kinderlijk in Zijn beloften vertrouwt. Als de ziel vertrouwt en gehoorzaam werkt, is de geest gevoelig voor goddelijke indrukken, en het licht van God straalt naar binnen en verlicht het verstand. Wat een geweldige voorrechten hebben we in Christus Jezus! – *Zonen en dochters van God, 10 december.*

Dinsdag 15 januari: De boodschap van Christus aan Sardes

We weten de juiste tijd niet van de komst van onze Heer. Maar of het dit jaar is, of het volgende jaar, of over enkele jaren, Christus heeft ons gezegd dat Hij komen zal als een dief in de nacht. Hij zegt tot ons allen, "Waakt."

Voor zeer velen zal Hij in zulk een uur komen dat wij het niet verwachten. Voor de tijd van Zijn komst, zal men vragen, "Waar is de belofte van Zijn komst?"

Als ooit Gods wachter op zijn post moet zijn, is het nu... De bazuin moet een zuiver geluid geven, er zal een algemene verkondiging van de waarheid zijn, de hele aarde zal verlicht worden met de glorie van God, maar alleen zij zullen het licht zien die gezocht hebben het verschil te kennen tussen heiligheid en zonde. – *The Upward Look*, p. 365.

Wanhopige ziel, schep moed, zelfs al hebt u verkeerd gedaan. ... Terwijl u nog tegen Hem in opstand leefde, is Hij uitgegaan om u te zoeken. Met het liefdevolle hart liet Hij de negenenegentig schapen achter om in de wildernis het ene verloren schaap op te zoeken. Hij neemt de gekneusde en gewonde mens die op het punt stond om te komen, in zijn armen van liefde en brengt hem naar de veilige kudde.

Zij die de naam van christus noemen moeten waakzaam zijn voor de onverschilligheid die de pogingen verzwakken, ze zouden de verantwoordelijke momenten zien die tot hem komen. Allen die dit doen mogen de kracht van God zien die geopenbaard is in hem. De Zoon van God de Verlosser der wereld, zal gezien worden in hun woorden en in hun werken, en Gods naam zal tot glorie zijn. – *The Sanctified Live*, p. 41.

Goede werken kunnen de liefde van God niet kopen, maar ze tonen dat we deze liefde bezitten. Als we onze wil overgeven aan de wil en weg tot God, We zullen niet werken voor Gods liefde, maar we willen de geboden Gods gehoorzamen omdat het juist is om dat te doen. De discipel Johannes schreef, "Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad." (1 Joh. 4:19).

Het ware geestelijke leven zal in iedere ziel die dienst voor Christus doet geopenbaard worden. Zij die voor Christus leven zijn bezielde met Zijn geest, en ze kunnen niet helpen te werken in Zijn wijngaard. Ze werken de werken van God. Laat iedere ziel geestelijk denken, opdat ze voortdurend mogen handelen. – *Manuscript 120, 23 Augustus 1899, "Go, Work Today in My Vineyard."*

De Heer is niet ver van de ziel die Hem zoekt. De reden waarom zovelen aan zichzelf worden overgelaten in plaatsen van verleiding is omdat ze de Heer nooit voor hen plaatsen. Het is op de plaatsen waar God het minst aan gedacht wordt dat je de lamp des levens moet dragen. Als God buiten het gezichtsveld wordt gelaten, als ons geloof en onze gemeenschap met God worden verbroken, is de ziel in gevaar. Je zult je integriteit verliezen.

De Heer is onze Helper, onze Verdediging. God heeft voorzien dat geen enkele ziel die op Hem vertrouwt, overwonnen zal worden door verleiding. Christus is net zo goed met Zijn gelovigen wanneer zij in welke zin dan ook gedwongen zijn verbonden te zijn met de wereld als wanneer zij in Zijn huis samenkomen om Hem te aanbidden. Denk aan deze woorden: "Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens." (Openbaring 3: 4, 5) . — *This Day With God*, p. 232.

Woensdag 16 januari: De boodschap van Christus aan Filadelfia

De apostel Paulus zegt: "Allen die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden." (2 Tim.3:12.) Waarom schijnen de vervolgingen dan grotendeels te zijn ingesluimerd? De enige reden daarvoor is het feit dat de gemeente zich aan de

wereld heeft aangepast en daardoor geen verzet meer uitlokt. De godsdienst van de mensen in onze tijd heeft niet het reine en heilige karakter dat het christelijk geloof in de tijd van Christus en zijn apostelen kenmerkte. Het is alleen te wijten aan de geest van geschipper met de zonde, aan het feit dat de grote waarheden uit Gods Woord met zoveel onverschilligheid worden beschouwd en er zo weinig ware godsvrucht is in de gemeente dat het christendom ogenschijnlijk zo populair is in de wereld. Maar als er weer een herleving komt van het geloof en de kracht van de eerste gemeente zal de geest van vervolging weer worden aangewakkerd en het vuur van de vervolgingen opnieuw worden ontstoken. – *De Grote Strijd*, p. 44.

Bijna onmerkbaar vonden de mensen van het heidendom haar weg in de Christelijke gemeente. De geest van compromis en inschikkelijkheid heerste voor een tijd bij de wrede vervolgingen die de gemeente te verduren had onder het heidendom. Maar als vervolging voortduurde, en Christenheid de rechtszaal en paleizen van de koning naderde, legde zij de nederigheid en eenvoud van Christus en Zijn apostels terzijde voor de pracht en praal van de heidense priesters en rechters; En in plaats van de vereisten van God, hield ze zich aan menselijke theorieën en tradities.

Deze compromissen tussen heidendom en Christendom resulteerde in de ontwikkeling van de mens der zonde voorspeld in de profetie als oppositie en verhoging van zichzelf boven God. Dit grootse systeem van valse godsdienst is een meesterstuk van Satans macht – een monument van zijn poging zichzelf op de troon te plaatsen om de aarde te regeren naar zijn wil. – *The Story of Redemption*, pp. 326,327.

Daniël nam zich voor standvastig te zijn in zijn oprechtheid, wat de gevolgen ook mochten zijn. Hij “nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke spijs of met de wijn die de koning placht te drinken.” In dit voornemen werd hij gesteund door zijn drie vrienden.

Toen ze dit besluit namen, handelden de Hebreeuwse jongeren niet aanmatigend, maar met een vast vertrouwen op God. Ze wilden niet opvallen, maar toch kozen ze dit liever dan God te onteren. Als ze in dit geval een compromis zouden sluiten door toe te geven aan de druk van de omstandigheden, zou hun afwijken van hun beginselen het gevoel van goeddoen en de afschuw voor het kwaad verzwakken.

De eerste verkeerde stap zou gevolgd worden door een volgende, tot hun verbinding met de hemel verbroken zou zijn en ze door de verleiding meegesleept zouden zijn. – *Profeten en Koningen*, p. 290.

“Het geloof van Jezus.” Er is over gesproken, maar niet begrepen. Wat vormt het geloof van Jezus, dat hoort bij de drie engelen boodschap? Jezus wordt onze zonden drager zodat hij onze zonden-vergevende Redder kan worden. Hij is behandeld zoals wij verdienen behandeld te worden. Hij kwam tot onze wereld en nam onze zonden opdat wij zijn gerechtigheid zouden krijgen. En geloof in het vermogen van Christus ons overvloedig en volledig te redden is het geloof van Jezus. – *Selectet Messages*, boek 3, p. 172.

Donderdag 17 januari: Christenen in Laodicea

Velen, die de naam van Christus belijden, en voorgeven uit te zien naar Zijn spoedige komst, weten niet wat het betekend, om voor Christus' wil te lijden. Hun harten zijn niet tot onderwerping gebracht door de genade, en zij zijn het eigen ik niet

afgestorven, hetgeen zij dikwijls op verschillende wijzen tonen. Tegelijkertijd spreken zij erover, dat zij beproevingen hebben. Maar de voornaamste oorzaak van hun beproevingen is een hart, dat niet onderworpen is, waardoor de persoon zo gevoelig wordt dat hij zich telkens ergert. Wanneer dezulken konden beseffen wat het betekend om een nederige volgeling van Christus te zijn, een ware Christen, zouden zij ijverig beginnen te werken. Zij zouden eerst zich zelve afsterven, dan volharden in het gebed en iedere hartstocht van het hart tegenstaan. Geef uw zelfvertrouwen en tevredenheid op, broeders en zusters, en volgt het zachtmoedige Voorbeeld. Houd Jezus immer in uw gedachten; bedenkt, dat Hij uw Voorbeeld is, en dat gij in Zijn voetstappen treden moet. Ziet op tot Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. Dewelke voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen, en schande veracht. Hij heeft het tegenspreken van de zondaren tegen Zich verdragen. Hij was eenmaal voor onze zonden het zachtmoedige, geslachte lam, verwond, verbrijzeld, geslagen, en verdrukt. *Eerste Geschriften*. P. 130.

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” Opb. 3:20. Ik zag dat velen zoveel vuilnis opgestapeld hebben liggen bij de deur van hun hart, dat zij de deur niet open kunnen krijgen. Sommigen hebben moeilijkheden tussen henzelf en hun broeders, die weggenomen moeten worden.

Anderen hebben boze neigingen, zelfzuchtige begeerten, die overwonnen moeten worden, alvorens zij de deur kunnen openen. Weer anderen hebben de wereld gerold voor de deur van hun hart, die de toegang verspert. Al dat vuilnis moet opgeruimd worden, en dan kunnen ze de deur opendoen en de Heiland verwelkomen.

O, hoe dierbaar was die belofte, zoals ze mij in een gezicht werd getoond! “Ik zal tot hem komen en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.” O, die liefde, die wonderlijke liefde Gods! Na al onze lautheid en zonden, zegt Hij: “Keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, en zal uw afkeringen genezen.” Dit werd door de engel een aantal malen herhaald. “Keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, en al uw afkeringen genezen.” – *Uit de Schatkamer*, deel 1. P.41

Het volk sluimert in, in hun zonden. Ze verklaren zichzelf voortdurend rijk en hebben geen gebrek aan iets. Velen doen onderzoek. Waarom zijn al deze berispingen gegeven? Waarom klagen de Getuigenissen ons voortdurend aan met afvalligheid en met grievende zonden? Wij hebben de waarheid lief; wij zijn voorspoedig; we zijn in geen nood van deze getuigenissen en waarschuwingen en berispingen. Maar laat deze mopperaars in hun hart zien, en hun leven vergelijken met de praktische leringen van de Bijbel, laat hun, hun zielen vernederen voor God, laat de genade van God de duisternis verlichten, en de schellen zullen van hun ogen vallen, en ze zullen zich hun ware geestelijke armoede en ellende realiseren. Ze zullen de noodzaak voelen om goud te kopen, wat zuiver geloof is en liefde; witte klederen een vlekkeloos karakter, zuiver gemaakt in het bloed van hun Verlosser; en ogenzalf, wat de genade van God is welke een helder onderscheid van geestelijke zaken geeft en zonde opspoort. – *Testimonies for the Church*, vol. 3, p. 254.

Vrijdag, 18 januari: Voor Verdere Studie

Van Jeruzalem tot Rome, De Openbaring, pp.422-431

Messages to Young People, “Onward and Upward,” p. 95.

4. Het Lam is waardig

Sabbatmiddag 19 januari

We maken de levensreis te midden van de gevaren van de laatste dagen. We moeten elke stap zorgvuldig bewaken en er zeker van zijn dat we onze grote Leider volgen. Sceptis, ontrouw, verspilling en misdaad zijn overal aanwezig. Het zou een gemakkelijke zaak zijn om de teugels van zelfbeheersing los te laten en in de afgrond te storten naar een zekere vernietiging

De Oneindige Liefde heeft een pad doen verrijzen waarop de verlost des Heren van de aarde naar de hemel kunnen gaan. Dat pad is de Zoon van God. Engelen worden als gidsen gestuurd om onze dwalende voeten te richten. De glorieuze ladder van de hemel wordt op ieders pad neergelaten, behalve op zijn weg naar ondeugd en dwaasheid..... Maar Hij die oneindig is in wijsheid, dwingt niemand om het kostbaarste geschenk van de Hemel te aanvaarden - dwingt niemand om het pad te bewandelen dat tegen zo'n prijs is opgeworpen. Iedereen mag zelf de smalle, steil schijnende helling kiezen die naar de hemel leidt, of die bredere en gemakkelijker weg die in de dood eindigt. — *Our High Calling*, p. 11.

God spreekt tot ons in Zijn Woord. Daarin vinden wij in duidelijke bewoordingen de openbaring van Zijn karakter. We ontdekken hoe Hij de mens behandelt en wat het grote verlossingsplan inhoudt. In Zijn Woord vinden wij de geschiedenis van de patriarchen en de profeten en van de overige heilige mannen uit de oudheid... Als we lezen van de geweldige ervaringen, die hen werden gegund, en over het licht, de liefde en de zegen, waarvan zij mochten genieten, en over het werk dat zij, dankzij de genade, die ze hadden ontvangen, verrichtten, ontsteekt de Geest, Die hen inspireerde, een vlam van heilige wedijver in ons hart en ontstaat de wens om hetzelfde karakter te bezitten en om, net als zij deden, te wandelen met God.

Jezus zei over de geschriften van het Oude Testament — en hoeveel te meer geldt dat voor het Nieuwe — „deze zijn het welke van Mij getuigen“, Johannes 5:39, van Mij, de Verlosser, het Middelpunt van onze hoop op eeuwig leven. Ja, de gehele Bijbel vertelt ons van Christus. Vanaf het scheppingsverhaal in het begin, „zonder dit (het Woord) is geen ding geworden“, tot aan de laatste belofte: „Zie, ik kom spoedig“, Johannes 1:3; Openb. 22:12, lezen wij over het werk, dat Hij deed en horen wij Zijn stem. Als u kennis wilt maken met de Zaligmaker, bestudeer dan de Heilige Schrift. — *De Weg Naar Christus*, pg 85, 86; — *Steps to Christ*, pp. 87, 88.

Het verlossingsplan van God is ruim genoeg om heel de wereld te omvatten..... En Hij zal geen enkele ziel teleurstellen die oprecht verlangt naar iets hogers en edelers dan de wereld hem kan bieden. Gedurig zendt Hij zijn engelen tot hen die, hoewel ze omringd zijn door de meest ontmoedigende omstandigheden, in geloof bidden om een kracht, groter dan zij zelf bezitten, om van hen bezit te nemen en verlossing en vrede te brengen. Op verschillende manieren zal God Zich aan hen openbaren en voor hun voorzienigheden openen waardoor hun vertrouwen gesterkt zal worden in Hem, die Zich als losprijs heeft gegeven voor allen “die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren.” (Psalm 78:7) — *Profeten en Koningen*, pg 231 - *Prophets and Kings*, p. 377

Zondag 20 januari: In de hemelse troonzaal

De regenboog van beloften die de troon omsingelen, is een eeuwigdurende getuigenis dat "God de wereld zo heeft liefgehad, dat hij zijn eniggeboren zoon heeft gegeven, dat eenieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft" (Johannes 3:16). Het getuigt aan het universum dat God Zijn volk nooit zal verzaken in hun strijd tegen het kwaad. Het is een verzekering voor ons van kracht en bescherming zolang de troon zelf het volhoudt. . . .

De regenboog van belofte is een zekerheid voor elke nederige, verslagen, gelovige ziel, dat zijn leven één is met Christus, en dat Christus één is met God. De toorn van God zal niet op één ziel vallen die naar Hem zoekt. — *God's Amazing Grace*, p. 70.

Sindsdien moeten de volgelingen van Christus de Satan zien als een overwonnen vijand. Aan het kruis zou Jezus voor hen de overwinning behalen; Hij wenst dat zij die overwinning accepteren als hun eigen overwinning. "Zie", zegt Hij, "Ik heb u macht gegeven om op slangen en scorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen." Lukas 10:19.

De almachtige kracht van de Heilige Geest is de verdediging van iedere berouwvolle ziel. Niet één, die boetvaardig in geloof beslag legt op Zijn bescherming, zal Christus toestaan onder de macht van de vijand te geraken. Het is waar, dat de Satan een machtig wezen is, maar Gode zij dank, wij hebben een machtige Verlosser die de boze uit de hemel heeft geworpen.

Satan voelt zich gestreeld, wanneer wij over zijn macht spreken. Waarom spreken wij niet over Jezus? Waarom verheerlijken wij niet Zijn macht en liefde? — *De Weg naar Gezondheid*, pg 68; - *The Ministry of Healing*, p. 94.

Satan had het feit, dat Jezus Gods zoon is, in twijfel getrokken. In zijn afwijzing had hij het bewijs gekregen dat hij het niet kon weerspreken. De goddelijkheid straalde door de lijdende menselijkheid heen. Satan kon geen weerstand bieden aan het bevel..... Christus' overwinning was even volledig als de nederlaag van Adam was geweest.

Zo kunnen ook wij weerstand bieden aan de verzoeking, en Satan dwingen van ons heen te gaan. Jezus behaalde de overwinning door onderwerping aan en geloof in God, en door de mond van de apostel zegt Hij ons: "Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Nadert tot God en Hij zal tot u naderen". (Jac.4:7,8) Satan beeft en vlucht voor de zwakste ziel die zijn toevlucht neemt tot die machtige naam.

Nooit zullen we de prijs van onze verlossing beseffen, totdat de verlostten met de Verlosser zullen staan voor de troon van God. Wanneer dan de heerlijkheid van het eeuwig tehuis zich plotseling zal ontfouwen voor onze verrukte blikken, zullen we ons herinneren dat Jezus dit alles heeft verlaten voor ons, dat Hij niet alleen een banneling uit de hemelse hoven werd, maar om onzentwille het risico op Zich nam, te kunnen falen en alles voor eeuwig te verliezen. Dan zullen we onze kronen aan Zijn voeten werpen en het gezang aanheffen: "Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof". (Openb.5:12) — *De Wens der Eeuwen*, pg 98; — *The Desire of Ages*, pp. 130, 131.

Maandag 21 januari: De hemelse vergadering in de troonzaal

Hij die een glimp opvangt van de onvergelykbare liefde van Christus, beschouwt alle andere dingen als verlies en beschouwt Hem als de voornaamste onder tienduizend en als de meest liefhebbende. Terwijl serafijnen en cherubijnen naar Christus kijken, bedekken ze hun gezicht met hun vleugels. Hun eigen perfectie en schoonheid worden niet getoond in de aanwezigheid en glorie van hun Heer. Want hoe ongepast is het voor de mens om zichzelf te verhogen! Laat ze liever gekleed zijn in nederigheid, stop alle strijd om de hoogstaandheid en leer wat het betekent om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Wie over Gods glorie en oneindige liefde nadenkt, zal een bescheiden mening over zichzelf hebben, maar door het karakter van God te aanschouwen, zal hij worden veranderd in Zijn goddelijke beeld. — *That I May Know Him*, p. 175

"En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!" (SV, Jesaja 6: 3)

Deze heilige wezens zongen de lof en glorie van God met de lippen onvervuild met de zonde. Het contrast tussen de zwakke lof die hij [Jesaja] gewend was te schenken aan de Schepper en de vurige lof van de serafs, verbaast en vernedert de profet. . . .

De serafijnen voor de troon zijn zo vervuld van eerbiedig ontzag bij het aanschouwen van de heerlijkheid van God dat zij zichzelf niet met zelfgenoegzaamheid of bewondering voor zichzelf of voor elkaar aanschouwen. Hun lof en glorie zijn voor de Heer der heerscharen ... Ze zijn volledig tevreden om God te verheerlijken; en in Zijn tegenwoordigheid, onder Zijn glimlach van goedkeuring, wensen zij niets meer. Door Zijn beeld te dragen, door Zijn dienst te doen en Hem te aanbidden, is hun hoogste ambitie volledig bereikt. — *Conflict and Courage*, p. 233.

In het jaar dat koning Uzzia stierf, werd Jesaja in een visioen toegelaten om naar de heilige plaats te kijken, en naar het heilige der heiligen in het hemelse heiligdom. De gordijnen van het binnenste heiligdom werden opzij getrokken en een troon hoog en opgetild, torenhoog als het ware naar de hemel, werd aan zijn blik onthuld. Een onbeschrijflijke glorie vloeide voort uit een persoon op de troon en Zijn glorie vulde de tempel, terwijl Zijn glorie de aarde uiteindelijk zal vullen. Cherubijnen stonden aan weerszijden van het verzoendeksel En zij gloeiden van de glorie die hen omhulde voor de tegenwoordigheid van God..... Deze heilige wezens zongen de lof en glorie van God.... *Reflecting Christ*, p. 338.

De kroon op de eigenschappen van Christus is Zijn heiligheid. De engelen buigen voor Hem in aanbidding en roepen uit: "Heilig, heilig, heilig, Here God de Almachtige." Openbaring 4: 8. Hij wordt verkondigd glorieus te zijn in Zijn heiligheid. Bestudeer het karakter van God. Door Christus te aanschouwen, door Hem te zoeken in geloof en gebed, kunt u worden zoals Hij. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 402.

Dinsdag 22 januari: De verzegelde boekrol

En ik zag in de rechterhand van Hem, Die op de troon zat, een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, de met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen, en zijn zegelen te verbreken? Maar er was niemand in de hemel, en ook niet op de aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen, of hem inzien. (Openbaring 5: 1-3).

Daar lag in Zijn open hand het boek, de rol van de geschiedenis van Gods voorzienigheid, de profetische geschiedenis van naties en de kerk. Hierin waren de goddelijke uitspraken, Zijn autoriteit, Zijn geboden, Zijn wetten, de hele symbolische raad van de Eeuwige en de geschiedenis van alle heersende machten in de naties bewaard gebleven. In symbolische taal zat in die rol de invloed van elke natie, taal en mensen vanaf het begin van de geschiedenis van de aarde tot aan zijn einde. — *Manuscript Releases*, vol. 9, p. 7.

Het kruis van Christus brengt ons dicht bij God, de mens met God verzoenend, en God met de mens. . . Het kruis is bijna uit het oog verloren, maar zonder het kruis is er geen verbinding met de Vader, geen eenheid met het Lam in het midden van de troon in de hemel, geen welkom ontvangst van de dwalenden die zouden terugkeren naar het verlaten pad van gerechtigheid en waarheid, geen hoop voor de overtreder in de dag des oordeels. Zonder het kruis is er geen middel om de kracht van onze sterke vijand te overwinnen. Elke hoop van de mensheid hangt aan het kruis. . — *Our High Calling*, p. 46.

[In] de hemelse race kunnen we allemaal rennen en allemaal de prijs ontvangen. Er is geen onzekerheid, geen risico, in deze kwestie. We moeten de hemelse genaden aandoen en, met het oog naar boven gericht naar de kroon van onsterfelijkheid, de Patroon altijd voor ons houden. Hij was een man van smarten en vertrouwd met verdriet. Het nederige, zelf verloochenende leven van onze goddelijke Heer moeten we voortdurend in het oog houden. En als we dan proberen Hem te imiteren, ons oog op het merkteken van de prijs houdend, kunnen we deze race met zekerheid uitvoeren, wetende dat als we het beste doen wat we kunnen, we zeker de prijs veilig zullen stellen. - *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 358

Als u in Hem blijft, zal het u goed gaan. Als u uw leven van Hem ontvangt, zult u niet verdorren of onvruchtbaar blijven.....

Velen hebben de gedachte, dat zij een deel van het werk zelf moeten doen. Zij hebben hun vertrouwen gevestigd op Christus w at de vergeving van hun zonden betreft, maar nu proberen zij in eigen kracht op de juiste manier te leven. Zulke pogingen lopen op niets uit. Jezus zegt: „Zonder Mij kunt u niets doen". Onze groei in genade, onze vreugde en onze bruikbaarheid: het is allemaal afhankelijk van onze band met Christus. Het is alleen door middel van contact met Hem, dagelijks en zelfs ieder uur — door in Hem te blijven — dat wij in genade kunnen toenemen. Hij is niet alleen de oorsprong van ons geloof, maar ook Degene, Die het vervolmaakt. Christus is de eerste en de laatste, altijd. Hij moet bij ons zijn, niet alleen aan het begin en aan het einde van onze reis, maar bij elke stap onderweg. — *De Weg naar Christus*, pg 67; — *Steps to Christ*, pp. 68, 69

Woensdag 23 januari: Het Lam is waardig

Een stem zei: "Jezus, op de troon gezeteld, heeft de mens zo liefgehad dat Hij Zijn leven offerde om hem te verlossen van de macht van satan en hem tot Zijn troon te verheffen. Hij die boven alle krachten staat, Hij die de grootste invloed heeft in de hemel en op aarde, Hij aan wie elke ziel dank verschuldigd is voor alle gunst die hij heeft ontvangen, was zachtmoedig en nederig in gezindheid, heilig, onschuldig en onbesmet in het leven.....

Nu hebben de Heiligen niets te vrezen - Sterk en verschrikkelijk zijn de meesters van ongerechtigheid in de wereld geworden onder de controle van Satan, maar sterk is de Here God die Babylon oordeelt. De rechtvaardigen hoeven niet langer iets te vrezen van geweld of bedrog zolang ze loyaal en getrouw zijn. Een machtigere dan de gewapende sterke man is ingesteld voor hun verdediging. Alle macht en grootheid en voortreffelijkheid van karakter zal worden gegeven aan degenen die hebben geloofd en standhielden ter verdediging van de waarheid, standvastig en ferm de wetten van God verdedigend. —*Selected Messages*, book 3, p. 429.

We hoeven niet te wachten tot we zijn ogenomen om Christus te volgen. Gods volk kan dit hier op aarde doen. We zullen het Lam Gods in de voorhoven hierboven alleen volgen als we Hem hier volgen.... We moeten Christus niet bij vlagen of grillig volgen, alleen als het voor ons voordeel is. We moeten ervoor kiezen om Hem te volgen. In het dagelijks leven moeten we Zijn voorbeeld volgen, zoals een kudde zijn herder vertrouwt. We moeten Hem volgen door te lijden omwille van Hem, door bij elke stap te zeggen: "al zou Hij mij doden, zal ik toch op Hem vertrouwen" (Job 13:15). Zijn levenswijze moet onze levenswijze zijn. En als we dus op Hem willen lijken en onze wil in overeenstemming willen brengen met Zijn wil, zullen we Hem openbaren. —*In Heavenly Places*, p. 298.

Het is een wet van de natuur dat onze gedachten en gevoelens worden aangemoedigd en versterkt als we ze uiten.

Hoewel woorden gedachten uitdrukken, is het ook waar dat gedachten woorden volgen. Als we meer uitdrukking aan ons geloof zouden geven, ons meer verheugen in de zegeningen waarvan we weten dat we die hebben, - de grote genade en liefde van God -, dan zouden we meer geloof en grotere vreugde moeten hebben. Geen enkele tong kan uitdrukken, geen eindige geest kan ontvangen, de zegen die voortvloeit uit het waarderen van de goedheid en liefde van God. Zelfs op aarde kunnen we vreugde hebben als een bron, nimmer falend, omdat we gevoed worden door de stromen die van de troon van God vloeien.

Laat ons dan onze harten en lippen onderwijzen om de lof van God te laten spreken over Zijn weergaloze liefde. Laten we onze ziel opvoeden om hoopvol te zijn en te blijven in het licht dat glanst van het kruis van Golgotha. Nooit moeten we vergeten dat we kinderen zijn van de hemelse Koning, zonen en dochters van de Heer der heerscharen. Het is ons voorrecht om een kalme rust in God te behouden - —*Ministry of Healing*, pp. 251, 253.

Donderdag 24 januari: De betekenis van Pinksteren

Maar ik zeg u de waarheid; Het is nuttig voor u dat ik wegga: want als ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u komen; maar als ik vertrek, zal ik hem naar u toezenden. Johannes 16:7.

Christus verklaarde dat Hij na Zijn hemelvaart naar Zijn kerk zou zenden, als Zijn kroning, de Trooster, die Zijn plaats zou innemen. Deze Trooster is de Heilige Geest - de ziel van Zijn leven, de werkzaamheid van Zijn kerk, het licht en het leven van de wereld. . . .

In de gave van de Geest gaf Jezus de mens het hoogste goed dat de hemel kon schenken. . . Het is de Geest die krachtadig maakt wat door de Verlosser van de wereld is uitgewerkt. Het is door de Geest dat het hart zuiver wordt gemaakt. Door de

Geest wordt de gelovige een deelnemer aan de goddelijke natuur. Christus heeft zijn Geest gegeven als een goddelijke kracht om alle erfelijke en gecultiveerde neigingen tot het kwade te overwinnen en Zijn eigen karakter op de kerk te drukken. . . Het is het voorrecht van elke zoon en dochter van God om de inwoning van de Geest te hebben. —*Our High Calling*, p. 150

De Heilige Geest moest neerdalen over degenen in deze wereld die van Christus hielden. Op deze manier zouden zij gekwalificeerd worden, in en door de verheerlijking van hun Hoofd, om alle schenkingen te ontvangen die nodig zijn voor het vervullen van hun missie. De Levensgever hield in Zijn handen, niet alleen de sleutels van de dood, maar een hele hemel van rijke zegeningen. Alle macht in hemel en aarde werd aan Hem gegeven en nadat Hij Zijn plaats in de hemelse hoven had ingenomen, kon Hij deze zegeningen uitreiken aan allen die Hem ontvangen.

Christus heeft tegen zijn discipelen gezegd: "Het is u raadzaam dat ik wegga: want als ik niet wegga, zal de Trooster niet tot u komen; maar als ik vertrek, zal ik hem naar u toezenden "(Johannes 16: 7). Dit was het geschenk van geschenken. De Heilige Geest werd gestuurd als de meest onbetaalbare schat die de mens kon ontvangen. De kerk werd gedoopt met de kracht van de Geest. De discipelen waren geëerd om voort te gaan en Christus te verkondigen. ." —*This Day With God*, p. 341.

Jezus kent de behoeften van Zijn kinderen en luistert graag naar hun gebeden. Laat de kinderen de wereld buitensluiten en alles wat de gedachten van God zou wegtrekken, en laat hen voelen dat zij alleen zijn met God, dat Zijn oog in het diepste van het hart kijkt, en de wens van de ziel leest, en dat zij kunnen praten met God. In nederig geloof mag je Zijn beloften opeisen en het gevoel hebben dat, hoewel je niets in jezelf hebt waardoor je de gunst van God kunt aannemen, vanwege de verdiensten en gerechtigheid van Christus, je moedig naar de troon van genade kunt gaan en hulp kunt vinden in tijd van nood. Er is niets dat de ziel zo sterk kan maken om de verleidingen van Satan in het grote conflict van het leven te weerstaan, als om God in nederigheid te zoeken, voor Hem je ziel te leggen in al je hulpeloosheid, in de verwachting dat Hij je helper en je verdediger zal zijn. —*Sons and Daughters of God*, p. 121.

Vrijdag 25 januari: Voor meer informatie

Wens der Eeuwen; Naar mijn Vader en uw Vader, pg 691 – 695; *The Desire of Ages*, "To My Father, and Your Father," pp. 829–835;

Van Jeruzalem tot Rome, De gave van de Heilige Geest pg: *The Acts of the Apostles*, "The Gift of the Spirit," pp. 47–56.

5. De zeven zegels

Sabbatmiddag 26 januari

Degenen die de stad van God binnengaan, zullen de gouden kroon op hun hoofd hebben. Dat wordt een vreugdevolle scène, die niemand van ons zou moeten missen. Wij zullen onze kronen aan de voeten van Jezus werpen en keer op keer zullen we Hem de glorie geven en Zijn heilige naam loven. Engelen zullen zich verenigen in de

liederen van triomf. Als ze hun gouden harpen aanraken, zullen ze alle hemelen vullen met rijke muziek en liederen voor het Lam. —*In Heavenly Places*, p. 216.

Het kruis van Christus zal voor de verlost en in alle eeuwigheid een onderwerp van studie en lof zijn. Ze zullen de gekruisigde Christus in de verheerlijkte Christus terugvinden. Ze zullen nooit vergeten dat Hij wiens macht de ontelbare werelden van het heelal heeft geschapen en in stand houdt - de geliefde Zoon van God, de Majesteit des hemels, Hij die met vreugde werd aanbeden door cherubs en serafs - Zich vernederd heeft om de gevallen mens te verheffen. Ze zullen nooit vergeten dat Hij de schuld en de schande van de zonde heeft gedragen, dat het aangezicht van zijn Vader voor Hem verborgen bleef totdat de ellende van een verloren wereld zijn hart brak en zijn leven verbrijzelde op het kruis van Golgotha. Het feit dat de Schepper van alle werelden, de Rechter van alle levens, Zijn heerlijkheid heeft afgelegd en Zich uit liefde voor de mens heeft vernederd, zal altijd het heelal met verwondering vervullen en tot aanbidding aanzetten. Wanneer de scharen van verlost hun Verlosser zien, met de eeuwige heerlijkheid van de Vader op zijn gezicht, wanneer ze zijn troon, die van eeuwigheid tot eeuwigheid zal bestaan, zien en beseffen dat er geen eind zal komen aan zijn Koninkrijk, heffen ze vol geestdrift een lied aan: „Waardig, waardig is het Lam, dat geslacht is en ons met zijn eigen dierbaar bloed heeft vrijgekocht voor God!!” - *De Grote Strijd*, pg. 558; - *The Great Controversy*, p. 651

In het koninkrijk van God krijgt men geen positie door een gunst. Deze wordt niet verdiend noch ontvangen door een partijdige beschikking. Het is het resultaat van het karakter. De kroon en de troon zijn de bewijzen van wat men bereikt heeft — bewijzen van zelfoverwinning door onze Here Jezus Christus.

Lange tijd hierna, toen Johannes nauw verbonden was met zijn Meester door het gemeenschappelijk lijden, openbaarde de Here Jezus hem welke de voorwaarde is om een ereplaats in Zijn koninkrijk te verwerven. “Wie overwint”, zei Christus, “hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon.” (Openb. 3:21)

Hij die het dichtst bij Christus staat, is degene die het meeste van Zijn geest van zelfopoffering heeft ontvangen, van de liefde die niet opgeblazen is, die zichzelf niet zoekt, die geen kwaad denkt, van de liefde die de discipel beweegt om alles te geven, zoals de Meester dat deed, om te leven en te werken en te offeren, zelfs ten dode toe, om de mensheid te redden. (1 Cor. 13:4,5) – *Van Jeruzalem tot Rome*, pg 394; .— *The Acts of the Apostles*, p. 543

Zondag 27 januari: De opening van het eerste zegel

Engelen houden de vier winden vast, voorgesteld als een boos paard dat probeert los te breken en over het oppervlak van de hele aarde te rennen, met vernietiging en dood op het pad.

Ik zeg u in de naam van de Here God van Israël dat alle schadelijke, ontmoedigende invloeden in handen worden gehouden door ongeziene handen van een engel, totdat iedereen die werkt in de vrees en liefde van God is verzegeld in zijn voorhoofd. — *Letter 138*, 1897

Omdat wij niet precies het uur weten van Zijn komst, worden we bevolen te waken. "Zalig die slaven die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen." (Luc.12:37)

Zij die uitzien naar de komst van Christus zitten niet meer in werkloze afwachting. De verwachting van de komst des Heren moet maken dat de mensen de Here en Zijn oordeel over hun overtredingen vrezen. Zij moeten wakker gemaakt worden om hun grote zonde te zien: het verwerpen van Zijn aangeboden genade. Zij die uitzien naar de Here, reinigen hun zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid. Met opmerkzaam waken verenigen zij ernstige arbeid. Daar zij weten dat de Here voor de deur is, wordt hun ijver en verlangen versterkt om met de goddelijke wezens mede te werken voor de behoudenis van zielen. – *De Wens de eeuwen*, p.527; —*The Desire of Ages*, p. 634.

"Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in". Het uitblijven van de bruidegom doelt op het verstrijken van de tijd vanaf het ogenblik dat Christus werd verwacht en wijst ook op de teleurstelling en de schijnbare vertraging. In die tijd van onzekerheid begon de belangstelling van de oppervlakkigen en lauwen spoedig te verminderen en begonnen hun inspanningen te verslappen. Maar zij die hun geloof op een persoonlijke kennis van de Bijbel hadden gesteund, stonden op een rots die niet kon worden weggespoeld door de golven van de teleurstelling. „Zij werden allen slaperig en sliepen in"; de ene groep werd onverschillig en geloofde niet meer; de andere groep wachtte geduldig tot er meer licht kwam. Toch schenen de laatstgenoemden in de nacht van hun beproeving tot op zekere hoogte hun ijver en toewijding te verliezen. De lauwen en oppervlakkigen konden niet meer bouwen op het geloof van hun broeders en zusters. Iedereen moest op eigen benen staan, of vallen. - *De Grote Strijd*, p.339-340; —*The Great Controversy*, p. 394.

De strijd om Armageddon zal spoedig gestreden worden. Hij op wiens kleed de naam geschreven staat: de Koning der koningen en Heer der heren, voert de legerscharen des hemels aan op witte paarden, bekleed met wit en smetteloos fijn linnen.....

De slag van Armageddon zal worden gestreden en die dag mag geen van ons slapende gevonden worden. We moeten klaar wakker zij als de wijze maagden die olie in de vaten hebben met onze lampen. . . .

De macht van de Heilige Geest moet op ons rusten en de Overste van het heir des Heren zal aan het hoofd staan van de engelen des hemels om leiding te geven in de slag. Ernstige gebeurtenissen vóór ons moeten nog plaatsvinden. De ene bazuin na de andere moet worden gehoord, de ene schaal na de andere moet worden uitgegoten op de bewoners van deze aarde. Ontzagwekkende tonelen zullen zich heel spoedig afspelen. - Ellen G. White, *Bijbelcommentaar van de ZDA*, vol. 7, p. 680-681; - Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 7, p. 982.

Maandag 28 januari: Het tweede en derde zegel

Christus zei van Zichzelf: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Matth. 10 : 34) Hij, de Vredevorst, was nochtans de oorzaak van verdeeldheid. Hij, die gekomen was om de blijde boodschap te verkondigen en hoop en blijdschap te doen ontstaan in de harten der mensenkinderen, opende een strijd die tot diep in het menselijk hart

doordringt en felle hartstochten doet ontvlammen. En Hij waarschuwt Zijn volgelingen: "In de wereld lijdt gij verdrukking".

"Zij zullen de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om Mijns naams wil". „En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden. (Joh.16:33; Luc.21:12,16)

Dezelfde geest die in de donkere middeleeuwen mannen en vrouwen tot gevangenschap, tot verbanning en tot de dood veroordeelde, werkt nog steeds met boosaardige energie in onbekeerde harten. De geschiedenis der waarheid is van oudsher een verslag geweest van een worsteling tussen goed en kwaad. De verkondiging van het evangelie is in deze wereld steeds verder gegaan, ondanks tegenstand, gevaar, verlies en lijden. – *Van Jeruzalem tot Rome*, pg 61; — *The Acts of the Apostles*, p. 84.

Tegenwoordig haasten de mensen zich in het najagen van winst en zelfzuchtige toegeeflijkheid alsof er geen God, geen hemel en geen hiernamaals is. In de tijd van Noach werd de waarschuwing van de vloed gestuurd om mensen in hun goddeloosheid te laten schrikken en hen tot berouw te roepen. Dus de boodschap van de komst van Christus is ontworpen om mensen bewust te laten worden over hun opneming in wereldse dingen. Het is bedoeld om hen op te wekken voor een gevoel van eeuwige werkelijkheden, dat zij gehoor kunnen geven aan de uitnodiging aan de tafel van de Heer. . . .

De wereld vergaat door het ontbreken van het evangelie. Er is een hongersnood voor het woord van God. Er zijn er maar weinig die het woord onvermengd met de menselijke traditie prediken. Hoewel mannen de Bijbel in hun handen hebben, ontvangen ze niet de zegen die God voor hen erin heeft geplaatst. De Heer roept zijn dienaren op om zijn boodschap aan de mensen te brengen. Het woord van eeuwig leven moet gegeven worden aan hen die in hun zonden vergaan —*Christ's Object Lessons*, p. 228.

Op die dag zullen talloze mensen verlangend uitzien naar Gods genade, die ze zo lang hebben veracht. „Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden - geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken naar het woord des HEREN; maar vinden zullen zij het niet" (Amos 8:11,12).- *De Grote Strijd*, pg 540; — *The Great Controversy*, p. 629

Dinsdag 29 januari: Het Beeld van het vierde zegel

Engelen houden de vier windvlagen vast, voorgesteld als een boos paard dat probeert te breken en over het oppervlak van de hele aarde wil rennen, met vernietiging en dood op zijn pad. . . .

Ik zeg u in de naam van de Here God van Israël dat alle schadelijke, ontmoedigende invloeden in de hand worden gehouden door ongeziene handen van een engel, totdat iedereen die werkt in de vrees en liefde van God is verzegeld in zijn voorhoofd. —*Selected Messages*, book 3, p. 409.

Satan ... kan de ziel die in het geloof het woord van Christus' macht aanvaardt, niet in de geestelijke dood houden. God zegt tot allen die dood zijn in de zonde: "Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden." (Ef.5:14) Dat woord is eeuwig leven. Zoals het woord van God, dat de eerste mens tot leven wekte, nog steeds ons het leven geeft; zoals het woord van Christus: "Jongeling, Ik zeg u, sta op" (Luc.7:14), leven gaf aan de jongeling van Naïn, zo is dat woord, "Sta op uit de doden" (Ef.5:14), leven voor de ziel die het aanneemt.

God "heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon Zijner liefde." (Col.1:13) Het wordt ons alles in Zijn Woord aangeboden. Indien we het Woord aannemen, hebben we de verlossing. - *De Wens Der Eeuwen*, pg 259; — *The Desire of Ages*, p. 320

Er zijn enkelen in de kerk die zich wensen vast te klampen aan de pilaren van ons geloof, om stand te houden en een rotsvaste bodem te vinden, in plaats van te zweven door opwinding en impulsief te reageren. Er zijn geestelijke afvalligen in de kerk. Het zijn zelfgemaakte invaliden; hun geestelijke zwakte is het resultaat van hun eigen weifelende koers. Ze worden heen en weer geslingerd door de veranderende winden van de leer, en worden vaak verward en in onzekerheid gegooid omdat ze zich volledig gevoelsmatig bewegen. Het zijn sensatiebeluste christenen, die altijd hongeren naar iets nieuws en iets anders; vreemde leringen verwarren hun geloof, en zij zijn waardeloos voor de zaak van de waarheid.

God vraagt stabiele mannen en vrouwen, doelgericht, op wie vertrouwd kan worden in tijden van gevaar en beproeving, die even stevig geworteld en gegrond zijn in de waarheid als de eeuwige heuvels, die niet naar rechts of naar links kunnen worden geslingerd, maar die rechtdoor gaan en altijd aan de goede zijde worden gevonden.— *Testimonies for the Church*, vol. 4, pp. 74, 75.

De Verlosser overwon, om de mens te tonen hoe hij kan overwinnen. Alle verzoeken van Satan kwam Christus tegemoet met het woord van God. Door Gods beloften ontving Hij kracht om Gods geboden te gehoorzamen en de verzoeker kon geen voordeel behalen.

Niets is schijnbaar hulpelozer en toch in werkelijkheid onoverwinnelijker dan de ziel die zijn eigen nietigheid voelt en helemaal op de verdiensten van de Verlosser vertrouwt. Door gebed, door de studie van Zijn woord en door het geloof in Zijn blijvende aanwezigheid mogen de zwakste zielen leven in contact met de levende Christus en Hij zal ze vasthouden met een hand, die nooit zal loslaten. — *De Weg tot Gezondheid*, pg 147-148; . — *The Ministry of Healing*, pp. 181, 182.

Woensdag 30 januari: De opening van het vijfde zegel

De vurige gebeden van Zijn volk zullen beantwoord worden; want God verlangt ernaar dat Zijn volk met heel het hart zoekt en op Hem vertrouwt als hun Verlosser. Zijn volk zal Hem vragen deze dingen voor hen te doen en Hij zal opstaan als hun Beschermmer en Wreker. "Zal God dan Zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen?" - *EG White Bijbelcommentaar van de ZDA*, pg 480; *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1081.

Christus heeft ons niet alleen aanwijzingen gegeven over het pad wat we moeten bewandelen, maar Hij is onze Leraar geworden. Hij vertelde ons niet alleen hoe we moesten gehoorzamen, maar in Zijn eigen leven gaf Hij ons een praktisch voorbeeld

van hoe we zouden moeten gehoorzamen. Dus is Hij de ware Helper. Hij gaat voor ons uit en verslaat de obstakels en zegt ons dat wij in Zijn voetsporen moeten treden. Onze gezegende Redder zegt: "Volg Mij. Ik zal u leiden. Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij die Mij volgt, zal niet in duisternis wandelen "(zie Mattheüs 4:19; 14: 6; Johannes 8:12). . . .

" Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen."(Openbaring 3: 5). De witte gewaden zijn de gewaden van Christus ' gerechtigheid, en allen die deze gerechtigheid hebben, hebben deel aan de goddelijke natuur. Zij hebben op hen geschreven: " ... En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam." (Openbaring 3, vers 12) — *The Upward Look*, p. 166.

Moed, standvastigheid, geloof en innerlijk vertrouwen in Gods kracht om te redden, komen niet in een ogenblik. Deze hemelse genaden worden verworven door de ervaring van jaren. Door een leven van heilig streven en een stevige naleving van het recht, verzegelden de kinderen van God hun bestemming. Aangevallen door onnoemlijke verleidingen, wisten ze dat ze zich stevig moesten verzetten of overwonnen zouden worden. Ze voelden dat ze een groot werk te doen hadden, en op elk moment zouden ze geroepen kunnen worden om hun wapenrusting af te leggen; en als ze aan het einde van het leven een onvolkomen werk hebben gedaan, dan zou het een eeuwig verlies zijn. Ze aanvaardden gretig het licht uit de hemel, evenals de eerste discipelen van de lippen van Jezus. Toen die vroege christenen werden verbannen naar bergen en woestijnen, toen ze in kerkers achterbleven om te sterven door honger, kou en marteling, toen het martelaarschap de enige uitweg leek te zijn uit hun nood, waren ze blij dat ze waardig werden geacht om te lijden voor Christus, Die voor hen gekruisigd was. Hun waardige voorbeeld zal een troost en aanmoediging zijn voor het volk van God, die in een tijd van moeilijkheden zal worden gebracht zoals nooit was. — *Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 213.

Donderdag 31 januari: De opening van het zesde zegel

De profetie van Christus over de oordelen die Jeruzalem zouden treffen, zal nog op een andere manier worden vervuld. Deze verschrikkelijke verwoesting is daar slechts een zwakke afschaduwing van. Het lot van de uitverkoren stad kondigt de ondergang aan van een wereld die Gods barmhartigheid heeft verworpen en zijn wet met voeten heeft getreden. De gevolgen van het verwerpen van Gods gezag zijn vreselijk geweest. Maar een nog somberder schouwspel wordt ons beschreven in de Openbaringen van Christus aan Johannes in verband met de toekomst. De gebeurtenissen van het verleden wat zijn die vergeleken met de verschrikkingen van de tijd wanneer de betugelende Geest van God volledig van de ongelovigen zal worden weggenomen en er geen paal en perk meer zal worden gesteld aan de uitbarsting van menselijke driften en de duivelse toorn. Dan zal de wereld als nooit tevoren de gevolgen van Satans heerschappij kunnen zien. — *De Grote Strijd*, pg. 33; — *The Great Controversy*, p. 36.

Weldra werden onze ogen op het Oosten gericht, want er was een kleine, zwarte wolk verschenen, ongeveer zo groot als de hand van een man, en wij wisten allen, dat dit het teken van de Zoon des mensen was. In plechtige stilte starden wij allen op

naar de wolk, terwijl hij nader kwam, eb lichter, heerlijker, en steeds heerlijker werd, totdat het een grote witte wolk was. Zijn ogen waren gelijk een vurige vlam, Die Zijn kinderen door en door onderzocht. Toen werden alle aangezichten bleek, en van degenen, die God verworpen hadden, werden zij donker. Toen riepen wij allen uit: "Wie zal bestaan? Is mijn kleed vlekkeloos?" De engelen staakten hun gezang, en er was een ogenblik van vreselijke stilte, en daarna sprak Jezus: "Die rein van handen, en zuiver van hart zijn, die zullen kunnen bestaan; Mijn genade is u genoeg." Op deze woorden verhelderden onze aangezichten, en blijdschap vervulde ieder hart. En de engelen sloegen een hogere noot aan, en zongen opnieuw, terwijl de wolk nader bij de aarde kwam. – *Eerste Geschriften*, pg. 7; — *Early Writings*, p. 15.

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers Maleachi 3: 2.

Degenen die belijden zonen en dochters van God te zijn, zouden Hem in karakter moeten vertegenwoordigen ... Ons is nu kans gegeven om karakters te vormen die ons geschikt maken voor een binnenkomst in het koninkrijk der hemelen. Degenen die de geboden van God onderhouden, hebben recht op de boom des levens en komen binnen via de poorten naar de stad. In liefde heeft God ons een wet gegeven, zodat we die eigenschappen van karakter kunnen wegleggen die niet in de hemel getolereerd kunnen worden. Niemand kan daar binnengaan die beschuldigd zijn van diefstal, overspel, kwaadsprekerij of valse handel, want dit zou leiden tot een nieuwe oorlog in de hemel. De wet van God werd gegeven om mensen weg te leiden van deze praktijken, dat hun karakters gevormd kunnen worden naar het karakter van God. — *The Upward Look*, p. 105.

Vrijdag 1 februari: voor verdere bestudering

Testimonies to Ministers and Gospel Workers, "The World's Need," pp. 457–460;
In Heavenly Places, "Fitting Up for Heaven's Mansions," p. 285.

6. Het verzegelde volk van God

Sabbatmiddag 2 februari

Allen wiens naam uiteindelijk worden gevonden geschreven te staan in het boek van het Lam des levens zullen als mannen de strijd van de Heer strijden. Ze zullen ernstig werken om inzicht te hebben om de verzoeken weg te doen en iedere boze zaak. Ze zullen voelen dat het oog van God op hen rust en dat er stipte getrouwheid is vereist. Als gelovige wachters zullen ze de doortocht blokkeren, zodat ze Satan, vermomd als een engel des lichts, niet zijn werk des doods laat werken in hun miden....

De in het wit geklede personen die de troon van God omringen zijn niet van het gezelschap die liefhebbers van plezier zijn, meer dan liefhebbers van God, of die liever meedrijven op de golven dan zich te verzetten. Allen die nu zuiver en onbedorven van geest en invloed zegevieren in deze tijd zullen grote conflicten hebben. Ze zullen in grote problemen komen; ze zullen hun kleren of karakter wassen en deze wit maken

in het bloed van het Lam. Dezen zullen een triomflied zingen in het koninkrijk van glorie. – *My Live Today*, p. 321.

We moeten leven voor de volgende wereld. Het is zo treurig om een wispelturig, doelloos leven te leiden. We willen een doel in het leven – leven voor een doel. God helpt allen zelfopofferend te zijn, minder bezorgd, meer vergeetachtig over zichzelf en hun zelfzuchtige belangen en goed doen, niet voor de eer die we verwachten te krijgen, maar omdat dit het doel van ons leven is en uiteindelijk zal het het einde van ons bestaan bepalen. Laat ons dagelijks bidden tot God dat Hij dagelijks onze zelfzucht van ons wil nemen...

Wees bezorgd en ernstig om te groeien in genade, zoekend voor een helder en verstandig begrip van de wil van God betreffende uw ernstig streven naar het doel van de prijs die voor u ligt. Alleen perfect christendom zal het smetteloze kleed van karakter winnen die u het recht zal verlenen om te staan voor de troon van God tussen de in bloed gewassen schare, dragend de palmtakken van de eeuwigdurende victorie, en de eeuwige triomf. – *Our High Calling*, p. 242

Vergeleken met de miljoenen aardbewoners zal Gods volk, als altijd, een kleine kudde zijn. Maar als de gelovigen vaststaan in de waarheid, zoals deze in Zijn Woord geopenbaard, zal God hun toevlucht zijn. Ze staan onder bescherming van de Almachtige. God heeft altijd de meerderheid.

De ware discipelen van Christus volgen Hem ondanks strijd, terwijl ze zichzelf verloochenen en bittere teleurstellingen ervaren. Maar dit alles leert hen de schuld der zonde beter kennen, en ze zien er met afschuw op neer. Als deelgenoten aan het lijden van Christus zijn ze voorbestemd om te delen in Zijn heerlijkheid. – *Van Jeruzalem tot Rome*, p. 429.

Zondag 3 februari: De winden tegenhouden

Johannes ziet de elementen van de natuur —aardbevingen, stormen en politieke strijd—voorgesteld, als tegengehouden te worden door vier engelen. Deze winden zijn onder controle totdat God het woord geeft ze te laten gaan. Daarin ligt de veiligheid van Gods kerk. De engelen van God volgen Zijn bevel, houden de winden van de aarde terug, zodat de winden niet over de aarde waaien, noch over de zee, noch over enige boom, totdat de dienstknechten van God verzegeld zijn aan hun voorhoofd... Hij heeft in zijn hand het zegel van de levende God of van Hem die alleen leven kan geven, die op de voorhoofden het merk kan inschrijven bij hen bij wie onsterfelijkheid vaststaat: eeuwig leven. Het is de stem van deze hoogste engel die de autoriteit heeft, het commando voert over de vier engelen om te wachten met de vier winden tot dit werk is gedaan, en tot hij het sein moet geven ze los te laten. – *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 444.

De volken begonnen nu toornig te worden, maar wanneer onze Hoge Priester zijn werk in het heiligdom geëindigd heeft, dan zal Hij opstaan, de klederen der wraak aantrekken, en dan zullen de zeven laatste plagen uitgegoten worden.

En ik zag dat de vier engelen de vier winden zouden houden, totdat Jezus' werk in het heiligdom volbracht was, en dan zullen de zeven laatste plagen komen. Deze plagen verbitterden de goddelozen tegen de rechtvaardigen; zij dachten dat wij de oordelen Gods over hen gebracht hadden. En dat indien zij de aarde van ons

verlossen konden, de plagen wegganomen zouden worden. – *Eerste Geschriften*, pp. 30,31.

De Heer heeft de voorraadschuur van de hemel niet gesloten nadat Hij Zijn Geest uitgegoten had op de eerste discipelen. Wij mogen ook de volheid van Zijn zegeningen ontvangen. De Hemel is vol van de zegeningen van Zijn genade, en zij die tot God komen in het geloof, mogen beslag leggen op alles wat Hij heeft beloofd. – *The Review and Herald*, 4 juni, 1889.

Ik zou willen dat al mijn broeders en zusters zich zouden bedenken dat het een serieuze zaak is om de Heilige Geest te grieven, en het is grievend als een menselijke tussenpersoon voor zichzelf probeert te werken en weigert deel te nemen in de dienst van de Heer, omdat het kruis te zwaar is en de vernedering te groot. De Heilige Geest zoekt te verblijven in iedere ziel. Als deze welkom is als een geëerde gast, worden zij die het ontvangen volkomen gemaakt in Christus. Het goede werk dat begonnen is zal worden voleindigd; heilige gedachten, hemelse liefde en christelijke daden, nemen de plaats in van onzuivere gedachten, verdorven gevoelens en opstandige daden...

We hebben het nodig om onze harten goed te bewaken, want te vaak vergeten we de hemelse instructies die we ontvangen hebben en zoeken wij te handelen vanuit de natuurlijke neigingen van ons ongeheiligd verstand. Eenieder moet zijn eigen strijd uitvechten tegen zichzelf. Schenk aandacht aan de lessen van de Heilige Geest. Als dit gedaan is, zal het steeds herhaald moeten worden totdat de indrukken zullen zijn waar ze horen "voor eeuwig in de rots gebeiteld." – *Counsels on Health*, p. 561.

Maandag 4 februari: Het verzegelde volk van God

Christus zegt dat er mensen in de gemeente zullen zijn die fabels en vermoedens verkondigen, terwijl God grote, verhogende, veredelende waarheid gegeven heeft, die in het schathuis van de geest onderhouden moet worden. Als de mens verschillende theorieën oppikt, wanneer de mens serieus zaken wil geloven die niet noodzakelijk voor hem zijn om deze te weten, leidt God hem niet. Het is niet Zijn plan dat zijn volk iets zal brengen wat ze vermoeden, wat niet geleerd is in Gods Woord. Het is niet Zijn wil dat ze in strijd gaan over kwesties die hun niet geestelijk helpen, zoals: wie behoren tot de honderd vier en veertig duizend? Dit zijn degenen die God uitverkoren heeft en zij zullen het zonder twijfel weldra weten. – *Manuscript* 26, 1901

Een van de kenmerken in de voorstelling van de 144.000 is dat er in hun mond geen bedrog gevonden wordt. De Heer heeft gezegd: "Gezegend is de mens... in wiens geest geen bedrog is. Zij verklaren kinderen van God te zijn en zijn vertegenwoordigd als volgers van het Lam waarheen Hij ook gaat. Zij worden ons getoond als staande op de Berg Sion, omgord voor heilige dienst, gekleed in wit linnen, welke is de gerechtigheid der heiligen. Allen die het Lam in de hemel volgen zullen Hem eerst op aarde gevolgd hebben, in vertrouwen, liefde, willige gehoorzaamheid. Ze hebben Hem niet geïrriteerd of nukkig gevolgd, maar in vertrouwen, naar waarheid, als de kudde die de herder volgt. – *Selected Messages, book 3*, p.424.

Aan de kristallen zee vóór de troon, die door de heerlijkheid Gods schittert als "glas met vuur vermengd," staan de overwinnaars "van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam." Het Lam staat met de honderd vier en veertig duizend, die "gekocht zijn uit de mensen" op de berg Sion. Ze hebben de citers Gods. Er wordt een stem gehoord "als een stem van vele wateren en als de stem van zware donder," "de

stem van citerspelers, spelende op hun citers," ze zingen "een nieuw gezang" vóór de troon, een gezang dat niemand anders kan leren dan de honderd vier en veertigduizend. Het is het lied van Mozes en het lied van het Lam – een overwinningslied. Alleen de honderd vier en veertig duizend kunnen dit lied aanleren, want het is een lied over *hun* ervaringen. Geen enkele andere groep heeft deze ervaringen ooit meegemaakt. "Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heen gaat." Ze komen van de aarde uit de levenden en worden beschouwd als "eerstelingen voor God en het Lam." Opb. 15:2,3. – *De Grote Strijd*, p. 598.

Dinsdag 5 februari: De grote schare

Zij die de zachtmoedige en lieflijke geest van Christus openbaren zijn zacht in aanzien bij God. Niets is ongezien bij Hem. Hij markeert hun zelfvernedering, hun pogingen om Christus te verhogen voor de wereld.

Ofschoon op deze nederige werkers door de wereld met minachtig wordt neergezien, zijn ze van grote waarde in het oog van God... De zuiveren van hart, op wiens lippen geen bedrog wordt gevonden; de armen van geest, die actief zijn door de Geest door te blijven in Christus; de vredestichter, wiens hoogste ambitie is om Gods wil te doen — dezen zullen profijt hebben van de toegang (tot de hemelse hoven). Het zijn Gods juwelen, en zij zullen tussen de grote schare zijn die Johannes beschrijft: "En ik hoorde als een stem van een grote schare,..... zeggende, Halleluja! Want de Here onze God heeft het koningschap aanvaard." (Opb. 19:6). Ze hebben hun kleren gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. "Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden." (Openb. 7:15) – *That I May Know Him*, p. 123.

De tijden die de mens op de proef zullen stellen zijn erg dichtbij, en zij die zwak zijn in het geloof, zullen de toets van die gevaarlijke dagen niet doorstaan. De grote waarheden uit de openbaring moeten zorgvuldig worden bestudeerd, want wij zullen allemaal een degelijke kennis nodig hebben van het woord van God. Door Bijbelstudie en dagelijkse communicatie met Jezus zullen wij heldere, goed doordachte standpunten krijgen wat betreft de persoonlijke verantwoordelijkheid om staande te blijven in de dagen van verzoeking en verleiding. Hij wiens leven door verborgen banden met Christus is verenigd, zal bewaard blijven door de kracht van God, door geloof in de verlossing. – *Getuigenissen voor de Gemeente*, deel. 5, pp. 221,222.

Er is niets in het geloof dat ons tot onze redder maakt. Geloof kan onze schuld niet verwijderen. Christus is de kracht van God tot redding voor allen die dat geloven. De rechtvaardiging komt door de verdienste van Jezus Christus. Hij heeft de prijs betaald voor de verlossing van de zondaar. Nochtans is het alleen door het geloof in Zijn bloed dat Jezus de gelovige kan rechtvaardigen

De zondaar kan niet vertrouwen op zijn eigen goede werken als een middel tot rechtvaardiging. Hij moet tot een punt komen waar hij afstand wil doen van al zijn zonden, en de ene straal van licht na de andere die op zijn pad schijnt omhelzen. Hij grijpt eenvoudig door het geloof de vrije en ruime voorziening aan, die gemaakt is in het bloed van Christus. Hij gelooft de beloften van God, welke door Christus gemaakt zijn voor zijn heiliging gerechtigheid en verlossing. En als hij Jezus volgt, zal hij nederig wandelen in het licht, zich verheugende in het licht, licht uitstralend naar

anderen. Gerechvaardigd door het geloof, draagt hij zijn hele leven blijheid bij zich in zijn gehoorzame dienst. Vrede met God is het resultaat van wat Christus voor hem is. – *The Signs of the Times*, mei 19, 1898.

Woensdag 6 februari: Zij die het Lam volgen

De Heer heeft wat goddelijk voor Hemzelf is apart gezet, dit aan God gewijde en van de wereld gescheiden is duidelijk en positief aanbevolen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Er is een muur van scheiding die de Heer zelf heeft opgericht tussen de dingen van de wereld en de dingen die Hij gekozen heeft uit de wereld en die Hij voor Zichzelf heeft geheiligd. De roeping en het karakter van Gods volk zijn bijzonder, hun vooruitzichten zijn bijzonder en deze bijzonderheden onderscheiden hen van alle andere volken. Allen van Gods volk op aarde zijn één lichaam, van het begin tot het einde van de tijd. Ze hebben één Hoofd dat het lichaam stuurt en regeert. Dezelfde bevelen die op het oude Israël rusten, rusten nu op Gods volk, om gescheiden te zijn van de wereld. Het grote Hoofd van de kerk is niet veranderd. De ervaringen van christenen in deze dagen lijken veel op de reizen van het oude Israël. – *Testimonies for the Church*, vol. 1. P.283.

God vraagt alles van de mens, het hele hart, de hele ziel, de hele geest, de hele sterkte. Hij legt een claim op alles wat er in de mens is, omdat Hij de hele schat van de hemel uitgestort heeft door ons Zijn alles te geven in één, niets achterhoudend wat de hemel kan doen.

Als ik een commentaar schrijf op dit onderwerp, kan ik niet stilzitten, ik probeer tot het uiterste te gaan, maar ik faal. Wanneer we de woningen boven zullen bereiken, zal Jezus zelf de in het wit gekleden voorgaan, wit gemaakt in het bloed van het Lam, naar de Vader "Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dagen nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden." Opb.7:15. – *Our High Calling*, p. 12.

God verlangt meer van Zijn volgelingen dan velen beseffen. Als wij onze hoop op de hemel niet willen bouwen op een verkeerd fundament, moeten wij de Bijbel accepteren zoals wij die lezen en geloven dat de Heer meent wat Hij zegt. Hij verlangt niets van ons waarvoor Hij geen genade zal geven om het uit te voeren. Wij zullen geen excuus hebben op de dag des Heren als wij er niet in slagen de maatstaf te bereiken die God ons in Zijn woord heeft voorgehouden.

Wij worden vermaand door de apostel: "De liefde zij ongeveinsd; weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld." Paulus zou willen dat wij onderscheid maken tussen het zuivere, onzelfzuchtige waartoe de geest van Christus ons aanzet, en de zinloze, bedrieglijke schijn die in de wereld veelvuldig voorkomt... Terwijl de christen altijd vriendelijk, medelevend en vergevingsgezind zal zijn, kan hij het nooit met het kwade eens zijn. Hij zal het kwaad verafschuwen en vasthouden aan hetgeen goed is, ook al moet hij de omgang of de vriendschap met de goddelozen daardoor opofferen. De geest van Christus zal ons ertoe brengen de zonde te haten, terwijl wij bereid zijn elk offer te brengen om de zondaar te redden. – *Getuigenissen voor de Gemeente*, deel 5, pp. 141,142.

Donderdag 7 februari: Verlossing voor onze God en het Lam

Als u de naam Christen aanneemt belooft u dat u zich in dit leven gaat voorbereiden voor een hoger leven in het koninkrijk van God. Om een Christen te zijn betekent Christus gelijkvormig te zijn. Niet één satanisch kenmerk is te zien in geest of lichaam, welke openbaren zuiverheid, integriteit, en waardigheid. Neem het christelijke leven als uw patroon. Houd de eeuwigheid voor u als uitzicht. Dan zult u op bepaalde manier Christus' inschatting zien van het erfdeel dat Hem zo veel heeft gekost.

Laten zij die voor Christus werken hun principes zuiver houden. Laat het leven onbedorven blijven van één of andere verontreinigende praktijk. De hele hemel stelt belang in het herstel van het morele beeld van God in de mens. De hele hemel werkt naar dit doel. God en de heilige engelen hebben de intense wens dat de menselijke wezens de standaard van perfectie zullen bereiken welke Christus' dood voor hen mogelijk maakte. Het is zijn wens dat wij één zullen zijn met Hem, volkomen in Christus, dat we erfgenamen van de hemel zullen zijn. – *In Heavenly Places*, p. 286.

Als het einde nadert, zal de vijand met al zijn kracht werken om fanatisme onder ons te brengen. Hij zou zich verheugen om te zien dat Zevende-dags Adventisten tot zulke extremen gaan dat ze bij de wereld bekend worden als een organisatie van fanatiekelingen. Tegen dit gevaar bid en waarschuw ik de predikanten en lekenwerkers. Ons werk is om mannen en vrouwen te leren op een waar fundament te bouwen, om hun voeten te planten op een helder "Zo zegt de Here."

Zij die ernstige studenten van het Woord zijn, volgen Christus in nederigheid van ziel, zij willen niet tot extremisme gaan. De Redder wende zich nooit tot extremisme, verloor nooit zijn zelfcontrole, brak nooit de wet van de goede smaak. Hij wist wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Hij was altijd zelfbeheerst. Hij maakte nooit een fout in Zijn oordeel over de mens of de waarheid. Hij was nooit misleid door schijn. Hij stelde nooit een vraagstuk aan de orde, die niet duidelijk van toepassing was, gaf nooit een antwoord dat niet recht to the point was. Hij stilde de stem van de vitterige priesters door binnen te dringen onder de oppervlakte, het hart rakend, licht flitsend in de gedachten om het geweten tot leven te wekken.

Zij die het voorbeeld van Christus volgen zullen geen extremisten zijn. Zij zullen kalmte en zelfbeheersing ontwikkelen. De vrede die gezien was in het leven van Christus zal ook gezien worden in hun leven – *Gospel Workers*, pp 316,317.

Satan zal zijn wonderen werken om te misleiden; hij wil zijn kracht als oppermachtig inzetten. De gemeente mag schijnen bijna te vallen, maar ze valt niet. Er is een overblijfsel, terwijl de zondaren in Sion uitgezift worden het kaf gescheiden van de kostbare tarwe. Dit is een verschrikkelijk oordeel, maar het moet plaats vinden. Zij die overwinnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis zullen gevonden worden met de loyale en de getrouwe, zonder vlek of smet of zonde, zonder bedrog in hun mond...

Het overblijfsel die de zielen gereinigd hebben door de waarheid te gehoorzamen krijgen sterkte van het te volgen proces, bewijzend de schoonheid en heiligheid, terwijl rondom opstand. Tegen al dezen, zegt Hij, "Ik heb u in mijn handpalmen gegrift." (Jes. 46:16). Zij zijn in eeuwige, onvergankelijke herinnering gehouden. – *The Upward Look*, p. 356.

Vrijdag 8 februari: Voor verdere studie

Gedachten Berg der Zaligsprekingen, "Zalig de Vervolgden om der Gerechtigheid Wil," pp.31-33.

Selected Messages, book 3, "Sinlessness and Salvation," pp. 353-357.

7. De zeven bazuinen

Sabbatmiddag 9 februari

In ernstig, gekweld gebed vragen zondaren aan God hen niet voorbij te gaan. De koningen, de machtige mensen, de verheven, de trotse, de gemene mens, allen buigen tezamen onder de druk van wee, verwoesting en onuitsprekelijke ellende. Hartverscheurende gebeden worden van hun lippen gewrongen. Genade! Genade! Red ons van de wraak van een beledigde God. Een stem antwoord hen met vreselijke duidelijkheid, gestrengheid en majesteit: "Omdat gij weigerde toen Ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstreckte, en u al mijn raadgevingen in de wind sloeg, en mijn vermaning niet wilde, daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen." – *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 41.

De mensen die hun opstand brutaal hebben doorgevoerd, zullen de beschrijving die in Opb. 6:15-17 gegeven wordt, vervullen. De herders die de schapen op verkeerde plaatsen geleid hebben, zullen de aanklacht horen die tegen hun gesteld wordt: "U was het die de waarheid lichtvaardig geacht heeft. U was het die ons vertelde dat Gods wet afgeschaft was, dat het een juk van slavernij was. U was het die aan de valse leerstellingen uiting gaf, toen ik overtuigd was, dat de Zevende-dags Adventisten de waarheid bezaten. Het bloed van onze zielen kleeft aan uw priesterlijke gewaden....Wilt u nu het losgeld voor mijn ziel betalen? Wat zullen wij nu doen? Wij hebben naar uw verdraaiing van de Schriften geluisterd en uw verdraaiing van de waarheid tot een leugen die, als we die gehoorzaamd hadden, ons gered zou hebben?"

Wanneer Christus komt om degenen te vergelden, die het volk opgeleid en onderwezen hebben om Gods Sabbat te overtreden, om Zijn gedenkteken omver te werpen en het voedsel van Zijn weiden met hun voeten te vertrappen, zullen klaagzangen te vergeefs zijn. Diegenen, die op valse herders hadden vertrouwd, hadden het Woord van God zelf om te onderzoeken en zij zien dat God ieder mens oordeelt die de waarheid had, maar zich van het licht heeft afgekeerd omdat het zelfverloochening en kruisdragen inhield. Rotsen en bergen kunnen hen niet voor de verontwaardiging van Hem beschermen, die op de troon zit en voor de toorn van het Lam. – *Maranatha*, p. 290.

Van zolderkamertjes, uit krotten, uit kerkers en van schavotten, uit de bergen en woestijnen, uit de spelonken der aarde en de diepten der zee zal Christus zijn kinderen bijeen vergaderen. Op de aarde zijn zij verlaten, verdrukt en gepijnigd geweest. Miljoenen zijn de dood ingegaan, beladen met schande, omdat zij geweigerd hebben toe te geven aan de bedrieglijke eisen van Satan. Door menselijke rechtbanken zijn Gods kinderen veroordeeld als de ergste misdadigers. Maar de dag is nabij waarin God zelf Rechter is. (Ps. 50:6) Dan zullen de aardse vonnissen omgekeerd worden. "Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen." (Jes. 25:8.) Ieder

van hen zal witte gewaden ontvangen. (Opb.6:11) "Men zal hen noemen: Het heilige volk, de verlost des Heren." Jes. 62:12.

Wat voor kruis zij ook hebben moeten dragen, welk verlies zij hebben moeten lijden, aan welke vervolgingen zij ook hebben blootgestaan, zelfs met verlies van hun aardse leven, Gods kinderen worden daarvoor ruimschoots schadeloosgesteld. "Zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn." Opb. 22:4. – *Lessen Leven van Alle Dag*, p, 107.

Zondag 10 februari: De gebeden van de heiligen

Terwijl de priesters elke morgen en avond het heilige binnengingen ten tijde van het wierookoffer, was het dagelijks offer gereed om op het altaar in de voorhof geofferd te worden. Dit was een tijd van intense betekenis voor de aanbidders die zich bij de tabernakel hadden verzameld. Alvorens ze in Gods tegenwoordigheid kwamen in de persoon van de priester, moesten ze zich ernstig onderzoeken en hun zonden belijden. Ze verenigden zich in stil gebed met hun gezicht gewend naar het heiligdom. Op deze wijze stegen hun gebeden omhoog met de wierook, terwijl ze in geloof beslag legden op de verdiensten van de beloofde Verlosser, voorgesteld in het verzoenend offer.

De uren die bepaald waren voor het morgen- en het avondoffer, werden als geheiligd beschouwd en waren na verloop van tijd vaste uren voor de aanbedding van het joodse volk....In dit gebruik vinden christenen een voorbeeld voor ochtend- en avondgebed.... God...ziet met welgevallen neer op hen die Hem liefhebben, en die elke morgen en avond zich neerbuigen om vergiffenis te zoeken voor begane zonden, en hun smeekbeden om de benodigde zegeningen. – *Patriarchen en Profeten*, pp.316,318.

Plechtige gebeurtenissen staan ons te gebeuren. Bazuin na bazuin geeft zijn geluid, schaal na schaal wordt uitgegoten over de inwoners van de aarde.

De engel der genade zal de wereld spoedig verlaten en de zeven plagen zullen worden uitgegoten.... Gods wraak zal weldra vallen, en wanneer Hij zal beginnen de overtreder te straffen zal er geen periode van spijt meer zijn tot aan het einde. – *Last Day Events*, p.238.

Toch zullen de mensen denken dat Gods kinderen, zoals de martelaren vóór hen, spoedig hun getuigenis met hun bloed zullen moeten bezegelen. Zijzelf zullen vrezen dat de Here hen in de steek heeft gelaten en hen heeft overgeleverd aan hun vijanden. Het is een tijd van vreselijke angst. Dag en nacht smeken zij God om hen te verlossen..... Allen zullen zoals Jacob met God worstelen. Hun gezichten zijn bleek. Toch blijven zij vurig bidden.

Als de mensen alles konden zien, zouden ze groepen machtige engelen waarnemen die als wachters zijn opgesteld rondom hen die "het woord van Christus lijdzaamheid" hebben bewaard. De engelen hebben vol medelijden hun wanhoop gezien en hun gebeden gehoord. Ze wachten op het bevel van hun Leider om hen uit hun gevaarlijke positie te bevrijden. Ze moeten echter nog even geduld hebben. Gods kinderen moeten de beker van Christus drinken en met zijn doop gedoopt worden. Deze vertraging die hen zo zwaar valt, is het beste antwoord op hun gebeden. Wanneer ze vol vertrouwen wachten op Gods tussenkomst moeten ze geloof, hoop en geduld hebben, Dit is juist één van de ernstige gebreken in hun geestelijk leven geweest.

Ter wille van de uitverkorenen zal de tijd der benauwdheid worden ingekort. "Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen?... Ik zeg u dat Hij hen spoedig recht zal verschaffen." Luk. 18:7,8. Het einde zal vlugger zijn dan men denkt. – *De Grote Strijd*, p. 582.

Maandag 11 februari: De Betekenis van de Bazuinen

Vrij snel na het verlaten van Egypte waren de Israëlieten georganiseerd en degelijk gedisciplineerd.... De Heer verliet Zijn heilige tabernakel niet om kritiekloos geboren te worden bij de een of andere stam die gekozen zou worden.... De Levieten werden aangewezen door de Heer als de stam te midden van het volk toen de heilige ark geboren was, Mozes en Aaron marcheerden voor de ark uit, en de zonen van Aaron volgden vlak achter hen, ieder met een bazuin. Ze hadden hun opdracht van Mozes ontvangen, welke zij op het volk overbrengen moesten doormiddel van het geluid van de bazuinen. Deze bazuinen gaven een speciaal geluid die het volk verstond, en ze handelden in overeenstemming hiermee.

Eerst werd er een speciaal signaal gegeven door de bazuinen als oproep als attentie voor het volk; om aandacht en gehoorzaamheid te geven aan het geluid van de bazuinen. Er was geen verwarring van sterkte in het geluid van de bazuinen, daarom was er geen excuus voor verwarring in de hun handelen. De hoofdofficier van iedere compagnie gaf de beslissende richting met betrekking tot wat ze moesten doen en niemand werd in onzekerheid gelaten wat er gedaan moest worden. – *Testimonies for the Church*, vol. 1, pp. 650,651.

Bij het weerkaatsen van het beeld van Jezus Christus, bij de schoonheid en heiligheid van hun karakters, bij hun voortdurende zelfvernederings en hun afkeren van alle afgoden, groot of klein, toont Gods volk dat ze geleerd hebben in de school van Christus. Ze vragen voortdurend naar de geest van liefde en geduld, zachtmoedigheid en tederheid, en ze staan als vertegenwoordigers van Christus, een schouwspel voor de wereld, voor engelen en voor mensen...

Ze moeten als een sterke burcht van waarheid staan, hun licht ver schijnende in de morele duisternis van de wereld. De Heer heeft een boodschap gegeven voor de wachters op Zions muren. De bazuin moet een zuiver geluid geven. – *Our High Calling*, p. 247

Er is een werk te doen in de gemeenten van de Zevende-dags Adventisten dat nog niet is gedaan ... Laat allen zichzelf vernederen voor God, vragend om genade en wijsheid, zodat ze mogen zien waarin ze Zijn heilige wet overtreden hebben. Tenzij Zijn Geest hen verlicht, zullen ze het nooit weten, zelfs als het hen wordt getoond door hun broeders. Zij die weigeren om in een juiste relatie tot God te komen, die niet de regels van Zijn regering willen gehoorzamen, dragen niet Zijn merkteken.....

De Heer is genadig. Hij kastijdt Zijn volk niet omdat Hij hen haat, maar omdat Hij de zonden die ze doen haat. Hij moet hen kastijden, zodat ze terug keren tot hun getrouwheid. Hij bedoeld hun straf te zijn als waarschuwing voor hen en voor anderen. Niemand behoeft in duisternis te wandelen. Niemand hoeft te zeggen, "Toon mij de fouten aan waaraan ik schuldig ben." Tot hen die dit zeggen, geef ik de woorden van de Heer:" Zoek in gebed, en u zult het weten." – *The Upward Look*, p. 240.

Dinsdag 12 februari: De engel met een open boek

De engel van Openbaring 10 is afgebeeld met één voet op de zee en één voet op het land, tonend dat de boodschap reizen zal naar verschillende landen ze zal de zee oversteken en de eilanden van de zee zullen de verkondiging van de laatste waarschuwingsboodschap voor de wereld horen.

Deze boodschap maakt een einde van de profetische perioden. De teleurstelling van hen die gedacht hadden onze Heer in 1844 te zien, was bitter voor hen die uitzagen naar Zijn verschijning. Het lag in de bedoeling van de Heer dat deze teleurstelling zou komen, en dat de toestand van harten geopenbaard zou worden. – *Selected Messages*, boek 2, pp. 107, 108.

Laat al onze broeders en zusters oppassen voor eenieder die een tijd wil bepalen voor de wederkomst van de Heer, om Zijn woord te vervullen met betrekking tot Zijn komst, of met betrekking tot enige andere belofte van speciale betekenis die Hij heeft gedaan. "Het is niet voor u de tijden en de gelegenheden te weten, welke de Vader geplaatst heeft in Zijn eigen kracht." Valse leraren mogen opstaan die erg ijverig zijn voor het werk van God, en ze mogen middelen inzetten om hun theorieën wereldkundig te maken en in de gemeente te brengen, maar als ze dwaling vermengen met waarheid, is hun boodschap één van bedrog en zal het de ziel op valse paden leiden. Ze zijn in de oppositie, niet omdat het slechte mensen zijn, maar omdat ze leraren der leugen zijn en ze streven het zegel van de waarheid te plaatsen op valsheid. – *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 55

Niet één wolk is op de gemeente gevallen die God niet heeft voorbereid; niet één vijandige kracht is opgekomen om het werk van God tegen te staan of God had het voorzien. Alles heeft plaatsgevonden wat voorspeld was door de profeten. Hij heeft Zijn gemeente niet in duisternis gelaten, of verzaakt, maar heeft haar geplaatst in profetische verklaring wat komen zou, en door Zijn voorzienigheid, fungerend in haar bepaalde plaats in 'werelds geschiedenis. Hij heeft datgene gebracht wat de Heilige Geest de profeten geïnspireerd heeft om te vertellen. Al Zijn doelen zullen vervuld en gevestigd worden. Zijn wet is verbonden met Zijn troon, en Satanische agenten tezamen met menselijke agenten kunnen dat niet verwoesten. Waarheid is geïnspireerd en afgeschermd door God, het zal leven, en succes hebben, ook zal het van tijd tot tijd overschaduw worden. Het evangelie van Christus is de wet toegelicht in karakter. De misleiding praktiseert tegen haar, ieder overlegend bewijs is valsheid, iedere vergissing door satanische agenten, zal uiteindelijk eeuwig verbroken zijn, en de triomf der waarheid zal zijn als de verschijning van de zon op middag. De zon der Gerechtigheid zal voortgaan te schijnen met genezing onder haar vleugels, en de hele aarde zal vervuld worden met haar glorie. – *Selected Messages*, boek 2, p. 108.

Woensdag 13 februari: De boekrol opeten

Wij moeten de laatste waarschuwing van God aan de mensen doorgeven, hoe ernstig moeten wij de Bijbel bestuderen, en ook hoe ernstig moet onze ijver zijn in de verspreiding van het licht. Laat iedere ziel die de goddelijke verlichting ontvangen heeft trachten die door te geven. Laten de werkers van huis tot huis gaan, de Bijbel voor de mensen openend, de publicaties verspreiden en tot anderen spreken van het licht dat hun eigen ziel tot zegen is geweest.....

Er is een belangrijk werk te doen, en zij die de waarheid kennen, moeten krachtig voorbede doen om hulp. De liefde van Christus moet hun eigen hart vervullen. De Geest van Christus moet over hen worden uitgestort en zij moeten zich voorbereiden om in het oordeel staande te blijven. Wanneer zij zichzelf aan God weiden, zal overtuigingskracht gepaard gaan met inspanningen om de waarheid aan anderen te brengen..... De laatste waarschuwing moet aan "vele volken, natiën, talen en koningen" verkondigd worden, en de belofte is gegeven "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." Opb.10:11; Math. 28:20. – *Getuigenissen voor de gemeente*, deel 9, p.120.

Allen ... zullen getest worden. Als ze Christus tot hun voorbeeld willen maken, wil Hij hen wijsheid en kennis en verstand geven; ze zullen groeien in genade en aanleg in de weg van Christus, hun karakters zullen gevormd worden naar Zijn gelijkenis. Als ze falen om de weg van de Heer te nemen, zal een andere geest hun gedachten en beoordelingsvermogen beïnvloeden, en ze zullen plannen maken zonder de Heer en hun eigen koers nemen.... De tijd is gekomen dat alles wat geschud kan worden, ook geschud zal worden, dat de dingen die niet geschud kunnen worden mogen blijven. Iedere zaak komt in beoordeling voor God; Hij meet de tempel en de aanbiddeers daarin. – *Testimonies for the Church*, vol 7, p. 219.

De gemeente is vastberaden en beslist om haar principes te houden voor het hele hemelse universum en de koninkrijken van de wereld. Standvastig en trouw in het handhaven van de eer en heiligheid van de wet van God zal ze de aandacht trekken en zelfs de wereld besturen, en menigeen zal door de goede werken welke zij zullen zien, geleid worden om onze Vader in de hemel te verhogen.....

De Heer heeft aan Zijn gemeente capaciteiten en zegeningen geschonken, zodat ze aan de wereld een beeld van Zijn eigen voorzienigheid kan tonen, en dat Zijn gemeente volkomen is in Hem. Een voortdurend tonen aan de ander, zelfs de eeuwige wereld, van wetten die hoger zijn dan aardse wetten. Zijn gemeente moet een tempel bouwen, naar de goddelijke gelijkenis, en de engel-architect heeft zijn gouden maatstaf van de hemel gebracht, zodat iedere steen gehouwen en op maat wordt gemaakt naar het goddelijke maatsysteem en wordt gepolijst om in alle richtingen de heldere, zuivere stralen van de zon der gerechtigheid te schijnen als een symbool van de hemel Gekleed in een complete wapenrusting van licht en gerechtigheid, betreedt ze het uiteindelijke conflict. De slakken, het waardeloze materiaal zal worden verteerd, en de invloed van de waarheid getuigt aan de wereld het heiligend veredelend karakter ervan. – *Ministers and Gospel Workers*, pp. 16,17.

Donderdag 14 februari: De twee getuigen

De twee getuigen stellen het Oude en het Nieuwe Testament voor. Ze getuigen van de oorsprong en eeuwigheid van Gods wet en van het verlossingsplan. De symbolen, offers en profetieën van het Oude Testament wezen op de komende Verlosser. De evangeliën en brieven van het Nieuwe Testament getuigen van een Verlosser wiens komst volledig beantwoordt aan de symbolen en profetieën. – *De Grote Strijd*, p. 253.

De strijd die Frankrijk eeuwenlang had gevoerd, bereikte haar dieptepunt tijdens de Franse Revolutie. Deze verschrikkelijke omwenteling was het logische gevolg van Rome's onderdrukking van Gods Woord.... Het vertegenwoordigde de meest

frappante illustratie waarvan de wereld ooit getuige was geweest van de uitwerking van het pauselijke beleid.....

De pauselijke macht stelde alles in het werk om het volk van het Woord der waarheid af te houden en zorgde voor valse getuigen die het getuigenis van de Schrift tegenspraken.....Toen de Bijbel zowel door de wereldlijke als door de kerkelijke overheid was verboden, toen zijn getuigenis werd vervalst en allerlei menselijke en duivelse middelen werden gebruikt om de mensen dom te houden, toen zij die de heilige Bijbelse waarheden durfden te verkondigen werden opgejaagd, verraden en gefolterd, in gevangenschappen werden opgesloten, voor hun geloof de marteldood stierven of een toevlucht moesten zoeken in de bergen en in de spelonken en holen van de aarde, profeteerden de trouwe getuigen "met een zak bekleed," maar ze getuigden ondanks alles tijdens de hele periode van 1260 jaar. In de donkerste tijden waren er trouwe gelovigen die Gods Woord liefhadden en Gods eer verdedigden. Deze trouwe boodschappers kregen wijsheid, kracht en gezag om Gods waarheid tijdens deze lange periode te verkondigen. – *De Grote Strijd*, pp, 252, 254.

De ongelovige Voltaire zei eens vol trots: "Ik heb meer dan genoeg van de bewering dat twaalf mannen het christendom hebben gesticht. "Ik zal bewijzen dat er maar één man nodig is om het teniet te doen." Voltaire is nu al twee eeuwen dood. Miljoenen hebben deelgenomen aan de strijd tegen de Bijbel. Maar waar er in Voltaires tijd honderd exemplaren van het Woord van God waren, zijn er nu tienduizend, ja honderdduizend. Eén van de hervormers zei: "De Bijbel is het aambeeld dat veel hamers heeft versleten." God zegt: "Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen." Jes. 54:17.

"Het Woord van onze God houdt eeuwig stand." "Betrouwbaar zijn al zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos, volbracht in waarheid en oprechtheid." Jes. 40:8; Ps.111:7,8. Alles wat op het gezag van de mens is gebouwd, zal worden vernietigd, maar wat op de rots van Gods onveranderlijk Woord is gebouwd, houdt eeuwig stand. – *De Grote Strijd*, p. 271.

Vrijdag 15 februari: Voor verdere studie

Testimonies for the Church, vol. 2, "Selling the Birthright," p. 41;

De Grote Strijd, "De Bijbel en de Franse Revolutie," pp. 252-271.

8. Satan is een overwonnen vijand

Sabbatmiddag 16 februari

Grote dingen staan ons te wachten, en we willen het volk waarschuwen voor hun onverschilligheid, om klaar te zijn voor die dag.... We moeten onze vrijmoedigheid nu niet opgeven, maar we moeten nu een groot zelfvertrouwen hebben, sterker dan ooit tevoren. Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen, en Hij wil ons helpen tot aan het einde. We moeten zien op de monumentale pijlers, ons herinnerend wat de Heer voor ons gedaan heeft, om ons te troosten en om ons te redden uit de hand van de verwoester. We moeten fris zijn in ons geheugen iedere traan die de Here gewist heeft van onze ogen, iedere pijn die Hij verzacht heeft, iedere angst verwijdert, iedere

vrees verdreven, iedere wens vervuld, iedere genade geschonken, en onszelf versterkt met alles wat voor ons is als waarschuwing voor onze pelgrimstocht.

We kunnen niet in de toekomst kijken waar nieuwe verwarringen in het komende conflict ons te wachten staan, maar we mogen wel zien op wat is geweest en wat ons te wachten staat, en zeggen, "Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen." (1 Sam. 7:12). "Uw sterkte moge zijn als uw levensduur." (Deut. 33:25) De beproeving zal de sterkte die ons gegeven zal worden om te dragen niet overtreffen. – *This Day Wish God*, p. 58.

Jezus zag voorbij het kruis van Golgotha met zijn zielsangst en schande naar de grote dag, waarop de vorst van de machten in de lucht ten onder zal gaan op de aarde, die zo lang door zijn opstand is besmeurd. Jezus zag hoe het werk van het kwaad voor altijd voorbij zou zijn en Gods vrede hemel en aarde zou vervullen.

Voortaan zouden Christus' volgelingen Satan zien als een verslagen vijand. Aan het kruis zou Jezus de overwinning voor hen behalen. Hij wilde dat zij die overwinning als de hunne zouden beschouwen. "Zie," zei hij, "Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand, en niets zal u enig kwaad doen."

De almacht van de Heilige Geest is de bescherming van ieder berouwvol mens. Niemand die boetvaardig en gelovig aanspraak maakt op de bescherming van Christus zal in de macht van de vijand geraken. De Heiland staat naast de zijnen, die beproefd en verzocht worden. Met Hem aan hun zij bestaat er geen mislukken, verlies, onmogelijkheid of nederlaag. Wij kunnen alle dingen doen door Hem die ons kracht geeft. Als verzoeken en beproevingen komen, moet u niet wachten tot alle moeilijkheden opgelost zijn maar zien op Jezus, uw helper. – *Wens der Eeuwen*, p.406.

Hij die waarlijk in Christus gelooft, is deelgenoot gemaakt van de goddelijke natuur, en heeft de kracht die hij in iedere beproeving kan aanwenden. Hij zal niet vallen in de beproeving of overgelaten worden tot nederlaag. In de tijd van beproeving zal hij beslagleggen op de beloften, en daardoor het verderf ontlopen die door begeerte in de wereld heerst. – *My Life Today*, p. 274.

Zondag 17 februari: De vrouw en de draak

Nadat Satan de mens tot zonde had verleid, eiste hij de aarde op als zijn machtsgebied en noemde hij zich de vorst dezer wereld. Toen hij onze stamouders gelijk had gemaakt aan zijn natuur, meende hij hier zijn rijk te vestigen. Hij beweerde dat de mens hem als heerser had gekozen. Omdat hij de mensen beheerste, had hij zeggenschap over deze wereld. Christus was gekomen om deze aanspraak van Satan te niet te doen....

Sinds de aankondiging aan de slang in het paradijs "Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad,"(Gen.3:15) had Satan geweten dat hij geen absoluut gezag over de wereld had.....

Met diepe belangstelling sloeg hij de offeranden gade die Adam en zijn zonen brachten. In deze diensten zag hij een zinnebeeld van de gemeenschap tussen hemel en aarde. Hij deed zijn best deze verbinding te verbreken. Hij stelde God op onjuiste wijze voor en verdraaide de vormen die op de Heiland wezen.....Satan wekte de

laagste gevoelens in de mens op om zijn greep op hen te verstevigen. Toen Gods Woord in geschreven vorm werd gegeven, bestudeerde Satan de profetieën over de komst van de Verlosser. Van geslacht tot geslacht deed hij zijn best de mensen te verblinden voor deze profetieën, zodat ze Jezus bij zijn komst zouden verwerpen. – *Wens der Eeuwen, pp. 84,85.*

Zij die zouden willen overwinnen, moeten alle krachten waarover ze beschikken, gebruiken. Zij moeten vol zielsangst op hun knieën God smeken om goddelijke kracht. Christus is gekomen als ons voorbeeld; om ons te leren dat wij deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur. Hoe? – Door het bederf te ontvlieden dat in de wereld is door begeerte. Satan behaalde geen overwinning over Christus. Hij plaatste zijn voet niet op het hart van de Verlosser. Hij raakte het hoofd niet aan, al verbrijzelde hij de hiel. Christus maakte door zijn eigen voorbeeld duidelijk, dat de mens in oprechtheid stand kan houden. De mensen kunnen kracht bezitten om het kwaad te weerstaan – een kracht die niet aarde, dood, of hel overmeesterd kan worden, die hen daar zal plaatsen waar zij kunnen overwinnen zoals Christus heeft overwonnen. Goddelijkheid en menselijkheid kunnen in hen samengaan. – *Ellen G. White Comments, in de ZDA Bible Commentary, vol. 5. p. 309.*

In alle eeuwen zijn engelen altijd dichtbij de trouwe volgelingen van Christus geweest. De bondgenoten van het kwaad hebben zich verenigd tegen allen die wensen te overwinnen. Christus wil echter dat wij zien op de onzichtbare dingen, op de hemelse legerscharen die zich bevinden om allen die God liefhebben en die hen bevrijden. We zullen pas in het licht van de eeuwigheid zien hoe God ons heeft beschermd voor de vele zichtbare en onzichtbare gevaren door de tussenkomst van engelen. Dan zullen wij weten, dat heel het hemelse gezin belang stelt in het gezin op aarde en dat boden van Gods troon ons van dag tot dag vergezellen. – *Wens der Eeuwen, p. 191*

Maandag 18 februari: Satans permanente verbanning uit de hemel

De oppositie tegen de wet van God is begonnen in het gerecht in de hemel, met Lucifer, de overdekkende cherub. Satan had besloten om de eerste te zijn in de raad van de hemel, en gelijk met God. Hij begon zijn werk van rebellie met de engelen die onder zijn beval stonden, zoekend onder hen de geest van misnoegen te verspreiden. En hij werkte op zulk een bedrieglijke manier dat velen van deze engelen werden gewonnen voor zijn kant, voordat zij goed en wel doorhadden wat zijn doel was. Zelfs de loyale engelen konden niet volledig zijn karakter doorgronden, noch zien waartoe zijn werk zou leiden. Toen Satan succes had in het winnen van vele engelen voor zijn zaak, wende hij zich tot God, erop wijzend dat het de wens van de engelen was dat hij de positie kreeg die Christus had.

Het kwaad zette zijn werk voort, totdat de geest van ontevredenheid gerijpt was tot actieve opstand. Toen was er oorlog in de hemel, en Satan, met allen die met hem sympathiseerden, werden uitgeworpen. Satan had gestreden voor het leiderschap in de hemel, en hij had de slag verloren. God kon hem niet langer vertrouwen met eer en oppermacht, en datgene wat een deel was van zijn taak in de regering van de hemel, werd nu van hem afgenomen. – *The Review and Herald, 28 januari, 1909.*

God had Satan en zijn volgelingen even gemakkelijk kunnen vernietigen als iemand die een steentje op de grond gooit, maar God heeft dit niet gedaan. Opstand kon niet

door geweld overwonnen worden. Alleen Satans gezag kent geweld. Gods beginselen zijn niet van dien aard. Zijn gezag berust op goedheid, barmhartigheid en liefde en het uitdragen van deze beginselen is het middel dat gebruikt moet worden. Gods bestuur is zedelijk en waarheid en liefde overheersen hierin. – *Wens der Eeuwen*, p. 634.

Satan is de persoonlijke vijand van Christus. Hij is de organisator en leider van iedere soort van rebellie in de hemel en op aarde. Zijn woede neemt toe, we realiseren ons niet zijn kracht, Als onze ogen geopend zouden worden om de gevallen engelen aan het werk te zien wie voelt zich op zijn gemak en voelt zichzelf veilig, we zouden ons niet zo veilig moeten voelen. Boze engelen zijn ieder moment op ons pad. We verwachten een bereidheid op het deel van boze mensen om te reageren zoals Satan aanraadt; maar terwijl onze geest onbeschermd is tegen zijn onzichtbare dienaren, terwijl ze nieuwe grond en werk verzinnen werken ze wonderen en mirakels voor onze ogen. Zijn we er klaar voor om hen te weerstaan door het Woord van God, het enige wapen dat we succesvol gebruiken kunnen?

Zijn we voorbereid op de beproevingen die ons te wachten staan wanneer de leugenwonderen van Satan zich duidelijker zullen vertonen? Zal niet menige ziel verstrikt en gevangen worden? Door het verlaten van de heldere voorschriften en de geboden van God en toegeven aan fabels, is de geest van velen voorbereid om deze leugenwonderen te aanvaarden. We moeten onszelf nu al zoeken te beschermen voor de strijd die ons spoedig te wachten staat. Geloof in Gods Woord, onder gebed bestudeerd en praktisch toegepast, zal ons schild zijn tegen Satans macht en zal ons tot overwinnaars door het bloed van Christus maken. – *Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 302.

Dinsdag 19 februari: De oorlog op aarde

In de zesde eeuw had het pausdom al een stevige positie verworven. De zetel van zijn macht was gevestigd in de hoofdstad van het keizerrijk en de bisschop van Rome werd tot hooft van de hele kerk uitgeroepen. Tet heidendom had plaats gemaakt voor het pausdom. "En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht." Opb. 13:2. Toen begonnen de 1260 jaren van pauselijke onderdrukking, die waren aangekondigd in de profetieën van Daniël en de Openbaring. De christenen werden voor de keus gesteld hun geloof de rug toe te keren en de roomse ceremoniën en eredienst te aanvaarden óf de rest van hun leven door te brengen in kerkers en ter dood gebracht te worden op de pijnbank, de brandstapel of het schavot....De vervolgingen die over de gelovigen losbarsten waren heviger dan ooit tevoren en de wereld werd één groot slagveld. Eeuwenlang vond de gemeente van Christus een toevlucht in de afzondering en de eenzaamheid. De profeet zegt: "En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd en zestig dagen onderhouden zou worden." Opb.12:6. – *De Grote Strijd*, pp. 51,52.

Waarin lag de kracht van degenen die in het verleden ter wille van de zaak van Christus vervolging hebben ondergaan? Het was in de gemeenschap met God, de gemeenschap met de Heilige Geest, en de gemeenschap met Christus. De smaad en vervolging heeft menigeen van aardse vrienden gescheiden, maar nimmer van de liefde van Christus. Nooit wordt de door stormen geteisterde ziel door de Heiland tederder bemind dan wanneer ze lijdt voor de zaak der waarheid. Christus zei: "Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren." Joh. 14:21. Wanneer de gelovige in

de beklagdenbank van aardse rechtbanken staat om der waarheid wil, staat Christus aan zijn zijde. Als hij ingesloten is door gevangenis muren, openbaart Christus zich aan hem en bemoedigt Hij hem door Zijn liefde. Als hij ter wille van Christus ter dood wordt gebracht, zegt de Heiland tot hem: Zij kunnen het lichaam doden, maar zij kunnen de ziel geen schade toebrengen. "Houd goede moed; Ik heb de wereld overwonnen." "Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand." Joh. 16:33, Jes. 41:10. – *Van Jeruzalem tot Rome*, p. 61.

Nog een korte tijd, en wij zullen de Koning zien in zijn schoonheid. Nog maar even en Hij zal alle tranen van onze ogen wissen. Nog een korte tijd en Hij zal ons "onberispelijk doen staan voor Hem in grote vreugde." Jud. 1:24. Daarom zei Hij, toen Hij de tekenen van zijn naderende komst gaf: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij."

Christus heeft dag en ure van zijn komst echter niet bekend gemaakt. Onomwonden zei Hij tegen zijn discipelen dat Hij zelf dag en ure van zijn wederkomst niet bekend kon maken. Als Hij vrij was geweest dit te openbaren, waarom zou Hij hen dan hebben vermaand om steeds te blijven uitzien? ...De juiste tijd van de wederkomst van de Zoon des mensen is alleen aan God bekend. – *Wens der Eeuwen*, pp. 525,526.

Woensdag 20 februari: Strijd tegen de overigen

"Het belang van de Sabbat als het gedenkteken van de Schepping ligt in het feit dat het ons altijd aan de ware reden van onze godsaanbidding herinnert." God is de Schepper en wij zijn z'n schepselen. "De Sabbat is daarom *het* fundament van onze aanbidding, want geen enkele andere inzetting leert ons deze belangrijke waarheid zó duidelijk. De ware reden voor de aanbidding van God – niet alleen van onze aanbidding op de zevende dag, maar elke aanbidding – ligt in het verschil tussen de Schepper en zijn schepselen. Dit belangrijk punt kan nooit verouderen en mag nooit uit het oog worden verloren." – *J. N. Andrews, History of the Sabbath, chapter 27*. God heeft de Sabbat in het paradijs ingesteld om de mensen altijd aan deze waarheid te herinneren. Zolang wij God moeten dienen omdat Hij onze Schepper is, net zo lang zal de Sabbat ook het symbool en gedenkteken daarvan zijn. – *De Grote strijd*, p. 407.

De tijd is gekomen dat Gods volk de hand van de vervolging zal voelen omdat ze de zevende dag heilig houden...De mens der zonde, die dacht tijden en wetten te veranderen, en die altijd het volk van God verdrukt heeft, zal oorzaak vinden wetten te maken om de eerste dag van de week waar te nemen. Maar Gods volk zal standvastig staan voor Hem.

Laat niet één toegeven aan deze verleiding en minder vurig worden in het aanhangen van Gods wet omdat de minachting erop geplaatst is, want het is de bedoeling dat wij zullen bidden met geheel ons hart, en ziel, en stem: "Het is tijd voor de Here om te handelen, Zij hebben Uw wet verbroken" Ps. 119:126. Daarom, vanwege de universele minachting, wil ik geen verrader zijn wanneer God het meest verheerlijkt en geëerd moet worden door mijn loyaliteit. – *The Faith I Live By*, p.291

We doen een oproep op u, neem uw stand aan de zijde van de Heer, en neem uw deel als een loyale onderdaan van het koninkrijk. Erken de gave die in de gemeente

geplaatst is voor de leiding van Gods volk in de sluitingsdagen van de aardse geschiedenis. Vanaf het begin heeft de gemeente van God de gave van de profetie in haar midden gehad als een levende raadgevende stem, aansporend, en instructief,

We zijn nu gekomen tot de laatste dagen van het werk van de drie engelen boodschappen, en Satan zal werken met vermeerderde kracht omdat hij weet dat zijn tijd kort is....

De vijand heeft zijn meesterlijke poging gedaan om het geloof van ons eigen volk onzeker te maken in de Getuigenissen, en wanneer deze fouten binnenkomen beweren ze dat ze alle standpunten met de Bijbel alleen kunnen staven, maar ze leggen de Schrift verkeert uit

Dit is precies zoals Satan wil dat gebeurt, en zij die voor het volk de weg hebben bereid, zonder aandacht te schenken voor de waarschuwingen en terechtwijzing van de Getuigenissen van de Geest van God, zullen zien dat een tijd van kwaad van allerlei soort in het leven zal komen. Ze zullen de Schrift als hun getuigenis claimen, en bedrog van Satan in elke vorm zal overheersen. – *Selected Messages*, book 3, p.83.

Donderdag 21 februari: Satans eindtijdstrategie

Satans werk als aanklager is in de hemel begonnen. Vanaf de zondeval van de mens is het zijn werk op de aarde geweest en het zal nog meer zijn werk zijn naarmate wij het einde van deze wereld naderen. Wanneer hij ziet dat zijn tijd kort is, zal hij met groter ijver werken om te verleiden en te verderven. Hij is vertoornd als hij een volk op aarde ziet dat zelfs in zijn zwakte en zondigheid eerbied heeft voor Gods wet. Hij is vastbesloten ervoor te zorgen dat zij God niet zullen gehoorzamen. Hij verblijdt zich over hun onwaardigheid en heeft plannen voor ieder mens, zodat allen verstrikt en van God gescheiden zullen worden. Hij wil zowel God als allen die zijn wil proberen te doen op aarde door barmhartigheid en liefde, medeleven en vergevingsgezindheid, beschuldigen en veroordelen.

Elke manifestatie van Gods macht ten behoeve van zijn volk wekt de vijandschap van Satan op. Telkens als God voor hen werkt, is Satan met zijn engelen met nieuwe kracht bezig om hun ondergang te bewerken. Hij is na-ijverig op allen die Christus tot hun sterkte maken. Zijn doel is kwaad te stichten en, als hij daarin is geslaagd, alle schuld daarvan te werpen op hen die verzocht zijn. Hij wijst op hun vuile kleren, hun karakter vol gebreken. Hij wijst op hun zwakheid en dwaasheid, hun zonde van ondankbaarheid, hun ongelijkheid met Christus waardoor hun verlosser wordt onteerd. Dit alles voert hij aan als bewijs dat hij het recht heeft hun ondergang te bewerken. Hij probeert hen te verschrikken met de gedachte dat hun geval hopeloos is en dat de smet van hun onreinheid nooit afgewassen kan worden. Op deze wijze hoopt hij hun geloof te vernietigen, zodat zij zullen toegeven aan zijn verzoeken en hun trouw aan God zullen loslaten. – *Lessen Leven Alledag*, pp.99, 100.

Mij werd getoond dat Satan deze vele jaren niet dom en onverschillig is geweest, sinds zijn val, maar hij heeft geleerd. Hij is listiger geworden. Zijn plannen gaan dieper en zijn meer bekleed met een godsdienstig gewaad om haar mismaaktheid te verbergen. De kracht van Satan om te verleiden en te bedriegen is tienmaal groter dan het was in de dagen van de apostelen. Zijn kracht is toegenomen, en het zal

toenemen totdat het weggenomen zal worden. Zijn wraak en haat groeit sterker als zijn tijd om te werken zijn einde nadert.

God weet hoe Satan werkt, en zendt Zijn engelen om te waken over zijn kinderen, om hen te beschermen tegen de kracht van de duivel. En de strijd is voortdurend gaande tussen de engelen van God en de engelen van de duivel. De engelen van God zijn bekleed met de volledige wapenrusting, de gehele wapenrusting van de hemel, en hoewel omringd met dodelijke vijanden, vrezen zij niets, want zij doen de wil van hun geliefde Commandant. Ze komen op de donkerste plaatsen om Gods kinderen te bevrijden van valstrikken van Satan, en hun aanwezigheid is de reden dat de boze engelen een stap terug doen. En als de boze engelen verslagen zijn, uiten ze vreselijke verwensingen tegen 'het onrecht' van God en van zijn engelen. – *Spiritual Gifts*, vol. 2, p. 277.

Vrijdag, 22 februari: Voor verdere studie

De Grote Strijd, "Satans Valstrikken" pp.477-487

The Upward Look, "God's Word is True," p. 35.

9. Satan en zijn bondgenoten

Sabbatmiddag 23 februari

Wanneer iemand zijn voet plaatst op de vaste rots Christus Jezus als zijn basis, ontvangt en krijgt hij alle kracht van de Bron van alle kennis en wijsheid, en geestelijke bekwaamheid, zodat allen mogen weten tot welke partij hij behoort – gebodenhouders of gebodenbrekers. De banier van prins Emmanuel die boven zijn hoofd wappert zal niet falen om alle onzekerheden op te klaren en geeft dat allen zullen verstaan dat we de geboden Gods houden en het getuigenis van Jezus Christus hebben. De liefde van Jezus Christus bezit een wezenlijke kracht. – *That I May Know Him*, p. 214.

"De Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten." Hoewel "de verborgen dingen voor de Here, onze God zijn" zijn "de geopenbaarde voor ons en onze kinderen voor altijd" Amos 3:7 en Deuteronomium 29:29. God heeft ons deze dingen gegeven en zijn zegen rust op de eerbiedige, biddende studie van de profetieën.

Zoals de boodschap van Christus' eerste komst het rijk van zijn genade aankondigde, verkondigd de boodschap van zijn wederkomst het rijk van de heerlijkheid. Evenals de eerste boodschap is de tweede boodschap gebaseerd op de profetieën. De woorden van de engel tot Daniël die op de eindtijd betrekking hebben, zouden eerst in de eindtijd worden begrepen.... De Heiland zelf heeft tekenen van zijn komst gegeven als Hij zegt: "Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is." "Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud en die dag niet plotseling over u kome als een strik." "Waakt te allen tijde, biddende dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Luk. 21:31, 34, 36. – *Wens der Eeuwen*, pp. 186,187.

In dit leven moeten wij ons van de zonde bevrijden door het geloof in het verlossende bloed van Christus. Christus nodigt ons uit om tot Hem te komen, onze zwakheid met zijn sterkte, onze onwetendheid met zijn wijsheid en onze onwaardigheid met zijn verdiensten aan te vullen. God wil ons de zachtmoedigheid en nederigheid van Jezus leren..... Wie dit verwaarloost of uitstelt, brengt zijn geestelijk leven ernstig in gevaar.

De apostel Johannes hoorde tijdens een visioen een luide stem in de hemel: "Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft." Opb. 12:12. De stem in de hemel heeft deze woorden uitgesproken naar aanleiding van vreselijke gebeurtenissen. Satans grimmigheid wordt groter naarmate de tijd korter wordt en zijn bedrog en vernietiging zullen hun hoogtepunt bereiken in de tijd der benauwdheid. – *De Grote Strijd*, p. 575.

Zondag 24 februari: Het beest uit de zee

De apostel Paulus heeft de eerste christengemeente ervoor gewaarschuwd dat de wederkomst van Christus niet zijn dagen hoefden te verwachten. Hij zegt: "Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren." 2 Thess. 2:3. De "mens der wetteloosheid," die ook "het geheimenis der wetteloosheid," "de zoon des verderfs" en "de tegenstander" wordt genoemd is het pausdom, dat volgens de profetie gedurende de 1260 jaar zou heersen. Aan deze periode kwam een eind in 1798. De wederkomst van Christus kan niet voor die tijd plaatsvinden..... Sinds 1798 is het boek Daniël ontzegd, is de kennis der profetieën vermeerderd en hebben velen de plechtige Boodschap dat het oordeel nabij is, verkondigd. – *De Grote Strijd*, p. 333.

In (Openbaring) hoofdstuk 13 (vers 1-10) wordt een ander beest, "een luipaard gelijk," beschreven. "En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht."...

Van "het luipaard gelijk," beest wordt gezegd: "En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslastering spreekt.... En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen"..... Deze profetie, die bijna gelijk is aan de beschrijving van de kleine hoorn van Daniël 7, heeft ontgensprekelijk betrekking op het pausdom.

"En hem werd macht gegeven dit tweeënveertig maanden lang te doen." De profeet zegt ook: "En (ik zag) één van zijn koppen als ten dode gewond." De tweeënveertig maanden komen overeen met "een tijd en tijden en een halve tijd." – drie-en-een-half jaar – of de 1260 dagen van Daniël 7: de tijd waarin het pausdom Gods volk zou verdrukken. Deze periode zoals beschreven in de hoofdstukken, begon met de opperheerschappij van de paus in, 538 na Chr. En eindigde in 1798. In dat jaar werd de paus door het Franse leger gevangen genomen, ontving het pausdom "de dodelijke wonde" en ging de profetie

"Indien iemand in de gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap" in vervulling. – *De Grote Strijd*, pp. 408,409

We zijn als volk nog niet klaar voor de verschijning van de Heer. Als we de ramen van de ziel naar de aarde zouden willen sluiten en die naar de hemel openen, zou iedere vastgestelde instelling een helder en schijnend licht in de wereld zijn. Ieder lid van de kerk zou, als hij leeft naar de grote, verheven, veredelende waarheid voor deze

tijd, een helder schijnend licht zijn. Gods volk kan Hem niet behagen tenzij ze begiftigd is met de doeltreffendheid van de Heilige Geest. Zo zuiver en waar moet hun relatie zijn tot de ander dat bij hun woorden, hun liefde, hun eigenschappen, zullen tonen dat ze één met Christus zijn. Ze zijn als tekenen en wonderen in onze wereld, iedere lijn van het werk met verstand voorwaarts dragende. – *Selectet Messages* book 1, p. 113.

Maandag 25 februari: De activiteiten van het dier uit de zee

Bij de behandeling van Zijn Woord hebben de pausen zichzelf verhoogd boven de God des hemels. Dit is de reden dat in de profetie de pauselijke macht wordt beschreven als de "mens der zonde;" Satan is de bron van de zonde. Het instrument dat hij misbruikt om één van Gods heilige principes te veranderen, is de man der zonde. Onder Satans speciaal bewind heeft het pausdom dit werk gedaan.

Alhoewel zij die aan het hoofd van het pausdom staan beweren dat ze grote liefde hebben voor God, ziet Hij hen als haters van Hem. Zij hebben de waarheid van God veranderd in een leugen. Te knoeien met Gods geboden en daarvoor in de plaats eigen menselijke tradities te stellen, is het werk van Satan. Hij wil de religieuze wereld scheiden van God. God verklaart: "Ik de Heer uw God ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaders bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten." God wil dit woord vervullen. – *Manuscript*, 126, 1901.

In de visioenen van de profeten werd getoond hoe de Heer der heerlijkheid speciaal licht liet schijnen op zijn gemeente in dagen van duisternis en ongeloof die aan zijn wederkomst zouden voorafgaan. Als de Zon der gerechtigheid zou Hij over zijn gemeente opgaan met 'genezing onder haar vleugelen' Mal. 4:2. En iedere ware discipel zou een invloed ten leven moeten verspreiden voor bemoediging, hulp en ware genezing.

De komst van Christus zal plaatsvinden in het donkerste uur van de geschiedenis van deze aarde. De dagen van Noach en van Lot schilderen de toestand van de wereld vlak voor de komst van de Zoon des mensen. De Bijbel zegt, bij het wijzen op deze tijd, dat Satan zal werken met allerlei krachten en met allerlei verlokken ongerechtigheid. 2 Thess. 2:9,10. Zijn werk is duidelijk zichtbaar aan de snel toenemende duisternis, de veelvuldige dwalingen, ketterijen en verleidingen van deze laatste dagen. Niet alleen neemt satan de wereld gevangen, maar zijn verleidingen dringen door in de belijdende gemeenten van onze Here Jezus Christus. De grote afval zal zich ontwikkelen in een duisternis, zo dicht als middernacht. Voor Gods volk zal het een nacht van beproeving, van gewezen, van vervolging ter wille van de waarheid zijn. Maar uit de duistere nacht zal Gods licht zal Gods licht tevoorschijn kome. – *Profeten en Koningen*, pp. 440,441.

De persoon die keer op keer getrokken is naar zijn Verlosser, maar die de waarschuwingen aan hem gegeven minacht, geeft niet toe aan ingevingen van berouw en en schenkt geen aandacht als hij vermaand wordt om vergiffenis en genade te zoeken, bevindt zich in een riskante positie..... Er is een ander tot wie hij aangetrokken wordt aan wie hij antwoord geeft: de aantrekking van Satan. Hij schenkt gehoorzaamheid aan de krachten der duisternis. Deze koers is fataal en laat de opstandige ziel onboetvaardig achter. Dit is de godslastering die het meest voorkomt onder de mensen. En het werkt op een meest subtiele wijze, totdat de

zondaar geen wroeging van zijn geweten meer voelt, geen berouw, en bijgevolg geen vergiffenis ontvangt...

Voel nooit, nooit dat u de vrijheid hebt onverschillig om te kunnen gaan met de gelegenheid aan u geschonken. – *That I May Know Him, p. 244.*

Dinsdag 26 februari: Het beest dat uit de aarde opkomt

Er is werkelijk maar één land dat beantwoordt aan de kenmerken die in deze profetie worden aangegeven. Dit land is onmiskenbaar de Verenigde Staten van Amerika. 10)

Hier is een treffend beeld van de opkomst en groei van onze natie. De horens, gelijk aan die van het Lam (zinnebeelden van onschuld en zachtaardigheid), stellen het karakter van onze regering zeer goed voor. Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de twee fundamentele beginselen: republicanisme en protestantisme.

De Here heeft voor de Verenigde Staten meer gedaan dan voor enig ander land onder de zon. ... Het was Gods bedoeling dat dit land te allen tijde vrij voor alle mensen zou zijn om Hem met een vrij geweten te aanbidden. Hij beoogde dat haar burgerlijke instellingen, met hun verreikende invloed, de vrijheid van godsdienstige voorrechten zouden vertegenwoordigen.

De vijand van alle gerechtigheid echter voert iets in zijn schild tegen de doelstellingen van God voor dit land. Hij zal initiatieven naar voren brengen, die ertoe leiden dat de mensen vergeten dat er een God bestaat. Wereldsgezindheid en hebzucht, wat afgodendienst is, zullen door de werking van de aartsbedrieger overheersen, totdat de wet van God in alle opzichten, nietig verklaard zal worden. – *Maranatha, 4 juli*

De profetie van Openbaring 13 leert dat de macht die wordt voorgesteld door het beest met de horens als die van een Lam zal maken "dat de aarde en zij die daarop wonen "het pausdom – dat symbolisch wordt voorgesteld door het beest "een luipaard gelijk" – zullen aanbidden. Het beest met de twee horens zal ook zeggen "tot hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest;" Bovendien zal het maken dat "allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven" het merkteken van het beest zullen ontvangen. Opb. 13:11-16. Wij hebben al aangetoond dat "het beest met de horens als die van het lam," de Verenigde Staten voorstelt en dat deze profetie in vervulling zal gaan wanneer de Verenigde Staten de viering van de zondag, een dag die Rome beschouwd als het bewijs van haar gezag, verplicht te stellen. – *De Grote Strijd, p 533*

"En het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak." (Openb. 13:11). Alhoewel ze belijden volgelingen van het Lam Gods te zijn, zijn de mensen met de geest van de draak doordrongen. Zij belijden zachtmoedig en nederig te zijn, maar zij spreken en maken wetten met de geest van satan; door hun werken tonen ze dat zij het tegengestelde zijn van datgene wat ze belijden. Deze macht die op het Lam lijkt verenigt zich met de draak om oorlog te voeren tegen diegenen die de geboden van God houden en het getuigenis van Jezus hebben. Satan verenigt zich met protestanten en rooms-katholieken, handelende in overeenstemming met hen als de god van deze wereld, de mensen dicterend alsof zij onderdanen van zijn koninkrijk zijn om zoals het hem behaagt, behandeld, geregeerd en gecontroleerd te worden. Wanneer de mensen er niet mee instemmen om de geboden van God te vertreden,

openbaart zich de geest van de draak. – *Maranatha*, 2 juli

Woensdag 17 februari: Het beeld van het beest

Wat betekend dan "het beeld van het beest" en hoe zal het worden gemaakt? Het beeld wordt gemaakt door het beest met de twee horens en het is een beeld voor het beest. Het wordt ook wel beeld van het beest genoemd.

Willen we dus weten wat het beeld is en hoe het zal worden gemaakt, dan moeten we kenmerken van het beest zelf – het pausdom – bestuderen.

Toen de eerste gemeente afvallig werd omdat velen van de eenvoud van het evangelie waren afgeweken en heidense riten en gebruiken overnamen, trok Gods Geest zich terug. De kerkelijke leiders wilden het geweten van de mensen beheersen en zochten steun bij de wereldlijke overheid. Zo ontstond het pausdom: de kerk beheerste de wereldlijke macht en gebruikte haar om haar eigen doelstellingen te bevorderen. Ze deed dit vooral om de zogenaamde "ketterijen" te bestraffen. De Verenigde Staten zullen een beeld voor het beest kunnen maken wanneer de kerk de Staat zodanig onder controle heeft dat ze de Staat kan gebruiken om haar eigen doelstellingen te verwezenlijken.

Telkens wanneer de kerk wereldlijke macht kreeg, gebruikte ze die om andersdenkenden te straffen. De protestantse kerken die het voorbeeld van Rome hebben gevolgd en betrekkingen met de overheid hebben aan geknoopt, hebben de gewetensvrijheid ook willen beperken. – *De Grote strijd*, pp. 411,412

"Het beeld van het beest" stelt het afvallige protestantisme voor, dat zal ontstaan wanneer de protestantse kerken de hulp van de burgerlijke overheid zullen inroepen, om hun leer aan anderen op te leggen.

Het overtreden van Gods geboden is het speciale kenmerk van het beest en dus ook van zijn beeld. Daniël zegt over de kleine horens, het pausdom, het volgende: "Hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen."

Dan. 7:25, Paulus noemde dezelfde macht "de mens der wetteloosheid die zich tegen God verheft." De ene profetie vult de andere aan. Het pausdom kon zich alleen boven God verheffen door Gods wet te veranderen. Als men weet dat Gods wet is veranderd en men houdt zich tóch aan de gewijzigde vorm, bewijst men de hoogste eer aan de macht die de verandering heeft ingesteld. Gehoorzaamheid aan pauselijke wetten is een bewijs van trouw aan de paus, in plaats van aan God. – *De Grote Strijd*, pp.413,414.

Dit eerste beest stelt de Roomse Kerk voor, een kerkelijk lichaam bekleed met burgerlijke macht, met de autoriteit al de afvalligen te straffen. Het beeld van het beest vertegenwoordigt een ander geestelijk lichaam bekleed met eenzelfde macht. De formatie van dit beeld is het werk van dat beest wiens vredevol opkomen en milde belijdenis zo een treffend symbool is voor de Verenigde Staten. Hierin vinden we het beeld van het pausdom. Wanneer de kerken van ons land, zich verenigen op zulke geloofspunten als die door hen gezamenlijk gehouden worden, zullen zij de Staat beïnvloeden haar decreten af te dwingen en hun instellingen te ondersteunen, dan zal het Protestantse Amerika een beeld gevormd hebben van de Roomse hiërarchie.

Dan zal de ware gemeente aangevallen worden door vervolging, zoals Gods ware volk van weleer. – *The Story of Redemption*, p. 381.

Donderdag 28 februari: Het merkteken van het beest

Waarom stellen de mensen er geen belang in te weten wat het merkteken van het beest en zijn beeld is? Het staat lijnrecht tegenover Gods merkteken.

Wat is het merkteken van het beest? – Johannes werd geroepen om een volk te aanschouwen dat verschillend was van degenen die het beest en zijn beeld aanbidden door de eerste dag der week te vieren. De viering van deze dag is het merkteken van het beest.....

Het ontvangen van dit merkteken betekent het komen tot dezelfde beslissing als het beest en het verdedigen van dezelfde ideeën, in directe tegenspraak met Gods Woord. God zegt van allen die dit merkteken ontvangen: "Die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toeberaid in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het Lam.

Als het licht der waarheid u is voorgehouden, de sabbat van het vierde gebod aan u is geopenbaard en is aangetoond dat in Gods Woord geen grondslag is voor zondagviering, en u toch vasthoudt aan de valse sabbat door te weigeren de sabbat te heiligen, die God "Mijn heilige dag" noemt, ontvangt u het merkteken van het beest. Wanneer vindt dit plaats? Als u het decreet gehoorzaamt, dat u gebiedt u te onthouden van werk op zondag en God te aanbidden, terwijl u weet dat er geen woord in de Bijbel staat, waaruit blijkt dat zondag iets anders is dan een gewone werkdag, stemt u ermee in het merkteken van het beest te ontvangen en weigert u het zegel Gods.

Maar het zegel van de levende God wordt geplaatst op hen, die nauwgezet de sabbat des Heren vieren. – *Ellen G. White Comments, in de ZDA Bijbel Commentaar, vol. 7, pp. 675,676.*

Reeds beginnen we de stem van de draak te vernemen. Een satanische macht staat achter de zondagsbeweging, maar deze macht is verborgen. Zelfs de mensen die met dit werk bezig zijn, zijn zelf verblind wat betreft de gevolgen van hun beweging.

Laat Gods gebodenhoudend volk in deze tijd niet zwijgen alsof wij rustig deze situatie aanvaarden. Voor ons ligt het vooruitzicht, een aanhoudende strijd te moeten voeren met de kans op gevangenneming, het verlies van bezittingen en zelfs het leven bij het verdedigen van Gods wet, die krachteloos wordt gemaakt door menselijke wetten. – *Ellen G. White Comments, in de ZDA Bijbel Commentaar, vol. 7, p.668.*

Er bestaat een kenmerkend onderscheid tussen diegenen die het zegel van God dragen en diegenen die het beest en zijn beeld aanbidden. Trouwe dienstknechten van de Here zullen de bitterste vervolging ondervinden van valse leraars, die het Woord van God niet willen horen en die struikelblokken op de weg van hen leggen die ernaar willen luisteren. Gods volk moet echter niet vrezen. Satan kan zijn grenzen niet te buiten gaan. De Here zal de verdediging van Zijn volk zijn. Hij beschouwt het onrecht dat Zijn dienstknechten ter wille van de waarheid werd aangedaan, als aan Hemzelf gedaan. Wanneer de laatste beslissing gevallen is, wanneer allen gekozen hebben, óf voor Christus en de geboden óf voor de grote afvallige, dan zal God Zijn macht tonen en de monden van hen die Hem bespot hebben, voor altijd sluiten. Iedere opstandige macht zal haar bestraffing ontvangen. – *Maranatha*, 2 juli.

Vrijdag 1 maart: Voor verdere studie

Our *High Calling*, "Rich Currents Grace," p. 19

Selected Messages, book 2," Miracles Not a Test of Gods 'Favor,'" pp.49-54.

10. Gods eeuwige evangelie

Sabbatmiddag 2 maart

In vergelijking met de miljoenen mensen in de wereld zal Gods volk, zoals ze ooit is geweest, een kleine kudde zijn; maar als zij voor de waarheid staan zoals geopenbaard in Zijn Woord, zal God hun toevlucht zijn. Ze staan onder het brede schild van de Almachtige. God is altijd een meerderheid. Wanneer het geluid van de laatste bazuin het gevangenhuis van de doden zal binnendringen, en de rechtvaardigen met triomf tevoorschijn zullen komen, uitroepend: "Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?" (1 Korinthiërs 15:55) - daar staande met God, met Christus, met de engelen, en met de trouwen en oprechten van alle tijden, zullen de kinderen van God ver in de meerderheid zijn. — *The Acts of the Apostles*, p. 590

De verwarring zal toenemen, maar laat ons als gelovigen in God elkaar bemoedigen. We moeten niet de standaard verlagen, maar hooghouden en het oog op Hem, de Leidsman en Voleinder van ons geloof richten.

We hebben allemaal meer christelijke moed nodig, zodat we het vaandel, waarop de geboden van God, en het geloof van Jezus geschreven staat, omhoog te kunnen houden. We moeten aan de leiders van een opstand niet toegeven. Wij moeten vastberaden zijn om de wil van de Here te allen tijde en op alle plaatsen te doen.

Laat dit als met een stalen pen op een rots op het geweten ingeschreven worden en het grote succes in dit leven, of in het leven dat hierna komt, en de trouw aan de eeuwige beginselen van recht en gerechtigheid vast te houden. — *Zonen en Dochters van God*, 27 juli

De verkondiging van het evangelie is niet aan engelen, maar aan mensen toevertrouwd. Engelen leiden dit werk in goede banen en geven leiding aan de grote bewegingen ter verlossing van de mens, maar de eigenlijke verkondiging van het evangelie gebeurt door de boodschappers van Christus op aarde. — *De Grote Strijd*, p. 203 (AdventVision)

We naderen het einde van de geschiedenis van deze aarde en de verschillende lijnen van Gods werk moeten met veel meer zelfopoffering worden uitgevoerd dan op dit moment zichtbaar is. Het werk voor deze laatste dagen is in bijzondere zin een zendingswerk. De presentatie van de huidige waarheid, van de eerste letter van het alfabet tot het laatste, betekent zendingswerk. Het werk dat gedaan moet worden, roept op tot opoffering bij elke stap voorwaarts. Uit deze onzelfzuchtige dienst zullen de arbeiders gezuiverd en verfijnd tevoorschijn komen als goud dat in het vuur is beproefd.

De aanblik van zielen die in zonde vergaan, zou ons ertoe moeten aanzetten meer moeite te doen om het licht van de huidige waarheid te geven aan hen die in

duisternis zijn, en vooral aan die op gebieden waar nog heel weinig is gedaan om gedenktekens voor God te vestigen. In alle delen van de wereld moet een werk dat al lang geleden had moeten worden gedaan, uitgevoerd en voltooid worden. — *Testimonies for the Church*, vol. 7, p. 52

Zondag 3 maart: De drie engelenboodschap

Het woord van inspiratie vraagt aandacht voor het verkondigen van de eerste, tweede en derde boodschap van de engelen. Geen punt of komma mag eruit worden verwijderd. Geen enkel menselijk gezag heeft evenmin recht om relevantie van deze boodschappen te veranderen dan om het Nieuwe Testament voor het Oude te vervangen. Het Oude Testament is het evangelie in cijfers en symbolen. Het Nieuwe Testament is de werkelijkheid. Het ene is even essentieel als het andere. Het Oude Testament presenteert lessen van de lippen van Christus, en deze lessen hebben in geen enkel opzicht hun kracht verloren. De eerste en tweede boodschap werden gegeven in 1843 en 1844, en we zijn nu onder de verkondiging van de derde; maar alle drie boodschappen moeten nog worden verkondigd. Het is net zo essentieel als nu als voorheen dat ze herhaald worden aan degenen die naar de waarheid zoeken. Met pen en stem moeten we de verkondiging laten klinken, hun volgorde tonen, en de toepassing van de profetieën die ons naar de boodschap van de derde engel brengen. Er kan geen derde boodschap zijn zonder de eerste en tweede. Deze boodschappen moeten aan de wereld worden gegeven door publicaties, in toespraak of preek, in de lijn van de profetische geschiedenis de dingen laten zien die zijn geweest, en de dingen die zullen komen. — *Counsels to Writers and Editors*, p. 26

De opdracht aan de discipelen gegeven, is ook aan ons gegeven. Heden zowel als toen, moet een gekruisigde en verrezen Zaligmaker, voor diegenen verheven worden die zonder God en zonder hoop zich in de wereld bevinden. De Here roept om herders, onderwijzers en evangelisten. Van deur tot deur moet de boodschap van redding gebracht worden. Aan iedere natie, geslacht, taal en volk moeten de tijdingen van vergeving door Christus gebracht worden. Niet met slappe, levenloze uitingen moet de boodschap gebracht worden, maar met duidelijke, vastberaden, opwekkende uitspraken. Honderden wachten op de waarschuwing om te ontsnappen voor hun leven. De wereld heeft het nodig om in de christenen een bewijs van de kracht van het christen zijn te zien. Niet alleen in enkele plaatsen, maar door de gehele wereld, is de boodschap van barmhartigheid noodzakelijk. — *De daad bij het woord, h.3: Het veld is de wereld*

De engelen worden voorgesteld als vliegend in het midden van de hemel en aan de wereld een waarschuwingsboodschap verkondigend, die belangrijk is voor de mensen die in de laatste dagen van de geschiedenis van deze aarde leven. Niemand hoort de stem van deze engelen, want ze zijn een symbool voor het volk van God dat in harmonie werkt met het universum van de hemel. Mannen en vrouwen, verlicht door de Geest van God en geheiligd door de waarheid, verkondigen de drie boodschappen in hun volgorde. — *Selected Messages*, boek 2, p. 387

Met een duidelijke, vastberaden stem zei de bode: "Ik vraag je wat je aan het doen bent? O, dat je kon begrijpen! O, dat je het belang van de waarschuwing kon begrijpen en wat het voor jou en de wereld betekent! Als je het zou begrijpen, als je vervuld zou zijn met de geest van Degene die Zijn leven gaf voor het leven van de

wereld, zou je met Hem samenwerken en serieuze, zelfopofferende pogingen doen om zondaars te redden." — *Selected Messages*, boek 1, p. 92

Maandag 4 maart: De eerste engelenboodschap: Deel 1

De boodschap van de eerste engel in Openbaring 14, die de ure van Gods oordeel aankondigt en een beroep doet op de mensen om God te vrezen en Hem eer te geven, was bedoeld om scheiding te brengen tussen de ware kinderen van God en de verderfelijke invloed van de wereld en moest hen ertoe aanzetten zich bewust te worden van hun eigen wereldsgezindheid en afvalligheid. In deze boodschap heeft God de gemeente een waarschuwing gezonden, die - als ze was aanvaard - een eind zou hebben gemaakt aan het kwaad dat hen van God verwijderde. Als zij deze boodschap uit de hemel hadden aangenomen, hun harten voor God hadden verootmoedigd en er in alle oprechtheid naar hadden gestreefd zich voor te bereiden om in zijn aanwezigheid te leven, zouden de Geest en de kracht Gods zich onder hen geopenbaard hebben. De gemeente zou weer die gezegende eenheid, het geloof en de liefde hebben gekend die bestonden in de tijd van de apostelen. — *De Grote Strijd*, p. 244 [AdventVision] Hoofdstuk 21

De volgelingen van Christus moeten zich ook nu hoeden voor het gevaar de geest van eerbied en vreze Gods uit het oog te verliezen. De Bijbel onderwijst ons hoe we de Schepper moeten naderen, – nederig en vol ontzag, door geloof in een goddelijke Middelaar. De Psalmist heeft gezegd:

"Want de Here is een groot God, een groot Koning, boven alle goden... Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker" (Psalm 95:3, 6)...

Ware eerbied voor God is het gevolg van een gevoel van zijn oneindige grootheid, en een besef van zijn tegenwoordigheid. Ieder hart zou door dit besef van de Ongeziene diep onder de indruk moeten zijn. Uur en plaats van gebed zijn geheiligd, omdat God aanwezig is. En als eerbied tot uiting komt in houding en gedrag, zal het gevoel van eerbied toenemen. "Heilig en geducht is zijn naam" (Psalm 111:9) zegt de Psalmist. Wanneer engelen die naam uitspreken, bedekken ze hun gelaat. Met hoeveel eerbied moeten wij dan wel als gevallen en zondige mensen, die naam op onze lippen nemen! — *Prophets and Kings*, pp. 47,48

Ze moeten een nauwkeurig en grondig gewetensonderzoek instellen. Ze moeten breken met de lichte zinnigheid waar zoveel mensen die zich Christenen noemen van getuigen. Iedereen die niet wil dat de slechte neigingen, die de overhand willen hebben, overheersen, moet er ernstig tegen strijden. Deze voorbereiding is een persoonlijke kwestie..., Hij zal elk geval toch even nauwkeurig onderzoeken als wanneer er maar één mens op aarde was. Iedereen moet worden getoetst en „zonder vlek of rimpel of iets dergelijks" worden bevonden.

De afsluiting van het verzoeningswerk gaat gepaard met plechtige gebeurtenissen. Er staan zeer grote belangen op het spel. Het oordeel vindt nu plaats in het hemelse heiligdom. Dit werk is nu al vele jaren aan de gang. Binnenkort - niemand weet wanneer - zullen de levenden worden geoordeeld. Ons leven zal in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van God worden beoordeeld. In deze tijd is het meer dan ooit nodig te denken aan de waarschuwing van Christus: „Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is". (Marcus 13:33). Indien gij dan

niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen" (Openbaring 3:3). — *De Grote Strijd*, p.313 [hoofdstuk 28 AdventVision]

Dinsdag 5 maart: De eerste engelenboodschap Deel 2

"En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft." (Openbaring 14:6.7)

Als deze boodschap gehoorzaamd wordt, zullen alle naties en volk en stam en tong de aandacht vestigen op een nauwkeurig onderzoek van het Woord, en op het ware licht met betrekking tot de macht die de zevende-dags sabbat heeft veranderd in een valse sabbat. De enige ware God heeft afgedaan, Zijn wet is verworpen, Zijn heilige sabbat-instelling is door de man van de zonde in het stof vertrapt. Het vierde gebod, zo duidelijk en expliciet, is genegeerd. Het sabbatgedenkteken, waarin wordt verklaard wie de levende God is, de Schepper van de hemelen en de aarde, is gesloopt en in plaats daarvan is een valse sabbat aan de wereld gegeven. Zo is er een inbreuk gemaakt in de wet van God. Een valse sabbat kan geen echte standaard zijn. — *Selected Messages*, boek 2, p. 105

De eerste vier geboden maken aan de mensen duidelijk de plicht om de Here onze God met ons hele hart en onze hele ziel en ons hele verstand en al onze kracht te dienen. Dit raakt de gehele mens. Het eist een liefde, zo vurig, zo intens, dat die mens niets in zijn gedachten of in zijn liefde kan koesteren, wat met God gelijk staat....

Jehova, de Eeuwige, Zelfbestaande, Ongeschapen God, Hij, die Zelf de Bron en Onderhouder van alles is, Hem alleen komt het Hoogste Eerbetoen van Aanbidding toe. De mens wordt verboden om in Zijn liefde en dienst aan enig ander voorwerp voorkeur te geven. Wat we ook koesteren, wat voor neiging er ook is om onze liefde voor God te verminderen of wat de dienst belemmerd die Hem alleen toekomt, daarvan maken wij een afgod.

Onze God is een tedere, genadige Vader. Zijn dienst moet niet beschouwd worden als iets, waardoor het hart treurig en terneergeslagen raakt. Het moet een vreugde zijn om de Heer te vereren en deel te hebben aan Zijn werk. God wil niet dat Zijn kinderen, voor wie zo'n grote zaligheid is bereid, handelen, alsof Hij een harde, veeleisende slavendrijver is. Hij is hun beste Vriend, en als zij Hem dienen, wil Hij bij hen zijn, hen zegenen en troosten, en hun harten met vreugde en liefde vullen. De Heer wil dat Zijn kinderen volkomen tevreden zijn in het dienen van Hem en dat zij meer vreugde dan moeilijkheden ondervinden in Zijn werk. Hij wil dat zij, die Hem komen aanbidden, kostbare gedachten over Zijn zorg en liefde met zich meenemen, dat zij vreugde ontvangen bij alle dagelijkse bezigheden en dat zij de genade mogen ondervinden eerlijk en trouw te zijn in alle opzichten. — *Schreden naar Christus*, p. 49 [hoofdstuk 11 AdventVision]

Woensdag 6 maart: De tweede engelenboodschap

Dicht bij het einde van de boodschap van de tweede engel zag ik een groot licht uit de hemel op Gods volk schijnen. De stralen van dit licht schenen zo helder als de zon. Toen hoorde ik de stemmen van engelen uitroepen: "Ziet, de bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet!"

Dit was de middernachtsroep, die kracht moest bijzetten aan de boodschap van de tweede engel. Er werden engelen uit de hemel gezonden om de ontmoedigde heiligen op te wekken en hen voor te bereiden op het grote werk, dat hun te doen stond....

Zij aan wie de roep toevertrouwd werd, haastten zich en deden in de kracht van de Heilige Geest de boodschap horen en schudden hun ontmoedigde broeders en zusters wakker. Dit werk was niet in de wijsheid en geleerdheid der mensen, maar in de kracht van God. Zijn heiligen, die de roep hoorden, konden die niet weerstaan. Zij, die het meest geestelijk gezind waren, ontvingen de boodschap het eerst en zij, die eerder in het werk binnengeleid waren, waren de laatsten om de roep "Ziet, de bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet," aan te nemen en te doen toenemen....

In ieder deel van het land ontvingen de mens en licht over de boodschap van de tweede engel, en de roep deed het hart en van duizenden versmelten. Het ging van stad tot stad en van dorp tot dorp, tot dat het wachtende volk van God volkomen wakker geschud was. In vele kerken werd de boodschap niet toegelaten en een groot aantal, dat het levende getuigenis had, verliet deze gevallen kerken. Er werd een machtig werk gedaan door de middernachtsroep. —*Eerste Geschriften*, p. 225 hoofdstuk 24

Mannen handelen alsof ze speciale vrijheid hebben gekregen om de beslissingen van God te annuleren. De hogere critici plaatsen zichzelf in de plaats van God en herzien het Woord van God, reviseren het of onderschrijven het. Op deze manier worden alle naties ertoe aangezet om de wijn van de hoererij van Babylon te drinken. Deze hogere critici hebben dingen aangepast aan de populaire ketterijen van deze laatste dagen. Als zij het Woord van God niet kunnen ondermijnen en verkeerd toepassen, als zij het niet kunnen buigen voor menselijke praktijken, breken zij het. —*The Upward Look*, p. 35

"En een andere, [een tweede] engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken." Openbaring 14:6-8. Hoe is dit gebeurd? Door mensen te dwingen een valse sabbat te aanvaarden. In Exodus 31 wordt ons duidelijk verteld welke dag de sabbat des Heren is. Het houden van de sabbat wordt verklaard als een teken van de loyaliteit van Gods volk. —*Testimonies for the Church*, vol. 8, p. 94

De Bijbel zegt dat voor de wederkomst van Christus, Satan „met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid” zal werken. Zij die „de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden” zullen een dwaling ontvangen, „die bewerkt, dat zij de leugen geloven.” (2 Thessalonicenzen 2:9-11). Pas wanneer deze voorwaarde is vervuld en in de hele christelijke wereld de eenheid van de kerk met de wereld volledig is bereikt, zal Babylon helemaal vallen. Deze verandering vindt geleidelijk plaats en de volledige vervulling van Openbaring 14:8 ligt nog in de toekomst. —*De Grote Strijd*, p. 251, hoofdstuk 21 [AdventVision]

Donderdag 7 maart: De derde engelenboodschap

De derde engel vliegt in het midden van de hemel en verkondigt Gods geboden en het geloof van Jezus, Openb. 14: 9-12. Dit stelt het werk voor dat in deze laatste tijd gedaan moet worden. De boodschap heeft niets van zijn kracht verloren in deze tijd. Johannes ziet dat het werk in kracht toeneemt, totdat de hele aarde met de Heerlijkheid van God vervuld is. De boodschap: "Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen," Openb. 14:7 en 12, moet met kracht verkondigd worden. Mensen moeten het werk van God met grote ijver en kracht voortzetten. Thuis op school en in de gemeente moeten mannen en vrouwen en jongeren gereed zijn om de boodschap aan de wereld te geven. — *Zonen en Dochters van God*. 19 juli

De meest angstige bedreiging die ooit aan stervelingen is gericht, is vervat in de boodschap van de derde engel. Dat moet een vreselijke zonde zijn, die de toorn van God ongemengd met genade presenteert. Mensen mogen niet in de duisternis blijven over deze belangrijke zaak; de waarschuwing tegen deze zonde moet aan de wereld worden gegeven vóór de visitatie van Gods oordelen, opdat iedereen mag weten waarom ze moeten worden toegebracht en zij de gelegenheid hebben om eraan te ontsnappen.

In de kwestie van de grote wedstrijd worden twee verschillende, tegenovergestelde klassen ontwikkeld. Eén klasse "aanbidt het beest en zijn beeld, en ontvang zijn merkteken" en breng zodoende de vreselijke oordelen voort die door de derde engel worden aangekondigd. De andere klasse, in duidelijk contrast met de wereld, "houdt de geboden van God en het geloof van Jezus." Openbaring 14:9, 12 — *The Story of Redemption*, p.383

Terwijl de aarde in een vuurzee is, zijn de verlostten veilig in de Heilige Stad. De tweede dood heeft geen macht over hen die deel hadden aan de eerste opstanding. God is een verterend vuur voor de ongelovigen, maar voor zijn kinderen is Hij een zon en een schild. (Openbaring 20:6; Psalm 84:12).

„En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan” (Openbaring 21:1). Het vuur dat de ongelovigen verteert, reinigt tegelijkertijd de aarde. Elk spoor van de vloek is uitgewist. Er is geen eeuwig brandende hel die de verlostten voortdurend herinnert aan de vreselijke gevolgen van de zonde.

Er blijft maar één herinnering aan het verleden: de littekens van de kruisiging blijven altijd zichtbaar. Op Christus' hoofd, in zijn zijde en op zijn handen en voeten zijn de enige sporen van de wreedheid van de zonde. De profeet Habakuk, die Christus in zijn heerlijkheid zag, zei: „Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht” (Habakuk 3:4). — *De Grote Strijd*, p.437 hoofdstuk 42 [AdventVision]

Vrijdag 8 maart: Verdere Studie

De Grote Strijd, "De Laatste Waarschuwing," pp. 387-395 Hoofdstuk 38; *Ees*, "The Advent Movement Illustrated," pp. 240-2445.

11. De laatste zeven plagen

Sabbatmiddag 9 maart

De wereld zal spoedig worden achtergelaten door de engel van genade, en de zeven laatste plagen zullen worden uitgestort. Zonde, schaamte, verdriet en duisternis zijn aan alle kanten; maar God houdt de zielen van mensen nog steeds voor het kostbare voorrecht om duisternis in te ruilen voor licht, dwaling voor waarheid, zonde voor gerechtigheid. Maar Gods geduld en genade zullen niet altijd wachten. Laat niet één ziel denken dat hij zich achter een leugen kan verbergen voor Gods toorn, want God zal de schuilplaats van leugens van de ziel ontdoen. De bouten van Gods toorn zullen spoedig vallen en wanneer Hij zal beginnen de overtreders te straffen, zal er tot het einde geen periode van uitstel zijn. De storm van Gods toorn verzamelt zich, en alleen diegenen die door de waarheid geheiligd zijn in de liefde van God zullen staan. Zij zullen met Christus in God verborgen zijn totdat de verwoesting overgaat. Hij zal voor komen om de inwoners van de wereld te straffen vanwege hun ongerechtigheid. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 182

Op de dag van het laatste oordeel zal iedere verloren ziel begrijpen op welke wijze hijzelf de waarheid heeft verworpen. Het kruis zal voorgesteld worden, en de ware betekenis hiervan zal worden gezien door iedere geest die door overtredingen verblind is. Door het zien van Golgotha met zijn geheimzinnig Slachtoffer, zullen de zondaars daar veroemd staan. Iedere leugenachtige verontschuldiging zal worden weggevaagd. De afvallige zal verschijnen in zijn afzichtelijk karakter. De mensen zullen zien wat ze gekozen hebben. Iedere vraag over waarheid en dwaling in de langdurige strijd zal dan duidelijk gemaakt worden. In het oordeel van het heelal zal God staan, vrij van de beschuldiging voor het bestaan of het voortbestaan van het kwaad. Er zal worden aangetoond, dat de goddelijke besluiten niet medeschuldig Zijn aan de zonde. Er was geen onvolkomenheid in de regering van God, geen reden tot ontevredenheid. — *De Wens der Eeuwen*, p. 23 hoofdstuk 5 [AdventVision]

Wanneer het middelaarschap van Christus in het hemelse heiligdom ten einde is, zal de ongemengde gramschap van God over allen die het beest en zijn beeld aanbidden en zijn merkteken ontvangen (Openbaring 14:9,10), worden uitgestort. De plagen die over Egypte kwamen toen God Israël zou verlossen, waren van dezelfde aard als de nog verschrikkelijker en algemenere oordelen die de wereld kort vóór de uiteindelijke verlossing van Gods volk zullen treffen. De ziener van Patmos zegt in zijn beschrijving van deze vreselijke plagen: „Er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden”. En de zee, „werd als bloed van een dode, en alle levende wezens, die in de zee waren, stierven”. En „de rivieren en waterbronnen ... werden bloed.” Hoe verschrikkelijk deze plagen ook zijn, Gods vonnis is rechtvaardig. De engel Gods roept uit: „Rechtvaardig zijt Gij ... dat Gij dit oordeel hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!” (Openbaring 16:2-6). Ze hebben Gods volk ter dood veroordeeld en hebben door hun vonnis evenzeer de schuld van hun bloed op zich geladen als wanneer ze het met eigen handen hadden vergoten. — *De Grote Strijd*, p. 406 Hoofdstuk 39 [AdventVision]

Zondag 10 maart: De betekenis van de zeven laatste plagen

Het is nu net zo waar als toen Christus op aarde was, dat elke ingeslagen weg die het evangelie neemt op de heerschappij van de vijand wordt getroffen door felle tegenstand van zijn grote legers. Het conflict dat nu op ons gericht is, zal de meest verschrikkelijke zijn die ooit is gezien. Maar hoewel Satan wordt voorgesteld als zijnde zo sterk als de sterk gewapende man, zal zijn omverwerping compleet zijn en zal iedereen die met hem verenigt in het kiezen van afvalligheid in plaats van loyaliteit met hem ten onder gaan.

De terughoudende Geest van God wordt zelfs nu teruggetrokken uit de wereld. Orkanen, stormen, vuur en overstroming, rampen over zee en land volgen elkaar snel op. De wetenschap probeert ze allemaal uit te leggen. De tekenen die steeds meer rondom ons worden, die over de nadering van de Zoon van God vertellen, worden toegeschreven aan een andere dan de ware oorzaak. Mannen kunnen de schildwachtengelen niet onderscheiden die de vier winden beperken dat ze niet zullen blazen totdat de dienaren van God zijn verzegeld; maar wanneer God Zijn engelen zal toestaan de winden los te laten, zal er een scène van strijd zijn zoals geen pen kan neerzetten. — *Testimonies for the Church*, vol. 6, p. 407,408.

Ach, dat allen het kond en zien, gelijk God het aan mij geopenbaard heeft, op dat zij meer mochten weten van de listige verleidingen van Satan en op hun hoede zijn! Ik zag dat Satan op deze wijze werkte om Gods volk in verwarring te brengen, te misleiden en af te trekken, juist nu in deze tijd van verzegeling. Ik zag er sommigen, die niet vast stonden in de tegenwoordige waarheid. Hun knieën knikten, hun voeten gleden uit, omdat zij ze niet vast geplant hadden op de waarheid; en de bedekking van de Almachtige God kon niet over hen uitgebreid worden, zolang zij op die wijze wankelden.

Satan wendde iedere kunstgreep aan hen te houden waar zij waren, tot dat de verzegeling over was, totdat de bedekking van God over Zijn volk was gespreid en zij zonder beschutting zouden zijn gelaten tegen de brandende toorn Gods, uitgegoten in de zeven plagen. God is begonnen deze bedekking over Zijn volk te spreiden en deze zal spoedig getrokken zijn over al de genen, die een schuilplaats zullen hebben in de dag der slachting. God zal met kracht werken voor Zijn volk; en aan Satan zal toegelaten worden om evenzo te werken. — *Eerste Geschriften*, p 41 [De open en gesloten deur.]

Het was onmogelijk dat de plagen uit gegoten werden, terwijl Jezus nog dienstdeed in het heiligdom. Maar toen Zijn werk daar volbracht was en Zijn bemiddeling aan een eind kwam, was er niets dat de toorn van God kon weerhouden en verwoed brak hij los over het onbeschermd hoofd van de schuldige zondaar, die de verlossing geminacht en de bestraffing gehaat had. In die vreselijke tijd, na het eindigen van Jezus' werk als Middelaar, leefden de heiligen voor het aangezicht van een heilige God zonder voorspraak. Ieder geval was beslist, iedere heilige geteld. Jezus vertoefde een ogenblik in het heilige van het hemelse heiligdom en de zonden die beleden waren, terwijl Hij in het heilige der heiligen was, werden op Satan gelegd, die de oorsprong der zonde is en die hun straf moet dragen. — *Eerste Geschriften*, p. 265 [De Boodschap van de Derde Engel beëindigd]

Maandag 11 maart: De uitstorting van de laatste plagen

Van alle landen die in de Bijbel worden genoemd, is Egypte het verst gegaan in godsontkenning en wetsverachting. Geen enkele koning heeft zich openlijker en brutaler verzet tegen het gezag van de hemel dan Farao. Toen Mozes hem in opdracht van God het bericht overbracht, antwoordde Farao aanmatigend: „Wie is de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Here niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan" (Exodus 5:2). Dit is atheïsme en het land dat door Egypte wordt voorgesteld, zou de eisen van de levende God ook verwerpen. Het zou blijk geven van hetzelfde ongeloof en dezelfde uitdagende houding aannemen. —*De Grote Strijd, hoofdstuk 15, p 174 [AdventVision]*

Toen zag ik, dat de zeven laats te plag en spoedig uitgegoten zullen worden op hen, die geen schuil plaats hebben en dat de wereld er toch niet meer acht op sloeg, dan zij zouden doen als op zoveel droppels water, die op het punt stonden te vallen. Ik werd toen in staat gesteld het vreselijk gezicht van de zeven laatste plagen, de toorn Gods te verduren. Ik zag dat Zijn toorn vreselijk en ontzettend was en dat, indien Hij Zijn hand zou uit strekken, of die in toorn zou opheffen, de bewoners van de wereld zijn zouden alsof zij nooit geweest waren, of zouden lijden aan ongeneeslijke zweren en uitterende plagen, die over hen zouden komen en waarvan zij niet zouden verlost, maar erdoor uit geroeid worden. Verschrikking greep mij aan en ik viel voor de engel op mijn aangezicht neer en smeekte hem om het gezicht te laten voorbijgaan, het voor mij te verbergen, want het was voor mij te vreselijk. Toen besepte ik, gelijk nooit tevoren, de noodzakelijkheid van Gods woord aandachtig te onderzoeken, om te leren hoe wij kunnen ontkomen aan de plagen, waar van het Woord zegt, dat die over al de goddelozen komen zullen, die het beest en zijn beeld aan bidden en zijn merkteken ontvangen in hun voorhoofd en of in hun hand. Het was mij een groot wonder, dat iemand Gods wet kon overtreden en Zijn heilige Sabbat met voet en treden, wanneer er zulke vreselijke bedreigingen en oordelen tegen hen werd en uitgesproken. —*Eerste Geschriften, p. 61 [hoofdstuk 14, Het Merkteken van het Beest]*

Zijn eeuwige armen omvangen de ziel die zich tot Hem wendt om hulp. In Zijn hoede kunnen we veilig rusten, zeggende, "Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U." (Ps.56:4) Aan allen die in Hem hun vertrouwen stellen, zal God Zijn belofte waarmaken....

Niet onder voorspoed, maar onder beproevingen wordt het christelijk karakter ontwikkeld. Als hij blootgesteld is aan spot en tegenstand, zal de volgeling van Christus meer op zijn hoede zijn en ernstiger bidden om hulp van de machtige Helper. Ernstige beproeving die door Gods genade wordt doorstaan, ontwikkelt volharding, waakzaamheid, kracht, en een diep en een blijvend vertrouwen in God. Het is de overwinning van het christelijk geloof die de gelovige in staat stelt om te lijden en sterk te zijn; zich te onderwerpen, en zo te overwinnen; steeds gedood te worden en toch te leven; het kruis te dragen, en zo de kroon der heerlijkheid te gewinnen. —*Van Jerualem tot Rome, h.44: Het huis des keizers*

Dinsdag 12 maart: De rivier de Eufraat opdrogen

Er staat ons een vreselijk conflict te wachten. We naderen de strijd van de grote dag van de Almachtige God. Dat wat achter de hand werd gehouden, moet worden

losgelaten. De engel van genade vouwt haar vleugels, bereid zich voor om van de troon af te stappen en de wereld over te laten aan de heerschappij van satan. De overheden en machten van de aarde zijn in bittere opstand tegen de God des hemels. Ze zijn vervuld van haat tegen degenen die Hem dienen en spoedig, heel snel, zal de laatste grote strijd tussen goed en kwaad worden gestreden. De wereld zal het slagveld zijn - het toneel van de laatste wedstrijd en de uiteindelijke overwinning. — *My Life Today*, p. 308

Deze plagen zijn niet algemeen, want anders zouden alle bewoners van de aarde volledig worden uitgeroeid. Toch zijn het de vreselijkste plagen die de mensen ooit hebben meegemaakt. Alle oordelen die de mensheid hebben getroffen vóór het afsluiten van de genadetijd waren „gemengd met Gods genade”. Het verzoenend bloed van Christus beschermde de zondaar tegen de volle maat van zijn straf, maar bij het eindoordeel wordt de gramschap ongemengd uitgestort.

Gods volk zal ook moeten lijden, maar hoewel ze worden vervolgd en verdrukt, ontbering en hongerlijden, zal God hen niet laten omkomen. De God die voor Elia zorgde, zal geen van zijn offervaardige kinderen in de steek laten. Hij die de haren op hun hoofd telt, zal voor hen zorgen en ze zullen ondanks de hongersnood genoeg te eten hebben. Terwijl de ongelovigen van honger omkomen en door epidemieën sterven, zullen engelen de rechtvaardigen beschermen en ook in hun behoeften voorzien. De belofte aan degenen die „in gerechtigheid wandelen” luidt: „Zijn brood is gewis, zijn water verzekerd.” De ellendige en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de HERE, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten” (Jesaja 33:15,16; 41:17). — *De Grote Strijd, hoofdstuk 39, p. 407 [AdventVision]*

Ja, Zijn dienaren mogen veilig in Hem alleen vertrouwen, zonder angst, Jezus aanschouwend, voortvarend in gehoorzaamheid aan Zijn eisen, alles achterlatend dat verbonden is met de wereld, of de wereld nu tegenwerkt of het aanmoedigt. Hun succes komt van God en ze zullen niet falen omdat ze niet de rijkdom en invloed hebben van slechte mensen. Als ze falen, komt dat omdat ze niet gehoorzaam zijn aan de eisen van de Heer, en de Heilige Geest niet met hen is. . . .

Onze enige veiligheid is om verenigd te worden met de Heer Jezus Christus. We kunnen het ons veroorloven om de vriendschap van wereldse mensen te verliezen. Degenen die zich verenigen met wereldse mensen, zodat zij hun niet heilige doeleinden mogen uitvoeren, maken een vreselijke vergissing; want zij verbeuren de gunst en de zegen van God. — *This Day With God*, p. 354

Woensdag 13 maart: Satans laatste grote misleiding

De sabbat is de grote testvraag. Het is de scheidslijn tussen het loyale en ware en de ontrouwe en overtreder. Deze sabbat heeft God bevolen, en zij die beweren gebodhouders te zijn, die geloven dat zij nu onder de verkondiging van de boodschap van de derde engel zijn, zullen het belangrijke deel dat de sabbat van het vierde gebod inhoudt in die boodschap zien. Het is het zegel van de levende God. Ze zullen de eisen van de sabbat niet verminderen om hun zaken van gemak aan te passen. — *Manuscript 34, 1897*

In de Openbaring schrijft Johannes over de eenheid van hen die op aarde leven om de wet van God te laten vervallen. “Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en

macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.” (Openbaring 17:13,14). “En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen” (Openbaring 16:13).

Allen die de valse sabbat zullen verheerlijken en aanbidden, een dag die God niet heeft gezegd, helpen de duivel en zijn engelen met alle macht van hun door God geschonken vermogen, die ze verkeerd hebben gebruikt. Geïnspireerd door een andere geest, die hun onderscheidingsvermogen verblindt, kunnen zij niet zien dat de verheerlijking van de zondag volledig de instelling van de Katholieke Kerk is. — *Selected Messages*, boek 3, p. 423

Velen trachten geestelijke manifestaties te verklaren door ze volledig toe te schrijven aan fraude en handigheid van het medium. Hoewel het waar is dat de resultaten van bedrog vaak als echte manifestaties zijn afgedaan, zijn er ook duidelijke vertoning van bovennatuurlijke kracht geweest. . . Velen zullen verstrikt raken door de overtuiging dat spiritualisme slechts een menselijk bedrog is, wanneer ze geconfronteerd worden met manifestaties die ze slechts als bovennatuurlijk kunnen beschouwen, zullen ze misleid worden en geleid worden om ze te accepteren als de grote kracht van God.

Deze mensen zien de getuigenis van de Schriften over het hoofd met betrekking tot de wonderen die Satan en zijn agenten hebben verricht. Het was door satanische hulp dat tovenaars van Farao in staat werden gesteld om het werk van God te vervalsen. De apostel Johannes, die de wonderwerkende kracht beschrijft die in de laatste dagen zal worden geopenbaard, verklaart: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.” (Openbaring 13:13,14). Niet zomaar bedriegers worden hier aan het licht gebracht. Mensen worden misleid door de wonderen die Satans agenten doen, niet wat ze beweren te doen. — *The Story of Redemption*, pp. 394, 395

Donderdag 14 maart: Samenkomen voor de laatste veldslag van Armageddon

De strijd van Armageddon zal worden gestreden. En die dag moet niet op ons komen en ons slapend vinden. We moeten klaarwakker zijn, zoals de wijze maagden moeten wij olie hebben in onze vaten met onze lampen. De kracht van de Heilige Geest moet op ons zijn en de Kapitein van het leger van de Heer zal aan het hoofd van de engelen van de hemel staan om de strijd te leiden. Plechtige gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden staan voor ons. Bazuin na bazuin moet nog geblazen worden; beker na beker zal worden uitgegoten over de inwoners van de aarde. Scènes van verbazingwekkende interesse komen recht op ons af en deze dingen zullen sterke aanwijzingen zijn van de aanwezigheid van Hem die elke agressieve beweging heeft geregisseerd, die de mars van Zijn zaak door de eeuwen heen heeft vergezeld en wie Zich genadig heeft toegewijd om met zijn volk te zijn door alle conflicten heen tot het einde van de wereld. Hij zal zijn waarheid rechtvaardigen. Hij zal het laten zegevieren. Hij is klaar om zijn gelovigen te voorzien van motieven en kracht van doel,

hen te inspireren hoop en moed en heldhaftigheid tijdens de toenemende activiteiten wanneer de tijd aanbreekt. — *Selected Messages*, boek 3, p. 426

De overheden en machten van de aarde zijn in bittere opstand tegen de God des hemels. Ze zijn vervuld van haat tegen allen die Hem dienen, en spoedig, heel snel, zal de laatste grote strijd tussen goed en kwaad worden gestreden. De aarde moet het slagveld zijn - het toneel van de laatste wedstrijd en de uiteindelijke overwinning. Hier, waar Satan al zo lang mensen tegen God heeft opgezet, moet rebellie voor altijd worden uitgeroeid. — *This Day With God*, p. 308

De dag van de Heer komt sluipend naderbij, maar de veronderstelde grote en wijze mannen kennen de tekenen van Christus' komst of van het einde van de wereld niet. De ongerechtigheid is overvloedig en de liefde van velen is koud geworden.

Er zijn duizenden en duizenden miljoenen die nu hun beslissing nemen voor het eeuwige leven of de eeuwige dood. De man die volledig opgeslokt is in zijn telruimte, de man die plezier vindt aan de speeltafel, de man die dol is op perverse eetlust, de liefhebber van amusement, de bezoekers van het theater en de balzaal, houden geen rekening met de eeuwigheid. De hele last van hun leven is: wat zullen we eten? Wat zullen we drinken en waarmede zullen wij gekleed worden? Ze gaan niet mee in de stoet die zich richting de hemel beweegt. Ze worden geleid door de grote afvallige en zullen met hem worden vernietigd. — *Testimonies for the Church*, p. 406

Vrijdag 15 maart: Voor verdere studie

Maranatha, 1 juli Het drievoudig verbond van de godsdienst

Selected Messages, book 3, "To Restore, Not Tear Down," p. 18.

12. Oordeel over Babylon

Sabbatmiddag 16 maart

De term „Babylon” is afgeleid van „Babel” en betekent 'verwarring'. Deze naam wordt in de Schrift gebruikt om verschillende vormen van valse of afvallige godsdienst aan te duiden. In Openbaring 17 wordt Babylon voorgesteld door een vrouw - een beeld dat in de Bijbel wordt gebruikt als het symbool van een gemeente; een deugdzaam vrouw stelt een reine gemeente voor en een onreine vrouw stelt een afvallige gemeente voor. — *De grote strijd, h 21: Een waarschuwing verworpen*

Babylon wordt „de moeder van de hoeren” genoemd. Haar dochters moeten dan de kerken voorstellen die haar leer en overlevering onderschrijven en haar voorbeeld volgen door de waarheid op te offeren en Gods goedkeuring prijs te geven ten einde een onwettige verbintenis met de wereld aan te gaan. De boodschap van Openbaring 14, die de val van Babylon voorzegt, moet van toepassing zijn op godsdienstige groeperingen die eens rein waren, maar nu verdorven zijn. Aangezien deze boodschap volgt op de waarschuwing tegen het oordeel, moet ze in de eindtijd worden verkondigd en kan ze dus betrekking hebben op de rooms-katholieke kerk, want die kerk is al eeuwen afvallig. Bovendien wordt Gods volk in het achttiende hoofdstuk van de Openbaring opgeroepen uit Babylon te gaan. In welke godsdienstige instelling kan men op dit ogenblik de overgrote meerderheid van de volgelingen van Christus vinden? Zonder enige twijfel in de protestantse kerken. In de tijd van hun ontstaan

hebben deze kerken edelmoedig voor God en de waarheid gekozen, en rustte zijn zegen op hen. Zelfs de ongelovige wereld moest de positieve resultaten die volgden op het aannemen van de beginselen van het evangelie erkennen. De woorden van de profeet Ezechiël waren op hen van toepassing: „Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt, dankzij de sieraden waarmee Ik u getooid had, luidt het woord van de Here HERE.” Maar ze zijn gevallen door dezelfde begeerte die de vloek en de ondergang van Israël werd: de wens om de gebruiken van de goddelozen na te volgen en de vriendschap van de ongelovigen te zoeken. „Maar gij hebt op uw schoonheid vertrouwd en ontucht gepleegd.” (Ezechiël 16:14,15). —*De grote strijd, h 21: Een waarschuwing verworpen*

Iedereen moet het laatste bericht van waarschuwing horen. De profetieën in het boek Openbaring, hoofdstuk 12 tot 18, komen tot vervulling. In het achttiende hoofdstuk staat de laatste oproep aan de kerken. Deze oproep moet nu worden gegeven. In het negentiende hoofdstuk wordt uitgebeeld dat het beest en de valse profeet worden gevangengenomen en in een poel van vuur geworpen. De draak, die de aanstichter was van de grote opstand tegen de hemel, wordt gebonden en duizend jaar lang in de bodemloze put geworpen. Daarna volgt de opstanding van de goddelozen en de uiteindelijke vernietiging van Satan en alle goddelozen en dat is de laatste overwinning en het begin van de heerschappij van Christus op deze aarde. —*The Upward Look, p. 277.*

Zondag 17 maart: Babylon, de hoer

Veel protestantse kerken volgen Rome's voorbeeld van de verderfelijke verbintenis met „de koningen der aarde”; de staatskerken door hun betrekkingen met de wereldlijke overheid en de andere kerken doordat zij ernaar streven de gunst van de wereld te winnen. De term „Babylon” - verwarring - is heel toepasselijk voor deze instellingen, daar ze allemaal beweren dat hun leer bijbels is, maar toch in een bijna ontelbaar aantal sekten met zeer tegenstrijdige geloofspunten en theorieën uiteenvallen...

De grote zonde die Babylon ten laste wordt gelegd, is dat ze „van de wijn van de hartstocht harer hoererij” al de volken te drinken heeft gegeven. Deze bedwelmende beker die zij aan de wereld geeft, stelt de valse leer voor die ze heeft aangenomen door haar onwettige verbintenis met de groten van deze aarde. Vriendschap met de wereld heeft het geloof van de kerk verdorven en zij oefent op haar beurt een verderfelijke invloed uit op de wereld door het onderwijzen van valse leerstellingen, die in strijd zijn met de duidelijke uitspraken van de Heilige Schrift. —*De grote strijd, h 21: Een waarschuwing verworpen*

Het heden is een plechtige, angstige tijd voor de kerk. De engelen zijn reeds omgord, in afwachting van het mandaat van God om hun schalen van toorn over de wereld te gieten. De engelen der nemen het werk van wraak op zich, want de Geest van God trekt zich geleidelijk terug uit de wereld. Satan verzamelt ook zijn krachten van het kwaad bij “de koningen van de aarde en van de hele wereld”, om ze te verzamelen onder zijn vlag, om getraind te worden voor “de strijd van die grote dag van God de Almachtige.” Satan doet krachtige inspanningen van meesterschap in het laatste grote conflict. Fundamentele principes worden naar voren gebracht en beslissingen worden genomen. Scepticisme heerst overal. Goddeloosheid is

overvloedig aanwezig. Het geloof van individuele leden van de kerk zal worden getest alsof er geen andere persoon in de wereld is. —Ellen G. White *Reacties*, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 7, p. 983.

Het grote bezwaar tegen het aannemen en verkondigen van de waarheid is dat het zoveel ongemak en tegenwerking veroorzaakt. Dit is het enige argument tegen de waarheid dat haar voorstanders nooit hebben kunnen weerleggen. Maar dit zal de ware volgelingen van Christus niet afschrikken. Zij wachten niet tot de waarheid eens populair wordt. Ze kennen hun verplichtingen, nemen vrijwillig hun kruis op en zeggen met Paulus: „Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid” en sluiten zich ook aan bij Mozes: „Hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte” (2 Korintiërs 4:17; Hebreeënen 11:26). ...

Wij moeten het goede kiezen omdat het goed is en de gevolgen aan God overlaten. —*De grote strijd*, h 26: *Een hervorming voor deze tijd*

De waarheid was niet geliefd in de dagen van Christus. Ze is ook niet geliefd in onze tijd. Ze is niet meer geliefd geweest sinds Satan voor de eerste maal de mens daartoe een afkeer gaf, door hun verdichtsels voor te spiegelen die tot zelfverheerlijking leiden. Komen wij ook niet heden theorieën en leerstellingen tegen die niet gebaseerd kunnen worden op het Woord van God? De mensen houden daaraan evenzeer vast als de joden deden aan hun overleveringen. —*De wens der eeuwen*, h 24: *Is dit niet de zoon van de timmerman?*

Maandag 18 maart: De hoer op het beest

In Openbaring 17 lezen wij dat de vrouw (Babylon) gehuld was „in purper en scharlaken en rijkversierd met goud, edelgesteente en paarden, en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren.” De profeet zegt: „En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.” Babylon wordt ook nog genoemd „de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.” (Openbaring 17:4-6,18). Rome is de macht die zovele eeuwen achtereen een despotische heerschappij heeft gevoerd over de koningen van de christelijke wereld. Het purper en scharlaken, het goud, de edelstenen en de parels geven een duidelijk beeld van de pracht en koninklijke praal die de hoogmoedige paus van Rome ten toon spreidt. Van geen enkele andere macht kan men met het volste recht zeggen dat zij „dronken is van het bloed der heiligen” als juist van die kerk die de volgelingen van Christus zo wreed heeft vervolgd. Babylon wordt er ook van beschuldigd in een onwettige verhouding met „de koningen der aarde” te hebben geleefd. Door van God af te wijken en een verbintenis met de heidenen aan te gaan, is de Joodse gemeente een hoer geworden, Rome, dat zichzelf op gelijkaardige wijze heeft verdorven door het zoeken van steun bij wereldlijke machten, hoort hetzelfde oordeel over zich uitspreken. —*De grote strijd*, h 21: *Een waarschuwing verworpen*

Satan zal werken met allerlei krachten en met allerlei verlokkende ongerechtigheid. (2 Thess. 2:9-10). Zijn werk is duidelijk zichtbaar door de snel toenemende duisternis, de veelvuldige dwalingen, ketterijen en misleidingen van deze laatste dagen. Niet

alleen neemt satan de wereld gevangen, maar zijn verleidingen dringen door in de belijdende kerken van onze Here Jezus Christus. De grote afval zal zich ontwikkelen in een duisternis, zo dicht als de middernacht. Voor Gods volk zal het een nacht van beproeving, van geweest, van vervolging ter wille van de waarheid zijn. Maar uit die duistere nacht zal Gods licht tevoorschijn komen. —*Maranatha, 6 juni*

Wat kan ik zeggen om onze gemeenten wakker te schudden? ... "De Heer komt," moet het getuigenis zijn dat wordt uitgedragen, niet alleen met de mond, maar door het leven en het karakter, maar velen aan wie God licht en kennis, talenten, invloed en middelen heeft gegeven, zijn mensen die de waarheid niet liefhebben en deze niet uitleven. Zij hebben zo'n diepe teug genomen uit de bedwelmende beker van egoïsme en wereldsgezindheid, dat zij dronken zijn geworden van de zorgen van het leven. Broeders, als u doorgaat met nietsdoen, met zo werelds en zo egoïstisch te zijn als u bent geweest, zal God u zeker voorbijgaan, en diegenen uitkiezen die minder aan zichzelf denken en minder uit zijn op wereldse eer, en die niet zullen aarzelen om evenals hun Meester, buiten de legerplaats te gaan en de smaad te dragen. Het werk zal gegeven worden aan hen die het willen aannemen, die het waarderen, bij wie de principes van het werk met hun dagelijks leven zijn verweven. God zal ... mensen opwekken die over niet zoveel wereldse wijsheid beschikken, maar die met Hem verbonden zijn, en die kracht en raad van boven zullen zoeken. —*Getuigenissen voor de gemeente, Vol 5, p.460-461*

Dinsdag 19 maart: De identificatie van het beest

Zoals Christus zonder reden werd gehaat, zo zal Zijn volk gehaat worden, omdat zij gehoorzaam zijn aan de geboden van God. Als Hij die zuiver, heilig en onbezoedeld was, die goed en alleen goed deed in onze wereld, werd behandeld als een van de ergste misdadigers en ter dood werd veroordeeld, mogen Zijn discipelen een soortgelijke behandeling verwachten, hoe rechtschapen ook hun leven is en onberispelijk hun karakter.

Menselijke decreten, wetten die door satanische instanties zijn ontworpen onder het pleidooi van goedheid en beperking van het kwaad, zullen worden verheven, terwijl Gods heilige geboden worden veracht en onder de voet worden gelopen. En allen die hun loyaliteit bewijzen door gehoorzaamheid aan de wet van Jehovah moeten voorbereid zijn om te worden gearresteerd, om te worden voorgeleid voor raden die niet als standaard de hoge en heilige wet van God hebben. —*The Review and Herald, December 26, 1899.*

We leven in een gedenkwaardige periode van de geschiedenis van deze aarde. Het grote conflict ligt vlak voor ons. We zien een wereld verdorven door de inwoners ervan. De mens der zonde heeft met een geweldig doorzettingsvermogen gewerkt om de valse sabbat te verheffen en de ontrouwe protestantse wereld heeft in verwondering het beest gevolgd en heft gehoorzaamheid aan de door Jehovah ingestelde sabbat ontrouw aan de wetten der naties genoemd. De koninkrijken hebben een federatie gevormd om een valse sabbatinstelling te ondersteunen, die geen woord van autoriteit heeft in de orakels van God. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 977.*

Degenen die ernaar streven overwinnaars te zijn, worden achtervolgd door de verleidingen van de vijand. Satan zal hen verleiden om de principes te corrumperen die allen moeten handhaven die de hoge standaard willen bereiken die God hun heeft voorgehouden. Satan verheugt zich wanneer hij zielen kan leiden om verkeerde ideeën te volgen, totdat hun namen uit het boek des levens worden gewist en worden geregistreerd onder de namen van de onrechtvaardigen. ...

Het kind van God moet uitreiken naar hogere en nog hogere verworvenheden. Hij moet elke zonde belijden, opdat door zijn voorbeeld anderen geholpen worden om hun zonden te belijden en het geloof te koesteren dat werkt door liefde om de ziel te zuiveren. Hij moet voortdurend op zijn hoede zijn, nooit stilstaan, nooit terugkeren, maar altijd optrekken naar de standaard van de hoge roeping van God in Christus. ...

We moeten ons altijd voorhouden dat de tijd kort is. De ongerechtigheid neemt hand over hand toe. De rechtvaardigen zijn als lichten in de wereld geplaatst. Door hen moet de glorie van God aan de wereld worden geopenbaard. Houd altijd de plechtige gebeurtenissen van de toekomst voor u, het grote onderzoekend oordeel en de komst van Christus. U moet u samen met uw gezin voorbereiden op die dag. —*This Day With God*, p. 322.

Mannen hebben de gewoonte mannen te verheerlijken en mannen te verheffen. . . Er kan geen ware bekering zijn zonder het opgeven van de zonde, en het bezoedelende karakter van de zonde wordt niet onderscheiden. Met een scherpste van waarneming nooit bereikt door sterfelijke waarneming, onderscheiden engelen van God dat wezens die gehinderd worden door corrumperende invloeden, met onreine zielen en handen, hun bestemming bepalen voor de eeuwigheid en toch hebben velen weinig besef van wat zonde doet en wat de remedie daartegen is. —*Faith and Works*, p. 24.

Woensdag 20 maart: De zeven koppen van het beest

Hij die de waarheid wenst te weten, moet alles willen aanvaarden wat deze openbaart. Hij kan geen compromis sluiten met de dwaling. Weifelen en halfslachtig zijn in trouw jegens de waarheid, betekent de duisternis van dwaling en satanische misleiding te kiezen.

Een wereldse gedragslijn en de onwrikbare beginselen der gerechtigheid kunnen niet onzichtbaar met elkaar vermengd worden zoals de kleuren van de regenboog. Tussen deze twee is een dikke, scherpe lijn getrokken door de eeuwige God. Het beeld van Christus is zó duidelijk te onderscheiden van dat van Satan als de middag van middernacht. En alleen zij die het leven van Christus leven, zijn Zijn medewerkers. Indien één zonde gekoesterd wordt in de ziel of één verkeerde gewoonte in het leven vastgehouden wordt, wordt het gehele wezen daardoor besmet. De mens wordt een werktuig van de ongerechtigheid. —*Wens der eeuwen*, h 31: *De bergrede*

De rooms-katholieke kerk wil zich nu van haar beste kant laten kennen en probeert al de gruwelijke wreedheden die zij in het verleden heeft bedreven goed te praten. Uiterlijk heeft ze het kleed van Christus aangedaan, maar innerlijk is ze niet veranderd. Alle beginselen die het pausdom in het verleden heeft aangenomen, worden nog altijd verdedigd. De leerstellingen die zijn verzonnen in de donkere Middeleeuwen worden nog altijd gehandhaafd. Laat niemand zichzelf misleiden. Het

pausdom waaraan de protestanten nu eer willen bewijzen, is nog altijd hetzelfde pausdom dat de wereld heeft beheerst in de tijd van de Hervorming toen godsmannen opstonden om zijn verdorvenheid aan de kaak te stellen waardoor zij hun eigen leven in gevaar brachten. Het pausdom is nog even trots en arrogant als in de tijd toen het wilde heersen over koningen en prinses en toen het aanspraak meende te mogen maken op goddelijke voorrechten. Zijn geest is nog altijd even wreed en tiranniek als toen het de menselijke vrijheid aan banden legde en de heiligen des Allerhoogsten doodde. —*De grote strijd, h.35: Gewetensvrijheid bedreigd.*

Terwijl we de tijd naderen waarin overheden en machten en geestelijke slechtheid op hoge plaatsen in strijd tegen de waarheid zullen worden gebracht, wanneer de misleidende macht van Satan zo groot zal zijn dat ware het mogelijk dat hij de uitverkorenen zou misleiden, moet ons onderscheidingsvermogen aangescherpt worden door goddelijke verlichting, opdat we de geest die van God is, mogen kennen en niet onwetend zijn over Satans methoden. Menselijke inspanning moet gecombineerd worden met goddelijke kracht, zodat we in staat zijn om het afsluitende werk voor deze tijd te volbrengen. —*Selected Messages, book 2, p. 15.*

Het einde is nabij. De kinderen van het licht moeten met oprechte, volhardende ijver werken om anderen voor te bereiden op de grote gebeurtenis die voor ons ligt, opdat ze de vijand kunnen weerstaan, omdat ze de Heilige Geest hebben toegestaan om aan hun hart te werken. Nieuwe en vreemde dingen zullen voortdurend opkomen om Gods volk in staat van valse opwinding, religieuze opwekkingen en nieuwsgierige ontwikkelingen te brengen. Laat ze verder gaan, met hun ogen alleen gericht op het Licht en het Leven van de wereld. Weet dat alles wat in het Woord van God licht en waarheid wordt genoemd, licht en waarheid is, een uitstraling van goddelijke wijsheid, en geen nabootsing van Satans subtiele kunsten. Het licht van Gods wijsheid zal voor elke ware, standvastige, verslagen ziel zijn als een lamp voor zijn voeten. —*Letter 45, 1899.*

Donderdag 21 maart: De val van Babylon

En toch zullen onder één hoofd - de pauselijke macht - de mensen zich verenigen om God in de persoon van Zijn getuigen tegen te staan.

Wie geeft aan dit koninkrijk zijn macht? Het protestantisme, een macht die belijdt de aard en de geest van een lam te hebben en met de hemel te zijn verbonden, maar spreekt met de stem van een draak. Die macht wordt gedreven door een kracht van beneden.

“Deze zijn één van zin.” Er zal een universele band van eenheid, één grote harmonie, een verbond van krachten van satan zijn. “Zij geven hun kracht en macht aan het beest.” Op deze wijze wordt dezelfde willekeurige, verdrukkende macht tegen godsdienstvrijheid, vrijheid om God te aanbidden naar de voorschriften van het geweten, geopenbaard als door het pausdom werd getoond, toen dat in het verleden degenen vervolgde die het waagden te weigeren in te stemmen met de godsdienstige riten en ceremoniën van het katholicisme. —*Maranatha, 28 juni*

Ondanks de geestelijke duisternis en vervreemding van God die voorkomen in de kerken waaruit Babylon bestaat, kan men nog altijd een zeer grote groep ware

volgelingen van Christus in al die kerken vinden. Er zijn velen onder hen die de bijzondere waarheid voor deze tijd nog nooit hebben gehoord. Velen zijn ontevreden over hun geestelijke toestand en verlangen naar meer licht. Ze zoeken tevergeefs naar het beeld van Christus in de kerken waartoe ze behoren. Naarmate deze kerken steeds verder van de waarheid afdwalen en zich steeds meer bij de wereld aansluiten, zal het verschil tussen de twee groepen groter worden en zal het tot een scheiding komen. Er zal een ogenblik komen dat zij die God in de eerste plaats liefhebben niet langer in contact kunnen blijven met degenen „met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.”

Openbaring 18 heeft betrekking op de tijd wanneer de kerk door de verwerping van de drievoudige waarschuwing van Openbaring 14:6-12 de voorwaarde zal hebben vervuld die door de tweede engel is voorspeld, en Gods volk dat nog in Babylon is, zal worden opgeroepen om er definitief mee te breken. Dit is de laatste boodschap die ooit aan de wereld zal worden gebracht en ze zal haar doel niet missen. Wanneer zij die „de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Tessalonicenzen 2:12), zullen worden overgegeven aan de dwaling, en de leugen zullen geloven, zal het licht van de waarheid schijnen in de harten van allen die bereid zijn het te ontvangen, en al de kinderen van God die in Babylon zijn, zullen gevolg geven aan de oproep: „Gaat uit van haar, mijn volk.” (Openbaring 18:4). —*De grote strijd, h 21: Een waarschuwing verworpen*

Het merendeel van de wereld zal Gods genade verwerpen, en ondergaan in een snelle en onweerstaanbare ondergang. Maar zij die gehoor geven aan de waarschuwing, zullen wonen in de "schuilplaats des Allerhoogste", en vernachten "in de schaduw des Almachtigen". Zijn trouw zal hun "schild en pantser" zijn. Want de belofte geldt hen: "Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien." (Psalm 91:1,4,16) —*Patriarchen en profeten, h 14: De verwoesting van Sodom*

Vrijdag 22 maart: Voor verdere bestudering

Maranatha, "The Devil's Strategy Against Sabbathkeepers," p. 163;

Testimonies for the Church, vol. 3, "Elijah Reproves Ahab," pp. 274–278.

13. Ik maak alle dingen nieuw

Sabbatmiddag 23 maart

God heeft geopenbaard wat in de laatste dagen zal plaatsvinden, zodat Zijn volk voorbereid zal zijn om de storm van tegenstand en woede te kunnen weerstaan. Zij die gewaarschuwd zijn voor de gebeurtenissen die op komst zijn, moeten niet rustig de naderende storm afwachten, en zich troosten met de gedachte dat de Heer Zijn getrouwen zal beschermen in de tijd der benauwdheid. Wij moeten zijn als dienaren die hun Meester verwachten, niet in ijdele afwachting, maar hardwerkend en met een onwankelbaar geloof... Terwijl de mensen slapen, is Satan druk bezig om de zaken zo te regelen dat Gods volk niet op recht of genade hoeft te rekenen. De zondagsbeweging doet nu haar werk in het duister. De leiders verhullen waar het echt om gaat, en velen die zich bij deze beweging aansluiten doorzien zelf niet de achterliggende gedachte, en welke richting deze opgaat. De voorstanders geven voor

een gematigde instelling te hebben en zijn schijnbaar christenen, maar wanneer de beweging zal spreken zal zij de geest van de draak openbaren. Het is onze plicht alles te doen wat in ons vermogen ligt om het dreigende gevaar af te wenden... Wij moeten de Schriften onderzoeken en in staat zijn aan te geven wat de reden voor ons geloof is. —*Getuigenissen voor de gemeente, Vol 5, p.450-451*

Het einde is nabij, komt heimelijk, ongemerkt over ons, gelijk de geruisloze nadering van een dief in de nacht. De Here geve dat wij, niet langer zullen slapen, gelijk al de anderen, maar dat wij mogen waken en nuchter zijn. De waarheid zal spoedig heerlijk zegevieren, en allen, die thans verkiesen om medewerkers van Gd te zijn, zullen met de waarheid, zegevieren. De tijd is kort; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Laat hen, die zich verheugen in het licht van de tegenwoordige waarheid, zich thans haasten om de waarheid aan anderen door te geven. —*Getuigenissen voor de gemeente, Vol 9, H: Een beroep op leken*

Het grote verlossingsplan' zal heel de wereld terugbrengen in Gods gunst. Alles wat door de zonde verloren ging, zal hersteld zijn. Niet slechts de mens, maar ook de aarde zal verlost zijn, om een eeuwige woonplaats te zijn voor de gehoorzamen. Gedurende zesduizend jaar heeft satan gestreden om het bezit van de aarde. Nu is het oorspronkelijk doel van God dat Hij Zich bij de schepping had voorgenomen, in vervulling gegaan. "De heiligen der Allerhoogste zullen het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid." Daniël 7:18 "Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de Naam des Heren geloofd." Psalm 113:3. "Te dien dage zal de Here de Enige zijn, en Zijn Naam de Enige." "En de Here zal Koning worden over de gehele aarde." Zacharia 14:9. De Schrift zegt: "Voor eeuwig, o Here, houdt Uw Woord stand in de hemelen." Psalm 119:89 "Betrouwbaar zijn al Zijn bevelen, vastgesteld voor immer en altoos." Psalm 111:7,8. De heilige wet die satan haatte en die hij trachtte omver te werpen, zal door een zondeloos universum geëerd worden. En "zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken." Jesaja 61:11. —*Patriarchen en profeten, h 29: Satans vijandschap ten aanzien van de wet*

Zondag 24 maart: Het bruiloftsfeest van het Lam

Zo moeten Christus' volgelingen hun licht laten schijnen in deze duistere wereld. Door de Heilige Geest is Gods Woord een licht wanneer het een veranderende macht wordt in het leven van hen die het ontvangen. Door in hun harten de beginselen van zijn Woord te planten, ontwikkelt de Heilige Geest in de mensen Gods eigenschappen. Het licht van zijn heerlijkheid — zijn karakter — moet in zijn volgelingen gezien worden. Op deze wijze moeten zij God verheerlijken en de weg verlichten naar het huis van de Bruidegom, naar de stad Gods, naar de bruiloft van het Lam.

De bruidegom kwam te middernacht, tijdens het donkerste uur. Zo zal de komst van Christus plaatsvinden in het donkerste uur van deze wereldgeschiedenis. De dagen van Noach en van Lot schilderen de toestand van de wereld kort voor de komst van de Zoon des Mensen. De Schrift die vooruitwijst naar deze tijd, zegt dat Satan zal werken "met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid." (2 Tess.2:9,10). Zijn werk blijkt duidelijk uit de snel toenemende duisternis, de talloze dwalingen, ketterijen en verleidingen van deze

laatste dagen. Niet alleen leidt Satan de wereld gevangen, zijn verleidingen dringen ook door in de belijdende kerken van onze Here Jezus Christus. De grote afval zal zich ontwikkelen tot een duisternis, even diep als de middernacht, even ondoordringbaar als een haren zak. Voor Gods volk zal het een nacht van beproeving zijn, een nacht van gewezen, van vervolging ter wille van de waarheid. Maar uit die duistere nacht zal Gods licht tevoorschijn komen. —*Lessen uit het leven van alledag, h 29: Ga uit de bruidegom tegemoet*

Ze waren gekleed in rijkere gewaden dan die aardse wezens ooit gedragen hadden. Ze werden gekroond met diademen van glorie zoals mensen nog nooit hadden gezien. De dagen van lijden, van smaad, van gebrek, van honger, zijn niet meer; huilen is voorbij. Dan breken ze uit in liederen, luid, duidelijk en muzikaal. Ze zwaaien met de palmtakken van de overwinning en roepen uit: 'Heil aan onze God die op de troon zit, en aan het Lam' (Openbaring 7:10) —*Selected Messages, book 3, p. 430.*

De enige hoop van elk mens is in Jezus Christus, Die het kleed van Zijn gerechtigheid bewaard heeft om over de zondaar heen te slaan, die gewillig is om zijn eigen vuile kleed te laten bedekken, door Christus. Zacharia 3:1-4. Niemand wordt met een rein en heilig kleed bedekt, nadat hij door de poorten van de stad is binnengegaan. Allen die daar ingaan, zullen het kleed van Christus gerechtigheid aan hebben, er zal geen bedekking van zonden en fouten zijn, om een misvormd karakter te verbergen. Geen kleding zal half gewassen zijn, alles zal rein en vlekkeloos wezen.

Zodra we in volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van God leven, zodra God onze belangrijkste gids is, en wij aan Christus ons vastklemmen als onze hoop op de gerechtigheid, zal God namens ons werken. Dit is gerechtigheid uit het geloof. Romeinen 3:21-22; Galaten 2:16.... De gehoorzaamheid brengt de wil van God in ons tot stand, en er verschijnt in ons leven die gerechtigheid en volmaaktheid, die in het leven van Christus gezien is. —*Zonen en dochters van God, 29 februari*

Maandag 25 maart: Het einde van Armageddon

We moeten het uitgieten van de zevende plaag bestuderen. De machten van het kwaad zullen het conflict niet zonder strijd opgeven. Maar de Voorzienigheid heeft een rol in de strijd van Armageddon. Wanneer de aarde wordt verlicht met de glorie van de engel van Openbaring 18, zullen de religieuze elementen, goed en kwaad, uit de sluimer ontwaken, en de legers van de levende God zullen het veld innemen. - *Manuscript 175, 1899.*

Toen Christus de eerste keer naar deze aarde kwam, kwam Hij in nederigheid en zonder aanzien, en zijn leven hier was er een van lijden en armoede... Bij Zijn tweede komst zal alles anders zijn. Niet als een gevangene omringd door een gepeupel zullen mannen Hem zien, maar als de Koning van de hemel. Christus zal komen in Zijn eigen heerlijkheid, in de glorie van Zijn Vader en in de glorie van de heilige engelen. Tienduizend keer tienduizenden en duizenden maal duizenden engelen, de mooie, zegevierende zonen van God, die een overrompelende schoonheid en glorie bezitten, zullen Hem op zijn weg begeleiden. In de plaats van een doornenkroon zal Hij een kroon van glorie dragen - een kroon in een kroon. In de plaats van dat oude purperen gewaad, zal Hij gekleed worden in een kleed van het witste wit. . . En op zijn kleed en

op zijn dij zal een naam worden geschreven: "Koning der koningen en Heer der heren" — *God's Amazing Grace*, p. 358.

Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ongeveer half zo groot als een mensenhand. Het is de wolk die Christus omringt. Van verre is het alsof hij in duisternis is gehuld. Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon des mensen. In plechtige stilte kijken ze hoe die wolk dichterbij komt en steeds lichter en mooier wordt tot het een grote witte wolk is. Aan de onderkant is er een felle verterende gloed en boven de wolk zien ze de regenboog van het verbond. Jezus komt op de wolk naar de aarde als een machtig overwinnaar. Hij komt nu niet als "een Man van smarten" om vernederd te worden en te lijden, maar als de Overwinnaar in hemel en op aarde om de levenden en de doden te oordelen. Hij wordt genoemd "Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid". "En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem" (Openbaring 19:11,14). Met hemelse lofzangen volgt de ontelbare schare heilige engelen Hem op zijn weg. Het is alsof de hemel bedekt wordt door „duizend maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden" schitterende wezens. Geen menselijke pen kan dit tafereel beschrijven. Geen sterfelijke geest kan zich de luister daarvan voorstellen. „Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht" (Habakuk 3:3,4). — *De grote strijd, h 40: Gods volk verlost*

We zouden het grote offer dat voor ons is gemaakt om voor ons het gewaad van gerechtigheid te kopen dat is geweven in het weefgetouw van de hemel moeten overwegen. Hij heeft ons uitgenodigd voor het bruiloftsfeest en heeft voor ieder van ons het bruiloftskleed gereed. Het gewaad van gerechtigheid is gekocht tegen een oneindige prijs, en hoe gewaagd is de belediging aan de hemel wanneer iemand zich bij de toegang presenteert als een kandidaat voor het bruiloftsfeest terwijl hij zijn eigen burgerlijke kleding van zijn eigen gerechtigheid draagt! Hoezeer onteert hij God, openlijk blijk gevend van minachting voor het offer dat op Golgotha is gebracht! — *That I May Know Him*, p. 264.

Dinsdag 26 maart: Het Millennium

Bij de wederkomst van Christus, worden de goddelozen weggevaagd van de oppervlakte van de hele aarde, verteerd door Zijn adem en vernietigd door de glans van Zijn heerlijkheid. Christus neemt Zijn volk mee naar de Stad van God en de aarde blijft leeg achter.

De hele aarde lijkt op een verlaten wildernis. Alles ligt verspreid over de oppervlakte van de aarde: de restanten van de steden en dorpen die vernietigd zijn door de aardbeving, ontwortelde bomen, versplinterde rotsen, die door de zee zijn uitgeworpen, of door de aarde opgeworpen, terwijl diepe holten de plek aanwijzen waar de bergen hebben gestaan, die van hun van hun fundamenten zijn losgerukt.

Dit nu is de woonplaats van satan met zijn boze engelen, gedurende duizend jaar. Hier zal hij blijven, beperkt tot deze oppervlakte waar hij kan zwerven over de verbrokkelde aardoppervlakte en de gevolgen bezien van zijn opstandigheid tegen Gods wet. Duizend jaar lang kan hij zich verheugen over de vruchten van de vloek, die hij veroorzaakte. Beperkt tot de aarde alleen, is hem het voorrecht ontzegd naar andere planeten te gaan, om hen die niet gevallen zijn te verleiden en te plagen. Gedurende deze tijd lijdt satan verschrikkelijk. Sinds zijn val is hij constant bezig

geweest met zijn boze streken uit te werken en nu is hij van zijn macht beroofd en er valt niets anders te doen dan terug te zien op wat hij aangericht heeft sinds zijn val. Hij wacht met beving en schrik af wat de vreselijke toekomst voor hem in petto houdt. Hij zal moeten lijden voor al het kwaad, dat hij bedreef en gestraft worden voor al de zonden, die hij veroorzaakt heeft. —*Het geloof waardoor ik leef, 13 december*

Nadat de heiligen zijn veranderd in onsterfelijkheid en samen met Jezus zijn opgenomen, nadat zij hun harpen, hun gewaden en hun kronen hebben ontvangen en de stad zijn binnengegaan, zitten Jezus en de heiligen in het oordeel. De boeken worden geopend - het boek des levens en het boek des doods. Het boek des levens bevat de goede daden van de heiligen; en het boek des doods bevat de slechte daden van de goddelozen. Deze boeken worden vergeleken met het statuutboek, de Bijbel, op grond waarvan mensen worden beoordeeld. De heiligen geven samen met Jezus hun oordeel over de slechte doden. "Ziet," zei de engel, "hoe de heiligen samen met Jezus in het oordeel zitten en over de goddelozen het oordeel uitsprekend over de daden die in het lichaam zijn gedaan, en wat zij moeten ontvangen bij de terechtstelling." Dit, zag ik, was het werk van de heiligen met Jezus gedurende de duizend jaar in de heilige stad voordat het afdaalde naar de aarde. Daarna zal, aan het einde van de duizend jaar, Jezus, met de engelen en alle heiligen de Heilige Stad verlaten, en terwijl Hij met hen afdaalt naar de aarde, worden de goddeloze doden opgewekt, en daarna zullen de mannen die Hem doorboorden, opgestaan, zullen ze Hem van verre in al Zijn heerlijkheid zien, de engelen en heiligen met Hem, en zij zullen vanwege Hem weklagen. — *Early Writings, p. 52*

Woensdag 27 maart: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

De hele natuur in haar overtreffende schoonheid zal God een voortdurend eerbetoon brengen van lof en aanbidding. De wereld zal baden in het licht van de hemel. De jaren gaan plezierig voorbij. Het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zeventvoudig grootser zijn dan het nu is. Over dit tafereel zullen de morgensterren samen zingen, en de zonen van God zullen juichen, terwijl Christus en God zullen verenigen in het verkondigen van: "Er zal geen zonde meer zijn, en er zal geen dood meer zijn." —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 988.*

De voeten van de goddelozen zullen nooit de nieuwgeschapen aarde verontreinigen. Vuur zal van God uit de hemel neerdalen en hen verslinden om hen met wortel en tak te verbranden. Satan is de wortel en zijn kinderen zijn de takken.

Hetzelfde vuur van God, dat de goddelozen verteerde, reinigde de hele aarde. De vaneengescheurde bergen smolten door de grote hitte, ook de dampkring en al de stoppels werden verteerd. Toen openbaarde zich de erfenis in al haar pracht en schoonheid voor ons, en wij beërfden de vernieuwde aarde.

"En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan." (Openb. 21:1). Het vuur dat de goddelozen verteert, reinigt tegelijkertijd de aarde. Elk spoor van de vloek is uitgewist. Er is geen eeuwig brandende hel die de verlostten voortdurend herinnert aan de vreselijke gevolgen van de zonde.

De zee maakt scheiding tussen vrienden. Ze vormt een barrière tussen ons en onze geliefden. Onze relaties verbreken vanwege de grote oceaan die er tussenligt. Maar op

de nieuwe aarde zal geen zee meer zijn ... —*Maranatha, 9 december*

In de atmosfeer van de hemel kan geen leed bestaan. In de woonplaats der verlostten zullen geen tranen, geen lijkstoeten, geen rouwbanden zijn. "Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben." Jes. 33:2.4. Een zwellende stroom van gelukzaligheid zal vloeien en dieper worden met het voortrollen van de eeuwigheid.

Wij verkeren nog te midden van de schaduw en het gewoel van de dagelijkse beslommeringen. Laat ons het gezegende hiernamaals in hoogst ernstige overweging nemen. Laat ons geloof door iedere wolk van duisternis heendringen, en Hem aanschouwen, die voor de zonden van de wereld stierf. Hij heeft de poorten van het paradijs geopend voor allen, die Hem aannemen en in Hem geloven. Hij, geeft hun de macht om zonen en dochteren Gods te worden. Laat de beproevingen, die ons zo diep grieven, lessen vol lering worden, en ons aansporen, om te jagen naar het wit, tot de prijs van onze roeping in Christus. Laat ons moed vatten door de gedachte, dat de Here spoedig komen zal. Laat deze hoop onze harten verblijden: "Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet vertoeven. Hebr. 10:37. Zalig zijn de dienstknechten, welke hun Here, als Hij, komt, zal wakende vinden. —*Getuigenissen voor de gemeente, vol 9, paragraaf: Het loon van ernstig streven*

Donderdag 28 maart: Het nieuwe Jeruzalem

De komst van de bruidegom waar het hier over gaat, vond plaats voor het huwelijk. De bruiloft stelt het aanvaarden van het Koninkrijk door Christus voor. De heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem, de hoofdstad van dat Koninkrijk, wordt „de bruid, de vrouw des Lams” genoemd. De engel zei tot Johannes: „Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. En hij voerde mij weg in de geest op de een grote hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God” (Openbaring 21:9,10). —*De grote strijd, h 24: In het heilige der heilige*

In de stad van God "zal er geen nacht zijn." Niemand zal rust nodig hebben of verlangen. Niemand zal moe worden van het doen van de wil van God en het aanbieden van lof aan Zijn naam. We zullen altijd de frisheid van de ochtend voelen en zullen altijd ver zijn van zijn einde. "En zij hebben geen lamp, noch licht van de zon nodig; want de Here God is hun licht" (Openbaring 22:5). Het licht van de zon zal worden vervangen door een glans die niet pijnlijk verblindend is, maar die onmetelijk de helderheid van onze middag overtreft. De glorie van God en het Lam overstroomt de heilige stad met onvergankelijk licht. De verlostten wandelen in de zonloze glorie van de eeuwigdurende dag.

"Ik heb daar geen tempel gezien, want de Here God, de Almachtige en het Lam, zijn de tempel ervan." Openbaring 21:22. Het volk van God heeft het voorrecht om een directe relatie te hebben met de Vader en de Zoon. Nu zien we 'door een siegel in raadsele' (1 Korintiërs 13:12). We aanschouwen het beeld van God weerspiegeld, als in een spiegel, in de werken van de natuur en in Zijn omgang met mensen, maar dan zullen we Hem van aangezicht tot aangezicht zien, zonder een dimmende sluier ertussen. We zullen in zijn aanwezigheid staan en staren naar de glorie van Zijn aangezicht. —*The Story of Redemption, pp. 431, 432.*

Daar zwellen de wijd uitgespreide vlakten in heuvels van schoonheid, en de bergen van God achter hun verheven toppen. Op die vredige vlaktes, naast die levende stromen, zullen Gods mensen, zo lang pelgrims en zwervers, een thuis vinden.

"Mijn volk zal wonen in een vreedzame woning en in zekere woningen, en in stille rustplaatsen."

Op de nieuw gemaakte aarde zullen de verlostten zich bezighouden met de bezigheden en het plezier die Adam en Eva in het begin geluk brachten. Het Edense leven zal geleefd worden, het leven in tuin en veld. "Zij zullen huizen bouwen en bewonen; en zij zullen wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten..."

Aan de vermoeiden en zwaarbeladenen, aan hen die de goede strijd des geloofs hebben gestreden, zal het een glorieuze rust zijn; want de jeugd en de kracht van onsterfelijkheid zullen van hen zijn, en tegen zonde en Satan zullen zij niet langer te kampen hebben. —*My Life Today*, p. 358.

Vrijdag 29 maart: Voor verdere bestudering

The Great Controversy, "Desolation of the Earth," pp. 653–661;

The Great Controversy, "The Controversy Ended," pp. 662–678.