

2022-1^e Kwartaal

Ellen G. White
NOTITIES

bij de SabbatSchool Lessen



In Deze Laatste Dagen:
**DE BOODSCHAP VAN
HEBREEËN**

Geordende citaten van de Geest der Profetie bij de
dagelijkse bestudering van de volwassen Sabbatschool lessen.

Inhoud:

1^e kwartaal 2022

Hebreeën

Les	onderwerp	blz.
1.	De brief aan de Hebreeën en aan ons	3
2.	De boodschap van Hebreeën	9
3.	De Beloofde Zoon	14
4.	Jezus, onze trouwe broeder	20
5.	Jezus, de Gever van rust	26
6.	Jezus, de trouwe priester	32
7.	Jezus het anker van de ziel	38
8.	Jezus, de Middelaar van het Nieuwe Verbond	44
9.	Jezus, het perfecte offer	49
10.	Jezus opent de weg door het voorhangsel	54
11.	Jezus, Leidsman en Voleinder van ons geloof	60
12.	Het ontvangen van een onwankelbaar Koninkrijk	66
13.	"Laat de broederliefde voortduren"	72

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers.

Kopierechten berusten bij Pacific Press Publishing Association®

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry®**

Contact: info@promiseministry.nl

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik.

Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten.

Dit document is niet voor verkoop.

1. De brief aan de Hebreeën en aan ons

Sabbatmiddag, 25 december

Bestudeer aandachtig het eerste hoofdstuk van Hebreeën. Wek belangstelling op in de Schriften. Lees en bestudeer ze ijverig. "In dezelve meent gij eeuwig leven te hebben," zei Christus, "en dezelve zijn het, die van Mij getuigen." Het betekent alles voor ons om een persoonlijk ervaring en kennis te hebben van God en van Jezus Christus, "die Hij gezonden heeft." "Want dit is het eeuwige leven, opdat zij U kennen, de enige ware God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt. —*Fundamentals of Christian Education, p. 404.*

Mannen, vrouwen en jongeren, God eist van u dat u beschikt over morele moed, standvastigheid en volharding, een verstand dat niet de beweringen van een ander kan aannemen, maar dat zelf wil onderzoeken alvorens het aan te nemen of af te wijzen. Een verstand dat bewijzen wil bestuderen en afwegen en ze in gebed aan de Heer voorlegt. " En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. " . . . Deze smeekbede om wijsheid moet geen betekenisloos gebed zijn dat na afloop uit het hoofd verdwijnt. Het is een gebed dat het sterke en ernstige verlangen van het hart uitdrukt en dat voortkomt uit een bewust gebrek aan wijsheid om de wil van God te verstaan.

Als het antwoord niet onmiddellijk komt nadat het gebed is uitgesproken, wordt dan niet moedeloos van het wachten en wordt niet onstandvastig. Wankel niet. Houdt u vast aan de belofte: " Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen. " Dring als de smekende weduwe aan op uw zaak, vastberaden in uw voornemen. Is het doel belangrijk en van groot belang voor u? Dat is het zeker. Twijfel dan niet, want uw geloof kan beproefd worden. Als het ding dat u begeert waardevol is, is het een sterke, ernstige inspanning waard. U hebt de belofte; waak en bid. Wees standvastig en het gebed zal verhoord worden, want is het niet God die het beloofd heeft? Als het u iets kost om het te verkrijgen, zult u het des te meer waarderen wanneer het verkregen is. ... Hier wordt een waarschuwing gegeven om niet moe te worden, maar om te stevig te rusten op de belofte. Als u vraagt, zal Hij u ruimhartig geven en niet berispen. —*Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 130, 131./ NL: Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 2*

Zolang je als christen in de wereld bent zal je negatieve invloeden blijven tegenkomen. Er zullen provocaties zijn om het humeur op de proef te stellen; en het is door deze provocaties in een juiste geest tegemoet te treden dat de christelijke genaden worden ontwikkeld. Als verwondingen en beledigingen zachtmoedig worden gedragen, als beledigende woorden worden beantwoord met vriendelijke antwoorden, en onderdrukkende daden met vriendelijkheid, dan is dit het bewijs dat de Geest van Christus in het hart woont en dat er sap van de levende Wijnstok naar de takken vloeit. Wij zijn in dit leven in de school van Christus, waar wij moeten leren zachtmoedig en nederig van hart te zijn; en op de dag van het eindoordeel zullen wij zien dat alle hindernissen die wij ontmoeten, alle ontberingen en ergernissen die wij moeten dragen, praktische lessen zijn in de toepassing van de beginselen van het

christelijk leven. Als zij goed worden verdragen, ontwikkelen zij het Christusachtige in het karakter en onderscheiden zij de christen van de wereldling. —*Testimonies for the Church, vol. 5, p. 344./ NL: Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 5*

Zondag 26 december: Een glorieus begin

Door Zijn Heilige Geest is de stem van God voortdurend tot ons gekomen in waarschuwing en onderricht, om het geloof van de gelovigen te bevestigen in de Geest der profetie. Herhaaldelijk is het woord gekomen: Schrijf de dingen die Ik u heb gegeven om het geloof van Mijn volk te bevestigen in de positie die zij hebben ingenomen. Tijd en beproeving hebben het onderricht niet ongeldig gemaakt, maar ze hebben de waarheid van het gegeven getuigenis bevestigd door jaren van lijden en zelfopoffering. De instructie die werd gegeven in de begindagen van de boodschap moet worden beschouwd als een veilige instructie om te volgen in deze laatste dagen. ... Als we het tweede hoofdstuk van Hebreeën zorgvuldig bestuderen, zullen we leren hoe belangrijk het is dat we standvastig vasthouden aan elk beginsel van de waarheid dat is gegeven. —*The Review and Herald, 18 juli 1907.*

Christus bepaalde dat Hij, wanneer Hij van deze aarde naar de hemel zou opstijgen, een geschenk zou geven aan hen die in Hem hadden geloofd en aan hen die in Hem zouden geloven. Welk geschenk zou Hij rijkelijk genoeg kunnen geven om Zijn hemelvaart naar de middelaarstroon te markeren en te sieren? Het moest Zijn grootheid en Zijn koningschap waardig zijn. Hij besloot Zijn vertegenwoordiger te geven, de derde persoon van de Godheid. Deze gave kon niet worden overtroffen. Hij zou alle gaven in één geven, en daarom zou de goddelijke Geest, die bekerende, verlichtende en heiligende kracht, Zijn schenking zijn. Hij kwam met een volheid en kracht, alsof Hij eeuwenlang tegengehouden was geweest maar nu over de gemeente werd uitgestort.

Gelovigen werden bekeerd. Zondaars verenigden zich met christenen op zoek naar de zeer waardevolle parel. Iedere christen zag in zijn broeder de goddelijke gelijkenis van vriendelijkheid en liefde. Eén belang overheerste. Eén doel slokte alle andere op. Elke hartslag klopte in gezonde overeenstemming. De enige ambitie van de gelovigen was te zien wie het meest volmaakt de gelijkenis van Christus' karakter kon openbaren, wie het meest kon doen voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk. —*My Life Today, p. 36.*

Wanneer de Geest van God bezitneemt van het hart, verandert Hij het leven. Zondige gedachten worden weggedaan, slechte daden worden afgezworen; liefde, nederigheid en vrede nemen de plaats in van boosheid, nijd en twist. Vreugde neemt de plaats in van droefheid, en het gelaat weerspiegelt het licht van de hemel. Niemand ziet de hand die de last opheft, of ziet het licht neerdalen van het hemels gerechtshof. De zegen komt wanneer de ziel zich door geloof aan God overgeeft. Dan scheidt die kracht, die geen menselijk oog kan zien, een nieuw wezen naar het beeld van God.

Het is onmogelijk voor ons eindig verstand om het werk van verlossing te bevatten. Het mysterie ervan gaat de menselijke kennis te boven; toch beseft hij die van de dood overgaat in het leven, dat het een goddelijke werkelijkheid is. Het begin van de verlossing kunnen we hier kennen door een persoonlijke ervaring. De resultaten ervan reiken tot in de eeuwigheid. —*The Desire of Ages, blz. 173./ NL: De Wens der Eeuwen*

Maandag 27 december: De strijd

Vanaf de Olijfberg zag de Heiland de stormen die op de apostolische kerk zouden komen, en terwijl Hij dieper in de toekomst doordrong, ontwaarde Zijn ogen de woeste, verwoestende stormen die over Zijn volgelingen zouden razen in de komende tijden van duisternis en vervolging. In een paar korte uitspraken, van vreselijke betekenis, voorspelde Hij het datgeen wat de heersers van deze wereld zouden toedienen aan de kerk van God. De volgelingen van Christus moeten dezelfde weg van vernedering, smaad en lijden bewandelen die hun Meester heeft bewandeld. De vijandschap die losbarstte tegen de Verlosser van de wereld zou geopenbaard worden tegen allen die in Zijn naam zouden geloven.

De geschiedenis van de vroege kerk getuigt van de vervulling van de woorden van de Verlosser. De machten van de aarde en de hel stelden zich op tegen Christus in de persoon van Zijn volgelingen. ... Het vuur van vervolging werd aangestoken. Christenen werden beroofd van hun bezittingen en verdreven uit hun huizen. Zij "doorstonden een grote strijd van verdrukkingen." Zij werden "blootgesteld aan wrede spotternij en afranselingen, ja, ook aan banden en gevangenschap." Hebréeën 11:36. —*The Story of Redemption, p. 320*

In Egypte was een succesvol militair leider en een favoriet bij de koning en het volk [Mozes] gewend lof en vleierij te ontvangen. Hij was populair bij het volk. Hij hoopte door zijn eigen krachten het werk van de bevrijding van Israël te volbrengen. Volledig anders waren de lessen die hij moest leren als Gods vertegenwoordiger. Terwijl hij zijn kudde leidde door de woestenij van de bergen en naar de groene weiden van de valleien, leerde hij geloof en zachtmoedigheid, geduld, nederigheid en zelfverloochening. Hij leerde voor de zwakken te zorgen, de zieken te verzorgen, de dwalenden te zoeken, de hardnekkige te verdragen, de lammeren te verzorgen, en de ouden en zwakken te voeden.

In dit werk werd Mozes dichter tot de Opperherder gebracht. Hij werd nauw verenigd met de Heilige van Israël. Hij plande niet langer een groot werk te doen. Hij trachtte trouw het werk te doen dat hem was opgedragen door God. ... Hij kende God als een persoonlijke God, en, mediterend op Zijn karakter, ervaarde hij meer en meer het gevoel van Zijn aanwezigheid. Hij vond zijn toevlucht in de eeuwige armen. —*The Ministry of Healing, pp. 474, 475./ NL: De Weg tot Gezondheid*

Nooit is de door storm beproefde ziel geliefder door zijn Zaligmaker dan wanneer hij lijdt onder verwijt omwille van de waarheid. Wanneer de gelovige omwille van de waarheid voor de onrechtvaardige rechtbanken staat, staat Christus aan zijn zijde. Alle verwijten die op de menselijke gelovige vallen, vallen op Christus in persoon van Zijn heiligen. "Ik zal hem liefhebben", zei Christus, "en zal Mij aan hem openbaren" (Johannes 14:21). Christus wordt opnieuw veroordeeld in de persoon van Zijn gelovige discipelen. Wanneer de gelovige omwille van de waarheid opgesloten zit binnen gevangenismuren, openbaart Christus Zich aan hem en verrukt zijn hart met Zijn liefde. Wanneer hij omwille van Christus de dood ondergaat, zegt Christus tot hem: Zij kunnen het lichaam doden, maar de ziel kunnen zij niet schaden. "Hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen" (Johannes 16:33). —*That I May Know Him, p. 275.*

Dinsdag 28 december: Malaise

U kunt veel voor uw broeders bereiken als u zich in God verbergt en Zijn Geest uw geest laat verzachten. U hebt een moeilijke groep te ontmoeten. Zij zijn vervuld van bittere vooroordelen, maar niet meer dan Saul. God kan machtig werken voor uw broeders en zusters als u uzelf niet in de weg laat staan en uw eigen weg afschermt. Laat smeltende liefde, medelijden en tederheid in uw hart verblijven terwijl u werkt. U kunt de ijzeren muren van vooroordelen afbreken als u zich maar vastklampt aan Christus. ...

U moet, als Gods dienaar, niet te gemakkelijk ontmoedigd worden door moeilijkheden of door de hevigste tegenstand. Ga voort, niet in uw eigen naam, maar in de kracht en macht van Israëls God. Verdraag hardheid als een goede soldaat van het kruis van Christus. Jezus verdroeg de tegenspraak van zondaars tegen Zichzelf. Gedenk het leven van Christus en vat moed, en ga voort in geloof, moed en hoop. — *Testimonies for the Church, vol.3, p. 434 /NL: Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 3*

In plaats van dat zaken een gunstiger wending nemen, zullen goddelozen, die leraren verleiden, steeds erger worden, zichzelf bedriegen en anderen bedriegen. Wij mogen grotere tegenstand verwachten dan wij tot nu toe hebben ondervonden. Wij moeten nu Christus tot ons toevluchtsoord maken, of in de dagen die voor ons liggen zal onze ziel overweldigd worden door duisternis en wanhoop. Er is een punt waarboven menselijke hulp niets meer kan uitmaken. Iedereen moet door geloof leven als hij gedwongen wordt tot een nauw en ogenschijnlijk dodelijk conflict met de machten der duisternis. Ieder moet staan of vallen voor zichzelf. De pijlen van de vernietiger staan op het punt te worden afgeschoten tegen de gelovigen, en geen aardse macht kan de schacht afwenden. Maar als onze ogen geopend zouden zijn, zouden we engelen van God kunnen zien die de rechtvaardigen omringen, opdat hun geen kwaad zal overkomen.

Wij moeten naar Jezus kijken, Zijn woorden bestuderen, bidden om Zijn geest. We moeten vaker alleen zijn met God in meditatie en gebed. Laten wij meer bidden en minder praten. Wij kunnen niet vertrouwen op onze eigen wijsheid, onze eigen ervaring, onze eigen kennis van de waarheid; wij moeten altijd leerlingen zijn, onze hemelse Leraar aanschouwend voor onderricht, en dan, zonder acht te slaan op gemak, plezier, moeten wij voorwaarts gaan, wetende dat Hij getrouw is die ons geroepen heeft. — *Our High Calling, p. 362*

Telkens wanneer iemand door donkere wolken wordt omgeven, door omstandigheden in verwarring wordt gebracht, of door armoede of nood wordt getroffen, is Satan in de buurt om te verleiden en te ergeren. Hij valt onze zwakke punten in ons karakter aan. Hij tracht ons vertrouwen in God, die een dergelijke toestand laat bestaan, te doen wankelen. Wij worden verleid om God te wantrouwen, om aan Zijn liefde te twijfelen. Dikwijls komt de verleider tot ons zoals hij tot Christus kwam, onze zwakheid en zwakheden voor ons opstellend. Hij hoopt de ziel te ontmoedigen en onze greep op God te breken. Dan is hij zeker van zijn prooi. Als wij hem tegemoet treden zoals Jezus dat deed, zullen wij menig nederlaag ontlopen. Door met de vijand te onderhandelen geven wij hem een voordeel. — *In Heavenly Places, p. 256.*

Woensdag 29 december: Samen optrekken

Elia's toevluchtsoord op de berg Horeb, hoewel verborgen voor de mens, was bekend bij God; en de vermoeide en ontmoedigde profeet werd niet aan zijn lot overgelaten om alleen te worstelen met de machten van de duisternis die op hem drukten. Bij de ingang van de grot waar Elia zijn toevlucht had gezocht, ontmoette God hem, door middel van een machtige engel die gezonden was om naar zijn noden te informeren en om het goddelijke doel voor Israël duidelijk te maken.

Pas toen Elia had geleerd geheel op God te vertrouwen, kon hij zijn werk voltooien voor hen die tot de Baälsverering waren verleid. De grote triomf op de hoogten van de Karmel had de weg geopend voor nog grotere overwinningen; maar van de prachtige mogelijkheden die zich voor hem openden, was Elia afgewend door de dreiging van Izebel. De man Gods moest de zwakheid van zijn huidige positie inzien in vergelijking met de gunstigere positie die de Heer hem wil laten innemen. —*Prophets and Kings, p. 167/ NL: Profeten en koningen*

We kunnen niets doen zonder moed en doorzettingsvermogen. Spreek woorden van hoop en moed tot de armen en de ontmoedigden. Geef indien nodig een tastbaar bewijs van uw belangstelling door hen te helpen wanneer zij in moeilijkheden komen. Zij die veel voordelen hebben gehad, moeten bedenken dat zij zelf nog in veel dingen dwalen, en dat het pijnlijk voor iemand is wanneer ze op hun fouten worden gewezen en hun een mooi voorbeeld wordt voorgehouden van wat zij zouden moeten zijn. Bedenk dat vriendelijkheid meer zal bereiken dan afkeuring. —*The Ministry of Healing, p. 196. / NL: De Weg tot Gezondheid*

Satan heeft het vermogen om twijfels op te wekken en bezwaren te bedenken tegen het onweerlegbare getuigenis dat God zendt, en velen denken dat het een deugd of een teken van intelligentie in hen is, om ongelovig te zijn en te twijfelen en te zeuren. Zij die wensen te twijfelen, hebben ruimte genoeg. God is niet van plan om alle aanleiding tot ongeloof weg te nemen. Hij geeft bewijzen, die zorgvuldig moeten worden onderzocht met een nederig gemoed en een leerzame geest, en allen moeten beslissen op grond van de bewijskracht. God geeft voldoende bewijs voor het onbevooroordeeld verstand om te geloven; maar iemand die zich afwendt van de kracht van het bewijs omdat er een paar dingen zijn die hij niet duidelijk kan maken voor zijn beperkt verstand, zal worden achtergelaten in de koude, verkillende atmosfeer van ongeloof en twijfelende vragen, en zal schipbreuk lijden aan het geloof. —*Testimonies for the Church, vol. 5, p. 675. / NL: Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 5*

Wanneer een mens meerderjarig wordt, verwachten wij van hem een intelligentie overeenkomstig zijn jaren en mogelijkheden. Maar als wij verwachten dat de intelligentie van het kind toeneemt naarmate het ouder wordt, zouden wij dan ook niet moeten verwachten dat de christen groeit in genade en ervaring? . . .

God wil niet dat jullie beginnelingen blijven. Hij heeft in Zijn werk alles nodig wat u hier kunt verwerven op het gebied van mentale ziens- en denkwijze en helder onderscheidingsvermogen. Hij verlangt ernaar dat u de allerhoogste sport van de ladder bereikt, om er dan af te stappen in het koninkrijk van God. —*Sons and Daughters of God, p. 330/ NL Zonen en dochters van God*

Donderdag, 30 december: Deze laatste dagen

Wat Christus was voor Johannes in zijn ballingschap, zal Hij zijn voor Zijn volk, dat de hand der verdrukking moet voelen om het geloof en het getuigenis van Jezus Christus. Zij werden door de storm en de storm der vervolging naar de spleten der rotsen gedreven, maar verborgen zich in de Rots der eeuwen; en in de vasten der bergen, in de grotten en holen der aarde openbaart de Zaligmaker Zijn tegenwoordigheid en Zijn heerlijkheid. Nog een weinig tijd, en Hij die komen zal, zal komen en niet vertoeven. Zijn ogen als een vuurvlam dringen door in de goedgesloten kerkers en bereiken de verborgene, want hun namen staan geschreven in het boek des levens van het Lam. Deze ogen van de Heiland zijn boven ons, rondom ons, merken elke moeilijkheid op, onderscheiden elk gevaar; en er is geen plaats waar Zijn ogen niet kunnen doordringen, geen smart en lijden van Zijn volk waar het medeleven van Christus niet reikt. — *That I May Know Him*, p. 360.

"Houd vast." Dit betekent niet: "Houd u vast aan uw zonden", maar: "Houd u vast aan de troost, het geloof, de hoop, die God u in Zijn Woord heeft gegeven. Wees nooit ontmoedigd. Een ontmoedigd mens kan niets doen. Satan probeert u te ontmoedigen door u te vertellen dat het geen zin heeft God te dienen, dat het niet loont, en dat het net zo goed is om plezier en genot in deze wereld te hebben. Want "wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?" U kunt wereldds genot hebben ten koste van de toekomstige wereld, maar kunt u zich veroorloven zo'n prijs te betalen?

Wij moeten "vasthouden" en leven naar al het licht dat wij uit de hemel ontvangen. Waarom? Omdat God wil dat wij de eeuwige waarheid begrijpen en als zijn helpende hand optreden door het licht mee te delen aan hen die Zijn liefde voor hen nog niet kennen. Toen u uzelf aan Christus gaf, hebt u een belofte gedaan in de aanwezigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - de drie grote persoonlijke Hoogwaardigheidsbekleders van de hemel. "Houd vast" aan deze belofte. — *Ellen G. White Commentaar, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 959.* / NL: *Bijbelcommentaar vol 7*

U mag zelf kiezen wie over uw hart zal heersen en uw gedachten zal beheersen. Als u ervoor kiest de deur open te zetten voor de suggesties van de boze, zullen uw gedachten gevuld zijn met wantrouwen en opstandige vragen. U kunt uw gevoelens uitspreken, maar elke twijfel die u uitspreekt is een zaadje dat zal ontkiemen en vrucht zal dragen in het leven van een ander, en het zal onmogelijk zijn om de invloed van uw woorden tegen te gaan. U kunt misschien herstellen van uw tijd van verzoeking, maar anderen die door uw invloed zijn beïnvloed, zullen misschien niet kunnen ontsnappen aan het ongeloof dat u hebt gesuggereerd. Hoe belangrijk is het dat wij tot de mensen om ons heen alleen die dingen spreken die geestelijke kracht en verlichting zullen geven! — *That I May Know Him*, p. 228.

Vrijdag 31 december: Voor verdere studie

Selected Messages, "To Have Lamps Trimmed and Burning," book 1, p. 190;
The Acts of the Apostles, "Written From Rome," pp. 475, 476. / NL: *Van Jeruzalem tot Rome*

2. De boodschap van Hebreëën

Sabbatmiddag, 1 januari

In dit leven moeten wij vurige beproevingen doorstaan en kostbare offers brengen, maar de vrede van Christus is de beloning. Er is zo weinig zelfverloochening geweest, zo weinig lijden om Christus' wil, dat het kruis bijna geheel vergeten is. Wij moeten met Christus deelhebben aan Zijn lijden, als wij met Hem in triomf op Zijn troon willen zitten. Zolang wij de gemakkelijke weg van zelfverheerlijking kiezen en bang zijn voor zelfverloochening, zal ons geloof nooit standvastig worden en kunnen wij de vrede van Jezus niet kennen noch de vreugde die voortkomt uit bewuste overwinning. ...

O, een levend, actief geloof! Wij hebben het nodig; wij moeten het hebben, anders zullen wij bezwijken en falen in de dag van beproeving. De duisternis die dan op ons pad zal rusten, mag ons niet ontmoedigen of tot wanhoop drijven. Het is het voorhangsel waarmee God Zijn heerlijkheid bedekt wanneer Hij komt om rijke zegeningen te geven. Wij moeten dit weten door onze vroegere ervaring. In die dag dat God een controversie met Zijn volk heeft, zal deze ervaring een bron van troost en hoop zijn. —*Testimonies for the Church, vol. 5, p. 215.* / NL: *Getuigenissen voor de Gemeente, Vol 5.*

Christus heeft alles in het werk gesteld om ons sterk te maken. Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven, wiens taak het is ons alle beloften in herinnering te brengen die Christus heeft gedaan, opdat wij vrede mogen hebben en een goed gevoel van vergeving. Als wij onze ogen maar gericht houden op de Zaligmaker, en vertrouwen op Zijn kracht, zullen wij vervuld worden met een gevoel van veiligheid; want de gerechtigheid van Christus zal onze gerechtigheid worden.

Wij onteren Hem door te spreken over onze inefficiëntie. Laten wij, in plaats van naar onszelf te kijken, Jezus voortdurend aanschouwen om dagelijks meer en meer op Hem te gaan lijken, om meer en meer in staat te zijn om over Hem te spreken, om beter voorbereid te zijn om gebruik te maken van Zijn goedheid en hulpvaardigheid en om de zegeningen te ontvangen die ons worden aangeboden.

Als wij zo in gemeenschap met Hem leven, worden wij sterk in Zijn kracht, een hulp en een zegen voor de mensen om ons heen. —*Messages to Young People, p. 107* / NL: *Boodschap aan Jonge Mensen*

De grootste overwinningen... [zijn die] welke behaald worden in de audiëntiezaal met God, wanneer een ernstig, kwellend geloof de krachtige arm der macht grijpt. Toen Jakob zich in een hulpeloze toestand bevond, stortte hij zijn ziel uit bij God in een doodstrijd van ernst. De engel Gods smeekte om te worden bevrijd, maar Jakob wilde zijn greep niet loslaten. De geteisterde man, die lichamelijke pijn leed, diende zijn ernstige smeekbede in met de vrijmoedigheid die levend geloof met zich meebrengt. "Ik zal U niet laten gaan," zei hij, "tenzij Gij mij zegent." . . .

Levend geloof moet de beloften onwankelbaar aangrijpen, en dan zullen velen met stralende gezichten uit de hechte gemeenschap met God komen en zeggen, zoals Jakob: "Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden." —*Testimonies for the Church, vol. 4, pp. 443, 444.* / NL: *Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 4*

Zondag 2 januari: Jezus is onze koning

De drogredenen en leugenachtigheid waarmee [Satan] het werk van Jezus trachtte te belemmeren, de haat die zich openbaarde door de kinderen der ongehoorzaamheid, zijn wrede beschuldigingen tegen Hem wiens leven er een was van ongeëvenaarde goedheid kwam allemaal voort uit diepgewortelde wraak. De opgekropte vuren van afgunst en boosaardigheid, haat en wraak, barstten op Golgotha los tegen de Zoon van God, terwijl de hele hemel het tafereel met stille afschuw aanschouwde.

Toen het grote offer was volbracht, steeg Christus op en weigerde de aanbidding van de engelen totdat Hij het verzoek had gedaan: "Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt." Johannes 17:24. Toen kwam met onuitsprekelijke liefde en kracht het antwoord van de troon van de Vader: "Laat alle engelen van God Hem aanbidden." Hebreëën 1:6. Geen vlek rustte op Jezus. Zijn vernedering eindigde, Zijn offer voleindigd en Hem werd een naam gegeven die boven elke naam is.

Toen Paulus Christus zag in Zijn kracht, riep hij het uit van bewondering en verbazing: " En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid." "Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem." —*Lift Him Up, p. 34.*

We staan nu op de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen. Een crisis zoals de wereld nog nooit heeft meegemaakt ligt voor ons. En het geweldige nieuws komt tot ons, zoals tot de eerste discipelen, van de verzekering dat Gods koninkrijk over allen heerst. Het programma van de komende gebeurtenissen ligt in de handen van onze Maker. De Majesteit van de hemel heeft het lot van de naties, evenals de zorgen van Zijn kerk, onder Zijn eigen hoede. De goddelijke Instructeur zegt tot iedere agent in de verwezenlijking van Zijn plannen, zoals Hij tot Cyrus zei: " Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende." Jesaja 45:5.

Hij die niet sluimert, die voortdurend aan het werk is voor de verwezenlijking van Zijn plannen, zal Zijn eigen werk voortzetten. Hij zal de plannen van boze mensen verijdelen en de plannen van hen die kwaad beramen tegen Zijn volk in verwarring brengen. Hij die de Koning is, de Heer der heerscharen, zit tussen de cherubs en te midden van de strijd en het tumult der naties waakt Hij nog steeds over Zijn kinderen. Hij die regeert in de hemelen is onze Verlosser. Hij meet elke beproeving, Hij waakt over het vuur van de oven dat elke ziel moet beproeven. Wanneer de bolwerken van koningen omvergeworpen zullen worden en wanneer de pijlen van toorn door de harten van Zijn vijanden zullen slaan, dan zal Zijn volk veilig zijn in Zijn handen. — *Thoughts From the Mount of Blessing, pp. 120, 121./ NL: Gedachten van de Berg der Zaligspreking*

Maandag 3 januari: Jezus is onze bemiddelaar

Ongeveer veertig dagen na de geboorte van Christus brachten Jozef en Maria Hem naar Jeruzalem, om Hem aan de Heer voor te stellen en een offer te brengen. Dit was volgens de Joodse wet, en als plaatsvervanger van de mens moest Christus zich in alle

opzichten aan de wet houden. Hij was reeds onderworpen aan de rite van de besnijdenis, als een bewijs van Zijn gehoorzaamheid aan de wet. . . .

De wet bepaalde dat als de ouders te arm waren om een lam te brengen, een paar tortelduiven of twee jonge duiven, de een voor een brandoffer, de ander voor een zondoffer, aanvaard konden worden.

De offers die aan de Heer werden gebracht, moesten zonder smet zijn. Deze offers vertegenwoordigden Christus, en hieruit blijkt duidelijk dat Jezus Zelf vrij was van lichamelijke misvorming. Hij was het "smetteloos en onbevlekt Lam". 1 Petrus 1:19. Zijn fysieke structuur was niet ontsierd door enig gebrek; Zijn lichaam was sterk en gezond. En gedurende Zijn hele leven leefde Hij in overeenstemming met de wetten van de natuur. Zowel lichamelijk als geestelijk was Hij een voorbeeld van wat God voor de hele mensheid had ontworpen door gehoorzaamheid aan Zijn wetten. — *The Desire of Ages*, blz. 50. / NL: *De Wens der Eeuwen*

De voorspraak van Christus voor de mens in het hemels heiligdom is even essentieel voor het verlossingsplan als Zijn dood aan het kruis. Door Zijn dood begon Hij dat werk, wat Hij na Zijn opstanding vervolgde om het in de hemel te voltooien. Wij moeten door geloof binnengaan binnen het voorhangsel, "waar de voorloper voor ons is ingegaan." Hebrëeën 6:20. Daar wordt het licht van het kruis van Golgotha weerkaatst. Daar kunnen we een duidelijker inzicht krijgen in de geheimen van de verlossing. De verlossing van de mens is volbracht tegen een oneindige prijs voor de hemel; het gebrachte offer is gelijk aan de ruimste eisen van de gebroken wet van God. Jezus heeft de weg geopend naar de troon van de Vader, en door Zijn bemiddeling kan het oprechte verlangen van allen die in geloof tot Hem komen, voor God worden gebracht. — *The Great Controversy*, p. 489. / NL: *De grote Strijd*

Gehuld in de wolkkolom, had de Verlosser van de wereldgemeenschap met Israël. Laten we dus niet zeggen, dat zij Christus niet hadden. Toen het volk dorstte in de woestijn, en zich overgaf aan murmureren en klagen, was Christus voor hen wat Hij voor ons is - een Verlosser vol teder mededogen, de Middelaar tussen hen en God. Nadat wij ons deel hebben gedaan om de zielstempel te reinigen van de bezoedeling van de zonde, is het bloed van Christus voor ons net zo van nut, zoals het dat ook voor het oude Israël deed. — *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1061. / NL: *ZDA Bijbelcommentaar Vol 6*.

Dinsdag 4 januari: Jezus is onze kampioen

De Here God strekt Zijn hand uit door Jezus Christus als uitnodiging aan de zondigen en gevallenen, de hele dag door. Hij zal allen ontvangen. Hij verwelkomt allen. Het is Zijn heerlijkheid om de grootste zondaar te vergeven. Hij zal de prooi van de machtigen beschermen, Hij zal de gevangene bevrijden, Hij zal het brandmerk uit het vuur rukken. Hij zal de gouden keten van Zijn barmhartigheid laten zakken tot de laagste diepten van de menselijke ellende, en de ontaarde ziel die besmet is met zonde, opheffen.

Elk menselijk wezen is het onderwerp van liefdevolle belangstelling voor Hem die Zijn leven gaf opdat Hij de mensen zou terugbrengen tot God. Schuldige en hulpeloze zielen, die vernietigd kunnen worden door de listen en strikken van Satan, worden verzorgd zoals een herder de schapen van zijn kudde verzorgt. — *The Ministry of Healing*, blz. 161, 162. / NL: *De Weg tot Gezondheid*

Ieder mens is vrij te kiezen welke macht hij over zich wil laten heersen. Niemand is zo laag gevallen, niemand is zo verachtelijk, dat hij geen bevrijding kan vinden in Christus. De bezetene kon, in plaats van te bidden, slechts de woorden van Satan uitspreken; toch werd het onuitgesproken smeekbede van het hart gehoord. Geen huil van een ziel in nood, hoewel het misschien niet in woorden kan worden uitgedrukt, zal zonder gehoor blijven. Zij die willen toestemmen om een verbondsrelatie aan te gaan met de God van de hemel, worden niet overgelaten aan de macht van Satan of aan de zwakheid van hun eigen natuur. Zij worden door de Zaligmaker uitgenodigd: "Laat hem Mijn kracht aangrijpen, opdat hij vrede met Mij make; en hij zal vrede met Mij maken." Jesaja 27:5. De geesten der duisternis zullen strijden om de ziel die eenmaal onder hun heerschappij is, maar engelen van God zullen om die ziel strijden met heersende macht. De Here zegt: "Zal de prooi aan de machtigen worden ontrukkt, of de wettige gevangene worden bevrijd? ... Zo zegt de Here: Zelfs de gevangenen van de machtigen zullen worden weggenomen, en de prooi van de verschrikkelijke zal worden bevrijd; want Ik zal strijden met hem die met u strijdt, en Ik zal uw kinderen redden." Jesaja 49:24, 25. — *The Desire of Ages*, p. 258./ NL: *De Wens der Eeuwen*

Het werk om het kwaad te overwinnen moet door geloof worden gedaan. Zij die het slagveld betreden zullen ontdekken dat zij de hele wapenrusting van God moeten aantrekken. Het schild van geloof zal hun verdediging zijn en hen in staat stellen meer dan overwinnaars te zijn. Niets anders zal baten dan dit: het geloof in de Here der heerscharen, en gehoorzaamheid aan Zijn bevelen. Uitgestrekte legers voorzien van elke andere voorziening zullen niets baten in het laatste grote conflict. Zonder geloof zou een leger van engelen niet kunnen helpen. Alleen levend geloof zal hen onoverwinnelijk maken en hen in staat stellen in de boze dag stand te houden, standvastig, onbeweeglijk, het begin van hun vertrouwen vasthoudend tot het einde. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 182.

Woensdag 5 januari: Jezus is onze hogepriester

Van Christus wordt gesproken als wandelende te midden van de gouden kandelaren. Zo wordt Zijn relatie tot de gemeenten gesymboliseerd. Hij is in voortdurende verbinding met Zijn volk. Hij kent hun ware staat. Hij observeert hun orde, hun vroomheid, hun toewijding. Hoewel Hij hogepriester en middelaar is in het hemelse heiligdom, wordt Hij toch voorgesteld als op en neer lopend te midden van Zijn gemeenten op aarde. Met onvermoeide waakzaamheid en onophoudelijke waakzaamheid kijkt Hij toe of het licht van één van Zijn wachters zwak brandt of uitgaat. Indien de kandelaren aan louter menselijke zorg zouden worden overgelaten, zou de flikkerende vlam wegwijnen en sterven; maar Hij is de ware wachter in het huis des Heren, de ware bewaker van de tempelhoven. Zijn voortdurende zorg en ondersteunende genade zijn de bron van leven en licht. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 182. *The Acts of the Apostles*, p. 586./ NL: Van Jeruzalem tot Rome

God wordt benaderd via Jezus Christus, de Middelaar, de enige weg waardoor Hij zonden vergeeft. God kan geen zonden vergeven ten koste van Zijn rechtvaardigheid, Zijn heiligheid en Zijn waarheid. Maar Hij vergeeft wel zonden en dat ten volle. Er zijn geen zonden die Hij niet zal vergeven in en door de Here Jezus Christus. Dit is de enige hoop van de zondaar, en als hij hier in oprecht geloof rust, is hij zeker gesteld

van vergiffenis en dat ten volle en gratis. Er is maar één kanaal en dat is voor iedereen toegankelijk, en via dat kanaal wacht de boetvaardige, berouwvolle ziel een rijke en overvloedige vergeving en worden de donkerste zonden vergeven. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 182. Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 912. / NL: ZDA Bijbelcommentaar vol 7*

Christus erkent geen kaste, kleur of rang als noodzakelijk om een kind van Zijn koninkrijk te worden. Toelating tot Zijn koninkrijk hangt niet af van rijkdom of een superieure erfelijkheid. Maar zij die uit de Geest geboren zijn, zijn de kinderen van Zijn koninkrijk. Geestelijk karakter is datgene wat door Christus zal worden herkend. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn kinderen zijn zij die deelhebben aan de goddelijke natuur en die ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. En deze genade is hun van God gegeven. Christus vindt Zijn kinderen niet geschikt voor Zijn koninkrijk, maar Hij kwalificeert hen door Zijn goddelijke macht. Zij die dood waren in overtredingen en zonden worden levend gemaakt tot geestelijk leven. De vermogens die God hun voor heilige doeleinden heeft gegeven, worden verfijnd, gezuiverd en verheven, en zij worden geleid om karakters te vormen naar de goddelijke gelijkenis. ...

Zoals een knecht naar zijn meester kijkt en zoals een dienstmaagd naar haar meesteres kijkt, zo kijken zij, getrokken door de banden der liefde, voortdurend naar Christus, die de Auteur en Voleinder van hun geloof is. Door Jezus te aanschouwen, door Zijn geboden te gehoorzamen, vermeerderen zij in de kennis van God en van Jezus Christus, die Hij gezonden heeft. Zo worden zij van karakter tot karakter veranderd naar Zijn beeld, totdat zij zich onderscheiden van de wereld, en er van hen geschreven kan worden: " Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht" (1 Petrus 2:9). —*God's Amazing Grace, blz. 52.*

Donderdag 6 januari: Jezus bemiddelt een beter verbond

"De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: Zo'n Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens." Hebreeën 8:1, 2.

Hier wordt het heiligdom van het nieuwe verbond geopenbaard. Het heiligdom van het eerste verbond was opgericht door de mens, gebouwd door Mozes; dit nieuwe heiligdom is opgericht door de Heer, niet door de mens. In dat heiligdom verrichtten de aardse priesters hun dienst; in dit heiligdom dient Christus, onze grote Hogepriester, aan de rechterhand van God. Het ene heiligdom was op aarde, het andere is in de hemel. —*The Great Controversy, blz. 413. / NL: De Grote Strijd*

Wanneer Jezus spreekt over het nieuwe hart, bedoelt Hij het verstand, het leven, het gehele wezen. Een verandering van hart betekent de genegenheden van de wereld terugtrekken en op Christus vestigen. Een nieuw hart hebben betekend een nieuw verstand hebben met nieuwe doeleinden en nieuwe motieven. Wat is het teken van een nieuw hart? Een veranderd leven. Er is een dagelijks, uurlijks sterven van zelfzucht en trots.

Dan zal een geest van vriendelijkheid zich openbaren, niet bij vlagen, maar voortdurend. Er zal een duidelijke verandering zijn in houding, in gedrag, in woorden en daden jegens allen met wie men op enigerlei wijze verbonden is. U zult hun zwakheden niet uitvergroten, u zult hen niet in een ongunstig daglicht stellen. U zult werken in de lijn van Christus. ...

Gods kracht alleen kan een hart van steen veranderen in een hart van vlees. — *Sons and Daughters of God, blz. 100/ NL: Zonen en dochters van God.*

Vergeven worden op de wijze waarop Christus vergeeft, is niet alleen vergeven worden, maar ook vernieuwd worden in de geest van onze geest. De Heer zegt: "Een nieuw hart zal Ik u geven." Het beeld van Christus moet worden gestempeld op het verstand, het hart en de ziel. De apostel zegt: "En wij hebben de gezindheid van Christus." Zonder het omvormingsproces dat alleen door goddelijke kracht kan komen, blijven de oorspronkelijke neigingen tot zonde in al hun kracht in het hart achter, om vervolgens nieuwe ketenen te smeden en om een slavernij op te leggen die nooit door menselijke kracht verbroken kan worden.

Wanneer Christus komt, zullen de weegschalen van de hemel het karakter wegen, en beslissen of het zuiver, geheiligd en heilig is.

Geluk is het resultaat van heiligheid, en overeenstemming met de wil van God. Zij die heiligen in de hemel willen zijn, moeten eerst heiligen op aarde zijn; want wanneer wij deze aarde verlaten, zullen wij ons karakter met ons meenemen, en dit zal eenvoudigweg betekenen dat wij enkele elementen van de hemel met ons meenemen, die ons door de gerechtigheid van Christus zijn bijgebracht.

De ervaring die volgt op volledige overgave aan God, is gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest. — *Reflecting Christ, p. 303/ NL: Christus weerspiegelen*

Vrijdag 7 januari: Voor verdere bestudering

Reflecting Christ, "Christ Sacrificed Himself For Us," p. 17/ NL: Christus weerspiegelen

The Acts of the Apostles, "Corinth," pp. 245, 246. /NL: Van Jeruzalem tot Rome

3. De Beloofde Zoon

Sabbat middag, 8 januari

De engelen van God kregen de opdracht het gevallen paar te bezoeken en hun mede te delen dat hun geval niet geheel hopeloos was, ondanks dat zij niet langer bezit konden nemen van hun heilige landgoed, hun tehuis in Eden, vanwege hun overtreding van de wet van God. Zij werden er toen van op de hoogte gebracht dat de Zoon van God, die met hen in Eden had gesproken, met medelijden was bewogen toen Hij hun hopeloze toestand bekeek en had aangeboden om de straf die hun verschuldigd was op Zich te nemen, en voor hen te sterven opdat de mens toch zou leven door geloof in de verzoening die Christus voorstelde voor hem te doen. Door Christus werd een deur van hoop geopend, dat de mens desondanks zijn grote zonde, niet onder de absolute macht van Satan zou zijn. Geloof in de verdiensten van de Zoon van God zou de mens zo verheffen dat hij de listen van Satan zou kunnen weerstaan. Er zou hem een proeftijd worden toegekend waarin hij verlost zou kunnen

worden van zijn overtreding van de wet van de Vader, door een leven van berouw en geloof in de verzoening van de Zoon van God. — *The Story of Redemption*, p. 46.

Christus had in Zijn bediening het verstand van Zijn discipelen geopend voor deze profetieën; "En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was." Lucas 24:27. Petrus had bij de prediking van Christus zijn bewijzen uit het Oude Testament gehaald. Stefanus had dezelfde weg bewandeld. En ook Paulus beriep zich in zijn bediening op de Schriften die de geboorte, het lijden, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Christus voorspelden. Door het geïnspireerde getuigenis van Mozes en de profeten bewees hij duidelijk de identiteit van Jezus van Nazareth met de Messias en toonde hij aan dat vanaf de dagen van Adam het de stem van Christus was die door patriarchen en profeten had gesproken.

De profetieën die waren gegeven over de verschijning van de Beloofde waren duidelijk en specifiek. Aan Adam was een verzekering gegeven van de komst van de Verlosser. Het vonnis dat over Satan werd uitgesproken, "En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen." (Genesis 3:15), was voor onze eerste ouders een belofte van de verlossing die door Christus zou worden bewerkstelligd.

Zelfs voor de engelen was het moeilijk geweest om het mysterie van de verlossing te vatten - om te begrijpen dat de Bevelhebber van de hemel, de Zoon van God, moest sterven voor de schuldige mens. Toen het bevel aan Abraham werd gegeven om zijn zoon op te offeren werd de belangstelling van alle hemelse wezens gewekt. Met intense ernst zagen zij toe op elke stap in de vervulling van dit bevel. Op Izaäks vraag, "Waar is het lam voor het brandoffer?" antwoordde Abraham: "God zal Zichzelf van een lam voorzien;" en toen de hand van de vader werd stilgehouden toen hij op het punt stond zijn zoon te doden, en de ram die God had voorzien werd geofferd in de plaats van Izaäk - toen werd het licht geworpen op het mysterie van de verlossing, en zelfs de engelen begrepen duidelijker de wonderbaarlijke voorziening die God had getroffen voor de verlossing van de mens. 1 Petrus 1:12. — *Patriarchs and Prophets*, p. 155./ NL: *Patriarchen en Profeten*

Zondag, 9 januari: In deze laatste dagen

Mede pelgrim, wij zijn nog steeds te midden van de schaduwen en het tumult van aardse activiteiten; maar spoedig zal onze Verlosser verschijnen om bevrijding en rust te brengen. Laat ons door geloof het gezegende hiernamaals aanschouwen zoals afgebeeld door de hand van God. Hij die stierf voor de zonden van de wereld opent de poorten van het paradijs voor allen die in Hem geloven. Spoedig zal de strijd gestreden zijn en de overwinning behaald. Spoedig zullen wij Hem zien in wie onze hoop op eeuwig leven is gecentreerd. En in Zijn aanwezigheid zullen de beproevingen en het lijden van dit leven als niets lijken. De vroegere dingen "zullen niet meer herinnerd worden, noch in gedachten komen." "Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven." "Israël zal gered worden ... met een eeuwig heil; gij zult niet beschaamd noch verward

worden, wereld zonder einde." Jesaja 65:17; Hebrëen 10:35-37; Jesaja 45:17. — *Prophets and Kings, p. 731/ NL: Profeten en Koningen*

Wanneer de zondaar, getrokken door de kracht van Christus, het opgeheven kruis nadert en zich ervoor neerbuigt, is er een nieuwe schepping. Een nieuw hart wordt hem gegeven. Hij wordt een nieuw schepsel in Christus Jezus. Heiligheid vindt dat het niets meer te eisen heeft. God Zelf is "de rechtvaardiger van hem die in Jezus gelooft." Romeinen 3:26. En "wie Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt." Romeinen 8:30. Hoe groot de schande en de vernedering door de zonde ook is, nog groter zal de eer en de verheerlijking zijn door de verlossende liefde. Aan menselijke wezens die streven naar gelijkvormigheid aan het goddelijke beeld wordt een schat van de hemel, een uitmuntendheid van macht, gegeven die hen hoger zal plaatsen dan zelfs de engelen die nooit gevallen zijn. — *Christ's Object Lessons, p. 162./ NL: Lessen uit het Leven van Alledag*

In zijn beloften en waarschuwingen heeft Jezus het tegen mij. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ik, door in Hem te geloven, niet verloren ga, maar eeuwig leven heb. De ervaringen die in Gods woord worden verteld, moeten mijn ervaringen zijn. Gebed en belofte, voorschrift en waarschuwing, zijn van mij. . . Als het geloof aldus de beginselen van de waarheid ontvangt en in zich opneemt, worden zij een deel van het wezen en de drijfkracht van het leven. Het woord van God, ontvangen in de ziel, vormt de gedachten, en treedt binnen in de ontwikkeling van het karakter.

Door voortdurend naar Jezus te kijken met het oog des geloofs, zullen wij gesterkt worden. God zal de kostbaarste openbaringen doen aan Zijn hongerende, dorstende mensen. Zij zullen ontdekken dat Christus een persoonlijke Verlosser is. Als zij zich voeden met Zijn woord, ontdekken zij dat het geest en leven is. Het woord vernietigt de natuurlijke, aardse natuur, en geeft een nieuw leven in Christus Jezus. De Heilige Geest komt tot de ziel als een Trooster. Door de transformerende werking van Zijn genade wordt het beeld van God in de discipel gereproduceerd; hij wordt een nieuw schepsel. — *The Desire of Ages, blz. 390, 391./ NL: De Wens der Eeuwen*

Maandag, 10 januari: Hij heeft tot ons gesproken door zijn Zoon

De Schriften geven duidelijk de verhouding tussen God en Christus aan, en zij brengen de persoonlijkheid en individualiteit van Elk van Hen even duidelijk in beeld.

...

De persoonlijkheid van de Vader en de Zoon, alsook de eenheid die tussen hen bestaat, worden voorgesteld in het zeventiende hoofdstuk van Johannes, in het gebed van Christus voor Zijn discipelen:

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt." Johannes 17:20, 21.

De eenheid die bestaat tussen Christus en Zijn discipelen vernietigt niet de persoonlijkheid van één van beiden. Zij zijn één in doel, in geest, in karakter, maar niet in persoon. Het is aldus dat God en Christus één zijn. — *The Ministry of Healing, pp. 421, 422./ NL: De Weg tot Gezondheid*

Satan is vastbesloten dat de mensen de liefde van God niet zullen zien, die Hem ertoe bracht Zijn eniggeboren Zoon te geven om een verloren ras te redden; want het is de goedheid van God die de mensen tot bekering brengt. O, hoe zullen wij erin slagen de diepe, kostbare liefde van God aan de wereld bekend te maken? Op geen andere manier kunnen wij dit bereiken dan door uit te roepen: "Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd." (1 Johannes 3:1). Laten wij tot de zondaars zeggen: "Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!" (Johannes 1:29). Door Jezus voor te stellen als de vertegenwoordiger van de Vader zullen wij in staat zijn de schaduw te verdrijven die Satan op onze weg heeft geworpen, opdat wij de barmhartigheid en de onuitsprekelijke liefde van God niet zouden zien, zoals die in Jezus Christus geopenbaard is. Kijk naar het kruis van Golgotha. Het is een blijvend onderpand van de grenzeloze liefde, de onmetelijke barmhartigheid van de hemelse Vader. —*Selected Messages, boek 1, blz. 156.*

In het koninkrijk van God wordt positie niet verkregen door vriendjespolitiek. Ze wordt niet verdiend, noch verkregen door een willekeurige schenking. Het is het resultaat van karakter. De kroon en de troon zijn de tekenen van een bereikte toestand - tekenen van zelfoverwinning door de genade van onze Heer Jezus Christus.

Lang daarna, toen Johannes in een gevoel van sympathie met Christus was gebracht door de gemeenschap van Zijn lijden, openbaarde de Here Jezus hem wat de voorwaarde is voor nabijheid tot Zijn koninkrijk. "Christus zeide: Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb." Openbaring 3:21. Degene die het dichtst bij Christus staat, zal degene zijn die het diepst heeft gedronken van Zijn geest van zelfopofferende liefde. ... liefde die de discipel beweegt, zoals zij onze Heer bewoog, om alles te geven, om te leven en te werken en op te offeren tot in de dood, voor de redding van de mensheid. —*The Acts of the Apostles, blz. 543./ NL: Van Jeruzalem tot Rome*

Dinsdag 11 januari: "Hij is de uitstraling van de glorie van God!"

De Heer Jezus Christus, de goddelijke Zoon van God, bestond van eeuwigheid af, als een afzonderlijke persoon, maar toch één met de Vader. Hij was de overtreffende heerlijkheid van de hemel. Hij was de aanvoerder van de hemelse intelligenties, en de aanbiddende hulde van de engelen werd door Hem ontvangen als Zijn recht. Dit was geen roef van God. "De HEERE bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher. Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, was Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, vóór de heuvels, werd Ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed," (Spreuken 8:22-27).

Er is licht en heerlijkheid in de waarheid dat Christus één was met de Vader voordat de grondlegging van de wereld was gelegd. Dit is het licht dat schijnt in een duistere plaats, waardoor deze schittert in goddelijke, oorspronkelijke heerlijkheid. Deze waarheid, oneindig mysterieus in zichzelf, verklaart andere mysterieuze en

anders onverklaarbare waarheden, terwijl zij in het licht besloten ligt, ongenaakbaar en onbegrijpelijk. —*Selected Messages, book 1, pp. 247, 248.*

De zegeningen van verlossende liefde vergeleek onze Verlosser met een kostbare parel. Hij illustreerde Zijn les met de gelijkenis van de koopman op zoek naar goede parels "die, toen hij een parel van grote prijs had gevonden, alles verkocht wat hij had en die kocht". Christus zelf is de parel van grote prijs. In Hem is al de heerlijkheid van de Vader verzameld, de volheid van de Godheid. Hij is de helderheid van de heerlijkheid van de Vader en het uitdrukkelijke beeld van Zijn persoon. De heerlijkheid van Gods eigenschappen wordt uitgedrukt in Zijn karakter. Elke bladzijde van de Heilige Schrift schittert met Zijn licht. De gerechtigheid van Christus, als een zuivere, witte parel, heeft geen gebrek, geen vlek. Geen werk van de mens kan het grote en kostbare geschenk van God verbeteren. Het is zonder enig gebrek. In Christus "zijn verborgen alle schatten van wijsheid en kennis." Kolossenzen 2:3. "Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing." 1 Corinthiërs 1:30. Alles wat de behoeften en verlangens van de menselijke ziel kan bevredigen, voor deze wereld en voor de toekomstige wereld, wordt in Christus gevonden. Onze Verlosser is de parel die zo kostbaar is dat in vergelijking daarmee al het andere als verlies mag worden beschouwd. —*Christ's Object Lessons, p. 115. / NL: Lessen uit het Leven van Alledag*

Woensdag 12 januari: Door Wie Hij het heeal maakte

Hoewel Gods Woord spreekt over de mensheid van Christus toen Hij op aarde was, spreekt het ook duidelijk over Zijn pre-existentie. Het Woord bestond als een goddelijk wezen, zelfs als de eeuwige Zoon van God, in harmonie en eenheid met Zijn Vader. Van eeuwigheid af was Hij de Middelaar van het verbond, degene in wie alle volken van de aarde, zowel Joden als heidenen, gezegend zouden worden, als zij Hem aannamen. "Het Woord was bij God, en het Woord was God" (Johannes 1:1). Voordat mensen of engelen geschapen waren, was het Woord bij God, en was God.

De wereld is door Hem gemaakt, " en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. " (Johannes 1:3). Als Christus alle dingen gemaakt heeft, bestond Hij vóór alle dingen. De woorden die hierover worden gesproken zijn zo beslissend dat niemand eraan hoeft te twijfelen. Christus was God in wezen, en in de hoogste zin. Hij was van alle eeuwigheid bij God, God over allen, gezegend tot in eeuwigheid. —*Selected Messages, boek 1, blz. 247.*

In Christus waren het goddelijke en het menselijke verenigd - de Schepper en het schepsel. De natuur van God, wiens wet overtreden was, en de natuur van Adam, de overtreder, ontmoeten elkaar in Jezus - de Zoon van God en de Zoon des mensen. En nadat Hij met Zijn eigen bloed de prijs van de verlossing heeft betaald, de ervaring van de mens heeft doorgemaakt, in naam van de mens de verzoeking heeft doorstaan en overwonnen, de schande, de schuld en de last van de zonde heeft gedragen, hoewel Hijzelf zondeloos was, wordt Hij de Advocaat en Bemiddelaar van de mens. Wat een zekerheid hier voor de verzochte en worstelende ziel, wat een zekerheid voor het getuigende universum, dat Christus "een barmhartige en getrouwe hogepriester" zal zijn! —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 926./ NL: Ellen G. White commentaar in ZDA Bijbelcommentaar vol 7*

De werking van het menselijk lichaam kan niet volledig worden begrepen; het bevat mysteries die zelfs de meeste intelligentste mensen verbijsteren. Het is niet zoals het resultaat van een mechanisme, dat eenmaal in beweging gezet gewoon zijn werk voortzet en het hart laat kloppen en de ademhaling op ademhaling laat volgen. In God leven wij, bewegen wij en zijn wij. Het kloppend hart, de kloppende polsslag, elke zenuw en spier in het levende organisme wordt in orde en werkzaamheid gehouden door de kracht van een altijd aanwezige God.

De Bijbel toont ons God in Zijn hoge en heilige plaats, niet in een staat van inactiviteit, niet in stilte en eenzaamheid, maar omringd door tienduizend maal tienduizend en duizenden heilige wezens, die allen wachten om Zijn wil te doen. Door deze boodschappers staat Hij in actieve verbinding met elk deel van Zijn heerschappij. Door Zijn Geest is Hij overal aanwezig. Door middel van Zijn Geest en Zijn engelen dient Hij de mensenkinderen.

Boven de afleidingen van de aarde troont Hij; alle dingen staan open voor Zijn goddelijk overzicht; en vanuit Zijn grote en kalme eeuwigheid beveelt Hij datgene wat Zijn voorzienigheid het beste ziet. — *The Ministry of Healing*, p. 417./ *NL: De Weg tot Gezondheid*

Donderdag 13 januari: "Vandaag heb ik u verwekt"

Toen Christus zich na Zijn doop op de oever van de Jordaan zich neer boog, werden de hemelen geopend en daalde de Geest neer in de gedaante van een duif, als gebrand goud, en omringde Hem met zijn heerlijkheid; en men hoorde de stem Gods uit de hoogste hemel, zeggende: "Deze is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb" (Mattheüs 3:17). Het gebed van Christus in naam van de mens opende de poorten van de hemel, en de Vader had geantwoord door het verzoekschrift voor het gevallen ras te aanvaarden. Jezus bad als onze plaatsvervanger en borg, en nu kan de menselijke familie toegang vinden tot de Vader door de verdiensten van Zijn welbeminde Zoon. ...

Het woord dat tot Jezus werd gesproken bij de Jordaan omhelst de mensheid. God sprak tot Jezus als onze vertegenwoordiger. Met al onze zonden en zwakheden worden wij niet als waardeloos terzijde geschoven. De heerlijkheid die op Christus rustte is een belofte van de liefde van God voor ons. Het vertelt ons over de kracht van het gebed, hoe de menselijke stem het oor van God kan bereiken, en onze smeekbede aanvaarding kan vinden in de hoven van de hemel. ... Het licht dat uit de open poorten op het hoofd van onze Verlosser viel, zal op ons vallen als wij bidden om hulp om verleidingen te weerstaan. De stem die tot Jezus sprak, zegt tot iedere gelovige ziel: Dit is Mijn geliefd kind, in wie Ik Mijn welbehagen heb. Onze Verlosser heeft de weg geopend, zodat de meest zondige, de meest behoeftige, toegang kan vinden tot de Vader. — *God's Amazing Grace*, blz. 83.

God heeft de menselijke natuur aangenomen in de persoon van Zijn Zoon, en heeft die tot in de hoogste hemel gebracht. Het is de "Zoon des mensen" die de troon van het heelal deelt. Het is de "Zoon des mensen" wiens naam genoemd zal worden: "Wonderbaar, Raadsman, de machtige God, de eeuwige Vader, de Vredevorst". Jesaja 9:6. De IK BEN is de dagbode tussen God en de mensheid, Hij legt Zijn hand op beiden. Hij die "heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars" is, schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Hebreeën 7:26; 2:11. In Christus zijn de familie van de aarde en de familie van de hemel met elkaar verbonden. De verheerlijkte

Christus is onze broeder. De hemel is verankerd in de mensheid, en de mensheid is gevat in de schoot van de Oneindige Liefde. — *The Desire of Ages*, p. 25./ NL: *De wens der eeuwen*

De Zoon van God stierf voor hen die geen aanspraak konden maken op Zijn liefde. Voor ons leed Hij alles wat Satan tegen Hem kon uitrichten.

Wonderbaarlijk - bijna te wonderbaar voor een mens om te bevatten - is het offer van de Verlosser in onze naam. ... Als we beseffen dat Zijn lijden nodig was om ons eeuwig welzijn veilig te stellen, worden onze harten geraakt en gesmolten. Hij beloofde Zichzelf onze volledige verlossing te volbrengen op een wijze die bevredigend was voor de eisen van Gods rechtvaardigheid, en in overeenstemming met de verheven heiligheid van Zijn wet.

Niemand minder heilig dan de Eniggeborene van de Vader, zou een offer hebben kunnen brengen dat doeltreffend zou zijn om allen te reinigen - zelfs de meest zondigen en vernederden - die de Verlosser als hun verzoening aanvaardden en gehoorzaam worden aan de wet van de Hemel. Niets minder had de mens in Gods gunst kunnen herstellen. — *Selected Messages*, boek 1, blz. 309.

Vrijdag 14 januari: Voor verdere bestudering

In Heavenly Places, "Breaking the Power of Death," p. 44;

The Faith I Live By, "A Personal God," p. 40./ NL: Het Geloof waardoor ik leef

4. Jezus, onze trouwe broeder

Sabbatmiddag, 15 januari

[Christus kwam naar deze wereld in menselijke gedaante, om als mens onder de mensen te leven. Hij nam de verplichtingen van de menselijke natuur op zich, om bewezen en beproefd te worden. In Zijn menselijkheid had Hij deel aan de goddelijke natuur. Door Zijn menswording kreeg Hij in een nieuwe betekenis de titel van Zoon van God. De engel zei tot Maria: "De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden." (SV Lucas 1:35). Terwijl Hij de Zoon van een mens was, werd Hij de Zoon van God in een nieuwe betekenis. Zo stond Hij in onze wereld - de Zoon van God, maar toch door geboorte verbonden met het menselijk geslacht.

Christus kwam in menselijke gedaante om de bewoners van de niet gevallen werelden en van de gevallen wereld te tonen dat er ruimschoots voorzieningen zijn getroffen om de mensen in staat te stellen in trouw aan hun Schepper te leven. — *Selected Messages*, book 1, pp. 226, 227.

[Christus werd in alle opzichten verzocht, zoals de mens verzocht wordt, en toch wordt Hij "het heilige" genoemd. Het is een mysterie dat aan stervelingen niet wordt duidelijk gemaakt, dat Christus in alle opzichten verzocht kon worden zoals wij, en dat Hij toch zondeloos kon zijn. De menswording van Christus is altijd een mysterie geweest, en zal het altijd blijven. Wat geopenbaard is, is voor ons en voor onze kinderen, maar laat ieder mens gewaarschuwd zijn om Christus niet volledig menselijk te maken, zoals wijzelf zijn; want dat is onmogelijk. Wij behoeven niet de juiste tijd te

weten waarop de menselijkheid zich met de goddelijkheid verbond. Wij moeten onze voeten vastzetten op de Rots Christus Jezus, als God, geopenbaard in menselijkheid. — *Ellen G. White Commentaar, in The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1128; Ellen G. White kommentaren, in Bijbelkommentaar van de Zevende Dags Adventisten, vol. 5, pag. 387*

Christus heeft Zijn koninklijk kleed, Zijn koninklijke kroon en Zijn hoge waardigheid afgelegd, en is afgedaald, lager en nog lager, tot het laagste niveau van vernedering. Nadat Hij de menselijke natuur had aangenomen, onderging Hij al de verzoeken van het mensdom en versloeg voor ons de vijand op elk punt.

Dit alles deed Hij opdat Hij de mensen macht kon geven zodat zij overwinnaars zouden kunnen worden. Hij zegt: "Mij is gegeven alle macht," Mattheüs 28:18. En deze geeft Hij aan eenieder die Hem volgen wil. Zij mogen aan de wereld de macht tonen die er in de godsdienst van Christus schuilt tot overwinning van het eigen ik.

"Leer van Mij," sprak Christus, "...en gij zult rust vinden voor uw zielen." Mattheüs 11:29. Waarom leren wij niet elke dag van de Heiland? Waarom leven wij niet in voortdurende gemeenschap met Hem, zodat wij in onze ontmoeting met elkaar vriendelijk en voorkomend kunnen spreken en handelen? Waarom eren wij de Heer niet door tederheid en liefde jegens elkaar te tonen? Wanneer wij in overeenstemming met de beginselen van de hemel spreken en handelen, zullen ongelovigen door het contact met ons tot Christus getrokken worden. — *Testimonies for the Church, vol. 9, p. 190; -Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, pag. 184*

Zondag 16 januari: De broeder als verlosser

Over de verhouding van Christus tot Zijn volk vinden we een prachtige illustratie in de wetten die Israël heeft gekregen. Als een Hebreër door armoede was gedwongen zijn erfdeel te verkopen en zichzelf als slaaf te verkopen, had het naaste familielid de plicht hem en zijn bezit terug te kopen. Zie Leviticus 25:25, 47-49; Ruth 2:20. Het werk om ons en onze erfenis te lossen, die door de zonde verloren zijn gegaan, viel te beurt aan Hem die ons het naast verwant is. Om ons te verlossen werd Hij onze bloedverwant. Nader dan vader, moeder, broer, vriend of beminde is de Heer onze Verlosser. "Vrees niet," zegt Hij, "want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn". "Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel". SV, Jesaja 43:1, 4.

Christus heeft de hemelse wezens rondom Zijn troon lief maar wat zal ooit de grote liefde verklaren waarmee Hij ons heeft liefgehad? Wij kunnen deze liefde niet begrijpen, maar uit eigen ervaring weten dat ze er is. — *The Desire of Ages, blz. 327; - Wens der Eeuwen, pag. 266.*

[Christus ging aan geen mens voorbij als zijnde waardeloos, maar paste het genezende middel toe op iedere ziel. Hij ging er op uit om de ruwste en meest ongelovige mensen hoop te geven, door de verzekering te geven dat zij onschuldig en onberispelijk zouden kunnen worden, en zo'n karakter te bereiken dat hen tonen als kinderen van God.

Dikwijls ontmoette Hij hen die onder Satans macht waren afgedreven, en die geen macht hadden om uit zijn strik te breken. Tot deze mensen, ontmoedigd, ziek, verzocht, gevallen, sprak Jezus tedere woorden van medelijden, woorden die nodig

waren en begrepen konden worden. Anderen ontmoette Hij die een strijd van hand tot hand voerden met de tegenstander van de zielen. Deze moedigde Hij aan om vol te houden en verzekerde hen dat zij zouden winnen; want engelen van God stonden aan hun kant en zouden hen de overwinning schenken. — *The Faith I Live By, blz. 98.*

Zachtmoedig en nederig was het leven van Christus. Hij koos dit leven opdat Hij de menselijke familie zou helpen. Hij nam niet plaats op een troon als Bevelhebber van de hele aarde. Hij legde Zijn koninklijk gewaad af, Hij legde Zijn koninklijke kroon af, opdat Hij één zou worden met het menselijk geslacht. Hij nam niet de natuur van engelen op Zich. Zijn werk was niet het priesterambt naar de aanstelling van mensen. Het was onmogelijk voor de mens om Zijn verheven positie te begrijpen, tenzij de Heilige Geest het bekend zou maken. Omwille van ons bekleedde Hij Zijn goddelijkheid met menselijkheid, en trad af van de koninklijke troon. Hij legde Zijn positie als Bevelhebber in de hemelse hoven neer, en werd om onzentwil arm, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Zo verborg Hij Zijn heerlijkheid onder de gedaante van menselijkheid, opdat Hij de mensheid zou aanraken met Zijn goddelijke, transformerende kracht. — *The Upward Look, p. 67*

Maandag 17 januari: Niet beschaamd hen broeders te noemen

Mozes was geschikt om een ereplaats in te nemen onder groten der aarde, om te blinken aan het hof van het heerlijkste koninkrijk en daar de scepter te zwaaien. Zijn intellectuele grootheid onderscheidt hem ver boven de grote mannen aller tijden. Als geschiedschrijver, dichter, filosoof, legeraanvoerder en wetgever, heeft hij zijn gelijke niet gehad. Toch had hij, met de wereld voor zich, de morele kracht om de vleierende vooruitzichten van rijkdom, van grootheid en roem af te slaan, daar hij liever met het volk Gods kwaad wilde verdragen "dan tijdelijk van de zonde te genieten".

Mozes was onderricht aangaande de uiteindelijke beloning die aan de nederige en gehoorzame dienaar van God gegeven zal worden, en werelds gewin zonk in het niet in vergelijking hiermee. Het prachtige paleis van Farao en de troon van de vorst werden Mozes op verleidelijke wijze voorgehouden. Maar hij wist dat zondige vermaken, die de mensen ertoe brengen God te vergeten, in de vorstelijke zalen woonden. Hij zag verder dan het prachtige paleis, verder dan de vorstenkroon, naar de hoge eer die betoond zal worden aan de heiligen des Allerhoogsten in een koninkrijk waar geen zonde bestaat. Hij zag in geloof een onverderfelijke kroon die de Koning des hemels zou plaatsen op het hoofd van de overwinnaar. Dit geloof bracht hem ertoe zich af te wenden van de groten der aarde en zich te voegen bij het nederige, arme, en verachte volk dat had gekozen om liever Gode gehoorzaam te zijn dan de zonde te dienen. — *Patriarchs and Prophets, pp. 245, 246; -Patriarchen en Profeten, blz.204.*

Jezus leert ons *Zijn Vader onze Vader* te noemen. Hij schaamt zich er niet voor ons broeders te noemen. Hebr. 2:11. Zo bereid, zo vol verlangen is het hart van de Heiland om ons welkom te heten als leden van het gezin Gods, dat in de eerste woorden die wij uitspreken wanneer wij God naderen, Hij de verzekering legt van onze band met God: "Onze Vader."

Hier wordt die heerlijke waarheid aangekondigd, die zo vol bemoediging en vertroosting is, dat God ons liefheeft zoals Hij Zijn Zoon liefheeft. Dat is wat Christus

zei in Zijn laatste gebed voor Zijn discipelen: "Gij hebt hen liefgehad, gelijk Gij Mij liefgehad hebt." Johannes 17:23.

De wereld waarop Satan heeft aanspraak gemaakt en die hij geregeerd heeft met wrede tirannie, heeft de Zoon van God, door één verheven daad, omgeven door Zijn liefde, en opnieuw verbonden met de troon van Jehovah. Cherubijnen en Seraphims, en de ontelbare scharen van alle niet-gevallen werelden, zongen lofliederen voor God en het Lam toen deze triomf verzekerd was. Zij verheugden zich dat de weg tot verlossing was geopend voor het gevallen mensdom en dat de aarde zou worden verlost van de vloek der zonde. Hoeveel te meer moeten zij zich verheugen die het voorwerp zijn van zo'n verbazingwekkende liefde — *Thoughts From the Mount of Blessing, blz. 103, 104; – Gedachten van de Berg van Zaligsprekingen, pg 92, 93.*

Dinsdag 18 januari: Vlees en bloed als wij

Werd de menselijke natuur van de Zoon van Maria veranderd in de goddelijke natuur van de Zoon van God? Nee; beide naturen waren op geheimzinnige wijze verenigd in één persoon - de mens Christus Jezus. In Hem woonde al de volheid der Godheid lichamelijk. Toen Christus gekruisigd werd, stierf Zijn menselijke natuur. De Godheid daalde niet af om te sterven; dat zou onmogelijk zijn geweest. Christus, de zondeloze, zal iedere zoon en dochter van Adam redden, die de hem of haar aangeboden zaligheid aanneemt en Hij zal erin toestemmen dat zij kinderen Gods worden. De Heiland heeft het gevallen mensdom gekocht met Zijn eigen bloed.

Dit is een groot mysterie, een verborgenheid die niet ten volle in al zijn grootheid verstaan zal worden alvorens de verheerlijking van de verlostten zal hebben plaats gevonden. Dan zullen de macht, de grootheid en de doeltrefendheid van Gods gave aan de mens worden begrepen. Maar de vijand is vastbesloten te zorgen dat deze gave zo mysterieus gehouden zal worden dat ze onbeduidend lijken. — *Ellen G. White Commentaar, in The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1113; – Ellen G. White commentaren, in Bijbelcommentaar van de Zevende Dags Adventisten, vol. 5, pag. 361.*

De verborgenheden van de verlossing, die het goddelijk-menselijke karakter van Christus omvatten, Zijn menswording, Zijn verzoening voor de zonde, zouden de pennenvruchten en de hoogste geestvermogens van de wijste mensen kunnen bezighouden van nu af aan totdat Christus zal worden geopenbaard in de wolken des hemels in kracht en grote heerlijkheid. Maar al zouden deze mensen met al hun macht trachten een voorstelling te geven van Christus en Zijn werk, de voorstelling zou ver achterblijven bij de werkelijkheid.

Het thema van de verlossing zal de geesten en tongen van de verlostten tot in eeuwigheid bezighouden. De weerspiegeling van de heerlijkheid van God zal voor eeuwig en altijd van het gelaat van de Verlosser stralen. — *Lift Him Up, p. 76.*

Christus heeft Zich vernederd om aan het hoofd van de mensheid te staan, om de verzoeken te ontmoeten en de beproevingen te doorstaan die de mensheid moet ontmoeten en doorstaan. Hij moet weten wat de mensheid te wachten staat van de gevallen vijand, opdat Hij zou weten hoe Hij degenen die verzocht worden kan bijstaan. . . .

Wij hebben een karakter te behouden, maar het is het karakter van Christus. Moge de Heer ons helpen aan onszelf te sterven en wedergeboren te worden, opdat

Christus in ons moge leven, een levend, actief beginsel, een kracht die ons heilig zal houden. — *My Life Today, blz. 335.*

Onze zielen moeten omringd worden door de atmosfeer van de hemel. Mannen en vrouwen moeten zichzelf in de gaten houden; zij moeten voortdurend op hun hoede zijn en geen woord of daad toestaan die ertoe zou kunnen leiden dat er kwaad over hun leven wordt gesproken. Hij die beweert een volgeling van Christus te zijn, moet op zichzelf passen en zichzelf rein en onbesmet houden in gedachte, woord en daad. Zijn invloed op anderen moet verheffend zijn. Zijn leven moet de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid weerspiegelen.

Het is nodig dat hij veel tijd doorbrengt in geheim gebed, in innige gemeenschap met God. Alleen zo kunnen overwinningen worden behaald. Eeuwige waakzaamheid is de prijs van veiligheid. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 257, 258.*

Woensdag 19 januari: Volmaakt door lijden

De Zoon van God kwam vrijwillig om het werk van verzoening te volbrengen. ... Christus alleen was vrij van de aanspraken van de wet om de verlossing van het zondige ras op zich te nemen. Hij had de macht om Zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. ...

Dit glorierijke Wezen had de arme zondaar lief en nam de gestalte van een dienstknecht op Zich, opdat Hij voor de mens zou lijden en sterven. Jezus had aan de rechterhand van Zijn Vader kunnen blijven, met Zijn koningskroon en Zijn koninklijke gewaden. Maar Hij verkoos alle rijkdom, eer en heerlijkheid van de hemel in te ruilen voor de armoede van de mensheid, en Zijn hoge positie in te ruilen voor de verschrikkingen van Gethsemane en de vernedering en doodsoverwinning van Golgotha. Hij werd een man van smarten en bekend met verdriet, opdat Hij door Zijn doopsel van lijden en bloed een schuldige wereld zou kunnen zuiveren en verlossen. "Zie, Ik kom," was de blijde instemming, "om Uw wil te doen, o Mijn God." — *Testimonies for the Church, vol. 4, pp. 120, 121.*

Zoek Jezus in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Streef er niet naar om de aandacht van de mensen op uzelf te richten. Laat hen het werktuig uit het oog verliezen, terwijl u Christus verhoogt. Spreek over Jezus; verlies uzelf in Jezus. Er is te veel drukte over onze godsdienst, terwijl Golgotha en het kruis vergeten worden.

Wij verkeren in het grootste gevaar wanneer wij lof ontvangen van elkaar, wanneer wij een verbond aangaan om elkander te prijzen. De grote zorg van de Farizeeën was zich te verzekeren van de lofprijzing van de mensen; Christus zei hun echter dat dit het enige was wat zij ooit zouden ontvangen. Laten wij het werk aanpakken waarvoor wij aangesteld zijn en dit voor Christus doen; als wij ontberingen lijden, laat het dan zijn ter wille van Hem. Onze goddelijke Heer werd door lijden volmaakt. O, wanneer zullen wij mensen zien werken zoals Hij gewerkt heeft! — *Testimonies for the Church, vol. 5, p. 133; – Getuigenissen voor de gemeente, vol. 5, blz. 111*

Hoe kunnen wij ooit in twijfel en onzekerheid verkeren, en het gevoel hebben, dat wij wezen zijn? Terwille van de mensen die de wet overtreden hadden nam Jezus de menselijke natuur aan; Hij werd ons gelijk, opdat wij eeuwigdurende vrede en zekerheid zouden hebben. Wij hebben een Pleiter in de hemel, en eenieder die Hem

aanneemt als zijn persoonlijke Heiland, wordt geen wees gelaten, om de last van zijn eigen zonden te dragen.

"Geliefden, nu zijn wij de kinderen Gods." "Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen; erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met Christus; immers, indien wij delen in Zijn lijden, is dat om ook te delen in Zijn verheerlijking." "Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. (1 Johannes 3:2; Romeinen 8:17).

De allereerste stap, die wij doen wanneer we tot God naderen, is dat wij de liefde, die Hij voor ons heeft, onderkennen en geloven. (1 Johannes 4:16); Immers, getrokken door Zijn liefde worden we ertoe gebracht tot Hem te komen. — *Thoughts From the Mount of Blessing, p. 104.*; – *Gedachten van de Berg van Zaligsprekingen, blz. 93.*

Donderdag 20 januari: De broeder als model

Geef in je leven gestalte aan de lessen die Christus geeft in Zijn Bergrede. Dit zal een diepere indruk maken en een meer blijvende invloed hebben op de geesten dan de preken die vanaf de kansel worden gehouden. U bent misschien niet in staat om welsprekend te spreken tot hen die u wilt helpen; maar als u bescheiden spreekt, uzelf verbergend in Christus, zullen uw woorden worden gedicteerd door de Heilige Geest; en Christus, met wie u samenwerkt, zal indruk maken op het hart.

Oefen het geloof uit dat door liefde werkt en de ziel heiligt. Laat niemand nu de Heer beschaamd maken vanwege hun ongeloof. ... Kijkend naar Jezus, niet alleen als ons voorbeeld, maar als de Auteur en Voleinder van ons geloof, laat ons voorwaarts gaan, in het vertrouwen dat Hij kracht zal leveren voor elke plicht. — *Testimonies for the Church, vol. 6, p. 472.*

[Door kennismaking en omgang met Christus kunnen wij aan Hem gelijk worden, het enige onberispelijke Voorbeeld.

Omgang met Christus – hoe onuitsprekelijk kostbaar! Zo'n omgang zal ons voorrecht zijn als we die zoeken en offers brengen om die te bereiken. Toen de eerste discipelen de woorden van Christus hoorden, voelden zij hun behoefte aan Hem. Zij zochten, zij vonden, zij volgden Hem. Zij waren bij Hem in huis, aan tafel, in de binnenkamer, in het veld. Zij waren bij Hem als leerlingen bij een leraar, dagelijks van zijn lippen lessen ontvangend over de heilige waarheid. Zij keken naar Hem zoals een dienstknecht naar zijn Meester kijkt, om te leren wat hij moet doen. Zij dienden Hem met blijdschap. Zij volgden Hem, zoals soldaten hun commandant volgen, de goede strijd van het geloof streden. "En zij die met Hem zijn, zijn geroepen en uitverkorenen en gelovigen." . . .

Deze eensgezindheid met Jezus zal in de wereld niet onopgemerkt blijven. Het is een onderwerp van gesprek en valt in het oog. De christen is zich wellicht niet van de grote verandering bewust, want hoe meer hij in karakter op Christus gaat lijken, des te geringer zal hij over zichzelf gaan denken, hoewel het door iedereen om hem heen gezien en gevoeld zal worden. Zij die de grondigste ervaring hebben gehad in de dingen van God, zijn het verst verwijderd van trots of zelfverheerlijking. Zij denken het geringst over zichzelf en hebben de meest verheven opvattingen over de glorie en uitnemendheid van Christus. Zij vinden dat de laagste plaats in Zijn dienst nog te veel

eer voor hen is. — *Testimonies for the Church, vol. 5, pp. 222, 223*; — *Getuigenissen voor de gemeente, vol. 5, blz. 182, 183*

Christus is gekomen om de banden van de slavernij der zonde, waarmee de mens is geboeid, te verbreken. "wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn." "De weg van de Geest des levens" maakt ons "in Christus Jezus vrij van de wet der zonde en des doods". (Romeinen 8:2).

In het verlossingswerk bestaat geen dwang. Er wordt geen uiterlijk geweld gebruikt. Onder de invloed van de Gods Geest is de mens vrij te kiezen wie hij wil dienen. — *The Desire of Ages, blz. 466*; — *Wens der Eeuwen, pag. 388*

Vrijdag 21 januari: Voor verdere bestudering

In *Heavenly Places*, "Wonderful Condescension," p. 40;

Steps to Christ, "Concecration", pp. 33, 34/ *De Weg naar Christus*, "Toewijding", p.

41

5. Jezus, de Gever van rust

Sabbatmiddag, 22 januari

God heeft aan de mensen het gedenkteken van Zijn scheppingsmacht gegeven, opdat zij Hem in de werken van Zijn hand zouden kunnen ontdekken. De sabbat vraagt ons de heerlijkheid van de Schepper te zien in Zijn geschapen werken. Omdat Hij dit wilde doen verbond Jezus zijn kostbare lessen met de schoonheid van natuurlijke dingen. Op de heilige rustdag moeten wij meer dan op andere dagen de boodschap bestuderen die God ons door de natuur heeft gegeven. Wij moeten de lessen van de Heiland bestuderen waar Hij ze heeft gesproken, in de velden en bossen, onder de open hemel, tussen gras en bloemen. Wanneer wij het hart van de natuur naderen, maakt Christus Zijn tegenwoordigheid aan ons merkbaar en spreekt Hij tot ons van Zijn vrede en liefde. — *Christ's Object Lessons, p. 25*; — *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 14*

De Sabbat is bij de schepping geheiligd. Hij was bestemd voor de mens en had zijn oorsprong toen "de morgensterren samen juichten, en alle zonen Gods jubelden." (Job 38:7). Vrede heerste over de wereld, want de aarde was in harmonie met de hemel. "God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed." Hij rustte in de blijdschap van het werk. Dat Hij voltooid had (Genesis 1:31).

Omdat God op de sabbat had gerust, "zegende God de zevende dag en heiligde die," - zette hem apart voor een heilig doel. Hij schonk hem aan Adam als rustdag. Het was een gedenkteken aan het scheppingswerk en op deze wijze een teken van Gods macht en Zijn liefde. De Schrift zegt: "Hij heeft voor Zijn werk een gedachtenis gesticht." "Hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien." (Genesis 2:3; Psalm 111:4; Romeinen 1:20, SV). ...

De sabbat zal voor allen die hem aanvaardden als een teken van Christus' scheppende en verlossende macht, een verlustiging zijn. Zij verheugen zich in Christus, omdat zij Hem in de sabbat zien. Deze dag wijst hen op het werk der

schepping als bewijs van Zijn macht om te verlossen. — *The Desire of Ages*, blz. 281, 289; — *De Wens der Eeuwen*, blz. 226, 232.

[In het koninkrijk van God zullen wij voortdurend nieuwe diepten ontdekken in het verlossingsplan. Alle verlostte heiligen zullen de liefde van de Vader en de Zoon als nooit tevoren zien en waarderen, en liederen van lof zullen uit onsterfelijke tongen barsten. Hij hield van ons, Hij gaf Zijn leven voor ons. Met verheerlijkte lichamen, met vergrote capaciteiten, met zuivere harten, met onbesmette lippen, zullen wij de rijkdom van de verlossende liefde bezingen. Er zullen in de hemel geen lijdenden zijn, geen sceptici die we moeten overtuigen van de werkelijkheid van de eeuwige dingen, geen vooroordelen die we moeten ontwortelen, maar allen zullen ontvankelijk zijn voor die liefde die de kennis te boven gaat. Rust, God zij dank, er is een rust voor het volk van God, waar Jezus de verlostten zal leiden naar groene weiden, bij de stromen van levend water die de stad van onze God verblijden. Dan zal het gebed van Jezus tot Zijn Vader verhoord worden: "Ik wil dat ook zij, die Gij Mij gegeven hebt, bij Mij zijn waar Ik ben." — *That I May Know Him*, p. 371.

Zondag 23 januari: Het land als een plaats van rust

Gods boodschap aan Abraham luidde: "Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal." Abraham moest zich losmaken uit de omgeving van zijn vroege jeugd, zodat God hem geschikt kon maken voor de grote taak, de hem toevertrouwde woorden te bewaren. De invloed van familie en vrienden zou de opvoeding die de Here Zijn dienstknecht wilde geven tegenwerken. Nu Abraham in bijzondere zin met de hemel verbonden was, moest hij te midden van vreemdelingen vertoeven. Zijn karakter moest verschillen van dat van de wereld. Hij kon zelfs geen verklaring geven voor zijn gedrag, zodat zijn vrienden hem zouden begrijpen. Geestelijke dingen moeten geestelijk onderscheiden worden, en zijn motieven en daden werden niet verstaan door zijn afgodische verwanten.

"Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou." (Hebreeën 11:8) Abrahams onwankelbare gehoorzaamheid is één van de meest opmerkelijke bewijzen van geloof die in de Bijbel gevonden worden. Voor hem was geloof "de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet". (Hebreeën 11:1) Vertrouwend op Gods belofte verliet hij zijn familie en vaderland en ging uit zonder te weten waarheen, om te volgen waar God zou leiden. — *Patriarchs and Prophets*, p. 126; — *Patriarchen en Profeten*, blz. 93, 94

Geen andere instelling die aan de Joden gegeven was, was er zozeer op gericht hen te onderscheiden van de omringende volken als juist de sabbat. Het was Gods bedoeling, dat het viereen ervan hen zou aanwijzen als Zijn aanbidders. Het zou een teken zijn van het feit, dat zij zich verhielden van afgoderij, en dat ze verbonden waren met de ware God. Maar om de sabbat heilig te houden, moeten de mensen zelf heilig zijn. Door het geloof moeten ze deel krijgen aan de gerechtigheid van Christus. Toen bei gebod: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt" (Ex.20:8) aan Israël gegeven werd, zei de Here ook tot hen: "Gij zult Mij heilige mensen zijn." (Ex.22:31)

Alleen op deze wijze kon de sabbat Israël onderscheiden als aanbidders van God.

Toen de Joden van God afweken en zij in gebreke bleven om door het geloof de gerechtigheid van Christus tot de hunne te maken, verloor de sabbat zijn betekenis voor hen. Satan trachtte zichzelf te verheffen en de mensen van Christus af te trekken, en hij deed zijn best de sabbat te verlagen, omdat deze teken is van de macht van Christus. — *The Desire of Ages*, blz. 283; — *De Wens der Eeuwen*, blz. 227, 228.

Maak God tot uw volledige afhankelijkheid. Wanneer u anders doet, dan is het tijd om een halt toe te roepen. Stop waar u bent, en verander de volgorde der dingen. In oprechtheid, in zielenhonger, roep naar God. Worstel met de hemelse instanties totdat u de overwinning hebt. Leg uw hele wezen in de handen van de Heer, ziel, lichaam en geest, en neem u voor om Zijn liefhebbende, toegewijde instantie te zijn, bewogen door Zijn wil, beheerst door Zijn geest, doordrenkt door Zijn Geest, dan zult u de hemelse dingen duidelijk zien. — *Sons and Daughters of God*, blz. 105.

Maandag 24 januari: Door ongeloof

Kunnen wij, die in de tijd van het einde leven, ons het belang niet realiseren van de woorden van de apostel: "Ziet toe, broeders, dat in iemand van u een kwaad hart van ongeloof is, dat zich afwendt van de levende God"? [Hebreeën 3:12].

Op ons schijnt het verzamelde licht van voorbije eeuwen. Het verslag van Israëls vergetelheid is bewaard gebleven voor onze verlichting. In deze tijd heeft God Zijn hand ingesteld om een volk tot Zich te vergaderen uit alle natie, geslacht en tong. In de Adventsbeweging heeft Hij voor Zijn erfenis gewerkt, zoals Hij voor de Israëlieten heeft gewerkt toen Hij hen uit Egypte leidde. In de grote teleurstelling van 1844 werd het geloof van Zijn volk op de proef gesteld, zoals dat van de Hebreeën bij de Rode Zee. Hadden de Adventisten in de eerste dagen nog vertrouwd op de leidende Hand die bij hen was geweest in hun vroegere ervaringen, dan zouden zij de verlossing van God hebben gezien. Als allen die in 1844 eensgezind hadden meegewerkt aan het werk, de boodschap van de derde engel hadden ontvangen en deze in de kracht van de Heilige Geest hadden verkondigd, zou de Heer machtig hebben gewogen met hun inspanningen. Een vloed van licht zou over de wereld zijn uitgestort. Jaren geleden zouden de bewoners van de aarde gewaarschuwd zijn, het afsluitende werk zou voltooid zijn, en Christus zou gekomen zijn voor de verlossing van Zijn volk. — *Testimonies for the Church*, vol. 8, p. 115.

Het land waarheen wij reizen is in alle opzichten veel aantrekkelijker dan het land Kanaän was voor de kinderen Israëls. Wat hield hun vooruitgang tegen juist in het zicht van het goede land? Het was hun eigen opzettelijk ongeloof dat hen deed terugkeren. Zij waren niet bereid iets te riskeren met de beloften van God. De geschiedenis van de kinderen Israëls is geschreven als een waarschuwing voor ons "over wie de einden der wereld gekomen zijn". Wij staan, als het ware, aan de grenzen van het hemelse Kanaän. Wij mogen, als wij willen, aan de andere kant kijken en de aantrekkelijkheden van het goede land aanschouwen. Als wij geloof hebben in de beloften van God, zullen wij in onze gesprekken en in ons gedrag laten zien dat wij niet voor deze wereld leven, maar dat wij ons in de eerste plaats voorbereiden op dat heilige land. — *That I May Know Him*, p. 169.

Maak er een regel van om nooit een woord van twijfel of ontmoediging te uiten. U kunt veel doen om het leven van anderen op te vrolijken en hen in hun pogingen te steunen, door hoopvolle woorden en heilige vreugde.

Menig goedwillend mens staat op het punt om, wanneer hij zwaar beproefd wordt, het onderspit te delven in zijn strijd tegen het eigen-ik en tegen de machten van het kwaad. Ontmoedig iemand, die in zo'n zware strijd verwickeld is, niet. Monter hem op met bemoedigende, hoopvolle woorden, die hem kunnen helpen om staande te blijven. Zo kunt u het licht van Christus laten schijnen.

"Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor den Here, en als wij sterven, het is voor den Here." (Romeinen 14: 7). — *Steps to Christ*, pp. 119, 120; - *Schreden naar Christus*, blz. 120.

Dinsdag 25 januari: Vandaag, als je Zijn stem hoort

Toen de Here Zijn volk Israël uit Egypte verlostte en hun Zijn wet oplegde, leerde Hij hun dat zij door het onderhouden van de sabbat onderscheiden moesten worden van de afgodendienaars. Dit maakte het onderscheid tussen hen die de soevereiniteit van God erkennen en hen die weigeren Hem te aanvaarden als hun Schepper en Koning. "Het is voor altijd een teken tussen Mij en de kinderen Israëls," zei de Here. "Daarom zullen de kinderen Israëls de sabbat houden, om de sabbat te onderhouden in hun geslachten, tot een eeuwig verbond." Exodus 31:17,16. Zoals de sabbat het teken was dat Israël onderscheidde toen zij uit Egypte kwamen om het aardse Kanaän binnen te gaan, zo is het nu het teken dat Gods volk onderscheidt nu zij uit de wereld komen om de hemelse rust binnen te gaan. De Sabbat is een teken van de relatie die bestaat tussen God en Zijn volk, een teken dat zij Zijn wet eren. Het maakt onderscheid tussen Zijn trouwe onderdanen en overtreders. — *Testimonies for the Church*, vol. 6, p. 349.

De waarheid van God, in het hart ontvangen, is bij machte u wijs te maken tot zaligheid. Door het te geloven en te gehoorzamen zult u genade ontvangen die voldoende is voor de plichten en beproevingen van vandaag. Genade voor morgen hebt u niet nodig. U moet voelen dat u alleen met vandaag te doen hebt. Overwin voor vandaag; verloochen uzelf voor vandaag; waak en bid voor vandaag; verkrijg overwinningen in God voor vandaag. Onze omstandigheden en omgeving, de veranderingen die dagelijks om ons heen plaatsvinden, en het geschreven woord van God dat alle dingen onderscheidt en bewijst - dit alles is voldoende om ons te leren wat onze plicht is en wat we moeten doen, dag na dag. — *Testimonies for the Church*, vol. 3, p. 333.

O, als iedereen alleen maar door persoonlijke ervaring zou weten hoeveel van de beloofde hemelse rust kan worden verzekerd voor de ziel, zelfs nu, door oprecht gebed. Als iemand deze les niet heeft geleerd, kan elke andere levensles beter niet worden geleerd totdat hij in de school van Christus zal leren hoe hij deze les moet leren. ...

O, wat een thema om over na te denken dat de mens, verdorven en verloren in zijn natuurlijke toestand, vernieuwd en gered kan worden door de genadige hulp die Christus hem geeft in het evangelie. De liefde van Jezus in de ziel zal de vijand verdrijven die bezit van de mens probeert te nemen. Elke beproeving die geduldig wordt gedragen, elke zegen die dankbaar wordt ontvangen, elke verzoeking die trouw

wordt weerstaan, zal u tot een sterk mens in Jezus Christus maken. Al deze genade kan verkregen worden in het gebed van geloof.

Leg beslag op kracht van boven. Zelfs Jezus nam, als Hij zich opmaakte voor een grote beproeving, zijn toevlucht tot de eenzaamheid van de bergen en bracht de nacht door in gebed tot Zijn Vader. — *This Day With God, p. 104.*

Woensdag 26 januari: Binnengaan in Zijn rust

Een leven in Christus is een leven van rust. Er mag geen gevoel van extase zijn, maar er moet een blijvend, vredig vertrouwen zijn. Uw hoop is niet op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw zwakheid met Zijn blijvende kracht.

Wij moeten onszelf niet tot middelpunt maken en ons overgeven aan bezorgdheid en angst of wij wel gered zullen worden. Dit alles wendt de ziel af van de Bron van onze kracht. Geef de bewaring van uw ziel aan God, en vertrouw op Hem. Spreek en denk over Jezus. Laat uzelf in Hem verloren gaan. Doe alle twijfel weg; verwerp uw angsten. Zeg met de apostel Paulus: "Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelfen voor mij overgegeven heeft." (SV, Galaten 2:20). Rust in God. Hij is bij machte datgene te bewaren wat u Hem hebt toevertrouwd. Als u uzelf in Zijn handen laat, zal Hij u meer dan overwinnaar maken door Hem die u heeft liefgehad. — *A New Life, p. 39.*

God zij dank voor de schitterende beelden, die Hij ons voorhoudt. Laten wij de zegenrijke verzekeringen van Zijn liefde bijeenbrengen, zodat ons oog er voortdurend op gericht is. De Zoon van God, Die de troon van Zijn Vader verliet en Zijn goddelijkheid met menselijkheid bekleedde om de mens te kunnen redden uit de macht van Satan; Zijn overwinning voor ons, waardoor de hemel voor de mens werd geopend, en de mens een blik kan slaan in het heiligdom, waar de goddelijke heerlijkheid onthuld wordt; het gevallen mensdom, dat opgetrokken wordt uit de kuil der vernietiging, waarin het door de zonde was beland en dat nu weer in contact is gebracht met de oneindige God, en na de goddelijke proef door het geloof in de Verlosser te hebben doorstaan, gekleed is met de gerechtigheid van Christus en een verheven plaats heeft gekregen op Zijn troon - dit zijn de beelden, waarmee God wil dat onze gedachten zich zullen bezighouden. — *Steps to Christ, p. 118; - Schreden naar Christus, blz 117, 118.*

Lang hebben wij gewacht op de wederkomst van onze Heiland. Maar niet minder zeker is de belofte. Spoedig zullen wij in ons beloofde huis zijn. Daar zal Jezus ons leiden langs de levende stroom die van de troon van God stroomt en zal Hij ons de donkere bepalingen uitleggen waardoor Hij ons op deze aarde heeft gebracht om onze karakters te vervolmaken. Daar zullen wij met onbedorven blik de schoonheden van het herstelde Eden aanschouwen. De kronen die Hij op onze hoofden heeft geplaatst, werpend aan de voeten van de Verlosser en onze gouden harpen aanrakend, zullen wij de hele hemel vullen met lof voor Hem die op de troon zit. — *The Adventist Home, p. 544.*

Donderdag 27 januari: Een voorproefje van de nieuwe schepping

In den beginne hadden de Vader en de Zoon op de sabbat gerust van Hun scheppingswerk. Toen "de hemel en de aarde en al hun heer" (Gen.2:1) voltooid waren, verheugden de Schepper en alle hemelse wezens zich in het gadeslaan van dat heerlijke schouwspel.

"De morgensterren juichten tezamen en al de zonen Gods jubelden." (Job.38:7)

Nu rustte Jezus van het verlossingswerk; en hoewel er smart was te midden van degenen die Hem op aarde liefhadden, was er vreugde in de hemel. In de ogen van de hemelse wezens was de belofte voor de toekomst heerlijk. Een herstelde schepping, een verlost mensdom, dat na de zonde te hebben overwonnen, nooit meer zou kunnen vallen — dit, het resultaat van het voltooide werk van Christus, zagen God en de engelen. De dag waarop Jezus rustte, is met dit toneel voor altijd verbonden. Want Zijn "werk is volkomen" (Deut.32:4), en "al wat God doet, is voor eeuwig." (Pred.3:14)

Wanneer er een "wederoprichting van alle dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van Zijn heilige profeten, van oudsher" (Hand.3:21), zijn zal, dan zal de sabbat der schepping, de dag waarop Jezus in het graf van Jozef rustte, nog een dag van rust en vreugde zijn. Hemel en aarde zullen zich verenigen in lofgezing, wanneer "van sabbat tot sabbat" (Jes.66:23) de geredde volken in vreugdevolle aanbidding zullen buigen voor God en het Lam. — *The Desire of Ages, p. 769.*; — *De Wens der Eeuwen, blz. 641.*

Mij werd getoond dat de wet van God in alle eeuwigheid stand zou houden, en tot in eeuwigheid van kracht zou zijn op de nieuwe aarde. Bij de schepping, toen de grondvesten van de aarde werden gelegd, beschouwden de kinderen Gods met bewondering het werk van de Schepper, en het gehele hemelse heirleger juichte. Het was toen dat het fundament van de Sabbat werd gelegd. Aan het einde van de zes scheppingsdagen rustte God op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij zegende de zevende dag en heiligde dezelfde, omdat Hij op dezelfde dag gerust had van al Zijn werk. De sabbat werd ingesteld in de hof van Eden vóór de val, en werd in acht genomen door Adam en Eva, en het ganse hemelse heirleger. God rustte op de zevende dag, en zegende en heiligde die. Ik zag dat de Sabbat nimmer afgeschaft zal worden, maar dat de verlostes heiligen, en het ganse engelenheir die tot in alle eeuwigheid heilighouden zullen ter ere van de grote Schepper. — *Early Writings, p. 217.*; — *Eerste Geschriften, blz. 257.*

Wanneer het beginsel van de liefde in het hart is ingeplant, wanneer de mens is vernieuwd naar het beeld van zijn Schepper, wordt de belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid: "Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven." Hebr. 10: 16.

En als de wet in het hart geschreven staat, zal deze dan niet vorm geven aan het leven? Gehoorzaamheid - dienst en toewijding in liefde - is het ware teken van het discipelschap. ... Het geloof ontslaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid, maar juist door het geloof krijgen wij deel aan Christus' genade, die ons in staat stelt om gehoorzaam te zijn. — *Steps to Christ, p. 60.*; — *Schreden naar Christus, blz. 58, 59*

Vrijdag 28 januari: Voor verdere bestudering

My Life Today, "The Shield of Faith," p. 313;
Patriarchs and Prophets, "The Journey Around Edom," p. 431/ *Patriarchen en Profeten*, "De reis om Edom heen," blz. 364

6. Jezus, de trouwe priester

Sabbat middag, 29 januari

Christus is de bedienaar van de ware tabernakel, de hogepriester van allen die in Hem geloven als een persoonlijke Verlosser, en Zijn ambt kan geen ander innemen. Hij is de hogepriester van de kerk. ...

Christus offerde Zijn gebroken lichaam op om Gods erfenis terug te kopen, om de mens een nieuwe beproeving te geven. "Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten." (Hebreeën 7:25). Door Zijn vlekkeloos leven, Zijn gehoorzaamheid, Zijn dood aan het kruis van Golgotha, heeft Christus bemiddeld voor het verloren ras. En nu bemiddelt de Kapitein van onze verlossing voor ons, niet als een gewone verzoeker, maar als een overwinnaar die aanspraak maakt op Zijn overwinning. Zijn offerande is compleet, en als onze Voorspraak voert Hij Zijn zelfbenoemde werk uit, terwijl Hij voor God het wierookvat houdt dat Zijn eigen vlekkeloze verdiensten bevat en de gebeden, belijdenissen en dankzeggingen van Zijn volk. Geparfumeerd met de geur van Zijn gerechtigheid, stijgen deze op naar God als een zoete geur. Het offer is volkomen aanvaardbaar, en de vergiffenis dekt alle overtredingen. —*Signs of the Times*, February 14, 1900.

Christus is de verbindende schakel tussen God en de mens. Hij plaatst de gehele deugd van Zijn gerechtigheid aan de zijde van de smekeling. Hij pleit voor de mens, en de mens, die goddelijke hulp nodig heeft, pleit voor zichzelf in de tegenwoordigheid van God, gebruik makend van de invloed van Hem die Zijn leven gaf voor het leven van de wereld. Als wij voor God onze waardering voor de verdiensten van Christus erkennen, wordt geur gegeven aan onze voorbeden. Als wij tot God naderen op grond van de verdiensten van de Verlosser, plaatst Christus ons dicht aan zijn zijde en omringt ons met zijn menselijke arm, terwijl Hij met zijn goddelijke arm de troon van de Oneindige vastgrijpt. Hij legt zijn verdiensten als zoete wierook in het wierookvat in onze handen, om onze smeekbeden aan te moedigen.

Ja, Christus is het medium van gebed geworden tussen de mens en God. Hij is ook het medium van zegen geworden tussen God en de mens. —*That I May Know Him*, p. 76.

Wij mogen verwachten te zullen lijden, want zij die met Hem deelhebben aan Zijn lijden, zullen met Hem deelhebben aan Zijn heerlijkheid. Hij heeft vergeving en onsterfelijkheid gekocht voor de zondige, vergankelijke zielen van de mensen, maar het is onze taak om deze gaven door geloof te ontvangen. Gelovend in Hem, hebben wij deze hoop als een anker voor de ziel, vast en standvastig. Wij moeten begrijpen dat wij vol vertrouwen Gods gunst mogen verwachten, niet alleen in deze wereld, maar ook in de hemelse wereld, omdat Hij zo'n prijs betaalde voor onze verlossing.

Geloof in de verzoening en de voorbede van Christus zal ons standvastig en onwrikbaar houden temidden van de verzoeken die op ons drukken. ...

Wij verkrijgen de hemel niet door onze eigen verdiensten, maar door de verdiensten van Jezus Christus. ... Laat uw hoop niet gevestigd zijn op uzelf, maar op Hem die binnengegaan is binnen het voorhangsel. — *The Review and Herald*, 9 juni 1896.

Zondag 30 januari: Een priester voor de mensheid

De priesters dienden dagelijks in het heilige, terwijl de hogepriester eenmaal per jaar een speciaal verzoeningswerk verrichtte in het allerheiligste, voor de reiniging van het heiligdom. Dag na dag bracht de berouwvolle zondaar zijn offer naar de deur van de tabernakel en, terwijl hij zijn hand op het hoofd van het slachtoffer legde, bekende hij zijn zonden, waardoor hij ze als het ware van zichzelf op het onschuldige offer afwentelde. — *The Great Controversy*, p. 418./ *NL: De Grote Strijd*

Van de hogepriester van Israël lezen wij: " Zo zal Aäron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing, op zijn hart dragen, als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de HEERE." (Exodus 28:29). Wat een prachtige en sprekende gestalte is dit van de onveranderlijke liefde van Christus voor Zijn kerk! Onze grote Hogepriester, van wie Aäron een type was, draagt Zijn volk op Zijn hart. ... Christus als de grote hogepriester, die een volmaakte verzoening voor de zonde doet, staat alleen in goddelijke majesteit en heerlijkheid. Andere hogepriesters waren slechts typen, en toen Hij verscheen, verdween de noodzaak van hun diensten. ...Laat de mens, die aan verzoeking blootstaat, zich herinneren dat hij in de hemelse voorhoven een hogepriester heeft die geraakt is door het gevoel van hun zwakheden, omdat Hijzelf verzocht werd, net als zij. — *The Review and Herald*, 17 maart 1903.

In de voorhoven hierboven pleit Christus voor Zijn gemeente, Hij pleit voor hen voor wie Hij de verlossingsprijs van Zijn bloed heeft betaald. Eeuwen, jaargetijden, kunnen nooit de werkzaamheid van Zijn verzoenend offer verminderen. Leven noch dood, hoogte noch diepte kunnen ons scheiden van de liefde Gods, die in Christus Jezus is; niet omdat wij Hem zo stevig vasthouden, maar omdat Hij ons zo stevig vasthoudt. Als onze redding afhing van onze eigen inspanningen, zouden wij niet gered kunnen worden; maar zij hangt af van Hem die achter alle beloften staat. Onze greep op Hem mag zwak schijnen, maar Zijn liefde is die van een oudere broer; zolang wij onze verbondenheid met Hem handhaven, kan niemand ons uit Zijn hand rukken. ...

Ik lees dit steeds weer opnieuw, omdat het zo vol zekerheid is: "Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgedaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip." (Hebreeën 4:14-16). Wat een Verlosser hebben wij - een opgestane Verlosser, Iemand die allen kan redden die tot Hem komen. — *That I May Know Him*, p. 80.

Maandag 31 januari: Volgens de orde van Melchizedek

Het tiende-systeem gaat verder terug dan de dagen van Mozes. De mensen waren verplicht God gaven te offeren voor godsdienstige doeleinden voordat het definitieve systeem aan Mozes werd gegeven, zelfs zo ver terug als de dagen van Adam. Door aan Gods eisen te voldoen, moesten zij door middel van offers hun waardering voor Zijn barmhartigheden en zegeningen aan hen tonen. Dit werd voortgezet door opeenvolgende generaties, en werd uitgevoerd door Abraham, die tienden gaf aan Melchizedek, de priester van de allerhoogste God. ... God dwingt de mensen niet om te geven. Alles wat zij geven moet vrijwillig zijn. Hij wil niet dat Zijn schatkist gevuld wordt met onwillige offers. —*Testimonies for the Church, vol. 3, p. 393./ NL: Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 3*

God heeft Zichzelf nooit zonder getuige op aarde gelaten. Eens vertegenwoordigde Melchisedek de Heer Jezus Christus in eigen persoon, om de waarheid van de hemel te openbaren, en de wet van God te vereeuwigen.

Het was Christus die sprak door Melchisedek, de priester van de allerhoogste God. Melchisedek was niet Christus, maar hij was de stem van God in de wereld, de vertegenwoordiger van de Vader. En door alle generaties van het verleden heen heeft Christus gesproken; Christus heeft Zijn volk geleid, en is het licht van de wereld geweest. Toen God Abraham koos als vertegenwoordiger van Zijn waarheid, nam Hij hem mee uit zijn land en weg van zijn verwanten, en zette hem apart. Hij wilde hem vormen naar Zijn eigen model. Hij wilde hem onderwijzen volgens Zijn eigen plan. —*Ellen G. White Commentaar, in The SDA Bible Commentary, vol. 1, pp. 1092, 1093./ NL: ZDA Bijbelcommentaar vol 1*

Vandaag de dag zijn er in ieder land mensen die eerlijk van hart zijn, en op hen schijnt het licht van de hemel. Als zij trouw blijven in het volgen van wat zij verstaan als plicht, zal hun steeds meer licht gegeven worden, totdat zij, zoals Naaman vroeger, gedwongen zullen zijn te erkennen dat "er geen God is op de gehele aarde," behalve de levende God, de Schepper. —*Prophets and Kings, p 253./ NL: Profeten en koningen*

Onder de heidenen zijn er die God onwetend aanbidden, zij tot wie het licht nooit door menselijk toedoen is gebracht, toch zullen zij niet vergaan. Hoewel zij de geschreven wet van God niet kennen, hebben zij Zijn stem tot hen horen spreken in de natuur, en hebben zij gedaan wat de wet voorschreef. Hun werken zijn het bewijs dat de Heilige Geest hun hart heeft aangeraakt, en zij worden erkend als kinderen van God.

Hoe verbaasd en verblijd zullen de nederige onder de natiën en onder de heidenen zijn, als zij van de lippen van de Verlosser horen: "Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan."! Hoe blij zal het hart van de oneindige Liefde zijn als Zijn volgelingen met verbazing en vreugde opkijken naar Zijn woorden van goedkeuring! —*The Desire of Ages, p. 638./ NL: De Wens der Eeuwen*

Dinsdag 1 februari: Een doeltreffende priester

Jezus is onze Voorspraak, onze Hogepriester, onze Voorbidder. Onze huidige positie is dus als die van de Israëlieten, staande in de buitenste voorhof, wachtend en

uitziend naar die gezegende hoop, de glorierijke verschijning van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

Toen de hogepriester het heilige binnentrad, dat de plaats voorstelt waar onze hogepriester nu pleit, en offers bracht op het altaar, werden er geen boetedoeningsoffers buiten gebracht. Terwijl de hogepriester binnen voorbede deed, moest ieder hart in berouw voor God worden gebogen, smekend om de vergiffenis van de overtreding. Type ontmoette antitype in de dood van Christus, het Lam dat geslacht werd voor de zonden van de wereld. De grote Hogepriester heeft het enige offer gebracht dat van enige waarde zal zijn. — *That I May Know Him*, p. 73.

Christus Jezus wordt afgebeeld als staande bij het altaar, en brengt het offer voor de zonden van de wereld. Hij is een bedienaar van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht en niet de mens. ... Een dagelijkse en jaarlijkse typische verzoening is niet langer nodig, maar het verzoenend offer door een middelaar is essentieel vanwege het voortdurend begaan van de zonde. Jezus treedt op in de tegenwoordigheid van God en offert Zijn vergoten bloed op, zoals het een lam was dat geslacht werd. — *Ellen G. White Commentaar, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1077./ NL: ZDA Bijbelcommentaar*

God wordt benaderd door Jezus Christus, de Middelaar, de enige weg waardoor Hij zonden vergeeft. God kan geen zonden vergeven ten koste van Zijn rechtvaardigheid, Zijn heiligheid en Zijn waarheid. Maar Hij vergeeft wel zonden en dat ten volle. Er zijn geen zonden die Hij niet zal vergeven in en door de Here Jezus Christus. Dit is de enige hoop van de zondaar, en als hij hier in oprecht geloof rust, is hij zeker van vergiffenis, dat ten volle is en gratis. Er is maar één kanaal en dat is voor iedereen toegankelijk, en via dat kanaal wacht de berouwvolle ziel een rijke en overvloedige vergeving en worden de donkerste zonden vergeven.

Deze lessen werden duizenden jaren geleden onderwezen aan het uitverkoren volk van God, en herhaald in verschillende symbolen en figuren, opdat het werk van de waarheid in ieder hart zou worden geklonken, dat zonder het vergieten van bloed er geen vergeving van zonden is. De grote les die in het offer van elk bloedend slachtoffer besloten lag, die in elke plechtigheid tot uitdrukking kwam, die door God Zelf werd ingegeven, was dat alleen door het bloed van Christus vergeving van zonden is; maar hoe velen dragen het juk en hoe weinigen voelen de kracht van deze waarheid en handelen er persoonlijk naar, en ontnemen de zegeningen die zij zouden kunnen ontvangen door een volmaakt geloof in het bloed van het Lam van God.

Gerechtigheid eiste het lijden van de mens; maar Christus volbracht het lijden van een God. Hij had geen verzoening van lijden voor Zichzelf nodig; al Zijn lijden was voor ons; al Zijn verdiensten en heiligheid stonden open voor de gevallen mens, gepresenteerd als een geschenk. — *Ellen G. White Commentaar in The SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 912, 913./ NL: ZDA Bijbelcommentaar*

Woensdag 2 februari: Een eeuwige priester

De priester doorliep de ceremonie van zijn officiële werk. Hij nam het kind in zijn armen en hield het voor het altaar. Nadat hij het aan de moeder had teruggegeven, schreef hij de naam "Jezus" op de rol van de eerstgeborene. Toen het kind in zijn armen lag, dacht hij niet dat het de Majesteit van de hemel was, de Koning der heerlijkheid. ... Hij dacht niet dat deze baby degene was wiens glorie Mozes had

gevraagd te zien. Maar Een grotere dan Mozes lag in de armen van de priester; en toen hij de naam van het kind inschreef, schreef hij de naam in van Iemand die het fundament was van de gehele Joodse economie. Die naam zou haar doodvonnis worden, want het systeem van offers en offergaven was oud geworden; het type had bijna zijn antitype bereikt, de schaduw zijn werkelijkheid.

De Shekinah was vertrokken uit het heiligdom, maar in het Kind van Bethlehem was de heerlijkheid verborgen waarvoor engelen buigen. Deze onbewuste baby was het beloofde zaad, naar wie het eerste altaar bij de poort van Eden wees. ... Dit was Hij die zieners al lang voorspeld hadden. Hij was het Verlangen van alle volkeren, de Wortel en de Nakomeling van David, en de Heldere en Morgenster. De naam van die hulpeloze kleine baby, gegrift in de rol van Israël, verklarend dat Hij onze broeder was, was de hoop van de gevallen mensheid. Het kind voor wie het verlossingsgeld was betaald, was Hij die het losgeld zou betalen voor de zonden van de hele wereld. Hij was de ware "Hogepriester over het huis van God", het hoofd van "een onveranderlijk Priesterschap", de Bemiddelaar "aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen". Hebreeën 10:21; 7:24; 1:3. — *The Desire of Ages*, p. 52./ *NL: De Wens der Eeuwen*

Als u uw zonden belijdt en als u berouw hebt over uw ongerechtigheid, neemt Christus uw schuld op Zich en rekent u Zijn eigen gerechtigheid en kracht toe. Aan hen die berouwvol van geest zijn, geeft Hij de gouden olie der liefde en de rijke schatten van Zijn genade. Dan zult u zien dat het offer van uzelf aan God door de verdiensten van Christus u van oneindige waarde maakt, want bekleed met het kleed van Christus' gerechtigheid wordt u de zonen en dochters van God. Zij die . . . vergeving vragen in de naam van Jezus, zullen hun verzoek ontvangen. Bij de allereerste uiting van boetvaardigheid stelt Christus de smeekbede van de nederige smekeling voor de troon als Zijn eigen verlangen in naam van de zondaar. Hij zegt: "Ik zal de Vader voor u bidden." — *The Youth's Instructor*, 16 januari 1896.

De Here Jezus heeft Zijn volk lief, en wanneer zij hun vertrouwen op Hem stellen en geheel van Hem afhankelijk zijn, versterkt Hij hen. Hij leeft door hen heen, geeft hen de bezieling van Zijn heiligende Geest, en geeft aan de ziel een vitale transfusie van Zichzelf. Hij werkt door hun vermogens en doet hen kiezen voor Zijn wil en handelen naar Zijn karakter. Met de apostel Paulus kunnen zij dan zeggen: "Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven." (Galaten 2:20). — *Letter 13*, 1894.

Donderdag 3 februari: Een zondeloze priester

Jezus heeft een volmaakt voorbeeld gegeven aan kinderen en jongeren. Bestudeer het patroon Christus Jezus en kopieer het als u wilt zijn zoals Hij is: rein, heilig, zondeloos en onbesmet. Bestudeer de kindertijd van Christus. Hij was de Zoon van God, maar de Bijbel vertelt ons dat Hij terugkeerde uit Jeruzalem en onderworpen was aan zijn ouders.

Jezus, de Verlosser van de wereld, deed wat Hem werd opgedragen, ook al was de opdracht Hem niet welgevallig. Gehoorzaamheid is een element van ware grootheid. Niemand kan waarlijk goed en groot zijn, die niet geleerd heeft met ijver te gehoorzamen. ...

Vergeet niet dat je karakters niet af zijn; je bouwt dag na dag een karakter op. Weef er alle vriendelijkheid, gehoorzaamheid, bedachtzaamheid, zorgvuldigheid en liefde in die je kunt. Maak het naar het goddelijke model. Vorm uzelf, opdat u het sieraad van een zachtmoedige en stille geest zult bezitten dat in de ogen van God van grote waarde is. U kunt de wereld beter maken door erin te leven, als u maar het beste doet wat u kunt. —*Our High Calling*, p 264.

De eerste vier geboden legden de mens de plicht op om de Heer, onze God, te dienen met geheel het hart en met geheel de ziel en met geheel het verstand en met geheel de kracht. Daarvoor is de hele mens nodig. Dit vereist een liefde zo vurig, zo intens, dat de mens niets in zijn geest of genegenheid kan koesteren dat wedijvert met God; en zijn werken zullen de handtekening van de hemel dragen. ...

Laat de mensen de Here God aanbidden en dienen, en Hem alleen. ... Alles wat tot onderwerp wordt gemaakt van overdreven gedachten en bewondering, de geest in beslag nemend, is een voor de Heer verkozen God.

Jehovah, de Eeuwige, Zelf-Existentiële, ongeschapen Ene, Zelf de Bron en Onderhouder van alles, heeft als enige recht op de hoogste vorm van eerbied en aanbidding. Het is de mens verboden enig ander voorwerp de eerste plaats te geven in zijn genegenheid of zijn dienst. Wat wij ook koesteren dat onze liefde voor God vermindert of de dienst die Hem verschuldigd is in de weg staat, daarvan maken wij een god. —*Sons and Daughters of God*, p. 56/ NL: *Zonen en dochters van God*

In Zijn voorspraak als onze Advocaat heeft Christus geen deugd van de mens, geen voorspraak van de mens nodig. Christus is de enige zonedrager, de enige zondoffer. Gebed en belijdenis mogen alleen worden aangeboden aan Hem, die eenmaal voor allen is ingegaan in het heilige der heiligen.

Christus vertegenwoordigde Zijn Vader voor de wereld, en Hij vertegenwoordigt voor God de uitverkorenen in wie Hij het zedelijk beeld van God heeft hersteld. Zij zijn Zijn erfenis. Geen priester of godsdienstgelovige kan de Vader openbaren aan een zoon of dochter van Adam. De mensen hebben slechts één Voorspraak, één Advocaat, die in staat is de overtreding te vergeven. Zullen onze harten niet vervuld zijn met dankbaarheid jegens Hem, die Jezus gaf om de verzoening voor onze zonden te zijn? Denk diep na over de liefde die de Vader in onze naam heeft geopenbaard, de liefde die Hij voor ons heeft geuit. Wij kunnen deze liefde niet meten. Geen maat voldoet. Wij kunnen alleen maar wijzen naar Golgotha, naar het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging der wereld. Het is een oneindig offer. Kunnen wij oneindigheid bevatten en meten? —*That I May Know Him*, p. 73.

Vrijdag 4 februari: Voor verdere bestudering

That I May Know Him, "A Bridge for the Gulf," p. 82;

The SDA Bible Commentary, "The Terms of Our Election," vol. 7, pp. 930, 931/ NL: ZDA Bijbelcommentaar

7. Jezus het anker van de ziel

Sabbatmiddag 5 februari

De liefhebbende Jezus staat klaar om rijkelijk te zegenen, maar wij moeten een ervaring opdoen in het geloof, met oprecht gebed, en met blijdschap over de liefde van God.

We moeten de waarschuwingen en correcties bestuderen die Hij in het verleden aan Zijn volk heeft gegeven. We hebben geen gebrek aan licht. Wij weten welke dingen wij niet moeten doen en welke geboden Hij ons heeft gegeven, waaraan wij ons moeten houden, als wij dus niet ons best doen om hetgeen goed is te weten te komen en te doen, is dat vanwege het feit dat het verkeerd doen ons vleselijk hart beter uitkomt dan het goed doen.

Er zullen altijd mensen zijn zonder geloof, die afwachten om door het geloof van anderen meegesleept te worden. Zij hebben geen geloofservaring met de waarheid, en hebben zo de heiligende kracht daarvan niet in hun ziel gevoeld. Ieder lid van de gemeente zou het als zijn taak moeten zien, zijn eigen hart ijverig en in alle stilte te onderzoeken, om te zien of zijn leven en karakter in harmonie is met Gods grote maatstaf van gerechtigheid. —*Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, pp. 434-435.*

De grote tegenstander van God en de vijand van de mens zoekt een gelegenheid te vinden ons gevangen te nemen wanneer we zonder bescherming zijn. Jezus heeft ons over dit gevaar verteld en ons gewaarschuwd voor de sluwe vijand. Hij heeft ons voortdurend op onze plicht gewezen om altijd wakend en biddend te zijn om niet in verzoeking te komen. Geloof in Jezus, vertrouw op Jezus met levend en voortdurend geloof, en vertrouw zonder twijfel op Jezus voor veiligheid. Eén die machtig is tot redding houdt u vast en zo lang als u door Hem geleid wordt van Hem te leren, op Hem te vertrouwen, wil Hij u behoeden te vallen. En wanneer God u vasthoudt, is Hij een zekere verdediging. —*The Upward look, p. 19*

Wanneer we bedrukt zijn, verdrukt worden door verzoeking, wanneer de gevoelens en wensen van het natuurlijke hart strijden voor de overwinning, zouden we vurige, dringende gebeden tot onze hemelse Vader moeten zenden in de naam van Christus en dit zal Jezus tot onze hulp brengen, zodat door Zijn almachtige en werkzame naam wij de overwinning mogen verkrijgen, en Satan van onze zijde mogen verbannen. Maar we moeten onszelf niet vleien met de gedachte dat we veilig zijn terwijl we slechts zwakke vooruitgang voor onszelf boeken. ...

Er is voor ons hulp alleen in God. We moeten onszelf niet vleien met de gedachte dat we enige sterkte in wijsheid van onszelf hebben, want onze sterkte is zwakheid, ons oordeel dwaasheid. Christus overwon de vijand voor ons omdat Hij medelijden heeft met onze zwakheid en weet dat we overwonnen zouden worden als Hij ons niet te hulp zou komen. Hij bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid en zo stelde Hij Zijn menselijke arm ten dienste van Zijn goddelijke arm, die de troon van de Oneindige vastgrijpt.

De verdienste van Christus verhoogt en veredelt de mensheid, en door de naam en de genade van Christus is het voor de mens mogelijk om de degradatie opgelopen

bij de val, te overwinnen en door de verhoogde goddelijke natuur van Christus verbonden te worden met de Oneindige. —*That I May Know Him, p. 269.*

Zondag, 6 februari: Proef de goedheid van het woord

Christus kwam naar deze wereld om aan te tonen dat door het ontvangen van kracht uit de hoge, de mens een onberispelijk leven kan leiden. Met onvermoeibaar geduld en meelevende hulpvaardigheid kwam Hij de mens in zijn behoeften tegemoet. Door de vriendelijke aanraking van genade verjoeg Hij onrust en twijfel uit de ziel, veranderde Hij vijandschap in liefde, ongeloof in vertrouwen.

Hij kon tegen iemand die Hem geschikt leek zeggen: "Volg Mij," en de aangesprokene stond op en volgde Hem. De macht van wereldse betovering was verbroken. Op de klank van Zijn stem vluchtte de geest van hebzucht en eerzucht uit het hart en de mannen stonden op, bevrijd, om de zaligmaker te volgen. —*De Weg tot Gezondheid, pp.17,1*

Gods Woord is het zaad. Alle zaad heeft een levenskiem in zich. Het leven van de plant komt daaruit voort. Op dezelfde wijze is er leven in Gods Woord. Christus zegt: 'De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zijn leven.' 'Wie mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven.' Joh. 6: 63.

In elk gebed en elke belofte van Gods Woord ligt de macht, het leven van God zelf, waardoor het gebod kan worden nageleefd en de belofte kan worden verwerkelijkt. Wie door het geloof het Woord ontvangt, krijgt het leven en het karakter van God zelf.

Elk zaad draagt vrucht naar zijn aard. Als het zaad onder de juiste omstandigheden wordt gezaaid, zal het ontwikkelen tot een plant. Wanneer het onvergankelijke zaad van het Woord door geloof in het hart wordt opgenomen, zal het een karakter en een leven voortbrengen naar het beeld van Gods karakter en leven. —*Lessen Leven Alledag, p, 18.*

Onze groei in genade, onze vreugde en bruikbaarheid is allemaal afhankelijk van onze verbinding met Christus. Alleen door omgang met Hem, dagelijks en zelfs ieder uur - door in Hem te blijven - kunnen we in genade toenemen. Hij is niet alleen de Oorsprong van ons geloof, maar ook de Voleinder. Christus is de Eerste en de Laatste. Hij moet bij ons zijn, niet alleen aan het begin en aan het eind van onze reis, maar bij elke stap onderweg.

Een leven in Christus is een leven vol rust. Misschien is er geen gevoel van extase, maar er is wel een blijvend, vredig vertrouwen. Uw hoop is niet gevestigd op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw zwakheid met Zijn blijvende macht. U moet dus niet op uzelf zien, en uw gedachten moeten zich niet met uzelf bezighouden, maar u moet zien op Christus. Laat uw geest zich bezighouden met Zijn liefde en met de schoonheid en volmaaktheid van Zijn karakter. Christus in Zijn zelfverloochening, Christus in Zijn vernedering, Christus in Zijn zuiverheden heiligheid, Christus in Zijn oneindige liefde - dat is het onderwerp ter overdenking. Als u Hem liefhebt en in volledige afhankelijk van Hem Zijn voorbeeld volgt, wordt u naar Zijn beeld veranderd. —*De weg naar Christus, pp. 67,68.*

Maandag 7 februari: Onmogelijk te herstellen

Het trotse hart streeft ernaar de verlossing te verdienen, maar zowel onze aanspraak op de hemel als onze geschiktheid daartoe is te vinden in de gerechtigheid van Christus. De Heer kan niets doen om de mens te herstellen tenzij deze, overtuigd van eigen zwakte en ontdaan van alle zelfvoldaanheid, zich overgeeft aan Gods leiding. Dan kan hij de gave ontvangen die God graag wil geven. Aan de ziel, die zijn nood beseft, wordt niets onthouden.

Hij heeft onbeperkt toegang tot Hem, in Wie alle volheid woont. "Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid woont en wiens naam de Heilige is: in de hoge en in het heilige woon ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest om de geest der nederigen en het hart van de verbrijzelde te doen opleven. Jes.57:15. —*De Wens der Eeuwen, pp. 242,243*

De scènes van het verraad, de verwerping en de kruisiging van Christus zijn herhaald en zullen steeds weer en op een immense schaal worden herhaald. Het volk zal vervuld zijn met de kenmerken van Satan. De misleiding van de aardsvijand van God en mensen zal een grote kracht hebben. Zij die hun genegenheid hebben gegeven aan een andere leider dan Christus, zullen hun lichaam, ziel en geest onder controle vinden van een aantasting die zo verstrikkend is dat onder zijn kracht zielen afgetrokken worden van het horen van de waarheid en in plaats daarvan geloven ze de leugen. Zij zijn verstrikt en gevangengenomen en bij iedere actie roepen ze, "Geef ons Barabbas, maar kruisig Christus."

In de kerken die zich afgescheiden hebben van waarheid en gerechtigheid, is geopenbaard wat de menselijke natuur zal zijn en wat deze zal doen wanneer de liefde van God niet een aanbeddend principe in de ziel is. We hoeven niet verbaasd te zijn dat een en ander nu plaatsvindt. We hoeven ons niet te verwonderen over iedere ontwikkeling van afgrijzen. Zij die onder hun onheilige voeten de wet van God vertrappen, hebben dezelfde geest als de mensen die Jezus beledigden en verraden. —*Selected Messages, book 3, pp.415,416.*

De hemel zal goedkoop genoeg zijn, indien wij hem door lijden verkrijgen. Wij moeten onszelf gedurende de gehele weg verloochenen, en dagelijks sterven, Jezus alleen laten verschijnen en Zijn heerlijkheid voortdurend in het oog houden. Ik zag, dat zij, die in de laatste tijd de waarheid hebben aangenomen, zullen moeten leren wat het is te lijden om Christus' wil. Dat zij beproevingen zullen moeten doorstaan, die zwaar en zeer pijnlijk zullen zijn, opdat zij gelouterd mogen worden en door lijden toegerust om het zegel van de levende God te ontvangen, en de tijd der benauwdheid te doorstaan, de Koning in Zijn schoonheid te aanschouwen en in de tegenwoordigheid van God en van reine, heilige engelen te leven.

Toen ik zag wat wij moeten zijn om de heerlijkheid te beërven en daarna zag hoeveel Jezus geleden had om zo'n rijk erfdeel voor ons te verkrijgen, bad ik dat wij in Christus' lijden gedoopt mochten worden, dat wij niet mochten terugschrikken voor beproevingen, maar deze met blijdschap te verdragen, wetende wat Jezus geleden had, opdat wij door Zijn armoede en Zijn lijden rijk gemaakt zouden worden. De engel sprak: "Verloochen uzelf, u moet met spoed voortgaan." Sommigen van ons hebben tijd gehad de waarheid aan te nemen en stap na stap vooruit te gaan en iedere stap, die wij gedaan hebben, heeft ons kracht gegeven de volgende te zetten. Maar nu is de

tijd bijna verstreken en wat ons jaren gekost heeft, zullen zij in een paar maanden moeten leren. — *Eerste Geschriften*, p. 64.

Dinsdag 8 februari: Geen offer voor zonden meer

Sommige zielen die beweren gelovig te zijn, zijn oppervlakkig en keerden zich af van het Woord van God. Ze hebben de Bijbel verwaarloosd, het Handboek, de ware Toetser van alle ideeën, en beweren dat ze de Geest hebben die hen leert, dat het onderzoeken van de Schrift onnodig is. Dezen geven zich over aan de drogredenen van Satan. ...

De Heer heeft u lief, en Zijn beschermende engelen zijn rondom u. Als u doeners van het Woord bent, zult u de instructies van Jezus Christus gehoorzamen. In onze eigen kracht zijn we volstrekt machteloos, maar als we ons hele vertrouwen in Christus stellen, krijgen wij Zijn kracht, want voor Hem is het volledig mogelijk dat iedere ziel zijn vertrouwen geheel op Hem stelt. Het gevaar dat iedere ziel omringt, is zeer groot. — *The Upward Look*, p.19

Velen staan vandaag waar Petrus stond, toen hij vol zelfvertrouwen verklaarde dat hij zijn Heer niet zou verloochenen. En vanwege hun zelfvertrouwen, vallen ze gemakkelijk ten prooi aan Satans verleidingen. Zij die zich hun zwakheid realiseren, vertrouwen op een kracht die hoger is dan zijzelf. En terwijl zij op God zien, heeft Satan geen macht over hen. Maar zij die op zichzelf vertrouwen worden gemakkelijk verleid. Laat ons gedenken dat wanneer we geen aandacht besteden aan de waarschuwingen die God ons gegeven heeft, een val gereedligt. Christus zal niet redden van de wonden aan degene die zichzelf geplaagd heeft op vijandelijke grond. Hij laat de zelfgenoegzame, die handelt alsof hij meer weet als zijn Heer, gaan in zijn veronderstelde sterkte. Dan komt lijden en een gebrekkig leven, of misschien nederlaag en dood.

In de strijd, neemt de vijand voordeel van de zwakste plek in de verdediging van hen die hij aanvalt. Hier maakt hij zijn wreedste aanvallen. De Christen moet geen zwakke punten hebben in zijn verdediging. Hij zou een versperring moeten hebben in de steun die de Schrift geeft aan hem die Gods wil doet. De ziel die verzocht wordt zal de overwinning wegdragen, als hij het voorbeeld volgt van Hem die de misleider antwoordde met: "Er staat geschreven." Hij kan veilig staan in de bescherming van een "Zo spreekt de Here". — *This Day With God*, p. 259.

Heiliging is een dagelijks werk. Laat niemand zichzelf bedriegen dat God hem genade zal schenken en zegenen terwijl hij Gods eisen met voeten treedt. Het moedwillig begaan van een bekende zonde stilt de getuigende stem van de Geest, en scheidt de ziel van God. Wat ook de verrukking van de geestelijke gevoelens mogen zijn, Jezus kan niet in het hart wonen van hem die de goddelijke wet veronachtzaamt. God zal alleen hen eren die Hem eren.

"Niemand kan twee heren dienen." Als we de zonde dienen, kunnen we Christus niet dienen. De Christen zal de aansporing tot de zonde voelen, want het vlees begeert tegen de Geest, maar de Geest strijdt tegen het vlees, in een voortdurende oorlog. Hier is Christus hulp nodig. Menselijke zwakheid wordt verenigd met goddelijke kracht, en geloof roept het uit: "Dank aan God, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus!" — *Messages to Young People*, p. 114.

Woensdag 9 februari: Betere dingen

In de brieven aan de Corinthiërs trachtte Paulus hun de macht van Christus om hen voor zonde te bewaren, te tonen. Hij wist dat, indien zij geheel aan de hun gestelde voorwaarden zouden voldoen, zij sterk zouden zijn in de kracht van de Almachtige. Als een middel om hen te helpen zich geheel van de slavernij der zonde los te rukken, en te komen tot volkomen heiligheid in de vreze des Heren, overtuigde Paulus hen van de aanspraken, van Hem aan wie zij ten tijde van hun bekering hun leven hadden opgedragen. "Gij zijt van Christus", verklaarde Hij. "Gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn". —*Van Jeruzalem tot Rome, p.226.*

Ieder ogenblik is geladen met gevolgen voor de eeuwigheid. Wij moeten gereed staan als wachters. Klaar om op ieder moment dienst te doen. Het is mogelijk dat de gelegenheid, die wij nu hebben om aan een behoeftig mens het Woord des levens te brengen, zich nooit weer voordoet. God kan tot zo iemand zeggen: "Nog deze nacht zal men uw ziel van u afeisen" en door onze onachtzaamheid kan hij verloren gaan. Luc. 12:20. Hoe zullen wij op de grote oordeelsdag aan God verantwoording afleggen?

Het leven is te ernstig om te worden doorgebracht met tijdelijke en aardse zaken, ja in een tredmolen van zorgen en bezorgd zijn over de dingen die slechts van gering belang zijn, vergeleken met de dingen van eeuwigheidswaarde. Toch heeft God ons geroepen om Hem te dienen in dingen van tijdelijke aard. IJver in dit werk is evenzeer een deel van ware godsdienst als toewijding. De Bijbel hecht geen goedkeuring aan nietsdoen. Ledigheid is de grootste vloek waardoor onze wereld is getroffen. Elke oprechte bekeerde man en vrouw zal een vlijtige werker zijn. —*Lessen Leven Alledag, pp.209,210.*

Kweek een aard aan om een ander hoger te achten dan uzelf. Wees minder bekwaam, wees minder tevreden, koester geduld, onthouding, en broederlijke liefde. Sta klaar om de dwalende te helpen, en heb medelijden en tedere sympathie met hen die zwak zijn. U hoeft niet uw bezigheden te verlaten om de Heer te verheerlijken; maar u mag van dag tot dag in iedere daad en woord, terwijl u uw gebruikelijke beroep volgt, Hem eren die u dient, daarbij een goede invloed zijn op hen met wie u contact hebt.

Wees beleefd, teder van hart, anderen vergevend. Laat de eigen-ik wegzinken in de liefde van Jezus, zodat u uw Verlosser mag eren. En doe het werk dat Hij voor u bestemd heeft. Hoe weinig weet u van de harde proef van arme zielen die gebonden zijn in de kettingen der duisternis en die oplossing en morele kracht missen. Streef ernaar de zwakheid van anderen te begrijpen. Help de noodlijdenden, kruisig uzelf laat Jezus bezitnemen van uw ziel, in uw gedrag opdat u de principes van waarheid mag uitdragen in uw dagelijks leven. Dan zult u zijn als nooit tevoren, een zegen voor de kerk en voor allen met wie u in contact komt. —*Testimonies for the Church, vol 4, p. 133*

Donderdag 10 februari: Jezus, het anker van de ziel

Op de berg Moria, vernieuwde God zijn verbond en bevestigde met een nieuwe eed de zegen aan Abraham en aan zijn zaad tot in verre geslachten: "Ik zweer bij mijzelf, luidt het woord des Heren: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt, zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk

maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poorten zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.”

De geloofsdaad van Abraham is als een lichtbaken, dat de weg van Gods dienstknechten in de komende eeuwen zou verlichten. Abraham zocht geen verontschuldiging om Gods wil niet te doen. Tijdens deze reis van drie dagen had hij tijd genoeg om een uitvlucht te zoeken en aan God te twijfelen, als hij had willen twijfelen. Hij had kunnen zeggen dat men hem zou beschouwen als een doodslager, als hij zijn zoon doodde, als een tweede Kain; dat bijgevolg zijn onderricht verworpen en veracht zou worden, zodat zijn invloed ten goede op zijn medemensen vernietigt zou worden. Hij had kunnen aanvoeren dat zijn leeftijd hem vrijstelde van gehoorzaamheid aan dit bevel. Maar de patriarch nam zijn toevlucht niet tot deze verontschuldigungen. Abraham was een mens; hij kende dezelfde hartstochten en gevoelens als wij; maar hij vroeg zich niet af hoe de belofte in vervulling kon gaan als Isaak gedood zou worden. Hij luisterde niet naar de ingeving van zijn gepijnigd hart. Hij wist dat God recht en gerechtigheid is in al zijn eisen, en hij gehoorzaamde het bevel letterlijk. —*Patriarchen en Profeten*, pp. 124,125.

Aan de almacht van de Koning der Koningen, voegt onze verbondhoudende God de liefdevolle en zorgzame kenmerken van een tedere herder. Niets kan Hem daarbij in de weg staan. Zijn kracht is daarbij absoluut, en het is de belofte van de zekere vervulling van Zijn toezegging aan Zijn volk. Hij kan al de versperringen tot de bevordering van Zijn werk verwijderen. Hij heeft de bedoeling om iedere moeilijkheid van hen die Hem dienen te verwijderen. Zijn goedheid en liefde zijn oneindig en Zijn verbond is onveranderlijk.

De plannen van de vijanden van Zijn werk mogen sterk en goed gevestigd zijn, maar Hij kan de sterkste van deze plannen omverwerpen, in Zijn eigen tijd en manier en Hij zal dit doen, als Hij ziet dat ons geloof voldoende getest is en dat we nader tot Hem zijn gedreven en we Hem tot onze raadgever hebben gemaakt.

In de donkerste dagen, als de dingen die gebeuren zo schrikwekkend lijken, vrees niet. Heb geloof in God. Hij werkt naar zijn wil, en doet alle dingen in het belang van Zijn volk. De sterkte van hen die Hem liefhebben en dienen, zal dag aan dag vernieuwd worden. Zijn begrip zal geplaatst worden in hun dienst, zodat zij niet zullen dwalen in de uitleving van Zijn bedoelingen. —*Testimonies for the Church, vol 8. p.10.*

Vrijdag 11 februari: Voor verdere bestudering

De Wens der Eeuwen, „Judas.” pp. 596-602.

That I May Know Him, “life Not to Be Trifled With,” p.93.

8. Jezus, de Middelaar van het Nieuwe Verbond

Sabbatmiddag 12 februari

Zelfs voordat Hij mens was had Hij het hele pad gezien dat Hij moest gaan om de verlorenen te redden. Elke pijn die Zijn hart verscheurde, elke belediging die op Hem werd gestapeld, elke ontbering die Hij moest verdragen had Hij gezien toen Hij zijn kroon en koninklijk kleed had afgelegd en van zijn troon was gestapt om zijn goddelijkheid te bekleden met menselijkheid. Het pad van de kribbe naar het kruis stond Hem voor ogen. Hij kende de zielenmart die Hem zou treffen. Alles wist Hij en toch had Hij gezegd "Zie, Ik kom in de boekrol is over Mij geschreven; Ik heb lust om uw wil te doen, o mijn God, uw wet is in mijn binnenste." Ps.40:7,8.

Altijd had Hij de resultaten van zijn werk voor ogen. Zijn leven op aarde, zo vol moeite en zelfopoffering, werd verhelderd door het vooruitzicht dat al dit werk niet vergeefs zou zijn. Door zijn leven te geven voor het leven van de mensen zou Hij de wereld terugwinnen tot trouw aan God. Hoewel Hij eerst de doop met bloed moest ondergaan; hoewel de zonden van de wereld op Hem die onschuldig was, zouden rusten; hoewel de schaduw van onzegbaar verdriet op hem drukte, koos Hij toch voor de vreugde die voor Hem lag, om het kruis op te nemen en de schande te verachten. — *Wens der Eeuwen, p.340*

Christus kwam om de wet groot en eerbaar te maken. Hij kwam om het gebod dat u vanaf het begin had, te verheffen. Toen hadden we de wet en de profeten nodig. We hadden het Oude Testament nodig om ons al gaandeweg te brengen naar het Nieuwe Testament, die niet de plaats van het Oude Testament inneemt, maar op verschillende wijze aan ons het plan van de verlossing openbaart, uitleg gevend aan het hele systeem van offerandes, en aan het woord dat we vanaf het begin hadden. Perfecte gehoorzaamheid is opgelegd aan iedere ziel, en gehoorzaamheid tot de uitgedrukte wil van God maakt u één met Christus. ... Van Hem staat geschreven, "Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven, ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste. Ps.40:8,9. HSV. — *Sons and Daughters of God, p.48*

Zo diep was de interesse van de Heer in de wezens die Hij geschapen had, zo groot was Zijn liefde voor de wereld, dat Hij "Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem geloofd, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Joh.3:16. Christus kwam om de morele kracht aan de mens te brengen, hem te verhogen te veredelen en hem te versterken, om hem een deelhebber te maken van de goddelijke natuur, ontsnapt aan het verderf die door de begeerte in de wereld heerst. Hij bewees aan de inwoners van de ongevallen werelden en aan de menselijke wezens dat de wet gehouden kan worden. Terwijl Hij de natuur van de mens bezat, gehoorzaamde Hij de wet van God, Gods recht bevestigend dat deze gehoorzaamd moet worden. In het oordeel zal Zijn leven een onweerlegbaar argument zijn in het voordeel van Gods wet. — *In Heavenly Places, p. 38.*

Zondag 13 februari: De noodzaak voor een Nieuw Verbond

De zonden van het volk werden zinnebeeldig overgedragen op de dienstdoende priester, die een middelaar voor het volk was. De priester, kon zelf geen offerande worden voor de zonde, en met zijn leven verzoening doen, want hij was zelf ook een zondaar. In plaats van zelf de dood te ondergaan, doodde hij een vlekkeloos lam; de straf voor de zonde werd overgedragen op het schuldeloze dier, dat zo zijn directe plaatsvervanger werd, en een zinnebeeld was van het volmaakte offer van Jezus Christus. Door het bloed van dit slachtoffer zag de mens in het geloof vooruit naar het bloed van Christus dat verzoening zou doen voor de zonden van de wereld. —*E.G. White Z.D.A. Bijbel Commentaar, vol. 1. p. 34*

Paulus trachtte de geest van de geest van zijn toehoorders op het ene grote Zoenoffer voor de zonde te richten. Hij verwees naar de offers die een schaduw waren van de toekomstige dingen, en daarna verkondigde hij Christus als het antitype van al de ceremoniën - als het object op wie zij heen wezen als de enige bron van leven en hoop voor de gevallen mens. Heilige mannen van weleer werden door het geloof in het bloed van Christus gered. Wanneer zij de doodstrijd van de offerdieren zagen, blikten zij over een tijdsverloop van jaren heen naar het Lam Gods dat de zonden der wereld weg zou nemen.

God maakt met recht aanspraak op de liefde en de gehoorzaamheid van al Zijn schepselen. Hij heeft hun in Zijn wet een volmaakt richtsnoer van recht gegeven. Doch velen vergeten hun Schepper en verkiezen in tegenstelling met Zijn wil, hun eigen weg te volgen. God kan de eisen van Zijn wet niet lager stellen om tegemoet te komen aan de maatstaf van zondige mensen, en evenmin kan de mens in eigen kracht voldoen aan de eisen van de wet. Alleen door het geloof in Christus kan de zondaar van schuld worden gereinigd en in staat worden gesteld de wet van zijn schepper te gehoorzamen. —*Van Jeruzalem tot Rome, pp. 308,309.*

De geestelijke blindheid van de mens was zo groot dat ze trachten het Woord van God effectloos te maken. Door hun tradities hebben ze verklaard dat het grote plan van verlossing een list was voor het afschaffen en effectloos maken van de wet van God. Calvary is het machtige argument dat de onveranderlijkheid bewijst van de voorschriften van Jehova. De toestand van het karakter moet vergeleken worden met de grote morele standaard van gerechtigheid. Er moet een onderzoek zijn naar de bijzondere zonden die in opstand zijn tegen God, die Zijn naam hebben onteerd en het licht van Zijn Geest en de eerste liefde van de ziel hebben uitgeblust.

De overwinning is verzekerd door geloof en gehoorzaamheid. Het werk van de overwinning is niet verbonden aan een leeftijd of aan martelaarschap. Het conflict is voor ons, in deze dagen van subtiele verzoekingingen tot wereldgelijkheid, tot zelfverzekerdheid, tot toegeven aan trots, begerigheid, valse leerstellingen en immoraliteit van het leven. Zullen we staan voor de beproevingen van God? —*That I May Know Him. p. 256.*

Maandag 14 februari: Nieuw en vernieuwd

De offerdienst die naar Christus geweest had, ging voorbij, maar de ogen van alle mensen waren gericht op het ware offer voor de zonden der wereld. Aan het aardse priesterschap kwam een einde, maar wij zien op Jezus, de Dienaar van het nieuwe verbond en "op het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel"... Dat de

weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond. ... Maar Christus, opgetreden als Hogepriester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, ... met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf." Hebr.12:24: 9:8-12.

"Daarom kan Hij ook volkomen behouden wie door Hem tot God gaan, dar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten." Hebr.7:25. Hoewel de dienst van de aardse naar de hemelse tempel zou worden overgebracht; hoewel het heiligdom en onze grote Hogepriester niet langer voor het menselijke oog zichtbaar zouden zijn, zouden de discipelen daardoor geen schade lijden. Ze zouden beseffen dat er door de afwezigheid van de Heiland geen breuk in hun omgang en geen vermindering van kracht was ontstaan. Voor het natuurlijke oog is Hij onzichtbaar, maar de belofte bij zijn scheiden is in vervulling gegaan, "Zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Math.28:20 Hoewel Hij zijn macht overdraagt op mindere dienaars, is zijn bezielende tegenwoordigheid nog met zijn gemeente. —*Wens der Eeuwen, pp. 127,128.*

Paulus wenste dat degenen aan wie hij schreef zich zouden herinneren dat ze in hun leven de glorieuze verandering moesten openbaren die in hun bewerkt was door Christus' veranderende genade. Ze moesten de lichten in de wereld zijn, door hun zuivere geheiligde karakters zich inspannen tegen de invloed van Satans agenten. Ze moesten zich de woorden herinneren: "Niet van jezelf". Zij konden hun eigen hart niet veranderen. En wanneer door hun pogingen zielen werden uitgeleid uit de rijen van Satan om hun plaats in te nemen voor Christus, konden ze geen enkele verdienste claimen voor de verandering die was bewerkt ...

De grote verandering die gezien is in het leven van een zondaar na zijn bekering is niet het gevolg van enige menselijke goedheid.

Hij die rijk is aan genade heeft Zijn gratie verleend aan ons. Laat daarom prijs en dankzegging opgezonden worden tot Hem, omdat Hij onze Redder geworden is. Laat Zijn liefde onze harten en geest vullen, uit ons leven vloeien in rijke stromen van genade. Toen we dood waren in overtreding en zonde, verkwikte Hij ons geestelijk leven. Hij bracht genade en vergeving en vulde de ziel met nieuw leven. —*God's Amazing Grace, p.319.*

Dinsdag 15 februari: Het Nieuwe Verbond heeft een betere Middelaar

De wet van Gods regering werd verheerlijkt bij de dood van de eniggeboren Zoon. Christus droeg schuld van de zonden van de wereld. Onze voldoening wordt alleen gevonden in de vleeswording en dood van de Zoon van God. Hij kon lijden door goddelijke bijstand, Hij kon verduren omdat Hij zonder een vlek of ontrouw of zonde was. Christus triomfeerde ten behoeve van de mens en Hij de gerechtvaardigde straf. Hij verzekerde eeuwig leven voor de mens, ondertussen maakte Hij de wet hoog en eerbaar.

Iedere ziel staat onder de verplichting te volgen in de voetstappen van Jezus, het grote voorbeeld voor de menselijke familie. Hij zei, "Ik heb mijn Vaders geboden gehouden" De Farizeeën dachten dat Hij zocht om aanspraken van Gods wet te verminderen, maar Zijn stem kwam tot hun oren zeggende, "Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen, maar Ik zeg u, totdat hemel en aarde voorbijgaan zal

er niet één jota of titel van de wet voorbijgaan totdat het alles geschied is." —*Sons and Daughters of God*, p.48.

Aan de apostel Johannes op het eiland Patmos waren dingen geopenbaard die God hem wenste te geven voor het volk. Studeer deze openbaringen. Het bevat thema's die onze overpeinzing waard zijn; grote en uitgebreide lessen welke al de engelen nu zoeken met ons te communiceren. Bezie het leven en het karakter van Christus en bestudeer Zijn middelaarswerk. Hier is oneindige wijsheid, oneindige gerechtigheid, oneindige genade. Hier zijn de diepten en de hoogten, de lengten en de breedten voor onze overweging. Ontelbare pennen zijn gebruikt om aan de wereld het leven en het karakter en het middelaarswerk van Christus te presenteren. En toch presenteert iedere geest door welke de Heilige Geest heeft gewerkt deze thema's in een licht dat fris en nieuw is.

We wensen het volk te leiden om te begrijpen wat Christus voor hen is en wat de verantwoordelijkheden zijn van hen die geroepen zijn om Hem te aanvaarden. Als Zijn vertegenwoordigers en getuigen is het voor ons nodig om een vol begrip van de reddende waarheid te hebben door een ervaringskennis. —*Testimonies for the Church*, vol. 6, p. 59.

Woensdag 16 februari: Het Nieuwe Verbond heeft betere beloften

Voor Gods kerk op aarde in deze tijd - de behoeders van zijn wijngaard - zijn vooral de boodschappen van advies en bemoediging van betekenis, gegeven door de profeten die zijn eeuwig plan met de mensheid hadden bekendgemaakt. In de leer der profeten is zijn liefde voor de verloren mensen en zijn plan voor hun redding geopenbaard. Het verhaal van Israëls roeping van hun succes en hun falen, van hun herstel in Gods gunst, van hun verwerping van de Heer van de wijngaard, en de voltoering van het plan door een overblijfsel, aan wie de verbondsbeloften in vervulling gaan - dit is het thema van Gods boodschap aan zijn kerk in de eeuwen in de eeuwen die voorbijgegaan zijn...

Laat Israël hopen op God. De Heer van de wijngaard brengt ook nu uit mensen van alle volken de kostbare vruchten van alle binnen, waarop Hij lang heeft gewacht. Spoedig zal Hij tot de zijnen komen, en in die blijde dag zal zijn eeuwig plan met het huis van Israël eindelijk in vervulling gaan. —*Profeten en Koningen*, pp.12,13.

De kostbare Bijbel is Gods hof, en Zijn beloften zijn de lelies en de rozen en de anjelieren.

Hoezeer zou ik wensen, dat wij allen geloofden in de beloften van God.... Om voor onszelf het bewijs te hebben, dat wij door de hemel aanvaard zijn, moeten wij niet in onze harten speuren naar een goed gevoel, mar wij moeten Gods beloften aangrijpen, en zeggen; 'Die zijn van mij. De Heere geeft Zijn Heilige Geest aan mij, ik krijg licht, want de belofte is: Geloof, dat gij de dingen, waarom gij bidt, ontvangt, en gij zult ze ontvangen.' Door het geloof dringt mijn gebed tot binnen het voorhangsel en grijpt christus aan, mijn Sterkte. Ik dank God, dat ik een Verlosser heb."

In de beloften van Gods Woord spreekt Hij tot ons persoonlijk, alsof wij Zijn stem vernamen. Door deze beloften deelt Christus ons Zijn genade en kracht mee. Dit zijn bladeren van die boom, die 'ter genezing der volkeren' is. Deze zullen als wij ze ontvangen en ons eigen maken, het karakter versterken en de geest en het leven onderhouden. —*Het Geloof Waardoor ik Leef*, p.9.

Christus kwam naar de aarde en stond voor de mensenkinderen met de lang gekoesterde liefde van de eeuwigheid, en dit is een schat, die wij door verbondenheid met Hem moeten ontvangen, openbaren en mededelen.

Menselijk pogen zal in het werk doeltreffend zijn; in overeenstemming met de heilige toewijding van de arbeider, door het openbaren van de macht van de genade van Christus om het leven te herscheppen. Wij moeten van de wereld te onderscheiden zijn omdat God Zijn zegel op ons geplaatst heeft, omdat Hij in ons Zijn eigen karakter van liefde openbaart. Onze Verlosser bekleed ons met Zijn gerechtigheid. —*De Weg tot Gezondheid, pp. 26,27.*

Donderdag 17 februari: Het Nieuwe Verbond heeft het probleem van het hart opgelost

In de Bijbel is de wil van God geopenbaard. De waarheden van het Woord van God zijn de uitdrukkingen van de Allerhoogste. Hij die deze waarheden tot een deel van zijn leven maakt wordt in elk opzicht een nieuw schepsel. Hem is geen nieuwe mentale kracht gegeven, maar de duisternis die door negeren en zonde het verstand heeft bedekt, is verwijderd. De woorden, "Een nieuw hart zal Ik u geven," betekent, "Een nieuwe gedachte zal Ik u geven." Een verandering van hart luistert altijd naar een zuivere overtuiging van de christelijke plicht, en het verstaan van de waarheid. Hij die de Schrift innige, gebedsvolle aandacht geeft, zal een zuiver begrip en verfijnd oordeel ontvangen, alsof hij, in het zich keren tot God, een hoger niveau van intelligentie heeft bereikt. —*My Life Today, p. 24.*

Jezus kwam om de mensen een nieuw hart te geven. Hij zei, "een nieuw hart zal Ik u geven." Maar de zelfgerechtigden van die tijd en van onze tijd voelen niet de nood van het hebben van een nieuw hart. Jezus merkte bij de Schriftgeleerden en Farizeeën dat zij de nood voor een Verlosser niet voelden. Zij waren verknocht aan de vormen en ceremoniën. Deze dienst was ingesteld door Christus, deze was vol van vitaliteit en geestelijke schoonheid, maar de Joden hadden het geestelijk leven van hun ceremonies verloren, ze hingen aan de dode vormen nadat geestelijk leven in hen was uitgeblust. Toen ze afstand deden van de vereisten en geboden van God, zochten ze de plaats die ze verloren hadden aan te vullen door de vermenigvuldiging van hun eigen regels en maakten strengere eisen dan die van God. En hoe starder ze werden, des te minder kwamen de liefde en de Geest van God tot uitdrukking. —*Selected Messages, book 1, p.386*

Een van de ernstigste gebeden beschreven in het Woord van God is die van David toen hij pleitte, "Schep mij een rei hart, o God." Ps. 51:12. Gods respons op zulk een gebed is, een nieuw hart zal Ik u geven. Dit is een werk wat geen feilbaar mens kan doen. Mannen en vrouwen moeten beginnen bij het begin: God meest ernstig zoeken voor een ware christelijke ervaring. Ze moeten de creatieve kracht van de Heilige Geest voelen. Ze ontvangen een nieuw hart, dat zacht en teder gemaakt is door de genade van de hemel. De zelfzuchtige geest van de ziel moet gezuiverd worden. Ze moeten ernstig werken met een nederig hart, terwijl eenieder op Jezus ziet voor leiding en bemoediging. Dan is het bouwwerk sterk samengevoegd, en zal het uitgroeien tot een heilige tempel in de Here. —*Our High Calling, p. 159.*

Hoe worden we dan gered? "Zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, is de Zoon des mensen verhoogd, en iedereen die is verleid en door de slang is gebeten, kan opzien en leven." Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt." Joh.1:29. Het licht van het kruis openbaard Gods liefde. Die liefde trekt ons tot Hem Als wij geen weerstand bieden aan die liefde, zullen naar de voet van het kruis worden geleid, vol berouw over de zonden die de dood van de Heiland veroorzaakt hebben. Dan wekte Gods Geest door het geloof nieuw leven in de ziel. Ons denken en willen wordt ondergeschikt aan de wil van Christus. Het hart, en het verstand worden, herschapen naar het beeld, van Hem die in ons werkt om alles aan Zich te onderwerpen. Dan wordt God wet geschreven verstand en hart, en we kunnen met Christus zeggen, "Ik heb lust om uw wil te doen Mijn God, " Ps.40:9. — *Wens Der Eeuwen, pp.137*

Vrijdag 18 februari: Voor verdere bestudering

This Day With God, "Assurance of Victory, P.84.

Our High Calling, "Feeling and Faith Distinct," p.120.

9. Jezus, het perfecte offer

Sabbatdag, 19 februari

Het was het kruis, het werktuig van smaad en foltering, dat aan de wereld hoop en verlossing bracht. De discipelen waren slechts eenvoudige mensen, zonder rijkdom, en met geen ander wapen dan het woord van God. Toch gingen zij in Christus' kracht voorwaarts om het wonderbare verhaal van kribbe en kruis te verkondigen, en alle tegenstand te overwinnen. Zonder aardse onderscheiding of erkenning waren zij helden des geloofs. Uit hun mond vloeiden woorden van goddelijke welsprekendheid, die de wereld beroerden. — *Van Jeruzalem tot Rome, p. 56*

In de dagen van Paulus had het kruis een aanzien met gevoelens van afwijzing en gruwel. Te steunen als de Redder van de mensheid die aan het kruis de dood ontmoet had, zou natuurlijk vragen om bespotting en oppositie.

Maar voor Paulus was het kruis het enige voorwerp van het hoogste belang. Sinds hij zijn loopbaan als vervolger van de volgelingen van de gekruisigde Nazarener had beëindigd, had hij nooit opgehouden te roemen in het kruis. In die tijd was hem een openbaring van Gods oneindige liefde gegeven. Zoals deze zich openbaarde in de dood van Christus. Een wonderbare omwenteling had in zijn leven plaats gevonden, die al zijn plannen en doelstellingen in overeenstemming met de hemel bracht. Vanaf dat ogenblik was hij een nieuw mens in Christus. Hij wist uit persoonlijke ervaring dat, wanneer een zondaar eenmaal de liefde des Vaders aanschouwd, zoals deze in het offer van Zijn Zoon tot uitdrukking komt, en zich openstelt voor de goddelijke invloed, een verandering des harten plaatsvindt en Christus voortaan alles in allen is. — *Van Jeruzalem tot Rome, p. 181.*

Het kruis van Golgotha doet een beroep op ons met kracht, en geeft ons een reden waarom wij onze Redder zouden liefhebben, en waarom wij Hem zouden maken tot eerst en laatste en beste in alles. We zouden onze plaats in nederig berouw aan de voet van het kruis moeten innemen. Wanneer wij daar onze Redder zien in folterende

pijn, de Zoon van God stervende, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, mogen we de les leren van zachtheid en nederigheid van geest. Zie Hem die met één woord legioenen van engelen op kon roepen tot Zijn assistentie, een onderwerp van spot en hoon, van smaad en haat. Hij geeft zichzelf als een offer voor de zonde. Toen Hij beschimpt werd, dreigde Hij niet, toen Hij vals beschuldigd werd, deed Hij Zijn mond niet open. Hij bad op het kruis voor Zijn moordenaars, Hij is gedood voor hen; Hij heeft een oneindige prijs betaald voor eenieder van hen. Hij droeg de straf voor de zonden van de mens zonder een klacht te uiten. En dit zwijgende slachtoffer, is de Zoon van God. Zijn troon is van eeuwigheid, en Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. — *Lift Him Up, p. 233.*

Zondag 20 februari: Waarvoor waren offers nodig?

Het verbond der genade werd voor het eerst met de mens gesloten in het paradijs. Toen na de zondeval de belofte werd gegeven dat het zaad der vrouw de kop van de slang zou verbrijzelen. Dit verbond biedt alle mensen vergiffenis en de hulp van Gods genade voor latere gehoorzaamheid door het geloof in Christus. Ook beloofde Hij het eeuwig leven op voorwaarde van trouw aan Gods wet. Op deze wijze hebben de aardsvaders de hoop der zaligheid ontvangen.

Dit verbond werd vernieuwd met Abraham in de belofte: "Met uw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden. Gen. 22:18. Deze belofte wees op Christus. Op deze wijze begreep Abraham het (zie Gal. 3:8,) en hij vertrouwde op Christus voor het vergeven van zijn zonden. Door dit geloof werd hij gerechtvaardigd. Het verbond met Abraham handhaafde ook het gezag van Gods wet.

Hoewel dit verbond gemaakt is met Adam en met Abraham vernieuwd werd, kon het eerst bij de dood van Christus bekrachtigd worden. Het had bestaan op grond van Gods belofte vanaf de tijd dat voor het eerst over het verlossingsplan gesproken was; door geloof was het aanvaard; toch werd het een *nieuw* verbond genoemd toen het door Christus bekrachtigd werd. Gods wet vormde de basis van dit verbond en bestond uit een schikking om de mensen opnieuw in harmonie te brengen met Gods wil, door hen daar te brengen waar ze aan Gods wet konden gehoorzamen. — *Patriarchen en Profeten, p. 334.*

Christus is onze Middelaar en dienstdoende Hogepriester in de tegenwoordigheid des Vaders. Hij werd Johannes getoond als een Lam, dat geslacht is, als daadwerkelijk Zijn bloed stortend ten bate van de zondaar. Wanneer de wet Gods de zondaar voorgehouden wordt, die hem de diepte van zijn zonden laat zien, moet hij geweest worden op het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Hem moet geleerd worden berouw tegenover God en geloof tegenover onze Here Jezus Christus. Op deze wijze zal het werk van Christus' vertegenwoordiger in harmonie zijn met Zijn arbeid in het hemels heiligdom. — *Schatkamer, vol 3, p 544.*

Käin kwam tot God met morren en ongeloof in Zijn hart aangaande het beloofde offer, en de noodzaak voor slachtoffers. Zijn gave openbaarde geen berouw over de zonde. Evenals nu met velen het geval is, zag hij het als een bewijs van zwakte om nauwkeurig de weg te volgen

Die God had aangeduid en alleen te vertrouwen op de verzoening van de beloofde Zaligmaker. Hij koos de weg van onafhankelijkheid. Hij wilde er door zijn eigen verdienste komen. Hij wenste geen lam te brengen en het bloed te mengen met zijn

offer, maar wilde zijn vruchten brengen, de voortbrengzelen van zijn arbeid. Hij bracht zijn offer als een gunst aan God, waardoor hij Gods goedkeuring trachtte te verwerven. Kaïn gehoorzaamde door een altaar te bouwen en een offer te brengen, maar betoonde slechts een gedeeltelijke gehoorzaamheid. Het belangrijkste gedeelte, het besef dat hij een Verlosser nodig had bleef achterwege. — *Patriarchen en profeten*, p.46.

Maandag 21 februari: Diverse soorten offers

Het is niet alleen een voorrecht maar de plicht van iedere christen een innige relatie met Christus te hebben en rijke ervaringen in de dingen van God. ... Wanneer we de levens van mensen lezen die uitblinken in vroomheid en beschouwen we vaak hun ervaringen en prestaties als ver boven ons bereik. Maar dit is niet onze zaak. Christus stierf voor allen; en we zijn verzekerd in Zijn woord dat Hij meer gewillig is de Heilige Geest aan hen te geven dan dat aardse ouders goede gaven geven aan hun kinderen. De profeten en apostels hadden niet door een wonder een perfect christelijk karakter. Ze gebruikten de mogelijkheden die God in hun omgeving geplaatst had en allen die hetzelfde doen zullen dezelfde resultaten hebben.

In deze brief aan de gemeente van Efeze, verzekert Paulus hen van zijn ernstige gebeden voor hun geestelijke voorspoed:

“Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Here Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd zijt, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.” (Ef. 3:14-19) — *The Sanctified Life*, pp. 83,84.

Hij “is de mensen gelijk geworden en in Zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” Vrijwillig nam Hij de menselijke natuur op Zich. Het was Zijn eigen daad, met Zijn eigen instemming. Hij beklede Zijn goddelijkheid met menselijkheid. Al die tijd was Hij het vertoon van de Godheid, die aanbidding had gevraagd en die de bewondering van heel Gods universum opriep. Hij was God terwijl Hij op aarde was, maar ontdeed Zich van Gods gedaante en nam in plaats daarvan de gedaante en gelijkenis van een mens aan. Hij leefde als een mens op aarde. Terwille van ons is Hij arm geworden, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Hij legde Zijn heerlijkheid en majesteit af. Hij was God, maar de heerlijkheid van Gods gedaante legde Hij voor een tijd af. Hoewel Hij in armoede onder de mensen wandelde, terwijl Hij Zijn zegeningen verspreide waar Hij ging, zouden op Zijn woord legioenen engelen hun Verlosser omgeven en Hem hulde bewijzen. Maar Hij ging rond op aarde zonder te worden herkend en beleden, slechts enkele uitzonderingen daargelaten. De atmosfeer was besmet door zonde en vloek, in plaats van lofliederen. Zijn deel bestond uit armoede en vernedering. Terwijl Hij Zijn werk van barmhartigheid deed om de zieken te helpen, de verslagenen op te heffen, noemde nauwelijks een stem Hem zalig en de voornaamsten het volk gingen verachtelijk aan Hem voorbij. — *Ellen G White in de ZDA Bijbelcommentaar*, vol. 5, p. 384.

Dinsdag 22 februari: Jezus' perfecte offer

Terwijl God gewenst heeft de mens datgene te leren dat van Zijn eigen liefde komt de Gave die hen verzoend met Hemzelf, heeft de aardsvijand van de mens getracht God voor te stellen als één die zich verheugt in hun vernietiging. Zo zijn de offers en verordeningen door de hemel bedoeld om de goddelijke liefde die verstoord was te openbaren.

In woord en in daad heeft de Messias, gedurende Zijn aardse loopbaan, de mensenkinderen de glorie van God de Vader getoond. Iedere daad van Zijn leven, ieder gesproken woord, ieder verricht wonder, was om aan de gevallen mensheid de oneindige liefde van God te tonen.

Zo, heeft God door patriarchen en profeten, zowel als door types en symbolen gesproken tot de wereld over de komst van een Bevrijder van zonden. —*Lift Him Up, p. 26*

Het fundament van onze hoop in Christus is het feit dat we onszelf erkennen als zondaars in nood voor herstel en verlossing. Het is omdat we zondaars zijn dat we moed hebben om Hem als onze Verlosser aan te roepen. Laat ons daarom ter harte nemen geen deel te hebben met de dwalenden die aan anderen zouden zeggen: we hebben geen Verlossing nodig. Laat ons niet beschuldigen, oordelen, afbreken en denken dat wij foutloos zijn. Het is het werk van Christus om te herstellen, te helen, te restaureren. God is liefde. Hij geeft Satan geen kans voor een triomf door het maken van een verkeerde schijn of bij het tonen van onze zwakheid aan onze vijanden.

Christus kwam om redding te brengen in het bereik van allen, de meest dwalende, de grootste zondaar, werd niet overgeslagen, Zijn werk was speciaal voor hen die de redding het hardst nodig hadden. Hoe groter hun nood voor hervorming, hoe dieper was Zijn interesse, hoe groter Zijn sympathie en hoe ernstiger Zijn werk. Zijn grote hart vol liefde was tot in het diepst aangedaan voor degenen wiens conditie het meest hopeloos was en wie het meest Zijn veranderende genade nodig had. —*In Heavenly Places, p. 291.*

Er is geen rust voor de levende christen aan deze zijde van de eeuwige wereld. Gods geboden gehoorzamen is het goede doen, alleen het goede. Dit is de volwassen waardigheid van een christen. Velen hebben echter veelvuldig lessen uit het leven van Christus nodig, die de Leider en Voleinder van ons geloof is. "Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulks een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde." U moet een groei te zien geven in de christelijke genadegaven. Door zachtmoedigheid te tonen tijdens provocatie, en steeds verder af te staan van de gezindheid van de wereld, levert u het bewijs dat de Verlosser in u woont, en iedere gedachte, woord en daad richt de aandacht van de mensen op Jezus, in plaats van op uzelf. Er is nog heel wat werk te doen en slechts weinig tijd daarvoor. Laat het uw levenswerk zijn om iedereen te inspireren met de gedachte dat zij werk te doen hebben voor Christus. Waar plichten vervuld moeten worden die anderen niet begrijpen, omdat zij die niet als hun levenswerk willen zien, neem die van hen over en vervul ze.

De morele maatstaf wordt niet voldoende hooggehouden onder Gods volk. —*Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, p.496.*

Woensdag 23 februari: Het kruis en de prijs voor vergeving

Slechts één keer per jaar kon de hogepriester het heilige der heilige binnengaan, na de meest zorgvuldige en plechtige voorbereiding. Geen sterfelijk oog dan dat van de hogepriester kon zien op de gewijde pracht van dat gedeelte, omdat het de speciale verblijfplaats was van Gods zichtbare glorie. De hogepriester betrad het altijd met beving, terwijl het volk in plechtige stilte wachtte op zijn terugkeer. Hun ernstig gebed tot God was voor Zijn zegen. Voor de genadetroon sprak God met de hogepriester. Als hij een ongebruikelijke tijd in de meest heilige plaats verbleef, werd het volk vaak angstig, vrezend dat vanwege hun zonden of de zonden van de priester de glorie van de Heer hem gedood had. Maar als het geluid van de tingelende belletjes op zijn gewaad werden gehoord, waren ze grotelijks opgelucht. Hij kwam dan naar buiten en zegende het volk. — *The Story of Redemption*, p. 155.

De smetteloze Zoon van God hing aan het kruis; zijn vlees opengereten door striemen; de handen die zo dikwijls zegenend waren uitgebreid aan het kruis genageld; de voeten die zo onvermoeid waren geweest in hun liefdesdienst genageld aan het hout; dat koninklijk hoofd gekroond met een doornenkroon en die bevende lippen gevormd tot een jammerkreet. Alles wat Hij verdragen heeft -- de bloeddruppels die langs zijn gelaat, zijn handen en voeten liepen, het lijden dat zijn lichaam deed schokken en de onuitsprekelijke zielsangst die Hem vervulde toen zijn Vader het aangezicht van Hem afwendde -- spreekt tot ieder mensenkind en zegt: Voor u heeft Gods Zoon deze last gedragen, voor u vernietigt Hij de macht van de dood, en opent de poort van het Paradijs. Hij die de woeste golven stilde en op de golven wandelde, die duivelen deed beven en ziekte op de vlucht dreef, die blinden de ogen opende en doden levend maakte, biedt Zich op het kruis aan als offer, uit liefde voor u. Hij de Zondendrager, verdraagt de toorn van Gods gerechtigheid en wordt ter wille van u zonde in eigen persoon. — *Wens der Eeuwen*, pp. 631,632.

In dit leven kunnen we het prachtige onderwerp van de verlossing maar gedeeltelijk begrijpen. We kunnen met ons eindig verstand heel diep nadenken over de schande en de heerlijkheid, het leven en de dood, de rechtvaardigheid en de barmhartigheid, die in het kruis samenkomen. Maar zelfs met de grootste geestelijke inspanning kunnen we de volle betekenis niet vatten. Wij hebben maar een vaag idee van de lengte en breedte, de diepte en hoogte van de verlossende liefde. Zelfs wanneer de verlost zien zoals ze gezien worden en kennen zoals ze gekend zullen zijn, zullen ze het verlossingsplan toch niet volledig begrijpen, want de hele eeuwigheid door zullen er steeds nieuwe waarheden worden geopenbaard aan de onderzoekende geest. Hoewel er geen verdriet, leed en verleidingen meer zijn de oorzaak daarvan is uitgeschakeld, zal Gods volk toch altijd beseffen welke prijs betaald is voor hun verlossing. — *Grote Strijd*, pp.599,600.

Donderdag 24 februari: Het oordeel en het karakter van God

Christus vernederde zichzelf om zich te stellen aan het hoofd der mensheid, om verzoeken te ondergaan en de moeilijkheden te verduren die ook de mensheid verduren moest. Hij moest weten wat de mensheid te wachten heeft van de gevallen vijand, opdat Hij kon weten hoe Hij degenen die verzocht worden, te hulp kon komen.

En Christus is ook gesteld tot onze Rechter. De Vader is niet de Rechter en ook de engelen zijn het niet Hij Die in het menselijke vlees gekomen is, en in deze wereld een

volmaakt leven leefde, zal ons redden. Hij alleen kan onze Rechter zijn. Wilt u dit bedenken, broeders? Wilt u dit bedenken predikanten? Wilt u dit bedenken vaders en moeders? Christus kwam in de gesteltenis eens mensen opdat Hij onze Rechter kon zijn. Niemand van u is aangewezen een rechter over anderen te zijn. Wat u kunt doen, is uzelf onder tucht te stellen. In de Naam van Christus smeed ik u, acht te slaan op de waarschuwing die Hij geeft om nooit op de rechterstoel te gaan zitten. Dag in dag uit heeft deze boodschap in mijn oren geklonken: "Kom af van die rechterstoel ga daarvan af in alle ootmoed." —*Schatkamer deel 3, p.397.*

"Hierin is de liefde, niet dat wij God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft, en Zijn Zoon gezonden heeft tot verzoening van onze zonden." Hier is taal die Zijn gedachten uitspreekt tot een corrupt en afgodisch volk: "Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraim, u overleveren, Israel? ... Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt (Hosea 11:8). Moet Hij het volk opgeven voor wie zo een voorziening gemaakt is? Zelfs Zijn eniggeboren Zoon die de uitdrukking van Hemzelf is? God staat toe, dat Zijn eniggeboren Zoon, de uitdrukking van Hemzelf, overgeleverd wordt voor onze misdaden. Hijzelf ziet op de zondaar met het karakter van een rechter, omkleed zichzelf met de liefhebbende kwaliteit van een Vader.

Hierin beveelt Zijn liefde zich aan op de meest wonderlijke manier tot het rebellerende ras. Wat een zicht voor engelen om te zien! Wat een hoop voor de mens, "dat, terwijl we nog zondaars waren, Christus voor ons stierf!" De rechtvaardige leed voor de onrechtvaardigen. Hij droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam op het hout. "Hij die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft maar Hem voor ons allen overleverde, hoe zal Hij ons niet met Hem ook alle dingen schenken? —*Testimonies for Ministers and Gospel Workers, pp. 245,246.*

We hebben een hoger en betere kijk nodig op het karakter van Christus. We moeten niet alleen aan God denken als aan een Rechter en Hem vergeten als een liefhebbende Vader. Niets kan onze ziel grotere schade aandoen dan dit, want ons heel geestelijk leven wordt gevormd door onze voorstelling van Gods karakter. We moeten lessen leren van Jezus liefde.

"Wees gij daarom volgers van God, als dierbare kinderen; en wandel in liefde, zoals Christus ons geliefd heeft en zichzelf voor ons gegeven heeft als een offer en sacrament aan God voor een zoete reuk." Ef. 5:1,2. Dit is de hoogte van de liefde die we kunnen bereiken. En de vorm van deze liefde is niet besmet met zelfzucht. —*Our High Calling, p. 176.*

Vrijdag 25 februari: Voor verdere bestudering

Wens der eeuwen, "Golgotha" pp. 620-633.

Grote strijd, "Gods volk verlost," pp.586-601.

10. Jezus opent de weg door het voorhangsel

Sabbatmiddag, 26 februari

Wat een bron van vreugde voor de discipelen te weten dat zij ... een Vriend in de hemel hadden om voor hen te pleiten! Door de zichtbare hemelvaart van Christus zijn

al hun opvattingen en beschouwingen over de hemel veranderd. ... Nu was de hemel verbonden met de gedachte aan Jezus, die zij hadden liefgehad en vereerd boven alle anderen. ...

Zij beschouwden het nu als hun toekomstige thuis, waar herenhuizen voor hen werden bereid door hun liefhebbende Verlosser. Het gebed werd bekleed met een nieuwe belangstelling, omdat het een gemeenschap was met hun Verlosser. Met nieuwe en opwindende emoties en een vast vertrouwen dat hun gebed verhoord zou worden, verzamelden zij zich in de bovenzaal om hun smeekbeden aan te bieden en aanspraak te maken op de belofte van de Verlosser, die gezegd had: "bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij." (Johannes 16:24. Zij baden in de naam van Jezus. —Ellen G. White Commentaar, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1054.

Jezus staat in het heilige der heiligen, om nu, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen. Daar houdt Hij niet op om Zijn volk, volmaakt in Hem, van moment tot moment op te dragen. Maar nu wij zo'n voorspraak bij de Vader hebben, mogen wij ons niet inbeelden, dat wij ons Zijn genade mogen aanmatigen en zorgeloos, onverschillig en zelfzuchtig worden. Christus verricht Zijn dienst niet ten behoeve van de zonde. Wij zijn volmaakt in Hem, aangenomen in de Geliefde, maar slechts als wij uit geloof in Hem blijven.

Wij kunnen nooit volmaakt worden door onze eigen goede werken. De ziel die Jezus in geloof aanschouwt, verwerpt zijn eigen gerechtigheid. Hij ziet aan zichzelf, dat hij onvolmaakt is, dat zijn berouw onvoldoende is, dat het sterkste geloof dat hij heeft slechts zwakheid is, zijn kostbaarste offer armetierig, en hij zinkt nederig neer aan de voet van het kruis. Maar er spreekt uit de uitspraken van Gods Woord een stem tot hem. Met verwondering hoort hij de boodschap: "gij hebt de volheid verkregen in Hem." (Kol. 2: 10) Nu is alles vrede in zijn ziel. Hij hoeft niet langer te proberen iets van waardigheid in zichzelf, de een of andere verdienstelijke daad, te vinden, waardoor hij de gunst van God kan verwerven. —*Reflecting Christ*, p. 76/
Christus Weerspiegelen p. 62/3 maart.

En de geliefde Johannes spreekt, geleid door de Heilige Geest, vol duidelijkheid en zekerheid: "Indien wij iets bidden naar zijn wil, verhoort Hij ons. En indien wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van Hem hebben gebeden." (Joh. 5:14,15). Dring aan in uw gebed tot de Vader in Jezus' naam. God zal daaraan gehoor geven.

De regenboog rondom de troon is de verzekering dat God waarachtig is, dat bij Hem geen verandering noch schaduw van omkering is. Wij hebben tegen Hem gezondigd en verdienen zijn gunst niet. ... Als wij tot Hem komen en Hem onze onwaardigheid en zonde belijden, heeft Hij beloofd acht te slaan op ons geroep. De eer van Zijn troon staat op het spel ten aanzien van de vervulling van zijn woord aan ons.

Evenals Aaron, die een zinnebeeld was van Christus, draagt onze Heiland de namen van al zijn kinderen op zijn hart in het heiligdom. Onze grote Hogepriester denkt aan alle woorden waarmee Hij ons heeft aangemoedigd om te vertrouwen. Hij vergeet zijn verbond niet. —*Christ's Object Lessons*, pp. 147, 148./ *Lessen uit het leven van alledag*, p. 71

Zondag 27 februari: Jezus voor de Vader

Het slachten van het Pascha-lam was een schaduw van de dood van Christus. Paulus zegt: "Want ook ons paaslam is geslacht: Christus." 1 Corintiërs 5:7. De schoof van eerste vruchten, die ten tijde van het Pascha voor de Here werd gezwaaid, was kenmerkend voor de opstanding van Christus. Paulus zegt, sprekend over de opstanding van de Here en van al Zijn volk: "Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst." 1 Corintiërs 15:23. Zoals de golfschoof, die het eerste rijpe graan was dat vóór de oogst werd verzameld, zo is Christus de eerste vrucht van die onsterfelijke oogst van verlostten die bij de toekomstige opstanding zullen worden verzameld in de graanschuur van God.

Deze typen werden vervuld, niet alleen wat betreft de gebeurtenis, maar ook wat betreft de tijd. Op de veertiende dag van de eerste Joodse maand, precies de dag en maand waarop gedurende vijftien eeuwen lang het Pascha-lam was geslacht, stelde Christus, nadat Hij met Zijn discipelen het Pascha had gegeten, het feest in dat Zijn eigen dood moest herdenken als "het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt". Diezelfde nacht werd Hij door boze handen weggevoerd om gekruisigd en gedood te worden. En als het antitype van de golfschoof werd onze Heer op de derde dag opgewekt uit de doden, "de eersteling van hen die sliepen," een voorbeeld van alle opgewekte rechtvaardigen. —*The Great Controversy, p. 399. Nl/ De Grote Strijd hoofdstuk 22*

Bij het aanschouwen van de volmaaktheid van Christus' karakter, bij het beschouwen van Zijn zending, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn waarheid, worden [gelovigen] gecharmeerd; aan het grote gemis van de ziel wordt voldaan, en zij zullen met de psalmist zeggen: "Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld." (Psalm 17:15). Het goddelijk voorwerp van geloof en liefde zien zij als Jezus Christus. Met hen is een einde gekomen aan de liefde voor de wereld, aan het aanbidden van aardse schatten.

Zo'n ziel eigent zich het Woord van God toe. Hij ziet dat de wonderen, de zelfverloochening, de zelfopoffering van Christus, Zijn opheffing aan het kruis, voor hemzelf waren. De taal van het hart zal zijn: "Hij stierf voor mij. Hij heeft getriomfeerd in de dood, opdat ik niet verloren ga, maar in Hem geloof als mijn persoonlijke Verlosser, en dat leven heb, dat meet met het leven van God. In de rijkdom van Zijn genade ben ik in het bezit van schatten die zo blijvend zijn als de eeuwigheid." —*That I May Know Him, p. 216.*

Soms zal een diep gevoel van onze onwaardigheid een huivering van angst door de ziel zenden, maar dit is geen bewijs dat God ten opzichte van ons is veranderd, of wij ten opzichte van God. Er moet geen moeite worden gedaan om de geest te beteugelen tot een bepaalde intensiteit van emotie. Wij voelen misschien vandaag niet de vrede en vreugde die wij gisteren voelden, maar wij moeten door geloof de hand van Christus grijpen en Hem even volledig vertrouwen in de duisternis als in het licht. —*The Sanctified Life, p. 90.*

Maandag 28 februari: Gods uitnodiging

Door Zijn machtige kracht, niettegenstaande de tegenstand van Farao, verloor God Zijn volk uit Egypte, opdat zij de wet zouden houden die in Eden was gegeven. Hij bracht hen naar de Sinai om de verkondiging van deze wet te horen.

Door de Tien Geboden met Zijn eigen stem aan de kinderen Israëls te verkondigen, toonde God hun belangrijkheid. In ontzaglijke grootsheid maakte Hij Zijn majesteit en gezag als Heerser over de wereld bekend. Dit deed Hij om het volk te doordringen van de heiligheid van Zijn wet en het belang van het gehoorzamen daaraan. De kracht en de heerlijkheid waarmee de wet werd gegeven, onthullen het belang ervan. Het is het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd door Christus, onze Verlosser, sprekend vanaf de Sinai. —*Testimonies for the Church*, vol. 8, pp. 197, 198.

Met grote ernst bestudeerde [David] de wegen van God, door Christus verwoord toen Hij in de wolkkolom gehuld was, en aan Mozes gegeven om getrouw te worden herhaald aan geheel Israël. ... Toen David Zijn beloften en toezeggingen aan hen overwoog, wetende dat deze voor allen waren die ze evenzeer nodig hebben als voor Israël, eigende hij ze zichzelf toe, zeggende: "Ik zal de daden des Heren gedenken, ja, ik wil gedenken uw wonderen van ouds, van al uw werken gewagen en uw daden overdenken." (Psalmen 77:12, 13)

Zijn geloof hield God vast, en hij werd gesterkt en bemoedigd; hoewel hij Gods wegen als geheimzinnig erkende, wist hij toch dat zij barmhartig en goed waren; want dit was Zijn karakter zoals geopenbaard aan Mozes: "En de Here daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heren uit. De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw." (Exodus 34: 5,6). —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1149.*

De Kapitein van ons heil sterkt Zijn volgelingen, niet met wetenschappelijke onwaarheden, maar met oprecht geloof in het woord van een persoonlijke God. Dit woord wordt keer op keer herhaald met een diepere bevestigende kracht. Satan brengt al zijn krachten in stelling in het laatste conflict, en het uithoudingsvermogen van de volgeling van Christus wordt tot het uiterste op de proef gesteld. Soms lijkt het alsof hij moet toegeven. Maar een woord van gebed tot de Here Jezus gaat als een pijl naar de troon van God, en engelen van God worden naar het slagveld gezonden. Het tij wordt gekeerd. ...en de onderdrukten worden bevrijd. De gelovige, gekwelde zielen worden gedragen als op arendsvleugels, en de overwinning is behaald. ...

Wat een prachtige lessen zullen wij leren als wij voortdurend afhankelijk zijn van de volwaanheid van Christus. Hij die deze lessen leert, hoeft niet afhankelijk te zijn van de ervaring van een ander. Hij heeft het getuigenis in zichzelf, en zijn ervaring is de feitelijke kennis dat Christus al genoegzaam, getrouw en machtig is. Hij heeft het besef van de belofte: "Mijn genade is u genoeg" (2 Korintiërs 12:9). —*In Heavenly Places, p. 297.*

Dinsdag 1 maart: De Noodzaak van een voorhangsel

In het heiligdom van de tabernakel in de woestijn en van de tempel, die de aardse symbolen waren van Gods woonplaats, was één appartement heilig voor Zijn aanwezigheid. Het voorhangsel met de cherubs aan de ingang mocht slechts door één hand worden opgetild. Dat voorhangsel optillen, en onaangekondigd binnendringen in

het heilige mysterie van de allerheiligste plaats, was de dood. Want boven het verzoendeksel woonde de heerlijkheid van het Heilig - een heerlijkheid waar niemand naar kan kijken en leven. Op de ene dag van het jaar, die voor de dienst in het allerheiligste was aangesteld, trad de hogepriester met beven Gods tegenwoordigheid binnen, terwijl wolken van wierook de heerlijkheid voor zijn ogen versluisden. In de voorhoven van de tempel was elk geluid verstomd. Geen priesters bedienden de altaren. De menigte aanbidders, gebogen in stil ontzag, boden hun smeekbeden aan voor Gods genade. — *The Ministry of Healing*, p. 437.

Het is niet het hoogste werk van het onderwijs om alleen kennis over te brengen, maar om die vitaliserende energie over te brengen die wordt ontvangen door het contact van geest met geest, en ziel met ziel. Het is alleen het leven dat leven kan verwekken. Welk een voorrecht hadden zij, die drie jaar lang dagelijks in contact stonden met dat goddelijke leven, waaruit elke levens gevende impuls is voortgevloeid, die de wereld gezegend heeft! Boven al zijn metgezellen gaf Johannes, de geliefde discipel, zich over aan de kracht van dat wonderbaarlijke leven. Hij zegt: "het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is —." "Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade;" 1 Johannes 1:2; Johannes 1:16.

In de apostelen van onze Heer was er niets om zichzelf te roemen. Het was duidelijk dat het succes van hun werk alleen aan God te danken was. Het leven van deze mannen, de karakters die zij ontwikkelden, en het machtige werk dat God door hen verrichtte, zijn een getuigenis van wat Hij zal doen voor allen die lering trekken en gehoorzaam zijn. — *The Desire of Ages*, p. 250 / *De Wens der Eeuwen NL*.

De ziel die zichzelf aan Christus heeft gegeven is kostbaarder in Zijn ogen dan de hele wereld. De Heiland zou door de doodstrijd van Golgota zijn gegaan opdat iemand in Zijn koninkrijk behouden zou worden. Hij zal nooit iemand verlaten voor wie Hij is gestorven. Tenzij Zijn volgelingen verkiezen Hem te verlaten, zal Hij hen vasthouden.

Door al onze beproevingen heen hebben wij een nooit aflatende Helper. Hij laat ons niet alleen om te worstelen met verzoeking, om te strijden met het kwaad, en om uiteindelijk verpletterd te worden door lasten en verdriet. Hoewel Hij nu verborgen is voor sterfelijke ogen, kan het oor van geloof Zijn stem horen die zegt: "Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden" Openbaring 1:18. Ik heb uw smarten doorstaan, uw worstelingen meegemaakt, uw verzoeken ontmoet. Ik ken uw tranen; Ik heb ook geweend. Ik ken de smarten die te diep liggen om in een menselijk oor te kunnen ademen. Denk niet dat jullie verlaten en in de steek gelaten zijn. Al raakt jullie pijn geen gevoelige snaar in enig hart op aarde, kijk naar Mij en leef. — *The Desire of Ages*, blz. 480, 483.

Woensdag 2 maart: De nieuwe en levende weg door het voorhangsel

Zij die echt in Christus geloven zitten met Hem in de hemelse gewesten. Laten wij de insignes van het christendom aanvaarden. Dit is geen uiterlijk teken, niet het dragen van een kruis of een kroon, maar het is iets dat de vereniging van de mens met God openbaart. ...

"Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloof, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 2Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. " (Hebreeën 10:19-25). —*De The Upward Look. P. 233*

De voorbede van Christus in onze naam is die van het voorstellen van Zijn goddelijke verdiensten door Zichzelf aan de Vader aan te bieden als onze plaatsvervanger en borg; want Hij is opgevaren naar de hoogte om verzoening te doen voor onze overtredingen. ... "Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. " (Hebreeën 7:25).

Hieruit blijkt dat het niet Gods wil is dat u wantrouwig bent en uw ziel kwelt met de vrees dat God u niet zal aanvaarden omdat u zondig en onwaardig bent. Leg uw zaak aan Hem voor, pleitend op de verdiensten van het bloed dat voor u vergoten is op het kruis van Golgota. Satan zal u ervan beschuldigen een groot zondaar te zijn, en u moet dit toegeven, maar u kunt zeggen: "Ik weet dat ik een zondaar ben, en daarom heb ik een Verlosser nodig. Jezus kwam in de wereld om zondaars te redden. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Ik heb geen verdienste of goedheid waardoor ik aanspraak kan maken op redding, maar ik presenteer voor God het allesverzoenende bloed van het vlekkeloze Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dit is mijn enige pleidooi. De naam van Jezus geeft mij toegang tot de Vader. Zijn oor, Zijn hart, staat open voor mijn zwakste smeekbede, en Hij voorziet in mijn diepste noden." —*Reflecting Christ, p. 75. | Christus Weerspiegelen.*

Christus kwam om de wereld een voorbeeld te geven van wat volmaakte menselijkheid zou kunnen zijn wanneer verenigd met goddelijkheid. Hij presenteerde de wereld een nieuwe fase van grootheid in Zijn tentoonstelling van barmhartigheid, mededogen en liefde. Hij gaf aan de mensen een nieuwe interpretatie van God. Als hoofd van de mensheid onderwees Hij de mensen lessen in de wetenschap van de goddelijke regering, waarbij Hij de rechtvaardigheid van de verzoening van barmhartigheid en gerechtigheid openbaarde. —*Selected Messages, book 1, p. 260.*

Donderdag 3 maart: Zij zullen Zijn aangezicht zien

"Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet." (Hebreeën 11:1). Hebben wij dit in het verleden niet bewezen door in geloof uit te gaan naar de dingen die wij nu zien? Geloof is niet alleen uitzien naar ongeziene dingen; het moet bevestigd worden door te kijken naar ervaringen uit het verleden, naar tastbare resultaten, de verificatie van Gods Woord. Bid: "Heer, vermeerder mijn geloof." Het geloof verkwikt de zintuigen om ijverig te werken om resultaten te verkrijgen. Geloof verheft en veredelt de krachten van de ziel, en stelt haar in staat om het onzichtbare vast te grijpen. ...

Laten wij, Jezus aanschouwend, niet alleen als ons Voorbeeld, maar als de Auteur en Voleinder van ons geloof, voorwaarts gaan, in het vertrouwen dat Hij ons zal voorzien van alle kracht die nodig is voor elke taak. —The Upward Look, blz. 72.

Geloof is nodig in de kleinere niet minder dan in de grotere zaken van het leven. In al onze dagelijkse belangen en bezigheden wordt de ondersteunende kracht van God werkelijkheid voor ons door een blijvend vertrouwen.

Alleen het besef van Gods tegenwoordigheid kan de vrees uitbannen die, voor het schuchtere kind, het leven tot een last zou maken. Laat hem de belofte in zijn geheugen vastkleven: " De Engel des Heren legt Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen" (Psalmen 34:8). Laat hem dat wonderlijke verhaal lezen van Elisa in de bergstad, en, tussen hem en de scharen van gewapende vijanden, een machtige omringende groep van hemelse engelen. Laat hem lezen hoe aan Petrus, in de gevangenis en ter dood veroordeeld, Gods engel verscheen; hoe, voorbij de gewapende wachten, de massieve deuren en de grote ijzeren poort met hun stangen en grendels, de engel Gods dienaar in veiligheid naar buiten leidde.

Op niet minder uitgesproken manier dan Hij toen deed, zal Hij nu werken waar er geloofsharten zijn om kanalen van Zijn kracht te zijn. —Reflecting Christ, p. 127./ Christus'weerspiegelen.

" Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven." Johannes 6: 47. Door de geliefde Johannes, die naar deze woorden luisterde, verklaarde de Heilige Geest aan de gemeenten: " En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven" 1 Johannes 5:11, 12. En Jezus zei: "Ik zal hem opwekken ten jongsten dage" Johannes 6: 40. Christus is één vlees met ons geworden, opdat wij één geest met Hem zouden worden. Het is op grond van deze vereniging dat wij uit het graf moeten opstaan-- niet slechts als een manifestatie van de kracht van Christus, maar omdat, door het geloof, Zijn leven het onze is geworden. Zij die Christus zien in Zijn ware karakter, en Hem in het hart ontvangen, hebben eeuwig leven. Het is door de Geest dat Christus in ons woont; en de Geest van God, in het hart ontvangen door geloof, is het begin van het eeuwige leven. —*The Desire of Ages*, blz. 388/*Jezus, de wens der eeuwen*

Vrijdag 4 maart: Voor verdere lectuur

God's Amazing Grace, "Christus de Middelaar," p. 154;

Selected Messages, "Christus onze Hogepriester," boek 1, blz. 261, 262.

11. Jezus, Leidsman en Voleinder van ons geloof

Sabbatmiddag, 5 maart

Het was [met] het doel om de wedloop voor het eeuwige leven te winnen, dat Paulus verlangde geopenbaard te zien in de levens van de Korinthische gelovigen. Hij wist dat om het ideaal van Christus voor hen te bereiken, zij een levensstrijd voor de boeg hadden waarvan geen bevrijding mogelijk zou zijn. Hij vermaande hen om wettig te streven, dag na dag op zoek naar vroomheid en morele voortreffelijkheid. Hij

smeekte hen elke last van zich af te leggen en voorwaarts te gaan naar het doel van volmaaktheid in Christus.

Paulus wees de Korinthiërs op de ervaring van het oude Israël, op de zegeningen die hun gehoorzaamheid beloonden, en op de oordelen die op hun overtredingen volgden. Hij herinnerde hen aan de wonderbaarlijke wijze waarop de Hebreëen uit Egypte werden geleid onder de bescherming van de wolk overdag en de vuurkolom 's nachts. ... Door deze daden had God Israël erkend als Zijn kerk. . . . De Hebreëen hadden op al hun reizen Christus als leider. De geslagen rots typeerde Christus, die gewond moest worden voor de overtredingen van de mensen, opdat de stroom van verlossing naar allen zou stromen. —*The Acts of the Apostles, p. 315/ Van Jeruzalem naar Rome*

Net zo zeker als wij een persoonlijke Verlosser hebben, hebben wij ook een persoonlijke tegenstander, wreed en sluw, die altijd op onze stappen let, en samenzweert om ons te doen dwalen. Hij kan het meest effectief te werk gaan in vermomming. Overal waar men denkt dat hij niet bestaat, daar is hij het drukst bezig ...

Streef ernaar trouwe leerlingen te zijn in de school van Christus, en leer dagelijks uw leven in overeenstemming te brengen met het goddelijke Patroon. Richt uw aangezichten naar de hemel, en dring aan naar het doel, om de prijs van uw hoge roeping in Christus Jezus. Loop de christelijke wedloop met geduld, en trotseer elke verzoeking, hoe pijnlijk ook, die tot u komt. Weersta de duivel, en hij zal van u vlieden. Nader tot God, en als u verlangt de eerste stap naar boven te doen, zult u Zijn hand uitgestrekt vinden om u te helpen. Het is aan u, individueel, of u wandelt in het licht van de Zon der gerechtigheid, of in de duisternis van dwaling. De waarheid van God kan alleen een zegen voor u zijn als u toestaat dat haar invloed uw ziel zuivert en verfijnt. —*Sons and Daughters of God, p. 79.*

De deelnemers aan de oude spelen waren, nadat zij zich hadden onderworpen aan zelfverloochening en strenge discipline, zelfs toen niet zeker van de overwinning.

Zo is het niet in de christelijke oorlogvoering. Niemand die aan de voorwaarden voldoet, zal aan het eind van de wedloop teleurgesteld worden. Niemand die serieus is en volhardt, zal falen in zijn succes. De wedloop is niet voor de snelste, noch de strijd voor de sterkste. De zwakste heilige, zowel als de sterkste, kan de kroon van onsterfelijke glorie dragen. Allen kunnen winnen die, door de kracht van goddelijke genade, hun leven in overeenstemming brengen met de wil van Christus. —*The Faith I Live By, p. 369./ Het geloof waardoor ik leef*

Zondag 6 maart: De rechtvaardige zal uit geloof leven

Het Christelijke leven is meer dan velen denken dat het is. Het bestaat niet alleen uit zachtmoedigheid, geduld, lankmoedigheid en vriendelijkheid. Deze genaden zijn essentieel; maar er is ook behoefte aan moed, kracht, energie en volharding. Het pad dat Christus wijst is een smal, zelf verloochend pad. Om dat pad te betreden en door moeilijkheden en ontmoedigen heen te gaan, zijn mensen nodig die meer zijn dan zwakkelingen.

Mensen met uithoudingsvermogen zijn nodig, mensen die niet willen wachten tot hun weg is geëffend en elk obstakel is verwijderd, mensen die met nieuwe ijver de verslappende inspanningen van ontmoedigde werkers zullen inspireren, mensen wier

harten warm zijn van christelijke liefde en wier handen sterk zijn om het werk van hun Meester te doen. — *The Ministry of Healing*, p. 497.

"Hoewel ik tweemaal teleurgesteld ben," schreef [William Miller], "ben ik nog niet terneergeslagen of ontmoedigd. Mijn hoop in de komst van Christus is even sterk als altijd. Ik heb alleen maar gedaan wat ik, na jaren van overpeinzing, mijn plicht achtte te doen." ... "Eén ding weet ik zeker: ik heb niets anders gepredikt dan wat ik geloofde; en God is met mij geweest; Zijn kracht is geopenbaard in het werk, en veel goeds is teweeggebracht." ...

God liet Zijn volk niet in de steek; Zijn Geest verbleef nog steeds bij hen die het licht dat zij hadden ontvangen, niet onbezonnen verloochenden en de advent beweging niet afwezen. In de Brief aan de Hebreeën staan woorden van bemoediging en waarschuwing voor de beproefden, die in deze crisis wachten: "Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten." Hebreeën 10:35-37.- *The Great Controversy*, pp. 406, 407. / *De Grote Strijd*.

[God heeft aan ieder mens zijn werk gegeven, en Hij roept allen op te beginnen te werken waar zij zijn. Hij kan niet doen wat Hij verlangt te doen totdat de menselijke agent zijn deel doet.

Soms lijkt de arm van het geloof zelfs te kort om het kleed van de Verlosser aan te raken, maar daar staat de belofte, met God erachter: "Dan zult gij roepen, en de Here zal antwoorden; gij zult roepen, en Hij zal zeggen: Hier ben Ik." (Jesaja 58:9.) . . .

Het zijn niet onze inspanningen die overwinning brengen. Het is God zien achter de belofte, en in Hem geloven en vertrouwen in Hem. Grijp door geloof de hand van oneindige macht. De Heer is getrouw die het beloofd heeft.

Er zullen vragen rijzen die niet door enig denken kunnen worden opgelost. Besteed geen tijd om ze op te lossen. Neem het werk aan dat wacht om gedaan te worden, vertrouwend op God als uw wijsheid. Zijn gerechtigheid zal u voorgaan, en de vragen die u hebben geplaagd zullen zichzelf beantwoorden. — *The Upward Look*, p. 133.

Maandag 7 maart: Door het geloof, heeft Abraham . . .

Abrahams onvoorwaardelijke gehoorzaamheid was een van de meest treffende voorbeelden van geloof en vertrouwen op God die in de Heilige Schrift gevonden kunnen worden. Met slechts de naakte belofte dat zijn nakomelingen Kanaän zouden bezitten, zonder het minste uiterlijke bewijs, volgde hij waarheen God hem zou leiden, volledig en oprecht de voorwaarden van zijn kant nalevend, en erop vertrouwend dat de Here getrouwelijk Zijn woord zou uitvoeren. De patriarch ging overal heen waar God hem zijn plicht wees; hij ging door de woestijn zonder angst; hij ging tussen afgodische volken, met de ene gedachte: "God heeft gesproken; ik gehoorzaam Zijn stem; Hij zal mij leiden, Hij zal mij beschermen."

Een dergelijk geloof en vertrouwen als dat van Abraham hebben de boodschappers van God heden ten dage nodig. Maar velen die de Heer zou kunnen gebruiken, zullen niet verder gaan, horende en gehoorzamende de ene Stem boven alle andere. ... De Heer zou veel meer voor Zijn dienaren doen als zij geheel aan Hem toegewijd waren, Zijn dienst boven de banden van verwantschap en alle andere aardse associaties stelden. — *Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 524.

[Het is Satans doel het vertrouwen van de mensen in God te vernietigen, hen ontevreden te maken met hun toestand in het leven, en hen ertoe te brengen kennis te zoeken van wat God wijselijk voor hen verborgen heeft gehouden, en te verachten wat Hij in Zijn heilig Woord heeft geopenbaard.

Er zijn velen die onrustig worden wanneer zij de definitieve uitkomst van zaken niet kunnen weten. Zij kunnen de onzekerheid niet verdragen, en in hun ongeduld weigeren zij te wachten om de verlossing van God te zien. ... Als zij slechts op God zouden vertrouwen, en waakzaam zouden zijn tot gebed, zouden zij goddelijke troost vinden. Hun geest zou worden gekalmeerd door gemeenschap met God. De vermoeiden en de zwaar beladene zouden rust vinden in hun zielen, als zij slechts tot Jezus zouden gaan. —*Patriarchen en Profeten, blz. 686, 687.*

Een diepere en wijdere ervaring in godsdienstige dingen zal tot Gods volk komen. Christus is ons voorbeeld. Als wij door levend geloof en geheiligde gehoorzaamheid aan Gods woord de liefde en genade van Christus openbaren, als wij laten zien dat wij een ware opvatting hebben van Gods leidende voorzienigheid in het werk, zullen wij een overtuigende kracht naar de wereld dragen. Een hoge positie geeft ons geen waarde in de ogen van God. De mens wordt gemeten naar zijn toewijding en trouw in het uitwerken van de wil van God. Als het overblijfsel van Gods volk in ootmoed en geloof voor Zijn aangezicht wandelt, zal Hij door hen Zijn eeuwig doel verwezenlijken en hen in staat stellen harmonisch te werken om de wereld de waarheid te geven zoals die in Jezus is. Hij zal allen - mannen, vrouwen en kinderen - gebruiken om het licht te doen schijnen in de wereld en een volk te roepen dat trouw zal zijn aan Zijn geboden. Door het geloof dat Zijn volk in Hem oefent, zal God aan de wereld bekend maken dat Hij de ware God is, de God van Israël. —*Testimonies for the Church, vol. 9, p. 274.*

Dinsdag 8 maart: Mozes: Geloven in het onzichtbare

Iedereen die de troon van de Farao's bezette, moest lid worden van de priesterkaste; en Mozes als troonopvolger moest worden ingewijd in de mysteries van de nationale godsdienst. ... Maar hoewel hij een vurig en onvermoeibaar student was, kon hij er niet toe worden gebracht deel te nemen aan de verering van de goden. Hij werd bedreigd met het verlies van de kroon, en gewaarschuwd dat hij door de prinses zou worden verstoten als hij zou volharden in zijn aanhang voor het Hebreeuwse geloof. Maar hij was onwankelbaar in zijn vastbeslotenheid om niemand anders dan de ene God eer te bewijzen.

In de opbouw van Zijn werk maakt de Heer niet altijd alles duidelijk voor Zijn dienaren. Hij beproeft soms het vertrouwen van Zijn volk door hen voorwaarts te laten gaan in geloof. Dikwijls brengt Hij hen op moeilijke plaatsen en gebiedt hen voorwaarts te gaan wanneer hun voeten de wateren van de Rode Zee lijken te raken. Het is op zulke ogenblikken, wanneer de gebeden van Zijn dienaren in ernstig geloof tot Hem opstijgen, dat Hij de weg voor hen opent en hen op een grote plaats brengt.

De Here wil dat Zijn volk in deze dagen gelooft dat Hij even grote dingen voor hen zal doen als Hij voor de kinderen Israëls deed op hun reis van Egypte naar Kanaän. Wij moeten een onderlegd geloof hebben dat niet aarzelt om Zijn aanwijzingen op te

volgen in de moeilijkste ervaringen. "Ga voorwaarts" is het bevel van God aan Zijn volk. — *Testimonies for the Church, vol. 9, p. 271.*

Allen die zich afkeren van de aardse genoegens, en met Mozes verkiezen liever met het volk van God verdrukking te lijden dan voor een tijd de genoegens der zonde te genieten, en de smaad van Christus groter rijkdom achten dan de schatten der wereld, zullen met de getrouwe Mozes de onvergankelijke kroon der onsterfelijkheid ontvangen en het veel meer overtreffende en eeuwige gewicht der heerlijkheid. ...

Het verlossingwerk is geen kinderspel, dat men naar believen kan oppakken en naar believen kan worden overgelaten. Het is het vaste voornemen, de onvermoeibare inspanning, die uiteindelijk de overwinning zal behalen. Hij die volhardt tot het einde, zal zalig worden. Zij die geduldig volharden in goede daden, zullen het eeuwige leven en de onsterfelijke beloning ontvangen. Allen die betrokken zijn in de strijd tegen Satan en zijn leger hebben een zware taak voor de boeg. Zij moeten niet zo indrukbaar zijn als was, dat het vuur in elke vorm kan smelten. Zij moeten de hardheid verdragen als trouwe soldaten, op hun post staan, en steeds trouw zijn. — *Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 100, 101.*

Woensdag 9 maart: Door het geloof, is Rachab en de rest ...

De oprukkende legers van Israël ontdekten dat de kennis van de machtige werkingen van de God van de Hebreëen hen was voorgegaan, en dat sommigen onder de heidenen leerden dat Hij alleen de ware God was. In het goddeloze Jericho was het getuigenis van een heidense vrouw: "Here, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde beneden." Jozua 2:11. De kennis van Jehova die zo tot haar was gekomen, bewees haar redding. Door het geloof "is Rachab niet omgekomen met hen die niet geloofden." Hebreëen 11:31. En haar bekering was geen op zichzelf staand geval van Gods barmhartigheid jegens afgodendienaars die Zijn goddelijk gezag erkennen. In het midden van het land deed een groot volk - de Gibeonieten - afstand van hun heidendom en verenigde zich met Israël, deelhebbend aan de zegeningen van het verbond. ...

Christus is gekomen om elke scheidingsmuur af te breken, om elke afdeling van de tempelhoven open te gooien, opdat elke ziel vrije toegang tot God zou hebben. Zijn liefde is zo breed, zo diep, zo vol, dat zij overal doordringt. Het onttrekt diegenen aan Satans invloed die door zijn misleidingen zijn misleid, en plaatst hen binnen het bereik van de troon van God, de troon omringd door de regenboog van de belofte. — *Prophets and Kings, p. 369.*

Het Christendom belooft geen vrijstelling van verdriet. "En dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan." (Handelingen 14:22). Geloof is nodig, een sterk, vertrouwend geloof, dat gelooft dat God Zijn kinderen in geen verzoeking zal brengen die groter is dan zij kunnen dragen. Wat zulk geloof vermag, vertelt Paulus in zijn brief aan de Hebreëen. Sprekend over hen die in het aangezicht van vervolging en dood een onwankelbaar vertrouwen in God hadden behouden, zegt hij: "Die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedooft hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen..., anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding

willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Die door het geloof koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid bewerkten, beloften verkregen, de muil van leeuwen stopten, het geweld van vuur doofden, aan de scherpste van het zwaard ontkwamen, uit zwakheid sterk werden, dapper werden in de strijd, de legers van de vreemdelingen op de vlucht joegen. ... en anderen werden gemarteld, zonder de bevrijding te aanvaarden, opdat zij een betere opstanding zouden verkrijgen" (Hebreeën 11:33-35).

In deze wereld waren deze geloofshelden het leven onwaardig, maar in de hemel zijn zij ingeschreven als zonen van God, de hoogste eer waardig. —*In Heavenly Places*, p. 268.

Het zal een offer vergen om jezelf aan God te geven; maar het is een offer van het lagere voor het hogere, het aardse voor het geestelijke, het vergankelijke voor het eeuwige. God wil niet dat onze wil vernietigd wordt, want alleen door de uitoefening ervan kunnen wij volbrengen wat Hij wil dat wij doen. Onze wil moet aan Hem worden overgegeven, zodat wij hem weer kunnen ontvangen, gezuiverd en verfijnd, en zo verbonden in sympathie met het Goddelijke dat Hij de getijden van Zijn liefde en macht door ons kan uitstorten. Hoe bitter en pijnlijk deze overgave ook mag lijken voor het eigenzinnige, dwalende hart, toch "is zij nuttig voor u." —*Thoughts From the Mount of Blessing*, p. 62.

Donderdag 10 maart: Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof

[In] de hemelse wedloop kunnen wij allen lopen en allen de prijs ontvangen. Er is geen onzekerheid, geen risico, in deze zaak. Wij moeten de hemelse genaden aantrekken en, met het oog omhoog gericht naar de kroon der onsterfelijkheid, de Patroon steeds voor ons houden. Hij was een man van smarten en bekend met verdriet. Het nederige, zelf verloochenende leven van onze goddelijke Heer moeten wij voortdurend voor ogen houden. En dan, als wij proberen Hem na te volgen, met ons oog gericht op het merkteken van de prijs, kunnen wij deze wedloop met zekerheid lopen, wetende dat als wij ons uiterste best doen, wij zeker de prijs zullen behalen.

Als wij deze grote aansporing voor ons hebben, kunnen wij dan niet "met geduld de wedloop lopen die voor ons ligt, opziende naar Jezus, de Leidsman en Voleinder van ons geloof"? Hij heeft ons de weg gewezen, en die al die tijd door Zijn eigen voetstappen gemarkeerd. Het is de weg die Hij gegaan is, en wij mogen, met Hem, de zelfverloochening en het lijden ervaren, en wandelen op deze weg die door Zijn eigen bloed is gestempeld. —*Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 358.

[Zonder Zijn genade kunnen onze inspanningen geen blijvend voordeel brengen. Het is door de genade van Christus dat wij overwinnaars zullen zijn; door de verdiensten van Zijn bloed zullen wij tot diegenen behoren wier namen niet zullen worden weggevaagd uit het boek des levens. Zij die uiteindelijk overwinnen, zullen het leven hebben dat parallel loopt met het leven van God, en de kroon van de overwinnaar dragen. Wanneer ons zo'n grote en eeuwige beloning wacht, moeten wij de wedloop met geduld lopen, opziende naar Jezus, de auteur en voltooiër van ons geloof. ...

Alles wat de ziel bezoedelt en bevlekt, moet verwijderd worden, moet van het hart gereinigd worden. Wij moeten weten wat het betekent deel te hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan de verdorvenheden die door begeerte in de wereld zijn. ...[Wilt gij de grote voorziening van de verlossing aanvaarden, en door de verdiensten van het Oneindige Offer dat voor u werd gebracht, deel krijgen aan de goddelijke natuur? God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven, opdat gij door Zijn schande, lijden en dood heerlijkheid, eer en onsterfelijkheid moogt ontvangen. —*The Signs of the Times*, 15 juni 1891.

Geef uw zelfvertrouwen en zelfvoldaanheid op, broeders, en volg het zachtmoedig voorbeeld. Houd Jezus steeds voor ogen dat Hij uw voorbeeld is en dat u in Zijn voetstappen moet treden. Kijk naar Jezus, de auteur en voltooiër van ons geloof, die om de vreugde die Hem was gegeven het kruis heeft verdragen, de schande verachtend. Hij verdroeg de tegenspraak van zondaars tegen Zichzelf. Hij was voor onze zonden eens het zachtmoedige, geslachte lam, gewond, gekneusd, geslagen en verdrukt.

Laten wij dan blijmoedig iets lijden om Jezus' wil, onszelf dagelijks kruisigen, en hier deelhebben aan het lijden van Christus, opdat wij met Hem deel krijgen aan Zijn heerlijkheid, en gekroond worden met heerlijkheid, eer, onsterfelijkheid en eeuwig leven. —*Early Writings*, pp. 113, 114./ *Eerste Geschriften*

Vrijdag 11 maart: Voor verder lezen

The Upward Look, "The Great Exemplar," p. 134;

My Life Today, "O God! Help Me to Higher Levels," p. 105.

12. Het ontvangen van een onwankelbaar Koninkrijk

Sabbatmiddag, 12 maart

God spreekt tot ons in deze laatste dagen. Wij horen Zijn stem in de storm, in de rollende donder. Wij horen van rampen die Hij toelaat in aardbevingen, overstromingen, en de vernietigende elementen die alles op hun weg wegvagen.

In deze gevaarlijke tijden moeten zij die belijden Gods gebod houdend volk te zijn, zich hoeden voor de neiging om de geest van eerbied en godvruchtige vrees te verliezen. De Schriften leren de mensen hoe zij hun Maker moeten benaderen - met nederigheid en ontzag, door geloof in een goddelijke Middelaar. Laat de mens op gebogen komen, als de ontvanger van genade, een smekeling aan de voetbank van barmhartigheid. Zo moet hij getuigen dat de hele ziel, lichaam en geest in onderwerping zijn aan zijn Schepper. —*God's Amazing Grace*, p. 91.

Een aardbeving gaf het uur aan waarop Christus Zijn leven aflegde, een andere aardbeving getuigde van het ogenblik waarop Hij het in triomf weer opnam. Hij Die dood en graf had overwonnen, trad te midden van de wankelende aarde, de flitsende bliksem en de rollende donder als een overwinnaar uit de spelonk tevoorschijn. Wanneer Hij zal wederkomen naar de aarde, zal Hij "niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven." (Hebr.12:26) "De aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut." (Jes.24:20) "Als een boekrol worden de hemelen samengerold." (Jes.34:4) "Op die dag zullen... de elementen door vuur

vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden." (2 Petr.3:10)
"Maar de Here is een schuilplaats voor Zijn volk en een veste voor de kinderen Israëls." (Joel 3:16). — *The Desire of Ages*, p. 780/ *De Wens der eeuwen*, H 81

Zij die de Bijbel bestuderen, raad houden met God en vertrouwen op Christus, zullen in staat zijn onder alle omstandigheden wijs te handelen. Goede principes zullen in het dagelijks leven zichtbaar zijn. Neem de waarheid voor deze tijd van ganser harte aan. Laat het de basis van het karakter worden en het zal een standvastige gerichtheid opleveren, waartegen de verlokkingen van de wereld, de wispelturigheid van de gewoonte, de minachting van de liefhebbers van het mondaine, en de drang van het eigen hart tot zelfverheerlijking, machteloos staan, en deze niet kunnen aantasten. Het geweten moet eerst verlicht worden, de wil moet onderworpen worden. Liefde voor waarheid en rechtvaardigheid moet de ziel beheersen, en er zal een karakter tevoorschijn komen, dat de goedkeuring van de hemel kan hebben. — *Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 43/*Getuigenissen voor de gemeente*, vol 5, p. 41-43

Zondag 13 maart: "Je bent gekomen tot de berg Sion"

Jezus komt ... in de heerlijkheid van de Vader en met het hele gevolg van heilige engelen om Hem te begeleiden op Zijn weg naar de aarde. De gehele hemel zal van de engelen ontruimd zijn, terwijl de wachtende heiligen naar Hem zullen uitzien en in de hemel zullen staren, zoals de mannen van Galilea toen Hij opsteeg van de Olijfberg. Dan zullen alleen zij die heilig zijn, zij die de zachtmoedige patroon ten volle hebben gevolgd, met verrukte vreugde uitroepen als zij Hem zien: "Zie, dit is onze God; wij hebben op Hem gewacht, en Hij zal ons redden." En zij zullen worden veranderd "in een oogenblik, in het twinkelen van een oog, bij de laatste bazuin" - die bazuin die de slapende heiligen wekt, en hen uit hun stoffige bedden roept, bekleed met glorieuze onsterfelijkheid, en roepend: "Overwinning! Overwinning op de dood en het graf!" De veranderde heiligen worden dan samen met de engelen opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten, en nooit meer gescheiden te worden van het voorwerp van hun liefde.

Zullen wij, met zulk een vooruitzicht voor ons, zulk een heerlijke hoop, zulk een verlossing, die Christus voor ons gekocht heeft door Zijn eigen bloed, onze rust bewaren? Zullen wij God niet met luide stem loven, zoals de discipelen deden toen Jezus Jeruzalem binnenreed? Is ons vooruitzicht niet veel heerlijker dan dat van hen was? Wie durft ons dan te verbieden God te loven, zelfs met luide stem, terwijl wij zulk een hoop hebben, groot van onsterfelijkheid, en vol van heerlijkheid? Wij hebben geproefd van de krachten van de toekomstige wereld, en verlangen naar meer. Mijn hele wezen schreeuwt naar de levende God, en ik zal niet tevreden zijn totdat ik vervuld ben met al Zijn volheid. — *Early Writings*, p. 110/ *NL. Eerste geschriften*

Maar zelfs hier kunnen christenen de vreugde van de gemeenschap met Christus ervaren. Ze kunnen zich koesteren in het licht van Zijn liefde en zich steeds getroost weten door Zijn aanwezigheid. Elke stap, die wij in ons leven zetten, kan ons dichterbij Jezus brengen, een diepere ervaring schenken van Zijn liefde en ons een stap dichterbij dat gezegende tehuis van vrede brengen. Laten we daarom ons vertrouwen niet laten varen, maar vasthouden aan de zekerheid die we hebben, die hechter is dan ooit. "Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen", 1 Samuël 7:12 en Hij zal ons bijstaan

tot het einde. Laten wij ons oog gericht houden op die dingen, die ons herinneren aan wat de Heer voor ons heeft gedaan, om ons te troosten en te redden uit de hand van de vernietiger. Laten we de genade, die God ons heeft betoond, steeds in onze gedachten houden: de tranen die Hij heeft afgewist, de pijn die Hij heeft gestild, de angst die Hij heeft weggenomen, de vrees die Hij heeft verjaagd, de noden waarin Hij heeft voorzien, de zegeningen die Hij heeft geschonken, die ons zodoende sterk maken voor de rest van onze pelgrimstocht. ...

Het zal niet lang meer duren dat de poorten van de hemel open zullen gaan om Gods kinderen toegang te verlenen. Dan zullen zij de zaligsprekingen horen van de lippen van de Koning der heerlijkheid: "Komt gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af." Matteüs 25:34. — *Steps to Christ, p. 125/ Schreden naar Christus, p. 100-101*

Maandag 14 maart: Je bent gekomen tot God, de Rechter van allen

De evangelieboodschap die door de discipelen van Christus werd gepredikt, was de aankondiging van zijn eerste komst naar deze wereld, en bracht het goede nieuws van de zaligheid aan de wereld. Deze boodschap wees naar de wederkomst in heerlijkheid om zijn volk te verlossen en hield de mensen de hoop voor, door geloof en gehoorzaamheid te kunnen delen in de erfenis der heiligen in het licht. Dezelfde boodschap wordt nu aan de mensen gebracht en dit keer gaat de aankondiging van de nabije wederkomst van Christus ermee gepaard. De tekenen die Hij zelf heeft gegeven over zijn komst zijn vervuld en uit Gods Woord kunnen wij weten dat de Heer voor de deur staat.

Johannes voorzegt in de Openbaring de verkondiging van de evangelieboodschap kort voor de wederkomst van Christus. Hij ziet een engel vliegen in het midden des hemels met "een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen." (Openb.14:6,7).

In de profetie wordt deze waarschuwing voor het oordeel met de boodschappen die daarbij horen gevolgd door de komst van de Zoon des mensen op de wolken des hemels. De verkondiging van het oordeel is een aankondiging dat de wederkomst van Christus nabij is. Deze verkondiging wordt "het eeuwig evangelie" genoemd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat de prediking van Christus' wederkomst een noodzakelijk onderdeel is van de evangelieboodschap. — *Christ's Object Lessons, pp. 226, 227/ Lessen voor het leven van alledag, H18*

Johannes zag hoe Gods liefde, genade en tederheid samengingen met Zijn heiligheid, gerechtigheid en macht. Hij zag hoe zondaars een Vader vonden in Hem, voor wie hun zonden hen bevreesd hadden gemaakt. En toen hij heenzag over het einde van de grote strijd, zag hij op de berg Sion hen die de overwinning hadden behaald, "staande aan de glazen zee, met de citers Gods" (Openb. 15:2,3), terwijl ze het lied van Mozes en van het Lam zongen.

De Heiland wordt aan Johannes voorgesteld onder de symbolen van, "de Leeuw uit de stam Juda" en als het „Lam", staande „als geslacht." (Openb. 5:5,6) Deze symbolen vertegenwoordigen de vereniging van almacht en zelfopofferende liefde. De Leeuw van Juda, zo verschrikkelijk voor hen die Zijn genade verwerpen, zal voor de gehoorzamen en getrouwen het Lam Gods zijn. De vuurkolom die spreekt van

verschrikking en toorn voor de overtreder van Gods wet, is een teken van licht, genade en bevrijding voor hen die eerbied hebben voor Zijn geboden. De sterke arm die de opstandelingen vernietigt, zal de getrouwen bevrijden. Ieder die trouw is, zal gered worden. "Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuïngeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere." (Matth. 24:31) — *The Acts of the Apostles, p. 589/ Van Jeruzalem tot Rome, H 57*

Dinsdag 15 maart: Schud de hemel en de aarde

Op 16 december 1848 gaf de Heer mij een beeld van het schudden van de krachten van de hemelen. Ik zag dat toen de Heer "hemel" zei, bij het geven van de tekenen opgetekend door Mattheüs, Marcus en Lucas, Hij de hemel bedoelde, en toen Hij "aarde" zei, Hij de aarde bedoelde. De krachten van de hemel zijn de zon, de maan en de sterren. Zij heersen in de hemelen. De machten van de aarde zijn degenen die op de aarde heersen. De machten van de hemel zullen geschud worden door de stem van God. Dan zullen de zon, de maan en de sterren uit hun plaatsen worden verplaatst. Zij zullen niet voorbijgaan, maar worden geschud door de stem van God.

Donkere, zware wolken kwamen omhoog en botsten tegen elkaar. De atmosfeer scheidde zich en rolde zich terug; toen konden we omhoogkijken door de open ruimte in de Orion, waar de stem van God vandaan kwam. De Heilige Stad zal door die open ruimte naar beneden komen. Ik zag dat de machten van de aarde nu worden geschud en dat de gebeurtenissen plaatsvinden. Oorlog en geruchten van oorlog, zwaard, hongersnood en pestilentie zullen eerst de machten van de aarde doen schudden, daarna zal de stem van God de zon, maan en sterren doen schudden, en ook deze aarde. — *Early Writings, p. 41/ Eerste geschriften*

Het zal niet lang meer duren of de storm zal losbarsten over de wereld die zo in zonde slaapt. Wanneer de aarde heen en weer beweegt als een dronkaard, wanneer de hemelen schudden, en de grote dag des Heren is gekomen, wie zal dan stand kunnen houden? Eén scène zien zij in bevende doodsangst aan, waaraan zij tevergeefs trachten te ontkomen. "Zie, Hij komt met wolken, en elk oog zal Hem zien" (Openbaring 1:7). ...

Dat Lam waarvan de toorn zo vreselijk zal zijn voor de verachters van Zijn genade, zal genade en gerechtigheid en liefde en zegen zijn voor allen die Hem hebben ontvangen. De wolkkolom die donker was van verschrikking en wrekende toorn voor de Egyptenaren, was voor het volk van God een vuurzuil van helderheid. Zo zal het ook zijn voor het volk van de Heer in deze laatste dagen. Het licht en de heerlijkheid van God voor Zijn gebodsgetrouwe volk zijn duisternis voor de ongelovigen. Zij zien dat het een angstige zaak is om in de handen van de levende God te vallen. De arm, lang uitgestrekt, sterk om allen te redden die tot Hem komen, is sterk om Zijn oordeel uit te voeren over allen die niet tot Hem willen komen opdat zij het leven mogen hebben. God geve dat zolang er nog barmhartigheid is, zolang de stem van de uitnodiging nog wordt gehoord, er een wenden tot de Heer zal zijn. De zekere voorziening is getroffen om iedere ziel te beschutten en degenen die Zijn geboden hebben bewaard te beschermen totdat de maat vol is. — *That I May Know Him, p. 356*

Uit barmhartigheid voor de wereld heeft God in de tijd van Noach haar goddeloze bewoners uitgeroeid. In barmhartigheid vernietigde Hij de verdorven bewoners van

Sodom. Door de bedrieglijke macht van Satan verkrijgen de werkers der ongerechtigheid sympathie en bewondering, en leiden zo voortdurend anderen tot rebellie. Het was zo in de tijd van Kain en Noach, en in de tijd van Abraham en Lot; het is zo in onze tijd. Het is in barmhartigheid voor het heelal dat God uiteindelijk de afwijzers van Zijn genade zal vernietigen. — *The Great Controversy, p. 543/ De grote strijd, H33*

Woensdag 16 maart: Een onwankelbaar koninkrijk

De volgeling van Christus zal ... met spiritualistische verklaringen van de Schriften in aanraking komen, maar hij zal ze niet aanvaarden. Zijn stem moet gehoord worden in duidelijke bevestiging van de eeuwige waarheden van de Schriften. Door zijn ogen gericht te houden op Christus, moet hij gestadig voorwaarts gaan op het rechte pad, en alle gedachten verwerpen die niet in harmonie zijn met de leer van de Schriften. De waarheid Gods moet het onderwerp voor zijn overdenking en meditatie zijn. Hij moet de Bijbel beschouwen als de stem van God die rechtstreeks tot hem spreekt. Op deze wijze zal hij de wijsheid vinden die van God is.

De kennis van God, zoals deze geopenbaard is in Christus, is de kennis die eenieder die de zaligheid wil beërven, moet bezitten. Deze kennis brengt een karakterverandering tot stand. Waar ze in het leven komt, zal ze de ziel naar het beeld van Christus herscheppen. Het is deze kennis die God Zijn kinderen aanbiedt, en alles daarbuiten is ijdelheid en waardeloos.

In elke generatie en in elk land is de ware grondslag voor het bouwen aan het karakter dezelfde geweest — en wel de beginselen die in het Woord van God liggen besloten. De enige veilige en zekere regel is te doen wat God zegt. "De wet des Heren is volmaakt", en "wie zo handelt zal nimmer wankelen." Psalm 19:8; 15:5) — *The Acts of the Apostles, pp. 474, 475/ Van Jeruzalem tot Rome, H45*

Mensen die deelhebben aan de natuur van God geven niet toe aan verzoeking. De vijand werkt uit alle macht om mensen die een christelijk leven willen leiden, ten val te brengen. Hij komt tot hen met verzoeken, in de hoop dat ze toe zullen geven. Hij hoopt hen zo te ontmoedigen. Maar mensen die hun voeten stevig op de 'Rots der eeuwen' hebben geplant, buigen niet voor zijn verzoeken. Ze blijven bedenken, dat God hun Vader is en Christus hun Helper. De Heiland kwam naar onze wereld om iedere beproefde en verzochte ziel de kracht te geven, te overwinnen zoals Hij heeft overwonnen. Ik ken de kracht van verzoeking. Ik ken de gevaren, die we onderweg tegenkomen. Maar ik weet ook, dat er voldoende kracht beschikbaar is, wanneer het maar nodig is, voor hen die worstelen tegen verzoeking. — *Messages to Young People, p. 81/ Boodschappen aan jonge mensen, p. 76-77*

Hij die komt, zegt: "Zie, Ik kom spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om eenieder te geven naar dat zijn werk zal zijn." Elke goede daad die door het volk van God wordt gedaan als vrucht van hun geloof, zal zijn overeenkomstige beloning hebben. Zoals de ene ster verschilt van de andere ster in heerlijkheid, zo zullen de gelovigen hun verschillende gebieden toegewezen krijgen in het toekomstige leven. ...

Wanneer een mens sterft, sterft zijn invloed niet met hem, maar leeft voort en reproduceert zichzelf. De invloed van de mens die goed en zuiver en heilig was, leeft voort na zijn dood, zoals de gloed van de ondergaande zon, die haar glorie aan de hemel werpt en de bergtoppen verlicht lang nadat de zon achter de heuvel is

gezonken. Zo zullen de werken van de reinen, de heiligen en de goeden hun licht weerkaatsen, wanneer zij niet meer leven om zelf te spreken en te handelen. Hun werken, hun woorden, hun voorbeeld zullen eeuwig leven. "De rechtvaardigen zullen in eeuwig gedachtenis zijn." — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, pp. 428, 429

Donderdag 17 maart: Laat ons dankbaar zijn

Laten wij, nu wij een onvergankelijk koninkrijk ontvangen, genade ontvangen, opdat wij God met eerbied en godvruchtige vrees aanvaardbaar kunnen dienen. Hebreëën 12:28. ...

De christen moet worden voorbereid op het verrichten van een werk dat vriendelijkheid, verdraagzaamheid, lankmoedigheid, zachtmoedigheid en geduld openbaart. Het cultiveren van deze kostbare gaven moet in het leven van de christen komen, opdat hij, wanneer hij door de Meester in dienst wordt geroepen, bereid zal zijn zijn hoogste krachten te gebruiken om de mensen om hem heen te helpen en te zegenen. — *In Heavenly Places*, p. 330

Er zijn velen die belijden volgelingen van Christus te zijn en toch geen daders van Zijn Woord. Zij genieten niet van dit Woord, omdat het een dienst voorstelt die hun niet welgevallig is. ...

De essentie en de smaak van alle gehoorzaamheid is de uitwerking van een innerlijk principe - de liefde tot gerechtigheid, de liefde tot de wet van God. De essentie van alle gerechtigheid is trouw aan onze Verlosser, het goede doen omdat het goed is. ...

Wanneer de liefde van Christus het hart binnendringt, streven wij ernaar het karakter van Christus na te volgen. Hoe meer wij het leven van Christus bestuderen met een hart om te leren, hoe meer wij op Christus gaan lijken. In het hart van iedere ware doener van het Woord brengt de Heilige Geest helder inzicht. Hoe meer wij egoïstische praktijken kruisigen door onze zegeningen aan anderen te geven en door onze door God gegeven bekwaamheid uit te oefenen, des te meer zullen de hemelse genaden in ons worden versterkt en vermeerderd. Wij zullen groeien in spiritualiteit, in geduld, in standvastigheid, in zachtmoedigheid, in zachtmoedigheid. — *That I May Know Him*, p. 118

Onze God is een tedere, genadige Vader. Zijn dienst moet niet beschouwd worden als iets, waardoor het hart treurig en terneergeslagen raakt. Het moet een vreugde zijn om de Heer te vereren en deel te hebben aan Zijn werk. God wil niet dat Zijn kinderen, voor wie zo'n grote zaligheid is bereid, handelen, alsof Hij een harde, veeleisende slavendrijver is. Hij is hun beste Vriend, en als zij Hem dienen, wil Hij bij hen zijn, hen zegenen en troosten, en hun harten met vreugde en liefde vullen. De Heer wil dat Zijn kinderen volkomen tevreden zijn in het dienen van Hem en dat zij meer vreugde dan moeilijkheden ondervinden in Zijn werk. Hij wil dat zij, die Hem komen aanbidden, kostbare gedachten over Zijn zorg en liefde met zich meenemen, dat zij vreugde ontvangen bij alle dagelijkse bezigheden en dat zij de genade mogen ondervinden eerlijk en trouw te zijn in alle opzichten. ...

Op vleugels van lofprijzing kan onze geest opstijgen naar de hemel. Hierboven wordt God geëerd door zang en muziek. Wanneer wij onze dank uiten, benaderen wij de eredienst van de hemelse legerscharen. "Wie lof offert, eert Mij." Psalm 50: 23.

Laat ons met eerbiedige vreugde tot onze Schepper gaan, met "loflied en geklank van gezang." Jesaja 51:3. —*Steps to Christ*, pp. 103, 104/ *Schreden naar Christus*, p. 82-83

Vrijdag 18 maart: Voor verdere bestudering

The Faith I Live By, "Unmoved in the Shaking Time," p. 336;
Early Writings, "The Shaking," pp. 169–272.

13. "Laat de broederliefde voortduren"

Sabbatmiddag, 19 maart

Christus moest Zich vereenzelvigen met de belangen en de noden van het mensdom. Hij was Degene, door Wie God Zich verbond met de mensen met een onbreekbare band. Jezus "schaamt Zich niet om hen broeders te noemen." Hebreeën 2:11. De Zoon des mensen is ons Offer, onze Verdediger, onze Broer, Die voor de Vader staat in onze menselijke gedaante, Die eeuwig één zal zijn met hen die Hij verlost, Hij, de Zoon des mensen. En dat alles om de mens op te heffen uit de verdorvenheid en de vernedering van de zonde, opdat hij de liefde van God zou weerspiegelen en de vreugde der heiligheid zou delen. ... Zo'n liefde is onvergelijkbaar; kinderen van de hemelse Koning! Wat een kostbare belofte! Een onderwerp voor de diepste overdenking! De onmetelijke liefde van God voor een wereld, die Hem niet liefhad. Deze gedachte verzacht het hart en brengt de mens ertoe zijn geest aan de wil van God te onderwerpen. Hoe meer we het karakter van God bestuderen in het licht van het kruis, des te meer zien we hoe genade, tederheid en vergevensgezindheid samengaan met eerlijkheid en rechtvaardigheid en des te duidelijker ontdekken we de ontelbare bewijzen van die oneindige liefde en een teder meelevende, dat zelfs het diepste verlangen van een moeder naar haar afgedwaald kind overtreft. —*Steps to Christ*, p. 14-15/ *Schreden naar Christus*, p. 13-14

Wij noemen God onze Vader; wij beweren kinderen te zijn van één gezin, en wanneer er een neiging is om het respect en de invloed van een ander te verminderen om onszelf op te bouwen, behagen wij de vijand en bedroeven Hem die wij beweren te volgen. De tederheid en barmhartigheid die Jezus in Zijn eigen kostbare leven heeft geopenbaard, moeten ons tot voorbeeld zijn van de wijze waarop wij onze medemensen moeten behandelen en vooral hen die onze broeders in Christus zijn.

God bevoordeelt ons voortdurend, maar wij zijn te onverschillig voor Zijn gunsten. Wij zijn geliefd met een oneindige tederheid, en toch hebben velen van ons weinig liefde voor elkaar. Wij zijn te streng voor degenen van wie wij menen dat zij in dwaling verkeren, en wij zijn zeer gevoelig voor de geringste blaam of vraag met betrekking tot onze eigen koers. ...

Wij ontvangen dagelijks de gulle gaven van de hemel en zouden een liefdevolle dankbaarheid in ons hart tegenover God moeten laten opborrelen, die ons ertoe zou moeten brengen mee te leven met onze naasten en hun belangen tot de onze te maken. Gedachten en overpeinzingen over de goedheid van God voor ons zouden de wegen van de ziel sluiten voor de suggesties van Satan. —*Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 222

De vereniging tussen Christus en zijn volk moet levend, waar en onfeilbaar zijn, gelijkend op de vereniging die bestaat tussen de Vader en de Zoon. Deze eenheid is de vrucht van de inwoning van de Heilige Geest. Alle ware kinderen van God zullen aan de wereld hun eenheid met Christus en met hun broeders openbaren. Zij in wier hart Christus verblijft, zullen de vrucht dragen van broederlijke liefde. Zij zullen beseffen dat zij als leden van Gods gezin verplicht zijn de christelijke liefde en gemeenschap te onderhouden, te koesteren en te bestendigen, in geest, woorden en daden. —*Sons and Daughters of God, p. 293/ Zonen en dochters van God*

Zondag 20 maart: Zorg voor Gods volk

God bewees Abraham grote eer. Engelen uit de hemel wandelden en spraken met hem als vriend met vriend. Toen de oordelen over Sodom zouden komen, was dat feit niet voor hem verborgen, en hij werd een bemiddelaar bij God voor de zondaars. Zijn onderhoud met de engelen is ook een prachtig voorbeeld van gastvrijheid.

In de hete zomernacht zat de patriarch voor de deur van zijn tent en keek uit over het stille landschap, toen hij in de verte drie reizigers zag naderen. ... [Hij] haastte zich achter hen aan, en drong er met de grootste beleefdheid bij hen op aan hem te eren door te blijven voor een verfrissing. Met zijn eigen handen bracht hij water, opdat zij het stof van de reis van hun voeten konden wassen. Hij koos zelf hun voedsel uit, en terwijl zij in de verkoelende schaduw lagen uit te rusten, werd een vermaak klaargemaakt, en hij stond eerbiedig naast hen terwijl zij van zijn gastvrijheid genoten. Deze daad van hoffelijkheid achtte God van voldoende belang om op te nemen in Zijn woord; en duizend jaar later werd er door een geïnspireerde apostel naar verwezen: "Wees niet vergeetachtig vreemdelingen te ontvangen, want daardoor hebben sommigen engelen onverwacht ontvangen." Hebrëeën 13:2. —*Patriarchs and Prophets, p. 138/ Patriarchen en profeten*

Er zijn vele anderen voor wie wij onze huizen tot een zegen zouden kunnen maken. Onze sociale gemakkelikheden moeten niet beheerst worden door het dictaat van wereldse gewoonten, maar door de Geest van Christus en de leer van Zijn woord. De Israëlieten betrokken bij al hun festiviteiten de armen, de vreemdeling en de Leviet, die zowel de assistent van de priester in het heiligdom was, als een godsdienstleraar en zendeling. Zij werden beschouwd als de gasten van het volk, om hun gastvrijheid te delen bij alle gelegenheden van sociale en godsdienstige vreugde, en om teder verzorgd te worden in ziekte of in nood. Zulken moeten wij welkom heten in onze huizen. Hoeveel zou zo'n welkom de zendeling-verpleegster of de onderwijzer, de met zorg belaste, hardwerkende moeder, of de zwakke en bejaarde, zo vaak zonder thuis, en worstelend met armoede en vele ontmoedigingen, *kunnen* opbeuren en bemoedigen. —*Ministry of Healing, p. 352/ De weg tot gezondheid*

Beschouw het niet als een verlaging van uw waardigheid om de lijdende mensheid te dienen. Kijk niet met onverschilligheid en minachting naar hen die de tempel van de ziel in puin hebben gelegd. Dit zijn mogelijkheden voor goddelijk mededogen. Hij die allen schiep, zorgt voor allen. Zelfs zij die het laagst zijn gevallen, zijn niet buiten het bereik van Zijn liefde en medelijden. Als wij waarlijk zijn discipelen zijn, zullen wij dezelfde geest manifesteren. De liefde die beziel wordt door onze liefde voor Jezus zal in iedere ziel, rijk of arm, een waarde zien die niet door menselijke schatting kan

worden gemeten. Laat uw leven een liefde openbaren die hoger is dan u in woorden kunt uitdrukken.

Vaak verharden de harten van de mensen zich onder een berisping, maar zij zijn niet bestand tegen de liefde die in Christus tot hen wordt betuigd. ... Laat uw boodschap zijn: "Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt." — *Testimonies for the Church, vol. 6, p. 279*

Maandag 21 maart: Begeerte en seksuele immoraliteit

[Hoewel de mens naar het beeld van God is geschapen, heeft hij door onmatigheid het principe en de wet van God in zijn fysieke natuur geschonden. Onmatigheid van welke aard ook tast de waarnemingsorganen aan en verzwakt het hersenzenuwvermogen zodanig, dat eeuwige dingen niet worden gewaardeerd, maar op één lijn worden gesteld met het gewone. De hogere krachten van de geest, ontworpen voor verheven doeleinden, worden in slavernij gebracht met de lagere hartstochten. Als onze lichamelijke gewoonten niet goed zijn, kunnen onze geestelijke en zedelijke krachten niet sterk zijn; want er bestaat een groot verband tussen het lichamelijke en het zedelijke. De apostel Petrus begreep dit en richtte zijn waarschuwend stem tot zijn broeders: "Geliefden, ik smeed u als vreemdelingen en pelgrims, onthoudt u van vleselijke begeerten, die tegen de ziel strijden."

Er is maar weinig morele kracht in de belijdende christelijke wereld. Men heeft verkeerde gewoonten aangenomen en lichamelijke en zedelijke wetten veronachtzaamd, totdat het algemene peil van deugdzaamheid en vroomheid buitengewoon laag is. Gewoonten die het peil van de lichamelijke gezondheid verlagen, verzwakken de geestelijke en zedelijke kracht. Het toegeven aan onnatuurlijke lusten en hartstochten heeft een controlerende invloed op de zenuwen van de hersenen. De dierlijke instincten worden versterkt, terwijl de morele worden verzwakt. Het is onmogelijk voor een buitensporig mens om christen te zijn, omdat zijn hogere krachten in slavernij zijn gebracht aan zijn hartstochten. — *Testimonies for the Church, vol. 3, pp. 50, 51*

Zij die de talenten van de Heer hebben, worden onder een zware verantwoordelijkheid geplaatst. Zij mogen geen geld investeren om hun eigen verlangens te bevredigen, want wat op die manier wordt uitgegeven, wordt uit de schatkist van de Heer gehouden. Door de soevereine goedheid van God werkt de Heilige Geest door de menselijke persoon en zorgt ervoor dat hij kleinere of grotere investeringen doet voor de zaak van God, om ze te laten renderen tot eer van God.

Wanneer u eraan denkt het geld van de Heer te gebruiken voor uw eigen zelfzuchtige bevrediging, bedenk dan dat er velen zijn die in diepe armoede verkeren en noch voedsel noch kleding kunnen kopen, en [dat] zij ook Gods erfenis zijn. Wij moeten goed doen aan alle mensen, en vooral aan hen die tot het huisgezin van het geloof behoren. Als zij, die overvloedige middelen hebben, Gods vertegenwoordigers zijn in het handelen in waarheid, zullen zij hun schatten verstandig gebruiken, zodat niemand van de huisgenoten van het geloof honger hoeft te lijden of naakt hoeft te zijn. — *The Upward Look, p. 29.*

De diepste en waardigste levens- en geloofsfilosofie is ons in de meest intieme relatie met God te brengen. ...

Houd je vast aan Jezus. ... Houd uw ziel in de liefde van God, wat er ook gebeurt, en u zult geestelijk sterk worden. Jezus is uw liefhebbende Vriend; Hij zal uw hand nemen en u helpen over elke moeilijke en beproevende plaats. Een dankbare, vertrouwende, gewoontegetrouwe erkenning van God ligt aan de grondslag van alle juist gedrag, alle waar karakter. U moet nooit uw vertrouwen in God verliezen. — *Letter 22, September 19, 1886, to Dr. J. S. Gibbs, a physician at the Rural Health Retreat, St. Helena, California*

Dinsdag 22 maart: Denk aan je leiders

Hoe hoger de positie van een man, hoe groter de verantwoordelijkheid die hij te dragen heeft, hoe groter de invloed zal zijn die hij uitoefent en hoe groter zijn behoefte aan afhankelijkheid van God. Hij moet er steeds aan denken dat met de roeping om te werken ook de roeping komt om behoedzaam te wandelen voor zijn medemensen. Hij moet voor God staan in de houding van een leerling. Positie geeft geen heiligheid van karakter. Het is door God te eren en Zijn geboden te gehoorzamen dat een man werkelijk groot wordt gemaakt. ...

De weg van mannen die als leiders zijn aangesteld is niet gemakkelijk. Maar zij moeten in elke moeilijkheid een oproep tot gebed zien. Zij mogen nooit nalaten de grote Bron van alle wijsheid te raadplegen. Gesterkt en verlicht door de Meester-Werker, zullen zij in staat zijn stand te houden tegen onheilge invloeden en goed van kwaad te onderscheiden. Zij zullen datgene goedkeuren wat God goedkeurt, en ernstig strijden tegen de invoering van verkeerde beginselen in Zijn zaak. — *Prophets and Kings, pp. 30, 31/ Profeten en koningen*

Petrus was in zijn apostelambt hersteld, maar de eer en het gezag die hij van Christus had ontvangen, hadden hem niet de suprematie over zijn broeders gegeven. ... Petrus werd niet geëerd als het hoofd van de kerk. De gunst die Christus hem bewezen had door zijn afvalligheid te vergeven en hem het voeden van de kudde toe te vertrouwen, en Petrus' eigen trouw in het volgen van Christus, wonnen voor hem het vertrouwen van zijn broeders. Hij had veel invloed in de gemeente. Maar de les die Christus hem bij het Meer van Galilea had geleerd, droeg Petrus zijn hele leven met zich mee. — *The Desire of Ages, blz. 817/ De wens der eeuwen*

God wil dat wij veel meer bidden en veel minder praten. De drempel van de hemel wordt overstroomd met het licht van Zijn heerlijkheid, en Hij zal dit licht laten schijnen in het hart van iedereen die in de juiste relatie tot Hem zal staan. ...

Bekritiseer niet degenen die de lasten van de verantwoordelijkheid dragen. Laat het gesprek in uw huizen niet vergiftigd worden met kritiek op de werkers van de Heer. Ouders die zich overgeven aan deze bekritisierende geest, leven hun kinderen niet datgene voor, wat hen wijs zal maken tot zaligheid. Hun woorden hebben de neiging om het geloof en vertrouwen te verstoren, niet alleen van de kinderen, maar ook van hen die ouder in jaren zijn. Allen zullen weinig respect en eerbied hebben voor heilige dingen. Satan zal zich ijverig verenigen met de criticus in het kweken van ongeloof, nijd, jaloezie en gebrek aan eerbied. Satan is altijd aan het werk om de mensen met zijn geest te doordringen, om de liefde te doven die tussen broeders en zusters heilig gekoesterd zou moeten worden, om vertrouwen te ontmoedigen, om afgunst, kwade vermoedens en de twist der tongen op te wekken. Laten wij niet als zijn medewerkers worden gevonden. — *Testimonies for the Church, vol. 7, p. 183*

Woensdag 23 maart: Pas op voor afwijkende en vreemde leringen

Boetedoeningen, verstervingen van het vlees, voortdurende belijdenis van zonde zonder oprecht berouw; vasten, feesten, en uiterlijke rituelen, niet gepaard gaande met ware toewijding - al deze zijn van geen enkele waarde. Het offer van Christus is voldoende; Hij bracht een volledig en doeltreffend offer aan God; en menselijke inspanning zonder de verdienste van Christus, zijn waardeloos. Wij onteren niet alleen God door deze koers te volgen, maar wij vernietigen ook ons huidig en toekomstig nut. Het niet waarderen van de waarde van het offer van Christus heeft een vernederende invloed; het maakt onze verwachtingen onzuiver en doet ons tekortschieten in onze voorrechten; het leidt ons tot ondeugdelijke en gevaarlijke theorieën over de verlossing die voor ons gekocht is tegen oneindige kosten. Het heilsplan wordt niet opgevat als dat waardoor goddelijke kracht tot de mens wordt gebracht opdat zijn menselijke inspanning volledig succesvol zal zijn. —*Selected Messages, book 3, p. 190*

"Een nieuw hart zal Ik u ook geven." Christus moet in uw hart wonen, zoals het bloed in het lichaam is en daar circuleert als een vitaliserende kracht. Over dit onderwerp kunnen we niet te dringend zijn. Terwijl de waarheid onze praal moet zijn, moeten onze overtuigingen gesterkt worden door de levende sympathieën die het leven van Christus kenmerkten. Als de waarheid, de levende waarheid, niet in het karakter wordt belichaamd, kan geen mens standhouden. Er is slechts één kracht die ons standvastig kan maken of houden, de genade van God, in waarheid. Hij die zich op iets anders verlaat, wankelt reeds, klaar om te vallen.

De Heer verlangt dat u op Hem vertrouwt. Maak gebruik van elke gelegenheid om tot het licht te komen. Hoe kunt u geestelijke dingen onderscheiden. als u los blijft van de heilige invloeden die van God komen? —*Testimonies for the Church, vol. 7, p. 189*

Kom tot Jezus, en ontvang rust en vrede. Je kunt de zegen nu al hebben. Satan suggereert dat u hulpeloos bent, en uzelf niet kunt zegenen. Het is waar, u bent hulpeloos. Maar hef Jezus voor hem op: "Ik heb een opgestane Verlosser. Op Hem vertrouw ik, en Hij zal nooit toelaten dat ik in de war raak. In Zijn naam zegevier ik. Hij is mijn gerechtigheid, en mijn kroon van blijdschap." Laat niemand hier voelen dat zijn zaak hopeloos is, want dat is het niet. U kunt zien dat u zondig en onaf bent; maar het is juist daarom dat u een Verlosser nodig hebt. Als u zonden te belijden hebt, verlies dan geen tijd. Deze momenten zijn goud waard. "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9). Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zullen verzadigd worden, want Jezus heeft het beloofd. Dierbare Verlosser! Zijn armen zijn open om ons te ontvangen, en Zijn grote hart van liefde wacht om ons te zegenen. —*Selected Messages, boek 1, blz. 352.*

Donderdag 24 maart: Ga naar Jezus buiten het kamp

Het licht dat straalt uit het leven van de ware Christen getuigt van zijn vereniging met Christus. Het eigene is aan het oog onttrokken en Christus is geopenbaard. "Nu zijn wij zonen Gods, en het is nog niet te zien, wat wij zullen zijn; maar wij weten, dat, wanneer Hij zal verschijnen, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is" (1 Johannes 3:2). Dan zullen zij wier leven met Christus verborgen is

geweest, zij die op aarde de goede strijd van het geloof hebben gestreden, stralen met de heerlijkheid van de Verlosser in het koninkrijk van God.

Gods doel voor u is dat u een leven zult leiden dat anderen beter zal maken - een leven waaruit zal blijken dat Christus in u gevormd is, de hoop op heerlijkheid. Het is Zijn bedoeling dat u in staat zult zijn om met de apostel Paulus te zeggen: "Ik leef, maar niet ik, maar Christus leeft in mij" (Galaten 2:20). —*Reflecting Christ, p. 107/ Christus weerspiegelen*

Toen ik naar de gezichten keek van de beproefden, die de Heer dierbaar zijn, en ik zag dat sommigen van hen bijna klaar leken om hun wapenrusting af te leggen, rees bij mij de vraag: Wie komen erop om de plaats in te nemen van deze oude, versleten soldaten van het kruis? Wie zal zich wijden aan het werk van God? Waar zijn zij die de kennis van de waarheid hebben, en die Jezus en de zielen voor wie Hij stierf liefhebben, genoeg om zichzelf te verloochenen, om het lijdende deel van de godsdienst te kiezen, en om buiten het kamp te gaan, de smaad van Christus dragend? ...

Broeders en zusters, laat het ernstig gebed des geloofs opgaan tot God, dat Hij arbeiders zal doen opstaan, en hen in het veld des oogsts zenden; want de oogst is groot, en de arbeiders zijn weinig. —*Life Sketches, pp. 276, 277*

"De Heer komt" zou het getuigenis moeten zijn, niet alleen door de lippen, maar door het leven en het karakter; maar velen aan wie God licht en kennis, talenten van invloed en middelen heeft gegeven, zijn mensen die de waarheid niet liefhebben en haar niet in praktijk brengen. Zij hebben zo diep gedronken uit de bedwelmende beker van egoïsme en wereldsgezindheid, dat zij dronken zijn geworden van de zorgen van dit leven. Broeders, als u zo lui, zo werelds, zo zelfzuchtig blijft als u bent geweest, zal God u zeker voorbijgaan en hen nemen die minder op zichzelf zijn gesteld, minder naar wereldse eer streven, en die niet aarzelen om te gaan, zoals hun Meester deed, buiten het kamp de smaad dragend. Het werk zal gegeven worden aan hen die het aannemen, aan hen die het waarderen, die de beginselen ervan verweven in hun dagelijkse ervaring. God zal nederige mannen kiezen die Zijn naam willen verheerlijken en Zijn zaak vooruit willen helpen in plaats van zichzelf te eren en vooruit te helpen. Hij zal mannen opwekken die niet zozeer wereldse wijsheid bezitten, maar die met Hem verbonden zijn, en die kracht en raad van boven zullen zoeken. —*Testimonies for the Church, vol. 5, p. 461/ Getuigenissen voor de gemeente, deel 5*

Vrijdag 25 maart: Voor verdere bestudering

Sons and Daughters of God, "All Nations Are Gathered in Judgement," p. 361;
Lift Him Up, "Surrender to Christ," p. 245.