

EGW Notities



Petrus 1 en 2

**Supplement bij de volwassen les
in de Sabbatschool
apr-mei-jun 2017**

Inhoud:

2^e kwartaal 2017 – **Petrus 1 en 2**

Les	onderwerp	blz.
1.	De persoon Petrus	3
2.	Een onverderfelijke erfenis.....	8
3.	Een koninklijk priesterschap.....	14
4.	Sociale relaties	20
5.	Leven voor God	26
6.	Lijden voor Christus	32
7.	Dienend Leiderschap	38
8.	Jezus in de brieven van Petrus	44
9.	Blijf Wie je bent.....	49
10.	Profetie en de Schriften	55
11.	Valse Leraren	61
12.	De dag van de Heer	67
13.	Grote thema's in Petrus 1 en 2	73

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers.

Kopierechten[®] bij Pacific Press[®] Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry**[®]

Contact: info@promiseministry.nl

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik.

Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten.

Dit document is niet voor verkoop.

1. De persoon Petrus

Sabbatmiddag, 25 maart

De scholing, verkregen door het bestuderen van de Bijbel, is een proefondervindelijke kennis van het verlossingsplan. Een dergelijke scholing zal Gods beeld in de mens herstellen, het verstand zal gesterkt worden tegen verzoeking en men zal een medewerker van Christus kunnen worden in zijn werk van barmhartigheid in de wereld. Dit alles zal hem tot een lid van het hemels gezin maken en hem erop voorbereiden om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht...

Christus onderwees de waarheid omdat Hij de waarheid is. Zijn eigen denken, zijn karakter, de ervaringen van zijn leven, lagen opgesloten in zijn onderricht. Zo moeten zijn dienstknechten, die het Woord willen onderrichten, dit tot hun bezit maken door een persoonlijke ervaring. Zij moeten weten wat het betekent dat Christus voor hen tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing is gemaakt. Als zij Gods Woord aan anderen voorhouden, moeten zij het niet voorstellen als een veronderstelling of een mogelijkheid. Zij moeten met de apostel Petrus verklaren: "Wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit." 2 Petrus 1: 16. – *Lessen Uit Het Leven Van Alledag*, blz. 19, 20.

Volgen wij Christus met onverdeelde toewijding, terwijl wij ons Zijn leven van volmaakte gehoorzaamheid, van reinheid en zelfopoffering, steeds voor ogen houden, opdat wij door aanschouwen kunnen worden veranderd naar Zijn beeld? Streven wij ernaar om Zijn getrouwheid na te volgen? Als we onszelf aanleren om te zeggen: Wees U mijn voorbeeld. Als wij Hem door het oog van geloof zien als een levende Heiland, zullen wij gesterkt worden om Hem te volgen. Dan zullen wij Hem in het toekomstige leven samen met de reinen volgen. Als oog- en hartgetuigen kunnen wij getuigen van Zijn majesteit, want door het geloof zijn wij met Hem op de heilige berg geweest ...

Hoe lang we ook al reizen op de weg van het eeuwige leven, we moeten vaak de weldaden van onze Hemelse Vader voor ons opnieuw vertellen en hoop en moed putten uit de beloften van Zijn Woord...

Petrus beseftte de waarde van voortdurende waakzaamheid in het christelijke leven, en hij voelde zich gedrongen door de Heilige Geest om het belang van het toepassen van grote zorgvuldigheid in het dagelijkse leven te benadrukken aan de gelovigen.—*In Heavenly Places*, pp. 298, 299.

Sommigen beweren dat als iemand struikelt en valt, hij nooit zijn positie terug kan krijgen, maar het geval van Petrus spreekt dat tegen. Voor zijn verloochening zei Christus tot Petrus: "Als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders." Door de zielen voor wie Hij Zijn leven had gegeven aan de zorg van Petrus toe te vertrouwen gaf Christus het sterkste bewijs van Zijn vertrouwen in zijn rehabilitatie. En hem werd opgedragen niet alleen de schapen te voeden, maar ook de lammeren

– een breder en fijngevoeliger werk dan hem tot nu toe was toegewezen. Hij zou niet alleen het Woord des levens voor anderen spreken, maar hij zou ook een herder van de kudde zijn.— *The Youth's Instructor*, December 22, 1898.

Zondag 26 maart: Ga weg van mij!

Onze eerste les is de wil van God leren kennen ook al gaan wij door moeilijke omstandigheden, en wanneer wij dan Zijn wil kennen die onvoorwaardelijk gehoorzamen. Zulke gehoorzaamheid zal altijd worden beloond.

Wat was het resultaat van Simons gehoorzaamheid? “En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken.” Lucas 5: 6, 7.

Jesus wilde dat deze ervaring een bemoediging zou zijn voor deze vissers tijdens hun toekomstige inspanningen bij het vissen voor zielen... Wat een krachtige invloed bracht deze wonderbaarlijke gebeurtenis voort in de geest van deze nederige vissers! De kracht van Christus had de vissen in het net van Simon getrokken, maar deze oprechte mannen waren zelf volledig gevangen in het net dat Christus voor hen had bereid. “Zij lieten alles achter en volgden Hem.” vers 11.— *The Upward Look*, p. 288.

In de tijd van Christus vonden de godsdienstige leiders van het volk, dat zij rijk aan geestelijke schatten waren. Het gebed van de Farizeeër: “O, God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen” (Lucas 18: 11), drukt uit wat deze groep dacht. En in grote lijnen dacht het hele volk er net zo over. Maar in deze menigte die Jezus omringde waren sommige mensen, die beseften hoe arm zij geestelijk waren. Toen de goddelijke kracht van Christus geopenbaard werd door de wonderbaarlijke visvangst, viel Petrus aan de voeten van de Heiland neer, en riep uit: “Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” (Lucas 5: 8). Zo was het ook onder de menigte, die op de berg verzameld was. Er waren zielen die in aanwezigheid van Zijn zuiverheid beseften, dat zij “ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt” waren (Openbaring 3: 17). Zij verlangden naar “de zaligmakende genade van God.” Titus 2: 11. Christus’ zegenrijke woorden wekten in deze zielen hoop. Ze ontdekten dat hun leven onder de zegen van God stond. – *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen*, blz. 13.

Wij moeten altijd op Jezus zien en beseffen dat het werk door Zijn kracht wordt gedaan. Hoewel wij ijverig werken voor de redding van hen die verloren zijn, moeten wij ook de tijd nemen voor meditatie, gebed en de studie van Gods Woord. Alleen het werk dat onder veel gebed is gedaan en geheiligd is door de verdiensten van Christus, zal ten slotte ten goede blijken te zijn geweest. – *Jezus, de Wens der Eeuwen*, blz. 295

Maandag 27 maart, Christus belijden

Van het begin af had Petrus geloofd dat Jezus de Messias was. De anderen die overtuigd waren door de prediking van Johannes de Doper en die Christus hadden aanvaard, begonnen te twifelen aan het werk van Johannes toen deze gevangen genomen en ter dood was gebracht. Nu twijfelden zij eraan of Jezus wel de Messias was, naar wie zij zo lang hadden uitgezien. Vele van de discipelen die vurig hadden

verwacht dat Jezus zijn plaats op de troon van David zou innemen, hadden Hem verlaten toen zij tot de ontdekking kwamen dat dit helemaal niet zijn bedoeling was. Maar Petrus en zijn metgezellen bleven getrouw. Het weifelend gedrag van hen die gisteren prezen en vandaag veroordeelden vernietigde niet het geloof van de echte volgelingen van Jezus. Petrus zei: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God." Hij wachtte niet tot zijn Heer met koninklijke eer gekroond was, maar aanvaardde Hem in zijn vernedering.

Petrus had het geloof van de twaalven onder woorden gebracht. Toch begrepen de discipelen nog lang niet het werk van Christus. De tegenstand en verkeerde voorstelling van de zijde van de priesters en oversten hadden hen er niet toe gebracht zich van Christus te scheiden, maar zij waren er wel door verward. Zij zagen hun weg niet duidelijk voor zich. De invloed van hun vroegere opvoeding, het onderwijs van de rabbi, de macht van de overlevering, dit alles weerhield nog dat zij de waarheid duidelijk konden onderscheiden. Van tijd tot tijd schenen kostbare stralen van Jezus' licht op hen, maar het merendeel van de tijd waren zij als mensen, die in het duister tasten. Maar deze dag, kort voor zij de grote beproeving van hun geloof zouden moeten doorstaan, rustte de Heilige Geest machtig op hen. Korte tijd werden hun ogen afgewend van de zichtbare naar de onzichtbare dingen. Onder de sluier van de menselijkheid zagen zij de heerlijkheid van Gods Zoon. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 341,342*

Petrus wilde het kruis in het werk van Christus niet zien. De indruk die zijn woorden zouden maken was rechtstreeks tegenovergesteld tot de indruk die Christus wilde maken op de geesten van Zijn volgelingen, en de Heiland werd ertoe gebracht om van een van de strengste terechtwijzingen die ooit uit Zijn mond zijn gekomen uit te spreken...

Satan probeerde Jezus te ontmoedigen en Hem af te keren van Zijn opdracht, en Petrus gaf in zijn blinde liefde een stem aan de verzoeking. De vorst van het kwaad was de aanstichter van de gedachte. Zijn aansporing zat achter die impulsieve oproep... Hij trachtte de blik van Petrus te vestigen op aardse heerlijkheid, zodat hij het kruis niet zou zien waarnaar Jezus zijn ogen wilde richten. En door Petrus drong Satan opnieuw de verzoeking op aan Jezus. Maar de Heiland schonk er geen aandacht aan, Zijn gedachten waren voor Zijn discipel. Satan was tussen Petrus en zijn Meester getreden, zodat het hart van de discipel niet geraakt kon worden door het zien van de vernedering van Christus voor hem. De woorden van Christus werden niet tot Petrus gesproken, maar tot degene die hem probeerde te scheiden van zijn Verlosser. "Ga achter Mij Satan." Kom niet langer tussen Mij en Mijn dwalende dienstknecht. Laat Mij van aangezicht tot aangezicht komen met Petrus, zodat ik het geheimenis van Mijn liefde aan hem kan openbaren.

Voor Petrus was het een bittere les en een die hij maar langzaam leerde, dat het pad van Christus op aarde voerde door lijden en vernedering. De discipel deinsde terug voor gemeenschap met zijn Heere in het lijden. Maar in de hitte van het vuur van de oven zou hij zijn zegeningen leren kennen.—*Conflict and Courage, p. 312.*

Dinsdag 28 maart: Wandelen op water

Juist ten tijde van de grootste nood, wanneer ontmoediging de ziel bijna overstelpt, ziet het wakende oog van Jezus dat wij Zijn hulp nodig hebben. Het uur van nood voor de mens is het uur van Gods gelegenheid. Wanneer alle menselijke

steun wegvalt, dan komt Jezus ons te hulp, en Zijn tegenwoordigheid verdrijft de duisternis en heft de wolk van somberheid op.

Te midden van de storm en duisternis werkten de discipelen hard in hun kleine bootje op het meer van Galilea om de kust te bereiken, maar al hun inspanningen waren vergeefs. Terwijl de wanhoop hen aangreep werd Jezus gezien, wandelend op de met schuim bedekte golven. De aanwezigheid van Christus werd eerst zelfs niet opgemerkt, en hun angst nam toe, totdat Zijn stem, die zei: "Ik ben het, wees niet bevreesd," hun angsten verdreef en hen hoop en vreugde gaf. Hoe gewillig staakten de arme, vermoeide discipelen toen hun inspanningen en vertrouwden alles toe aan de Meester.

Deze opmerkelijke gebeurtenis schetst de ervaring van de volgelingen van Christus. Hoe vaak rukken wij aan de roeispanten alsof onze eigen kracht en wijsheid genoeg zouden zijn, totdat we merken dat onze inspanningen vergeefs zijn. Dan geven we met bevende handen en falende kracht het werk over aan Jezus en bekennen dat wij het niet tot stand kunnen brengen. Onze medelijdende Verlosser heeft medelijden met onze zwakheid en wanneer Hij in antwoord op de roep van geloof, het werk ter hand neemt dat wij van Hem vragen, hoe gemakkelijk volbrengt Hij dan datgene wat ons zo moeilijk leek.—*Testimonies for the Church*, vol. 4, pp. 529, 530.

Wij moeten de ziel leren om beslag te leggen op en vast te houden aan de rijke beloften van Christus. De Here Jezus weet dat het voor ons onmogelijk is om de vele verleidingen van Satan te weerstaan, tenzij ons goddelijke kracht wordt gegeven. Hij weet heel goed dat wij in onze eigen menselijke kracht zeker zullen falen. Daarom is iedere voorziening gemaakt, zodat we in elke noodsituatie en beproeving naar de Burcht zullen vluchten... Wij hebben het woord van belofte uit een mond die niet zal liegen... Wij moeten persoonlijk het geloof koesteren dat we van Hem de dingen ontvangen die Hij heeft beloofd.—*Our High Calling*, p. 131.

Het grote gevaar voor de mens is zelfbedrog, toegeven aan zelfredzaamheid, en zo loskomen van God, de bron van zijn kracht. Onze natuurlijke neigingen hebben het zaad van morele dood in zich, tenzij zij worden terechtgewezen door de Heilige Geest van God. Tenzij wij in een levende verbinding met God komen, kunnen wij de onheilige gevolgen van eigenliefde, genotzucht en verzoeking tot zonde niet weerstaan.

Om hulp van Christus te ontvangen moeten wij onze nood beseffen. Wij moeten een ware kennis van onszelf hebben. Alleen degene die van zichzelf weet dat hij een zondaar is kan Christus redden. Alleen wanneer wij onze volslagen hulpeloosheid inzien en alle zelfvertrouwen opgeven, zullen wij beslag leggen op goddelijke kracht.—*Testimonies for the Church*, vol. 8, pp. 315, 316.

Woensdag 29 maart: Zijn Heer verloochenen

De oorzaak dat velen in deze tijd niet méér vorderingen maken in het goddelijk leven, ligt in het feit dat ze de wil van God uitleggen naar hun eigen mening. Terwijl ze hun eigen wensen volgen, stellen ze zich gerust met de gedachte dat ze doen wat God van hen vraagt. Ze hebben geen innerlijke strijd. Er zijn anderen, die voor een tijd succes hebben in hun strijd tegen hun zelfzuchtig verlangen naar genot en gemak. Ze zijn ernstig en oprecht, maar worden vermoeid van het langdurig pogen,

van een dagelijks sterven, van onophoudelijke strijd. Traagheid schijnt aanlokkelijk, afsterven van het eigen ik weerzinwekkend. Ze sluiten hun slaperige ogen, en vallen ten prooi aan de verzoeking in plaats van deze te weerstaan.

De aanwijzingen die gevonden worden in het Woord van God laten geen plaats voor een overeenkomst met het kwaad. De Zoon van God werd geopenbaard, opdat Hij allen tot Zich zou trekken. Hij kwam niet om de wereld in slaap te sussen, maar om te wijzen op het smalle pad dat een ieder moet gaan die eenmaal de poorten van de stad Gods wil bereiken. Zijn kinderen moeten volgen waar Hij voorging. Het doet er niet toe welk offer ze moeten brengen voor gemak of zelfzucht, wat de prijs ook moge zijn van arbeid of lijden, ze moeten een voortdurende strijd met het eigen ik voeren. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 411.*

Goed en kwaad stemmen nooit overeen. Er kan geen compromis zijn tussen licht en duisternis. Waarheid is licht geopenbaard, dwaling is duisternis. Licht heeft geen vriendschap met duisternis, gerechtigheid geen vriendschap met ongerechtigheid...

Bedenk dat wij in een voordelige positie zijn omdat Christus ten behoeve van ons heeft overwonnen. Hij heeft elke voorziening gemaakt zodat wij kunnen overwinnen. Goddelijk kracht staat achter iedere wil die vastbesloten is het juiste te doen. God heeft voorzien in een wapenrusting en de wapens waarmee een ieder moet strijden. Laten de soldaten van Christus de hele wapenrusting aandoen en niet terugdeinzen voor de aanvallen van Satan... Succes in de christelijke strijd betekent waakzaamheid en het dagelijks afsterven van het eigen ik.

Hij die geleid wordt door zuivere, heilige beginselen zal snel zijn om het geringste spoor van het kwaad te onderscheiden, omdat Hij Christus voor ogen houdt als zijn voorbeeld. Zijn diepe berouw bij het ontdekken van een verkeerde daad betekent de onmiddellijke verbetering van iedere stap waarin hij is afgeweken van de waarheid. Het betekent een voortdurend, ernstig streven naar steeds hogere bekwaamheden in het christelijke leven. Het betekent anderen helpen om hemelwaarts te klimmen. Het betekent beslag leggen op Christus door levend geloof en het kwaad weerstaan indien nodig tot bloedens toe, strijdend tegen de zonde.—*In Heavenly Places, p. 260.*

Als we tot God komen en Hem om genade en zegen vragen, behoort er in ons hart een geest van liefde en vergevingsgezindheid te zijn. Hoe kunnen we bidden: "Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven onze schuldenaren," Mattheüs 6: 12, als wij niet willen vergeven? Als we verhooring op ons gebed verwachten, moeten we anderen op dezelfde manier en in dezelfde mate vergeven, als waarin we zelf hopen vergeving te ontvangen. – *De Weg naar Christus, blz. 95*

Donderdag 30 maart: Petrus als Gemeenteleider

Petrus zag de fout waartoe hij was vervallen, en hij probeerde onmiddellijk, voor zover het in zijn vermogen lag, het door hem aangerichte kwaad te herstellen. God, die de afloop reeds vanaf het begin wist, liet toe dat Petrus deze zwakheid van karakter openbaarde, opdat deze beproefde apostel zou inzien dat er in hemzelf niets was waarop hij zich kon beroemen. Zelfs de beste onder de mensen zal, wanneer hij aan zichzelf wordt overgelaten, een misslag begaan. God zag ook dat er in de toekomst sommigen zo misleid zouden zijn, dat zij, door Petrus en zijn zogenaamde opvolgers, aanspraak zouden maken op de verheven voorrechten die God alleen toebehoren. En dit bericht van zwakte van de apostel zou als een bewijs van zijn

feilbaarheid blijven bestaan en als een feit dat hij in geen enkel opzicht boven de deugzaamheid van de andere apostelen stond. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 147.*

Menselijke wezens, zelf in het kwade verstrikt, hebben de neiging met de verzochten en de dwalenden op een liefdeloze manier om te gaan. Zij kunnen niet zien wat er in hun hart omgaat, zij kennen daarvan niet de strijd en de moeiten. Van de berisping die liefde is, van de slag die wondt om te genezen, van de waarschuwing waarin de hoop verankerd ligt, moeten ze nog heel veel leren. – *Karaktervorming, blz. 89*

Menig zondaar heeft zijn daad vergoelijkt door te wijzen op de zonde van David, maar hoe weinigen hebben Davids berouw en ootmoed getoond! Hoe weinigen zouden bestraffing en vergelding aanvaarden met de lijdzaamheid en de moed die David toonde! Hij had zijn zonden beleden, en jarenlang getracht zijn plicht te vervullen als een getrouw dienstknecht van God; hij had gewerkt aan de bouw van zijn koninkrijk, en onder zijn bestuur was de kracht en de voorspoed tot ongekende hoogten gestegen. Hij had rijke voorraden materialen bijeengebracht voor de bouw van het huis Gods, en zou nu al dit werk teniet worden gedaan? Moesten de resultaten van jaren vol toegewijde arbeid, het werk van kunstenaars, van toewijding en staatsmanschap overgaan in de handen van zijn roekeloze en trouweloze zoon, die geen rekening hield met Gods eer of de voorspoed van Israël? Hoe natuurlijk zou het geleken hebben als David onder deze beproeving tegen God gemord zou hebben!

Maar hij zag de oorzaak van zijn moeilijkheden in zijn eigen zonde... En de Here had David niet verlaten. Dit hoofdstuk uit zijn leven... is een van de edelste uit heel zijn leven. Nooit was de vorst van Israël groter in het oog van God dan in dit uur van zijn diepste vernedering.

Als God had toegelaten, dat Davids zonde onbestraft was gebleven, en hij vrede had gekend bij het overtreden van Gods geboden, zou de ongelovige en twijfelaar een verontschuldiging hebben gehad bij het aanhalen van Davids geschiedenis als een smaad op de godsdienst van de Bijbel. Maar door de ervaring die Hij David liet ondergaan, toont de Here dat Hij de zonde niet kan toelaten of verontschuldigen. Davids geschiedenis stelt ons in staat te zien welke bedoelingen God voor ogen heeft in zijn houding ten opzichte van de zonde; ze stelt ons in staat zelfs in de zwaarste oordelen de uitwerking te zien van zijn barmhartigheid en weldadigheid. Hij strafte David, maar verdelgde hem niet; de oven is om te zuiveren, niet om te verteren. – *Patriarchen en Profeten, blz. 675, 676*

Vrijdag, 31 maart: Voor verdere studie

Jezus, de Wens der Eeuwen "De roeping bij het meer", blz. 195

Jezus, de Wens der Eeuwen "Een nacht op het meer", blz. 306

2. Een onverderfelijke erfenis

Sabbatmiddag, 1 april

De Heilige Geest stelde de discipelen in staat om de Here alleen te verhogen, en leidde de pennen van heilige geschiedschrijvers zodat het verslag van de woorden en

werken van Christus aan de wereld zouden worden gegeven. Ook nu is deze Geest voortdurend aan het werk, om te trachten de aandacht van mensen te richten op het grote offer dat gebracht is aan het kruis te Golgotha, om aan de wereld de liefde van God voor mensen te ontvouwen en voor de overtuigde ziel de beloften van de Schrift te openen.

Het is de Geest die zorgt dat in de verduisterde geesten de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid schijnen, die ervoor zorgen dat de harten van de mensen in hen branden door het ontwakende besef van eeuwige waarheden, die aan de geest de grote maatstaf van gerechtigheid voorhoudt en overtuigt van zonde, die aanzet tot geloof in Hem die alleen kan redden van zonde, die werkt om het karakter te veranderen door de liefde van mensen los te maken van die dingen die tijdelijk en vergankelijk zijn en die te vestigen op de eeuwige erfenis. De Geest herschept, zuivert en heiligt mensen en maakt hen geschikt om leden te worden van het koninklijk gezin, kinderen van de hemelse Koning.—*Gospel Workers*, p. 286.

Dit Heilige Boek heeft standgehouden tegen de aanvallen van Satan, die zich heeft verbonden met slechte mensen om alles met goddelijk karakter te hullen in wolken van duisternis. Maar de Here heeft Zijn Heilige Boek bewaard in zijn huidige vorm door Zijn eigen wonderlijke kracht – een kaart of gids voor het menselijk gezin om hen de weg naar de hemel te wijzen.—*Selected Messages*, book 1, p. 15.

Als kind, als jongeling en als man bestudeerde Jezus de Schriften. Als kleine jongen stond Hij elke dag aan de knieën van Zijn moeder die Hem onderwees uit de boeken der profeten. In Zijn jeugd was Hij vaak in de vroege morgen en in de avondschemering in alle eenzaamheid te vinden op de berghellingen of tussen de bomen van het bos om een rustig uur door te brengen in gebed en in de bestudering van Gods Woord. Gedurende Zijn dienstwerk op aarde getuigde Zijn nauwgezette kennis van de Schrift en van de ijver waarmee Hij deze bestudeerde. En omdat Hij kennis vergaarde zoals ook wij die kunnen vergaren, is Zijn wonderbaarlijke kracht, verstandelijk zowel als geestelijk, een getuigenis van de waarde van de Bijbel als opvoedmiddel...

De bestudering van de Bijbel vraagt onze grootste inspanning en een aanhoudende gedachtenconcentratie. Zoals de mijnwerker delft naar de gouden schatten in de aarde, zo vlijtig en volhardend moeten wij speuren naar de schat van Gods Woord.

In de dagelijkse studie is de methode van vers tot vers doorgaans de beste. Laat de leerling een vers nemen en daarop de geest concentreren om achter de gedachte te komen die God voor hem in dat vers heeft gelegd en die te overpeinzen tot deze zijn persoonlijk bezit is geworden. Een enkele passage, aldus bestudeerd, heeft meer waarde dan het doorlezen van een aantal hoofdstukken zonder een omljnd doel, waaruit tenslotte niets geleerd wordt, - *Karaktervorming*, blz. 187, 191

Zondag 2 april: Aan de vreemdelingen

Met het verstrijken van de tijd groeide de invloed van de apostel als opvoeder en leider. En waar hij nimmer zijn taak uit het oog verloor om in het bijzonder voor de joden te werken, bracht hij toch ook zijn getuigenis in vele landen, en sterkte hij het geloof van talloos velen in het evangelie.

In de latere jaren van zijn werk werd Petrus gedreven om te schrijven aan de gelovigen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Door zijn brieven werd de moed vernieuwd en het geloof gesterkt van hen die beproeving en verdrukking ondergingen, en werden anderen die door veelvuldige verzoeken in gevaar verkeerden hun greep op God te verliezen, aangespoord tot het doen van goede werken als vrucht van hun geloof. Uit deze brieven blijkt dat ze zijn geschreven door iemand in wie het lijden van Christus, maar ook Zijn troost, overvloedig was gebleken; iemand wiens gehele wezen veranderd was door de genade, en wiens hoop op het eeuwig leven zeker en standvastig was...

De woorden van de apostel werden geschreven tot onderwijzing van de gelovigen uit alle tijden, en ze hebben een bijzondere betekenis voor hen die leven in het laatste der dagen, wanneer "het einde aller dingen nabij is." Zijn vermaningen en waarschuwingen en zijn woorden vol geloof en moed zijn nodig voor iedere ziel die tot het einde toe vast wil houden aan het geloof. Hebreeën 3: 14. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 378*

U weet, zegt Petrus, "dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent." O, als deze dingen voldoende zouden zijn geweest voor de verlossing van de mens, hoe gemakkelijk zou dat dan tot stand zijn gebracht door Hem die zegt: "Van Mij is het zilver en van Mij is het goud." Haggai 2: 9. Maar de overtreder van Gods heilige wet kon alleen worden vrijgekocht door het kostbare bloed van de Zoon van God.

Het was door een oneindig offer en onuitsprekelijk lijden dat onze Verlosser de verlossing binnen ons bereik bracht. Hij was in deze wereld niet geëerd en onbekend, zodat Hij door Zijn wonderbaarlijke neerbuigendheid en vernedering, de mens zou kunnen verheffen om eeuwige eer en onsterfelijke vreugde te ontvangen in de hemel.—*God's Amazing Grace*, p. 172.

Ik ben geïnstrueerd dat iedere gelovige moet waken in gebed, opdat hij niet tekortschiet in de christelijke levensstrijd. Iedere ziel moet dagelijks de Here zoeken, ochtend, middag en avond, met vastberadenheid van hart en laat de geest stilstaan bij het Woord van God om Zijn eisen te begrijpen.

De enige alles overtreffende zaak is om de Here te dienen met vastberadenheid van hart en ernaar te streven de Here toe te behoren met hart en geest. Allen die tot de Heiland komen voor raad zullen precies de hulp krijgen die zij nodig hebben, als ze met nederigheid komen en met vertrouwen vasthouden aan de belofte: "Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden." Mattheüs 7: 7.—*This Day With God*, p. 128.

Maandag 3 april: Uitverkoren

De Vader richt Zijn liefde op Zijn uitverkoren volk dat onder de mensen woont. Dit is het volk dat Christus verlost heeft door de prijs van Zijn eigen bloed, en omdat zij antwoorden op het trekken van Christus, door de hoogste genade van God, zijn zij uitverkoren om gered te worden als Zijn gehoorzame kinderen. Over hen wordt de vrije genade van God geopenbaard, de liefde waarmee Hij hen heeft liefgehad. Iedereen die zich zal verootmoedigen als een klein kind, die het Woord van God zal ontvangen en gehoorzamen met de eenvoud van een kind, zal onder de uitverkorenen van God zijn...

In de raad van de hemel is voorziening getroffen dat mensen, hoewel overtreders, niet zullen omkomen in hun ongehoorzaamheid, maar, door geloof in Christus als hun plaatsvervanger en borg, de uitverkorenen van God kunnen worden, voorbestemd tot aanneming als kinderen door Jezus Christus voor Zichzelf in overeenstemming met Zijn wil. Het is Gods wil dat alle mensen gered zouden worden, want er is overvloedig voorziening gemaakt door het geven van Zijn eniggeboren Zoon om de losprijs voor de mens te betalen. Zij die verloren gaan zullen verloren gaan omdat zij weigeren aangenomen te worden als kinderen van God door Christus Jezus.—*The Signs of the Times*, Jan. 2, 1893.

Wij leven in een tijd waarin wij allemaal in het bijzonder gehoor moeten geven aan de waarschuwing van de Heiland: "Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt." Laat iedereen in gedachten houden dat hij waarachtig en trouw tegenover God moet staan, de waarheid moet geloven, en in genade en kennis van Jezus Christus moet groeien. De uitnodiging van de Heiland luidt: "Leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen." De Heer is gewillig om ons te helpen, kracht te geven en ons te zegenen, maar wij moeten eerst door een proces van verfijning heen, tot alle onzuiverheden uit ons karakter zijn weggebrand. Ieder lid van de gemeente zal door de oven moeten, niet om te worden verteerd, maar om gereinigd te worden. – *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 397*

Mij werd getoond dat wij als volk gevaar lopen meer aan de wereld gelijkvormig te worden, dan aan het beeld van Christus. Wij staan nu op de grenzen van de eeuwigheid, maar het is de opzet van de vijand om ons zo te leiden dat we de sluiting van de genadetijd ver van ons afschuiven. Degenen die belijden het geboden-houdende volk van God te zijn en uit te zien naar de wederkomst van onze Heiland op de wolken des hemels met macht en grote heerlijkheid, zal Satan op alle mogelijke manieren belagen. Zovelen als maar mogelijk is, zal hij ertoe brengen deze dag van zich af te schuiven en de wereld gelijkvormig te worden in haar gewoonten...

God heeft een volk op aarde, dat in geloof en heilige verwachting de rol vervult van de zich haastig voltrekkende profetie. Zijn volk streeft ernaar de ziel te reinigen door de waarheid te gehoorzamen, zodat ze niet zonder bruiloftskleed aangetroffen zullen worden, wanneer Christus zal verschijnen. – *Maranatha, blz. 90*

Dinsdag 4 april: Hoofdthema's

Van de dagen der eeuwigheid was de Here Jezus Christus één met de Vader. Hij was "het beeld Gods", het beeld van zijn grootheid en majesteit, "de afstraling zijner heerlijkheid." Om deze heerlijkheid ten toon te spreiden is Hij naar onze wereld gekomen. Aan deze door de zonde verduisterde aarde kwam Hij het licht van Gods liefde openbaren, om "God met ons" te zijn. Daarom was van Hem geprofeteerd: "Men zal Hem de naam Immanuel geven."

Door onder ons te komen wonen, zou Jezus God bekend maken aan mensen en engelen. Hij was het Woord Gods, Hij maakte Gods gedachten bekend. In zijn gebed voor zijn discipelen zei Hij: "Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen," "barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw," "opdat de liefde, waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen zij, en Ik in hen." Maar deze

openbaring werd niet alleen voor zijn kinderen op deze aarde gegeven. Onze kleine wereld is het studieboek van het heelal. Gods heerlijke plan van genade, het geheim van de verlossende liefde, is het onderwerp "waarin engelen begeren een blik te slaan," en tot in alle eeuwigheid zullen zij dit bestuderen. Zowel de verlore als de niet-gevallen wezens zullen in het kruis van Christus hun kennis en lied vinden. Dan zal gezien worden dat de heerlijkheid op het gelaat van Jezus de heerlijkheid van zelfopofferende liefde is. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 11*

Aldus schreef Petrus aan de gelovigen in een tijd van bijzondere beproeving voor de gemeente. Velen waren reeds deelgenoten van het lijden van Christus geworden, en spoedig zou de gemeente een periode van vreselijke vervolging ondergaan. Binnen enkele jaren zouden velen van hen die als leraars en leiders de gemeente hadden gediend, hun leven geven voor het evangelie. Spoedig zouden gevaarlijke wolven komen die de kudde niet zouden sparen. Maar geen van deze dingen zou ontmoediging brengen aan hen wier hoop gevestigd was op Christus. Met woorden vol bemoediging en opgewektheid richtte Petrus de geest der gelovigen van de beproevingen die hun deel waren en van de toekomstige tonelen van lijden naar "een onvergankelijke en onbevleete en onverwelkelijke erfenis". "De God van alle genade", zo bad hij vurig, "die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen." – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 385*

De gemeente moet opnieuw geboren worden tot een levende hoop "door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u." 1 Petrus 1: 3, 4. Wanneer de gemeente opgewekt wordt tot het besef van wat er in onze wereld moet worden gedaan, zullen de leden zielsangst hebben voor degenen die God niet kennen en die in hun geestelijke onwetendheid de waarheid voor deze tijd niet kunnen begrijpen. Zelfverloochening en zelfopoffering moeten deel uitmaken van al onze ervaringen. Wij moeten bidden en biddend waken, opdat er geen ongerijmdheden in ons leven zouden zijn. Wij moeten niet nalaten anderen te laten zien dat we weten dat biddend waken betekent dat we onze gebeden uitleven voor God, opdat Hij ze zal beantwoorden. — *Selected Messages, book 1, p. 116.*

Woensdag 5 april: Het leven van verlossing leven

"Omgordt daarom de lendenen van uw verstand", zegt de apostel. 1 Petrus 1: 13. Houd daarom je gedachten in toom. Geef ze geen vrij spel. Jij kunt je gedachten door vastbesloten inspanning bewaken en beheersen. Denk aan goede dingen en je zult goede dingen doen. Waak daarom over je genegenheid en richt je niet op een ongepast doel. Jezus heeft jou met Zijn eigen leven gekocht. Je behoort Hem toe. Daarom moet je Hem in alles raadplegen: hoe je de vermogens van jouw geest en de genegenheden van je hart moet gebruiken. – *Het Bijbels Gezin, blz. 41*

Gerechtigheid van Christus die is toegerekend aan mensen betekent heiligheid, oprechtheid, reinheid. Tenzij de gerechtigheid van Christus ons is toegerekend kunnen wij geen aanvaardbaar berouw hebben. De gerechtigheid die in ons woont door geloof bestaat uit liefde, verdraagzaamheid, zachtmoedigheid en alle christelijke

deugden. Hier wordt beslag gelegd op de gerechtigheid van Christus en wordt het deel van ons wezen. Allen die deze gerechtigheid hebben zullen de werken van God werken...

Maar de kleden van Christus' gerechtigheid zullen nooit gekoesterde zonde bedekken. Niemand kan het bruiloftsmaal van het Lam binnengaan zonder het bruiloftskleed aan, welke is de gerechtigheid van Christus. Zonder heiligheid zal niemand God zien. God verlangt ernaar om goddelijke kracht aan iedere ziel te geven om samen te gaan met menselijke inspanning. "Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen."

Christus is de volmaaktheid van het goddelijk karakter. Hij is het voorbeeld dat wij moeten volgen. De woorden van Petrus zijn vol betekenis: "Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig." 1 Petrus 1: 14-16.—*Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce*, p. 134.

Het fundament van onze hoop in Christus is het feit dat we onszelf zien als zondaren die herstel en verlossing nodig hebben. Het is omdat we zondaren zijn dat we de moed hebben om Hem als onze Verlosser op te eisen. Laat we dan opletten zodat wij niet op zo'n manier met de dwalenden omgaan dat anderen zouden zeggen dat wij geen behoefte hebben aan verlossing. Laat ons niet afwijzen, veroordelen en vernietigen alsof wij onberispelijk zijn. Het is het werk van Christus om te repareren, te genezen en te herstellen. God is liefde... Hij... geeft Satan geen gelegenheid voor zegepraal door het slechtste te laten verschijnen of door onze zwakheden voor onze vijanden bloot te leggen.

Christus kwam om redding binnen het bereik van iedereen te brengen... De mensen die het meeste dwaalden en het meeste zondigden werden niet overgeslagen, zijn arbeid was vooral voor hen die de redding die Hij kwam brengen het meeste nodig hadden. Hoe groter hun behoefte aan hervorming, des te dieper was Zijn belangstelling, des te groter was Zijn medeleven en des te ernstiger Zijn inspanning. Zijn grote hart van liefde was tot het diepst geraakt voor degenen die in de meest hopeloze toestand waren en die Zijn veranderende genade het meest nodig hadden.—*In Heavenly Places*, p. 291.

Donderdag 6 april: Heb elkaar lief

Waar geloof zal geopenbaard worden in goede werken, want goede werken zijn de vrucht van geloof. Als God in het hart werkt en de mens zijn wil overgeeft aan God, en samenwerkt met God, dan werkt hij uit in het leven wat God erin werkt door de Heilige Geest, en er is harmonie tussen de bedoeling van het hart en de praktijk van het leven. Van iedere zonde moet afstand worden gedaan als iets hatelijks dat de Heer des levens en heerlijkheid kruisigde, en de gelovige moet een voortgaande ervaring hebben door steeds de werken van Christus te blijven doen. Het is door het voortdurend overgeven van de wil, door voortdurende gehoorzaamheid, dat de zegen van rechtvaardiging wordt behouden...

Geloof werkt door liefde en reinigt de ziel. Geloof groeit en bloeit en brengt een oogst voort van kostbare vruchten. Waar geloof is verschijnen goede werken. De

zieken worden bezocht, voor de armen wordt gezorgd, de wezen en weduwen worden niet veronachtzaamd, de naakten worden gekleed, de armen worden gevoed. Christus ging rond goed doende, en wanneer mensen met Hem zijn verenigd, hebben zij de kinderen van God lief, en zachtmoedigheid en waarheid leiden hun stappen. De uitdrukking op het gezicht toont hun ervaring, en mensen erkennen van hen dat zij met Christus zijn geweest en van Hem hebben geleerd. Christus en de gelovige worden één, en de schoonheid van Zijn karakter wordt geopenbaard in hen die een levende verbinding hebben met de Bron van kracht en liefde. Christus is de grote bewaarplaats van rechtvaardigende gerechtigheid en heiligmakende genade.—*Selected Messages*, book 1, pp. 397, 398.

Wij moeten liefde in onze harten koesteren. Wij zouden niet klaar moeten staan om kwaad te denken van onze broeders. Wij moeten zo weinig mogelijk verklaring geven voor wat zij doen of wat zij zeggen. Wij moeten Bijbel christenen zijn. "Nu u dan uw zielen gereinigt hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart." 1 Petrus 1: 22.

Als wij vol zijn van de genade en liefde van God zal een overeenkomstig effect teweeggebracht worden op anderen. Wij hebben niets om over te roemen. Alles is de gave van een goedgunstige Verlosser. Wij moeten ijverig zorg dragen voor onze eigen zielen. Wij moeten met nederigheid wandelen... Alles kan in deze zaak en in dit werk tot stand gebracht worden met een vriendelijke, verzoenende geest. Wij kunnen altijd beleefd zijn en nooit bang zijn dat het teveel is. Wij moeten onszelf trainen om vriendelijkheid te betonen naar alle mensen.—*This Day With God*, p. 83.

Wanneer de waarheid een blijvend beginsel wordt in het leven, dan is de ziel wedergeboren; niet uit verderfelijk zaad, maar uit onverderfelijk zaad, door het Woord van God, dat leeft en eeuwig blijft. De nieuwe geboorte is het gevolg daarvan, dat Christus wordt ontvangen in het hart als het Woord van God. Dan zal de Heilige geest goddelijke waarheden in het hart griffen, nieuwe begrippen doen ontwaken en krachten die tot zover nog sliepen, opwekken om samen te werken met God. Christus was Degene, Die de waarheid aan de wereld openbaarde. Door Hem werd het onverderfelijke zaad – het Woord van God – gezaaid in de harten van de mensen. – *Het Geloof waardoor ik Leef*, blz. 19

Vrijdag 7 april: Voor verdere studie

Selected Messages, book 1, "Christ the Way of Life," pp. 365 – 368;

Selected Messages, book 1, "Perfect Obedience Through Christ," pp. 373–376.

3. Een koninklijk priesterschap

Sabbatmiddag, 8 april

De kerk is het door God aangewezen werktuig om mee te werken aan de redding der mensheid. Zij werd ingesteld tot dienen en haar zending is het evangelie aan de wereld uit te dragen. Van meet af aan Is het Gods bedoeling geweest dat Zijn volheid en Zijn algenoegzaamheid door Zijn gemeente naar de wereld zullen worden weerkaatst. De leden van de kerk, die Hij uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn

wonderbaar licht, moeten Zijn heerlijkheid verkondigen. De gemeente is de schatkamer van de rijkdommen van Christus' genade; en door de gemeente zal ten slotte de laatste en volle uitstorting van Gods liefde openbaar gemaakt worden, zelfs aan „de overheden en machten in de hemelse gewesten". (Ef. 3:10) — *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 1: Gods bedoeling met Zijn kerk*

Christus beschouwt geen enkele kaste, kleur of niveau als noodzakelijk om een onderdaan van Zijn koninkrijk te worden. Toegang krijgen tot Zijn koninkrijk hangt net af van rijkdom of een verheven afkomst. Maar zij die zijn geboren door de Geest zijn de onderdanen van Zijn koninkrijk. Geestelijk karakter is wat door Christus erkend wordt. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zijn onderdanen zijn zij die deel hebben aan de goddelijke natuur, en die zijn ontsnapt aan het verderf dat in de wereld heerst door de begeerte. En deze genade wordt hen door God gegeven. Christus vindt Zijn onderdanen niet geschikt voor Zijn koninkrijk, maar Hij maakt hen geschikt door Zijn goddelijke kracht. Zij die gestorven zijn voor hun overtredingen en zonden worden opgewekt tot een geestelijk leven. De mogelijkheden die God heeft gegeven voor geheiligde doelen, zijn verfijnd, gereinigd en verheven en zij worden geleid om karakters te vormen naar het goddelijk voorbeeld...

Door op Jezus te zien, door gehoorzaamheid aan Zijn eisen, nemen ze toe in kennis van God en van Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Zo veranderen ze naar Zijn beeld van karakter naar karakter totdat zij zich onderscheiden van de wereld en over hen geschreven kan worden: "Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een

koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk

(Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen" (1 Petrus 2:9,10). — *God's Amazing Grace*, p. 52.

Wij moeten het werktuig zijn door wie God tot de zielen zal spreken. Kostbare herinneringen zullen in u opkomen, en met een hart dat overloopt van liefde voor Jezus zult u woorden van levensbelang en gewicht spreken. Uw eenvoud en oprechtheid zal de hoogste welsprekendheid zijn en uw woorden zullen in de boeken van de hemel als gepaste woorden geschreven staan, zoals gouden appels op een versierde zilveren schaal. God zal ons tot een genezende vloed van hemelse invloed maken, die overtuiging en verlangen zal opwekken, en Jezus zal als Middelaar optreden, als u bidt en voor de zondaar aanspraak maakt op de Heilige Geest en deze in zijn ziel uitstort, en daar zal blijdschap onder de engelen van God zijn over één zondaar die zich bekeert. — *Zonen en dochters van God, 24 september*

Zondag 9 april: Leven als een christen

De apostel spoorde de gelovigen aan om de Schriften te bestuderen, omdat ze door een juist begrip hiervan zich zeker zouden stellen voor de eeuwigheid. Petrus beseftte dat er in de ervaring van iedere ziel die uiteindelijk de overwinning zou behalen, momenten van verslagenheid en beproeving zouden komen. Maar hij wist ook dat een begrip van de Schriften de beproefde in staat zou stellen zich de beloften te herinneren die het hart vertroosten en het geloof in de Almachtige sterken.

"Alle vlees is als gras", verklaarde hij, "en al zijn heerlijkheid als een bloem in het

gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is. Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.” — *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 51: Een getrouwe onderherder*

Laat uw tong en stem nooit gebruikt worden voor het ontdekken en ontleden van de fouten van uw broeders, want het verslag van de hemel identificeert de belangen van Christus met die van hen die Hij gekocht heeft met Zijn eigen bloed... we moeten leren om loyaal te zijn jegens elkaar, om echt als staal te zijn in het verdedigen van onze broeders. Kijk naar uw eigen fouten. U kunt beter een van uw eigen fouten ontdekken dan tien van uw broeders. Onthoudt dat Christus voor hen gebeden heeft, Zijn broeders, dat zij allen een zouden zijn zoals Hij een is met de Vader. Zoek naar de uitmuntendheid van uw capaciteiten om in harmonie te zijn met uw broeders tot het niveau waarin Christus dat is met Zijn Vader ...

“Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig” (1 Petrus 3:8). Ware morele waarde hoeft geen plaats voor zichzelf te zoeken door kwaad denken en kwaadsprekerij en door anderen naar beneden te halen. Alle nijd, alle jaloezie, alle kwaadsprekerij tezamen met alle ongeloof moeten weggedaan worden bij de kinderen van God. — *In Heavenly Places*, p. 178

Ik roep ons volk op, te stoppen met hun kritiek en kwaadsprekerij, en ernstig in gebed tot God te gaan, om Hem te vragen, of Hij hen wil helpen degenen die dwalen te helpen. Laat men zich met elkaar en met Christus verenigen. Laat men Johannes zeventien bestuderen, en laat men het gebed van Christus leren bidden, en leren ernaar te leven. Hij is de Trooster. Hij zal in hun hart wonen en hun blijdschap volkomen maken. Zijn woorden zullen voor hen als brood van het leven zijn, en met de zo opgedane krachten zullen zij in staat zijn om een karakter te ontwikkelen dat tot Gods eer is. Er zal volmaakte Christelijke gemeenschap onder hen heersen. In hun leven zullen de vruchten zichtbaar zijn, die steeds voortkomen uit gehoorzaamheid aan de waarheid.

Laten wij het gebed van Christus tot regel voor ons leven maken, zodat wij een karakter vormen, dat aan de wereld de kracht van de genade van God openbaart. Praat minder over geliefde geschilpunten, en studeer ijveriger over de betekenis van het gebed van Christus voor hen die in Zijn naam geloven. — *Christus weerspiegelen*, 5 juli

Maandag 10 april: De levende steen

Voor hen die geloven, is Christus een vaste grondslag. Dezen zijn het die op de Rots vallen en gebroken worden. Hierdoor worden onderworpenheid aan Christus en geloof in Hem voorgesteld. Op de Rots te vallen en gebroken te worden, wil zeggen: onze zelfgerechtigheid opgeven en tot Christus gaan met de nederigheid van een kind, berouwhebbend over onze overtredingen, en gelovend in Zijn vergevende liefde, en zo bouwen we ook door het geloof en door gehoorzaamheid op Christus als onze grondslag.

Op deze levende steen kunnen Joden zowel als Heidenen zeker bouwen. Hij is breed genoeg voor allen, en sterk genoeg om het gewicht en de last van de gehele wereld te steunen. En door verbondenheid met Christus, de levende steen, worden allen die op deze grondslag bouwen, levende stenen. Vele mensen worden door hun eigen pogingen uitgehouwen, gepolijst en verfraaid; maar zij kunnen geen "levende stenen" (1 Petr.2:5) worden, omdat zij niet met Christus verbonden zijn. Zonder deze verbondenheid kan geen mens behouden worden. Indien het leven van Christus niet in ons is, kunnen wij de stormen der verzoeking niet weerstaan. Onze eeuwige veiligheid is afhankelijk van ons bouwen op de veilige grondslag.

Vele mensen bouwen heden ten dage op fundamenteën die niet zijn beproefd. Wanneer de regen valt, en de storm woedt en de vloed opkomt, zal hun huis instorten, omdat het niet gebouwd is op de eeuwige Rots, de uiterste Hoeksteen, Christus Jezus. — *De wens der eeuwen, hfdst. 65: De tempel opnieuw gereinigd*

Degenen die fouten hebben in karakter, in gedrag, in gewoonten en praktijken, moeten acht slaan op advies en terechtwijzingen. Deze wereld is Gods werkplaats en iedere steen die gebruikt kan worden in de hemelse tempel moet uitgehouwen en geslepen worden, tot het een beproefde en kostbare steen is, geschikt voor zijn plaats in Gods gebouw. Maar als wij weigeren om geoefend en gevormd te worden, zullen wij zijn als stenen die niet gehouwen en geslepen werden, en die ten slotte opzij geworpen worden als nutteloos.

Het kan zijn dat er veel werk is aan uw karakteropbouw, dat u een ruwe steen bent die in vorm gehakt en gepolijst moet worden voor hij een plaats kan vervullen in Gods tempel. U moet niet verbaasd zijn als God met hamer en beitel de scherpe kanten van uw karakter wegbikt, totdat u bereid bent om de plaats te vervullen die Hij voor u heeft. Geen menselijk wezen kan dit werk tot stand brengen. Alleen door God kan dit gebeuren. en weest verzekerd dat Hij geen nutteloze tik geeft. Ieder van Zijn tikken wordt in liefde gegeven voor uw eeuwig geluk. Hij kent uw tekortkomingen en werkt om te helen, niet om te vernietigen. — *Hoe leidt ik mijn kind, hfdst 32: Hoe het karakter gevormd wordt*

De uitverkoren van God zijn een uitverkoren geslacht, een bijzonder volk, een heilige natie, om de daden van Hem te verkondigen die hen geroepen heeft uit de duisternis in het wonderlijk licht. Zij zijn het zout der aarde, het licht der wereld. Zij zijn levende stenen, een koninklijk priesterschap. Zij zijn medewerkers met Christus. Zij zijn het die het lam volgen waar Hij ook gaat. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 422*

Dinsdag 11 april: Gods verbondsvolk

Toen het verbond vernieuwd werd, kort voor de geboorte van Isaak, werd Gods plan met de mensheid opnieuw duidelijk gemaakt. "Met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden", luidde Gods verzekering aangaande het kind der belofte, En later sprak de hemelse bezoeker nog eens: "Met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden." (Gen. 18:18, 22:18)

De allesomvattende bewoording van dit verbond was bekend aan Abrahams kinderen en kleinkinderen. Om een zegen te zijn voor de volken, en Gods naam bekend te maken op de gehele aarde, werden de Israëlieten bevrijd uit de Egyptische slavernij. Als ze zouden gehoorzamen aan zijn eisen, zouden ze hoog

boven andere volken staan in wijsheid en begrip; maar deze hoge plaats konden ze alleen handhaven opdat door hen Gods plan met alle volken op aarde in vervulling kon gaan. — *Profeten en Koningen, hfdst 31: Hoop voor de heidenen*

De christen moet als vertegenwoordiger van de principes van de hemel te boek staan. Hij is gebonden door heilige verplichtingen om de waarheid in haar deugd en lieflijkheid voor te stellen.

Tederheid en vriendelijkheid en strikte waarachtigheid moeten zijn woorden en daden kenmerken. Toegewijd aan God, apart gezet voor Zijn dienst, zal hij altijd zijn godsdienstig geloof eer aandoen. Geen trekje zelfzucht moet gewezen worden in het karakter. We moeten onszelf leren de Geest van God in al ons levenswerk te openbaren. de Geest van God zal de kinderen van God nooit op een verkeerd pad brengen. Door de kracht die de Heilige Geest geeft, mogen we elke betwistbaar ding uit ons leven bannen. Als we uit de duisternis komen waarmee ongelof de ziel omgeeft en we onszelf plaatsen waar het helder schijnend licht van Gods woord op ons kan schijnen, zullen we stap voor stap geleid worden in het pad dat leidt naar heiligheid ...

Het is ons voorrecht, door ernstige studie van het Woord, te leren waarin we de principes van het Woord nog niet dagelijks openbaren. En als de spiegel onze fouten openbaart, moeten we door ernstig gebed en geloof ernaar zoeken om het uit ons leven weg te doen, en te beantwoorden aan de standaard die ons gegeven is. Als we ernaar streven om aan de volmaaktheid die God van ons vraagt te beantwoorden, zal ontegenzeggelijk het beeld van God in woorden en daden en geest geopenbaard worden. De mens zal naar het goddelijke gevormd worden. — *This Day With God, p. 281*

Wanneer we Christus aanvaardden als onze Verlosser, aanvaardden we de voorwaarde om medearbeiders met God te worden. we hebben een verbond met Hem gesloten om volledig van hem te zijn, als trouwe beheerders van de genadegaven van Christus, om te werken aan de opbouw van Zijn koninkrijk in de wereld. Elke volgeling van Christus heeft een eed afgelegd om al zijn krachten van verstand en ziel en lichaam aan hem te wijden die de losprijs heeft betaald voor onze zielen. We zijn aangemonsterd als soldaten om in actieve dienst te treden, om beproevingen te doorstaan, schaamte, smaad om het gevecht des geloofs te vechten, en de Kapitein van onze verlossing te zijn. — *Selected Messages, book 2, p. 124.*

Woensdag 12 april: Een koninklijk priesterschap

Hij wiens gedachten verlicht zijn doordat Gods woord voor hem geopend is zal zijn verantwoordelijkheid tegenover God en de wereld beseffen, en hij zal voelen dat zijn talenten ontwikkeld moeten worden op een wijze waarop ze de beste resultaten zal geven. Want hij moet de grote daden van Hem verkondigen die hem geroepen heeft vanuit het duister in het kostbare licht (1Petrus2:9). Terwijl we groeien in genade en in kennis van de Heer Jezus Christus, zal hij zijn eigen onvolkomenheden beseffen, hij zal zijn eigen onkunde voelen en zij zal voortdurend zoeken de veerkracht van zijn denkkraft te behouden, opdat hij een verstandig christen kan worden. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 37.*

God wilde zijn volk Israël tot lof en heerlijkheid doen zijn. Zij kregen elke geestelijke zegening. God onthield hen niets wat kon dienen om een karakter te vormen dat hen tot vertegenwoordigers van Hem zou maken.

Hun gehoorzaamheid aan Gods wet zou hen tot wonderen van voorspoed maken ten aanschouwen van de volkeren op aarde. Hij die hun wijsheid en waardigheid in alle werk kon geven, zou hun leraar blijven en hen veredelen en verheffen door gehoorzaamheid aan zijn wetten. Als zij gehoorzaam zouden zijn, zouden zij gespaard blijven voor de ziekten, waardoor andere volken werden getroffen. Zij zouden gezegend worden met een helder verstand. Gods heerlijkheid, majesteit en macht moesten door hun voorspoed tot uiting komen. Zij moesten een koninkrijk van priesters en van vorsten zijn. God verschaftte hen elke mogelijkheid om het grootste volk op aarde te worden.

Op de duidelijkste wijze had Christus hen door Mozes Gods doel voorgehouden en de voorwaarden voor hun voorspoed duidelijk gemaakt. "Want gij zijt een volk dat de Here, uw God, heilig is," zei Hij. "U heeft de Here uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn..... opdat gij zoudt weten dat de Here uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten..... Onderhoudt dus het gebod, de inzettingen en verordeningen die ik u heden gebied na te komen.

Het zal geschieden, omdat gij aan deze verordeningen gehoor geeft en ze naarstig onderhoudt, dat de Here, uw God, jegens u het verbond en de goedertierenheid zal bevestigen, die Hij aan uw vaders met een eed bekrachtigd heeft; Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land waarvan Hij uw vaders gezworen heeft, dat Hij het u geven zou. Gezegend zult gij zijn boven alle volken..... De Here zal alle ziekten van u afwenden en geen van de boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen." (Deut.7:6,9,11-15). — *Lessen uit het leven van alledag, hfdst 23: De wijngaard des Heren*

Donderdag 13 april: De daden verkondigen

Vele gelovigen tot wie Petrus zich in zijn brieven richtte, leefden te midden van heidenen. Veel hing af van hun trouw blijven aan de hoge roeping van hun belijdenis. De apostel vestigde hun aandacht op hun voorrechten als volgelingen van Christus Jezus. "Gij echter zijt een uitverkoren geslacht", schreef hij, "een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht: u, eens niet Zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming aangenomen....

De les is van toepassing op de gelovigen uit alle tijden. "Aan hun vruchten zult gij hen kennen." (Matth. 7:20) De inwendige versiering van een zachtmoedige en stille geest is onschatbaar. In het leven van de ware christen is de uiterlijke versiering altijd in overeenstemming met innerlijke vrede en heiligheid. "Indien iemand achter Mij wil komen", zegt Jezus, "die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij." (Matth. 16:24). Zelfverloochening en opoffering zullen het leven van de christen kenmerken. Een bewijs dat de smaak bekeerd is, zal gezien worden in de kleding van allen die wandelen op het pad waarop de vrijgekochten des Heren gaan.

Het is goed om schoonheid lief te hebben en ernaar te verlangen. Maar God wenst dat we eerst naar de hoogste schoonheid zoeken die onvergankelijk is. Geen uiterlijk vertoon kan in waarde en beminnelijkheid vergeleken worden met die "zachtmoedige en stille geest", het wit en smetteloos en fijn linnen" (Openb. 19:14) dat alle heiligen eenmaal zullen dragen. Dit maakt hen hier aantrekkelijk en geliefd, en zal later hun bewijs van toegang zijn tot het paleis van de Koning. Zijn belofte is: "Zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn." (Openb. 3:4) —*Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 51: De trouwe onderherder*

In deze laatste ogenblikken van de genadetijd voor de mensen, waarin het lot van iedere ziel spoedig voor altijd zal zijn beslist, verwacht de Heer van hemel en aarde dat zijn gemeente aan het werk zal gaan als nooit tevoren. Zij die in Christus Vrij zijn door de kennis van de kostbare waarheid, worden door de Here Jezus gezien als zijn uitverkorenen, begunstigd boven alle andere mensen op de aardbodem; en Hij rekent op hen om de lof te verkondigen van Hem, die hen geroepen heeft uit het duister tot zijn wonderbaar licht. De zegeningen, die zo vrijgevig geschonken worden, moeten aan anderen worden medegedeeld. Het blijde nieuws van verlossing moet gepredikt worden aan elke natie, geslacht, taal en volk. —*Profeten en Koningen, hfdst 59: Het huis van Israel*

Vrijdag 14 april: Voor verdere bestudering

This Day With God, "Perfect in Him," p. 32;

God's Amazing Grace, "Qualifying for the Kingdom," p. 52.

4. Sociale relaties

Sabbatmiddag, 15 april

Volgelingen van Christus zullen geen goedkope en zelfzuchtige karakteristieken vertonen, maar in woord, geest en actie zullen ze de tederheid van Christus openbaren. Een dominante, aanmatigende geest is niet van God en mag niet worden uitgeoefend in de richting van de gelovigen of ongelovigen, maar nederig moet hun standplaats zijn. Christenen zijn verplicht om Christus te vertegenwoordigen in al hun contacten met hen voor wie Hij Zijn kostbare leven heeft gegeven.

Hij die voortdurend Christus aanschouwt, zal dit manifesteren in zijn geest, in zijn woorden, in zijn manier van handelen. Hij zal niet iemand anders overschaduwen, zal getergde zielen niet duwen in sterkere verzoeking duwen of ze onverschillig achterlaten op het slagveld van satan. Hij zal een handje helpen en proberen zielen opwaarts en naar de hemel trekken. Als een arbeider samen met God zal hij erop toezien dat de voeten van de verleide mensen stevig geplant zijn op de Eeuwige Rots. —*In Heavenly Places*, p. 293.

Een aantal van onze broeders hebben veel dingen gezegd en geschreven die worden geïnterpreteerd als uiting van vijandigheid naar de overheid en de wet. Het is dus een vergissing om onszelf op te stellen voor misverstanden. Het is niet verstandig om voortdurend iets aan te merken op wat wordt gedaan door de heersers van de overheid. Het is niet ons werk om personen of instellingen aan te vallen. We moeten grote voorzichtigheid betrachten opdat wij niet worden gezien als

een tegenstelling tot de burgerlijke autoriteiten. Het is waar dat onze strijd agressief is, maar onze wapens moeten gevonden worden in een duidelijk "Zo zegt de Here." Ons werk is om mensen voor te bereiden om er te staan op de grote dag van God. We moeten niet opzij worden geschoven naar lijnen die diepe tegenstelling zal aanmoedigen of vijandschap opwekken bij diegenen die niet van ons geloof zijn. — *Mind, Character, and Personality*, vol. 2, p. 504.

We moeten proberen elkaars lasten te verlichten door de liefde van Jezus aan mensen om ons heen uit te stralen. Als onze conversatie over de hemel en de hemelse dingen zouden gaan, zou kwaadsprekerij spoedig haar aantrekkelijkheid verliezen voor ons. We zouden ons dan niet op gevaarlijk terrein begeven; noch zouden we in verzoeking geraken, vallend onder de macht van de boze. In plaats van het vinden van fouten bij anderen, laat ons kritisch zijn tegenover onszelf. Iedereen dient te onderzoeken, is mijn hart oprecht voor God? Verheerlijk ik mijn hemelse Vader? Als u een verkeerde geest hebt gekoesterd, verban het uit de ziel. Roei alles uit van je hart alles wat verontreinigend van aard is. Ruk iedere wortel van bitterheid uit, opdat anderen niet besmet worden door de noodlottige invloed. Sta niet toe dat een giftige plant in de bodem van je hart blijft. Roei het uit in dit uur, en kweek in plaats daarvan de plant van liefde. Veranker Jezus in de zieletempel. "... indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt." SV, 1 Johannes 4:12 — *Our High Calling*, p. 181.

Zondag, 16 april: Kerk en staat

Wij moeten de menselijke regeringen als een goddelijke instelling erkennen, en gehoorzaamheid aan hen, zolang zij binnen hun wettelijke grenzen blijven, als een heilige plicht de mensen voorhouden.

Maar wanneer hun aanspraken in tegenspraak komen met die van God, dan moeten wij Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Gods Woord moet als verheven boven alle menselijke wetgeving worden beschouwd. Een "zo zegt de Here" mag niet ten achter worden gesteld bij een "zo zegt de kerk" of een "zo zegt de staat." De kroon van Christus moet boven de diademen van aardse machthebbers worden verheven.

Van ons wordt niet geëist dat wij gezagsdragers zullen trotseren. Onze woorden, hetzij gesproken of geschreven, moeten zorgvuldig worden overdacht, opdat van ons niet kan worden gezegd dat we vijandig staan tegenover wet en orde. Wij moeten niets zeggen of doen dat ons de weg onnodig zou blokkeren. Wij moeten in de naam van Christus voorwaarts gaan met de verkondiging van de waarheden die ons zijn toevertrouwd. Als ons door mensen wordt verboden dit werk te doen, kunnen we evenals de apostelen zeggen: „Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben". - *Van Jeruzalem tot Rome*, pg 50; *The Acts of the Apostles*, pp. 68, 69.

Ik zag dat het onze plicht is in ieder geval aan de wetten van ons land te gehoorzamen, tenzij ze in strijd zijn met de hogere wet die God met een hoorbare stem vanaf Sinai sprak, en daarna gegraveerd op steen met Zijn eigen vinger. "Ik zal Mijn wetten in hun verstand leggen, en schrijf ze in hun hart en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn." Hij die Gods wet in het hart geschreven

heeft, zal God meer gehoorzamen dan mensen, en zal eerder alle mensen ongehoorzaam zijn dan afwijken van het gebod van God. Gods volk, beleerd door de inspiratie van de waarheid, en geleid door een goed geweten om te leven bij ieder woord van God, nemen Zijn wet, geschreven in hun harten, als de enige autoriteit die ze kunnen erkennen of bereid zijn te gehoorzamen. De wijsheid en het gezag van de goddelijke wet worden het hoogste. — *Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 361.

Onze tijd hier is zo kort. Wij zijn hier op deze wereld slechts eenmaal; laten wij zolang wij hier zijn, het beste van ons leven maken. Het werk waartoe wij geroepen zijn, eist geen weelde, geen sociale positie en geen grote kundigheden. Het vraagt een vriendelijke, zelfopofferende geest en een vastomlijnd doel. Een kaars, hoe klein ook, als die steeds brandende wordt gehouden, kan een middel zijn om vele andere kaarsen aan te steken. Onze invloedssfeer mag klein lijken, onze mogelijkheden weinig, onze kansen klein, onze verworvenheden begrensd, toch krijgen wij wonderbaarlijke gelegenheden door een getrouwelijk gebruik van de kansen in onze eigen huisgezinnen. Als wij onze harten en huizen openen voor de goddelijke beginselen van het leven, zullen wij kanalen worden voor stromen van leven gevende krachten. Vanuit ons tehuis zal een stroom van genezing vloeien, die leven, schoonheid en vruchtbaarheid brengt, waar nu dorheid en gebrek is. — *De Weg Naar Gezondheid*, pg 296; *The Ministry of Healing*, p. 355.

Maandag, 17 april: Meesters en slaven

Paulus' brief aan Filemon toonde de invloed van het evangelie op de verhouding tussen heer en slaaf. De slavenhandel was overal in het Romeinse rijk een erkende instelling, en in de meeste gemeenten waarvoor Paulus had gearbeid, werden zowel heren als slaven aangetroffen. In de steden, waar slaven de vrije bevolking dikwijls in aantal overtroffen, werden wetten van uiterste gestrengheid noodzakelijk geoordeeld om hen tot onderworpenheid te dwingen.

Een rijke Romein bezat dikwijls honderden slaven van allerlei rang, nationaliteit en bekwaamheid. Met volledige macht over lijf en ziel van deze hulpeloze schepselen kon hij hun alle leed naar gelieven toebrengen. Wanneer een van hen uit wraak of in zelfverdediging de hand tegen zijn eigenaar ophief, mocht de gehele familie van de overtreder op onmenselijke wijze worden opgeofferd. De minste overtreding, vergissing of zorgeloosheid werd vaak genadeloos gestraft.

Sommige meesters, milder dan de anderen, behandelden hun slaven met meer toegeeflijkheid. Doch de grote meerderheid van de rijken en voornamen die zonder terughouding aan hun hartstocht, toorn en begeerte de vrije teugel lieten, maakten hun slaven tot rampzalige slachtoffers van wispelturigheid en dwingelandij. Het gehele stelsel dreigde de mensen hopeloos te vernederen.

Het was niet het werk van de apostel de gestelde sociale orde willekeurig of plotseling te vernietigen. Daardoor zou het succes van het evangelie onmogelijk zijn geworden. Maar hij leerde beginselen die het diepste wezen van de slavernij aantastten, en die, wanneer zij ten uitvoer werden gebracht, zeker het gehele stelsel zouden ondermijnen. "... en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid" (SV, 2 Kor.3:17), verklaarde hij. De slaaf werd bij zijn bekering een lid van het lichaam van Christus, en als zodanig moest hij als een broeder, als mede-erfgenaar met zijn Meester aan de zegeningen van God en de voorrechten van het evangelie, bemind en behandeld worden. Aan de andere kant moesten dienstknechten hun plichten

volbrengen, „ Niet naar ogedienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte" (SV, Efeziërs 6:6)

Het christendom kweekt een nauwe verbintenis tussen meester en knecht, koning en onderdaan, de evangeliëdienaar en de ontaarde zondaar die in Christus reiniging van zonden heeft verkregen. Zij zijn in hetzelfde bloed gewassen en door dezelfde Geest herboren. Zij zijn één geworden in Christus Jezus. - *Van Jeruzalem tot Rome*, pg 338, 339; *The Acts of the Apostles*, pp, 459, 460.

Het hoogste bewijs van edelmoedigheid in een Christen is zelfbeheersing. We moeten het voorbeeld van Jezus nadoen, want als er op Hem gescholden werd, schold Hij gescholden niet terug, maar "overgaf zich aan Hem, die rechtvaardig oordeelt." Onze Verlosser onderging belediging en spot in stilte zonder te klagen. Al de wrede beschimpingen van de moorddadige menigte die in Zijn vernedering en berechting in het rechthuis bejubelden brachten bij Hem geen blik of woord van wrok of ongeduld. Hij was de Majesteit van de hemel, en in Zijn zuivere borst was geen ruimte is voor de geest van vergelding, maar alleen voor medelijden en liefde. — *That I May Know Him*, p. 139.

Dinsdag, 18 april: Echtgenoten

Het is goed dat men houdt van wat mooi is en dat gaarne bezit; maar God wil dat ons hart in de eerste plaats uitgaat naar de hoogste schoonheid - namelijk die onvergankelijk is. De beste producten van het menselijke vernuft bezitten niet die schoonheid welke de vergelijking kan doorstaan met de schoonheid van karakter, welke in Zijn oog van "grote waarde" is.

Laat men de jonge mensen en kinderen leren voor zichzelf dat koninklijke kleet te kiezen, dat geweven is op de weefgetouwen des hemels - "blinkend en smetteloos fijn linnen" (Openb. 19:8) dat al de heiligen der aarde zullen dragen. Dit kleet, het vlekkeloze karakter van Christus, wordt ieder menselijk wezen om niet aangeboden. Maar allen die dat ontvangen, zullen het hier ontvangen en dragen.

Laat men de kinderen leren dat wanneer ze hun harten openen voor reine, liefdevolle gedachten en ze liefdevolle, goede werken doen, zij zich kleden met dat prachtige kleet van Zijn karakter. Dit gewaad zal hun hier op aarde schoonheid en minzaamheid verlenen en hun in het hiernamaals toegang geven tot het paleis van de Koning. *Karaktervorming*, blz. 229, 230; *Education*, p. 249.

De twee die zich in het leven verenigen zullen zich onderscheidende karakteristieken en individuele verantwoordelijkheden hebben. Ieder zal zijn of haar werk hebben, maar vrouwen dienen niet te worden gewaardeerd door de hoeveelheid werk die ze kunnen doen alsof zij lastdieren zijn. De vrouw siert de familiekring door een vrouw en metgezel van een wijs man te zijn. Bij elke stap onderzoekt zij, "Is dit de standaard van ware vrouwelijkheid?" En "Hoe zal ik van invloed kunnen zijn op een Christelijke manier in mijn huis?" De man moet zijn vrouw laten weten dat hij haar werk waardeert.

De vrouw respecteert haar man. De man heeft zijn vrouw lief en koestert haar; en zoals hun huwelijksgelofte hen verenigt als één, zo zal hun geloof in Christus hen één in Hem maken. Wat kan aangenamer zijn voor God dan om te zien dat wie in de huwelijkse relatie treden, samen zoeken om te leren van Jezus en om meer en meer doordrongen te worden met Zijn Geest?

Je hebt nu taken uit te voeren die voor je huwelijk niet hoefde. "Zet daarom aan tot. . . goedheid, nederigheid van geest, zachtmoedigheid, toegevendheid. Wandel in liefde, gelijkkerwijs ook Christus ons heeft liefgehad". Bestudeer zorgvuldig de volgende aanwijzing:" Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd van de kerk is.... Daarom, gelijk de kerk onderworpen is aan Christus, zo is ook de vrouw aan haar man onderworpen, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus ook van de kerk hield, en Zichzelf voor haar gaf. "— *The Adventist Home*, p. 114.

Woensdag, 19 april : Sociale relaties

Terwijl Hij wees naar het opschrift op de munt, zei Jezus: "Geeft dan de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is." (Matth.22:21)

De spionnen hadden verwacht dat Jezus hun vraag rechtstreeks zou beantwoorden, hetzij bevestigend, hetzij ontkennend. Indien Hij zou zeggen: Het is tegen de wet om Caesar belasting te betalen, zou Hij worden aangeklaagd bij de Romeinse autoriteiten en wegens aansporing tot verzet in arrest worden gesteld. Maar in geval Hij betaling van de schatting rechtmatig zou verklaren, waren zij van plan Hem voor het volk te beschuldigen, daar Hij Zich tegen de wet Gods stelde. Nu waren ze beschaamd en verslagen. Hun plannen waren in de war gestuurd. De beknopte manier waarop hun vraag was beantwoord, bood hun geen gelegenheid om meer te zeggen.

Christus' antwoord was geen ontwijking, maar een eerlijk antwoord op de vraag. Terwijl Hij een Romeinse munt, waarop de naam en de beeltenis van Caesar waren geslagen, in Zijn hand hield, verklaarde Hij, dat, aangezien zij leefden onder de bescherming van de Romeinse macht, zij die macht de steun die zij eiste, moesten verlenen, zolang dit niet in strijd kwam met een hogere plicht. Maar terwijl ze op vreedzame wijze onderdanig moesten zijn aan de wetten van het land, moesten ze te allen tijde in de eerste plaats God trouw blijven.

De woorden van de Heiland: "Geeft... Gode wat Gods is" (Matth.22:21), vormden een streng verwijt aan de samenzwerende Joden. Indien zij getrouw hun verplichtingen aan God hadden vervuld, zouden zij geen verslagen volk zijn geworden, onderworpen aan een vreemde macht. Geen Romeins vaandel zou over Jeruzalem hebben gewapperd, geen Romeinse schildwacht zou aan de poorten hebben gestaan, geen Romeinse stadhouder zou binnen hun muren hebben geheerst. Het Joodse volk betaalde nu de boete voor zijn afvalligheid van God. – *De wens der Eeuwen*, pg 498; *The Desire of Ages*, p. 602

Het is onmogelijk dat het hart, waarin Christus leeft, verstoken blijft van liefde. Als wij God liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, zullen wij allen, voor wie Christus is gestorven, ook liefhebben. Wij kunnen niet met God in aanraking komen zonder in aanraking te komen met de mensen, want in Hem, die op de troon van het universum zit, zijn God-zijn en mens-zijn verenigd. Als wij met Christus verbonden zijn, zijn wij met de gulden schakels van de keten der liefde met onze medemensen verbonden. Dan zullen het medelijden en het medeleven van Christus in ons leven zichtbaar zijn. Wij zullen dan niet wachten tot de behoeftigen en de ongelukkigen bij ons worden gebracht. Wij zullen niet gedwongen moeten worden mee te voelen met het leed van anderen. Voor ons zal het even natuurlijk zijn te voorzien in de

behoefden van armen en lijdenden als het voor Christus natuurlijk was om rond te gaan en goed te doen.

Waar een impuls is van liefde en medeleven, waar het hart verlangt anderen te zegenen en op te heffen, is het werk van Gods Heilige Geest openbaar. – *Lessen uit het Leven van Alledag*, blz. 238; *Christ's Object Lessons*, p. 384.

Donderdag, 20 april: Christendom en de sociale orde

Kort voor Zijn kruisiging had Christus Zijn discipelen Zijn vrede nagelaten. Hij zei: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geeft Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd." (Joh.14:27) Deze vrede is niet de vrede die door een minnelijke schikking met de wereld tot stand komt. Christus verwierf nimmer vrede door een compromis met het kwade. De vrede die Christus Zijn discipelen naliet, was meer van innerlijke dan van uiterlijke aard en zou door strijd en moeite heen altijd bij Zijn getuigen blijven.

Christus zei van Zichzelf: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard." (Matth. 10: 34) Hij, de Vrededorst, was nochtans de oorzaak van verdeeldheid. Hij, die gekomen was om de blijde boodschap te verkondigen en hoop en blijdschap te doen ontstaan in de harten der mensenkinderen, opende een strijd die tot diep in het menselijk hart doordringt en felle hartstochten doet ontvlammen. En Hij waarschuwt Zijn volgelingen: "... In de wereld lijdt gij verdrukking" (Joh. 16:33). – *Van Jeruzalem tot Rome*, pg. 60; - *The Acts of the Apostles*, p. 84.

Zij die alle geboden Gods willen gehoorzamen, zullen verdrukt en bespot worden. Zij kunnen alleen met Gods hulp standhouden. Willen ze de beproeving die hun te wachten staat overleven, dan moeten ze Gods wil begrijpen zoals die in zijn Woord is geopenbaard. Ze kunnen God alleen eren als ze een juist beeld hebben van zijn karakter, heerschappij en doelstellingen, en er ook naar handelen. Alleen zij die door de waarheid van de Bijbel zijn versterkt, zullen in de laatste grote strijd stand kunnen houden. Iedereen zal antwoord moeten geven op de doorslaggevende vraag: Zal ik God of de mensen gehoorzamen? Het uur voor de beslissing is aangebroken. Staan we op de rots van Gods onveranderlijk Woord? Zijn we bereid de geboden Gods en het geloof van Jezus te verdedigen? – *De Grote Strijd*, blz. 509; —*The Great Controversy*, p. 593.

Velen zullen een broeder of een naaste onder moeilijke omstandigheden alleen laten worstelen. Omdat zij beweren dat zij christenen zijn, kan men ertoe komen te denken dat zij door hun koude zelfzucht Christus vertegenwoordigen. Omdat Gods volgelingen niet met Hem samenwerken, wordt Gods liefde, die door hen naar hun medemensen zou moeten stromen, grotendeels aan hen onthouden. Bij gevolg wordt veel lof en dank uit menselijke harten en van menselijke lippen verhinderd om terug te keren tot God. Hij wordt beroofd van de heerlijkheid waarop zijn heilige naam recht heeft. Hij wordt beroofd van zielen voor wie Christus is gestorven, zielen die Hij graag in zijn koninkrijk zou brengen om voor altijd in zijn tegenwoordigheid te vertoeven

Het werk van Christus kan nooit door een zelfzuchtige manier van leven worden gediend. Zijn zaak is de zaak van de verdrukten en de armen. In de harten van zijn belijdende volgelingen moet de tedere meelevendheid gevonden worden van

Christus — meer liefde voor hen, die Hij op zo hoge waarde stelt dat Hij zijn eigen leven voor hun zaligheid heeft gegeven. Deze zielen zijn oneindig veel kostbaarder dan enig offer dat wij God kunnen brengen. Bezig te zijn met een op het oog groot werk, terwijl wij de behoeftige veronachtzamen of de vreemdeling onthouden waarop hij recht heeft, is geen werk waarop zijn goedkeuring kan rusten.....

Liefde is de basis van alle godsvrucht. Niemand heeft een zuivere liefde voor God, tenzij hij een onzelfzuchtige liefde koestert voor zijn broeder, wat zijn belijdenis ook moge zijn. Wij kunnen echter nooit in het bezit komen van deze geest door te proberen anderen lief te hebben. Wat wij nodig hebben is de liefde van Christus in het hart. Wanneer onze eigen natuur opgaat in Christus, komt deze liefde spontaan tevoorschijn. De volmaaktheid van het christelijk karakter wordt bereikt wanneer de impuls om anderen te zegenen en te helpen gedurig van binnenuit komt, wanneer de zonneschijn van de hemel het hart vult en op het gelaat tot uiting komt.....- *Lessen uit het Leven van Alledag*, pg 237, 238; — *Christ's Object Lessons*, pp. 383, 384.

Vrijdag, 21 april: Voor verdere bestudering

De Grote Strijd, "De naderende strijd", blz. 499 – 509; *The Great Controversy*, "The Impending Conflict," pp. 582–592;

De Grote Strijd, "De tijd der benauwdheid", blz. 527 – 545; *The Great Controversy*, "The Time of Trouble," pp. 613–634.

5. Leven voor God

Sabbatmiddag, 22 april

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem." 1 Tim. 1:15. Vergiffenis, verzoening met God, komt tot ons, niet als een beloning voor onze werken, het wordt ons niet geschonken om de verdienste van zondige mensen, maar het is een gave die ons geschonken wordt, die zijn grond vindt in de vlekkeloze gerechtigheid van Christus.

Wij moeten niet trachten onze schuld te verminderen door de zonde te verontschuldigen. Wij moeten zien hoe zwaar God de zonde beschouwt, en dit is inderdaad heel zwaar. Alleen Golgotha kan de verschrikkelijke omvang van de zonde openbaren. Indien wij onze eigen schuld zouden moeten dragen, zouden wij daaronder verpletterd worden. Maar de Zondeloze heeft onze plaats ingenomen; hoewel Hij het niet verdiende, heeft Hij onze ongerechtigheid gedragen.

„Indien wij onze zonden belijden,” is God „getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Joh. 1 :9. Heerlijke waarheid! rechtvaardig tegenover Zijn eigen wet, en nochtans de Rechtvaardiger van allen die in Jezus geloven. „Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van Zijn erfdeel voorbijgaat, die Zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!” Micha 7:18 – *Gedachten van de Berg van Zaligsprekingen*,pg 102 (- *Thoughts From the Mount of Blessing*, pp. 115, 116).

Een zuivere fontein zal geen onzuivere stroom spuiten, noch zal een ware christen gewelddadige woorden spreken, of in twist met de mensen om hem heen geraken.

Wanneer we onze harten op God richten, zullen we een constante strijd hebben, want we hebben te kampen met de vijand van alle gerechtigheid. Op alle mogelijke manieren zal hij proberen om ons te ontmoedigen en ons naar beneden te halen. De wereld staat op tegen Christus en Zijn werk. Maar degenen die ernaar streven de wil van God te doen, hebben deze troost: ze zijn verenigd met de hoogste autoriteiten van de hemel. Vertrouwen in Christus, en door de ontwikkeling van stap voor stap, zullen de kinderen van God de overwinning behalen.

Als we een plek willen in de toekomstige wereld, dan moeten we onze wil onderwerpen aan de wil van God. We moeten het licht volgen dat schijnt op ons pad.

Laat niemand denken dat, terwijl hij in overtreding leeft, hij wordt toegelaten door de poorten van de heilige stad. Degenen die, wanneer Christus komt, in opstand zijn tegen God, zullen niet worden toegelaten tot de hemelse hoven. Geen rebel zal de hemel binnengaan.

Dagelijks dienen we ons voor te bereiden voor het Koninkrijk der heerlijkheid. Gods standaard is om ons karakter te testen. Als we de test doorstaan, zal ons een plaats tussen de verlostten worden gegeven. We moeten de hemel in ons hart brengen, in het dagelijkse leven. Christus is een almachtige helper, en degenen die Hem volgen zullen niet in de duisternis wandelen, maar de gedachten van de hemel begrijpen. Zij zullen de stem van de ware Herder begrijpen en wandelen in gehoorzaamheid. — *This Day With God*, p. 320.

Zondag, 23 april: Eén in geest zijn

Petrus vermaant de gelovigen: "Weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeder lief, weest barmhartig en ootmoedig, en vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Want: wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken; hij wijke af van het kwade, en doe het goede, hij zoek de vrede en jage die na, want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen, die het kwade doen." (1 Petrus 3: 8-12)

Als de goede weg zo duidelijk aangegeven is, waarom bewandelt het volk dat God belijdt, die weg dan niet? Waarom studeren en bidden en werken zij niet oprecht om één van geest te zijn? Waarom doen zij niet hun best om met elkaar te leven, om als broeders lief te hebben in plaats van kwaad met kwaad te vergelden? Wie houdt niet van het leven en wie ziet niet uit naar betere dagen? Hoe weinig mensen bezitten echter de bereidwilligheid de tong te weerhouden van het kwade en de lippen om bedrog te spreken. Weinigen zijn gewillig om het voorbeeld van de Verlosser te volgen in zachtaardigheid en nederigheid. Velen vragen de Heer om hen nederig te maken, maar zijn niet bereid om zich te onderwerpen aan de noodzakelijke zelfbeheersing. Wanneer de test komt, wanneer de beproevingen of zelfs irritaties zich voordoen, rebelleert het hart en de tong uit woorden die zijn als giftige pijlen of geselende hagel.

Kwaadsprekerij is een tweevoudige vloek, die meer de spreker dan de hoorder treft. Hij die het zaad van de onenigheid uitstrooit, oogst door strijd de dodelijke vruchten daarvan in zijn eigen ziel. Hoe miserabel is de roddelaar, de bedenker van het kwaad! Waar geluk is hem vreemd. — *Getuigenissen voor de Gemeente*, vol. 5, pg. 145-146 (*Testimonies for the Church*, vol. 5, pg. 176-177)

Er is een grote behoefte om tederheid en zachtheid te ontwikkelen. Niemand moet zich schamen om een tedere, medelevende geest te tonen voor degenen die dwalen; voor degenen die denken dat ze geen fouten maken en verre van onberispelijk zijn voor God. Niemand moet denken dat het tonen van mededogen iets is waarvoor hij zich hoeft te schamen. — *This Day With God*, p. 21.

We zijn gerechtvaardigd door het geloof. De ziel die de betekenis van deze woorden begrijpt zal nooit meer zelfvoorzienend zijn. We zijn niet zeker van onszelf om iets van onszelf te denken. De Heilige Geest is onze efficiëntie in het werk van karaktervorming, bij het vormen van karaktertrekken naar de goddelijke gelijkenis. Wanneer we van onszelf denken in staat te zijn om onze eigen ervaring te vormen, maken we een grote vergissing. We kunnen nooit uit onszelf de overwinning over verleiding verkrijgen. Maar degenen die het oprechte geloof in Christus hebben, zullen worden bewerkt door de Heilige Geest. De ziel in wiens hart trouw verblijft, zal uitgroeien tot een prachtige tempel voor de Heer. Hij is geleid door de genade van Christus. In de mate dat hij zich afhankelijk stelt van de leer van de Heilige Geest zal hij groeien. — *Manuscript 8*, 1900.

Maandag, 24 april: Lijden in het vlees

Oh! waar zou nu de redding van het ras zijn als Christus als zwak in zedelijke kracht was geweest als mens? Geen wonder dat de hemel zich met vreugde vulde toen de gevallen leider de wildernis van verleiding verliet, een overwonnen vijand. Christus heeft de macht van zijn Vader om Zijn goddelijke genade en kracht aan mensen te geven – het voor ons mogelijk makend om door Zijn naam te overwinnen. Er zijn maar weinig belijdende volgelingen van Christus, die ervoor kiezen om zich met Hem te verbinden in het werk om Satans verleiding te weerstaan zoals Hij weerstond en overwon.....

Veel belijdende christenen kijken naar dit deel van het leven van Christus zoals ze zouden kijken naar een gemeenschappelijke strijd tussen de twee koningen, en alsof zij geen bijzondere invloed op hun eigen leven en karakter hebben. Daarom heeft de wijze van oorlogvoering en de prachtige behaalde overwinning maar weinig belangstelling bij hen. Hun waarnemingsvermogen is door kunstgrepen van Satan afgezwakt, zodat ze niet kunnen onderscheiden dat hij die Christus teisterde in de woestijn, vastbesloten hem te beroven van zijn integriteit als de Zoon van de Oneindige, hun tegenstander aan het einde van de tijd zal zijn. Hoewel hij er niet in slaagde om Christus te overwinnen, is zijn macht over de mens niet verzwakt. Iedereen is persoonlijk blootgesteld aan de verleidingen die Christus overwon, maar de kracht is voor hen in de almachtige naam van de grote Veroveraar. En een ieder moet, voor zichzelf, individueel overwinnen. Velen vallen onder precies dezelfde verleidingen waarmee Satan Christus aanviel. — *Confrontation*, p. 63.

Door het geloof, los van gevoelens, Jezus, de Leidsman van onze redding, de Voleinder van ons geloof, zal door Zijn kostbare genade, de morele krachten versterken, en de zondaar mag zich rekenen "dood te zijn voor de zonde, maar levend aan God door Jezus Christus". Eenvoudig geloof, met de liefde van Christus in de ziel, verenigt de gelovige aan God. Tijdens het zwoegen in de strijd als een trouwe soldaat van Christus, heeft hij de sympathie van het hele trouwe universum. De dienende engelen zijn rondom hem om te helpen bij het conflict, zodat hij

vrijmoedig kan zeggen: "De Heer is mijn helper, de Heer is mijn kracht en mijn schild; Ik zal niet worden overwonnen".....

De oneindige wijsheid en macht van God worden uitgeoefend ten behoeve van ons. De hemelschare vecht zeker onze strijd voor ons. Ze zijn altijd met een intense belangstelling op zoek naar door het bloed van de Heiland gekochte zielen. Zij zien, door het offer van Christus, de waarde van de menselijke ziel. Het is altijd veilig om aan de kant van de Heer te zijn, niet halfslachtig, maar geheel. Het is dit halfslachtige, onverschillige, onzorgvuldige werk dat uw ziel van Jezus, de bron van je kracht, scheidt. Laat dit uw gebed zijn: "Neem alles van me, laat me eigendom verliezen, wereldse eer, alles, maar laat Uw aanwezigheid bij mij". Het is veilig om de ziel tot God te behouden, die heerst over de alle hemelen en de aarde. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, pp. 147, 148.

Dinsdag, 25 april: Wedergeboren

Het is de zonde die onze geest verduistert en onze waarnemingen dimt. Als de zonde verwijderd is uit onze harten, zal het licht van de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, Zijn Woord verlichtend en gereflecteerd door het gezicht van de natuur, meer en meer volledig verklaren dat Hij "barmhartig en genadig, lankmoedig, en overvloedig in goedheid en waarheid " is (Exodus 34:6).

In Zijn licht zien wij het licht, totdat geest en hart en ziel zijn omgezet in het beeld van Zijn heiligheid....

Als Zijn goedheid, Zijn genade en Zijn liefde uitweiden, zal duidelijker en nog duidelijker de waarneming van de waarheid zijn: hoger, heiliger, verlangend naar zuiverheid van het hart en de helderheid van het denken. De ziel wonend in de pure sfeer van de heilige gedachte wordt getransformeerd door omgang met God door de studie van Zijn woord. De waarheid is zo groot, zo verrijkend, zo diep, zo breed, dat het zelf uit het oog verloren wordt. Het hart is zacht en ingetogen in nederigheid, vriendelijkheid en liefde. — *Testimonies for the Church*, vol. 8, p. 322.

De waarheden van Gods Woord zijn de uitspraken van de Allerhoogste. Wie deze waarheden een deel van zijn leven maakt, wordt in alle opzichten een nieuw schepsel. Hem zijn geen nieuwe mentale krachten gegeven, maar de duisternis die door onwetendheid en zonde het inzicht heeft vertroebeld wordt verwijderd. De woorden, "een nieuw hart zal ik u geven," betekenen, "een nieuwe geest zal ik u geven." Een verandering van het hart wordt altijd gevolgd door een duidelijke overtuiging van de christelijke plicht, een goed begrip van de waarheid. Wie de Schrift intense, biddende aandacht geeft, zal helder inzicht en gezond verstand krijgen, zodat, zich wendend tot God, hij een hoger niveau van intelligentie heeft bereikt.....

Het lezen van de Schrift zorgt dat licht schijnt in de duisternis. Als het Woord van God wordt doorzocht, zullen leven gevende waarheden gevonden worden. In het leven van hen die aandacht schenken aan de leringen, zal er een verborgen invloed van geluk zijn dat allen zal zegenen met wie ze in contact komen.....

Duizenden hebben zich voorgelegd aan de Heer, en door aanschouwing zijn zij veranderd naar hetzelfde beeld. Hun geest brandt in hen als ze spreken van Zijn karakter, vertellend wat Christus voor hen is en wat zij zijn voor Christus. — *My Life Today*, p. 24

De woorden van onze Verlosser: "Komt allen tot Mij ... en Ik zal u rust geven," (Mattheus 11:28) zijn een recept tot genezing van lichamelijke, mentale en geestelijke ziekten. Ofschoon de mens lijden over zichzelf heeft gebracht door verkeerde gewoonten, wordt Hij door de Verlosser met medelijden gadeslagen. In Hem kunnen wij hulp vinden. Hij wil grote dingen doen voor degenen die op Hem vertrouwen. – *De weg tot Gezondheid*, pg 86. (*The Ministry of Healing*, p. 115).

Woensdag, 26 april: Zonden van het vlees

In de Bijbel wordt het heilige en onveranderlijke karakter van de verhouding tussen Christus en zijn gemeente voorgesteld door de huwelijksband. De Here heeft zijn volk met Zichzelf verbonden door een plechtig verbond: Hij heeft beloofd dat zij zijn volk zouden zijn en zij hebben beloofd van Hem en van Hem alleen te zijn. Hij zegt: „Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming.” (Hosea 2:18). En ook: „Ik ben Heer over u.” (Jeremia 3:14). Paulus gebruikt hetzelfde beeld in het Nieuwe Testament wanneer hij zegt: „Want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” (2 Korintiërs 11:2). – *De Grote Strijd*, pg. 328 (*The Great Controversy*, p. 381)

Wie een nieuw schepsel wordt in Christus, zal de „vruchten van Geest” voortbrengen: „liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5: 22,23). Hij gaat niet langer te werk naar zijn vroegere impulsen, maar door het geloof in de Zoon van God zal hij Zijn voetstappen volgen, Zijn karakter weerspiegelen en zichzelf reinigen, zoals Hij rein is. Van de dingen, die hij eens verafschuwde, houdt hij nu, en hij haat nu de dingen, waarvan hij eens hield. Wie trots was en zelfverzekerd, krijgt een nederig hart. Wie verwaand en laatdunkend was, wordt ernstig en ingetogen. De dronkaard laat zijn gewoonten varen en wie het niet zo nauw nam, wordt gewetensvol. De lege gewoonten en het navolgen van de wereldse modeverschijnselen worden opzijgeschoven. Een christen zoekt niet naar „uiterlijke versiering”, maar naar „de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest” (1 Petrus 3:3,4). – *De Weg Naar Christus*, pg.56 (*Steps to Christ*, p. 58.)

Jezus zeide: „Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?” Zijn woorden beschrijven iemand, die snel de fouten in anderen opmerkt. Wanneer hij meent, dat hij een gebrek in het karakter of in het leven heeft ontdekt, is hij buitengewoon ijverig om daarop te wijzen; maar Jezus verklaart, dat juist de karaktertrek die ontwikkeld wordt door dit onchristelijke werk, in vergelijking met de fout waarop kritiek geleverd wordt, gelijk is aan een balk in verhouding tot een splinter. Het is iemands eigen gebrek aan verdraagzaamheid en liefde, dat hem ertoe brengt van een atoom een wereld te maken. Zij die nooit de verslagenheid van een volkomen overgave aan Christus ervaren hebben, maken in hun leven niet de verzachtende invloed van de liefde van de Heiland openbaar. Zij geven een verkeerde voorstelling van de zachtmoedige, hoffelijke geest van het evangelie, en wonden kostbare zielen, waarvoor Jezus gestorven is. Volgens de beeldspraak die onze Heiland gebruikt, is hij die toegeeft aan een veroordelende

geest schuldig aan een grotere zonde dan de persoon die door hem beschuldigd wordt; want niet alleen begaat hij dezelfde zonde, maar hij voegt daar nog zelfgenoegzaamheid en een kritische geest aan toe.

Christus is de enige ware karaktermaatstaf, en hij die zichzelf als maatstaf voor anderen stelt, plaatst zichzelf in de plaats van Christus. – *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen*, pg 109, 110. (*Thoughts From the Mount of Blessing*, p. 125.)

Donderdag, 27 april: Liefde bedekt alles

“Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.” Hoe meer wij in karakter op onze Verlosser gaan lijken, des te groter zal onze liefde zijn voor hen voor wie Hij stier. Christenen die een geest aan de dag leggen van onzelfzuchtige liefde voor elkaar, leggen een getuigenis af voor Christus dat ongelovigen niet zullen kunnen loochenen en waaraan ze geen weerstand kunnen bieden. Het is onmogelijk om de kracht van zo’n voorbeeld te schatten. Niets zal met zoveel succes de listen van satan en zijn gezanten kunnen verslaan, niets zal zo opbouwend zijn voor het koninkrijk van de Verlosser als de liefde van Christus die door de leden van de gemeente wordt gemanifesteerd. Vrede en voorspoed kunnen alleen worden genoten als zachtmoedigheid en liefde daadwerkelijk worden beoefend. – *Getuigenissen voor de Gemeente*, deel 5, pg. 139 (*Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 167).

De Heer wil dat Zijn kinderen op hun beurt goed handelen en in vrede met elkaar zijn door Christus, de rust-gever. Als Christus in het hart verblijft, werken de krachten van het hele wezen in eenheid en harmonie. De gehele individuele persoonlijke rede, en de genegenheid, wetend hoe te handelen betreffende hun aandeel, werken gezamenlijk eensgezind. Zoals een koning op zijn troon, regeert het verstand het werkende systeem. — *This Day With God*, p. 23.

De middelen der liefde hebben een wonderlijke kracht, want ze zijn van Goddelijke oorsprong. Het zachte antwoord dat “de grimmigheid afkeert”, de liefde die “lankmoedig en goedertieren” is, die “tal van zonden bedekt” (Spr. 15:1, 1 Cor. 13:4, 1 Petr. 4:8) – wanneer we die les eens zouden leren, met welk een gezegende kracht zou ons leven dan begiftigd zijn! Welk een verandering zou ons leven ondergaan, terwijl de aarde een beeld en voorsmaak van de hemel zou bieden!

Deze kostelijke lessen kunnen op zo’n eenvoudige wijze worden onderwezen, dat zelfs kleine kinderen ze begrijpen. Het hart van het kind is teer en ontvankelijk; en wanneer wij die ouder zijn “als de kinderen” (Matth. 18:3) worden, wanneer wij de eenvoud, minzaamheid en tedere liefde van de Heiland in ons opnemen, zal het voor ons niet zo moeilijk zijn om met de harten der kleinen contact te krijgen teneinde hen in de genezende arbeid der liefde op te voeden.

Volmaaktheid bestaat zowel in de kleinste als in de grootste werken Gods. De hand die de werelden in het luchtruim plaatste, is ook de hand die de bloemen op het veld hun vorm gaf. Bekijk eens onder de microscoop het kleinste en het gewoonste bloempje dat langs de weg groeit en men zal in al zijn onderdelen de buitengewone schoonheid en volmaaktheid ontdekken. Zo kan in het nederigste levenslot ware voortreffelijkheid gevonden worden; de gewoonste bezigheid verricht met een liefdevolle trouw, zijn heerlijk in Gods oog. Een nauwgezette aandacht, besteed aan kleine dingen, zal ons tot Zijn medewerkers maken en zal ons de lof

doen geworden van Hem Die alles ziet en weet. – *Karaktervorming*, pg. 101, 102 (*Education*, p. 114).

Vrijdag, 28 april: Voor verdere studie

Testimonies for the Church, vol. 4, "Unity of the Church," pp. 16–20;

De Weg naar Christus, Groeien in Christus, pg 65 – 74 (*Steps to Christ*, "Growing Up Into Christ," pp. 67–75).

6. Lijden voor Christus

Sabbatmiddag, 29 april

De hemel zal goedkoop genoeg zijn, indien wij hem door lijden verkrijgen. Wij moeten onszelf gedurende de gehele weg verloochenen, dagelijks aan onszelf afsterven, Jezus alleen laten verschijnen en Zijn heerlijkheid voortdurend in het oog houden. Ik zag, dat zij, die in de laatste tijd de waarheid hebben aangenomen, zullen moeten leren wat het is te lijden om Christus' wil. Dat zij beproevingen zullen moeten doorstaan, die zwaar en zeer pijnlijk zullen zijn, opdat zij gelouterd mogen worden en door lijden toegerust om het zegel van de levende God te ontvangen, de tijd der benauwdheid door te gaan, de Koning in Zijn schoonheid te aanschouwen en in de tegenwoordigheid van God en van reine, heilige engelen te leven.

Toen ik zag, wat wij moeten zijn om de heerlijkheid te beërven en daarna aanschouwde, hoeveel Jezus geleden had om zo'n rijk erfdeel voor ons te verkrijgen, bad ik dat wij in Christus' lijden gedoopt mochten worden, dat wij niet mochten terugschrikken voor beproevingen, maar ze met lijdzaamheid en blijdschap te verduren, wetende wat Jezus geleden had, opdat wij door Zijn armoede en Zijn lijden rijk gemaakt zouden worden. —*Eerste geschriften, hfdst 24: Het merkteken van het beest*

Het feit dat wij geroepen worden om beproevingen te doorstaan, toont aan, dat de Here Jezus iets kostbaars in ons ziet dat Hij wenst te ontwikkelen. Als Hij in ons niets zag, waardoor Zijn naam verheerlijkt zou kunnen worden, zou Hij geen tijd besteden aan onze verfijning. Hij werpt geen waardeloze stenen in Zijn oven. De smid plaatst ijzer en staal in het vuur, zodat hij te weten komt wat voor metaal hij heeft. De Here laat toe dat Zijn uitverkorenen in de oven van ellende geplaatst worden om te bewijzen welk karakter zij hebben en of zij gevormd kunnen worden voor Zijn werk.

De pottenbakker neemt de klei en vormt die naar zijn wil. Hij kneedt en bewerkt de klei. Hij trekt ze van elkaar en drukt ze tezamen. Hij bevochtigt ze en droogt ze dan. Hij laat ze een poos liggen zonder ze aan te raken. Als ze eindelijk volmaakt plooibaar is, zet hij het werk voort en maakt het voorwerp gereed. Hij geeft het vorm op de draaischijf, versiert en polijst het. Hij droogt het in de zon en bakt het in de oven. Zo wordt het een vat. Geschikt voor gebruik. Zo wenst de grote Meesterwerker ons te vormen en te modelleren. En zoals de klei is in de handen van de pottenbakker, zo zijn wij in Zijn handen. —*De weg tot gezondheid, hfdst 40: Hulp in het dagelijks leven*

De aanvallen van Satan zijn fel en zwaar, zijn misleidingen zijn verschrikkelijk, maar het oog van de Here rust op zijn volk en zijn oor luistert naar hun geroep. Ze verkeren in grote nood. De vlammen van de vurige oven schijnen hen op elk ogenblik te zullen verteren, maar God zal hen uit deze strijd laten komen als goud dat door het vuur is gelouterd. Gods liefde voor zijn kinderen in de tijd van hun zwaarste beproeving is even groot als in de tijd van hun grootste voorspoed. Toch moeten ze in de vurige oven worden geplaatst: al het aardse dat hen nog aankleeft, moet worden verteerd om het beeld van Christus volmaakt te weerkaatsen. — *De grote strijd, hfdst 39: De tijd der benauwdheid*

Zondag 30 april: Vervolging van de eerste christenen

Geloof is wat u nodig heeft. Laat het geloof niet wankelen. "Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven." (I Timotheüs 6:12) Het zal een heftige strijd zijn, maar strijd die strijd, ten koste van alles. Want de beloften van God zijn in Christus Jezus ja en amen. Leg uw hand in de hand van Christus. Er moeten moeilijkheden overwonnen worden, maar engelen die uitmunten in kracht zullen met het volk van God samenwerken. Kijk naar Sion, baan u een weg naar de plechtige stad. Een heerlijke kroon en een gewaad, geweven op het weefgetouw van de hemel, wachten op de overwinnaar. Ook al zou Satan zijn helse schaduw dwars over uw pad werpen en trachten de geheimenisladder voor uw blikveld te verbergen. Die geheimenisladder, die zich van de aarde uitstrekt tot aan de troon van God, waarop engelen opklimmen en afdalen. Dat zijn dienende geesten voor hen die de erfgenamen van het heil zullen zijn. Baan u toch een weg omhoog. Zet uw voet op één sport na de andere en ga voort tot aan de troon van de Oneindige....

Maar ik waag niet te vragen: Waarom heeft U mij in de oven geworpen? Waarom ben ik keer op keer aangevochten? Het antwoord komt tot mij in de regels: "Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien." (Johannes 13:7)

Gods bedoelingen zijn vaak in raadselen gehuld. Ze zijn voor eindige geesten onbegrijpelijk. Maar Hij die het einde kent vanaf het begin, weet het beter dan wij. Wat wij nodig hebben, is dat wij gereinigd worden van aardseid; het vervolmaken van ons christelijk karakter, zodat de mantel van Christus' gerechtigheid ons zal worden omgedaan. — *Geest, karakter en persoonlijkheid, hfdst 49: Verdriet*

De apostel verloor het zicht op zijn eigen naderend lijden in zijn zorg voor hen die hij achter zouden blijven om vooroordeel, haat en vervolging het hoofd te bieden. De paar christenen die hem begeleiden naar de plaats van executie, probeerde hij te sterken en aan te moedigen door de beloften te herhalen die gegeven zijn aan hen die vervolgd worden omwille de gerechtigheid. Hij verzekerde hen ervan dat niets van wat God heeft gesproken over zijn beproefde en trouwe kinderen zal falen.

Voor een korte tijd kunnen zij het zwaar hebben door vele beproevingen; zij kunnen verstoken zijn van aardse gemakken; Maar zij konden hun harten bemoedigen met de verzekering van Gods trouw, zeggende: "Want ik weet, op wie ik mijn vertrouwen heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te bewaren tot die dag" (2 Timoteus 1:12). Spoedig zou de nacht van beproeving en lijden tot een eind komen, en dan zou een nieuwe blijde morgen van vrede en een volkomen dag aanbreken. — *The Review and Herald, Jan. 4, 1912*

Maandag 1 mei: Lijden en het voorbeeld van Christus

Noach had de bewoners van de wereld vóór de zondvloed trouw gewaarschuwd, of schoon zij hem bespot en beschimpt hadden.

Toen het water over de aarde kwam en de een na de ander verdronk, zagen zij die ark, waar mee zij zozeer de spot had den gedreven, veilig op het water drijven, met de trouwe Noach en zijn gezin erin ge red worden. Zo zag ik, dat het volk van God, dat de wereld getrouw gewaarschuwd had voor Zijn komende toorn, even zeer ver lost zou worden. God wilde de goddelozen niet toe laten om de genen te do den, die ver wachtten levend naar de hemel op genomen te worden en die niet voor het bevel van het beest wilden buigen of zijn merkteken ontvangen. Ik zag, dat indien het de goddelozen toegelaten werd de heiligen om te brengen, Satan en al zijn boze engelen en allen die God haten, tevreden gesteld zouden zijn. O, wat een triomf zou het zijn voor zijne satanische majesteit om in de laatste strijd macht te hebben over hen, die zo'n lange tijd ge wacht had den om Hem, die zij liefhadden, te aanschouwen! Zij, die gespot hebben met het idee, dat de heiligen zullen op varen, zullen getuigen zijn van de zorg, die God bewijst aan Zijn kinderen en zullen hun heerlijke verlossing aan schouwen.

Toen de heiligen de steden en dorpen verlieten, werden zij achtervolgd door de goddelozen, die hen zochten te doden. Maar de zwaarden die opgeheven werden om Gods volk te doden, vielen machteloos neer, als of het strohalmen waren. Engelen van God beschermden de heiligen. Toen zij dag en nacht om uitkomst riepen, kwam hun geroep op tot de Heer. —*Eerste geschriften, hfdst De tijd der benauwdheid*

Het is beloofd dat de Heilige Geest met hen zou zijn die worstelen voor overwinningen, in een demonstratie van machtsvertoon, de mens bovennatuurlijke krachten geven en de onwetenden onderwijzen in de geheimenissen van de koninkrijk van God. Dat de heilige Geest een grote helper zou zijn, een wonderlijke belofte. Welk voordeel zou het voor ons zijn dat de enige Zoon van God zichzelf vernederd heeft, de verzoeken van de gemene vijand heeft verdragen en met hem geworsteld gedurende heel Zijn leven op aarde. En Hij stierf de Rechtvaardige voor de onrechtvaardige opdat de mensheid niet verloren zou gaan. Als de Geest niet een voortdurend, werkend en vernieuwend instrument zou zijn om effectief zou maken wat de Verlosser van de wereld heeft bewerkt? —*Selected Messages, book 3, p. 137*

Hij, die menselijkheid op Zich nam, weet hoe met de lijdende mensheid mee te voelen. Christus kent niet alleen iedere ziel, en de bijzondere noden en verzoeken van die ziel, maar Hij kent ook alle omstandigheden die de geest pijnigen en verwarren. Zijn hand is uitgestrekt in medelijdende tederheid naar ieder lijdend kind. Die het meeste lijden, krijgen het meeste van Zijn medeleven en medelijden. Hij wordt geraakt door het zien van onze gebreken en Hij vraagt ons, onze verwarring en moeilijkheden aan Zijn voeten te leggen en ze daar te laten.

Het is niet verstandig op onszelf te zien en onze gevoelens te bestuderen. Als wij dit doen, zal de vijand ons moeilijkheden en verzoeken voor ogen houden die ons geloof verzwakken en onze moed vernietigen. Onze emoties nader te bestuderen en gevolg te geven aan onze gevoelens zal twijfel brengen en onszelf verwarren. Wij moeten naar Jezus zien en niet op onszelf.

Wanneer verzoeken ons overvallen, wanneer zorgen, verwarring en duisternis onze ziel schijnen te omringen, kijk dan naar de plaats waar u het laatst licht zag. Rust in Christus' liefde en onder Zijn beschermende zorg. Wanneer zonde om de overmacht worstelt in het hart, wanneer schuld de ziel terneer drukt en het geweten bezwaart, wanneer ongeloof de geest benevelt, bedenk dan dat de genade van Christus genoeg is om de zonde te onderwerpen en de duisternis te verdrijven. Door in gemeenschap met Christus te treden, gaan wij een omgeving van vrede binnen. — *De weg tot gezondheid, hfdst genezing voor de geest*

Dinsdag 2 mei: Het vurig proces

Het is het werk van geloof om te rusten in God in het donkerste uur, om te voelen, hoe erg u ook beproefd en heen en weer geslingerd wordt, dat onze Vader aan het roer staat. Het oog van geloof alleen kan zien voorbij de dingen van de tijd om een inschatting te maken van de werkelijke waarde van de eeuwige rijkdommen.

Jezus presenteert Zijn volgelingen geen hoop voor op het ontvangen van aardse heerlijkheid en rijkdommen, of een leven vrij van beproevingen. In plaats daarvan roept Hij hen op om Hem te volgen in het pad van zelfopoffering en smaad. Hij die kwam om de wereld verlossen, werd tegengewerkt door de verenigde krachten van het kwaad ...

Zo zal het zijn met allen die een godsvruchtig leven in Christus Jezus willen leiden. Vervolging en smaad wacht allen die ingebed zijn in de Geest van Christus ...

In alle eeuwen heeft Satan het volk van God vervolgd. Hij heeft hen gemarteld en hen gedood, maar al stervende waren zij overwinnaars. Zij droegen het getuigenis van de kracht van de Ene die machtiger is dan Satan. Slechte mannen kunnen het lichaam martelen en doden, maar zij kunnen het leven dat verborgen is met Christus in God niet raken. Zij kunnen mannen en vrouwen in de gevangenis opsluiten, maar ze kunnen de geest niet binden.

Door beproeving en vervolging wordt het heerlijk karakter van God geopenbaard in Zijn uitverkorenen ... Zij volgen Christus door elk pijnlijk conflict. Zij verduren zelfverloochening en ervaren bittere teleurstellingen, maar aldus leren zij de schuld en de pijn van de zonde en zij kijken er vol afschuw naar. Omdat ze deelhebben aan het lijden van Christus kunnen zij voorbij de mistroostigheid kijken naar de heerlijkheid en zeggen: "Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden" (Romeinen 8:18). — *Conflict and Courage, p. 360*

Zoals Christus zonder reden werd gehaat, zal Zijn volk ook worden gehaat omdat het gehoorzaam is aan Gods geboden. Als Hij, die zuiver, heilig en onbesmet was, die alleen maar goed deed in de wereld, behandeld werd als een grove misdadiger en ter dood werd veroordeeld, moeten Zijn discipelen een soortgelijke behandeling verwachten, hoe vlekkeloos hun leven en hoe smetteloos hun karakter ook is....

In de zomer is er geen verschil tussen de altijd-groene bomen en de andere, maar wanneer de herfststormen komen, blijven de altijd-groene bomen onveranderd, terwijl de andere bomen hun bladeren laten vallen. Op dit ogenblik is er misschien geen verschil te zien tussen ontrouwe en ware christenen, maar binnenkort zal het verschil duidelijk merkbaar worden. Wanneer er straks tegenstand komt en fanatisme en onverdraagzaamheid de kop weer opsteekt, wanneer er weer vervolgingen losbarsten, dan zullen de meelopers en de huichelaars wankelen en hun

geloof verliezen. Maar de ware christenen zullen als een rots in de branding staan, met meer geloof en hoop dan in de dagen van voorspoed. —*Maranatha, 6 juli*

Woensdag 3 mei: Oordeel en het volk van God

Nu vestigen boodschappers, door God geroepen om in de geest en de kracht van Elia en van Johannes de Doper te werken, de aandacht van een wereld die voor het oordeel moet verschijnen, op de plechtige gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden in verband met de laatste ogenblikken van de genadetijd en de verschijning van Christus Jezus als Koning der koningen en Heer der heren. Spoedig zal iedereen geoordeeld worden naar hetgeen hij gedaan heeft in het vlees. Het uur van Gods oordeel is gekomen, en op de leden van zijn gemeente op aarde rust de plechtige verantwoordelijkheid om hen te waarschuwen die als het ware op de rand van eeuwige ondergang staan. Aan ieder mens in heel de wereld moet duidelijk gemaakt worden, welke beginselen op het spel staan in de grote strijd die gaande is, beginselen waarvan het lot van heel de mensheid afhangt. —*Profeten en Koningen, hfdst 59: Het huis van Israël*

Er liggen voor ons, benauwde dagen. De oordelen van God komen over deze wereld. De naties zullen sidderen. Aan alle kanten zal er beproeving en verwarring zijn. De harten van de mensen zullen bezwijken van angst. En wat zullen wij op die dag doen? Hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachhutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan, Jes. 24:20, Blijf op God vertrouwen, dan zal Hij ons redden. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! Ps. 91:1-2. De Allerhoogste heeft ons tot Zijn beschutting gemaakt. Geen onheil zal ons treffen, want Hij zal Zijn engelen aangaande ons bevelen om ons te bewaren van al die ellende.

Christus ziet het einde van deze strijd. De strijd woedt steeds feller. Spoedig zal Hij komen, omdat het Zijn recht is om van alle aardse dingen bezit te nemen. Alle verwarring in onze wereld, alle geweld en misdaad, is een vervulling van de woorden van Jezus. Dit zijn de tekenen van Zijn spoedige wederkomst. Op de dag van Zijn wederkomst zal Christus degene in bewaring houden, die Hem de weg, de waarheid en het leven, gevolgd zijn. Hij heeft beloofd om hen een schuilplaats te zijn. Hij zegt aan hen: Ga voor een kleine tijd in een veilige schuilplaats en versterk u daar, totdat Ik de aarde van Zijn ongerechtigheid gezuiverd heb. —*Zonen en dochters van God, 13 december*

Wanneer de verlostten voor God staan, zullen zij zien hoe kortzichtig hun conclusies waren in vergelijking met wat de hemel als succes kenmerkt. Als ze hun inspanningen overzien waarmee ze succes wilden bereiken, dan zullen ze inzien hoe dwaas hun plannen waren en hoe kleinzielig hun veronderstelde beproevingen en hoe onredelijk hun twijfels zijn. Zij zullen zien hoe vaak zij zelf hun werk hebben doen falen door God niet op Zijn woord te geloven. ... Zij zullen ook inzien dat de eer die ze aan mensen geven alleen God toekomt en dat Hem de heerlijkheid toekomt. Van de lippen van het engelenkoor en de verlostten zal het koor klinken: "Groot en wonderbaar zijn uw werken, Here God, Almachtige; rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der volkeren! Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet

verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig" Openbaring 15:3,4. — *Testimonies for the Church*, vol. 7, p. 28.

Donderdag 4 mei: Geloof te midden van beproevingen

Er zijn voortdurend oorlogen uit te vechten en we zijn geen moment veilig tenzij we onszelf plaatsen onder de bescherming van Een die Zijn eigen leven heeft gegeven om get mogelijk te maken dat we in Hem geloven als de Zoon van God, terwijl we de druk van Satans wetenschap weerstaan, om te ontsnappen aan het verderf die in de wereld heerst vanwege de lust. Hij is volkomen in staat om onze menselijke natuur, in antwoord op ons geloof, te verenigen met Zijn goddelijke natuur. We verkondigen, terwijl we vertrouwen in en deelhebben aan de goddelijke natuur en onze eigen inspanningen versterken, dat de zending van Christus op aarde is vrede en goede wil voor alle mensen. We zijn gebonden om te spreken over de gevaren van de oorlogvoering met onzichtbare vijanden en onze wapenrusting aan te houden want we vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en het geestelijke kwaad in de hemelse gewesten. ... Daarom moeten we onder voortdurende bescherming van heilige engelen staan.

Christus volgen is niet vrij van strijd. Het is geen kinderspel. Het is geen geestelijk nietsdoen... Christus volgen betekent hevige strijd, actieve arbeid, strijd tegen de wereld, het strijden van de goede strijd des geloofs totdat de oorlog voorbij is en we als overwinnaars de kroon des levens zullen ontvangen. — *In Heavenly Places*, p. 117

Jezus zegt: "Zie, Ik ben (overall) met u, tot aan de voleinding der wereld." Eens wandelde Hij als een mens op aarde, Zijn goddelijkheid bekleed met menselijkheid, een lijdende, beproefde man, belaagd door Satan. Hij werd op alle punten zoals wij verzocht en Hij weet hoe Hij degenen moet helpen die bezwijken aan verzoeken. Nu is Hij aan de rechterhand van God. Hij is in de hemel als onze advocaat, om bemiddeling voor ons te doen. We moeten altijd troost en hoop putten als we hieraan denken. Hij denkt aan hen die onder de verzoeken van deze wereld gebukt gaan. Hij denkt aan een ieder van ons persoonlijk en weet wat we nodig hebben. Wanneer u in verzoeking komt, zegt dan: Hij zorgt voor mij, Hij is voor mij gestorven. Ik zal mezelf zonder terughoudendheid aan Hem geven. We doen het hart van Christus verdriet wanneer we over onszelf weklagen alsof we onze eigen verlosser zijn. Nee, we moeten de bescherming van onze zielen wijden aan God als aan een trouwe Schepper. Hij leeft om bemiddeling voor de beproefde en verzochte te doen. Open u hart voor de felle stralen van de Zon der Gerechtigheid en laat geen enkele uitademing van twijfel, een woord van ongeloof over uw lippen komen, opdat u geen zaaier van twijfel wordt. Er zijn rijke zegeningen voor ons; laten we die in geloof aangrijpen. Ik smeed u heb moed in de Here. Goddelijke kracht is er voor ons en laten we moed en sterkte en geloof uitspreken. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 391

Vrijdag 5 mei: Voor verdere bestudering

God's Amazing Grace, "The Sum and the Substance," p. 324.

7. Dienend Leiderschap

Sabbatmiddag, 6 mei

Jezus zag op de bedroefden en terneergedrukten van wie de hoop vervlogen was en die met aardse vreugden de hunkering van de ziel trachten te stillen, Hij nodigde hen allen uit rust in Hem te vinden.

Teder verzoekt Hij de zwoegende mens: "Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Math. 11:29.

Met deze woorden spreekt Christus tot elk menselijk wezen. Of zij het weten of niet, allen zijn vermoeid en zwaar belast. Allen worden terneergedrukt door lasten, die alleen Jezus kan verwijderen. De zwaarste last die wij dragen, is de last van de zonde. Als wij die last moeten blijven dragen, zal die ons verpletteren. Maar de Zondeloze heeft onze plaats ingenomen. "De Here heeft al onze ongerechtigheid op Hem doen neerkomen." Jes. 53:6.

Hij heeft de last van onze schuld gedragen. Hij wil dat gewicht van onze vermoeide schouders afnemen. Hij wil ons rust geven. De last van zorgen en moeiten wil Hij ook dragen. Hij nodigt ons uit al onze zorgen op Hem te werpen; want Hij draagt ons op Zijn hart. – *De Weg tot Gezondheid*, pp 51,52.

Iedere verkeerde neiging kan, door de genade van Christus, onderdrukt worden, niet op een futloze, aarzelende manier, maar met een vast doel, met grote vastberadenheid, om Christus als voorbeeld te stellen. Laat uw liefde uitgaan naar de dingen waar Jezus van houdt, en wees terughoudend met de zaken die niet versterken en geen goede invloed hebben. Zoek met vastbesloten energie te leren, en het karakter iedere dag te verbeteren. U moet met een vastberaden doel uzelf in de hand houden en doe, wat u weet dat God fijn zou vinden in u.

Het verstand, zowel als het hart, moeten gewijd zijn aan de dienst van God. Hij heeft het recht op alles van ons. De volgelingen van Christus moeten niet toegeven aan enige bevrediging, of zich inlaten met enige onderneming, hoe onschuldig of lovenswaardig het ook mag schijnen, als een verlicht verstand hem zegt dat het zijn vurigheid zou doen afnemen of zijn vroomheid zou doen verminderen. Iedere Christen moet werken om het tij van kwaad te keren, en onze jeugd veilig te stellen van de invloed die hen terneer zou drukken en ruïneren. Moge God ons helpen onze weg te gaan tegen de stroom in. – *Gods Amazing Grace*, p. 327.

We zijn door genade verkoren als Zijn dienaren. Een dienaar betekent een werker, een die zorg, lasten en verantwoordelijkheid draagt ...Ieder mens heeft een plechtig werk te doen en hij kan niet achteloos omgaan met zijn tijd; hij kan niet achteloos zijn met zijn voorrechten en de gelegenheden hem gegeven, om hem tot een complete werker voor de zaak van God te maken. – *Manuscript 81*, 18 juli, 1893.

Zondag, 7 mei: Ouderlingen in de vroege kerk

De harten van hen die door het werk van de apostelen bekeerd waren werden door de liefde van Christus vertederd en met elkaar verbonden. Ondanks vroegere vooroordelen leefden zij nu met elkander in volle harmonie. Satan wist dat hij

machteloos zou zijn om de uitbreiding van de evangeliewaarheid te weerstaan, zolang deze eensgezindheid stand hield, en hij zocht zijn voordeel te doen met vroegere onhebbelijkheden, in de hoop daardoor elementen van tweedracht binnen de gemeente te brengen.

Zo gebeurde het, toen de discipelen talrijker werden, dat de vijand er in slaagde wantrouwen op te wekken bij sommigen die vroeger de gewoonte hadden met afgunst op hun broeders in het geloof neer te zien, en die altijd kritiek hadden op hun geestelijke leiders.....

Nu moesten stipte maatregelen worden genomen om iedere aanleiding tot ontevredenheid weg te nemen, opdat de vijand, in zij poging verdeeldheid onder de gelovigen te zaaien, niet zou triomferen.....

Na een vergadering te hebben bijeengeroepen, ontwierpen de apostelen, onder leiding van de Heilige Geest, een plan tot een betere organisatie van alle werkkrachten in de gemeente. – *Van Jeruzalem tot Rome*, pp.63,65.

De apostelen droegen een gewicht van verantwoording om de sfeer van hun werk uit te breiden, om het evangelie te verkondigen in de omliggende streken. Van hun voorbeeld leren we dat er geen leeglopers zijn in de wijngaard des Heren. Zijn dienaren vergroten voortdurend hun inspanningen. Ze deden steeds meer, nooit minder. Het werk van de Heer is vergroten en verbreden tot het de wereld omcirkeld.

Na het maken van een zendingsreis, keerden Paulus en Barnabas terug op hun schreden, ze bezochten, de kerken die ze gesticht hadden en kozen mensen om met hen verenigd te zijn in het werk. Zo moeten Gods dienaren vandaag ook werken, uitzoeken en trainen van waardige jonge mensen als medewerkers, God help ons onszelf te heiligen, zodat door ons voorbeeld anderen ook geheiligd worden, en in staat zijn om zielen voor Christus te winnen. – *Testimonies for the Church*, vol. 7, p.15.

Toen zich naderhand in de geschiedenis van de eerste gemeente vele groepen van gelovigen in verschillende delen der wereld tot gemeenten hadden verenigd, werd de organisatie van de gemeente verder verbeterd, zodat orde en harmonieuze samenwerking bleven gehandhaafd. Ieder lid werd gemaand zijn werk goed te volbrengen. Iedereen moest van de hem toevertrouwde talenten een verstandig gebruik maken. Sommigen waren door de Heilige Geest met bijzondere gaven begiftigd – “ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en verscheidene tongen.” 1 Kor. 12:28. Doch al deze groeperingen van werkers moesten in harmonie samenwerken. – *Van Jeruzalem tot Rome*, p.66.

God heeft herhaaldelijk getoond dat de mensen niet ontmoedigd moeten zijn in het veld zonder onmiskenbaar getuigenis dat Hij hun heeft geroepen. De Heer zal niet de last voor zijn kudde toevertrouwen aan ongeschikte personen. Degenen die God roept moeten mannen zijn met grote ervaring, getest en beproefd, mannen met een gezond oordeel, mannen die de zonde aandurven in de geest van tederheid, mannen die begrijpen hoe je de kudde moet voeden. God kent het hart, en Hij weet wie Hij uitkiest. – *Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 209.

Maandag, 8 mei: De Ouderlingen

De Grote Herder heeft onder herders, aan wie Hij de zorg voor de schapen en lammeren overdraagt. Het eerste werk dat Jezus aan Petrus toevertrouwde, dat hem herstelde in zijn dienstwerk, was om de lammeren te voeden. Dit was een werk waar Petrus weinig ervaring mee had. Het vereiste grote zorg en tederheid, veel geduld en volharding....

De vraag die Christus aan Petrus stelde was belangrijk. Hij vroeg slechts één opgave voor discipelschap en dienst. "Hebt gij Mij lief?" Vroeg Hij. Dit is de belangrijke kwalificatie. Petrus mocht elke andere kwalificatie bezitten, zonder de liefde van Christus kon hij geen gelovige herder over de kudde van de Heer zijn. Kennis, goedheid, welsprekendheid, dankbaarheid, en geestdrift zijn allen een hulp in het goede werk; maar zonder de liefde van Jezus in het hart, zal het werk van een christelijke dienaar falen.

De les welke Christus hem leerde bij de zee van Galilea, droeg Petrus zijn verdere leven mee. Schrijvend door de Heilige Geest aan de gemeenten, zei hij: "De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en een getuige van het lijden van Christus, en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is, en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. 1 Pet. 5:1-4. HSV – *Lift Him Up*, p 223.

Het schaap dat afgedwaald is van de kudde is de meest hulpeloze van alle schepselen. Het moet gezocht worden, want het kan de weg terug zelf niet vinden. Zo is het ook met de ziel die van God afgedwaald is; hij is even hulpeloos als het verloren schaap; en tenzij goddelijke liefde tot hem komt om te verlossen, kan hij nooit zijn weg vinden tot God. Dan met een beetje medeleven, wat zorgen, en volharding, zal de onderherder zoeken naar deze verloren zielen! Hoe gewillig zal hij zelfvernedering, ongemak en ontbering verdragen!

Er is een behoefte aan herders die, onder het toezicht van de Grote Herder, willen zoeken naar de verlorenen en verdooden. Dit betekent het dragen van lichamelijk ongemak en het offer van kleiner worden. Het betekent een tedere zorg voor de dwalende, goddelijk medeleven en geduld. Het betekent een oor dat met sympathie kan luisteren naar een hartbrekend relaas van onrecht en degradatie, van wanhoop en verdriet.

De geest van de getrouwe herder is er één van zichzelf vergetend. Hij verliest het zicht op zichzelf opdat hij de werken Gods kan werken. Bij het prediken van het woord en door persoonlijke dienst in de huizen van het volk, leert hij hun noden, hun zorgen, hun verzoeken; en werkt hij samen met de Grote-Lastendrager, hij deelt hun smart, troost hun in leed, verzacht hun ziele honger, en wint hun harten voor God. In dit werk wordt de dienaar begeleid door hemelse engelen, en is hijzelf onderwezen en verlicht in de waarheid die wijsmaakt tot zaligheid. – *Gospel Workers*, pp. 183,184.

Dinsdag, 9 mei: Dienend Leiderschap

De vraag van Jakobus en Johannes om aan de rechter en linker zijde van de troon van Christus te zitten had de verontwaardiging gewekt van de anderen. Dat de beide broers zich hadden aangematigd naar de hoogste plaats te vragen, zodat er vervreemding dreigde ...

Hoe moest Christus deze arme mensen daarheen leiden waar Satan geen overwinning over hen zou behalen? Hoe kon Hij hun laten zien dat alleen maar het voorgeven een discipel te zijn hen nog niet tot volgelingen maakte of hen een plaats in zijn koninkrijk verzekerde? Hoe kon Hij hen tonen dat liefdevolle dienst en echte nederigheid, ware grootheid betekenen? Hoe moest Hij in hun hart liefde wekken en hen in staat stellen te bevatten wat Hij hun zo graag wilde vertellen?

Jezus wachtte een poosje om te zien wat zij zouden doen. Toen stond Hij, de goddelijke Leraar, op van de tafel. Hij legde zijn bovenkleed af, wat Hem bij zijn bewegingen zou hebben gehinderd, nam een handdoek en omgordde Zich daarmee. Met verbaasde belangstelling keken de discipelen toe en wachtten af wat er zou gebeuren. "Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee Hij omgord was." Deze daad opende de ogen van de discipelen. Bittere schaamte en ootmoed vullden hun hart. Zij begrepen het onuitgesproken verwijt en zagen zich in een volkomen nieuw licht. – *Wens der Eeuwen*, pp. 536,537.

Paulus had een groot verlangen dat de vernedering van Christus gezien en beseft zou worden. Hij was er van overtuigd dat, als men ertoe gebracht kon worden om het verbazingwekkende offer, gebracht door de Majesteit des hemels, te overdenken, zelfzucht uit de harten zou worden gebannen. De apostel blijft stilstaan bij elk punt, zodat we enigermate de wonderbare vernedering van de Verlosser ten behoeve van zondaars kunnen begrijpen. Hij richt de aandacht eerst op de hoge positie die Christus in de hemel vervulde aan de boezem van de Vader; hij openbaard Hem daarna bij het afstand doen van Zijn heerlijkheid, Zichzelf vrijwillig onderwerpend tot de vernederende toestand van het leven van een mens, het op Zich nemen van de verantwoordelijkheden van een dienstknecht, gehoorzaam geworden tot de dood, en dat de meest schandelijke en weerzinwekkende, de meest wrede - de dood aan het kruis. Kunnen wij deze wonderlijke openbaring van Gods liefde, overdenken zonder dankbaarheid en liefde, en diep gevoel van het feit dat wij niet van onszelf zijn? – *Weg tot gezondheid*, p. 431.

Engelen van God staan allen terzijde die God dienen door hun medemensen te helpen. En u hebt de medewerking van Christus zelf. Hij is de hemelse Hersteller en wanneer u onder Zijn toezicht werkt, zult u grote resultaten zien.

Van uw trouw in dit werk is niet alleen het welzijn van anderen, maar ook uw eeuwig lot afhankelijk. Christus wil allen opheffen, die zich laten opheffen tot Hem, opdat wij met Hem één zullen zijn zoals Hij één is met de Vader. Hij laat toe dat wij in aanraking komen met lijden en rampen om ons wakker te schudden uit onze zelfzucht. Hij tracht in ons de kenmerken van zijn karakter- medeleven, tederheid en liefde – tot ontwikkeling te brengen. Als wij dit dienstwerk aanvaarden, plaatsen wij ons onder zijn onderricht om geschikt gemaakt te worden voor Gods tegenwoordigheid. – *Lessen leven van alledag*, p.241.

Woensdag, 10 mei: Gekleed met menselijkheid

Het is de afwezigheid van de Heilige Geest en van de genade van God die de evangelie dienst zo krachteloos maakt, om te veroordelen en te veranderen. Na de hemelvaart van Jezus, dokters, advocaten, priesters, heersers, schrijvers, en theologen luisterden met verbazing naar de woorden van wijsheid en kracht van ongeleerde en nederige mensen. Deze wijze mensen verbaasden zich over het succes van de eenvoudige discipelen, en ten slotte bemerkten ze tot hun eigen verwondering het feit dat ze met Jezus geweest waren en van Hem geleerd hadden. Hun karakter en de eenvoud van hun prediking was gelijk aan het karakter en de predicaties van Christus. De apostel beschrijft het met deze woorden: " Het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen." 1 kor. 1:27-29. HSV. Gods hand brengt bij tijden moeilijkheden op de mens om hem te vernederen en zo brengt Hij hem in een zuivere positie tegenover Hem; maar beter is het om dagelijks zijn hart voor God te verootmoedigen. – *Testimonies for the Church*, vol.4, p.378.

Wij zijn licht geneigd de houding van de trage slaaf nederigheid te noemen. Maar de ware ootmoed is heel anders. Bekleed zijn met nederigheid wil niet zeggen dat wij verstandelijk dwergen moeten zijn; dat wij gebrek aan eerezucht hebben; dat wij lafhartig zijn in ons leven en lasten schuwen uit vrees dat wij ze niet kunnen dragen. Ware nederigheid vervuld Gods bedoelingen door te vertrouwen op zijn kracht.

God werkt door wie Hij wil. Soms kiest Hij de nederigste werktuigen uit om het grootste werk te doen, want zijn kracht wordt geopenbaard door de zwakheid van de mens. Wij hebben onze maatstaven en aan de hand daarvan noemen wij het ene groot en het andere klein. God gebruikt echter niet onze maatstaf. Wij moeten niet menen dat wat in ons oog groot is, ook groot is in zijn oog, of wat wij als klein beschouwen ook klein is voor Hem. Het is niet aan ons om onze talenten te beoordelen of ons werk te kiezen. Wij moeten de last opnemen die God aanwijst, ze voor Hem dragen en altijd tot Hem gaan voor rust. Wat ons werk ook moge zijn, God wordt geëerd door een blijmoedige dienst, die van ganser harte wordt verricht. Hij is blij als wij onze taken dankbaar opnemen, verheugd dat wij waardig geacht zijn om zijn medewerkers te mogen zijn. – *Lessen Leven van Alledag*, p. 224.

Zij die wandelen in de vrees van God, nadenkend over Zijn karakter, zullen dagelijks meer en meer op Christus gelijken. Zij die er voor kiezen God niet te kennen zullen demonstratief en opschepperig zijn.

Er zijn velen die iets aanpakken waarvan ze denken dat het hoog waardig is. Maar in Gods oog zijn het dwazen. Ze hebben niet in de goddelijke spiegel gekeken, en ze weten niet hoe belachelijk hun aanmatiging is in het zicht van een heilige God. Hij die onder de oppervlakte kijkt versmaad zijn onafhankelijkheid. Hij mag een vertrouwens positie in de gemeente of in de wereld hebben, maar zolang ze voortdurend hun schepper onteren, zichzelf tot een voorwerp van verering maken, zijn ze in opstand tot Hem. – *This Day With God*, p. 40.

Donderdag, 11 mei: Als een brullende leeuw

Satan is er voortdurend op uit het verstand van de Christenen te verduisteren. Daarom mogen zij geen ogenblik vergeten dat "wij niet hebben te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." Ef. 6:12 De geïnspireerde waarschuwing weerklinkt door alle eeuwen heen tot in onze tijd: " Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie zal verslinden." 1 Petr. 5:8. " Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels." Ef. 6:11..

Vanaf de dagen van Adam tot in onze tijd heeft onze aardsvijand zijn macht gebruikt om te onderdrukken en te verwoesten. Hij is zich nu aan het voorbereiden op zijn laatste strijd tegen de gemeente. Allen die Christus willen volgen, zullen in conflict komen met deze onverbiddelijke vijand. Hoe meer de christen het goddelijke voorbeeld nabootst, des te meer maakt hij zichzelf tot het doelwit van Satans aanvallen. Allen die voor God werken, de misleidingen van de Boze aan het licht proberen te brengen en de mensen tot Christus willen brengen, zullen het eens zijn met de uitspraak van Paulus over het dienen van de Here, "met alle ootmoed onder tranen en beproevingen." – *De grote Strijd*, p.469.

God draagt Zijn volk op om hun blik hemelwaarts te richten, uitziende naar de glorieuze verschijning van onze Heer en Redder Jezus Christus. Terwijl de aandacht van de wereldlingen gericht is op verschillende ondernemingen; onze zou hemelwaarts zijn; ons geloof moet verder en verder reiken tot de glorieuze geheime schatten, schetsend de kostbare, goddelijke stralen van licht van het hemelse heiligdom om in onze harten te schijnen, zoals ze op het gelaat van Jezus schijnen. De spotters beschimpen de wachtende, waakzame en vragen: "Waar is de belofte van Zijn komst? U bent teleurgesteld. Ga nu met ons, en u zult succes hebben in wereldse zaken. Krijg voordeel, ontvang geld, en wees geëerd door de wereld." De wachtenden zien omhoog en antwoorden: "Wij zijn waakzaam." En keren zich af van aards plezier en wereldlijke eer, en van de misleidingen van de rijkdom, ze zien zichzelf in deze positie. Door waakzaamheid worden ze sterk, ze overwinnen luiheid en zelfzuchtigheid deze liefde verminderd. Kwellingen

vuren onvriendelijkheid op hen af, en de tijd van wachten lijkt lang. Soms zijn ze bedroeft, en het geloof wankelt; Maar ze verenigen zich opnieuw, overwinnen hun vrees en twijfels, en terwijl ze hun blik hemelwaarts richten, zeggen ze tot hun vijanden: "Ik ben waakzaam, ik ben wachtend op de terugkeer van mijn Heer. Ik zal roemen in rampspoed, in moeilijkheden, en in dwang." – *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 194.

De tijd van talmen is bijna beëindigd. De pelgrims en vreemdelingen die lang gezocht hebben naar een beter vaderland zijn bijna thuis. Ik voel mij alsof ik steeds luid moet roepen, Huiswaarts gebonden!.... "Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede." 2 Petr.3:14. HSV. – *Our High Calling*, p. 367.

Vrijdag, 12 mei: Voor verdere studie

Gedachten Berg der Zaligsprekingen, "Het Ware Motief van het Dienen," .vanaf p.170

8. Jezus in de brieven van Petrus

Sabbatmiddag, 13 mei

"Jezus Christus heeft het is niet als roof geacht gelijk aan God te zijn." Omdat goddelijkheid alleen effectief kon zijn in het herstel van de mens van de giftige beet van de slang, heeft God Zelf, in Zijn enig geboren Zoon, de menselijke natuur aangenomen, en in de zwakheid van de menselijke natuur ondersteund door het karakter van God, werd Zijn heilige wet in ieder opzicht gerechtvaardigd. Christus als de Zoon van God, en de wetgever, aanvaarde het vonnis van wraak en dood voor de zonen van de mens. Wat een gedachte is dit. Hij die één was met de Vader voor de grondlegging van de wereld, had zulk een liefde voor de gevallen en verloren wereld, dat Hij zijn leven gaf als een rantsoen voor haar. Hij die een afschijnsel was van de glorie van de Vader, en een uitdrukking van het beeld van Zijn persoon, droeg de zonden in Zijn eigen lichaam aan het hout, lijdend de straf van de overtreding van de mens, zodat het recht tevreden gesteld was en niets meer vroeg. Hoe groot is de verlossing die voor ons uitgewerkt is. Zo groot dat de Zoon van God een gruwelijke dood stierf, op het kruis, om ons leven en onsterfelijkheid te brengen door het geloof in Hem.

Dit wondervolle probleem – hoe kon God rechtvaardig zijn en nochtans de zondaar vergeven – dit gaat menselijke kennis te boven. Als we pogen het te peilen, verbreed en verdiept dit verder onzer begrip.

Als we met het geloofs oog zien op het kruis van Golgotha, en we zien onze zonden gelegd op het slachtoffer daar hangend in zwakheid en angst – als we dan begrijpen dat dit God is, de eeuwige Vader, de Vredevorst – zullen we uitroepen: "Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft." 1 Joh.3:1. – *That I May Know Him*, p. 35.

Wat een prijs is er betaald voor ons! Zie het kruis, en het offer daar op. Zie naar deze handen, doorboord met de gruwelijke spijkers. Zie op Zijn voeten, vast gezet met de spijkers op het hout. Christus droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam. Dat lijden, die angst, is de prijs voor uw verlossing. Het woord het commando was gegeven: "Bevrijd hen van de eeuwige ondergang. Ik heb een Verlosser gevonden."

Weet u niet dat Hij ons liefheeft, en Zichzelf voor ons gegeven heeft, en dat wij als antwoord onszelf zouden geven aan Hem? Waarom zou de liefde tot Christus niet uitgedrukt worden door allen die Hem in het geloof ontvangen zo waar als Zijn liefde geopenbaard is aan ons voor wie Hij stierf?

Christus is voorgesteld als jagend, zoekende naar het verloren schaap. Het is zijn liefde die ons omringt, die ons terug brengt naar de kudde. Zijn liefde geeft ons het voorrecht om tezamen met Hem in hemelse plaatsen te zitten. Wanneer het gezegende licht van de Zon der Gerechtigheid in onze harten schijnt, en we rusten in de vrede en de vreugde in de Here, laat ons dan de Here prijzen; prijs Hem die het lichamelijk welzijn van onze gemoedsrust is. Laat ons Hem prijzen, niet alleen in

woorden, maar door alles wat we zijn en alles wat we hebben, aan Hem te wijden. – *Testimonies for the Church*, vol. 6, pp. 479,480.

Zondag, 14 mei: Jezus, ons Offer

Toen Hij die engelen dienen, Hij die rijk geëerd werd, in heerlijkheid, en glorie, naar deze aarde kwam, vond Hij Zichzelf in de gedaante als een mens. Hij gebruikte Zijn zuivere natuur niet als een excuus, om Zichzelf afzijdig te houden van de ongelukkigen. In Zijn werk werd Hij gevonden tussen de gekwelden, de armen, de bedroefden, en zij die in nood zijn. Christus was de belichaming van verfijning en zuiverheid; Hij had een verheven leven en karakter; nochtans in Zijn werk werd Hij niet gevonden tussen de groot klinkende titels, niet bij de meest geëerden van deze wereld, maar bij de verachten en mensen in nood. Ik kwam, zegt de goddelijke Leraar, "om datgene wat verloren was te redden," Ja; de Majesteit van de hemel werd in Zijn werk gevonden tot hulp bij degenen die de hulp het meest nodig hadden. – *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 467.

God plaatste Zijn waarde op de mens, door Jezus als gave in een leven van vernedering, armoede, en zelfopoffering, om minachting, en dood te ondergaan, opdat de mens, Zijn verloren schaap, gered mag worden. Is het dan een wonder dat de hele hemel geïnteresseerd is in het rantsoen voor de mens? Is het een wonder van het feit dat tienduizend maal tienduizend, en duizend maal duizend betrokken zijn in het stijgen en dalen op de geheimzinnige ladder om hen te dienen die de hunne zullen zijn in de redding? Engelen komen niet op de aarde om te verwijten en te vernietigen, om te heersen tot een juiste hulde, maar het zijn boodschappers der genade om samen te werken met de Bevelhebber van des Heren gastheer, om samen te werken met de menselijke vertegenwoordigers die voort zullen gaan om het verlorene schaap te zoeken en te redden. Engelen hebben de opdracht om hen die God vrezen en liefhebben, te omringen.

De sympathie van de hele hemel is gemobiliseerd ten behoeve van het schaap dat ver van de kudde afgedwaald is. Als de Farizeeën in harmony met God hadden gewerkt, in plaats van zich te verenigen met de vijand van God en mensen, zouden ze niet veracht worden inzake het bloed van Christus. Als de misleidingen van Satan in de menselijke geest gebroken zijn, als de zondaar naar Golgotha ziet, en hij ziet het dure offer dat gebracht is om het opstandige geruïneerde ras te redden, hij overdenkt het en is diep bewogen door de liefde van God, en heeft berouw. "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft."

Oh, dat we de liefde van God mogen doorgronden, en zelfs in onze zwakke natuur, bezie het medeleven dat God heeft bewezen aan de gevallen mens. Hoe willen we zien en leven! Door Christus te aanschouwen wordt de mens veranderd en hervormd van glorie tot glorie. Het conflict tussen licht en duisternis is begonnen. Zie, de arme zondaar, voor gehouden als het verloren schaap naar wie de herder zoekt, zie op het kruis!... Naar de arme blinde man die zijn gezicht herkreeg door de medelijdende Herder hij was één van wie de zelf gerechtigde Farizeeën dachten dat hij alleen nog ...haat waardig was. – *Signs of the Times*, 20 nov. 1893.

Maandag, 15 mei: De passie van Christus

Christus wordt voorgesteld als Eén die het leed en verdriet, door de zonde veroorzaakt draagt, en Hij doet dit niet alleen als onze Vriend, die met ons meeleeft,

maar als onze Plaatsvervanger. Daarom moeten onze zonden van zelfzucht, een onvriendelijk humeur, onverdraagzaamheid, verkeerde gewoonten en praktijken, vastbesloten worden weggedaan. Wie met Satan breekt, biedt hem niet de kans hem te verzoeken. Laat degene die tot Christus komt bedenken, dat Hij de zondendrager is..... Laat de berouwvolle ziel in geloof beslag leggen op de voorziening die getroffen is om hem te redden, niet in zijn zonden, maar van zijn zonden. Christus moet als zondendrager de zonde wegnemen en de zondaar redden uit zijn verlamdende geestelijke staat.

Een brug over de Kloof.—Door de zonde werd de mens van God gescheiden en de gemeenschap tussen hen werd verbroken. Maar Jezus Christus is gestorven aan het kruis op Golgotha, terwijl Hij in Zijn lichaam de zonden van de gehele wereld droeg; de kloof tussen hemel en aarde werd door dat kruis overbrugd. Christus leidt de mensen naar die kloof en wijst op de brug, die deze overspant met de woorden: "Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, neme zijn kruis dagelijks op en volgt Mij" – *Bijbelcommentaar vol. 7, pp.611,612.*

Toen Christus voor de eerste keer naar deze aarde kwam, kwam Hij nederig en onbekend..... Bij Zijn tweede komst is alles veranderd. Niet als een gevangene omringd door gepeupel zal men Hem zien, maar als de Koning des hemels. Christus zal komen in Zijn eigen glorie, in de glorie van de Vader, en in de glorie van de heilige engelen. Tienduizend maal tienduizend en duizend maal duizend van engelen, de indrukwekkende, triomferende zonen van God, bezitten buitengewone lieflijkheid en glorie, ze zullen Hem begeleiden op Zijn weg. In plaats van een doornen kroon, zal Hij een kroon van glorie dragen – een kroon in een kroon. In plaats van dat oude purperen kleed, zal Hij bekleed zijn met een gewaad van het witste wit, "zo wit, als geen wol bewerker op aarde ze kan maken." Mark. 9:3. En op Zijn kleed en op Zijn dij zal een naam geschreven staan, 'Koning der koningen, en Heer der heren.'...

Nog een weinig tijd, en we zullen de Koning zien in Zijn schoonheid. Een weinig langer, en Hij zal de tranen van onze ogen afwissen.... Dan zal door ontelbare stemmen het lied gezongen worden, "Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn." Opb. 21:3. "Daarom geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede. 2 Petr. 3:14. – *Gods Amazing Grace, p. 358.*

Dinsdag, 16 mei: De opstanding van Jezus

Christus is de verrezen Redder, want, alhoewel Hij dood was, is Hij weer opgestaan, en leeft nu om een voorspraak te zijn voor ons. We moeten met het hart geloven tot gerechtigheid, en met de mond belijden tot redding. Zij die gerechtvaardigd zijn door geloof zullen Christus belijden. "Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven." Joh. 5:24. Het grote werk dat gedaan is ten behoeve van zondaars die besmet en bevekt is door het kwaad is het werk van rechtvaardiging. Door Hem die waarheid spreekt is hij rechtvaardig verklaard. De Heer schenkt aan de gelovige de gerechtigheid van Christus, en verklaard hem rechtvaardig voor het universum. Hij verplaats zijn zonden op Jezus, de plaatsvervanger en borg. Op Christus legt Hij de zondigheid van iedere ziel die geloofd. "Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem." 2 kor. 5:21.

Christus maakte schadeloosstelling voor de schuld van de hele wereld, en allen die in het geloof tot God willen komen, zullen de gerechtigheid van Christus ontvangen, "Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen." 1 Petr. 2:24. Onze zonden zijn geboet, weg gedaan, geworpen in de diepte van de zee. Door belijden en geloof zijn we bevrijd van de zonde, en zien op de Heer onze gerechtigheid, Jezus leed, de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. – *Selected Messages*, book 1, p. 392.

De christen is blootgesteld aan ziekte, teleurstelling, armoede, smaad, en verdriet. Ondanks dit alles heeft hij Gods liefde en kiest hij er voor om Zijn wil te doen, en prijst niets zo hoog als Zijn goedkeuring. In de strijdige beproevingen en veranderende gebeurtenissen van dit leven, weet hij dat er Eén is die dit alles weet, Eén die Zijn oor te luisteren legt tot de kreet van de zorgvolle en verdrietige en verzacht de weeklacht en angst van ieder hart....

Te midden van al zijn droefenis, heeft de christen een sterke troostrijke gedachte. En als God bij hem toelaat om blijvend te lijden, een kwellende ziekte eer hij zijn ogen sluit in de dood, kan hij dit alles opgewekt dragen..

Hij overdenkt de toekomst met de hemelse vreugde. Een korte rust in het graf, en dan zal de Leven gever de boeien van het graf verbreken, de gevangene vrijlaten, en geeft hem na zijn bed van stof, de onsterfelijkheid, hij zal geen pijn meer kennen, geen zorg, of dood. Oh, wat een hoop hebben de Christenen! Laat deze hoop van de Christen de mijne zijn. Laat het de uwe zijn. – *Our High Calling*, p. 9.

Woensdag, 17 mei: Jezus als de Messias

De komst van de Heiland was in het Paradijs voorzegt. Toen Adam en Eva voor de eerste maal de belofte hoorden, zagen zij uit naar een spoedige vervulling, Vol vreugde verwelkomden zij hun eerste zoon in de hoop, dat hij de verlosser zou zijn. Maar de vervulling van de belofte liet op zich wachten. Degenen die de belofte het eerst hadden gehoord zijn gestorven zonder de vervulling ervan te zien. Van de dagen van Henoch werd de belofte herhaald door de patriarchen en de profeten, zodat de hoop op zijn komst levend bleef. Toch kwam Hij niet. De profetie van Daniël noemde de tijd van Zijn komst maar niet iedereen begreep deze boodschap op de juiste wijze. Eeuw na eeuw ging voorbij. De stemmen van de grote profeten zwegen. De hand van de verdrukker rustte zwaar op Israël en velen waren geneigd uit te roepen: "De tijd verstrijkt, maar geen enkel gezicht komt uit." Ez. 12:22

Maar evenals de sterren in hun vaste kringloop, kennen Gods bedoelingen geen haast en geen uitstel. Door de zinnebeelden van de diepe duisternis en de rokende oven had God aan Abraham de slavernij van Israël in Egypte voorzegt en Hij had meegedeeld dat zij vierhonderd jaar in dat land zouden vertoeven. "Daarna," zei Hij, "zullen ze met grote have uittrekken." Gen. 15:14. Alle macht van Farao's trotse rijk streed hier vergeefs tegen. Op de aangegeven dag "gingen alle legerscharen des Heren uit het land Egypte." Ex. 12:41. Op dezelfde wijze was in Gods raad het tijdstip voor de komst van Christus vastgesteld. Toen Gods klok dat uur aanwees, werd Jezus in Bethlehem geboren.

“Toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden.” Zijn voorzienigheid had de gang van zaken geleid en menselijke impulsen en invloeden bestuurd, totdat de wereld rijp was voor de komst van de Verlosser. De volken waren verenigd onder één hoofd. Overtal werd één taal gesproken, erkend als de taal van de beschaving. Uit alle landen kwamen de joden uit de verstrooiing voor de jaarlijkse feesten naar Jeruzalem. Bij hun terugkeer naar hun woonplaatsen konden zij in heel de wereld het nieuws van de komst van de Messias verkondigen. – *De Wens Der Eeuwen*, pp.22,23.

U gelooft dat Jezus de Zoon van God was, maar heeft u een persoonlijk geloof met betrekking tot uw eigen redding? Gelooft u dat Jezus uw Redder is? Dat Hij op Golgotha's kruis stierf om u te verlossen? Dat Hij de gift van eeuwig leven gegeven heeft als u in Hem geloofd?

En wat betekent het om te geloven? Het is om volledig te accepteren dat Jezus stierf als ons offer, dat Hij een vloek werd voor ons, dat Hij onze zonden op Zichzelf nam, en ons Zijn eigen gerechtigheid toerekende. Daarom maak aanspraak op deze gerechtigheid van Christus, we geloven het, en het is onze gerechtigheid. Hij is onze Redder. Hij red ons om dat Hij zegt Hij wil. Gaan we in op al de uitleggingen als hoe Hij ons kan redden? Hebben we de goedheid in onszelf die ons beter maakt en ons reinigt van de vlekken en vuil van de zonde, is het mogelijk om dan tot God te komen? We kunnen het eenvoudig weg niet doen. – *Faith and Works*, p. 70.

Donderdag, 18 mei: Jezus, de goddelijke Messias

Evenals in de dagen van de apostelen is het ook nu nog waar dat mensen de heerlijkheid van Christus niet kunnen onderscheiden zonder door de goddelijke Geest te zijn verlicht. Een wereldsgezinde en schipperende christenheid stelt de waarheid en het werk van God niet op prijs. De volgelingen van de Meester worden niet gevonden op wegen van gemakzucht, van aardse eer of gelijkvormigheid aan de wereld. Zij gaan ver vooruit op paden van hard werk, van vernedering en smaad, vooraan in de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Ef. 6:12 Evenals in de dagen van Christus worden zij ook nu verkeerd begrepen, gesmaad en verdrukt door de priesters en de Farizeeën van hun tijd.

Gods koninkrijk komt niet met uiterlijk vertoon. Het evangelie van Gods genade met zijn geest van zelfverloochening kan nooit in overeenstemming zijn met de geest van de wereld. Deze beide beginselen zijn aan elkaar tegenovergesteld. “Een natuurlijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.” – *Wens der Eeuwen*, p. 421.

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de aarde waren voorbij gegaan.” Opb. 21:1. Het vuur dat de ongelovigen verteert, reinigt tegelijkertijd de aarde. Elk spoor van de vloek is uitgewist. Er is geen eeuwig brandende hel die de verlostten voortdurend herinnert aan de vreselijke gevolgen van de zonde.

Er blijft maar één herinnering aan het verleden: de littekens van de kruisiging blijven altijd zichtbaar. Op Christus' hoofd, in zijn zijde en op zijn handen en voeten

zijn de enige sporen van de wreedheid van de zonde. De profeet Habakuk, die Christus in zijn heerlijkheid zag, zei: " Er is een glans als van zonlicht,

Lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en is "het omhulsel zijner kracht." Hab. 3:4. In die doorboorde zijde waaruit het bloed stroomde dat de mensheid met God verzoende ligt de heerlijkheid van Christus. Daar is "het omhulsel zijner kracht." Door het offer van de verlossing is Hij "in staat om te bevrijden" en kan Hij dus het vonnis voltrekken aan hen die Gods genade hebben verworpen. De tekenen van zijn vernedering zijn voor Hem de hoogste eer. De wonden van het kruis zullen in alle eeuwigheid zijn lof en zijn macht verkondigen, – *De Grote Strijd*, p. 620.

Dit grote offer werd niet gebracht om daardoor in het hart van de Vader liefde voor de mens op te wekken, niet om Hem over te halen de mens te redden.

Integendeel! "Zo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft." Joh. 3:16.

De Vader heeft ons lief, niet vanwege die grote verzoening, maar Hij zorgde voor die verzoening, omdat Hij van ons houdt. Door Christus kon Hij Zijn oneindige liefde over een gevallen wereld uitgieten. " God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende." 2 Kor. 5:19. God leed mee met Zijn Zoon. In de verschrikking van Getsemané, in het sterven op Golgotha, betaalde de Bron van oneindige liefde de prijs voor onze redding. – *De weg naar Christus*, pp .9,10.

Vrijdag. 19 mei: Voor verdere studie

Selected Messages, book 1, "An Inexhaustible Theme" pp.403,404.

Our High Calling, "Take God Into Your Counsel," P.44.

9. Blijf Wie je bent

Sabbatmiddag, 20 mei

Wat een verheven thema dit is voor onze verwachting de gerechtigheid van God en onze Redder Jezus Christus!

Als we Christus en Zijn gerechtigheid verwachten is er geen plaats voor zelf-gerechtigheid, voor de verheerlijking van ons zelf. In dit hoofdstuk is geen stilstand. Daar is een voortdurende vooruitgang in iedere fase in de kennis van Christus. Door de kennis van Christus is eeuwig leven. In Zijn gebed zegt Jezus, "Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt." Joh. 17:3. In God zijn we tot Glorie.... "Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Here." 1 Kor.1:30,31.....

We zijn geroepen tot de kennis van Christus, dat is tot de kennis van glorie en deugd. Het is een kennis van de perfectie van het goddelijke karakter, ons in Jezus Christus geopenbaard, dat voor ons de gemeenschap

met God opent. Het is door de grote en dierbare beloften dat we deelhebbers worden van de goddelijke natuur, we zijn ontkomen aan de corruptie die in de wereld is door de lust. – *That I May Know Him*, p.159.

Als we ons aan de plechtige ceremonie van de doop overgeven, getuigen we aan engelen en mensen dat we verlost zijn van onze oude zonden, en dat we voortaan, gestorven zijn voor de wereld, onze wil is, "zoek dan de dingen die boven zijn..." Col. 3:1. Laat ons onze doop gelofte niet vergeten. In de tegenwoordigheid van de drie hoogste machten van de hemel – de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest – hebben we onszelf beloofd om de wil te doen van Hem die verklaarde, "Ik ben de Opstanding en het Leven." Joh. 11:25. Christus vergeeft iedere berouwvolle, en als de vergeven ene, op de tijd van de doop, oprijzend uit het watergraf, wordt hij als een nieuw schepsel verklaard, wiens leven verborgen is met Christus in God. Laat ons steeds gedenken dat het ons grote voorrecht is gezuiverd te zijn van onze oude zonden.

Als de Christen zijn belofte voor de doop aflegt, is de goddelijke hulp een onderpand voor hem. De Vader, de Zoon, en de Heilige Geest staan klaar om voor hem te werken. God plaats bij zijn bevel de middelen van de hemel, zodat hij een overwinnaar kan zijn. Zijn eigen kracht is klein; maar God is almachtig, en God is zijn helper. Dagelijks kan hij zijn wensen bekend maken bij de troon der genade, met geloof en vertrouwen, door het aannemen van de hulpmiddelen die getroffen zijn, kan hij meer dan overwinnaar zijn. – *Our High Calling*, p.157

Heiliging is een voortschrijdend werk... Hier is een voortgang waardoor we verzekert mogen zijn dat we nooit zullen vallen. Zij die zo werken aan het plan van aanvulling door het bezien van de Christelijke genade, hebben de verzekering dat God zal werken aan het plan van vermeerdering door hem de gaven van Zijn Geest te geven...

Door goddelijke genade, zullen allen die de verlichte treden van de aarde naar de hemel beklimmen, ten slotte "met gezangen van eeuwige vreugde," door de poorten ingaan in de stad van God. – *Review and Herald*, 15 nov. 1887.

Zondag, 21 mei: Een kostbaar geloof

"Zoals dierbaar geloof."is een zuiver geloof. Het is niet een geloof zonder vrucht. Waar, reddend geloof is een kostbare schat van onschatbare waarde. Het is niet oppervlakkig. De rechtvaardige leeft door geloof een waar geestelijk, Christus gelijkend leven. Het is door geloof dat de stappen die genomen worden één per keer, op de ladder van vooruitgang is. Geloof moet gecultiveerd worden, het vereend de mens met de goddelijke natuur.

Het leven van gehoorzaamheid aan al Gods geboden is een leven van vooruitgang, een leven van voortdurende promotie. Als de uitverkorenen, de edelen, de groei van het middelaarswerk van Jezus Christus hebben verstaan, ze zien en begrijpen de rijke beloften die door de rechtvaardigheid van Christus komen. Hoe meer ze van de goddelijke genade ontvangen, des te meer werken ze aan het plan van de vermeerdering.

"Genade en vrede" zullen vermeerderen "door de kennis van God en van Jezus onze Heer." Hier is de Bron van alle geestelijke kracht, en geloof moet voortdurend beoefend worden, want al het geestelijke leven is van Christus. Kennis van God inspireert geloof in Hem als het enige kanaal om de zegeningen van de hemel over te brengen op de ziel, het verhoogd, veredeld, verfijnd de ziel, als het – door de kennis van God – is op gebracht tot het hoge status van glorie en deugd. "overeenstemmend met zijn goddelijke kracht die hij heeft, zijn aan ons alle dingen

gegeven die nodig zijn in het leven en goddelijkheid, door de kennis van hem die ons geroepen heeft tot glorie en deugd." – *Our High Calling*, p.67.

"Dit nu is het eeuwige leven," zegt Jezus, "dat ze U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt." Joh. 17:3 De menselijke geest kan ternauwernood de breedte en diepte en hoogte bevatten van de geestelijke prestaties van hem die deze kennis verworven heeft.

Ieder kan op zijn terrein het christelijke karakter bereiken. Door het offer van Christus is een voorziening getroffen voor de gelovige om alle dingen te ontvangen die dienen tot leven en godsvrucht. God roept ons op te streven naar het bereiken van de maatstaf van volmaaktheid, en Hij houdt ons het voorbeeld van Christus' karakter voor ogen. De Heiland toonde in Zijn menselijkheid, door een leven van voortdurende afwijzing van het kwade, dat door samenwerking met de Godheid het reeds in dit leven voor menselijke wezens mogelijk is om volmaaktheid van karakter te bereiken. Dit is Gods verzekering aan ons, dat ook wij een algehele overwinning kunnen behalen. – *Van Jeruzalem tot Rome*, p.387.

De mens hoeft zich niet te verheugen op zijn wijsheid, zijn sterkte, of zijn rijkdom, maar in het feit dat hij een kennis van Christus heeft. Deze kennis is de meest voortreffelijke, de meest kostbare, die we kunnen bezitten. Het is het bewijs van eeuwig leven.... Geld kan het niet kopen, verstand kan het niet grijpen, kracht kan het niet bevelen; maar allen die het willen aannemen wordt Gods glorieuze genade vrij gegeven. Maar de mens voelt zijn nood, en, als hij afstand doet van alle

zelf-afhankelijkheid, accepteert hij verlossing als een gave. Zij die de hemel binnengaan zullen de muur niet beklimmen met hun eigen gerechtigheid, noch zullen de poorten voor hen geopend worden vanwege kostelijke offers van goud of zilver; maar ze zullen toegang krijgen tot de vele woningen in het huis van de Vader door de verdiensten van het kruis van christen. – *Sons and Daughters of God*, p. 233.

Maandag, 22 mei: Liefde, christelijke eigenschap als doel

Draagt uw geloof bij aan uw verstand. "Er is geen belofte gegeven aan degene die terugvalt. De apostel, in zijn getuigenis, heeft als doel de gelovigen op te wekken om te groeien in genade en heiligheid. Zij beweren reeds de waarheid uit te leven, ze hebben een kennis van de kostbare waarheid, ze zijn gevormd tot deelhebbers aan de goddelijke natuur. Maar als ze hier stoppen zullen ze de genade die ze ontvangen hebben verliezen.....

Zonder "alle toewijding" om stap voor stap op de ladder opwaarts te klimmen tot God, is er geen grond voor winst in vrede en genade in het werk van heiligheid. "Strijd," zegt Jezus, "om binnen te gaan door de nauwe poort."Luk.13:24. De weg van de gelovige is door God uitgestippeld boven de ladder. Al zijn pogingen zullen ijdel zijn als hij geen deugdzaam karakter heeft, een praktische kennis van Christus door gehoorzaamheid aan al Zijn eisen. Zij die geloof hebben moeten zorgvuldig hun geloof tonen door hun werken.....

Waarheid is een actief, werkend principe, vormend hart en leven zodat er een voortdurende opwaartse beweging is.... In iedere stap bij het klimmen, zullen ze een nieuwe stap voor actie zien. De morele sfeer wordt meer als de geest en het karakter van Christus. De vooruitstrevende Christen heeft genade en liefde met voortgaande

kennis, want goddelijk inzicht in het karakter van Christus geeft een groot houvast op zijn gevoelens. – *Our High Calling*, p. 68.

“En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. 1 Kor.13:13. In het leven van Christus vond deze liefde zijn perfecte uitdrukking. Hij heeft ons lief in onze zonden en vernedering en degradatie. Hij reikt tot de diepten van ellende om de dwalende zonen de dochters van de aarde weer op te richten. Er was geen vermoeidheid van Zijn genade, noch beperking van Zijn ijver. De golven van genade, lopen terug bij trotse, onbekeerde, ondankbare harten, ooit komt ze terug in een sterkere stroom van liefde. – *In Heavenly Places*, p. 234.

Al onze kracht behoort aan God. Ze zijn van Hem bij de schepping, en bij de verlossing. God heeft aan iedereen Zijn toegemeten kracht gegeven, en Hij verwacht dat een ieder het neemt van de zijde van de waarheid. Zo schijnt het voort. De Christen staat met volkomen interesse aan de kant van de Heer. Nu blijven geloof, hoop en liefde. “Geloof ziet door moedeloosheid moeilijkheden, en stelt zijn vertrouwen op de ongeziene, de Almachtige, daarom kan het niet teleurstellen. Geloof, hoop, en liefde zijn zusters, en hun werken mengen zich perfect om te schijnen te midden van de morele duisternis van de wereld. – *Manuscript 46*, 2 mei.1897. “*The Entrance of Thy Word Giveth Light.*”

Dinsdag, 23 mei: Wees wie u bent

Het uit eigen ervaring kennen van God en van Jezus Christus die door God is gezonden, veranderd de mens naar Gods beeld. Het geeft de mens macht over zichzelf om elke impuls en hartstocht van onze aardse natuur ondergeschikt te maken aan de hogere krachten van de geest. Het maakt hem een zoon van God en erfgenaam van de hemel. Het brengt hem in gemeenschap met de geest van de Oneindige en opent voor hem de rijke schatten van het universum.

Deze kennis wordt verkregen door het onderzoeken van Gods Woord. En deze schat kan gevonden worden door iedereen, die er alles voor over heeft om haar te verkrijgen. – *Lessen Leven Alle Dag*, p. 64

Ik wenste dat ik de schoonheid van het leven van de Christen kon beschrijven. Beginnend bij de morgen van het leven, gecontroleerd door de wet van de natuur en van God, beweegt de Christen gestadig voorwaarts en opwaarts, dagelijks nader komend bij zijn hemels tehuis, waar hem een kroon des levens wacht, en een nieuwe naam, “welke niemand kent alleen degene die hem ontvangt.” Hij groeit voortdurend in geluk, in heiligheid, in nuttigheid. De vooruitgang van ieder jaar overschrijdt dat van het vorige jaar.

God heeft aan (Zijn kinderen) een ladder gegeven om die te beklimmen, een ladder die rijkt van de aarde tot de hemel. Bovenaan deze ladder is God, en op iedere tree vallen de heldere stromen van Zijn glorie. Hij ziet op de klimmers, en staat klaar, als de greep verslapt en de stap wankelt, om hulp te zenden. Ja, zeg het in woorden van bemoediging, dat niet één die de ladder volhardend beklimt zal ontbreken hij krijgt toegang tot de hemelse stad.

Engelen van God, die opklimmen en afdalen op de ladder zoals Jacob zag in een visioen, zullen iedere ziel helpen die klimmen willen zelfs tot in de hoogste hemel.

Ze bewaken het volk van God en zien toe hoe ze iedere stap nemen. Zij die de stralende weg beklimmen zullen beloond worden; ze zullen ingaan in de vreugde van hun Heer

Vroegtijdige vroomheid verzekert aan zijn bezitter de volle vreugde van alles dat het leven gelukkig maakt. Zij die wachten totdat de periode van het leven bijna voorbij is voordat ze God zoeken, missen een leven van puur, verheffend geluk – geluk dat nooit komt door het najagen van de plezieren die dit leven schenkt. Zij die lang op de hoogte waren van God, die van hun jeugd aan hun geluk zochten bij de pure fontein des hemels, zijn voorbereid om de familie van God te ontmoeten. – *My Live Today, p. 156.*

Onze groei in genade, onze vreugde, en onze bruikbaarheid, is allemaal afhankelijk van onze verbinding met Christus. Alleen door omgang met Hem, dagelijks en zelfs ieder uur – door in Hem te blijven – kunnen we in genade toenemen. Hij is niet alleen de Oorsprong van ons geloof, maar ook de Voleinder. Christus is de eerste en de laatste. Hij moet bij ons zijn, niet alleen aan het begin en aan het einde van onze reis maar bij elke stap onderweg....

Wijd uzelf 'morgens aan God. Doe dat vóór alles.

Onderwerp al uw plannen aan Hem, bereidwillig om ze, al naar gelang Zijn voorzienigheid aangeeft, op te geven of uit te voeren. Zo kunt u elke dag uw leven in Gods handen leggen en zo zal uw leven meer en meer gevormd worden naar het leven van Christus. – *De weg naar Christus, pp. 67,68.*

Woensdag, 24 mei: De tent afleggen

De opstanding van Jezus was een voorbeeld van de uiteindelijke opstanding van allen die in Hem slapen. Het verrezen lichaam van de Redder, Zijn houding, het accent van Zijn stem, was alles gewoon voor Zijn volgelingen. Op dezelfde wijze zullen zij die in Jezus slapen opnieuw herrijzen. We zullen onze vrienden kennen zoals de discipelen Jezus kenden. Alhoewel ze misschien misvormd, een kwaal hadden, of verminkt waren in dit sterflijke leven, echter in hun opstanding en verheerlijkt lichaam zullen ze hun persoonlijke identiteit perfect bewaren, en wij zullen erkennen, in het gelaat stralend met het licht dat schijnt van het gelaat van Jezus, de kenmerken van hen die we liefhebben.

Bij Zijn tweede komst zullen al de dierbare doden Zijn stem horen, en tevoorschijn komen tot een glorieus onsterfelijk leven. Dezelfde macht die Christus deed opstaan uit de dood, doet Zijn kerk herrijzen, en wordt met Hem verheerlijkt, boven alle overheden, boven alle machten, boven iedere naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige wereld....

Nergens in de Heilige schrift is de verklaring te vinden dat de rechtvaardigen hun beloning krijgen of de goddelozen naar hun bestraffing gaan bij de dood. De patriarchen en profeten hebben niet zo een verzekering achtergelaten. Christus en Zijn apostelen hebben geen hint gegeven in die richting. De Bijbel leert duidelijk dat de doden niet onmiddellijk naar de hemel gaan. Ze worden voorgesteld als slapend tot de opstanding.

Op dezelfde dag als het zilveren koord losgemaakt wordt en de gouden schaal breekt, vergaan s 'mensen gedachten. Zij die in het graf gaan dalen af in stilte. Zij weten niets meer van wat gedaan wordt onder de zon. Gezegende rust voor de vermoeide rechtvaardige! Tijd, zij het lang of kort, is slechts een moment voor hen.

Zij slapen; ze worden gewekt bij de bazuin van God tot een glorieuze onsterfelijkheid. "De bazuin zal klinken, en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden....Wanneer.....dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de Dood is verslonden tot overwinning." 1 Kor. 15: 52-54. HSV. Als ze geroepen worden uit hun diepe slaap, beginnen ze te denken waar ze eindigden. De laatste gewaarwording was de pijn van de dood, de laatste gedachte was dat ze vallen onder de kracht van het graf. Als ze opstaan uit het graf, hun eerste blijde gedachte klinkt als echo in een triomf kreet, "Dood waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?" 1 Kor.15:55. HSV. – *The Faith I Live By*, pp.180,181.

Gedurende Zijn dienst, heeft Jezus de dood tot leven gewekt. Hij wekte de zoon van de weduwe van Naïm, de dochter van Jairis, en Lazarus; maar dezen waren niet bekleed met onsterfelijkheid. Nadat zij opgewekt waren, waren ze voortdurend voorwerp voor de dood. Maar dezen die uit het graf kwamen bij de opstanding van Jezus werden gewekt tot eeuwig leven. Zij waren de massa van gevangenen die met Hem ten hemel voeren als trofeeën van Zijn victorie over dood en graf. – *Selected Messages*, book 1, p. 304.

Donderdag, 25 mei: Geloof in het zicht van de dood

Petrus was, als een jood en buitenlander, veroordeeld om gezeseld en gekruisigd te worden. In het vooruitzicht van deze vreeslijke dood, herinnerde de apostel zich zijn grote zonde door Jezus te verloochenen in het uur van het proces, en zijn enige gedachte was dat hij onwaardig was voor zo'n grote eer om te sterven op dezelfde wijze als zijn Meester stierf. Petrus had oprecht

berouw gehad over deze zonde, en was door Christus vergeven, dat getoond werd door de hoge post die hem gegeven was, om de schapen en de lammeren van de kudde te voeden. Maar hij kon zichzelf nooit vergeven. Zelfs bij de gedachte aan het vreselijke lijden van het laatste afschuwelijke toneel kon de bitterheid van zijn zorgen en berouw niet stillen.

Als een laatste gunst smeekte hij zijn beulen dat hij aan het kruis genageld mocht worden met zijn hoofd naar beneden. Dit verzoek werd toegestaan, en op deze manier stierf de grote apostel Petrus. – *The Story of Redemption*, p. 316.

In alle eeuwen is de wederkomst van Christus de zalige hoop van zijn ware volgelingen geweest. De belofte van Jezus toen Hij van de olijfberg ten hemel steeg dat Hij zou terug komen, heeft de toekomst voor zijn discipelen doen lichten en heeft hun hart vervuld met vreugde en hoop, die niet door verdriet of beproevingen konden worden overschaduwed. Te midden van lijden en vervolgingen verwachtten zij "de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus." Toen de gelovigen van Thessaloniki treurden om de dood van hun geliefden, die hadden gehoopt dat Christus nog tijdens hun leven zou terugkeren, wees Paulus hen op de opstanding die zou plaatsvinden bij de wederkomst. Dan zullen zij die in Christus gestorven zijn opstaan en samen met de levenden op de wolken worden weggevoerd, de Here tegemoet in de lucht. "En zó zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden." 1 Thess. 4:16-18.

Op het rotsachtige eiland Padmos hoorde de geliefde discipel de belofte: "Ja, ik kom spoedig." In zijn hoopvol antwoord, "Amen, kom, Here Jezus," ligt het gebed van de gemeente op haar lange pelgrimstocht besloten." – *De Grote Strijd*, p. 284.

De weg is dan wel ruw en steil, rechts en links kunnen valstrikken zijn, wij kunnen te kampen hebben met moeiten op onze reis; wanneer wij vermoeid zijn en naar rust verlangen kan het zijn, dat wij verder moeten zwoegen, wanneer wij zwak zijn kan het gebeuren dat wij moeten strijden, wanneer wij ontmoedigd zijn moeten wij blijven hopen, maar met Christus als onze Gids, zullen wij zeker uiteindelijk de haven waarnaar wij verlangd hebben bereiken.

Christus zelf is vóór ons de ruwe weg gegaan, en Hij heeft het pad geëffend voor onze voeten.

En langs de gehele steile weg die tot het eeuwige leven leidt zijn bronnen van vreugde om de vermoeiden te verkwikken. Zij die wandelen in de wegen der wijsheid, hebben zelfs in de vervolging, grote vreugde; want Hij, Die hun ziel liefheeft, gaat onzichtbaar naast hen. Bij iedere stap naar boven gevoelen zij duidelijk de aanraking van Zijn hand; bij iedere schrede vallen heldere stralen van heerlijkheid van de Ongeziene op hun pad; en hun lofliederen, die steeds hoger opklinken, stijgen omhoog en mengen zich met de liederen van de engelen voor de troon. "Het pad der rechvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot aan de volle dag." Spr. 4:18. – *Gedachten Berg der Zaligsprekingen*, p. 124.

Vrijdag, 26 mei: Voor verdere studie

Our High Calling, "Make Your Calling and Election Sure," p.74.

Our High Calling, "How to Maintain Your Integrity," p. 94.

10. Profetie en de Schriften

Sabbatmiddag, 27 mei

De Bijbel is bedoeld als een gids voor allen die de wil van hun Schepper willen leren kennen. God heeft de mensen het vaste profetische woord gegeven. De engelen en Christus zijn aan Daniel en Johannes bekend komen maken wat spoedig zou gebeuren. Geen van de belangrijke onderwerpen in verband met onze zaligheid zijn in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Ze zijn niet op zo'n manier geopenbaard dat ze iemand die oprecht naar waarheid zoekt, in verwarring kunnen brengen of kunnen misleiden. God heeft bij monde van de profeet Habakuk verklaard: "Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen" (Habakuk 2:2). Het Woord van God is duidelijk voor iedereen die het biddend onderzoekt. Iedereen die oprecht is, zal tot het licht der waarheid komen. "Het licht is voor de rechtvaardige gezaaid" (Psalm 97:11). Geen enkele kerk kan in heiligheid groeien als haar leden niet naar waarheid speuren als naar verborgen schatten. — *De Grote Strijd*, p.333.

Het licht van de profetie schijnt nog steeds voor de begeleiding van zielen, zeggende: "Dit is de manier, wandel gij daarin." Het schijnt op het pad der rechtvaardigen om aan te bevelen, en op de weg van de onrechtvaardige om te

leiden tot berouw en bekering. Door zijn beïnvloeding zal de zonde worden berispt en ongerechtigheid ontmaskerd. Het is voortschrijdend in de uitoefening van zijn plicht om het licht te reflecteren op het verleden, het heden en de toekomst.

Als degenen die het licht hebben ontvangen de getuigenissen van de Heer zullen waarderen en respecteren, zullen zij het religieuze leven in een nieuw licht zien. Ze zullen worden overtuigd. Ze zullen de sleutel zien die de mysteries ontgrendelt die ze nooit hebben begrepen. Ze zullen de kostbare dingen die God aan hen gegeven heeft aangrijpen om daarvan te genieten en zullen vanuit het koninkrijk van de duisternis gebracht worden in het wonderbare licht Gods.

Degenen die de waarschuwing verachten, zullen worden overgelaten aan de blindheid van zelfmisleiding. Maar degenen die eraan gehoorgeven en ijverig aan het werk gaan om afscheid te nemen van hun zonden om de genade te ontvangen die ze nodig hebben, zal de deuren van hun hart openen opdat de lieve Redder binnen kan komen en bij hen wonen. ..

Wij zijn verantwoordelijk voor het licht dat op ons schijnt. De geboden van God en het getuigenis van Jezus zijn ons aan het testen. Zijn wij getrouw en gehoorzaam, dan zal God vreugde in ons hebben, en ons zegenen als Zijn eigen uitverkoren, bijzondere mensen. Wanneer perfect geloof en volmaakte liefde en gehoorzaamheid in overvloed aanwezig zijn en in de harten werkt van degenen die volgelingen van Christus zijn, zullen ze een krachtige invloed hebben. —*My Life Today*, p. 42

Zondag 28 mei: Jezus in het Oude Testament

Hij die "de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood" (Fillippenzen 2:7,8). Hij nam vrijwillig het menselijke natuur aan. Het was Zijn eigen daad, en door Zijn eigen toestemming. Hij heeft Zijn goddelijkheid gekleed met de mensheid. Hij was al die tijd als God, maar Hij verscheen niet als God. Hij bedekte de vertoning van de Godheid, die eerbetoon had geboden, en riep op, de bewondering van het universum van God. Hij was God terwijl op aarde was, maar Hij heeft Zichzelf afgestoten van de vorm van God, en uit Zijn ambt ontheven nam de Hij de vorm en de gedaante van een man. Hij liep op aarde als een man. Hij werd arm voor onze bestwil, opdat wij door zijn armoede rijk kunnen worden gemaakt. Hij legde Zijn heerlijkheid en zijn Majesteit opzij. Hij was God, maar de heerlijkheid van de vorm van God heeft Hij een tijdlang afgestaan. Hoewel Hij onder de mensen in armoede liep, Zijn zegeningen verstrooien overal waar Hij ging, op Zijn woord zouden legioenen van engelen hun Verlosser omringen, en doen Hem hulde. Maar Hij liep op de aarde, onherkenbaar, onbeleden, met maar weinig uitzonderingen, door Zijn schepselen. De sfeer was verontreinigd met zonde en vloek, in plaats van de hymne van lof. Zijn deel was armoede en vernedering. Als Hij heen en weer liep op Zijn missie van barmhartigheid om de zieken te verlichten, om degenen die depressief zijn te verheffen, was er een van de zieken, om zich te verheffen de depressief, was er nauwelijks een eenzame stem die Hem gezegend noemde, en de grootsten van het land liepen Hem met minachting voorbij.—*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 5, p. 1126*

Toen de Heiland aan Zijn dienst begon, was de populaire opvatting over de Messias en Zijn werk zó, dat de mensen totaal onvoorbereid waren om Hem aan te nemen. De geest van ware toewijding was verloren gegaan in tradities en rituele

regels. En de profetieën werden uitgelegd onder dwang van trotse, wereldgezinde harten. De Joden keken uit naar de Ene die komen zou, maar niet naar een Redder van zonden. Ze verwachtten een grote vorst, die alle volken onder de opperheerschappij van de Leeuw van de stam Juda zou brengen. Johannes de Doper had hen tevergeefs, met een kracht van vroegere profeten die harten doorzoekt, opgeroepen tot berouw. Tevergeefs had hij aan de oevers van de Jordaan op Jezus gewezen als het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. God probeerde hun gedachten te richten op de profetie uit Jesaja over de lijdende Heiland. Maar zij wilden niet luisteren. — *Gedachten van de berg van de Zaligsprekingen, hfdst 1*

Wij zijn te veel zonder geloof. O, hoe wou ik dat ik onze mensen kon leiden vertrouwen in God te hebben! Ze moeten niet het gevoel hebben dat teneinde geloof te uiten zij in een hoge staat van opwinding moeten verkeren. Alles wat ze hoeven te doen is Gods Woord te geloven, net zoals ze elkaars woord geloven. Hij heeft het gezegd, en Hij zal Zijn Woord uitvoeren. Rustig vertrouwen op Zijn belofte, omdat Hij alles meent wat Hij zegt. Zeg, Hij heeft tot mij gesproken in Zijn Woord, en Hij zal elke belofte vervullen die Hij heeft gemaakt. Wordt niet rusteloos. Heb vertrouwen. Gods Woord is waar. — *Selected Messages, boek 1, p. 83*

Maandag 29 mei: Ooggetuigen van Majesteit

Terwijl Hij in nederigheid gebogen ligt op de rotsachtige grond, gaat plotseling de hemel open, de gouden poorten van de stad Gods worden wijd opengeworpen, en een heilige lichtstroom daalt neer op de berg en omgeeft de gestalte van de Heiland. De goddelijkheid van binnenuit straalt door de menselijke natuur heen, en ontmoet de heerlijkheid die van boven komt. Christus rijst op uit Zijn gebogen houding, en staat daar in goddelijke majesteit. De zielenstrijd is verdwenen. Zijn gelaat straalt nu "gelijk de zon" (Matth.17:2), en Zijn klederen zijn "wit als het licht." (Matth.17:2)

De discipelen ontwaken, en aanschouwen de stroom van heerlijkheid die de berg verlicht. In vrees en verwondering staren ze naar de stralende gestalte van hun Meester. Wanneer zij in staat zijn om het wonderbare licht te aanschouwen, zien ze dat Jezus niet alleen is. Naast Hem staan twee hemelse wezens, die in een vertrouwelijk gesprek met Hem zijn gewikkeld.

Omdat zij door de slaap overmand waren, hoorden de discipelen slechts weinig over wat gesproken werd tussen Jezus en de boodschappers van de hemel. Daar zij niet hadden gewaakt en gebeden, hadden ze niet datgene ontvangen wat God wilde geven - kennis van het lijden van Christus, en de heerlijkheid die daarop zou volgen. Zij misten de zegen die hun deel had kunnen zijn door in Zijn zelfopoffering te delen..

Toch ontvingen ze groot licht. Zij ontvingen de verzekering dat de gehele hemel op de hoogte was van de zonde die het Joodse volk beging door Jezus te verwerpen. Zij kregen een helderder inzicht in het werk van de Verlosser.

Zij zagen met hun ogen en hoorden met hun oren dingen die het menselijk begrip te boven gaan. Zij waren "ooggetuigen van Zijn majesteit" (2 Petr.1:16). — *De Wens der Eeuwen, pp. 277,278*

Ook wij moeten vastgestelde tijden hebben voor meditatie en gebed en voor het ontvangen van geestelijke vernieuwing. Wij waarderen de kracht en uitwerking van

het gebed niet zoals het behoort. Gebed en geloof zullen doen wat geen macht op aarde tot stand kan brengen. Wij worden maar zelden in alle opzichten tweemaal in dezelfde positie geplaatst. Wij hebben voortdurend nieuwe omstandigheden en nieuwe problemen te doorstaan en daarbij is voorgaande ervaring geen voldoende gids. Wij moeten steeds nieuw licht van God ontvangen. – *De Weg tot Gezondheid*, p. 290

Ik geloof dat aan de grenzen van de eeuwige wereld zijn en ik ben op zoek naar om voortdurend gemeenschap met God te hebben. Ik prijs het eeuwige leven en niets kan mij scheiden van de liefde van God. Ik wil mijn ziel voortdurend vormen en oefenen op Christus te leunen, om geestelijke kracht uit Christus te putten. God wil dat we een experimentele kennis van Christus hebben, dan kunnen wij trouwe getuigen zijn voor God, die getuigen van de genade van Christus in woorden en daden, door bewuste en onbewuste beïnvloeding. – *This Day With God*, p. 117

Dinsdag 30 mei : De Morgenster in ons hart

We gaan niet diep genoeg in onze zoektocht naar waarheid. Iedere ziel die de huidige waarheid gelooft, zal worden gebracht waar hij zal worden vereist om een reden van de hoop dat in hem is te geven. Het volk van God zal worden opgeroepen om voor de koningen, prinses, leiders en grote mannen van de aarde te staan, en die moeten weten dat zij weten wat waarheid is. Zij moeten bekeerde mannen en vrouwen zijn. God kan u meer leren in één ogenblik door Zijn Heilige Geest dan u zou kunnen leren van de groten der aarde. Het universum kijkt uit naar de conflict die er op de aarde gaande is. Tegen oneindige kosten heeft God gezorgd dat er voor iedere mens een kans is om te weten wat hem wijs zal maken tot behoudenis. Hoe gretig willen de engelen zien wie van deze gelegenheid gebruik zullen maken! Wanneer een bericht wordt gebracht aan Gods volk, moeten zij niet in opstand ertegen zijn; ze moeten de Bijbel nemen, de boodschap vergelijken met de wet en de getuigenis, en als het de test niet doorstaat, is het niet waar. God wil dat we onze gedachten uitbreiden. Hij wenst Zijn genade aan ons te geven. We kunnen elke dag een feest van de goede dingen hebben, want God kan alle schatten van de hemel voor ons openen. – *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 119

Christus is het licht van de wereld. "Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen" (Maleachi 4:2). Laat het licht van Zijn vrede in je ziel glanzen. Hij heeft een tedere zorg voor u, en u moet Hem loven met hart en ziel en stem. U kunt Hem behagen door een vrolijke geest te manifesteren. Laat geen een wolk van wanhoop of ontevredenheid de zon van Zijn tegenwoordigheid van u verbergen.

Wilt u kostbare overwinningen behalen, treedt in het licht dat van de Zon der Gerechtigheid uitgaat. Spreek hoop en geloof en dankzegging tot God. Wees vrolijk, hoopvol in Christus. Ontwikkel uzelf om Hem te loven. Dit is een grote remedie voor ziekten van de ziel en het lichaam. "Want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God" (Psalmen 42:11; 43:5). – *This Day With God*, p. 305

Iedereen die met de kerk verenigd is, moet één zijn met Christus in het verspreiden van de stralen van de Morgenster, en door het licht van de wereld te

worden, moeten Christus en de Zijnen medewerkers worden in het grote werk van het redden van de wereld. – *Manuscript 51, Nov. 14, 1894.*

Woensdag 31 mei: Het zekere woord van de profetie

Er zijn in de gemeente altijd mensen geweest die voortdurend naar persoonlijke onafhankelijkheid streefden. Zij schijnen niet te kunnen inzien dat zo'n onafhankelijke geest hen er licht toe kan leiden te veel vertrouwen in zichzelf te stellen en hun eigen oordeel hoger te schatten dan de raadgeving en het oordeel van hun broeders, in het bijzonder van diegenen die door God tot leiders over Zijn volk zijn aangesteld. God heeft Zijn gemeente bekleed met een bijzonder gezag en een macht, die niemand mag geringschatten, want wie dat doet, veracht daarmee de stem van God.

Zij die geneigd zijn hun persoonlijk oordeel als doorslaggevend te beschouwen, zijn in ernstig gevaar. Het is satans weloverlegd streven dezulken af te scheiden van diegenen die kanalen van licht zijn en door wie de Here de opbouw en de uitbreiding van Zijn werk op aarde tot stand heeft gebracht. Degenen te veronachtzamen of te verachten die God geroepen heeft om de verantwoordelijkheden van het leiderschap in verband met de uitbreiding der waarheid te dragen, betekent de middelen te verwerpen die de Here tot steun, bemoediging en versterking van Zijn volk heeft beschikt. Iedere arbeider voor des Heren zaak, die aan deze middelen voorbijgaat en die meent dat zijn inzicht hem door geen ander kanaal kan toekomen dan rechtstreeks van God, plaatst zichzelf in een positie waarin hij aan het gevaar is blootgesteld door de vijand te worden misleid en onderworpen. De Here heeft het in Zijn wijsheid zo beschikt dat christen met christen en gemeente met gemeente door een nauwe onderlinge band moet zijn verbonden. Op deze wijze zal het menselijke werktuig in staat zijn om met het goddelijke samen te werken. Iedere arbeidskracht zal aan de Heilige Geest onderworpen zijn, en alle gelovigen zullen in een georganiseerde en goed geleide actie verenigd zijn om aan de wereld de vreugdevolle boodschap van Gods genade te verkondigen. – *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 16: De evangelieboodschap in Antiochië.*

Sommige zitten in oordeel over de Schriften, verklaren dat deze of gene passage niet geïnspireerd is, omdat het niet gunstig lijkt volgens hun gedachten. Zij kunnen het niet in overeenstemming brengen met hun ideeën van filosofie en wetenschap, "ten onrechte zo genoemd" (1 Timotheus 6:20). Anderen stellen om verschillende redenen vraagtekens bij gedeelten van het Woord van God. Dus lopen er velen blindelings waar de vijand de weg bereidt. Nu, het is niet het vakgebied van enig mens uitspraak te doen over de Schriften, om te oordelen of veroordelen van welk gedeelte van Gods Woord dan ook. Wanneer iemand veronderstelt dit te kunnen doen, zal Satan een sfeer voor hem creëren om in te ademen wat spirituele groei zal belemmeren. Als een man zich dus heel slim voelt dat hij durft Gods Woord te ontleden, telt zijn wijsheid, volgens God, voor dwaasheid. Wanneer hij meer weet, zal hij denken dat hij alles heeft om te leren. En zijn allereerste les is leerzaam worden. "Leert van Mij," zegt de Grote Meester; " want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen" (Matteus 11:29). – *Selected Messages, boek 1, p. 42*

Donderdag 1 juni: Het Woord in ons leven

De lessen van de Bijbel hebben een morele en godsdienstige invloed op het karakter als zij tijdens het leven in praktijk worden gebracht. Timotheus leerde deze lessen en bracht ze in praktijk. De grote apostel hoorde hem dikwijls uit en stelde vragen aangaande de geschiedenis van de Schrift. Hij toonde hem de noodzaak aan van het nalaten van iedere verkeerdheid en vertelde hem dat zegen zeker zal rusten op allen die gelovig en trouw zijn en dat dit hen tot trouwe edele mensen zal maken. Een edel, volmaakt mens zijn, komt niet bij toeval. Het is het resultaat van een vormend proces van karakteropbouw in de jeugdijaren, en het in praktijk brengen van Gods wet in het huisgezin. God zal de getrouwe pogingen zegenen van allen die hun kinderen naar Zijn aanwijzingen opvoeden. – *Hoe Leid Ik Mijn Kind*, p. 46,47

Toen zag ik dat God wist, dat Satan iedere kunstgreep aanwenden zou de mens te vernielen en dat het om die reden was, dat Hij Zijn woord had laten schrijven en Hij Zijn plannen betreffende de mensheid zo duidelijk had gemaakt, dat de zwaksten niet behoeven te dwalen. Nadat Hij Zijn woord aan de mensen gegeven had, heeft Hij het zorgvuldig bewaard tegen de vernietiging van Satan of zijn engelen of zijn werktuigen. Terwijl andere boeken vernietigd mochten worden, moest dit ene onvergankelijk zijn.

En dichtbij het einde van de tijd, als de misleidingen van Satan steeds zouden toenemen, zou dit boek zozeer vermenigvuldigd worden, dat allen die het wensen, er een exemplaar van konden hebben en zich, indien zij dit verkiezen, zouden kunnen wapenen tegen alle bedrog en schijnwonderen van Satan.

Ik zag dat God speciaal over de Bijbel waakte; en toch toen er slechts weinig exemplaren van waren, hadden geleerden in enkele gevallen de woorden veranderd, denkende dat zij de betekenis duidelijker maakten, terwijl zij in werkelijkheid duister maakten wat duidelijk was, door het te

doen over hellen naar hun gevestigde inzichten, die beheerst werden door overlevering. Maar ik zag, dat Gods woord als een geheel een volmaakte ketting is en het ene deel in het andere past en het verklaart. De echte zoekers naar waarheid, behoeven niet te dwalen, want niet alleen is het woord van God duidelijk en eenvoudig in het aangeven van de weg des levens, maar de Heilige Geest is gegeven als een gids om de weg des levens, die erin geopenbaard wordt, te doen ver staan. —*Eerste geschriften*, p.208 "Geestelijke gaven"

God heeft in zijn Woord de mensen kennis ter zaligheid gegeven. De Heilige Schrift moet worden aanvaard als een gezaghebbende, onfeilbare openbaring van Gods wil. Zij is de maatstaf voor het karakter, zij openbaart de leerstellingen en toetst de ervaringen. „Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 3:16,17).

Toch maakt het feit dat God zijn wil door middel van zijn Woord aan de mensen heeft geopenbaard de voortdurende tegenwoordigheid en leiding van de Heilige Geest niet overbodig. Integendeel! Jezus had de Geest beloofd om het Woord aan zijn boodschappers uit te leggen en de bevelen van de Bijbel nader te verklaren en toe te passen. Aangezien Gods Geest de Bijbel heeft geïnspireerd, kunnen de opdrachten van de Geest onmogelijk in strijd zijn met die van het Woord.

De Geest is niet gegeven en kan ook nooit worden gegeven ter vervanging van de Bijbel, want de Schrift zegt uitdrukkelijk dat het Woord van God de maatstaf is waaraan elke leer en elke ervaring moet worden getoetst. – *De Grote Strijd*, p. 4.

Vrijdag 2 juni: Voor verdere bestudering

Lessen Uit Het Leven van Alledag, "Een Zaaier Ging Uit Om te Zaaïen," pp. 20,21;

De Weg tot Gezondheid, "Blijf in Mij" p. 293.

11. Valse Leraren

Sabbatmiddag, 3 juni

De hele Bijbel is een openbaring; want alle openbaringen aan de mens komt door Christus, en Hij is het centrum van alles. God heeft tot ons gesproken door Zijn Zoon, aan wie wij behoren door schepping en verlossing.... Jezus Christus is de grote beheerder van goddelijke openbaring. Door Hem hebben wij een kennis van wat voor we moeten zoeken in de eindtaferelen van de geschiedenis van deze aarde. God gaf deze openbaring aan Christus....

Deze instructie moet het onderwerp zijn van onze zorgvuldige en biddende studie; want we leven in een tijd waarin mannen die niet onder de leer van de Heilige Geest zijn valse theorieën zullen binnen brengen. Deze mannen hebben in hoge plaatsen gestaan, en ze hebben ambitieuze projecten om uit te voeren. Ze zoeken ernaar zichzelf te verheerlijken, en een revolutionaire show van dingen te maken. God heeft ons speciale instructie gegeven om ons tegen dergelijke mensen te beschermen. – *Ellen G. White Comments, in the SDA Commentary, vol. 7, p. 953*

Wij zullen allen streng getest worden. Personen die beweren te geloven dat de waarheid naar ons toe zal komen en dringen foute leringen aan ons op, die ons geloof in deze waarheid zal doen wankelen als wij er aandacht aan zullen besteden. Ware godsdienst alleen zal de test van het oordeel weerstaan.

Christus heeft voorspeld dat de voortgang van bedriegers meer gevaar voor Zijn discipelen zou opleveren dan de vervolging.

Deze waarschuwing is meerdere keren herhaald. Er moest meer worden gewaakt voor bedriegers, met hun wetenschappelijke problemen, dan tegen elk ander gevaar dat ze zouden tegenkomen; want het binnenkomen van deze verleidelijke geesten betekende de ingang van de grote fouten die Satan ingenieus heeft voorbereid om geestelijk waarnemingsvermogen van degenen die maar weinig ervaring hebben in de werking van de Heilige Geest, en van degenen die tevreden blijven met een zeer beperkte spirituele kennis te doven. De inspanning van bedriegers was om het vertrouwen in de waarheid van God te ondermijnen en het onmogelijk te maken het onderscheid te zien tussen waarheid en leugen. Heerlijk aangename, fantasievolle, wetenschappelijke problemen zijn ingevoerd en eisen de aandacht op van hen die onoplettend zijn; en tenzij gelovigen op hun hoede zijn, zal de vijand, vermomd als een engel van het licht, hen in valse paden leiden....

Satan kan vakkundig het spel van het leven met vele zielen spelen, en hij treedt op in een meest achterbaks, misleidende manier om het geloof van het volk van God te beschadigen en hen te ontmoedigen.... Tegenwoordig werkt hij zoals hij in de

hemel heeft gewerkt, om verdeeldheid te zaaien onder het volk van God in de allerlaatste fase van de geschiedenis van deze aarde. Hij wil onenigheid creëren, en om twist en discussie op te wekken, en indien mogelijk de oude bakens van waarheid die aan Gods volk zijn toevertrouwd te verzetten. Hij probeert het te laten lijken alsof de Heer in tegenspraak is met Zichzelf. – *Evangelism*, p. 359.

Zondag 4 juni: Valse profeten en leraren

Deze valse profeten moeten tegengehouden worden. Zij zullen zich inspannen om velen te misleiden, door hen te leiden om valse theorieën te aanvaarden. Vele geschriften zullen verkeerd toegepast worden op zodanige wijze dat misleidende theorieën zouden lijken op de woorden die God heeft gesproken. Kostbare waarheid zal toegeëigend worden om de fout te onderbouwen en te bevestigen. Deze valse profeten, die beweren dat ze door God worden onderwezen, zullen de mooie geschriften nemen die gegeven zijn om de waarheid te versieren, en zullen ze gebruiken als een mantel van gerechtigheid ter dekking van valse en gevaarlijke theorieën. En zelfs sommige van degenen die in het verleden de Heer hebben geëerd, zullen zo ver wijken van de waarheid om bringers van misleidende theorieën te worden ten aanzien van de vele waarheden, met inbegrip de kwestie van het heiligdom. – *Manuscript 11*, 1906.

Bij afwezigheid van vervolging zijn er in onze gelederen mannen binnen gedreven die lijken bij hun verstand te zijn en hun christendom onbetwistbaar, maar die, als vervolging zou ontstaan, van ons zullen weggaan....

Als de wet van God ongeldig wordt gemaakt, zal de kerk worden gezift door vurige proeven, en een groter deel dan wij nu anticiperen zullen aandacht geven aan verleidende geesten en leringen van de duivel. In plaats van versterkt te worden bij het binnenbrengen op de juiste plaatsen, zullen velen bewijzen dat zij geen levende takken zijn van de ware Wijnstok, zij dragen geen vrucht, en de landman neemt hen weg. – *Letter 3*, 1890

De christen moet "geworteld en geaard" zijn in de waarheid, dat hij standvastig kan zijn tegen de verleidingen van de vijand. Hij moet een voortdurende vernieuwing van kracht hebben en hij moet stevig vasthouden aan de waarheid van de Bijbel. Fabels van elke soort zullen worden gebracht om de gelovige af te leiden van zijn trouw aan God, maar hij moet omhoog kijken, in God geloven en stevig geworteld en gegrond staan in de waarheid.

Houd een stevige greep op de Heer Jezus, en laat nooit los. Heb vaste overtuigingen over wat u gelooft. Laat de waarheden van Gods Woord u leiden om uw hart, geest, ziel en kracht te wijden om Zijn wil te doen. Sta resoluut op een duidelijke "Aldus zegt de Heer." Laat uw enige argument zijn: "Het staat geschreven." We moeten aldus strijden voor het geloof dat ooit aan de heiligen overgeleverd is. Dat geloof heeft niets van zijn plechtig, heilig karakter verloren, hoe ongewenst ook zijn oponenten erover kunnen denken.

Degenen die hun eigen gedachten volgen en op hun eigen manier wandelen, zullen onbetrouwbare karakters vormen. IJdele leringen en subtiele gevoelens zullen worden ingevoerd met bedriegend overtuigende presentaties, om, indien mogelijk, de uitverkorenen te misleiden. Bouwen de leden van de kerk op de Rots? De storm komt, de storm die ieders geloof zal beproeven, wat voor storm! Gelovigen moeten

nu stevig verankerd worden in Christus, anders zullen ze dwalen door fasen van foute leerstellingen. Laat uw geloof worden onderbouwd door het Woord van God. Grijp stevig de levende getuigenis van de waarheid aan. Geloof in Christus als een persoonlijke Verlosser. Hij was en zal voor altijd onze Eeuwige Rots zijn. De getuigenis van de Geest van God is waar. Verander uw geloof niet voor een of andere fase van leerstelling, hoe aangenaam het ook mag lijken, die de ziel verleiden zal. — *Evangelism*, p. 361.

Maandag 5 juni: Vrijheid in Christus?

De grote godsdienstige opwekkingsbewegingen van de toekomst zullen ongeveer dezelfde kenmerken hebben als vele van de opwekkingsbewegingen van de laatste vijftig jaar (mid 1800's): De gevoelens worden opgezweept, waarheid en dwaling worden door elkaar gehaald, zodat velen worden misleid. Toch hoeft niemand te worden bedrogen. Aan de hand van Gods Woord kan men makkelijk de aard van deze bewegingen nagaan. Zodra de mensen de Bijbel verwerpen en de duidelijke uitspraken die de mens toetsen en zelfverloochening en verzaking van de wereld vereisen de rug toekeren, mogen wij er zeker van zijn dat Gods zegen er niet op rust. Met de maatstaf die Christus ons gegeven heeft - „Aan hun vruchten zult gij hen kennen" (Matteus 7:16) - kunnen wij vaststellen dat deze bewegingen niet het werk van Gods Geest zijn.

God heeft Zich in zijn Woord aan de mensen geopenbaard. Voor iedereen die deze waarheden aanneemt, zijn ze een schild tegen de misleidingen van Satan. De mensen hebben deze waarheden uit het oog verloren en hebben daardoor de deur open gezet voor al het kwaad dat tegenwoordig overal in de godsdienstige wereld voorkomt. Men heeft de aard en het belang van Gods wet grotendeels uit het oog verloren. Verkeerde opvattingen over de aard, de onveranderlijkheid en het bindende karakter van Gods wet hebben geleid tot dwalingen op het gebied van de bekering en de heiligmaking. Dit heeft op zijn beurt geleid tot het verminderen van de godsvrucht in, de gemeente. Daarom. merkt men niets van Gods Geest en Gods kracht in de opwekkingsbewegingen van onze tijd. — *De Grote Strijd*, p. 298

De zuiverheid, de heiligheid van het leven van Jezus zoals voorgedragen in het Woord van God, bezitten meer kracht om het karakter te hervormen en transformeren dan alle inspanningen gedaan om de zonden en misdaad van de mens en verzekerde resultaten daarvan uit te beelden. Een standvastige blik naar de Redder opgeheven op het Kruis zal meer doen om de geest en hart te zuiveren van elke vervuiling dan alle wetenschappelijke uitleg door de bekwaamste tong

Bij het kruis ziet de zondaar zijn tegengestelde karakter aan die van Christus. Hij ziet de verschrikkelijke gevolgen van overtreding; Hij haat de zonde die hij heeft beoefend, en hij houdt vast aan Jezus door een levend geloof. Hij heeft zijn positie van onreinheid in het licht van de aanwezigheid van God en de hemelse intelligenties beoordeeld. Hij heeft het gemeten volgens de norm van het kruis. Hij heeft het gewogen in de weegschaal van het heiligdom. De zuiverheid van Christus heeft zijn eigen onzuiverheid in zijn afschuwelijke kleuren aan hem geopenbaard. Hij keert zich af van de zonde die vervuilt; Hij kijkt naar Jezus, en leeft.

Hij vindt een alles-absorberende, imponerend, aantrekkelijk karakter in Jezus Christus, de Ene die stierf om hem van de misvorming van de zonde te bevrijden, en

met trillende lip en huilerig oog verklaart hij, "Hij zal niet tevergeefs voor mij zijn gestorven" —*Letter 102, 1894.*

Dinsdag 6 juni: Een hond keert terug naar zijn braaksel

Er waren vele mensen in je dagen van Christus, zoals er ook op het ogenblik velen zijn, over wie de macht van Satan voor enige tijd gebroken scheen te zijn; door de genade van God werden ze bevrijd van de boze geesten, die heerschappij over de ziel gevoerd hadden. Zij verheugden zich in de liefde van God; maar, evenals de toehoorders die vergeleken worden met steenachtige plaatsen uit de gelijkenis, bleven ze niet in Zijn liefde. Ze gaven zich niet dagelijks aan God over, opdat Christus in hun hart zou wonen; en toen de boze geest terugkeerde, met "zeven andere geesten.., bozer dan hijzelf " (Matth.12:45), werden zij volkomen beheerst door de macht van de boze.

Wanneer de ziel zich aan Christus overgeeft, neemt een nieuwe macht bezit van het nieuwe hart. Er wordt een verandering teweeggebracht die de mens nooit zelf kan bewerken. Het is een bovennatuurlijk werk, dat een bovennatuurlijk element brengt in de menselijke natuur. De ziel die aan Christus is overgegeven, wordt Zijn eigen burcht, die Hij bezet houdt in een opstandige wereld, en het is Zijn bedoeling dat deze ziel geen ander gezag zal kennen dan het Zijne. Een ziel die op deze wijze in het bezit is van de hemelse machten, is onaantastbaar voor de aanvallen van Satan. Maar, tenzij wij ons aan de heerschappij van Christus overgeven, zullen wij geregeerd worden door de boze. Het is onvermijdelijk dat wij in de macht zijn van één van de beide grote machten die strijden om de oppermacht in deze wereld. Het is niet noodzakelijk dat wij moedwillig kiezen voor het koninkrijk der duisternis om onder de heerschappij daarvan te komen. We behoeven slechts na te laten ons te verbinden met het koninkrijk des lichts. Indien wij niet samenwerken met de hemelse machten, zal Satan bezit nemen van het hart en het tot zijn woonplaats maken. De enige verdediging tegen de boze is het wonen van Christus in het hart, door het geloof in Zijn gerechtigheid. Indien we niet volkomen verbonden worden met God, kunnen we nooit de onheilige gevolgen van eigenliefde, genotzucht en verleiding tot zondigen weerstaan. We laten misschien vele verkeerde gewoonten na, een tijd lang verlaten we misschien het gezelschap van Satan; maar zonder levengevende band met God, door overgave van onszelf aan Hem, van ogenblik tot ogenblik, zullen we overwonnen worden. — *De Wens Der Eeuwen*, pp. 206,207.

Als Jozef en Maria hun harten op God gericht zouden hebben door gebed en overpeinzing, zouden ze hebben beseft, hoe heilig datgene was, wat hun was toevertrouwd, en ze zouden Jezus niet uit het oog hebben verloren. Door de onachtzaamheid van één dag verloren ze hun Heiland, maar het kostte hun drie dagen angstig zoeken om Hem weer te vinden.

Zo is het ook met ons; door ijdele woorden, kwaadsprekerij of het verwaarlozen van het gebed kunnen we in één dag de tegenwoordigheid van de Heiland verliezen, en het kan ons vele smartelijke dagen kosten om Hem terug te vinden en de vrede die we verloren hebben, te herwinnen.

Velen wonen de godsdienstoefening bij en worden verkwikt en vertroost door het Woord van God, maar doordat ze de overdenking nalaten, de waakzaamheid en het gebed verwaarlozen, verliezen zij de zegen en ze bemerken dat ze wanhopiger zijn dan voor ze die ontvingen. Dikwijls hebben ze het gevoel alsof God Zich nauwelijks

met hen bemoeid heeft. Ze zien niet in, dat het hun eigen schuld is. Door zichzelf van Jezus af te scheiden, hebben ze het licht van Zijn tegenwoordigheid buitengesloten. —*De Wens Der Eeuwen*, p. 38.

Woensdag 7 juni: Petrus en Judas

We hebben de geschiedenis van de mensheid voor de zondvloed, en van de steden van de vlakke, waarvan hun gedrag ontaarde van lichtheid en frivoliteit tot vernederende zonden die de toorn van God hebben opgewekt tot de meest vreselijke vernietiging, om de aarde van de vloek van hun besmettelijke invloed te bevrijden. Neiging en passie hebben druk gezet op gezond verstand. Het eigen ik was hun god en de kennis van de Allerhoogste werd bijna weggevaagd door de egoïstische verwennerij van verderfelijke harststochten.

De zonde van de generatie voor de zondvloed was in het verdraaien van hetgeen op zich wettig was. Zij bedierven Gods geschenken door ze te gebruiken om aan hun egoïstische verlangens te voldoen. De toegeeflijkheid van eetlust en lage hartstochten hadden hun fantasie helemaal beschadigd. De generatie voor de zondvloed was slaaf van Satan, geleid en gecontroleerd door hem.

Ze aanbaden egoïstische verwennerij, eten, drinken, feestvieren en namen hun toevlucht tot geweld en criminaliteit als hun verlangens en hartstochten werden verstoord.

In de dagen van Noach was de overgrote meerderheid tegen de waarheid, en verliefd op een weefsel van onwaarheden. Het land was gevuld met geweld. Oorlog, misdaad, moord, was aan de orde van de dag. Het zal net zo zijn voor de wederkomst van Christus. — *Ellen G. White comments, in The SDA Commentary, vol. 1, p. 1090*

Zullen de beleden volgelingen van Christus hoog streven, en de standaard voor heiligheid bereiken? Beter een werelds persoon zijn dan een gewone, goedkope, beleden christen. Durf uit de wereld te komen en gescheiden worden. Durf een eenling te zijn, omdat u meer van Jezus houdt dan van de wereld, en gerechtigheid met vervolging is beter dan ongehoorzaamheid met wereldse welvaart. Heilige en volledige gehoorzaamheid door afhankelijkheid van de Here Jezus Christus zal de ziel versterken om standvastig in het geloof en de hoop van het evangelie te zijn.

Jezus zegt, "zonder Mij kunt gij niets doen" (Johannes 15:5). Eenheid met Christus is ons enig middel voor het overwinnen van de zonde. Leven in Christus, vasthoudend aan Christus, ondersteund door Christus, voeding halend uit Christus dragen wij vrucht volgens het zinnebeeld van Christus. We leven en bewegen in Hem; Wij zijn één met Hem en één met de Vader. De naam van Christus wordt verheerlijkt in het gelovige kind van God. Dit is de godsdienst van de Bijbel. — *That I May Know Him*, p. 318.

Ik spreek tot ons volk. Als u dicht bij Jezus komt en probeert uw belijdenis te versieren door een geordend leven en goddelijk gesprek, zullen uw voeten worden bewaard van het afdwalen naar verboden paden. Als u wil waken, voortdurend waken in gebed, als u alles zal doen alsof u zich in de directe aanwezigheid van God bevindt, zal u worden gered van het bezwijken voor verleiding en zal uw hoop zuiver, vlekkeloos en onbezoedeld worden behouden tot het einde. Als u het begin van uw vertrouwen standvastig tot het einde wil bewaren, zullen uw wegen gevestigd

worden in God; en wat genade is begonnen, zal heerlijkheid in het koninkrijk van onze God kronen. De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.”(Galaten 5:22,23) Als Christus in ons is, zullen we het vlees met de gevoelens en begeerte kruisigen. – *Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 148

Donderdag 8 juni: Meer lessen uit het Oude Testament

Het hoort tot de aard van zonde, dat die zich verspreidt en toeneemt. Zij heeft zich sinds de eerste zonde van Adam van geslacht tot geslacht verspreid als een besmettelijke ziekte. Terwijl de wereld nog in de kinderschoenen stond, groeide de zonde zover uit, dat je er bang van werd. Haat tegen de wet van God, met als logisch gevolg haat tegen alles wat goed is, groeide uit tot een wereldwijd verschijnsel. God, die de mens had geschapen en hem met gulle hand de schatten gaf die Hij gereed had gemaakt, werd onteerd door de wezens die Hij had geschapen. Hij werd gesmaad en veracht door degenen die Zijn gaven ontvingen. Maar hoewel de zondige mens zijn welwillende Weldoener vergat, vergat God het schepsel dat Hij had geformeerd niet. Hij gaf niet alleen “van de hemel regen en vruchtbare tijden”, waardoor Hij het hart van de mens “overvloed van spijs en vrolijkheid” schonk (Hand. 14: 17), maar Hij zond hen ook boodschappen vol waarschuwingen en smeekbeden. De goddeloosheid van de mens, en de gevolgen van schending van goddelijke wetten, werd hem duidelijk voor ogen gesteld.

In de dagen van Noach werd de goddeloosheid van de wereld zó groot, dat God het niet langer kon verdragen. ... Maar Hij had medelijden met het menselijk geslacht, en voorzag in een toevluchtsoord voor ieder, die het wilde aannemen. Hij gaf de volgende boodschap aan Noach, die hij aan de mensen moest brengen: “Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven.” (Gen. 6: 3) ... De Geest van God bleef in de opstandige mens, totdat de aangegeven tijd bijna verstreken was. Toen gingen Noach en zijn gezin de ark binnen, en de deur werd door de hand van God gesloten. De genade was van de gouden troon afgedaald, en bemiddelde niet langer voor de schuldige zondaar. – *Christus weerspiegelen, 3 november*

In deze tijd van verdorvenheid, nu onze tegenstander de duivel als een brullende leeuw rondgaat om te zien wie hij zal verslinden, zie ik het als een noodzaak om mijn stem te verheffen in waarschuwing. "Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt." Er zijn velen die briljante talenten bezitten en deze op een verdorven wijze inzetten in dienst van Satan. Welke waarschuwing kan ik geven aan een volk dat belijdt de wereld te hebben verlaten en zegt zijn duistere werken achter zich te hebben gelaten; aan een volk dat door God is aangesteld als bewaarder van Zijn wet, maar dat evenals de aanmatigende vijgenboom met zijn schijnbaar vruchtbare takken pronkt voor het aangezicht van de Almachtige, maar geen vruchten draagt ter verheerlijking van God? Velen van hen koesteren onzuivere gedachten, onheilige fantasieën, ongeheiligde verlangens en lage hartstochten. God haat de vruchten die zo'n boom draagt. Engelen, die zuiver en heilig zijn, zien met afgrijzen op het gedrag van zulke mensen, terwijl Satan jubelt. O, dat mannen en vrouwen eens zouden nadenken over de gevolgen van het overtreden van Gods wet! Onder alle omstandigheden is overtreding een schande jegens God en een vloek voor de mens.

Zo moeten wij de overtreding zien, hoe redelijk ook de vermomming en door wie ook begaan.—*Getuigenissen voor de gemeente, vol 5, hfdst: Werktuigen van Satan*

Vroeger was Bileam een goed man en een profeet van God geweest; maar hij was afvallig geworden en had zich door gierigheid laten beheersen; toch gaf hij zich nog steeds uit als een dienstknecht van de Allerhoogste. Hij wist wat God voor Israël had gedaan; en toen de boodschappers hun boodschap overbrachten, wist hij heel goed dat hij het loon van Balak moest weigeren en de gezanten moest heenzenden. Maar hij waagde het te spelen met de verleiding,...

Velen stellen zich gerust met de gedachte dat ze voor korte tijd het pad der deugd kunnen verlaten ter wille van werelds gewin, en wanneer ze hun doel hebben bereikt, weer van richting kunnen veranderen. Dezulken raken in satans strikken verward en ontkomen maar zelden.—*Patriarchen en Profeten, hfdst*

Vrijdag 9 juni: Voor verdere bestudering

De Grote Strijd, Opwekkingen in de eindtijd p. 297, 298

12. De dag van de Heer

Sabbatmiddag, 10 juni

Zij die de gehele uitrusting van God aandoen en elke dag tijd besteden aan meditatie, gebed en de studie van het woord zullen verbonden zijn met de hemel en zullen een reddende, veranderende invloed hebben op hun omgeving. Grootse gedachten, nobele ambities, heldere percepties van de waarheid en eerbied voor God, zullen hun deel zijn. Ze zullen verlangen naar puurheid, naar licht, naar liefde, naar genade uit de hemel afkomstig. Hun ernstige gebeden zullen het heiligdom binnengaan. Deze orde zal een heilig vrijmoedigheid hebben om in de aanwezigheid te zijn van de Oneindige. Ze zullen voelen dat het hemelse licht en glorie voor hun zijn, en zij zullen verrijnd, verheven, veredeld worden door deze intieme relatie met God. Dit is voorrecht van ware Christenen.

Abstracte meditatie is niet genoeg; bedrijvigheid is niet genoeg; beide zijn essentieel voor de formatie van een Christelijk karakter. Kracht verkregen door ernstig, geheim gebed bereidt ons voor op weerstand van de verleidingen van maatschappij. Maar toch moeten wij ons niet van de wereld afzijdig houden, want onze Christelijke ervaring moet het licht van deze wereld zijn. The omgang met ongelovige zal ons geen schade brengen als wij met hen omgaan met als doel hen te verbinden met God en we spiritueel sterk genoeg zijn om hun invloeden te weerstaan. — *Testimonies for the Church, vol. 5, p. 113.*

Wij belijden pelgrims en vreemden te zijn op aarde, op weg naar een beter land, een hemels land. Als wij echt reizigers hier zijn, op weg naar een land waar alleen heilige kunnen verblijven, zullen wij het onze zaak maken om bekend te raken met dat land; ijverig onderzoek doen naar de voorbereiden die getroffen moeten worden, de gewoonten en het karakter dat wij moeten hebben om ingezetene te zijn. Jezus, de Koning van dat land, is puur en heilig. Hij beval zijn volgers "Wees heilig, want ik ben heilig" " (1 Petrus 1:16). Als wij hierna met Christus en zondeloze engelen willen omgaan, moeten wij hier geschikt gemaakt worden voor hun gezelschap. ..

Het land waar wij naartoe reizen is in elke opzicht aantrekkelijker dan Kanaän was voor de kinderen van Israël... Wat hinderde hun voortgang vlak voor het mooie land? Het was hun eigen bewuste ongeloof dat hun terugbracht. Ze waren niet welwillend om iets te riskeren voor Gods belofte... De geschiedenis van de kinderen van Israël is als een waarschuwing voor ons opgeschreven, "over wie het einde der eeuwen gekomen is (1 Kor 10:11)." Wij staan als het ware bij de grens van het hemels Kanaän. We mogen, als wij willen, kijken naar de overkant en de mooie attracties waarnemen van het mooie land. Als wij geloven in de beloften van God zullen wij laten merken in onze gesprekken en gedrag dat wij niet voor deze wereld leven, maar het onze prioriteit maken om ons voor te bereiden op het heilige land. — *That I May Know Him*, p. 169.

Zondag 11 juni: Autoriteit

Tenzij we kennis hebben van het woord en hiermee weten om te gaan, zullen we, wanneer de machtige wonderen van Satan gemanifesteerd worden in onze wereld, niet worden misleid en het de werken van God noemen. Want het woord van God verklaard dat, als het mogelijk was, de uitverkorene misleid zullen worden. Tenzij wij geworteld en standvastig zijn in de waarheid, zullen wij weggevaagd worden door Satans zijn misleidende strikken. Wij moeten ons aan de Bijbel vasthouden. Als Satan u kan doen geloven dat er dingen in het woord van God zijn die niet geïnspireerd zijn zal hij klaarstaan om uw ziel te strikken. We zullen geen zekerheid hebben, wanneer wij moeten weten wat waarheid is. — *Evangelism*, p. 249.

Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn discipelen op de weg naar Emmaüs. „En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had." (Lucas 24:27). Dit gesprek greep de discipelen erg aan. Hun geloof werd er-door gesterkt. Zij waren „wedergeboren tot een levende hoop", zelfs voordat Jezus zich aan hen had geopenbaard.

Christus wilde hun meer inzicht geven en hun geloof vestigen op „het vaste woord der profetie." Hij wilde dat de waarheid goed tot hen doordrong, niet alleen omdat deze waarheid door zijn persoonlijk getuigenis werd bevestigd, maar ook vanwege de onbetwistbare bewijzen van de symbolen en beelden van de schaduwdienst en van de profetieën van het Oude Testament. De volgelingen van Christus moesten een geloof hebben waar ze rekenschap van konden afleggen. Dit was niet alleen in hun eigen belang, maar ook in het belang van de wereld, die Christus door hun getuigenis moest leren kennen. Jezus wees zijn discipelen als eerste stap bij het overdragen van deze kennis op „Mozes en al de profeten." Deze uitspraak van de opgestane Heiland toont aan welk belang Hij aan het Oude Testament hechtte. (*Hst. 19, De Grote Strijd.*)

Foute theorieën, zonder autoriteit van het woord van God, zullen van links en rechts komen. Voor de zwakkelingen zullen deze theorieën lijken op wijsmakende waarheid. Maar het is niks. En toch zullen kerkleden zo tevreden zijn met goedkoop voedsel dat zij een misselijkmakende religie hebben. Waarom zullen mannen en vrouwen hun ervaring verkleinen door zinloze verhaaltjes te verzamelen en die te presenteren als iets wat de aandacht verdient? Het volk van God heeft geen tijd voor deze vage, lichtzinnige vragen die niks te maken met de vereisten van God.

God verlangt van mannen en vrouwen om sober en openhartig te denken. Ze moeten opstijgen naar een hogere en steeds hogere graad, vragend naar een wijdere en steeds wijdere horizon. Kijkend naar Jezus moeten ze veranderd worden naar Zijn beeld. Zij moeten hun tijd besteden aan het zoeken naar diepe, blijvende waarheden van de hemel. Dan zal er niks lichtzinnigs zijn in hun religieuze ervaring. Wanneer zij de grote waarheden van Gods woord bestuderen, verdragen zij het om Hem te zien die onzichtbaar is. Zij zien dat de meest opheffende, veredelde waarheden, die zijn die nauw verbonden zijn met de Bron van alle waarheden. En als zij over Hem leren, worden hun motieven standvastig en onveranderlijk; want de impressies gemaakt door de Alwetende zijn substantieel en blijvend...

Laten wij de geopenbaarde wil van God volgen. Dan zullen wij weten dat het licht dat wij ontvangen van een goddelijke Bron van waar licht komt. — *Selected Messages, book 1, pp. 171, 172.*

Maandag 12 juni: De spotters

Waak, waak, waak. Bijna iedereen is gestopt met waken en wachten; we zijn nog niet klaar om gelijk open te doen voor Hem. De liefde van de wereld heeft onze gedachten zo in beslag genomen dat onze ogen niet opwaarts zijn gericht, maar naar deze wereld. We zijn haastig, bezig met ernst in verschillende activiteiten, maar God is vergeten, en de hemelse schat wordt niet gewaardeerd. We zijn niet in een wachtende wakende positie. De liefde voor deze wereld en de misvatting van rijkdom verduisteren ons geloof, en we verlangen niet naar, en houden niet van de komst van onze Redder. We proberen te hard om voor onszelf te zorgen. We zijn ongemakkelijk en missen vreselijk een vast geloof in God. Velen maken zich zorgen en werken, maken een plan, ze zijn bang dat zij in nood komen. Zij kunnen het zich niet veroorloven om de tijd te nemen om te bidden of om religieuze bijeenkomsten bij te wonen, en in poging om voor zichzelf te zorgen, geven zij God niet de kans om voor hen te zorgen. En de Heer doet niet veel voor hen, want ze geven Hem geen kans. Ze doen teveel voor henzelf, en geloven en vertrouwen te weinig in God.— *Testimonies for the Church, vol. 2, p. 195.*

Wij weten niet wat de exacte tijd is wanneer onze Heer komt. Maar mocht het dit jaar zijn, of volgend jaar, of over een paar jaar, Christus heeft ons verteld dat Hij komt als een dief in de nacht. Hij zegt tegen allen, "Waakt". Voor heel veel zal Hij komen wanneer zij het niet hadden verwacht. In de tijd van Zijn komst zullen velen vragen, "Waar is de belofte van Zijn komst?..."

Satan, de oorsprong van het kwaad, openbaart nu zijn krachten door kinderen van de mens. Dit is zijn uur, en de kracht van het duister. Het ziet ernaar uit dat hij de wereld bestuurt...er is een kracht die de wereld naar een steeds groter wordende oppositie tegenover Christus en Zijn boodschap brengt...

Satan werkt met al zijn kracht om Gods werk te verhinderen... We moeten onze broeders en zusters waarschuwen om geen gehoor te geven aan valse theorieën, en op hun hoede moeten zijn voor diegene die zichzelf hebben laten strikken.

Als er ooit een tijd is geweest dat de wakers op hun hoede moeten zijn, is het nu. — *The Upward Look, p. 365.*

Trots en eerzucht zijn alom verbreid; en waar ze gekoesterd worden, openen ze de weg tot nijd, en een streven naar macht; de ziel wordt vervreemd van God, en

onbewust raakt ze in de macht van satan. ...Terwijl ze trachten het vertrouwen te vernietigen in mannen die door God zijn gekozen, menen ze werkelijk dat ze een goed werk doen en dat ze Gods wil volbrengen.

Mensen geven satan toegang tot hun geest door toe te geven aan de zonde, en ze vervallen van het ene kwaad in het andere. Het verwerpen van het licht verduistert de geest en verhardt het hart, zodat ze gemakkelijker de volgende stap doen in de zonde, en het heldere licht verwerpen, tot ten slotte kwaad doen een gewoonte is geworden. De zonde komt hen niet langer zondig voor.

Dinsdag 13 juni: Een duizend jaar is als een dag

Van allen die op aarde woonden voor de vloed, geloofden slechts acht mensen het woord van God. Gedurende honderd twintig jaar waarschuwde Noach de wereld voor haar dreigende ondergang, maar zijn boodschap werd verworpen en veracht. Zo zal het ook nu zijn. Alvorens de Wetgever komt om de ongehoorzamen te straffen, worden de overtreders gewaar-schuid om zich te bekeren en trouw te betonen; maar de meerderheid zal deze raad verwerpen.

De apostel Petrus zegt: "In de laatste dagen zullen spotters met spotternij komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van Zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af ge-weest is." (2 Petrus 3:3,4)

Worden niet heden dezelfde woorden herhaald, niet alleen door erkende ongelovigen, maar zelfs vanaf de kansel? "Er is geen reden tot alarm", roepen ze; "Voordat Christus komt, zal heel de wereld bekeerd zijn, en zal er een duizendjarige periode van gerechtigheid zijn. Vrede, vrede!

Alle dingen blijven zoals ze van het begin der schepping waren. Niemand moet zich storen aan de onheilsboodschap van deze dwepers." Maar deze leer betreffende het duizendjarig rijk is niet in overeen-stemming met de leer van Christus en zijn apostelen. Jezus stelde de bete-kenisvolle vraag: "Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?" (Lucas 18:8) En zoals we gezien hebben, zegt Hij dat de toekomst zal zijn zoals de dagen van Noach waren. (*Patriarchen en profeten, hst. 7*)

Onze God heeft de hemel en aarde tot zijn beschikking, en Hij weet precies wat wij nodig hebben. Wij kunnen alleen een klein gedeelte voor ons zien; "want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen." Hebreëen 4:13

Boven de afleidingen van deze wereld zit Hij op zijn troon; alle dingen staan bloot aan zijn goddelijke observatie; en vanuit Zijn machtige en kalme eeuwigheid beveelt Hij wat in zijn ogen het beste lijkt.

Niet eens een mus valt neer zonder dat de Vader het merkt...

We zijn zo onwetend van God als kleine kinderen, maar als kleine kinderen mogen we Hem liefhebben en gehoorzamen. In de plaats van dat we speculeren over Zijn natuur of Zijn prerogatieven, laten wij gehoor geven aan het woord dat Hij heeft gesproken: "Laat af en weet, dat Ik God ben" Psalm 46:11.—*Testimonies for the Church, vol. 8, pp. 272, 279.*

Christus staat klaar om ons van zonde te bevrijden, maar Hij dwingt ons niet. En wanneer door voortdurende overtreding de wil helemaal in de richting van het kwade

is omgebogen en we niet verlangen om bevrijd te worden en Zijn genade niet willen aanvaarden, wat kan Hij dan nog doen? Wij hebben dan onszelf vernietigd, doordat wij weloverwogen Zijn liefde hebben verworpen. „Zie, nu is het de tijd des welbehagen, zie, nu is het de dag des heils". „Heden, indien gij mijn stem hoort, verhardt uw harten niet". (2 Corintiërs 6:2; Hebreëën 3:7,8) (*Schreden naar Christus, hst. 3*)

Woensdag 14 juni: Wat dan nog?

De slechte slaaf zegt in zijn hart: "Mijn heer blijft uit." (Matth.24:39)

Hij zegt niet, dat Christus niet komen zal. Hij spot niet met de gedachte aan de tweede komst. Maar in zijn hart en door zijn daden en woorden ver-klaart hij, dat de komst des Heren uitgesteld is. Hij verbant uit de ge-dachten van anderen de overtuiging dat de Here spoedig komt. Zijn invloed brengt de 'mensen tot een aanmatigend, zorgeloos uitstel. Zij worden gestijfd in hun wereldzin en bedwelmig. Aardse hartstochten, verdorven gedachten nemen bezit van de geest. De slechte dienstknecht eet en drinkt met de dronkaards, sluit zich aan bij de wereld in zijn jacht naar plezier. Hij slaat zijn medeslaven en beschuldigt en veroordeelt hen die trouw zijn aan hun Meester. Hij doet mee met de wereld. Hij groeit met zijn soort op in overtreding. Op verschrikkelijke wijze wordt hij aan hen gelijk. Met de wereld wordt hij in de strik gevangen. "Dan zal de heer van die slaaf komen... op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen." (Matth.24:50,51) (*De wens der Eeuwen, hst. 69*)

De Bijbel staat vol met instructies die ons op het hart drukken om liefde, geduld, en respect te tonen in onze woorden die we spreken en in hoe wij omgaan met anderen. De liefde van Jezus in de ziel leidt nooit tot boosheid en nijd. De tedere plant van Christelijke liefde moet voorzichtig gekoesterd worden. Het zal niet groeten als het niet gecultiveerd wordt.

De hemel merkt diegene op die een atmosfeer van vrede en liefde met zich meebrengt. Diegene zal een beloning ontvangen. Hij zal staan in de grote dag van de Heer. —*Our High Calling, p. 234.*

Wanneer Christus wordt gekoesterd in het hart, zal Zijn gelijkenis geopenbaard worden in het leven. Nederigheid zal regeren waar trots eens overheersend was. Onderwerpend, zachtmoedig, geduld, zullen de ruwe kenmerken verzachten van een natuurlijk perverse, onstuimige karakter. Liefde voor Jezus wordt gemanifesteerd in liefde voor Zijn volk. Het is niet grillig, niet krampachtig, maar kalm en diep en krachtig. Het leven van een Christen zal ontdaan zijn van alle pretenties, vrij van alle aanstellerij, kunstgrepen, en leugen. Het is ernstig, waarheid, subliem. Christus spreekt in elk woord. Hij wordt gezien in elke daad. Het leven is stralend met het licht van een inwonende Redder. In gesprek met God en in blijde overdenking van hemelse dingen, bereidt de ziel zich voor op de hemel en arbeidt om zielen bijeen te brengen in de kudde van Christus. Onze Redder is in staat en wil meer voor ons doen dan we ooit zouden kunnen vragen of denken.—*Testimonies for the Church, vol. 5, p. 49.*

Donderdag 15 juni: Een laatste oproep

“Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede,” “maar wast op in de genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid.” 2 Petrus 3:14 en 18.

Heiligmaking is niet een werk van het moment, een uur, of een dag. Het is de continue groei in genade. We weten geen elke dag hoe sterk ons volgend conflict zal zijn. Satan leeft, en is actief, en elke dag moeten ernstig naar God roepen voor hulp en kracht om satan te weerstaan. Zo lang als satan regeert, moeten wij onszelf bedwingen, aanvallen overwinnen, er is geen eindstop, er is geen punt waar we kunnen aankomen en zeggen dat we het volledig hebben bereikt...

Het Christelijk leven is een constante voorwaartse mars. Jezus is als een louteraar en zuiveraar voor zijn volk; en wanneer zijn beeld perfect in hen wordt gereflecteerd, zijn zij perfect en heilig, en klaar voor de transfiguratie. Een groot werkt wordt verwacht van de Christen. We worden vermaand om ons te reinigen van al het vuil van het vlees en de geest, en heiligheid te perfectioneren in de vrees van God. Hier zien we waar het grote werk is. Er is een constant werk voor de Christen. Elke tak aan de wijnstok moet leven en kracht ontvangen van die wijnstok, willen zij vrucht dragen. — *Testimonies for the Church, vol. 1, p. 340*

Open de ramen van uw ziel hemelwaarts en sluit u af voor de aarde. Laten de stralen van de Zon der gerechtigheid schijnen in de kamers van uw verstand. Om de zachtmoedigheid en nederigheid van Christus te cultiveren, om Zijn last en juk te dragen, is dit de les voor u, het gaat u aan en iedereen met wie u in contact wordt gebracht. Cultiveer de hemelse deugd. Zuiver uw ziel van alle vervuiling. Bereik een geschiktheid om als lid van de koninklijke familie te worden ontvangen.

Instructies uit het woord van God... zullen de gedachten van de arbeiders met genade veraangenamen, en het zal hun helpen om hun werk te bereiken. Wanneer de Heer een indruk maakt op hun verstand, zullen zij de meest kostbare ideeën van elkaar ontvangen.... Heb geloof in de Bijbel, zijnde het woord van de levende God. — *This Day With God, p. 29.*

De enige manier om in genade te groeien, is, om met voorbijzien van elk eigenbelang, het werk te doen, dat Christus ons heeft opgedragen: zoveel als ons mogelijk is hen, die onze hulp nodig hebben, hulp te bieden en zegen te verschaffen. Kracht komt door oefening. Activiteit is de levensvoorwaarde. ... Zo zal de christen, die zijn Godgegeven krachten niet wil gebruiken, niet alleen stil blijven staan, wat zijn groei in Christus betreft, maar hij zal zelfs de kracht, die hij al gekregen had, verliezen. De Kerk van Christus is het middel, dat God heeft bestemd om te dienen tot redding van de mensen. Het is haar taak om het evangelie aan de wereld te brengen. Deze verplichting rust op alle christenen. Iedereen moet, voor zover zijn talenten dat toelaten en hij de gelegenheid heeft, de opdracht van de Zaligmaker vervullen. De liefde van Christus, die aan ons is geopenbaard, stelt ons verantwoordelijk tegenover allen, die Hem niet kennen. God heeft ons niet alleen voor onszelf licht gegeven, maar ook om het op anderen te laten schijnen. (*Schreden naar Christus, hst. 9*)

Vrijdag 16 juni: Voor verdere bestudering

Testimonies for the Church, vol. 1, “Advent Experience,” pp. 48–58.

13. Grote thema's in Petrus 1 en 2

Sabbatmiddag, 17 juni

Wanneer bijna de gehele wereld tegen Gods wet in opstand is gekomen, wanneer Zijn volk door hun medemens in ellende zal worden verdrukt, zal God tussenbeide komen. Dan zal de stem gehoord worden vanuit de graven van martelaren, vertegenwoordigd door de zielen die Johannes gedood zag om het Woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus, waaraan zij vasthielden—dan zal het gebed opstijgen van elk waarachtig kind van God: "Het is tijd voor de Heere om te handelen, want zij hebben Uw wet verbroken."

De vurige gebeden van Zijn volk zullen worden beantwoord; want het behaagt God dat Zijn volk Hem zoekt met geheel hun hart, en op Hem vertrouwt als hun bevrijder. Hij zal worden gezocht om deze dingen voor Zijn volk te doen, en Hij zal opstaan als hun beschermer en vergelder. "Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkoren, die dag en nacht tot Hem roepen."—*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1081.*

Mij is getoond dat we als volk niet te voorzichtig kunnen zijn met welke invloed we uitoefenen; we moeten elk woord gadeslaan. Wanneer we onszelf in woord of daad op het slagveld van de vijand begeven, zullen we heilige engelen van ons weggagen, en boze engelen in menigten om ons heen bemoedigen en aantrekken. . .

Ons koninkrijk is niet van deze wereld. We wachten op onze hemelse Heer om naar de aarde te komen om alle autoriteit en macht weg te doen en Zijn eeuwigdurende koninkrijk op te richten. Aardse machten wankelen. We moeten en kunnen geen eenheid verwachten tussen de natiën van de aarde. Onze positie in het beeld van Nebukadnezar wordt vertegenwoordigd door de tenen, in verdeelde staat, en van brokkelig materiaal, dat niet bijeengehouden wordt. De profetie laat ons zien dat de grote dag van God nabij is. Hij haast zich snel.—*Testimonies for the Church, vol. 1, p. 360.*

Christus zag het resultaat van Zijn zending altijd voor Zich. Zijn aards leven, zo vol moeite en zelfopoffering, werd opgevrolijk door de gedachte dat al dit werk niet voor niets zou zijn. Door Zijn leven te geven voor het leven van de mens, zou Hij in de mensheid het beeld van God herstellen. Hij wil ons uit het stof opheffen en ons karakter hervormen naar het patroon van Zijn eigen karakter en het verfraaien met Zijn eigen heerlijkheid.

Christus zag het resultaat van Zijn moeitevol lijden en was voldaan. Hij overzag de uitgestrektheid van de eeuwigheid en zag het geluk van hen die door Zijn vernedering vergiffenis en het eeuwige leven zouden krijgen. Hij werd om onze overtredingen doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Hij hoorde het juichen van de verlost. Hij hoorde de vrijgekochten het lied van Mozes en het lied van het Lam zingen, ofschoon de zonden der wereld zwaar op Zijn onschuldige ziel zouden drukken, ofschoon de schaduw van een onuitsprekelijk wee op Hem rustte, toch om de vreugde, welke vóór Hem lag, heeft Hij dit alles op Zich genomen, zonder de schande te achten. — *De weg tot Gezondheid, hfdst 43: Een hogere ervaring*

Zondag 18 juni: Lijden - Jezus en verlossing

Jezus dacht aan alle mensen over de gehele aarde die door valse herders werden misleid. Zij die Hij verlangde te verzamelen als schapen Zijner weide, waren verstrooid onder wolven, en Hij zei: "Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden, en zij zullen naar Mijn stem horen, en het zal worden één kudde, één herder." (Joh.10:16)...

"Ik leg Mijn leven af om het weder te nemen. Niemand ontnemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen." (Joh.10:17,18)

Terwijl Hij als lid van het menselijk gezin sterfe-lijk was, was Hij als God de fontein des levens voor de wereld. Hij had de naderende dood kunnen weerstaan, en Hij had kunnen weigeren onder de macht van de dood te komen; maar vrijwillig legde Hij Zijn leven af, om leven en onsterfelijkheid aan het licht te brengen. Hij droeg de zonde der wereld, verdroeg de vloek daarvan, gaf Zijn leven als een offerande, opdat de mens niet voor eeuwig zou sterven. "Nochtans, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, en onze smarten gedragen... Om onze over-tredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen." (Jes.53:4-5) (*Wens der eeuwen, hst. 52 - E.G.White*)

Om de hindernissen die Satan tussen God en de mens heeft opgericht af te breken, heeft Christus een volledig en compleet offer gebracht, waarbij Hij ongeëvenaarde zelfverloochening liet zien. Aan de wereld heeft Hij het wonderbare schouwspel getoond van God die in menselijk vlees leeft, Zichzelf opofferend om de gevallen mens te redden. Wat een prachtige liefde! Als ik dit overdenk, betreur ik bij de gedachte dat zovelen van hen die beweren de waarheid te geloven gekleed zijn in zelfzuchtigheid. . . .

Het verbaast me dat belijdende christenen de goddelijke middelen niet aangrijpen; dat zij het kruis niet op duidelijker wijze zien als het middel tot vergeving, het middel om het trotse, zelfzuchtige hart van de mens in direct contact met de Heilige Geest te brengen, zodat de rijkdommen van Christus in het verstand mogen worden uitgestort, en de mens getooid wordt met de genaden van de Geest, zodat Christus aanbevolen mag worden aan hen die Hem niet kennen.— *The Upward Look, p. 191.*

Daarna zag ik de heerlijke Verlosser, schoon en lieflijk; dat Hij het rijk der heerlijkheid verliet, en naar deze donkere, eenzame wereld kwam om Zijn kostbaar leven te geven en te sterven, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Hij verdroeg de wrede spot en geseling, droeg de kroon, van doornen gevlochten, en zweette grote druppelen bloed in de hof, toen de last van de zonden der gehele wereld op Hem drukte. De engel vroeg, "Waarvoor?" O, ik zag en begreep, dat het voor ons was; want voor onze zonden heeft Hij dit alles geleden, opdat Hij ons door Zijn dierbaar bloed verzoenen mocht met God! (*Eerste geschriften 48.1*)

Maandag 19 juni: Hoe zullen we leven

Aan de gelovige wordt de wonderbare mogelijkheid om als Christus te zijn voorgespiegeld, gehoorzaam aan alle beginselen van de wet. Uit zichzelf is de mens echter niet in staat om deze staat te bereiken. De heiligheid die hij volgens Gods Woord moet bezitten voordat hij gered kan worden, is het resultaat van de werking van goddelijke genade wanneer hij zich in onderwerping neerbuigt voor de discipline en beperkende invloed van de Geest der waarheid. De gehoorzaamheid van de mens kan slechts vervolmaakt worden door de wierook van Christus' gerechtigheid, die elke daad van gehoorzaamheid met goddelijke welriekendheid vult. Het aandeel van de christen is volharding in het overwinnen van elk gebrek. Hij dient de Heiland continu te bidden voor genezing van de kwalen van zijn door zonde verziekte ziel. Hij bezit geen wijsheid of kracht tot overwinning; deze behoren de Heer toe, en Hij schenkt deze aan hen die Hem in nederigheid en berouw voor hulp zoeken.

De Heilige Geest zal gegeven worden aan hen die Zijn kracht en genade zoeken en Hij zal onze zwakten bijstaan als wij een gehoor bij God hebben. De hemel staat open voor onze verzoeken, en wij worden uitgenodigd om "met vrijmoedigheid [te] naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip" (Hebreeën 4:16). We dienen in geloof te komen, met vertrouwen dat wij de dingen die we Hem gevraagd hebben zullen ontvangen.

De Heiland leefde niet om Zichzelf te behagen. . . . Hij had geen thuis in deze wereld, slechts dan wanneer de vriendelijkheid van Zijn vrienden Hem ervan voorzagen, nochtans was het de hemel die in Zijn tegenwoordigheid moest zijn. Dag aan dag kwam hij beproevingen en verleidingen tegen, maar toch faalde Hij niet noch raakte Hij ontmoedigd. Hij was altijd geduldig en opgewekt, en de verdrukten riepen Hem aan als een boodschapper van leven, vrede en gezondheid. Er was niets in Zijn leven dat niet van zuivere en edele aard was. . . .

Het leven van de Heiland leven, elk zelfzuchtig verlangen overwinnen, onze plicht tot God en onze medemens moedig en opgewekt vervullen—dit maakt ons meer dan overwinnaars. Dit bereidt ons voor om zonder vlek of rimpel voor de grootse, witte troon te staan, het gewaad van ons karakter gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.—*Signs of the Times, March 30, 1904.*

Wanneer we beginnen te beseffen dat we zondaars zijn en op de Rots vallen om gebroken te worden, worden de eeuwige armen rondom ons geplaatst en worden we dicht bij het hart van Jezus gebracht. Dan zullen we bekoord worden met Zijn liefelijkheid en vol afkeer zijn van onze eigen gerechtigheid. We moeten dicht tot de voet van het kruis naderen. Hoe meer we onszelf daar nederig opstellen, des te meer verheven zal Gods liefde blijken. De genade en gerechtigheid van Christus zal degene die zich al compleet voelt, die denkt dat hij redelijk goed is, die tevreden is met zijn eigen staat, niet baten. Er is geen plaats voor Christus in het hart van degene die zijn eigen behoefte aan goddelijk licht en goddelijke hulp niet beseft.—*Selected Messages, book 1, p. 327.*

Dinsdag 20 juni: Hoop in de wederkomst

Indien de buitengewoon kostbare en glorieuze beloning die ons beloofd is ons niet leidt tot het verwelkomen van grotere ontberingen en het verdragen van grotere zelfverloochening dan blijmoedig verdragen wordt door wereldse mensen die slechts

wereldse snuisterij zoeken, een vergankelijke lauwerkrans die de eer van enkele wereldlingen met zich meebrengt en haat van anderen, zijn wij het eeuwige leven onwaardig. In de ernst en hevigheid van onze ijver, volharding, moed, energie, zelfverloochening en offer dienen wij evenzeer hen uit te munten die zich met welke andere onderneming ook bezighouden, aangezien het doel dat wij trachten te bereiken van hogere waarde is dan dat van hen. De schat die wij zoeken is onvergankelijk, eeuwig, onsterfelijk en meer dan glorieus; terwijl dat wat de wereldse mens najaagt slechts een dag standhoudt; het vervaagt en is vergankelijk en vluchtig als de wolken.

Het kruis, het kruis; verhoogt het. ... en in de handeling van het verhogen zult u verbaasd staan om te ontdekken dat het u verhoogt, dat het u ondersteunt. In tegenspoed, ontbering en leed zal het u tot kracht en steun zijn. U zult genade, erbarming, medelijden en onuitsprekelijke liefde vinden. Het zal blijken een onderpand van onsterfelijkheid te zijn.

We kunnen hoge verwachtingen hebben ten aanzien van de dingen van dit leven, maar we zullen teleurgesteld raken. We zullen ontdekken dat zij vervagen. Hier echter is "een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u" (1 Petrus 1:4). We willen onze gedachten bepalen bij de dingen die blijven, niet bij dingen die direct wegvagen. . . .

Toen Christus naar deze wereld was gekomen, zag Hij dat mensen het toekomstige, eeuwige leven misrekend hadden. Hij kwam om dat leven aan ons te laten zien, zodat door het te aanschouwen, wij geleid zouden mogen tot het veranderen van onze relatie tot de dingen van dit leven, dat onze genegenheden gericht mogen zijn op de dingen die boven zijn, en niet op de dingen van de aarde die spoedig ten einde komen.—*In Heavenly Places, p. 307.*

Woensdag 21 juni: Orde in de maatschappij en in de gemeente

God wil graag dat Zijn volk gedisciplineerd en in overeenstemming van daden wordt gebracht, zodat zij het met elkaar eens zijn, gelijkgestemd zijn en dezelfde zienswijze hebben. Om dit tot stand te brengen moet er nog veel gedaan worden. Het vleselijke hart moet onderworpen en getransformeerd worden. God beoogt dat er altijd een levend getuigenis in de kerk is. Het zal noodzakelijk zijn om terecht te wijzen en te vermanen, en sommigen zullen scherp berispt moeten worden, gelang het geval eist. We horen het pleidooi: "O, ik ben zo gevoelig, ik kan de kleinste aanmerking niet verdragen!" Als deze personen de zaak correct uiteen zouden zetten, zouden zij zeggen: "Ik ben zo eigenzinnig, zo zelfgenoegzaam, zo hoogmoedig, dat mij niets zal worden voorgeschreven; ik zal niet worden berispt. Ik maak aanspraak op het recht van individueel oordeel; ik heb het recht om te geloven en te spreken zoals het mij aanstaat." De Heer wil niet dat wij onze individualiteit opgeven. Wie echter is een geschikte rechter aangaande hoe ver deze zaak van individuele onafhankelijkheid moet worden gedragen?

Petrus spoort zijn broeders en zusters aan: "Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade."—*Testimonies for the Church, vol. 3, p. 360.*

Laat alles betamelijk en in geode orde geschieden 1 Kor 14:40

De Heilige geest openbaart zich ... in zo een krankzinnig lawaai. Dit is een uitvinding van de satan om Zijn ingenieuze methoden te bedekken om op deze wijze de reine, oprechte, verheffende, veredelende en heiligende waarheid voor deze tijd van zijn kracht te ontdoen. Een krankzinnig lawaai verdooft de zintuigen en verderft wat een zegen had kunnen zijn, wanneer het op de juiste wijze geleid zou worden. Hoe kunnen de krachten van satanische werktuigen samen met het oorverdovend lawaai, alsof het carnaval is, de werking van de Heilige Geest genoemd worden? Zij die aan de zogenaamde opwekking deelnemen ontvangen indrukken, die hen op drift brengen. Zij kunnen niet meer navertellen wat zij vroeger over Bijbelse beginselen wisten.

We moeten goed beseffen dat het belangrijk is om een nauwe verbinding met Christus te hebben, zodat we niet voor satans listen bedrogen zullen worden. De Heer wil dat er in Zijn dienst orde en discipline bestaat, geen opwinding en verwarring. (*Maranatha, 14 augustus*)

Toen wij in aantal toenamen, werd het duidelijk dat zonder enige vorm van organisatie er grote verwarring zou ontstaan en het werk niet succesvol voorwaarts zou gaan. Organisatie was onmisbaar voor het voorzien in de ondersteuning van het dienstwerk, voor het voorwaarts laten gaan van het werk in nieuwe velden, voor het beschermen van zowel de kerken als het dienstwerk van onwaardige leden, voor het bezit van kerkelijke eigendommen, voor het publiceren van waarheid door middel van de pers en voor vele andere doeleinden.

Desalniettemin heerste er onder onze mensen een sterk gevoel hiertegen. . . . We zochten de Heer in ernstig gebed opdat wij Zijn wil mochten begrijpen, en door Zijn Geest werd ons licht gegeven; er moest orde en grondige discipline in de kerk zijn—organisatie was essentieel. Een systeem en orde zijn zichtbaar in al de werken van God in het gehele universum. Orde is de wet van de hemel, en het zou ook de wet van Gods volk op aarde moeten zijn.—*Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, p. 195.*

De kostbaarste vrucht van heiligmaking is zachtmoedigheid. Wanneer deze eigenschap de ziel beheerst, wordt het leven door haar invloed gevormd. Er is een voortdurend wachten op de Heer en een onderwerping aan Zijn wil. Het verstand legt beslag op elke goddelijke waarheid, en de wil buigt zich voor elk goddelijk gebod, zonder te twifelen of te murmureren. Ware zachtmoedigheid verzacht en vertedert het hart en maakt de geest bekwaam het geschreven woord te begrijpen. Het brengt de gedachten tot gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Het opent het hart voor het woord van God, zoals het hart van Lydia werd geopend. Het brengt ons met Maria als leerlingen aan de voeten van Jezus. "Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht, en Hij leert ootmoedigen Zijn weg." Ps.25:9. (*Het geheiligde leven, hst. 1*)

Donderdag 22 juni: De uitnemendheid van de Schrift

Eén is onze Meester, zelfs Christus. We dienen te onthouden dat wij Zijn met bloed gekochte erfenis zijn. Gods wil dient onze wil te worden. Lichamelijke, verstandelijke en geestelijke gaven zijn ons in bezit gegeven. In de Bijbel is Gods wil duidelijk kenbaar gemaakt. God verwacht dat elk mens zijn gaven op dusdanige wijze gebruikt dat hij toegenomen kennis verkrijgt van de dingen van God, en hem in

staat stelt zichzelf te verbeteren en om meer en meer verfijnd, veredeld en gezuiverd te worden.

In deze wereld dienen mannen en vrouwen zichzelf geschikt te maken voor een plaats onder de adel van de hemel. In deze wereld dienen zij zich voor te bereiden voor het overgaan tot de hemelse hoven. Degenen die dit werk op zich nemen naar gelang de Bijbel het voorschrijft, zullen door de genade van Christus voorbeelden worden van wat een ieder moet zijn die door de poorten de stad binnengaat.— *This Day With God*, p. 137.

Heiligheid is de afspiegeling van Gods heerlijkheid. Wij moeten echter met God samenwerken om deze heerlijkheid te weerspiegelen. Hart en verstand moeten geledigd worden van al wat tot het verkeerde leidt. Het Woord van God moet gelezen en bestudeerd worden met een oprecht verlangen om er geestelijke kracht uit te winnen. Dit Woord is het Brood des hemels. Zij die het ontvangen en het tot deel van hun leven maken, zullen sterk worden in de kracht van God. Onze heiligmaking is Gods doel in al Zijn omgang met ons. Hij heeft ons uitverkoren sinds de eeuwigheid, opdat wij heilig mogen zijn.— *Reflecting Christ*, p. 37.

De Bijbelse leerstelling over God is de enige leerstelling die voor ons mensen veilig is om te volgen. We dienen ons geloof te schikken door een duidelijk "Zo zegt de Heere." De kennis over Hemzelf die God verlangt dat wij uit Zijn woord verkrijgen, zal, indien deze in het dagelijks leven wordt ingebracht, mannen en vrouwen sterk maken om het kwade te weerstaan en hen geschikt maken Hem te vertegenwoordigen.

We dienen de eenvoud van Christus' leerstellingen te bestuderen. Hij dringt aan tot de noodzaak van gebed en nederigheid. Dit zijn onze waarborgen tegen de onjuiste redeneringen die Satan gebruikt om ons te leiden tot het wenden tot andere goden en het accepteren van misleidende theorieën, door hem bekleed in gewaden van licht.— *Medical Ministry*, p. 93.

Vrijdag 23 juni: Voor verdere bestudering

In Heavenly Places, "When Faith Is Tried," p. 270.