

EGW Notities



**Supplement bij de volwassen les
in de Sabbatschool
apr-mei-jun 2018**

Inhoud:

2^e kwartaal 2018 – **Voorbereiding op de Eindtijd**

Les	onderwerp	blz.
1.	De Kosmische Strijd	3
2.	Daniël en de tijd van het einde	9
3.	Jezus en het boek de Openbaring	14
4.	Verlossing en de Eindtijd	20
5.	Christus in het Hemelse Heiligdom	26
6.	De "verandering" van de wet	31
7.	Matheus 24 en 25	37
8.	Dien de Schepper	43
9.	Eindtijd misleidingen	49
10.	Amerika en Babylon	55
11.	Gods zegel of het merkteken van het beest?	60
12.	Babylon en Armageddon	66
13.	De wederkomst van onze Heer Jezus	72

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers. Kopierechten® bij Pacific Press® Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry**®

Contact: **info@promiseministry.nl**

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik. Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten. Dit document is niet voor verkoop.

1. De Kosmische Strijd

Sabbatmiddag 31 maart

De gevallen wereld is het strijdtoneel voor het grootste conflict dat het hemelse universum en de aardse machten ooit hebben gezien. Zij werd aangewezen als het toneel waarop de geweldige worsteling tussen goed en kwaad, tussen de hemel en de hel, zou worden uitgevochten. Ieder mens heeft deel aan dit grote conflict. Niemand kan neutraal blijven. Mensen moeten de Verlosser van de wereld aannemen of afwijzen. Iedereen is getuige, of vóór of tegen Christus. Christus roept degenen die onder Zijn banier staan op om samen met Hem de strijd aan te gaan als trouwe strijders, opdat zij de kroon des levens zullen beërven. Zij zijn aangenomen als zonen en dochters van God. Christus heeft hen Zijn zekere beloften gegeven dat de beloning groot zal zijn in het hemelse koninkrijk voor degenen die deelhebben aan Zijn vernedering en lijden omwille van de waarheid.

Het kruis van Golgota neemt het op tegen iedere aardse en helse macht en zal die uiteindelijk overwinnen. Alle invloed komt samen in het kruis, en vandaar gaat alle invloed uit. Het is het grote middelpunt van aantrekkingskracht, want daarop gaf Christus Zijn leven voor het mensdom. Dit offer werd aangeboden met de bedoeling om de mens te herstellen naar zijn oorspronkelijke volmaaktheid. Meer nog, het werd aangeboden om hem een volkomen verandering van karakter te geven en hem meer dan overwinnaar te maken. Zij die in de kracht van Christus de grote vijand van God en mensen overwinnen, zullen in de hemel een plaats innemen boven engelen die nooit zijn gevallen. — *Sons and Daughters of God*, p. 242.

Niemand die Gods Woord aanvaardt, wordt vrijgesteld van moeilijkheden en beproevingen, maar als de verdrukking komt, wordt de echte christen niet rusteloos, wantrouwend of wanhopig. Hoewel wij de definitieve afloop van de dingen niet kunnen zien of de bedoeling van Gods voorzienigheid ontdekken, moeten wij ons vertrouwen niet wegwerpen. Terwijl wij denken aan Gods barmhartigheden, moeten wij onze zorgen op Hem werpen en met volharding uitzien naar zijn zaligheid.

Het geestelijk leven wordt sterker door strijd. Doorstane beproevingen zullen een vastheid van karakter en kostbare geestelijke gaven tot ontwikkeling brengen. De volmaakte vrucht van het geloof, de zachtmoedigheid en de liefde komen vaak het best tot rijping onder stormwolken en in duisternis. — *Lessen uit het Leven van Alledag*, blz. 29

Velen begrijpen de strijd niet die gaande is tussen Christus en Satan over de zielen van mensen. Zij beseffen niet dat als zij onder de met bloed bevlekte banier willen staan van de Vorst Immanuel, dat ze dan gewillig moeten zijn om deel te hebben aan Zijn strijd en vastbesloten oorlog moeten voeren tegen de machten van de duisternis...

Het verkrijgen van het eeuwige leven zal altijd een worsteling, een strijd, met zich meebrengen. Wij moeten voortdurend bezig zijn met de goede strijd van geloof. Wij zijn strijders van Christus, en van degenen die toetreden tot Zijn leger wordt verwacht dat ze moeilijk werk zullen doen, werk dat het uiterste zal vergen van hun krachten. Wij moeten begrijpen dat het leven van een strijder bestaat uit aanvallende

oorlogvoering, uit volharding en standvastigheid. Omwille van Christus moeten wij beproevingen doorstaan. —*In Heavenly Places*, p. 259.

Zondag 1 april: De val van een volmaakt wezen

De eerste zondaar was iemand die door God ten zeerste was verheven... Geleidelijk gaf Satan toe aan het verlangen naar zelfverheffing. De Schrift zegt: "Trots was uw hart op uw schoonheid – met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan." "Gij overlegde in uw hart: Ik zal... boven de sterren Gods mijn troon oprichten... mij aan de Allerhoogste gelijkstellen." Hoewel al zijn heerlijkheid afkomstig was van God, kwam deze machtige engel ertoe dit te beschouwen als iets waarop hij recht had. Niet tevreden met zijn positie, hoewel hij geëerd werd boven de hemelse heerscharen, waagde hij het de eer te begeren waarop alleen de Schepper recht had. In plaats van God de eerste plaats te geven in de genegenheid en trouw van alle geschapen wezens, streefde hij ernaar hun dienst en trouw voor zichzelf op te eisen. En door de eer te begeren waarmee de Oneindige Vader zijn Zoon had bekleed, streefde deze engelenvorst naar een macht waarop alleen Christus recht had. *Bijbelcommentaar, blz. 261.*

Satan is een bedrieger. Toen hij in de hemel had gezondigd, beseften zelfs de trouwe engelen niet de ware aard van zijn karakter. Daarom heeft God Satan niet dadelijk vernietigd. Als Hij dat zou hebben gedaan, zouden heilige engelen Gods gerechtigheid en liefde niet hebben onderscheiden. Twijfel aan Gods goedheid zou als onkruid zijn geweest, dat de bittere vruchten van zonde en jammer zou dragen. Daarom is de aanstichter van het kwaad gespaard om zijn karakter ten volle te ontwikkelen. Lange eeuwen heeft God de zielenpijn gedragen door het werk van het kwaad te laten bestaan. Hij heeft de oneindige gave van Golgota gegeven, opdat niemand de kans zou lopen bedrogen te worden door een onjuiste voorstelling van de boze, want het onkruid kon niet uitgerukt worden zonder gevaar voor het uitrukken van het kostbaar graan. Moeten wij niet even verdraagzaam zijn jegens onze medemensen als de Heer van hemel en aarde jegens Satan is? – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 38*

God heeft ons de macht tot kiezen gegeven; het ligt aan ons om die te gebruiken. Wij kunnen onze harten niet veranderen, wij kunnen onze gedachten niet beheersen, onze opwellingen, en genegenheden. Wij kunnen onszelf niet reinigen en geschikt maken voor de dienst van God. Maar wij kunnen kiezen om God te dienen, wij kunnen Hem onze wil geven, dan zal Hij in ons werken om te willen en te doen naar Zijn welbehagen. Zo zal onze gehele natuur onder het bestuur van Christus worden gebracht.

Door het juiste gebruik van de wil kan een volkomen verandering in het leven tot stand komen. Door onze wil aan Christus over te geven, verbinden wij onszelf met goddelijke kracht. Wij ontvangen kracht van boven om ons standvastig te maken. Een rein en nobel leven, een leven van overwinning op de drankzucht, de eetlust en andere lusten is mogelijk voor iedereen die zijn zwakke, weifelende menselijke wil verenigt met de almachtige, onwrikbare wil van God. – *De Weg tot Gezondheid, 142, 143*

Maandag 2 april: Meer dan alleen verstandelijke kennis

Toen Satan zich volkomen bewust werd dat er geen mogelijkheid bestond ooit weer in Gods gunst hersteld te worden, begonnen zijn kwaadaardigheid en haat zich te vertonen. Hij beraadslaagde met zijn engelen en er werd een plan beraamd voort te gaan met Gods regering tegen te werken. Toen Adam en Eva in de heerlijke hof geplaatst werden, maakte Satan plannen hen te vernietigen. Op geen wijze was het mogelijk dit gelukkige mensenpaar van hun gelukzaligheid te beroven, zolang zij God gehoorzaam bleven. Satan kon zijn macht niet over hen uitoefenen, tenzij zij eerst aan God ongehoorzaam werden en Zijn gunst verbeurden. Er moest dus het een of andere plan beraamd worden, om hen tot de ongehoorzaamheid te leiden, opdat zij Gods ontevredenheid over zich zouden brengen en onder de meer directe invloed van Satan en zijn engelen komen. Er werd besloten dat Satan een andere vorm zou aannemen en belangstelling zou tonen in de mens. Hij moest toespelingen maken die twijfel zouden doen ontstaan aan Gods waarachtigheid en hen doen betwijfelen of God juist bedoelde wat Hij gezegd had. Verder moest hij hun nieuwsgierigheid opwekken en hen ertoe brengen door te willen dringen in de onnaspeurlijke plannen van God – dezelfde zonde, waar Satan zich schuldig aan had gemaakt. – *Eerste Geschriften, blz. 139.*

Terwijl God de mens trachtte goed te doen, zocht Satan zijn ondergang. Toen Eva door het in de wind slaan van de waarschuwing van de Here aangaande de verboden boom, het waagde die te naderen, kwam zij in aanraking met haar vijand. Nadat haar belangstelling en nieuwsgierigheid waren opgewekt, ging Satan verder met het verloochenen van Gods woord en het zaaien van wantrouwen aan Zijn wijsheid en goedheid...

Terwijl Satan beweerde ontzaglijk veel goeds ontvangen te hebben door de verboden vrucht te eten, wachtte hij zich wel er op te wijzen dat hij vanwege zijn overtreding uit de hemel was geworpen. Hier was de leugen, zo verborgen onder bedekking van ogenschijnlijke waarheid, dat Eva, verblind, geveid en verlokt, het bedrog niet onderscheidde. Zij begeerde wat God had verboden; zij wantrouwde Zijn wijsheid. Zij wierp het geloof, de sleutel van de kennis, weg.

Toen Eva zag "dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, nam zij van zijn vrucht en at." De vrucht was aangenaam van smaak en terwijl zij at was het alsof zij een leven gevende kracht voelde, en ze verbeeldde zich dat ze in een hogere bestaanssfeer geraakte. Nadat zij zelf gezondigd had, verleidde ze haar man, "en hij at". Genesis 3: 6. – *Karaktervorming, blz. 24.*

Adam en Eva aten beiden van de vrucht en verkregen een kennis die zij nooit zouden hebben gehad als ze God hadden gehoorzaamd; een ervaring in ongehoorzaamheid en ontrouw naar God, de kennis dat ze naakt waren. Het kleed van onschuld, een bedekking van God die hen omgaf, verliet hen, en zij vervingen dit hemelse kleed door vijgenbladeren samen te vlechten voor schorten...

Als Adam en Eva nooit de verboden boom hadden aangeraakt zou de Here hen kennis hebben gegeven, kennis waar niet de vloek van de zonde op rustte, kennis die hun eeuwige vreugde zou hebben gebracht. — *Conflict and Courage, p. 17.*

Dinsdag, 3 april: Oorlog in de hemel en op aarde

Tot het laatste moment van de strijd in de hemel bleef de grote overweldiger zichzelf rechtvaardigen. Toen bekendgemaakt werd dat hij met al zijn sympathisanten uit de heerlijke woning verdreven moest worden, gaf de leider van de opstandelingen brutaal zijn verachting voor de Wet van de Schepper toe. Hij noemde Gods wetten beperking van hun vrijheid en zei dat het zijn bedoeling was te zorgen dat de Wet werd afgeschaft. Eenstemmig wierpen Satan en zijn leger de schuld van de opstand volledig op Christus door te zeggen dat als zij niet bestraft waren, zij nooit in opstand zouden zijn gekomen.

Satans opstand moest voor alle eeuwen een les voor het universum zijn, een blijvend getuigenis van de aard en de vreselijke gevolgen van de zonde. De uitwerking van Satans bestuur, de gevolgen ervan zowel op mensen als op engelen, zouden tonen wat de vrucht moest zijn van het opzijzetten van Gods gezag. Het zou getuigen dat het welzijn van alle door God geschapen schepselen verbonden is met het bestaan van Gods bestuur en Zijn Wet. Op deze wijze zou de geschiedenis van dit verschrikkelijke experiment van opstand een blijvende beveiliging betekenen voor alle heilige wezens, en voorkomen dat ze misleid zouden worden wat betreft de aard van de zonde, om hen te beschermen voor het begaan van zonde en het lijden als gevolg daarvan. – *Bijbelcommentaar, blz. 261, 262*

Als wij toelaten dat de druk van ons werk ons weghoudt van ons voornemen om de Here dagelijks te zoeken, zullen wij de grootste fout maken. Wij zullen verlies lijden, want de Here is niet met ons. Wij hebben de deur gesloten zodat Hij geen toegang kan vinden tot onze zielen. Maar als we bidden zelfs wanneer onze handen bezig zijn, dan is het oor van de Heiland open om onze gebeden te horen. Als wij vastbesloten zijn dat we niet gescheiden zullen worden van de bron van onze kracht, zal Jezus net zo vastbesloten zijn om aan onze rechterzijde te staan om ons te helpen, zodat we niet te schande zullen worden gemaakt voor onze vijanden. De genade van Christus zal datgene voor ons tot stand brengen, wat al onze inspanningen niet kunnen. Zij die God liefhebben en vrezen kunnen omgeven zijn door heel veel zorgen en toch niet wankelen of kromme paden maken voor hun voeten. God zal voor u zorgen op de plaats waar het uw opdracht is te zijn. Maar ga zeker zo vaak mogelijk naar plaatsen waar gewoonlijk wordt gebeden... De verlost en overwonnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis. Te midden van de morele verontreiniging die overal om hen heen heerste hielden zij vast aan oprechtheid. En waarom? Zij waren deelhebbers aan de goddelijke natuur, en zo ontvluchtten zij het verderf dat er door de begeerte in de wereld is... Alleen een leven van voortdurende afhankelijkheid van de Heiland is een leven van heiligheid. —*Counsels on Health, p. 424.*

Woensdag, 4 april: Met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld

De geschiedenis van de waarheid is van oudsher een verslag geweest van een worsteling tussen goed en kwaad. De verkondiging van het evangelie is in deze wereld steeds verder gegaan, ondanks tegenstand, gevaar, verlies en lijden.

Waarin lag de kracht van degenen die in het verleden ter wille van de zaak van Christus vervolging hebben ondergaan? Het was in de gemeenschap met God, de gemeenschap met de Heilige Geest, de gemeenschap met Christus. Smaad en vervolging heeft menigeen van aardse vrienden gescheiden, maar nimmer van de

liefde van Christus. Nooit wordt de door stormen geteisterde ziel door de Heiland tederder bemind dan wanneer ze lijdt voor de zaak van de waarheid. Christus zei: "Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren." Wanneer de gelovige in de beklagdenbank van aardse rechtbanken staat omwille van de waarheid, staat Christus aan zijn zijde. Als hij ingesloten is door gevangenis muren, openbaart Christus Zich aan hem en bemoedigt Hij hem door Zijn liefde. Als hij ter wille van Christus ter dood wordt gebracht, zegt de Heiland tot hem: Zij kunnen het lichaam doden, maar zij kunnen de ziel geen schade toebrengen. "Houdt goede moed; Ik heb de wereld overwonnen." "Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand." Johannes 16: 33; Jesaja 41: 10 – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 61*

Aan degenen die ernaar streven trouw te blijven aan God, kunnen veel van de voorrechten van de wereld geweigerd worden, hun weg kan vol obstakels zijn en hun werk worden gehinderd door de vijanden van de waarheid, maar er bestaat geen macht die de deur van communicatie kan sluiten tussen God en hun zielen... Elke dag hebben wij het kostbare voorrecht om onszelf met Christus te verbinden, die een open deur voor onze ogen heeft gegeven. Heel de hemel staat ons bij. Indien wij gehoorzame kinderen van God zijn, kunnen wij dagelijks voorzien worden van genade. Welke verzoeken, beproevingen, of vervolgingen ons ook zullen treffen, wij hoeven niet ontmoedigd te zijn. Noch een mens noch Satan kan de deur sluiten die Christus voor ons heeft geopend. — *Our High Calling*, p. 128.

Nooit leidt God zijn kinderen anders dan ze zelfgekozen zouden hebben als ze vanaf het begin het einde hadden kunnen zien, en de heerlijkheid hadden kunnen ontdekken van het plan waaraan zij als zijn medewerkers bouwen. Henoeh, die levend ten hemel werd opgenomen en Elia, die in een vurige wagen ten hemel voer, waren niet groter of meer geëerd dan Johannes de Doper, die geheel alleen in de gevangenis stierf. "Want aan u is de genade gegeven voor Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden." Filippenzen 1: 29. Van alle gaven die God kan schenken aan de mensen, is gemeenschap met Christus in zijn lijden het belangrijkste vertrouwen en de hoogste eer, - *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 183*

Donderdag, 5 april: De wet en het evangelie

Om kandidaten voor de hemel te zijn moeten wij voldoen aan de eisen van de wet: "U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf." (Lukas 10: 27). Wij kunnen dit alleen doen als we door geloof beslag leggen op de gerechtigheid van Christus. Door op Jezus te zien ontvangen wij een levend, groeiend beginsel in het hart, en de Heilige Geest doet het werk, en de gelovige gaat vooruit van genade tot genade, van kracht tot kracht, van karakter tot karakter. Hij wordt gevormd naar het beeld van Christus tot hij in zijn geestelijke groei de maat van de grootte van de volheid in Christus Jezus bereikt. Zo maakt Christus een einde aan de vloek van de zonde, en bevrijdt de gelovige ziel van zijn werking en gevolg.

Alleen Christus kan dit doen, want "Hij moest in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf

geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. Hebreëen 2: 17, 18. —*Selected Messages*, book 1, p. 395.

Christus droeg werkelijk de straf voor de zonden van de wereld, opdat Zijn gerechtigheid toegerekend zou worden aan zondaren, en zij door berouw en geloof zoals Hem zouden worden in heiligheid van karakter. Hij zegt: "Ik draag de schuld van de zonden van de mensen. Laat mij de straf ondergaan en de berouwvolle zondaar onschuldig voor U staan." Op het moment dat de zondaar in Christus gelooft staat hij niet-veroordeeld voor Gods aangezicht, want de gerechtigheid van Christus is van hem, de volmaakte gehoorzaamheid van Christus wordt hem toegerekend. Maar hij moet meewerken met goddelijke kracht en zijn menselijke kracht inspannen om zonde te onderdrukken en volkomen in Christus te staan.

De losprijs die door Christus is betaald is voldoende voor de redding van alle mensen, maar het zal alleen nut hebben voor degenen die nieuwe schepselen zijn in Christus Jezus, trouwe onderdanen van Gods eeuwige koninkrijk. Zijn lijden zal de niet-berouwvolle, ontrouwe zondaar niet beschermen voor de straf. —*Fundamentals of Christian Education*, pp. 429, 430.

De apostel Paulus heeft over de eindtijd gezegd: "Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen." 2 Timotheüs 4: 3. Die tijd is nu aangebroken. De meeste mensen zijn niet gesteld op de waarheid van de Bijbel omdat ze indruist tegen het zondige, wereldse hart. Satan zorgt dan wel voor de misleidingen waar ze zó van houden.

Toch zal God een volk op aarde hebben dat de Bijbel en de bijbel alléén zal hooghouden als de maatstaf voor alle leerstellingen en de grondslag voor alle hervormingen. De meningen van geleerden, de gevolgtrekkingen van de wetenschap, de geloofsbelijdenissen of beslissingen van kerkvergaderingen, die even talrijk en tegenstrijdig zijn als de kerken die ze verdedigen, de stem van de meerderheid – niets van dit alles mag worden beschouwd als het bewijs vóór of tegen één of ander geloofspunt. Voordat men leerstellingen of geboden aanneemt, moet men het bewijs hebben dat ze door een duidelijk "zo spreekt de Here" worden gestaafd.

Satan probeert voortdurend de mens centraal te stellen en de aandacht van God af te leiden. Hij leert de mensen dat ze de bisschoppen, predikanten en hoogleraren in de godgeleerdheid als hun leiders moeten beschouwen, in plaats dat ze de Bijbel zelf onderzoeken om te weten wat hun plicht is. Wanneer hij de geest van deze leiders beheerst, kan hij de massa naar zijn eigen inzichten manipuleren. — *Het Grote Conflict*, blz. 423.

Vrijdag, 6 april: verdere studie

In Heavenly Places, "A Nominal Faith Not Sufficient," p. 118;

Our High Calling, "Strength for Today," p. 125.

2. Daniël en de tijd van het einde

Sabbatmiddag 7 april

Wonderbaarlijk is het werk dat God door Zijn dienstknechten tot stand wil brengen, opdat Zijn naam verheerlijkt wordt. God maakte Jozef een bron van leven voor de Egyptische natie. Door Jozef werd het leven van heel dat volk bewaard. Door Daniël redde God het leven van alle wijze mannen van Babylon. En deze verlossingen waren als gelijkenissen, zij maakten aan het volk de geestelijke zegeningen aanschouwelijk welke hen werden aangeboden door de God die Jozef en Daniël aanbaden. Zo wil God ook vandaag zegeningen in de wereld brengen door Zijn volk. Iedere arbeider in wiens hart Jezus woont, iedereen die Zijn liefde ten toon wil spreiden aan de wereld, is een arbeider met God voor het zegenen van de mensheid. Terwijl Hij van de Heiland genade ontvangt om aan anderen te geven, vloeit vanuit zijn hele wezen de stroom van geestelijk leven. — *Testimonies for the Church*, vol. 6, p. 227.

Het was niet de bedoeling van God dat zijn volk een scheidsmuur zou oprichten tussen hen en hun medemensen. Gods oneindige liefde gold alle inwoners van de aarde. Hoewel ze Hem verworpen hadden, zocht Hij voortdurend Zich aan hen te openbaren om hen te doen delen in zijn liefde en ontferming. Zijn zegen werd geschonken aan het uitverkoren volk, opdat ze voor anderen een zegen zouden zijn.

God riep Abraham en maakte hem voorspoedig door hem te eren; en de trouw van de aartsvader was een licht voor de volken die rondom hem woonden. Abraham zelf hield zich niet afgezonderd van de volken om hem heen. Hij onderhield vriendschappelijke betrekkingen met de vorsten van de omringende naties, en enkele van hen behandelden hem met groot ontzag; zijn oprechtheid en onzelfzuchtigheid, zijn moed en weldadigheid stelden Gods karakter voor. In Mesopotamië, in Kanaän, in Egypte, en zelfs voor de bewoners van Sodom werd de God des hemels door middel van zijn dienstknecht bekendgemaakt. — *Patriarchen en Profeten*, blz. 332

Gods kinderen moeten kanalen zijn voor de werking van de hoogste invloed van het universum...

Het voornemen dat God vandaag tot stand wil brengen door Zijn volk is hetzelfde dat Hij tot stand wilde brengen door Israël toen hij hen uit Egypte leidde. Door de goedheid, genade, rechtvaardigheid en liefde van God zoals die wordt geopenbaard in de gemeente, te aanschouwen, moet de wereld een voorstelling krijgen van Zijn karakter. En wanneer de wet van God zo aanschouwelijk wordt gemaakt in het leven, zal zelfs de wereld de voortreffelijkheid herkennen van degenen die God meer dan welk ander volk op de aarde ook liefhebben, vrezen en dienen. De HEERE heeft Zijn oog op eenieder van Zijn kinderen, Hij heeft zijn plannen voor ieder. Het is Zijn bedoeling dat degenen die Zijn heilige inzettingen in praktijk brengen een onderscheiden volk zullen zijn. De woorden door Mozes geschreven door de Geest van Inspiratie zijn net zo goed voor Gods volk vandaag als voor het oude Israël: "Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is." Deuteronomium 7: 6. — *Testimonies for the Church*, vol. 6, pp. 11, 12.

Zondag, 8 april: Getrouw in het minste

Toch had God Israël uitverkoren. Hij had hen geroepen om de kennis van zijn wet onder de mensen levend te houden, alsmede de symbolen en profetieën die op de Heiland wezen. Hij wilde dat ze bronnen van zaligheid voor de wereld zouden zijn. Wat Abraham was in het land der vreemdelingschap, wat Jozef was in Egypte en Daniël aan het hof te Babel moest het Hebreeuwse volk zijn onder de volken. Zij moesten God aan de mensen bekend maken. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 18.*

Alleen door trouw te zijn in kleine dingen kan de mens leren trouw te zijn als hij groter verantwoordelijkheid draagt. God bracht Daniël en zijn vrienden in aanraking met de groten in Babylon, opdat deze heidenen de beginselen van de ware godsdienst zouden leren kennen. Te midden van een natie van afgodendienaars moest Daniël Gods karakter bekend maken. Hoe werd hij geschikt gemaakt voor een positie van zo groot vertrouwen en zoveel eer? Juist zijn trouw in kleine dingen gaf vorm aan heel zijn leven. Hij eerde God in de kleinste plichten en de Heer werkte met hem samen. Aan Daniël en zijn vrienden gaf God "kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen." Daniël 1: 17.

Zoals God Daniël had geroepen om van Hem in Babylon te getuigen, roept Hij ons nu, om zijn getuigen in deze wereld te zijn. Zowel in de kleinste als in de grote aangelegenheden van het leven wil Hij dat wij aan de mensen de beginselen van zijn koninkrijk bekendmaken. – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 201*

Degenen die nu een vertrouwenspositie bekleden, moeten de les leren die Salomo's gebed hen leert. Hoe hoger de positie is die iemand bekleedt, des te zwaarder is de verantwoordelijkheid die op hem rust, des te verstrekkender zal de invloed zijn die van hem uitgaat, en des te meer zal hij afhankelijk zijn van God. Altijd moet hij eraan denken dat met de roeping om te werken ook de oproep komt om verstandig te wandelen in het oog van zijn medemensen. Hij moet tegenover God staan als een leerling. Een vooraanstaande positie brengt geen heiligheid van karakter. Iemand is alleen dan waarlijk groot, als hij God eert en zijn geboden gehoorzaamt. De God die wij aanbidden ziet de mens niet aan. Die aan Salomo wijsheid heeft gegeven, is ook nu nog bereid dezelfde zegen te schenken aan zijn kinderen. "Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." Jakobus 1: 5. – *Profeten en Koningen, blz. 19*

Maandag 9 april: De nederigheid van Daniël

Nehemia verootmoedigde zich voor God en gaf Hem de eer waarop Zijn naam recht had. Hetzelfde deed Daniël in Babylon. Laten we de gebeden van deze mannen bestuderen. Ze leren ons dat we ons moeten verootmoedigen, maar dat we nooit de scheidslijn moeten uitwissen die bestaat tussen Gods geboden-houdend volk en hen die geen eerbied hebben voor Zijn Wet.

Wij allen moeten nader tot God komen. Hij wil naderen tot hen die Hem ootmoedig naderen, vervuld met een heilig ontzag voor Zijn heilige majesteit, terwijl ze voor Hem staan, afgezonderd van de wereld. – *Bijbelcommentaar, blz. 164*

God roept u op om Hem te zoeken met een nederig hart. Lees het gebed van Daniël, en zie of uw leven de toets van het vuur kan doorstaan. God zal degenen die zich voor Hem verootmoedigen rijkelijk zegenen...

Wij moeten niet toelaten dat wij verkillen door degenen die niet weten wat het betekent om met God te wandelen... Wij moeten onszelf niet laten meesleuren in de strijd. Wij moeten woorden spreken die vrede maken en genade en waarheid. Wij moeten onze harten ijverig onderzoeken en onszelf voor God verootmoedigen. — *This Day With God*, p. 258.

Geen van de apostelen en profeten heeft ooit beweerd dat hij zondeloos was. Mannen die heel dicht bij God leefden, die liever hun leven prijsgaven dan bewust een zonde te bedrijven, mannen die door God werden geëerd met goddelijk licht en goddelijke kracht, beleden de zondigheid van hun natuur. Ze stelden geen vertrouwen in het vlees, zij beweerden niet over eigen gerechtigheid te beschikken, maar vertrouwden volkomen op de gerechtigheid van Christus.

Zo zal het allen gaan die Christus aanschouwen. Hoe dichter we bij Jezus komen en hoe beter we de zuiverheid van Zijn karakter onderscheiden, des te helderder zullen we de slechtheid van de zonde zien, en des te minder zullen we wensen onszelf te verheffen. De ziel zal voortdurend verlangen naar God, en een ernstige, oprechte belijdenis van zonden en een vernederen van het hart voor Hem zal plaatsvinden. Bij elke voorwaartse stap in ons christelijk beleven zal ons berouw dieper worden. We zullen beseffen dat onze bekwaamheid slechts is in Christus, en de belijdenis van de apostel zal de onze zijn: "Ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont." "Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld." Romeinen 7: 18; Galaten 6: 14...

Als we in Christus blijven, als de liefde Gods in onze harten woont, zullen onze gevoelens, onze gedachten, onze daden in harmonie zijn met de wil van God. — *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 408, 410

Dinsdag 10 april: Het gouden beeld

De geschiedenis zal zich herhalen. Valse godsdienst zal worden verheven. De eerste dag van de week... zal worden opgezet zoals ook het beeld in Babylon. Aan alle naties en talen en volken zal worden bevolen om deze valse sabbat te aanbidden. Dit is het plan van Satan om de dag die door God is ingesteld, en aan de wereld is gegeven als een gedenkteken aan de schepping, van generlei betekenis te maken.

Het bevel tot gedwongen aanbedding van deze dag zal naar heel de wereld uitgaan. Tot op zekere hoogte is het al uitgegaan...

Beproeving en vervolging zal tot allen komen die, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, deze valse sabbat weigeren te aanbidden. Dwang is het laatste redmiddel van iedere valse godsdienst. In het begin probeert het aantrekkelijkheid, zoals de koning van Babylon de kracht van de muziek en uiterlijk vertoon probeerde. Wanneer deze aantrekkelijkheden, die door mensen zijn bedacht en geïnspireerd zijn door Satan, er niet voor zorgden dat mensen het beeld aanbadden, waren de hongerige vlammen van de oven gereed om hen te verteren. Zo zal het nu ook zijn. Het pausdom heeft haar macht uitgeoefend om mensen te dwingen haar te gehoorzamen, en ze zal voortgaan dat te doen. Wij hebben dezelfde geest nodig die werd

geopenbaard door Gods dienstknechten in de strijd met het heidendom. —*Signs of the Times*, May 6, 1897.

Degene die met de waardige Hebreëën in de vurige oven wandelde, zal met Zijn volgelingen zijn waar ze zich ook bevinden. Zijn blijvende aanwezigheid zal troosten en ondersteunen. Tijdens de tijd van benauwdheid – een benauwdheid zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest – zullen zijn uitverkorenen onwankelbaar standhouden. Satan met al de legers van het kwaad kan de zwakste van Gods heiligen niet vernietigen. Engelen die uitblinken in kracht zullen hen beschermen, en Jehova zal Zichzelf ten gunste van hen openbaren als de “God der goden”, in staat om tot het uiterste te behouden allen die hun vertrouwen op Hem hebben gesteld. —*Conflict and Courage*, p. 252.

Nooit wordt de door stormen geteisterde ziel door de Heiland tederder bemind dan wanneer ze lijdt voor de zaak van de waarheid. Wanneer de gelovige omwille van de waarheid voor het gerecht komt van onrechtvaardige rechtbanken, staat Christus aan zijn zij. Al de smaad die geworpen wordt op de menselijke gelovige, valt op Christus in de personen van Zijn heiligen. “Ik zal hem liefhebben,” zei Christus, “en Mijzelf aan hem openbaren.” (Johannes 14: 21). Christus wordt opnieuw veroordeeld in de gedaante van Zijn gelovige discipelen...

Vervolgung kan niet meer doen dan de dood veroorzaken, maar het leven wordt bewaard voor het eeuwige leven en de heerlijkheid. De vervolgende macht kan zijn positie innemen en de discipelen van Christus bevelen hun geloof te verloochenen en acht te slaan op verleidende geesten en de leer van duivels, door de wet van God ongeldig te maken. Maar de discipelen kunnen vragen: “Waarom zou ik dat doen? Ik heb Jezus lief en zal nooit Zijn naam loochenen.” Wanneer de macht zegt: “Ik zal u een verstoorder van de vrede noemen,” kunnen zij antwoorden: “Zo noemden zij Jezus ook, die de waarheid, en genade en vrede was.”—*Selected Messages*, book 3, pp. 420, 421.

Woensdag 11 april: Bekering van de heidenen

Zeven jaar lang was Nebukadnezar een verbazing voor al zijn onderdanen; zeven jaar lang werd hij vernederd voor heel de wereld. Toen werd zijn verstand teruggegeven en in nederigheid opziende tot de God van de hemel, erkende hij de goddelijke hand in zijn bestraffing. In een openbare verklaring erkende hij zijn schuld en de grote genade van God in zijn herstel...

Gods voornemen dat het grootste koninkrijk van de wereld Hem zou prijzen werd nu vervuld. Deze openlijke verklaring, waarin Nebukadnezar de genade en goedheid en het gezag van God erkende, was de laatste daad van zijn leven die staat opgetekend in de geheiligde geschiedenis. —*Conflict and Courage*, p. 253.

Wie van ons is getrouw in het navolgen van het Voorbeeld? Wie van ons heeft een start gemaakt met het gevecht tegen de trots in het hart, en is daar mee doorgegaan? Wie van ons heeft zich in alle eerlijkheid ertoe gezet met zelfzucht te worstelen, tot deze niet meer in het hart voorkomt en in het leven niet meer zichtbaar is? In naam van God zou ik willen, wanneer wij naar het kruis van Christus kijken en de tekenen in vervulling zien gaan die ons zo dicht bij het oordeel brengen, dat de lessen die ons zijn gegeven zo’n diepe indruk op ons hart zouden maken, dat wij daardoor nederiger,

meer zelfverloochenend, vriendelijker voor elkaar, minder zelfzuchtig, minder kritisch en gewilliger zouden zijn om elkaars lasten te dragen dan nu het geval is.

Mij is getoond dat wij, als volk van God, afdwalen van de eenvoud van het geloof en van de zuiverheid van het evangelie. Velen verkeren in groot gevaar. Als zij hun leven niet veranderen, zullen zij als waardeloze takken van de Ware Wijnstok worden afgehouden. Broeders en zusters, mij is getoond dat wij op de drempel van de eeuwige wereld staan. Wij moeten nu bij elke stap die wij zetten de overwinning behalen. – *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 22*

Christus werkt steeds aan het hart door een kracht die even onzichtbaar is als de wind. Geleidelijk, wellicht onopgemerkt door de mens, worden indrukken gemaakt die erop gericht zijn de ziel naar Christus te trekken.

Hoewel de wind onzichtbaar is, kan men de uitwerking zien en voelen. Zo openbaart het werk van de Geest zich in de ziel door iedere daad van de mens, die de reddende kracht ervan gevoeld heeft. Als Gods Geest bezit van het hart neemt, verandert Hij het leven. Zondige gedachten worden weggedaan, verkeerde daden nagelaten, liefde, nederigheid en vrede komen in de plaats van boosheid, jaloezie en twist. Vreugde komt in de plaats van droefheid en het gelaat weerspiegelt het licht van de hemel. Niemand ziet de hand die de last wegneemt. Niemand ziet het licht dat van God neerdaalt. Wanneer de ziel zich in geloof aan God overgeeft, volgt de zegen. Dan scheidt deze kracht, die geen menselijk oog kan zien, een nieuwe schepping naar Gods beeld.

De sterfelijke mens kan onmogelijk het verlossingswerk begrijpen. Die verborgenheid gaat menselijke kennis te boven. Toch is het voor degene, die van de dood overgaat naar het leven, een goddelijke werkelijkheid. Wij mogen hier al het begin van de verlossing uit ervaring leren kennen. De gevolgen reiken tot in de eeuwigheid. – *Maranatha, blz. 68*

Donderdag, 12 april: De trouw van Daniël

Wat als Daniël en zijn vrienden een compromis hadden gesloten met die heidense hovelingen en toegegeven hadden aan de druk van de omstandigheden door te eten en te drinken zoals het de gewoonte was bij de Babyloniërs? Dat enkele geval van afwijken van beginsel zou hun besef van het goede en hun afkeer van het kwade hebben verzwakt. Het toegeven aan eetlust zou het opofferen van lichamelijke kracht, helderheid van verstand en geestelijke kracht, met zich meegebracht hebben. Een verkeerde stap zou waarschijnlijk hebben geleid tot anderen, totdat hun verbinding met de hemel verbroken zou zijn, en zij weggevaagd zouden worden door de verzoeking. —*Counsels on Health, p. 66.*

Daniël, de minister-president van de grootste van de aardse koninkrijken, was tegelijkertijd een profeet van God en hij ontving het licht van hemelse inspiratie. De pen van inspiratie beschrijft hem als zonder gebreken, hoewel een mens met dezelfde gevoelens als wij. Toen zijn zakelijke transacties onderworpen werden aan het meest nauwkeurige onderzoek door zijn vijanden, werd gezien dat ze zonder een fout waren. Hij was een voorbeeld van wat iedere zakenman kan worden wanneer zijn hart is bekeerd en toegewijd, en wanneer zijn motieven recht zijn in de ogen van God...

Onwankelbaar in zijn trouw aan God, onbuigzaam in zijn beheersing van het eigen ik, won Daniël door zijn edele waardigheid en standvastige oprechtheid, toen hij nog

een jonge man was, de "gunst en genegenheid" van de heidense hoveling onder wiens zorg hij was geplaatst... Hij rees snel naar de positie van minister-president van het koninkrijk van Babylon. Door de regering van opeenvolgende koningen, de val van de natie, en de grondvesting van een ander wereldrijk heen, zodanig waren zijn wijsheid en staatsmanschap, zo volmaakt zijn discretie, zijn beleefdheid, zijn onvervalste goedheid van hart, zijn trouw aan beginsel, dat zelfs zijn vijanden gedwongen waren te bekennen dat "er geen nalatigheid of iets verkeerd bij hem te vinden was, omdat hij betrouwbaar was."—*Conflict and Courage*, p. 254.

In alle tijden zijn de door God aangewezen getuigen blootgesteld geweest aan smaad en vervolging ter wille van de waarheid. Jozef werd belasterd en vervolgd, omdat hij deugdzaam en eerlijk wilde blijven. David, de door God gekozen boodschapper, werd opgejaagd als een wild dier door zijn vijanden. Daniël werd in een leeuwenkuil geworpen, omdat hij trouw bleef aan zijn omgang met de hemel. Job verloor al zijn aardse bezittingen, en zelfs zijn gezondheid. Toch bleef hij oprecht. Jeremia kon niet weerhouden worden om de woorden te spreken die God hem had opgedragen. Zijn getuigenis maakte de koning en de vorsten zo razend, dat hij in een modderput werd geworpen. Stefanus werd gestenigd omdat hij Christus, en die gekruisigd, verkondigde. Paulus werd gevangengezet, met stokken geslagen, gestenigd, en ten slotte ter dood gebracht, omdat hij een getrouwe boodschapper voor God aan de heidenen was. En Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos "om het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus."

Deze voorbeelden van menselijke standvastigheid wijzen op de betrouwbaarheid van Gods beloften – op Zijn gedurige tegenwoordigheid en ondersteunende genade. Ze getuigen van de kracht van het geloof om de machten der wereld te weerstaan. Het is het werk van het geloof om in het donkerste uur op God te vertrouwen, om te voelen dat, hoezeer ook beproefd en door de storm heen en weer gegooid, onze Vader aan het roer staat. Alleen het geloofsoog kan over alles heen zien en de eeuwige rijkdommen naar waarde schatten. – *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 419, 420

Vrijdag 13 april: Voor verdere studie

Lessen uit het Leven van Alledag, Talenten,

This Day With God, "How God Sees Greatness," p. 352

3. Jezus en het boek de Openbaring

Sabbatmiddag 14 april

Het Woord van God is de man van onze raad; want het brengt ons van eeuw tot eeuw zijn getuigenis van de onveranderlijkheid van de waarheid. Niet één van de oude verdedigingen van het woord van God, geschikt voor speciale tijden, is uitgeput geraakt. Geen enkel deel van de Bijbel is gestorven aan ouderdom. De hele geschiedenis van het volk van God moet vandaag door ons worden bestudeerd, zodat we kunnen profiteren van de erin geregistreerde ervaringen. —*My Life Today*, p. 25.

Laat niemand denken dat het zinloos is om dit boek te bestuderen, omdat niet elk symbool in de Openbaring verklaard kan worden. Hij die deze verborgenheden aan Johannes openbaarde, zal aan de ijverige zoeker naar waarheid een voorsmaak van

hemelse dingen schenken. Wie zijn hart opent om de waarheid te ontvangen, zal in staat zijn haar leerstellingen te verstaan, en zal de zegeningen ontvangen die beloofd zijn aan hen die de woorden dezer profetie horen, en bewaren de dingen die hierin geschreven zijn.

In de Openbaring vinden alle Bijbelboeken hun einde. Hier is de aanvulling op het boek Daniël. Het ene boek is profetie, het andere een openbaring. —*Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 57 - Openbaring*

De gevaren van de laatste dagen zijn bij ons en in ons werk moeten we de mensen waarschuwen voor het gevaar waarin zij zich bevinden. Laat de plechtige scènes die de profetie onthuld heeft niet onaangeroerd gelaten worden. Als onze mensen half wakker waren, als ze zich realiseerden dat de gebeurtenissen in de Openbaring aanstaande zijn, zou er een hervorming in onze kerken plaatsvinden, en nog veel meer zouden de boodschap geloven. . . . Laat Daniël spreken, laat de Openbaring spreken en vertel wat de waarheid is. Maar welke fase van het onderwerp ook wordt gepresenteerd, verhef Jezus als het middelpunt van alle hoop, "de wortel en het nageslacht van David, en de heldere morgenster."—*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 118.

Christus bevindt zich te midden van de zeven gouden kandelaars, wandelend van kerk naar kerk, van gemeente naar gemeente, van hart tot hart. Die Israël bewaart, sluimert niet, noch slaapt. Als de kandelaars aan de zorg van menselijke agenten werden overgelaten, hoe vaak zou het licht flikkeren en uitgaan. Maar God heeft zijn kerk niet in handen van mensen gegeven. Christus, Degene die Zijn leven gaf voor de wereld, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, is de ware wachter van het huis. Hij is de Beschermmer, trouw en waarachtig, van de tempelhoven van de Heer. We hebben reden God te danken dat we niet afhankelijk zijn van de aanwezigheid van aardse priesters of predikers. We worden bewaard door de kracht van God. De aanwezigheid en genade van Christus is het geheim van alle leven en licht. —*The Upward Look*, p. 207.

Zondag 15 april: De structuur van Openbaring

Laten we meer tijd besteden aan de studie van de Bijbel. We begrijpen het woord niet zoals het hoort. Het boek Openbaring begint met een bevel om de instructie die het bevat te begrijpen. "Gezegend hij die leest, en zij die de woorden van deze profetie horen", verklaart God, "en die dingen bewaren die erin zijn geschreven: want de tijd is nabij." Wanneer wij als volk begrijpen wat dit boek betekent voor ons, zal er onder ons een grote opwekking gezien worden. We begrijpen de lessen die het leert niet volledig, ondanks het bevel dat ons is gegeven om het te onderzoeken en te bestuderen.

In het verleden hebben leraren Daniël en de Openbaring verklaard als verzegelde boeken, en de mensen hebben zich van ze afgekeerd. De sluier wiens schijnbare mysterie velen ervan heeft weerhouden om het op te heffen, heeft Gods eigen hand zelf afgetrokken van deze delen van Zijn woord. De naam "Openbaring" is in tegenspraak met de bewering dat het een verzegeld boek is. "Openbaring" betekent dat iets belangrijks wordt onthuld. De waarheden van dit boek zijn gericht aan degenen die in deze laatste dagen leven. We staan met de sluier verwijderd in de heilige plaats van heilige dingen. We moeten niet buiten blijven staan. We moeten

ingaan, niet met onvoorzichtige, oneerbiedige gedachten, niet met onstuimige voetstappen, maar met eerbied en goddelijke angst. We naderen de tijd dat de profetieën van het boek Openbaring vervuld moeten zijn. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 113.

U moet voor uzelf tot God bidden, en geloven dat Hij luistert naar elk woord dat u uitbrengt. Leg uw hart open, zodat Hij het kan onderzoeken. Belijdt uw zonden, en vraag Hem om u te vergeven, door te pleiten op de verdiensten van de verzoening. En beschouw dan uit geloof het grote verlossingsplan, dan zal de Trooster u alles te binnen brengen.

Hoe meer u het karakter van Christus bestudeert, hoe aantrekkelijker Hij voor u zal zijn. Hij zal iemand worden die u zeer na staat, in een hecht deelgenootschap met u. Uw genegenheid zal naar Hem uitgaan. Wanneer onze geest wordt gevormd door de onderwerpen waar zij het meest mee bezig is – en dan aan Jezus denkt, en van Hem spreekt – dan zult u in staat zijn om in geest en karakter te zijn zoals Hij. U zult Zijn beeld weerspiegelen in dingen die groot, rein en geestelijk zijn. U zult denken zoals Christus, en Hij zal u in de wereld uitzenden als Zijn geestelijke vertegenwoordiger. — *Christus weerspiegelen, 20 februari*

De enige allerbelangrijkste zaak is om de Heer met het volledige doel van het hart te dienen en te proberen van de Heer te worden met het hart en de geest. Allen die naar de Heiland komen om raad, zullen de hulp ontvangen die ze nodig hebben, als ze in nederigheid komen en met zekerheid vasthouden aan die belofte: "Vraag, en het zal je gegeven worden; zoek en gij zult vinden; klopt, en u zal worden opgedaan" (Mattheüs 7:7). — *This Day With God*, p. 128.

Maandag 16 april: Beelden van Jezus

De ziel die zichzelf aan Christus heeft gegeven, is kostbaarder in Zijn ogen dan de gehele wereld. De Heiland zou door het lijden van Golgotha zijn gegaan om één mens te redden voor Zijn koninkrijk. Hij zal nooit één mens voor wie Hij reeds is gestorven, verlaten. Tenzij Zijn volgelingen verkiezen Hem te verlaten, zal Hij hen vasthouden.

In al onze beproevingen hebben wij een nimmer falende Helper. Hij laat ons niet alleen, om te worstelen met de verzoeking, om strijd te voeren met het boze en ten slotte verpletterd te worden onder lasten en smart. Hoewel Hij nu is onttrokken aan sterfelijke ogen, kan het oor des geloofs Zijn stem horen, die zegt: Vrees niet, Ik ben met u. "Ik ben... de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden." (Openb.1:18)

Ik heb uw smarten gedragen, uw worstelingen ervaren, uw verzoeken het hoofd geboden. Ik ken uw tranen; Ik heb ook geweend. De smarten die te diep zijn om in welk mensenoer ook te fluisteren, ken Ik. Denk niet, dat gij alleen en verlaten zijt. Hoewel uw pijn geen enkele snaar in enig hart op aarde doet trillen, zie op Mij, en leef. "Bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here." (Jes.54:10) — *Jezus, de wens der eeuwen, hfdst 52: De goddelijke Herder*

Kort daarna verschijnt een kleine zwarte wolk in het oosten, ongeveer half zo groot als een mensenhand. Het is de wolk die Christus omringt. Van verre is het alsof hij in duisternis is gehuld. Gods volk weet dat dit het teken is van de Zoon des mensen. In

plechtige stilte kijken ze hoe die wolk dichterbij komt en steeds lichter en mooier wordt tot het een grote witte wolk is. Aan de onderkant is er een felle verterende gloed en boven de wolk zien ze de regenboog van het verbond. Jezus komt op de wolk naar de aarde als een machtig overwinnaar. Hij komt nu niet als „een Man van smarten” om vernederd te worden en te lijden, maar als de Overwinnaar in hemel en op aarde om de levenden en de doden te oordelen. Hij wordt genoemd „Getrouw en Waarachtig, en Hij velst vonnis en voert oorlog in gerechtigheid”. „En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem” (Openbaring 19:11,14). Met hemelse lofzangen volgt de ontelbare schare heilige engelen Hem op zijn weg. Het is alsof de hemel bedekt wordt door „duizend maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden” schitterende wezens. Geen menselijke pen kan dit tafereel beschrijven. Geen sterfelijke geest kan zich de luister daarvan voorstellen. „Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht” (Habakuk 3:3,4). Wanneer deze levende wolk nog dichterbij komt, ziet elk oog de Levensvorst. Zijn heilig gezicht is nu niet doorboord door de doornenkroon, maar een diadeem van heerlijkheid rust op zijn heilig voorhoofd. De glans van zijn gezicht is feller dan de zon op het middaguur. „En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: 'Koning der koningen en Here der heren'” (Openbaring 19:16). —*De Grote Strijd, hfdst 40: Gods volk verlost*

Dinsdag 17 april: Het heiligdomsmotief in Openbaring

De offers van het Mozaische ritueel wezen ooit op een betere dienst, zelfs een hemelse. Het aardse heiligdom was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, waarin zowel gaven als offers werden gebracht; de twee heilige plaatsen waren "de afbeeldingen van de hemelse dingen"; want Christus, onze grote Hogepriester, is vandaag een prediker van "het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens" (Hebreeën 9:9, 23; 8:2). —*Lift Him Up*, p. 26

Door deze open deur naar de tempel van God zien we de koninklijke wet, die is neergelegd in de ark van het testament. Door deze open deur schijnt licht vanuit die heilige, rechtvaardige en goede wet, die aan de mens de ware standaard van gerechtigheid voorstelt, dat hij geen fout mag maken in de vorming van een karakter dat voldoet aan de eisen van God. De zonde wordt door die wet veroordeeld; we moeten het van ons wegdoen. Hoogmoed en egoïsme kunnen geen plaats vinden in het karakter, zonder Hem, die zachtmoedig en nederig van hart is, te verdringen.

De wet van God is de standaard waarmee het karakter moet worden getest; als we een standaard opstellen die bij ons past, en proberen een criterium te volgen dat we zelf bedenken, zullen we er ten slotte niet in slagen de hemel voor onszelf veilig te stellen.

Het was de liefde van God voor de mens die hem ertoe bracht zijn wil uit te drukken in de tien geboden van de Decaloog. . . . God heeft de mens in zijn wet een volledige leefregel gegeven. Gehoorzaamend, zal hij ernaar leven, door de verdiensten van Christus. Overtredend, heeft het de macht om te veroordelen. De wet wijst de mensen naar Christus en Christus wijst hen terug naar de wet. —*Our High Calling*, p. 138.

Als u het kruis van Golgotha nadert, wordt liefde gezien die geen vergelijk heeft. Terwijl u door geloof de betekenis van het offer begrijpt, ziet u uzelf als een zondaar, veroordeeld door een gebroken wet. Dit is berouw. Als u met een nederig hart komt,

vindt u vergeving, want Christus Jezus wordt voorgesteld als voortdurend aan het altaar staand, en het offer brengend voor de zonden van de wereld. Hij is een dienaar van de ware tabernakel die de Heer heeft opgezet en niet de mens. De typische schaduwen van de Joodse tabernakel bezitten geen deugd meer. Een dagelijkse en jaarlijkse typische verzoening is niet langer nodig, maar het zoenoffer door middel van een middelaar is essentieel vanwege het voortdurende plegen van zonde. Jezus treedt in de tegenwoordigheid van God, offert Zijn vergoten bloed, alsof het een lam is dat is geslacht. Jezus presenteert de aangeboden offerande voor elke overtreding en elke tekortkoming van de zondaar. —*Selected Messages*, boek 1, p. 343.

Woensdag 18 april: Christus in Openbaring – deel 1

Toen [Christus] stap voor stap afdaalde van Zijn troon, was Zijn goddelijkheid versluierd in de mensheid; maar in Zijn wonderen, Zijn leerstellingen, Zijn lijden, Zijn verraad, Zijn bespottung, Zijn berechting, Zijn dood door kruisiging, Zijn graf onder de rijken, Zijn opstanding, Zijn 40 dagen op aarde, Zijn hemelvaart, Zijn triomf, Zijn priesterschap zijn onuitputtelijke schatten van wijsheid, voor ons vastgelegd door inspiratie in het Woord van God. De wateren des levens stromen nog steeds in overvloedige stromen van redding. De mysteries van verlossing, de vermenging van het goddelijke en het menselijke in Christus, zijn menswording, opoffering, bemiddeling zullen voldoende zijn om geesten, harten, tongen en pennen voor altijd te voorzien van thema's voor denken en expressie; en de tijd zal niet voldoende zijn om de wonderen van de zaligheid uit te putten, maar door de eeuwige eeuwigheid zal Christus de wetenschap en het lied van de verlorene ziel zijn. Nieuwe ontwikkelingen van de volmaaktheid en glorie van God in het aangezicht van Jezus Christus zullen zich voor altijd ontfouwen. En nu moet er een perfecte afhankelijkheid zijn van Zijn verdienste en genade; er moet wantrouwen zijn tegenover het eigen-ik en een levend geloof in Hem. —*Lift Him Up*, p. 40.

De Heer zag ons in een droevige toestand en stuurde naar onze wereld de enige Boodschapper die Hij kon vertrouwen met Zijn grote schat van vergeving en genade. Christus, de eniggeborene Zoon van God, was de gedelegeerde boodschapper. Hij was verordineerd om een werk te doen dat zelfs de engelen van de hemel niet konden volbrengen. Hij alleen kon vertrouwd worden om het werk te doen dat nodig is voor de verlossing van een wereld die helemaal aangebrand en ontsierd is met de vloek. En in deze gave heeft de Vader de hele hemel aan de wereld gegeven. —*Lift Him Up*, p. 208.

Christus is gereed om allen te ontvangen die oprecht tot Hem komen. Maar Hij tolereert niet de minste schijn of hypocrisie. Hij is onze enige hoop. Hij is onze Alpha en Omega. Hij is onze zoon en ons schild, onze wijsheid, onze heiligmaking, onze gerechtigheid. Alleen door Zijn kracht kan ons hart dagelijks worden bewaard in de liefde van God. —*In Heavenly Places*, p. 49.

Wanneer Christus naar de aarde zal wederkomen, zullen de mensen Hem niet zien als een gevangene, omringd door het gepeupel. Zij zullen Hem dan zien als de Koning des hemels. Christus zal komen in Zijn heerlijkheid, in de heerlijkheid Zijns Vaders, en in de heerlijkheid van de heilige engelen. Tienduizend maal tienduizenden en duizend duizenden engelen, de schone, triomferende zonen van God, die een ongeëvenaarde

lieflijkheid en schoonheid bezitten, zullen Hem op Zijn weg vergezellen. Dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid, en voor Hem zullen alle volken verzameld worden. Dan zal elk oog Hem zien, ook zij die Hem hebben doorstoken. In plaats van de doornenkroon zal Hij een erekroon dragen — een kroon in een kroon. In plaats van die oude purperen koningsmantel, zal Hij gekleed zijn in een gewaad van het helderste wit, "zoals geen voller op aarde ze kan maken." (Marc.9:3) En op Zijn kleed en op Zijn dij zal een naam geschreven zijn: "Koning der koningen en Here der heren." (Openb.19:16) —*Jezus, de wens der eeuwen, hfdst 77: In het gerechtsgebouw van Pilatus*

Donderdag 19 april: Christus in Openbaring – deel 2

Johannes, verbannen op het eiland Patmos, . . . hoort een stem die zegt: "Ik ben Alfa en Omega, de eerste en de laatste" (Openbaring 1:11). Bij het horen van de stem valt John verbaasd neer alsof hij dood is. Hij kan de aanblik van de goddelijke glorie niet verdragen. Maar een hand tilt Johannes op en de stem die hij zich herinnert als de stem van zijn meester. Hij wordt versterkt en kan het volhouden om met de Here Jezus te praten.

Zo zal het zijn met het overblijfsel van het volk van God dat verstrooid is - sommigen in de bergen, sommigen verbannen, sommigen achtervolgd, sommigen vervolgd. Wanneer de stem van God wordt gehoord en de glans van de heerlijkheid wordt geopenbaard, wanneer het proces voorbij is, het schuim verwijderd, weten zij dat zij in de tegenwoordigheid zijn van iemand die hen heeft verlost door Zijn eigen bloed. Precies wat Christus was voor Johannes in zijn verbanning, zal Hij zijn voor Zijn volk, die de hand van de onderdrukking voelt, worden voor het geloof en getuigenis van Jezus Christus. . . . er is geen plaats waar Zijn ogen niet kunnen doordringen, geen leed en lijden van Zijn volk waar de sympathie van Christus niet reikt. —*That I May Know Him*, p. 360.

We moeten nooit vergeten dat liefde - de liefde van Christus - de enige kracht is die het hart kan verzachten en tot gehoorzaamheid kan leiden.

Alle grote waarheden van de Schriften zijn geconcentreerd in Christus; terecht begrepen, leidt alles naar Hem. Laat Christus voorgesteld worden als de alfa en omega, het begin en het einde van het grote plan van verlossing. Bied aan de mensen onderwerpen aan die hun vertrouwen in God en in Zijn Woord versterken, en hen ertoe brengen om de leringen zelf te onderzoeken. En terwijl ze stap voor stap vooruitgaan, in de studie van de Bijbel, zullen ze beter voorbereid zijn om de schoonheid en harmonie van haar kostbare waarheden te waarderen. —*Review and Herald*, June 13, 1912.

Jezus zegt: "Zonder Mij kunt u niets doen." Onze groei in genade, onze vreugde en onze bruikbaarheid, is allemaal afhankelijk van onze verbinding met Christus. Alleen door omgang met Hem, dagelijks en zelfs ieder uur - door in Hem te blijven - kunnen wij in genade toenemen. Hij is niet alleen de Oorsprong van ons geloof, maar ook de Voleinder. Christus is de Eerste en de Laatste. Hij moet bij ons zijn, niet alleen aan het begin en aan het einde van onze reis, maar bij elke stap onderweg. ...

Wijd uzelf 's morgens aan God. Doe dat vóór alles. Laat uw gebed zijn: "Aanvaard mij, Heer, helemaal als de uwe. Ik leg al mijn plannen voor uw voeten. Gebruik mij vandaag in uw dienst. Blijf bij mij en laat al mijn werk in u gedaan worden." Dit is een

dagelijkse aangelegenheid. Wijd uzelf elke morgen vóór het begin van een nieuwe dag aan God. Onderwerp al uw plannen aan Hem, bereidwillig om ze, al naar gelang Zijn voorzienigheid aangeeft, op te geven of uit te voeren. Zo kunt u elke dag uw leven in Gods handen leggen en zo zal uw leven meer en meer gevormd worden naar het leven van Christus.

Een leven in Christus is een leven vol rust. Misschien is er geen gevoel van extase, maar er is wel een blijvend, vredig vertrouwen. Uw hoop is niet gevestigd op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw zwakheid met Zijn blijvende macht. U moet dus niet zien op uzelf, en uw gedachten moeten zich niet met uzelf bezighouden, maar u moet zien op Christus. Laat uw geest zich bezighouden met Zijn liefde en met de schoonheid en volmaaktheid van Zijn karakter. —*Schreden naar Christus, hfdst 8: Groeien in Christus*

Vrijdag 20 april: Voor verdere bestudering

That I May Know Him, "Fitting Up For Heaven," p. 169;

Steps to Christ, "Growing Up Into Christ," pp. 70–72.

4. Verlossing en de Eindtijd

Sabbatmiddag, 21 April

Satan is vastbesloten dat mensen de liefde van God niet zullen zien die Hem ertoe bracht Zijn eniggeboren Zoon te geven om een verloren ras te redden; want het is de goedheid van God die mensen tot bekering leidt. O, hoe zullen we erin slagen om de diepe, kostbare liefde van God voor de wereld uiteen te zetten? Op geen andere manier kunnen we het bereiken, dan door uit te roepen: "Zie, wat een liefde de Vader ons heeft gegeven, dat we de zonen van God zouden worden genoemd" (1 Johannes 3: 1). Laten we tegen zondaars zeggen: "Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1:29). Door Jezus voor te stellen als de vertegenwoordiger van de Vader, zullen we in staat zijn de schaduw te verdrijven die Satan op onze weg heeft uitgestort, zodat we de genade en onuitsprekelijke liefde van God niet zullen zien zoals die in Jezus Christus is gemanifesteerd. Kijk naar het kruis van Golgotha. Het is een staande belofte van de grenzeloze liefde, de onmetelijke genade van de hemelse Vader. —*Selected Messages*, book 1, p. 156.

Denk niet dat God u *misschien* uw zonden zal vergeven en u zal toelaten in zijn tegenwoordigheid. God heeft de eerste stap gedaan. Terwijl u nog tegen Hem in opstand leefde, is Hij uitgegaan om u te zoeken. Met het liefdevolle hart van de herder liet Hij de negenenegentig schapen achter om in de wildernis het ene verloren schaap op te zoeken. Hij neemt de gekneusde en gewonde mens die op het punt stond om te komen, in zijn armen van liefde en brengt hem naar de veilige kudde.

De Joden leerden dat de zondaar eerst berouw moest tonen eer Gods liefde naar hem zal uitgaan. In hun ogen was bekering een werk waardoor zij de gunst van God konden verdienen. Deze gedachte bracht de Farizeeën ertoe verbaasd en boos uit te roepen: "Deze mens ontvangt zondaars en eet met hen." Naar hun mening zou Hij niemand mogen toestaan Hem te naderen buiten degenen, die zich bekeerd hadden. Maar in de gelijkenis van het verloren schaap onderwijst Jezus dat de zaligheid niet het gevolg is van het feit dat wij God hebben gezocht, maar dat God ons heeft

gezocht. "Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe." (Rom. 3:11, 12 SV) Wij tonen geen berouw opdat God ons zal liefhebben, maar Hij openbaart ons zijn liefde opdat wij ons zullen bekeren. – *Lessen uit het Leven van Alledag*, pg 110, 111; *Christ's Object Lessons*, pp. 188, 189

Liefde is het onderliggende principe van Gods heerschappij in hemel en op aarde, en het moet de fundering zijn van het Christelijk karakter. . . . En liefde zal worden geopenbaard in opoffering...

De gave van God aan de mens gaat alle redeneringen te boven. Er werd niets achtergehouden. God zou het niet toestaan dat gezegd wordt dat Hij meer had kunnen doen of aan de mensheid een grotere mate van liefde had geopenbaard. In de gave van Christus heeft Hij de hele hemel gegeven. — *God's Amazing Grace*, p. 176.

Zondag, 22 April: De Liefde van de Vader

In Zijn menselijkheid [Christus] was de nabootsing van het goddelijke karakter. God belichaamde Zijn eigen eigenschappen in Zijn Zoon - Zijn macht, Zijn wijsheid, Zijn goedheid, Zijn zuiverheid, Zijn waarachtigheid, Zijn spiritualiteit en Zijn welwillendheid. In Hem woonde, hoewel menselijk, alle perfectie van karakter, alle goddelijke uitmuntendheid. En op verzoek van zijn discipel: "Toon ons de Vader, en het is ons voldoende", kon hij antwoorden: "Ben ik zo lang bij u geweest, en kent u mij niet, Filippus? Hij die mij heeft gezien, heeft de Vader gezien; en hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? "" Ik en mijn Vader zijn één "(Johannes 14: 8, 9; 10:30). — *That I May Know Him*, p. 111.

Welke een liefde, welk een onvergelykelijke liefde, dat, zondaars en buitenaardse wezens die wij zijn, we teruggebracht kunnen worden naar God en geadopteerd worden in Zijn familie! We kunnen Hem aanspreken door de vertederende naam "Onze Vader", wat een teken is van onze genegenheid voor Hem en een belofte van Zijn tedere aanblik en relatie met ons. .

Alle vaderlijke liefde die door de generaties heen is doorgegeven via het menselijk hart, alle bronnen van tederheid die in de ziel van mensen zijn ontsprongen, zijn slechts een rimpeling op de onafzienbare oceaan, vergeleken met de oneindige, onuitputtelijke liefde van God. De tong kan het niet tot uitdrukking brengen, de pen kan het niet beschrijven. U kunt het elke dag van uw leven overpeinzen; u kunt de Schriften nauwgezet onderzoeken; u kunt alle kracht en capaciteit die God u gegeven heeft aanspreken in een poging de liefde en het medelijden van de hemelse Vader te bevatten, maar daar voorbij ligt toch nog een oneindigheid. U kunt die liefde eeuwenlang bestuderen; toch kunt u nooit volledig de lengte en de breedte, de diepte en de hoogte, van de liefde van God bevatten, die Zijn Zoon gaf om voor de wereld te sterven. De eeuwigheid zelf is niet toereikend om deze liefde volledig te openbaren. – *Getuigenissen voor de Gemeente*, deel 5, pg 601; - *Testimonies for the Church*, vol. 5, pp. 739, 740.

Satan heeft God voorgesteld als een zelfzuchtig en heerszuchtig God, Die alles eist en niets geeft, Die de dienst van Zijn schepselen voor Zijn eigen heerlijkheid verplicht stelt en Die niets opoffert voor hun heil. Maar het geven van Christus openbaart het hart van de Vader. Het getuigt ervan, dat de gedachten die God jegens ons heeft, "gedachten van vrede en niet van onheil" (Jes.29:11) zijn. Het verklaart, dat terwijl

Gods haat tegen de zonde zo sterk is als de dood, Zijn liefde voor de zondaar sterker is dan de dood. Hij heeft onze verlossing op Zich genomen, en Hij zal niets sparen dat noodzakelijk is voor de voltooiing van Zijn werk, hoe kostbaar dit ook moge zijn. Geen waarheid die noodzakelijk is voor ons behoud, wordt achtergehouden, geen wonder van genade wordt verwaarloosd, geen goddelijke macht wordt ongebruikt gelaten. Gunst wordt op gunst geladen en gave op gave. De gehele schatkamer des hemels staat open voor degenen die Hij tracht te redden. Nadat Hij alle rijkdommen van het heelal heeft verzameld en alle bronnen van oneindige kracht heeft opengesteld, geeft Hij dit alles in handen van Christus, en zegt: Dit alles is voor de mens. Gebruik deze gaven om hen ervan te overtuigen dat er geen grotere liefde op aarde of in de hemel is dan Mijn Liefde. Zijn grootste geluk zal hij vinden wanneer hij Mij liefheeft. – *Wens der Eeuwen*, pg 38, 39; - *The Desire of Ages*, p. 57.

Maandag, 23 April: De Liefde van Christus

Hoewel Gods Woord spreekt over de menselijkheid van Christus toen Hij op deze aarde was, spreekt het ook beslist over Zijn voorbestaan. Het Woord bestond als een goddelijk wezen, zelfs als de eeuwige Zoon van God, in verbondenheid en eenheid met Zijn Vader. Van eeuwigheid was Hij de Middelaar van het verbond, degene in wie alle naties van de aarde, zowel Joden als heidenen, als zij Hem accepteerden, gezegend zouden worden. "Het Woord was bij God en het Woord was God." Voordat er mensen of engelen werden geschapen, was het Woord bij God en was God. . — *Evangelism*, p. 615.

Denk aan wat Christus 'gehoorzaamheid voor ons betekent! Het betekent dat we in Zijn kracht ook mogen gehoorzamen. Christus was een mens. Hij diende zijn hemelse Vader met alle kracht van zijn menselijke aard. Hij heeft een tweevoudige aard, zowel menselijk als goddelijk. Hij is zowel God als de mens.

Christus kwam naar deze wereld om ons te laten zien wat God kan doen en wat we kunnen doen in samenwerking met God. In menselijk vlees ging hij de woestijn in om verleid te worden door de vijand. Hij weet wat het is om te hongeren en te dorsten. Hij kent de zwakte en de zwakheden van het vlees. Hij werd op alle punten verleid zoals we in de verleiding komen.

Ons losgeld is betaald door onze Heiland. Niemand hoeft door Satan tot slaaf gemaakt te worden. Christus staat voor ons als ons goddelijk voorbeeld, onze almachtige Helper. We zijn gekocht met een prijs die niet te berekenen is. Wie kan de goedheid en genade van verlossende liefde meten? —Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1074.

Wanneer we Christus beschouwen, vertoeven we op de oever van een onmetelijke liefde. We trachten van deze liefde te spreken, maar woorden schieten te kort. We overdenken Zijn leven op aarde, het offer dat Hij voor ons bracht, Zijn werk in de hemel als onze Middelaar, en de woningen die Hij bereidt voor hen die Hem liefhebben, en we kunnen slechts uitroepen: O, hoogte en diepte van de liefde van Christus! "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden". "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden." (1 John 4:10; 3:1) – *Van Jeruzalem tot Rome*, pg 247; — *The Acts of the Apostles*, p. 333.

Christus' liefde voor zijn kinderen is even sterk als teder. Het is een liefde sterker dan de dood, want Hij stierf voor ons. Het is een liefde die meer waar is dan die van een moeder voor haar kinderen. De liefde van de moeder kan veranderen, maar de liefde van Christus is onveranderlijk...

In elke beproeving hebben we een sterke troost. Is onze Zaligmaker niet geraakt door het voelen van onze zwakheden? Is Hij niet op alle punten verleid zoals we zijn? En heeft Hij ons niet uitgenodigd om elke beproeving en verwarring aan Hem te brengen? Laten we ons dan niet ellendig maken over de lasten van morgen. Draag moedig en vrolijk de lasten van vandaag. Hedendaags vertrouwen en vertrouwen moeten we hebben. Maar we worden niet gevraagd om meer dan een dag tegelijk te leven. Hij die kracht geeft voor vandaag, zal kracht geven voor morgen. —*In Heavenly Places*, p. 269.

Dinsdag, 24 April: de Liefde van de Geest

De Trooster die Christus beloofde te sturen nadat Hij opsteeg naar de hemel, is de Geest in al de volheid van de Godheid, en manifesteert de kracht van goddelijke genade aan allen die Christus ontvangen en geloven als een persoonlijke Redder. Er zijn drie levende personen van het hemelse trio; in de naam van deze drie grootmachten - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - worden degenen die Christus ontvangen door levend geloof, gedoopt en deze krachten zullen samenwerken met de gehoorzame onderdanen van de hemel in hun pogingen om de nieuwe te leven leven in Christus. —*Evangelism*, p. 615.

De Bijbel mag nooit bestudeerd worden zonder gebed. Voordat wij de bladzijden van de Bijbel openen, moeten we vragen om de verlichting van de Heilige Geest. En deze zal ons worden gegeven..... De Heilige Geest verhoogt en verheerlijkt de Zaligmaker. Het behoort tot Zijn werk om ons Christus voor te houden, de zuiverheid van Zijn gerechtigheid en het grote heil, dat wij door Hem kunnen ontvangen. Jezus zegt: „Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen". (Johannes, 16:14) De Geest der waarheid is de enige doeltreffende leraar van de goddelijke waarheid. Van hoeveel waarde moet God de mensheid hebben geacht, dat Hij Zijn Zoon gaf om voor de mensen te sterven en dat Hij Zijn Geest geeft om de mens te onderwijzen en om als zijn voortdurende Gids te dienen! – *De weg naar Christus*, pg 89; —*Steps to Christ*, p. 91

[De Heilige Geest] komt naar de wereld als de vertegenwoordiger van Christus. Het is niet alleen de getrouwe en ware getuige van het Woord van God, maar het is de zoeker van de gedachten en bedoelingen van het hart. Het is de bron waarnaar we moeten streven naar efficiëntie bij het herstel van het morele beeld van God in de mens. De Heilige Geest werd gretig gezocht in de scholen van de profeten; zijn transformerende invloed was om zelfs de gedachten in harmonie te brengen met de wil van God, en een levende verbinding tussen aarde en hemel tot stand te brengen. - *Fundamentals of Christian Education*, p. 526.

De Geest daalde neer op de wachtende, biddende discipelen met een volheid die elk hart bereikte. De Oneindige openbaarde Zich aan Zijn gemeente in kracht. Het scheen alsof deze invloed eeuwenlang was tegenhouden en alsof de Hemel zich nu erin verheugde om de rijkdommen van de genade van de Geest op de gemeente te

kunnen uitstorten. En onder invloed van de Geest vermengden woorden van berouw en belijdenis zich met lofzangen voor de vergeven zonden. Woorden van dank en van profetie werden vernomen. De gehele hemel boog zich diep neer om de wijsheid van deze onvergelijkelijke, onbegrijpelijke liefde te aanschouwen en te aanbidden. In verwondering riepen de apostelen uit: „Hierin is de liefde". Zij klemde zich vast aan de verleende gave. En wat was het gevolg? Het zwaard des Geestes, opnieuw aangezet met kracht en beschenen door hemels licht, baande zich een weg door het ongeloof. Duizenden werden op één dag bekeerd. Christus had tot Zijn discipelen gezegd: „Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden". (Joh.16:7) – Van Jeruzalem tot Rome, p. 26,27; — *The Acts of the Apostles*, p. 38.

Woensdag, 25 April: Verzekering van Verlossing

Degene die het standpunt inneemt dat het geen verschil maakt of we de geboden van God onderhouden of niet, is niet bekend met Christus. Jezus zegt: "Ik heb de geboden van mijn Vader onderhouden en blijf in zijn liefde" (Johannes 15:10), en zij die Jezus volgen, zullen doen zoals Hij heeft gedaan...

Satan zal proberen je te verleiden om de paden van de zonde binnen te gaan, belovend dat er iets geweldigs zal komen uit de overtreding van Gods wet, maar hij is een bedrieger. Hij zou alleen je ondergang bewerken. . . Christus kwam om de heerschappij van de boze te verbreken... De mens was zo verzwakt door overtreding dat hij niet over voldoende morele kracht beschikte om zich van de dienst van Satan af te keren ten dienste van de enige ware God; maar Jezus, de Vorst des levens, aan wie "alle macht in hemel en op aarde" is toevertrouwd, zal aan elke ziel die naar de zaligheid verlangt, de kracht verlenen die nodig is om de vijand van alle gerechtigheid te overwinnen. - *That I May Know Him*, p. 125.

In geloof wierp de vrouw van Phoenicia zich tegen de barrières die tussen Jood en heiden waren opgestapeld. Tegen ontmoediging, ongeacht de schijn die haar tot twijfel had kunnen brengen, vertrouwde ze de liefde van de Heiland. Het is dus dat Christus verlangt dat we op Hem vertrouwen. De zegeningen van redding zijn voor elke ziel. Niets anders dan zijn eigen keuze kan voorkomen dat een mens deel krijgt aan de belofte in Christus door het evangelie. - *Conflict and Courage*, p. 297.

In de Hemelse rechtbanken smeekt Christus om Zijn gemeente - pleitend voor hen voor wie Hij de verlossingsprijs van Zijn bloed heeft betaald. Eeuwen, tijdperken, kunnen nooit de werkzaamheid van Zijn zoenoffer verminderen. Noch leven noch dood, lengte noch diepte, kan ons scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus is; niet omdat we Hem zo vasthouden, maar omdat Hij ons zo vasthoudt. Als onze redding afhing van onze eigen inspanningen, konden we niet gered worden; maar het hangt af van Degene die achter alle beloften zit. Onze greep op Hem lijkt misschien zwak, maar Zijn liefde is die van een oudere broer; zolang we onze eenheid met Hem behouden, kan niemand ons uit Zijn hand rukken.

Jezus, dierbare Jezus, "genadig en waardig, lankmoedig en overvloedig in goedheid en waarheid, ontfermend over duizenden, de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergevend, en dat zal de schuldigen in geen geval zuiveren" (Exodus 34: 6, 7). O hoe bevoorrecht zijn wij dat wij naar Jezus kunnen komen zoals wij zijn en onszelf op Zijn liefde werpen! We hebben geen hoop dan in Jezus. Hij alleen kan ons met Zijn hand

bereiken om ons op te tillen uit de diepten van ontmoediging en hopeloosheid en onze voeten op de Rots te plaatsen. Hoewel de menselijke ziel zich vastklampt aan Jezus met al het wanhopige gevoel van zijn grote nood, zal Jezus zich vastklampen aan de zielen die door Zijn eigen bloed zijn gekocht met een vastere greep dan de zondaar zich aan Hem vastklampt. — *That I May Know Him*, p. 80.

Donderdag, 26 April: Het Eeuwige Evangelie

De uitnodiging van het Evangelie moet aan de hele wereld worden gegeven - "aan elke natie en verwanten, en talen en mensen." Openbaring 14: 6. De laatste boodschap van waarschuwing en genade is om de hele aarde te verlichten met haar glorie. Het is om alle klassen van mensen te bereiken, rijk en arm, hoog en laag. "Ga naar de wegen en paden," zegt Christus, "en dwing hen binnen te komen, opdat Mijn huis vol mag zijn." - {COL 228.3}

De wereld gaat ten onder door gebrek aan het evangelie. Er is een honger naar het Woord van God. Slechts weinigen prediken het woord zonder het te vermengen met menselijke overleveringen. Hoewel de mensen de Bijbel in handen hebben, ontvangen zij niet de zegeningen die God hen daarin heeft gegeven. De Heer roept zijn dienstknechten op zijn boodschap naar de mensen te brengen. Het Woord van eeuwig leven moet gebracht worden aan mensen die in hun zonden ten onder gaan..... Dit werk moet voornamelijk door persoonlijke arbeid worden gedaan. Dit was de werkwijze van Christus. Zijn werk bestond voor een groot deel uit gesprekken met enkelingen. Hij kende de waarde van de individuele benadering. Door die ene mens werd de boodschap vaaWij moeten niet wachten tot de mensen bij ons komen. Wij moeten hen opzoeken waar zij zijn. Als het Woord van de kansel is gepredikt, is het werk nog maar net begonnen. Er zijn tal van mensen die nooit door het evangelie bereikt zullen worden als het hen niet wordt gebracht. – *Lessen uit het leven van Alledag*, p. 136; — *Christ's Object Lessons*, pp. 228, 229.

Het is Gods wil dat alle mensen gered worden; want er is voldoende voorziening getroffen door Zijn eniggeboren Zoon te geven om het losgeld van de mens te betalen. Degenen die omkomen zullen verloren gaan omdat ze weigeren geadopteerd te worden als kinderen van God door Christus Jezus. De trots van de mens weerhoudt hem ervan de bepalingen van de redding te aanvaarden. Maar menselijke verdienste zal een ziel niet in de aanwezigheid van God toelaten. Wat een mens acceptabel voor God maakt, is de verleende genade van Christus door geloof in Zijn naam. Er kan geen afhankelijkheid in werken zijn of in gelukkige vluchtige gevoelens worden geplaatst als bewijs dat mensen door God zijn uitverkoren; want de uitverkorenen zijn uitverkoren door Christus.

Jezus zegt: "Hij die tot mij komt, zal ik in geen geval uitwerpen." Johannes 6:37. Wanneer de zich bekerende zondaar tot Christus komt, zich bewust van zijn schuld en onwaardigheid, zich realiserend dat hij straf verdient, maar vertrouwend op de genade en liefde van Christus, zal hij niet worden afgewend. De vergevende liefde van God is toegeëigend, en blijde dankbaarheid komt op in zijn hart om de oneindige compassie en liefde van zijn Verlosser. Dat die voorziening voor hem was gemaakt in de raadsvergaderingen van de hemel vóór de grondlegging der wereld, dat Christus de straf van de overtreding van de mensheid op Zich zou nemen en hem Zijn

gerechtigheid zou toerekenen, overweldigt hem met verbazing. - *Our High Calling*, p. 78.

Vrijdag, 27 April: Voor verdere bestudering

Reflecting Christ, "Jesus Showed Us How to Live," p. 340.

5. Christus in het Hemelse Heiligdom

Sabbatmiddag, 28 April

De glorie van Christus' mensheid verscheen niet toen Hij op aarde was. Hij werd beschouwd als een man van smarten en vertrouwd met verdriet. We verstopten ons als het ware voor Hem. Maar Hij volgde het pad van het plan dat God had bedacht. Diezelfde mensheid verschijnt nu als Hij neerdaalt uit de hemel, gekleed in glorie, triomfantelijk, verheven. . . . Zijn gelovige mensen zijn verzekerd van hun roeping en verkiezing. Zij verschijnen bij de eerste opstanding en het lied wordt gezongen door ontelbare stemmen: " Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan." (Openbaring 21: 3, 4 SV)

Wij vinden geen geestelijke kracht als we voortdurend tobben over onze zwakheden en onze terugval, en ons beklagen over de macht van Satan. Deze grote waarheid moet als een levend principe in ons hoofd en hart gegrift worden – het feit dat het offer, voor ons gebracht, toereikend is en dat God tot het uiterste kan en zal gaan om iedereen te redden die tot Hem komt en voldoet aan de voorwaarden die in de Schrift staan. Het is onze taak om onze wil aan de zijde van God te scharen. Dan zullen wij door het verzoenend bloed deelgenoten worden van de goddelijke natuur; door Christus zijn wij kinderen van God, en we hebben de verzekering dat God ons evenveel liefheeft als Hij van Zijn Zoon hield. Wij zijn één met Jezus. Wij gaan waar Christus voorgaat; Hij heeft kracht de donkere schaduwen die Satan op onze weg brengt, te verdrijven, en in plaats van duisternis en ontmoediging, gaat het zonlicht van Zijn heerlijkheid in ons hart schijnen.

Het is onze hoop steeds gesterkt te worden door de wetenschap dat Christus onze gerechtigheid is. Laat ons geloof op die fundering rusten, dan zal het altijd stevig staan. In plaats van de duisternis overdenken waarmee Satan is omgeven, en zijn macht te vrezen, moeten we ons hart openstellen om licht van Christus te ontvangen en het in de wereld te laten schijnen, terwijl wij verkondigen dat Hij boven alle macht van Satan staat, en dat zijn ondersteunende arm allen zal dragen die op Hem vertrouwen. – *Getuigenissen voor de Gemeente*, vol. 5, pg 602, 603; — *Testimonies for the Church*, vol. 5, pp. 741, 742.

We krijgen de hemel niet door onze eigen verdiensten, maar door de verdiensten van Jezus Christus... Laat je hoop niet geconcentreerd zijn in jezelf, maar in Hem die het voorhangsel is binnen gegaan. Praat over de gezegende hoop en de glorieuze verschijning van onze Heer Jezus Christus... In Christus is onze hoop gecentreerd op het eeuwige leven ... Onze hoop is een anker voor de ziel, zowel zeker als standvastig, wanneer deze het voorhangsel binnengaat, want de door stormen geteisterde ziel

neemt deel aan de goddelijke natuur. Hij is verankerd in Christus. Te midden van de razende elementen van de verleiding zal hij niet op de rotsen worden gedreven of in de draaikolk worden getrokken. Zijn schip zal de storm voorbijstreven. — *That I May Know Him*, p. 79

Zondag, 29 April: Het Allerhoogste Offer

De openbaring van Gods liefde voor de mens concentreert zich in het kruis. De volle betekenis hiervan kan geen tong tot uiting brengen, pennen kunnen het niet beschrijven, het verstand van de mens kan het niet vatten. Kijkend op het kruis van Golgotha kan men slechts zeggen: "Want alzo liefheeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe." (Johannes 3:16, SV)

Het is door de gave van Christus dat wij iedere zegening ontvangen. Door die gave komt dag na dag tot ons de onophoudelijke stroom van Gods goedheid. Iedere bloem met haar tere tinten en haar geur, is gegeven om ons blij te maken door die ene Gave. De zon en de maan werden door Hem gemaakt. Er is geen ster als versiering aan de hemel, die Hij niet gemaakt heeft. Elke regendruppel die valt, iedere lichtstraal die schijnt op onze ondankbare wereld, getuigt van de liefde van God in Christus. In iedere zaak wordt voor ons voorzien door die ene onuitsprekelijke Gave, Gods eniggeboren Zoon. Hij werd op het kruis genageld zodat al deze overvloed tot Gods scheppingswerk kon vloeien. — *De Weg Tot Gezondheid*, p. 357, 358; — *The Ministry of Healing*, pp. 423, 424.

Toen Adam en Eva geschapen waren, kenden ze Gods wet; ze waren bekend met de eisen van deze wet, en de beginselen ervan stonden in hun hart geschreven. Toen de mens viel door te zondigen, werd de wet niet veranderd, maar een stelsel van hulpmiddelen werd gegeven om hem terug te voeren naar gehoorzaamheid. Hij kreeg de belofte van een Verlosser en offeranden die heen wezen op de dood van Christus als het grote zondoffer, werden ingesteld. Was Gods wet niet overtreden geworden, dan zou er geen dood geweest zijn en was er geen Verlosser nodig geweest; bijgevolg zouden offeranden niet nodig zijn geweest. — *Patriarchen en Profeten*, p.308; — *Patriarchs and Prophets*, p. 363.

Wij zijn de getuigen van Christus en we moeten niet toestaan dat wereldse belangen onze tijd en aandacht absorberen, zodat we geen aandacht schenken aan de dingen waarvan God gezegd heeft dat die eerst moeten komen. Er staan hogere belangen op het spel. "Zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid." Christus gaf zich geheel in het werk dat Hij kwam doen en Zijn woord is voor ons: "Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf dan verloochenen en nemen zijn kruis op en volg Mij."

"Zo zult u Mijn discipelen zijn." Gewillig en opgewekt gaf Christus zich over aan de uitvoering van de wil van God. Hij werd gehoorzaam tot de dood, zelfs de dood van het kruis. Zullen we het een ontbering vinden om onszelf te verloochenen? Zullen we terugtrekken van deel te hebben aan zijn lijden? Zijn dood zou elke vezel van het wezen moeten beroeren, ons bereid moeten maken om aan Zijn werk alles toe te kennen wat we hebben en zijn. Als we nadenken over wat Hij voor ons heeft gedaan, zou ons hart vervuld moeten zijn van liefde. Wanneer zij die de waarheid kennen, de zelfverloochening uitoefenen die is opgelegd in Gods woord, zal de boodschap met

kracht gaan. De Heer zal onze gebeden horen voor de bekering van zielen. Gods volk zal hun licht laten schijnen, en ongelovigen die hun goede werken zien, zullen onze hemelse Vader verheerlijken. Laten we onszelf tot God verhouden in een zelfopofferende gehoorzaamheid. — *Counsels on Stewardship*, p. 302.

Maandag, 30 April: Het Lam Gods

Terwijl de heerlijkheid van God om Hem heen zweefde en de stem van de hemel gehoord werd, herkende Johannes het teken dat God hem beloofd had. Hij wist dat het de Verlosser der wereld was Die hij gedoopt had. De Heilige Geest rustte op hem, en met uitgestrekte hand wees hij naar Jezus en riep uit: " Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!". (Joh.1:29, SV)

Niemand van de toehoorders, zelfs niet de persoon zelf die deze woorden uitsprak, begreep de draagwijdte van die woorden, "het Lam Gods" (Joh.1:29) Op de berg Moria had Abraham de vraag gehoord van zijn zoon: " Mijn vader!... maar waar is het lam tot het brandoffer?" (Gen.22:7, SV) De vader antwoordde" ... God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!". (Gen.22:8, SV) En in de ram die door God gegeven werd in de plaats van Izaäk, zag Abraham een symbool van Hem Die eenmaal zou sterven voor de zonden der mensen... Maar het volk van Israël had die les niet begrepen. Velen van hen beschouwden de offeranden die ze brachten op dezelfde wijze als de heidenen hun offers beschouwen als geschenken, waardoor zijzelf de Godheid gunstig zouden kunnen stemmen. God wilde hun leren dat de gave die hen met Hem verzoent, voortkomt uit Zijn eigen liefde. — *De Wens der Eeuwen*, p. 82, 83; — *The Desire of Ages*, p. 112.

" Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.". (Hebr.7:25, SV) Hoewel de bediening overgebracht zou worden van de aardse naar de hemelse tempel, hoewel het heiligdom en onze grote Hogepriester onzichtbaar zouden zijn voor het menselijk oog, zouden de discipelen daardoor toch geen verlies lijden. Door de afwezigheid van de Heiland zouden zij toch geen inbreuk op hun gemeenschap ervaren en geen vermindering van kracht. Terwijl Jezus dienstdoet in het heiligdom hierboven, dient Hij door Zijn Geest nog steeds de gemeente op aarde. Hij is onttrokken aan ons gezichtsvermogen, maar de belofte die Hij bij het scheiden gaf, is vervuld: " En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." (Matth.28:20, SV) Terwijl Hij Zijn kracht overdraagt op mindere dienaars, is Zijn bezielende aanwezigheid nog steeds met Zijn gemeente. *De Wens der Eeuwen*, p. 127; — *The Desire of Ages*, p. 166.

Onze dierbare Verlosser staat voor de Vader als onze bemiddelaar... Laten zij die de goddelijke standaard willen ontmoeten de Schriften voor zichzelf doorzoeken, zodat zij kennis hebben van het leven van Christus en Zijn missie en werk begrijpen. Laat hen Hem aanschouwen als hun Middelaar, staande binnen de voorhang, met in Zijn hand het gouden wierookvat waaruit de heilige wierook van de verdiensten van Zijn gerechtigheid opstijgt naar God ten behoeve van degenen die tot Hem bidden. Zouden zij Hem aldus aanschouwen, dan zouden zij een verzekering voelen dat zij een krachtige, invloedrijke Middelaar in de hemelse hoven hebben en dat hun plaats op de troon van God wordt gewonnen. — *That I May Know Him*, p. 77.

Dinsdag, 1 mei: Onze Hogepriester

Alleen de Zoon van God kan onze redding bewerkstelligen. Alleen Hij, die bij de Vader was, kon Hem bekend maken. Alleen Hij, Die de hoogte en diepte van de liefde van God kende, kon die openbaren. Alleen het oneindige offer van Christus, in het belang van de gevallen mensheid, kon uitdrukking geven aan de liefde van de Vader voor het verloren mensdom.

Zo lief had God de wereld, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf. Niet alleen gaf Hij Hem door Hem onder de mensen te laten leven, hun zonden te dragen en als een offer voor hen te sterven, maar Hij gaf Hem aan de gevallen mensheid. Christus moest Zich vereenzelvigen met de belangen en de noden van het mensdom. Hij was Degene, door Wie God Zich verbond met de mensen, met een onbreekbare band. Jezus „om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen." (Hebreeën 2:11) De Zoon des Mensen is ons Offer, onze Verdediger, onze Broer, Die voor de Vader staat in onze menselijke gedaante, Die eeuwig één zal zijn met hen, die Hij verlost. En dat alles met de bedoeling, dat de mens opgeheven zou worden van de puinhopen en de vernedering van de zonde, opdat hij de liefde van God zou gaan weerspiegelen en in de heilige vreugde zou delen. - *De weg naar Christus*, p.10; - *Steps to Christ*, p. 14.

"Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen." (Hebreeën 2:17, SV), door de verzoening. De zich bekerende zondaar moet in Christus geloven als zijn persoonlijke Redder. Dit is zijn enige hoop. Hij mag steunen op de verdiensten van het bloed van Christus en de gekruisigde en opgestane Redder aan God voorstellen als zijn waardigheid. Door het offer van Christus van Zichzelf, de onschuldige voor de schuldigen, wordt elke belemmering verwijderd, en de vergevende liefde van God stroomt voort in rijke stromen van genade naar de gevallen mens...Kom alleen maar naar Jezus nu, zolang het heden geroepen wordt. — *This Day With God*, p. 38

Wij die gevallen zijn door de overtreding van de wet van God, hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. De weg is open voor iedereen om zich voor te bereiden op de tweede verschijning van Jezus Christus, dat we bij Zijn verschijning betuigd kunnen worden, alle kwaad hebben weggedaan en overwonnen door het reinigende bloed van Christus. Door de voorspraak van Christus wordt het beeld van God vernieuwd in geest, hart en karakter. Door het bloed van de eniggeboren Zoon van God verkrijgen we verlossing... De kracht van de genade van Christus is wonderbaarlijk. Wanneer de vijand binnenkomt als een vloed, verheft de Geest van de Heer voor de vertrouwende gelovige een standaard tegen de vijand... We moeten het thema van verlossende liefde begrijpen en doorgaan om de Heer te kennen, dat we in eenvoud Zijn karakter kunnen openbaren. — *The Upward Look*, p. 64.

Woensdag, 2 mei: Onze Middelaar

De bemiddeling van Christus in het hemelse heiligdom ten gunste van de mens is in het verlossingsplan van even groot belang als zijn dood aan het kruis. Met Zijn dood nam dat werk een aanvang en na Zijn opstanding is Hij ten hemel gevaren om het te voltooien. Door het geloof moeten wij ingaan in het binnenste van het voorhangsel

„waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan" (Hebreeën 6:20). Daar wordt het licht van het kruis van Golgotha weerkaatst. Daar krijgen we een duidelijker inzicht in de verborgenheden van onze verlossing. Christus heeft een oneindige prijs betaald voor de verlossing van de mens. Het offer dat gebracht is, weegt op tegen de strengste eisen van Gods overtreden wet. Jezus heeft de weg naar de genadetroon van de Vader opengesteld en door Zijn bemiddeling kan het oprechte verlangen van allen die in het geloof tot Hem komen aan God worden voorgelegd. – *De Grote Strijd*, p. 419; - *The Great Controversy*, p. 489.

Laten wij bedenken dat onze grote Hogepriester ten behoeve van Zijn vrijgekochte volk pleit voor de genadetroon. Hij leeft altijd om voor ons te bidden. "Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige."

Hij zal zijn gemeente in de wereld van verzoeking niet vergeten. Hij ziet neer op Zijn volk dat beproefd wordt en lijdt en bidt voor hen Ja, Hij saai Zijn volk gade in deze wereld, een wereld die vervolgt, die de littekenen draagt van de vloek en Hij weet dat het behoefte heeft aan alle goddelijke hulpbronnen van Zijn medeleven en liefde. Onze Voorloper is ons voorgegaan binnen het voorhangsel en toch is Hij door de gouden keten van liefde en waarheid in de warmste sympathie met Zijn volk verbonden.

Hij bidt voor de nederigsten, voor de zwaarst verdrukten en lijdenden, voor de zwaarst beproefden en verzochten. Hij pleit met opgeheven handen: "Ik heb u in Mijn handpalmen gegraveerd." God luistert graag en beantwoordt de beden van Zijn Zoon... (Hebreeën 4: 14-16 aangehaald) – Bijbelcommentaar, vol.7, p. 624; Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 7, p. 948.

De gebeurtenissen van Calvarie roepen de diepste emotie op. Op dit onderwerp ben je verschoonbaar als je enthousiasme toont. Dat Christus, zo verheven, zo onschuldig, zo'n pijnlijke dood zou ondergaan, het gewicht van de zonden van de wereld dragend, onze gedachten en verbeeldingen kunnen dit nooit volledig bevatten. De lengte, de breedte, de hoogte, de diepte, van zo'n verbazingwekkende liefde die we niet kunnen doorgronden. De overdenking van de weergaloze diepten van de Heilands liefde moet de geest vullen, de ziel raken en smelten, de genegenheden verfijnen en verheffen en het hele karakter volledig transformeren. De uitspraak van de apostel luidt: "Ik ben vastberaden om niets over u te weten, behalve Jezus Christus en Hij die gekruisigd is." Wij mogen ook naar Calvarie kijken en uitroepen: "God verhoede dat ik zou roemen, behalve in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik van de wereld."—*Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 212.

Donderdag, 3 mei: De Grote Verzoendag

Achttien eeuwen lang vond deze dienst in het eerste deel van het heiligdom plaats. Het bloed van Christus pleitte voor de berouwvolle gelovigen. Door zijn bemiddeling werden hun zonden vergeven en werden zij door de Vader aangenomen. Toch bleven hun zonden in de boeken opgetekend. Net zoals er in de zinnebeeldige dienst „verzoening moest worden gedaan" op het einde van een jaar, moet er voor Christus' werk tot verlossing van de mens wordt afgesloten, ook verzoening worden gedaan om

de zonden uit het heiligdom in de hemel te verwijderen. – *De Grote Strijd*, p. 362; - *The Great Controversy*, p. 421.

De reiniging, zowel in de typische als in de echte dienst, moet worden volbracht met bloed: in de eerste, met het bloed van dieren; in het laatste, met het bloed van Christus... Omdat de zonden van het volk van oudsher, figuurlijk, naar het aardse heiligdom waren overgebracht door het bloed van het zondoffer, zo zijn onze zonden in feite overgedragen aan het hemelse heiligdom door het bloed van Christus. En aangezien de typische reiniging van het aardse tot stand kwam door het verwijderen van de zonden waardoor het vervuild was, zo moet de werkelijke reiniging van het hemelse worden volbracht door het verwijderen, of uitwissen, van de zonden die daar zijn opgetekend. Dit vereist een onderzoek van de geschreven boeken om vast te stellen wie, door berouw van zonde en geloof in Christus, recht hebben op de voordelen van Zijn verzoening. Op grond van het verzoenende bloed van Christus zullen de zonden van alle oprechte boetelingen uit de boeken des hemels worden weggevaagd. — *The Faith I Live By*, p. 206.

We moeten ons hart nauwgezet en grondig onderzoeken... Iedereen die de slechte neigingen, die om de overhand strijden, wil onderwerpen heeft een ernstige strijd voor zich. Deze voorbereiding is een persoonlijke kwestie. Wij worden niet collectief gered. De reinheid en de toewijding van de een kunnen het tekort aan deze eigenschappen bij de ander niet aanvullen... Iedereen moet worden getoetst en "zonder vlek of rimpel of iets dergelijks" worden bevonden.

Achter de namen van allen die hun zonden hebben beleden en door geloof aanspraak op het bloed van Christus hebben gemaakt als hun verzoenend offer, staat in de hemelse boeken genoteerd dat zij vergiffenis hebben ontvangen. Omdat zij met Christus'gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen hun zonden worden uitgewist en zullen ze "waardig worden geacht" om het eeuwige leven te ontvangen. God zegt... "Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet." (Jesaja 43: 55). – *Maranatha (Ned.)*, p. 93; — *Maranatha (Eng.)*, p. 93.

Vrijdag, 4 mei: voor verdere lezing:

The Upward Look, "Today," p. 180;

In Heavenly Places, "Christ, Our Sacrifice and Surety," p. 42.

6. De "verandering" van de wet

Sabbatmiddag, 5 mei

In de afsluiting van Gods werk op aarde zal zijn wet opnieuw worden verheerlijkt. De valse godsdienst kan de overhand hebben, ongerechtigheid kan toenemen, de liefde van velen kan verkoelen, men kan het kruis van Golgota uit het oog verliezen en een duisternis kan als een lijkwade over de wereld liggen; heel de macht van de gangbare mening kan zich keren tegen de waarheid; het ene plan na het andere kan gemaakt worden om Gods volk uit te roeien; maar in het uur van het grootste gevaar zal de God van Elia mensen oproepen om een boodschap te prediken die niet gestild kan worden. ... Vrijmoedig zullen mensen die door God zijn geroepen, het samengaan van kerk en wereld veroordelen. Ernstig zullen ze mannen en vrouwen oproepen om

zich af te keren van het vieren van een menselijke instelling tot het heiligen van de ware sabbat. "Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen", zullen ze aan ieder volk verkondigen; en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. (Openb. 14:7) —*Profeten en koningen, hfdst 14: In de geest en de kracht van Elia*

Vandaag hebben we mensen nodig met volledige trouw, mannen die de Heer volledig volgen, mannen die niet geneigd zijn om te zwijgen wanneer ze zouden moeten spreken, die zo waarachtig zijn als staal tot beginsel, die niet proberen een pretentieuze spektakel te maken, maar die nederig wandelen met God, geduldige, vriendelijke, gediensstige, hoffelijke mannen, die begrijpen dat de wetenschap van het gebed is om geloof te oefenen en werken te tonen die de glorie van God en het welzijn van Zijn volk zullen vertellen. . . . Om Jezus te volgen, vereist een oprechte bekering en elke dag een herhaling van deze bekering.

Het was Calebs geloof in God dat hem moed gaf, dat hem behoedde voor de angst voor de mens en hem in staat stelde om moedig en onwrikbaar te staan in de verdediging van het recht. Door te vertrouwen op dezelfde macht, de machtige Generaal van de legers van de hemel, kan elke ware soldaat van het kruis kracht en moed ontvangen om de obstakels te overwinnen die onoverkomelijk lijken. —*Sons and Daughters of God*, p. 207.

God heeft de mensen de sabbat gegeven als een teken tussen Hem en hen, als een test van hun loyaliteit. Degenen die, nadat het licht met betrekking tot Gods wet tot hen komt, ongehoorzaam blijven en menselijke wetten boven de wet van God verheffen in de grote crisis vóór ons, zullen het merkteken van het beest ontvangen...

Mij is gebleken dat Satan een mars op ons voor heeft. De wet van God, moet door het toedoen van Satan, ongeldig worden gemaakt. In ons land van geroemde vrijheid zal de religieuze vrijheid ten einde komen. De strijd zal worden beslist over het sabbatvraagstuk, dat de hele wereld in rep en roer zal brengen.

Onze tijd om te werken is beperkt en God roept ons op om als predikers en mensen minutieus te zijn. Leraren, zo wijs als slangen en zo onschuldig als duiven, moeten de Heer te hulp komen tegen de machtigen. Er zijn velen die de profetieën over deze dagen niet begrijpen, en ze moeten ingelicht worden. —*Evangelism*, pp. 235–237.

Zondag 6 mei: De Belofte

Het grote gevaar voor de mens ligt in zelfbedrog, overgave aan zelfgenoegzaamheid en dus verwijdering van God, de bron van kracht. Onze natuurlijke neigingen, tenzij zij door de Heilige Geest van God gecorrigeerd worden, dragen in zich de zaden van de morele dood. Tenzij wij een levendige verbinding met God hebben, kunnen wij de onheilige effecten van zelfgenoegzaamheid, eigenliefde en verzoeking tot zonde niet weerstaan.

Teneinde hulp van Christus te ontvangen, moeten wij onze nood beseffen. Wij moeten een juiste kennis van onszelf hebben. Slechts hij die erkent een zondaar te zijn, kan gered worden door Christus. Alleen als we onze totale hulpeloosheid inzien en alle zelfvertrouwen opzijzetten, zullen wij beslag leggen op goddelijke macht. ...

Al onze goede werken zijn afhankelijk van een macht buiten onszelf; daarom is het zo nodig dat ons hart voortdurend uitgaat naar God en er een voortdurend ernstig

belijden van zonde en vernedering van de ziel voor Hem plaats vindt. Gevaren omringen ons en wij zijn alleen veilig als we onze zwakheid voelen en ons met de greep van geloof vasthouden aan onze almachtige Bevrijder. —*De weg tot gezondheid, hfdst 38: Het belang van ware kennis*

Paulus beseftte zijn zwakheid en wel, hij zou zijn eigen kracht kunnen wantrouwen. Verwijzend naar de wet, zegt hij: "Het gebod dat tot het leven was voorbestemd, vond ik ten dode worden gelegd." Hij had op de daden van de wet vertrouwd. . . Maar toen de spiegel van de wet voor hem werd gehouden en hij zichzelf zag zoals God hem zag, vol van fouten, beoedeld door de zonde, riep hij uit: "O ellendige man die ik ben! wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? "

Paulus aanschouwde het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij hoorde de stem van Christus zeggen: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader, dan door Mij. "Hij besloot om gebruik te maken van de voordelen van redding van genade, om dood te worden voor overtredingen en zonden, om zijn schuld te laten wegspoelen in het bloed van Christus, om bekleed te worden met Christus 'gerechtigheid, om een tak van de Levende Wijnstok te worden. Hij wandelde met Christus, en Jezus werd voor hem - niet een deel van de redding, terwijl zijn eigen goede daden een ander deel waren, maar - zijn alles bij elkaar, de eerste en laatste en beste in alles. Hij had het geloof dat leven ontleent aan Christus, waardoor hij zijn leven kon aanpassen aan dat van het goddelijke voorbeeld. Dit geloof claimt niets vanwege zijn bezitter vanwege zijn gerechtigheid, maar beweert alles vanwege de gerechtigheid van Christus. —*Lift Him Up*, p. 40.

Maandag 7 mei: De wet en zonde

In zijn leringen heeft Christus laten zien hoe verregaand de beginselen zijn van de wet die vanuit de Sinai wordt gesproken. Hij maakte een levende toepassing van die wet waarvan de beginselen voor eeuwig de grote maatstaf van gerechtigheid blijven - de standaard waardoor iedereen geoordeeld zal worden in die grote dag waarop het oordeel zal zitten en de boeken zullen worden geopend. Hij kwam om alle gerechtigheid te vervullen en, als het hoofd van de mensheid, om de mens te tonen dat hij hetzelfde werk kan doen en elke specificatie van de vereisten van God ontmoet. Door de mate waarin Zijn genade aan de menselijke tussenpersoon is gegeven, hoeft niemand de hemel te missen. Perfectie van karakter is haalbaar voor iedereen die ernaar streeft. Dit is het fundament van het nieuwe verbond van het evangelie geworden. De wet van Jehovah is de boom; het evangelie is de geurige bloesems en vruchten die het draagt. —*Selected Messages, book 1, p. 211.*

Het is voor ons onmogelijk uit eigen kracht te ontsnappen uit het moeras van zonde, waarin we verzonken zijn. Onze harten zijn slecht en wij kunnen ze nooit veranderen. "Komt ooit een reine uit een onreine - niet één." Job 14:4; Romeinen 8:7. "De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God, want zij onderwerpt zich niet aan de wet van God, trouwens het kan dat ook niet." Opvoeding, cultuur, wilskracht en de pogingen van de mens hebben allemaal hun eigen plaats, maar in dit opzicht zijn ze machteloos. Ze mogen bijdragen tot een uiterlijk correct gedragspatroon, maar ze kunnen het hart niet veranderen, ze kunnen de bronnen van het leven niet zuiveren. Er moet een kracht zijn, die van binnenuit werkt, een nieuw leven dat van boven is, voordat een zondig mens in een heilig mens veranderd kan worden. Die

kracht is Christus. Alleen Zijn genade kan de levenloze eigenschappen van de ziel tot leven wekken en hem naar God en naar heiligheid leiden.

De Heiland zei: "Tenzij een mens wederom geboren wordt" - tenzij hij een nieuw hart, nieuwe verlangens, doelstellingen en motieven ontvangt, die tot een nieuw leven aanzetten - "kan hij het koninkrijk Gods niet zien." Johannes 3:3. De gedachte dat het voldoende is om het goede, dat de mens van nature in zich heeft, te ontwikkelen, is fataal zelfbedrog. — *Schreden naar Christus, hfdst 2: De zondaar heeft Christus nodig*

Er is geen veiligheid noch rust noch rechtvaardiging in overtreding van de wet. De mens kan niet hopen onschuldig te staan tegenover God en in vrede met Hem door de verdiensten van Christus, terwijl hij doorgaat in de zonde. Hij moet ophouden te overtreden en loyaal en trouw worden. Terwijl de zondaar in het grote morele spiegelglas kijkt, ziet hij zijn karaktergebreken. Hij ziet zichzelf zoals hij is, gespot, verontreinigd en veroordeeld. Maar hij weet dat de wet op geen enkele manier de schuld kan verwijderen of de overtreder vergeeft. Hij moet verder gaan dan dit. De wet is slechts de schoolmeester om hem tot Christus te brengen. Hij moet naar zijn zondige Heiland kijken. En zoals Christus aan hem wordt geopenbaard op het kruis van Golgotha, stervend onder het gewicht van de zonden van de hele wereld, laat de Heilige Geest hem de houding van God zien aan allen die zich van hun overtredingen bekeren. — *Selected Messages, book 1, p. 213.*

Dinsdag 8 mei: Van sabbat naar zondag?

Toen Jezus aan Zijn discipelen verscheen, herinnerde Hij hen aan de woorden die Hij vóór Zijn dood tot hen had gesproken, dat alles moest worden vervuld wat in de wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen van Hem was geschreven. "Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dage opstaan uit de doden, en dat in Zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen." (Luc.24:45-48) — *Jezus, de wens der eeuwen, hfdst 84: Vrede zij u*

Paulus bleef te Filippi om het Paasfeest te vieren. Alleen Lucas bleef bij hem, terwijl de andere leden van het gezelschap verder reisden naar Troas, waar zij op zijn komst wachtten. De Filippenzen waren de meest liefdevolle en trouwhartige bekeerlingen van de apostel, en gedurende de acht dagen van het feest genoot hij van hun vredelievend en blijmoedig gezelschap.

Na hun vertrek uit Filippi bereikten Paulus en Lucas hun metgezellen vijf dagen later in Troas. Zij verbleven bij de gelovigen aldaar zeven dagen.

De broeders kwamen de laatste avond van zijn verblijf bijeen "om brood te breken". Het feit dat hun geliefde leraar op het punt stond om te vertrekken, had een groter gezelschap bijeengebracht dan gewoonlijk. Zij vergaderden in een "bovenzaal" van de derde verdieping. Hier predikte de apostel met het vuur van zijn liefde en bezorgdheid voor hen tot middernacht. — *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 37: Paulus' laatste reis naar Jeruzalem*

De sabbat werd ingesteld toen de pijlers van de wereld werden neergelaten en de hoeksteen werd gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. (Job 38:6,7; Genesis 2:1-3). Daarom moeten wij deze instelling

heiligen. Ze is niet door een menselijke macht gegeven en berust niet op menselijke overlevering. De sabbat is door de Oude van dagen ingesteld en door zijn eeuwig Woord opgelegd. —*De Grote Strijd, hfdst 26: Een hervorming voor deze tijd*

God is barmhartig. Zijn eisen zijn redelijk, in overeenstemming met de goedheid en welwillendheid van Zijn karakter. Het doel van de sabbat was dat de hele mensheid er baat bij kon hebben. De mens is niet gemaakt om op de sabbat te passen; want de sabbat was gemaakt naar de schepping van de mens om aan zijn behoeften te voldoen. Nadat God de wereld in zes dagen had gemaakt, rustte Hij en heiligde en zegende Hij de dag waarop Hij rustte van alles Zijn werk dat Hij had gemaakt en gemaakt. Hij plaatste die speciale dag voor de mens om uit zijn arbeid te rusten, opdat hij, terwijl hij naar de aarde beneden en de hemel daarboven zou kijken, zou kunnen weerspiegelen dat God dit alles in zes dagen maakte en op de zevende rustte; en dat, aangezien hij de tastbare bewijzen van Gods oneindige wijsheid zou moeten aanschouwen, zijn hart gevuld zou kunnen zijn met liefde en eerbied voor zijn Maker. —*Testimonies for the Church, vol. 2, p. 582.*

Woensdag 9 mei: De zevende dag in het Nieuwe Testament

Gedurende Zijn kinderjaren en jeugd had Jezus te midden van Zijn broers de godsdienstoefeningen bijgewoond in de synagoge in Nazareth. Sinds het begin van Zijn dienstwerk was Hij niet meer bij hen geweest, maar ze wisten heel goed, wat er met Hem gebeurd was. Toen Hij weer onder hen verscheen, stegen hun belangstelling en verwachtingen ten top. Hier waren de vertrouwde gestalten en gezichten die Hij vanaf Zijn kinderjaren gekend had. Hier waren Zijn moeder, Zijn broers en zusters, en aller ogen werden op Hem gericht toen Hij op de sabbatdag de synagoge binnentrad en Zijn plaats innam onder degenen die daar gekomen waren om te aanbidden. — *Jezus, de wens der eeuwen, hfdst 24: "Is dit niet de zoon van de timmerman?"*

Tijdens zijn aardse dienst legde Christus de nadruk op de bindende verplichting van de sabbat; in al zijn leerstellingen toonde Hij eerbied voor de instelling die van Hem afkomstig was. In zijn dagen was de sabbat zó vervormd, dat de viering ervan het karakter van zelfzuchtige en partijdige mensen openbaarde in plaats van Gods karakter. Christus schoof de valse leer terzijde van hen die voorgaven God te kennen terwijl ze van Hem een verkeerde voorstelling gaven. Hoewel Hij met ongenadige vijandschap werd achtervolgd door de rabbi's, wilde Hij niet de schijn wekken dat Hij instemde met hun eisen, maar bleef de sabbat vieren zoals God dit in zijn wet had geboden.

In woorden die niet mis te verstaan waren, getuigde Hij van zijn eerbied voor de wet des Heren. "Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden", zei Hij; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen." (Matth. 5:17-19) —*Profeten en koningen, hfdst 14: In de kracht en de geest van Elia*

Eindelijk kon Jezus rusten. De lange dag van schande en marteling was ten einde. Terwijl de laatste stralen van de ondergaande zon de sabbat inluidden, lag de Zoon van God in de rust van Jozefs graf. Zijn werk volbracht, Zijn handen in vrede gevouwen, rustte Hij gedurende de heilige uren van de sabbatdag.

In den beginne hadden de Vader en de Zoon op de sabbat gerust van Hun scheppingswerk. ... Nu rustte Jezus van het verlossingswerk; en hoewel er smart was te midden van degenen die Hem op aarde liefhadden, was er vreugde in de hemel. In de ogen van de hemelse wezens was de belofte voor de toekomst heerlijk. Een herstelde schepping, een verlost mensdom, dat na de zonde te hebben overwonnen, nooit meer zou kunnen vallen — dit, het resultaat van het voltooide werk van Christus, zagen God en de engelen. De dag waarop Jezus rustte, is met dit toneel voor altijd verbonden. ... de sabbat der schepping, de dag waarop Jezus in het graf van Jozef rustte, nog een dag van rust en vreugde zijn. Hemel en aarde zullen zich verenigen in lofgevang, wanneer "van sabbat tot sabbat" (Jes.66:23) de geredde volken in vreugdevolle aanbidding zullen buigen voor God en het Lam. —*Jezus, de wens der eeuwen, hfdst 80: In het graf van Jozef*

Donderdag 10 mei: De poging om de sabbat te veranderen

Het overtreden van Gods geboden is het speciale kenmerk van het beest en dus ook van zijn beeld. Daniël zegt over de kleine horen, het pausdom, het volgende: „Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen” (Daniël 7:25). Paulus noemde dezelfde macht „de mens der wetteloosheid (...) die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet.” De ene profetie vult de andere aan. Het pausdom kon zich alleen boven God verheffen door Gods wet te veranderen. Als men weet dat Gods wet is veranderd en men houdt zich toch aan de gewijzigde vorm, bewijst men de hoogste eer aan de macht die de verandering heeft ingesteld. Gehoorzaamheid aan pauselijke wetten is een bewijs van trouw aan de paus, in plaats van aan God.

Het pausdom heeft Gods wet willen veranderen. Het tweede gebod, dat het aanbidden van „gesneden beelden” verbiedt, is uit de wet geschrapt en het vierde gebod is zo veranderd dat het de viering van de eerste dag in plaats van de ware sabbat voorschrijft. ... De verandering van het vierde gebod beantwoordt precies aan deze profetie. Om deze verandering te rechtvaardigen wordt er uitsluitend een beroep gedaan op het gezag van de kerk. In dit geval verheft de pauselijke macht zich openlijk boven God. —*De Grote Strijd, hfdst 25: Gods wet heilig en onveranderlijk*

Satan is aan het werk van beneden om de helse machten van zijn confederatie van kwaad tegen de rechtvaardige op te wekken. Hij doordrenkt menselijke instanties met zijn eigen attributen. Boze engelen verenigd met slechte mensen zullen inspanningen leveren om te treiteren, te vervolgen en te vernietigen. Maar de Here God van Israël zal degenen die op Hem vertrouwen niet verlaten...

De geboden van God zullen vertrapt worden, terwijl zij vertrapt werden door Satan in de hemel. Tenzij God Zijn bekerende kracht en gratie over de ziel giet, zal er geen poging zijn om Satan tegen te werken, maar de mens zal onder zijn controle zijn, zijn gewillige gevangenen. De vijandschap tegen Satan wordt door God Zelf in de mens gelegd...

De uitverkorenen en loyalen zullen staan onder de bloedige vlag van Prins Emmanuel en alle anderen onder de Satans standaard. Allen die aan Satans zijde staan, verenigen zich met hem in het eren van de valse sabbat, aldus hulde betuigend

aan de man van de zonde, die zichzelf heeft verheven boven alles wat God wordt genoemd en [die] heeft gedacht om tijden en wetten te veranderen. Ze vertrappen de wetten van Jehovah en kaderwetten om iedereen te dwingen de valse sabbat te aanbidden, de afgod die ze hebben verheven. Maar de dag van bevrijding voor Gods volk is niet ver weg. —*The Upward Look*, p. 262.

In Openbaring 14 worden mannen opgeroepen om de Schepper te aanbidden; en de profetie brengt een klasse naar voren die, als het resultaat van de drievoudige boodschap, de geboden van God onderhoudt. Een van deze geboden wijst rechtstreeks naar God als de Schepper. . . . Met betrekking tot de sabbat zegt de Heer verder dat het "een teken [is],. . . opdat gij weet dat Ik de Heer uw God ben "(Ezechiël20:20).

Zolang het feit dat Hij onze Schepper is nog steeds een reden is waarom we Hem zouden moeten aanbidden, zo lang zal de Sabbat doorgaan als zijn teken en gedenkteken. Als de sabbat universeel werd gehouden, zouden de gedachten en gevoelens van de mens naar de Schepper zijn geleid als een voorwerp van eerbied en aanbidding, en er zou nooit een afgodendienaar, een atheïst of een ongelovige zijn geweest. Het houden van de sabbat is een teken van loyaliteit aan de ware God, "hij die de hemel en de aarde en de zee en de fonteinen van de wateren heeft gemaakt." Hieruit volgt dat de boodschap die mensen gebiedt om God te aanbidden en zijn geboden te onderhouden zal speciaal een beroep op hen doen om het vierde gebod te onderhouden. —*Lift Him Up*, p. 51.

Vrijdag 11 mei: Voor verdere bestudering

Early Writings, "The Resurrection of Christ," pp. 181–190.

7. Matheus 24 en 25

Sabbatmiddag, 12 mei

Een groot aantal mensen hoorde de woorden die Christus sprak; maar toen Hij alleen was, kwamen Petrus, Johannus en Jacobus bij Hem, toen Hij op de olijfberg zat. "Zeg ons," zeiden ze, "wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?" Jezus beantwoorde de vraag niet door afzonderlijk te spreken over de verwoesting van Jeruzalem en over de grote dag van zijn wederkomst. Hij mengde de beschrijving van deze beide gebeurtenissen dooreen. Als Hij zijn discipelen de toekomst had getoond zoals Hij deze zag, zouden zij dat niet hebben verdragen. Genadig haalde Hij de beschrijving van beide grote gebeurtenissen door elkaar, terwijl Hij het overliet aan de discipelen om de betekenis voor zichzelf te onderzoeken....

Dit hele gesprek vond niet alleen plaats voor de discipelen, maar ook voor hen die tijdens de laatste geschiedenis van de aarde zouden leven. — *Wens der eeuwen*, pp. 521,522.

Het vooruitzicht in onze wereld is inderdaad alarmerend. God is bezig Zijn Heilige Geest terug te trekken van de goddeloze steden, die geworden zijn als de steden van voor de zondvloed, en als Sodom en Gomorra. De inwoners van deze steden zijn getest en beproefd. We hebben een tijd bereikt dat God op het punt staat om de

arrogante boosdoeners te straffen, zij die weigeren Zijn geboden te houden en Zijn boodschappen en waarschuwingen negeren. Hij die de kwaden lang verdraagt geeft iedereen de gelegenheid om Hem te zoeken en om hun hart voor Hem te vernederen. – *This Day With God*, p. 152.

Zonder de verlichting van Gods Geest zullen we niet in staat zijn waarheid te onderscheiden van dwaling en zullen we vallen onder meesterlijke verleidingen die Satan over de wereld zal brengen. We zijn dicht bij de sluiting van de strijd tussen de Prins van het licht en de prins der duisternis, en spoedig zal de misleiding van de vijand ons geloof beproeven, van welke klasse het is.

Als er ooit een tijd was dat we geloof en geestelijke verlichting nodig hadden, is het nu wel. Zij die waken en bidden en de Schrift dagelijks onderzoeken met de ernstige wens de wil van God te kennen en te doen, zullen niet op een dwaalspoor geleid worden door één van de misleidingen van Satan... We willen de waarheid op ieder punt. We willen het onvervalst van dwaalleer en onverdorven door de stelregels, gewoonten en meningen van de wereld. We willen de waarheid met al zijn ongerief. Het accepteren van de waarheid houdt altijd een kruis in. Maar Jezus gaf Zijn leven als een offer voor ons, en zullen we Hem niet onze grootste liefde geven, onze hoogste aspiraties, onze volledige dienst? – *In Heavenly Places*, p. 130.

Satan geeft zijn kracht aan hen die hem volgen in zijn misleidingen; daarom degenen die zeggen dat ze de grote kracht van God hebben kunnen alleen waargenomen worden door de grote ontdekker, de wet van Jehova. De Heer zegt ons als het mogelijk was dat hij zelfs de uitverkorenen zou verleiden. De schapen kleren lijken te werkelijk, zo echt, dat de wolf alleen erkend kan worden als we tot Gods grote morele standaard gaan en om daar te vinden dat ze de overtreders zijn van de wet van Jehova. – *Faith and Work*, p. 45

Zondag, 13 mei: Een krachtige vorming van de Profetie

Nu spreekt onze Heer in woorden die niet mis te verstaan zijn over zijn wederkomst en Hij waarschuwt voor de gevaren die zijn komst naar deze aarde vooraf zullen gaan. "Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of hier, geloof het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie Ik heb het u voorzegt. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn."

Christus had als één van de tekenen van Jeruzalems verwoesting genoemd dat valse christussen zouden opstaan die velen zouden verleiden. Er zijn valse profeten opgestaan die het volk hebben verleid en velen naar de woestijn hebben geleid, Magiërs en tovenaars die beweerden wondere krachten te bezitten, trokken de mensen achter zich naar de eenzaamheid van de bergen. Maar deze profetie gold ook voor de laatste dagen. Dit teken is gegeven als aankondiging van de wedekomst. – *De Wens der Eeuwen*, p. 524.

Door het licht dat God mij heeft gegeven weet ik dat het grootste gevaar voor de mens gelegen is in zelfmisleiding. Satan wacht op zijn kans. Hij wil tot de mens in

menselijke form komen, en wil tot hen in meest verheven woorden spreken. Hij wil op hen dezelfde verzoeken brengen die hij tegen Christus bracht. Tenzij hun geest en hart vervuld is met de pure, onzelfzuchtige, geheiligde liefde geopenbaard door Christus, zullen ze onder Satans macht vallen, en vreemde dingen doen en zeggen en schrijven, om als het mogelijk is de uitverkorenen te misleiden. – *The Upward Look*, p. 295.

Vreselijke beproevingen en problemen staan Gods kinderen te wachten. De geest van strijd beroerd de volken van het ene einde tot het andere einde van de aarde. Maar te midden van deze tijd van angst die te komen staan – een tijd van angst zoals die nog niet geweest is sinds er een natie was – zal Gods uitverkoren volk onbewogen staan. Satan en zijn engelen kunnen hen niet vernietigen; want engelen die uitblinken in kracht zullen hun beschermen. – *This Day With God*, p. 69

Het heden is een tijd van enorm belang voor alle levenden. Heersers en staatslieden, mannen die op hoge vertrouwensposities staan, denkende mannen en vrouwen uit alle standen, hebben hun aandacht gericht op de gebeurtenissen om ons heen. Zij zien de gespannen, rusteloze verhoudingen onder de volken. Zij zien hoe van alle aardse activiteit een geweldige drift zich meester maakt en zij moeten wel tot de slotsom komen dat iets van beslissende betekenis spoedig zal plaats grijpen – dat de wereld aan de vooravond van een geweldige crisis staat.

Engelen houden nu de oorlogswinden in toom, opdat ze niet zullen waaien tot de wereld gewaarschuwd is voor haar komende ondergang; maar een storm is in aantocht die straks over de aarde zal losbarsten; en wanneer God Zijn engelen zal bevelen de winden los te laten, zal er zo'n strijd ontstaan als geen pen kan beschrijven. – *Karaktervorming*, p. 178.

Maandag, 14 mei: Houd vol tot het einde

We moeten "vasthouden," en leven naar al het licht dat we van de hemel ontvangen hebben. Waarom? – Omdat God wil dat we een vaste greep hebben op de eeuwige waarheid, en handelen als Zijn helpende hand bij het overbrengen het licht aan hen die niet bekend zijn met Zijn liefde voor hen. Als u zichzelf aan Christus geeft, maakt u een teken in de tegenwoordigheid van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, – de drie grote Excellenties van de hemel. "Houd vast" aan deze taak.

De vijand kan nooit iemand die eenvoudig op Zijn beloften vertrouwd uit de hand van Christus nemen. Als de ziel vertrouwend en gehoorzaam werkend is, is de geest gevoelig voor de goddelijke impressies, en het licht van God schijnt en verlicht het begrijpen. Wat een voorrecht hebben we in Christus Jezus. – *Sons and Daughters of God*, p. 351.

Een juist begrip van "wat zegt de Schrift"is essentieel voor deze tijd.....We moeten tot het ware woord van de profetie komen voor onze autoriteit. Tenzij wij begrip hebben van de Schrift, zullen we niet, als deze machtige wonder-werkende kracht van Satan zich manifesteert in onze wereld, misleid worden en het de werking van God noemen; want het Woord van God verklaart dat, indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen verleid zouden worden. Tenzij wij geworteld en gegrond zijn in de waarheid, zullen we door Satans bedrieglijke valstrik weggeveegd worden.

We moeten aan onze Bijbels vasthouden. Als Satan u kan doen geloven dat er dingen in het Woord van God staan die niet geïnspireerd zijn, dan zal hij klaar staan om uw ziel te verstrikken. We zullen geen zekerheid hebben, geen stelligheid, in deze tijd moeten we weten wat is waarheid. – *Evangelism, p 249.*

De drie vrienden die weigerden te buigen voor het gouden beeld, werden in de vurige oven geworpen, maar daar was Christus met hen en het vuur verbrande hen niet....

Nu mogen sommigen van ons gebracht worden net als deze tot een test, zullen we de geboden van mensen gehoorzamen of zullen we gehoorzaam zijn aan de geboden van God? Dit is de kwestie die aan velen gevraagd zal worden. Voor ons is het beste om tot een nauwe relatie tot God te komen, en als Hij wil dat we martelaren voor de zaak van de waarheid zullen zijn betekend dit dat er velen tot de waarheid gebracht zullen worden.

Wanneer voor de zaak van de waarheid de gelovige in de gevangenismuren komt, zal Christus zelf zich aan hem kenbaar maken, en zijn hart met Zijn liefde vervullen. Als hij voor de zaak van Christus de dood smaakt, zegt Christus tot hem: "Ze kunnen het lichaam doden, maar ze kunnen de ziel niet doden." "Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." – *Selectet Messages, book 3, p. 420.*

Dinsdag, 15 mei: De "Gruwel van de verwoesting"

...Christus wees zijn discipelen op de woorden van de profeet Daniël toen Hij sprak over de gebeurtenissen die zich in hun tijd zouden voordoen: "Wie het leest, geve er acht op." Math. 24:15. De bewering dat de Openbaring een geheimenis is en niet kan worden begrepen, wordt alleen al door de titel van het boek tegengesproken: "Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden.... Zalig hij, die voorleest. En zij die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij." *Opb. 1:1-3. De Grote Strijd, p. 319.*

Geen enkele christen werd bij de verwoesting van Jeruzalem gedood. Christus had zijn discipelen gewaarschuwd en allen die zijn woorden geloofden, keken uit naar het beloofde teken. "Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, Dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judéa zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen," had Jezus gezegd. Luk. 21:20,21.....

Gods barmhartige voorzienigheid leidde de gebeurtenissen voor het wel zijn van zijn eigen volk. Het beloofde teken was aan de wachtende christenen gegeven en nu kregen allen die het wilden de gelegenheid de waarschuwing van de Heiland op te volgenToen de stad belegerd werd, waren de Joden in Jeruzalem samen gekomen om het Loofhuttenfeest te vieren en zo konden de Christenen uit het hele land ongehinderd vluchten. Zonder aarzelen gingen ze naar veilige plaatsen – de stad Pella in het land Perea, aan de overzijde van de Jordaan. – *De Grote Strijd, p. 28.*

De dag van Gods wraak staat op het punt te komen. Het zegel van God zal alleen worden geplaatst op het voorhoofd van hen die zuchten en wenen vanwege de gruwelen die in het land plaatsvinden. Zij die een band hebben met de wereld, en eten en drinken met de dronkaards, zullen zeker met de werkers der ongerechtigheid vernietigd worden....

Onze eigen handelswijze zal bepalen of wij het zegel van de levende God zullen ontvangen of dat wij neergemaaid zullen worden door de vernietigingswapens. Nu reeds vallen druppels van Gods toorn op de aarde; wanneer echter de zeven plagen onvermengd uitgegoten zullen worden in de beker van Zijn gramschap, zal het voor altijd te laat zijn om nog tot bekering te komen en een schuilplaats te vinden. Geen verzoenend bloed zal dan de smetten van de zonde wegwassen.

Moed, standvastigheid, geloof, en een onvoorwaardelijk vertrouwen in Gods kracht om te redden, komen niet van de ene op de andere dag. Deze hemelse genadegaven worden verkregen door jarenlange ervaring. Door een leven van heilige inspanning en een hecht vasthouden aan het goede, verzegelen de kinderen van God hun bestemming. Door talloze verleidingen omgeven, weten zij dat zij deze moeten weerstaan of zij worden overwonnen.... Hun waardig voorbeeld zal een troost en bemoediging zijn voor het volk van God dat een tijd van verdrukking, zoals die er nooit geweest is zal meemaken. – *Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, pp. 174,175.*

Woensdag, 16 mei: De tien maagden

De wijze maagden hadden Gods genade, de vernieuwende, verlichtende kracht van de Heilige Geest, die zijn Woord maakte tot een lamp voor hun voeten een licht op hun pad, ontvangen. In de vreze Gods hadden zij de Schrift bestudeerd om de waarheid te leren kennen en hadden oprecht gestreefd naar een rein hart en een rein leven.

Zij hadden een persoonlijke ervaring meegemaakt en hadden een geloof in God en zijn Woord dat niet kon worden geschokt door teleurstelling en oponthoud. De anderen hadden hun lampen bij zich, maar hadden geen olie. Zij hadden impulsief gehandeld. Zij waren bang geworden door de plechtige boodschap, maar hadden gebouwd op het geloof van hun broeders en zusters, zij hadden genoeg genomen met het flikkerende licht van hun gevoelens, zij hadden geen grondige kennis van de waarheid en hadden de echte uitwerking van de genade in hun hart niet ervaren. Zij waren uitgegaan om de Bruidegom te ontmoeten, ze waren vol hoop door het vooruitzicht van een onmiddellijke beloning, maar waren niet voorbereid op uitstel en teleurstelling. Toen de beproevingen kwamen, schoot hun geloof tekort en brandden hun lampen op een laag pitje. – *De Grote Strijd, p. 369.*

Maar de leden van Gods gemeente moeten heden een levende gemeenschap met de Bron van alle geestelijke groei onderhouden, anders zullen zij niet gereed zijn als de tijd van de oogst daar is. Zij moeten hun lampen in orde brengen en brandende houden, anders zullen zij in tijden van bijzondere nood geen meerdere genade ontvangen.

Alleen zij die geregeld nieuwe toevoer van genade ontvangen, zullen kracht bezitten naar gelang van hun dagelijkse behoefte en van hun vermogen om die kracht te gebruiken. In plaats van vooruit te zien naar een toekomstige tijd waarin zij, door een bijzondere gave van geestelijke kracht, een wonderbaarlijke opwekking zullen ontvangen om zielen te winnen, geven zij zich dagelijks over aan de Here opdat Hij hen mag maken tot instrumenten die Hij kan gebruiken. Dagelijks nemen zij de gelegenheden tot dienen waar, die binnen hun bereik liggen. Dagelijks getuigen zij

voor de Meester, waar zij ook mogen zijn, hetzij in de bescheiden werkkring van het huisgezin of door zich nuttig te maken in het openbaar. – *Van Jeruzalem tot Rome, p. 40.*

Laat ons toenemen in de kennis van de waarheid, gevende prijs en eer aan Hem die Eén is met de Vader. Laat ons ernstig zoeken naar de hemelse zalving, de Heilige Geest. Laat ons een puur, groeiend Christendom zijn, dat we in de hemelse hoven tenslotte genoemd worden als volmaakt in Christus.

“Zie de Bruidegom komt gaat uit Hem tegemoet.” Math. 25:6. Verlies geen tijd met het voorbereiden van de lampen. Verlies nu geen tijd in het zoeken naar perfecte eenheid met elkaar. We moeten moeilijkheden verwachten. Beproevingen zullen komen. Christus de Meester van onze verlossing, is volmaakt geworden door lijden. Zijn volgelingen zullen de vijand menig keer tegenkomen en ze zullen hard beproefd worden, maar ze hoeven niet te wanhopen. Christus zegt tot hen: “Houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Joh. 16:33. – *Testimonies for the Church, vol. 8, p. 212.*

Donderdag 17 mei: Gebruik uw talenten

Iedereen heeft persoonlijke gaven gekregen, talenten genoemd. Sommigen beschouwen deze talenten als beperkt tot zekere personen die superieure mentale gaven hebben en geniaal zijn. Maar God heeft de gave van Zijn talenten niet beperkt tot enkele begunstigde personen. Iedereen heeft een bijzondere gave gekregen waarvoor hij door de Here verantwoordelijk zal worden gehouden. Tijd, verstand, middelen, kracht, mentale krachten, tederheid van hart – al deze dingen zijn gaven van God, ons toevertrouwd om gebruikt te worden voor het grote werk, om een zegen voor de mensheid te zijn.

Sommigen hebben naar het schijnt, maar weinig talenten, maar door vlijtig met de goederen van hun Heer te handelen, zullen hun gaven rijkelijk toenemen....

De Heer slaat iedereen gade om te zien of zij hun talenten verstandig en onzelfzuchtig zullen gebruiken, dan wel dat zij hun eigen voordeel zoeken. De talenten worden aan eenieder uitgedeeld naarmate zijn of haar bekwaamheid om ze door verstandige investering te vermeerderen. Iedereen moet aan de Meester verslag uitbrengen voor zijn eigen daden. – *Ellen G. White Commentaar, in de ZDA Bijbel Commentaar, vol 5. p.339*

Onze tijd behoort God toe. Elk ogenblik is van Hem en wij hebben de ernstige verplichting deze te besteden tot zijn eer. Van geen enkel talent, ons gegeven, zal Hij een nauwgezetters verantwoording vragen dan juist van onze tijd.

De waarde van de tijd is niet in woorden uit te drukken. Christus beschouwde ieder ogenblik als waardevol. Zo moeten wij er ook tegenover staan. Het leven is te kort om verknoeit te worden. Wij hebben maar een korte tijd van genade om ons gereed te maken voor de eeuwigheid. Wij kunnen geen tijd verspillen, geen tijd besteden aan zelfzuchtig genot, aan toegeven aan de zonde. Nu moeten wij een karakter vormen voor het toekomstige eeuwige leven. Wij moeten ons nu gereed maken voor het onderzoekend oordeel. – *Lessen Leven Alledag, p. 209.*

God heeft voor ieder mens zijn werk bepaald. De laagste zowel als de hoogste zijn begiftigd met een invloed die ons aan de zijde van de Heer zal stellen, en die zijn

talenten aan Hem zal toewijden, iedere werking in de zijn toegewijde plaats en plicht, De Heer verwacht dat eenieder zijn best doet. Als het licht in het hart schijnt, verwacht Hij dat ons werk in overeenstemming is met dat licht, dat het overeenkomt met de maat van de volheid van Christus die wij ontvangen hebben. Hoe meer wij onze kennis gebruiken en onze krachten oefenen, des te meer kennis zullen we hebben, en hoe meer kracht we zullen krijgen om meer en beter werk te doen.

Onze talenten zijn niet ons eigendom, ze zijn het bezit van de Heer waar wij mee handelen moeten. Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik of het misbruik van de goederen van de Heer. God roept de mens op te investeren in de hem toevertrouwde talenten, zodat wanneer de Meester komt Hij zijn eigendom met rente ontvangen mag. Met zijn eigen bloed heeft Christus ons als Zijn dienaren gekocht. Zullen we Hem dienen? Zullen we nu onszelf één met God zien? Zullen we door onze werken tonen dat we vertegenwoordigers van Zijn genade zijn? Iedere inspanning gedaan voor de Meester, gedaan door een zuiver, oprecht hart, zal een reukoffer zijn voor Hem – *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, pp. 165,166.

Vrijdag 18 mei: Voor verdere studie

The Upward Look, "Use the Talents Entrusted" p. 343.

8. Dien de Schepper

Sabbatmiddag, 19 mei

Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt. 2 Petr. 1:12.

We geloven ongetwijfeld dat Christus spoedig komt.. Dit is geen fabel voor ons, het is een realiteit. We twijfelen niet, noch hebben we de laatste jaren getwijfeld, dat de leer die we vandaag hebben de tegenwoordige waarheid is, en dat we dicht bij het oordeel zijn. We bereiden ons voor om Hem te ontmoeten die, begeleid door een leger van heilige engelen, verschijnen zal op de wolken des hemels om de gelovigen en de rechtvaardigen het laatste zetje te geven voor hun onsterfelijkheid.....

God test en beproefd nu of het karakter van Zijn volk ontwikkeld is. Engelen wegen de morele waarde, en zien naar een gelovig verslag van al de kinderen des mensen.....God die van eenieder de harten leest zal de verborgen dingen des harten aan het licht brengen waar deze vaak het minst verwacht zijn, zodat de struikelblokken die de vooruitgang van de waarheid hinderen verwijderd mogen worden. – *Faith I Live By*, p. 216.

Oprechte zielen zullen de bijzondere band van de tegenwoordige waarheid zien. Ze zullen de harmonieuze betrekkingen zien, schakel na schakel verbonden tot een groot geheel, en zij zullen houvast daaraan hebben.. De tegenwoordige waarheid is niet moeilijk te verstaan, en het volk dat door God geleid wordt zal verenigd zijn op dit brede, vaste platform.

Hij zal geen persoonlijk of verschillend geloof gebruiken, opinies, en beschouwingen, om te verstrooien en te verdelen. De hemel en de heilige engelen werken tezamen om eenheid in het geloof te brengen, eenheid in het ene lichaam. Satan verzet zich hiertegen, en is vastberaden te verstrooien, en te verdelen, en

verschillende sentimenten in te brengen, zodat het gebed van Christus niet beantwoord zal worden: "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt, Joh. 17:20,21. (HSV) Jezus bedoeld dat het geloof van Zijn volk één zou zijn. – *Testimonies for the Church, vol. 1, p. 326.*

We moeten de Schrift dagelijks onderzoeken, opdat we de weg van de Heer kennen, en dat deze niet misleidt door religieuze drogredenen. De wereld is vol van valse theorieën en aanlokkelijke spiritistische ideeën, die ervoor zorgen de helder geestelijke voorstellingen te vernietigen en weg te leiden van waarheid en heiligheid. Vooral in deze tijd hebben we de waarschuwing nodig, "Laat niemand u misleiden met drogredenen." (Ef. 5:6).

We moeten zorgvuldig zijn anders zullen we de Schrift verkeerd uitleggen. De duidelijke onderwijzing van het Woord van God moet niet zo geestelijk zijn dat we de werkelijkheid uit het oog verliezen. Overdrijf de betekenis van het oordeel in de Bijbel niet in een poging iets naar voren te brengen om de verbeelding te plezieren. Neem de Schrift zoals u hem leest. Vermijd iedere speculatie over wat er zal zijn in het koninkrijk der hemelen. – *Selected Messages, book 1, p. 170.*

Zondag, 20 mei: De algemeenheid van het Evangelie

Christus' laatste woorden aan de discipelen tonen de belangrijkheid om geplaatst te worden in het werk om de waarheid te verspreiden. Vlak voor Zijn hemelvaart gaf Hij hen de opdracht, "Gaaf dan henen, maak al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der Wereld. Math. 28:19,20.

Wanneer allen die het licht der waarheid hebben het voorbeeld van Jezus zouden volgen, en niet hun God-gegeven tijd en mogelijkheden en meningen in één of twee plaatsen zouden brengen, wat een licht der waarheid zou er over de wereld gaan. De wonderlijke weergave van genade getoond in de evangelie boodschap moet gebracht worden naar alle plaatsen. – *This Day With God, p. 107.*

De enige manier om in genade te groeien, is, om met voorbijzien van ieder eigenbelang, het werk te doen, dat Christus ons heeft opgedragen: zo veel ons mogelijk is om hen, die onze hulp nodig hebben, hulp te bieden en voor hen tot zegen te zijn. Kracht komt door oefening. Activiteit is de levensvoorwaarde...

De kerk van Christus is het middel, dat God heeft bestemd om te dienen tot redding van de mensen. Het is haar taak om het evangelie aan de wereld te brengen. Deze verplichting rust op alle Christenen. Iedereen moet, voor zover zijn talenten dat toelaten en hij de gelegenheid heeft, de opdracht van de Zaligmaker vervullen. De liefde van Christus, die aan ons is geopenbaard, maakt ons tot schuldenaars voor allen, die Hem kennen. God heeft ons niet alleen voor onszelf licht gegeven, maar ook om het op anderen te laten schijnen.

Als de volgelingen van Christus hun plicht verstonden, zouden er duizenden zijn in de dienst van de verkondiging van het evangelie in heidense landen ... En er zou veel meer gedaan worden voor mensen in Christelijke landen. – *De weg naar Christus, p. 79.*

Genade betekend onvolkomenheid van het voorwerp waar aan het verleend is. Vanwege de onvolkomenheid van de mens, is genade actief in het leven gebracht. Zonde is niet het voorwerp van Gods liefde, maar van Zijn haat. Maar Hij heeft medelijden met de zondaar, omdat de schuldige het beeld van de schepper draagt en hij heeft van Hem de mogelijkheid gekregen een zoon van God te worden, niet door zijn eigen verdienste, maar door de toegerekende verdienste van Jezus Christus, door het grote offer dat de Redder voor hem heeft gebracht. – *That I May Know Him, p. 46.*

Neem uw Bijbel, en ga tot God in ernstig gebed. Vraag Hem u, uzelf te leren kennen, om u uw zwakheid te leren begrijpen, uw zonden en dwaasheden, in het licht van de eeuwigheid. Vraag Hem aan uzelf te tonen hoe u staat ten opzichte van de hemel. Dit is een persoonlijk werk.

Zend uw verzoeken in nederigheid tot God, en rust niet dag en nacht tot u kunt zeggen, Hoor wat de Heer voor mij gedaan heeft- tot u een levend getuigenis kan uitdragen en vertellen van de gewonnen victories. – *In Heavenly Places, p. 88.*

Maandag, 21 mei: De dief op het kruis en het "Eeuwig Evangelie"

De dieven die met Christus gekruisigd werden leden dezelfde lichamelijke marteling met Hem; maar één was alleen verharder en zond wanhopige uitdagingen bij zijn pijn. Hij nam de hoon van de priesters over, en schimpte naar Jezus, zeggende, "Zijt Gij niet de Christus? Red U zelf en ons!" Luk. 23:39. De andere boosdoener was niet een geharde crimineel. Als hij de spottende woorden van zijn lotgenoot in de misdaad hoorde, bestrafte hij hem, zeggende, vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan." Luk.23:40,41. Dan, als zijn hart zich tot Christus keerde, hemels licht verlichte zijn geest, In Jezus, gekneusd, bespot en hangend aan het kruis, zag hij zijn Verlosser, zijn enige hoop, en smeekte hem in nederig geloof. – *The Story of Redemption, p. 222.*

Toen hij veroordeeld werd voor zijn misdaad, werd de dief hopeloos en wanhopig; maar vreemd genoeg, kwamen er nu tedere gedachten in hem op. Het sprak tot zijn geheugen, alles wat hij gehoord had over Jezus..

De Heilige Geest verlichte zijn geest, en beetje bij beetje sloot zich de ketting van getuigenissen aaneen. In Jezus ziet hij het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt. Hoop vermengt zich met smart in zijn stem als de hopeloze, stervende ziel werpt hij zich op een stervende Redder. "Heer gedenk mij," riep hij, "als U in Uw koninkrijk gekomen bent."

Het antwoord kwam snel. Zacht en melodieus van toon, vol van liefde, medelijden en kracht in de woorden: Voorwaar, Ik zeg u heden, gij zult met Mij in het paradijs zijn..... De berouwvolle dief kwam in de perfecte vrede en aanneming met God. – *Conflict and Courage, p. 326.*

Jezus heeft u niet verlaten om verbaast te zijn over de testen en de moeilijkheden die u tegenkomt. Hij heeft u alles hierover verteld, en Hij heeft u ook verteld om niet terneergeslagen en bedrukt te zijn als beproevingen komen, Zie op Jezus, uw Verlosser, en wees vrolijk en verheugd... Jezus ligt nu niet in Jozefs nieuwe graf Hij is herrezen en is ten hemel gevaren, daar bemiddelend ten behoeve van ons. We hebben een Redder die ons zo lief heeft dat Hij voor ons stierf, dat we door Hem

hoop, sterkte en moed kunnen hebben en een plaats met Hem op Zijn troon. Hij is in staat en gewillig om te helpen als u een beroep op Hem doet.

Als u probeert om uw last alleen te dragen zult u eronder bezwijken. U heeft grote verantwoordelijkheden. Jezus weet hiervan, en Hij zal u niet verlaten, als u Hem niet verlaat. Hij is geëerd als u de hoede van uw ziel aan Hem toevertrouwd als aan een gelovige Schepper. Hij biedt u hoop in Zijn genade, gelovend dat Hij niet wenst dat u deze zware verantwoording in uw eigen kracht zult dragen. Geloof slechts, en u zult de verlossing van God zien. – *Testimonies for the Church, vol. 8, p. 128.*

Dinsdag, 22mei: Vrees God en geef Hem de eer

Johannes voorzegt in de Openbaring de verkondiging van het evangelieboodschap kort voor de wederkomst van Christus. Hij ziet een engel vliegen "in het midden van de hemel met 'een eeuwig evangelie' om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zei met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zij oordeel is gekomen." Rom. 14:6,7.

In de profetie wordt deze waarschuwing voor het oordeel met de boodschappen die daar bij horen gevolgd door de komst van de Zoon des mensen op de wolken des hemels. De verkondiging van het oordeel is een aankondiging dat de wederkomst van Christus nabij is. Deze verkondiging wordt 'het eeuwig evangelie' genoemd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat de prediking van Christus' wederkomst een noodzakelijk onderdeel is van de evangelieboodschap. – *Lessen Leven Alledag, p. 135.*

De geboden en de genade zijn aangepast aan onze noodzakelijkheden, en zonder hen kunnen we niet veilig zijn, doe wat u kunt. Hij verijst aanneembare gehoorzaamheid. Het schenken van goederen of van enige dienst, is niet acceptabel zonder het hart. De wil moet tot onderwerping gebracht worden. De Heer vraagt van u een grotere toewijding tot Hem en een grotere scheiding van de invloed van de geest van de wereld.....

Het gedrag van de christenen is gelijk aan dat van hun Heer. Hij verhoogt de standaard, en het is aan ons om te zeggen of we ons er wel of niet omheen scharen. Onze Heer en Redder legde Zijn heerschappij terzijde, Zijn rijkdom en glorie, om ons te zoeken, zodat Hij ons kan redden uit de nood en ons maken net als Hij. Hij vernederde zichzelf en nam onze natuur aan zodat wij instaat zijn van Hem te leren en, Zijn leven van goedheid en zelfvernederen te imiteren, en Hem stap voor stap te volgen naar de hemel. U kan niet gelijk zijn aan het voorbeeld; maar u kunt het benaderen en in overeenstemming met uw bekwaamheden, gelijkerwijs handelen. – *Testimonies for the Church, vol, 2, p. 169.*

Vaders en moeders die God op de eerste plaats stellen in hun huis, die hun kinderen leren dat de vreze van de Heer het begin van de wijsheid is, vereren God voor engelen en voor mensen....

Het heilige voorrecht om met God te communiceren maakt het zicht op de roemrijke dingen, bereid voor hen die God liefhebben en Zijn geboden vereren duidelijk en helder. Het is voor ons nodig om verering in ons dagelijks leven te brengen....

We brengen te vaak dingen in ons dagelijks leven die onbetekenend en gewoon zijn en het resultaat is dat we falen om Hem te zien die de onzichtbare is. Zo verliezen we vele zegeningen in onze geestelijke ervaringen.

Ware verering is geopenbaard in gehoorzaamheid. God heeft niets geboden dat onbelangrijk is, en er is geen andere weg om verering te tonen en om Hem te behagen dan door gehoorzaamheid aan Zijn woord. – *My Life Today, p. 284.*

Woensdag, 23 mei: Het Uur van Zijn Oordeel is Gekomen

Er zijn momenteel velen onder de zogenaamde Christenen die beslissen dat Daniël te persoonlijk was en ze willen hem betitelen als kleingeestig en dweperig. Ze overwegen dat het belang van eten en drinken te weinig gewicht heeft om een beslissende plaats in te nemen, inclusief een offer van aards voordeel. Maar zij die zo redeneren zullen in de dag van het oordeel vinden dat ze zich af gekeerd hebben van Gods duidelijke vereisten en dat ze hun eigen mening geplaatst hebben over recht en onrecht. Ze zullen zien dat hetgeen voor hun onbelangrijk scheen door God anders werd beoordeeld. Zijn vereisten moeten geheiligd worden gehoorzaamd.

Zij die dit aanvaarden en gehoorzaam zijn aan één van Zijn principes omdat het passend is om dit te doen, terwijl ze een ander verwerpen omdat het aanvaarden een offer zou betekenen, verlagen de standaard van het recht, en door hun voorbeeld leidt dit anderen tot het licht achten van de heilige wet van God. "Het zo zegt de Here" moet onze regel zijn in alle dingen. – *Counsels on Health, p. 69.*

Het is het voorrecht van eenieder zo te leven dat God hem zijn goedkeuring geeft en hem zegenen kan. U kan ieder uur in contact staan met de hemel; Het is niet de wil van uw Vader dat u altijd onder veroordeling en duisternis zou leven. Het is niet welgevallig voor God dat u, uzelf bestraft. U moet zelfrespect kweken door zo te leven naar uw eigen geweten, en voor mensen en engelen.... Het is uw voorrecht tot Jezus te gaan en gereinigd te worden, en te staan voor de wet zonder schaamte en wroeging.

"Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen maar naar de Geest. Rom. 8:1. Terwijl we niet van onszelf zullen denken dat we heiliger zijn, dan dat we zijn, veroordeeld het Woord van God niet een gepast zelfrespect. Als zonen de dochters van God, moeten we een gewetensvolle waardigheid van karakter hebben, waar trots en zelf belangrijkheid geen deel in hebben. – *Our High Calling, p. 143.*

Laat dit punt ten volle neerdalen in iedere geest; als we Christus aanvaarden als een verlosser, moeten we Hem accepteren al een Vorst. We kunnen niet de zekerheid en het juiste onbevangen vertrouwen hebben in Christus als onze Redder totdat we Hem kennen als onze Koning en we gehoorzaam zijn aan Zijn geboden. Zo bewijzen we onze plicht aan God. We hebben dan het juiste geluid in ons geloof, want het is een werkend geloof. Het werkt door liefde. Spreekt het uit uw hart:

"Heer, ik geloof dat U gestorven bent om mijn ziel te verlossen. Als U zulk een waarde hebt voor mijn ziel om Uw leven te geven voor het mijne, dan wil ik dat beantwoorden. Ik geef mijn leven en al zijn mogelijkheden, in al mijn zwakheid, in Uw hoede."

De wil moet in volkomen harmonie gebracht worden met de wil van God. Als dit gedaan is, zal geen straal van licht schijnend in het hart en in de kamers van de geest, tegengestaan worden. De ziel zal niet versperd worden door vooroordelen, noemend licht duisternis en duisternis licht. Het licht van de hemel is verwelkomd, als licht vervullende al de kamers van de ziel. – *Faith and Works, p. 16.*

Donderdag, 24 mei: Aanbid Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft

De plicht om God te dienen is gebaseerd op het feit dat Hij de Schepper is en dat door Hem al de andere wezens hun bestaan danken. En overal, in de Bijbel maakt Hij aanspraak op verering en dienst, boven de goden van de heidenen, waar deze gebracht wordt, is er het getuigenis van Zijn scheppende kracht gezien.....

De psalmist zegt: "Erken dat de Here God is; Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe," "Treed toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker." (Ps. 100:3; 95:6) En de heilige wezens die God dienen in de hemelse staat, met de reden waarom ze hun Hem hun hulde brengen: "Gij onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. (Opb. 4:11) – *Lift Him Up, p.51.*

Aangezien Hij alles gemaakt heeft, is de Sabbat ook door Hem gemaakt. Hij heeft deze dag afgezonderd als een gedenkteken aan de schepping. De Sabbat wijst naar Hem als Schepper en Verlosser en leert dat Hij, die alles heeft geschapen in de hemel en op de aarde, die alle dingen in stand houdt, het Hoofd is van de gemeente. Door zijn macht worden we met God verzoend. Als Hij over Israël spreekt, zegt Hij: "Ook gaf Ik hun mijn Sabbatten als een teken tussen Mij en hen opdat zij zouden weten dat Ik, de Here, hen heilig." Ez. 20:12. De Sabbat is dus een teken van Christus' macht om ons te heiligen en is gegeven aan allen, die door Christus geheiligd worden. Als een teken van zijn heiligende macht is de Sabbat gegeven aan allen die door Christus deel worden van het Israël Gods.....

De Sabbat zal voor allen, die hem aanvaarden als een teken van Christus' scheppende en verlossende macht, een verlustiging zijn. Ze verheugen zich in Christus omdat ze Hem in de Sabbat zien. Deze dag wijst hen op het werk der schepping als bewijs van zijn macht om te verlossen. Terwijl de aandacht wordt gevestigd op de verloren vrede van het paradijs, spreekt de Sabbat ook van de vrede, die hersteld is door de Heiland. Alles in de natuur herhaald zijn uitnodiging: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." Math. 11:28. – *Wens der Eeuwen, p. 232.*

De tijd is niet ver meer dat elke ziel op de proef zal worden gesteld. De viering van de valse sabbat zal ons opgedrongen worden. De strijd zal zijn tussen Gods geboden en de geboden van de mensen.

Zij die geleidelijk hebben toegegeven aan wereldse eisen, en aan wereldse gebruiken gelijkvormig zijn geworden, zullen zich dan buigen voor de machten die er zijn, om zich niet bloot te stellen aan spot, belediging, bedreiging met de gevangenis, en dood. In die tijd zal het kostbare goud gescheiden worden van de slakken.

Ware godsvrucht zal duidelijk te onderscheiden zijn van vormendienst en schijn. Menige ster die we om haar helderheid hebben bewonderd, zal dan uitgaan in duisternis. Zij die de versierselen van het heiligdom hebben gedragen, maar niet met

Christus' gerechtigheid zijn bekleed, zullen dan naakt gevonden worden. – *Profeten en Koningen, p. 119.*

Vrijdag, 25 mei: Voor verdere studie

That I May Know Him, "Resurrection to New Live," p. 71.

9. Eindtijd misleidingen

Sabbatmiddag, 26 mei

We moeten het fundament van onze hoop degelijk onderzoeken, want we zullen er een reden voor moeten geven uit de Schriften. Deze dwaling zal zich verspreiden, en wij zullen er van aangezicht tot aangezicht tegen moeten strijden; en tenzij wij er klaar voor zijn, zullen wij er verstrikt in raken, en er door overwonnen worden. Maar indien wij van onze kant doen wat wij kunnen om klaar te zijn voor de strijd, die ons te wachten staat, zal God Zijn deel doen, en zal de almachtige arm ons beschermen. Hij zou eerder iedere engel uit de heerlijkheid afzenden om een ommuring om trouwe zielen te maken, dan hen te laten misleiden en te laten aftrekken door de wonderen der leugen van Satan. – *Eerste Geschriften, p. 315.*

Christus heeft vele waarschuwingen gegeven over het effect van valse leerstellingen, valse profeten, en dat er valse christenen zouden oprijzen en deze zouden velen verleiden. Van het licht waarvan het God behaagd heeft het aan mij te geven, Zijn nederige dienaar, weet ik dat deze profetieën zich hebben vervuld, en er waren niet weinig getuigenissen gegeven om deze dingen te zien als ze opkwamen enkel en alleen door onze geestelijke ervaringen. Grote teleurstellingen zullen komen, en zelfs "uit uw midden zullen mannen, opstaan die perverse dingen zullen spreken, om de discipelen weg te trekken achter zichzelf." Zelfs de duivel zal zichzelf veranderen, en verschijnen als Christus. – *Counsels to Writers and Editors, p. 152.*

Wanneer, onder de verleidingen van Satan, de mens in dwaling valt, en zijn woorden en gedrag is niet Christelijk, ze mogen zich misschien niet hun conditie realiseren, omdat zonde bedrieglijk is en leid tot de dood van morele principes. Maar door zelfonderzoek, van de Schriften, en nederige gebeden, zullen ze, door de hulp van de Heilige Geest, in staat zijn hun fouten te zien. Wanneer ze dan hun zonden belijden en zich ervan af keren, zal de Duivel niet tot hun komen als een engel des lichts, maar als de verzoeker.....

Degenen die het verwijt en de correctie erkennen als van God, en zo in staat zijn hun fouten te zien en hun dwaling te corrigeren, leren kostbare lessen, zelfs van hun fouten. Hun duidelijke nederlaag is gekeerd in overwinning. Ze staan, niet vertrouwend op hun eigen sterkte, maar in de sterkte van God. Ze zijn ernstig, vurig, en liefhebbend, verenigt met menselijkheid en orde door de voorschriften van Gods Woord... Zij wandelen niet struikelend, maar veilig, op een pad waar het licht van de hemel schijnt. – *That I May Know Him, p. 239*

Als we de tijd van het einde naderen als overheden en krachten en geestelijke verdorvenheden op hoge posities gebracht zullen worden in strijd tegen de waarheid, als de misleidende kracht van Satan zo groot zal zijn, dat hij zelfs wanneer het

mogelijk is de uitverkorenen zal verleiden, we moeten onze scherpsinnigheid door goddelijke verlichting verscherpen, zodat we kennen of de geest van God is, en we niet onwetend zijn met Satans kunstgrepen. Menselijke Inspanningen moeten gepaard gaan met goddelijke kracht, opdat we in staat mogen zijn het werk voor deze tijd af te sluiten. – *Selected Messages, Book 2, p. 15.*

Zondag, 27 mei, De grootste misleiding

Er is nog een verraderlijke en verderfelijke dwaling, die heel snel terrein wint: de opvatting dat Satan geen persoonlijk wezen is. De aanhangers van deze theorie menen dat die naam in de Bijbel alleen gebruikt wordt om de boze gedachten en begeerten van de mens aan te duiden.

Er zijn talloze verkeerde leerstellingen en hersenschimmige opvattingen in de christelijke kerken. Het is onmogelijk zich een idee te vormen van het kwaad dat voortvloeit uit het verzetten van één van de bakens die door Gods Woord zijn geplaatst. Zij die zich daaraan wagen, beperken zich gewoonlijk niet tot het verwerpen van één enkele waarheid. De overgrote meerderheid gaat door en verwerpt het ene beginsel na het andere tot ze op het laatst niets meer geloven. – *De Grote Strijd, pp. 482, 483.*

Satan probeert het fundament van de hoop van de Christen weg te nemen en wend de geest van de mens in zulk een kanaal dat ze niet worden bevoorrecht of gered door het grote offer dat aangeboden wordt. Hij leid de gevallen mens, door zijn "totale bedriegerijen en ongerechtigheden," te geloven dat hij alles goed kan doen zonder boetedoening, dat het niet nodig is afhankelijk te zijn van een gekruisigde en opgestane Redder, dat des mensen eigen verdiensten hem in Gods gunst zal brengen. En dan vernietigt hij des mensen vertrouwen in de Bijbel, wel wetende dat als hij hier succes boekt, en het geloof in de ontdekker die een merkteken op zichzelf plaatst is vernietigd, hij veilig is.

Hij bevestigt aan de geest de misvatting dat er geen persoonlijke duivel is, en zij die dat geloven doen geen moeite voor tegenstand en strijd tegen iets waarvan zij denken dat het niet bestaat. Zo krijgen arme, blinde stervelingen uiteindelijk het meeste, "Wat het ook is, het is juist." Zij erkennen geen regels om hun koers te wijzigen. – *Testimonies to the Church, vol. 1, p. 294.*

Zijn we voorbereid op de beproeving die ons wacht wanneer de bedrieglijke wonderen van Satan nog veel meer in vervulling zullen gaan? Zullen niet vele zielen in strikken verward en meegesleurd worden?

Door af te wijken van de duidelijke voorschriften en geboden van God en zich te wenden tot fabels, wordt het verstand van velen gekneed om deze wonderen der leugen te aanvaarden. Wij moeten er allen nu naar streven de wapenrusting aan te doen voor de worsteling, waarin wij weldra betrokken zullen zijn. Geloof in Gods Woord, biddend bestudeerd en praktisch toegepast, zal ons schild zijn tegen de macht van Satan en zal ons tot overwinnaars maken door het bloed van Christus. – *Schatkamer deel 1. p. 101.*

Het is niet nodig dat iemand ten prooi valt aan de verleidingen van Satan en zo zijn geweten geweld aan doet en de Heilige Geest bedroeft. In het woord van God zijn alle mogelijke voorzieningen getroffen, waardoor iedereen goddelijke hulp kan krijgen bij

pogingen om te overwinnen. Als zij Jezus voor ogen houden, zullen zij veranderd worden naar Zijn beeld. Iedereen in wie Christus door het geloof leeft, draagt een kracht met zich mee in zijn werkzaamheden, waardoor deze succesvol zullen zijn. Zij zullen blijven groeien en steeds efficiënter worden in hun werk, en de zegen van God, die uit voorspoed van hun werk blijkt, zal getuigen dat zij inderdaad medewerkers van Christus zijn. -*Getuigenissen, deel 5, Ned. p. 468.*

Maandag, 28 mei: De twee grote dwalingen

Christus had voorzegd dat bedriegers zouden opstaan, door wier invloed de ongerechtigheid zou toenemen, en de liefde van velen zou "verkillen".

Math. 24:12. Hij had de discipelen gewaarschuwd, dat dit kwaad voor de gemeente gevaarlijker zou zijn dan de vervolging van haar vijanden. Telkens weer waarschuwde Paulus de gelovigen tegen deze valse leraars. Bovenal moesten ze voor dit gevaar op hun hoede zijn. Want door het ontvangen van valse leraars zouden ze de deur openen voor dwalingen, waardoor de vijand de geestelijke waarnemingen zou verduisteren en het vertrouwen van de jonge leden der gemeente zou doen wankelen. Christus was de maatstaf waaraan ze elke leerstelling moesten toetsen. Alles wat niet in overeenstemming was met Zijn leer, moesten ze verwerpen. Christus, gekruisigd voor de zonde; Christus, opgestaan uit de doden; Christus, opgevaren ten hemel – dit was de kennis der zaligheid die ze moesten kennen en onderrichten. – *Van Jeruzalem tot Rome, pp. 347,348.*

De waarschuwingen van het Woord van God betreffende de gevaren die de christelijke kerk omringen zijn van toepassing op ons in deze tijd. Zoals in de dagen der apostelen werd getracht door overlevering en wijsbegeerte het geloof in de Schriften te vernietigen, zo zoekt de vijand der gerechtigheid heden door de zogenaamde "hogere kritiek," evolutie, spiritualisme, theosofie en pantheïsme zielen op verboden wegen te voeren.

Voor velen is de Bijbel als een lamp zonder olie, omdat ze hun geest hebben gewend tot een speculatief geloven, dat wanbegrip en verwarring brengt ...

Door middel van het spiritualisme wordt aan talloos velen geleerd te geloven dat begeerte de hoogste wet is, dat losbandigheid vrijheid betekend, en dat de mens alleen aan zichzelf verantwoording schuldig is.

De volgeling van Christus zal in aanraking komen met de "misleidende woorden" waartegen de apostel de gelovigen in Colosse waarschuwde. Hij zal met spiritualistische verklaringen van de Schriften in aanraking komen, maar hij zal ze niet aanvaarden. Zijn stem moet gehoord worden in duidelijke bevestiging van de eeuwige waarheden van de Schriften. Door zijn ogen gericht te houden op Christus, moet hij gestadig voorwaarts gaan op het rechte pad, en alle gedachten verwerpen die niet in harmonie zijn met de leer van de Schriften. De waarheid Gods moet het onderwerp voor zijn overdenking en meditatie zijn. Hij moet de Bijbel beschouwen als de stem van God die rechtstreeks tot hem spreekt. Op deze wijze zal hij de wijsheid vinden die van God is. – *Van Jeruzalem tot Rome, p. 348.*

"Wanneer gij Mij liefhebt," zegt Hij, "zo zult gij mijn geboden bewaren." Hij redt de mensen niet in, maar van de zonde. Zij die Hem liefhebben, zullen hun liefde tonen door te gehoorzamen.

Alle ware gehoorzaamheid komt voort uit het hart. Christus werkte van harte. Als wij ermee instemmen, zal Hij Zich zozeer vereenzelvigen met ons denken en doen, zozeer onze harten en onze geest vormen overeenkomstig zijn wil, dat wij door Hem te gehoorzamen slechts datgene doen waartoe we ons gedrongen voelen. De wil, die veredeld en geheiligd is, zal zijn grootste behagen vinden in het dienen van God. Als wij God kennen zoals wij Hem mogen kennen, zal ons leven een leven van voortdurende gehoorzaamheid zijn. Door het karakter van Christus naar waarde te schatten, door omgang met God zal de zonde door ons worden gehaat. – *De Wens der Eeuwen*, p. 555.

Dinsdag, 29 mei: De onsterfelijkheid van de ziel

De populaire theologen beweren dat de doden in de hemel zijn. Ze zouden de eeuwige zaligheid zijn ingegaan en God met een onsterfelijke tong loven. Hizkia had echter geen heerlijk vooruitzicht na de dood. Zijn woorden zijn in overeenstemming met de uitspraak van de psalmdichter: "Want in de dood is Uwer geen gedachtenis: wie zou U loven in het dodenrijk?" "Niet de doden zullen de Here loven, niemand van wie in de stilte is nedergedaald." Ps. 6:6; 115:17

Petrus heeft op Pinksteren verklaard dat de aardsvader David "èn gestorven èn begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag." "Want David is niet opgevaren naar de hemelen." Hand. 2:29, 34. Het feit dat David tot de opstanding in het graf blijft, bewijst dat de rechtvaardigen na de dood niet naar de hemel gaan. David zal alleen door de opstanding, die mogelijk is omdat Christus ook uit de doden is opgestaan, eens aan de rechterhand van God kunnen zitten. – *De Grote Strijd*, pp. 500,501.

Ik zag dat Satan macht heeft om de gestalte van vormen voor ons te doen verschijnen, die voorgeven onze familieleden of vrienden te wezen, welke in Jezus ontslapen zijn. Zij zullen het doen voorkomen, alsof deze vrienden wezenlijk tegenwoordig waren; de woorden die zij spraken, terwijl zij hier waren, en dezelfde toon van stem, die zij in hun leven hadden, zal ons oor treffen. Dit is alles om de wereld te misleiden, en hen te verstrikken in het geloof aan deze dwaling.

Ik zag dat de heiligen de tegenwoordige waarheid degelijk moeten leren verstaan, en dat zij verplicht zullen zijn die uit de Schrift te handhaven. Zij moeten de staat van de doden verstaan; want de geesten van de duivelen zullen hun nog verschijnen; voorgevende geliefde familieleden en vrienden te zijn, en die zullen onschriftuurlijke leerstellingen aan hen voordstellen. Ze zullen alles doen wat in hun macht staat om medegevoel op te wekken, en wondertekenen voor hen te doen, om te bevestigen wat zij zeggen. Gods volk moet klaar staan om deze geesten te weerstaan met de waarheid uit de Bijbel, dat de doden niet met al weten, en dat zij, die verschijnen, geesten der duivelen zijn. – *Eerste Geschriften*, pp. 314,315.

In deze ontaarde eeuw oefent Satan zijn macht uit over degenen die van het recht afwijken en zich wagen op zijn terrein. Hij oefent zijn macht over dezulken uit op een alarmerende wijze. ... Sommigen, zo zag ik, geven aan hun nieuwsgierigheid toe en gaan zich inlaten met Satan. Zij geloven niet wezenlijk in het spiritualisme en zouden zich met schrik afwenden bij de gedachte een medium te zijn. Maar toch wagen ze het en plaatsen zichzelf in een positie, waar Satan zijn macht over hen kan uitoefenen. Dezen hebben de bedoeling niet zo diep op dit werk in te

gaan, maar ze weten niet wat ze doen. Zij wagen zich op een terrein van de duivel en tarten hem om hen onder zijn macht te brengen. Deze geweldige vernielers beschouwd hen als zijn wettige prooi en oefent zijn macht over hen uit, en dat tegen hun wil. Wanneer ze zich onder hun eigen wil wensen te plaatsen, kunnen ze dat niet. Ze stellen hun verstand onder Satans beheer en hij ziet van zijn aanspraken niet af, maar houdt hen gevangen. Geen macht kan de verstrikte ziel bevrijden dan de macht Gods in antwoord op de vurige gebeden van Zijn trouwe volgelingen. – *Schatkamer, deel 1, pp. 97,98.*

Woensdag, 30 mei: De sabbat en de theorie van de evolutie

Van de eerste dag in het scheppingswerk staat geschreven: "Toen was het avond geweest en het was morgen geweest; de eerste dag." Gen. 1:5. En datzelfde wordt gezegd van elk der eerste zes dagen van de scheppingsweek.

De Schrift zegt, dat elk van deze perioden een dag is, bestaande uit avond en morgen, evenals elke andere dag sinds die tijd. Wat het scheppingswerk zelf betreft, luidt het Goddelijke getuigenis: "Hij sprak en het was er, Hij gebod en het stond er." Ps. 33:9. Waarom zou God, die op dezelfde wijze ontelbare werelden het aanzien gaf, dan zo'n lange tijd nodig hebben voor de evolutie van de aarde uit de chaos? Moeten wij, om Zijn werken te verklaren, Zijn Woord geweld aan doen?

Het is waar dat in de aarde gevonden overblijfselen getuigen van het bestaan van mensen, dieren en planten, veel groter dan we nu kennen. Men ziet ze als het bewijs van een bestaan van een planten- en dierenleven vóór de tijd van het Mozaische scheppingsverhaal. Maar wat deze dingen betreft geeft de Bijbelse geschiedenis voldoende verklaring. Vóór de Zondvloed stond de ontwikkeling van het planten- en dierenleven ver boven die welke sindsdien gekend is. Bij de Zondvloed werd de aardkorst opengereten, geweldige veranderingen vonden plaats en in het opnieuw vormen van de aardkorst werden vele bewijzen van het leven dat voordien bestond, bewaard. De uitgestrekte bossen die ten tijde van de Zondvloed in de aarde werden begraven en in steenkool veranderden, vormen nu de uitgebreide kolenvelden, en verschaffen ons de olie, waarvan we heden ten dage profijt hebben. Toen deze dingen aan het licht werden gebracht, waren ze even zovele stomme getuigen van de waarheid van Gods Woord. – *Karaktervorming, pp. 125,125.*

Na de rust op de zevende dag heiligde God deze dag, en zette hem apart als rustdag voor de mens. Naar het voorbeeld van de Schepper zou de mens op deze geheiligde dag rusten, zodat hij, bij het zien op de hemelen en de aarde, kon nadenken over Gods grote scheppingswerk; en bij het zien van deze blijken van Gods wijsheid en goedheid, zou zijn hart vervuld worden met liefde en eerbied voor zijn Maker.

In Eden richtte God het gedenkteken op van zijn scheppingswerk, door zijn zegen te verbinden aan de zevende dag. De sabbat werd aan Adam, de vader en vertegenwoordiger van het mensdom, toevertrouwd. De waarneming ervan zou een daad van dankbare erkentelijkheid inhouden van allen die de aarde bewonen, waardoor ze zouden zien dat God hun Schepper en rechtmatige Heerser was en dat zij het werk zijner handen waren en zijn onderdanen. In dit opzicht was de instelling voor alle mensen. Niets hierin was schaduwachtig of beperkt tot een bepaald volk. – *Patriarchen en Profeten, p. 22.*

Zo lang als de hemel en de aarde bestaan, zal de sabbat een voortdurend teken zijn van de macht van de Schepper. En als Eden opnieuw op aarde zal bloeien, zal Gods heilige rustdag geëerd worden door allen onder de zon. "Van de ene sabbat tot de andere" zullen de inwoners van de glorieuze nieuwe aarde opgaan "om Mij te dienen, zegt de heilige de Heer." – *Sons and Daughters of God*, p. 59.

Donderdag, 31 mei: De valse Drie-eenheid

De profetie waarin men deze symbolen vindt, begint bij Openbaring 12, met de draak die Christus bij zijn geboorte wilde verslinden. In vers 9 van dit hoofdstuk lezen we dat de draak Satan voorstelt: hij spoorde Herodes aan om Christus te doden. Maar het belangrijkste middel dat Satan in de eerste eeuwen gebruikte om oorlog tegen Christus en zijn volk te voeren was het Romeinse rijk, waarin het heidendom de overheersende godsdienst was. De draak stelt dus in de eerste plaats Satan voor, maar is in de tweede plaats ook het symbool van het heidense Rome.

In hoofdstuk 13 Van Openbaring (vers 1-10) wordt een ander beest, "een luipaard gelijk" beschreven. "En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht." De meeste protestanten geloven dat dit symbool het pausdom voorstelt, dat beslag heeft gelegd op de troon en de macht van het oude Romeinse rijk. – *De Grote Strijd*, p. 408.

De tijd is gekomen waarin Gods volk de hand der vervolging zal voelen, omdat zij de zevende dag heiligen. De Satan heeft de verandering van de Sabbat bewerkstelligd in de hoop zijn doel uit te voeren om Gods plannen te doen mislukken. Hij tracht Gods geboden in de wereld minder krachtig te maken dan menselijke wetten.

De mens der zonde, die meende tijden en wetten te veranderen en die altijd Gods volk heeft verdrukt, zal zorgen, dat wetten worden uitgevaardigd die de viering van de eerste dag van de week verplicht stellen. Maar Gods volk moet standvastig blijven. De Here zal voor hen werken, door duidelijk te tonen dat Hij de God der goden is.

Gods Woord zegt duidelijk dat Zijn wet bespot en vertrapt zal worden in de wereld; buitengewone ongerechtigheid zal algemeen voorkomen. De belijdende protestantse wereld zal een verbond sluiten met de mens der zonde; kerk en wereld zullen in verdorven harmonie samengaan. Hier komt de grote crisis over de wereld.

– *Ellen G. White Commentaar, in De ZDA Bijbel Commentaar, vol. 7, pp. 668,669.*

Terwijl de wederkomst van onze Here Jezus nadert, worden satanische krachten van beneden in werking gezet. Niet alleen zal Satan als een menselijk wezen verschijnen, hij zal Jezus Christus personifiëren en de wereld die de waarheid heeft verworpen, zal hem aanvaarden als Heer der heren en Koning der koningen. Hij zal zijn macht uitoefenen en op de menselijke verbeelding werken. Hij zal zowel de geest als het lichaam der mensen verderven en zal werken door de kinderen der ongehoorzaamheid door te boeien en te bekoren als een slang. Welk een schouwspel zal de wereld bieden aan hemelse wezens! Welk een schouwspel voor God, de Schepper der wereld om aan te zien! – *Ellen G. White Commentaar, in De ZDA Bijbel Commentaar, vol. 5, pp. 348,349.*

Vrijdag, 1 juni: Voor verdere studie

Maranatha, "Satan uit Zijn Gevangenis Losgelaten," p337

10. Amerika en Babylon

Sabbatmiddag, 2 juni

Een zorgvuldige bestudering van de uitwerking van Gods plannen in de geschiedenis der volkeren en in het openbaren van de toekomst zal ons helpen zichtbare en onzichtbare dingen op hun juiste waarde te schatten, en ons leren wat het ware doel van het leven is. Zo kunnen we, als we de tijdelijke dingen zien in het licht der eeuwigheid, net als Daniel en zijn vrienden, leven voor datgene wat waar, edel en blijvend is. En terwijl we in dit leven de beginselen leren van het koninkrijk van onze Heer en Heiland, dat zalige koninkrijk dat voor eeuwig zal bestaan, kunnen we voorbereid worden op zijn komst om dit koninkrijk met Hem te beërven. — *Profeten en koningen, hfdst 44: In de leeuwenkuil*

Zal de Heiland ooit afwenden om u alleen te laten vechten? Nee nooit. Maar Hij heeft Zijn discipelen nooit gezegd dat ze geen beproevingen zouden hebben, geen zelfverloochening te verduren, geen offers te brengen. De Meester was een man van smarten en vertrouwd met verdriet. . . .

Er zal armoede komen over deze wereld, en er zal een tijd van moeilijkheden zijn zoals nooit is geweest sinds er een natie was. Er zullen oorlogen en geruchten van oorlogen zijn, en de gezichten van de mensen zullen bleek worden. U zult misschien leed moeten ondergaan; u zult soms honger moeten lijden, maar God zal u niet in uw lijden laten zitten. Hij zal uw geloof testen. We moeten niet leven om onszelf te behagen. Wij zijn hier om Christus aan de wereld te laten zien, om Hem en Zijn macht voor de mensheid te vertegenwoordigen. — *Evangelism, p. 240*

Als de gevaren van de laatste dagen naderen, worden de verleidingen van de vijand sterker en meer vastbesloten. Satan is met grote kracht neergedaald, wetende dat zijn tijd kort is; en hij werkt "met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan" (2 Tessalonicenzen 2:10) De waarschuwing komt tot ons door Gods Woord dat, als het mogelijk was, hij zelfs de ware uitverkorenen zou misleiden.

Prachtige gebeurtenissen zullen binnenkort in de wereld plaatsvinden. Het einde van alle dingen is nabij. De tijd van benauwdheid staat op het punt het volk van God te bereiken. Dan komt het dat het bevel uitgaat dat diegenen verbiedt die de Sabbat des Heren houden om te kopen of verkopen, en hen te bedreigen met straf en zelfs de dood, als zij de eerste dag van de week niet als sabbat houden. . . .

Iedereen wiens naam wordt geregistreerd [in het boek van het leven] zal verlost worden van de macht van Satan, en Christus zal gebieden dat de smerige kleding worden verwijderd en dat zij bekleed worden met Zijn gerechtigheid "Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de Here der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. (Maleachi 3:17). — *In Heavenly Places, p. 344*

Zondag 3 juni: Dodelijke wond genezen

De 1260 jaar van pauselijke heerschappij begonnen in 538 na Chr. en eindigden dus in 1798.

In dat jaar trok het Franse leger Rome binnen, nam de paus gevangen en voerden hem in ballingschap. Hoewel er onmiddellijk na zijn dood een nieuwe paus werd verkozen, zijn zijn opvolgers er nooit in geslaagd dezelfde macht uit te oefenen als vroeger.

De vervolging van de gemeente duurde niet tot het eind van de 1260 jaar. God heeft in zijn genade deze periode van wrede beproevingen voor zijn volk ingekort. Toen Christus de grote verwoesting die over de gemeente zou komen voorzegde, zei Hij: „En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort” (Matteüs 24:22). Dankzij de invloed van de Hervorming eindigden de vervolgingen vóór 1798. —*De Grote Strijd*, p. 172,173

We staan op de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen. Profetieën zijn aan het vervullen. Vreemde, veelbewogen geschiedenis wordt vastgelegd in de hemelboeken. Alles in onze wereld is in opwinding. Er zijn oorlogen en geruchten over oorlogen. De naties zijn boos en de tijd van de doden is gekomen, dat zij moeten worden geoordeeld. Gebeurtenissen veranderen om de dag van God tot stand te brengen, die zich haastig komt. Slechts een moment van tijd, als het ware, is nog over. Maar terwijl natie al tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, is er nu geen algemeen gevecht. Tot nu toe worden de vier winden vastgehouden totdat de dienaren van God op hun voorhoofden zullen worden verzegeld. Dan zullen de machten van de aarde hun strijdkrachten mobiliseren voor de laatste grote veldslag. —*Testimonies for the Church*, vol.6, p.14.

We moeten alles doen wat we van onze kant kunnen doen om de goede strijd van het geloof te strijden. We moeten worstelen, arbeiden, streven, doodangsten uitstaan om in te gaan door de nauwe poort. We moeten de Heer altijd voor ons plaatsen. Met schone handen, met een zuiver hart, moeten we proberen God op al onze manieren te eren. Hulp is ons geboden in Hem die machtig is om te redden. De geest van waarheid en licht zal ons aanmoedigen en vernieuwen door zijn mysterieuze werkingen; want al onze geestelijke verbetering komt van God, niet van onszelf. De ware werker zal goddelijke kracht en hulp hebben, maar de nietsdoener zal niet ondersteund worden door de Geest van God. . . .

De vergeving van zonden wordt beloofd aan hem die berouw toont en gelooft; de kroon des levens zal de beloning zijn van hem die tot het einde trouw is. We kunnen groeien in genade door ons te verbeteren door de genade die we al hebben. We moeten onszelf onbevlekt van de wereld houden als we in de dag van God onberispelijk willen worden bevonden. Geloof en werken gaan hand in hand; ze handelen harmonieus in het werk van overwinning. Werken zonder geloof zijn dood en geloof zonder werken is dood. Werken zullen ons nooit redden; het is de verdienste van Christus die in ons voordeel zal zijn. Door geloof in Hem zal Christus al onze onvolmaakte pogingen voor God aanvaardbaar maken...

Hij die heilige handen naar God zal heffen zonder toorn en twijfel, zal verstandig omgaan met Gods geboden. —*Faith and Works*, p. 48.

Maandag 4 juni: De Verenigde Staten in profetie

Maar de profeet zag in zijn visioen het beest dat twee horens had als die van het Lam „uit de aarde” opkomen. Het land dat aan deze symbolen beantwoordt, zal geen andere rijken overwinnen om zijn eigen heerschappij te vestigen, maar moet opkomen in een nog onbewoond gebied en moet zich geleidelijk en vreedzaam ontwikkelen.

Het kon dus onmogelijk verrijzen uit de tegen elkaar strijdende mensenmassa's van de Oude Wereld, de onstuimige zee van „natiën en menigten en volken en talen”. Het moet dus op het westelijk halfrond worden gezocht.

“En het had twee horens als die van het Lam.” De horens „als die van het Lam” wijzen op de jeugdigheid, onschuld en tederheid: De juiste beschrijving van het karakter van de Verenigde Staten toen ze in 1798 „opkwamen”,

Maar het beest met de horens als die van het Lam, sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.” (Openbaring 13:11-14). —*De Grote Strijd*, p. 282,283.

Er is een godsdienststroom die duizenden en tienduizenden telt, maar er is er maar één die het opschrift en de stempel van God draagt. Er is een religie van de mens en een religie van God. We moeten onze ziel hebben gevestigd aan de eeuwige Rots. Alles in Gods wereld, zowel mensen als doctrines en de natuur zelf, vervult Gods vaste woord van profetie en volbrengt Zijn groots en sluitend werk in de geschiedenis van deze wereld.

We moeten klaar zijn om te wachten op de bevelen van God. Naties zullen in hun kern door elkaar worden geschud. Steun zal worden teruggetrokken van degenen die Gods enige norm van gerechtigheid verkondigen, de enige zekere test van karakter. En allen die niet buigen voor het decreet van de nationale raden en de nationale wetten gehoorzamen om de sabbat te verhogen ingesteld door de man van de zonde, tot verachting van Gods heilige dag, zullen niet alleen de benauwende macht van het pausdom voelen, maar ook de protestantse wereld, het beeld van het beest. — *Selected Messages, boek 2, pp. 379,380*

De profetie van Openbaring 13 leert dat de macht die wordt voorgesteld door het beest met de horens als die van het Lam zal maken "dat de aarde en zij, die daarop wonen" het pausdom - dat symbolisch wordt voorgesteld door het beest "een luipaard gelijk" - zullen aanbidden. Het beest met de twee horens zal ook zeggen "tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest"; bovendien zal het maken dat "allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven" het merkteken van het beest zullen ontvangen. (Openbaring 13:11-16). Wij hebben al aangetoond dat „het beest met de horens als die van het Lam”, de Verenigde Staten voorstelt en dat deze profetie in vervulling zal gaan wanneer de Verenigde Staten de viering van de zondag - een dag die Rome beschouwt als het bewijs van haar gezag - verplicht zal stellen. —*De Grote Strijd, p. 369*

Dinsdag 5 juni: Een kwestie van aanbedding

Jezus zei: “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.” (Matteüs 6:24). Als we ware dienstknechten van God zijn, zal er geen twijfel over bestaan of we Zijn geboden zullen gehoorzamen of onze eigen tijdelijke belangen zullen raadplegen. Als de gelovigen in de waarheid niet gesteund worden door hun geloof in deze betrekkelijk vredige dagen, wat zal hen op de been houden als de grote test komt en het decreet uitgaat tegen al diegenen die het beeld

van het beest niet willen aanbidden en zijn merkteken niet willen ontvangen in hun voorhoofd of in hun handen? Deze plechtige periode is niet verweg. In plaats van zwak en besluiteloos te worden, zou het volk van God kracht en moed moeten verzamelen voor de tijd van problemen. — *Testimonies for the Church, vol. 4, p. 251*

Satan heeft volhard en onvermoeid in zijn pogingen om het werk dat hij in de hemel is begonnen te vervolgen, om de wet van God te veranderen. Hij is erin geslaagd de wereld te laten geloven in de theorie die hij vóór zijn val in de hemel presenteerde, dat de wet van God fout was en herzien moest worden. Een groot deel van de belijdende christelijke kerk, door hun houding, zo niet door hun woorden, laat zien dat zij dezelfde fout hebben aanvaard. Maar als in een jota of tittel de wet van God is veranderd, heeft Satan op aarde verworven wat hij niet kon winnen in de hemel. Hij heeft zijn bedrieglijke valstrik voorbereid, in de hoop de kerk en de wereld gevangen te nemen. Maar niet alles zal in de valstrik worden opgenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de kinderen van gehoorzaamheid en de kinderen van ongehoorzaamheid, de loyale en de ontrouwe, de ware en onware. Er worden twee grote partijen voorbereid, de aanbidders van het beest en zijn beeld, en de aanbidders van de ware en levende God. — *Selected Messages, book 2, p. 107*

Laat mensen de Here God aanbidden en dienen, en alleen Hem. Laat geen zelfzuchtige trots worden verheven en bediend als een god. Laat geld geen god worden. Als sensualiteit niet onder controle wordt gehouden van de hogere krachten van de geest, zal begeerte het wezen regeren. Alles dat het onderwerp is van onmatige gedachten en bewondering, die het verstand in beslag houdt, is een god gekozen boven de Heer.

Jehovah, de eeuwige, zelfbestaande, ongeschapene, de bron en ondersteuner van allen, heeft het alleenrecht op de hoogste eerbied en aanbidding. Het is de mens verboden om aan een ander voorwerp de eerste plaats te geven in zijn genegenheden of zijn dienst. Wat we ook koesteren dat neigt naar onze liefde voor God te verminderen of om de dienst die Hem toekomt te verstoren, maken we tot een god. — *Sons and Daughters of God, p. 56*

Allen bepalen nu hun eeuwige bestemming. Mensen moeten worden opgewekt om de plechtigheid van de tijd te realiseren, de nabijheid van de dag waarop de menselijke proeftijd zal worden beëindigd. Vastberaden pogingen zouden moeten worden ondernomen om de boodschap voor deze tijd prominent voor de mensen te brengen. De derde engel moet met grote kracht voortgaan. Laat niemand dit werk negeren of behandelen als van weinig belang. — *Testimonies for the Church, vol.6, p.16*

Woensdag 6 juni: "Babylon de Grote"

Babylon wordt „de moeder van de hoeren” genoemd. Haar dochters moeten dan de kerken voorstellen die haar leer en overlevering onderschrijven en haar voorbeeld volgen door de waarheid op te offeren en Gods goedkeuring prijs te geven ten einde een onwettige verbintenis met de wereld aan te gaan. De boodschap van Openbaring 14, die de val van Babylon voorzegt, moet van toepassing zijn op godsdienstige groeperingen die eens rein waren, maar nu verdorven zijn. Aangezien deze boodschap volgt op de waarschuwing tegen het oordeel, moet ze in de eindtijd worden

verkondigd en kan ze dus betrekking hebben op de rooms-katholieke kerk, want die kerk is al eeuwen avallig. Bovendien wordt Gods volk in het achttiende hoofdstuk van de Openbaring opgeroepen uit Babylon te gaan. In welke godsdienstige instelling kan men op dit ogenblik de overgrote meerderheid van de volgelingen van Christus vinden? Zonder enige twijfel in de protestantse kerken. —*De Grote Strijd, p. 247*

Moeten niet degenen aan wie het licht van de waarheid voor deze tijd is gekomen in nauwe verbinding met God, hun mogelijkheden gebruiken om het werk van zielenredding te bevorderen? Moet degene die de Schriften begrijpt, de kennis die hem is gegeven niet overdragen aan hen die de waarheid niet kennen?

Op elke gelovige in de huidige waarheid rust de verantwoordelijkheid om voor zondaars te werken. God wijst hen op hun speciale werk - de verkondiging van de boodschap van de derde engel. Ze moeten blijk geven van hun waardering voor Gods grote gave door zichzelf te wijden aan het werk waarvoor Christus Zijn leven gaf. Zij moeten rentmeesters zijn van de genade van God, anderen de zegeningen schenken die aan hen zijn verleend. —*The Upward Look, p. 379*

We moeten de wereld een voorstelling geven van de zuivere, nobele, heilige beginselen die het volk van God van de wereld moeten onderscheiden. In plaats van dat het volk van God steeds minder onderscheiden wordt van degenen die de zevendedaagse Sabbat niet houden, moeten zij de viering van de Sabbat zo prominent maken dat de wereld niet anders kan dan hen te erkennen als Zevendedags Adventist.

De Heer is blij Zijn volk de boodschap van de derde engel te geven als een testboodschap om aan de wereld te brengen. Johannes ziet een volk gescheiden en afgescheiden van de wereld, die weigert het beest of zijn beeld te aanbidden, die het teken van God dragen, zijn Sabbat heilig houden - de zevende dag om heilig te worden gehouden als een gedenkteken van de levende God, de Schepper van hemel en aarde. Van hen schrijft de apostel: "Hier zijn zij die de geboden van God houden en het geloof van Jezus." (Openbaring 14:12) — *Evangelism, p. 233*

Donderdag 7 juni: Gaat uit van haar, Mijn volk

De verandering van de Sabbat is het teken of merkteken van het gezag van de Roomse kerk. Degenen die, met begrip van de aanspraken van het vierde gebod, kiezen om de valse sabbat in de plaats van de ware te houden, geven daarmee een eerbetoon aan de macht die het opdraagt. Het merkteken van het beest is de pauselijke sabbat, die door de wereld is aanvaard in de plaats van de dag van Gods instelling.

Niemand heeft nog het merkteken van het beest ontvangen. Die tijd van de beslissende test is nog niet gekomen. Er zijn ware christenen in elke kerk, de rooms-katholieke gemeenschap niet uitgezonderd. Niemand wordt veroordeeld totdat zij het licht hebben gehad en de verplichting van het vierde gebod hebben gezien. Maar wanneer het bevel zal uitgaan en de valste sabbat zal worden opgedrongen, en de luide kreet van de derde engel de mensen zal waarschuwen tegen de aanbedding van het beest en zijn beeld, zal de lijn duidelijk worden getrokken tussen het valse en het ware. Dan zullen degenen die nog steeds in overtreding zijn het merkteken van het beest ontvangen. —*Evangelism, p. 234*

Wanneer iemand opstaat, hetzij onder ons of buiten ons, die belast is met een boodschap die verklaart dat het volk van God gelijk te stellen is met Babylon, en beweert dat de luide roep een oproep is om uit haar te komen, dan kunt u er zeker van zijn hij niet de boodschap van de waarheid brengt. Ontvang hem niet, en wens hem geen succes; want God heeft niet door hem gesproken, en ook heeft Hij hem geen boodschap gegeven, maar hij is gaan lopen voordat hij werd gezonden. . . . Zulke boodschappen zullen komen, en er zal door hen worden geclaimd dat ze door God zijn gezonden, maar de bewering zal onwaar zijn; want zij zijn niet vervuld met licht, maar met duisternis. —*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 41.

God roept een klasse op om de luide kreet van de boodschap van de derde engel te geven. . . . Het is nu het doel van Satan om nieuwe theorieën op te doen komen om de gedachten af te leiden van het ware werk en de echte boodschap voor deze tijd. Hij wakkert de geesten aan om een valse interpretaties van de Schrift te geven, een onechte luide roep, zodat de echte boodschap niet zijn effect heeft wanneer die komt. Dit is een van de grootste bewijzen dat de luide roep spoedig zal worden gehoord en de aarde zal worden verlicht met de glorie van God. —*Selected Messages, book 3*, p. 410

Wanneer de storm van vervolging echt op ons losbarst, zal het ware schaap de stem van de ware Herder horen. Zelfverloochenende pogingen zullen worden gedaan om de verlorenen te redden, en velen die zijn afgedwaald zullen terugkomen om de grote Herder te volgen. —*Christian Service*, p. 166

Vrijdag 8 juni: Voor verdere studie

Maranatha, "Satan en het drievoudig Verbond," p. 183

11. Gods zegel of het merkteken van het beest?

Sabbathmiddag, 9 juni

Het zal nog maar een korte tijd duren voordat Jezus zal komen om Zijn kinderen te redden en de laatste hand aan hun onsterfelijkheid geven. "Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen." De graven zullen geopend worden, en de doden zullen zegevierend tevoorschijn komen, roepend: "Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?" Onze geliefden die in Jezus slapen, zullen naar voren komen gekleed met onsterfelijkheid. (1 Korinthiërs 15:53-55)

En als de verlostten zullen opstijgen naar de hemel, zullen de poorten van de stad van God openzwaaien, en zij die de waarheid hebben bewaard zullen binnengaan. Een stem, rijker dan welke muziek dan ook die ooit op het sterfelijke oor viel, zal gehoord worden, zeggende: "Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af." (Matteüs 25:34)

Dan zullen de rechtvaardigen hun beloning ontvangen. ... Zij zullen hun kronen aan de voeten van de Verlosser werpen, de gouden harpen aanraken en de hemel met rijke muziek vullen. —*Signs*, April 15, 1889

Onze Heer vertraagt vanwege Zijn lankmoedigheid aan ons, " daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9). Maar wanneer wij, met al de verlost, op de glazen zee zullen staan, met gouden harpen en kronen van heerlijkheid, en voor ons de onmetelijkheid van de eeuwigheid, dan zullen we zien hoe kort de wachttijd van de genadetijd was. " Zalig die slaven, die de Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen." (Lukas 12:37)

We leven in een tijd waarin iedereen in het bijzonder aandacht zou moeten schenken aan het bevel van de Heiland: "Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt."(Matteus 26:41). Laat iedereen in gedachten houden dat hij trouw en loyaal aan God moet zijn, in de waarheid geloven, groeiend in genade en in de kennis van Jezus Christus. De uitnodiging van de Heiland is: "Leert van Mij; want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. " (Matteus 11:29). De Heer is bereid om ons te helpen, ons te versterken en te zegenen; maar we moeten het zuiveringsproces doorlopen tot alle onzuiverheden in ons karakter zijn weggebrand. Ieder lid van de kerk zal aan de oven worden onderworpen, niet om te worden vernietigd, maar om te zuiveren. —*Testimonies for the Church, vol. 5, p. 485.*

Maar de dag komt, waarop de strijd gestreden en de overwinning behaald zal zijn. De wil van God moet op aarde gedaan worden zoals in de hemel. De geredden onder de mensen zullen geen andere wet kennen dan de wet van de hemel. Allen zullen een gelukkige, verenigde familie zijn, bekleed met de klederen van lof- en dankzegging, het kleed van Christus' gerechtigheid. De gehele natuur in haar weergaloze schoonheid zal God haar eer brengen in lofprijzing en aanbidding. Over dit tafereel zullen de morgensterren samen zingen en de zonen van God zullen van blijdschap juichen, terwijl God en Christus Zich zullen verenigen in de verkondiging: "Er zal geen zonde of dood meer zijn."... —*Maranatha, p. 350*

Zondag 10 juni: Gods teken identificeert Zijn volk

De besnijdenis ritueel werd aan Abraham gegeven als "een zegel van de gerechtigheid van het geloof dat hij nog onbesneden was". Romeinen 4:11. Het moest door de patriarch en zijn nakomelingen worden nageleefd als een teken dat zij toegewijd waren aan de dienst aan God en dus gescheiden waren van afgodendienaars, en dat God hen als Zijn bijzondere schat accepteerde. Door deze ritueel werden zij plechtig beloofd om de voorwaarden van het verbond gesloten met Abraham te vervullen. —*Patriarchen en profeten, p. 138.*

Christus heeft de doop tot teken van toegang tot Zijn geestelijk koninkrijk gemaakt. Hij heeft dit tot een positieve toestand gemaakt waaraan allen zich moeten houden die erkend willen worden als onder het gezag van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voordat de mens een thuis in de kerk kan vinden, voordat hij de drempel van Gods geestelijk koninkrijk overschrijdt, moet hij de indruk van de goddelijke naam ontvangen: "De Here onze gerechtigheid." Jeremia 23: 6.

De doop is een zeer plechtige verwerpen van de wereld. Degenen die gedoopt zijn in de drievoudige naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, verklaren bij het begin van hun Christelijk leven in het openbaar dat zij de dienst van Satan hebben verlaten en leden van de koninklijke familie zijn geworden, kinderen van de hemelse Koning. —*Evangelism, p. 307.*

Gods heilige rustdag is gemaakt voor de mens, en werken der barmhartigheid zijn volkomen in harmonie met de opzet daarvan.

Het werk van de hemel houdt nooit op, en ook de mens moet nooit rusten van goeddoen. De sabbat is niet bedoeld als een tijd van nutteloze ledigheid. De wet verbiedt tot het aardse behorende arbeid op de rustdag des Heren; de arbeid waardoor wij in ons levensonderhoud voorzien, moet ophouden; geen arbeid voor werelds genoegen of voordeel is op die dag gewettigd; maar zoals God rustte van Zijn scheppingswerk, en op de sabbat rustte en die zegende, zo moet ook de mens zijn dagelijkse bezigheden achterwege laten, en die gewijde uren besteden aan gezonde rust, aanbidding en heilige werken. —*De Wens der Eeuwen*. p. 166

Het teken van gehoorzaamheid is het vieren van de Sabbat van het vierde gebod. Als mensen de vierde gebod behouden, zullen ze de rest bewaren. Het was geen menselijke stem die tot Mozes sprak, hem de Sabbat gaf als een teken. "De Here zeide tot Mozes: Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar Mijn Sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig. Gij zult de sabbat onderhouden, want deze is iets heiligs voor u; wie hem ontheiligt, zal zeker ter dood gebracht worden, want ieder die daarop werk verricht, zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten" (Exodus 31:12- 14) —*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 134

Maandag 11 Juni: Het beest en valse aanbidding

De Heer van de hemel staat de wereld toe te kiezen wie zij als heerser willen hebben. Laten allen zorgvuldig het dertiende hoofdstuk van Openbaring lezen, want het gaat over elke menselijke agent, groot en klein. Ieder mens moet partij kiezen, hetzij voor de ware en levende God, die aan de wereld het gedenkteken van de Schepping heeft gegeven in de zevende dag Sabbat, of voor een valse sabbat, ingesteld door mensen die zichzelf hebben verheven boven alles wat God wordt genoemd of dat wordt aanbeden, die de attributen van Satan op zich hebben genomen door de loyalen en getrouwen die de geboden van God onderhouden te onderdrukken. Deze vervolgende macht zal de aanbidding van het beest dwingen door aan te dringen op de naleving van de sabbat die hij heeft ingesteld. Zo lastert hij God, terwijl hij " zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is" (2 Tesaloniëzen 2:4). —*Selected Messages*, b. 3, p. 424.

De vervanging van het ware door het valse is de laatste handeling in dit drama. Wanneer deze vervanging wereldwijd wordt, zal God Zichzelf openbaren. Wanneer de wetten van mensen boven de wetten van God verheven worden, wanneer de machten van deze aarde de mensen proberen te dwingen om de eerste dag van de week te vieren, weten wij dat de tijd voor God gekomen is om te werken. Hij zal in Zijn majesteit opstaan en zal de aarde vreselijk doen schudden. Hij zal uit Zijn plaats komen en de inwoners van de wereld voor hun ongerechtigheid straffen. De aarde zal haar bloed aan de dag brengen en zal haar verslagenen niet meer bedekken. —*Maranatha* p. 254

Nu, als nooit tevoren, moeten we het gevaar zien om onbewaakt weg te worden geleid van loyaliteit aan Gods geboden. We moeten ons realiseren dat God ons een

duidelijke boodschap van waarschuwing voor de wereld heeft gegeven, net zoals Hij Noach een waarschuwing gaf voor de antediluvianen. Laten onze mensen ervoor waken om de belangrijkheid van de Sabbat onbelangrijk doen lijken om zich aan te sluiten bij ongelovigen. Laat ze ervoor waken dat ze niet afwijken van de beginselen van ons geloof, waardoor het lijkt alsof het niet verkeerd is om zich aan de wereld aan te passen. Laat hen bang zijn om de raad van iemand op te volgen, wat zijn positie ook moge zijn, die in tegenspraak is met wat God heeft gedaan om Zijn volk gescheiden te houden van de wereld.

De Heer test Zijn volk om te zien wie trouw zal zijn aan de beginselen van Zijn waarheid. Ons werk is om de eerste, tweede en derde engelenboodschappen aan de wereld te verkondigen. Bij het vervullen van onze plichten moeten wij onze vijanden niet verachten noch te vrezen ... We moeten vriendelijk en beleefd behandelen degenen die weigeren loyaal te zijn aan God, maar we moeten nooit, nooit met hen verenigen in hun raad betreffende de vitale belangen van Zijn werk. — *Testimonies to the Church*, vol. 7, p. 107.

Dinsdag 12 juni: Het zegel van God

Het zegel van Gods wet kan men in het vierde gebod vinden. Dit is het enige gebod dat zowel de naam als de titel van de Wetgever noemt. Het zegt dat Hij de Schepper van hemel en aarde is en verklaart dat alleen God recht heeft op aanbidding. Buiten dit gebod is er geen enkel punt in de Tien Geboden waaruit men kan opmaken op wiens gezag deze wet is gegeven. Toen het pausdom de sabbat veranderde, vernietigde die macht het zegel van de wet. Tot de volgelingen van Jezus wordt de oproep gericht dit zegel opnieuw aan te brengen door de Sabbat van het vierde gebod zijn rechtmatige plaats als het gedenkteken van de Schepper en het teken van Zijn gezag te geven. — *De Grote Strijd*, p. 289

Wanneer onze aardse arbeid wordt beëindigd en Christus zal komen voor Zijn getrouwe kinderen, zullen we dan schijnen als de zon in het koninkrijk van onze Vader. Maar voordat die tijd zal komen, zal alles wat onvolmaakt in ons is, gezien en opgeborgen zijn. Alle beneiden en jaloezie en kwaadaardige aanmatiging en elk zelfzuchtig plan zullen uit het leven zijn verbannen.

Durven we met al onze door God geschonken machten de maat van de status van mannen en vrouwen in Christus te bereiken? Zijn we op zoek naar Zijn volheid, steeds hoger en hoger reikend, proberend om de perfectie van Zijn karakter te bereiken? Wanneer de dienaren van God dit punt bereiken, zullen ze aan hun voorhoofden worden verzegeld. De engel die in het boek schrijft zal verklaren: "Het is gebeurd." Ze zullen compleet zijn in Hem wiens ze zijn door de schepping en door verlossing. — *Selected Messages*, boek 3, p. 427

Het ware volk van God, die de geest van het werk van de Heer heeft en de redding van de ziel in hart en nieren, zal de zonde ooit in zijn ware, zondige karakter zien. Zij zullen altijd aan de kant staan van getrouwe en duidelijke omgang met zonden die gemakkelijk het volk van God omringen. Vooral in het afsluitende werk voor de kerk, in de verzegelingstijd van de honderdvierenveertigduizend die zonder gebrek voor de troon van God moeten staan, zullen zij het diepst het onrecht van Gods belijdende volk voelen. — *Testimonies for the Church*, vol. 3, p. 266

We kunnen niet ongestraft de waarschuwingen afwijzen die God in genade ons stuurt. In Noachs tijd werd er vanuit de hemel een boodschap aan de wereld gezonden en de redding van mensen hing af van de manier waarop zij die boodschap behandelden. Omdat zij de waarschuwing verwierpen, werd de Geest van God teruggetrokken uit het zondige ras en kwamen zij om in de wateren van de vloed ... Kijkend naar de laatste dagen, verklaart dezelfde oneindige kracht, met betrekking tot degenen die 'de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. (2 Tess 2:10) ... Terwijl zij de leringen van Zijn Woord verwerpen, trekt God zijn Geest terug en laat ze over aan de bedriegerij waarvan zij houden. —*Eerste Geschriften*, p. 45

Woensdag 13 juni: Het merkteken van het beest

De boodschap van de derde engel is uitgezonden naar de wereld en waarschuwde de mensen tegen het ontvangen van het merkteken van het beest of van zijn beeld op hun voorhoofden of in hun handen. Het ontvangen van dit merkteken betekent hetzelfde besluit nemen als het beest heeft gedaan, en dezelfde ideeën bepleiten, in directe tegenstelling tot het Woord van God. Van allen die dit merkteken ontvangen, zegt God: "die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap in de beker van Zijn toorn; en hij zal gepijnd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam. " (Openbaring 14:10)

Als het licht van de waarheid aan je wordt voorgedragen, de Sabbat van het vierde gebod onthullend, en laat zien dat er geen basis is in het Woord van God voor zondagsviering, en je toch nog steeds vasthoudt aan de valse sabbat, en weigert om de Sabbat die God "Mijn heilige dag" noemt te houden, ontvangt u het merkteken van het beest. Wanneer vindt dit plaats? Wanneer u het decreet gehoorzaamt dat u beveelt om op zondag te stoppen met werken en God te aanbidden, terwijl u weet dat er geen woord in de Bijbel laat zien dat zondag niets anders is als een gewone werkdag, stemt u ermee in het merkteken van het beest te ontvangen en het zegel van God te weigeren. —*Ellen White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, pp. 979, 980*

Als we dit merkteken op onze voorhoofden of in onze handen ontvangen, moeten de oordelen die tegen de ongehoorzamen zijn uitgesproken, op ons neerkomen. Maar het zegel van de levende God wordt geplaatst op degenen die plichtsgetrouw de Sabbat van de Heer houden. —*The Review and Herald*, 13 juli 1897

We moeten voor altijd het geloof bewaren dat door de Heilige Geest van God is verwezenlijkt vanaf de eerdere gebeurtenissen van onze ervaring tot de huidige tijd. We hebben nu een grotere bredere, en een dieper, ernstiger, standvastig geloof nodig in de leiding van de Heilige Geest. Als we het klaarblijkelijk bewijs nodig hadden van de kracht van de Heilige Geest om de waarheid in het begin te bevestigen, na het verstrijken van de tijd, dan hebben we vandaag al het bewijs nodig in de bevestiging van de waarheid, wanneer zielen het geloof verlaten en aandacht schenken aan verleidende geesten en doctrines van duivels. Er moet nu geen wegwijzen van ziel zijn.

Als er ooit een periode was waarin we de kracht van de Heilige Geest nodig hadden in onze preken, in onze gebeden, in elke voorgestelde actie, dan is het nu. We moeten niet stoppen bij de eerste ervaring, maar terwijl we dezelfde boodschap aan de

mensen geven, moet deze boodschap versterkt en uitgebreid worden. We moeten het belang van de boodschap die door zijn goddelijke oorsprong is bepaald, zien en realiseren. We moeten doorgaan om de Heer te kennen, opdat we mogen weten dat Zijn uitgaan als de ochtend voorbereid is. Onze zielen hebben de verfrissing nodig van de Bron van alle macht. We kunnen versterkt en bevestigd worden in de ervaring uit het verleden die ons vasthoudt aan de essentiële punten van de waarheid die ons gemaakt hebben tot wat we zijn - Zevende-dags Adventisten — *The Upward Look*, p. 352

Donderdag 14 juni: De sabbat als het zegel

Het vierde gebod, dat Rome heeft geprobeerd te veranderen, is het enige voorschrift van de decaloog dat naar God verwijst als de schepper van de hemelen en de aarde, en zo de ware God van alle valse goden onderscheidt. De sabbat is ingesteld om het werk van de schepping te gedenken, en dus om de gedachten van mensen te richten op de ware en levende God. Het feit van Zijn scheppende kracht wordt overal in de Schrift genoemd als bewijs dat de God van Israël superieur is aan de heidense goden. Als de sabbat altijd was bewaard, zouden de gedachten en genegenheden van de mens naar zijn Maker zijn uitgegaan als het voorwerp van eerbied en aanbidding, en er zou nooit een afgodendienaar, een atheïst of een ongelovige zijn geweest.

Die instelling die naar God als de Schepper verwijst, is een teken van Zijn rechtmatige autoriteit over de wezens die Hij heeft gemaakt. De verandering van de sabbat is het teken of merkteken van het gezag van de Roomse kerk. Degenen die, terwijl ze de aanspraken van het vierde gebod begrijpen, ervoor kiezen om het valse in plaats van de ware sabbat te houden, betonen daarmee een eerbetoon aan die macht waarmee alleen het gebod wordt opgedragen. — *The Story of Redemption*, pp. 382, 383.

Het belang van de sabbat als gedenkteken van de schepping is dat het altijd de ware reden blijft geven waarom aanbidding God toekomt - omdat Hij de Schepper is en wij Zijn schepselen zijn. De sabbat ligt daarom precies aan de basis van de eredienst die God toekomt, want het leert deze grote waarheid op de meest indrukwekkende manier, en geen enkele andere instelling doet dit. De ware reden van onze eredienst aan God, niet alleen op de zevende dag, maar van elke vorm van aanbidding, wordt gevonden in het onderscheid tussen de Schepper en Zijn schepselen. Dit geweldige feit kan nooit verouderd raken, nooit afgeschaft worden en mag nooit worden vergeten. -J. N. Andrews, *Geschiedenis van de Sabbat*, hoofdstuk 27

Het was om deze waarheid altijd voor de geest van mensen te houden, dat God de sabbat in Eden instelde; en zolang het feit dat Hij onze Schepper is, nog steeds een reden is waarom we Hem zouden moeten aanbidden, zo lang zal de sabbat doorgaan als zijn teken en herdenking. — *De Grote Strijd*, hfdst 25: *Gods onveranderlijke wet*

De dood van Christus bewijst Gods grote liefde voor de mens. Het is onze belofte van redding. Als je het kruis van de christen wil verwijderen, zou het zijn alsof je de zon uit de lucht wegrukt. Het kruis brengt ons in de buurt van God en verzoent ons met Hem. Met het medeleven van de liefde van een vader kijkt Jehovah naar het

lijden dat Zijn Zoon heeft ondergaan om het ras te redden van de eeuwige dood en aanvaardt Hij ons in de Geliefde.

Zonder het kruis zou de mens geen eenheid met de Vader kunnen hebben. Hiervan hangt onze hoop af. Daaruit schijnt het licht van de liefde van de Heiland, en wanneer aan de voet van het kruis de zondaar opziet naar Degene die stierf om hem te redden, mag hij zich verheugen met volheid van vreugde, want zijn zonden zijn vergeven. Gekniel in geloof bij het kruis, heeft hij de hoogste plaats bereikt die de mens kan bereiken.

Door het kruis leren we dat de hemelse Vader ons liefheeft met een oneindige liefde. Kunnen we ons indenken dat Paulus riep: "God verhoede dat ik zou roemen, behalve in het kruis van onze Heer Jezus Christus"? Galaten 6:14. – *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 20: Het kruis verheffen*

Vrijdag 15 juni: Voor verdere bestudering

Early Writings, "The Sealing", blz. 36-38.

12. Babylon en Armageddon

Sabbatmiddag 16 juni

De term "Babylon" is afgeleid van „Babel" en betekent 'verwarring'. Deze naam wordt in de Schrift gebruikt om verschillende vormen van valse of afvallige godsdienst aan te duiden. In Openbaring 17 wordt Babylon voorgesteld door een vrouw - een beeld dat in de Bijbel wordt gebruikt als het symbool van een gemeente; een deugdzaam vrouw stelt een reine gemeente voor en een onreine vrouw stelt een afvallige gemeente voor. — (*De grote strijd, hst. 21*)

tot het geestelijk Israël is de boodschap gericht: "Ga uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen." (Openb. 14:8; 18:4) Zoals de ballingen in Babel gehoor gaven aan de boodschap: "VIucht uit Babel" (Jer. 51: 6), en terugkeerden naar het land der belofte, geven degenen die in deze tijd God vrezen gehoor aan de boodschap om zich terug te trekken uit het geestelijk Babylon, en spoedig zullen ze staan op de nieuwe aarde als overwinningstekenen van Gods genade. — (*Patriarchen en Koningen, hst. 59*).

Een vreselijk conflict staat ons te wachten. We naderen een strijd van de grote dag van de Almachtige God. Datgene wat nu nog in bedwang wordt gehouden zal de vrije hand krijgen. De engel van genade vouwt haar vleugels, en bereidt zich voor om de troon te verlaten en de zal de wereld aan de regering van Satan overlaten. De overheden en machten van de wereld zijn in bittere strijd tegen de hemelse God. Ze zijn vervuld met haat tegen diegene die Hem dienen, en snel, heel snel, zal de laatste strijd tussen goed en kwaad worden gestreden. De aarde is het slagveld, het toneel van de laatste strijd en de finale overwinning.

Terwijl zij hun handen losmaakte, en de vier winden zouden gaan waaien, blikken de genadevolle ogen van Jezus op het overblijfsel dat nog niet was verzegeld, en Hij hief Zijn hand op naar de Vader en pleitte bij Hem, dat Hij Zijn bloed voor hun heeft vergoten. Toen werd er een andere engel gesommeerd om snel naar de vier engelen te vliegen en hun gebod om vast te houden totdat de dienaren van God zijn

verzegeld, met het zegel van de levende God op hun voorhoofd. —*My Life Today*, p. 308.

Twee tegenstrijdige krachten worden geopenbaard in de laatste grote strijd. Aan de ene kant staat de Schepper van hemel en aarde. Iedereen aan zijn kant draagt Zijn zegel. Zij zijn gehoorzaam aan Zijn geboden. Aan de andere kant staat de prins van het duister, met diegene die voor afvalligheid en rebellie hebben gekozen...

De krachten van het duister zullen het conflict niet opgeven zonder strijd. Maar de Voorzienigheid maakt deel uit van de strijd van Armageddon. Wanneer de aarde wordt verlicht met de glorie van de engel van Openbaring achttien, zullen de religieuze elementen, goed en kwaad, ontwaken uit hun slaap, en het leger van de levende God zullen het slagveld overnemen.

De strijd van Armageddon nadert snel. Hij op wiens kleed geschreven staat: Koning der Koningen en Heer der Heerscharen, zal het hemelse leger leiden op een wit paard, gekleed in fijn linnen, schoon en wit. [Openbaring 19:11-16]. —*Last Day Events*, pp. 249, 251.

Zondag 17 juni: De wijn van haar hoererij

Zij die zichzelf steeds dichterbij de wereld plaatsen, en net als hen worden op het gebied van gevoelens, plannen en ideeën, hebben een ruimte gelaten tussen de Verlosser, en Satan heeft zijn weg gebaad in deze ruimte, en lage wereldlijke, zelfzuchtige plannen worden verweven met hun ervaring...

Zij die verward raken in hun begrip van het Woord, die er niet in slagen om de betekenis in te zien van de antichrist, zullen zichzelf zeker aan de kant van de antichrist plaatsen. Er is geen tijd voor ons om ons te vereenzelvigen met de wereld. Daniel staat in zijn lot en op zijn plaats. De profetieën van Daniel en Johannes moeten begrepen worden. Ze interpreteren elkaar. Zij geven waarheid aan de wereld, die iedereen moet begrijpen. Deze profetieën moeten een getuigenis zijn voor de wereld. Door hun vervulling in deze laatste dagen zullen zij zichzelf uitleggen. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 949.*

“Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht... Mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft. En de koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen... zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen!” (Openbaring 18:5-10).

Deze oordelen komen over Babylon op de dag van Gods gramschap. Ze heeft de maat van haar ongerechtigheid vol gemaakt. Haar tijd is gekomen. Ze is rijp om aan de verwoesting te worden prijsgegeven. — (*De grote strijd, hst. 41*).

Elke soort van misleiding wordt nu binnengebracht. De duidelijke waarheden van Gods woord, worden bedekt met een hoop, door de mens bedachte theorieën.

Dodelijke dwalingen worden gepresenteerd als waarheid, waarvoor iedereen zich moet buigen. De simpelheid van ware goddelijkheid is begraven... — *Evangelism*, p. 247.

Tot ons wordt, evenals tot Petrus, het woord gesproken: „De satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken.” Luc. 22:31, 32. Gode zij dank, wij worden niet alleen gelaten. Hij, die „alzo lief de wereld heeft gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe,” (Joh. 3:16), zal ons niet verlaten in de strijd met de tegenstander van God en mens...

Leef in contact met de levende Christus, en Hij zal u vasthouden met een hand die u nooit zal loslaten. Ken en geloof de liefde die God jegens ons heeft, en u bent veilig; die liefde is een sterkte, waar alle misleidingen en aanvallen van Satan niet kunnen binnendringen. „De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.” Spreuken 18:10 — (*Gedachten van de berg der zaligsprekingen, hst. 5*)

Maandag 18 juni: Babylon is gevallen

De wereld overtreedt vol brutaliteit Gods wet. Op grond van zijn lankmoedigheid hebben mensen zijn gezag vertreden. Zij hebben elkaar aangemoedigd bij het verdrukken en wreed behandelen van zijn erfdeel, terwijl zij zeggen: “Hoe zou God het weten; zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste?” (Psalm 73:11) Maar er is een grens die zij niet kunnen overschrijden. De tijd nadert waarin zij de hun toegestane grens hebben bereikt. Reeds nu hebben zij bijna de grens van Gods verdraagzaamheid, van zijn genade en zijn barmhartigheid bereikt. De Here zal tussenbeide komen om zijn eer te rechtvaardigen, zijn volk te verlossen en het tij van ongerechtigheid een halt toe te roepen.

Over Babylon, het zinnebeeld van de afvallige kerk, zegt Hij tot hen die het oordeel zullen voltrekken: “Haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Vergeldt haar gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker.” (Openb. 18:5,6)

Uit India, uit Afrika, uit China, van de eilanden der zee, van de vertrapte miljoenen in zogenaamde christelijke landen stijgt het geroep van menselijke jammer op tot God. Dat geroep zal niet lang onbeantwoord blijven. God zal de aarde reinigen van haar zedelijk verderf, ditmaal niet door een watervloed zoals in de dagen van Noach, maar door een vuurzee die door mensen niet geblust kan worden.

“Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen; al wie in het boek geschreven wordt bevonden.” (Dan. 12:1)

Van zolderkamertjes, uit krotten, uit kerkers en van schavotten, uit de bergen en woestijnen, uit de spelonken der aarde en de diepten der zee zal Christus zijn kinderen bijeenvergaderen. Op aarde zijn zij verlaten, verdrukt en gepijnigd geweest. Miljoenen zijn de dood ingegaan, beladen met schande, omdat zij geweigerd hebben toe te geven aan de bedrieglijke eisen van Satan.

Door menselijke rechtbanken zijn Gods kinderen veroordeeld als de ergste misdadigers. Maar de dag is nabij waarin God zelf Rechter is. Dan zullen de aardse vonnissen omgekeerd worden. “Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen.” Ieder van

hen zal witte gewaden ontvangen. "Men zal hen noemen: Het heilige volk, de verlost des Heren." (Jes. 25:8)

Wat voor kruis zij ook hebben moeten dragen, welk verlies zij hebben moeten lijden, aan welke vervolgingen zij ook hebben blootgestaan, zelfs met verlies van hun aardse leven, Gods kinderen worden daarvoor ruimschoots schadeloos gesteld. "Zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn." (Openb. 22:4) — *(Lessen uit het Leven van Alledag, hst. 14)*

[Jezus] liep eens als mens op aarde, Zijn goddelijkheid bekleed met mens-zijn, een lijdende, beproefde man, bestookt door satans listen. ... Nu zit Hij aan de rechterhand van God, is Hij onze advocaat in de hemel, en bidt voor ons. Als we hieraan denken, moet dit ons troost en hoop bieden. Hij denkt aan hen die in deze wereld onder verleidingen gebukt gaan. Hij denkt aan ieder van ons, en kent alles wat wij nodig hebben. Als u in verzoeking komt, zeg dan alleen: Hij geeft om mij, Hij bidt voor mij, Hij houdt van mij, Hij is voor mij gestorven. Ik zal mijzelf zonder voorbehoud aan Hem geven.

Wij bedroeven het hart van Christus, wanneer we over onszelf gaan klagen alsof we onze eigen Heiland waren. Nee, wij moeten het bewaren van onze ziel overlaten aan God, want Hij is onze trouwe Schepper. Hij leeft altijd om te pleiten voor de beproefden en verzochten. Open uw hart voor de heldere stralen van de Zon van de Gerechtigheid, en laat geen enkele zucht van twijfel, geen enkel woord van ongeloof aan uw lippen ontsnappen, want dan zaait u zaadjes van twijfel. Er liggen rijke zegeningen voor ons klaar; laat ons die in geloof vastgrijpen. Ik nodig u uit moed te vatten in de Heer. Wij hebben goddelijke kracht tot onze beschikking; laat ons spreken daarom vol moed, kracht en geloof zijn. — *(Christus weerspiegelen, 5 april)*.

Dinsdag 19 juni: Armageddon

De hele wereld zal aan de ene of de andere kant staan. De strijd van Armageddon zal worden gevochten. En op die dag moet niemand van ons slapend gevonden worden. We moeten klaarwakker zijn, als wijze maagden moeten we olie in onze vaatwerk hebben voor onze lampen. De kracht van de Heilige Geest moet op ons zijn en de Aanvoerder van het leger van de Heer zal aan het hoofd staan van de hemelse engelen om de strijd te leiden.

De vijandschap van Satan tegen het goede zal steeds meer en meer gemanifesteerd worden, wanneer hij zijn krachten gebruikt voor zijn laatste daden van rebellie, en elke ziel die niet volledig is overgegeven aan God en heilig is gebleven zal een alliantie met Satan vormen tegen de hemel en zich aansluiten in de strijd tegen de Heerser van het universum.

Spoedig zullen alle inwoners van de aarde hun keus hebben gemaakt, voor of tegen de regering van de hemel. — *Last Day Events*, pp. 250, 251.

Er zijn maar twee partijen in deze wereld, zij die loyaal zijn aan God, en diegene die onder de banier van de prins van het duister staan. Satan en zijn engelen zullen neerdalen met krachten en tekenen en leugenachtige wonderen verrichten, om diegene te misleiden hier op aarde, en als het mogelijk was zelf de uitverkorene. De crisis is vlak voor ons. Gaat dit de energie verlammen van diegene die de waarheid hebben? Is de invloed van de misleidende kracht zo ver reikend dat de invloed van de waarheid overmeesterd zal worden?

De strijd van Armageddon wordt binnenkort gevochten. Op wie zijn kled geschreven staat, Koning der Koningen en Heer der Heerscharen, zal het hemelse leger leiden op een wit paard, gekleed in fijn linnen, schoon en wit. [Revelation 19:11-16].

Elke vorm van kwaad zal in een intens worden. Slechte engelen zullen hun krachten bundelen met slechte mensen, zij verkeerde constant in conflict en hebben ervaring verkregen in de beste manieren van misleiding en oorlog, en hebben zichzelf voor eeuwen versterkt, ze zullen in de laatste strijd niet toegeven zonder een hopeloze poging om te strijden. De hele wereld zal aan de ene of de andere kant staan. De strijd van Armageddon zal worden gevochten. En op die dag moet niemand van ons slapend gevonden worden. We moeten klaarwakker zijn, als wijze maagden moeten we olie in onze vaatwerk hebben voor onze lampen. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 982.*

De kracht van de heilige geest moet op ons zijn, en de Kapitein van de Heer Zijn leger staat aan het hoofd van de hemelse engelen om de strijd te leiden. Plechtige gebeurtenissen zullen zich voltrekken. Trompet na trompet geschal, fiool na fiool zal gegoten worden op de inwoners van de aarde. Scènes van verbazingwekkend belang zijn vlak voor ons. —*Letter 112, 1890.*

Woensdag 20 juni: Armageddon en de berg Karmel - deel 1

Elia, die met een rustig geweten voor Achab stond, tracht niet zich te verontschuldigen of de koning te vleien. Hij zoekt ook niet de toom van de koning af te wenden door te wijzen op het goede nieuws, dat de droogte bijna voorbij is. Verontwaardigd, en ijverig voor Gods eer, kaatst hij de beschuldiging van Achab terug, en verklaart onbevreesd dat diens zonden, en de zonden van zijn vaderen deze verschrikkelijke ramp over Israëel hadden gebracht...—*Conflict and Courage, p. 208.*

God heeft niets aan mensen die in tijden van gevaar, wanneer kracht, moed en invloed nodig zijn, bevreesd zijn op te komen voor het recht. Hij roept mensen die trouw zullen strijden tegen het kwaad, die strijd voeren tegen de geweldhebbers en machten, tegen de overheden van de duisternis dezer wereld, tegen geestelijke boosheden in hemelse gewesten.

Tot hen zal Hij eenmaal zeggen: "Wél gedaan, gij goede en getrouwe slaaf.....; ga in tot het feest van uw heer." (Matth. 25:23) — *E.W. White Profeten en Koningen, hst. 10*

Ware eerbied voor God is het gevolg van een gevoel van zijn oneindige grootheid, en een besef van zijn tegenwoordigheid. Ieder hart zou door dit besef van de Ongeziene diep onder de indruk moeten zijn. Uur en plaats van gebed zijn geheiligd, omdat God aanwezig is. En als eerbied tot uiting komt in houding en gedrag, zal het gevoel van eerbied toenemen. "Heilig en geducht is zijn naam" (Psalm 111:9) zegt de Psalmist. Wanneer engelen die naam uitspreken, bedekken ze hun gelaat. Met hoeveel eerbied moeten wij dan wel als gevallen en zondige mensen, die naam op onze lippen nemen!

Eeuwen later onderwees Paulus deze waarheid met de woorden: "De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden

dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van eenieder van ons. Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij." (Hand. 17:24-28) — *E.G. White Profeten en Koningen, hst. 2*)

De voorhoven van de tempel in Jeruzalem, die vol waren van het rumoer van onheilig zakendoen, gaven maar al te juist een voorstelling van het hart, dat bezoedeld was door de aanwezigheid van zinnelijke hartstochten en onheilige gedachten. Door de tempel te reinigen van kopers en verkopers, verklaarde Jezus dat Hij gekomen was om het hart te reinigen van de bezoedeling der zonde - van aardse verlangens, zelfzuchtige begeerten en slechte gewoonten, die de ziel verontreinigen...

Zijn tegenwoordigheid zal de ziel reinigen en heiligen, opdat ze een heilige tempel mag zijn voor de Here en "een woonstede Gods in de Geest." (Ef.2:21,22) — *Jezus de Wens der Eeuwen, hst. 16.*

Donderdag 21 Juni: Armageddon en de berg Karmel – deel 2

Johannes... was een getuige van de vreselijke gebeurtenissen die zich zullen voordoen als tekenen van Christus Zijn komst. Hij zag legers zich verzamelen voor de oorlog, en mensen hun harten die geen vrees hadden. Hij zag de aarde die van zijn plaats werd bewogen, de bergen kwamen terecht in de zee, de golven daarvan schreeuwde en werden onrustig. Hij zag de fiolen van Gods Zijn wraak geopend, en pest, hongersnood, en dood kwam over de inwoners van de aarde. — *The Review and Herald, Jan. 11, 1887.*

We naderen het eind van de aarde haar geschiedenis, waar alleen twee partijen kunnen bestaan, en elke man, vrouw, en kind deel zal uitmaken van een van deze legers. Jezus zal de Generaal zijn van het ene leger, het vijandig leger zal geleid worden door Satan. Iedereen die de wet van God, het fundament van Zijn overheid, breekt, en dit ook leert aan anderen, zullen geleid worden onder een superieur hoofd, die hun leidt in de tegenovergestelde richting van de overheid van God. En 'de engelen die niet hun eerste staat hebben behouden, maar hun woonplaats hebben verlaten' zijn rebellen tegen de wet van God, en vijanden van iedereen die van Zijn geboden houden en gehoorzamen. Deze onderdanen met Satan als hun leider, zullen proberen om anderen onder zich te krijgen, om zijn leger te versterken, zij zullen hiervoor geen middelen schuwen.

Door zijn bedrog en misleiding, zou Satan zelfs de uitverkorene misleiden als het mogelijk was. Hij is geen verwaarloosbare misleiding. Hij zal ernaar streven om iedereen die hem geen eer bewijst en hem helpt met zijn werk, te irriteren, te kwellen, te beschamen, aan te klagen, en om in verkeerd daglicht te plaatsen. Zijn grote succes ligt in het verward houden van het verstand van de mens, en het onwetend houden van zijn instrumenten, want dan kan hij de onbehoedzame leiden alsof ze geblinddoekt zijn. — *Selected Messages, pp. 422, 423.*

Jehova, de Eeuwige, in Zichzelf Bestaande, de Ongeschapene, de Bron en Onderhouder van alles, heeft alleen recht op volkomen eerbied en aanbidding. De mens mag geen enkel ander voorwerp de eerste plaats geven in zijn genegenheid of in zijn dienen. Alles wat door ons gekoesterd wordt en de neiging heeft onze liefde tot

God te verminderen of wat verhindert dat we Hem de dienst bewijzen waarop Hij recht heeft, van dat alles maken we een god.

"Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen."

"Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God." De nauwe en geheiligde verhouding tussen God en Zijn volk wordt voorgesteld onder het beeld van het huwelijk. Daar afgodendienst geestelijk overspel is, wordt het ongenoegen van God zeer terecht naijver genoemd. —*E.G. White, Patriarchen en Profeten, hst. 27.*

Christus wil nu evenveel betekenen voor Zijn kinderen, als Hij toen betekende voor de eerste discipelen. In dat laatste gebed zei Hij, met een kleine kring van discipelen om Zich heen: "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven".

Jezus bad voor ons en Hij vroeg of wij één zouden zijn met Hem, zoals Hij één was met de Vader. Wat een eenheid is dat! De Zaligmaker heeft van Zichzelf gezegd: "de Zoon kan niets doen van Zichzelf, de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken" Als Christus in ons hart woont, zal Hij "zowel het willen als het werken" in ons bewerken. We zullen doen wat Hij deed Wij zullen dezelfde geest openbaren. En als wij Hem op deze manier liefhebben en in Hem blijven, "dan groeien wij... in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus". — *E.G. White, Schreden naar Christus, hst. 8*

Vrijdag 22 Juni: Voor verdere bestudering

This Day With God, "God's Care for His Church," p. 172.

13. De wederkomst van onze Heer Jezus

Sabbatmiddag 23 juni

De levensgever zal de door Hem gekochte eigendommen oproepen in de eerste opstanding, en totdat triomfantelijk uur, wanneer de laatste trompet zal luiden en het grote leger de eeuwige overwinning behaalt, zal elke slapende heilige veilig blijven en beschermd worden als een kostbare parel, wie God bij naam kent. Door de kracht van de Verlosser die in hen verbleef terwijl ze leefde en omdat zij deelnamen aan zijn heilige natuur, zullen zij opgewekt worden uit de dood.

Onze dierbaarste hoop is hier vaak verwoest. Onze dierbaren worden van ons afgenomen door de dood. Wij sluiten hun ogen en maken hun klaar voor het graf, en leggen hun weg vanuit ons zicht. Maar hoop vrolijkt ons op. We zijn niet voor altijd gescheiden, maar zullen ons dierbaren die in Jezus zijn ingeslapen, weer ontmoeten. Ze zullen terugkomen van het land van de vijand. De Levensgever komt. Ontelbare heilige engelen zullen Hem op Zijn weg begeleiden. Hij breekt de banden van de dood, breekt de kettingen van het graf, de kostbare gevangene komt voort met gezondheid en eeuwige schoonheid. —*E.G. White, The Faith I Live By, p. 185.*

Door geloof krijgen de kinderen van God de kennis over Christus en koesteren de hoop van Zijn verschijning om de wereld te oordelen met rechtvaardigheid; totdat het een glorieuze verwachting wordt; want zij zullen Hem dan zien zoals Hij is, en zij zullen als Hem worden gemaakt, en voor altijd met de Heer zijn. De slapende heilige

zullen dan uit hun graven worden geroepen tot glorieuze onsterfelijkheid. Wanneer de dag van verlossing zal komen, dan zult u het verschil tussen diegene die God dienen en die Hem niet dienen zien. Wanneer Christus komt, zullen degene die geloven het bewonderen, en de koninkrijken van deze wereld zullen de koninkrijken worden van onze Heer onze verlosser Jezus Christus.

Zij die uitkijken naar de openbaring van Christus in de hemelse wolken met kracht en glorie, als Koning der koningen en Heer der heerscharen, zullen proberen om hen te vertegenwoordigen aan de wereld met hun karakter en leven... Ze zullen de zonde en ongerechtigheid haten, net zoals Christus de zonde haat. Ze zullen de geboden van God houden, net zoals Christus Zijn Vaders geboden hield. —*Faith and Works*, p. 115.

Christus zal komen in Zijn heerlijkheid, in de heerlijkheid Zijns Vaders, en in de heerlijkheid van de heilige engelen. Tienduizend maal tienduizenden en duizend duizenden engelen, de schone, triomferende zonen van God, die een ongeëvenaarde lieflijkheid en schoonheid bezitten, zullen Hem op Zijn weg vergezellen. In plaats van de doornenkroon zal Hij een erekroon dragen — een kroon in een kroon. In plaats van die oude purperen koningsmantel, zal Hij gekleed zijn in een gewaad van het helderste wit, "zoals geen voller op aarde ze kan maken." (Markus.9:3) En op Zijn kleed en op Zijn dij zal een naam geschreven zijn: "Koning der koningen en Here der heren." (Openb.19:16) —*Maranatha*, p. 291.

De profeten van het Oude Testament hadden „de dag des Heren” in heilige visioenen aanschouwd: „Jammert, want de dag des HEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige” (Jesaja 13:6). „Ga in de rotskloven en verberg u in de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit. De verwaten ogen der mensen worden vernederd en de trots der mannen wordt neergebogen en de HERE alleen is te dien dage verheven. Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde.” (Jesaja 2:10-12) „Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten vanwege de verschrikking des HEREN en de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken” (Jesaja 2:20,21)...

Zij die alles voor Christus hebben opgeofferd, voelen zich nu veilig en geborgen „in het binnenste van de tent des HEREN”. Ze zijn op de proef gesteld en hebben ten aanschouwen van de wereld en van de mensen die de waarheid verachtten hun trouw bewezen aan Hem die voor hen gestorven is. — *E.G.White, De grote strijd, hst. 40.*

Wonderbare gebeurtenissen zullen zich gauw voltrekken voor de wereld. Het einde van alles ligt voor ons. De tijd van nood komt gauw over het volk van God. Dan komt het decreet voort, dat de sabbathoudende mensen zal verbieden om te kopen en verkopen, het zal dreigen met straffen, en zelfs met de dood als zij de eerste dag van de week niet houden als de sabbat.

In die tijd zal de grote vorst Michaël, die over uw volk waakt, opstaan en voor u vechten. Er zal een periode van grote nood en zwaar lijden aanbreken. Toch zal van uw volk ieder wiens naam in het Boek staat, hieraan ontkomen. (Daniël 12:1) Door dit in te zien kennen wij het belang om ons naam geregistreerd te hebben in het boek

des levens. Ieders naam die in het boek staat geregistreerd zullen verlost worden van Satans zijn macht. —*Lift Him Up, p. 347.*

“En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” (Openbaring 6:15-17). Zij, die korte tijd tevoren Gods getrouwe kinderen van de aarde hadden willen uitroeien, zijn er nu getuigen van, dat de heerlijkheid Gods op hen rustte. En temidden van hun verschrikking hoorden zij de stemmen der heiligen in blijde juichtonen, zeggende: “Ziet, deze is onze God, wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken.” *E.G. White, Eerste geschriften, hst.37.*

Maandag 25 juni: Daniel en de wederkomst van Jezus

Ik kijk ernaar uit dat de misleidende macht van de vijand verbroken zal worden. Maar we zullen ons geloof niet verwaarlozen. De enige echte geruststelling die ik heb is in het verder kijken dan dit conflict, en de uiteindelijke overwinning te zien, de glorie van God reflecteert helder over de overwinnaars. Profetie wijst duidelijk het resultaat aan van het conflict, en door geloof mogen wij dat zien. Ik kijk ernaar uit om de visioenen van God die ik heb gezien te ervaren.

De weerhoudende Geest van God wordt teruggetrokken van deze aarde. Ons werk moet gauw worden gedaan. We moeten alles wat in ons vermogen is gebruiken om zielen te redden van de dood. De Here God van de hemel zal gauw Zijn koninkrijk opzetten, die nooit zal worden verwoest. Nu is de tijd voor ons om een puur en hemels karakter te ontwikkelen. Het werk zal meer en meer in ernst en intensiteit toenemen tot aan het einde. We hebben een toename in geloof nodig. We moeten in gebed op de wacht staan. —*This Day With God, p. 198.*

Maar de tijd was nabij, dat hij verheerlijkt zou worden. Door de opwekking uit de doden is Hij verklaard geworden "Gods Zoon te zijn in kracht". Bij Zijn wederkomst zal Hij geopenbaard worden als de Here van hemel en aarde. Zij die nu op het punt stonden Hem te kruisigen, zouden Zijn grootheid erkennen. Voor de ogen van het heelal zou de afgekeurde steen een Hoeksteen worden.

En "op wie hij valt, die zal Hij vermorzelen." (Matth.21:44) De mensen die Christus verwierpen, zouden weldra zien hoe hun stad en hun volk vernietigd zou worden. Hun heerlijkheid zou verbroken worden, en verstrooid als stof in de wind. En wat was het, dat de Joden vernietigde? Het was de rots die, indien zij daarop gebouwd zouden hebben, hun tot veiligheid geweest zou zijn. Het was de goedheid Gods, die zij hadden veracht, gerechtigheid die zij hadden vertrapt, genade die zij hadden veracht. De mensen stelden zichzelf tegenover God, en alles wat hun heil had kunnen zijn, werd in hun ondergang verkeerd... Zo zal het ook zijn op de laatste dag, wanneer het oordeel zal komen over hen die de genade Gods hebben verworpen. Christus, hun steen des aanstoots, zal in hun ogen dan een wrekende berg schijnen. De heerlijkheid van Zijn aangezicht, die voor de rechtvaardigen het leven is, zal voor de goddelozen een verterend vuur zijn. Omdat hij liefde heeft afgewezen en genade heeft veracht, zal de zondaar vernietigd worden. — *E.G. White, Jezus de Wens der Eeuwen, hst. 65*

Het duurt niet lang meer wanneer elke ziel getest zal worden... De strijd is tussen de geboden van God en de geboden van de mens. In deze tijd zal het goud gescheiden worden van het afval in de kerk. Ware goddelijkheid zal duidelijk onderscheiden worden van het uiterlijk en het klatergoud ervan. Vele sterren die we ooit bewonderden voor hun briljantie zullen dan vervagen in duister. Kaf zoals een wolk zal worden weggedragen door de wind, zelfs op plaatsen waar veel rijke tarwe zijn. Velen die de ornamenten van het heiligdom aannemen, maar die niet gekleed zijn met Christus zijn gerechtigheid, zullen verschijnen in de schaamte van hun eigen naaktheid. - *Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 81.

Dinsdag 26 juni: Lange termijn vooruitzichten

De boodschap van deze tijd is positief, simpel en van ernstig belang. We moeten als mannen en vrouwen acteren die erin geloven. Wachten, uitkijken, werken, biddend, de wereld waarschuwen, dit is ons werk.

Ik ben diep onder de indruk geraakt van gebeurtenissen die recent aan mij zijn voorbijgegaan in het nachtelijk uur. Er schijnt een grote beweging te zijn, een werk van opwekking, dat voortgaat op vele plekken. Onze mensen bewogen mee, en luisterde naar Gods roep. Mijn broeders, de Heer spreekt tot ons. Zullen we niet naar zijn roep luisteren? Zullen we onze lampen niet klaarmaken, en acteren als mensen die uitkijken naar de Heer zijn komst? — *God's Amazing Grace*, p. 353.

Paulus leed ter wille van de waarheid en toch horen we hem niet klagen. Als hij terugkijkt op zijn leven van zorg, strijd en opoffering, zegt hij: "Ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden." (Rom.8:18)...

Hoewel Paulus uiteindelijk werd opgesloten in een Romeinse gevangenis – verstoken van zonlicht en frisse lucht, afgesneden van zijn arbeid in het evangelie, verwachtende spoedig ter dood veroordeeld te zullen worden – toch gaf hij niet toe aan wanhoop of twijfel. Uit deze sombere kerker kwam de getuigenis van zijn sterven, vol geloof en moed, dat de harten van heiligen en martelaars in latere eeuwen inspireerde. Zijn woorden geven zeer juist de resultaten weer van de heiligmaking, die we in deze bladzijden hebben getracht duidelijk te maken: "Reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige Rechter, mij geven zal, doch niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning hebben liefgehad." (2 Tim.4:6-8). — *E.G. White, het geheiligde leven, hst. 11*

Geloof is wat u nodig heeft. Laat het geloof niet wankelen. "Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven." (1Timotheüs 6:12) Het zal een heftige strijd zijn, maar strijd die strijd, ten koste van alles. Want de beloften van God zijn in Christus Jezus ja en amen. Leg uw hand in de hand van Christus. Er moeten moeilijkheden overwonnen worden, maar engelen die uitmunten in kracht zullen met het volk van God samenwerken. Kijk naar Sion, baan u een weg naar de plechtige stad. Een heerlijke kroon en een gewaad, geweven op het weefgetouw van de hemel, wachten op de overwinnaar. Ook al zou Satan zijn helse schaduw dwars over uw pad werpen en trachten de geheimenissevolle ladder voor uw blikveld te verbergen. Die

geheimenivolle ladder, die zich van de aarde uitstrekt tot aan de troon van God, waarop engelen opklimmen en afdalen. Dat zijn dienende geesten voor hen die de erfgenamen van het heil zullen zijn. Baan u toch een weg omhoog. Zet uw voet op één sport na de andere en ga voort tot aan de troon van de Oneindige. — *E.G. White, Geest karakter en persoonlijkheid, p. 399.*

Woensdag 27 juni: In de wolken des hemels

In deze tijd zijn er mensen op aarde die eigengerechtigd zijn. Zij zijn geen veelvraten, geen dronkaards, zij zijn niet ongelovig, maar zij willen hun eigen leven leiden, niet zoals God dit voorschrijft. Hij leeft niet in hun denken... Zij hebben God hier niet gediend. Daarom zouden zij Hem later ook niet dienen. Zij zouden niet in zijn tegenwoordigheid kunnen leven en zouden het gevoel hebben dat elke andere plaats verkieslijker zou zijn dan de hemel.

Van Christus leren betekent zijn genade, dat wil zeggen: zijn karakter, ontvangen. Maar zij die de kostbare gelegenheden en geheiligde invloeden die hun op aarde worden geboden, niet benutten, zijn niet geschikt om deel te hebben aan de zuivere toewijding van de hemel. Hun karakter is niet gevormd naar Gods beeld. Zij hebben door hun eigen nalatigheid een diepte geschapen die door niets overbrugd kan worden. Tussen hen en de rechtvaardigen bestaat een onoverkomelijke kloof. — *E.G. White, Lessen uit het Leven van Alledag, hst. 21.*

Bij Zijn wederkomst, zal overtuiging in elk hart komen. Zij die van Hem zijn afgekeerd naar de onbeduidende dingen van deze aarde, op zoek naar zelfzuchtigheid en wereldse eer, zullen in de dag van Zijn komst hun misstap erkennen. Dit zijn degene over wie de Onthuller het heeft "En alle volken van de wereld zullen om Hem treuren en jammeren. Ja, amen." (Openbaring 1:7) "En ook diegene die Hem hebben doorboord" Deze woorden gelden niet alleen voor diegene die Hem hebben doorboord aan het kruis, maar ook voor diegenen die Hem vandaag de dag doorboren door kwaadsprekerij en kwaad doen. — *Maranatha, p. 292.*

Als we ons bewust zijn van de zwakheid van onszelf, zullen we niet zelfverzekerd zijn en roekeloos zijn, we zullen de noodzaak voelen om de Bron van onze kracht te zoeken, Jezus onze rechtvaardigheid. We zullen komen met berouw en spijt, met een wanhopig gevoel van onze eigen oneindige zwakheid, we zullen leren dat we dagelijks het bloed van Christus nodig hebben, om een werktuig te zijn die de Meester kan gebruiken. Door zo op God te vertrouwen, zullen we niet in opstand komen tegen de waarheid, maar we zullen altijd in staat zijn om op te komen voor het recht. We zullen vasthouden en de lessen van de bijbel, en niet de gewoonten en tradities volgen van de wereld, en de gebruiken van de mens. — *Signs of the Times, May 19, 1890.*

Gods handelwijze met de opstand zal als gevolg hebben dat het werk, zo lange tijd onder een dekmantel gedaan, ontmaskerd wordt. De gevolgen van satans heerschappij, de resultaten van het terzijde stellen van Gods geboden, zullen zichtbaar zijn voor alle geschapen wezens. Eindelijk zal Gods wet gerechtvaardigd worden. Men zal ontdekken dat al Gods handelwijzen gericht waren op het welzijn van Zijn volk, en ten goede van alle werelden die Hij geschapen heeft. Satan zelf zal ten aanschouwen van het ganse heelal moeten erkennen dat Gods bestuur en wet rechtvaardig zijn.

De tijd is niet meer ver dat God zal opstaan om Zijn gezag, dat aangetast is, te rechtvaardigen. – *E.G. White, Patriarchen en Profeten, hst. 29.*

Donderdag 28 juni 2018: De levenden en de doden

Het licht dat schijnt vanuit het leven van de ware Christen getuigt van zijn eenheid met Christus. Het eigen-ik wordt voor het zicht verborgen, en Christus wordt openbaar. ... "Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is." (1 Joh. 3:2) Dan zullen diegenen van wie het leven in Christus verborgen is, zij die op deze aarde de goede strijd van het geloof hebben gestreden, in het koninkrijk van God stralen, vol van de heerlijkheid van de Verlosser. —*Christus weerspiegelen, 3 april*

Wanneer Christus komt, zullen onze vuige lichamen worden veranderd, en gemaakt woorden naar Zijn glorieuze lichaam, maar het vuige karakter zal dan niet heilig gemaakt worden. De verandering van ons karakter moet plaatsvinden voordat Hij komt. Onze natuur moet puur en heilig zijn; we moeten de geest van Christus hebben, zodat Hij met genoeg Zijn gelijkenis gereflecteerd ziet op hun zielen. —*Our High Calling, p. 278.*

Maar allen verrijzen met de frisheid en kracht van de eeuwige jeugd. De mens werd „in den beginne” naar Gods beeld geschapen. Dit had zowel betrekking op zijn karakter als op zijn verschijningsvorm. Door de zonde is het goddelijke in de mens ontaard en bijna geheel verdwenen. Christus is echter gekomen om te herstellen wat verloren ging. Hij zal onze vernederde lichamen veranderen en ze gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Het sterfelijke, vergankelijke lichaam, ontdaan van zijn heerlijkheid en eens bezoedeld door de zonde, wordt volmaakt, schoon en onsterfelijk. Alle gebreken en misvormingen blijven in het graf achter. De verlostten krijgen weer toegang tot de boom des levens in het lang geleden verloren paradijs en zullen opgroeien tot de volle gestalte van de mensheid in haar oorspronkelijke luister. (Maleachi 4:2). De laatste sporen van de vloek zullen worden verwijderd en Christus' trouwe volgelingen zullen verschijnen in „de schoonheid van de Here onze God” om in geest en lichaam het volmaakte beeld van hun Here te weerkaatsen. Wat een wonderbaarlijke verlossing! - Zo lang besproken en verwacht, maar nooit ten volle begrepen....

Engelen „zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere”. Heilige engelen brengen kleine kinderen naar hun moeder terug. Vrienden die lange tijd door de dood waren gescheiden, worden herenigd om nooit meer uit elkaar te gaan en varen onder het zingen van vreugdeliederen op ten hemel naar de Stad Gods. —*De grote strijd, Hst. 40*

Door het verlossingswerk van Christus is de regering van God gerechtvaardigd. De Almachtige is geopenbaard als een God van liefde. De beschuldigingen van Satan zijn ontzenuwd en zijn ware aard is geopenbaard. Er kan nimmermeer opstand ontstaan. De zonde kan nooit weer in het heelal terugkeren. Tot in alle eeuwigheid zijn allen nu tegen afval beveiligd. Door het offer der liefde zijn de bewoners van aarde en hemel met hun Schepper verbonden door banden van een onverbreekbaar verbond.

Het verlossingswerk zal volkomen zijn. Op de plaats waar de zonde overvloedig was, zal Gods genade nog veel overvloediger zijn. De aarde zelf, het terrein waarvan Satan beweert dat het van hem is, zal niet alleen vrijgekocht, maar ook verheerlijkt worden. Onze kleine wereld, die onder de vloek der zonde de enige donkere plek in Zijn heerlijke schepping is, zal boven alle werelden in Gods heelal worden geëerd. Hier, waar de Zoon van God heeft gewoond in het menselijk vlees, waar de Koning der heerlijkheid leefde en leed en stierf, hier zal, wanneer Hij alle dingen nieuw zal maken, de tent Gods onder de mensen zijn, "en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn". En wanneer door de eeuwen heen de verlostten zullen wandelen in het licht van de Here, zullen ze Hem prijzen voor Zijn onuitsprekelijke gave. —EGWhite, *De wens der Eeuwen*, hst. 1

Vrijdag 29 juni: Voor verdere vestudering

The Faith I Live By, "Even So, Come, Lord Jesus," p. 348.