

Ellen G. White

# NOTITIES

bij de SabbatSchool Lessen



## Hoe de **SCHRIFT** te Interpretieren

Apr. | Mei | Jun. 2020

Geordende citaten van de Geest der Profete bij de  
dagelijkse bestudering van de volwassen SabbatSchool lessen.



## Inhoud:

2<sup>e</sup> kwartaal 2020

### Hoe de Schrift te interpreteren

<b>Les</b>	<b>onderwerp</b>	<b>blz.</b>
1.	Het unieke van de Bijbel	3
2.	De oorsprong en de aard van de Bijbel	9
3.	De visie van Jezus en de apostelen op de Bijbel	14
4.	De Bijbel – een leidende bron voor onze theologie	20
5.	Alleen volgens De Bijbel – Sola Scriptura	26
6.	Waarom is interpretatie nodig?	32
7.	Taal, tekst en context	38
8.	Schepping: Genesis als fundament -- deel 1	43
9.	Schepping Genesis als Fundament -- deel 2	49
10.	De Bijbels als geschiedenis	55
11.	De Bijbel en Profetie	61
12.	Hoe om te gaan met moeilijke Bijbelpassages	67
13.	Leven naar het Woord van God	72

### EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers. Kopierechten<sup>®</sup> bij Pacific Press<sup>®</sup> Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry**<sup>®</sup>

Contact: [\*\*info@promiseministry.nl\*\*](mailto:info@promiseministry.nl)

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik.

Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten.

Dit document is niet voor verkoop.

## 1. Het unieke van de Bijbel

### Sabbatmiddag 28 maart

Het woord van God moet grondig worden bestudeerd. Alle ander leesmateriaal is hieraan ondergeschikt. Een zorgvuldige studie van de Bijbel hoeft niet alle ander godsdienstig leesmateriaal uit te sluiten, maar als het woord van God onder gebed bestudeerd wordt, zal al het lezen dat de neiging heeft de geest ervan af te trekken worden uitgesloten. Als we het woord van God met belangstelling bestuderen en bidden om het te begrijpen, zullen nieuwe schoonheden gezien worden in ieder vers. God zal de kostbare waarheid zo duidelijk openbaren dat de geest er oprecht vreugde aan zal ontlene en voortdurend gevoed zal worden terwijl zijn troostende en verheven waarheden worden ontvouwd.— *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 337.

Het kwaad dat geleidelijk bij ons is binnengeslopen, heeft onmerkbaar mensen en kerken afgebracht van de eerbied voor God en de kracht buitengesloten die Hij hen verlangt te geven.

Mijn broeders laat het woord van God onaangeroerd. Laat geen menselijke wijsheid beweren de kracht van ook maar één passage uit de Schriften af te zwakken. De ernstige waarschuwingen van het boek de Openbaring zou ons moeten waarschuwen tegen een dergelijke houding. In de naam van de Meester smee ik u: "Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats, waarop gij staat, is heilige grond." *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 578, 579*

De gehele Bijbel is een openbaring van de heerlijkheid Gods in Christus. Ontvangen, geloofd en gehoorzaamd, is ze het grote middel tot verandering van het karakter ten goede. Het Woord is de grote prikkel, de dwingende kracht, die de lichamelijke, mentale en geestelijke vermogens opwekt en het leven in rechte banen leidt.

De reden waarom de jeugd en zelfs volwassenen zo gemakkelijk in verzoeking en tot zonde worden gebracht, is dat zij het woord van God niet bestuderen en overdenken, zoals noodzakelijk is. Het gebrek aan ferme, vastbesloten wilskracht, die kenbaar is in leven en karakter, zijn het resultaat van het verwaarlozen van de heilige aanwijzingen van Gods woord. Zij richten hun geest niet door ernstig pogen op datgene wat to zuivere, heilige gedachten zou inspireren, en wenden zich daarvan af tot wat onzuiver en onwaar is. Er zijn maar weinigen die het goede deel verkiezen, die aan de voeten van Jezus zitten, zoals Maria deed, om van de goddelijke Leraar te leren. Weinigen bergen Zijn kostbare woorden in hun hart en brengen ze in hun leven in praktijk.

Als de waarheden uit de Bijbel aanvaard worden, zullen zij de geest en de ziel opheffen. Als het woord van God naar waarde geschat werd, zouden jongeren en ouderen een innerlijke rechtschapenheid bezitten, vaste principes, die hen in staat zouden stellen om verzoeking te weerstaan...

Laat het denken, de aanleg, de neigingen, de scherpe oefening van het verstand, gegeven worden aan de studie van de gedachten van God. Bestudeer geen filosofie van menselijke gissingen, maar bestudeer de filosofie van Hem die de waarheid is.

Geen andere literatuur kan daarmee in waarde wedijveren. – *De Weg tot Gezondheid*, blz. 393, 394

### **Zondag 29 maart: Het levende woord van God**

De leer van de menswording van Christus in het vlees is een geheimenis, "namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest." Het is het grote en diepe geheimenis van de godsvrucht. "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond." Christus nam de menselijke natuur op zich, een natuur die veel lager is dan zijn hemelse natuur. Niets laat de wonderbaarlijke neerbuigendheid van God zo zien als dit. Hij "had de wereld zo lief, dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven." Johannes stelt dit prachtige onderwerp met zo'n eenvoud voor dat iedereen de uiteenzettingen kan begrijpen, en verlicht kan worden...

Maar terwijl Gods Woord spreekt over de menselijkheid van Christus toen Hij op deze aarde was, spreekt het ook onmiskenbaar over Zijn voorbestaan. Het Woord bestond als een goddelijk wezen, zelfs als de eeuwige Zoon van God, in gemeenschap en eenheid met Zijn Vader. Van de eeuwigheid was Hij de Bemiddelaar van het verbond, Degene in wie alle volkeren van de aarde, zowel Joden als heidenen, zouden worden gezegend als zij Hem zouden aanvaardden. "Het Woord was bij God, en het Woord was God." Voordat mensen of engelen werden geschapen, was het Woord bij God, en was God.—*Lift Him Up*, p. 74.

Door onder ons te komen wonen, zou Jezus God bekend maken aan mensen en engelen. Hij was het Woord Gods, Hij maakte Gods gedachten bekend. In zijn gebed voor zijn discipelen zei Hij: "Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen," "barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw," "opdat de liefde, waarmee Gij Mij hebt liefgehad, in hen zij, en Ik in hen." Maar deze openbaring werd niet alleen voor zijn kinderen op deze aarde gegeven. Onze kleine wereld is het studieboek van het heelal. Gods heerlijke plan van genade, het geheim van verlossende liefde, is het onderwerp "waarin engelen begeren een blik te slaan," en tot in alle eeuwigheid zullen zij dit bestuderen. Zowel de verlostte als de niet-gevallen wezens zullen in het kruis van Christus hun kennis en lied vinden. Dan zal gezien worden dat de heerlijkheid op het gelaat van Jezus de heerlijkheid van zelfopofferende liefde is. In het licht van Golgotha zal men zien dat de wet van zelfverloochenende liefde de wet des levens is voor hemel en aarde: dat de liefde "die zichzelf niet zoekt", zijn oorsprong heeft in Gods hart en dat in de Zachtmoedige en Nederige het karakter wordt getoond van Hem, die een ontoegankelijk licht bewoont. – *Jezus, de Wens der Eeuwen*, blz. 11.

Wij zien in deze tijd, waarin ons is geboden de aandacht te richten op Gods geboden en het geloof van Jezus, dezelfde vijandschap die in de dagen van Christus tot uiting kwam. Van Gods overblijfsel staat geschreven: "De draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben." Openbaring 12: 17. – *Jezus, de Wens der Eeuwen*, blz. 326

### **Maandag 30 maart: Wie schreef de Bijbel en waar?**

De Bijbel geeft een volmaakte maatstaf voor het karakter. Dit heilige boek, geïnspireerd door God en geschreven door heilige mannen, is een volmaakte gids onder alle omstandigheden van het leven. Het beschrijft duidelijk de plichten van zowel jong als oud. Als het tot gids van het leven wordt gemaakt, zal de onderwijzing de ziel omhoog leiden. Het zal de geest verheffen, het karakter verbeteren en vrede en vreugde in het hart geven.—*Fundamentals of Christian Education*, p. 100.

God heeft de totstandkoming van Zijn goddelijk geïnspireerde Woord aan de sterfelijke mens toevertrouwd. Dit Woord, geordend in boeken, het Oude en het Nieuwe Testament, is de leidraad voor de bewoners van een gevallen wereld, aan hen nagelaten opdat door het bestuderen en het gehoorzamen van de aanwijzingen geen enkele ziel de weg naar de hemel zou missen.

Zij die denken de vermeende moeilijkheden van de Schrift duidelijk te maken, door te meten met hun beperkte regel wat geïnspireerd is en wat niet, kunnen beter hun gezicht bedekken, zoals Elia toen de stille zachte stem tot hem sprak; want zij zijn in de aanwezigheid van God en heilige engelen, die al eeuwenlang het licht en de kennis aan de mensen meedelen en hen vertellen wat ze wel en niet moeten doen, en die voor hen taferelen van grote betekenis ontvouwen, wegwijzers in symbolen en tekens en beelden.—*Selected Messages*, book 1, pp. 16, 17.

Lukas, de schrijver van het boek Handelingen en Theophilus, aan wie het gericht is, hadden prettig samengewerkt. Theophilus had van Lukas veel onderricht en groot licht ontvangen. Lukas was de leraar van Theophilus geweest en hij voelde zich nog steeds verantwoordelijk om hem leiding te geven en te onderrichten, hem in zijn werk te steunen en te beschermen.

In die tijd was het gebruikelijk dat een schrijver zijn manuscript aan iemand anders zond voor onderzoek en kritiek. Lukas koos Theophilus als iemand waarin hij vertrouwen stelde om dit belangrijke werk te doen. Eerst vestigde hij de aandacht van Theophilus op het verslag van het leven van Christus, zoals dat in het boek van Lukas staat, dat door dezelfde schrijver aan Theophilus was gericht (Handelingen 1: 1-5 aangehaald)... De leer van Christus moest bewaard blijven in manuscripten en boeken – *Bijbelcommentaar*, blz. 429.

Als onze goede Bijbel door ongeïnspireerde personen zou zijn geschreven, zou het er heel anders uitzien en zou het een ontmoedigende studie zijn geweest voor dwalende stervelingen, die te maken hebben met natuurlijke zwakheden en de verleidingen van een sluwe vijand. Maar zoals het nu is, hebben we een juist verslag van de godsdienstige ervaringen van bekende personen in de Bijbelse geschiedenis. Mannen die God bevoorrecht heeft en aan wie Hij grote verantwoordelijkheden heeft toevertrouwd, werden soms overwonnen door verleidingen en begingen zonden, net zoals wij nu strijden, wankelen en vaak in de fout gaan. Maar het is bemoedigend voor onze wanhopige harten om te weten dat zij door Gods genade weer nieuwe kracht hebben gekregen om boven hun boze natuur uit te stijgen; en als wij dit in gedachten houden, zijn wij bereid ook zelf opnieuw de strijd aan te gaan.—*Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 10.

## **Dinsdag 31 maart: De Bijbel als profetie**

De tijd van Christus' komst, zijn zalving door de Heilige Geest, zijn dood en de prediking van het evangelie aan de heidenen waren nauwkeurig aangegeven. Het joodse volk had het voorrecht deze profetieën te verstaan en de vervulling ervan in het werk van Jezus te zien. Christus wees zijn discipelen op het belang van de studie van de profetieën. Met betrekking tot de profetie aan Daniël over hun tijd, zei Hij: "Wie het leest, geve er acht op." Na zijn opstanding legde Hij zijn discipelen uit al wat in de Schriften op Hem betrekking had. De Heiland had door de profeten gesproken. De geest van Christus, die in hen was, getuigde vooraf van al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 186.*

Paulus toonde aan hoe nauw God de offerdienst had verbonden met de profetieën aangaande Hem die "als een lam ter slachting" geleid zou worden. De Messias zou Zijn leven "ten schuldoffer" geven. Door de eeuwen heen blikkend naar het toneel van het offer van de Heiland, had Jesaja getuigd dat het Lam van God "Zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl Hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft." Jesaja 53: 7, 10, 12.

De Heiland van de profetie zou komen, niet als een tijdelijke koning om de joodse natie van aardse onderdrukkers te bevrijden, maar als een mens onder de mensen, om een leven te leiden van armoede en vernedering, om tenslotte veracht en verworpen, te sterven. De Heiland, van wie in de oudtestamentische geschriften was geprofeteerd, zou Zichzelf als een offerande voor de gevallen mensheid stellen, om zo alle eisen van de verbroken wet te vervullen. In Hem zouden de zinnebeeldige offeranden hun tegenbeeld ontmoeten, en Zijn dood zou aan het gehele joodse stelsel betekenis geven. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 169*

In de geschiedenis van de volkeren kan de onderzoeker van Gods Woord de letterlijke vervulling ontdekken van de goddelijke voorzeggingen. Babel, ten slotte verstrooid en verbroken, verdween van het toneel, omdat haar heersers zich onafhankelijk van God hadden gevoeld toen ze voorspoed hadden en de heerlijkheid van hun rijk hadden toegeschreven aan menselijk kunnen. Het Medo-Perzische rijk werd door Gods toorn getroffen, omdat daar Gods wet werd vertreden. De vreze Gods was niet te vinden in de harten van de overgrote meerderheid der mensen. Goddeloosheid, lastering en verderf hadden de overhand. De rijken die hen opvolgden waren nog verdorvener, en daalden steeds verder af op moreel gebied...

Dit alles wordt duidelijk uiteengezet in Gods woord. Hier wordt getoond dat de kracht der volkeren en mensen niet ligt in de kansen of mogelijkheden waardoor ze onoverwinnelijk worden; dit alles ligt niet in de grootheid waarop ze zich beroemen. Die wordt uitgemeten naarmate de trouw waarmee ze aan Gods plannen beantwoorden. – *Profeten en Koningen, blz. 305.*

### **Woensdag 1 april: De Bijbel als Geschiedenis.**

Velen, zeer velen stellen de geloofwaardigheid en de waarheid van de Schrift ter discussie. Menselijke redeneringen en de voorstellingen van het menselijk hart ondermijnen de inspiratie van het Woord van God, en datgene wat zou moeten worden ontvangen zoals het is gegeven, wordt omgeven door een wolk van mystiek. Niets tekent zich af in heldere en duidelijke lijnen, op een rotsbodem. Dit is een van de opvallende tekenen van de laatste dagen.

Dit Heilige Boek heeft de aanvallen van Satan doorstaan, die zich met de boze mensen heeft verenigd om alles van een goddelijk karakter in wolken en duisternis te hullen. Maar de Heer heeft dit Heilige Boek door Zijn eigen wonderbaarlijke kracht in zijn huidige vorm bewaard - een leidraad of gids voor de menselijke familie om hen de weg naar de hemel te wijzen.—*Selected Messages*, book 1, p. 15.

De mensen moeten God laten zorgen voor Zijn eigen Boek, Zijn levende woorden, zoals Hij dat al eeuwen doet. Ze beginnen vraagtekens te zetten bij sommige delen van de openbaring, en zoeken naar fouten in de schijnbare tegenstrijdigheden van deze of gene uitspraak.

Te beginnen bij Genesis, geven ze datgene op wat ze twijfelachtig vinden, en hun gedachten gaan verder, want Satan zal tot elke lengte leiden die ze willen volgen in hun kritiek, en ze zien in de hele Schrift iets om aan te twijfelen. Hun kritische vermogens worden door oefening aangescherpt en ze kunnen nergens met zekerheid op vertrouwen. U probeert met deze mensen te praten, maar dat is zonde van uw tijd. Ze zullen hun kracht om belachelijk te maken zelfs op de Bijbel uitoefenen. Ze worden zelfs spotters, en ze zouden verbaasd zijn als u hen in dat licht plaatst.

Broeders, houd vast aan uw Bijbel, zoals deze is geschreven, en stop met uw kritiek op de geldigheid ervan, en gehoorzaam het Woord, dan zal niet één van jullie verloren gaan. De vindingrijkheid van de mensen wordt al eeuwenlang gebruikt om het Woord van God af te meten aan hun beperkte verstand en beperkt begrip. Als de Heer, de Oorsprong van de levende woorden, het gordijn opzij zou schuiven en Zijn wijsheid en Zijn heerlijkheid voor hen zou openbaren, zouden zij in het niets verdwijnen en net als Jesaja uitroepen: "Ik ben een man met onreine lippen, en ik woon in het midden van mensen met onreine lippen" (Jesaja 6:5).—*Selected Messages*, book 1, pp. 17, 18.

Het gemopper van het oude Israël en hun opstandige ontevredenheid, evenals de machtige wonderen die voor hen zijn verricht en de bestraffing van hun afgoderij en ondankbaarheid, zijn voor ons vastgelegd. Het voorbeeld van het oude Israël wordt gegeven als een waarschuwing aan het volk van God, zodat zij het ongeloof kunnen vermijden en aan Zijn toorn kunnen ontkomen. Als de ongerechtigheden van de Hebreëen uit het Heilige Schrift waren weggelaten en alleen hun deugden waren verteld, zou hun geschiedenis ons niet de les leren die ze doet.—*Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 11.

### **Donderdag 2 april: De veranderende kracht van het Woord**

Josia was diep getroffen toen hij voor het eerst de vermaningen en waarschuwingen hoorde voorlezen, vermeld in dit oude handschrift. Nooit eerder had hij zo ten volle beseft hoe duidelijk God aan Israël leven en dood, zegen en vloek had voorgehouden, en hoe ze telkens weer waren opgeroepen de weg ten leven te kiezen, zodat ze een lof zouden zijn op aarde, een zegen voor alle volken. "Wees sterk en moedig, vreest niet," had Mozes Israël vermaand, "want de Here uw God, zelf gaat met u mee; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten." Deuteronomium 31: 6...

Deze en soortgelijke uitspraken openbaarden aan Josia Gods liefde voor zijn volk, en zijn afschuw van de zonde. Toen de koning de profetieën las van een haastig oordeel over hen die volharden zouden in hun opstand, beefde hij voor de toekomst. De verdorvenheid van Juda was groot geweest. – *Profeten en Koningen*, blz. 239, 241.

Koning Josia... scheurde zijn gewaad, en hij beval de mannen die een heilig ambt bekleedden, om God te vragen voor hem en voor zijn volk, want zij hadden de verordeningen van de Heer verlaten. Hij riep alle mensen van Israël bijeen, en de woorden van het boek werden ten aanhore van de vergadering voorgelezen. De zonde van de vorsten en het volk werden aangewezen, en de koning stond op voor hen en beledde zijn overtredingen. Hij toonde berouw en maakte een verbond om de verordeningen van de Heer met zijn hele hart te houden. Josia rustte niet, voordat het volk alles in hun vermogen deed om zich van hun afvalligheid te bekeren, en de levende God te dienen. – *Christus weerspiegelen, blz. 58*

De waarheden van het Woord van God zijn de uitspraken van de Allerhoogste. Wie deze waarheden tot een deel van zijn leven maakt, wordt in alle opzichten een nieuw schepsel. Hij krijgt geen nieuwe geestelijke krachten, maar de duisternis die door onwetendheid en zonde het begrip heeft vertroebeld, wordt verwijderd. De woorden, "Een nieuw hart zal ik u ook geven," betekenen, "Een nieuwe geest zal ik u geven." Een verandering van hart gaat altijd gepaard met een duidelijke overtuiging van de christelijke plicht en een begrip van de waarheid. Diegene die de Schrift nauwlettend en biddend bestudeert, krijgt een duidelijk inzicht en een gezond oordeel, alsof hij door zich tot God te wenden een hoger niveau van intelligentie heeft bereikt.—*My Life Today, p. 24.*

De kennis van God is zo hoog als de hemel, zo breed als de aarde. . . . Alleen zij die de Schrift lezen als de stem van God die tot hen spreekt, zijn de ware leerlingen. Zij beven bij het Woord van God; voor hen is het een levende werkelijkheid. Ze bestuderen en zoeken naar de verborgen schat. Ze openen het verstand en het hart om te ontvangen, en ze bidden om hemelse genade, zodat ze een voorbereiding krijgen op het toekomstige, onsterfelijke leven. Terwijl de hemelse fakkel in zijn hand wordt gelegd, ziet de mens zijn eigen zwakte, zijn zwakheid, zijn hopeloosheid in het bij zichzelf zoeken naar gerechtigheid. Hij ziet dat er in hemzelf niets is om hem bij God aan te bevelen. Hij bidt voor de Heilige Geest, de vertegenwoordiger van Christus, om zijn voortdurende gids te zijn, om in alle waarheid te leiden. . . . Alle kennis die in dit leven wordt opgedaan en die ons in staat zal stellen om metgezellen van de heiligen in het licht te zijn, is ware opvoeding. Het brengt zegeningen voor onszelf en anderen in dit leven en zal ons verzekeren van het toekomstige, onsterfelijke leven, met al zijn onvergankelijke rijkdommen.—*Sons and Daughters of God, p. 125.*

### **Vrijdag 3 april: Voor verdere studie**

*Counsels to Parents, Teachers, and Students, "Study the Bible for Yourselves," pp. 460, 461;*

*Het Grote Conflict, "De Bijbel een Bron van Veiligheid," pp. 422-427.*



## 2. De oorsprong en de aard van de Bijbel

### **Sabbatmiddag 4 april**

De Farizeeën in de tijd van Christus sloten hun ogen, zodat zij niet zagen en hun oren, opdat zij niet zouden horen. Daarom kon de waarheid niet in hun harten doordringen. Zij moesten de vergelding ondergaan voor hun opzettelijke onwetendheid en de blindheid die zij zelf veroorzaakten. Maar Christus onderwees zijn discipelen dat zij open moesten staan voor onderricht en klaarstaan om te geloven. Hij sprak een zegen over hen uit, omdat zij zagen en hoorden met gelovige ogen en oren.

Alleen wie de Schrift aanvaardt als Gods stem die tot hem spreekt, leert werkelijk. Hij beeft voor het Woord. Voor hem is het een levende werkelijkheid. Hij opent zijn verstand en hart om het aan te nemen. Zulke hoorders waren Cornelius en zijn vrienden die tot de apostel Petrus zeiden: "Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht Gods om te horen al wat u door de Here opgedragen is." Handelingen 10: 33.

Het kennen van de waarheid is niet zozeer afhankelijk van een goed verstand als wel van zuivere motieven – de eenvoud van een oprecht, afhankelijk geloof. Engelen komen degenen die in ootmoed van hart om goddelijke leiding vragen, te hulp. De Heilige Geest wordt gegeven om de rijke schatten van de waarheid voor hen te ontsluiten. – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 28.*

De Bijbel is Gods stem die tot ons spreekt, net zo zeker alsof we Hem met onze oren zouden kunnen horen. Het woord van de levende God is niet alleen geschreven, maar ook gesproken. Ontvangen we de Bijbel als het woord van God? Als we het belang van dit Woord zouden inzien, met wat voor ontzag zouden we het openen, en met wat voor ernst zouden we de voorschriften ervan onderzoeken. Het lezen en overdenken van de Schrift zou worden beschouwd als een ontmoeting met de Allerhoogste.

Gods Woord is een boodschap aan ons om gehoorzaamd te worden, een boek dat ijverig moet worden gelezen in een geest die bereid is de waarheden op te nemen die zijn geschreven als waarschuwing voor degenen over wie het einde van de wereld is gekomen. Het mag niet worden verwaarloosd voor enig ander boek.—*In Heavenly Places, p. 134.*

Laten we meer tijd geven aan het bestuderen van de Bijbel. We begrijpen het woord niet zoals het hoort. Het boek Openbaring opent met een oproep aan ons om de onderwijzing die erin staat te begrijpen. " Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie," verklaart God, "en die in acht nemen wat daarin geschreven staat: want de tijd is nabij." Wanneer wij als volk begrijpen wat dit boek voor ons betekent, zal er onder ons een grote opleving te zien zijn. We begrijpen de lessen die het onderwijst niet helemaal, ondanks de opdracht om het te onderzoeken en te bestuderen.—*Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 113.*

### **Zondag 5 april: De goddelijke Openbaring van de Bijbel**

We zijn zo dankbaar dat we het zekere woord van profetie hebben, zodat niemand van ons bedrogen hoeft te worden. We weten dat er op dit moment valse

leerstellingen en fabels in onze wereld zijn, en we willen weten wat de waarheid is. Het is onze taak om zorgvuldig voor onszelf te onderzoeken, zodat we deze kennis kunnen verkrijgen. We kunnen dit niet doen door alleen maar de Bijbel te lezen, maar we moeten de Schrift met de Schrift vergelijken. We moeten de Bijbel voor onszelf onderzoeken, zodat we niet op een dwaalspoor worden gebracht; en hoewel velen op een dwaalspoor worden gebracht omdat er allerlei leerstellingen in onze wereld zijn, is er één waarheid. Er kunnen velen naar u toe komen en u vertellen dat ze de waarheid hebben, maar het is uw voorrecht om de Schrift voor uzelf te doorzoeken. "Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn." We moeten de Schrift zelf kennen, zodat we de ware reden van de hoop die in ons is kunnen begrijpen.—*Lift Him Up*, p. 114.

De Bijbel werd aan de mensen gegeven, niet in een aaneengesloten keten van onafgebroken uitspraken, maar stukje bij beetje door opeenvolgende generaties heen, naarmate God in zijn voorzienigheid een passende gelegenheid zag om indruk te maken op de mens in verschillende tijden en op verschillende plaatsen. De mensen schreven terwijl ze geraakt werden door de Heilige Geest. Er is "eerst de knop, dan de bloesem, en dan de vrucht," "eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar". Dit is precies wat de Bijbelse uitspraken voor ons zijn. . . .

Degenen van wie het hart in overeenstemming is met de waarheid en de plicht, zullen de Schrift doorzoeken met een hart dat bereid is om goddelijke indrukken te ontvangen. De verlichte ziel ziet een geestelijke eenheid, één grote gouden draad door het geheel lopen, maar het vereist geduld, nadenken en gebed om de kostbare gouden draad te ontdekken.—*Selected Messages*, book 1, pp. 19, 20.

Het Woord van God is het grote opvoedkundige boek. Maar terwijl velen beweren het te eerbiedigen, plaatsen ze andere boeken voorop. Het menselijk verstand wordt boven het goddelijke verheven. Moet ik me duidelijk uitspreken en een krachtig getuigenis brengen? Als het Woord van God was beschouwd zoals het altijd had moeten zijn - als de stem van God voor de mensen, de bron van alle wijsheid, alle waarheid, alle hogere opvoeding - zouden kinderen, jongeren en ouders het niet alleen tot hun studie hebben gemaakt, maar ook tot hun leraar en hun gids. . . .

De Bijbel is het lesboek, en het moet zorgvuldig worden onderzocht - niet zoals we een boek onder vele boeken zouden lezen. Het moet voor ons het boek zijn dat aan de wensen van de ziel beantwoordt. Dit boek zal degene die het bestudeert en gehoorzaamt, wijs maken tot zaligheid. Zoals voedsel het lichaam niet kan voeden, tenzij het gegeten en verteerd wordt, zo kan het Woord van de levende God de ziel ook niet baten, tenzij het ontvangen wordt als de leraar in hogere opvoedkundige lijnen, als boven alle menselijke voorstellingen en tenzij de principes ervan gehoorzaamd worden, omdat het de wijsheid van God is.—*This Day With God*, p. 127.

### **Maandag 6 april: Het inspiratieproces**

De Bijbel is geschreven door geïnspireerde mensen, maar het is niet Gods manier van denken en uitdrukken. Het is die van de mensen. God wordt niet als de schrijver voorgesteld. Mensen zeggen vaak dat zo'n uitdrukking niet zoals God is. Maar God heeft Zichzelf in de Bijbel niet onderworpen aan beproeving in woorden, in logica, of in retoriek. De auteurs van de Bijbel waren Gods schrijvers, niet Zijn pen. Kijk naar de verschillende schrijvers.

Het zijn niet de woorden van de Bijbel die geïnspireerd zijn, maar de mensen die geïnspireerd waren. Inspiratie werkt niet op de woorden van iemand of zijn uitdrukkingen, maar op de mens zelf, die onder invloed van de Heilige Geest met gedachten wordt doordrongen. Maar de woorden krijgen het stempel van de persoonlijke gedachten. De goddelijke geest wordt uitgedragen. De goddelijke geest en wil wordt verenigd met de menselijke geest en wil; zo vormen de uitspraken van de mens het woord van God.—*Manuscript 24*, 1886 (written in Europe in 1886).

Er komen mensen die denken dat ze iets in Gods Woord vinden om te bekritisieren. Ze leggen het aan anderen voor als bewijs van superieure wijsheid. Vele van deze mensen zijn slimme mensen, geleerde mensen, ze zijn welbespraakt en hebben talent, en het is hun hele levenswerk om de gedachten over de inspiratie van de Schrift te verwarren. Ze beïnvloeden velen om het te zien zoals zij dat doen. En hetzelfde werk wordt van de een op de ander doorgegeven, precies zoals Satan het heeft bedoeld, totdat we de volledige betekenis kunnen zien van de woorden van Christus: "Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?" (Lukas 18:8).

Broeders, laat geen enkele gedachte of hand bezig zijn met het bekritisieren van de Bijbel. Het is een werk dat Satan graag wil dat jullie doen, maar het is niet het werk dat de Heer jullie heeft opgedragen.—*Selected Messages*, book 1, p. 17.

Mij is getoond dat de twijfels die zijn uitgesproken met betrekking tot . . . de inspiratie van het woord van God niet worden veroorzaakt zoals velen denken. Deze moeilijkheden liggen niet zozeer bij de Bijbel of bij de bewijzen voor ons geloof als wel bij hun eigen hart. De vereisten van Gods woord komen te dicht bij hun ongeheiligde natuur...

Als de gevoelens van het natuurlijke hart niet worden beheerst en in onderwerping worden gebracht door de heiligende invloed van de genade van God die wordt ontvangen door het geloof, zijn de gedachten van het hart niet zuiver en heilig. De voorwaarden voor verlossing die in het woord van God tot uitdrukking komen, zijn redelijk, duidelijk en goed, en zijn niets minder dan een volmaakte overeenstemming met de wil van God en reinheid van hart en leven. . . .

In bijna alle gevallen waarin personen onzeker worden over de inspiratie van het woord van God, is het vanwege hun ongeheiligde leven, dat door dat woord wordt veroordeeld. . . . Moeilijkheden en twijfels die het boosaardige hart verbijsteren, zullen worden weggenomen voor degene die de zuivere principes van de waarheid in praktijk brengt.—*Testimonies for the Church*, vol. 1, p. 440.

### **Dinsdag 7 april: Het geschreven Woord van God**

God vertrouwde zijn geboden niet toe aan het geheugen van een volk dat zo lichtvaardig zijn eisen vergat, maar Hij schreef ze neer op stenen tafelen. Hij zou elke mogelijkheid wegnemen in Israël dat ze zijn heilige geboden konden vermengen met heidense overleveringen, of dat ze zijn eisen konden verwarren met menselijke instellingen of gebruiken. Maar Hij deed meer dan hen alleen de tien geboden geven. Het volk had laten zien dat ze zich zo gemakkelijk lieten meeslepen, dat Hij geen gelegenheid wilde overlaten voor afdwaling. Mozes moest op Gods bevel wetten en rechten neerschrijven die nauwkeurig bepaalden wat God wilde. Deze aanwijzingen aangaande de plichten van het volk ten opzichte van God, van elkaar en van de

vreemdeling bestonden uit een uiteenzetting van de tien geboden, gegeven op een dusdanige wijze dat niemand behoefde te dwalen. Ze waren bestemd om de heiligheid te behoeden van de tien geboden, die op stenen tafelen waren gegrift.

Als de mens Gods wet had gehoorzaamd zoals deze aan Adam was gegeven na de zondeval, zoals Noach deze waarnam en zoals Abraham hieraan had gehoorzaamd, was de besnijdenis niet nodig geweest. En als de nakomelingen van Abraham het verbond hadden bewaard waarvan de besnijdenis een teken was, zouden ze nooit tot afgoderij vervallen zijn, of zouden ze een leven van dienstbaarheid hebben moeten leiden in Egypte; ze zouden Gods wet voor ogen hebben gehouden, en het zou niet nodig zijn geweest deze vanaf de Sinai te verkondigen of deze te griffen in steen. En als het volk de beginselen van de tien geboden in praktijk had gebracht, zou het niet nodig zijn geweest dat Mozes nadere aanwijzingen gaf. – *Patriarchen en Profeten, blz. 328.*

Het was Christus die aan de apostel gebood te vermelden wat voor hem geopend werd. "Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek" beval Hij... "Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten." Openbaring 1: 11, 18-20...

Christus wordt gezien, terwijl Hij wandelt te midden der gouden kandelaren. Op deze wijze wordt Zijn verhouding tot de gemeente gesymboliseerd. Hij is voortdurend in gemeenschap met Zijn volk. Hij kent hun ware toestand. Hij slaat hun gedrag, hun vroomheid, hun toewijding gade. Hoewel Hij Hogepriester en Middelaar is in het heiligdom hierboven, wordt Hij toch voorgesteld als wandelende te midden van Zijn gemeenten op aarde. Met onvermoeide waakzaamheid en aanhoudende oplettendheid ziet Hij toe of het licht van Zijn wachters donkerder wordt of uitgaat. Als de kandelaren waren overgelaten aan menselijke zorg, zou de flikkerende vlam kwijnen en uitdoven; maar Hij is de trouwe wachter in het huis van de Heere, de ware huismeester in de tempelhoven. Zijn blijvende zorg en ondersteunende genade zijn de bron van leven en licht. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 427.*

### **Woensdag 8 april: Wat Christus en de Bijbel gemeen hebben**

De Zoon van God boog diep om de gevallenen op te heffen. Om deze reden verliet Hij de zondeloze werelden van omhoog, de negenennegentig die hem liefhadden, en kwam Hij naar deze aarde om gewond te worden voor onze overtredingen, en verbrijzeld voor onze ongerechtigheden. Hij werd in alle dingen aan Zijn broeders gelijk gemaakt. Hij werd vlees, zoals wij dat zijn. Hij wist wat honger, dorst en vermoeidheid betekenden. Hij werd versterkt door voedsel en verkwikt door slaap. Hij was een gast en vreemdeling op aarde – in de wereld, maar niet van de wereld; verzocht en op de proef gesteld zoals mannen en vrouwen in onze dagen verzocht en beproefd worden, terwijl Hij toch een leven leidde dat vrij was van zonde. Teder, medelijdend, sympathiserend, altijd rekening houdend met anderen, en het heeft onder ons gewoond... vol van genade en waarheid. Johannes 1: 14. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 347.*

Werd de menselijke natuur van de Zoon van Maria veranderd in de goddelijke natuur van de Zoon van God? Nee, beide naturen waren op geheimzinnige wijze

verenigd in één persoon – de mens Jezus Christus. In Hem woonde al de volheid der godheid lichamelijk. Toen Christus gekruisigd werd stierf Zijn menselijke natuur. De Godheid daalde niet af om te sterven, dat zou onmogelijk zijn geweest. Christus de zondeloze, zal iedere zoon en dochter van Adam redden, die de hem of haar aangeboden zaligheid aanneemt en Hij zal erin toestemmen dat zij kinderen Gods worden. De Heiland heeft het gevallen mensdom gekocht met Zijn eigen bloed.

Dit is een groot mysterie, een verborgenheid die niet ten volle in al zijn grootheid verstaan zal worden alvorens de verheerlijking van de verlost en zal hebben plaatsgevonden. Dan zullen de macht, de grootheid en doeltreffendheid van Gods gave aan de mens worden begrepen. – *Bijbelcommentaar, blz. 361*

Als wij steeds met het oog van het geloof naar Jezus zien, zullen wij gesterkt worden. God zal heerlijke openbaringen geven aan zijn hongerend en dorstend volk. Zij zullen ontdekken dat Christus een persoonlijke Verlosser is. Als zij zich voeden met zijn Woord zullen zij ontdekken dat het geest en leven is. Het Woord vernietigt de natuurlijke, aardse natuur en geeft nieuw leven in Christus Jezus. De Heilige Geest komt in het leven als Trooster. Door de veranderende macht van zijn genade wordt Gods beeld in de discipel weergegeven. Hij wordt een nieuwe schepping. Liefde neemt de plaats in van haat en de mens gaat op God gelijken. Dat wordt bedoeld met leven "van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat." Dit wil het zeggen te eten van het Brood dat uit de hemel nederdaalt. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 319*

### **Donderdag 9 april: De Bijbel in Geloof Begrijpen**

God heeft een zee van licht over de wereld laten schijnen door ontdekkingen op het gebied van wetenschap en kunst. Maar zelfs de knapste geesten zullen bij hun pogingen om de samenhang tussen wetenschap en openbaring te ontdekken op een dwaalspoor worden gebracht als ze zich niet laten leiden door het Woord van God.

De kennis van de mens over stoffelijke en geestelijke dingen is onvolledig en onvolmaakt. Daarom slagen velen er niet in hun wetenschappelijke standpunten te verzoenen met de uitspraken van de Bijbel. Velen denken dat de theorieën en hypothesen die ze aannemen wetenschappelijke feiten zijn en menen dat ze Gods Woord kunnen toetsen aan de hand van "ten onrechte zo genoemde kennis" 1 Timotheüs 6: 20. De Schepper en Zijn werken gaan het menselijke verstand te boven. Omdat zij deze werken niet door de "natuurwetten" kunnen verklaren, wordt de Bijbel als een onbetrouwbaar Boek beschouwd. Wie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de oud- en nieuwtestamentische boeken gaat heel vaak nog een stapje verder: hij gaat twijfelen aan het bestaan van God en kent "de natuur" een oneindige kracht toe. Wie eenmaal zijn anker heeft opgetrokken, zal zeker te pletter slaan op de rotsen van zijn eigen ongelof.

Zó dwalen velen van het geloof af en worden door de duivel verleid. De mensen hebben wijzer willen zijn dan hun Schepper. De menselijke filosofie heeft geheimenissen proberen te doorgronden en verklaren die in der eeuwigheid niet geopenbaard zullen worden. Als de mensen maar wilden onderzoeken en begrijpen wat God over Zichzelf en over zijn bedoelingen heeft geopenbaard, zouden zij zo'n inzicht krijgen in de heerlijkheid, majesteit en kracht van God dat ze zich bewust zouden worden van hun eigen nietigheid, en genoeg zouden nemen met hetgeen aan hen en aan hun kinderen geopenbaard is. – *Het Grote Conflict, blz. 373.*

Geloof is geen gevoel. "Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." Hebrëeën 11: 1. Het ware geloof is in geen enkel opzicht verbonden met aanmatiging. Alleen hij die het ware geloof heeft, is veilig tegen aanmatiging, want aanmatiging is Satan's vervalsing van het geloof.

Het geloof legt beslag op Gods beloften en brengt vrucht voort in gehoorzaamheid. Aanmatiging legt ook beslag op de beloften, maar gebruikt ze zoals Satan dat deed, om de overtreding te rechtvaardigen. Geloof zou onze eerste ouders ertoe gebracht hebben op de liefde van God te vertrouwen en Zijn geboden te gehoorzamen. Aanmatiging leidde hen ertoe, Zijn wet te overtreden, in de overtuiging dat Zijn grote liefde hen zou redden van de gevolgen van hun zonde. Het geloof maakt geen aanspraak op de gunst van de Hemel zonder de voorwaarden voor het verlenen van genade in acht te nemen. Het echte geloof heeft zijn grondslag in de beloften en voorzieningen van de Schrift.—*Gospel Workers*, p. 260.

Ik heb menigmaal gezien dat de kinderen des Heren... niet dat geloof oefenen, hetwelk hun voorrecht en plicht is te oefenen, menigmaal wachtende op dat gevoel, dat het geloof alleen brengen kan. Gevoel is geen geloof; de twee zijn verschillende dingen. Het is aan ons om geloof te oefenen, maar het is aan God om een blij gevoel en de zegen te geven. De genade Gods komt tot de ziel door het kanaal van het levend geloof en het staat in onze macht om dat geloof te oefenen.

Het ware geloof eigent zich de beloofde zegen toe en maakt er aanspraak op, voordat het die beseft en voelt. Wij moeten onze gebeden in het geloof opzenden tot binnen het binnenste voorhangsel en ons geloof zich de beloofde zegen laten toe-eigenen en er aanspraak op maken als ons eigendom... Het ware geloof berust op de belofte die in Gods woord besloten zijn en alleen zij, die dat Woord gehoorzaam zijn, kunnen aanspraak maken op de heerlijke beloften erin vervat. — *Eerste Geschriften*, blz. 70

### **Vrijdag 10 april: Voor verdere studie**

*My Life Today*, "Believe and Prosper," p. 42;

*My Life Today*, "Truth Sanctifies," p. 261.

## **3. De visie van Jezus en de apostelen op de Bijbel**

### **Sabbatmiddag 11 april**

De eindige mens moet het Woord van God nemen zoals het leest, en het dan waarderen zoals het is, en het in het leven tot uiting brengen en het in het karakter weven. Alles wat betrekking heeft op de redding van de mensen is duidelijk geopenbaard in Gods Woord, en als we naar het beste van ons vermogen dat Woord nemen en begrijpen, zal God ons helpen om het te begrijpen.

Menselijke gedachten zonder de speciale hulp van de Geest van God zullen veel dingen in de Bijbel zeer moeilijk begrijpen, omdat ze een goddelijke verlichting missen. Het is niet zo dat mensen het Woord van God moeten benaderen door hun eigen weg uit te zetten, of hun eigen wil of hun eigen ideeën, maar ze moeten het benaderen met een zachtmoedige en nederige en heilige geest.

Probeer nooit de Schriften te doorzoeken, tenzij u bereid bent om te luisteren, tenzij u bereid bent om een leerling te zijn, tenzij u bereid bent om naar het Woord van God te luisteren alsof Zijn stem rechtstreeks tot u sprak vanuit de levende orakels. Laat de sterfelijke mens nooit oordelen over het Woord van God of zich uitspreken over hoeveel ervan geïnspireerd en hoeveel niet geïnspireerd is, en dat dit meer geïnspireerd is dan sommige andere delen. God waarschuwt hem die houding niet aan te nemen. God heeft hem een dergelijk werk niet te doen gegeven. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 919.*

De apostel Petrus zegt in dit verband van de Schriften: "Daarin is het één en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onverstandige lieden tot hun eigen verderf verdraaien." De moeilijke gedeelten van de Bijbel zijn door critici gebruikt als argument tegen de Bijbel, maar in plaats daarvan vormen ze juist een krachtig bewijs van Zijn goddelijke inspiratie. Als de Bijbel alleen maar verslagen van God bevatte, die wij gemakkelijk kunnen begrijpen, en als Zijn grootheid en majesteit konden worden bevat met ons beperkt verstand, zou de Bijbel niet de onmiskenbare geloofsbrieven dragen van goddelijk gezag. Het zijn juist de grootsheid en verborgenheid van de gepresenteerde thema's die het geloof in de Bijbel inspireren als het woord van God. —*Getuigenissen voor de kerk, vol. 5, p. 699*

De Farizeeën waren nog meer verbolgen. Jezus had niet alleen de wet overtreden, volgens hun begrip, maar door God "Zijn eigen Vader" te noemen, had hij Zichzelf gelijk verklaard met God. Johannes 5:18.

De hele natie van de Joden noemde God hun Vader, daarom zouden ze niet zo woedend zijn geweest als Christus Zichzelf had voorgesteld als staande in dezelfde relatie met God. Maar zij beschuldigden Hem van godslastering, waaruit bleek dat zij Hem begrepen dat Hij deze bewering in de hoogste zin maakte.

Deze tegenstanders van Christus hadden geen argumenten om de waarheden te aanvaarden die Hij naar hun geweten bracht. Zij konden slechts hun gewoonten en tradities citeren, en deze schenen zwak en nietszeggend in vergelijking met de argumenten die Jesus uit het woord van God had getrokken. —*De wens der eeuwen, H21: Betesda en het Sanhedrin*

### **Zondag 12 april: Het staat geschreven**

De satan heeft Christus met meer geweld aangevallen dan dat wij ooit van hem zullen moeten verdragen. Er stond veel op het spel, namelijk, of hij Christus zou overwinnen of niet. De satan heeft geweten, dat, als Christus zijn sterkste verzoeking zou weerstaan, en hij Hem niet kon bewegen, om te zondigen, hij zijn kracht zou verliezen, en uiteindelijk met eeuwige vernietiging gestraft zou worden.

Daarom heeft de satan al zijn krachten gebruikt om Christus te verleiden om een verkeerde daad te doen, want dan zou hij een overwinning over Hem hebben gehaald. ... U zult nooit met zoveel vastberadenheid en wreedheid verzocht worden als de Heiland. De satan was elk ogenblik op Zijn pad.

De Heiland heeft overwonnen om aan de mens te tonen, hoe hij kan overwinnen. Door op Gods beloften te vertrouwen heeft hij kracht gekregen om Gods beloften te vertrouwen heeft hij kracht gekregen om Gods geboden te gehoorzamen. Daarom kan de verleider geen voordeel op Hem behalen. —*Zonen en dochters van God, 29 mei*

Christus kwam naar deze wereld om ons te laten zien wat God kan doen en wat we kunnen doen in samenwerking met God. Als mens ging Hij de wildernis in om verleid te worden door de vijand. Hij weet wat het is honger en dorst te hebben. Hij kent de zwakte en de zwakheden van het vlees. Hij werd op alle punten verzocht zoals wij verzocht worden.

Ons losgeld is betaald door onze Verlosser. Niemand hoeft tot slaaf gemaakt te worden door Satan. Christus staat voor ons als ons goddelijke voorbeeld, onze almachtige Helper. We zijn gekocht met een prijs die onmogelijk is te berekenen. Wie kan de goedheid en barmhartigheid van verlossende liefde meten. — *Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1074.*

We moeten een hogere standaard behalen in het geloof. We hebben te weinig vertrouwen. Het Woord van God is onze goedkeuring. We moeten het nemen, gewoon in elk woord geloven. Met deze verzekering kunnen we grote dingen opeisen, en naar ons geloof zal het van ons zijn. ... Als we ons hart voor God vernederen, als we in Christus willen blijven, zullen we een hogere, heiliger ervaring hebben.

Waar geloof bestaat in het doen van precies wat God heeft opgedragen, niet het vervaardigen van dingen die Hij niet heeft gevraagd. Gerechtigheid, waarheid, barmhartigheid, zijn de vruchten van het geloof. We moeten in het licht van Gods wet wandelen, dan zullen goede werken de vrucht zijn van ons geloof, de opbrengst van een hart dat elke dag wordt vernieuwd. — *The Upward Look, p. 346.*

Het Woord van God zal onze gids zijn. Over de waarheden die dit Woord bevat is er geen giswerk. Laten we deze feilloze gids niet verlaten om iets nieuws en vreemds te zoeken. . . Er zijn veel van dergelijke leerstellingen die niet voor hun stichting hebben, "Het is geschreven." Het zijn maar menselijke veronderstellingen. Het was met het woord "Het is geschreven" dat Christus elke verleiding van Satan in de wildernis ontmoette, en gewapend met dit wapen, kon Hij tegen de vijand zeggen: "Tot nu toe kom je, en niet verder." — *That I May Know Him, p. 210.*

### **Maandag 13 april: Jezus en de wet**

In de voorschriften van Zijn heilige wet heeft God een volmaakte levensregel gegeven; en Hij heeft verklaard dat deze wet, die tot het einde der tijden in geen jota of tittle veranderd is, zijn aanspraak op mensen moet handhaven. Christus kwam om de wet te vergroten en het eervol te maken. Hij toonde aan dat het gebaseerd is op het brede fundament van liefde voor God en liefde voor de mens, en dat gehoorzaamheid aan de voorschriften ervan de hele plicht van de mens omvat. In Zijn eigen leven gaf Hij een voorbeeld van gehoorzaamheid aan de wet van God. In de Bergrede liet Hij zien hoe de eisen verder reiken dan de uiterlijke handelingen en kennismaken van de gedachten en bedoelingen van het hart. ...

Met de groeiende minachting voor Gods wet is er een toenemende afkeer van religie, een toename van trots, liefde voor plezier, ongehoorzaamheid aan ouders, en zelfverwennerij; en overal zijn bedachtzame geesten angstig aan het onderzoeken, Wat kan worden gedaan om dit alarmerend kwaad te corrigeren? Het antwoord is te vinden in Paulus' aansporing tot Timoteüs: "Predik het woord." In de Bijbel zijn gevonden de enige veilige principes van actie. Het is een transcriptie van de wil van God, een uitdrukking van goddelijke wijsheid. Het opent voor het begrip van de mens de grote problemen van het leven, en voor allen die aandacht voor de voorschriften



hebben, zal het blijken een feilloze gids te zijn, waardoor ze hun leven niet verspillen in misplaatste inspanningen. —*Van Jeruzalem tot Rome, H49: Paulus' laatste brief*

Sprekend over de wet zegt Jezus: "Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen." ...

Zijn zending was om "de wet groot te maken, en die roemrijk te maken" (Jesaja 42:21, KJV). Hij moest het geestelijk karakter van de wet laten zien. Hij moest zijn verstrekkende beginselen uiteenzetten en zijn eeuwige geldigheid duidelijk maken. ...

Jezus zegt: "Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn gebeurd (KJV: vervuld)" (Mattheüs 5:18). Door Zijn eigen gehoorzaamheid aan de wet getuigt Christus van het onveranderlijk karakter van de wet. En Hij bewees, dat door Zijn genade deze door iedere zoon en dochter van Adam volmaakt gehoorzaamd kan wordend. Op de berg sprak Hij uit, dat zelfs de kleinste jota van de wet niet voorbij zou gaan, totdat alle dingen tot stand gebracht zouden zijn. Alle dingen die het menselijk geslacht betreffen, alles wat tot het verlossingsplan behoort. Hij leert niet, dat de wet ooit afgezworen moet worden. Maar Hij richt de ogen op de verste grens van de menselijke horizon. En Hij verzekert ons, dat totdat dit punt bereikt is, de wet zijn gezag zal behouden, zodat niemand zou kunnen veronderstellen, dat het Zijn zending was om de voorschriften van de wet af te schaffen. Zolang als hemel en aarde voortbestaan, zullen de heilige beginselen van Gods wet blijven bestaan. Zijn gerechtigheid zal "als de machtige bergen" (Psalm 36:7) blijven bestaan. Het is een bron van zegen, die stromen voortbrengt om de aarde te verfrissen. —*Gedachten van de berg der zaligsprekingen, p. 64-66*

### **Dinsdag 14 april: Jezus en de hele Schrift**

Gedurende Zijn dienstwerk werd Hij onophoudelijk achtervolgd door sluwe en schijnheilige mannen, die Hem naar het leven stonden. Spionnen zaten Hem op het spoor, letten op Zijn woorden om iets tegen Hem te vinden. De scherpzinnigste en hoogst ontwikkelde geesten van de natie streefden ernaar Hem in woordenstrijd te verslaan. Maar nooit konden zij een voordeel behalen. Zij moesten het veld ruimen, verbijsterd en beschaamd door de nederige leraar uit Galilea. Christus' leer had een frisheid en een kracht zoals de mensen die nog nooit eerder gekend hadden. Zelfs Zijn vijanden werden gedwongen te erkennen: "Nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens spreekt!" Johannes 7:46.

De kinderjaren van Jezus, in armoede doorgebracht, waren niet bedorven geweest door de gekunstelde gewoonten van een verdorven tijd. Terwijl Hij werkte aan de timmermanswerkbank, de lasten van het huiselijk leven droeg, de lessen van gehoorzaamheid en ijver leerde, vond Hij ontspanning te midden van de taferelen der natuur, waar Hij kennis verzamelde door de geheimen van de natuur te onderzoeken.

Hij bestudeerde het Woord van God en Hij was het gelukkigst op die momenten, dat Hij zich van Zijn werk kon afwenden en de velden in kon gaan om in de stille dalen te mediteren en gemeenschap te zoeken met God, op de berghellingen of te midden van de bomen in het bos. 's Morgens vroeg was Hij dikwijls op eenzame plaatsen te vinden waar Hij mediteerde, de Schriften onderzocht, of in gebed verzonken was. Met gezang begroette Hij het morgenlicht. Met liederen van dankzegging vrolijkte Hij Zijn werkuren op en bracht blijdschap aan de afgematten en ontmoedigden. —*De weg tot gezondheid, H3: Met de natuur en met God*

De Heiland was niet gekomen om op te heffen wat patriarchen en profeten gesproken hadden, want Hijzelf had gesproken door deze mensen die Hem vertegenwoordigden. Alle waarheden van Gods Woord kwamen van Hem. Maar de kostbare edelstenen waren in een verkeerde zetting geplaatst. Hun kostelijk licht was gebruikt om de dwaling te dienen. God verlangde, dat ze verwijderd zouden worden uit hun zetting van dwaling en teruggebracht in het raam der waarheid. Dit werk kon alleen een goddelijke hand volbrengen. Doordat de waarheid met dwaling was verbonden, was door de waarheid de zaak van de vijand van God en mensen gediend. Christus was gekomen om de waarheid zó te plaatsen, dat God daardoor verheerlijkt en het heil der mensheid erdoor bewerkt zou worden. —*De wens der eeuwen, H29: Sabbat*

De Verlosser nam de gebreken van de mensheid op Zich en leefde een zondeloos leven, zodat de mensen niet bevreesd behoefden te zijn, dat door de zwakheid van de menselijke natuur, zij niet zouden kunnen overwinnen. Christus kwam om ons "deelhebbers aan de goddelijke natuur" te maken, en Zijn leven doet ons inzien, dat menselijkheid verenigd met goddelijkheid, geen zonde doet.

De Verlosser overwon, om de mens te tonen hoe hij kan overwinnen. Alle verzoeken van Satan kwam Christus tegemoet met het woord van God. Door Gods beloften ontving Hij kracht om Gods geboden te gehoorzamen en de verzoeker kon geen voordeel behalen. Op elke verzoeking was Zijn antwoord: "Er staat geschreven." Zo heeft God ons Zijn woord gegeven waarmee wij de zonde kunnen weerstaan. Zeer grote en kostbare beloften zijn ons gegeven "opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijk natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst." (2 Petrus 1:4)

Vraag de verzochte om niet naar de omstandigheden te kijken, naar eigen zwakheid, of naar de kracht van de verzoeking, maar naar de kracht van Gods woord. Al die krachten staan ons ten dienste. "Uw woord," zegt de Psalmist, "heb ik in mijn hart geborgen, opdat ik niet zondige." "Naar het woord uwer lippen heb ik mij gewacht voor de paden van de geweldenaar." (Psalm 119:11; 17:4)

—*De weg tot gezondheid, H11: Werken door de onmatigen*

### **Woensdag 15 april: Jezus en de oorsprong en geschiedenis van de Bijbel**

De Vader en de Zoon hebben ieder een persoonlijkheid. Christus verklaarde: "Ik en de Vader zijn één." Toch was het de Zoon van God die in de gedaante van een mens in de wereld kwam. Zijn koninklijk gewaad en koninklijke kroon afgelegd hebbende, bekleedde Hij Zijn Goddelijkheid met menselijkheid, opdat de mensheid door middel van het oneindige offer, door Hem gebracht, de goddelijke natuur deelachtig zou worden, en het verderf, dat door de begeerlijkheid in de wereld is, ontvlieden.

Christus werd in alle dingen verzocht gelijk de mens verzocht wordt, maar geen enkele maal bracht Hij, tegen de verleider een oordeel van lastering in. Op iedere verzoeking antwoordde Hij, met het woord des Heren... "Er staat geschreven," was Zijn onfeilbaar wapen. Wij, als vertegenwoordigers van Christus, moeten iedere stoot van de vijand afweren met het woord van de lovende God. Nooit moeten wij onszelf toelaten het spoor van de slang te volgen door zijn wetenschappelijke bewijsgronden aan te voeren, Satan kan het kind van God, dat voor zijn verdediging op Gods woord

betrouwt, nooit verstrikken. —*Getuigenissen voor de gemeente, deel. 9, H7: Verspreid de Schriften*

Gods Woord omvat de geschriften van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Het één is zonder het ander niet compleet. Christus zei dat de waarheden van het Oude Testament even waardevol zijn als die van het Nieuwe Testament. Christus was evenzeer de Verlosser van de mens in het begin van de geschiedenis van deze wereld als Hij dat nu nog is. Eer Hij zijn goddelijkheid bekleedde met menselijkheid en naar onze wereld kwam, werd het evangelie gepredikt door Adam, Set, Henoch, Methusalah en Noach. Abraham in Kanaän en Lot in Sodom brachten de boodschap. Van geslacht tot geslacht spraken trouwe boodschappers over Hem die komen zou. De diensten van het joodse bestel waren door Christus zelf ingesteld. Hij was het fundament van hun offerstelsel, de werkelijkheid van heel hun godsdienst. Het bloed dat vergoten werd als offeranden werden gebracht, wees naar het offer van het Lam van God. In Hem gingen alle zinnebeeldige offeranden in vervulling.

Christus is, zoals Hij geopenbaard werd aan de aartsvaders, zoals Hij afgebeeld werd in de offerdiensten en in de wet en zoals de profeten Hem bekend maakten, de rijkdom van het Oude Testament. In zijn leven, zijn dood en opstanding en zijn manifestatie door de Heilige Geest is Christus de schat van het Nieuwe Testament. Onze Heiland is als de stralende heerlijkheid van zijn Vader zowel het Oude als het Nieuwe Testament. —*Lessen uit het leven van alledag, H11: Oude en nieuwe dingen*

God heeft Zich in zijn Woord aan de mensen geopenbaard. Voor iedereen die deze waarheden aanneemt, zijn ze een schild tegen de misleidingen van Satan. De mensen hebben deze waarheden uit het oog verloren en hebben daardoor de deur opengezet voor al het kwaad dat tegenwoordig overal in de godsdienstige wereld voorkomt. Men heeft de aard en het belang van Gods wet grotendeels uit het oog verloren. Verkeerde opvattingen over de aard, de onveranderlijkheid en het bindende karakter van Gods wet hebben geleid tot dwalingen op het gebied van de bekering en de heiligmaking. Dit heeft op zijn beurt geleid tot het verminderen van de godsvrucht in, de gemeente. Daarom merkt men niets van Gods Geest en Gods kracht in de opwekkingsbewegingen van onze tijd. —*De Grote Strijd, H27: Opwekkingen in de eindtijd*

### **Donderdag 16 april: De apostelen en de Bijbel**

De discipelen waren slechts eenvoudige mensen, zonder rijkdom, en met geen ander wapen dan het woord van God. Toch gingen zij in Christus' kracht voorwaarts om het wonderbare verhaal van kribbe en kruis te verkondigen, en alle tegenstand te overwinnen. Zonder aardse onderscheiding of erkenning waren zij helden des geloofs. Uit hun mond vloeiden woorden van goddelijke welsprekendheid, die de wereld beroerden. —*Van Jeruzalem tot Rome, H8: Voor het Sanhedrin*

De Farizeeërs verachtten de eenvoud van Jezus. Zij deden alsof ze Zijn wonderen niet opmerkten, en vroegen een teken dat Hij de Zoon van God was. Maar de Samaritanen vroegen niet om een teken, en Jezus verrichtte geen wonderen bij hen, behalve dat Hij aan de vrouw bij de put de geheimen van haar leven openbaarde. Toch namen velen Hem aan. In hun pasgevonden vreugde zeiden ze tot de vrouw:

"Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord, en weten dat deze waarlijk de Heiland der wereld is." (Joh.4:42)

De Samaritanen geloofden dat de Messias zou komen als de Verlosser, niet alleen voor de Joden, maar ook voor de gehele wereld. De Heilige Geest had Hem door Mozes beschreven als een door God gezonden profeet. Door Jakob was verklaard, dat de volkeren Hem gehoorzaam zouden zijn; en door Abraham wisten ze, dat in Hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. Op deze Schriftgedeelten baseerden de Samaritanen hun geloof in de Messias. Het feit dat de Joden de latere profeten verkeerd verklaard hadden, en aan de eerste komst van Christus de heerlijkheid hadden toegeschreven die bij Zijn tweede komst behoorde, had de Samaritanen ertoe gebracht, alle Heilige Schriften, behalve die welke door Mozes gegeven waren, te verwerpen. Maar toen de Heiland die verkeerde verklaringen verbeterde, namen velen de latere profetieën aan, alsook de woorden van Christus Zelf betreffende het koninkrijk Gods. —*De Wens der eeuwen, H:19 Bij de Jacobsbron*

Laten we de rijke beloften van God begrijpen. De tuin van God is vol met rijke beloften. Laten we ze verzamelen; laten we ze mee naar huis nemen; laten we laten zien dat we in God geloven. Laten we Hem op zijn woord geloven; laat niet een van ons wantrouwend aan God worden gevonden of twijfelend aan Hem.

Laten we groeien in christelijkheid. We mogen niet stilstaan. We zullen vandaag groeien ten opzichte van gisteren; elke dag leren om meer vertrouwen, meer volledig vertrouwen te hebben in Jezus. Zo moeten we volwassen worden. U bereikt geen perfectie met een stap; heiliging is het werk dat het hele leven beslaat. —*Selected Messages, book 3, pp. 192, 193.*

#### **Vrijdag 17 april: Voor verdere bestudering**

*Prophets and Kings*, "The Coming of a Deliverer," pp. 700–702;

*The Desire of Ages*, "As a Child," pp. 68–74.

## **4. De Bijbel – een leidende bron voor onze theologie**

### **Sabbatmiddag, 18 april**

Drink diep van de bron van redding. Ga voor jezelf naar de fontein, opdat je vervuld mag worden met verfrissing, zodat Jezus in jou een bron van water kan zijn, die springt naar eeuwig leven. Alleen Bijbelse waarheid en Bijbelse religie zullen de test van het oordeel doorstaan. We moeten het woord van God niet verdraaien om ons gemak en wereldse belangen te behartigen, maar om eerlijk te onderzoeken: "Wat wilt U dat ik doe?" "U bent niet van uzelf, want u bent duur gekocht" wat een prijs! . . . Zullen we dan toestaan dat enige wereldse overweging ons van het pad van de waarheid afhoudt? Zullen we niet elke doctrine en theorie testen en op de proef stellen met Gods woord?

We mogen geen enkel argument van de mens toestaan om ons af te wenden van een grondig onderzoek naar Bijbelse waarheid. De meningen en gewoonten van mensen zijn niet acceptabel als goddelijke autoriteit. God heeft in Zijn woord geopenbaard wat de hele plicht van de mens is, en we mogen ons niet laten afleiden van de grote standaard van gerechtigheid. Hij stuurde Zijn eniggeboren Zoon om ons voorbeeld te zijn en vroeg ons Hem te horen en te volgen. We moeten niet worden

beïnvloed van de waarheid zoals die in Jezus is, omdat grote en overtuigende goede mensen hun ideeën boven de duidelijke uitspraken van het woord van God plaatsen. — *Fundamentals of Christian Education*, pp. 127, 128.

De mensen hadden vrijwel volledig de kennis van de ware God verloren. Hun geest was verduisterd door afgoderij. In de plaats van Gods wet, die "heilig en rechtvaardig en goed" (Romeinen 7:12) is, hadden ze getracht wetten in te stellen die meer in overeenstemming waren met hun eigen wrede, zelfzuchtig hart. Toch heeft God hen in zijn barmhartigheid niet verdelgd. Het was zijn bedoeling dat ze de kans zouden krijgen Hem beter te leren kennen door zijn kerk. Het was zijn bedoeling dat de beginselen, geopenbaard in het leven van zijn volk, het middel zouden zijn waardoor Gods beeld weer in de mens hersteld kon worden.

Gods wet moest grootgemaakt, zijn gezag gehandhaafd worden; en aan het huis van Israël werd dit groot en edel werk opgedragen. God scheidde hen af van de wereld, om hen een geheiligde taak op te dragen. Hij maakte hen tot bewakers van zijn wet, en wilde door hen een kennis betreffende Hem in het leven houden. Zo zou hemels licht schijnen op een duistere wereld, en een stem zou gehoord worden die alle mensen zou oproepen zich af te wenden van die afgoden om de levende God te dienen. — *Profeten en Koningen*, p. 9; — *Prophets and Kings*, pp. 15, 16.

In deze tijd van gevaar kunnen we alleen staan als we de waarheid en de kracht van God hebben. Mensen kunnen de waarheid alleen kennen door zelf deel te hebben aan de goddelijke natuur. We hebben nu meer nodig dan menselijke wijsheid bij het lezen en doorzoeken van de Schrift; en als we met nederige harten tot Gods Woord komen, zal Hij een norm voor ons verhogen tegen het wetteloze element. — *Selected Messages*, boek 2, p. 367.

### **Zondag 19 april: Overlevering**

De voorschriften van de overlevering, die de wet Gods omgaven..... Deze moesten de schijn hebben, te waken over het in acht nemen van de wet, maar zij werden beschouwd heiliger te zijn dan de wet zelf. Wanneer zij in botsing kwamen met de geboden die op Sinaï gegeven waren, gaf men de voorkeur aan de rabbinale voorschriften....

Terwijl de mensen zich bezighielden met onbelangrijke verschillen, en inachtnemingen welke God niet had vereist, werd hun aandacht afgeleid van de grote beginselen van Zijn wet.....

Zij stelden het vijfde gebod terzijde alsof het van geen belang was, maar ze waren erg nauwgezet in het uitvoeren van de overleveringen van de ouden. Zij leerden de mensen dat het wijden van hun bezit aan de tempel een heiliger plicht was dan zelfs het ondersteunen van hun ouders; - *De Wens der Eeuwen*, p. 323, 324; — *The Desire of Ages*, pp. 395, 396.

Het stellen van voorschriften van mensen in de plaats van de geboden Gods heeft nog niet opgehouden. Zelfs bij christenen vinden we instellingen en gebruiken die geen vastere grond hebben dan de overleveringen van de vaders. Dergelijke inzetten, die op louter menselijk gezag berusten, hebben die verdrongen welke van goddelijk voorschrift zijn. De mensen klemmen zich vast aan hun overleveringen, en

eerbiedigen hun gewoonten, en koesteren haat tegen hen die trachten hen hun dwaling te doen inzien. *De Wens der Eeuwen*, p. 326; — *The Desire of Ages*, pp. 398.

Conservatieve traditie, ontvangen van geschoolde mannen en van de geschriften van grote mannen uit het verleden, zijn niet allemaal een veilige gids voor ons in deze laatste dagen; want de grote strijd die voor ons ligt, is zoals de wereld nog nooit heeft gezien. De broeders die in het verleden geen rol hebben gespeeld in dit werk, moeten met veel grotere voorzichtigheid handelen met betrekking tot hetgeen zij aanvaarden en dat wat zij weigeren; ze moeten veel dieper doordringen dan hun beperkte spirituele kennis of hun huidige gewoonten of opvattingen zouden doen. Al deze dingen moeten misschien worden hervormd. — *Medical Ministry*, p. 99.

De Heer heeft diegene apart gezet die goddelijk is voor Zichzelf; deze toewijding aan God en deze scheiding van de wereld is duidelijk en positief voorgeschreven in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Er is een muur van afscheiding die de Heer zelf heeft ingesteld tussen de dingen van de wereld en de dingen die Hij uit de wereld heeft gekozen en aan Zichzelf geheiligd. De roeping en het karakter van Gods volk zijn eigenaardig, hun vooruitzichten zijn eigenaardig en deze eigenaardigheden onderscheiden hen van alle andere mensen. . . .

Evenals Christus in de wereld was, zo zijn Zijn volgelingen. Zij zijn de zonen van God en mede-erfgenamen met Christus; en het koninkrijk en de heerschappij behoren hen toe. De wereld begrijpt hun karakter en heilige roeping niet; zij zien hun adoptie niet in de familie van God. Hun vereniging en gemeenschap met de Vader en de Zoon is niet manifest en terwijl de wereld hun vernedering en smaad aanschouwt, lijkt het niet wat ze zijn, of wat ze zullen zijn. Het zijn vreemden. De wereld kent ze niet en waardeert de motieven niet die hen in actie zetten. — *Testimonies for the Church*, vol. 1, pp. 283, 286.

### **Maandag 20 april: Ervaring**

De wereld kan in haar menselijke wijsheid God niet kennen. Haar wijzen vergaren een onvolkomen kennis van God uit Zijn geschapen werken en dan verheffen zij in hun dwaasheid de natuur en haar wetten boven de God van de natuur. Zij die geen kennis van God bezitten door het aanvaarden van de openbaring die Hij van Zichzelf door Christus gegeven heeft, zullen slechts een onvolkomen kennis van Hem opdoen in de natuur en deze kennis zal hun maken tot afgodendienaars, in plaats van heel het wezen in overeenstemming te brengen met Zijn wil. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

Zij, die menen dat zij een kennis van God kunnen verkrijgen, los van Zijn Vertegenwoordiger van Wie het Woord zegt, dat Hij "de afdruk van Zijn wezen is", zullen in hun eigen oog dwaas moeten worden, alvorens zij wijs kunnen worden. Het is onmogelijk om een volmaakte kennis van God op te doen uit de natuur alleen; want de natuur is van zichzelf onvolkomen. In haar onvolmaaktheid kan ze God niet openbaren. Ze kan Gods karakter in Zijn zedelijke volmaaktheid niet laten zien. Maar Christus is al seen persoonlijke Heiland naar de wereld gekomen. Hij vertegenwoordigde een persoonlijke God. Al seen persoonlijke Heiland is Hij ten hemel gevaren; en Hij zal weerkomen zoals Hij naar de hemel is opgevaren – als een persoonlijke Heiland. – Ellen G. White, *Bijbelcommentaar* vol. 6, p. 458; — Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1068.

Niet een van ons is veilig, zelfs niet met eerdere ervaringen in het werk, en zijn zeker niet veilig als we die ervaring niet hebben gehad, tenzij we leven alsof we Hem zien die onzichtbaar is. Dagelijks, elk uur moeten we aan de slag gaan door de principes van de Bijbelse waarheid - gerechtigheid, genade en de liefde van God. Hij die morele en intellectuele macht zou hebben, moet putten uit de goddelijke Bron. Vraag bij elk punt en elke beslissing: Is dit de weg van de Heer? — *Medical Ministry*, p. 99.

(Satan) verzoekt mensen om aan Gods liefde te wantrouwen en Zijn wijsheid in twijfel te trekken. Hij probeert gedurig een geest van oneerbiedige nieuwsgierigheid op te wekken, een rusteloos, weetgierig verlangen om door te dringen in verborgenheden van goddelijke wijsheid en macht. Velen hebben in hun streven om uit te vinden wat God verborgen heeft gehouden, de waarheden over het hoofd gezien, die Hij geopenbaard heeft en die noodzakelijk zijn voor de zaligheid. Satan verleidt mensen tot ongehoorzaamheid door hen te doen geloven dat ze wonderlijke vlakken van kennis ontdekken. Maar dit alles is misleiding. Opgeblazen door hun ideeën van vooruitgang plaatsen ze, door het verwaarlozen van Gods voorschriften, hun voeten op het pad dat leidt naar ondergang en dood.

Satan maakte het onschuldige paar wijs dat ze er beter van zouden worden als ze de wet van God zouden overtreden. Horen wij heden niet een soortgelijke redenering? Velen hebben het over de bekrompenheid van hen die Gods geboden gehoorzamen, terwijl ze voorgeven ruimere opvattingen te hebben en grotere vrijheid te genieten. Dit is een echo van de stem uit het paradijs: "Ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij als God zijn." ..... Hoewel hij had ontdekt dat zonde een onzegbaar verlies met zich brengt, verborg hij zijn eigen ellende om anderen in dezelfde positie te brengen. — *Patriarchen en Profeten*, p. 29, 30; — *Patriarchs and Prophets*, pp. 54, 55.

### **Dinsdag, 21 april: Cultuur**

De arbeider in het buitenlandse veld zal in contact komen met mensen van alle klassen en met alle soorten geestesgesteldheid, en hij zal ontdekken dat in de arbeid verschillende methoden nodig zijn om aan de behoeften van de mensen te voldoen. Een gevoel van zijn eigen inefficiëntie zal hem naar God en de Bijbel drijven voor licht en kracht en kennis.

De methoden en middelen waarmee we bepaalde doelen bereiken, zijn niet altijd hetzelfde. De zendeling moet reden en oordeel gebruiken. Ervaring zal uitwijzen wat de verstandigste koers is die onder bestaande omstandigheden moet worden gevolgd. Het is vaak het geval dat de gewoonten en het klimaat van een land een voorwaarde stellen voor dingen die in een ander land niet zouden worden getolereerd. Er moeten veranderingen ten goede worden aangebracht, maar het is het beste om niet te abrupt te zijn.

Laat geen controverses ontstaan over kleinigheden. De geest van liefde en de genade van Christus zal hart aan hart binden, als mensen de vensters van de ziel naar de hemel zullen openen en ze naar de aarde zullen sluiten. — *Gospel Workers*, p. 468.

Petrus sprak met Cornelius en degenen die zich in zijn huis hadden verzameld over de gewoonte van de Joden; dat het voor hen onwettig werd geacht om zich sociaal met heidenen te vermengen en ceremoniële verontreiniging met zich

meebracht. Het was niet verboden door de wet van God, maar door de menselijke traditie was het een bindende gewoonte geworden. ...

Toen opende Petrus zijn mond en zei: Ik heb een waarheid ontvangen dat God personen op zich niet respecteert: maar eenieder in elke natie die hem vreest en rechtvaardig is, wordt door Hem geaccepteerd. "Weliswaar begunstigde God de Joden boven alle andere naties, maar ze werden niet meer verheven in Zijn achting dan andere naties als ze het licht verwierpen en niet aan hun taak voldeden... Degenen onder de heidenen die, zoals Cornelius, God vreesden en rechtvaardig werkten, leefden naar het licht dat zij hadden, werden vriendelijk benaderd door God en hun oprechte dienst werd aanvaard. — *The Story of Redemption*, p. 288.

Onze enige veiligheid ligt in het in standhouden als het bijzondere volk van God. Wij moeten niet in het minst toegeven aan de gebruiken en gewoonten van deze verworpen tijd, maar staande blijven in morele onafhankelijkheid, terwijl wij geen compromise sluiten met zijn verdorven en overspelige praktijken.

Er is moed en onafhankelijkheid voor nodig om boven de godsdienstige maatstaf van de christelijke wereld uit te komen. Zij volgen niet het voorbeeld van zelfverloochening dat de Verlosser heft gegeven; zij brengen geen offer, zij zijn er voortdurend op uit om het kruis te ontlopen, waarvan Christus zegt dat het een teken is van discipelschap. - *Getuigenissen voor de gemeente*, vol. 5, p. 69; — *Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 78.

We hebben meer dan ooit een nauwe band met God nodig. Een van de grootste gevaren die Gods volk bezighoudt, is steeds de overeenstemming met wereldse normen en gewoonten geweest. Vooral de jeugd is constant in gevaar. Vaders en moeders moeten op hun hoede zijn voor de list van Satan. Terwijl hij probeert de ondergang van hun kinderen te bewerkstelligen, laten de ouders zichzelf niet vleien dat er geen bijzonder gevaar is. Laat hen niet nadenken en zorgen voor de dingen van deze wereld, terwijl de hogere, eeuwige belangen van hun kinderen worden verwaarloosd. — *Child Guidance*, p. 471.

### **Woensdag, 22 april: Reden**

De Bijbel ontvouwt de waarheid met zo'n eenvoud en zodanig aangepast aan de behoeften en de verlangens van het menselijk hart, dat het het hoogst ontwikkelde verstand heeft verbaasd en bekoord, terwijl tegelijkertijd de eenvoudigen en ongeletterden de weg naar de zaligheid gewezen wordt. En toch brengen deze zo eenvoudig verwoorde waarheden ons in aanraking met zo verheven en zo verstrekkende onderwerpen, die zo oneindig ver buiten het menselijk bevattingsvermogen liggen, dat wij niet anders kunnen dan ze aanvaarden, omdat ze van God afkomstig zijn.

Het verlossingsplan wordt zo voor ons ontvouwd, dat iedereen kan zien welke stappen hij moet nemen, met berouw jegens God en vertrouwen op Jezus Christus, om gered te worden op de wijze, die God heeft bepaald. En toch liggen er aan deze waarheden, die zo gemakkelijk begrepen kunnen worden, geheimenissen ten grondslag - geheimenissen, die het verstand, dat de dingen onderzoekt, overmeesteren, en toch de oprechte zoeker naar waarheid met eerbied en geloof vervullen. Hoe intensiever iemand de Bijbel bestudeert, des te meer wordt hij ervan overtuigd, dat de Bijbel het Woord van de levende God is, en het gevolg is dat de



menselijke rede zich buigt voor de majesteit van de goddelijke openbaring. – *Schreden naar Christus*, p. 46; — *Steps to Christ*, p. 107.

Als wij de Geest van Christus hebben, en medewerkers met Hem zijn, is het aan ons het werk voort te zetten dat Hij kwam doen. De waarheden van de Bijbel zijn opnieuw verduisterd geraakt door gebruiken, traditie en valse leer. De onjuiste leerstellingen van de populaire theologie hebben duizenden en duizenden tot critici en ongelovigen gemaakt. Er zijn dwalingen en inconsequenties die velen als leringen van de Bijbel hebben aanvaard, terwijl het in werkelijkheid verkeerde interpretaties van de Schriften zijn, ontstaan tijdens de eeuwen van pauselijke duisternis. Massa's mensen zijn ertoegebracht een verkeerde voorstelling van God te hebben, zoals ook de Jodenn – misleid door de dwalingen en tradities van hun tijd – een valse voorstelling van Christus hadden. "Indien zij van haar *geweten* hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben." Het is aan ons om de wereld het ware karakter van God te laten zien. In plaats van kritiek te uiten op de Bijbel, moeten we trachten door woord en daad de wereld zijn heilige, levensgevende waarheden te laten zien, "om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heft tot Zijn wonderbaar licht." – *Getuigenissen voor de gemeente*, vol. 5, p. 578; — *Testimonies for the Church*, vol. 5, p. 710.

Met uw Bijbels geopend voor u, raadpleegt u met heilige redenen en een goed geweten. Uw hart moet bewogen worden, uw ziel aangeraakt, uw redenen en intellect ontwaakt, door de Geest van God; de heilige beginselen neergelegd in Zijn woord zullen de ziel licht geven. Ik zeg u, mijn broeders en zusters, onze ware bron van wijsheid en deugd en macht is in het kruis van Golgotha. Christus is de auteur en de afmaker van ons geloof. Hij zegt: "Zonder Mij kunt u niets doen." Jezus is de enige zekere garantie voor intellectueel succes en vooruitgang. — *Medical Ministry*, p. 99.

### **Donderdag, 23 april: De Bijbel**

De Bijbel is een waardevol boek, een prachtig boek. Het is een schatkamer met juwelen van kostbare waarde. Het is een geschiedenis die voor ons de afgelopen eeuwen opent. Zonder de Bijbel hadden we moeten worden overgelaten aan vermoedens en fabels met betrekking tot de gebeurtenissen in de afgelopen eeuwen. Van alle boeken die de wereld hebben overspoeld, al zijn ze nog zo waardevol, de Bijbel is het Boek der boeken en verdient de meeste aandacht en studie. Het geeft niet alleen de geschiedenis van de schepping van deze wereld, maar ook een beschrijving van de komende wereld. Het bevat instructies betreffende de wonderen van het universum, en het onthult ons een begrip van de Auteur van de hemel en de aarde. Het ontvouwt een eenvoudig en volledig systeem van theologie en filosofie. Degenen die goede studenten van het woord van God zijn, en die de instructies ervan gehoorzamen en van de duidelijke waarheden houden, zullen in gedachten en manieren verbeteren. Het is een begiftiging van God die in elk hart de meest oprechte dankbaarheid moet wekken; want het is de openbaring van God aan de mensheid — *Fundamentals of Christian Education*, p. 129.

Velen .... schuiven de Schriften van het Oude Testament terzijde, waarvan Christus heeft gezegd: "Deze zijn het welke van Mij getuigen." (Joh. 5:39) Door het Oude Testament te verwerpen, verwerpen zij in feite ook het Nieuwe, want beiden

vormen een onverbreekelijk geheel. Niemand kan Gods wet in een juist licht plaatsen zonder het evangelie. Omgekeerd is dat evenmin mogelijk. De wet belichaamt het evangelie en het evangelie ontvouwt de wet. De wet is de wortel, het evangelie de geurige bloem om de vrucht die hieruit groeit.

De waarheid in en door Christus is onmetelijk. De bijbelvorser ziet als het ware in een bron die dieper wordt naarmate hij er dieper in kijkt. In dit leven zullen wij niet in staat zijn het mysterie te begrijpen van Gods liefde in het geven van zijn Zoon als verzoening voor onze zonden. Het werk van onze Verlosser op aarde is en zal altijd een onderwerp zijn dat onze verbeelding aanspreekt. ... De ijverigste zoeker zal een eindeloze zee voor zich zien. – *Lessen uit het Leven van Alledag*, p.74; — *This Day With God*, p. 195.

### **Vrijdag, 24 April: voor verdere bestudering**

*Sons and Daughters of God*, "Christ Came to Earth to Fulfill the Law," p. 55;

*The Great Controversy*, "The Scriptures a Safeguard," pp. 593–602.

*De Grote Strijd*, "De Bijbel, een bron van veiligheid", p.509 - 517

## **5. Alleen volgens De Bijbel – Sola Scriptura**

### **Sabbatmiddag, 25 april**

Degenen die zijn gegroeid en ontwikkeld, wiens redeneervermogen is verbeterd door diepgaand onderzoek van de Schrift, opdat zij de wil van God mogen kennen, zullen in nuttige posities komen; want het woord van God heeft toegang gekregen tot hun leven en karakter. Het moet zijn bijzondere werk doen, zelfs op tot het bot doordringen en de gedachten en bedoelingen van het hart doordringen. Gods woord wordt de voiding waardoor de Christen sterk van geest en intellect wordt, zodat hij kan vechten voor waarheid en gerechtigheid. — *Fundamentals of Christian Education*, p. 132.

De leringen van Luther trokken de aandacht van doordachte geesten in heel Duitsland. Uit zijn preken en geschriften kwamen lichtstralen tevoorschijn die duizenden wekten en verlichtten. Een levend geloof nam de plaats in van het dode formalisme waarin de kerk zo lang werd gehouden. De mensen verloren dagelijks het vertrouwen in het bijgeloof van het Romanisme. De barrières van vooroordelen maakten plaats. Het Woord van God, waarmee Luther elke doctrine en elke claim testte, was als een tweesnijdend zwaard dat zijn wegsneed naar de harten van de mensen. Overal wekte een verlangen naar spirituele vooruitgang. Overal heerste zo'n honger en dorst naar gerechtigheid als eeuwenlang niet bekend was geweest. De ogen van de mensen, die zo lang gericht waren op menselijke rituelen en menselijke bemiddelaars, keerden zich nu in boete en geloof naar Christus en Hij gekruisigd. — *The Story of Redemption*, p. 343.

Het is Gods bedoeling dat al in dit leven de waarheden van Zijn Woord voor Zijn volk worden ontvouwd. Er is maar één manier, waarop deze kennis kan worden verkregen. Wij kunnen alleen Gods Woord leren begrijpen, als we verlicht worden door dezelfde Geest, door Wie het Woord werd gegeven. "Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook

niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods."(1 Corinthe 2: 10,11). En de belofte van de Zaligmaker aan Zijn volgelingen was: "Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid .... Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen." (Johannes 16: 13,14) – *Schreden naar Christus*, p. 46,47; - *Steps to Christ*, p. 109.

De Bijbel bevat de principes die ten grondslag liggen aan alle ware grootheid, alle ware voorspoed, of het nu voor het individu of voor de natie is. De natie die vrije ruimte geeft voor de verspreiding van de Schrift opent de weg voor de geest van de mensen om zich te ontwikkelen en te groeien. Het lezen van de Schriften doet licht schijnen in de duisternis. Terwijl het Woord van God wordt gezocht, worden levengevende waarheden gevonden. In het leven van degenen die acht slaan op Zijn leer zal er verborgen invloed van geluk zijn die iedereen zal zegenen met wie ze in contact worden gebracht. — *My Life Today*, p. 24.

### **Zondag, 26 april: De geschriften als de heersende norm**

Het is een goede zaak om de leer van de Bijbel nauwgezet te bestuderen en om "de diepten Gods" (1 Corinthe 2:10) grondig te onderzoeken, voor zoverre deze in de Schrift zijn geopenbaard. Hoewel "de verborgen dingen van de Here onze God" zijn, zijn "de geopenbaarde voor ons en onze kinderen." (Deuteronomium 29: 29). Maar het is het werk van Satan de onderzoekende kracht van ons verstand te verderven. Een bepaald gevoel van trots is gemengd met het nadenken over bijbelse waarheden met als gevolg dat de mens ongeduldig wordt en zich verslagen voelt, als hij niet elk deel van de Schrift op bevredigende wijze kan uitleggen. Men vindt het te vernederend om te erkennen, dat men de geïnspireerde woorden niet begrijpt. Men is niet bereid om af te wachten, totdat God het moment gekomen acht om de waarheden te openbaren. Velen menen dat ze zonder hulp, in eigen wijsheid, in staat zijn de Bijbel te begrijpen, en als dat niet blijkt te lukken, ontkennen ze het gezag ervan. Het is een feit, dat veel theorieën en leerstellingen, waarvan men gewoonlijk aanneemt, dat ze uit de Bijbel stammen, niet steunen op de Bijbelse leer en zelfs tegen de grote lijn van de inspiratie indruisen. Deze dingen zijn voor velen de oorzaak geworden van twijfel en verwarring. Maar dat is niet de schuld van Gods Woord, maar van de menselijke verdraaiing ervan. – *Schreden naar Christus*, p.46; — *Steps to Christ*, p. 108.

Wanneer er fouten ontstaan en als Bijbelse waarheid worden onderwezen, zullen degenen die een band met Christus hebben niet vertrouwen op wat de prediker zegt, maar net als de nobele Bereanen, zullen ze dagelijks de Schrift onderzoeken om te zien of deze dingen zo zijn. Wanneer ze ontdekken wat het woord van de Heer is, zullen ze hun standpunt aan de kant van de waarheid innemen. Ze zullen de stem van de Ware Herder horen zeggen: "Dit is de weg, wandelt erin." Zo zult u worden opgevoed om de Bijbel tot uw raad te maken, en de stem van een vreemdeling zult u niet horen of volgen. — *Faith and Works*, p. 86.

Gods woord is ware filosofie, ware wetenschap. Menselijke meningen en sensationele prediking dragen heel weinig bij. Degenen die doordrenkt zijn met het woord van God zullen het op dezelfde eenvoudige manier onderwijzen als Christus het

onderwees. De grootste Leraar ter wereld gebruikte de eenvoudigste taal en de duidelijkste symbolen. . . .

De leraar van de waarheid kan alleen effectief datgene overbrengen wat hij zelf uit ervaring kent. Christus onderwees de waarheid omdat Hij de waarheid was. Zijn eigen gedachte, Zijn karakter, Zijn levenservaring werden belichaamd in Zijn leer. Zo ook met Zijn dienaren; degenen die het woord onderwijzen, moeten het zich eigen maken door persoonlijke ervaring. Ze moeten weten wat het is dat Christus hen wijsheid en gerechtigheid en heiliging en verlossing brengt. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, pp. 433, 435

Er is een zeer groot gebrek aan diepgaand onderzoek naar de Schrift geweest, waarbij de geest is opgeslagen met de edelstenen van de waarheid. Hoeveel verliezen we allemaal omdat we onze geest niet belasten om, met veel gebed, te zoeken naar goddelijke verlichting om Zijn Heilig Woord te begrijpen. . — *Selected Messages*, book 1, p. 362.

### **Maandag, 27 april: De eenheid van de Schrift**

Het Oude en Nieuwe Testament zijn met elkaar verbonden door de gouden schakel van God. Wij moeten vertrouwd worden met de geschriften van het Oude Testament. De onveranderlijkheid van God moet duidelijk gezien worden; de overeenkomst van Zijn handelwijzen met Zijn volk van de oude bedeling en de tegenwoordige, moet bestudeerd worden.

Door het werk van de Heilige Geest wordt de waarheid bestendigd in het verstand en gedrukt in het hart van de ijverige, godsvrezende student. Niet alleen wordt hij gezegend door dit soort werk; degenen, aan wie hij de waarheid doorgeeft, waarvoor hij eenmaal verantwoording moet afleggen, worden ook rijk gezegend, Zij, die God tot hun Raadsman maken, oogsten de kostbaarste oogst als zij de gouden graankorrels der waarheid uit Zijn Woord bijeen vergaren, want de hemelse Leraar staat dicht naast hen. Hij, die op deze wijze gekwalificeerd wordt voor het werk, zal recht hebben op de zegen, die hen beloofd is, die velen tot rechtvaardiging leiden. — Ellen G. White, *Bijbelcommentaar*, vol.5, blz. 419; Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 5, p. 1147.

De geschiedenis van het Oude Testament werd vastgelegd ten behoeve van degenen die in de volgende generaties zouden moeten leven. De lessen uit het Nieuwe Testament zijn even hard nodig. Ook hier is Christus de instructeur, die Zijn volk leidt om die wijsheid te zoeken die van boven komt en om die instructie in gerechtigheid te verkrijgen die het karakter naar de goddelijke gelijkenis zal vormen. Zowel Oude als Nieuwe Testamentische geschriften leren de principes van gehoorzaamheid aan de geboden van God als de voorwaarden om dat leven veilig te stellen dat meet met het leven van God, want door gehoorzaamheid worden we deelgenoot van de goddelijke natuur en leren we te ontsnappen aan de corrupties die door lust in de wereld zijn. Daarom moeten de regels ervan worden bestudeerd, de geboden worden opgevolgd, de principes, die kostbaarder zijn dan goud, in het dagelijks leven worden gebracht. . — *This Day With God*, p. 254.

De Schepper van alle ideeën kan indruk maken op verschillende geesten met dezelfde gedachte, maar elk kan het op een andere manier uitdrukken, maar zonder

tegenstrijdigheid. Het feit dat dit verschil bestaat, zou ons niet moeten verbazen of verwarren. Het is zelden dat twee personen de waarheid op dezelfde manier zullen bekijken en uitdrukken. Ieder blijft stilstaan bij bepaalde punten volgens de door hem gevolgde conditie en opleiding. Het zonlicht dat op verschillende objecten valt, geeft die objecten een andere tint. — *The Publishing Ministry*, p. 100.

Bekendheid en vertrouwdheid met de Schriften scherpt het onderscheidingsvermogen aan en versterkt de ziel tegen de aanvallen van Satan. De Bijbel is het zwaard van de Geest, dat nooit zal falen in het verslaan van de tegenstander. Het is de enige ware gids in alle zaken van geloof en praktijk. De reden waarom Satan zo veel controle over de geest en het hart van mensen heft, is, dat zij het Woord van God niet tot hun raadsman hebben gemaakt. En niet al hun wegen zijn door de ware test beproefd. De Bijbel zal ons laten zien welke koers we moeten volgen om erfgenamen van de heerlijkheid te worden. — *Geest, Karakter en Persoonlijkheid*, p. 90; — *Mind, Character, and Personality*, vol. 1, p. 89.

### **Dinsdag, 28 april: De duidelijkheid van de Schriften**

Veel dingen zijn op het eerste gezicht moeilijk of duister. Maar God wil deze dingen duidelijk en eenvoudig maken voor hen, die verlangen ze te begrijpen. Maar zonder de leiding van de Heilige Geest bestaat er voor ons steeds het gevaar, dat we de Schrift verdraaien of verkeerd interpreteren. Er wordt vaak in de Bijbel gelezen, zonder dat dit enig nut heeft. In vele gevallen veroorzaakt het zelfs duidelijke schade. Wanneer men Gods Woord opent zonder eerbied en zonder gebed, wanneer de gedachten niet op God zijn gericht en niet in overeenstemming zijn met Zijn wil, wordt het verstand door twijfel beneveld. Juist dan versterkt bijbelbestudie twijfel en scepticisme. De vijand neemt bezit van de gedachten en suggereert verklaringen, die niet juist zijn. Als men niet in woord en daad probeert in overeenstemming te zijn met God, zal men, hoe geleerd men ook moge zijn, altijd de kans lopen te dwalen in de uitleg van de Bijbel. Het is niet veilig om zich op de verklaringen van zulke mensen te verlaten. Wie de Schrift pakt om daarin tegenstrijdigheden te vinden, heeft geen geestelijk inzicht. Als gevolg van hun vervormde visie zullen zij veel aanleidingen zien tot twijfel en ongelooft in die dingen, die echt duidelijk en eenvoudig zijn. — *Schreden naar Christus*, p. 47; — *Steps to Christ*, p. 110.

Hij die de Schrift aandachtig en biddend aandacht geeft, zal een helder begrip en een gezond oordeel krijgen, alsof hij, zich richtend tot God, een hoger niveau van intelligentie bereikt.

Als de geest is ingesteld op de taak om de Bijbel te bestuderen, zal het begrip versterken en zullen de redeneervaardigheden verbeteren. Onder de bestudering van de Schriften breidt de geest zich uit en wordt deze gelijkmatiger in evenwicht dan wanneer hij bezig is met het verkrijgen van informatie uit boeken die geen verband houden met de Bijbel. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 452.

Zonder Gods Geest baat de kennis van zijn Woord niet. De theorie van de waarheid kan zonder de Heilige Geest de ziel niet levend maken en het hart niet heiligen. Men mag vertrouwd zijn met de geboden en beloften van de Bijbel, maar als Gods Geest geen nadruk legt op de waarheid, zal het karakter niet veranderd worden. Zonder de verlichting door de Geest zullen de mensen neit in staat zijn waarheid van

dwaling te onderscheiden en zullen zij ten prooi vallen aan de machtige verzoeken van Satan. – *Lessen uit het Leven van Alledag*, p. 254; — *Christ's Object Lessons*, p. 408.

Het uitblijven van de bruidegom doelt op het verstrijken van de tijd vanaf het ogenblik dat Christus werd verwacht en wijst ook op de teleurstelling en de schijnbare vertraging. In die tijd van onzekerheid begon de belangstelling van de oppervlakkigen en lauwen spoedig te verminderen en begonnen hun inspanningen te verslappen. Maar zij die hun geloof op een persoonlijke kennis van de Bijbel hadden gesteund, stonden op een rots die niet kon worden weggespoeld door de golven van de teleurstelling. „Zij werden allen slaperig en sliepen in“; de ene groep werd onverschillig en geloofde niet meer; de andere groep wachtte geduldig tot er meer licht kwam. Toch schenen de laatstgenoemden in de nacht van hun beproeving tot op zekere hoogte hun ijver en toewijding te verliezen. De lauwen en oppervlakkigen konden niet meer bouwen op het geloof van hun broeders en zusters. Iedereen moest op eigen benen staan, of vallen. – *De Grote Strijd*, p. 339, 340; *The Great Controversy*, p. 394.

### **Woensdag, 29 april: Schrift verklaart Schrift**

Te Berea trof Paulus Joden aan die bereid waren de door hem onderwezen waarheden nauwkeurig te onderzoeken. De beschrijving van Lucas zegt van hen: “Dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessaionica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen”.

De mensen in Berea waren niet door vooroordeel bevangen. Zij waren bereid de betrouwbaarheid van de door de apostelen gepredikte leerstellingen na te gaan. Zij onderzochten de Schriften niet uit nieuwsgierigheid, maar opdat zij zouden leren wat over de beloofde Messias was geschreven. Dagelijks onderzochten zij de Heilige Schriften, en wanneer zij schriftgedeelte met schriftgedeelte vergeleken, stonden hemelse engelen hen terzijde, die hun verstand verlichtten en hun harten ontvankelijk maakten. - *Van Jeruzalem tot Rome*, p. 172; — *The Acts of the Apostles*, p. 231.

Het menselijke verstand zal zonder de bijzondere hulp van de Geest van God veel dingen in de Bijbel zien, die heel moeilijk te begrijpen zijn, omdat ze goddelijk onderscheidingsvermogen missen. Het is niet zo, dat mensen Gods Woord moeten benaderen door het bepalen van hun eigen wijze, hun eigen wil of ideeën; ze moeten naderen met een zachtmoedige, nederige en heilige gezindheid. – Ellen G. White, *Bijbelcommentaar*, p. 575; Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 7, p. 919.

God heeft in zijn Woord genoeg bewijzen gegeven dat de Bijbel van Hem komt. Het zet de grote waarheden in verband met onze verlossing duidelijk uiteen. Met de hulp van de Heilige Geest, die beloofd is aan allen die oprecht om Hem bidden, kan iedereen deze waarheden zelf begrijpen. God heeft de mensen een stevig fundament gegeven waarop ze hun geloof kunnen bouwen....

God heeft meer dan genoeg bewijzen gegeven om te geloven. Toch zal Hij nooit alle verontschuldigheden om niet te geloven wegnemen. Wie uitvluchten zoekt om zijn

ongeloof te motiveren, zal die echt wel vinden. Wie Gods Woord niet wil aannemen en pas bereid is te gehoorzamen wanneer elk bezwaar is weggenomen en er geen twijfel meer mogelijk is, zal nooit tot de waarheid komen. – *De Grote Strijd*, p. 451, 452; — *The Great Controversy*, pp. 526, 527.

Menselijke agenten die verkeerd interpreteren en een gedwongen, half waarheidsgetrouwe en mystieke opbouw op de orakels van God leggen, zijn een daad die hun eigen ziel en die van anderen in gevaar brengt. "Want ik getuig tot eenieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand aan deze dingen zal toevoegen, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek zijn geschreven: en als iemand de woorden van het boek van deze profetie wegneemt, zal God zijn deel uit het boek wegnemen van het leven, en uit de heilige stad, en van de dingen die in dit boek zijn geschreven." (Openbaring 22:18, 19). Degenen die door hun menselijke opbouw de Schrift zullen laten uitspreken wat Christus nooit heeft gezegd, verzwakken zijn kracht, zorgen dat de stem van God in instructie en waarschuwingen van valsheid getuigt, om het ongemak als gevolg van gehoorzaamheid aan Gods vereisten te voorkomen, zijn uithangborden geworden die in de verkeerde richting wijzen, in verkeerde paden, die leiden tot overtreding en dood. — *Fundamentals of Christian Education*, p. 386.

#### **Donderdag, 30 april: *Sola Scriptura* en Ellen G. White**

Welk ander boek zal mensen leren God lief te hebben, te vrezen en te gehoorzamen, zoals de Bijbel? Welk ander boek presenteert aan studenten meer dele wetenschap, meer prachtige geschiedenis? Het beeldt duidelijk gerechtigheid uit en voorspelt het gevolg van ontrouw aan de wet van Jehovah. Niemand wordt in de duisternis achtergelaten over wat God goedkeurt of afkeurt. Door het bestuderen van de Schrift leren we God kennen en worden we ertoe gebracht onze relatie met Christus, die de zondedragers, de borg, de plaatsvervanger voor ons gevallen ras is, te begrijpen. Deze waarheden betreffen onze huidige en eeuwige belangen. De Bijbel is de hoogste van alle boeken, en zijn studie is waardevol boven de studie van andere literatuur in het geven van kracht en ontwikkeling aan de geest. Paul zegt: "Studeer om te laten zien dat u God hebt goedgekeurd, een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid terecht verdeelt.". De hele Schrift wordt door inspiratie van God gegeven en is nuttig voor de leer, voor terechtwijzing, voor correctie, voor instructie in gerechtigheid: dat de mens van God volmaakt kan zijn, grondig toegerust tot alle goede werken." - *Fundamentals of Christian Education*, p. 393.

Satans optreden tegen God en zijn woord is niet veranderd. Hij is vandaag nog even sterk gekant tegen het feit dat men de Schrift als levensgids kiest als in de zestiende eeuw.

In onze tijd wijkt men erg af van haar leer en haar voorschriften en is het dringend nodig terug te keren tot het basisbeginsel van het protestantisme: De Bijbel en de Bijbel alléén is het richtsnoer voor geloof en leven. Satan streeft er nog altijd naar de godsdienstvrijheid met alle mogelijke middelen uit te schakelen. De anti-christelijke macht die door de protestanten in Spiers werd bestreden, probeert nu met vernieuwde kracht haar verloren oppergezag te herstellen. Dezelfde onwrikbare trouw aan het Woord van God, waarvan de hervormers in de crisis van de zestiende

eeuw blijk gaven, is de enige hoop op een hervorming in onze tijd. – *De Grote Strijd*, p. 179; — *The Great Controversy*, p. 204.

Ik zag dat God wist dat Satan iedere kunstgreep aanwenden zou om de mens te vernielen; en dat het daarom was, dat Hij Zijn woord had laten opschrijven, en Hij Zijn plannen betreffende het geslacht der mensen zo duidelijk had gemaakt, dat de zwaksten niet behoeven te dwalen. Nadat Hij Zijn woord aan de mens gegeven had, heeft Hij het zorgvuldig bewaard van door Satan en zijn engelen, of door diens werktuigen of vertegenwoordigers vernield te worden. Terwijl andere boeken vernield mochten worden, moest dit ene onvergankelijk zijn. En dicht bij het einde van de tijd, zou dit boek zo zeer vermenigvuldigd worden, dat allen, die het wensen, er een exemplaar van konden hebben, en zich, indien zij dit verkiezen, zouden kunnen wapenen tegen alle bedrog en wonderen der leugen van Satan.

Ik zag dat God in het bijzonder over de Bijbel waakte; en toch toen er slechts weinige exemplaren van waren, hadden geleerden in enkele gevallen de woorden veranderd, denkende dat zij de betekenis duidelijker maakten, terwijl zij in werkelijkheid duister maakten wat duidelijk was, door het te doen overhellen naar hun gevestigde inzichten, die beheerst werden door overlevering. Maar ik zag, dat Gods woord als een geheel een volmaakte ketting is, en het ene deel in het andere past en het verklaart. Degenen, die waarlijk naar waarheid zoeken, behoeven niet te dwalen; want niet slechts is het woord van God duidelijk en eenvoudig in het aangeven van de weg des levens, maar de Heilige Geest is gegeven als een gids om de weg des levens, die er in geopenbaard wordt, te doen verstaan. – *Eerste Geschriften*, p.261, 262; — *Early Writings*, p. 220.

### **Vrijdag, 1 mei: voor verdere lezing**

*Sons and Daughters of God*, "We Do All in the Name of Jesus," p. 176;

*Education*, "Bible Teaching and Study," pp. 185–192.

*Karaktervorming*, Bijbelstudie en Bijbelonderricht, p. 170-179

## **6. Waarom is interpretatie nodig?**

### **Sabbatmiddag, 2 mei**

Geloof is de trede op de ladder van vooruitgang. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar velen stoppen op deze trede en stijgen nooit hoger. Ze lijken te denken dat wanneer ze Christus hebben beleden, wanneer hun namen in het kerkdossier staan, hun werk is voltooid. Geloof is essentieel, maar het geïnspireerde Woord zegt: "Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd" (2Petr.1:5). Degenen die op zoek zijn naar het eeuwige leven en een huis in het koninkrijk van God moeten voor hun karaktergebouw het fundament van de deugd leggen. Jezus moet de belangrijkste hoeksteen zijn. De dingen die de ziel bezoedelen, moeten uit de geest en het leven worden gebannen. Wanneer verleidingen komen, moeten ze worden weerstaan in de kracht van Christus. De deugd van het vlekkeloze Lam van God moet in het karakter worden geweven totdat de ziel kan staan in zijn integriteit. — *My Life Today*, p. 96.



Het doorlezen van boeken over ons geloof, het lezen van bewijsvoeringen van de pen van anderen, is een buitengewoon en belangrijke hulp, maar dit zal aan het verstand niet de grootste kracht geven. De Bijbel is het beste boek in de wereld om verstandelijke beschaving te schenken. Haar studie brengt het verstand tot nadenken, versterkt het geheugen en scherpt het verstand meer dan al de onderwerpen die menselijke filosofie omvatten. De grote thema's die het presenteert, de waardige eenvoud waarmee deze thema's worden behandeld, het licht dat op de grote problemen in de wereld wordt geworpen, geeft kracht en energie aan het verstand.

In de grote strijd die voor ons ligt, moet hij die zich trouw aan Christus wil houden, dieper doordringen dan de denkbeelden en leerstellingen van mensen. Mijn boodschap aan jonge en oude predikers is: Bewaak angstvallig uw uren van gebed, van bijbelstudie en van zelfonderzoek. Stel een deel van iedere dag terzijde voor een studie van de Schrift en gemeenschap met God. Op deze wijze zult u geestelijke kracht verkrijgen en zult u in gunst bij God groeien. Hij alleen kan u edele aspiraties geven; Hij alleen kan het karakter naar het goddelijk evenbeeld vormen. nader in ernstig gebed tot Hem en Hij zal uw harten met hoge en heilige doeleinden en met diepe, ernstige verlangens naar reinheid en helderheid van gedachten, vervullen.—*De daad bij het woord, H.17.*

Zulk geloof is nodig in de wereld van vandaag – geloof dat de beloften van Gods woord zal vasthouden en weigert los te laten totdat de Hemel het hoort. Zulk geloof verbindt ons nauw met de Hemel, en brengt ons kracht om met de krachten van de duisternis om te gaan. Door geloof hebben Gods kinderen "koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedooft hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen." Hebrëeën 11:33, 34. En door geloof zullen we vandaag de hoogten van Gods doel voor ons bereiken. — *Profeten en Koningen, H.12*

### **Zondag 3 mei: Vooronderstellingen**

Toen Jezus voor de eerste maal aan de discipelen in de opperzaal verscheen, was Thomas niet bij hen. Hij hoorde de berichten van de anderen, en ontving overvloedige bewijzen dat Jezus was opgestaan; maar somberheid en ongeloof vervulden zijn hart. Toen hij de discipelen over de heerlijke verschijningen van de verrezen Heiland hoorde spreken, dompelde dit hem in nog diepere wanhoop. ... Hij was vastbesloten niet te geloven, en een week lang tobde hij over zijn rampzalige, toestand, die nog donkerder scheen door de tegenstelling met de hoop en het geloof van de broeders. ... Hij wendde Zich tot Thomas en zeide: "Breng uw vinger hier en zie Mijn handen en breng uw hand en steek die in Mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig." (Joh.20:27)

Deze woorden toonden aan, dat Hij op de hoogte was van de gedachten en woorden van Thomas. De twijfelende discipel wist, dat gedurende een week niet één van zijn metgezellen Jezus had gezien. Zij hadden de Meester niet over zijn ongeloof kunnen vertellen. Hij herkende Hem Die voor hem stond, als zijn Here. Hij verlangde geen verder bewijs. Zijn hart sprong op van vreugde, en hij wierp zich aan de voeten van Jezus, terwijl hij uitriep: "Mijn Here en Mijn God!" (Joh.20:28)

Jezus aanvaardde zijn belijdenis, maar berispte op liefdevolle wijze zijn ongeloof: "Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven." (Joh.20:29) Het geloof van Thomas zou voor Christus welgevalliger zijn geweest, indien hij gewillig was geweest te geloven op het getuigenis van zijn broeders. —*Jezus, de Wens der eeuwen, H.84*

Een ware kennis van de Bijbel kan alleen worden verkregen door de hulp van die Geest door wie het Woord werd gegeven. En om deze kennis op te doen, moeten we ernaar leven. Alles wat het Woord van God beveelt, moeten we gehoorzamen. Op alles wat het belooft, kunnen we aanspraak maken. Het leven dat het aan ons voorlegt, is het leven dat we, door zijn kracht, moeten leven. Alleen als de Bijbel zo wordt aanvaard, kan het effectief worden bestudeerd. —*De daad bij het woord, H.17.*

Zet, als je de Bijbel gaat bestuderen, je vooringenomen ideeën – en de opvattingen die je hebt overgeërfd of ontwikkeld – buiten de deur. Je zult nooit tot de waarheid doordringen, als je de Bijbel bestudeert om je eigen opvattingen bewezen te zien. Zet ze buiten de deur, en vraag met een berouwvol hart, wat de Heer je te zeggen heeft. Als je nederig op zoek bent naar de waarheid en aan Christus' voeten zit om van Hem te leren, dan geeft het Woord je inzicht. Mensen die in eigen ogen te wijs zijn om de Bijbel te bestuderen, krijgen van Christus te horen: jullie moeten zachtmoedig en nederig van hart worden, als jullie "wijs tot zaligheid" (2Timotheüs 3:15) willen worden.

Lees het Woord niet met vroegere opvattingen in je achterhoofd. Maar maak je gedachten vrij van vooroordelen en onderzoek de Bijbel biddend en zorgvuldig. Als je al lezend tot een bepaalde overtuiging komt, en je ontdekt, dat jouw geliefde opvattingen niet in overeenstemming met het Woord zijn, probeer de Bijbel dan niet aan jouw opvattingen aan te passen. Pas jouw opvattingen aan het Woord aan. Laat je begripsvermogen niet overheersen door wat je in het verleden hebt geloofd of gedaan. Open de ogen van je geest, om de wonderen van Gods wet te aanschouwen. (Psalm 119:18) Ontdek wat er geschreven staat, en ga dan staan op de eeuwige Rots. —*Boodschappen aan jonge mensen, H.83*

#### **Maandag 4 mei: Vertaling en uitleg**

De Bijbel is zijn eigen uitlegger. De Schrift moet worden vergeleken met de Schrift. De student moet leren om het Woord als geheel te bekijken en de relaties tussen zijn delen te zien. Hij zou kennis moeten verwerven van zijn grootse centrale thema — van Gods oorspronkelijke doel voor de wereld, van de opkomst van de grote strijd en van het verlossingswerk. Hij zou de aard van de twee principes moeten begrijpen die voor de overmacht strijden, en zou moeten leren om hun uitwerking door de geschiedenis en profetie te traceren tot aan de grote voltrekking ervan. Hij zou moeten zien hoe deze strijd in elke fase van de menselijke ervaring doordringt; hoe het in elke levenshandeling zelf de ene of de andere van de twee tegenstrijdige motieven openbaart; en hoe, of hij wil of niet, hij zelfs nu moet beslissen aan welke kant van de strijd hij zal worden gevonden. —*Lift Him Up, p. 115.*

Terwijl twee discipelen in de buurt stonden, zag Johannes Jezus weer onder de mensen. Opnieuw werd het gezicht van de profeet verlicht met heerlijkheid van de Onzichtbare, terwijl hij riep: "Zie, het Lam van God!" De woorden maakten de harten

van de discipelen enthousiast. Ze begrepen ze niet volledig. Wat betekende de naam die Johannes Hem had gegeven — "het Lam van God"? John zelf had het niet uitgelegd.

Als Johannes en Andreas de ongelovige geest van de priesters en heersers hadden bezeten, zouden ze niet als leerlingen aan de voeten van Jezus zijn gevonden. Zij zouden tot Hem gekomen zijn als critici, om Zijn woorden te beoordelen. Velen sluiten zo de deur naar de meest kostbare kansen. Maar dat deden deze eerste discipelen niet. Ze hadden gereageerd op de oproep van de Heilige Geest in de prediking van Johannes de Doper. Nu herkenden ze de stem van de hemelse Leraar. Voor hen waren de woorden van Jezus vol frisheid en waarheid en schoonheid. Een goddelijke verlichting scheen over de leer van de Oude Testamentische Geschriften. De veelzijdige thema's van de waarheid vielen op in het nieuwe licht. —*Lift Him Up*, p. 168

Openbaring is niet de schepping of uitvinding van iets nieuws, maar de manifestatie van dat wat, totdat het geopenbaard werd, onbekend was voor de mens. De grote en eeuwige waarheden in het evangelie worden geopenbaard door ijverig te zoeken en onszelf voor God te vernederen. We hebben een goddelijke Leraar die de geest van de nederige zoeker naar waarheid leidt; en door de leiding van de Heilige Geest worden de waarheden van het Woord aan hem geopenbaard. En er kan geen meer zekere en efficiënte kennis van de waarheid zijn dan zo in alle waarheid geleid te worden. Door gave van de Heilige Geest moeten we Gods Woord begrijpen. We worden vermaand om de waarheid te zoeken alsof we op zoek zijn naar verborgen schatten. —*Lift Him Up*, p. 181

### **Dinsdag 5 mei: De Bijbel en cultuur**

De apostel Paulus had alle voorrechten van een Romeins staatsburger. Hij was niet achtergebleven in het Hebreeuwse onderwijs, want hij had geleerd aan de voeten van Gamaliel. Maar dit alles stelde hem niet in staat om de hoogste standaard te bereiken. Met al dit wetenschappelijke en literaire onderwijs, was hij, tot Christus aan hem werd geopenbaard, in volledige duisternis zoals velen op dit ogenblik zijn. Paulus werd zich er volledig van bewust dat Jezus Christus kennen door een experimentele kennis voor zijn huidige en eeuwige bestwil was. . .

Het was De gewoonte van Paulus geweest om op een oratorische stijl te prediken. Hij was een man die voor koningen sprak, voor de grote en geleerde mannen van Athene, en zijn intellectuele verworvenheden waren vaak van waarde voor hem bij het voorbereiden van de weg voor het evangelie. Hij probeerde dit te doen in Athene, de ontmoeting van welsprekendheid met welsprekendheid, filosofie met filosofie, en logica met logica, maar hij slaagde er niet in om het succes te behalen dat hij had gehoopt. Achteraf gezien begreep hij dat er iets nodig was dat de menselijke wijsheid te boven gaat. God leerde hem dat hij iets boven de wijsheid van de wereld moest bezitten. Hij moest zijn macht ontvangen van een hogere bron. Om zondaars te overtuigen en te bekeren, moet de Geest van God in zijn werk komen en elke spirituele ontwikkeling heiligen. —*The Review and Herald*, 18 juli 1899.

Velen veronderstellen dat, teneinde de hogere klassen te bereiken, men een manier van leven en werkmethoden moet aannemen, die meer passen bij hun kieskeurige smaak. Men denkt dat een schijn van weelde, kostbare gebouwen, dure

kleding, voertuigen en omgeving, overeenkomstig met wereldse gewoonten, het kunstmatige vernis van de modieuze samenleving, de klassieke cultuur, de kunst der welsprekendheid, een vereiste is. Dat is een vergissing. De werkwijze van de wereld is niet Gods manier om de hogere klassen te bereiken. Dat wat hun daadwerkelijk zal bereiken is een consequente, onzelfzuchtige presentatie van het evangelie van Christus. —*De weg tot gezondheid, H.6*

God maakt geen onderscheid in nationaliteit, ras of maatschappelijke groepering. Hij is de Schepper van alle mensen. Allen zijn door de schepping leden van één gezin en allen zijn één door de verlossing. Christus is gekomen om elke scheidsmuur neer te werpen, om elke afdeling van de tempel te openen, zodat iedereen vrij toegang kan hebben tot God. Zijn liefde is zo veelomvattend, zo volkomen, dat alles daarvan wordt doordrongen. Deze liefde tilt hen, die door Satans misleidingen zijn bedrogen, uit de kring die hij heeft gevormd en brengt hen binnen het bereik van Gods troon, die omgeven is door de boog der belofte. In Christus is geen Jood of Griek, geen slaaf of vrije. Allen zijn nabij gebracht door zijn kostbaar bloed. (Gal.3:28; Ef.2:13).

Wat het verschil in godsdienstige opvattingen ook moge zijn, het geroep van de lijdende mensheid moet gehoord en beantwoord worden. Waar bitterheid bestaat als gevolg van verschil in godsdienst, kan veel goeds gedaan worden door persoonlijk werk. Liefdevolle dienst zal het vooroordeel wegnemen en mensen voor God winnen. —*Lessen uit het leven van alledag, H.27*

### **Woensdag 6 mei: Onze zondige en gevallen natuur**

Christus had aan het Joodse volk overvloedige bewijzen gegeven van het feit dat Hij de Messias was, maar zijn leer riep op tot een duidelijke verandering in hun leven. Zij beseften dat, wanneer zij Christus zouden aannemen, zij hun geliefde stellingen en overleveringen, hun zelfzuchtige, goddeloze gebruiken moesten prijsgeven. Het aanvaarden van de onveranderlijke eeuwige waarheid eiste een offer. Daarom wilden zij het meest overtuigende bewijs dat God kon geven om in Christus te geloven, niet erkennen. Zij zeiden dat zij de geschriften van het Oude Testament geloofden en weigerden toch het getuigenis dat daarin is over het leven en karakter van Christus te aanvaarden. Zij waren bang dat zij overtuigd zouden worden en gedwongen zouden zijn hun vooropgezette meningen op te geven. De schat van het evangelie, de Weg, de Waarheid en het Leven bevond Zich onder hen, maar zij verwierpen de grootste gave die de hemel kon geven.

“Zelfs uit de oversten geloofden velen in Hem”, lezen wij, “maar ter wille van de Farizeeën kwamen zij er niet voor uit, om niet uit de synagoge te worden gebannen.” (Joh. 12:42). Zij waren overtuigd en geloofden dat Jezus Gods Zoon was, maar het was niet in overeenstemming met hun eierzuchtige wensen om Hem te belijden. Zij hadden niet het geloof dat hun de hemelse schat zou hebben bezorgd. Zij zochten naar wereldse schatten. —*Lessen uit het leven van alledag, H.8*

De Heer heeft mij laten zien dat degenen die in elke mate verblind zijn door de vijand, en die zich niet volledig hersteld hebben van de strik van Satan, in gevaar zullen zijn omdat ze geen licht van de hemel kunnen onderscheiden en geneigd zullen zijn een leugen te aanvaarden. Dit zal invloed hebben op de hele teneur van hun gedachten, hun beslissingen, hun voorstellen, hun raadgevingen. De bewijzen die God heeft gegeven zijn geen bewijs voor hen, omdat ze hun eigen ogen hebben verblind

door te kiezen voor duisternis in plaats van licht. Dan zullen zij iets voorstellen wat zij licht noemen, maar dat de Heer vonken van hun eigen aanmaakhout noemt, waarnaar zij hun stappen zullen richten. De Heer verklaart: "Wie onder u vreest de Here, wie hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis wandelt, van licht beroofd, vertrouwde hij op de naam des Heren en steunde op zijn God. Zie, gij allen die vuur ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in pijn zult gij neerliggen" (Jesaja 50:10,11). Jezus zei: "Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen, en wie zien, blind worden" (Johannes 9:39). "Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat eenieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve" (Johannes 12:46) —Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 4, p. 1146.

### **Donderdag 7 mei: Waarom interpretatie belangrijk is**

Door hun huwelijk met andere volken was de Hebreeuwse taal bedorven, en was er grote zorg nodig van de zijde van de spreker om de wet te verklaren in de taal van het volk, zodat iedereen deze kon begrijpen. Bepaalde priesters en Levieten hielpen Ezra bij het uitleggen van de wet. "Zij lazen namelijk uit het boek, uit de wet Gods, duidelijk voor en gaven uitlegging, zodat men het voorgelezene begreep." (Neh. 8:8)..

Terwijl het volk van dag tot dag luisterde naar het voorlezen van de wet, was het overtuigd van zijn zonden en van de zonden van hun volk uit vroegere geslachten. Ze zagen dat God zijn beschermende zorg had weggenomen door hun afwijken van Hem, en dat de kinderen van Abraham daardoor in vreemde landen verstrooid waren; en ze namen zich voor zijn barmhartigheid te zoeken, en te beloven in zijn wegen te wandelen. Alvorens ze deze plechtige dienst hielden op de tweede dag na het eind van het Loofhuttenfeest, scheidden ze zich af van de heidenen in hun midden. Toen het volk zich voor de Here verootmoedigde, zijn zonde beled en om vergiffenis smeekte, bemoedigden de leiders hen te geloven dat God, naar zijn belofte, hun gebeden had gehoord. Ze moesten niet alleen treuren en wenen en berouw hebben, maar ze moesten ook geloven dat God hen had vergeven. Ze moesten hun geloof tonen door te spreken over zijn barmhartigheden, en Hem prijzen voor zijn goedheid. "Staat op", zeiden ze, "prijst de Here uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid." (Neh. 9:5) —*Profeten en koningen, H.56*

We moeten er individueel rekening mee houden zoals we nog nooit eerder hebben gedaan om een "Aldus saith de Heer." Er zijn mensen die ontrouw zijn aan God, die zijn heilige sabbat ontheiligen, die de duidelijkste uitspraken van het Woord ontheiligen, die de Schriften van hun ware betekenis ontdoen en tegelijkertijd wanhopige pogingen doen om hun ongehoorzaamheid met de Schriften te harmoniseren. Maar het Woord veroordeelt dergelijke praktijken, omdat het de schriftgeleerden en Farizeeën in de tijd van Christus veroordeelde. We moeten weten wat waarheid is. Zullen we doen wat de Farizeeën deden? Zullen we ons afkeren van de grootste leraar die de wereld ooit heeft gekend en ons keren naar de tradities en stelregels en gezegden van de mens? —*Selected Messages*, book 1, p. 213.

Zijn de Schriften vaag en inconsistent? Is er een basis voor de tegenstrijdige meningen en verschillende gevoelens en doctrines die geloofd worden in de religieuze wereld? Als dat zo is, dan kunnen we twijfels over hun goddelijke oorsprong uiten,

want het is niet de inspiratie van God die mensen leidt om te komen tot uiteenlopende meningen. Degenen die zich ertoe zetten de Bijbel te interpreteren, hebben het Woord van God beschadigd en de Schrift van zijn ware betekenis onteigend, door te proberen de waarheid van God te harmoniseren met de uitvindingen en leerstellingen van de mens. De Schriften zijn pervers en verkeerd toegepast, en de juweeltjes van de waarheid zijn in een verkeerd kader geplaatst. Deze leraren zijn verblind en kunnen niet duidelijk onderscheiden wat de ware betekenis van de Schriften is. — *This Day With God*, p. 164.

### **Vrijdag 8 mei: Voor verdere bestudering**

*This Day With God*, "Know For Yourself," p. 314;  
*Steps to Christ*, "What to Do With Doubt," pp. 1-5-113.

## **7. Taal, tekst en context**

### **Sabbatmiddag 9 mei**

De banier der waarheid en religieuze vrijheid is met deze hervormers de hoogte van dit laatste conflict tot ons gekomen. De betrouwbaarheid voor deze grote gave ligt bij hen die God heeft gezegend met een kennis van Zijn woord. Wij moeten Gods woord aannemen als de hoogste autoriteit. We moeten zijn waarheid voor onszelf aannemen. En we kunnen deze waarheid alleen waarderen als we deze onderzoeken door persoonlijke studie. Dan, als we Gods woord tot gids van ons leven maken, is voor ons een antwoord op het gebed van Christus: "Heilig hen door Uw waarheid Uw woord is de waarheid." Joh. 17:17. De kennis van de waarheid in woord en daad is onze belijdenis van de waarheid. Alleen zo kunnen anderen weten dat we de Bijbel geloven.

Deze Hervormers, door wiens protest ons de naam Protestant gegeven is gevoelden dat God hen geroepen had om het evangelie aan de wereld te brengen, en door dit te doen waren ze er klaar voor om hun positie op te offeren, hun vrijheid, en hun leven. Zijn wij in dit laatste grote conflict ook zo getrouw tot ons geloof als de vroege hervormers tot hun geloof? - *Testimonies for the Church*, vol. 6. pp. 402, 403.

In het zicht van vervolging en dood, was de waarheid (in de tijd van de Hervorming) ver en dichtbij verspreid. Het woord van God was gebracht tot het volk van alle klassen, hoog en laag, rijk en arm, geleerd en ongeletterd, en gretig bestudeert, en zij die het licht ontvingen kregen als retour de boodschappers. In deze dagen was de waarheid thuisgebracht tot het volk door de pers. Luthers pen was een kracht en zijn schrijven, werd wijd verspreid en bewoog de wereld. Dezelfde helpers staan voor ons klaar met uitgebreide faciliteiten en honderdvoudige Bijbels, publicaties in vele talen, en het brengt de waarheid voor deze tijd, ze zijn in onze hand en kunnen snel gebracht worden in de hele wereld. We moeten de laatste waarschuwing van God aan de mensheid geven, en met welke ernst moeten we de Bijbel bestuderen en onze ijver tonen in het verspreiden van het licht! -- *Testimonies for the Church*, vol. 6, p.403.

In deze tijd van reizen zijn de kansen om met mannen en vrouwen van alle rangen en standen en van verschillende nationaliteiten in aanraking te komen veel groter dan

in de dagen van Israël. De verkeerspunten hebben zich duizendmaal vermenigvuldigd. God heeft op wonderbare wijze de weg bereid. De hulpbronnen van de drukpers, met zijn vele gemakken, staan ons ter beschikking. Bijbels en publicaties in allerlei talen, die de waarheid voor deze tijd naar voren brengen, zijn bij de hand en kunnen snel naar elk deel van de wereld worden gebracht.

Christenen, die in grote handels- en verkeerscentra wonen, hebben bijzondere kansen. Gelovigen in die steden kunnen in de buurt van hun eigen huis voor God werken. --*Getuigenissen voor de gemeente, deel 9, p.119.*

### **Zondag 10 mei: De Schrift verstaan**

Het Woord van God bevat alles wat essentieel is voor de volkomen mens van God. Het is als een schathuis, vol waardevolle en kostbare stenen, maar wij waarderen haar rijkdom niet noch realiseren we de noodzaak van ons toerusten met de schatten van de waarheid. We realiseren ons de grote noodzaak niet om de schrift voor onszelf te onderzoeken. Velen negeren de studie van het Woord van God, in plaats daarvan volgen ze wereldse interesses of geven toe aan sommige onbeduidende pleziertjes... Oh, we kunnen beter stoppen met alles van ons aardse karakter dan ... met de investering van het Woord van God, dat in staat is ons wijs te maken voor het eeuwige leven. ..."Gegeven door inspiratie van God," ... het Boek der boeken verdient de hoogste aanspraak op onze eerbiedige attentie.

Het begrijpen neemt het niveau aan van de dingen die we gewoon vinden. Als allen de Bijbel tot studie punt zouden maken, zouden we een volk zien dat beter ontwikkeld was, die bekwaam waren om dieper te denken, die een grotere intelligentie zouden vertonen dan hen die ernstig, los van de Bijbel, de wetenschap en de geschiedenis van de wereld bestudeerd hebben. De Bijbel geeft de trouwe zoeker naar waarheid een erkenning voor geestelijke discipline, en hij komt tot overpeinzing van goddelijke zaken die zijn vermogen verrijken, zichzelf vernederd, terwijl God en Zijn geopenbaarde waarheid zijn verhoogd. -- *In Heavenly Places, p. 133.*

Laat het hart verzacht en onderworpen zijn door de geest van gebed voordat de Bijbel wordt gelezen. Waarheid zal triomferen als de Geest der waarheid samenwerkt met de nederige Bijbel student. Hoe kostbaar is de gedachte dat de Auteur van de waarheid nog altijd leeft en regeert. Vraag Hem om uw geest te beïndrukken met de waarheid. Uw studie van de Schrift zal dan profeytvol zijn. Christus is de Grote Leraar van Zijn volgelingen, en Hij wil u niet verlaten om in duisternis te wandelen. -- *Our High Calling, p. 207*

Uw kinderen zouden de mogelijkheid moeten hebben om de Bijbel te bestuderen in de school, Het is nodig om volmaakt uitgerust te worden met de redenen van ons geloof, om de Schrift te begrijpen voor zichzelf. Door het verstaan van de Bijbelse waarheden, zullen ze beter bekwaam zijn om de taken van de waarheid te vervullen. Ze zullen beschermd zijn tegen de verzoeken die hen overkomen ter rechterhand en ter linker. Dan als ze door en door onderwezen en geweid zijn, mogen ze geroepen worden, zoals Daniël, om belangrijke verantwoordelijkheden te vervullen. Daniël was een staatsman aan het hof van Babylon; en hij vreesde, en liefde, en vertrouwde God; en in tijden van verzoeking en gevaar was hij voorbereid door de kracht van God. We lezen dat God Daniël wijsheid gaf, en hem met begrip bekleedde.

Degenen die de kennis van Gods wil ontvangen, en de leringen van Zijn woord in praktijk brengen, zullen gelovig bevonden worden, in welke positie van de waarheid ze ook geplaatst zijn. Overdenk dit, ouders, en plaats uw kinderen waar ze de principes van de waarheid zullen leren, waar iedere poging hen zal helpen hun wijding en bekering te handhaven, of als ze bekeerd zijn, hen te beïnvloeden kinderen van God te zijn, en alzo hen te bekwamen voorwaarts te gaan om ook anderen voor de waarheid te winnen. -- *Fundamentals of Christian Education*, pp.204, 205.

### **Maandag 11 mei: Woorden en hun boodschap**

Gerechtigheid en genade stonden gescheiden, tegengesteld aan elkaar, door een brede kloof gescheiden. De Here onze Verlosser bekleedde Zijn goddelijkheid met menselijkheid en bewerkte ten behoeve van de mens, een karakter dat zonder vlek of smet was. Hij plaatste Zijn kruis halverwege hemel en aarde en maakte dat tot een voorwerp van aantrekkingskracht, dat naar beide zijden reikte en Gerechtigheid en Genade over de kloof met elkaar verbond. Gerechtigheid stond op van haar verheven troon en naderde met alle hemelse legerscharen het kruis. Daar zag ze iemand, aan God gelijk, de straf voor alle ongerechtigheid en zonde dragen. Volkomen voldaan boog de Gerechtigheid eerbiedig voor het kruis met de woorden: het is genoeg. - *Ellen G. White, Commentaren in de ZDA Bijbel Commentaar, vol. 7, p. 603.*

Onze Verlosser leeft niet om zichzelf te behagen, maar om goed te doen en anderen te helpen die de meeste hulp nodig hebben. Hij hield vol tot het einde. De bittere beker was ons gegeven om deze te drinken. Onze zonden vermengden het. Maar onze dierbare Redder nam de beker van onze lippen en dronk hem zelf, en in zijn plaats gaf Hij ons een beker der genade, zegen en redding. Oh, wat een immens offer was dit voor het gevallen mensdom. Wat een liefde, wat een verwonderlijke en mateloze liefde! Na al deze uitingen van lijden om ons Zijn liefde te tonen, zullen wij terugdeinzen voor de kleine beproevingen die wij te dragen hebben? Kunnen we Christus liefhebben, en weigeren het kruis te verhogen? Kunnen we in liefde bij Hem zijn in glorie, en Hem niet volgen van het gerechtshof naar Golgotha? Als Christus in ons is de hoop der glorie, zullen we wandelen als Hij gewandeld heeft; wij zullen Zijn opofferend leven navolgen om anderen te zegenen; we zullen de beker drinken en gedoopt worden met de doop; we zullen een leven van toewijding, beproeving, en zelfvernedering leven voor de zaak van Christus. De hemel zal goedkoop genoeg zijn welk offer wij ook brengen om dit te verkrijgen. - *Testimonies for the Church, vol. 2, p. 72.*

Vrede van de geest, welke komt van zuivere en heilige motieven en acties, zal een vrije en krachtige bron geven aan al de organen van het lichaam. Inwendige vrede en een zuiver geweten tot God zal het verstand verkwikken en kracht geven zoals de dauw valt op een tedere plaats. De wil is dan juist verbonden en gecontroleerd, en is meer beslist, en toch vrij van fouten. De meditatie is aangenaam omdat ze geheiligd zijn. De helderheid van de geest welke u mag bezitten zal allen zegenen met wie u verbonden bent. Deze vrede en kalmte zal, in tijden, natuurlijk zijn dierbare stralen zenden tot allen die u omringen, en zullen terug keren op u. Hoe meer u de hemelse vrede en de rust van de geest smaakt, des te meer zal het groeien. Het is een bezielende, levende vreugde die niet alle morele energie in een bedwelming brengt, maar deze ontwaakt tot een toenemende activiteit. Volkomen vrede is een eigenschap



van de hemel en die engelen bezitten. Moge God u helpen een bezitter te zijn van deze vrede. - *Testimonies for the Church*, vol 2. P. 327.

### **Dinsdag 12 mei: Herhaling, woordpatroon en mening**

De één riep tot de ander: "Heilig, heilig, heilig is de Here van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! Jes.6:3.

Deze heilige wezens zongen de prijs en glorie van God met door zonde onbezoedelde lippen. Het contrast tussen de zwakke lof die hij (Jesaja) gebracht had om aan de Schepper te schenken en de vurige lof van de engelen, verbaasde en vernederde de profeet.

Zo, als de dienaar van God permissie krijgt de glorie van de God des hemels te zien, zoals Hij is onthuld aan de mensheid, en gerealiseerd tot een zwak niveau van de zuiverheid van de Heilige Israëls. Zal hij -- verrassende bekentenissen van de bezoedeling van zijn ziel maken, in plaats van trotse bluf van heiligheid. In diepe vernedering verklaarde Jesaja, "Wee mij, want ik verga; ik ben immers een man met onreine lippen ..." Dit is niet die vrijwillige vernedering en het slaafse zelfverwijt dat zo menigeen schijnt te overwegen in een verdienste tot demonstratie. Deze vage aanfluiting van vernedering is snel bij harten vol van trots en zelfgevoel. Er zijn velen die zich fout uitdrukken in woorden, ze zouden teleurgesteld zijn als deze koers niet zou vragen om uitdrukking van lof en waardering van de anderen. Maar de schuldverklaring van de profeet was zuiver. -- *Conflict and Courage*, p. 233.

Hoe velen hangen met hardnekkige grip aan hun zelf genegen waardigheid, wat alleen een zelfgevoel is. Dezen zoeken zichzelf te eren in plaats van in nederigheid van hart te wachten tot Christus hen eren zal. In gesprekken wordt meer tijd besteed met spreken over zichzelf dan de rijkdom van de genade van Christus verhogen ...

Ware heiligheid en nederigheid zijn onverbreekelijk. Hoe dichter de ziel tot God komt des te completer is zijn nederigheid en kleinheid. Toen Job de stem van de Heer hoorde uit de wervelwind, verklaarde hij: "Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as." (Job 42:6) ...

Hij die een glimp opvangt van de mateloze liefde van Christus, telt al de andere dingen als verlies, en ziet op Hem als de voornaamste onder tienduizend en als de Ene al tezamen lieflijk. Als serafim en cherub op Christus zien bedekken ze hun gezicht met hun vleugels. Hun eigen volmaaktheid en schoonheid zijn niet belangrijk in de tegenwoordigheid en glorie van hun Heer. Hoe ongepast is het dan voor de mens om zichzelf te verheffen! Laat hem veeleer bekleed zijn met nederigheid, in plaats van te streven naar de hoogste graad. En leer wat het betekent zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Hij die Gods glorie en oneindige liefde overdenkt, zal een nederige kijk op zichzelf hebben, maar bij het bezien van het karakter van God wil hij het veranderen in Zijn goddelijke beeld. -- *That I May Know Him*, p. 175.

### **Woensdag 13 mei: Tekst en context**

Satan verzocht de eerste Adam in het paradijs en Adam redeneerde met de vijand, waardoor hij hem (Satan) een voordeel verschafte. Satan oefende zijn macht om te hypnotiseren uit over Adam en Eva, hij probeerde deze macht ook over Christus uit te oefenen. Maar nadat het woord uit de Schrift was aangehaald, wist Satan dat hij geen kans had om te overwinnen. Christus stond in de woestijn der verzoeking in de plaats van Adam om de toets te doorstaan, waarin Adam had gefaald. Hier overwon Christus

voor de zondaar, vierduizend jaar nadat Adam het licht van zijn tehuis de rug had toegekeerd. Het menselijk geslacht dat van Gods tegenwoordigheid was gescheiden, was elke volgende generatie verder afgeweken van de oorspronkelijke reinheid, wijsheid en kennis die Adam in het paradijs bezat. Christus droeg de zonden en zwakheden van het mensdom zoals dat bestond toen Hij naar de aarde kwam om de mens te helpen. Hij moest ten behoeve van het mensdom standhouden tegen de verzoeken van Satan op alle gebied waar ook de mens zou worden aangevallen. -- *Ellen G. White Commentaar in, De ZDA Bijbel Commentaren, deel 5, pp. 307, 308.*

Wat een contrast voor de tweede Adam als Hij alleen de sombere woestijn in gaat voor een ontmoeting met Satan. Sinds de zondeval was het mensdom gedegradeerd in grootte en in fysieke sterkte, en tot aan de komst van Christus naar de aarde lager gezonken op de schaal van morele waarde. Om de gevallen mens te verhogen, moest Christus hem ontmoeten waar hij was. Hij nam de menselijke natuur aan, en droeg de zwakheden en ontaarding van het geslacht. Hij die geen zonde kende werd zonde voor ons. Hij vernederde zichzelf tot de laagste diepte van menselijke smart, zodat Hij gerechtigd mag zijn om de mens te verhogen en hem op te heffen uit de degeneratie waarin de zonde hem gebracht heeft. -- *Review and Herald, 28 juli, 1874.*

Hoe velen maken het moeilijk om de smalle weg van heiligheid te bewandelen. Voor velen schijnt de weg van vrede en rust vandaag niet dichtbij dan het laatst gelopen jaar. Zij zien naar veraf voor dat wat dichtbij is; zij maken datgene ingewikkeld wat Jezus zeer duidelijk maakte. Hij is "de weg, de waarheid, en het leven." Het plan van de redding is eenvoudig geopenbaard in het Woord van God; maar de wijsheid van de wereld zoekt er teveel achter, en te weinig de wijsheid van Christus Gerechtigheid. En zielen die gerust mogen hebben in de liefde van Jezus, hebben getwijfeld, en maken zich druk over menige zaak ... U moet voor uzelf op Jezus vertrouwen. Aanvaart de beloften van God voor uzelf, hoe kan u anderen leren nederig te zijn, in heilig vertrouwen op Hem? -- *Selectet Messages, book 3, p. 151.*

### **Donderdag 14 mei: Boeken en hun boodschappen**

Tijdens de eerste vijf en twintig eeuwen van onze geschiedenis was er geen geschreven openbaring. Mensen die door God waren onderricht, deelden hun kennis aan anderen mee en zo werd deze kennis van vader op zoon en van generatie op generatie doorgegeven. De voorbereiding van het geschreven woord begon in de tijd van Mozes, toen geïnspireerde openbaringen in een geïnspireerd boek werden samengebracht. Dit werk is zestien eeuwen lang voortgezet: van Mozes de geschiedschrijver van de schepping en de wetgeving, tot Johannes, die de meest verheven waarheden van het evangelie heeft opgetekend. -- *De Grote Strijd, p. 9.*

De Bijbel is in de loop van vele eeuwen geschreven door mensen die in maatschappelijke functie en beroep, in verstandelijke en geestelijke gaven veel van elkaar verschilden. Daarom vertonen de boeken van de Bijbel een groot verschil in stijl en een grote verscheidenheid in de aard van de behandelde onderwerpen. De verschillende schrijvers drukken zich op verschillende manieren uit en vaak wordt dezelfde waarheid treffender belicht door de ene schrijver dan door de andere. Daar verscheidene schrijvers een onderwerp. Vanuit een verschillend oogpunt benaderen,

kan de oppervlakkige lezer de indruk krijgen dat er onjuistheden in de Bijbel staan. Terwijl de eerbiedige lezer de harmonie ontdekt die eraan ten grondslag ligt.

Daar de waarheid door verschillende personen wordt behandeld, worden haar verschillende facetten belicht. De ene schrijver is meer getroffen geweest door één aspect van het onderwerp en haakt in op de punten die met zijn ervaring overeenstemmen. Een ander gaat in op een ander aspect en elk van hen behandelt onder leiding van de Heilige Geest het onderwerp dat de grootste indruk op hem heeft gemaakt. Bij elke schrijver is dat een ander aspect van de waarheid, maar er is een volmaakte harmonie tussen de onderdelen. De waarheid die op deze manier is geopenbaard, wordt samengevoegd tot een volmaakt geheel, dat beantwoordt aan de behoeften van alle mensen in alle levensomstandigheden. -- *De Grote Strijd*, p. 10.

Paulus wees in zijn leerreden tot de Thessalonicenzen op de Oudtestamentische profetieën aangaande de Messias. Christus had door Zijn onderwijs het geestesoog van de discipelen voor deze profetieën geopend. "En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften over Hem geschreven was." Luc. 24:27. Wanneer Petrus Christus predikte, putte hij zijn bewijs uit het Oude Testament.

Stefanus heeft dezelfde richtlijn gevolgd. Ook Paulus beriep zich bij zijn evangeliebediening op de Schriftgedeelten die de geboorte, het lijden, de dood, de opstanding en hemelvaart van Christus voorzegen. Door het geïnspireerde getuigenis van Mozes en de profeten bewees hij duidelijk dat Jezus van Nazareth de Messias was, en toonde hij aan dat het de stem van Christus was, die van de dagen van Adam af door patriarchen en profeten had gesproken.

Tegen het einde van zijn werk als leider en leraar van Israël, profeteerde Mozes duidelijk van de komende Messias. "De Here uw God," verklaarde hij aan de bijeengekomen Israëlieten, "zal u een profeet verwekken uit uw midden, uit uw broeders zoals ik ben; naar Hem zult gij luisteren." En Mozes verzekerde de Israëlieten dat God zelf hem dit tijdens zijn verblijf op de berg Horeb had geopenbaard: "Een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broeders, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik Hem gebied." Deut. 18:15, 18. —*Van Jeruzalem tot Rome*, pp.164, 165.

### **Vrijdag 15 mei: Voor verdere studie**

*Lift Him Up*, "Christ Took Upon Himself Human Nature," p. 74

*De Grote Strijd*, "John Wyclif", pp. 77-91.

## **8.Schepping: Genesis als fundament -- deel 1**

### **Sabbatmiddag 16 mei**

Vandaag verklaart men dat de lessen van Christus aangaande God de zaken van de natuurlijke wereld, niet kunnen bewijzen dat de natuur niet in harmonie is met de Oude en de Nieuwe Testament Geschriften. Dit betekend behoefte aan harmonie, tussen natuur en wetenschap dat deze nu niet bestaat. Het Woord van de God des hemels is niet in harmonie met de menselijke wetenschap, maar gaat perfect akkoord met Zijn eigen geschapen wetenschap.

De levende God is onze gedachten waardig, onze prijs, onze aanbidding, als de Schepper van de wereld, als de Schepper van de mens. We moeten God prijzen, want we zijn vreselijk en wonderlijk gemaakt. Ons wezen was niet verborgen voor Hem toen wij in het geheim gemaakt zijn. Zijn ogen zagen ons wezen, maar onvolmaakt, en in Zijn boek waren al onze leden geschreven toen er nog geen van hen was. Hij ademde in onze neusgaten de adem des levens. De inspiratie van God heeft ons verstand gegeven. --*Manuscrip, 117, 21 sept.1898 "Een persoonlijke God."*

De leer van de menswording van Christus is een verborgenheid, "een verborgenheid die van geslachten af verborgen is geweest." Het is het grote, diepgaande mysterie der godzaligheid. "Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond." Christus nam de menselijke natuur op Zich, Een natuur die ondergeschikt was aan Zijn hemelse natuur. Niets toont zo duidelijk de wonderlijke minzaamheid van God als juist dit alles. ...

Christus deed niet alsof Hij de menselijke natuur op zich nam: Hij werd werkelijk mens. Hij bezat in waarheid de menselijke natuur. "Daar nu kinderen aan bloed en vlees deelhebben, heeft Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen." Hij was de zoon van Maria; Hij was uit het zaad van David volgens menselijke afstamming. Van Hem wordt gezegd dat Hij mens was, de mens Christus Jezus. Paulus schrijft: "Hij is zo veel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis." -- *Ellen G. White Commentaren, in de ZDA Bijbel commentaar, Vol. 5, p. 390.*

Niets minder dan scheppende macht was nodig om dat weggeteerde lichaam gezond te maken. De stem die door te spreken leven had gegeven aan de mens, geschapen uit het stof der aarde, bracht leven aan de stervende verlamde. Dezelfde kracht die het lichaam leven gaf, vernieuwde ook het hart. Hij sprak en het was er, die gebod en het stond er, (Ps. 33:9), had leven gebracht aan de ziel die dood was door overtredingen en zonde. De genezing van het lichaam was een bewijs van de macht die het hart had vernieuwd. Christus gebod de verlamde op te staan en te lopen, "opdat gij moogt weten," zei Hij, "dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde om de zonden te vergeven."

Jezus is gekomen om "de werken van de duivel te verbreken." In Hem was leven. Hij zegt: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." Hij is een levend makende Geest (1Joh. 3:8; Joh. 1:4; 10:10;

1 Cor. 15:45). Hij bezit nog dezelfde leven gevende kracht als tijdens Zijn verblijf op aarde, toen Hij de zieken genas, en de zondaars vergeving bracht. -- *De Wens der Eeuwen*, p.216.

### **Zondag 17 mei: "In den beginne ..."**

"In den beginne schiep God." Gen. 1:1. Hier alleen kan het verstand.in zijn ijverig navorsen, evenals de duif die terugvloog naar de ark, rust vinden. Overal, aan alle kanten, is er de oneindige Liefde Die alle dingen uitwerkt om "het welbehagen van Zijn goedheid" te vervullen. 2 Thess. 1:11.

"Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de Schepping der wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien." Rom. 1:20. Maar hun getuigenis kan alleen worden verstaan met de hulp van de goddelijke leraar. "Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is dan

des mensen eigen geest die in hem is? Zo weet ook niemand wat in God is dan de Geest Gods." 1 Cor. 2:11

Alleen met de hulp van die Geest die in den beginne "zweefde over de wateren;" van dat Woord, waardoor "alle dingen zijn geworden," van dat "waarachtige Licht dat iedere mens verlicht, komende in de wereld," kan het getuigenis van de wetenschap in de rechte zin worden uitgelegd. Alleen door hun leiding kunnen haar diepste waarheden onderscheiden worden. --*Karakter Vorming*, p. 130.

De aarde kwam van de hand van de Schepper voort buitengewoon van schoonheid. Er waren bergen en heuvels en vlaktes; en verspreid onder hen waren rivieren en wateren. De aarde was niet één uitgestrekte vlakte, maar de eentonigheid van het decor werd gebroken door heuvels en bergen, niet hoog en ruw zoals ze nu zijn, maar regelmatig en prachtig van vorm. De kale, hoge rotsen zijn er nooit op gezien, maar lagen onder de oppervlakte, beantwoordend als beenderen van de aarde. De wateren waren regelmatig verspreid. De heuvels, bergen, en de fraaie vlaktes waren verfraaid met planten en bloemen en grote majestueuze bomen van iedere benaming, welke vele malen groter en mooier waren dan de bomen die er nu zijn. De lucht was zuiver en gezond, en de aarde scheen gelijk een edel paleis. Engelen aanschouwden en verheugden zich over de wondervolle en schone werken van God. -- *Lift Him Up*, p. 47.

Zij die de ware kennis van God hebben zullen niet zo verblind worden door de wetten of de zaken of de werkingen van de natuur om die te overzien, of weigeren om de voortdurende werking van God in de natuur te erkennen. De natuur is niet God, noch was dit ooit God. Al Zijn geschapen werk, draagt simpel weg een getuigenis van Gods kracht. De Godheid is de ontwerper van de natuur. De natuurlijke wereld heeft, in zichzelf, geen kracht maar datgene wat God schenkt. Er is een persoonlijke God, de Vader, er is een persoonlijke Christus, de Zoon. En "Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaders gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die Hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft." (Hebr. 1:1,2) -- *Selected Messages*, boek 1, p. 293.

### **Maandag 18 mei: De dagen van de schepping**

Ik werd terug gevoed naar de schepping en mij werd de eerste week getoond, in welke God het werk van de schepping formeerde in zes dagen en rustte op de zevende dag. Het was precies gelijk iedere andere week. De grote God in Zijn dagen van schepping en dag van rust, afgemeten van de eerste cyclus als een voorbeeld voor de volgende weken tot aan het sluiten van de tijd.

"Dit zijn de geslachten van de hemel en de aarde toen ze geschapen waren." God toont ons de producten van Zijn werk bij de sluiting van iedere letterlijke dag. Iedere dag was een verslag van Zijn ontwikkeling, iedere dag die Hij ontwikkelde of produceerde, was een nieuw onderdeel van Zijn werk. Op de zevende dag van de eerste week rustte God van zijn werk, en dan zegende Hij de dag van zijn rust, en set hem apart voor het gebruik van de mens. De wekelijkse cyclus van zeven letterlijke dagen, zes voor werk, en de zevende voor rust, welke gepresenteerd en gebracht is door Bijbelse geschiedenis, gebracht in de grote feiten van de eerste zeven dagen. -- *Spiritual Gifts*, vol. 3, p. 90.

De ongelovigen vermoeden, dat de gebeurtenissen van de eerste week zeven grote onbegrensde periodes voor hun vervulling nodig hebben, ze slaan direct op het fundament van de Sabbat van het vierde gebod. Het maakt onbegrensd en duister dat wat God helder had gemaakt. Het is het snoodste soort van ongelooft, want voor velen die beweren in het verslag van de schepping te geloven, is het verkapt ongelooft. Het beschuldigt God er van dat hij aan de mens beveelt om de week waar te nemen in zes letterlijke dagen, in plaats van herdenking van zeven onbepaalde periodes, wat verschillend is van zijn handelswijze met stervelingen, en het is een aanklacht tegen zijn wijsheid. --*Spiritual Gifts*, vol. 3, p. 91.

Nu weten wij zeker dat de komst des Heren nabij is, "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan," zegt Hij, "maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan."

Christus komt op de wolken met grote heerlijkheid. Een menigte blinkende engelen zal Hem vergezellen. Hij zal komen om de doden op te wekken en de levende gelovigen te veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij zal komen om hen, die Hem liefhebben en zijn geboden hebben bewaard, te eren. Hij zal ze tot zich nemen. Hij heeft hen, noch zijn belofte, vergeten. De verbroken familieband zal weer worden hersteld. Als wij onze doden zien, mogen wij denken aan de dag, waarop de bazuin van God zal weerklinken en de doden onvergankelijk zullen worden opgewekt, terwijl wij veranderd zullen worden.

1 Kor. 15:52. Nog een korte tijd en wij zullen de Koning zien in zijn schoonheid. Nog maar even en Hij zal alle tranen van onze ogen wissen. Nog een korte tijd en Hij zal ons onberispelijk doen staan voor Hem in grote vreugde. Judas 1:24. Daarom zei Hij, toen Hij de tekenen van Zijn naderende komst gaf: "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt." --*De Wens der Eeuwen*, p. 525.

### **Dinsdag 19 mei: De sabbat en de schepping**

Ongelovige geologen beweren dat de wereld veel ouder is dan het Bijbelse bericht. Zij verwerpen het verslag van de Bijbel, omdat deze zaken voor hen gelijk staan aan de aarde zelf, dat de wereld duizenden jaren bestaat. En velen die voorgeven in het Bijbels verslag te geloven zijn in het nadeel, ze maken een verkeerde berekening door de wondervolle dingen die in de aarde gevonden worden, met de opinie dat de scheppingsweek slechts zeven letterlijke dagen waren en dat de wereld nu slechts ongeveer zes duizend jaar oud is. Deze, bevrijden zichzelf van de moeilijkheden die op hun weg komen door ongelovige geologen, nemen ze de mening aan dat de zes dagen van de schepping zes grote onbepaalde perioden waren. En dat de dag van Gods rust een andere onbepaalde periode was, Het vierde gebod van Gods wet werd hierdoor zinloos gemaakt. Er zijn er die enthousiast deze positie aanvaarden, want het doet de kracht van het vierde gebod teniet, en ze voelen een vrijheid van de eis op hen. --*Spiritual Gifts*, vol. 3, p.91.

Toen God zijn wet met een hoorbare stem sprak vanaf de Sinai, leidde Hij de Sabbat in zeggende: "Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt," en dan geeft Hij de reden voor de wekelijkse waarneming, wijst hem terug tot zijn voorbeeld op de eerste zeven dagen van de Tijd. "Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en Hij ruste op de zevende dag. Daarom zegende de Here de Sabbatdag en heiligde die." Deze reden is schoon en krachtig als we het

verslag van de schepping begrijpen, dat het zes letterlijke dagen betekend. De eerste zes dagen van iedere week zijn aan de mens gegeven, voor arbeid, omdat God dezelfde periode van de eerste week gewerkt heeft, in het werk van de schepping, De zevende dag heeft God gereserveerd als een dag van rust, in gedachtenis van zijn rust gedurende dezelfde periode van tijd nadat hij het werk van de schepping in zes dagen geformeerd had. --*Spiritual Gifts*, vol. 3, p. 90.

"Het belang van de Sabbat als het gedenkteken van de Schepping ligt in het feit dat het ons altijd aan de ware reden van onze godsaanbidding herinnert:" God is de Schepper en wij zijn z'n schepselen. "De Sabbat is daarom *het* fundament van onze aanbidding, want geen enkele andere inzetting leert ons deze belangrijke waarheid zó duidelijk. De ware reden voor de aanbidding van God - niet alleen van onze aanbidding op de zevende dag, maar van elke aanbidding - ligt in het verschil tussen Schepper en zijn schepselen. Dit belangrijke punt kan nooit verouderen en mag nooit uit het oog worden verloren." God heeft de Sabbat in het paradijs ingesteld om de mensen altijd aan deze waarheid te herinneren. Zolang wij God moeten dienen omdat |Hij onze Schepper is, net zo lang zal de Sabbat ook het symbool en gedenkteken daarvan zijn. -*De grote Strijd*, p. 407.

### **Woensdag 20 mei: Schepping en huwelijk**

|De Heer was verblijd met deze laatste en edelste van al Zijn schepsels, en besliste dat hij de perfecte inwoner van de wereld zou zijn. Maar het was niet Zijn bedoeling dat de mens in eenzaamheid zou leven. Hij zei: "Het is niet goed dat de mens alleen is, Ik zal een hulp voor hem maken."

God zelf gaf Adam een metgezel ... één die bij hem paste om zijn metgezel te zijn, en wie één met hem kon zijn in liefde en sympathie.

Eva was geschapen van een rib genomen van de zijde van Adam, dit betekende dat zij hem niet zou besturen als hoofd, noch onder zijn voet vertrappt zou worden als een ondergeschikte, maar zijde bij zijde als een gelijkwaardige, om gelieft en beschermd te zijn bij hem. Een deel van de man, been van zijn beenderen en vlees van zijn vlees, zij was zijn tweede zelf; tonend de nauwe verbinding en de liefhebbende verbinding die er zou zijn in deze relatie..... "Daarom een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tor één vlees zijn." --*The Adventist Home*, p.25.

God vierde het eerste huwelijk. Dus deze instelling heeft voor zijn ontwerper de Schepper van het universum. "Huwelijk is eerzaam;" Het was één van de eerste gaven van God aan de mensheid en het is één van de twee instituten die, na de val, Adam met zich meenam buiten de poorten van het Paradijs. Als de goddelijke principes worden erkend en gehoorzaamd in deze relatie, is het huwelijk een zegen; het bewaakt de zuiverheid en het geluk van het geslacht, het voorziet in de sociale noden van de mens, het verhoogt de lichamelijke, de intellectuele, en de morele natuur.

Christus eerde de huwelijksrelatie door het tot een symbool ter maken van de eenheid tussen Hem en Zijn verlostten. Hij zelf is de Bruidegom; de bruid is de gemeente, welke Zijn gekozen ene is, Hij zegt: "Gij zijt schoon, Mijn geliefde, er is geen smet op u." --*The Adventist Home*, pp. 25,26.

Toen de Farizeeën Hem later vroegen of het volgens de wet geoorloofd was te scheiden, wees Jezus Zijn toehoorders terug op de instelling van het huwelijk zoals die

bij schepping gegeven werd. Hij zei: "Mozes heeft met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van de beginne is het niet zo geweest." Matth. 19:8. Hij wees hen op de gezegende dagen in Eden, toen God alles "zeer goed" noemde. Toen vonden het huwelijk en de Sabbat hun oorsprong, beide instellingen tot eer van God en het welzijn van de mensen. Toen de Schepper de handen van het heilig paar samenvouwde tot een huwelijksbond zeide Hij: "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn," Gen. 2:24, en op dat ogenblik kondigde Hij de huwelijkswet af voor alle kinderen Adams tot aan het einde des tijds. Datgene waarvan de eeuwige Vader zelf had gezegd dat het goed was, dit was de wet die de hoogste zegen en ontwikkeling aan de mens zou brengen.

Evenals alle andere goede gaven Gods die aan de hoede der mensen zijn toevertrouwd, is het huwelijk door de zonde op een lager plan gebracht; maar het is de bedoeling van het evangelie om de reinheid en schoonheid van het huwelijk te herstellen. --*Gedachten Berg der Zaligsprekingen*. pp.59,60.

### **Donderdag 31 mei: Schepping, de zondeval en het kruis**

Na zijn val werkte hij (Satan) in op de geest van Adam en Eva en verleide hen tot ontrouw ... Als de wet van God veranderd had kunnen worden en gewijzigd om de mens te ontmoeten in zijn gevallen conditie, dan zou Adam vergeven zijn en behield hij zijn huis in Eden; maar de straf op de overtreding was de dood, Christus werd voor de mens zijn plaatsvervanger en borg. Kon de wet van God veranderd worden terzelfder tijd, deze verandering zou Christus in de hemelse hoven gehouden hebben, en het immense offer gemaakt om de gevallen wezens te redden was vermijdbaar. Maar nu, de wet van God onveranderlijk is in zijn karakter gaf Christus zichzelf als een offer ten behoeve van het gevallen mensdom, en Adam verloor Eden en werd geplaatst met al zijn nageslacht op proeftijd. --*That I May Know Him*, p. 289.

De tijdig van de val van de mens verspreide zich door de hemel heen. Iedere harp zweeg stil. De engelen wierpen in droefheid hun kronen van hun hoofden. De ganse hemel was verontrust. Er werd een raadsvergadering belegd om te besluiten, wat er gedaan moest worden met het schuldige paar. De engelen vreesden dat zij hun hand zoude uitstrekken, en eten van de boom des levens, en onsterfelijke zondaren zouden worden. Maar God zei, dat hij de overtreders uit de hof zou verdrijven. Er werd onmiddellijk last gegeven aan zekere engelen om de weg van de boom des levens te bewaken. Het was Satans voorbedachte plan geweest dat Adam en Eva God ongehoorzaam zouden zijn, dat Hij verbolgen over hen zou worden, en dat zij dan zouden eten van de boom des levens, opdat zij eeuwigdurend zouden leven in zonde en ongehoorzaamheid, en de zonde op die wijze onvergankelijk zou worden. Maar heilige engelen werden afgezonden om hen uit de hof te verdrijven, en hun de weg tot de boom des levens af te sluiten. Elk van deze machtige engelen had in de rechterhand iets, dat het aanzien had van een glinsterend zwaard. -- *Eerste Geschriften*, pp.171,172.

De hemel is een zuivere en heilige plaats, waar niemand komt tenzij hij gezuiverd, geestelijk, gereinigd, en gelouterd is. Er is een werk te doen voor onszelf, en we zullen in staat zijn dit te doen alleen door de kracht van Jezus te ontvangen. We zullen de Bijbel tot ons studie boek maken boven ieder ander boek; we moeten het liefhebben,



en het gehoorzamen als de stem van God. We moeten Zijn bepalingen en vereisten begrijpen, "Gij zult" en "Gij zult niet," en denken aan de ware bedoelingen van het woord van God. -- *Fundamentals of Christian Education*, p. 133.

Christus zou door zijn offer, dat de straf voor de zonde betaalde, niet alleen de mens verlossen, maar ook het gebied dat hij verloren had. Alles wat door de eerste Adam verloren ging, zal door de tweede Adam hersteld worden. ... God schiep de aarde als een woonplaats voor heilige, gelukkige wezens. De Here heeft de aarde geformeerd en haar gemaakt; "niet opdat zij woest zou zijn maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen." Jes. 45:18. Dat doel zal in vervulling gaan wanneer de aarde, vernieuwd door Gods macht, en bevrijd van zonde en smart, de eeuwige woonplaats der verlostten wordt. -- *Patriarchen en Profeten*, p 41.

### **Vrijdag 22 mei: Voor verdere studie**

Patriarchen en Profeten, "De letterlijke week."

pp. 84,85.

Patriarchen en Profeten, "De Schepping"

pp. 16-18

## **9.Schepping Genesis als Fundament -- deel 2**

### **Sabbatmiddag 23 mei**

God sprak tot ons in de natuur. Het is Zijn stem die we horen als we op de schoonheid en de rijkdom van de natuurlijke wereld zien. We aanschouwen Zijn glorie in de prachtige dingen die Zijn hand gemaakt heeft. We staan stil en aanschouwen Zijn werken zonder een sluier. God heeft ons deze dingen gegeven opdat we de werken van Zijn hand zullen zien, en we van Hem mogen leren. -- *This Day With God*. P. 421.

Zij die lezen en luisteren naar de drogredenaars die de overhand hebben in deze eeuw zij kennen God niet zoals Hij is. Zij spreken het Woord van God tegen, en verheffen en aanbidden de natuur in plaats van de Schepper. Terwijl wij de werkingen van God mogen zien in de dingen die Hij heeft geschapen, deze dingen zijn niet God. ... De fysieke schepping getuigt van God en Jezus Christus als de grote Schepper van alle dingen. "Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In *het Woord* was het leven en het leven was het licht van de mensen." Joh. 1:3,4. De Psalmist draagt getuigenis, "De hemel verteld Gods eer het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord." Ps. 19:2-4. -- *The Upward Look*, p. 278.

We zijn afhankelijk van de Bijbel voor de kennis van de eerste geschiedenis van onze wereld, van de schepping van de mens, en van zijn val. Verwijder het Woord van God, en wat kunnen we verwachten, slechts overgelaten aan fabels en vermoedens tot dat wat het verstand verzwakt wat het zekere resultaat is van het bezighouden met fouten.

We hebben de ware geschiedenis nodig van het ontstaan van de aarde, en van de val van Lucifer, en de intrede van de zonde in de wereld. Zonder de Bijbel zouden we verward worden door valse theorieën. De geest zou worden onderworpen aan de tirannie van bijgeloof en valsheid. Maar, wij hebben een ware geschiedenis van het begin van de wereld, we hoeven onszelf niet te verstrikken met menselijke vermoedens en onrealistische theorieën. -- *Mind, Character, and Personality*, vol. 2, p. 742.

Deze mensen (Die niet in het Genesis verslag geloven) hebben hun eenvoudig geloof verloren. Er moet een vast geloof zijn in het goddelijk gezag van Gods heilig Woord. De Bijbel kan niet getoetst worden aan menselijke opvattingen van kennis. De menselijke wetenschap is een onbetrouwbare gids. Twijfelaars die de Bijbel lezen om te kunnen fitten, mogen voorgeven, door een gebrekkige kennis aangaande wetenschap op openbaring, dat beide elkaar tegenspreken; maar wanneer men ze op de juiste wijze verstaat, zijn ze volkomen in overeenstemming. Mozes schreef onder de leiding van Gods Geest, en een juiste uiteenzetting van de geologie kan nooit in strijd zijn met zijn verklaringen. Elke waarheid, zowel in de natuur als ontleend aan de openbaring, is op zichzelf bestaanbaar in al haar vormen. -*Patriarchen en Profeten*, p. 85.

### **Zondag 24 mei: Een platte aarde?**

De Heer schijnt mij nabij te zijn als ik aan het schrijven ben, en ik ben diep bewogen als ik dit conflict vanaf het begin tot aan het heden overdenk. De werken van de kracht der duisternis worden mij duidelijk getoond. Er staan ons zeer zware tijden te wachten, en Satan zal in de gedaante van een engel zielen benaderen met zijn verleidingen, zoals hij ook Christus in de woestijn heeft benaderd. Hij zal de schriften citeren, en tenzij ons leven met Christus geborgen is in God, zal hij onze ziel zeker in ongelooft binden.

Er is zeer weinig tijd over en wat nog gedaan moet worden, moet snel gedaan worden. De engelen houden de vier winden tegen, en Satan valt iedereen aan die niet vast in de waarheid staat. Iedere ziel wordt op de proef gesteld. Iedere karakterfout, tenzij die wordt overwonnen met de hulp van Gods Geest, zal een zeker middel zijn tot de ondergang. Als nooit tevoren zie ik er de noodzaak van in, dat ons volk beziel wordt met de geest van de waarheid, want Satans listen zullen iedere ziel verstrikken die God niet tot zijn kracht heeft gemaakt. De Heer heeft nog veel te doen, en als wij doen wat Hij ons heeft opgedragen, zal Hij met ons samenwerken. -- *Getuigenissen voor de gemeente*, deel, 5. pp. 466,467.

De kracht Gods wordt nog steeds uitgeoefend om hetgeen Hij geschapen heeft in stand te houden. Het is niet omdat het mechanisme, eenmaal in beweging gebracht, uit eigen inherente kracht blijft voortgaan, dat de pols slaat en de ademhaling geregeld gaat. Elke ademhaling, elke kloep van het hart, is een bewijs van de zorg van Hem, in Wie wij leven, en ons bewegen, en zijn. Vanaf het kleinste insect tot de mens, is elk levend schepsel dagelijks aangewezen op Zijn voorzienigheid.

De grote kracht die door heel de natuur werkt en alle dingen in stand houdt, is niet, zoals sommige mannen der wetenschap beweren, een alles doordringend beginsel, een aandrijvende energie. ...

Wanneer hij door de Heilige Geest schrijft, zegt de apostel Paulus van Christus dat "door Hem zijn alle dingen geschapen, Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem." Kol. 1:16,17. De hand die de werelden in de ruimte schraagt, de hand die alle dingen door het universum Gods heen in hun vastgestelde loop en onvermoeide activiteit leidt, is de hand die voor ons aan het kruis werd genageld. -- *Karaktervorming*, pp.127,128.

God roept de mensen op om de hemelen te aanschouwen. Zie Hem in de wonderen van de sterrenhemel. Jes. 40:26. We moeten niet alleen naar de hemel opzien; Wij moeten de werken van God overdenken. Hij wil dat we steeds de werken der oneindigheid overdenken, en uit deze studie leren om Hem lief te hebben, te eerbiedigen en te gehoorzamen. De hemelen en de aarde met hun schatten moeten ons de lessen van Gods liefde, zorg en macht leren. --Ellen G. White, commentaar, in *The SDA Bijbel Commentaren*, vol. 4, pp. 232,234.

### **Maandag 25 mei: Schepping in de oude literatuur**

Door zich van Gods Woord af te keren en zich te voeden met de geschriften van ongeïnspireerde mens, wordt de geest van de mens een dwerg en verlaagd zich. Deze is niet in contact gebracht met diepe, brede principes van eeuwige waarheid.

Alleen in Gods Word vinden we een authentiek verslag van de schepping. ... Alleen in dit Woord kunnen we een geschiedenis vinden van ons ras onbevlekt door menselijk vooroordeel of menselijke trots. ... Hier mogen we communiceren met patriarchen en profeten en luisteren naar de stem van de Eeuwige als Hij met de mens spreekt. Hier zien we de Majesteit van de hemel, als Hij zichzelf vernederd om onze plaatsvervanger en borg te worden, om eigenhandig het hoofd te bieden aan de krachten der duisternis en de overwinning te behalen in onze plaats. Een eerbiedige beschouwing van thema's als deze kunnen niet falen om het hart te verzachten, te zuiveren en te veredelen en tegelijkertijd de geest te inspireren met nieuwe sterkte en energie. --*My Live Today*, p. 107.

Als de geest gevuld is met Bijbel waarheid, wortelen haar principes diep in de ziel, en de voorkeur en de smaak worden gehecht aan de waarheid, en er is geen wens voor vernedering, of prikkelende lectuur die de morele krachten verzwakt en verwoest en de vermogens die God heeft gegeven voor nuttig gebruik. Bijbelkennis wil bewijzen en is tegengif voor de verderfelijke toespelingen verkregen door onverstandig lezen. ...

Zonder de Bijbel zouden we verward raken door valse theorieën. De geest zou onderworpen zijn aan de tirannie van bijgeloof en valsheid. Maar we hebben de echte waarheid van de geschiedenis van het begin van de wereld in bezit, we hoeven onszelf niet te verstrikken met menselijke vermoedens en onrealistische theorieën. -- *Mind, Character, and Personality*, vol. 1, p. 96.

De werken van Zijn schepping op iedere opeenvolgende dag werden goed genoemd, maar de mens gevormd naar het beeld van zijn Schepper, werd kenbaar als "zeer goed." Geen ander schepsel die God gemaakt heeft is genoemd met zulk een uitdrukking van Gods liefde. En toen alles verloren ging door de zonde, gaf God Zijn dierbare Zoon om het gevallen ras te verlossen. Het was Zijn wil dat ze niet in hun zonden verloren gaan zouden, maar leven om hun krachten in het zegenen van de wereld te gebruiken door het eren van hun Schepper. Belijdende Christenen die niet

leven om anderen tot nut te zijn ... zullen onbelangrijk genoemd worden door de Meester voor hun negeren van de zegeningen die Hij hun heeft gegeven. -- *Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 562.

Voor de vloed zond God Noach om de wereld te waarschuwen, opdat het volk tot berouw geleid zou worden, en zo zou ontkomen aan de dreigende vernietiging. Als de tijd van Christus wederkomst naderbij komt, zend de Heer Zijn dienaren met een waarschuwing tot de wereld zich klaar te maken voor dit grote gebeuren. Miljoenen hebben geleefd in opstand tegen Gods wet, en nu roept Hij hen in Zijn genade op om de heilige principes te gehoorzamen. Allen die hun zonden wegdoen door berouw tot God en geloof in Christus krijgen vergiffenis. -- *Conflict and Courage*, p. 41.

### **Dinsdag, 26 mei: Genesis tegenover heidendom**

De onontwikkelde heiden leert zijn les door de natuur en door zijn eigen noodzakelijkheid, en, ontevreden met duisternis, reikt hij naar licht, zoekend naar God in de Eerste Grote Oorzaak. Er zijn in Genesis verschillende wegen vermeld in welke God tot de heidenen spreekt. Maar de tegenstellingen tussen de openbaringen van God in Genesis en de ideeën van de heidenen is frappant. Vele van de heidense filosofen hadden een kennis van God die zuiver was, maar degeneratie, de aanbidding van geschapen dingen, begonnen deze kennis te verduisteren. De werken van God in de natuurlijke wereld, de zon, de maan, de sterren werden gediend. -- *The Upward Look*. P. 278.

Menselijke filosofie verklaart dat een onbepaalde periode van tijd genomen was voor de schepping van de wereld. Staat God achter deze zaak? Nee, Hij zegt, "Het is een teken tussen Mij en de kinderen van Israël voor altijd: want in zes dagen (niet zes onbepaalde periodes van tijd, want dan zou er voor de mens geen noodzaak zijn om een speciale dag waar te nemen speciaal in het vierde gebod) maakte de Heer de hemel en de aarde, en op de zevende dag rustte hij en was verkwikt."

Nochtans met de levende wonderen voor zich, geven zij die beweren het woord te prediken aan de menselijke geest, de regels en wetten van de mens. Ze maken de wet van God ongeldig door hun tradities. De spitsvondigheid ten opzichte van de schepping van de wereld in een onbepaalde tijdperiode is één van Satans leugens. God spreekt tot de menselijke familie in een taal die ze kunnen begrijpen. Hij doet geen uitspraak in deze zaak zo dat menselijke wezens kunnen handelen in overeenstemming met hun theorieën. -- *Testimonies to Ministers and Gospelworkers*, p. 135.

Onder invloed van Izebel en haar boosaardige priesters werd het volk onderwezen dat de afgoden, die opgericht waren, godheden waren die door hun geheimzinnige macht de elementen van de aarde, vuur en water beheersten. Alle schatten des hemels - de stromende beekjes, de rivieren, de milde dauw, de regenbuien, die het land bevochtigden en de velden overvloed gaven - werden toegeschreven aan de gunst van Baäl en Astarte, in plaats van aan de Gever van iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is. Het volk vergat dat de heuvels en dalen, de stromen en waterbronnen in handen waren van de levende God, dat Hij de zon, de wolken en alle natuurkrachten beheerst. -- *Profeten en Koningen*, pp. 73,74.

Door het heidendom had Satan eeuwenlang de mensen afgetrokken van God, maar zijn grootste overwinning behaalde hij door het geloof in Israël te verdraaien. Door aan hun eigen gedachten vast te houden en hun voorstellingen te huldigen hadden de heidenen de kennis van God verloren en waren zij steeds verdorvener geworden. Dat was ook het geval met Israël. De grondslag van elke heidense godsdienst is het beginsel dat de mens zich kan zalig maken door zijn eigen werken. Dit beginsel beheerste nu ook de joodse godsdienst. Satan was de oorsprong van deze gedachte. Waar deze gekoesterd werd, had de mens geen beveiliging tegen de zonde. -- *Wens der Eeuwen*, p.25.

### **Woensdag 27 mei: Schepping en tijd**

God schiep de mens naar Zijn beeld. Hier is geen geheim. Er is geen aanleiding voor de veronderstelling dat de mens zich geleidelijk ontwikkeld heeft uit lagere diersoorten of uit plantaardig leven. Zulke leerstellingen verlagen het grote werk van de Schepper tot een peil van het bekrompen, aardse begrip van de mens. Men is er zo op gericht God buiten de soevereiniteit van het universum te sluiten, dat de mens wordt verlaagd en van de waardigheid van zijn afkomst beroofd. Hij die de sterrenwerelden plaatste in de hemelen en de bloemen van het veld verfraaide, die hemel en aarde vervulde met de wonderen van zijn macht, toen Hij zijn heerlijk werk bekroonde door iemand in het midden van deze schone aarde te plaatsen als haar heerser, schiep een wezen waardig aan Hem die hem het leven gaf. De genealogie van ons geslacht, zoals de inspiratie deze vermeld, leidt terug tot op de grote Schepper, en niet naar een ontwikkeling door cellen, weekdieren en viervoetige dieren. Hoewel hij gevormd werd uit het stof der aarde, was Adam "de zoon van God." -- *Patriarchen en Profeten*, pp.19,20.

De aardsvaders van Adam tot Noach, met weinig uitzondering, leefden bijna een duizend jaar. Vanaf dan verminderde de gemiddelde lengte van het leven.

Ten tijde van Christus eerste komst, was het ras al zo gedegenereerd dat niet alleen de ouderen maar ook de middelbare leeftijd en de jeugd van iedere stad tot de Heiland gebracht werden om genezen te worden van hun kwalen. Menig ging gebukt onder een gewicht van onuitsprekelijke narigheid.

De schending van de natuurlijke wet, met zijn daar op volgende lijden en voortijdige dood, heeft zo lang bestaan dat deze resultaten vermeld zijn als het bepaalde lot van de mensheid, maar God heeft niet een ras geschapen met zo'n zwakke conditie. Deze stand van zaken is niet het werk van de Voorzienigheid, maar van de mens. Het is gekomen door slechte gewoonten, door het schenden van de wetten die God heeft gemaakt om het bestaan van de mens te regelen. Een voortdurend overtreden van de natuurwetten is een voortdurende overtreding van de wet van God. -- *Counsels on Diet and Fools*, pp. 117,118.

Er is een dag die God heeft vastgesteld voor het sluiten van de geschiedenis van deze wereld. "Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden in de wereld tot een getuigenis aan alle volken; en dan zal het einde komen." Profetie is bijna vervuld... De dag is nabij dat de bestemming van iedere ziel voor eeuwig vaststaat. Deze dag van de Heer komt snel. De valse wachters roepen, "Alles is wel;" maar de dag van God nadert spoedig. Haar voetstappen zijn zo gedempt dat de wereld niet oprijst van haar dodelijke sluimering waarin ze gevallen is. ... Laat niet één voelen dat

hij zeker is voor het gevaar om verrast te worden. Laat niemand de uitleg van de profetie van u roven of de overtuiging van de kennis van de gebeurtenissen die ons tonen dat dit grote gebeuren zeer nabij is. -- *Fundamentals of Christian Education*, p. 335.

### **Donderdag 28 mei: Schepping in de Schrift**

In relatie tot de eerste Adam. Ontvangt de mens van hem niets anders dan schuld en de straf van de dood. Maar Christus stapt in en loopt over de grond waar Adam viel en verduurt iedere test in de plaats van de men. ... Christus perfecte voorbeeld en de genade van God zijn aan de mens gegeven om hem in staat te stellen zijn zonen en dochters te trainen om zonen en dochters van God te zijn. Het is om hen te leren, lijn op lijn, principe op principe, hoe hun hart aan Jezus te geven zo dat Satans macht gebroken is. -- *Child Guidance*, p.475.

Wanneer uw zintuigen plezier scheppen in de liefelijke aantrekkelijkheden van deze wereld, denk dan eens aan de wereld, die gaat komen, waarin nooit sprake zal zijn van een spoor van zonde en dood, en waar de natuur niet langer de schaduw van de vloek draagt. Probeer het tehuis van de verlostten voor te stellen, en bedenk dan dat het veel heerlijker zal zijn dan uw stoutste verwachtingen. In de gevarieerde gaven van God in de natuur, zien we slechts een zwakke afstraling van Zijn heerlijkheid. Er staat geschreven: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben." 1 Kor. 2:9.

De dichter en de natuurkenner hebben veel over de natuur te zeggen, maar de christen kan met nog grotere waardering van de schoonheid van de natuur genieten, omdat hij er het werk van zijn Vader in herkent en Zijn liefde ziet in elke bloem, struik en boom. Niemand kan werkelijk de pracht waarderen van heuvel, dal, rivier en zee, als hij ze niet ziet als een uitdrukking van Gods liefde voor de mens. -- *De Weg naar Christus*, pp. 84,85.

Er is schoonheid in de ontzaglijke grootheid van de valleien, in de plechtige, massieve, rotskloven, er is majesteit in de torenhoge bergen het lijkt alsof ze de hemel raken. Daar zijn de verheven bomen met hun fijne gevormde bladeren, de sprietjes van gras, de opengaande knoppen en de bloeiende bloemen, de oerwoud bomen en ieder levend ding. Zij allen verwijzen de geest naar de grote en levende God. Elk vermogen van ons zijn, getuigd dat er een levende God is, en we mogen van de open boeken van de natuur de meest kostbare lessen leren in betrekking tot de Heer des hemels.

In deze studie ontwikkel de geest zich, is verheven en ondersteunend, en wordt hongerig om meer van God en Zijn Majesteit te weten te komen. In onze harten zijn de gevoelens ontwaakt, niet alleen van eerbied en ontzag, maar van liefde, van geloof, van vertrouwen en algehele afhankelijkheid op Eén die de gever is van al het goede. En als ik op Zijn fantastische werken zie, en de bewijzen zie van Zijn kracht denk ik instinctief "Wat is de mens dat Gij zijner gedenkt en het menskind dat Gij naar hem omziet?" Ps. 8:4.

Hij heeft al deze dingen gemaakt, en ontworpen zodat we God zien in Zijn geschapen werken. Deze dingen zijn er om God in onze herinnering te houden en onze

harten te ontdoen van zinnelijke dingen en hen te binden in liefde en dankbaarheid tot onze Schepper. -- *Our High Calling*, p. 250.

### **Vrijdag 29 mei: Voor verdere studie**

*Fundamentals of Christian Education*, "Teachers as Examples of Christian Integrity." p. 504;  
*Conflict and Courage*, "After Seven Day." p. 40.

## **10. De Bijbels als geschiedenis**

### **Sabbatmiddag 30 mei**

In de hemelse raad werd bepaald dat aan de mensheid een levend voorbeeld van de wet moest worden gegeven. Na te hebben besloten dit grote offer te brengen, liet God met betrekking tot de redding van het menselijk ras, niets onduidelijk, niets onbepaald. Hij gaf de mensheid een standaard om zijn karakter te vormen. Met een hoorbare stem en in ontzaglijke grootsheid sprak Hij Zijn wet vanaf de berg Sinaï...

De belangstelling van de Heer voor de wezens die Hij had geschapen was zo diep, en Zijn liefde voor de wereld zo groot, dat Hij "zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (Johannes 3:16). Christus is gekomen om de mens morele kracht te geven, hem te verheffen, te veredelen en te versterken, waardoor hij deelgenoot kan worden van de goddelijke natuur, door aan de corruptie door begeerte in de wereld te ontsnappen. Hij bewees de inwoners van de niet-gevallen werelden en de mens dat de wet kan worden nageleefd. Terwijl hij de aard van de mens bezat, gehoorzaamde Hij de wet van God en betuigde Hij Gods gerechtigheid door te eisen dat deze zou worden gehoorzaamd. Naar het oordeel zal Zijn leven een onweerlegbaar argument zijn ten gunste van Gods wet. —*In Heavenly Places*, p. 38

En toen Hij [Christus], zijn gesprek met Mozes op de berg Sinaï beëindigd had, gaf Hij hem de twee tafels van getuigenis, stenen tafels, geschreven door de vinger van God. Niets wat op die tafels geschreven zijn, kon worden uitgewist. Het kostbare verslag van de wet werd in de ark van het testament geplaatst en is er nog steeds, daar, veilig verborgen voor de menselijke familie. Maar op Zijn vastgestelde tijd zal God deze stenen tafels tevoorschijn brengen als een getuigenis voor de hele wereld, tegen het veronachtzamen van Zijn geboden en tegen de afgodische aanbidding van een valse sabbat.

Er zijn overvloedige bewijzen van de onveranderlijkheid van Gods wet. Het werd geschreven met de vinger van God, nooit uit te wissen, nooit te vernietigen. De stenen tafels zijn verborgen door God en worden in de grote oordeelsdag tevoorschijn gehaald, precies zoals Hij ze schreef. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 1109*

Zie de wereld vandaag in openlijke opstand tegen God. Dit is in werkelijkheid een perverse generatie, vol ondankbaarheid, formalisme, onoprechtheid, trots en afvalligheid. Mensen verwaarlozen de Bijbel en haten de waarheid. Jezus ziet Zijn wet verworpen, Zijn liefde veracht, zijn ambassadeurs behandeld met onverschilligheid. Hij heeft door Zijn genade gesproken, maar deze zijn niet erkend; Hij heeft gesproken

door waarschuwingen, maar er is geen acht geslagen op deze waarschuwingen. De tempelhoven van de menselijke ziel zijn veranderd in plaatsen van onheilige handel. Egoïsme, afgunst, trots, kwaadaardigheid - ze worden allemaal gekoesterd.

Degenen die dat woord geloven net zoals het wordt gelezen, worden belachelijk gemaakt. Er is een groeiende minachting voor wet en orde, direct terug te voeren op een schending van de duidelijke geboden van Jahweh.

Jahweh heeft Zijn tien geboden op stenen tafels gegraveerd, zodat alle inwoners van de aarde Zijn eeuwige, onveranderlijke karakter kunnen begrijpen. —*Lift Him Up, p. 141*

### **Zondag 31 mei: David, Salomo en de monarchie**

Onder de regering van David en Salomo bereikte Israël het toppunt van zijn grootheid. De belofte, aan Abraham gegeven en door Mozes herhaald, ging in vervulling: "Indien gij heel dit gebod dat ik u heden opleg, zeer naarstig onderhoudt, de Here uw God liefhebt, in al Zijn wegen gaat en Hem aanhangt, dan zal de Here al deze volken voor u wegdrijven, zodat gij het gebied van volken, groter en machtiger dan gij, in bezit zult nemen. Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; vanaf de woestijn tot de Libanon, van de rivier af, de rivier de Eufraat, tot de westelijke zee toe zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal voor u standhouden". Deut. 11:22-25. —*Karaktervorming, p.19 [hoofdstuk6, AdventVision]*

Uit de oudtestamentische geschriften liet [Paulus] zien dat volgens de profetieën en de universele verwachting van de Joden, de Messias van het geslacht van Abraham en van David zou zijn. Daarna spoorde hij de afstammeling van Jezus op vanuit de patriarch Abraham via de koninklijke psalmist. Hij las het getuigenis van de profeten over het karakter en het werk van de beloofde Messias, en zijn onthaal en behandeling op aarde; toen liet Hij zien dat al deze voorspellingen waren vervuld in het leven, de evangeliebediening en de dood van Jezus van Nazareth. —*Van Jeruzalem tot Rome, p. 247*

De zonde van David was groot geweest, maar zijn berouw was diep, zijn liefde was vurig, en zijn geloof was sterk. Hem was veel vergeven, en daarom had hij veel liefgehad. Lucas 7:47

David's psalmen beschrijven allerlei ervaringen, van de diepten van zijn schuld en zelfveroordeling tot het verhevenste geloof en omgang met God. Zijn leven laat zien dat zonde alleen maar schande en ellende kan brengen, maar ook dat Gods liefde kan afdalen tot in de diepste afgrond, dat het geloof de berouwvolle ziel kan opheffen om hem te maken tot een kind van God. Van alle beloften die we in Zijn Woord vinden, is dit een van de krachtigste getuigenissen aangaande de trouw, de gerechtigheid, en de barmhartigheid van God...

Heerlijk zijn de beloften die aan David en zijn huis gedaan zijn, beloften die heenzien op de toekomst en die in Christus hun volledige vervulling hebben. De Here zegt: "Aan Mijn knecht David heb Ik gezworen: Voor altoos zal Ik uw nakroost bevestigen, en uw troon bouwen van geslacht tot geslacht... voor wie Mijn hand tot steun zal zijn, ook zal Mijn arm hem sterken... Mijn trouw en Mijn goedertierenheid zullen met hem zijn, en door Mijn naam zal zijn hoorn verhoogd worden; ook zal Ik zijn hand leggen op de zee, en zijn rechterhand op de stromen. Hij zal tot Mij zeggen: Gij zijt mijn Vader, mijn God en de Rots van mijn heil. Ja, Ik zal hem tot een



eerstgeborene stellen, tot de hoogste van de koningen der aarde. Voor altijd zal Ik jegens hem Mijn goedertierenheid bewaren en mijn verbond zal voor hem vast blijven." Psalm 89: 3-28. —*Patriarchen en Profeten, pp. 500-501 [hoofdstuk73, AdventVision]*

### **Maandag 1 juni: Jesaja, Hizkia en Sanherib**

Het land van Juda was verwoest door het bezettingsleger; maar God had beloofd dat Hij op wonderlijke wijze in de noden van zijn volk zou voorzien.... Daarom, zo zegt de Here van de koning van Assur: ... Ik zal deze stad beschutten om haar te verlossen om Mijnentwil en terwille van mijn knecht David."

Diezelfde nacht kwam de verlossing. "De Engel des Heren ging uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man."... Alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur" werden verdelgd. (2 Koningen 19: 29-36; 2 Kronieken 32:21).

Het bericht van dit vreselijk oordeel over het leger, dat uitgezonden was om Jeruzalem in te nemen, bereikte spoedig Sanherib, die nog steeds de weg tussen Egypte en Juda bewaakte. Met vrees vervuld, trok de Assyrische koning zich haastig terug, "met beschaamd gelaat" (vers 21). Hij zou echter niet lang meer regeren. Overeenkomstig de profetie die over zijn plotseling einde was gegeven, werd hij door zijn zonen gedood ...

De God der Hebreëen had gezegevierd over de trotse Assyriër. De eer van Jehova werd gerechtvaardigd in de ogen der omliggende volken. In Jeruzalem waren de harten van het volk vervuld met heilige vreugde. Hun ernstige smeekbeden om redding gingen gepaard met het belijden van zonde en met vele tranen. In hun grote nood hadden ze volkomen vertrouwd op Gods macht om hen te redden, en Hij had hen niet beschaamd. Nu weergalmden de voorhoven van de tempel van plechtige lofzangen. —*Profeten en Koningen, pp. 172-173[hoofdstuk 30, AdventVision]*

Het is niet Gods wil, dat Zijn volk onder zware zorgen gebukt zou gaan. De Heer brengt ons niet op een dwaalspoor. Hij zegt niet tegen ons: "Vrees niet, want u zult geen gevaren op uw pad tegenkomen." Hij weet, dat er moeilijkheden en gevaren zijn en dat maakt Hij ons heel duidelijk. Het is niet Zijn bedoeling om Zijn volk weg te halen uit deze wereld van zonde en slechtheid. Maar Hij wijst hen wel op een nooit falende toevlucht. Zijn gebed voor Zijn discipelen was: "Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor den boze." (Johannes 17:15) "Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 17:15; 16:33) —*Schreden naar Christus, p. 59 [Hoofdstuk 13 AdventVision]*

Dikwijls wordt het pad van de christen omgeven door gevaren, en schijnt het moeilijk de taak te verrichten. De verbeelding ziet naderende ondergang voor ogen, en banden en dood die wachten. Toch wordt de stem van God duidelijk vernomen: "Ga voorwaarts." We moeten aan dit bevel gehoor geven, al kunnen onze ogen de duisternis niet doordringen, en voelen we de koude golven rondom onze voeten. De hinderpalen die onze vooruitgang hinderen, zullen nooit verdwijnen voor een aarzelende, twijfelende geest.... Het ongeloof fluistert: "Laten we wachten tot alle hinderpalen verdwenen zijn, en we duidelijk kunnen zien wat voor ons ligt"; maar het

geloof dringt erop aan moedig voorwaarts te gaan, terwijl we alle dingen hopen, alle dingen geloven. —*Patriarchen en Profeten, p. 173 [Hoofdstuk 25[AdventVision]*

### **Dinsdag 2 juni: Daniël, Nebukadnessar en Babel**

Daniel en zijn metgezellen ... waren hoffelijk, vriendelijk, respectvol en bezaten de sierlijkheid van zachtmoedigheid en bescheidenheid. En nu, toen Daniel en zijn vrienden op de proef werden gesteld, plaatsten zij zich volledig aan de zijde van gerechtigheid en waarheid.

Ze handelden niet op impuls, maar intelligent. Ze besloten dat in het verleden vlees geen onderdeel uitmaakte van hun dieet en in de toekomst er ook niet in zou moeten komen. En omdat het gebruik van wijn verboden is voor al diegenen die zich in de dienst van God betrokken zijn, besloten zij dat zij er niet van zouden nemen. ...

Daniel en zijn vrienden wisten niet wat het resultaat van hun beslissing zou zijn. Ze wisten niet anders dan dat het hun het leven zou kunnen kosten, maar ze besloten het rechte pad van strikte matigheid te houden, zelfs aan het hof van losbandig Babel...

Het goede gedrag van deze jongeren zorgde ervoor dat ze in de gunst vielen. Ze legden hun zaak in de handen van God en volgden een discipline van zelfverloochening en zelfbeheersing in alle dingen. En de Heer werkte samen met Daniël en zijn vrienden. —*In Heavenly Places, p. 261.*

Onze eerste plicht tegenover God en onze medemens is die van zelfontwikkeling. Ieder talent waarmee God ons heeft begiftigd moest ontwikkeld worden tot de hoogste graad van volmaaktheid, zodat wij in staat zouden zijn het hoogste goed te bereiken dat in ons vermogen ligt. Daarom is de tijd die besteed wordt aan de opbouw en het behoud van een gezonde lichamelijke en geestelijke gezondheid, goed besteed. Wij kunnen ons niet veroorloven een enkele functie van geest of lichaam te laten verkwijnen of te verminken door overwerk of door beschadiging van enig deel van de levende machine. Zo zeker als wij dit doen, moeten wij onder de gevolgen lijden. —*Hoe Leid ik mijn kind, p. 226 [Hoofdstuk 63 AdventVision]*

Wanneer een ziel echt bekeerd is, worden oude gewoonten en natuurlijke kwade bezigheden weggedaan in Christus Jezus en worden alle dingen nieuw. Onder degenen die belijden dienaren van Christus te zijn, moet een oprecht voornemen worden ontwikkeld, zoals Daniël bewezen heeft aan het hof van Babylon. Hij wist dat Gods kracht en schild, zijn voorhoede en zijn achterhoede waren. Te midden van de verdorvenheden die hem omringden aan de hoven van Babylon, hield hij zichzelf vrij van schouwspel en geluiden die hem zouden verleiden en hem in verzoeking zouden brengen. Wanneer zijn plichten vereiste dat hij aanwezig was op scènes van feestvreugde, onmatigheid en vreselijke afgoderij, leerde hij zich de gewoonte aan van stil gebed, en dus werd hij door de kracht van God beschermd. De gedachten tot God verheffen zal een voordeel zijn in alle tijden en op alle plaatsen.

Laat de ziel de gewoonte ontwikkelen om de Verlosser van de wereld te aanschouwen. ... Hulp is bij Iemand die machtig is. Jezus heeft Zijn leven gegeven, opdat elke ziel overvloedige hulp in Hem zou hebben. —*That I May Know Him, p. 247.*

### **Woensdag 3 juni: De historische Jezus**

De Joodse natie was bewaard gebleven als een getuigenis dat Christus uit het zaad van Abraham en uit het geslacht van David zou worden geboren; toch wisten ze niet dat Zijn komst nu voor de deur stond. In de tempel wezen morgen- en avondoffer dagelijks op het Lam van God; doch zelfs daar had men zich niet voorbereid om

Hem te ontvangen. De priesters en de leraars van het volk wisten niet, dat de grootste gebeurtenis aller eeuwen ieder ogenblik kon plaatsvinden....

Zoals in oude tijden Kores geroepen werd op de troon van het wereldrijk, zodat hij de gevangenen des Heren zou kunnen bevrijden, zo wordt ook keizer Augustus tot een werktuig gemaakt voor de vervulling van Gods plan, door de moeder van Jezus naar Bethlehem te doen trekken. Zij stamt af van David, en de Zoon van David moet in de stad van David worden geboren....

Maar in de stad van hun koninklijke afkomst worden Jozef en Maria niet gekend en niet geëerd. Vermoeid en zonder onderdak, trekken ze de gehele lengte van de nauwe straat door, vanaf de poort tot de oostgrens van de stad, terwijl ze tevergeefs naar een rustplaats zoeken voor de nacht. Er is geen plaats voor hen in de drukbezochte herberg. In een primitief gebouw waar de dieren zijn ondergebracht, vinden ze ten slotte een toevlucht, en hier wordt de Verlosser der wereld geboren. —*De Wens der Eeuwen, p. 15,16 [Hoofdstuk 4 AdventVision]*

Kajafas behoorde tot de Sadduceeën, van wie sommigen de meest verwoede vijanden van Jezus waren. Hijzelf was, hoewel hij geen sterk karakter bezat, precies even streng, harteloos en gewetenloos als Annas. Hij zou geen middel onbepoefd laten om Jezus te vernietigen....

Kajafas had Jezus beschouwd als zijn mededinger. Het vurig verlangen van het volk om de Heiland te horen, en hun blijkbare bereidheid om Zijn leer aan te nemen, hadden de bittere jaloezie van de hogepriester opgewekt. Maar toen Kajafas nu de gevangene aanzag, werd hij getroffen door bewondering voor Zijn edele, waardige houding. Hij kwam tot de overtuiging, dat deze Man aan God verwant was. Meteen verbande hij toornig deze gedachte. Onmiddellijk hoorde men zijn stem met spottende, hooghartige klank eisen, dat Jezus één van Zijn wonderen voor hen zou verrichten. Maar zijn woorden kwamen tot de oren van de Heiland alsof Hij ze niet hoorde. —*De Wens der Eeuwen, p. 483 [hoofdstuk 75 AdventVision]*

Kajafas had de leerstelling van de wederopstanding, het oordeel en een toekomstig leven ontkend. Nu werd hij aangegrepen door een duivelse woede.... Terwijl hij zijn kleed scheurde, zodat de mensen zijn zogenaamde afschuw zouden kunnen zien, eiste hij dat de gevangene zonder verdere plichtplegingen wegens godslastering zou worden veroordeeld....

Overtuiging vermengd met hartstocht bracht Kajafas ertoe te handelen zoals hij deed. Hij was woedend op zichzelf, omdat hij de woorden van Christus geloofde, en in plaats van zijn hart te scheuren in een diep besef van de waarheid, en te belijden dat Jezus de Messias was, scheurde hij zijn priesterlijke gewaden in vastbesloten verzet. Deze daad had een diepe betekenis. Kajafas vatte maar vaag de betekenis hiervan. Met deze daad, die hij verrichtte om de rechters te beïnvloeden en de veroordeling van Christus te bewerkstelligen, veroordeelde de hogepriester zichzelf. Door de wet van God werd hij uitgesloten van het priesterschap. Hij had zijn eigen doodvonnis uitgesproken. —*De Wens der Eeuwen, pp.486,487 [hoofdstuk 75 AdventVision]*

## **Donderdag 4 juni: Geloof en geschiedenis**

Geloof is vertrouwen in God. Men gelooft, dat Hij ons liefheeft, en weet wat voor ons het beste is. Zo leidt het geloof ons om Zijn weg te kiezen, in plaats van onze eigen weg. Het geloof aanvaardt in plaats van onze onwetendheid, Zijn wijsheid. In plaats van onze zwakheid, Zijn sterkte. In plaats van onze zondigheid, Zijn gerechtigheid. Ons leven, wijzelf, zijn al van Hem. Het geloof erkent dat wij Zijn eigendom zijn, en aanvaardt de zegening ervan. Waarheid, oprechtheid en reinheid, worden duidelijk als de geheime bronnen voor een succesvol leven. Het geloof stelt ons in het bezit hiervan. Iedere goede opwelling en elk streven is een gift van God; 'geloof' ontvangt van God het leven, dat alleen groei en bekwaamheid kan voortbrengen.

Als wij over het geloof spreken, moeten wij een onderscheid maken, dat wij goed in het geheugen moeten bewaren. Er is een soort geloof, dat geheel verschillend is van het geloof in God... Wanneer geloof in Zijn Woord samengaat met onderwerping aan Zijn Wil, wanneer het hart zich overgeeft aan Hem en de liefde op Hem is gericht, daar is werkelijk geloof; geloof dat werkt door de liefde en de ziel reinigt. Door dit geloof wordt het hart vernieuwd naar het beeld van God. —*Het Geloof Waardoor Ik Leef, p.85 [25 maart AdventVision]*

Degenen die nauw betrokken zijn met God, zijn misschien niet voorspoedig in de dingen van dit leven; ze kunnen vaak zwaar worden beproefd en gekweld. Josef werd belasterd en vervolgd, omdat hij zijn deugdzaamheid en integriteit bewaarde. David, de gekozen gezant van God, werd door zijn goddeloze vijanden opgejaagd als een roofdier. Daniel werd in een leeuwenkuil geworpen, omdat hij trouw en onbuigzaam was in zijn trouw aan God. Job werd beroofd van zijn wereldse bezittingen en zo aangetast in het lichaam dat hij werd verafschuwd door zijn familieleden en vrienden, maar hij behield zijn integriteit en trouw aan God. ... Paulus werd gevangengenomen, met de roede geslagen, gestenigd en uiteindelijk ter dood gebracht, omdat hij een trouwe boodschapper was die het evangelie naar de heidenen bracht. De geliefde Johannes werd verbannen naar het eiland Patmos "voor het woord van God en voor het getuigenis van Jezus Christus."

Deze voorbeelden van menselijke standvastigheid, in de macht van goddelijke macht, zijn aan de wereld een getuige van de trouw van Gods beloften - van Zijn blijvende aanwezigheid en ondersteunende genade. Terwijl de wereld naar deze nederige mannen kijkt, kan ze hun morele waarde bij God niet waarnemen. Het is een werk van geloof om in het donkerste uur kalm te rusten in God - hoe zwaarbeproefd en stormachtig ook, om te voelen dat onze Vader aan het roer staat.

Alleen het oog van geloof kan verder kijken dan tijd en gevoel om de waarde van eeuwige rijkdom te schatten. —*Testimonies for the Church, vol. 4, p. 525*

Elke dag moet ons volk de diepe werking van de Geest van God hebben. Ze moeten een geloof hebben dat werkt door liefde, een geloof dat van God uitgaat.

Er mag geen draad van egoïsme in de stof worden geweven. Wanneer ons geloof door liefde werkt, precies zo'n liefde die Christus in Zijn leven heeft geopenbaard, zal het een stevig textuur hebben; het zal de vrucht zijn van een onderworpen wil. Maar pas als het ik sterft, kan Christus in ons leven. Pas als het ik sterft, kunnen we een geloof hebben, dat door liefde werkt en de ziel zuivert. —*That I May Know Him, p.226*

## **Vrijdag 4 juni: Voor verdere bestudering**

*Our High Calling*, "The Reward of Temperate Habits," p.269

*Patriarchen en Profeten*, "David en Goliath, hoofdstuk 63, pp. 425- 429.

## **11. De Bijbel en Profetie**

### **Sabbatmiddag 6 juni**

Christus waarschuwde Zijn discipelen voor wat zij zouden tegenkomen in hun werk als evangelisten. Hij wist wat hun lijden zou zijn, welke beproevingen en ontberingen zij zouden moeten ondergaan. Hij zou de kennis over wat ze zouden moeten tegenkomen niet verbergen voor het geval dat onverwachte problemen hun geloof zouden aantasten. "En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt." Johannes 14:29.

Voordat beproeving komt, moest hun geloof versterkt worden, in plaats van verzwakken. Ze zouden tegen elkaar zeggen: "Hij vertelde ons dat dit zou komen, en wat we moeten doen om het aan te pakken." —*Testimonies for the Church, vol. 9, p. 235*

Met het uitspreken van een wee over Judas had Christus ook een barmhartige bedoeling voor de discipelen. Op deze wijze gaf Hij hun het overtuigend bewijs van Zijn Messias schap. "Ik zeg het u, eer het geschiedt", zei Hij, "opdat gij, wanneer het geschiedt, gelooft, dat IK BEN" (Joh.13:19). Indien Jezus gezwegen had, schijnbaar onwetend van datgene wat over Hem zou komen, dan hadden de discipelen kunnen denken, dat hun Meester geen goddelijke vooruitziende blik had, en verrast en verraden was en zo overgeleverd aan de moordzuchtige bende.

Een jaar tevoren had Jezus Zijn discipelen verteld, dat Hij er twaalf had uitgekozen, en dat één van hen een duivel was. Nu zouden Zijn woorden tot Judas, die aantoonde, dat diens verraad volledig bekend was aan zijn Meester, het geloof van de ware volgelingen van Christus tijdens Zijn vernedering versterken. En wanneer Judas aan zijn verschrikkelijk einde gekomen zou zijn, dan zouden zij zich het wee herinneren dat Jezus over de verrader had uitgesproken.

En de Heiland had nog een ander doel. Hij had Zijn dienstbetoon niet onthouden aan hem van wie Hij wist, dat hij een verrader was. De discipelen begrepen Zijn woorden niet, toen Hij bij de voetwassing zei: "Gij zijt niet allen rein" (Joh.13:11), en ook nog niet, toen Hij aan de maaltijd zei: "Hij die Mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven." (Joh.13:11, 16-18). Maar naderhand, toen de betekenis duidelijk was, konden zij het geduld en de genade van God tegenover de meest ernstige dwaling, overpeinzen. —*De Wens der Eeuwen, p. 450, [Hoofdstuk 72 Tot Mijn Gedachtenis AdventVision]*

Terwijl zij de Heiland bespotten, haalden de mannen die beweerden uitleggers der profetie te zijn, juist die woorden aan waarvan de Inspiratie had voorzien dat zij ze bij deze gelegenheid zouden uitspreken. Doch in hun blindheid zagen zij niet dat zij de profetie vervulden. Zij die honend de woorden uitspraken: "Hij heeft Zijn vertrouwen op God gesteld; laat Die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon" (Matth.27:43), hadden geen idee ervan, dat hun getuigenis door de eeuwen heen zou weerklinken. Maar hoewel spottend

gesproken, brachten deze woorden de mensen ertoe de Schriften te bestuderen zoals ze dat nooit tevoren hadden gedaan. Wijze mannen hoorden ze, onderzochten ze, overpeinsden ze, en baden. Er waren mensen die niet rustten voordat zij, door Schrift met Schrift te vergelijken, de betekenis zagen van de zending van Christus. —*De Wens der Eeuwen, p. 523 [Hoofdstuk 78 AdventVision]*

### **Zondag 7 juni: Historicisme en profetie**

Er is een studie van de geschiedenis die niet moet worden veroordeeld. Heilige geschiedenis was een van de studies in de scholen van de profeten. In het verslag van Zijn omgang met de natiën werden de voetstappen van Jahweh nagespeurd. Dus vandaag moeten we de omgang van God met de naties van de aarde overwegen. We moeten in de geschiedenis de vervulling van profetie zien, de werkzaamheden van de Voorzienigheid in de grote hervormingsbewegingen bestuderen en de voortgang van gebeurtenissen in het opstellen van de naties voor het laatste conflict van de grote controverse begrijpen. —*Testimonies for the Church, vol.8, p. 307*

In de Schrift zijn er enkele dingen die moeilijk te begrijpen zijn en die, volgens de taal van Petrus, de ongeleerde en onstabiele mensen verdraaien tot hun eigen vernietiging. In dit leven zullen we misschien niet in staat zijn om de betekenis van elke passage van de Bijbel te verklaren, maar er zijn geen essentiële punten van praktische waarheid die worden vertroebeld in geheimzinnigheid. Wanneer de tijd zal komen, in Gods voorzienigheid, dat de wereld voor die tijd op de waarheid zal worden getest, zullen gedachten door Zijn Geest worden geoefend om de Schrift te onderzoeken, zelfs met vasten en met gebed, totdat schakel na schakel wordt doorzocht en verenigd in een perfecte ketting. Elk feit dat onmiddellijk betrekking heeft op de redding van zielen zal zo duidelijk worden gemaakt dat niemand hoeft te dwalen of in duisternis te wandelen.

Terwijl we de reeks van profetieën hebben gevolgd, wordt de geopenbaarde waarheid voor onze tijd duidelijk gezien en uitgelegd. We zijn verantwoordelijk voor de voorrechten die we genieten en voor het licht dat op ons pad schijnt. Degenen die in vorige generaties leefden, waren verantwoordelijk voor het licht dat op hen mocht schijnen. Hun verstand werd geoefend met betrekking tot verschillende punten van de Schrift die hen testten. Maar zij begrepen niet de waarheden die wij begrijpen.

Ze waren niet verantwoordelijk voor het licht dat ze niet hadden. Ze hadden de Bijbel, zoals wij, maar de tijd voor het ontplooiën van speciale waarheid met betrekking tot de laatste taferelen van de geschiedenis van deze aarde is tijdens de laatste generaties die op aarde zullen leven. —*Testimonies for the Church, vol.2, p. 692*

In zijn grote rijkdom aan stijl en onderwerpen bezit de Bijbel iets dat elk verstand belang kan inboezemen en op elk hart een beroep doet. Op zijn bladzijden vindt men de oudste geschiedenis; de waarste levensbeschrijvingen; regeringsbeginselen voor het beheer van de staat, voor de leiding van het huishouden - beginselen die door menselijke wijsheid nooit zijn geëvenaard. Het Boek bevat de diepzinnigste levenswijsheid, de zoetste, de verhevenste, de hartstochtelijkste en de roerendste voortbrengselen van de dichtkunst. De boeken van de Bijbel als zodanig beschouwd, staan wat hun waarde betreft, onmetelijk hoger dan de voortbrengselen van welke menselijke schrijver ook; maar bezien in hun verhouding tot de grote kerngedachte

hebben ze een oneindig wijder strekking en oneindig meer waarde. Gezien in het licht van deze gedachte, heeft elk onderwerp een nieuwe betekenis. In de eenvoudigste waarheden daarin verkondigd, liggen beginselen opgesloten die zo hoog zijn als de hemel en die een eeuwigheid omvatten. — *Karaktervorming, p. 50 [Hoofdstuk 13 AdventVision]*

### **Maandag 8 juni: Het Jaar- Dagprincipe**

Zo was de evangelieboodschap, zoals die door de Heiland Zelf gegeven werd, gebaseerd op de profetieën. De "tijd" waarvan Hij verklaarde, dat ze vervuld was, was de periode die door de engel Gabriël bekendgemaakt was aan Daniel. "Zeventig weken", zei de engel, "zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven". (Dan.9:24) Een dag in de profetie betekent een jaar; zie Num. 14:34; Ez. 4:6. De zeventig weken of vierhonderd negentig dagen stellen vierhonderd negentig jaren voor. Voor deze periode wordt een beginpunt gegeven: "Weet dan en versta: vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken en tweeënzestig weken" (Dan.9:24), negenenzestig weken, of vierhonderd drieëntachtig jaar. Het bevel om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen zoals dat in zijn geheel werd uitgevaardigd door Artaxerxes Longimanus (zie Ezra 6:14; 7:1, 9), trad in werking in de herfst van het jaar 457 vóór Christus. Gerekend vanaf die tijd reiken vierhonderd drieëntachtig jaren tot aan de herfst van 27 na Christus. Volgens de profetie zou deze periode zich uitstrekken tot op de Messias, de Gezalfde. In 27 na Chr. ontving Jezus bij Zijn doop de zalving van de Heilige Geest en begon spoedig daarna Zijn dienstwerk. Toen werd de boodschap verkondigd: "De tijd is vervuld" (Marc.1:15). — *De Wens der Eeuwen, p. 142 [Hoofdstuk 23 AdventVision]*

De grote waarheden die de Verlosser der wereld openbaarde, zijn voor hen die zoeken naar de waarheid als naar verborgen schatten. Daniël was een man op leeftijd. Zijn leven had hij doorgebracht te midden van de verleidingen van een heidens hof, terwijl zijn geest belast werd met de belangen van een groot rijk. Toch wendde hij zich af van dit alles om zijn ziel voor God te verootmoedigen en kennis te verkrijgen van de bedoelingen van de Allerhoogste. In antwoord op zijn smekingen werd licht van de hemel gegeven aan hen, die in de laatste dagen zouden leven. Met welk een ernst moeten wij dan God zoeken, opdat Hij ons verstand zou kunnen openen om de waarheden te verstaan die ons vanuit de hemel gebracht worden. — *Het Geheiligd Leven, p. 24 [Hoofdstuk 6, AdventVision]*

We leven in de laatste taferelen van de geschiedenis van deze aarde. Profetie gaat snel in vervulling. De uren van de tijd der genade komen tot een end. We hebben geen tijd - geen moment - te verliezen. Laten we niet slapen terwijl wij op wacht zijn. Laat niemand in zijn hart of door zijn werken zeggen: "Mijn Heer vertraagt zijn komst" (Lucas 12:45). Laten we de boodschap van Christus' spoedige wederkomst in ernstige waarschuwendende woorden rondbazuinen. Laten we overal mannen en vrouwen overhalen zich te bekeren en te vluchten voor de komende toorn. ... Laten we hen tot onmiddellijke voorbereiding wekken, want we weten weinig van wat ons te wachten staat. — *Testimonies for the Church, vol.8, p. 252.*

## **Dinsdag 9 juni: De kleine hoorn identificeren**

Maar het belangrijkste middel dat Satan in de eerste eeuwen gebruikte om oorlog tegen Christus en zijn volk te voeren was het Romeinse rijk, waarin het heidendom de overheersende godsdienst was. De draak stelt dus in de eerste plaats Satan voor, maar is in de tweede plaats ook het symbool van het heidense Rome.

In hoofdstuk 13 (vers 1-10) wordt een ander beest, een luipaard gelijk", beschreven. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht". De meeste protestanten geloven dat dit symbool het pausdom voorstelt, dat beslag heeft gelegd op de troon en de macht van het oude Romeinse rijk. Johannes zegt over het beest, een luipaard gelijk: "En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslastering spreekt... En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk". Deze profetie, die bijna gelijk is aan de beschrijving van de kleine horen van Daniël 7, heeft ontegensprekelijk betrekking op het pausdom. —*De Grote Strijd*, p. 281 [hoofdstuk 25 AdventVision]

De rooms-katholieke kerk wil zich nu van haar beste kant laten kennen en probeert al de gruwelijke wreedheden die zij in het verleden heeft bedreven goed te praten. Uiterlijk heeft ze het kleed van Christus aangedaan, maar innerlijk is ze niet veranderd. Alle beginselen die het pausdom in het verleden heeft aangenomen, worden nog altijd verdedigd. De leerstellingen die zijn verzonnen in de donkere Middeleeuwen worden nog altijd gehandhaafd. Laat niemand zichzelf misleiden. Het pausdom waaraan de protestanten nu eer willen bewijzen, is nog altijd hetzelfde pausdom dat de wereld heeft beheerst in de tijd van de Hervorming toen mensen van God opstonden om zijn verdorvenheid aan de kaak te stellen waardoor zij hun eigen leven in gevaar brachten. ... Zijn geest is nog altijd even wreed en tiranniek als toen het de menselijke vrijheid aan banden legde en de heiligen des Allerhoogste doodde.

Het pausdom beantwoordt volkomen aan de beschrijving van de profetie: het is de afval van de laatste tijd (2 Tessalonicenzen 2:3,4). Het neemt altijd de gedaante aan die het best aan zijn doel beantwoordt.

Onder de veranderende verschijningsvorm van de kameleon verbergt het pausdom echter het onveranderlijke gif van de slang. —*De Grote Strijd Eeuwen*, p. 363 [hoofdstuk 35 AdventVision]

We zijn nu gekomen in de tijd die door de Schriften voorzegt is. Het einde der tijden is gekomen, de visioenen van de profeten zijn ontzegd, en hun ernstige waarschuwingen wijzen ons erop dat komst des Heren in heerlijkheid nabij is.

De Joden legden het Woord Gods verkeerd uit en pasten het verkeerd toe, en ze kenden de tijd van hun bezoek niet. Zij brachten de jaren van het dienstwerk van Christus en Zijn apostelen - die kostbare laatste jaren van genade voor het uitverkoren volk - door met het beramen van plannen voor de ondergang van de boodschappers des Heren. Aardse eerezucht nam hen in beslag, en het geestelijk koninkrijk werd hun tevergeefs aangeboden. Zo neemt ook heden het koninkrijk van deze wereld de gedachten der mensen in beslag, en ze schenken geen aandacht aan het snel in vervulling gaan van de profetieën en aan de tekenen die erop wijzen dat het koninkrijk Gods spoedig zal komen. —*De Wens der Eeuwen*, p. 145 [Hoofdstuk 23 AdventVision]



### **Woensdag 10 juni: Het onderzoekend oordeel**

Miller paste zijn regel dat de Bijbel zichzelf uitlegt toe en stelde vast dat één dag in een symbolische profetie gelijkstaat met één jaar in werkelijkheid. (Numeri 14:34; Ezechiël 4:6). Hij kwam tot de conclusie dat de periode van de 2300 profetische dagen of evenveel letterlijke jaren veel verder reikte dan het einde van de oudtestamentische bedeling en dat die periode dus ook niet doelde op het heiligdom van het Oude Testament. Miller aanvaardde de algemeen gangbare opvatting dat de aarde het heiligdom van de christelijke bedeling was. Hij dacht dan ook dat het in rechte staat herstellen van het heiligdom", zoals voorzeggd in Daniël 8:14, de reiniging van de aarde door vuur bij de wederkomst van Christus voorstelde. Als hij het juiste beginpunt van de 2300 avonden en morgens kon vinden, zou hij ook de juiste tijd van de wederkomst kunnen bepalen. —*De Grote Strijd, p. 210-211 [Hoofdstuk 18, AdventVision]*

De dagelijkse dienst van de priester in de eerste afdeling van het heiligdom binnen het voorhangsel", dat de ingang vormde tot het heilige, en het heilige scheidde van de voorhof, stelt de dienst voor die Christus na zijn hemelvaart op zich nam. De priester op aarde moest elke dag het bloed van het zondoffer voor God brengen. Dit deed hij ook met het reukwerk, dat met de gebeden van Israël opsteeg. Zo pleitte Christus ook met zijn bloed bij de Vader in het belang van de zondaren en bracht Hij de gebeden van de berouwvolle gelovigen met het fijne reukwerk van zijn gerechtigheid voor de Vader. Dit was de dienst in de eerste afdeling van het heiligdom in de hemel....

Achttien eeuwen lang vond deze dienst in het eerste deel van het heiligdom plaats. Het bloed van Christus pleitte voor de berouwvolle gelovigen. Door zijn bemiddeling werden hun zonden vergeven en werden zij door de Vader aangenomen. Toch bleven hun zonden in de boeken opgetekend. Net zoals er in de zinnebeeldige dienst verzoening moest worden gedaan" op het einde van een jaar, moet er voor Christus' werk tot verlossing van de mens wordt afgesloten, ook verzoening worden gedaan om de zonden uit het heiligdom in de hemel te verwijderen. Deze dienst begon aan het einde van de 2300 avonden en morgens. Toen ging onze Hoge priester zoals de profeet Daniël had voorzeggd het heilige der heiligen binnen om het laatste gedeelte van zijn plechtige taak - het reinigen van het heiligdom" - te vervullen....

Zoals de zinnebeeldige reiniging van het heiligdom op aarde plaatsvond door het wegdoen van de zonden die het verontreinigden, wordt het hemelse heiligdom gereinigd door het wegdoen of uitdelgen, van de zonden die daar zijn opgetekend. Maar voordat dit kan gebeuren, moeten de boeken waarin de zonden zijn opgetekend, worden onderzocht om uit te maken wie door berouw over zijn zonden en door het geloof in Christus in aanmerking komt voor de weldaden van Christus' verzoening. Het reinigen van het heiligdom in de hemel impliceert een werk van onderzoek, een werk van oordeel. Dit werk moet worden gedaan voordat Christus terugkomt om zijn volk te verlossen, want wanneer Hij terugkeert, heeft Hij zijn loon bij Zich "om eenieder te vergelden, naar dat zijn werk is." (Openbaring 22:12). —*De Grote Strijd, p. 270-271, [hoofdstuk 23 AdventVision]*

### **Donderdag 11 juni: Typologie als profetie**

De Bijbel bevat alle beginselen die de mensen moeten begrijpen om geschikt te zijn zowel voor dit als voor het toekomstige leven. En deze beginselen kunnen door allen worden begrepen. Niemand die zijn onderwijzingen weet te waarderen, kan één

enkele passage uit de Bijbel lezen zonder daaruit een of andere nuttige gedachte te trekken. Maar het beste onderricht van de Bijbel wordt niet verkregen door zonder enige samenhang het Boek zo nu en dan eens te bestuderen. Het verheven systeem der waarheid wordt niet zo geschilderd dat de haastige of oppervlakkige lezer dat zal ontdekken. Vele schatten liggen grotendeels ver beneden de oppervlakte en kunnen alleen verkregen worden door ijverig onderzoek en aanhoudende inspanning. De waarheden die het geheel vormen, moeten gezocht en verzameld worden, "hier wat, daar wat". Jes. 28:10.

Wanneer ze aldus worden onderzocht en tot een geheel samengevoegd worden, zal men ervaren dat ze aan elkaar aangepast zijn. Elk Evangelie is een aanvulling van de andere, elke profetie een verklaring van een andere profetie, elke waarheid een ontwikkeling van een andere waarheid. De schaduwbeelden van het Joodse stelsel worden duidelijk gemaakt door het Evangelie. Elk beginsel in het Woord van God heeft zijn plaats, elk feit zijn betekenis. En het gehele gebouw in zijn ontwerp en uitvoering, draagt het kenmerk van Zijn Maker. Alleen het verstand van de eeuwige God kan zo'n geheel bedenken en bouwen. —*Karaktervorming, p.58 [Hoofdstuk 13 AdventVision]*

Het aardse heiligdom, gebouwd door Mozes op bevel van God volgens het patroon dat hem op de berg werd getoond, was "een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, waarin zowel geschenken als offers werden aangeboden." Dat de twee heilige afdelingen ervan "afbeeldingen van dingen in de hemelen" waren; dat Christus, onze grote Hogepriester is, "een prediker van het heiligdom en van de ware tabernakel is, die de Heer heeft gesticht, en geen mens"; dat "Christus niet de heilige plaatsen is ingegaan gemaakt met handen, die de figuren van de ware zijn; maar in de hemel zelf, om nu voor ons in de aanwezigheid van God te verschijnen." Hebreëen 9:9, 23; 8:2; Hebreëen 9:24 —*The Story of Redemption, p. 376.*

De val van Jeruzalem was symbolisch voor de uiteindelijke val, die de wereld zal overkomen. De profetieën, die gedeeltelijk vervuld werden in de val van Jeruzalem, zijn van nog directer toepassing op de eindtijd. We staan nu op de drempel van grote en plechtige gebeurtenissen. Er staat ons een crisis te wachten, waarvan de wereld nog nooit getuige is geweest. Maar liefelijk komt tot ons de verzekering, net als tot de eerste discipelen, dat Gods koninkrijk over alle andere heerst. De loop van de komende gebeurtenissen ligt in handen van onze Maker. De Majesteit van de hemel beschikt over de bestemming van de volken, en heeft de belangen van Zijn gemeente onder Zijn hoede. De goddelijke Leraar zegt tot iedere helper bij de voltooiing van Zijn plannen, zoals Hij tegen Kores zei: "Ik gordde u, hoewel u Mij niet kende" (Jesaja 45:5). —*Gedachten van de berg der zaligsprekingen, p.69 [Hoofdstuk 5 AdventVision]*

### **Vrijdag 12 juni: Voor verdere bestudering**

Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, "Pray and Never Be Surprised," vol. 2, p. 1003

*The Story of Redemption*, "In Solomon's Temple," p. 193.

## 12. Hoe om te gaan met moeilijke Bijbelpassages

### Sabbatmiddag 13 juni

De natuur van iemands geestelijke ervaring wordt gezien in het karakter van de boeken die hij in zijn vrijetijd momenten verkiest te lezen. Om een gezonde toon van geest en geluid en religieuze principes te hebben, moet de jeugd in gemeenschap met God leven door Zijn Woord. De Bijbel, die de weg van redding door Christus uitstippelt, is onze gids tot een hoger en beter leven. Het bevat de meest interessante en de meest leerzame geschiedenis en biografie die ooit geschreven is. Degenen wiens fantasie niet bedorven is door het lezen van fictie, zal de Bijbel het meest interessante van alle boeken vinden. —*The Youth's Instructor, 9 October 1902*

De geest die zich afwendt van Gods Woord om zich te voeden met de geschriften van mensen die niet geïnspireerd zijn, wordt afgestompt en verzwakt. Hij wordt niet in aanraking gebracht met de diepe, veelomvattende beginselen van de eeuwige waarheid. Het verstand richt zich op het bevatten van dingen, waarmee het vertrouwd is, en als gevolg van deze toewijding aan beperkte zaken wordt het verzwakt, de krachten ervan worden beperkt en na verloop van tijd kan het zich niet meer verruimen. —*Lessen Leven Alledag, p. 20.*

Voor en tijdens de eerste komst van Christus, brachten geestelijke leraren vreemde ideeën die zo vermengd waren met delen van waarheid dat ze vol waren van misleidende kracht. Ze leidden de zielen weg van God, alhoewel door hun uiterlijk nog steeds de indruk gaven trouwe aanbidders van God te zijn. We vinden eenzelfde conditie in deze laatste dagen, en zij die de waarheid verlaten, vermengen hun geloof met verschillende menselijke opinies. De Bijbel wordt bekritiseerd. Is het dat predikanten zo verschillend zijn in hun uitleg omdat de Schrift in tegenspraak met zichzelf en tegenstrijdig is? Nee, de moeilijkheid is dat de mensen vandaag hetzelfde doen als wat ze in de tijd van Christus deden, ze leren leerstellingen en geboden van mensen. Geestelijke leraren zij in dezelfde staat als de Farizeeën waarvan Hij zei: "U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God." Math.22:28. Dezelfde mensen tot wie deze woorden werden gesproken, waren verondersteld leraren te zijn en de Schrift uit te leggen aan het volk. —*This Day With God, p. 164*

Er zijn mensen die de huidige waarheid brengen die zo'n gebrekkige kennis van de Bijbel hebben dat het moeilijk voor hen is om de tekst van de Schrift van uit het geheugen correct te beschrijven. Door te blunderen op de wijze zoals ze doen, zondigen ze tegen God. Zij worstelen met de Schrift, maken dat de Bijbel dingen zegt die er niet in geschreven staan.

Dezen denken dat een opvoeding of een volmaakte kennis van de Schrift weinig consequenties heeft als een mens de Geest heeft. Maar God zendt Zijn Geest nooit om onwetendheid goed te keuren. Hij mag, medelijden hebben en daarom degenen die in zulk een situatie zitten zegenen, omdat het onmogelijk voor hen is om een lering te ontvangen en soms daalt Hij af om hun sterkte perfect te maken in hun zwakheid. Maar het is de plicht van dezulken om Zijn Woord zelf te bestuderen. Een gebrek aan kennis in de wetenschap, is geen excuus voor het verwaarlozen van de Bijbelstudie; de woorden van inspiratie zijn zo helder dat de ongeleerde deze kan begrijpen. —*Gospel Workers, p. 105*

### **Zondag 14 juni: Mogelijke redenen voor schijnbare tegenstrijdigheden**

Hoewel de joden de Schrift die van Christus getuigde hadden, waren ze niet instaat Christus te vinden in de Schrift. En hoewel wij het Oude en het Nieuwe Testament hebben, worstelt de mens met de Schrift om haar waarheid te ontdekken, en in de uitleg van de Schrift leren ze, evenals de Farizeeën, de leringen en tradities van de mens voor de geboden van God. In Christus' dagen hadden de religieuze leiders de menselijke ideeën zo lang aan het volk gebracht, dat de leringen van Christus in ieder opzicht in opstand waren met hun theorieën en praktijken. Zijn preek op de berg was in elk opzicht in tegenspraak met de leringen van de eigengerechtigde Schriftgeleerden en Farizeeën. Ze hadden God verkeerd voorgesteld, alsof Hij op hen zag als een strenge rechter, zonder erbarmen, medelijden en liefde.

Zij brachten aan het volk eindeloze leringen en tradities, alsof deze van God kwamen, terwijl deze geen "Zo zegt de Heere" voor hun autoriteit hadden.

Alhoewel ze verklaren de ware en levende God te kennen en te dienen, misplaatsten ze Hem volledig. Daardoor was het karakter van God als een oorspronkelijk onderwerp, zoals gebracht door Zijn Zoon, als een nieuwe gave aan de wereld. Christus gebruikt iedere poging om de misplaatste weergave van Satan weg te vagen, opdat het vertrouwen van de mens in de liefde van God hersteld zou mogen worden. Hij leerde de mens de Opperste Heerser van het universum bij de nieuwe naam te noemen - "Onze Vader." Deze naam betekent Zijn ware relatie tot ons, en wanneer in eerbied uitgesproken door menselijke lippen, is het muziek in de oren van God. Christus leidt ons tot de troon van God in een nieuwe levende weg, Hij brengt Hem tot ons in Zijn vaderlijke liefde. —*The Review and Herald, 11 September, 1894.*

Satan is bij machte om twijfel op te roepen over, en bezwaren te suggereren tegen het duidelijk getuigenis dat God zendt, en velen vinden het een deugd en een bewijs van intelligentie om wantrouwend te zijn, een kritische houding te hebben en zich bezig te houden met spitsvondige haarkloverijen. Zij die willen twijfelen hebben daar voldoende ruimte voor. God zal niet alle gelegenheid voor ongeloof wegnemen. Hij levert bewijs, dat zorgvuldig en met een nederige geest en ontvankelijk verstand onderzocht moet worden, en iedereen moet voor zichzelf beslissen, afgaande op het gewicht het bewijs

God levert voldoende bewijs voor een open geest om te geloven, maar wie de invloed aan bewijs verwerpt, omdat er een paar dingen zijn die hij met zijn beperkte begrip niet kan verklaren, zal worden overgelaten aan de koude, kille sfeer van ongeloof en kritische twijfel, en zijn geloof zal schipbreuk lijden. —*Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, p. 549.*

Zij die onverschillig en halfslachtig werken sullen nooit succes hebben. Jong en oud zouden het Woord van God moeten lezen, en niet alleen lezen, maar het bestuderen met ijverige ernst, biddend geloven en zoekend. Zo zullen ze de verborgen schatten vinden, want de Heer zal hun verstand verkwikken. —*Messages to Young People, p. 259.*

### **Maandag 15 juni: Eerlijk en zorgvuldig met moeilijkheden omgaan**

Wees zorgvuldig hoe je de Schrift uitlegt. Lees het met een geopend hart tot de toegang van Gods Woord, en het zal hemels licht uitstralen, verstand geven aan de eenvoudige. Dit betekent niet de zwakzinnige, maar zij die zichzelf niet inspannen

boven hun maat en talent, om te proberen origineel en onafhankelijk te zijn in het bereiken kennis boven dat wat ware kennis vormt. — *This Day With God*, p. 43.

Zonder de leiding van de Heilige Geest zullen wij voortdurend gevaar lopen de Schriften te verdraaien of ze verkeerd uit te leggen. Er wordt veel in de Bijbel gelezen, zonder enig nut, en in veel gevallen veroorzaakt het ook nog schade. Wanneer het woord van God wordt geopend zonder eerbied en zonder gebed; wanneer de gedachten en de genegenheid niet op God zijn gericht, of niet in harmonie zijn met Zijn wil, blijft het verstand gehuld in twijfel, en tijdens het bestuderen van de Bijbel neemt de twijfel alleen maar toe. De vijand neemt bezit van de gedachten, en hij suggereert interpretaties die niet juist zijn.

Wanneer mensen er geen moeite voor doen om in woord en daad met God in harmonie te zijn, zal, hoe geleerd zij ook mogen zijn, de kans groot zijn dat zij zich vergissen in hun begrip van de Schriften, en het is niet veilig op hun uitleg te vertrouwen. Wanneer wij waarachtig ons best doen om Gods wil te doen, maakt de Heilige Geest de geboden van Zijn woord tot onze levensbeginselen en schrijft ze op de tafelen van ons hart. Het zijn dan ook alleen zij die het licht volgen dat alreeds gegeven is, die kunnen hopen op het ontvangen van verdere verlichting door de Geest. Dit wordt duidelijk weergegeven door de woorden van Christus: "Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt." — *Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, pp. 573,574.*

De zuiverheid van onze kijk op de waarheid zal evenredig zijn aan ons begrip van het Woord van God. Hij die de Schrift grondige, vrome aandacht geeft, zal een zuiver begrip en een gaaf oordeel ontvangen, en zal bij het zich wenden tot God een hogere graad van intelligentie ontvangen.

Het is voor ons niet veilig ons af te keren van de Heilige Schrift door alleen een terloops lezen van haar heilige bladzijden. ... Fris de geest op tot een hoge taak die er voor haar is, en studeer met vastberaden interesse, zodat u de goddelijke waarheid kan begrijpen. Zij die dit doen zullen verrast zijn te vinden wat de geest kan verrijken.

De geest moet onder zelfbedwang staan en niet toestaan om te dwalen. Hij zal getraind zijn gefocust te blijven op de Schrift, en op haar edele verheffende thema's. Delen van de Schrift, zelfs hele hoofdstukken, zouden uit het hoofd geleerd moeten worden, om deze te herhalen als Satan met zijn verzoeken komt. Het acht en vijftigste hoofdstuk van Jesaja is nuttig voor dit doel. Ommuur de ziel met de beperkingen en instructies die gegeven zijn door de inspiratie van de Geest van God. — *Mind, Character, and Personality, vol. 1, p. 93.*

### **Dinsdag 16 juni: Nederig met moeilijkheden omgaan**

Het woord van God is waarheid en licht, en het is een lamp voor onze voet, om ons bij iedere stap te leiden op de weg naar de poorten van de stad van God. Het is om deze reden dat Satan zulke hopeloze pogingen heeft geplaatst om het pad te blokkeren, het pad dat opgezet is voor de vrijgekochten van de Heer om daarop te wandelen. U moet niet uw ideeën in de Bijbel leggen en uw denkwijze tot een centrum stellen die voor de waarheid stuitend is. U moet aan de deur van onderzoek uw ideeën terzijde leggen, en met een nederig, toegewijd hart, zelf verborgen in Christus, met een ernstig gebed, moet u wijsheid zoeken bij God. U zou voelen dat u de geopenbaarde wil van God moet kennen, omdat het voor uw persoonlijke eeuwig

welvaart zorgt. De Bijbel is een gids die u de weg naar het eeuwige leven doet kennen. U moet boven alle dingen wensen dat u de wil en de weg van de Heer zoekt. U moet niet zoeken naar het vinden van tekst in de Schrift, zodat u uw theorieën kunt bewijzen. Het woord van God verklaart dat dit een worsteling met de Schrift is tot uw eigen verderf. U moet uzelf ontledigen van ieder vooroordeel, en in de geest van gebed tot de onderzoekingen van Gods woord komen. —*Fundamentals of Christian Education, p. 307.*

Het is Gods verlangen dat de mens zijn redeneringsvermogen blijft oefenen; de studie van de Bijbel zal zijn verstand verheffen en krachtig maken zoals geen andere studie dat kan. Het is zowel de beste mentale als geestelijke oefening voor het menselijk verstand. Toch moeten wij oppassen voor het verafgoden van de menselijke rede, die onderworpen is aan de zwakheden en onstandvastigheden van het mensdom. Als wij niet willen dat ons begrip van de Schriften daardoor versluierd wordt, zodat zelfs de meest eenvoudige waarheden niet meer begrepen kunnen worden, moeten wij de eenvoud en het geloof van een klein kind hebben, bereid om te leren, en moeten wij de hulp van de Heilige Geest zoeken. Een besef van de kracht en wijsheid van God, en van ons onvermogen Zijn grootheid te begrijpen, zou ons moeten inspireren tot nederigheid. Wij zouden Zijn Woord moeten openslaan met dezelfde houding als wij Zijn aanwezigheid zouden naderen, met heilige eerbied en ontzag. Wanneer wij de Bijbel openen, moet de rede daarin een gezag erkennen dat superieur is, en hart en verstand moeten zich neerbuigen voor de grote IK BEN.

Wij zullen alleen in ware geestelijke kennis kunnen toenemen als wij ons bewust zijn van onze geringheid en onze totale afhankelijkheid van God. Iedereen die de Bijbel biddende en met een ontvankelijke geest benadert, om de uitspraken daarin te bestuderen als het Woord van God, zal goddelijke verlichting ontvangen. Veel dingen die moeilijk en duister lijken, zal God helder en eenvoudig maken voor hen die ze op deze wijze willen begrijpen. —*Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, p. 573.*

### **Woensdag 17 juni: Vastbeslotenheid en geduld**

Allen die het Woord van God ter hand nemen, zijn verbonden met het meest plechtige en heilige werk; want in haar onderzoek ontvangen zij licht en een zuivere kennis, die zij mogen doorgeven aan hen die onwetend zijn. Ontwikkeling is het opnemen van leringen die licht en waarheid zijn. Iedereen die ijverig en geduldig de Schrift zoekt opdat hij anderen kan leren, die op de juiste manier het werk benadert en met een eerlijk hart zijn vooraf gevormde ideeën terzijde legt, wat dat ook geweest mag zijn, en zijn erfelijke vooroordelen aan de deur van onderzoek, zal ware kennis verkrijgen. Het is eenvoudig valse uitleg op de Schrift te plaatsen, benadrukking leggen op passages, en er een eigen mening aan schenken die, op het eerste gezicht, juist mag lijken, maar die bij nader onderzoek, als vals gezien wordt. Als de zoeker naar waarheid Schrift met Schrift vergelijkt, zal hij de sleutel vinden om het schathuis te openen en een waar begrip gegeven worden van het Woord van God. Dan zal hij zien dat zijn eerste indruk van het onderzoek niet de juiste was en dat daarbij blijven hem een mix zou hebben gegeven van valsheid en waarheid. —*This Day With God, p. 43.*

Het gebeurt soms dat mensen met intellectuele capaciteiten, die vanuit hun studie en cultuur veel kennis hebben opgedaan, niet in staat zijn bepaalde passages uit de

Schrift te begrijpen, terwijl anderen die ongeschoold zijn, en van wie het bevattingsvermogen gering lijkt te zijn, wél de betekenis ervan begrijpen, en kracht en troost putten uit datgene wat de eerdergenoemden te mysterieus vinden of waaraan zij voorbijgaan als iets onbelangrijks. Hoe komt dit? Mij is uitgelegd dat de laatstgenoemde groep mensen niet vertrouwt op eigen inzicht. Deze mensen gaan tot de bron van het licht, tot Hem die de Schriften geïnspireerd heeft, en met een nederig hart vragen zij God om wijsheid, en ontvangen die. Er zijn mijnen vol waarheden die wachten om ontdekt te worden door degene die oprecht zoekt. Christus stelde de waarheid voor als een schat verborgen in een akker. Deze ligt niet aan het oppervlak; wij moeten ernaar graven. Ons succes in het vinden ervan hangt echter niet zozeer af van onze intellectuele capaciteiten, als wel van onze nederigheid van hart en het geloof dat aanspraak maakt op goddelijke hulp. —*Getuigenissen voor de gemeente, deel 5, p. 573.*

Het is de wens van God dat allen die beweren in de waarheid van Zijn woord te geloven dit bekend zullen maken. Hun volhardende trouw zal rijkelijk beloond worden. "Het koninkrijk en heerschappij, en de grootheid van het koninkrijk onder de hele hemel, zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoge plaatsen."

Laat ons dan niet vermoeid zijn in weldoen. Laat onze harten acht slaan op de leringen van het woord van de grote Medische Zendeling. In overeenstemming met ons eigen geloof in de boodschap zal onze ernst en onze kracht in het verkondigen van de kennis van Jezus Christus. Wij zijn "werkers tezamen met God," altijd verbonden met het werk van de Heer.".....

Ons leven moeten we inzetten in de dienst van de Meester. Wij zijn de dienaren van de Heer. De leden van Christus' kerk moeten voorbeelden zijn in leven- dienst, met volkomen gehoorzaamheid aan ons grote Voorbeeld. —*Sons and Daughters of God, p. 265.*

### **Donderdag 18 juni: Op een Bijbelse manier en onder gebed met moeilijkheden omgaan**

Laat allen het Woord studeren. Laat niemand zijn ziel belasten met vele zorgen, zodat hij niet de kostbare lessen kan studeren die Christus gegeven heeft.

Het Woord van God is niet half te verstaan. Als iedereen een houvast voor zijn eigen ziel zou claimen, bestuderende het Woord van God met ernstig gebed en alleen die boeken zou lezen die hem helpen om een helderder beeld te krijgen van het Woord, zou Gods volk geestelijk gezonder en sterker zijn en veel meer geestelijke kennis en begrip hebben, dan ze nu tonen. We moeten God zoeken, zodat wij Hem dierbaar vinden voor onze zielen. Het is nodig om Hem als inwonende gast en vriend te hebben, scheid u nooit van Hem.

Het is het voorrecht van iedere ziel om één te zijn met Christus in God, maar om dit te zijn moeten we zacht en ootmoedig zijn, onderwezen willen worden en gehoorzaam. Zullen wij niet zijn als degene die het tot een zaak van veiligheid maakt ernstig te bidden en zich gelovig houdt aan het geloof dat door de liefde werkt en de ziel zuivert? —*This Day With God, p.150*

Laat het Woord uw gids zijn, uw regel voor gedrag. Het zal u leren uw gewoonten te zuiveren, u goddelijk te gedragen, en een nooit falend oordeel te hebben. Bestudeer het Woord. Als u in verwarring bent, bestudeer het Woord voor instructies

passend bij uw probleem. Zoek de Heer voor leiding. Vermaak u niet met datgene wat de Heer verbiedt in Zijn Woord, en zoek dat te doen wat Zijn Woord verlangt. "U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen" Joh. 5:39. —*The Upward Look*, p. 87.

Zij die de Schriften gebruiken, om daarin tegenstrijdigheden te vinden, hebben geen geestelijk inzicht. Met een verwrongen visie zullen zij heel wat redenen vinden voor twijfel en ongeloof over dingen die in werkelijkheid helder en eenvoudig zijn. Voor hen die Gods Woord echter met eerbied aannemen, en Zijn wil leren kennen, zodat zij die kunnen gehoorzamen, is alles anders. Zij worden vervuld met eerbied en ontzag, naarmate zij nadenken over de zuiverheid en de verheven voortreffelijkheid van de geopenbaarde waarheden. Soort trekt soort aan. Heiligheid verbindt zich met heiligheid, geloof met geloof. Voor het nederige hart en het oprechte, vorsend verstand is de Bijbel vol licht en kennis. Zij die de Schriften vanuit deze geest benaderen, worden in gemeenschap gebracht met profeten en apostelen. Hun geest gaat op in die van Christus, en zij verlangen ernaar één met Hem te worden. —*Getuigenissen voor de gemeente, deel 5*, p.574.

Gebed is nodig in het huiselijke leven, in het gemeenteleven, in het zendingsleven. De doeltreffendheid van het ernstige gebed is slechts zwak begrepen. Was de gemeente gelovig in gebed, ze zou in menige dingen niet tekortschieten; want gelovigheid in beroep op God zal rijke beloning brengen.

Als de gemeente ontwaakt tot het besef van haar heilige roeping, zullen veel meer vurige en effectieve gebeden opgezonden worden naar de hemel voor de Heilige Geest om aanwijzingen te geven voor het werk en de plicht van Gods volk over de redding van zielen. We hebben de plechtige belofte dat God nabij zal zijn tot iedere zoekende ziel. —*Selected Messages*, book 1, p. 116.

### **Vrijdag 19 juni: Voor verdere bestudering**

*Fundamentals of Christian Education*. "The True Higher Education," pp. 429 - 437.  
*Messages to Young People*, "Persevering Effort in Bible Study," pp. 259 - 261.

## **13. Leven naar het Woord van God**

### **Sabbatmiddag 20 juni**

Johannes en Judas zijn vertegenwoordigers van hen die voorgeven volgelingen van Christus te zijn. Beide discipelen hadden dezelfde mogelijkheden om het goddelijk Voorbeeld te bestuderen en na te volgen. Beiden waren nauw verbonden met Jezus en mochten luisteren naar Zijn woorden. Beiden bezaten ernstige karaktergebreken, en beiden konden beslag leggen op de goddelijke genade die het karakter veranderd. Maar waar de één nederig van Jezus leerde, openbaarde de ander dat hij geen dader, maar slechts een hoorder des Woords was. De één, die dagelijks stierf voor de zonde en deze overwon, werd geheiligd door de waarheid, de ander, die de veranderende macht der genade weerstond en toegaf werd een slaaf van Satan.

Een karakterverandering zoals we deze zien in het leven van Johannes is altijd het resultaat van gemeenschap met Jezus. Er mogen duidelijke gebreken schuilen in het karakter van de persoon, doch wanneer hij een ware discipel van Christus wordt,



verandert en heiligt de macht der goddelijke genade hem. Door de heerlijkheid des Heren te zien als in een spiegel, wordt hij verandert van heerlijkheid tot heerlijkheid, tot hij gelijk is aan Hem die hij vereert. —*Van Jeruzalem tot Rome, p. 407.*

Zij die niet alleen hoorders maar ook daders zijn van de woorden van Christus, tonen duidelijk in hun karakter de werking van de Heilige Geest. Het resultaat van de inwonende werking van de Heilige Geest is zichtbaar in het uiterlijke gedrag. Het leven van de Christen is verborgen met Christus in God, en God, die weet wie de Zijnen zijn, verklaart: "Gij zijt Mijn getuigen." Zij betuigen dat goddelijke kracht hun harten beïnvloedt en vormgeeft aan hun gedrag. Hun werken geven getuigenis dat de Geest de innerlijke mens beweegt, zij die verbonden zijn met hem zijn overtuigd dat ze Jezus Christus tot hun voorbeeld maken. Zij die in verbinding staan met God zijn kanalen voor de kracht van de Heilige Geest. ... Het innerlijke leven van de ziel zal zich openbaren in hun uiterlijke gedrag. —*In Heavenly Places, p. 22.*

Velen die zich Christenen noemen wandelen in het licht van de vonken van hun eigen maaksels, in plaats van in de voetstappen te volgen van hun goddelijke Meester. Zij vertegenwoordigen niet hetzelfde karakter dat Jezus vertegenwoordigt in Zijn zuivere, oprechte liefde voor God en Zijn liefde voor de gevallen mensheid. Zij nemen God niet op Zijn woord, en vereenzelvigen hun interesses niet met die van Jezus Christus. Zij vormen niet de gewoonte om gemeenschap te hebben met Jezus, of met Hem te spreken als een gids en raadgever, om zo de zaken van een duidelijk omschreven Christelijk leven te leren.

Zij die niet alleen hoorders maar ook daders zijn van het woord van Christus maken de werking van de Heilige Geest in hun inwendige karakter zichtbaar in de uitwendige uitingen van hun karakter. Het leven van de Christen is verborgen met Christus in God. ... Hun werken getuigen dat de Geest de innerlijke mens beweegt en vernieuwt. Zij die met hem samenwerken zijn overtuigd dat ze Christus als voorbeeld hebben. —*Lift Him Up, p.124.*

### **Zondag 21 juni: Het levende Woord van God en de Heilige Geest**

De goddelijke Geest werkt door de krachten en hoedanigheden die aan de mens geschonken zijn. Uit onszelf zijn we niet in staat om onze wensen en plannen en neigingen in harmonie te brengen met de wil van God. Maar als we ons gewillig laten maken, zal de Heiland dit voor ons doen; "De redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten." En "elk bedenkfel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus." 2 Kor. 10:3.

Hij die een sterk, symmetrisch karakter wil ontwikkelen, die een evenwichtig Christen wil zijn, moet alles geven en alles doen voor Christus. Want de Verlosser wil geen gedeelde dienst aanvaarden. Dagelijks moet hij de betekenis van zelfovergave leren. Hij moet het Woord van God bestuderen, de betekenis ervan leren verstaan, en de voorschriften ervan leren gehoorzamen. Op deze wijze kan hij de maatstaf van christelijke volmaaktheid bereiken.

Van dag tot dag werkt God aan hem, en Hij volmaakt het karakter dat de uiteindelijke toets moet doorstaan. En van dag tot dag werkt de gelovige ten aanschouwen van mensen en engelen aan een verheven experiment, dat aantoonde wat het evangelie voor gevallen menselijke wezens kan doen. —*Van Jeruzalem tot Rome, p. 354.*

Gods werkers moeten in perfecte harmonie leven met de wil van God. Er is een gevaar om dwars tegen de bedoelingen van God in te gaan, want de mens wenst op zijn eigen manier te werken, waarvan hij denkt dat het de beste weg is om de doelstellingen van God te bereiken. Maar we kunnen niet onze eigen weg en wil hebben. God moet werken in ons en bij ons en door ons. Wij moeten in de handen van God zijn als klei in de handen van de pottenbakker, door Hem gekneet worden naar Zijn gelijkenis.

Onze harten moeten volkomen geheiligd zijn aan God. Laat ons niet zoeken om aan onze eigen weg en wil vast te houden. God heeft ons Zijn waarheid gegeven, dat deze de mens moge heiligen, zuiveren en veredelen. — *This Day With God*, p. 65.

Christenen moeten gescheiden van de wereld staan als Gods vaandeldragers, tonende in hun leven de invloed van de veranderende genade van Christus. Ze zijn tezamen opgestaan om met Christus te zitten in de hemelse plaatsen om dit te tonen aan de wereld, aan engelen en aan mensen en duurzaam presenteren van de eeuwige wereld. Zij moeten het Woord des levens naar buiten brengen, de mensen waarschuwen voor de bindende eis van Gods wet. God wenst van Zijn dienaars dat ze van een hoge orde zijn. Hij wenst dat ze de wetten gehoorzamen die van een hogere orde zijn dan de wetten van de wereld - wetten welke Zijn karakter beschrijven.

God wil de kracht van Zijn Heilige Geest schenken aan allen die met Hem willen samenwerken in het beoefenen van hun gaven en talenten, opdat ze mogen staan op vaste grond. — *That I May Know Him*, p.305.

### **Maandag 22 juni: Leren van Jezus**

Zij die zich hun zwakheid realiseren vertrouwen op een kracht die hoger is dan zichzelf. En terwijl zij op God zien, heeft Satan geen macht over hen. Maar zij die op zichzelf zien zijn eenvoudig te verslaan. Laat ons bedenken dat als we geen acht slaan op de waarschuwingen die God ons heeft gegeven, de val voor ons ligt. Christus zal hen die zichzelf plaatsen op de grond van de vijand, niet redden van de verwondingen die zullen ontstaan. Hij laat de zelfstandige, die doet of hij meer weet dan zijn Heer, gaan in zijn aangenomen sterkte. Daaruit komen lijden en een kreupel leven of misschien nederlaag en dood.

In de strijd neemt de vijand voordeel op de zwakste plekken in de verdediging van hen die hij aanvalt. Hier maakt hij zijn felle aanval. De christen moet geen zwakke plekken hebben in de verdediging. Hij zou beschermd moeten zijn door de steun die de Schrift geeft aan hem die Gods wil doet. De verleide ziel zal de overwinning wegdragen als hij het voorbeeld volgt van Hem die de verleider tegemoet trad met de woorden: "Er staat geschreven." Hij kan zeker staan met de woorden van een, "Zo spreekt de Heer." — *Our High Calling*, p. 307.

Satan voerde de woorden van de schrift aan: "Want er is geschreven, dat Zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet te eniger tijd uw voet aan een steen aanstoot." Jezus antwoordende, zei tot hem, "Er is wederom geschreven: Gij zult de Heer uw God niet verzoeken." Satan wilde er Jezus toe brengen om partij te trekken van de barmhartigheid van Zijn Vader, en Zijn leven te wagen vóór Zijn zending volbracht was, Hij had gehoopt dat het verlossingsplan in

duigen zou vallen; maar het plan was te goed beraamd dat Satan het zou kunnen doen mislukken of schaden.

Christus is het voorbeeld voor alle Christenen. Wanneer zij verzocht worden, of wanneer hun rechten betwist, moeten zij dit geduldig dragen. Zij moeten niet gevoelen dat zij recht hebben om tot de Heer te roepen om Zijn macht te tonen, ten einde hun een overwinning te doen behalen over hun vijanden, tenzij God hierdoor direct eer bewezen en Hij erdoor verheerlijkt wordt.

Wanneer Jezus Zich van de tinne van de tempel had geworpen zou het Zijn Vader niet hebben verheerlijkt; want niemand zou getuige geweest zijn van de daad, behalve Satan en de engelen van God. Het zou de Heer verzoeken zijn geweest om Zijn macht te tonen ten aanschouwen van Zijn bitterste vijand. Het zou toegeven geweest zijn aan één die Hij was gekomen om te overwinnen. —*Eerste Geschriften, pp. 181,182.*

Het hemels heelal was getuige geweest van de wapens die de Levensvorst koos, de Schriftwoorden: "Er staat geschreven," en de wapens waarvan de overste van deze wereld zich bediende - leugen en misleiding. Zij hadden gezien dat de Levensvorst rechtlijnig handelde in waarheid, eerlijkheid en integriteit; terwijl de overste van deze wereld zijn macht deed gelden in sluwheid, geheime listen, intriges, vijandschap en wraak. Zij hadden Hem, die het vaandel van de waarheid droeg, alles zien opofferen, zelfs Zijn leven, om de waarheid hoog te houden, terwijl hij die het vaandel van de opstandigheid droeg voortging, zijn beschuldigingen tegen de God van de waarheid kracht bij te zetten. —*Christus weerspiegelen, p. 59.*

### **Dinsdag 23 juni: Jezus tegenover de Schrift?**

Christus verklaart dat de waarheden van het Oude Testament even kostbaar zijn als die van het Nieuwe Testament. Christus was als de verlosser van vele mensen in het begin van de wereld dezelfde als vandaag. Voor Hij zijn goddelijkheid beklede met menselijkheid en tot onze wereld kwam, is de evangelieboodschap gegeven aan Adam, Seth, Henoch, Methusalach, en Noach. Abraham in Kanaän en Lot in Sodom brachten de boodschap, en van generatie op generatie verkondigden waarheidsgetrouwe boodschappers de komende Ene.

Toen Christus aan Zijn discipelen de waarheid over de opstanding wenste te leren, begon Hij "bij Mozes en al de profeten, en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was." Luk.24:27. Maar het is het licht dat schijnt in een fris ontvrouwen van de waarheid waardoor het oude tot glorie komt. Hij die het nieuwe verwerpt of negeert, bezit niet echt het oude. Voor hem verliest het zijn vitale kracht en wordt het een dode vorm. —*Lift Him Up, p. 306.*

De waarheid zoals deze is in Jezus kan ervaren maar nooit verklaard worden. De hoogte, breedte en diepte daarvan gaan onze kennis te boven. Wij kunnen onze verbeelding nog zo laten werken, toch zullen we slechts vaag de grenzen zien van een liefde die onverklaarbaar is; die zo hoog is als de hemelen zijn, maar die zich heeft neergebogen naar de aarde om het stempel van God te drukken op ieder menskind.

Toch is het voor ons mogelijk om zoveel van Gods mededogen te zien als wij kunnen verdragen. Dit wordt aan de nederige, berouwvolle mens geopenbaard. Wij zullen Gods ontferming begrijpen naarmate wij zijn offer voor ons op prijs stellen. Wanneer wij Gods Woord met een ootmoedig hart onderzoeken, zal het grote

onderwerp van de verlossing zich voor onze blik ontvouwen. Het zal in helderheid toenemen wanneer wij erop zien en als wij verlangen om het te doorgronden, zal de betekenis daarvan voor ons toenemen.

Ons leven is verbonden met het leven van Christus. Wij worden gedurig tot Hem getrokken, hebben deel aan Hem als het levende Brood, dat uit de hemel is neergedaald. Wij putten uit een bron die steeds opnieuw zijn overvloedige schatten geeft. Als wij de Heer altijd voor ogen houden en ons hart tot Hem doen uitgaan in lof en dank, zullen wij steeds een frisse ervaring in ons godsdienstig leven opdoen. Ons gebed zal de vorm aannemen van een gesprek met God, alsof we spreken met een vriend. Hij zal zijn verborgenheden aan ons bekend maken. Dikwijls zullen wij ons bewust zijn van de blijde ervaring dat Jezus ons nabij is. Vaak zullen onze harten brandende in ons zijn als Hij nadert om met ons te spreken zoals Hij met Henoch heeft gewandeld.

Wanneer dit werkelijk de ervaring van de christen is, worden in zijn leven een eenvoud, nederigheid, zachtmoedigheid en ootmoed van het hart zichtbaar die aan allen waarmee hij omgaat, tonen dat hij met Jezus is geweest en van Hem heeft geleerd. —*Lessen Leven Alle Dag, pp.74,75.*

### **Woensdag 24 juni: Stille tijd met het Woord van God**

Een leven in Christus is een leven vol rust. Misschien is er geen gevoel van extase, maar er is wel een blijvend, vredig vertrouwen. Uw hoop is niet gevestigd op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw zwakheid met Zijn blijvende macht. U moet dus niet zien op uzelf, en uw gedachten moeten zich niet met uzelf bezighouden, maar u moet zien op Christus. Laat uw geest zich bezighouden met Zijn liefde en met de schoonheid en volmaaktheid van Zijn karakter. Christus in Zijn zuiverheid en heiligheid, Christus in Zijn oneindige liefde - dat is het onderwerp voor overdenking. Als u Hem liefhebt en in volledige afhankelijkheid van Hem Zijn voorbeeld volgt, wordt u naar Zijn beeld veranderd.

Jezus zegt: "Blijf in Mij" Joh. 15:3. Deze woorden houden de gedachte in van rust, stabiliteit en vertrouwen. Andermaal zegt Hij: "komt tot Mij...en Ik zal u rust geven." Matt. 11:28. De woorden van de Psalmist geven uiting aan dezelfde gedachte: "Wees stil voor de Here en verbeid Hem." Ps. 37:7. En Jesaja geeft de verzekering: "In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn." Jes. 30:15.

Deze rust wordt niet gevonden in niets doen. In de uitnodiging van de Zaligmaker wordt de belofte van rust verbonden met een oproep tot werken: "Neemt Mijn juk op u...en gij zult rust vinden voor uw zielen." Matt. 11:29. Het hart dat volledige rust vindt in Hem, zal het ijverigst en het meest actief zijn in het werken voor Hem. —*De Weg naar Christus, pp. 68,69.*

Dikwijls, wanneer benauwdheid gebracht, is de ganse nacht gependend in ernstig, pijnlijk gebed met tranen voor Gods hulp en voor licht dat schijnt op Zijn Woord. Wanneer het licht gekomen is en de wolken weggedreven zijn, welk een vreugde en dankbare tevredenheid hebben gerust op de angstige, ernstige zoekers? Onze dankbaarheid tot God was zo compleet als onze ernstige, hongerige schreeuw voor licht geweest was. Soms konden we 's nachts niet slapen, omdat onze harten overvloeiden van liefde en dankbaarheid tot God. —*Testimonies for the Church, vol 3, p.326.*

In een leven geheel aan het welzijn van anderen gewijd, vond de Zaligmaker, het noodzakelijk om Zich tijdelijk terug te trekken van de eindeloze activiteit en het contact met de menselijke noden, om de eenzaamheid te zoeken en onafgebroken gemeenschap met Zijn Vader te hebben. Als de menigte die Hem gevolgd was vertrekt gaat Hij de bergen in en alleen met God, stort Hij Zijn hart uit in gebed voor deze lijdende, zondige, behoeftige personen.

Toen Jezus tot Zijn discipelen zei dat de oogst groot was, maar de arbeiders weinige, drong Hij bij hen niet aan op de noodzaak om onophoudelijk te arbeiden, maar verzocht Hij hen: "Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzendt in Zijn oogst." Matt. 9:38. Tot Zijn afgematte arbeiders van vandaag, evengoed als tot Zijn eerste discipelen spreekt Hij deze woorden van meevoelen: "Kom hier met Mij ... en rust een weinig." —*De Weg tot Gezondheid, p.40.*

### **Donderdag 25 juni: Herinnering en gezang**

Er moet een levend, groeiend belang zijn om de geest te doordringen met de Bijbelwaarheid. De dierbare kennis zo verkregen, zal een barrière opbouwen voor de ziel. Wanneer hij wordt aangevallen door verzoeking, zal er een groot vertrouwen zijn in Jezus, door de kennis van Hem die hen geroepen heeft tot glorie en tot deugd. —*Counsels on Sabbath School Work, p. 36.*

Van de tijd af dat Jezus' ouders Hem in de tempel hadden gevonden was zijn gedrag hun een raadsel. Hij wilde niet redetwisten en toch was Zijn voorbeeld een constante les.

Hij was als iemand die apart gezet is. Zijn gelukkigste uren bracht Hij alleen in de natuur met God door. Wanneer Hij de kans had liet Hij Zijn werk achter om het veld in te gaan en na te denken in de groene dalen om gemeenschap te hebben met God op de berghelling of onder de bomen van het woud. 's Morgens vroeg was Hij vaak alleen op een stille plaats, waar Hij de Schriften onderzocht en bad. Na deze stille uren keerde Hij terug naar huis om Zijn taak weer op te nemen en een voorbeeld te geven van geduldige arbeid. —*De Wens der Eeuwen, p. 64.*

Wat uw aanleg ook mag zijn, God is in staat het zo te veranderen dat het zoet christelijk zal zijn. Bij het beoefenen van een levend geloof kunt u gescheiden worden van alles wat niet in overeenstemming is met de geest van God, en zo komt de hemel hierbeneden in uw leven. Dit doende, zult u zonnenschijn hebben bij iedere voetstap in uw leven. Als de vijand de ziel in duisternis zoekt te hullen, zing gelovig en spreek gelovig, en u zult vinden dat u zichzelf gezongen en gesproken hebt tot in het licht.

We openen voor ons zelf de sluisdeuren van smart of van vreugde. Als we toelaten dat onze gedachten vervuld zijn met de moeilijkheden van deze aarde, en gevuld zijn met ongeloof, duisternis en voorspellingen van onheil. Als we onze liefde zetten op dingen van boven, zal de stem van Jezus tot onze harten spreken, gemopper zal stoppen, en irritante gedachten zullen veranderen in het prijzen van onze Verlosser. Zij die stilstaan bij Gods grote medelijden en Zijn kleinere gaven niet minachten, zullen zich omgorden met blijdschap en een melodie in hun hart hebben voor de Here. Dan zullen ze zich verheugen over hun werk. Zij zullen vast op hun post van plicht staan. Ze zullen een onbewogen temperament en een vertrouwende geest hebben. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students, pp. 233,234.*

Sprekende in uw hart onder elkander met Psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Here in uw hart. Ef. 5:19. Het loflied openbaart de sfeer van de hemel, en als de hemel in aanraking komt met de aarde, zal daar muziek en zang zijn. Boven de pas geschapen zuivere en onbevleete aarde, die God met een glimlach bezag, "zongen de morgensterren, en al de kinderen Gods juichten" Job 38:7. Zo hebben mensenharten in gemeenschap met de hemel, geantwoord op Gods goedheid door lofliederen te zingen. —*Het geloof waardoor ik leef*, p. 242

**Vrijdag 26 juni: Voor verdere bestudering**

*Christus Weerspiegelen*, "God Koestert Tedere Zorg voor Zijn Volk." p.350.

*De Weg naar Christus*, "Het Voorrecht om te Bidden," pp. 91 - 103.