

Ellen G. White

# NOTITIES

bij de SabbatSchool Lessen



## Vrienden Maken voor God

DE VREUGDE OM TE DELEN IN ZIJN OPDRACHT

Juli | Aug. | Sept. 2020

Geordende citaten van de Geest der Profetie bij de dagelijkse bestudering van de volwassen SabbatSchool lessen.

## **Inhoud:**

3<sup>e</sup> kwartaal 2020

### **Vrienden maken voor Jezus**

<b>Les</b>	<b>onderwerp</b>	<b>blz.</b>
1.	Waarom getuigen?	3
2.	Overwinnende getuigen: De kracht van persoonlijk getuigenis	8
3.	Mensen zien door Jezus' ogen	14
4.	De kracht van gebed: Bemiddelen voor anderen	20
5.	Door de Geest gesterkte getuigenis	25
6.	Onbepaalde mogelijkheden	31
7.	Het woord delen	36
8.	Dienen als Jezus	42
9.	Ontwikkel een overwinnende instelling	47
10.	Een spannende dag om mee te doen	53
11.	Het verhaal van Jezus doorgeven	59
12.	Een boodschap die het delen waard is	65
13.	Een stap in het geloof	71

#### **EGW Notities**

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers.

Kopierechten bij Pacific Press Publishing Association®

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry**®

Contact: [info@promiseministry.nl](mailto:info@promiseministry.nl)

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik.

Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten.

Dit document is niet voor verkoop.

## 1. Waarom getuigen?

### Sabbat 27 juni

Gods medelijden werd opgewekt voor het mensdom en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gaven Zichzelf om het verlossingsplan tot stand te brengen. Om dit plan volledig uit te voeren, werd besloten dat Christus de eniggeboren Zoon van God, Zichzelf als offer voor de zonden zou geven. Wat kan de diepte van deze liefde peilen? ... Met Christus gaf Hij alle hulpbronnen van de hemel, zodat niets zou ontbreken in het plan voor de verheffing van de mens. Hier is liefde – waarvan de overdenking de ziel zou moeten vervullen met onuitsprekelijke dankbaarheid. Wat een liefde, wat een ongeëvenaarde liefde! Het overdenken van deze liefde zal de ziel reinigen van alle zelfzucht. Het zal de discipel ertoe brengen zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en de Verlosser te volgen. — *Counsels on Health*, p. 222.

De natuur spreekt tot zijn zintuigen en verklaart dat er een levende God is, de Schepper, de Heerser boven alles. “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspannel verkondigt het werk zijner handen...” Psalm 19: 1. De schoonheid die de aarde bekleedt, is een bewijs van Gods liefde. We kunnen deze zien in de eeuwige heuvelen, in de majestueuze bomen, in de ontluikende knoppen en in de bekoorlijke bloemen. Alles spreekt ons van God. De sabbat die wijst op Hem die dit alles heeft gemaakt, vertelt de mens het grote boek der natuur open te slaan en hierin de wijsheid, de macht en de liefde van de Schepper na te gaan. – *Patriarchen en Profeten*, blz. 22, 23.

Alle bronnen van tederheid die in de ziel van mensen zijn ontsprongen, zijn slechts een rimpeling op de onafzienbare oceaan, vergeleken met de oneindige en onuitputtelijke liefde van God. De tong kan het niet tot uitdrukking brengen, de pen kan het niet beschrijven. U kunt het iedere dag van uw leven overpeinzen, en u kunt de Schriften nauwgezet onderzoeken; u kunt alle kracht en capaciteit die God u gegeven heeft aanspreken in een poging de liefde en het medelijden van de hemelse Vader te bevatten, maar daar voorbij ligt toch nog een oneindigheid. U kunt die liefde eeuwenlang bestuderen, maar u kunt nooit volledig de lengte en de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde van God bevatten, die Zijn Zoon gaf om voor de wereld te sterven. De eeuwigheid zelf is niet toereikend om deze liefde volledig te openbaren. Als wij de Bijbel bestuderen en mediteren over het leven van Christus en het verlossingsplan, zullen deze grote thema's zich meer en meer voor ons ontfouwen. – *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5*, blz. 601, 602.

Allen moeten licht geven, want het licht van de waarheid is over hen gekomen, en zij kunnen niet anders dan licht geven in de morele duisternis van de wereld...

Er moeten zielen worden opgewekt; velen om de vreugde van verlossing in hun eigen zielen te ontvangen. Zij hebben gedwaald, zij hebben geen juist karakter gevormd, maar God heeft vreugde om aan hen terug te geven, zelfs de vreugde van Zijn gezalfde. Dit zal doeltreffendheid en blijdschap en geheiligde zekerheid geven – een levend getuigenis... er is genezing en reiniging voor iedere ziel die tot Christus wil komen. Er is een balsem in Gilead; er is een heelmeeester daar. — *The Upward Look*, p. 287.

## **Zondag 28 juni: Kansen op redding aanbieden**

Gods dienaren moeten gebruik maken van iedere hulpbron voor het uitbreiden van Zijn koninkrijk. De apostel Paulus verklaart dat het "goed en welgevallig is in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen," "dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen." 1 Timotheüs 2: 3, 4, 1. En Jakobus zegt: "Weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken." Jakobus 5: 20. Elke gelovige is gebonden om zich te verenigen met zijn broeders en zusters in het geven van de uitnodiging: "Kom, want alle dingen zijn nu gereed." Lukas 14: 17. Eenieder moet anderen bemoedigen om het werk van harte te doen. Oprechte uitnodigingen zullen door een levende gemeente worden gegeven. Dorstige zielen zullen geleid worden tot het water des levens.

De apostelen droegen de last van verantwoordelijkheid om hun werkgebied uit te breiden, om het evangelie te verkondigen in gebieden verder weg. Wij leren door hun voorbeeld dat er geen werklozen mogen zijn in de wijngaard van de Heere. Zijn dienaren moeten voortdurend de kring van hun inspanningen vergroten. Zij moeten altijd meer doen, niet minder. Het werk van de Heere moet uitbreiden en verruimen tot het de wereld omvat. — *Testimonies for the Church*, vol. 7, pp. 14, 15.

Er zijn mensen die zeer geringe mogelijkheden hebben gehad en die op een verkeerde weg zijn gegaan omdat ze geen betere weg kenden, naar wie de lichtstralen zullen komen. Zoals het woord van Christus tot Zacheüs kwam: "Vandaag moet ik in uw huis verblijven", zo zal het woord tot hen komen; en zij die verondersteld werden geharde zondaars te zijn, zullen een hart hebben dat zo teder is als dat van een kind, omdat Christus zich verwaardigd heeft om hen op te merken. Velen zullen uit de ergste dwaling en zonde komen en zullen de plaats innemen van anderen die kansen en voorrechten hebben gehad, maar deze niet hebben gewaardeerd. Zij zullen erkend worden als uitverkorenen van God, uitverkoren en kostbaar, en wanneer Christus in Zijn koninkrijk zal komen, zullen zij naast Zijn troon staan. — *Conflict and Courage*, p. 301.

Zelfs zij, die het laagst gevallen waren, behandelde Hij met respect. Het deed Christus voortdurend pijn in contact gebracht te worden met vijandschap, ontaarding en onreinheid, maar nooit uitte Hij een woord om te tonen dat Zijn gevoelens geschokt waren of Zijn verfijnde smaak beledigt. Wat ook de kwade gewoonten, de sterke vooroordelen, of de verwerpelijke hartstochten van de mensen waren, Hij kwam ze met medelijdende tederheid tegemoet. Als wij deelhebben aan Zijn Geest, zullen we alle mensen als broeders beschouwen, met dezelfde verzoeken en moeilijkheden, vaak struikelend en worstelend om weer op te staan, vechtend met ontmoedigingen en benarde omstandigheden, hakend naar sympathie en hulp. Dan zullen wij hen op zo'n wijze tegemoet treden, dat wij hen niet ontmoedigen of afstoten, maar hoop wekken in hun harten. — *De Weg tot Gezondheid*, H. 10, blz. 133.

## **Maandag 29 juni: Jezus blijdschap geven**

De negenennegentig schapen blijven achter in de natuur, en er wordt gezocht naar die ene die afgedwaald is. Wanneer het verdwaalde schaap wordt gevonden, tilt de herder het op zijn schouder en keert met blijdschap terug. Hij keert niet mopperend

en boos op het arme verloren schaap terug, omdat het hem zoveel moeite heeft gekost, maar zijn terugkeer met het schaap is met blijdschap.

En er is een nog grotere demonstratie van vreugde nodig. Vrienden en burens worden opgeroepen om zich samen met de vinder te verblijden, "want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was." Het vinden was het onderwerp voor blijdschap; er werd niet stilgestaan bij het afdwalen; want de vreugde van het vinden maakte het verdriet van het verlies en de zorg, de onrust en het gevaar, veroorzaakt door het zoeken naar het verloren schaap en het in veiligheid brengen ervan, meer dan goed. "Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben." (Lucas 15:7).

Hoewel de munt onder stof en vuil ligt, is het nog een zilverstuk. De bezitter zoekt het omdat het waarde heeft. Zo wordt ook ieder mens, hoe ontaard ook door de zonde, kostbaar geacht in Gods oog. Zoals de munt de afbeelding en het inschrift draagt van de heersende macht, heeft de mens bij zijn schepping het inschrift en beeld van God ontvangen, en hoewel dit door de zonde is vervaagd en beschadigd, blijven de sporen ervan zichtbaar in ieder mens. God wil hem terugwinnen en zijn eigen beeld in gerechtigheid en heiligheid daarop weer terugvinden.

De vrouw uit de gelijkenis zoekt ijverig naar haar verloren munt. Zij steekt een kaars aan en veegt het huis. Zij zet alles aan de kant waardoor haar zoeken gehinderd zou kunnen worden. Hoewel slechts één munt verloren is, houdt zij niet op met zoeken eer zij deze munt gevonden heeft. Zo moet in het gezin alles gedaan worden wat mogelijk is om één van de gezinsleden die verloren is voor God terug te winnen. – *Lessen uit het Leven van Alledag, blz. 105*

Omdat we dus arbeiders zijn samen met God, draagt het werk het opschrift van het goddelijke. ...

Met wat een vreugde kijkt de hemel naar deze samengevoegde invloeden! De hele hemel kijkt naar die krachten die als handen zijn om Gods voornemen op aarde te verwezenlijken en zo de wil van God te doen. Een dergelijke samenwerking brengt een werk tot stand dat eer en glorie en majesteit aan God brengt. Als iedereen zou liefhebben zoals Christus heeft liefgehad, opdat verloren gaande mensen zouden worden gered van de ondergang, wat een verandering zou er dan in onze wereld komen!...

"De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich." Zefanja 3: 17. Wat een beeld is dit! Kunnen we de betekenis ervan begrijpen? — *Testimonies for the Church*, vol. 6, p. 457.

### **Dinsdag 30 juni: Groeien door te geven**

De liefde van Christus is diep en oprecht en vloeit als een onweerstaanbare stroom naar allen, die deze willen aannemen. In Zijn liefde schuilt geen zelfzucht. Als deze van de hemel afkomstige liefde een blijvend beginsel in het hart is, zal ze zich merkbaar maken, niet alleen bij hen met wie wij in de meest geheiligde verhouding staan, maar bij allen met wie wij in aanraking komen. Ze zal ons ertoe brengen, kleine daden van attentie te verrichten, concessies te doen, vriendelijke daden te tonen en

tedere, ware bemoedigende woorden te spreken. Ze zal ons ertoe brengen mee te voelen met hen, wier harten hunkeren naar medeleven. – *Bijbelcommentaar, blz. 407.*

Jezus zegt: "Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven" (Johannes 4:14). Doordat de Heilige Geest de waarheid voor u ontsluit, zult u de meest kostbare ervaringen als schatten verzamelen. En u zult ernaar verlangen om met anderen te spreken over de troostvolle dingen, die aan u zijn geopenbaard. Wanneer u met anderen in contact gebracht wordt, zult u de één of andere verse gedachte doorgeven over het karakter of het werk van Christus. Dan hebt u de één of andere verse openbaring van Zijn medelijdende liefde door te geven aan mensen die Hem liefhebben en aan mensen die Hem niet liefhebben.

"Geef en aan u zal gegeven worden" (Lukas 6:38), want het Woord van God is een "bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon stroomt!" (Hooglied 4:15). Een hart dat eenmaal de liefde van Christus heeft geproefd, schreeuwt voortdurend om een nog diepere dronk. En omdat u doorgeeft, zult u nog rijker en overvloediger ontvangen. Elke openbaring van God aan uw ziel doet uw vermogen om te kennen en om lief te hebben toenemen. De voortdurende roep van uw hart is: "Meer van u." En het antwoord van de Geest is steeds: "Veel meer" (Romeinen 5:9, 10). Want onze God geniet ervan om "te doen ver boven alles wat wij bidden of denken." (Efeze 3:20), - *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen, blz. 23*

Overal waar er leven is in de onderwerpen van Gods koninkrijk, zal er toename en groei zijn; er is een voortdurende wisselwerking, het nemen en geven, het ontvangen en het teruggeven aan de Heer van het Zijne. God werkt met iedere ware gelovige, en het licht en de ontvangen zegen wordt weer doorgegeven in het werk dat de gelovige doet. Terwijl hij zo geeft van wat hij heeft ontvangen, wordt zijn vermogen om te ontvangen vergroot. Terwijl hij van de hemelse gaven geeft, maakt hij plaats voor nieuwe stromen van genade en waarheid die vanuit de levende fontein in de ziel stromen. Meer licht, meer kennis en meer zegen zullen hem bereiken. In dit werk, dat aan ieder gemeentelid wordt opgedragen, is het leven en de groei van de gemeente.

Degene wiens leven bestaat uit het steeds maar weer ontvangen en nooit geven verliest de zegen. Als de waarheid niet van hem naar anderen vloeit, verliest hij zijn vermogen om te ontvangen. We moeten de goederen van de hemel doorgeven als we nieuwe zegeningen willen ontvangen. ... Als mensen kanalen worden waardoor de zegen van God naar anderen kan stromen, zal de Heer het kanaal blijven voorzien.— *This Day With God, p. 303.*

### **Woensdag 1 juli: Getrouw zijn aan de opdracht van Christus**

Jezus heeft de hele wereld een intelligente kennis van Zijn goddelijke opdracht en werk gegeven. Hij is gekomen om het karakter van de Vader in onze wereld te laten zien en terwijl we het leven, de woorden en de werken van Jezus Christus bestuderen, worden we op alle mogelijke manieren geholpen in de opvoeding tot gehoorzaamheid aan God; en wanneer we het voorbeeld dat Hij ons heeft gegeven volgen, zijn we levende brieven die door alle mensen worden gekend en gelezen. Wij zijn de levende menselijke instrumenten die in karakter Jezus Christus aan de wereld moeten vertegenwoordigen. Christus heeft niet alleen duidelijke voorschriften gegeven die laten zien hoe we gehoorzame kinderen kunnen worden, maar Hij heeft ons in Zijn

eigen leven en in Zijn eigen karakter ook laten zien hoe we die dingen moeten doen die juist en aanvaardbaar zijn voor God, dus er is geen excuus waarom we die dingen die aangenaam zijn in Zijn ogen niet zouden moeten doen. —*Lift Him Up*, p. 169.

Iedereen die in Christus gelooft als een persoonlijke Verlosser is aan God verplicht om zuiver en heilig te zijn, om een geestelijk werker te zijn, om de verlorenen te redden, of ze nu groot of klein, rijk of arm, gebonden of vrij zijn. Het grootste werk op aarde is het zoeken en redden van de verlorenen, voor wie Christus de oneindige prijs van zijn eigen bloed heeft betaald. Iedereen moet zich actief inzetten. . . . Het niet-gezochte schaap wordt niet teruggebracht naar de kudde. —*Lift Him Up*, p. 358.

De lange nacht van duisternis is een beproeving, maar de ochtend wordt in genade vertraagd, want als de Meester zou komen, zouden er zo velen onvoorbereid worden gevonden. Het is de weigering van God om Zijn volk ten onder te laten gaan, waardoor het zo lang heeft geduurd. Maar de komst van de ochtend voor de gelovigen, en van de nacht voor de ongelovigen, is vlak voor ons. Door te waken en te wachten moet het volk van God zijn bijzondere karakter, zijn afscheiding van de wereld, zichtbaar maken. Door onze waakzame houding moeten we laten zien dat we werkelijk vreemdelingen en pelgrims op aarde zijn. Het verschil tussen hen die de wereld liefhebben en hen die Christus liefhebben is zo duidelijk dat het onmiskenbaar is. Terwijl de wereldse mensen allemaal ijveren voor het veiligstellen van de aardse schat, zijn de mensen van God niet gelijkvormig aan de wereld, maar laten ze door hun ernstige, waakzame, wachtende houding zien dat ze veranderd zijn; dat hun vaderland niet in deze wereld ligt, maar dat ze op zoek zijn naar een beter land, zelfs een hemelse. —*Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 193.

### **Donderdag 2 juli: Gedreven door liefde**

Paulus ... was erven overtuigd dat, als men ertoe gebracht kon worden om het verbazingwekkende offer, gebracht door de majesteit des hemels, te overdenken, zelfzucht uit de harten zou worden gebannen. De apostel blijft stilstaan bij elk punt, zodat wij enigermate de wonderbare vernedering van de Verlosser ten behoeve van de zondaars kunnen begrijpen. Hij richt de aandacht eerst op de hoge positie die Christus in de hemel vervulde aan de boezem van Zijn Vader; hij openbaart Hem daarna bij het afstand doen van Zijn heerlijkheid, Zichzelf vrijwillig onderwerpend tot de vernederende toestand van het leven van een mens, het op Zich nemen van de verantwoordelijkheden van een dienstknecht, gehoorzaam geworden tot de dood, en dat de meest schandelijke en weezinwekkende, de meest wrede – de dood des kruizes. Kunnen wij deze wonderlijke openbaring van Gods liefde overdenken zonder dankbaarheid en liefde, en diep gevoel van het feit dat wij niet van onszelf zijn? – *De Weg tot Gezondheid*, H.42, blz. 431

Zij die God liefhebben, kunnen geen haat of jaloezie koesteren. Wanneer het hemelse principe van de eeuwige liefde het hart vult, zal het uitstromen naar anderen, en niet alleen omdat er gunsten van hen worden ontvangen, maar omdat liefde het beginsel is van de handelingen en het karakter verandert, de ingevingen bestuurt, de hartstochten beheerst, vijandschap onderwerpt en de genegenheden verheft en veredelt. Deze liefde is niet beperkt tot "mij en de mijne", maar is zo breed als de wereld en zo hoog als de hemel, en is in overeenstemming met die van de engelen.

Deze liefde die in de ziel wordt gekoesterd, maakt het hele leven mooier en heeft een zuiverende invloed op de omgeving. Als we het bezitten, kunnen we niet anders dan gelukkig zijn, of het geluk ons nu toelacht of niet. Als we God met heel ons hart liefhebben, dan moeten we ook zijn kinderen liefhebben. Die liefde is de geest van God. ... Als de ziel niet gedoopt is met de hemelse genade van liefde voor God en elkaar, schieten we tekort in ware goedheid en zijn we ongeschikt voor de hemel, waar alles liefde en eenheid is. — *Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 223.

Een van de sterkste bewijzen van waarachtige bekering is dat men God en mensen liefheeft. Zij die Christus als hun Verlosser aannemen, hebben een diepe, oprechte liefde voor anderen die hetzelfde kostelijke geloof bezitten. Zo was het met de gelovigen in Tessalonica. "Over de broederliefde", schreef de apostel, "is het niet nodig u te schrijven; immers, gij hebt zelf van God geleerd elkander lief te hebben; gij doet dat dan ook ten aanzien van alle broeders in geheel Macedonië. Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen, en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken, zoals wij u bevolen hebben, opdat gij u behoorlijk gedraagt ten aanzien van hen, die buiten staan, zonder iets nodig te hebben." — *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 193.

### **Vrijdag 3 juli: Voor verder studie**

*Lift Him Up*, "Seek to Save the Lost," p. 358;

*Jezus, de Wens der Eeuwen*, "Gaaf heen, onderwijst alle volken", blz. 680-690.

## **2. Overwinnende getuigen: De kracht van persoonlijk getuigenis**

### **Sabbatmiddag 4 juli**

De apostel Johannes bracht zijn jeugdijaren door onder eenvoudige vissers in Galilea. Hij had geen schoolopleiding. Door zijn omgang met Christus, de grote Leraar, kreeg hij evenwel de hoogste opleiding die een sterfelijk mens kan ontvangen. Hij dronk begerig van de bron van wijsheid en trachtte daarna anderen te leiden tot die "fontein van water, springede tot het eeuwige leven." (Johannes 4:14). De eenvoud van zijn woorden, de geweldige kracht van de waarheden die hij sprak, en het geestelijke vuur dat zijn leer kenmerkte, verschaften hem toegang tot alle klassen... Hij scheen voortdurend door de Heilige Geest bezielde te zijn. Hij probeerde de gedachten van mensen te verheffen door ze inzicht te geven in ondoorzichtige dingen. De wijsheid waarmee hij sprak, maakte dat zijn woorden waren als dauw, welke de ziel verzacht en tot bedaren brengt. — *Het geheiligde leven*, blz. 46.

We liggen ver achter op onze christelijke ervaringen. We zijn terughoudend in het afleggen van het getuigenis dat door geheiligde lippen moet worden gegeven. Zelfs toen Hij aan de eettafel zat, onderwees Christus waarheden die troost en steun brachten in de harten van zijn toehoorders. Wanneer zijn liefde in de ziel woont als een levend beginsel, dan zullen er uit de schatkamer van het hart woorden voortkomen die geschikt zijn voor de gelegenheid - geen onbelangrijke, onbeduidende woorden, maar opbeurende woorden, woorden van geestelijke kracht. — *Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 554.



Hij die zijn hart erop gesteld heeft om God te dienen, zal gelegenheden vinden om voor Hem te getuigen. Voor hem die eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid wil zoeken, zullen geen onoverkomelijke moeilijkheden bestaan. In de kracht verkregen door gebed en studie van het Woord, zal hij de deugd zoeken en ondeugd loslaten. Door te zien naar Jezus, de bewerker en Voleinder van het geloof, die tegenstand van zondaren tegen Zichzelf verdroeg, zal de gelovige moedig verachting en spot trotseren. Ondersteuning en genade, voldoende voor elke omstandigheid, worden beloofd door Hem, wiens woord waarheid is. Zijn eeuwige armen omvatten de ziel die zich tot Hem wendt om hulp. In Zijn hoede kunnen we veilig rusten, zeggende "Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U." Psalm 56:4. Aan allen die in Hem hun vertrouwen stellen, zal God Zijn belofte waarmaken. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 344.*

Alle ware kinderen van God zullen hun eenheid met Christus en met hun broeders aan de wereld openbaren. Degenen bij wie Christus in het hart woont, zullen de vrucht van broederlijke liefde dragen. Zij zullen beseffen dat zij als leden van Gods gezin beloofd hebben de christelijke liefde en gemeenschap te ontwikkelen, te koesteren en in stand te houden, in geest, woorden en daden. ...

Het krachtigste bewijs dat iemand kan geven dat hij wedergeboren is en een nieuwe schepping is in Christus Jezus, is het openbaren van liefde voor zijn broeders en zusters, het doen van christelijke daden. Dit is het meest wonderbaarlijk getuigenis dat kan worden gegeven ten gunste van het christendom en dat zielen zal winnen voor de waarheid. — *Sons and Daughters of God, p. 293.*

### **Zondag 5 juli: Onwaarschijnlijke getuigen**

De beide genezen mannen waren de eerste zendelingen die Christus had uitgezonden om het evangelie te brengen in het gebied van Dekapolis. Slechts enkele ogenblikken hadden deze mannen het voorrecht gehad te luisteren naar de leer van Christus. Nooit eerder hadden ze Hem horen prediken. Zij konden de mensen niet onderrichten zoals de discipelen die dagelijks met Christus waren. Zij droegen echter in hun wezen het bewijs dat Jezus de Messias was. Zij konden anderen vertellen wat ze wisten, wat zij gezien en gehoord hadden, wat zij gevoeld hadden van Christus' macht. Dit kan iedereen doen, die aangeraakt is door Gods genade. Johannes, de geliefde discipel, schreef: "Hetgeen was van de beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens... hetgeen wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij ook u." – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 276, 277.*

Nadat Jezus de vrouw had genezen, wilde Hij dat zij de zegen, die ze had ontvangen, zou erkennen. De gaven die het evangelie biedt mogen niet tersluiks of in stilte genoten worden. Daarom roept de Heer ons op zijn goedheid bekend te maken. "Gij toch zijt mijn getuigen, luidt het woord des Heren, en Ik ben God." Jesaja 43:12.

Onze belijdenis van zijn trouw is het middel dat God heeft gekozen om Christus aan de wereld bekend te maken. Wij moeten zijn genade, zoals die aan Gods mannen in het verleden is bekend gemaakt, erkennen, maar vooral ons persoonlijk getuigenis is van grote betekenis. Wij zijn Gods getuigen als wij in ons leven de uitwerking openbaren van een macht die goddelijk is. Het leven van ieder mens verschilt met dat van anderen en ieders ervaring is weer anders. God wil dat onze lof tot Hem zal

opstijgen, gekenmerkt door onze persoonlijkheid. Dit kostbaar erkennen tot eer van de heerlijkheid van zijn genade heeft, als het gesteund wordt door een christelijk leven, een onweerstaanbare kracht om mensen te redden. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 281, 282.*

Het is voor ons eigen bestwil om elke gave van God levendig in gedachten te houden. Daardoor wordt het geloof gesterkt om meer te vragen en meer te ontvangen. Er schuilt meer bemoediging in de geringste zegen die wijzelf van God ontvangen dan in alle berichten die wij kunnen lezen over het geloof en de ervaringen van anderen. Wie gehoor geeft aan Gods genade zal zijn als een besproeide hof. Zijn gezondheid zal toenemen. Zijn licht zal opgaan in het duister. De heerlijkheid des Heren zal over hem gezien worden. Laten wij daarom denken aan Gods tedere liefde en zijn vele bewijzen van genade. Laten wij evenals het volk Israël gedenksteden oprichten en daarop de kostbare geschiedenis schrijven van wat God voor ons heeft gedaan. Als wij zijn handelwijze met ons op onze pelgrimstocht herinneren zal ons hart overvloeien van dank. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 282*

### **Maandag 6 juli: Verkondigen van de opgestane Christus**

Er straalde een licht rondom het graf, maar het lichaam van Jezus was er niet... De vrouwen waren bang. Zij stonden op het punt de vlucht te nemen, toen de woorden van de engel hen weerhielden. "Weest gij niet bevreesd," zei hij, "want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden." Weer keken zij in het graf en weer hoorden zij dat geweldige nieuws. Daar is nog een engel in menselijke gedaante en deze zegt: "Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet maar Hij is opgewekt. Herinnert u hoe Hij, toen Hij nog in Galilea was, tot u gesproken heeft zeggende dat de Zoon des mensen moest overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden den ten derden dage opstaan."

Hij is opgestaan! Hij is opgestaan! De vrouwen herhalen de woorden steeds weer. Nu hebben zij de specerijen voor de zalving niet nodig. De Heiland leeft, Hij is niet dood. Nu herinneren zij zich dat Hij, toen Hij sprak over zijn dood, gezegd had dat Hij weer zou opstaan. Wat een dag is dit voor de wereld! Haastig verlaten de vrouwen het graf "met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten." – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 657, 658.*

Menende dat het de hovenier was, smeekte Maria hem, dat indien hij haar Heere weggedragen had, haar te willen zeggen, waar hij Hem gelegd had, opdat zij Hem kon wegnemen. Jezus sprak tot haar met Zijn eigen hemelse stem, zeggende: "Maria!" Zij was bekend met de toon van die lieve stem en antwoordde snel: "Meester!" En in haar blijdschap stond zij op het punt Hem te omhelzen. Maar Jezus zei: "Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God." Vol blijdschap haastte zij zich naar de discipelen met de goede tijding...

Thomas was niet bij die gelegenheid tegenwoordig. Hij wilde het bericht van de discipelen niet nederig aannemen, maar verklaarde vastberaden en met zelfvertrouwen, dat hij niet zou geloven, tenzij hij zijn vingers zou steken in het teken van de nagels en zijn hand in zijn zijde, waar de wrede speer in gestoken was. Hierdoor toonde hij dat hij op dit punt geen vertrouwen in zijn broeders stelde. Indien

iedereen datzelfde bewijs nodig zou hebben, zou niemand Jezus thans kunnen aannemen en in Zijn opstanding geloven... het ongeloof van Thomas mishaaide God. Toen Jezus wederom met Zijn discipelen samenkwam, was Thomas met hen en toen hij Jezus zag, geloofde hij... Thomas riep uit: "Mijn Heer en mijn God!" Maar Jezus bestrafte hem wegens zijn ongeloof, zeggende: "Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven." – *Eerste Geschriften, hfdst. 'De opstanding van Christus', blz. 178*

### **Dinsdag 7 juli: Veranderde levens maken het verschil**

In het leven van de apostel Johannes vinden we een voorbeeld van ware heiligmaking. Tijdens de jaren van omgang met Christus werd hij dikwijls door de Heiland gewaarschuwd en vermaand; en deze vermaningen nam hij ter harte. Doordat het karakter van de Godheid aan hem werd getoond, zag Johannes zijn eigen gebreken, en dit maakte hem nederig. Dag aan dag zag hij de tederheid en verdraagzaamheid van Jezus, in tegenstelling tot zijn eigen felle geest, en hoorde hij Zijn lessen over nederigheid en geduld. Van dag tot dag voelde zijn hart zich meer tot Christus aangetrokken, tot hij eindelijk zichzelf geheel vergat uit liefde voor zijn Meester. De macht en de liefde, de majesteit en de zachtheid, de kracht en het geduld die hij aanschouwde in het dagelijkse leven van de Zoon van God vulde zijn ziel met bewondering. Hij onderwierp zijn lichtgeraaktheid, zijn eerzuchtige aard aan de vormende macht van Christus, en goddelijke liefde bewerkte in hem een verandering van karakter. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 406*

Als Christus in het hart woont, wordt men zo vervuld van Zijn liefde en van vreugde door gemeenschap met Hem, dat men zich aan Hem vastklampt; terwijl men aan Hem denkt, wordt het eigen ik vergeten. Liefde voor Christus wordt de motiverende kracht. Wie de uitnodigende liefde van God voelt, vraagt niet met hoe weinig men kan volstaan om aan de eisen van God te voldoen. Zo iemand vraagt niet naar de laagste maatstaf, maar streeft ernaar zijn wil volledig in overeenstemming te brengen met die van zijn Verlosser. Zijn vurige wens is alles op te geven en hij laat zien, dat zijn belangstelling in verhouding staat tot de waarde van hetgeen hij nastreeft. Het belijden van Christus, zonder deze diepe liefde, is slechts vorm zonder inhoud. – *De Weg naar Christus, blz. 42, 43.*

God heeft ons het spraakvermogen gegeven opdat wij aan anderen Zijn handelwijze met ons mogen verkondigen, zodat Zijn liefde en mededogen andere harten kunnen raken en zodat er vanuit anderen ook lof kan komen tot Hem die hen uit de duisternis tot Zijn wonderbaarlijke licht heeft geroepen. De Heer heeft gezegd: "Gij zijt mijn getuigen." Jesaja 43:10. Maar allen die zijn geroepen om getuigen voor Christus te zijn, moeten van Hem leren, zodat zij doeltreffende getuigen kunnen zijn. Als kinderen van de hemelse Koning moeten zij leren om met een duidelijke, heldere stem te getuigen en wel zo, dat niemand de indruk krijgt dat zij niet graag over de barmhartigheid van de Heer willen vertellen. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 243.*

Wij moeten allen getuigen van Jezus worden. Maatschappelijke invloed die geheiligd is door de genade van Christus, moet gebruikt worden om zielen voor de

Heiland te winnen. De wereld moet zien dat wij niet zelfzuchtig in onze eigen belangen opgaan maar dat we anderen willen laten delen in onze zegeningen en voorrechten. Ze moeten zien dat onze godsdienst ons niet onverschillig of veeleisend maakt. Allen die belijden dat zij Christus hebben gevonden, moeten evenals Hij werken voor het welzijn van de mensen. – *Jezus, de Wens der Eeuwen, blz. 117.*

### **Woensdag 8 juli: Onze ervaring delen**

In de ware godsdienst is er niets egoïstisch of exclusiefs. Het evangelie van Christus werkt verspreidend. ... Het wordt beschreven als het zout van de aarde, de transformerende zuurdesem, het licht dat schijnt in de duisternis. Het is onmogelijk om de gunst en de liefde van God te behouden en te genieten van de gemeenschap met Hem, en toch geen verantwoordelijkheid te voelen voor de zielen voor wie Christus is gestorven, die in dwaling en duisternis, verloren gaan in hun zonden. Als degenen die belijden volgelingen van Christus te zijn, niet als licht in de wereld schijnen, zal de levenskracht hen verlaten en zullen ze koud en zonder Christus worden. De verleiding van onverschilligheid zal over hen komen, een dodelijke traagheid van de ziel, die hen tot doden zal maken in plaats van tot levende vertegenwoordigers van Jezus.

Iedereen moet het kruis opheffen en met bescheidenheid, zachtmoedigheid en nederigheid van geest zijn door God gegeven taken op zich nemen en zich persoonlijk inzetten voor de mensen om hem heen die hulp en licht nodig hebben. Iedereen die deze plichten aanvaardt zal een rijke en veelzijdige ervaring hebben, hun eigen hart zal branden van ijver, en ze zullen gesterkt en aangemoedigd worden tot hernieuwde, volhardende inspanningen om aan hun eigen zaligheid te werken met vrees en beven, want het is God die in hen werkt zowel het willen als het werken naar Zijn welbehagen. — *This Day With God, p. 211.*

Wanneer de Geest van God bezitneemt van het hart, verandert Hij ons leven. Zondige gedachtes worden weggedaan, verkeerde daden worden afgezworen; liefde, nederigheid en vrede nemen de plaats in van boosheid, na-ijver en strijd. Vreugde neemt de plaats in van droefheid en het gelaat weerspiegelt de vreugde van de hemel. Niemand ziet de hand die de last tilt, of aanschouwt het licht wat uit de voorhoven daarboven neerdaalt. De zegen komt, wanneer de ziel zichzelf door het geloof overgeeft aan God. Dan scheidt die macht, die geen mensenoog kan zien, een nieuw wezen naar het beeld van God. – *Geest, Karakter en Persoonlijkheid, blz. 797.*

De ware christen zal begrijpen wat het betekent om door ernstige strijd en moeilijke situaties te gaan; maar hij zal steeds verder toenemen in de genade van Christus om de vijand van zijn ziel met succes het hoofd te bieden. ... De duisternis zal op sommige momenten op zijn ziel drukken; maar het ware licht zal schijnen, de heldere stralen van de Zon van de gerechtigheid zullen de duisternis verdrijven; en ... door de genade van Christus zal hij in staat worden gesteld om een getrouwe getuige te zijn van de dingen die hij heeft gehoord van de geïnspireerde boodschapper van God. ... Door de waarheid aan anderen over te brengen, krijgt de arbeider voor Christus een duidelijker beeld van de overvloedige voorzieningen die voor iedereen zijn getroffen, van de voldoende mate van de genade van Christus voor elke periode van strijd, verdriet en beproeving. Door het verborgen verlossingsplan is voorzien in

genade, zodat het onvolmaakte werk van de menselijke medewerker kan worden aanvaard in de naam van Jezus onze Pleitbezorger. — *God's Amazing Grace*, p. 260.

### **Donderdag 9 juli: De kracht van een persoonlijk getuigenis**

[Agrippa], de Joodse koning was onderwezen in de wet en de profeten, en hij had van geloofwaardige getuigen een aantal van de feiten waarover Paulus had gesproken, gehoord. Daarom waren de argumenten . . . duidelijk en overtuigend. . . En hij kon niet anders dan getroffen worden door die brandende ijver die noch striemen noch gevangenschap kon doven. Een tijd lang vergat hij de waardigheid van zijn positie, verloor hij zijn omgeving uit het oog en, zich alleen bewust van de waarheden die hij had gehoord, zag hij alleen de nederige gevangene staan als Gods gezant en antwoordde hij onvrijwillig: "U overtuigt mij bijna om christen te worden".

Met grote ernst gaf de apostel antwoord: "Ik zou van God wel wensen dat, én bijna én geheel, niet alleen u, maar ook allen die vandaag naar mij luisteren, zouden worden zoals ik ben," toevoegend, terwijl hij zijn geboeide handen opstak, "met uitzondering van deze banden." Iedereen die hem hoorde was ervan overtuigd dat Paulus geen gewone gevangene was. Iemand die kon spreken zoals hij had gesproken en de argumenten kon presenteren die hij had gepresenteerd, die zo vervuld was met de verheffing van een inspirerend geloof, zo verrijkt door de genade van Christus, zo kalm in het bewustzijn van vrede met God en mensen; iemand die kon verlangen dat al die vorstelijke en vooraanstaande mensen dezelfde hoop en vertrouwen en geloof zouden hebben die hem ondersteunden, maar die, zonder het minste verlangen naar wraak, kon bidden dat ze gespaard zouden blijven van de strijd, het verdriet en de beproevingen die hij had meegemaakt, - zo iemand zou geen bedrieger kunnen zijn. — *Sketches From the Life of Paul*, p. 259.

Het christendom zal van een man een heer maken. Christus was hoffelijk, zelfs tegenover Zijn vervolgers; en Zijn ware volgelingen zullen dezelfde geest tonen. Kijk naar Paulus toen hij voor de machthebbers werd gebracht. Zijn toespraak voor Agrippa is een voorbeeld van ware beleefdheid en overtuigende welsprekendheid. Het evangelie zet niet aan tot de formele beleefdheid van de wereld, maar tot de beleefdheid die voortkomt uit echte vriendelijkheid van hart. ...

Ware verfijning zal nooit geopenbaard worden zolang het ik als het hoogste doel wordt beschouwd. Liefde moet in het hart wonen. Een doortastend christen put zijn motieven tot handelen uit zijn diepe liefde voor zijn Meester. Vanuit de wortels van zijn genegenheid voor Christus ontstaat een onbaatzuchtige belangstelling voor zijn broeders. Liefde verleent aan de bezitter ervan genade, beleefdheid en vriendelijkheid van gedrag. Het verlicht het aangezicht en verzacht de stem; het verfijnt en verheft het hele wezen. — *Gospel Workers*, p. 123.

Het is uw voorrecht om blij te zijn in de Heer en u te verheugen in de kennis van zijn ondersteunende genade.

Laat Zijn liefde bezitnemen van geest en hart. Pas op dat u niet oververmoeid raakt, bezwaard raakt of depressief wordt. Geef een opbeurend getuigenis. Wend uw ogen af van het duistere en ontmoedigende, en zie naar Jezus, onze grote Leider. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 513.

### **Vrijdag 10 juli: Voor verdere studie**

*This Day With God*, "Working of the Spirit," p. 186;  
*Van Jeruzalem tot Rome* "Bijna overtuigd gij mij", blz. 317-320

### 3. Mensen zien door Jezus' ogen

#### **Sabbatmiddag 11 juli**

Drie en een half jaar lang ontvingen de discipelen onderricht van de grootste Leraar die de wereld ooit heeft gekend. Door persoonlijk contact en omgang leidde Christus hen op voor Zijn dienst. Dag aan dag wandelden en spraken zij met Hem, hoorden Zijn bemoedigende woorden tot hen die vermoeid en belast zijn en zagen de openbaring van Zijn macht ten behoeve van zieken en bedroefden. Soms onderwees Hij hen, zittende te midden van hen op een berghelling; dan weer deed Hij hen op het strand of wandelend op de weg de verborgenheden van Gods koninkrijk kennen. Overal waar de harten openstonden om de goddelijke boodschap te ontvangen, ontvouwde Hij de waarheden van de weg der verlossing. Hij beval de discipelen niet dit of dat te doen, maar zei: „Volg Mij”.

Op Zijn reizen door de stad en land nam Hij hen met Zich mee, opdat zij zouden zien hoe Hij het volk onderwees. Zij reisden met Hem van plaats tot plaats. Zij namen deel aan Zijn sobere maaltijden, en waren, evenals Hij, soms hongerig en dikwijls vermoeid. In de drukke straten, aan de oever van het meer, in de eenzame woestijn waren zij bij Hem. Zij zagen Hem onder alle omstandigheden. — *Van Jeruzalem tot Rome, H2: De opleiding van de twaalfen.*

Wat nodig is, is dicht bij de mensen te komen door persoonlijke pogingen. Wanneer minder tijd werd gegeven aan toespraken en meer tijd werd besteed aan persoonlijk dienstwerk, zouden grotere resultaten geboekt worden. De armen moeten hulp krijgen, voor de zieken moet gezorgd worden, de bedroefden en achtergeblevenen moeten getroost, de onwetenden geleerd en de onervarenen raad gegeven worden. Wij moeten wenen met de wenen en ons verblijden met de blijden. Vergezeld door kracht van overreding, de macht van het gebed en de macht van Gods liefde, zál en kán dit werk niet zonder vrucht blijven. — *De weg tot gezondheid, H9: Onderricht en genezing*

Hoe groot is Zijn liefde voor ons wanneer Hij ons uitnodigt om tot Hem te komen in al onze ellende, angsten, hartzeer en verbijstering, met de zekerheid dat Hij ons zal helpen. Hij zal gezondheid en helderheid in ons leven brengen. Als we onze hand in de hand van Jezus Christus leggen, zal Hij onze voeten op een vaste rots leggen, een beter fundament dan we ooit eerder hadden. Hij zal ons sterker maken in Zijn kracht en Hij zal met al onze inspanningen werken.

Als onze eigen zielen dan Zijn helende aanraking hebben ervaren, worden we in nauwe gemeenschap met Jezus gebracht en zullen we samen met God arbeiders zijn, niet alleen om de dwalenden te herstellen, gebroken harten en zielen te herstellen, maar om moed en geloof en vertrouwen te geven. Dit is het werk van Gods arbeiders — om zielen tot Jezus te brengen die van Zijn directe leringen zijn verdwenen en blijkbaar zijn verpletterd op de rotsen en branding van zonde. Deze gebroken levens, die blijkbaar hopeloos zijn geweest, belooft Hij heel te maken. — *The Upward Look, p. 162.*

## **Zondag 12 juli: De tweede aanraking**

De Heer verlangt dat Zijn volk opstaat en hun aangewezen werk doet. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij het predikantschap. De leken van de kerk moeten de lasten van het redden van zielen delen... De Heer roept nu degenen die voor deze tijd kennis hebben van de waarheid op om uit hun lethargie te ontwaken en ware zendingen in Zijn dienst te worden. De tijd is kort en het werk van de Heer moet zonder verdere vertraging worden gedaan. — *The Upward Look*, p. 60.

Wij hebben veel meer Christelijke sympathie nodig; niet slechts sympathie voor hen, die ons onberispelijk toeschijnen, maar sympathie voor arme, lijdende en strijdende zielen, die vaak door dwaling overvallen worden, zondigen en berouw hebben, verzocht en mismoedig zijn. Wij moeten naar onze medemensen toegaan, geraakt, zoals onze genadige Hogepriester, met gevoel voor hun gebreken. ...

Christelijke motieven vragen, dat wij werken met een standvastig doel, en een niet aflatende belangstelling, met steeds toenemende aandrang voor de zielen die Satan zoekt te vernietigen. Niets mag de ernstige, verlangende energie voor de redding van verlorenen verkillen.

Merk op, hoe door heel het Woord van God heen een geest van spoed geopenbaard wordt om mannen en vrouwen te smeken tot Christus te komen. Wij moeten iedere gelegenheid aangrijpen, in privé en in het publiek, ieder argument aanvoeren, op elk motief de nadruk leggen, om mensen tot de Verlosser te brengen. Uit al onze macht moeten wij hen ertoe dringen op Jezus te zien en Zijn leven van zelfverloochening en opoffering te aanvaarden. Wij moeten tonen dat wij van hen verwachten vreugde aan het hart van Christus te brengen door elk van Zijn gaven te gebruiken en Zijn naam te eren. — *De weg tot gezondheid, H10: Het helpen van verzochten*.

We worden te gemakkelijk ontmoedigd over de zielen die niet meteen reageren op onze inspanningen. We moeten nooit ophouden te werken voor een ziel terwijl er één glans van hoop is. Kostbare zielen kosten onze zelfopofferende Verlosser een te lieve prijs om licht aan de macht van de verleider te worden overgegeven. ... Zonder een helpende hand zouden velen zichzelf nooit herstellen, maar door geduldige, aanhoudende inspanning kunnen ze worden opgeheven. Dergelijke behoefte aan tedere woorden, vriendelijke overweging, tastbare hulp. . . Christus is in staat om de meest zondige te verheffen en te plaatsen waar ze zullen worden erkend als kinderen van God, gezamenlijke erfgenamen met Christus aan de onsterfelijke erfenis. Door het wonder van goddelijke genade kunnen velen worden uitgerust voor levens van nut. — *God's Amazing Grace*, p. 127.

Onze gebeden moeten even ernstig en volhardend zijn als de smeekbede van de vriend die midden in de nacht om brood kwam vragen. Hoe ernstiger en meer volhardend wij vragen, des te hechter zal onze geestelijke eenheid met Christus zijn. Wij zullen steeds meer zegeningen ontvangen, omdat ons geloof groter is.

Wij moeten bidden en geloven. Waak in de geboden. Waak, en werk samen met de God die antwoord geeft op het gebed. Houd voor ogen dat wij Gods medewerkers zijn (1 Korintiërs 3:9). — *Lessen uit het leven van Alledag, H12: Vraagt en het zal u gegeven worden*.

### **Maandag 13 juli: Een les in acceptatie**

Jezus kwam persoonlijk in contact met de mensen. Hij stond niet afstandelijk en afzijdig van degenen die Zijn hulp nodig hadden. Hij ging de huizen van de mensen binnen, troostte de bedroefden, genas de zieken, trok de aandacht van de onverschillige, en ging door het land goeddoende. En als we in de voetsporen van Jezus treden, moeten we doen wat Hij deed. We moeten de mensen dezelfde soort hulp geven als Hij.

De Heer verlangt dat Zijn woord van genade naar elke ziel wordt gebracht. In grote mate moet dit worden bereikt door persoonlijke arbeid. Dit was de methode van Christus. Zijn werk bestond grotendeels uit persoonlijke gesprekken. Hij had een trouwe kijk op het eenpersoonspubliek. Door die ene ziel werd de boodschap vaak uitgebreid tot duizenden. ... Er zijn massa's die nooit door het evangelie zullen worden bereikt, tenzij het naar hen wordt gebracht. —*My Life Today*, p. 227.

In Zijn onderwijs hield Christus zich met de mensen persoonlijk bezig. Hij leidde de twaalf discipelen op door persoonlijk contact en omgang. Het was in particulier onderhoud, vaak soms met één luisteraar, dat Hij Zijn kostbaarste onderwijzingen gaf. Voor de geëerde Rabbi tijdens het nachtelijk gesprek op de Olijfberg, voor de verachte vrouw bij de bron van Sichar legde Hij zijn rijkste schatten bloot; want bij deze toehoorders onderscheidde Hij het gevoelige hart, het onbevooroordeelde verstand, de ontvankelijke geest. Zelfs de menigte die zich zo vaak om Hem verdrong, was voor Christus geen niet te onderscheiden massa van menselijke wezens. Hij sprak rechtstreeks tot elk verstand en deed een beroep op ieders hart. Hij sloeg de gezichten van Zijn toehoorders gade, Hij zag de lichtglans in hun ogen die vertelde dat de waarheid contact had met de ziel, en dan trilde Zijn hart van blijdschap.

Christus onderscheidde de mogelijkheden in elk menselijk wezen. Hij liet zich niet afstoten door een onaantrekkelijk uiterlijk of door een ongunstige omgeving. Mattheüs riep Hij uit het toluhuis en Petrus en zijn broeders uit het vissersscheepje opdat ze van Hem zouden leren.

Dezelfde persoonlijke belangstelling, dezelfde aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zijn nodig in het opvoedingswerk van heden. —*Karaktervorming, H25: Onderwijsmethoden*.

De tedere sympathieën van onze Heiland werden opgewekt voor de gevallen en lijdende mensheid. Als u Zijn volgelingen wilt zijn, moet u medeleven en sympathie ontwikkelen. Onverschilligheid voor menselijke ellende moet plaats maken voor levendige belangstelling voor het lijden van anderen. De weduwe, de wees, de zieken en de stervenden zullen altijd hulp nodig hebben. Hier is een gelegenheid om het evangelie te verkondigen - om Jezus, de hoop en troost van alle mensen, te verhogen. Als het lijdende lichaam is verzorgd en u hebt een levendige interesse in de getroffen en getoond, wordt het hart geopend en kunt u de hemelse balsem aanbieden. Als u naar Jezus kijkt en van Hem kennis en kracht en genade put, kunt u Zijn troost aan anderen geven, omdat de Trooster bij u is. —*Counsels on Health*, p. 34.

### **Dinsdag 14 juli: Begin waar je bent**

Christus gebod Zijn discipelen dat zij hun arbeid in Jeruzalem moesten beginnen. Deze stad was het toneel geweest van Zijn verbazingwekkend offer voor het menselijk



geslacht. Daar had Hij, in menselijke gedaante, met mensen gewandeld en gesproken, en weinigen hadden beseft hoe dicht de hemel zich tot de aarde had neergebogen. Daar was Hij veroordeeld en gekruisigd. In Jeruzalem waren er velen die heimelijk geloofden dat Jezus van Nazareth de Messias was, en velen die door priesters en oversten waren bedrogen. Aan dezen moest het evangelie verkondigd worden. Zij moesten tot bekering worden geroepen.

De geweldige waarheid dat alleen door Christus vergeving van zonden kon worden verkregen, moest hun duidelijk worden gemaakt. En daar geheel Jeruzalem nog in beroering was door de aangrijpende gebeurtenissen van de laatste weken, zou de prediking van de discipelen een diepe indruk maken. —*Van Jeruzalem tot Rome, H3: De Grote opdracht.*

Toen vond een van hen Andreas, zijn broer, en riep hem tot de Heiland. Daarop werd Filippus geroepen, en hij ging op zoek naar Nathanaël. Deze voorbeelden moeten ons leren hoe belangrijk het persoonlijk werken is, het doen van een rechtstreeks beroep op onze familie, vrienden en bureu. Er zijn mensen die hun leven lang beleden hebben Christus te kennen, maar die nooit persoonlijk een poging gedaan hebben om zelfs maar één ziel tot de Heiland te brengen. ...

Er zijn vele mensen die het dienstbetoon van liefdevolle christelijke harten van node hebben. Velen zijn ten onder gegaan die gered hadden kunnen worden indien hun naasten, gewone mannen en vrouwen, persoonlijk moeite voor hen gedaan zouden hebben. Velen wachten erop tot ze persoonlijk worden aangesproken. Juist in het gezin, de buurt, in de stad waar we wonen is werk dat wij kunnen doen als zendelingen voor Christus. Wanneer we christenen zijn, zal dit werk onze vreugde zijn. Zodra iemand bekeerd is, wordt er in hem een verlangen wakker om aan anderen te vertellen welk een dierbare Vriend hij in Jezus gevonden heeft. De reddende en heiligmakende waarheid kan niet in ons hart opgesloten worden. —*De wens der eeuwen, H14: Wij hebben de Messias gevonden.*

"Gij zult Mijn getuigen zijn." Hand. 1:8. Deze woorden hebben niets van hun kracht verloren. Onze Zaligmaker roept om getrouwe getuigen in deze dagen met godsdienstige tradities. Slechts weinigen, zelfs onder de belijdende gezanten voor Christus, zijn gereed om een getrouw persoonlijk getuigenis voor de Meester af te leggen! Velen kunnen vertellen over wat grote en goede mannen van vorige geslachten gedaan, gedurfd, geleden en waarover ze zich verheugd hebben. ... Terwijl zij echter zo ijverig zijn andere Christenen als getuige van Jezus aan te voeren, schijnen zij geen nieuwe, actuele ervaringen van zichzelf te vertellen te hebben....

Predikers van Christus, wat hebt u over uzelf te zeggen? Welke zielenstrijd heeft u ervaren, dat voor uw welzijn, voor het welzijn van anderen en tot eer van God geweest is? U die belijdt de laatste plechtige genadeboodschap aan de wereld te verkondigen, wat is uw ervaring met betrekking tot uw kennis van de waarheid en wat is de uitwerking ervan op uw eigen harten? Getuigt uw karakter van Christus? Kunt u spreken over de reinigende, veredelende, heiligende invloed van de waarheid zoals die in Jezus is? Wat heeft u gezien, wat heeft u gekend van de macht van Christus? Dit is het soort getuigenis waarom de Here roept en waaraan de gemeenten gebrek hebben. —*De daad bij het Woord, H60: Onze grootste behoefte.*

### **Woensdag 15 juli: Omgaan met moeilijke mensen**

Bestudeer de geschiedenis van Jozef en Daniël. De Here voorkwam de intriges van mensen die hen schade wilden berokkenen niet; maar Hij keerde al deze listen ten goede voor Zijn dienaren die te midden van beproevingen en strijd hun geloof en getrouwheid bewaarden.

Zo lang als we op deze wereld zijn, zullen we tegenstand ondervinden. Wij zullen uitgedaagd worden om ons humeur te testen, en als wij dat met de juiste instelling tegemoet treden, worden de christelijke deugden ontwikkeld. Als Christus in ons woont, zullen wij geduldig zijn, vriendelijk en verdraagzaam, opgewekt te midden van narigheden en irritaties. Dag na dag en jaar na jaar zullen wij onszelf overwinnen en groeien in edele heldhaftigheid. Dit is de ons toebedeelde taak; maar die kan niet vervuld worden zonder de hulp van Jezus: resolute besluitvorming, een vast doel, voortdurende waakzaamheid en onophoudelijk gebed. Ieder heeft een persoonlijke strijd te voeren. Zelfs God kan onze karakters niet veredelen of ons nuttig maken, tenzij wij Zijn medewerkers worden. Zij die in worsteling verslappen, verliezen de kracht en de vreugde van de overwinning. —*De weg tot gezondheid, H41: In contact met anderen.*

De liefde die tussen kerkleden zou moeten bestaan, maakt vaak plaats voor kritiek en afkeuring; en deze verschijnen, zelfs in de godsdienstige oefeningen, in reflecties en ernstig persoonlijk gehaal en getrek. Zulke dingen moeten niet worden overgenomen door predikanten, ouderlingen, of gelovigen. De diensten in de gemeenten moeten eensgezind gericht zijn op de heerlijkheid van God. Wanneer de mensen met hun eigenaardige organisaties in de gemeente worden samengebracht, zal, tenzij de waarheid van God de scherpe kanten aan het karakter verzacht en onderdrukt, de gemeente worden beïnvloed en haar vrede en harmonie worden opgeofferd aan egoïstische, ongeheiligde karaktertrekken van toegeeflijkheid. Velen, die nauwkeurig letten op anderen om fouten bij hun broeders te ontdekken, verwaarlozen het onderzoek van hun eigen hart en de zuivering van hun eigen leven. Dit brengt het ongenoegen van God. De individuele leden van de gemeente moeten nauw letten op hun eigen ziel, kritisch kijken naar hun eigen handelingen, opdat ze niet toegeven aan egoïstische motieven en een oorzaak van struikelen zijn voor hun zwakke broeders.

God neemt de mensen zoals ze zijn, met het menselijke element in hun karakter, en traint hen dan voor Zijn dienst als ze gedisciplineerd zijn en van Hem willen leren. —*Getuigenissen voor de kerk, vol. 4, blz. 488, 489.*

Het leven van Christus vestigde een godsdienst waarin geen plaats is voor stand of rang, een godsdienst waarin Jood en Heiden, vrije of slaaf, verbonden zijn in een gemeenschappelijke broederschap - voor God gelijk. Geen politieke overwegingen beïnvloedden Zijn optreden, Hij maakte geen verschil tussen burens en vreemdelingen, vrienden en vijanden. Dat wat tot Zijn hart sprak was een ziel die naar het water des levens dorstte.

Hij passeerde geen mens als was deze waardeloos, maar streefde ernaar genezende kracht aan iedere ziel mee te delen. In welk gezelschap Hij Zich ook bevond, Hij deelde een les uit, die bij de tijd en de omstandigheden paste. Elke tekortkoming of belediging door mensen aan een medemens bejegend, maakte Hem slechts meer bewust van hun behoefte aan Zijn goddelijk-menselijke sympathie. Hij

zocht de ruwsten en meest hopelozen met hoop te inspireren door hun de verzekering te geven dat zij onberispelijk en onschuldig konden worden en een karakter konden opbouwen dat hen als kinderen van God tekende. —*De weg tot gezondheid, H1: Ons voorbeeld.*

### **Donderdag 16 juli: Door God gegeven gelegenheden herkennen**

Als de Here wenst dat wij een boodschap naar Ninevé brengen, zal Hij het niet fijn vinden dat wij naar Joppe of Kapernaüm gaan. Hij heeft redenen om ons te zenden naar de plaats waarheen onze voeten gestuurd zijn. Juist op die plaats kan er iemand zijn, die onze hulp nodig heeft. Hij, die Philippus naar de Ethiopische hoveling zond, en Petrus naar de Romeinse hoofdman, en het kleine Israëlitische meisje naar Naäman, de Syrische generaal, zendt nu mannen en vrouwen en jonge mensen als Zijn vertegenwoordigers naar hen die goddelijke hulp en leiding nodig hebben. —*De weg tot gezondheid, H40: Hulp in het dagelijks leven.*

Hemelse engelen waken over degenen die op zoek zijn naar verlichting, en werken samen met degenen die proberen om zielen te winnen voor Christus. Dit blijkt uit de ervaring van Filippus en de Ethiopiër.

Een hemelse boodschapper werd naar Filippus gestuurd om hem zijn werk voor de Ethiopiër te laten zien. Engelen van God namen kennis van deze zoeker naar licht. Vandaag, net als toen, leiden en beleiden engelen degenen die geleid willen worden. De engel die naar Filippus werd gestuurd, had zelf het werk voor de Ethiopiër kunnen doen, maar dit was niet Gods manier van werken. Als Gods instrumenten moeten mensen voor anderen werken.

Toen God Filippus zijn werk aangaf, zei de discipel niet, zoals velen vandaag zeggen: 'God bedoelt dat niet. Ik zal niet te zelfverzekerd zijn, of ik zal een fout maken.' Filippus leerde die dag een les van instemmen met Gods wil die hem alles waard was. Hij leerde dat iedere ziel kostbaar is in de ogen van God en dat engelen licht zullen brengen aan degenen die het nodig hebben. Door de bediening van engelen stuurt God licht naar Zijn volk, en door Zijn volk zal dit licht aan de wereld worden gegeven. —*In Heavenly Places, p. 103.*

In de ervaring van Filippus en de Ethiopiër wordt het werk gepresenteerd waartoe de Heer Zijn volk roept. De Ethiopiër vertegenwoordigt een grote klasse die zendingen als Filippus nodig hebben, zendingen die de stem van God zullen horen en gaan waar Hij ze ook heenstuurt. Er zijn mensen in de wereld die de Schriften lezen, maar die de belangrijk ervan niet begrijpen. De mannen en vrouwen die kennis hebben van God zijn nodig om het woord aan deze zielen uit te leggen. — *Testimonies for the Church, vol. 8, p. 58.*

Hij wiens hart is gevuld met de genade van God en liefde voor zijn verloren medemensen, zal de gelegenheid vinden, waar hij ook geplaatst zou mogen zijn, om op z'n tijd een woord te spreken aan degenen die vermoeid zijn. Christenen moeten werken voor hun Meester in zachtmoedigheid en nederigheid, vasthouden aan hun integriteit te midden van het rumoer en de drukte van het leven.

We moeten ernaar streven om de zwakte van anderen te begrijpen. We weten weinig van de hartsbeproevingen van degenen die gebonden zijn geweest in ketens

van duisternis en die geen wilskracht en morele kracht missen. —*God's Amazing Grace*, p. 127.

### **Vrijdag 17 juli: Voor verdere bestudering**

*Testimonies for the Church, "Effect of Discussions," vol. 3, p. 217;*  
*Van Jeruzalem tot Rome, H.11: Het evangelie in Samaria.*

## **4. De kracht van gebed: Bemiddelen voor anderen**

### **Sabbatmiddag 18 juli**

We moeten de levendmakende invloed van de Heilige Geest voelen zoals de discipelen het voelden op de Pinksterdag. Van hun ervaringen in die tijd lezen we: 'En toen ze hadden gebeden, werd de plaats geschud waar ze werden samengebracht; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. En de veelheid van hen die geloofden, was van één hart en van één ziel: geen van hen zei dat iets dat zou behoren tot de dingen die hij bezat de zijne was. "En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus: en grote genade was over hen allen." - *Reflecting Christ*, p. 241.

Door de genade van Christus werden de apostelen gemaakt tot wat ze waren. Het was oprechte toewijding en nederig, ernstig gebed dat hen in nauwe gemeenschap met Hem bracht. Ze zaten samen met Hem op hemelse plaatsen. Ze beseften de grootheid van hun schuld aan Hem. Door ernstig, volhardend gebed verkregen zij de begiftiging van de Heilige Geest, en toen gingen zij voort, gewogen met de last van het redden van zielen, vervuld van ijver om de triomfen van het kruis te verlengen. En onder hun arbeid werden vele zielen van de duisternis naar het licht gebracht en vele kerken werden opgewekt.

Zullen we minder ernstig zijn dan de apostelen? Zullen wij niet door levend geloof de beloften claimen die hen naar de diepten van hun wezen hebben bewogen de Heer Jezus aan te roepen voor de vervulling van Zijn woord: "Vraag en gij zult ontvangen"? Johannes 16:24. Moet de Geest van God vandaag niet komen als antwoord op ernstig, volhardend gebed en mensen met kracht vervullen? Zegt God vandaag niet tegen Zijn biddende, vertrouwde, gelovige werkers, die de Schrift openen voor degenen die onwetend zijn van de kostbare waarheid die ze bevatten: "Zie, Ik ben altijd met u, zelfs tot het einde van de wereld"? Mattheüs 28:20. Waarom is de kerk dan zo zwak en geesteloos? — *Testimonies for the Church*, vol. 7, p. 32.

De God die wij aanbidden ziet de mens niet aan. Die aan Salomo wijsheid heeft gegeven, is ook nu nog bereid dezelfde zegen te schenken aan zijn kinderen. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden." (Jak. 1: 5). Als iemand die onder lasten gebukt gaat, wijsheid zoekt, meer dan rijkdom, macht of aanzien, zal hij niet teleurgesteld worden. Zo iemand zal niet alleen van de grote Leermeester leren wat hij moet doen, maar ook hoe hij dat moet doen op een wijze die Gods goedkeuring kan wegdragen.

Zolang de man die van God onderscheidingsvermogen en bekwaamheid heeft gekregen, toegewijd blijft aan God, zal hij niet streven naar een vooraanstaande

plaats, of jagen naar gezag. Natuurlijk zijn er mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid moeten dragen; maar in plaats van te streven naar de eerste plaats, zal een ware leider bidden om een verstandig hart, zodat hij onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. – *Profeten en Koningen*, p. 19; — *Prophets and Kings*, p. 31.

### **Zondag 19 juli: Een hemelse strijd**

Christus vertelde Zijn discipelen niet dat hun werk gemakkelijk zou zijn. Hij wees hen op al de boze machten die hen zouden tegenstaan. Zij zouden moeten strijden „tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.” (Ef.6:12) Maar zij zouden in die strijd niet alleen gelaten worden. Hij gaf hun de verzekering dat Hij met hen zou zijn; en dat, zo zij in het geloof zouden uitgaan, zij onder het schild van de Almachtige voorwaarts zouden trekken. Hij drong bij hen erop aan moedig en sterk te zijn; want Eén, machtiger dan engelen, zou in hun gelederen staan — de Aanvoerder van de hemelse legerscharen. Hij voorzag in alles wat zij voor de voortzetting van hun werk nodig hadden en nam zelf de verantwoording van het welslagen daarvan op Zich. Zolang zij gehoorzaamden aan Zijn woord en met Hem bleven samenwerken, konden zij niet falen. Ga tot alle naties, beval Hij hun. Ga naar de uithoeken der aarde en wees ervan verzekerd dat Ik ook daar bij u zal zijn. Werk in geloof en vertrouwen, want Ik zal u nooit verlaten. Ik zal altijd met u zijn, u helpende uw taak te volbrengen, u leidende, vertroostende, heiligende en ondersteunende. Ik zal u erin doen slagen die woorden te spreken die de aandacht van de mensen op de hemel zullen richten. – *Van Jeruzalem tot Rome*, p.21; - *The Acts of the Apostles*, p. 29

Wij hebben te maken met onzichtbare vijanden, boze mensen zijn werkers voor de machten der duisternis die hen gebruiken en zonder geestelijk onderscheidingsvermogen zal de ziel zich niet bewust zijn van Satans plannen en verstrikt worden om te struikelen en te vallen. Wie wil overwinnen, moet zich vastklemmen aan Christus. Hij moet niet achteromkijken, maar steeds omhoogzien. Klim opwaarts door de Middelaar, houd de Middelaar vast, streef ernaar het ene werkplan na het andere te volbrengen, zonder voorziening te treffen voor het vlees en zijn begeerten. – Ellen G. White, *Bijbelcommentaar*, vol. 6 p. 501, 502; - Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1094.

De eerste poging van satan om Gods wet teniet te doen - ondernomen onder de zondeloze hemelbewoners - scheen gedurende enige tijd met succes bekroond te zullen worden. Een groot aantal engelen werd verleid; maar satans schijnbare triomf eindigde in nederlaag en verlies, scheiding van God en verbanning uit de hemel. ...

Heden zijn er duizenden die dezelfde opstandige aanklacht richten tegen God. Ze beseffen niet dat de mens, als deze geen vrijheid van kiezen zou hebben, niet langer een verstandelijk wezen, maar slechts een robot zou zijn. Het is niet Gods bedoeling om de wil te beheersen. De mens werd als een vrij moreel wezen geschapen. Evenals de bewoners van andere werelden moest hij onderworpen worden aan een proef om te gehoorzamen; maar nooit is hij zodanig beproefd dat hij moest zondigen. Hem overkomt geen verzoeking of beproeving waaraan hij geen weerstand kan bieden. God trof zulke overvloedige voorzieningen, dat de mens nooit verslagen had behoeven te

worden in de strijd tegen satan. - *Patriarchen Profeten*, p.278, 279; - *Patriarchs and Prophets*, p. 331.

### **Maandag 20 juli: Jezus, de machtige Middelaar**

Nooit was iemands leven zo overladen van werk en verantwoording als het leven van Jezus; hoe dikwijls werd Hij nochtans aangetroffen in gebed! Hoe voortdurend was Zijn gemeenschap met God! Steeds weer in het verslag over Zijn leven op aarde vinden we zinsneden als: "En vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging naar een eenzame plaats en bad aldaar." (Markus 1:35).

In een leven dat volkomen gewijd was aan het heil van anderen, vond de Heiland het noodzakelijk zich van de verkeerswegen terug te trekken en van de schare die Hem dag en nacht volgde. Hij moest Zich afwenden van een leven van ononderbroken werkzaamheid en contact met de menselijke noden, om de afzondering te zoeken en de onverbroken gemeenschap met Zijn Vader. Daar Hij één was met ons, deelde in onze noden en zwakheden, was Hij volkomen afhankelijk van God, en in het gebed op een eenzame plaats zocht Hij goddelijke kracht, opdat Hij weer zou kunnen uitgaan, versterkt om plicht en beproeving onder ogen te zien. In een wereld van zonde verdroeg Jezus strijd en zielensmart. In gemeenschap met God kon Hij de lasten die Hem terneerdrukten, van Zich werpen. Hier vond Hij troost en vreugde. – *De Wens der Eeuwen*. p. 295; - *The Desire of Ages*, p 362.

Toen Hij (Jezus) zei, dat de oogst groot was en de arbeiders weinig waren, drukte Hij de discipelen niet de noodzaak van ononderbroken arbeid op het hart, maar Hij zei: "Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders uitzende in Zijn oogst." (Matth.9:38). ...

Wanneer de activiteit toeneemt en de mensen succes krijgen in hun werk voor God, bestaat het gevaar dat zij zullen vertrouwen op menselijke plannen en methoden. Er bestaat een neiging om minder te bidden en minder geloof te hebben. Evenals de discipelen verkeren wij in het gevaar, onze afhankelijkheid van God uit het oog te verliezen, en te trachten ons werk tot onze redder te maken. Wij moeten voortdurend op Jezus zien, en beseffen dat het Zijn kracht is die het werk doet. Terwijl wij ernstig moeten arbeiden voor de redding van het verlorene, moeten we ook tijd nemen voor overdenking, voor gebed, en voor de studie van Gods Woord. Alleen het werk dat tot stand gebracht wordt onder veel gebed en dat geheiligd wordt door de verdiensten van Christus, zal tenslotte een goede uitwerking blijken te hebben. – *De Wens der Eeuwen*. p. 294, 295; - *The Desire of Ages*, p 361, 362.

Velen staan vandaag waar Petrus stond toen hij in zelfvertrouwen verklaarde dat hij zijn Heer niet zou ontkennen. En vanwege hun zelfingenomenheid, vallen ze als een gemakkelijke prooi voor de listen van Satan. Degenen die zich hun zwakheid realiseren, vertrouwen op een kracht die hoger is dan zichzelf. En terwijl ze naar God kijken, heeft Satan geen macht op hen. Maar degenen die op zichzelf vertrouwen, worden gemakkelijk verslagen. Laten we niet vergeten dat als we geen acht slaan op de waarschuwingen die God ons geeft, er een val voor ons ligt. Christus zal ons niet redden van wonden die zich ongebroken op de grond van de vijand plaatst. Hij laat de zelfingenomene, die doet alsof hij meer weet dan zijn Heer, doorgaan in zijn vermeende kracht. Dan komt lijden en een gebroken leven of zelfs nederlaag en dood. — *Our High Calling*, p. 307.

## **Dinsdag 21 juli: De voorbeden van Paulus**

[Voorspraak), ... is de gouden ketting die de eindige mens bindt aan de troon van de oneindige God. De menselijke dienstknecht voor wie Christus is gestorven om hem te redden voor de troon van God, en zijn gebedsverzoek wordt overgenomen door Jezus, die hem met Zijn eigen bloed heeft gekocht. Onze grote Hogepriester plaatst Zijn gerechtigheid aan de zijde van de oprechte smekeling en het gebed van Christus gaat samen met dat van de menselijke verzoeker. Christus heeft erop aangedrongen dat Zijn volk onophoudelijk bidt. Dit betekent niet dat we altijd op onze knieën moeten zitten, maar dat gebed is als de adem van de ziel. Onze stille verzoeken, waar we ook zijn, moeten opklimmen naar God, en Jezus, onze advocaat, pleit voor ons, onze verzoeken aan de Vader ondersteunend met de wierook van Zijn gerechtigheid. — *That I May Know Him*, p. 78.

Het hart dat ooit van de liefde van Christus heeft geproefd, roept voortdurend om een verdere diepgang; en als je geeft, zul je rijker en overvloediger ontvangen. Elke openbaring van God aan de ziel verhoogt het vermogen om te weten en lief te hebben. De voortdurende schreeuw van het hart is, Meer van u, en altijd is het antwoord van de Geest, Veel meer. Het leven van Christus was een leven belast met een goddelijke boodschap van de liefde van God, en Hij verlangde intens om deze liefde in rijke mate aan anderen te schenken. Mededogen straalde van Zijn aangezicht en Zijn gedrag werd gekenmerkt door gratie en nederigheid, liefde en waarheid. Elk lid van Zijn strijdbare kerk moet dezelfde kwaliteiten vertonen als hij zich bij de triomfantelijke kerk wil aansluiten. De liefde van Christus is zo breed, zo vol van glorie, dat in vergelijking daarmee alles wat de mens zo groot acht, in onbeduidendheid verdwijnt. Wanneer we er zicht op krijgen, roepen we uit, o de diepte van de rijkdommen van de liefde die God de mensen schonk in de gave van Zijn eniggeboren Zoon! — *Our High Calling*, p. 366.

De genade van God ondersteunde Paulus in zijn gevangenschap, en stelde hem in staat zich in verdrukking te verblijden. Vol geloof en verzekering schreef hij aan zijn broeders te Filippi dat zijn gevangenschap de bevordering van het evangelie ten goede kwam. ...

Voor ons ligt er een les in deze ervaring van Paulus. Want hierin wordt Gods werkwijze geopenbaard. De Here kan datgene wat in ons oog ontmoediging en nederlaag schijnt, gebruiken om te overwinnen. We verkeren in gevaar dat we God zullen vergeten, wanneer we zien naar die dingen die zichtbaar zijn, in plaats van met het oog des geloofs de onzichtbare dingen gade te slaan. Wanneer ongelukken of rampen komen, staan we klaar om God van achteloosheid of wreedheid te beschuldigen. Als Hij het juist oordeelt om onze bruikbaarheid op een of ander gebied stop te zetten, klagen we, zonder erbij na te denken dat God ons bestwil voor ogen heeft. We moeten leren, dat kastijding deel uitmaakt van Zijn plan, en dat de christen onder de roede der beproeving soms meer voor de Meester kan doen dan wanneer hij actief voor God werkt. — *Van Jeruzalem tot Rome*, p. 353; - *The Acts of the Apostles*, pp. 480, 481.

## **Woensdag 22 juli: Onzichtbare krachten aan het werk**

Hemelse wezens worden aangesteld om de gebeden te beantwoorden van degenen die onzelfzuchtig werken voor de belangen van Gods zaak. De allerhoogste engelen in

de hemelse hoven zijn aangesteld om de gebeden uit te werken die naar God opstijgen voor de vooruitgang van Gods zaak. Elke engel heeft zijn specifieke functie, die hij niet naar een andere plaats mag verlaten. Als hij zou vertrekken, zouden de krachten van de duisternis een voordeel behalen.

Dag na dag is het conflict tussen goed en kwaad aan de gang. Waarom realiseren degenen die veel kansen en voordelen hebben gehad zich niet de intensiteit van dit werk? Ze moeten hierin intelligent zijn. God is de heerser. Door Zijn opperste macht houdt Hij de controle en bestuurt hij aardse heersers. Door Zijn zendingen doet Hij het werk dat was ingesteld vóór de grondlegging van de wereld. — *Lift Him Up*, p. 370.

Als gemeente begrijpen wij niet voldoende wat de grote strijd betekent, die zich afspeelt tussen onzichtbare machten, de strijd tussen trouwe en ontrouwe engelen. Boze engelen zijn voortdurend bezig plannen te maken voor de aanval terwijl ze bevelhebbers, koningen, heersers en ontrouwe menselijke krachten beheersen... Ik doe een beroep op de dienstknechten van Christus om de waarheid over de dienst der engelen met nadruk voor te houden aan allen, die binnen het bereik van hun stem komen. Geef niet toe aan denkbeeldige speculaties. Het geschreven Woord is onze enige beveiliging. Wij moeten net als Daniël bidden, dat we bewaakt worden door hemelse wezens. Engelen worden als dienende geesten uitgezonden om hen te dienen, die de zaligheid zullen beërven. Bid, mijn broeders, bid zoals u nog nooit eerder hebt gebeden. Wij zijn niet gereed voor de komst van de Heer. We moeten een grondig werk doen voor de eeuwigheid. — Ellen G. White, *Bijbelcommentaar*, vol. 4 p. 280; - Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 4, p. 1173.

Wat een grote eer wordt aan Daniel getoond door de Majesteit van de hemel! Hij troost Zijn bevende dienaar en verzekert hem dat zijn gebed in de hemel is gehoord. Als antwoord op die vurige smeekbede werd de engel Gabriël gestuurd om het hart van de Perzische koning te beïnvloeden. De monarch had de indrukken van de Geest van God gedurende drie weken weerstaan terwijl Daniel aan het vasten en bidden was, maar de hemelse Prins, de Aartsengel, Michael, werd gestuurd om het hart van de koppige koning te bekeren om een aantal besliste acties te ondernemen om het gebed van Daniël te beantwoorden. ...

Daniël was een toegewijde dienaar van de Allerhoogste. Zijn lange leven was gevuld met nobele daden van dienst aan zijn Meester. Zijn zuiverheid van karakter en onwrikbare trouw worden alleen geëvenaard door zijn nederigheid van hart en zijn berouw voor God. ... Het leven van Daniel is een geïnspireerd voorbeeld van ware heiliging. — *The Sanctified Life*, pp. 51, 52.

### **Donderdag 23 juli: Doelgericht bidden**

De herhaling van vaste standaardzinnen, terwijl het hart geen behoefte aan God voelt, is van dezelfde aard als de "omhaal van woorden" van de heidenen.

Het gebed is niet een verzoening voor de zonde. Het heeft in zichzelf geen deugd of verdienste. Alle bloemrijke woorden, die wij op commando uitspreken, zijn nog niet aan één heilig verlangen gelijkwaardig. De meest welsprekende gebeden zijn niet meer dan ijdele woorden, als zij niet de ware gevoelens van het hart uitdrukken. Maar het gebed dat opstijgt uit een oprecht hart, waarin de eenvoudige behoeften van de ziel tot uitdrukking komen – zoals we een aardse vriend om een gunst zouden vragen,



in de verwachting dat die zal worden ingewilligd – dat is het gelovig gebed. God verlangt niet naar onze rituele complimenten. Maar de onuitgesproken roep van een gebroken hart, dat overweldigd is door schuldbewustzijn en zijn volkomen zwakheid, vindt de weg tot de Vader van alle barmhartigheid. – *Gedachten van den Berg der Zaligsprekingen*, p. 78; — *Thoughts from the Mount of Blessing*, p. 86.

Onze hemelse Vader verlangt om de volheid van Zijn zegen op ons uit te storten. Het is ons voorrecht om rijkelijk te drinken uit de bron van oneindige liefde. Wat is het toch vreemd dat we zo weinig bidden. God staat klaar en is bereidwillig om het ernstige gebed van Zijn nederigste kind te horen, en toch is er van onze kant vaak sprake van een duidelijke aarzeling om Hem onze noden bekend te maken. Wat moeten de engelen in de hemel er wel van denken, als arme, hulpeloze menselijke wezens, die aan allerlei verzoeken onderworpen zijn, zo weinig bidden en zo weinig geloof oefenen, terwijl Gods hart vol oneindige liefde naar hen uitgaat en bereid is om hen meer te geven dan ze zouden kunnen vragen of bedenken? De engelen stellen het op prijs om zich voor God te buigen en in Zijn nabijheid te vertoeven. Zij beschouwen de gemeenschap met Hem als hun grootste vreugde. Maar de mensenkinderen, die de hulp, die alleen God kan geven, zo zeer nodig hebben, schijnen er tevreden mee te zijn om te leven zonder het licht van Zijn Geest en zonder Zijn aanwezigheid. – *De Weg naar Christus*, p. 92; — *Steps to Christ*, pp. 93, 94.

Zij die in Jezus blijven, hebben de verzekering dat God hen zal horen, omdat zij graag Zijn wil doen. Ze bieden geen formeel, woordelijk gebed, maar komen als kind tot een tedere vader in ernstig, nederig vertrouwen en storten het verhaal van hun verdriet en angsten en zonden uit en presenteren in de naam van Jezus hun wensen; zij wijken van Zijn aanwezigheid, zich verheugend in de verzekering van vergiffenis van liefde en ondersteunende genade. — *Our High Calling*, p. 147.

### **Vrijdag 24 juli: Voor verdere bestudering**

*In Heavenly Places*, "According to God's Will," p. 82;

*Testimonies for the Church*, vol. 7, "Work for Church Members," pp. 19–24.

## **5. Door de Geest gesterkte getuigenis**

### **Sabbatmiddag 25 juli**

Onder hen aan wie de Heiland de opdracht: „Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen" (Matth.28:19) had gegeven, bevonden zich velen uit bescheiden levenskringen — mannen en vrouwen die geleerd had-den hun Here lief te hebben en die zich hadden voorgenomen Zijn voorbeeld van onzelfzuchtig dienen op te volgen.

Aan deze deemoedige zielen, zowel als aan de discipelen die tijdens Zijn aardse bediening met de Heiland waren geweest, was een kostbaar pand toevertrouwd. Zij moesten de wereld de blijde boodschap van de verlossing door Christus brengen.

Toen zij door vervolging verstrooid waren, gingen ze vol zendingsijver uit. Zij voelden de verantwoordelijkheid die hun zending met zich bracht. Zij wisten dat hun handen het brood des levens bevatten voor een hongerende wereld. De liefde van Christus drong hen dit brood te breken voor allen die in nood waren. De Here werkte door hen. Overal waar zij kwamen, werden de zieken genezen en werd aan de armen

het evangelie gepredikt. — *Van Jeruzalem tot Rome*, p. 76, 78; - *The Acts of the Apostles*, pp. 105, 106

Allen die geroepen zijn tot het leven van Christus, zijn geroepen om te werken voor de redding van hun medemensen. Hun harten zullen kloppen in harmonie met het hart van Christus. Hetzelfde verlangen naar zielen dat Hij heeft gevoeld zal zich in hen manifesteren. Niet iedereen kan dezelfde plaats in het werk invullen, maar er is een plaats en een werk voor iedereen. ... Elk geschenk moet worden gebruikt voor de vooruitgang van Zijn koninkrijk en de glorie van Zijn naam. ...

Aan iedereen die zichzelf aan de Heer aanbiedt om te dienen, zonder iets achter te houden, wordt macht gegeven om meetbare resultaten te bereiken. Want deze God zal grote dingen doen.

Aan jonge mannen en jonge vrouwen, evenals aan hen die ouder zijn, zal God kracht van bovenaf geven. Met bekeerde geesten, bekeerde handen, bekeerde voeten en bekeerde tongen, hun lippen aangeraakt met een levende kool van het goddelijke altaar, zullen zij uitgaan naar de dienst van de Meester, gestaag voortbewegend en opwaarts, het werk voortbrengend naar voltooiing. — *The Faith I Live By*, p. 247.

Toen de apostelen de heerlijkheid van de Eniggeboren Zoon van de Vader predikten, werden drieduizend mensen overtuigd. Zij zagen zichzelf zoals zij waren, zondig, onrein. Zij zagen Christus als hun Vriend en Verlosser. Christus werd verheven en verheerlijkt door de kracht van de Heilige Geest die op de mensen rustte. Door het geloof zagen deze gelovigen Hem als Degene die vernedering, lijden en dood had ondergaan, opdat zij niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden hebben. De openbaring van Christus door de Heilige Geest bracht hun een levend besef van zijn macht en majesteit en zij strekten in geloof hun handen naar Hem uit terwijl zij zeiden: "Ik geloof."

Vervolgens werd het blijde nieuws van een opgestane Heiland gepredikt tot de einden van de bewoonde wereld. De gemeente zag hoe bekeerlingen uit alle richtingen toestroomden. Gelovigen kwamen opnieuw tot bekering. Zondaars verenigden zich met de christenen in het zoeken naar de kostbare parel. — *Lessen uit het Leven van Alledag*, p. 68; - *Christ's Object Lessons*, pp. 118, 120.

### **Zondag 26 juli: Jezus en de belofte van de Heilige Geest**

Dat Christus Zichzelf aan hen bekend zou maken, en toch voor de wereld onzichtbaar zou blijven, was voor de discipelen een geheimenis. Zij konden de woorden van Jezus in hun geestelijke betekenis niet begrijpen. Zij dachten aan de uiterlijke, zichtbare bekendmaking. Zij konden het feit niet vatten, dat zij de aanwezigheid van Christus bij zich konden ervaren, terwijl Hij voor de wereld toch onzichtbaar was. Zij begrepen de betekenis van geestelijk bekendmaken niet. ....

De belofte van de Trooster hield voor hen een rijke waarheid in. Het verzekerde hen ervan, dat zij hun geloof zelfs onder de meest beproevende omstandigheden niet moesten verliezen. De Heilige Geest, gezonden in de naam van Christus, zou hen alle dingen leren, en hen alles in herinnering brengen. De Heilige Geest zou de Vertegenwoordiger van Christus zijn, de Advocaat die voortdurend voor ons gevallen ras pleit. Hij pleit ervoor, dat ons geestelijke kracht gegeven mag worden, zodat wij, door de macht van Één die machtiger is dan alle vijanden van God en mensen, in staat zouden zijn onze geestelijke vijanden te overwinnen. — *Christus Weerspiegelen*, 25 april, p. 128; — *Reflecting Christ*, p. 129.

Toen zij na de Hemelvaart bij elkaar kwamen, wilden zij graag hun verlangens aan God voorleggen in de naam van Jezus. In grote eerbied bogen zij zich in gebed en herhaalden zij de verzekering: „ Als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in mijn naam; Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij".(Johannes 16:23, 24) Zij hieven de hand van het geloof steeds verder omhoog, met een machtig argument: "Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit" (Romeinen 8:34). Het Pinksterfeest bracht de tegenwoordigheid van de Trooster, van Wie Christus had gezegd: "Hij zal in u zijn". En ook had Hij gezegd: "Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden" (Johannes 14:17; 16:7). Voortaan zou de Geest van Christus voortdurend wonen in de harten van Zijn kinderen. Hun band met Hem was nog nauwer als in de tijd, dat Hij in eigen persoon bij hen was. Het licht en de liefde en de kracht van de Christus, Die in hen woonde, straalde door hen heen, zodat de mensen, die hen zagen, zich verwonderden en "zij herkenden hen, dat zij met Jezus geweest waren" (Handelingen 4:13). — *Schreden naar Christus*, p. 72,73; — *Steps to Christ*, p. 74.

De Heilige Geest brengt kracht die de mens in staat stelt te overwinnen. Het is door de keuzevrijheid van de Geest dat de regering van Satan moet worden onderworpen. Het is de Geest die overtuigt van zonde en die, met toestemming van de mens, zonde uit het hart verdrijft. De geest wordt dan onder een nieuwe wet gebracht - de koninklijke wet van vrijheid. — *Our High Calling*, p. 152

### **Maandag 27 juli: Een gesterkte kerk**

De Heilige Geest moet de levende zendeling zijn om van zonde te overtuigen. De goddelijke zendeling presenteert de spreker de voordelen van het offer aan het kruis; en terwijl de waarheid in contact wordt gebracht met de aanwezige zielen, wint Christus hen voor Zichzelf en werkt om hun aard te transformeren. Hij is klaar om onze zwakheden te helpen, te onderwijzen, te leiden, ons te inspireren met ideeën die uit de hemel zijn geboren.

Hoe weinig kunnen mensen doen in het werk van het redden van zielen, en toch hoeveel door Christus als ze doordrenkt zijn met Zijn geest! De menselijke leraar kan de harten van zijn toehoorders niet lezen, maar Jezus schenkt de genade die elke ziel nodig heeft. Hij begrijpt de capaciteiten van de mens, zijn zwakte en zijn kracht. De Heer werkt aan het menselijk hart, en een dienaar kan voor de zielen die naar zijn woorden luisteren een geur van dood tot dood zijn, hen afkerende van Christus; of, als hij is toegewijd, geheiligd, wantrouwend tegenover zichzelf, maar kijkend naar Jezus, kan hij een levensgeur zijn tot leven voor zielen die al onder de overtuigende kracht van de Heilige Geest staan en in wiens harten de Heer de weg voor de boodschappen die Hij de menselijke zendeling heeft gegeven. — *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 144.

In gehoorzaamheid aan het woord van hun Meester kwamen de discipelen bijeen in Jeruzalem om te wachten op de vervulling van Gods belofte. Hier brachten ze tien dagen door, dagen van diep onderzoek van het hart. Ze legden alle verschillen weg en kwamen dicht bij elkaar in de Christelijke gemeenschap.

Aan het einde van tien dagen vervulde de Heer Zijn belofte door een prachtige uitstorting van Zijn Geest. "Plots kwam er een geluid uit de hemel als van een krachtige wind, en het vulde het hele huis waar ze zaten. En er verschenen hun gespleten tongen als van vuur, en het zat op elk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. "En op dezelfde dag werden hun ongeveer drieduizend zielen toegevoegd." (Handelingen 2:2-4, 41).

"En zij gingen heen en predikten overal, de Heer werkte met hen en bevestigde het woord met tekenen die volgden." (Markus 16:20). Ondanks de felle tegenstand die de discipelen ontmoetten, was in korte tijd het evangelie van het koninkrijk voor alle bewoonde delen van de aarde bekendgemaakt. — *Testimonies for the Church*, vol. 8, p. 15.

Merk op dat het was nadat de discipelen in volmaakte eenheid waren gekomen, toen zij niet langer streefden naar de hoogste plaats, dat de Geest werd uitgestort. Ze waren eensgezind. Alle verschillen waren weggedaan. En het getuigenis dat hun is gegeven nadat de Geest was gegeven, is hetzelfde. Let op het woord: "De menigte van hen die geloofden, was van één hart en van één ziel" (Handelingen 4:32). De Geest van Hem die stierf zodat zondaars zouden leven, bezielde de hele gemeente van gelovigen. — *Testimonies for the Church*, vol. 8, p. 20.

### **Dinsdag 28 juli: De Heilige Geest en getuigenissen**

[Stephen] zag het verzet dat zijn woorden ontmoetten en wist dat hij zijn laatste getuigenis gaf. Toen hij Christus met de profetieën verbond en sprak zoals hij over de tempel deed, scheurde de priester, die deed alsof hij verschrikt was, zijn gewaad. Voor Stephen was deze daad een signaal dat zijn stem binnenkort voor altijd tot zwijgen zou worden gebracht. Hoewel hij midden in zijn preek het abrupt afrondde. ... De gevangene las zijn lot in de wrede gezichten om hem heen, maar hij aarzelde niet. De angst voor de dood was verdwenen. De woedende priesters en de opgewonden menigte hadden geen angst voor hem. Het tafereel voor hem vervaagde uit zijn visioen. Voor hem stonden de poorten van de hemel op een kier en hij keek naar binnen en zag de glorie van de voorhoven van God, en Christus, alsof hij net was opgestaan van Zijn troon, klaar om zijn dienaar te ondersteunen, die op het punt stond martelaarschap te lijden omwille van hem. In woorden van triomf riep Stefanus uit: "Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon staat aan de rechterhand van God." — *Lift Him Up*, p. 104.

[Petrus] vertelde de gebeurtenissen van deze eerste ontmoeting met de heidenen, zeggend: "En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, zoals op ons in het begin.

Toen herinnerde ik mij het woord van de Heer, hoe dat Hij zei, Johannes doopte inderdaad met water; maar gij zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Want toen God hun hetzelfde geschenk gaf als Hij ons deed, die in de Heer Jezus Christus geloofde, wat was ik dan dat ik God kon weerstaan?

Bij het horen van dit verhaal werden de discipelen het zwijgen opgelegd en waren ze ervan overtuigd dat Petrus 'koers het rechtstreekse plan van God vervulde en dat hun oude vooroordelen en exclusiviteit volledig zouden worden vernietigd door het evangelie van Christus. "Toen zij deze dingen hoorden, bleven zij zwijgen en

verheerlijkten God, zeggende: Dan heeft God ook aan de heidenen berouw in het leven verleend." — *The Story of Redemption*, pp. 290, 291.

Christus beloofde de gave van de Heilige Geest aan Zijn kerk en de belofte is net zo goed van ons als van de eerste discipelen. Maar zoals elke andere belofte, wordt deze onder voorwaarden gegeven. Er zijn velen die belijden te geloven en de beloften van de Heer claimen; ze praten over Christus en de Heilige Geest; toch ontvangen zij geen voordeel, omdat zij hun ziel niet overgeven aan de leiding en controle van goddelijke instanties.

We kunnen de Heilige Geest niet gebruiken; de Geest moet ons gebruiken. Door de Geest werkt God in zijn volk 'om te doen en te doen naar zijn welbehagen' [Filippenzen 2:13] ... Alleen aan hen die nederig op God wachten, die uitkijken naar Zijn leiding en genade, wordt de Geest gegeven. Deze beloofde zegen, opgeëist door geloof, brengt alle andere zegeningen gedurende de reis. Het wordt gegeven volgens de rijkdom van de genade van Christus en Hij is klaar om elke ziel te voorzien in overeenstemming met het vermogen om te ontvangen. — *Gospel Workers*, pp. 284, 285.

### **Woensdag 29 juli: De Heilige Geest, het Woord en getuigenissen**

"Het geloof is uit het horen en het horen door het Woord van God." (Rom. 10:17). De Schrift is het grote middel bij de verandering van het karakter. Christus had gebeden: "Heilig hen in uw waarheid; uw Woord is de waarheid." (Joh. 17:17).

Als Gods Woord bestudeerd en gehoorzaamd wordt, werkt het in het hart en neemt elke onheilige eigenschap weg. De Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde en het geloof, dat in het hart ontspringt, werkt door liefde tot Christus en verandert in ons lichaam, ziel en geest naar zijn beeld. Dan kan God ons gebruiken om zijn wil te volbrengen. De kracht die ons gegeven wordt, werkt van binnenuit en brengt ons ertoe aan anderen de waarheid mee te delen die ons is toevertrouwd.

De waarheden van Gods Woord komen tegemoet aan de grote daadwerkelijke noden van de mens — de bekering van het hart door het geloof. Deze grote beginselen moet men niet zien als te zuiver en te heilig om in het dagelijks leven in praktijk te brengen. Het zijn waarheden die tot de hemel reiken en die de eeuwigheid omvatten. Toch moet hun vitale invloed verweven worden met het menselijk leven. Zij moeten alle grote en kleine dingen in het leven doordringen — *Lessen uit het Leven van Alledag*, p. 53,54; - *Christ's Object Lessons*, p 100.

Gehoorzaam aan dit bevel zeiden Paulus en Barnabas tot de Joden: "Het was nodig dat eerst tot u het Woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen. Want zo heeft ons de Here geboden: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij tot heil zoudt zijn tot aan het uiterste der aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het Woord des Heren; en allen die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof." (Hand.13:46-48).

De evangelieboodschap die door de discipelen van Christus werd gepredikt, was de aankondiging van zijn eerste komst naar deze wereld, en bracht het goede nieuws van de zaligheid aan de wereld. Deze boodschap wees naar de wederkomst in heerlijkheid om zijn volk te verlossen en hield de mensen de hoop voor, door geloof en gehoorzaamheid te kunnen delen in de erfenis der heiligen in het licht. Dezelfde

boodschap wordt nu aan de mensen gebracht en dit keer gaat de aankondiging van de nabije wederkomst van Christus ermee gepaard. De tekenen die Hij zelf heeft gegeven over zijn komst zijn vervuld en uit Gods Woord kunnen wij weten dat de Heer voor de deur staat. *Lessen uit het Leven van Alledag*, p. 134, 135; - *Christ's Object Lessons*, p 226.

### **Donderdag 30 juli: De levensveranderende kracht van de Heilige Geest**

Degene aan wie Christus vergeving schenkt, maakt Hij eerst berouwvol. Het is het dienstwerk van de Heilige Geest om te overtuigen van zonde. Mensen van wie het hart bewogen is door de Geest van God, Die overtuigt van zonde, zien in dat erin henzelf niets goeds is. Zij zien in, dat alles wat zij ooit gedaan hebben, vermengd is met het eigen ik en met zonde. Zij staan op een afstand, net als die arme tollenaar, en durven hun ogen zelfs niet naar de hemel op te slaan. En ze roepen het uit: "O God, wees mij, zondaar, genadig" (Lukas 18: 13). En zij worden gezegend. Er is vergeving voor iemand die berouwvol is. Want Christus is "het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt" (Johannes 1: 29). Gods belofte is: "Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol." "Een nieuw hart zal Ik u geven ... Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven" (Jesaja 1: 18; Ezechiël 36: 26 – 27). — *Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen*, p. 12; - *Thoughts From the Mount of Blessing*, p. 7.

God heeft grote en machtige middelen voor de mens om in handen te krijgen en op de meest eenvoudige manier zal de werking van de goddelijke instanties worden ontwikkeld. De goddelijke Leraar zegt: 'Alleen mijn Geest is bevoegd om te onderwijzen en te overtuigen van zonde. Uiterlijkheden maken slechts een tijdelijke indruk op de geest. Ik zal de waarheid op het geweten afdwingen en de mensen zullen Mijn getuigen zijn, over de hele wereld. Mijn claims gelden over de tijd van de mens, zijn geld, zijn intellect. Al deze heb ik gekocht aan het kruis van Golgotha. Gebruik Mijn toevertrouwde talenten om de waarheid in haar eenvoud te verkondigen. Laat het evangelie naar alle delen van de wereld gezonden worden, waardoor belasten zielen worden gewekt om te vragen: 'Wat moet ik doen om gered te worden?' — *Testimonies for the Church*, vol. 7, p. 159.

Toen Christus aan Zijn discipelen de belofte van de Heilige Geest schonk, naderde Hij het einde van Zijn aardse bediening. Hij stond in de schaduw van het kruis, in volle bewustheid van de last der zonde, die op Hem als de Zondendrager zou rusten. Voor Hij Zichzelf als offerande overgaf, onderrichtte Hij Zijn discipelen over een volstrekt noodzakelijke en volmaakte gave, die Hij Zijn volgelingen zou schenken — de gave die onbegrensde hulpbronnen van Zijn genade binnen hun bereik zou brengen. Hij zeide: "Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn" (Joh. 14:16,17). De Heiland doelde op de tijd dat de Heilige Geest zou komen om als Zijn Vertegenwoordiger een machtig werk te doen. Het kwaad dat gedurende eeuwen steeds omvangrijker was geworden, zou door de goddelijke macht van de Heilige Geest worden weerstaan. — *Van Jeruzalem tot Rome*, p. 35; - *The Acts of the Apostles*, p. 47.

## **Vrijdag 31 juli: Voor verdere bestudering**

*Lift Him Up*, "Full Reliance on Christ," p. 280;

*The Desire of Ages*, "Let Not Your Heart Be Troubled," pp. 667–672.

*Wens der Eeuwen*: "Uw hart worde niet ontroerd", pp. 553-562.

## **6. Onbeperkte mogelijkheden**

### **Sabbatmiddag 1 augustus**

In iedere periode van de geschiedenis van deze aarde, heeft God Zijn mensen gehad die de gelegenheid waarnamen en tot wie Hij gezegd heeft: "Gij zijt Mijn getuigen." Jes. 43:10. In iedere eeuw zijn er godvruchtige mensen geweest, die de stralen van licht bijeen verzamelden, die op hun pad schenen en die tot het volk de woorden Gods spraken. Henoach, Noach, Mozes, Daniël en de lange lijst van patriarchen en profeten. Deze allen waren predikers der gerechtigheid. Zij waren niet onfeilbaar; het waren zwakke, dwalende mensen, maar de Here werkte door hen als zij zich aan Zijn dienst overgaven.

Sinds Zijn hemelvaart, heeft Christus, het grote Hoofd der gemeente, Zijn werk in de wereld door uitverkoren gezanten voorwaarts gebracht, door wie Hij tot de mensen sprak en die ten behoeve van hen dienstdeden. De positie van degenen die door God geroepen zijn om door woord en leer voor Zijn gemeente te werken, is er één van ernstige verantwoordelijkheid. In Christus' plaats smeken zij mannen en vrouwen om zich met God te verzoenen en zij kunnen hun zending alleen vervullen als zij wijsheid en kracht van boven ontvangen. —*De daad bij het Woord, H1: In Christus' plaats.*

Dank God dat wij het voorrecht hebben om getuigen van Hem genoemd te worden. Als we dan getuigen zijn, moeten we Christus belijden en Hem onder onze kennissen verhogen. Als we zien dat de geestdrift en godsdienstijver van onze vrienden afkoelt, moeten wij ze helpen en bemoedigen samen met hen, en voor hen bidden, zodat zij een echte getuige voor de Here kunnen zijn.

Wij moeten het werktuig zijn door wie God tot de zielen zal spreken. Kostbare herinneringen zullen in u opkomen, en met een hart dat overloopt van liefde voor Jezus zult u woorden van levensbelang en gewicht spreken. Uw eenvoud en oprechtheid zal de hoogste welsprekendheid zijn en uw woorden zullen in de boeken van de hemel als gepaste woorden geschreven staan, zoals gouden appels op een versierde zilveren schaal. God zal ons tot een genezende vloed van hemelse invloed maken, die overtuiging en verlangen zal opwekken, en Jezus zal als Middelaar optreden, als u bidt en voor de zondaar aanspraak maakt op de Heilige Geest en deze in zijn ziel uitstort, en daar zal blijdschap onder de engelen van God zijn over één zondaar die zich bekeert. —*Zonen en dochters van God, 24 september.*

Zij die Jezus liefhebben, zullen alles in hun leven in harmonie brengen met Zijn wil. ... Door de genade van God zijn ze in staat om hun zuiverheid van principe onbezoedeld te houden. Heilige engelen zijn dicht naast hen, en Christus wordt geopenbaard in hun standvastige afhankelijkheid aan de waarheid. Zij zijn de gezanten van Christus, die als ware getuigen een beslist getuigenis ten gunste van de waarheid uitdragen. Ze tonen aan dat er een geestelijke kracht is die mannen en vrouwen in staat stelt om geen centimeter te wijken van waarheid en gerechtigheid

ondanks alle gaven die ze van mensen zouden kunnen ontvangen. Deze mensen, waar ze ook mogen zijn, zullen door de hemel geëerd worden, omdat ze hun leven hebben aangepast aan de wil van God, en niet bang zijn voor de offers die ze moeten brengen. —*God's Amazing Grace, p. 247.*

### **Zondag 2 augustus: Verscheidenheid in gaven: Eenheid in dienstbaarheid**

Eenheid is kracht, en de Heer verlangt ernaar dat deze waarheid ooit in alle leden van het lichaam van Christus wordt geopenbaard. Allen moeten verenigd worden in liefde, in zachtmoedigheid, in nederigheid van geest. Georganiseerd in een samenleving van gelovigen met het oog op het combineren en verspreiden van hun invloed, zijn ze om te werken zoals Christus werkte. Ze zijn er om hoffelijkheden en respect voor elkaar te tonen. Elk talent heeft zijn plaats en moet onder de controle van de Heilige Geest worden gehouden. ...

De kerk is verenigd in de heilige banden van de gemeenschap, zodat elk lid kan profiteren van de invloed van de andere. Allen moeten zich binden aan het verbond van liefde en harmonie. De christelijke beginselen en genaden van de hele samenleving van gelovigen zijn om kracht en sterkte te verzamelen in harmonieuze actie. Elke gelovige moet profiteren en worden verbeterd door de verfijnende en transformerende invloed van de verscheidenheid aan vaardigheden van de andere leden, opdat de dingen die in de ene ontbreken overvloediger in een ander tot voordeel van het geheel kunnen worden aangewend. Alle leden moeten samenwerken, opdat de kerk een schouwspel voor de wereld, voor engelen, en mensen kan worden. —*Selected Messages, book 3, p. 15.*

Het is op bevel van de Heer dat zijn dienaren gevarieerde gaven hebben. Het is door Zijn benoeming dat mannen van verschillende vaardigheden in de kerk worden gebracht, om samen met Hem arbeiders te zijn. We hebben veel verschillende mensen te bereiken, en verschillende gaven zijn nodig. Gods dienaren moeten in perfecte harmonie werken. Ik dank de Heer dat we niet allemaal precies hetzelfde zijn, terwijl we allemaal dezelfde geest moeten hebben – de geest die in Christus woonde. De apostel Johannes was niet hetzelfde als de apostel Petrus. Elk zijn eigenaardigheden onderwerpen en zijn temperament verzachten, opdat ze elkaar zouden kunnen helpen, door geloof in en heiliging van de waarheid. ...

We moeten leren om te leven met de eigenaardigheden van de mensen om ons heen. Als onze wil onder controle staat van de wil van Christus, hoe kunnen we dan in strijd zijn met onze broeders? Als we in strijd zijn, weten we misschien dat het komt omdat de eigen-ik gekruisigd moet worden. Hij die Christus vrij maakt is inderdaad vrij. We zijn niet compleet in Christus, tenzij we elkaar liefhebben zoals Christus ons heeft liefgehad. — *This Day With God, p. 262.*

Zoals alle verschillende leden van het menselijk systeem verenigen om het hele lichaam te dienen, en elk voert zijn dienst in gehoorzaamheid aan de intelligentie die het geheel regeert uit, zo moeten de leden van de kerk van Christus worden verenigd in een symmetrisch lichaam, onderworpen aan de geheiligde intelligentie van het geheel.

We moeten allemaal onze individuele verantwoordelijkheid voelen als leden van de zichtbare kerk en arbeiders in de wijngaard van de Heer. ... Uw dierbare Verlosser



heeft ons uitgenodigd om zich bij Hem aan te sluiten en onze zwakheid te verenigen met Zijn kracht, onze onwetendheid met Zijn wijsheid, onze onwaardigheid met Zijn verdienste. — *Testimonies for the Church, vol. 4, p. 16.*

### **Maandag 3 augustus: God: De Gever van alle goede gaven**

God heeft een aanspraak op u. Hij heeft u gezegend met het leven en met gezondheid en met vermogens, redenerende krachten die u, als u dat willen, sterk kan verbeteren of u kunt ze misbruiken door deze krachten of kwaliteiten van geest over te geven aan de controle van Satan. U bent verantwoordelijk voor het vermogen dat God u heeft gegeven. U kunt uzelf, door het beste te maken van uw privileges, geschikt maken voor een positie van nut en plicht. U hoeft er niet naar te streven om een groot werk te doen, streven naar grote dingen; maar u mag uw werk doen, hoe klein het ook mag zijn, uw verantwoordelijkheid voelen om dit werk te doen ter Gods aanvaarding. En als u dit kleine werk goed doet, zal God u een nog groter werk toevertrouwen. ...

Vergeet niet dat God gebruik zal maken van al Zijn kinderen als ze zich aan Hem overgeven. Hij heeft een plek en werk voor iedereen. Er zijn velen die denken dat het niet mogelijk is dat God ze kan gebruiken. Denk zo niet langer. U mag uw kleine werk doen op een manier om God te verheerlijken. — *This Day With God, p. 243.*

Toen Christus na Zijn doop aan de oevers van Jordanië boog, werden de hemelen geopend en daalde de Geest af in de vorm van een duif, als verbrand goud, en omringde Hem met zijn heerlijkheid; en de stem van God uit de hoogste hemel werd gehoord en zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik een welbehagen heb." Het gebed van Christus voor de mens opende de poorten van de hemel, en de Vader heeft gereageerd, en aanvaarde de petitie voor het gevallen ras. Jezus bad als onze plaatsvervanger en borg, en nu kan de menselijke familie toegang tot de Vader vinden door de verdiensten van Zijn geliefde Zoon. ... De communicatie tussen de mens en zijn Maker was opgehouden; maar de weg is geopend, zodat hij naar het huis van de Vader kan terugkeren. ... De poort van de hemel is op een kier gelaten, en de straling van de troon van God schijnen in de harten van degenen die Hem liefhebben. Het licht dat de goddelijke Zoon van God omringt, zal op het pad vallen van allen die in Zijn voetsporen treden. — *My Life Today, p. 260.*

Christus heeft de gave van de Heilige Geest aan Zijn gemeente beloofd, en deze belofte geldt evenzeer voor ons als voor de discipelen. Wij moeten even ernstig bidden om de uitstorting van de Heilige Geest, als de discipelen deden met de Pinksterdag. Als zij deze uitstorting nodig hadden in die tijd, hebben wij deze nu des te meer nodig.

De mate waarin de Heilige Geest ons geschonken wordt, zal zijn naar gelang ons verlangen, en het geloof dat wij daartoe beoefend hebben, als ook de wijze waarop wij het licht en de kennis, die ons gegeven worden, zullen gebruiken. ...

De Heilige Geest deelt liefde mee, blijdschap, vrede, sterkte en troost; Zijn gave is als een waterbron, opspringend tot in het eeuwige leven. De zegen is een vrije gave voor iedereen. — *Het geloof waardoor ik leef, 16 februari*

### **Dinsdag 4 augustus: Het doel van geestelijke gaven**

Aan zijn dienstknechten vertrouwt Christus 'zijn goederen' toe dat wat voor Hem gebruikt moet worden. Hij heeft iedereen zijn werk gegeven. Iedereen heeft zijn plaats in Gods eeuwig plan. Iedereen moet met Christus samenwerken in het redden van zielen. De plaats, voor ons in de hemel bereid, is niet zekerder dan de plaats ons op aarde toegewezen waar wij voor God moeten werken.

De talenten die Christus aan zijn gemeente toevertrouwt stellen in het bijzonder de gaven en zegeningen voor, die de Heilige Geest ons geeft. "Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan een ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie, aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die eenieder in het bijzonder toedeelt gelijk Hij wil." (1 Cor.12:8-11). Alle mensen ontvangen niet dezelfde gaven maar aan iedere dienstknecht van de Meester is een gave van de Geest beloofd. —*Lessen uit het leven van alledag, H25: Talenten.*

Christus kwam als de weerkaatsing van de heerlijkheid van de Vader, om het licht der wereld te zijn. Hij kwam om God aan de mensen te openbaren en van Hem wordt geschreven dat Hij "gezalfd was met de Heilige Geest en met kracht en dat Hij rondging om goed te doen." (Hand.10:38). In de synagoge te Nazareth zei Hij: "De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren." (Luk.4:18). Dit werk had Hij ook aan zijn discipelen opgedragen. "Gij zijt het licht der wereld", zei Hij. 'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.' (Matth.5:14,16). —*Lessen uit het leven van alledag, H29: Ga uit de bruidegom tegemoet.*

[Christus] zal ons helpen om Zijn voorbeeld te volgen, goed te doen en te weigeren om kwaad te doen. We moeten gewijde kanalen worden door wie de liefde van Christus stroomt naar mensen die hulp nodig hebben. ...

Christus stuurt Zijn licht naar hen die de ramen van de ziel naar de hemel openhouden. Onder invloed van de Heilige Geest werken ze aan de werken van God. Hij die het dichtst bij gehoorzaamheid aan de goddelijke wet komt, zal God het meest van dienst zijn. Hij die Christus volgt, die zijn goedheid, Zijn mededogen, Zijn liefde voor het menselijk gezin, uitschakelt, zal door God worden aanvaard als een arbeider samen met Hem. Zo iemand zal niet tevreden zijn om op een laag niveau van geestelijkheid te blijven. Hij zal constant hoger en hoger reiken. —*Our High Calling, p. 182.*

### **Woensdag 5 augustus: Ontdek je gaven**

Rijkdom of hoge positie, kostbare uitrusting, architectuur of meubilair, zijn geen voorwaarde voor de vooruitgang van het werk van God; noch succesrijke prestaties die bijval van mensen opleveren en meewerken tot ijdelheid. Werelds vertoon, hoe indrukwekkend ook, is in Gods oog van geen waarde. Boven het zichtbare en tijdelijke

waardeert Hij het onzichtbare en het eeuwige. Het eerste heeft alleen waarde wanneer het dat laatste tot uitdrukking brengt. De meest uitgelezen voortbrengselen van kunst bezitten geen schoonheid die vergeleken kan worden met de schoonheid van karakter, die de vrucht is van de Heilige Geest die aan de ziel werkt. ...

God kan iedere ziel gebruiken, in die mate waarin Hij met Zijn Geest in de zielentempel aanwezig kan zijn. Het werk dat Hij zal aanvaarden is het werk, dat Zijn beeld weerspiegelt. Zijn volgelingen moeten als hun geloofsbrieven voor de wereld, de onuitwisbare kenmerken van Zijn onsterfelijke beginselen dragen. —*De weg tot gezondheid, H2: Dagen van dienstbaarheid*

De Heilige Geest, Zijn eigen Vertegenwoordiger, is de grootste van alle gaven. Alle "goede gaven" zijn in deze ene samengebracht. De Schepper Zelf kan ons niets groters, niets beters geven. Wanneer wij de Heer smeken om met ons in onze wanhoop medelijden te hebben – en ons door Zijn Heilige Geest te leiden – zal Hij ons gebed nooit afwijzen. Het is voor ouders mogelijk om zich van hun hongerige kinderen af te wenden. Maar God kan nooit de roep van een verlangend hart in nood afwijzen. Wat heeft Hij Zijn liefde met een wonderlijke tederheid beschreven! Voor wie in dagen van donkerheid het gevoel hebben, dat God niet aan hen denkt, is dit de boodschap vanuit het hart van de Vader: "Maar Sion zegt: De HERE heeft mij verlaten en de HERE heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift" (Jesaja 49:14-16). —*Gedachten van de Berg der zaligsprekingen, gedachten bij Mattheus 7:7.*

Een heropleving van ware goddelijkheid onder ons is de grootste en meest urgente van al onze behoeften. Om dit te zoeken zou ons eerste werk moeten zijn. Er moet serieuze inspanning worden geleverd om de zegen van de Heer te verkrijgen, niet omdat God niet bereid is om Zijn zegen aan ons te schenken, maar omdat wij niet bereid zijn om het te ontvangen. Onze hemelse Vader is meer bereid om Zijn Heilige Geest aan hen te geven die Hem vragen, dan aardse ouders bereid zijn om goede gaven aan hun kinderen te geven. Maar het is ons werk, door belijdenis, nederigheid, bekering en ernstig gebed, om te voldoen aan de voorwaarden waarop God heeft beloofd om ons Zijn zegen te geven. Een opwekking hoeft alleen te worden verwacht als antwoord op gebed. Hoewel de mensen zo berooid zijn over Gods Heilige Geest, kunnen ze de prediking van het Woord niet waarderen; maar wanneer de macht van de Geest hun hart raakt, dan zullen de gegeven verhandelingen niet zonder effect zijn. Geleid door de leringen van Gods Woord, met de manifestatie van Zijn Geest, in de uitoefening van gezonde discretie, zullen degenen die onze bijeenkomsten bijwonen een kostbare ervaring opdoen en naar huis terugkeren, bereid om een gezonde invloed uit te oefenen. — *Selected Messages, book 1, p. 121.*

### **Donderdag 6 augustus: Ontwikkelen van onze gaven**

Heeft God niet gezegd dat Hij de Heilige Geest aan hen zou geven die Hem vragen? En is deze geest niet een echte, waarachtige gids? Sommige mensen lijken bang om God te geloven op Zijn woord alsof het aanmatigend zou zijn. Ze bidden voor de Heer om ons te onderwijzen en toch zijn we bang om het beloofde woord van God te ontvangen en te geloven dat we van Hem zijn onderwezen. Zolang we nederig en met een onderwijsbare geest tot onze hemelse Vader komen, bereid en angstig om te

leren, zouden we niet hoeven twijfelen aan Gods vervulling van Zijn eigen belofte. U mag geen moment aan Hem twijfelen en Hem daardoor onteren. Wanneer u zijn wil hebt willen kennen, moet u deel in de zaak van God zijn te geloven dat u geleid en begeleid en gezegend zult worden in het doen van Zijn wil. We kunnen onszelf wantrouwen opdat we Zijn leringen niet verkeerd interpreteren, maar we kunnen zelfs dit tot een onderwerp van gebed maken, en Hem vertrouwen, Hem nog steeds vertrouwen tot het uiterste, dat Zijn Heilige Geest u zal leiden tot het interpreteren van zijn plannen en de werking van Zijn voorzienigheid.

Het was Christus die de Israëlieten door de wildernis leidde. En het is Christus die Zijn volk vandaag leidt en hen laat zien waar en hoe ze moeten werken. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 3, pp. 1155, 1156.*

Dan zal er een speciale uitstorting van goddelijke genade en kracht nodig zijn, die voor de huidige gemeente nog meer nodig is dan deze was in de dagen van de apostelen.

God wil nu mannen en vrouwen vervullen met Zijn kracht, net als Hij vroeger diegenen vulde die het verlossingsplan hoorden op de pinksterdag. Nu zijn Zijn Geest en Zijn genade beschikbaar voor allen die deze nodig hebben en Hem op Zijn Woord vertrouwen.

De genadegaven zijn reeds de onze in Christus, maar of ze ons bezit worden ligt aan onze bereidheid om de Geest van God aan te nemen...

Wanneer wij met Christus verbonden zijn en wanneer de gaven van de Geest de onze zijn, zullen de meest simpele en onwetende volgelingen van Christus een kracht hebben die een onbegrensde invloed heeft op de harten van de mensen. God maakt ons kanalen van de hoogste invloed in het universum. —*Het geloof waardoor ik leef*, p. 292.

Degenen die hun talenten begraven waardoor ze roesten, ongebruikt en onverbeterd blijven, moeten niet denken dat een dergelijke handeling hen op enigerlei wijze van verantwoordelijkheid ontlast, want God houdt ons verantwoordelijk voor het goede dat we zouden kunnen doen als we het juk met Christus opnemen, Zijn lasten opheffen, en van dag tot dag meer leren van Zijn zachtmoedigheid en nederigheid van hart. De rente op begraven talenten blijft zich ophopen, en in plaats van het verminderen zal onze verantwoordelijkheid door het begraven van onze talenten alleen maar toenemen en intensiveren. —*That I May Know Him*, p. 326.

### **Vrijdag 7 augustus: Voor verdere bestudering**

*In hemelse plaatsen*, "Een machtige onzichtbare macht," p. 22.

*Christ's Object Lessons*, "Talents", pp. 325–365.

## **7. Het woord delen**

### **Sabbatmiddag 8 augustus**

De mensen hebben niets onbeproefd gelaten om de duidelijke, eenvoudige betekenis van de Schrift te verduisteren. Ze hebben alles gedaan om de Bijbel zichzelf te laten tegenspreken, maar het Woord van God trotseert de stormen die het dreigen te vernietigen, zoals de ark op de hoge golven. Zoals een mijn rijke goud- en

zilveraders onder de oppervlakte verbergt, zodat allen die de schatten willen ontdekken moeten graven, zo bevat ook de Heilige Schrift schatten van waarheid die alleen geopenbaard worden aan degene die er ernstig, nederig en biddend naar zoekt. God heeft de Bijbel gegeven als een leerboek voor de hele mensheid - voor het kind, voor de jeugd, voor de volwassene - een Boek dat in alle tijden onderzocht moet worden. Hij gaf de mens zijn Woord als een openbaring van Zichzelf. Elke nieuw ontdekte waarheid is een nieuwe openbaring van het karakter van de Schrijver. Het onderzoek van de Schrift is het door God ingestelde middel om de mens nauwer in contact te brengen met zijn Schepper en om hem zijn wil beter te leren kennen. Het is het communicatiemiddel tussen God en de mens. —*De Grote Strijd*, p. 65.

Zoals de plant geworteld is in de grond, moeten wij geworteld zijn in Christus. Zoals de plant zonneschijn, dauw en regen krijgt, moeten wij ons hart openstellen voor de Heilige Geest. Het werk moet niet door macht, noch door geweld, maar door Gods Geest worden gedaan, zegt de Heer Zach. 4:6. Als ons oog gericht blijft op Christus, zal Hij tot ons komen "als de regen, als de late regen die het land besproeit." Hos.6:3. Hij zal als de Zon der gerechtigheid over ons opgaan, met "genezing onder haar vleugels." Mal. 4:3. Wij zullen "bloeien als een lelie, en bloeien als een wijnstok." Hos. 14:5,7. Als wij gedurig op Christus vertrouwen als onze persoonlijke Zaligmaker, zullen wij opgroeien in Hem, die ons Hoofd is. —*Lessen Leven Alle Dag*, p.36.

Het water waarover Christus sprak, was de openbaring van genade in zijn Woord. Zijn Geest, Zijn onderricht, het is als een bevredigende fontein voor iedere ziel... In Christus is voor eeuwig volheid van vreugde ... Christus' genadige aanwezigheid in Zijn Woord spreekt altijd tot de ziel, door Hem voor te stellen als de bron van levend water om dorstigen te verfrissen. Wij hebben het voorrecht een levende, bij ons vertoevende Heiland te hebben. Hij is de bron van geestelijke kracht, die in ons is ingeplant en Zijn invloed zal tot uiting komen door de woorden en daden waardoor allen in onze invloedssfeer worden verfrist; dat zal in hen een verlangen en begeerte wekken naar kracht en zuiverheid, naar heiligheid en vrede, naar die blijdschap die geen smart brengt. Dit is het resultaat van een inwonende Heiland. —Ellen G. White, Commentaar, in *de ZDA Bijbel Commentaar*, vol. 5 p.396.

### **Zondag 9 augustus: Symbolen van Gods Woord**

Terwijl Christus naar de menigte zag die op de bruidegom wachtte, vertelde Hij zijn discipelen het verhaal van de tien meisjes en illustreerde door hun ervaring de ervaring van de gemeente die vlak voor Zijn wederkomst zou leven.

De beide groepen wachtenden stelden de beide klassen voor die op de komst van hun Heer wachten. Zij worden maagden genoemd, omdat zij een zuiver geloof belijden. Door de lampen wordt Gods Woord voorgesteld. De Psalmist zegt: "Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ps. 119:105. De olie is een zinnebeeld van de Heilige Geest. —*Lessen Leven Alledag*, p.253.

Sinds de zondeval van de mens had Christus de waarheid aan de wereld geopenbaard. Door Hem wordt het onverderfelijk zaad, "Het levende en blijvende woord van God," aan de mens meegedeeld. 1 Petr. 1:23. In de eerste belofte, aan het gevallen mensdom in de hof van Eden gegeven, zaaide Christus het zaad van het

evangelie. Maar de gelijkenis van de zaaier is in het bijzonder van toepassing op zijn persoonlijk werk onder de mensen.

Gods woord is het zaad. Alle zaad heeft een levenskiem in zich. Het leven van de plant komt daaruit voort. Op dezelfde wijze is er leven in Gods Woord. Christus zegt: "De woorden die Ik tot u spreek zijn geest en zijn leven." Joh. 6:63. "Wie mijn woord hoort en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven." Joh. 5:24. In elk gebod en elke belofte van Gods Woord ligt de macht, het leven van God zelf, waardoor het gebod kan worden nageleefd en de belofte kan worden verwerkelijkt. Wie door het geloof het Woord ontvangt, krijgt het leven en het karakter van God zelf. —*Lessen Leven Alle Dag*, p.18.

Is niet Mijn woord zó als het vuur, spreekt de Here, of als een hamer die een rots verpletterd? Jer. 23:29. ...

Het is mogelijk dat er veel werk gedaan moet worden in uw karakteropbouw, dat u een ruwe steen bent die gehouwen en gepolijst moet worden voor deze klaar is om een plaats te vervullen in Gods tempel. U moet niet verbaasd zijn als God met hamer en beitel uw defecten in het karakter weghakt tot u geschikt bent de plaats te vervullen die Hij reeds voor u bereid heeft. Geen menselijk wezen kan dit werk verrichten. Alleen door God kan het gedaan worden. En wees ervan verzekerd dat Hij u geen nutteloze slag zal toebrengen. Iedere bewerking gebeurt met liefde, voor uw eeuwig welzijn en geluk Hij kent uw zwakheden, en werkt om deze te herstellen, niet om te vernietigen.

Van de arme, zwakke ziel, vermoeid en ziende op de menselijkheid alleen om verraden en vergeten te worden, zegt Christus: "Laat men zich liever aan Mijn macht vastklampen, laat men vrede met Mij sluiten; vrede moet men met Mij sluiten" (Jes.27:5). —*This Day With God*, p. 23.

### **Maandag 10 augustus: De creatieve kracht van Gods Woord**

De stoffelijke wereld is onder Gods controle. De wetten die de natuur regelen, zijn gehoorzaam aan de natuur. Alle dingen spreken en doen de wil van de schepper. De wolken de regen, de dauw, de zonneschijn, de stortvloed, de wind, de storm, alles is onder de supervisie van God, en eist onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Hem die hen gebruikt. De dunne grasspriet boort zijn weg door de aarde, eerst de halm, dan de aar, daarna het volle koren in de aar. De Heer gebruikt deze Zijn gehoorzame dienaren, om Zijn wil te doen. Het fruit wordt eerst gezien in de knop, deze omvat de toekomstige peer, of appel. En de Heer ontwikkelt deze in hun eigen seizoen, omdat ze geen tegenstand biedt aan Zijn werking. ...

Dezelfde scheppende energie die de wereld in zijn bestaan tevoorschijn bracht, handhaaft nog altijd het universum en bewerkt voortdurend de natuur. De hand van God leidt de planeten in hun ordelijke loop door de hemelen. Het is niet vanwege de onafscheidelijke kracht dat jaar na jaar de aarde voortdurend haar loop rond de zon loopt en haar mildheid produceert. Het woord van God controleert de elementen. —*Lift Him Up*, pp 66,67.

Zij die de ware kennis hebben van God zullen niet beïnvloed worden door de materiele wetten of de werking van de natuur om de voortdurende werking van God in de natuur over het hoofd te zien of af te wijzen. De natuur is niet God, is dit ook nooit geweest. De stem van de natuur getuigt van God, maar de natuur is niet God.

Als Zijn geschapen werk, getuigt het eenvoudig van Gods kracht. De Godheid is de auteur van de natuur. De natuurlijke wereld heeft in zichzelf geen kracht, maar deze is door God gegeven. Er is een persoonlijke God, de Vader, er is een persoonlijke Christus, de Zoon.

De Psalmist zegt: De hemelen vertellen Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen, de ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. (Ps. 19: 2-4, HSV) Sommigen mogen menen dat deze grote dingen in de stoffelijk wereld God zijn, deze zijn geen God. Al deze wonderen in de hemel doen slechts het werk dat hun wordt opgedragen. Het zijn des Heren vertegenwoordigers. God is hun hoofdopzichter, zowel als de Schepper, van alle dingen. Het Goddelijk Wezen heeft zich verbonden om de dingen die Hij geschapen heeft ook te onderhouden. Dezelfde hand die de bergen in balans en in positie houdt, leidt de werelden in hun geheimzinnige mars rond de zon. — *Selected Messages*, boek 1, p.293.

God heeft Zichzelf in Zijn Woord geopenbaard, zodat wij dit boek bestuderen en Hem zouden vinden. Dit mogen wij nasporen om het te verstaan. Maar daarbovenuit moeten wij niet door willen dringen. Geen mens moet zichzelf toestaan te speculeren of te fantaseren over Zijn aard. Stilzwijgen betekent hier welsprekendheid. De Alwetende is boven redetwist verheven. — *Het geloof waardoor ik leef*, p.40.

### **Dinsdag 11 augustus: De zegen van het bestuderen van Gods Woord**

De tien geboden die Christus op de berg Sinai sprak, waren een openbaring van Gods karakter, en maakten aan de wereld het feit bekend, dat Hij rechtsbevoegdheid had over heel de menselijke erfenis. Die wet der tien geboden van de grootste liefde, die de mensen kan worden getoond, is Gods stem uit de hemel, die aan de mens de belofte geeft: Doe dit en ge zult niet vallen onder de heerschappij van Satan. In die wet is niets wat negatief is, al lijkt dat zo.

De Heer heeft Zijn heilige wet gegeven als een muur om Zijn schepselen te beschermen, en zij, die zich willen wachten voor de verontreiniging door eetlust en hartstocht, kunnen deel hebben aan de goddelijke natuur. — *Ellen G. White Commentaar, in de ZDA Bijbel Commentaar, deel 1, pp.41,42.*

Het is waar dat volgens de apostel Petrus, sommige dingen in de Schrift moeilijk te begrijpen zijn. Die zijn er ook. En als dat niet het geval was dat er moeilijk te begrijpen onderwerpen zijn, zou de twijfelaar, die nu zegt dat God een openbaring heeft gegeven die onbegrijpelijk is - heel zeker zou hij, dunkt mij, iets anders hebben in te brengen. Gods oneindigheid is zo veel groter dan wij zijn, dat de mens onmogelijk het mysterie der godzaligheid kan bevatten.

Engelen Gods zien vol verbazing op Christus, die de gestalte van een mens op Zich nam en nederig zijn Goddelijkheid verenigde met het menselijke om de gevallen mens te kunnen dienen. Voor hemelse engelen is dit een wonder. God heeft ons gezegd dat Hij dit gedaan heeft en wij moeten Gods Woord aanvaarden zoals het daar staat. — *Ellen G. White Commentaren, in de ZDA Bijbel commentaren, deel 7, pp.574,575.*

Van kinds af aan heeft Timotheüs de Schrift gekend. Godsdienst was de atmosfeer van zijn thuis. De vroomheid van zijn gezinsleven was. ... zuiver, verstandig en

onomkoopbaar door valse sentimenten. ... Het Woord van God was de regel die Timotheüs leidde. Hij ontving zijn instructies, regel op regel, voorschrift op voorschrift, hier een beetje en daar een beetje. En de geestelijke kracht van deze lessen hield hem zuiver in zijn spreken en vrij van corrupte sentimenten. Zijn thuisinstructeurs werkten samen met God in het opvoeden van deze jonge man om de lasten te dragen die op hem zouden komen in zijn jonge jaren.

De lessen van de Bijbel hebben een morele en een religieuze invloed op het karakter als ze gewoven in de praktijk van het leven. Timotheüs leerde en praktiseerde deze lessen. Hij bezat geen speciaal wonderlijk talent, maar zijn werk was waardevol omdat hij de zijn van God gegeven talenten als toegewijde gaven gebruikte in de dienst van God. Zijn intelligente kennis van de waarheid en van proefondervindelijke vroomheid gaven hem onderscheiding en invloed. De Heilige Geest vond in Timotheüs een geest die bewerkt en gebruikt kon worden als een tempel voor de inwoning van de Heilige Geest. —*My Life Today*, p. 34.

### **Woensdag 12 augustus: Gods Woord toepassen**

Christus heeft iedere voorziening voor ons getroffen om sterk te staan. Hij heeft ons Zijn Heilige Geest gegeven, wiens functie het is om ons de beloften van Christus in herinnering te brengen, opdat we vrede mogen hebben en de zoete zekerheid van de vergeving. Als wij slechts het oog gericht houden op onze Redder en vertrouwen op Zijn kracht, zullen we vervuld worden, met een gevoel van zekerheid; want de gerechtigheid van Christus zal dan de onze worden. —*My Life Today*, p. 45.

De Schriften moeten ontvangen worden als Gods woord tot ons, niet louter geschreven, maar gesproken. ... Zo is het met alle beloften in Gods woord. Daarin spreekt Hij tot ons persoonlijk, spreekt Hij direct, alsof wij naar Zijn stem konden luisteren. Het zijn deze beloften waarin Christus zich met ons verbindt in genade en kracht. Zij zijn de bladeren van die boom, die "voor genezing der volkeren" is. (Openb. 22:2) Ontvangen, aangenomen, moeten zij de sterkte van het karakter, de inspiratie en onderhoud van het leven zijn. Niets anders kan zo'n helende kracht hebben. —*De weg tot gezondheid*, p. 92.

Hij die zijn leven aan God heeft gegeven in het dienen van Zijn kinderen, is verbonden met Hem, Die alle krachtbronnen van het heelal tot Zijn beschikking heeft. Zijn leven wordt samengebonden door de gouden keten van de onveranderlijke beloften die verbonden zijn aan een leven met God. De Here zal hem niet verlaten in het uur van lijden en nood. "Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus," Fil. 4:19. En in het uur van hoogste nood zal de barmhartige een toevlucht vinden in de barmhartigheid van de ontfermende Heiland, en hij zal worden ontvangen in de eeuwige woningen. —*Gedachten*

*Van de Berg der Zaligsprekingen, p.27.*

Zoek bij de studie van de Schriften en ernstig gebed helder inzicht te krijgen in de taken van uw plicht, en doe dit gelovig. Het is belangrijk dat u getrouwheid voortbrengt in de kleine dingen en dit doende zult u gewoonten van onkreukbaarheid verkrijgen voor grotere verantwoordelijkheden. Iedere gebeurtenis in het leven is belangrijk voor goed of kwaad De geest dient getraind te worden door dagelijkse beproevingen om kracht te krijgen om te staan in iedere moeilijke positie. In de dagen



van beproeving en gevaar moet u voorbereid zijn om sterk te staan voor het recht, onafhankelijk van iedere vijandige invloed.

Jezus zegt onze last alleen te dragen als we op Hem vertrouwen. Hij zegt: "Kom tot Mij die vermoeid en belast bent; geef Mij uw last; vertrouw Mij om het werk te doen dat belangrijk is voor het menselijke werktuig om te doen." Laten wij Hem vertrouwen. Zorg is blind en kan de toekomst niet onderscheiden. Maar Jezus ziet het eind van het begin, en in iedere moeilijkheid heeft Hij Zijn weg voorbereid om verlichting te brengen. Blijvend in Christus kunnen we alle dingen doen door Hem die ons kracht geeft. —*Gods Amazing Grace, p. 113.*

### **Donderdag 13 augustus: Het Woord delen**

Toen de discipelen na Zijn opstanding Christus predikten, en dien gekruisigd, bevalen de autoriteiten "hun in het geheel niet meer te spreken over of te leren op gezag van de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoorden en zeiden tot hen: "Beslist zelf, of het recht is voor God, meer aan u dan aan God gehoor te geven; want wij kunnen niet nalaten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben." Zij gingen door met het verkondigen van het goede nieuws van verlossing door Christus, en de kracht van God bracht getuigenis aan hun boodschap. De zieken werden genezen, en duizenden werden aan de gemeente toegevoegd. "De hogepriester stond op en allen, die met hem waren, (welke is de sekte van de Sadduceeën) en zij werden vervuld met na-ijver, en zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring."

De God des hemels, de machtige Heerser van het universum, nam het werk echter zelf ter hand, want mensen voerden oorlog tegen Zijn werk. Hij liet hun duidelijk zien dat er een Heerser is die boven de mens staat, Wiens gezag gerespecteerd moet worden. 's Nachts zond de Heer Zijn engel om de deuren van de gevangenis te openen en hij gaf deze mensen die God had opgedragen Zijn werk te doen, de vrijheid. De heersers bevalen hun "in het geheel niet meer te preken over of te leren op gezag van de naam van Jezus," maar de hemelse boodschapper van God zei: "Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens. —*Getuigenissen voor de gemeente, deel 5. pp.580,581.*

Christus' boodschappen vol genade verschilden naar gelang zijn toehoorders. Hij wist, hoe Hij een woord ter rechter tijd moest spreken voor de moede, want de genade was Hem gegeven om aan de mensen de schatten van de waarheid op de aantrekkelijkste wijze voor te houden. Hij benaderde tactvol de bevooroordeelde geest en verraste hem met voorbeelden die de aandacht trokken. Hij bereikte de harten door te werken op de verbeelding. Hij ontleende zijn voorbeelden aan het dagelijks leven en al waren ze eenvoudig er lag een diepe betekenis in opgesloten. De vogels des hemels, de bloemen op het veld, het zaad, de herder en de schapen, al deze beelden gebruikte Jezus om de onveranderlijke waarheid te verduidelijken. Wanneer Zijn toehoorders later deze voorwerpen in de natuur zagen, herinnerden zij zich Zijn woorden. De voorbeelden die Christus gebruikte herhaalden gedurig zijn lessen. —*De Wens der Eeuwen, pp. 201,202.*

Ware liefde zoekt in de eerste plaats Gods eer en de redding van zielen. Zij die deze liefde bezitten, zullen de waarheid niet omzeilen om gespaard te blijven voor de onaangename gevolgen van duidelijke taal. Als zielen in gevaar verkeren, moeten

Gods dienaren niet aan zichzelf denken, maar de woorden spreken die hun gegeven zijn, en weigeren het kwaad te verontschuldigen of goed te praten. ...

Zij moeten "weerleggen, bestraffen en bemoedigen met alle lankmoedigheid." 2 Tim. 4:2. In de plaats van Christus moeten ze werken als rentmeesters van de verborgenheden des hemels, de gehoorzamen bemoedigen en de ongehoorzamen waarschuwen. ... Ze moeten niet hun eigen woorden spreken, maar woorden die Eén, groter dan alle vorsten op aarde hun geboden heeft. —*Profeten en Koningen*, p. 88.

### **Vrijdag 14 augustus: Voor verdere bestudering**

Gods Amazing Grace, "For Each Day's Need," p. 117

Evangelism, "Bible Work Techniques," pp. 481-486.

## **8. Dienen als Jezus**

### **Sabbatmiddag 15 augustus**

Toen Christus de scharen zag, rondom Hem vergaderd, "werd Hij met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben." Christus zag de ziekte, de droefenis, het gebrek en de ontaarding van de menigten die zich om Hem heen verdrongen. Hem werden voorgehouden de noden en ellende van de mensheid door de gehele wereld. Te midden van de hogen en de nederigen, de meest geëerden en de meest verachten, aanschouwde Hij zielen die hunkerden juist naar die zegeningen die Hij kwam brengen, zielen die enkel een kennis van Zijn genade nodig hadden om onderdanen van Zijn Koninkrijk te worden. "Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige. Bidt dan de Here des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzende." Math. 9:36-38.

Heden ten dage bestaan dezelfde noden. De wereld heeft gebrek aan arbeiders die, gelijk Christus, willen werken voor de lijdende en zondige mensheid. Ontelbaren moeten bereikt worden. De wereld is vol ziekte, lijden, wanhoop en zonde. Zij is vol van degenen die geholpen moeten worden, de zwakken, de hulpelozen, de onwetenden, de ontaarden. —*Uit de Scatkamer der, Getuigenissen*, deel 2, pp. 516, 517.

De God die de raven zond naar de beek Krith om Elia te voeden, zal niet stoppen bij één van Zijn gelovige, zichzelf opofferende kinderen. Voor hem die rechtvaardig wandelt, staat geschreven: "Zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd. Jes.33:16. (HS) "Hij zal niet beschaamd worden in boze tijd; en in dagen van hongersnood zal hij voldaan zijn." "Hoe zal Hij Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaart maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?" Rom. 8:32.

Hij die de zorgen en angsten van Zijn weduwe moeder verlichte, en hielp te zorgen voor de huishouding van Nazareth, sympathiseert met iedere moeder in haar strijd voedsel te verschaffen aan haar kinderen. Hij die medelijden had met de menigte omdat ze "zwak, en verstrooid waren," ook had hij medelijden met de arme lijdenden. Zijn hand was uitgestrekt tot hen in zegeningen en in de gebeden die Hij gaf aan zijn discipelen, leert Hij ons aan de armen te denken. —*Lift Him Up*, p. 131.

De waarheid zoals deze is in Jezus kan ervaren maar nooit verklaard worden. De hoogte, breedte en diepte daarvan gaan onze kennis te boven. Wij kunnen onze verbeelding nog zo laten werken, toch zullen we slechts vaag de grenzen zien van een liefde die onverklaarbaar is; die zo hoog is als de hemelen zijn, maar die zich heeft neergebogen naar de aarde om het stempel van God te drukken op ieder mensenkind.

Toch is het voor ons mogelijk om zoveel van Gods mededogen te zien als wij kunnen verdragen. Dit wordt aan de nederige, berouwvolle mens geopenbaard. Wij zullen Gods ontferming begrijpen naarmate wij zijn offer voor ons op prijs stellen. Wanneer wij Gods Woord met een ootmoedig hart onderzoeken, zal het grote onderwerp van de verlossing zich voor onze blik ontvouwen. Het zal in helderheid toenemen wanneer wij erop zien en als wij verlangen om het te doorgronden, zal de betekenis daarvan voor ons steeds toenemen. —*Lessen Leven Alledag, pp. 73,74.*

### **Zondag 16 augustus: Jezus' houding tegenover het volk**

Bij Zijn komst ontvingen ze (de joden) Hem niet, omdat ze valse ideeën met betrekking tot Zijn komst hadden. Deze Jezus, een man van het platteland en een timmerman van onbekende komaf, de Zoon van God, de Messias? Dat kan hij niet zijn.

Maar de bijzonderheid die de Joden scheidde van andere naties verdween in Christus. Hij plaatste zichzelf waar Hij instructies kon geven aan al de klassen van het volk. Vaak vertelde Hij hen dat Hij een relatie had met de hele menselijke familie, Joden en heidenen. "Ik ben niet gekomen om de (zelf) gerechtigden te roepen, maar zondaren tot bekering." Hij verklaarde, dat Hij gekomen was om te zoeken en te redden die verloren zijn. Voor dezen verliet hij de negen en negentig; voor hen legde Hij Zijn koninklijke kleed af, en bedekte Hij Zijn goddelijkheid met menselijkheid. De hele wereld is Christus' werkgebied. Een sfeer nauwer dan dit komt niet in Zijn gedachten. —*Lift Him Up, p. 35.*

Engelen slaan de karakterontwikkeling gade en wegen de zedelijke waarde af. Zij die belijden de waarheid te geloven, moeten persoonlijk goed staan, en al hun invloed aanwenden om anderen het licht te brengen en voor de waarheid te winnen. Hun woorden en werken zijn het kanaal, waardoor de zuivere beginselen van waarheid en heiligheid aan de wereld worden overgebracht. Zij zijn het zout en het licht der aarde. Ik zag dat, wanneer we hemelwaarts opblikken, we licht en vrede zullen zien, maar op de wereld ziende, zullen we ervaren dat elke toevlucht spoedig zal falen en elk bezit spoedig zal voorbijgaan. Er is geen hulp voor ons dan alleen in God; in deze staat van aardse verwarring kunnen we sterk en veiliggesteld worden enkel en alleen in de kracht van een levend geloof; noch kunnen we vrede hebben dan wanneer we blijven in God en wachten op Zijn zaligmaking. Groter licht schijnt op ons dan op onze vaders scheen. We kunnen door God niet aangenomen of geëerd worden, wanneer we dezelfde prestaties verrichten, of dezelfde werken doen, die onze vaders deden. Om door God aangenomen en gezegend te worden, zoals zij dat ervaren hebben, moeten we hun trouw en hun ijver navolgen - ons licht gebruiken zoals zij het hunne gebruikt hebben, - en doen zoal zij gedaan hebben, wanneer ze in onze tijd hadden geleefd. —*Uit de Schatkamer der getuigenissen, deel 1, pp.89,90.*

Er zijn twee koninkrijken in deze wereld, het koninkrijk van Christus en het koninkrijk van Satan. Tot één van deze koninkrijken behoort eenieder van ons. ...

Het is niet Gods wil dat we onszelf zouden afzonderen van de wereld. Maar terwijl we in de wereld zijn, zouden we onszelf heiligen tot God. We zouden niet leven naar het voorbeeld van de wereld. We zijn in de wereld als een correctieve invloed, als zout dat zijn smaak behoudt. Tussen een onheilige, onzuivere afgodische generatie, moeten we zuiver en heilig zijn, tonende dat de genade van Christus de kracht heeft de mens te herstellen naar goddelijke gelijkenis. We moeten een reddende invloed uitoefenen op de wereld. —*Counsels on Health, p.592.*

### **Maandag 17 augustus: Jezus' behandeling van het volk**

Ondanks de vormendienst van de Joden was deze Romein overtuigd dat hun godsdienst de zijne overtrof. Hij was reeds heengedrongen door de scheidsmuren van nationaal vooroordeel en de haat die de overwinnaars scheidten van het overwonnen volk. Hij had eerbied getoond voor de dienst van God, vriendelijkheid bewezen aan de aanbidders van deze God. In de leer van Christus, zoals deze hem was meegedeeld, vond hij wat hij nodig had. Zijn geestelijk leven gaf gehoor aan de woorden van de Heiland. ...

Hij zei tot Jezus, zoals ik de macht van Rome vertegenwoordig en mijn soldaten mijn gezag erkennen als oppermachtig, vertegenwoordigt U de macht van de Oneindige God en alle geschapen dingen luisteren naar Uw woord. U kunt gebieden dat de ziekte moet wijken en het zal gebeuren. U kunt uw hemelse boden gebieden en zij zullen genezing brengen. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen.

"Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem en Zich kerende tot de schare die Hem volgde sprak Hij: Ik zeg u, zelfs in Israël heb Ik een zo groot geloof niet gevonden." —*De Wens der Eeuwen, pp.256,257.*

De Schriftgeleerde die de vraag aan Jezus had gesteld, was goed onderricht in de wet en was verbaasd over zijn woorden. Hij had niet verwacht dat Jezus een dergelijke grondige kennis van de wet zou bezitten. Hij had een ruimer inzicht gekregen in de beginselen, die de grondslag van de geboden vormen. Ten aanhoren van de aanwezige priesters en oversten erkende hij eerlijk dat Christus de juiste verklaring van de wet had gegeven door te zeggen: "Inderdaad Meester, naar waarheid hebt Gij gezegd dat Hij één is en dat er geen ander is dan Hij. En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers."

De wijsheid van Christus' antwoord had de Schriftgeleerde overtuigd. Hij wist dat de joodse godsdienst meer bestond uit uiterlijke vormen dan uit innerlijke vroomheid. Hij had een bepaald besef van de waardeloosheid van ceremoniële offeranden en het vergieten van bloed tot uitdelging der zonden zonder dat er geloof aan te pas kwam. Liefde en gehoorzaamheid tot God en een onzelfzuchtige houding jegens de mensen schenen hem van meer waarde dan al deze vormen. De bereidheid van deze man om de juistheid van Christus' antwoord te erkennen en zijn beslist en prompt antwoord ten aanhoren van het volk openbaarden een heel andere geest dan die van de priesters en oversten. Het hart van Jezus ging vol liefde uit naar de eerlijke Schriftgeleerde die het gewaagd had naar de overtuiging van zijn hart te spreken, zonder zich te storen aan de boze blikken van de priesters en de dreigementen van de oversten." En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods." —*De Wens der Eeuwen, pp.502.503.*

## **Dinsdag 18 augustus: Jezus' helende dienst: deel 1**

De woorden komend van de lippen van Jezus, "Uw zonden zijn u vergeven" (Math. 9:2) zijn woorden gesproken tot eenieder van ons, Hij zegt, Ik heb uw zonden gedragen in Mijn eigen lichaam op het kruis van Golgotha. Hij ziet uw zorgen. Zijn hand is op het hoofd gelegd van iedere berouwvolle ziel, en Jezus werd onze Advocaat voor de Vader, en onze Redder. Het nederige berouwvolle hart krijgt veel vergeving en genade....

Wij mogen Zijn tedere medeleven voor ons aan anderen die in de doolhof van de zonde wandelen, herhalen. De genade van Christus aan ons geopenbaard, moet teder herhaald worden aan anderen. Een grote tederheid en medelijden zal de ziel van menselijke wezens vullen die nog steeds onder de controle van Satan staan. Christus moet verveelvoudigd worden in iedere man en vrouw die in Hem gelooft, want zij moeten het leven van Christen opnieuw leven in zegen en verlichting, brengend hoop en vrede en vreugde in de harten van anderen. —*That I May Know Him, p. 235.*

U hebt uw zonden beleden en er van harte afstand van genomen. U hebt besloten om uzelf aan God te geven. Ga dan nu naar Hem toe en vraag Hem of Hij uw zonde wil afwassen en u een nieuw hart wil geven. Geloof dan dat Hij dat gedaan heeft, omdat Hij het beloofd heeft. Dat is de les die Jezus de mensen tijdens Zijn verblijf op aarde leerde, dat we moeten geloven dat we de gave, die God ons beloofd, hebben ontvangen. Jezus genas de mensen van hun ziekten, wanneer ze geloofden in Zijn kracht. Hij hielp hen met de dingen, die zij konden zien. En zo bracht Hij hen ertoe om te geloven in Zijn macht om zonden te vergeven. Dit zei Hij heel duidelijk, toen Hij de man genas, die verlamd was: "Opdat gij weten moogt dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven (toen zei Hij tot de verlamde) Sta op, neem uw bed op en ga naar huis." Math.9:6. —*De Weg naar Christus, pp.47,48.*

In zijn leven op aarde onderwees Christus de les om aandacht te schenken aan kleine dingen. Het grote verlossingswerk drukte steeds op Hem. Terwijl Hij onderwees en de mensen genas, werden de krachten van lichaam en geest tot het uiterste op de proef gesteld. Toch merkte Hij de eenvoudigste dingen in het leven en in de natuur op. Zijn belangrijkste lessen waren juist die, waarin Hij door de eenvoudige dingen uit de natuur de grote waarheden van Gods koninkrijk illustreerde. Hij zag de behoeften van de nederigste van zijn dienaars niet over het hoofd. Zijn oor ving iedere kreet op. Hij was zich bewust van de aanraking van de vrouw in de schare. Zelfs de lichte aanraking van het geloof werd beloond. Toen hij het dochtertje van Jairus opwekte, herinnerde Hij de ouders eraan dat zij iets moest eten. —*Lessen Leven Alle Dag, p.219.*

## **Woensdag 19 augustus: Jezus' helende dienst, deel 2**

Christus kwam om de zieken te genezen, bevrijding te verkondigen aan de gebonden van Satan. Hij was zelf gezond en sterk. Hij verleende Zijn leven aan de zieken de

gekwelden, zij die bezeten waren door demonen. Hij zond niemand heen die kwam om zijn helende kracht te ontvangen. Hij wist dat zij die tot Hem om hulp kwamen, deze kwalen over zichzelf gebracht hadden; toch weigerde Hij niet om hen te helen. En wanneer deugd van Christus deze arme zielen binnenkwam, waren ze overtuigd van zonde en velen werden geheeld van hun geestelijke kwalen alsook van hun

paranormale kwalen. Het evangelie bezit dezelfde kracht, en waarom zouden we nu geen getuigen zijn van dezelfde resultaten?

Christus voelt de smart van iedere lijder. Als boze geesten een menselijk lichaam verscheuren, voelt Christus de vloek. Als koorts het leven opbrandt, voelt Hij de pijn. Hij is net zo gewillig om de zieken nu te genezen als toen Hij hier persoonlijk op aarde was. Christus' dienaren zijn Zijn vertegenwoordigers, de kanalen voor Zijn werking. Hij wenst door hen Zijn helende kracht te beoefenen. —*Lift Him Up*, p. 258

Vroeg in de morgen kwam Petrus en zijn metgezellen tot Jezus en zeiden dat er reeds mensen uit Kapernaüm waren die Hem zochten. Met verbazing hoorden ze Jezus' woorden: "Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want hiertoe ben Ik gezonden." Luk.4:43.

In de opwinding die toen Kapernaüm vervulde, was er gevaar dat het doel van Zijn zending uit het oog verloren zou worden. Jezus wilde niet dat de aandacht op Hem gericht zou worden als alleen maar een wonderdoener of genezer van lichamelijke ziekten. Hij streefde ernaar de mensen tot Zich als hun Zaligmaker te trekken. Terwijl de mensen graag geloven wilden, dat Hij als koning gekomen was om een aards koninkrijk op te richten, verlangde Hij ernaar hun geest van het aardse naar het hemelse te richten. Aards succes alleen zou Zijn werk in de weg staan.

En de verwondering van de roekeloze menigte botste met Zijn innerlijk. Er was in zijn leven niets, dat Zichzelf wilde doen gelden. De eer die de wereld aan positie, rijkdom of talent verleent, was de Zoon des mensen vreemd. Jezus gebruikte geen van de middelen, die de mens toepast om trouw of eer af te dwingen. Eeuwen vóór Zijn geboorte werd van Hem geprofeteerd: "Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal Hij niet breken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet doven; naar waarheid zal Hij het recht openbaren." Jes. 42:2,3. —*De Weg tot Gezondheid*, p. 22.

Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken. In Hem was leven. Hij zegt: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." 1 Johannes 3:8; Johanne 1:4; 10:10; 1 Korinthiers 15:45. Hij bezit nog dezelfde levengevende kracht tijdens Zijn verblijf op aarde, toen Hij de zieken genas en de zondaars vergeving bracht. "Hij vergeeft al uw ongerechtigheid en geneest al uw krankheden." Ps.103:3 —*De Wens der Eeuwen*. p 216.

### **Donderdag 20 augustus: Welk materiaal voor Jezus**

Zij die het meest overvloedig willen ontvangen, zijn degenen die hun activiteiten en ijver hebben gemengd met hoffelijkheid, teder medelijden voor de armen, de wezen, de onderdrukten, en de getroffen. Maar degenen die aan de andere kant staan, die te druk zijn om aandacht te schenken aan de gekochten door het bloed van Christus, die druk zijn met het doen van grote dingen, zullen zichzelf ten slotte vinden.

De mens handelt uit het ware karakter van het hart. Er zijn er onder ons die een zachtmoedige en nederige geest hebben, de geest van Christus, die vele kleine dingen doen tot hulp van degenen rondom hen, en denken daar niet aan; ze zullen ten slotte verbaasd zijn dat Christus de vriendelijke woorden gesproken tot de ontmoedigden, genoteerd heeft, en aandacht geschonken heeft aan de kleinste gift gegeven voor de leniging van armoede, dat kost de gever enige zelfverneder. De Heer meet de

geest en beloont overeenkomstig, en de zuivere, nederige, kinderlijke geest van liefde maakt het offer kostbaar in Zijn ogen. — *Counsels on Stewardship*, p. 340.

Door het plaatsen van hulpbehoevenden en armen onder Zijn belijdende volgelingen die van hun zorg afhankelijk zijn, test Christus hen. Door onze liefde en dienst voor Zijn behoeftige kinderen bewijzen wij de echtheid van onze liefde voor Hem. Als wij hen verwaarlozen, stempelt ons dat tot valse discipelen, vreemdelingen voor Christus en Zijn liefde.

Als alles gedaan is wat gedaan kon worden in het zoeken van een tehuis voor weeskinderen in gezinnen, dan zouden er nog steeds velen overblijven, die verzorging behoeven. Velen van hen hebben een erfenis van het kwade meegekregen. Zij zijn weinig belovend, onaantrekkelijk, pervers, maar zij zijn de gekochten van Christus' bloed en in Zijn oog even kostbaar als Zijn eigen kinderen. Tenzij een helpende hand naar hen wordt uitgestrekt, zullen ze opgroeien in onwetendheid en wegzakken in verdorvenheid en misdaad. Velen van deze kinderen kunnen gered worden door het werk van kindertehuizen. — *De Weg tot Gezondheid*, p.171.

De hele hemel zal ontruimd worden door de engelen, terwijl de wachtende heiligen naar Hem uitzien en hun ogen naar de hemel gericht houden, zoals de Galilese mannen deden, toen Hij van de Olijfberg opvoer. Dan zullen alleen degenen die heilig zijn, die het zachtmoedige Voorbeeld in alles gevolgd zijn, in verrukking uitroepen, wanneer zij Hem aanschouwen: "Ziet, Deze is onze God, wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zaligmaken,"...wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin." (Jes.25:9 SV; 1 Kor. 15:52SV) De bazuin, die de slapende heiligen doet ontwaken en hen oproept uit hun bedden in het stof, bekleed met heerlijke onsterfelijkheid roept uit: "Overwinning! Overwinning over dood en graf!" — *Maranatha*, p. 291.

### **Vrijdag 21 augustus: Voor verdere bestudering**

*Testimonies for the Church*, "The Health Institute, "vol. 1, p. 637;  
*Lift Him Up*, "The Crown of Life, " p.343

## **9. Ontwikkel een overwinnende instelling**

### **Sabbatmiddag 22 augustus**

Het werk van Christus was duidelijk verschillend van dat van de joodse oudsten. Hun zorg voor overlevering en vormendienst had alle echte vrijheid van denken en doen verstikt. Zij leefden in gedurige vrees voor verontreiniging. Om de aanraking met de "onreinen" te vermijden, hielden ze zich afzijdig niet alleen van de heidenen, maar zelfs van de meerderheid van hun eigen volk en probeerden niets te doen voor hun welzijn of zelfs om hun vriendschap te winnen. Doordat ze zich steeds bezighielden met deze dingen, was hun geestelijke groei geremd en hun gezichtskring vernauwd. Hun voorbeeld moedigde zelfzucht en onverdraagzaamheid aan onder alle lagen van het volk.

Jezus begon zijn hervormingswerk door in nauw contact te komen met het mensdom. Hoewel Hij de grootste eerbied toonde voor Gods wet, bestrafte Hij de

schijnvroomheid van de Farizeeën en probeerde het volk te bevrijden van de zinloze geboden, waarmee ze gebonden waren. Hij trachtte de scheidsmuren af te breken die scheiding brachten tussen de verschillende klassen, om de mensen samen te brengen als kinderen van één groot gezin. Zijn tegenwoordigheid op het bruiloftsfeest was bedoeld als een stap in die richting. —*Wens er Eeuwen, p. 115.*

Jezus kwam in deze wereld in nederigheid. Hij was van lage geboorte. De Majesteit van de hemel, de Koning van de glorie, de Aanvoerder van de engelscharen. Hij vernederde zichzelf door de menselijkheid te aanvaarden, en daarna koos Hij een leven van armoede en vernedering. Hij had geen mogelijkheid die de arme ook niet had. Hard werken, ongemak, en gebrek was een deel van de ervaring van iedere dag. "De vossen hebben holen," zei hij, "En de vogels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen." Luk 9:58.

Jezus zocht niet de bewondering, of het applaus van mensen. Hij voerde geen leger aan. Hij regeerde geen aards koninkrijk, Hij zocht niet de rechtszaal voor de gunst van de rijken en de eer van de wereld. Hij claimde geen positie tussen de leiders van de naties, Hij verbleef onder de geringen. Hij zet een nul op de lijsten van de verschillen in de maatschappij. De adel van geboorte, de rijkdom, het talent, het leren, een rang, Hij negeerde het. ...

Hij at met de eenvoudigen en de zondaren. En mengde zich tussen het gewone publiek. Niet om net als zij te worden maar als voorbeeld om hen de juiste principes bij te brengen en hen op te heffen van hun aardsheid en vernedering. —*The Ministry of Heaven, p. 197.*

In onze dagen zijn de kansen om in aanraking te komen met mannen en vrouwen uit verschillende lagen der bevolking en vele nationaliteiten veel groter dan in de dagen van Israël. De verkeerswegen hebben zich duizendvoudig vermenigvuldigd.

Evenals Christus moeten ook nu de gezanten van de Allerhoogste hun plaats kiezen in deze verkeerscentra, waar ze voorbijgaande menigten uit alle delen der wereld kunnen ontmoeten. Evenals Jezus moeten ze geheel opgaan in God, en het zaad van het evangelie zaaien, door anderen de kostbare waarheden van de Bijbel voor te houden, die wortel zullen schieten in geest en verstand, en vrucht zullen dragen voor het eeuwig leven. —*Profeten en koningen, pp.45,46.*

### **Zondag 23 augustus: Ontvankelijk voor het evangelie**

Nieuwe methodes (van evangelisatie) moeten geïntroduceerd worden. Gods volk moet ontwaken tot de noodzaak van de tijd waarin ze leven. God heeft mensen die Hij roepen wil in Zijn dienst, mensen die niet voorwaarts willen gaan op de weg waarin zij in het verleden voorwaarts zijn gegaan. ...

In onze grote steden moet een lamp zijn die brandt. God wil arbeiders opwekken voor dit werk, en Zijn engelen zullen met hen meegaan. Laat niemand deze mensen van Gods roeping verhinderen. Verbied hen niet. God heeft hen hun werk gegeven. Laat de boodschap met zoveel kracht gegeven worden dat de hoorders overtuigd zullen zijn. —*Evangelism, p. 70.*

Grote wijsheid is nodig om te delen met de menselijke geest, zelfs in het geven van een reden voor de hoop die in ons is. ... Wat is de hoop en wat is de reden die we eraan geven? De hoop is eeuwig leven door Jezus Christus. ... U blijft te veel rusten op



speciale ideeën en leerstellingen, die het hart van de ongelovigen niet verzacht. Om te proberen indruk op hem te maken, is als het strijken op koud linnen. ...

Wij zijn in voortdurende nood van wijsheid om te weten wanneer we spreken kunnen en wanneer we stil zijn zullen. Maar het is altijd perfect veilig te spreken over de hoop op eeuwig leven. En wanneer het hart volledig overgegeven is door de liefde van Jezus, zal de vraag zijn: "Heer wat moet ik doen om gered te zijn?" —*Evangelism, pp. 247,248.*

Christus' boodschap aan de Samaritaanse vrouw, met wie Hij aan de Jacobsbron had gesproken, had vrucht gedragen. Nadat zij Zijn woorden had beluisterd, was zij naar de stad gegaan en had tot de mensen gezegd: "Komt mede en ziet een mens, die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb, zou deze niet de Christus zijn?" Zij gingen met haar mee, zagen Jezus en geloofden in Hem. Zij waren verlangend om meer te horen en smeekten Hem te blijven. Hij bleef twee dagen bij hen, "en nog veel meer werden er gelovig om Zijn woord." Joh. 4:29,41.

En toen de discipelen vanuit Jeruzalem verdreven waren, vonden sommigen van hen een veilig toevluchtsoord in Samaria. De Samaritanen verwelkomden de boodschappers van het evangelie, en de joodse bekeerlingen verzamelden een kostelijke oogst onder degenen die tevoren hun bitterste vijanden waren geweest. —*Van Jeruzalem tot Rome, p.78.*

Aldus trachtte Christus Zijn discipelen van de waarheid te overtuigen, dat er in het Koninkrijk Gods geen grenzen, geen rassen of standen en geen adelstand bestaan; dat zij naar alle volkeren moesten uitgaan om de boodschap van een liefdevolle Heiland te brengen. Maar pas later begrepen zij ten volle dat God "uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt heeft om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen heeft bepaald. Opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van eenieder van ons" Handelingen 17:26,27. —*Van Jerusalem tot Rome, p. 16.*

### **Maandag 24 augustus: Je houding aanpassen**

Ik bid de heiligen van het evangelie van Christus nooit moedeloos te worden, nooit de meest harde zondaar buiten de genade van God stellen. De ene schijnbaar hopeloze mag de waarheid aanvaarden in liefde van de hoop. Hij die de harten van de mensen verandert als de rivier het water omkeert kan de meest zelfzuchtige in zonden geharde mens tot Christus brengen. Is er een zaak te hard voor God om te doen? "Mijn woord," verklaart Hij, "zal niet vruchteloos tot mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zendt" Jes. 55:11. —*Gospel Workers, p.267.*

Jezus is aantrekkelijk. Hij is vol van liefde, genade, en medelijden. Hij biedt ons aan onze vriend te zijn met ons te wandelen op al de ruwe paden van het leven. Hij zegt tot ons, Ik ben de Heer uw God, wandel met Mij, en ik zal uw pad verlichten. Jezus de Majesteit des hemels, wil tot een compagnonschap met Hemzelf verheffen, zij die met hun lasten tot Hem komen, met hun zwakheid en hun zorgen. Hij wil hen rekenen tot Zijn kinderen en ten slotte hen een erfenis geven van meer waarde dan de imperiums

van de koningen, een kroon glorierijker dan ooit een hoofd van de meest verheven aardse monarch heeft getooid. —*Lift Him Up, p. 98.*

Jezus kende de toestand van deze vrouw. Hij wist dat zij ernaar verlangde Hem te spreken en Hij plaatste Zich op haar weg. Door haar te helpen in haar leed, kon Hij een duidelijk beeld geven van de les die Hij wilde onderwijzen. Om deze reden had Hij zijn discipelen naar deze streek gebracht. Hij wilde dat zij zouden zien hoeveel onwetendheid er bestond in de steden en dorpen vlak bij het land Israël. De mensen die alle mogelijke kansen hadden de waarheid te begrijpen, konden de noden van anderen rondom hen niet zien. Er werd niets ondernomen om mensen die in het duister leefden te helpen.

Hij behandelde dit lid van een veracht volk zoals de joden dat zouden hebben gedaan, Het was zijn bedoeling dat zijn discipelen onder de indruk zouden komen van de koude harteloze wijze waarop de joden een dergelijk geval behandelden. —*Wens der Eeuwen, p.328.*

Het werk van Maria was juist een les die de discipelen nodig hadden om hen te tonen dat de uitdrukking van hun liefde voor Hem, Christus, plezier gedaan zou hebben. Hij was alles voor hen geweest en ze realiseerden zich niet dat ze spoedig beroofd zouden worden van Zijn tegenwoordigheid, dat ze spoedig geen offer van genegenheid meer konden brengen als teken van hun dankbaarheid voor Zijn grote liefde. De eenzaamheid van Christus, gescheiden van het hemelse hof, levend het leven in menszijn, werd nooit begrepen of naar waarde geschat door de discipelen als het zou moeten zijn. ...

(Later) wierpen zij geen blaam meer op Maria, maar op zichzelf. Oh, of ze dit terug konden nemen, hun berisping, hun tonen dat de armen van meer waarde waren dan Christus. Ze voelden de scherpe terechtwijzing toen ze Zijn lichaam van het kruis namen, het gekwetste lichaam van hun Heer. —*Conflict and Courage, p. 307.*

### **Dinsdag 25 augustus: Breng de waarheid in liefde**

De kerk van Christus is het middel, dat God heeft bestemd om te dienen tot redding van de mensen. Het is haar taak om het evangelie aan de wereld te brengen. Deze verplichting rust op alle christenen. Iedereen moet, voor zover zijn talenten dat toelaten en hij de gelegenheid heeft, de opdracht van de Zaligmaker vervullen. De liefde van Christus, die aan ons is geopenbaard, maakt ons tot schuldenaars voor allen, die Hem niet kennen. God heeft ons niet alleen voor onszelf licht gegeven, maar ook om het op anderen te laten schijnen....

Als we voor Christus willen werken, behoeven we niet naar heidense landen te gaan, of zelfs de kleine kring van het gezin te verlaten. Ook daar kan onze plicht liggen. Wij kunnen dit werk doen in ons gezin, in de kerk, te midden van hen, met wie we dagelijks in aanraking komen, en met wie we zakendoen.

De Zaligmaker bracht het grootste deel van Zijn leven op aarde door met geduldig werk in de timmerwerkplaats in Nazareth. Dienende engelen stonden de Heer van het leven bij, toen Hij, ongeëerd en zonder herkend te worden, naast boeren en arbeiders Zijn weg ging. In de tijd dat Hij Zijn nederig handwerk verrichtte, vervulde Hij Zijn zending even getrouw, als toen Hij de zieken genas en op de schuimende golven van het meer van Galilea liep. Dus ook in de nederigste taken en op de laagste plaatsen

van de maatschappij, kunnen we met Hem wandelen en werken. —*De weg naar Christus, pp. 79,80.*

In zijn tweede brief (aan de Thessalonicenzen) trachtte Paulus hun misvatting van zijn onderricht te herstellen en hun zijn ware standpunt uiteen te zetten. Hij gaf opnieuw uitdrukking aan zijn vertrouwen in hun oprechtheid en aan zijn dankbaarheid voor hun toenemend geloof en de liefde die zij elkaar en hun Meester bewezen. Hij vertelde hun dat hij hen aan andere gemeenten ten voorbeeld had gesteld van berustend, volhardend geloof, dat moedig vervolgingen en tegenspoed weerstond. In de geest blikte hij vooruit naar de tijd van de wederkomst van Christus, wanneer Gods volk van alle zorg en strijd zal rusten. —*Van Jeruzalem tot Rome, p.194.*

Christus roept ons op om geduldig, volhardend te werken voor de duizenden, die verspreid over alle landen op het punt staan in hun zonden om te komen, gelijk schepen die schipbreuk lijdten op een woeste en verlaten kust. Zij die deelhebben aan de heerlijkheid van Christus, moeten ook deelnemen aan Zijn dienstwerk, om de zwakken de ellendigen, de moedelozen te helpen.

Laat hen die dit werk op zich nemen, het leven van Christus voortdurend bestuderen. Laten zij in diepe ernst alle bekwaamheden die zij hebben in dienst van de Heer gebruiken. Elke oprechte, onzelfzuchtige inspanning zal kostbare resultaten opleveren. De arbeiders zullen de best mogelijke opleiding van hun grote Leermeester ontvangen. Maar zij die het ontvangen licht niet doorgeven, zullen eenmaal ontdekken dat zij een vreselijk verlies hebben geleden. —*Getuigenissen, voor de gemeente, deel 9, pp. 35,36.*

### **Woensdag 26 augustus: Het fundament voor acceptatie**

(Zelfs) in de corrupte conditie in welke de maatschappij van vandaag is, zijn er zielen in staat voor betere dingen-- zielen aanbevelen bij Christus onder het symbool van "de verloren parel." Christus gaf alles op om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, zodat Hij de parel herstellen kan die Hij voor een hoge prijs gekocht heeft.

Waartoe zijn wij bereid om met Hem samen te werken in dit werk? Welk offer zijn wij bereid te brengen? ...

Wanneer we bedenken dat Christus stierf voor hen die zonder god leefden, terwijl ze nog zondaren waren, worden wij ertoe gebracht ons te realiseren hoe Hij willig en zelfs bereid is ons te zegenen, zodat wij een zegen zijn voor anderen. —*Lift Him Up, p. 353.*

"Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft" (1 Johannes 4:8-13).

Dit is het ware werk dat de Heer wil, namelijk dat de boodschap die Hij Zijn dienaren heeft gegeven in de harten en de geest van iedere menselijke agent zal

werken. Het is het eeuwige leven van de kerk om God in de eerste plaats lief te hebben en anderen lief te hebben als zichzelf. —*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 94.

Gods woord is onze standaard, maar hoe ver is Zijn belijdende volk afgeweken ervan. Ons religieuze geloof moet niet alleen theoretisch zijn, maar praktisch. Een reine en onbesmette godsdienst zal ons niet toestaan de rechten van de minste van Gods schepsels te vertreden, en eker niet die van de leden van Zijn lichaam en de leden van onze eigen familie. God is liefde, en wie in Hem blijft, blijft in de liefde. De invloed van wereldse zelfzucht, die bij sommigen als een wolk in de atmosfeer hangt, maakt de atmosfeer die anderen inademen, koud en veroorzaakt ziekten van zielen en vaak genoeg de kilheid van de dood. ...

De godsdienst van Christus is meer dan spreken. De gerechtigheid van Christus bestaat uit juiste daden en goede werken vanuit pure onzelfzuchtige motieven. Uiterlijke gerechtigheid, terwijl de inwaartse verfraaiing geen waarde heeft. ... Als we niet het licht en de liefde van God hebben, zijn we niet Zijn kinderen. Als we niet met Christus vergaren, verstrooien we. We hebben allemaal onze invloed en die invloed telt mee op de bestemming van anderen voor hun heden en de toekomst. Of voor hun eeuwig verlies. —*Testimonies for the Church, vol. 3, p.528*.

### **Donderdag 27 augustus: De waarheid lieflijk gebracht**

In de oproep aan Timotheüs tot de preekstoel van God, vroeg Paulus hem het woord te spreken, niet de gezegden en op maat gemaakte preek van de mens, maar klaar te staan als getuige voor God, waar ook zich een gelegenheid zou voordoen. Voor grote gemeenten en privé groepen bij de haard, tot vrienden en tot vijanden, in veiligheid of in moeilijkheden en verlies.

Vrezend dat Timotheüs' zachtaardige, toegeeflijke, neiging hem ertoe zou brengen een essentieel onderdeel van zijn werk te verzaken, vermaande Paulus hem getrouw te zijn in het berispen van de zonde, en zelfs te berispen met scherpste, degenen die schuldig zijn aan groot kwaad. Terwijl hij dit deed "met alle lankmoedigheid en leer" openbaarde hij het geduld en de liefde van Christus, verklarende en handhavende zijn berispingen door de waarheid van het woord.

De zonde te haten en te berispen, en terzelfdertijd medelijden en de tederheid voor de zondaar te tonen is een moeilijke prestatie. Hoe ernstiger onze eigen pogingen zijn om de heiligheid van hart en leven te verkrijgen, des te heviger zal ons inzicht van de zonde zijn en te meer beslist onze afkeuring ervan. We moeten een wacht zetten tegen overdreven hardheid tot de overtreder; maar we moeten ook zorgvuldig zijn niet het zicht te verliezen op de extreme zondigheid van de zonde. Er is een nood van het tonen van christelijk medelijden en liefde voor de fout van de een, maar er is ook het gevaar tot het tonen van zo'n grote tolerantie voor zijn fout dat hij elke berisping als onverdiend zal ervaren, en deze zal verwerpen als onnodig en onjuist. —*Gospel Workers, p. 30*

In de gelijkenis kwamen de eerste arbeiders overeen voor een bepaalde som te werken, en zij ontvingen het aangegeven bedrag, niets meer. Zij die later werden ingehuurd, geloofden de belofte van de Meester: "Wat billijk is, zal Ik geven." Zij toonden hun vertrouwen in Hem door niets te vragen over het loon. Zij vertrouwden

op Zijn rechtvaardigheid en billijkheid. Zij werden beloond, niet naar de hoeveelheid werk, maar naar de edelmoedigheid van de Heer.

Zo wil God dat wij vertrouwen in Hem, die de goddelozen rechtvaardigt. Zijn beloning wordt niet verstrekt naar onze verdiensten maar naar Zijn eigen voornemen "dat Hij in Christus Jezus onze Heer, heeft uitgevoerd." Ef. 3:11. "Niet om de werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming heeft Hij ons gered. Tit. 3:5. En zij, die Hem vertrouwen, zal Hij oneindig meer doen dan wij bidden of beseffen." Ef. 3:20. —*Lessen leven alle dag*, pp. 246,247.

Toen wij nog liefdeloos en hard van karakter waren, "hatelijk en elkander hatende," had onze hemelse Vader ontferming over ons. "Toen de goedertierenheid en de mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered." Tit. 3:3-5.

Wanneer wij Zijn liefde aannemen, zal die ons evenzo vriendelijk en teder maken, niet slechts tegenover hen die ons welgevallig zijn, maar tegenover de meest gebrekkigen en zondigen.

De kinderen Gods zijn zij, die deelhebben aan Zijn natuur. Het is geen aardse rang, geen geboorte, geen nationaliteit, geen godsdienstig voorrecht, waardoor bewezen wordt, dat wij leden van het van het gezin Gods zijn; het is liefde, een liefde die het gehele mensdom omvat. Zelfs zondaars, wier harten niet volkomen gesloten zijn voor de Geest van God, zullen reageren op vriendelijkheid; hoewel zij wellicht haat met haat vergelden, zullen zij ook liefde met liefde belonen. Maar het is slechts de Geest van God die liefde in de plaats van haat geeft. Vriendelijk te zijn voor de ondankbaren en de bozen, goed te doen zonder op een beloning te hopen, is het kenmerk van het koningschap des hemels, het zekere teken waardoor de kinderen van de Allerhoogste hun hoge staat openbaren. —*Gedachten berg der Zaligsprekingen*, p. 69.

### **Vrijdag 28 augustus: Voor verdere bestudering**

*Evangelism*, "Relation of Activity to Spirituality," p. 356.

*Our High Calling*, "Who Is My Neighbor?", p.184.

## **10. Een spannende dag om mee te doen**

### **Sabbatmiddag 29 augustus**

Er is groot werk aan de winkel en de wijngaard van de Heer heeft arbeiders nodig. Zendingen moeten het veld betreden voordat ze gedwongen worden te stoppen met werken. Aan alle kanten zijn er nu deuren open; studenten kunnen het zich niet veroorloven om te wachten met het voltooiën van jaren van opleiding, want de jaren voor ons zijn er niet veel, en we moeten werken zolang de dag duurt. ...

Begrijp dat ik in deze woorden niets zeg om het onderwijs af te schaffen, maar ik spreek om diegenen te waarschuwen die het risico lopen datgene wat geoorloofd is tot onwettige uitersten te dragen, en om te veel van het menselijk onderwijs te maken. Dring veeleer aan op de ontwikkeling van een christelijke ervaring, want zonder dit zal de opleiding van de student niet baten. —*Counsels to Parents, Teachers, and Students*, p. 416.

Wij beseffen over het algemeen niet voldoende hoe kort de tijd is, waarin wij nog kunnen werken, noch de omvang van het werk voor deze tijd. Spoedig komt de nacht, waarin niemand kan werken. God roept mannen en vrouwen op zich door toewijding aan Zijn wil en ernstige studie van de Bijbel, voor te bereiden voor het bijzondere werk voor deze laatste dagen. Hij vraagt nu naar mannen die kunnen werken. Die hieraan gevolg geven en in alle oprechtheid en nederigheid alles doen wat zij kunnen, zullen daardoor rijke ervaringen opdoen. Zij zullen een betere kennis van de waarheid krijgen, beter verstaan hoe zij zielen kunnen bereiken en hen helpen, waarin zij hulp nodig hebben. Juist nu is er behoefte aan werkers voor God. De velden zijn wit voor de oogst en de arbeiders zijn weinig. —*Life Sketches of Ellen G. White*, Hoofdstuk 35, p.9. Ned. vertaling.

Dichtbij en ver weg zijn zielen, niet alleen de jeugd, maar ook die van alle leeftijden, die in armoede en nood verkeren, verzonken in de zonde en belast met een gevoel van schuld. Het is het werk van Gods dienstknechten om naar deze zielen te zoeken, met hen en voor hen te bidden en hen stap voor stap naar de Heiland te leiden.

Maar degenen die de beweringen van God niet erkennen, zijn niet de enigen die in nood verkeren en hulp nodig hebben. In de wereld van vandaag, waar egoïsme, hebzucht en onderdrukking heersen, verkeren veel van de ware kinderen van de Heer in nood en ellende. In rampzalige plaatsen, omringd door armoede, ziekte en schuld, dragen velen geduldig hun eigen last van lijden en proberen ze de hopelozen en door zonden geteisterde mensen te troosten. Velen van hen zijn bijna onbekend bij de gemeente of de kerkleiding; maar het zijn lichten van de Heer, die te midden van de duisternis schijnen. Voor deze heeft de Heer een bijzondere zorg, en Hij roept Zijn volk op om Zijn helpende hand te zijn bij het verlichten van hun behoeften. Overal waar een gemeente is, moet speciale aandacht worden besteed aan het opzoeken en bedienen van deze groep. —*Testimonies for the Church, vol. 6, p. 255*.

### **Zondag 30 augustus: Kleine groepen: Gods eerste idee**

De Zoon is de manifestatie van de volheid van de Godheid. Het Woord van God verklaart dat Hij "het uitdrukkelijke beeld van Zijn persoon" is. "God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." Hier wordt de persoonlijkheid van de Vader getoond.

De Trooster die Christus beloofde te sturen nadat Hij naar de hemel was opgestegen, is de Geest in de volheid van de Godheid, die de kracht van goddelijke genade openbaar maakt aan iedereen die in Christus gelooft en Hem als persoonlijke Heiland aanneemt. Er zijn drie levende personen van het hemelse drie-eenheid; in naam van deze drie grote machten - de Vader, de Zoon en de Heilige Geest - worden degenen die Christus aannemen, met levend geloof gedoopt, en deze krachten zullen samenwerken met de gehoorzame hemelse onderdanen in hun poging om het nieuwe leven te leven in Christus. —*Evangelism, pp. 614,615*.

Door aan Zijn discipelen het dienstwerk van de Heilige Geest te beschrijven, trachtte Jezus hen te bezielen met de vreugde en hoop die Zijn eigen hart vervulden. Hij verheugt Zich over de overvloedige hulp waarin Hij voor Zijn gemeente had voorzien. De Heilige Geest was de hoogste van alle gaven die Hij, voor de verheffing van Zijn volk, aan Zijn Vader kon vragen. De Geest zou als een wederbarende macht

worden gegeven, en zonder deze zou het offer van Christus geen waarde hebben gehad. De macht van de boze was door de eeuwen heen sterker geworden, en het was verbazingwekkend hoe de mens zich aan deze gevangenschap had onderworpen. De zonde kon alleen worden weerstaan en overwonnen door de machtige werking van de Derde Persoon van de Godheid, Die zou komen, niet met beperkte macht maar in de volheid van de kracht Gods. De Geest bekrachtigt datgene wat gewrocht is door de Verlosser der wereld. Door de Geest wordt het hart rein gemaakt. Door de Geest krijgt de gelovige deel aan de goddelijke natuur. Christus heeft Zijn Geest gegeven als een goddelijke kracht om alle geërfde en aangekweekte neigingen tot het kwade te overwinnen, en om Zijn eigen karakter op de gemeente te drukken. —*De Wens der Eeuwen, p.462, [hoofdstuk 73 AdventVision]*

Degenen die gedoopt zijn in de drievoudige naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, verklaren aan het begin van hun christelijke leven in het openbaar dat ze de uitnodiging hebben aanvaard: "Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige." (2 Korinthiërs 6:17-18)

Laten degenen die de stempel van God door de doop hebben ontvangen, acht slaan op deze woorden, bedenkend dat de Heer op hen Zijn handtekening heeft geplaatst en verklaart dat zij Zijn zonen en dochters zijn.

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, oneindige en alwetende krachten, ontvangen degenen die waarlijk een verbondsrelatie met God aangaan. Ze zijn bij elke doop aanwezig om de kandidaten die de wereld hebben afgezworen te ontvangen en Christus in de zielentempel hebben ontvangen. Deze kandidaten zijn de familie van God binnengegaan en hun namen staan ingeschreven in het levensboek van het Lam. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1075.*

### **Maandag 31 augustus: Kleine groepen in de Schrift**

God gaf Mozes speciale instructies voor het beheer van zijn werk. Hij droeg Mozes op om mannen met zich te verbinden als raadgevers, zodat zijn lasten verlicht zouden worden. Via Jetro werd de boodschap gegeven: "Luister nu naar mij, ik zal u raad geven en God zal met u zijn. Vertegenwoordig gij het volk bij God en breng de zaken voor God. Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods inscherpen, en hun de weg bekend maken, die zij te gaan, en het werk dat zij te volbrengen hebben. Daarnaast moet gij onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende, betrouwbare mannen, ... en hen over hen aanstellen als oversten van duizend, oversten van honderd, oversten van vijftig en oversten van tien. Die zullen te allen tijde onder het volk rechtspreken; dan zullen zij alle grote zaken voor u brengen, maar alle kleine zaken zullen zij zelf berechten, zodat zij u verlichting geven en met u meedragen." (Exodus 18:19-22)

Deze raad is voor ons. Er moet aandacht aan worden besteed. —*Testimonies for Ministers and Gospel Workers, pp. 340, 341.*

De bevelen die in de vroegchristelijke kerk werd gehandhaafd, maakte het voor hen mogelijk om stevig vooruit te gaan als een goed gedisciplineerd leger, bekleed met de wapenrusting van God.

De gezelschappen van gelovigen, hoewel verspreid over een groot gebied, waren allemaal lid van één lichaam; allen bewogen samen en in harmonie met elkaar. Toen er onenigheid ontstond in een plaatselijke kerk, zoals later ook in Antiochië en elders, en de gelovigen onderling niet tot overeenstemming konden komen, mochten dergelijke zaken geen verdeeldheid in de kerk creëren, maar werden ze doorverwezen naar een algemene raad van het hele lichaam van gelovigen, bestaande uit aangestelde afgevaardigden van de verschillende lokale kerken, met de apostelen en ouderlingen in leidinggevende ambten. Zo werden de pogingen van Satan om de kerk op geïsoleerde plaatsen aan te vallen opgevangen door gezamenlijke actie van alle kanten, en werden de plannen van de vijand om te verstoren en te vernietigen vrijdeld. —*The Acts of the Apostles*, p. 95.

De Heer wil dat zijn volk opstaat en het hun aangewezen werk doet. De verantwoordelijkheid om de wereld te waarschuwen, ligt niet alleen bij de evangelisten.

De leken van de kerk moeten delen in het werk van zielenredding. ... Laat groepen georganiseerd worden om naar zielen te zoeken. Laat de kerkleden hun burens bezoeken en de Schrift voor hen openen. Sommigen worden misschien aan het werk gezet in de buitengebieden, en daardoor kan, door een verstandige planning, de waarheid in alle districten worden gepredikt.

Met doorzettingsvermogen in dit werk zal er een toenemende aanleg ervoor ontstaan en velen zullen de vruchten van hun werk zien in de redding van zielen. Deze bekeerden zullen op hun beurt anderen onderwijzen. Het zaad zal dus op veel plaatsen worden gezaaid en de waarheid wordt aan iedereen bekendgemaakt. —*Medical Ministry*, p. 313

### **Dinsdag 1 september: Georganiseerd voor dienstbaarheid**

In elke grote stad zou er een korps van georganiseerde, goed gedisciplineerde arbeiders moeten zijn; niet slechts één of twee, maar twintigtallen moeten aan het werk worden gezet....

Er is mij getoond dat bij onze inspanningen voor de verlichting van de noden van mensen in de grote steden het werk niet zo goed georganiseerd is of dat de werkmethoden niet zo efficiënt zijn als in andere kerken die niet het grote licht hebben dat wij als essentieel beschouwen. Waarom is het zo?...

Er moet meer aandacht worden besteed aan het opleiden en onderrichten van zendelingen, met speciale aandacht voor werk in de steden.

Elke groep van arbeiders moet onder leiding staan van een bekwame leider en het moet hen altijd worden voorgehouden dat zij zendelingen in de hoogste zin van het woord zullen zijn. Dergelijke systematische arbeid, verstandig uitgevoerd, zou gezegende resultaten opleveren. —*Medical Ministry*, pp. 300,301.

Laat groepen nu snel georganiseerd worden om met twee aan twee erop uit te gaan en in de Geest van Christus te werken, volgens Zijn plannen. Hoewel soms een Judas zichzelf in de gelederen van de arbeiders kan introduceren, zal de Heer voor het werk zorgen. Zijn engelen gaan vooruit en bereiden de weg voor. Voor deze tijd zou elke grote stad de beproevingsboodschap moeten hebben gehoord, en duizenden de waarheid moeten hebben leren kennen. Maak de kerken wakker, haal het licht onder de korenmaat vandaan. —*Medical Ministry*, p. 303.



Er moet een bijzonder werk gedaan worden op plaatsen waar constant mensen komen en gaan. Christus werkte veel in Kafarnaüm, omdat dit een plaats was waar reizigers voortdurend op doorreis waren en waar velen vaak vertoefden.

Christus zocht de mensen waar ze waren en plaatste voor hen de grote waarheden met betrekking tot Zijn koninkrijk. Terwijl Hij van plaats naar plaats ging, zegende en troostte Hij het lijden en genas Hij de zieken.

Dit is ons werk. Kleine groepen moeten eropuit gaan om het werk te doen waartoe Christus Zijn discipelen heeft aangesteld. Terwijl ze als evangelisten werken, kunnen ze de zieken bezoeken, met hen bidden en, indien nodig, hen behandelen, niet met medicijnen, maar met de remedies die in de natuur worden geboden. —*Counsels on Health, pp. 500,501.*

De noodzaak van experimentele religie moet worden aangemoedigd bij degenen die de theorie van de waarheid accepteren. Predikanten moeten hun eigen ziel in de liefde van God bewaren en vervolgens bij de mensen de noodzaak van een individuele toewijding, een persoonlijke bekering, onder de aandacht brengen. Allen moeten voor zichzelf een levendige ervaring opdoen; ze moeten Christus in het hart hebben verankerd, zijn Geest die de genegenheid beheerst, of hun geloofsbelijdenis is niet waardevol, en hun toestand zal nog erger zijn dan als ze nooit van de waarheid hadden gehoord.

Dergelijke regelingen moeten worden getroffen zodat de kleine groepen de waarheid aanvaarden, zodat de welvaart van de kerk verzekerd zal zijn. Een persoon kan worden aangesteld om een week of een maand te leiden, dan een andere voor een paar weken; en zo kunnen verschillende personen bij het werk worden betrokken. —*Testimonies for the Church, vol. 5, p. 619*

### **Woensdag 2 september: Nieuwe Testamentische kleine groepen**

Kort na zijn aankomst in Korinthe vond Paulus een zekere jood genaamd Aquila, geboren in Pontus, die kort daarvoor uit Italië gekomen was met zijn vrouw Priscilla. Deze waren 'van hetzelfde vak' als hijzelf. Verbannen door het decreet van Claudius, dat alle joden opdroeg Rome te verlaten, waren Aquila en Priscilla naar Korinthe gekomen, waar ze een bedrijf begonnen als makers van tenten. Paulus deed navraag naar hen, en ontdekte dat ze God vreesden en probeerden de besmettelijke invloeden waarmee ze omringd waren te vermijden, 'hij bleef bij hen en werkte. ...

En hij sprak elke sabbat in de synagoge en trachtte de Joden en de Grieken te overtuigen." Handelingen 18:2-4. —*The Acts of the Apostles, p. 349*

Laat twee of meer er samen op uit trekken om evangeliewerk te beginnen. Laat ze mensen bezoeken, bidden, zingen en Schriften uitleggen, en aan zieken hulpverleners. Sommigen kunnen in hun onderhoud voorzien door het verkopen van boeken, anderen, zoals de apostel, door een handwerk uit te oefenen of anderszins. Terwijl zij voorwaarts gaan in het werk, hun hulpeloosheid beseffend, maar nederig van God afhankelijk, doen zij gezegende ervaringen op. De Here Jezus gaat hen voor, en onder welgestelden en armen zullen zij gunstig ontvangen worden en hulp vinden. ...

Over de gehele wereld zijn boodschappers der waarheid nodig. Er is een roep om christelijke gezinnen om naar gemeenschappen te gaan die in duisternis en dwaling leven; om naar vreemde velden te gaan om bekend te worden met de noden van de

medemens en om te werken voor de zaak van de Meester. Als zulke gezinnen zich op de duistere plaatsen van de aarde zouden neerzetten, op plaatsen waar het volk in geestelijke somberheid gewikkeld is en het licht van Christus' leven laten uitstralen, welk een nobel werk zou tot stand gebracht worden. —*De Weg tot Gezondheid, p. 79*  
[AdventVision hoofdstuk 9]

Na vele onvermijdelijke vertragingen bereikte Paulus eindelijk Korinthe, het toneel van zoveel angstige arbeid in het verleden en een tijdlang het object van diepe bezorgdheid. Hij ontdekte dat veel van de vroege gelovigen hem nog steeds met genegenheid beschouwden als degene die hen voor het eerst het licht van het evangelie had gebracht. Toen hij deze discipelen begroette en de bewijzen van hun trouw en ijver zag, was hij verheugd dat zijn werk in Korinthe niet tevergeefs was geweest.

De gelovigen uit Korinthe, die ooit zo geneigd waren hun hoge roeping in Christus uit het oog te verliezen, hadden een sterk christelijk karakter ontwikkeld. Hun woorden en daden onthulden de transformerende kracht van de genade van God, en ze waren nu een sterke kracht ten goede in dat centrum van heidendom en bijgeloof. In het gezelschap van zijn geliefde metgezellen en deze getrouwe bekeerlingen vond de uitgeputte en onrustige geest van de apostel rust. —*The Acts of the Apostles, p. 372*

“En op de sabbatdag,” vervolgde Lukas, “gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart.” Lydia ontving graag de waarheid. Zij en haar gezin werden bekeerd en gedoopt, en ze smeekte de apostelen om van haar huis hun thuis te maken. (Handelingen 16:13-15) —*The Acts of the Apostles, p. 212.*

### **Donderdag 3 september: Kleine groepsdynamiek**

Jezus riep de twaalf tot Zich en gebod hen twee aan twee door de steden en dorpen te gaan. Niemand werd alleen uitgezonden, maar broer werd verenigd met broer, vriend met vriend. Zo konden ze elkaar helpen en aanmoedigen, elkaar raadgeven en samen bidden, waarbij de kracht van de ene de zwakte van de andere aanvulde. Op dezelfde manier zond Hij daarna de zeventig uit. Het was de bedoeling van de Heiland dat de boodschappers van het evangelie op deze manier zouden worden verenigd. In onze eigen tijd zou evangelisatie veel succesvoller zijn als dit voorbeeld nauwgezet zou worden gevolgd. —*Welfare Ministry, p. 61*

Onze kerken moeten samenwerken in het werk van spirituele beploeging, in de hoop dat ze door en door oogsten. ... De grond is hardnekkig, maar als we de braakliggende grond ompspitten, worden de zaden van gerechtigheid gezaaid. Pauzeer niet, leraren die door God geliefd zijn, alsof ze twijfelen of ze een werk moeten voortzetten dat zal groeien als het wordt uitgevoerd. Faal niet, en laat u niet ontmoedigen. Zij die in tranen zaaien, zullen in vreugde oogsten. “Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij” (1 Korinthiërs 3:9) Vergeet niet dat u niet op uzelf kunt vertrouwen.

Als nooit tevoren moeten we niet alleen bidden dat arbeiders naar het grote oogstveld worden uitgezonden, maar dat we een duidelijke opvatting van de waarheid mogen hebben, zodat wanneer de boodschappers van de waarheid komen, we de boodschap kunnen accepteren en de boodschapper respecteren. — *Testimonies for the Church, vol. 6, p. 420*

We moeten bijeenkomsten houden voor gebed, de Heer vragen om de weg te openen voor de waarheid om de bolwerken binnen te gaan waar Satan zijn troon heeft neergezet, en de schaduw te verdrijven die hij heeft geworpen over het pad van degenen die hij probeert te bedriegen en te vernietigen. We hebben de zekerheid: "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel" Jakobus 5:16.

Vraag gebed voor de zielen voor wie u werkt; presenteer ze voor de gemeente als reden voor hun smeekbeden. Het zal juist zijn wat de leden van de kerk nodig hebben, om hun verstand weg te leiden van hun kleine moeilijkheden, om een grote last, een persoonlijk belang, te voelen voor een ziel die bijna vergaat. Kies steeds voor een andere ziel, zoek dagelijks de leiding van God, leg alles in oprecht gebed voor Hem neer in ernstig gebed, en werk met goddelijke wijsheid. Terwijl u dit doet, zal God u de Heilige Geest geven om de ziel te overtuigen en te bekeren. — *Testimonies for the Church, vol. 6, p. 80.*

Laten de leden dan kleine groepen vormen om niet enkel te werken voor de gemeenteleden, maar voor de ongelovigen. Zijn er in een plaats slechts twee of drie leden, laten ze dan toch een werkgroep vormen. Laten ze die band niet verbreken, maar zich aansluiten in liefde en eensgezindheid, elkaar bemoedigen om voorwaarts te gaan, waar eenieder moed en kracht verkrijgt door de hulp van de anderen. Laten ze de verdraagzaamheid en het geduld van Christus aan de dag leggen, geen ondoordachte woorden spreken en het talent van de spraak gebruiken om elkaar in het allerheiligst geloof op te bouwen. Laten ze werken in de liefde van Christus voor hen die buiten de kudde staan... Wanneer ze werken en bidden in de naam van Christus, zal hun aantal groeien. — *Maranatha, p. 30 [AdventVision]*

#### **Vrijdag 4 september: Voor verdere studie**

*Christus Weerspiegelen, "Lydia's gastvrijheid,"*  
*25 november, p. 329 [AdventVision]*  
*Gospel Workers, "Secret Prayer," pp. 254-258*

## **11. Het verhaal van Jezus doorgeven**

### **Sabbatmiddag 5 september**

[God] wil dat we opgewekt zijn. Hij wil dat we met lofprijzingen over Zijn naam zijn gevuld. Hij wil dat we licht op ons gelaat dragen en vreugde in ons hart. We hebben een hoop die ver boven alle geneugten ligt die de wereld kan geven, en dit feit moet duidelijk worden gemaakt.

Waarom zou onze vreugde niet vol zijn - vol, niets ontbrekend? We hebben de zekerheid dat Jezus onze Heiland is en dat we vrijelijk van Hem kunnen putten. We mogen vrijelijk deelnemen aan de rijke voorziening die Hij voor ons heeft gemaakt in Zijn Woord. We kunnen Hem op Zijn woord geloven, in Hem geloven en weten dat Hij

ons genade en kracht zal geven om te doen wat Hij van ons vraagt ... We kunnen voortdurend de vreugde van Zijn aanwezigheid zoeken. We hoeven niet altijd in gebed op onze knieën te zitten, maar we kunnen voortdurend om Zijn genade vragen, zelfs als we op straat lopen of als we ons bezighouden met onze dagelijkse taken. We kunnen de geest voortdurend naar Christus laten opstijgen, en Hij zal ons vrijelijk Zijn genade meedelen. —*Our High Calling, p. 148*

Wanneer de arbeider voor de mensen staat om hen de woorden van leven voor te houden, wordt in zijn stem de echo van de stem van Christus gehoord. Het is duidelijk dat hij met God wandelt, dat hij bij Jezus is geweest en van Hem heeft geleerd. Hij heeft de waarheid in het innerlijke heiligdom van de ziel gebracht; het is voor hem een levende realiteit; en hij weerlegt de waarheid als manifestatie van de Geest en van kracht. De mensen horen het vreugdevolle geluid; God spreekt tot hun hart door de man die toegewijd is aan Zijn dienst.

Als de arbeider Jezus door de Geest opheft, wordt hij echt welsprekend. Hij is serieus en oprecht, en is geliefd bij degenen tegen wie hij werkt. ...

Als hij zelf heeft gegeten van het brood des levens, als hij heeft gedronken van de bron des levens, kan hij hongerige zielen voeden en hun die dorstig zijn het levende water geven. Zijn gebreken zullen worden vergeven en vergeten. Zijn toehoorders zullen niet vermoeid of weerzinwekkend worden, maar zullen God danken voor de boodschap van genade die Hij door Zijn dienstknecht tot hen gezonden heeft. —*Counsels to Teachers, Parents, and Students, p. 509*

Een leven in Christus is een leven vol rust. Misschien is er geen gevoel van extase, maar er is wel een blijvend, vredig vertrouwen. Uw hoop is niet gevestigd op uzelf, maar op Christus. Uw zwakheid is verenigd met Zijn kracht, uw onwetendheid met Zijn wijsheid, uw zwakheid met Zijn blijvende macht. U moet dus niet zien op uzelf, en uw gedachten moeten zich niet met uzelf bezighouden, maar u moet zien op Christus. Laat uw geest zich bezighouden met Zijn liefde en met de schoonheid en volmaaktheid van Zijn karakter.... Als u Hem liefhebt en in volledige afhankelijkheid van Hem Zijn voorbeeld volgt, wordt u naar Zijn beeld veranderd. —*Schreden naar Christus, p. 33, [AdventVision] hoofdstuk 8.*

### **Zondag 6 september: Jezus: De basis van onze getuigenis**

Door de transformerende genade van Christus worden de vruchten van de Geest zichtbaar gemaakt in het leven van degenen die ooit dood waren in overtredingen en zonden. In gezindheid, in woorden en in daden worden ze gezien als deelgenoten van de goddelijke natuur. Deze wonderbaarlijke genade werd aan Paulus geopenbaard en hij werkte voortdurend om anderen kennis te laten maken met deze reddende waarheden. —*The Upward Look, p. 309*

Door de zonde zijn wij afgescheiden van het leven van God. Onze ziel is verlamd. In onszelf zijn we niet méér in staat om een heilig leven te leiden dan de zwakke man in staat was te lopen. Er zijn vele mensen die hun hulpeloosheid beseffen, en verlangen naar het geestelijk leven dat hen in harmonie met God zal brengen; tevergeefs trachten zij het te verkrijgen.... Laten deze wanhopige, worstelende mensen omhoogzien. De Heiland buigt Zich over datgene wat Hij met Zijn bloed heeft gekocht en zegt met onuitsprekelijke tederheid en deernis - "Wilt gij gezond worden?"

(Joh.5:6) Hij zegt u, op te staan in gezondheid en vrede.... Wacht niet tot u gevoelt dat u genezen bent. Geloof Zijn Woord, en het zal waargemaakt worden. Plaats uw wil aan de zijde van Christus- Wil Hem dienen en door te handelen naar Zijn Woord zult u kracht ontvangen.... Hij zal leven geven aan de ziel die "dood" is "door... overtredingen" (Ef.2:1) Hij zal de gevangene die gebonden is door zwakheid en misstappen en banden der zonde bevrijden. —*De Wens der Eeuwen, p.122 [AdventVision, hoofdstuk 21]*

We moeten van Christus leren. We moeten weten wat Hij is voor degenen die Hij heeft vrijgekocht. We moeten beseffen dat door ons geloof in Hem het een voorrecht is om deel te hebben aan de goddelijke natuur, en zo te ontsnappen aan het verderf die in de wereld is door de begeerte. Dan worden we gereinigd van alle zonde, alle gebreken van karakter. We hoeven niet één zondige neiging te behouden. [Efeziërs 2:1-6]

Terwijl we deelnemen aan de goddelijke natuur, worden erfelijkheid en aangeleerde neigingen tot kwaad van het karakter afgesneden en worden we een levende kracht ten goede. Altijd lerend van de goddelijke Leraar, dagelijks deelnemend aan Zijn natuur, werken we samen met God om Satans verleidingen te overwinnen. God werkt en de mens werkt, opdat de mens één kan zijn met Christus, zoals Christus één is met God. Dan zitten we samen met Christus in hemelse oorden. De geest rust in vrede en zekerheid in Jezus. —*Ellen G. White Comments, in the SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 943*

In Zijn Woord openbaart God wat Hij voor de mensheid kan doen. Hij vormt en fatsoeneert naar de goddelijke gelijkenis, de karakters van degenen die Zijn juk zullen dragen. Door Zijn genade zijn ze deelgenoot geworden van de goddelijke natuur, en zijn daardoor in staat om het verderf die door begeerte in de wereld is te overwinnen. Het is God die ons de kracht geeft om te overwinnen. Degenen die Zijn stem horen en Zijn geboden gehoorzamen, worden in staat gesteld om rechtvaardige karakters te ontwikkelen. Degenen die Zijn uitdrukkelijke geboden negeren, zullen karakters ontwikkelen naar de neigingen waaraan zij zich overgeven. —*Letter 44, 1903*

### **Maandag 7 september: De transformerende kracht van persoonlijk getuigenis**

Johannes bezat niet van nature de lieflijkheid van karakter die zijn latere ervaring onthulde. Van nature had hij ernstige gebreken. Hij was niet alleen trots, zelfbewust en ambitieus voor eer, maar onstuimig en wrokkig onder onrecht. Hij en zijn broer werden Zonden der Donders genoemd. Een slecht temperament, het verlangen naar wraak, de geest van kritiek waren allemaal in de geliefde leerling. Maar onder dit alles onderscheidde de goddelijke Leraar het vurige, oprechte, liefhebbende hart. Jezus bestrafte deze zelfzucht, stelde zijn ambities teleur, testte zijn geloof. Maar Hij openbaarde hem datgene waarnaar zijn ziel verlangde - de schoonheid van heiligheid, de transformerende kracht van liefde. —*The Acts of the Apostles, p. 539.*

We moeten getuigen zijn voor Christus; en dit zullen we zijn als we dagelijks opgroeien tot de volledige grootsheid van mannen en vrouwen in Christus. Het is ons voorrecht om elke dag meer en meer op Hem te gaan lijken. Dan zullen we de kracht verwerven om onze liefde voor Hem in hogere, zuiverder taal uit te drukken, en onze

ideeën zullen groter en dieper worden, en ons oordeel zal deugdelijk en betrouwbaarder worden, terwijl ons getuigenis meer leven en zekerheid zal hebben. We mogen de taal van de aarde niet cultiveren en zo vertrouwd raken met het menselijk gesprek dat de taal van Kanaän nieuw en onbekend voor ons zal zijn. We moeten leren in de school van Christus; toch is het duidelijk dat velen tevreden zijn met een zeer beperkte ervaring in geestelijke dingen, want ze onthullen maar weinig kennis van geestelijke dingen in hun gebeden en getuigenissen. Er is minder goed oordeel in zaken die betrekking hebben op onze eeuwige belangen, dan in zaken die betrekking hebben op onze aardse, tijdelijke zaken. —*Sons and Daughters of God*, p. 72.

Allen die de evangelieboodschap in het hart hebben gesloten, zullen ernaar verlangen deze te prediken. De liefde van Christus, die uit de hemel afkomstig is, moet zich uiten. Zij die Christus hebben aangedaan zullen hun ervaring doorgeven, door van stap tot stap de leiding van de Heilige Geest na te gaan, in hun hongeren en dorsten naar het kennen van God en van Jezus Christus die Hij gezonden heeft; in de resultaten van hun naspeuren van de Schriften, hun gebeden, hun zielenstrijd en in Christus' woorden tot hen: "Uw zonden zijn u vergeven." Het is onnatuurlijk dat iemand deze dingen verborgen kan houden. Wie met de liefde van Christus vervuld zijn zullen hiertoe dan ook niet in staat zijn. Naarmate de Heer hen tot bewaarders van de geheiligde waarheid heeft gemaakt, zullen zij verlangen dat anderen dezelfde zegeningen zullen ontvangen. Wanneer zij de rijke schatten van het kennen van God bekendmaken, zullen zij meer en meer van Christus' genade ontvangen. Zij zullen het hart van een kind hebben, wat betreft zijn eenvoud en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Zij zullen smachten naar heiligheid en steeds meer schatten van waarheid en genade zullen aan hen geopenbaard worden om deze door te geven aan de wereld. —*Lessen uit het leven van alledag*, p. 58 [*AdventVision*]

### **Dinsdag 8 september: Het verhaal van Jezus vertellen**

Als deze mannen knarsetandend, met schuim op de mond, Hem benaderen, steekt Jezus de hand op die de golven tot rust gebracht had, en de mannen kunnen niet nader komen. Zij staan voor Hem, razend, maar hulpeloos.

Met macht gebiedt Hij de onreine geesten van hen uit te gaan. De ongelukkige mannen beseffen dat die Ene nabij is, die hen kan redden van de kwellende demonen. Zij vallen aan de voeten van Jezus om Zijn genade af te smeken; maar toen zij de lippen openden, spraken de boze geesten voor hen, schreeuwend:

"Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?" (Matteüs 8:29)

De boze geesten zijn gedwongen hun slachtoffers los te laten en een wonderbaarlijke verandering komt over de twee bezetenen. Licht komt in hun geest. Hun ogen stralen verstand uit. Hun gezichten, zo lang misvormd door het beeld van Satan, worden plotseling mild, de met bloed bevlekte handen worden rustig, en de mannen verheffen hun stem in lof tot God. —*De weg tot gezondheid*, p. 43 [*AdventVision*].

Wat is het christendom? Gods instrument voor de bekering van de zondaar. Jezus zal iedereen ter verantwoording roepen die niet onder Zijn heerschappij wordt gebracht, die in zijn leven niet de invloed van het kruis van Golgotha laat zien.

Christus moet worden verheven door degenen die Hij heeft verlost door aan het kruis een dood van schaamte te sterven. Wie de kracht van de genade van Christus heeft gevoeld, heeft een verhaal te vertellen. Hij probeert methoden in werking te stellen die het evangelie van Christus zullen verspreiden. —*Lift Him Up, p. 230*

In het werk van het reinigen en zuiveren van onze eigen ziel, zal ons intense verlangen om onze eigen roeping en keuze te maken ons zeker inspireren met een verlangen naar anderen die in nood verkeren. Dezelfde energie en zorgvuldige gedachte die we ooit in wereldse zaken hebben gebracht, zullen in dienst worden gesteld van Hem aan wie we alles te danken hebben. We zullen doen wat Christus deed en elke gelegenheid aangrijpen om te werken voor degenen die zonder hulp zullen vergaan in hun ontarding. We zullen anderen een helpende hand bieden. Dan met gezang en lofprijzing en dankzegging zullen we ons verheugen met God en de hemelse engelen als we zonde-zieke zielen verheven en geholpen zien, als we de misleide en krankzinnige gekleed zien en met hun goede verstand aan de voeten van Jezus zitten, van Hem leren. Als we dit werk doen, van God ontvangen en aan Hem teruggeven wat Hij ons in vertrouwen heeft gegeven om over Zijn heerlijkheid te beschikken, zal Zijn zegen op ons rusten. Laat dan arme, ontmoedigde, zonde-zieke zielen weten dat in het houden van Zijn geboden "er een grote beloning" is, en door onze eigen ervaring aan anderen laten zien dat zegen en dienstbetoon met elkaar verbonden zijn. —*Testimonies for the Church, vol. 6, p. 304.*

### **Woensdag 9 september: Met zekerheid getuigen**

Paulus was een levend voorbeeld van wat elke ware christen zou moeten zijn. Hij leefde voor Gods glorie. Zijn woorden klinken langs de lijn van onze tijd: "Want het leven is mij Christus." "Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. (Filippenzen 1:21; Galaten 6:14) Hij die ooit een vervolger van Christus was in de persoon van Zijn heiligen, houdt nu voor de wereld het kruis van Christus voor. Paulus' hart brandde van liefde voor zielen en hij gaf al zijn energie voor de bekering van mensen. Er heeft nooit zo een zelfverloochende, oprechte, volhardende arbeider geleefd. Zijn leven was Christus; hij werkte de werken van Christus. Alle zegeningen die hij ontving, werden gewaardeerd als zoveel voordelen die gebruikt konden worden om anderen tot zegen te zijn. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1112.*

Hij die zijn ziel aan Jezus toevertrouwt, hoeft niet te wanhopen. We hebben een almachtige Redder. Als u naar Jezus kijkt, de auteur en voltooiër van uw geloof, kunt u zeggen: "God is ons een toevlucht en sterkte, ten eerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee" (Psalmen 46:2-3).

Laten we meer vertrouwen hebben in onze Verlosser. Keer u niet af van de wateren van Libanon om verfrissing te zoeken bij gebroken waterbakken, die geen water kunnen bevatten. Heb vertrouwen in God. Vertrouwende afhankelijkheid van Jezus maakt niet alleen de overwinning mogelijk, maar maakt deze ook zeker. Hoewel menigten op de verkeerde manier doorgaan, hoewel de vooruitzichten zo ontmoedigend zijn, kunnen we toch volledig zekerheid hebben in onze Leider; want "Ik ben God," verklaart Hij, "En er is geen God behalve ik" (Jesaja 45:22). Hij is

oneindig in kracht en in staat om allen die tot Hem komen te redden. Er is geen ander waarop we veilig kunnen vertrouwen. —*In Heavenly Places, p. 17.*

Als u zich bewust bent van uw wensen, besteed dan niet al uw krachten om ze te verbeelden en erover te treuren, maar kijk en leef. Jezus is onze enige Redder, en ondanks dat miljoenen die genezen moeten worden Zijn aangeboden barmhartigheid zullen verwerpen, zal niet iemand die op Zijn verdiensten vertrouwt, verloren gaan.... Satan suggereert dat u hulpeloos bent en uzelf niet kunt zegenen. Het is waar; u bent hulpeloos. Maar hef Jezus vóór hem op: 'Ik heb een Heiland. Ik vertrouw op Hem en Hij zal me nooit in verwarring brengen. In Zijn naam zegevier ik. Hij is mijn gerechtigheid en mijn kroon van vreugde.' . . .

Het lijkt misschien dat u zondig en nietig gemaakt bent, maar juist daarom hebt u een Redder nodig. Als u zonden moet belijden, verlies dan geen tijd. Dit zijn gouden momenten. ... Degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zullen vervuld worden, want Jezus heeft het beloofd. Dierbare Heiland! Zijn armen staan open om ons te ontvangen, en Zijn grote hart van liefde wacht erop om ons te zegenen. —*That I May Know Him, p. 112.*

### **Donderdag 10 september: Iets om over te getuigen**

Paulus realiseerde zich dat zijn voldoening niet in hemzelf was, maar in de aanwezigheid van de Heilige Geest, wiens genadige invloed zijn hart vervulde en elke gedachte aan Christus onderwierp. Hij zei over zichzelf dat hij ' 'te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.' 2 Korinthiërs 4:10. In de leer van de apostel was Christus de centrale figuur. 'Ik leef', verklaarde hij, 'maar ik niet, maar Christus leeft in mij.' Galaten 2:20. Het ik was verborgen; Christus werd geopenbaard en verheven.

Paulus was een welbespraakt spreker. Vóór zijn bekering had hij vaak geprobeerd zijn toehoorders te imponeren door hoogstandjes van welsprekendheid. Maar nu legde hij dit allemaal opzij. In plaats van zich over te geven aan poëtische beschrijvingen en fantasievolle voorstellingen, die de zintuigen zouden kunnen prikkelen en de verbeelding zouden voeden, maar die de dagelijkse ervaring niet zouden raken, zocht Paulus door het gebruik van eenvoudige taal om de waarheden die van vitaal belang zijn tot het hart te brengen.... De onmiddellijke behoeften, de huidige beproevingen, van worstelende zielen - deze moeten worden beantwoord met degelijke, praktische instructie in de fundamentele principes van het christendom. —*The Acts of the Apostles, p. 251.*

De scholing, verkregen door het bestuderen van de Bijbel, is een proefondervindelijke kennis van het verlossingsplan. Een dergelijke scholing zal Gods beeld in de mens herstellen. Het verstand zal gesterkt worden tegen verzoeking en men zal een medewerker van Christus kunnen worden in zijn werk van barmhartigheid in de wereld. Dit alles zal hem tot een lid van het hemels gezin maken en hem erop voorbereiden om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht.

Maar iemand die onderricht geeft in de geheiligde waarheid kan alleen datgene mededelen dat hij zelf uit ervaring kent. "De zaaier zaait zijn zaad." Christus onderwees de waarheid omdat Hij de waarheid is. Zijn eigen denken, zijn karakter, de ervaringen van zijn leven, lagen opgesloten in zijn onderricht. Zo moeten zijn dienstknechten, die het Woord willen onderrichten, dit tot hun bezit maken door een



persoonlijke ervaring. Zij moeten weten wat het betekent dat Christus voor hen tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en verlossing is gemaakt. Als zij Gods Woord aan anderen voorhouden, moeten zij het niet voorstellen als een veronderstelling of een mogelijkheid. Zij moeten met de apostel Petrus verklaren: "Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtzels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit" 2 Petrus 1:16. Elke dienaar van Christus en iedere leraar moet met de geliefde apostel Johannes kunnen zeggen: "Het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is." (1 Joh.1:2). —*Lessen uit het leven van alledag, pp. 11, 12. [AdventVision]*

### **Vrijdag 11 september: Voor verdere bestudering**

*Geheiligd Leven, "Liefde voor God en mens", blz. 40, 41; [AdventVision hfst. 10] Selected Messages, "Christ Holds Control," book 1, pp. 83, 84.*

## **12. Een boodschap die het delen waard is**

### **Sabbatmiddag 12 september**

De evangelieboodschap die door de discipelen van Christus werd gepredikt, was de aankondiging van zijn eerste komst naar deze wereld, en bracht het goede nieuws van de zaligheid aan de wereld. Deze boodschap wees naar de wederkomst in heerlijkheid om zijn volk te verlossen en hield de mensen de hoop voor, door geloof en gehoorzaamheid te kunnen delen in de erfenis der heiligen in het licht. Dezelfde boodschap wordt nu aan de mensen gebracht en dit keer gaat de aankondiging van de nabije wederkomst van Christus ermee gepaard. ...

Johannes voorzegt in de Openbaring de verkondiging van de evangelieboodschap kort voor de wederkomst van Christus. Hij ziet een engel vliegen in het midden des hemels met "een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen." (Openb.14:6,7).

In de profetie wordt deze waarschuwing voor het oordeel met de boodschappen die daarbij horen gevolgd door de komst van de Zoon des mensen op de wolken des hemels. De verkondiging van het oordeel is een aankondiging dat de wederkomst van Christus nabij is. Deze verkondiging wordt "het eeuwig evangelie" genoemd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat de prediking van Christus' wederkomst een noodzakelijk onderdeel is van de evangelieboodschap. —*Lessen uit het leven van alledag, H18: Gaat uit in wegen en paden.*

De verkondiging van het evangelie is niet aan engelen, maar aan mensen toevertrouwd. Engelen leiden dit werk in goede banen en geven leiding aan de grote bewegingen ter verlossing van de mens, maar de eigenlijke verkondiging van het evangelie gebeurt door de boodschappers van Christus op aarde. ...

Jezus had gezegd: „Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle" (Johannes 12:35). Wie zich afkeert van het licht dat God hem gegeven heeft of het niet zoekt terwijl het binnen zijn bereik is, wordt in de duisternis gelaten.

Maar Jezus zegt: „Wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen" (Johannes 8:12). „Wie er oprecht naar streeft Gods wil te doen en handelt volgens het licht dat hij al heeft, zal nog meer licht ontvangen en een ster met een hemelse lichtglans zal hem in alle waarheid leiden. —*De grote strijd, H17: Voorlopers van de morgen*

Aan de Christen wordt de vreugde verleend van het verzamelen van stralen van eeuwig licht van de troon van heerlijkheid, en van het reflecteren van deze stralen niet alleen op zijn eigen pad, maar op de paden van degenen met wie hij omgaat. Door woorden van hoop en bemoediging te spreken, van dankbare lof en vriendelijk te juichen, kan hij ernaar streven om de mensen om hem heen beter te maken, ze te verheffen, ze naar de hemel en heerlijkheid te wijzen, en hen te leiden om vooral aardse dingen te zoeken, het eeuwig fundament, de onsterfelijke erfenis, de rijkdommen die onvergankelijk zijn. —*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 4, p. 1183.*

### **Zondag 13 september: De boodschap van de tegenwoordige waarheid van Petrus**

Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt (2 Petrus 1:12).

Hoe lang we ook op reis zijn geweest in de weg van het eeuwige leven, we moeten vaak de barmhartigheden van onze hemelse Vader naar ons gedenken en hoop en moed verzamelen uit de beloften van Zijn Woord. ... Petrus realiseerde zich de waarde van constante waakzaamheid in het christelijke leven, en hij voelde zich aangespoord door de Heilige Geest om de gelovigen aan te sporen om grote zorgvuldigheid in het dagelijks leven uit te oefenen.

Ons levenswerk ligt voor ons. Het is aan ons om toewijding te geven aan onze roeping en onze verkiezing zeker te stellen, door aandacht te geven aan de duidelijke instructies in Gods Heilige Woord. ...

Er is een hemel te winnen en een hel te mijden. .... Maar zelfs onder ongunstige omstandigheden kunnen we waken in gebed en een voorbeeld stellen in een goddelijk gesprek dat een krachtig getuigenis voor het recht zal zijn. ... We kunnen het ons niet veroorloven om woorden te spreken die onze medepelgrims op het christelijke pad zouden ontmoedigen. Christus heeft Zijn leven gegeven, zodat we in heerlijkheid met Hem kunnen leven. Door de eeuwigheid heen zal Hij in Zijn handen de afdrucken dragen van de wrede nagels waardoor Hij aan het kruis van Golgotha werd gespijkerd. —*In Heavenly Places, p. 299.*

Satan dringt aan alle kanten binnen, en tenzij we oppassen, en onze ogen open hebben voor zijn methoden en valstrikken, en over het hele harnas van God beschikken, zullen de vurige pijlen van de goddelozen ons raken. Er zijn vele kostbare waarheden in het Woord van God, maar het is "tegenwoordige waarheid" die de kudde nu nodig heeft. Ik heb het gevaar gezien dat de boodschappers weggelopen van de belangrijke punten van de tegenwoordige waarheid, om stil te staan bij onderwerpen die niet zijn berekend om de kudde te verenigen en de ziel te heiligen. Satan zal hier alle mogelijke voordelen aanwenden om de zaak te schaden ...

Als de uitverkorenen van de Heer zouden wachten tot elk obstakel uit hun weg wordt weggenomen, zouden velen nooit naar de verdwaalde schapen gaan zoeken. Satan zal veel bezwaren indienen om hen van hun plicht te weerhouden. Maar zij

zullen door geloof naar buiten moeten gaan, vertrouwend op Hem die hen tot Zijn werk heeft geroepen, en Hij zal de weg voor hen vrijmaken, voor zover het voor hun goed en Zijn heerlijkheid zal zijn. Jezus, de grote leraar en het voorbeeld, had nergens waar hij Zijn hoofd kon neerleggen. Zijn leven was er een van zwoegen, verdriet en lijden; toen gaf Hij zichzelf voor ons. Zij die in de plaats van Christus zielen smeken zich met God te verzoenen, en die met Christus hopen te regeren in heerlijkheid, moeten verwachten dat zij deel zullen hebben aan Zijn lijden hier. "Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven" (Psalm 126:5, 6). — *Early Writings, p. 63.*

### **Maandag 14 september: Openbarings aandacht voor Eindtijd**

De discipelen van Christus keken uit naar de onmiddellijke komst van het koninkrijk van Zijn heerlijkheid. Maar doordat Hij hun dit gebed gaf, leerde Jezus hun, dat het koninkrijk niet toen gevestigd zou worden. Zij moesten bidden voor zijn komst als een gebeurtenis, die nog toekomst was. Maar deze bede was voor hen ook een verzekering. Zij zouden de komst van het koninkrijk in hun dagen niet aanschouwen. Maar het feit, dat Jezus hun ervoor liet bidden, is het bewijs, dat het op Gods eigen tijd zeker zal komen.

Het koninkrijk van Gods genade wordt nu gevestigd, nu harten die vol zonde en opstandigheid waren, zich van dag tot dag onderwerpen aan de opperheerschappij van Zijn liefde. Maar de volledige totstandkoming van het koninkrijk van Zijn heerlijkheid zal pas zijn bij de tweede komst van Christus naar deze wereld. "Het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste" (Daniël 7:27). Zij zullen het koninkrijk beërven, dat voor hen is bereid "vanaf de grondlegging van de wereld" (Mattheüs 25:34). En Christus zal Zijn grote macht op Zich nemen en Hij zal regeren. — *Gedachten van de Berg der zalingsprekingen, gedachten bij Mattheus 6:10.*

Wij moeten het geloof, waarvan de profeten en apostelen hebben getuigd, - het geloof dat beslag legt op Gods beloften, en uitziet naar verlossing op de door Hem bepaalde manier en tijd, - koesteren en ontwikkelen.

Het vaste woord der profetie zal ten slotte in vervulling gaan bij de heerlijke wederkomst van onze Heer en Heiland Jezus Christus als Koning der koningen en Heer der heren. De tijd van wachten kan wel lang schijnen; de ziel kan door ontmoedigende gebeurtenissen onder druk leven; velen in wie men vertrouwd heeft, kunnen onderweg afvallen; ... Laten wij altijd denken aan de moedgevende boodschap. Wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeidt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet" (Hab. 2:3,4). — *Profeten en koningen, H32: Manasse en Josia.*

Er was een grondige hervorming nodig om een volk voor te bereiden dat zou kunnen staan op „de dag des Heren". God zag dat velen die zich zijn kinderen noemden, niet werkten voor de eeuwigheid en heeft in zijn genade een waarschuwingsboodschap gezonden om hen uit hun roes te wekken zodat ze zich op Christus' wederkomst kunnen voorbereiden.

Deze waarschuwing vinden we in Openbaring 14; een drievoudige boodschap wordt door engelen verkondigd en wordt onmiddellijk gevolgd door de komst van de Zoon des mensen om „de oogst van de aarde” binnen te halen. De eerste boodschap kondigt het naderende oordeel aan. De profeet zag een engel “vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” (Openbaring 14:6,7). —*De Grote Strijd, H17: Voorlopers van de morgen.*

### **Dinsdag 15 september: Openbarings Eindtijdboodschap**

Gods volk moet de waarschuwing ter harte nemen en zich bewust worden van de tekenen der tijden. De tekenen van Christus' komst zijn te duidelijk om in twijfel te worden getrokken, en met deze wetenschap moet iedereen die de waarheid belijdt een actieve prediker zijn. God doet op iedereen een beroep, zowel predikanten als het volk, om te ontwaken. De hele hemel is in rep en roer. De taferelen op aarde komen snel tot een afsluiting. Wij bevinden ons temidden van de gevaren van de laatste dagen. Er bevinden zich nog grotere gevaren voor ons, en toch worden wij niet wakker. Dit gebrek aan activiteit en oprechtheid in het werk van God is afschuwelijk. Deze doodse gelatenheid is afkomstig van Satan. Hij beheerst de gedachten van niet toegewijde sabbatvierders, en zet hen aan om afgunstig, vitterig en bemoeizuchtig te zijn onder elkaar. Het is zijn werk om harten uit elkaar te drijven, zodat alle kracht en energie van Gods dienstknechten naar niet toegewijde sabbatvierders gaat, en hun kostbare tijd wordt opgeslokt door het beslechten van onbenullige meningsverschillen, terwijl die besteed zou moeten worden aan het verkondigen van de waarheid aan ongelovigen. ...

De tijd is gekomen dat degenen die voor nu en voor de toekomst voor de Heer hebben gekozen, uitsluitend op Hem moeten vertrouwen. Iedereen die belijdt godsvruchtig te zijn, moet zelf geloofservaring opbouwen. De engel die alles optekent, houdt een nauwkeurig verslag bij van de woorden en daden van Gods volk. Engelen houden de ontwikkeling van het karakter in de gaten en wegen het gehalte van de moraal. Zij die belijden de waarheid te geloven, moeten zelf rechtschapen zijn en al hun invloed aanwenden om anderen te verlichten en te winnen voor de waarheid. ...

Er is voor ons geen hulp dan in God; met de toestand waarin de aarde nu verkeert, kunnen wij alleen standvastig, sterk of veilig zijn in de kracht van het levende geloof. Ook kunnen wij geen vrede hebben, behalve wanneer wij op God vertrouwen en Zijn verlossing verwachten. —*Getuigenissen voor de gemeente, vol. 1, H: Grote benardheid op komst.*

Het is niet nodig dat iemand ten prooi valt aan de verleidingen van Satan en zo zijn geweten geweld aan doet en de Heilige Geest bedroeft. In het woord van God zijn alle mogelijke voorzieningen getroffen, waardoor iedereen goddelijke hulp kan krijgen bij zijn pogingen om te overwinnen. Als zij Jezus voor ogen houden, zullen zij veranderd worden naar Zijn beeld. Iedereen in wie Christus door het geloof leeft, draagt een kracht met zich mee in zijn werkzaamheden, waardoor deze succesvol zullen zijn. Zij zullen blijven groeien en steeds efficiënter worden in hun werk, en de zegen van God, die uit de voorspoed van hun werk blijkt, zal getuigen dat zij inderdaad medewerkers van Christus zijn. Hoeveel iemand echter ook toeneemt in zijn geestelijk leven, hij zal

nooit een punt bereiken waarop hij het niet meer nodig heeft ijverig de Schriften te onderzoeken, want daarin worden de bewijzen voor ons geloof gevonden. Alle geloofspunten, zelfs al zijn ze als waarheid aangenomen, moeten getoetst worden aan de wet en aan de getuigenis; als zij de toets niet kunnen doorstaan, "is er geen dageraad" voor deze punten. —*Getuigenissen voor de gemeente, vol. 5, p. 574-575.*

### **Woensdag 16 september: Gods boodschap vollediger begrijpen**

In deze brieven aan de Corinthiërs trachtte Paulus hun de macht van Christus om hen voor zonde te bewaren, te tonen. Hij wist dat, indien zij geheel aan de hun gestelde voorwaarden zouden voldoen, zij sterk zouden zijn in de kracht van de Almachtige. Als een middel om hen te helpen zich geheel van de slavernij der zonde los te rukken, en te komen tot volkomen heiligheid in de vreze des Heren, overtuigde Paulus hen van de aanspraken, van Hem aan wie zij ten tijde van hun bekering hun leven hadden opgedragen. "Gij zijt van Christus", verklaarde hij. "Gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn." (1 Kor. 3:23; 6:19,20) —*Van Jeruzalem tot Rome, H29: Een boodschap van vermaning en smeekbede.*

Onze lichamen zijn door Christus gekocht en wij zijn niet vrij om er mee te doen wat we zelf willen. Allen die de gezondheidswetten begrijpen, zouden moeten beseffen dat het hun plicht is deze wetten die God voor ons welzijn gegeven heeft, te gehoorzamen. Gehoorzaamheid aan de gezondheidswetten moet als een persoonlijke plicht gezien worden. Wij ondergaan zelf de gevolgen van het overtreden daarvan. Wij moeten persoonlijk voor onze gewoonten en praktijken verantwoording afleggen voor God. Daarom is voor ons de vraag niet: "Hoe doet de wereld het?" maar: "Hoe moet ik persoonlijk de woning behandelen die God mij gegeven heeft?" —*De weg tot gezondheid, H23: Voeding en gezondheid.*

God wenst dat wij de standaard van volmaaktheid bereiken, wat ons mogelijk gemaakt wordt door de gave van Christus. Hij roept ons op, de juiste keuze te maken, ons te verbinden met de hemelse machten en beginselen eigen te maken, die het goddelijk beeld in ons zullen herstellen. In zijn geschreven woord en in het grote boek der natuur heeft Hij ons de beginselen van het leven geopenbaard. Het is onze taak kennis van deze beginselen te verkrijgen en door gehoorzaamheid met Hem samen te werken in het herstel van zowel lichaam als ziel.

De mens moet leren dat de zegeningen van gehoorzaamheid in hun volheid alleen zijn deel kunnen worden, als hij de genade van Christus ontvangt. Het is Zijn genade die het de mens mogelijk maakt Gods wetten te gehoorzamen. Het is deze genade die hem in staat stelt de band van slechte gewoonten te verbreken. Dit is de enige macht die hem standvastig op het rechte pad kan brengen en doen behouden. —*De weg tot gezondheid, H7: Samenwerking tussen God en mens.*

God heeft aan de mensen het gedenkteken van zijn scheppingsmacht gegeven, opdat zij Hem in de werken van zijn handen zouden kunnen ontdekken. De sabbat vraagt ons de heerlijkheid van de Schepper te zien in zijn geschapen werken. Omdat Hij dit wilde doen verbond Jezus zijn kostbare lessen met de schoonheid van de natuurlijke dingen.

Op de geheiligde rustdag moeten wij meer dan op andere dagen de boodschap bestuderen die God ons door de natuur heeft gegeven. Wij moeten de lessen van de Heiland bestuderen waar Hij ze heeft gesproken, in de velden en bossen, onder de open hemel, tussen gras en bloemen. Wanneer wij het hart der natuur naderen, maakt Christus zijn tegenwoordigheid aan ons merkbaar en spreekt Hij tot ons van zijn vrede en liefde. —*Lessen uit het leven van alledag, H1: Hij onderwees in gelijkenissen*

### **Donderdag 17 september: Gods laatste oproep**

Nogmaals zeg ik, de Heer heeft niet gesproken door een boodschapper die de kerk die de geboden van God, Babylon noemt. Toegegeven, er is onkruid tussen de tarwe, maar Christus zei dat Hij zijn engelen zou sturen om eerst het onkruid te verzamelen en ze in bundels te binden om ze te verbranden, maar de tarwe wordt verzameld in de schuren. Ik weet dat de Heer Zijn kerk liefheeft. Het mag niet te worden ongeorganiseerd of opgesplitst worden in onafhankelijke atomen. Er is niet de minste samenhang in deze; er is niet het minste bewijs dat zoiets zal zijn. Zij die deze valse boodschap zullen aanhangen en anderen proberen te misleiden, zullen bedrogen worden en bereid zijn om gevorderde wanen te ontvangen, en zij zullen tot niets komen.

Er is in sommige van de leden van de kerk, trots, zelfvoorziening, koppig ongelooft, en een weigering om hun ideeën op te geven, hoewel het bewijs kan worden opgestapeld op bewijs, wat de boodschap aan de Laodiceaanse kerk toepasselijk maakt. Maar dat zal de kerk niet doen ophouden te bestaan. Laat ... de engelen het werk van de afscheiding doen. — *Selected Messages, book 2, pp. 68, 69.*

In het laatste werk van waarschuwing van de wereld, zullen twee verschillende oproepen worden gedaan aan de kerken: de boodschap van de tweede engel, en de stem die in de hemel gehoord zal worden: "Ga uit van haar, mijn volk, ... want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht" (Openbaring 18:4, 5).

Zoals God de kinderen van Israël uit Egypte riep, opdat zij Zijn Sabbat zouden houden, roept Hij Zijn volk uit Babylon opdat zij het beest noch zijn beeld aanbidden. De mens der zonde, die dacht tijden en wetten te veranderen, heeft zichzelf boven God verheven door deze valse sabbat aan de wereld voor te stellen; de christelijke wereld heeft dit kind van het pausdom aanvaardt, en wiegde en voedde het, waardoor ze God tarten door het verwijderen van Zijn gedenkteken en het opzetten van een rivaliserende sabbat. —*Selected Messages, book 3, pp. 405, 406.*

Het vierde gebod, dat Rome heeft uitgekozen om opzij te zetten, is het enige voorschrift van de Decaloog dat naar God wijst als de Schepper van de hemelen en de aarde, en zo de ware God onderscheidt van alle valse goden. De sabbat werd ingesteld om het scheppingswerk te herdenken en zo de geest van de mensen naar de ware en levende God te leiden. Het feit van Zijn creatieve macht wordt door de Schriften aangehaald als bewijs dat de God van Israël superieur is aan heidense goden. Als de sabbat altijd was bewaard, zouden de gedachten en genegenheid van de mens naar zijn Schepper zijn geleid als het voorwerp van eerbied en aanbidding, en er zou nooit een afgodendienaar, een atheïst of een ongelovige zijn geweest.

Die instelling die naar God wijst als de Schepper is een teken van Zijn rechtmatig gezag over de wezens die Hij heeft gemaakt. De verandering van de sabbat is het teken, of merkteken van het gezag van de Roomse Kerk. Degenen, die de beweringen van het vierde gebod begrijpen, maar er toch voor kiezen om zich aan de valse sabbat te houden in plaats van de ware sabbat, brengen daarmee hulde aan de macht die het heeft bevolen. — *The Story of Redemption*, pp. 382, 383

### **Vrijdag 18 september: Voor verdere bestudering**

*Het geloof waar ik van leef*, 'Gevestigd in de huidige waarheid', p. 218;  
*God's Amazing Grace*, "Joy Everlasting," p. 358.

## **13. Een stap in het geloof**

### **Sabbatmiddag 19 september**

Wanneer wij het goddelijke karakter bezien in het licht van het kruis, zien we genade, zorgende liefde en vergeving verbonden met billijkheid en recht. Wij zien in het midden van de troon Eén die in Zijn handen en voeten en in Zijn zijde de tekenen draagt van het lijden dat Hij heeft doorstaan om de mens met God te verzoenen. Wij zien een eeuwige Vader die een ontoegankelijk licht bewoont, en die nu door de verdiensten van Zijn Zoon ons tot Zich neemt. ...

Wanneer we Christus beschouwen, vertoeven we op de oever van een onmetelijke liefde. We trachten van deze liefde te spreken, maar woorden schieten te kort. We overdenken Zijn leven op aarde, het offer dat Hij voor ons bracht, Zijn werk in de hemel als onze Middelaar, en de woningen die Hij bereidt voor hen die Hem liefhebben, en we kunnen slechts uitroepen: O, hoogte en diepte van de liefde van Christus! ...

In iedere ware discipel brandt deze liefde als een heilig vuur op het altaar van het hart. Het was op de aarde, dat de liefde Gods door Christus werd geopenbaard. En op aarde moeten Zijn kinderen door een onberispelijke levenswandel deze liefde weerkaatsen. Op deze wijze worden zondaren tot het kruis geleid, en aanschouwen zij het Lam Gods. — *Van Jeruzalem tot Rome, H31: Een boodschap aanvaard*.

Christus was niet ongevoelig voor smaad en schande. Hij voelde het allemaal het meest bitter. Hij voelde het net zo diep en scherper dan wij lijden kunnen voelen, omdat Zijn natuur meer verheven en zuiver en heilig was dan dat van het zondige ras voor wie Hij leed. Hij was de Majesteit van de hemel, Hij was gelijk aan de Vader, Hij was de Commandant van de engelschaar, maar Hij stierf voor de mens de dood die, boven alle anderen, was gekleed met schande en smaad. O dat de hooghartige harten van de mensen dit zouden kunnen realiseren! O dat zij de betekenis van verlossing kunnen bevatten en proberen de zachtmoedigheid en nederigheid van Jezus te leren— *That I May Know Him*, p. 339.

In dit leven kunnen we het prachtige onderwerp van de verlossing maar gedeeltelijk begrijpen. We kunnen met ons eindig verstand heel diep nadenken over de schande en de heerlijkheid, het leven en de dood, de rechtvaardigheid en de barmhartigheid, die in het kruis samenkomen, maar zelfs met de grootste geestelijke inspanning kunnen we de volle betekenis niet vatten. Wij hebben maar een vaag idee

van de lengte en breedte, de diepte en hoogte van de verlossende liefde. Zelfs wanneer de verlost zien zoals ze gezien worden en kennen zoals ze gekend zijn, zullen ze het verlossingsplan toch niet volledig begrijpen, want de hele eeuwigheid door zullen er steeds nieuwe waarheden worden geopenbaard aan de onderzoekende geest. Hoewel er geen verdriet, leed en verleidingen meer zijn en de oorzaak daarvan is uitgeschakeld, zal Gods volk toch altijd beseffen welke prijs betaald is voor hun verlossing.

Het kruis van Christus zal voor de verlost in alle eeuwigheid een onderwerp van studie en lof zijn. Ze zullen de gekruisigde Christus in de verheerlijkte Christus terugvinden. —*De Grote Strijd, H40: Gods volk verlost.*

### **Zondag 20 september: Jezus' zelfopofferende liefde**

De vernedering van de mens Christus Jezus is onbegrijpelijk voor de menselijke geest; maar Zijn goddelijkheid en Zijn bestaan voordat de wereld werd gevormd kan nooit worden betwijfeld door degenen die het Woord van God geloven. De apostel Paulus spreekt over onze Bemiddelaar, de enig verwekte Zoon van God, die in een staat van heerlijkheid in de uiterlijke verschijning van God was, de Commandant van alle hemelse heerscharen, en die, toen Hij zijn goddelijkheid met de mensheid kleepte, de uiterlijke verschijning van een dienaar op zich nam. ...

Door ermee in te stemmen mens te worden, manifesteerde Christus een nederigheid die tot verwondering van de hemelse wezens is leidde. De daad van instemming om een mens te zijn zou geen ontleding zijn als het niet vanwege het feit was dat Christus daarvoor een verheven bestaan bezat. We moeten ons verstand openstellen om te beseffen dat Christus zijn koninklijke gewaad, zijn koninklijke kroon, Zijn opperbevel, opzij heeft gelegd en Zijn goddelijkheid met de mensheid heeft bekleed, opdat Hij de mens zou ontmoeten waar hij was, om aan de menselijke familie de morele kracht te brengen om zonen en dochters van God te worden. Om de mens te verlossen, werd Christus gehoorzaam tot de dood, zelfs de dood van het kruis. —*Selected Messages*, book 1, p. 243.

"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. ... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!" (Filippenzen 2:5-11).

Dit is het grootse en hemelse thema dat in grote mate buiten de verhandelingen is gelaten, omdat Christus niet voortspruit uit de menselijke gedachte. En Satan heeft zijn zin gekregen dat het zo zal zijn, dat Christus (bij velen) niet het thema van overdenking en aanbidding zou moeten zijn. Deze naam, zo krachtig, zo essentieel, moet op het puntje van elke tong liggen. —*Selected Messages*, book 3, pp. 184, 185

Christus was Zelf zonder vlek of onreinheid van zonde, maar na de aard van de mens te hebben aangenomen, werd Hij blootgesteld aan de hevigste aanvallen van de vijand, aan zijn scherpste verleidingen, aan de scherpte van verdriet. Hij werd



blootgesteld aan verleiding. Hij werd als zijn broeders, opdat Hij zou kunnen aantonen dat zij door de gegeven genade de verleidingen van de vijand kunnen overwinnen. ... Luister naar Zijn woorden: "Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven; Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste" (Psalm 40:8, 9). —*In Heavenly Places*, p. 41.

### **Maandag 21 september: Oproep tot toewijding**

Toen Jezus Zijn discipelen riep om Hem te volgen, bood Hij geen aantrekkelijke vooruitzichten aan in dit leven. Hij gaf hun geen beloften van winst of van wereldse eer, en zij stelden geen enkele voorwaarden betreffende vergoedingen. Tot Matheus zei Jezus, toen hij bij het tolhuis zat: "Volg Mij. En hij stond op en volgde Hem" (Mattheus 9:9). Mattheüs wachtte niet, vooraleer zijn dienst te verlenen, om een bepaald salaris te vragen, dat met het bedrag overeenkwam, dat hij met zijn vroegere arbeid ontving. Zonder vragen te stellen of te aarzelen volgde hij Jezus. Het was genoeg voor hem bij de Heiland te zijn, dat hij naar Zijn woorden kon luisteren en zich kon verenigen met Hem in Zijn werk.

Zo was het gegaan met de discipelen die al geroepen waren. Toen Jezus Petrus en zijn medewerkers vroeg Hem te volgen, verlieten ze onmiddellijk hun boten en hun netten. Enigen van deze discipelen hadden vrienden, die voor ondersteuning van hen afhankelijk waren; maar toen zij de uitnodiging van de Heiland ontvingen, aarzelden zij niet om te vragen: hoe zal ik leven en mijn gezin onderhouden? Zij waren gehoorzaam aan de oproep en toen Jezus hen naderhand vroeg: "Toen Ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad?" Konden zij antwoorden: "Aan niets." Luc.22:35. — *De daad bij het woord, H20: Toewijding*

Velen zijn niet in staat vaste plannen te maken voor de toekomst. Hun leven is onzeker. Zij kunnen de gevolgen niet overzien en dat vervult hen dikwijls met angst en onrust. Bedenk dat het leven van Gods kinderen een pelgrimsreis is. Wij hebben niet de wijsheid om ons eigen leven te plannen. Het is niet aan ons onze toekomst vorm te geven. ...

Tijdens Zijn leven op aarde maakte Christus geen plannen voor Zichzelf. Hij aanvaardde Gods plannen voor Hem, en dag na dag ontvouwde de Vader Zijn plannen. Zo zouden wij van God afhankelijk moeten zijn, zodat ons leven eenvoudig de uitvoering van Zijn wil is. Als wij Hem onze wegen toevertrouwen, zal Hij onze stappen leiden.

Velen, die plannen maken voor een schitterende toekomst, blijken een grote mislukking. Laat God voor u plannen. Vertrouw Hem als een klein kind de leiding toe, daar Hij "de voeten Zijner gunstgenoten behoedt." (1 Samuel 2:9). God leidt Zijn kinderen nooit anders dan zij geleid zouden willen worden, als zij vanaf het begin het einde konden zien en de heerlijkheid onderscheiden konden van het doel dat zij vervullen als Zijn medewerkers. —*De weg tot gezondheid, H40: Hulp in het dagelijks leven*

Het eerste wat allen die medewerkers van God worden, moeten leren, is de les dat ze niet op zichzelf mogen vertrouwen; dan zijn ze gereed om het karakter van Christus aan te doen. Dit kan niet bereikt worden door een opleiding in de meest wetenschappelijke scholen. Het is de vrucht der wijsheid die van de goddelijke Leraar alleen verkregen kan worden. —*De wens der eeuwen, H25: De roeping bij het meer.*

## **Dinsdag 22 september: Paulus - Gods gekozen vat**

Zeer ernstig en hartroerend is het beroep op de broeders van Corinthe om opnieuw de onvergankelijke liefde van hun Verlosser in aanmerking te nemen. "Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus", schreef hij, "dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede rijk zoudt worden". U kent de hoogte vanwaar Hij neerdaalde, de diepte der vernedering waarheen Hij afdaalde. Nadat Hij eenmaal het pad van zelfverloochening en opoffering had betreden, wendde Hij zich niet terzijde totdat Hij Zijn leven had gegeven. Voor Hem bestond er tussen troon en kruis geen rust.

Paulus besprak punt voor punt, opdat degenen die zijn brief zouden lezen, de wonderbare vernedering van de Heiland om hunnentwil volkomen zouden mogen begrijpen. Allereerst deed hij Christus kennen zoals Hij was, toen Hij gelijk aan God was en met Hem de aanbidding der engelen ontving. Vervolgens toonde Paulus Hem, op het moment dat Hij de diepste diepten der vernedering had bereikt. Paulus was ervan overtuigd dat, indien zij het verbazingwekkende offer dat door de Majesteit des hemels was gebracht, zouden kunnen begrijpen, zij alle zelfzucht uit hun leven zouden bannen. Hij wees erop hoe de Zoon van God Zijn heerlijkheid terzijde had gelegd, Zich vrijwillig aan de beperkingen van de menselijke natuur had onderworpen, en daarna Zichzelf als een dienstknecht had vernederd, en gehoorzaam was geworden tot de dood, "ja, tot de dood des kruises" (1 Joh. 4:10; 3:1), opdat Hij de gevallen mensheid van de ondergang tot hoop en hemelse vreugde zou kunnen verheffen. — *Van Jeruzalem tot Rome, H31: Een vrijgeevige gemeente.*

Paulus' hart brandde van liefde voor zondaren, en hij gaf al zijn krachten aan het werk tot het redden van zielen. Nimmer leefde er een werker die meer zelfverloochening en volharding kende. Hij waardeerde de zegeningen die hij ontving, als voorrechten om anderen daarmee te kunnen weldoen. Hij liet zich geen gelegenheid ontgaan om van de Heiland te spreken of om nooddriftigen te helpen. Hij ging van de ene plaats naar de andere, verkondigde het evangelie van Christus en stichtte gemeenten. Overal waar hij gehoor vond, probeerde hij het kwade tegen te gaan en mannen en vrouwen op het pad der gerechtigheid te leiden. — *Van Jeruzalem tot Rome, H34: Volledig toegewijd.*

De Heer geeft menselijke instrumenten steeds zijn werk. Hierin ligt de samenwerking van het goddelijke en menselijke. Er is de mens die werkt in gehoorzaamheid aan het goddelijke licht dat gegeven is. Als Saulus had gezegd: Heer, ik heb helemaal geen zin om Uw duidelijke aanwijzingen te volgen om mijn eigen behoud uit te werken – ook al zou de Heer dan tien keer zoveel licht op Saulus hebben laten schijnen, het zou nutteloos zijn geweest.

Het is de taak van de mens om met het goddelijke samen te werken. En dat is het aller-moeilijkste, zwaarste conflict. Het ontstaat, wanneer de mens het doel opvat – en op het moment dat hij de grote beslissing neemt – om zijn wil en weg om te buigen naar Gods wil en Gods weg; waarbij hij zich verlaat op de genadevolle invloeden, die hem zijn hele leven lang begeleid hebben. ... Het doen is niet in overeenstemming met gevoel of neigingen, maar met de bekende wil van onze Vader die in de hemelen is. Volg en gehoorzaam de leiding van de Heilige Geest. — *Geest, Karakter en Persoonlijkheid, H84: Omgaan met emoties.*

### **Woensdag 23 september: De eisen van liefde**

"De liefde van Christus, zei Paulus, "dringt ons." (2) Dit was het werkelijke beginsel van zijn gedrag; het was zijn beweegreden. Als ooit op het pad van de plicht zijn vuur voor een moment verslaptte, was één blik op het kruis voldoende om de lendenen van zijn geest opnieuw aan te gorden en de weg van zelfverloochening te vervolgen. In zijn werk voor zijn broeders steunde hij veel op de openbaring van oneindige liefde van het offer van Christus, met de verzachtende, dringende macht daarvan. —*De weg tot gezondheid, H42: Ontwikkeling en dienst.*

Driemaal had Petrus openlijk zijn Here verloochend, en driemaal dreef Jezus hem ertoe, zijn liefde en trouw te verzekeren, door aan te dringen met die scherpe vraag die als een van weerhaken voorziene pijl zijn gewonde hart raakte. Voor de discipelen die daar samen waren, openbaarde Jezus de diepte van Petrus' berouw en toonde Hij aan, hoe volkomen vernederd de eens zo zelfverzekerde discipel was. Petrus was van nature vooruitstrevend en impulsief, en Satan had van deze eigenschappen gebruik gemaakt om hem ten val te brengen. Juist voor de val van Petrus had Jezus tot hem gezegd: "De Satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen." (Luc.22:31,32)

Die tijd was nu gekomen, en de ommekeer in Petrus was duidelijk. De diepgaande, toetsende vragen van de Heiland hadden hem geen enkel vrijpostig, zelfvoldaan antwoord ontlokt; en door zijn vernedering en berouw was Petrus beter dan ooit toegerust om als herder van de kudde op te treden. —*De wens der eeuwen, H85: Nog eens bij het meer.*

Deze zelfonderzoekende vraag was noodzakelijk in het geval van Petrus, en het is noodzakelijk in ons geval. Het werk van herstel kan nooit grondig zijn, tenzij de wortels van het kwaad worden bereikt. Keer op keer zijn de scheuten geknipt, terwijl de wortel van bitterheid is achtergebleven om op te springen en velen te bezoedelen. De diepte van het verborgen kwaad moet worden bereikt. . .

Dit is het werk dat elke ziel die God heeft onteerd en het hart van Christus heeft bedroefd door een ontkenning van waarheid en gerechtigheid, moet doen. Als de verleide ziel het beproevingsproces doorstaat, en de eigen-ik tijdens het proces niet gewekt wordt om zich gekwetst en misbruikt te voelen, onthult dat dat de ziel inderdaad dood is voor zichzelf, maar levend voor God. —*Conflict and Courage, p. 322.*

Het eerste werk dat Christus aan Petrus opdroeg, toen Hij hem in zijn dienstwerk hersteld had, was het voeden van de lammeren. Dit was een werk waarin Petrus weinig ervaring bezat. Het zou veel zorg en liefde vereisen, veel geduld en volharding. Hierdoor werd hij geroepen om hen te dienen die nog jong waren in het geloof, om de onwetenden te onderwijzen, hun de Schriften te verklaren en hen op te voeden tot nuttige mensen in de dienst van Christus. Tot op dat ogenblik was Petrus nog niet geschikt geweest dit te doen of zelfs ook maar de belangrijkheid ervan te begrijpen. Maar dit was het werk waartoe Jezus hem nu riep. Zijn eigen ervaring van lijden en berouw had hem voor dit werk geschikt gemaakt. —*De wens der eeuwen, H85: Nog eens bij het meer.*

### **Donderdag 24 september: Toewijding van liefde**

Om hem kracht te geven voor de laatste beproeving van zijn geloof, openbaarde de Heiland hem zijn toekomst. Hij vertelde hem, dat, nadat hij een dienstig leven zou hebben geleid, wanneer ouderdom zijn kracht zou aantasten, hij metterdaad zijn Heiland zou volgen. Jezus zei tot hem: "Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gingt waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dit zeide Hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou." (Joh.21:18,19)

Jezus maakte aldus Petrus de buitengewone wijze van zijn dood bekend. Hij voorzegde zelfs, dat hij zijn handen zou uitstrekken aan het kruis. Opnieuw zei Hij tot Zijn discipel: "Volg Mij." (Joh.21:19). Petrus was niet ontmoedigd door de openbaring. Hij was gewillig om op welke wijze ook voor zijn Here te sterven. ...

Hij had Hem liefgehad als een mens, als een door de Hemel gezonden leraar; nu had hij Hem lief als God. Hij had de les geleerd, dat voor hem Christus alles in allen was. Nu was hij bereid te delen in de zelfopofferende dienst van zijn Here. Toen hij ten slotte naar het kruis werd geleid, werd hij, op eigen verzoek, gekruisigd met het hoofd naar beneden. Hij meende, het een te grote eer voor hem te zijn op dezelfde wijze te sterven als zijn Meester. —*De wens der eeuwen, H85: Nog eens bij het meer.*

"Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten."

Na de uitstorting van de Heilige Geest, toen de discipelen uitgingen om een levende Heiland te prediken, was hun enige wens de redding van zielen. Ze verheugden zich in de gemeenschap der heiligen. Ze waren teder, bedachtzaam, zelfverloochenend, gewillig om offers te brengen ter wille van de waarheid. In hun dagelijkse omgang met elkaar openbaarden ze de liefde die Christus hen had bewezen. Door onzelfzuchtige woorden en daden streefden ze ernaar deze liefde in de harten van anderen te ontsteken.

Een dergelijke liefde zouden de gelovigen altijd behoren te koesteren. Ze moesten in gewillige gehoorzaamheid aan het nieuwe gebod voorwaarts gaan. Ze moesten zo nauw met Christus verbonden zijn, dat ze in staat zouden zijn om al Zijn eisen te vervullen. Hun leven moest de macht verheerlijken van een Heiland die hen door Zijn gerechtigheid kon rechtvaardigen. —*Van Jeruzalem tot Rome, H54: Een getrouwe getuige.*

Goddelijke liefde doet een dringend beroep op ons hart, wanneer ze ons vraagt dezelfde tedere liefde te openbaren die door Christus werd getoond. Alleen die mens die een onzelfzuchtige liefde koestert voor zijn broeder, heeft God werkelijk lief. ... Zij die nimmer de tedere, winnende liefde van Christus hebben ervaren, kunnen anderen nooit tot de levensfontein voeren. Zijn liefde in het hart is een dringende macht die mensen ertoe brengt om Hem in hun omgang met anderen te openbaren in een tedere, medelijdende geest, door vreugde te brengen in het leven van hen met wie ze omgaan. Christelijke arbeiders die vrucht willen zien op hun arbeid, moeten Christus kennen. En om Hem te kennen, moeten ze Zijn liefde kennen. In de hemel wordt bekwaamheid afgemeten naar hun geschiktheid om lief te hebben zoals Christus liefhad, en te werken zoals Hij werkte. —*Van Jeruzalem tot Rome, H54: Een getrouwe getuige.*

**Vrijdag 25 september: Voor verdere bestudering**

*Opdat ik Hem ken*, "Zult u Hem binnenlaten?" p. 56;  
*In hemelse plaatsen*, "Glorie onbeschrijfelijk," p. 358.