

EGW Notities

Aan de ROMEINEN



**Supplement bij de volwassen les
in de Sabbatschool
okt-nov-dec 2017**

Inhoud:

4^e kwartaal 2017 – **Romeinen**

| Les | onderwerp | blz. |
|------------|-------------------------------------|-------------|
| 1. | De apostel Paulus in Rome | 3 |
| 2. | Het conflict | 8 |
| 3. | De toestand van de mens | 13 |
| 4. | Rechtvaardiging door geloof | 18 |
| 5. | Het geloof van Abraham | 23 |
| 6. | Adam en Jezus | 28 |
| 7. | Overwinning over de zonde | 33 |
| 8. | Wie is de man in Romeinen 7? | 38 |
| 9. | Geen veroordeling meer | 43 |
| 10. | Kinderen van de belofte | 48 |
| 11. | De uitverkorenen | 53 |
| 12. | Het kwade overwinnen door het goede | 59 |
| 13. | Leven als een christen | 64 |

EGW Notities

Een supplement als een Bijbelstudiehulp bij de volwassen Sabbatschoollessen, bestaande uit relevante citaten uit de boeken van Ellen White.

Nederlandse vertaling en vrije distributie, met toestemming van de oorspronkelijke uitgevers. Kopierechten® bij Pacific Press® Publishing Association.

De Engelse editie – EGW Notes - kan besteld worden bij de plaatselijke Adventist Book Center of via Pacific Press.

Nederlandse uitgave van: **Promise Ministry**®

Contact: info@promiseministry.nl

U mag dit digitaal document vrij verspreiden, u mag het kopiëren voor eigen gebruik. Als u voor anderen kopieert, mag u er niet meer voor vragen dan de kopieerkosten. Dit document is niet voor verkoop.

1. De apostel Paulus in Rome

Sabbatmiddag, 30 september

De apostelen Paulus en Petrus waren jarenlang gescheiden in hun arbeid aangezien het werk van Paulus was om het evangelie naar de heidenen te brengen, terwijl Petrus speciaal voor de Joden werkte. Maar door Gods voorzienigheid zouden zij beiden getuigen voor Christus in de hoofdstad van de wereld, en op haar aarde zouden zij allebei hun bloed plengen als het zaad van een grote oogst van heiligen en martelaren.—*The Story of Redemption*, p. 315.

Gedurende zijn verblijf te Korinthe vond Paulus de tijd om naar nieuwe en grotere arbeidsvelden uit te zien. Zijn gedachten werden in het bijzonder in beslag genomen door zijn voorgenomen reis naar Rome. Het christelijk geloof onwrikbaar te zien gegrondvest in het grote middelpunt van de toenmaals bekende wereld, was een van zijn dierbaarste verwachtingen en meest geliefde plannen. In Rome was reeds een gemeente gesticht, en de apostel wenste zich van de medewerking van de gelovigen aldaar te verzekeren voor het werk in Italië en in andere landen. Om de weg voor zijn werkzaamheden onder deze broeders, van wie velen nog vreemdelingen voor hem waren, voor te bereiden, zond hij hun een brief waarin hij zijn plan om Rome te bezoeken en zijn verwachting om de banier van het kruis in Spanje te planten, aankondigde...

Met grote klaarheid en kracht zette de apostel de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof in Christus uiteen. Hij hoopte dat het aan de Romeinse christenen gezonden onderricht eveneens voor andere gemeenten van nut zou zijn. maar hoe vaag kon hij de verreikende invloed van zijn woorden voorzien! Door alle eeuwen heen heeft de grote waarheid van rechtvaardigmaking door geloof gestaan als een machtige vuurtoren om berouwvolle zondaren op de weg des levens te leiden. Het was dit licht dat de duisternis die de geest van Luther omvat hield, verdreef en aan hem de kracht van Christus' bloed om van zonden te reinigen, openbaarde. Hetzelfde licht heeft duizenden met zonden beladen zielen tot de ware Bron van vergeving en vrede gevoerd. Iedere christen heeft reden om God dank te zeggen voor de brief aan de gemeente te Rome. – *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 274, 275

Paulus kon niet alles wat hij in gezichten gezien had, meedelen. Er waren onder zijn toehoorders die aan zijn woorden een verkeerde betekenis zouden hebben gegeven. Maar datgene wat hem geopenbaard was, stelde hem in staat om als een leider en verstandige leraar te arbeiden, en gaf ook de boodschappen die hij latere jaren aan de gemeente zond, vorm. De indrukken die hij in een visioen kreeg, bleven hem bij en stelden hem in staat om een juiste voorstelling van het christelijk karakter te geven. Door woord en geschrift bracht hij een boodschap die sindsdien altijd hulp en kracht aan de gemeente van God heeft gebracht. Voor de hedendaagse gelovigen spreekt deze boodschap duidelijk van de gevaren die de kerk zullen bedreigen, en van de valse leerstellingen waarmee ze te maken zal krijgen. – *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 345

Zondag 1 oktober: De brief van de apostel Paulus

In de gemeenten van Galatië verdrong openlijke, onverholen dwaling de evangelieboodschap. Christus, het ware fundament van het geloof, werd geheel verzaakt voor de verouderde ceremonieën van het judaïsme. De apostel begreep dat de meest afdoende maatregelen moesten worden genomen en de ernstigste waarschuwingen gegeven moesten worden om de gelovigen van Galatië voor de gevaarlijke invloeden die hen bedreigden, te behoeden...

Hij schreef zonder aarzeling of vertwijfeling, maar met de zekerheid van een gevestigde overtuiging en absolute kennis. Hij gaf duidelijk het verschil te kennen tussen door mensen onderwezen te zijn en rechtstreeks van Christus onderwijs te hebben ontvangen.

De apostel drong er bij de Galaten op aan de valse leraars, door wie zij waren misleid, te verlaten, en terug te keren tot het geloof dat met onmiskenbare bewijzen van goddelijke instemming was gepaard gegaan. De mannen die getracht hadden hen van het geloof in het evangelie af te brengen, waren huichelaars, goddeloos van hart en verdorven in levenswandel. Hun godsdienst bestond uit een reeks ceremonieën en door deze na te komen veronderstelden zij de gunst van God te verkrijgen. Zij kenden geen verlangen naar een evangelie dat gehoorzaamheid vereiste aan het woord: “Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” Johannes 3: 3. Zij gevoelden dat op zulk een leer gebaseerde godsdienst een al te groot offer vorderde, en zij klemden zich aan hun dwaling vast, daarmee zichzelf en anderen misleidend. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 282, 283.*

Christus voorspelde dat het opkomen van misleiders voor zijn discipelen meer gevaar zou inhouden dan vervolgingen. Deze waarschuwing wordt verschillende keren herhaald. Zij moesten meer op hun hoede zijn voor verleiders met hun wetenschappelijke vragen, dan voor enig ander gevaar dat zij zouden tegenkomen, want het binnenkomen van deze verleidende geesten, betekende het binnenkomen van schoonschijnende dwalingen die Satan vernuftig bereid heeft om het geestelijke onderscheidingsvermogen te verduisteren van degenen met weinig ervaring in het werk van de Heilige Geest, en van degenen die tevreden blijven met heel beperkte geestelijke kennis. De verleiders hebben zich ingespannen om het vertrouwen in de waarheid van God te ondermijnen en het onmogelijk te maken om waarheid en dwaling van elkaar te onderscheiden.

Buitengewoon aangename, verzonnen wetenschappelijke vragen worden gesteld en onder de aandacht gebracht van de onoplettenden; en tenzij gelovigen waakzaam zijn, zal de vijand, vermomd als een engel des lichts, hen op dwaalwegen brengen...

Satan kan het spel des levens behendig spelen met vele zielen, en hij handelt in een zeer achterbakse, bedrieglijke manier om het geloof te vernietigen van Gods volk en om hen te ontmoedigen... Hij werkt vandaag net zoals hij in de hemel werkte, om het volk van God in de laatste dagen te verdelen. Hij probeert onenigheid te scheppen, en tweedracht en discussie op te wekken, en indien mogelijk de oude, bekende punten van waarheid die zijn toevertrouwd aan Gods volk, weg te halen. Hij probeert het te doen voorkomen dat de Here Zichzelf tegenspreekt.—*Evangelism, p. 359.*

Maandag, 2 oktober: Paulus' verlangen om Rome te bezoeken

Ik werd terugverwezen naar het begin van dit laatste werk. Toen konden sommigen die de waarheid liefhadden getrouw spreken van opoffering. Zij hadden veel over voor Gods zaak om de waarheid naar anderen te sturen. Zij hebben hun schatten van tevoren naar de hemel gezonden. Broeders, u die de waarheid op een later tijdstip hebben ontvangen, en die grote bezittingen hebben, God heeft u niet alleen in het werk geroepen zodat u kunt genieten van de waarheid, maar opdat u met uw middelen helpt om dit grote werk vooruit te helpen. En als u belangstelling hebt voor dit werk, dan zult u iets ondernemen en er iets in investeren, zodat anderen gered kunnen worden door uw inspanningen, en dan zult u samen met hen de uiteindelijke beloning ontvangen. Grote offers zijn gebracht en ontberingen verdragen om de waarheid in een helder licht bij degenen te brengen die in duisternis zijn. God vraagt dit. U zegt de waarheid te geloven; laten uw werken dan van dat feit getuigen. Tenzij uw geloof werkt, is het dood. Niets anders dan een levend geloof zal u redden in de vreselijke gebeurtenissen die vlak voor u zijn.

Ik zag dat het tijd was voor hen die veel bezit hebben om snel te gaan werken. Het is tijd dat ze niet alleen opslaan in voorraad terwijl God hen nu voorspoed geeft, maar zoals Hij hen voorspoed heeft gegeven. In de dagen van de apostelen werden speciaal plannen gemaakt dat sommigen niet al het gemak zouden hebben en anderen belast zouden worden. Voorzieningen werden getroffen dat iedereen gelijkmatig zou delen in de lasten van Gods gemeente.— *Testimonies for the Church*, vol. 1, pp. 191, 192.

Iedere christen heeft iets te doen in dienst van zijn Meester. Wij moeten niet uit zijn op onze rust of hetgeen ons het beste uitkomt, maar eerder de opbouw van Christus' koninkrijk voorop stellen. Onzelfzuchtige inzet om onze medemensen te helpen en tot zegen te zijn zal niet alleen onze liefde voor Jezus aantonen, maar zal ons dichtbij Hem houden in afhankelijkheid en geloof, en wij zullen voortdurend groeien in genade en in kennis van de waarheid.

God heeft Zijn kinderen verspreid in verscheidene plaatsen, zodat het licht van de waarheid kan blijven schijnen temidden van de morele duisternis die de aarde omhult. Hoe dieper de duisternis om ons heen, des te groter is de behoefte ons licht voor God te laten schijnen. Wij kunnen ons bevinden in een situatie van grote moeilijkheden en beproeving, maar dit bewijst niet dat wij niet op de plaats zijn die God ons in Zijn Voorzienigheid heeft aangewezen...

Wie geheel vertrouwt op Gods genade, kan zijn leven tot een voortdurend getuigenis maken voor de waarheid. Niemand verkeert in zodanige omstandigheden, dat hij geen echt en trouw christen kan zijn. hoe groot ook de obstakels, allen die vastbesloten zijn om God te gehoorzamen zullen zien hoe de weg zich voor hen opent naarmate zij voortgaan.— *Getuigenissen voor de Gemeente deel 5, blz. 150, 151.*

Dinsdag 3 oktober: Paulus in Rome

Met een bezwaard hart ging Paulus het langverwachte bezoek aan de hoofdstad der wereld tegemoet. Hoe verschilden de omstandigheden van die welke hij zich had voorgesteld! Hoe zou hij, geboeid en gebrandmerkt, het evangelie moeten verkondigen? Zijn hoop om in Rome vele zielen voor de waarheid te winnen scheen op teleurstelling te zullen uitlopen.

Ten slotte bereikten de reizigers Forum Appii, dat dertien uur gaans van Rome verwijderd lag. Toen zij zich een weg baanden door de menigten die zich op de grote verkeersweg verdrongen, ving de grijsaard, die aan een groep hardvochtig uitziende misdadigers geketend was, menige verachtelijke blik op en werd hij het voorwerp van allerlei ruwe, lage spotternijen.

Plotseling weerklinkt een vreugdekreet, en een man maakt zich los uit de voorbijtrekkende menigte, valt de gevangene om de hals en omarmt hem met vreugdetranen, zoals een zoon een lang afwezige vader verwelkomt. Telkens weer herhaalt zich het voorval, wanneer velen wier ogen door innige verwachting zijn verscherpt, in de geketende gevangene hem herkennen die te Korinthe, te Filippi en te Efeze hun het woord des levens had verkondigd...

De wolk van droefenis die zijn gemoed had overschaduwd, was weggevaagd. Zijn leven als christen was een opeenvolging geweest van moeiten, lijden en teleurstellingen, maar in dat uur voelde hij zich rijkelijk beloond. Met vaste tred en een verheugd hart zette hij zijn weg voort. Hij wilde zich over het verleden niet beklagen, noch de toekomst vrezen. Hij wist dat hem gevangenschap en droefenis te wachten stonden; maar hij wist ook dat hij zielen uit een veel verschrikkelijker gevangenschap had mogen bevrijden, en hij verheugde zich in zijn lijden om Christus' wille. — *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 328, 329.*

De Heer is gedwongen om deze ziel te versterken tegen zelfgenoegzaamheid en afhankelijkheid van het eigen ik, zodat de werker zijn tekortkomingen niet als deugden gaat zien, en zo door zelfverheffing ten val komt. Soms baant de Heer Zich een weg tot de ziel door

een proces, dat pijnlijk is voor de mens. Reiniging is een belangrijk werk, en kost de mens steeds lijden en beproeving. Maar hij moet door de smeltoven heen, totdat het vuur het schuim heeft verteerd, en hij het goddelijk beeld kan weerspiegelen.

Zij die hun eigen neigingen volgen, kunnen niet goed beoordelen wat de Heer aan het doen is, en zij zitten vol ontevredenheid. Zij zien falen waar er overwinning is, verlies waar er winst is. zij zijn bereid om net als Jacob te roepen: “Dit alles is tegen mij” (Genesis 42: 36), terwijl juist die dingen waar zij zo over klagen hun meewerken ten goede. “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord van de Here.”...

Laten wij eens even overwegen wat Paulus heeft meegemaakt. Juist toen het leek, dat het werk van de apostel het hardst nodig was om de beproefde en vervolgte gemeente te versterken, werd hem zijn vrijheid ontnomen, en werd hij met ketenen gebonden. Maar dit was juist de tijd, dat de Heer kon werken, en er werden kostbare overwinningen behaald.- *Christus weerspiegelen, blz. 359*

Woensdag, 4 oktober: De “Heiligen” in Rome

Onze heiligmaking is Gods doel in al Zijn handelen met ons. Hij heeft ons van eeuwigheid uitverkoren opdat wij heilig zouden zijn. Christus gaf Zichzelf voor onze verlossing, zodat wij door geloof in Zijn macht om te redden van zonde, in Hem volmaakt gemaakt kunnen worden...

Waarom staan we hier niet meer bij stil? Waarom spannen we ons niet in om het meer begrijpelijk te maken, als het zoveel betekent? Waarom open christenen hun ogen niet om het werk te zien dat God van hen vraagt? Heiligmaking is het geleidelijke werk van een leven lang. de Heer zegt: “Want dit is de wil van God: uw heiliging.” (1 Thessalonicenzen 4: 3). Wilt u dat uw verlangens en neigingen in overeenstemming worden gebracht met de goddelijke wil?

Als Christenen hebben wij ons verbonden om onze verantwoordelijkheden te beseffen en te vervullen en aan de wereld te laten zien dat wij een hechte band met God hebben. Zo zal Christus door de godvrezende woorden en werken van Zijn discipelen vertegenwoordigd worden.—*Selected Messages*, book 3, p. 202.

God neemt niemand mee naar de hemel behalve degenen die eerst heiligen zijn gemaakt in deze wereld door de genade van Christus, zij in wie Hij Christus weerspiegeld ziet. Wanneer de liefde van Christus een blijvend beginsel in de ziel is zullen wij beseffen dat wij met Christus verborgen zijn in God...

Alleen over hen die door gebed en waakzaamheid en liefde de werken van Christus werken, kan God Zich verheugen met gezang. Hoe vollediger de Heer het karakter van Zijn geliefde Zoon geopenbaard ziet in Zijn volk, des te groter is Zijn voldoening en vreugde in hen. God Zelf en de hemelse engelen verheugen zich over hen met gezang. De gelovige zondaar wordt onschuldig verklaard, terwijl de schuld op Christus wordt gelegd. De gerechtigheid van christus wordt toegeschreven aan de schuldenaar en bij zijn naam op het grootboek wordt geschreven: Vergeven. Eeuwig Leven.—*My Life Today*, p. 273.

De wedloop is niet voor de snelsten, noch de strijd voor de sterken. De zwakste mag evengoed als de sterkste heilige de kroon der onsterfelijke heerlijkheid dragen. Allen die door de kracht van de goddelijke genade hun leven in overeenstemming brengen met de wil van Christus, kunnen overwinnen. De toepassing van de stelregels, zoals deze in detail voor de juiste levenswijze zijn neergelegd, wordt te vaak als onbelangrijk beschouwd – als een zaak die te gering is om de aandacht op te eisen. Met het oog op de einduitslag die op het spel staat is niets te gering om mee of tegen te werken. Iedere daad die de overwinning of de nederlaag bepaalt, legt haar gewicht in de schaal. En het loon dat de overwinnaars ten deel valt, zal

evenredig zijn aan de energie en de ernst waarmee zij hebben gestreden. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 233*

Donderdag 5 oktober: De gelovigen in Rome

Iedereen heeft moeilijkheden; verdriet, dat moeilijk te verwerken is, of verleidingen, waaraan het moeilijk is om weerstand te bieden. Vertel uw zorgen niet aan andere stervelingen, maar breng alles in gebed tot God. Maak er een regel van om nooit een woord van twijfel of ontmoediging te uiten. U kunt veel doen om het leven van anderen op te vrolijken en hen in hun pogingen te steunen, door hoopvolle woorden en heilige vreugde.

Menig goedwillend mens staat op het punt om, wanneer hij zwaar beproefd wordt, het onderspit te delven in zijn strijd tegen het eigen ik en tegen de machten van het kwaad. Ontmoedig iemand, die in zo'n zware strijd verwickeld is, niet. Monter hem op met bemoedigende, hoopvolle woorden, die hem kunnen helpen om staande te blijven. Zo kunt u het licht van Christus laten schijnen.

“Want n iemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here.” Romeinen 14: 7.

Zonder dat wij ons daarvan bewust zijn, kunnen anderen door onze invloed worden bemoedigd en versterkt, of worden ontmoedigd en van Christus en de waarheid worden afgeleid...

Als we steeds in onze gedachten bezig zijn met de onvriendelijke en onrechtvaardige daden van anderen, zullen we ondervinden, dat het ons onmogelijk wordt om hen zo lief te hebben als Christus ons liefhad. Maar als onze gedachten gericht zijn op Christus' wonderbare liefde en op Zijn medeleven met ons, zal diezelfde geest door ons uitgaan naar anderen. We moeten elkaar liefhebben en respecteren, ondanks de fouten en tekortkomingen, die we ongetwijfeld ontdekken. We moeten leren om nederig te zijn en onszelf te wantrouwen, en tegelijkertijd geduldig begrip op te brengen voor de fouten van anderen. Dat zal alle bekrompen zelfzucht doden en maken dat we vol begrip en edelmoedigheid zullen zijn. – *De Weg naar Christus, blz. 120-122*

Het is niet wat om ons heen is, maar wat in ons is; niet wat er hebben, maar wat we zijn, dat ons werkelijk gelukkig maakt. Wij willen een opgewekt vuur op het altaar van ons eigen hart, dan zullen wij alles in een blij en opgewekt licht zien. Wij kunnen de vrede van Christus hebben... Als wij gehoorzaam en vertrouwend zijn in God, zoals een kind in zijn eenvoud op zijn aardse ouders vertrouwt, dan zullen wij vrede hebben – niet de vrede die de wereld geeft, maar de vrede die Jezus geeft... Het leven, dit leven, bevat veel opgewektheid als we de bloemen verzamelen en de dorens en de distels met rust laten.

Breng de vreugde van de hemel in uw leven. het licht van de hemel, weerspiegeld in de bekoorlijke schoonheid van degenen die zich voorbereiden om hun opname in de hemel zonder te sterven, brengt vreugde aan de hemelingen.—*In Heavenly Places, p. 245.*

Tijden die de mens op de proef zullen stellen zijn erg dichtbij, en zij die zwak zijn in het geloof, zullen de toets van die gevaarlijke dagen niet doorstaan. De grote waarheden uit de openbaring moeten zorgvuldig worden bestudeerd, want wij zullen allemaal een degelijke kennis nodig hebben van het woord van God. Door Bijbelstudie en dagelijkse communicatie met Jezus zullen wij heldere, goed doordachte standpunten krijgen wat betreft persoonlijke verantwoordelijkheid en de kracht die wij nodig hebben om staande te blijven in de dagen van verzoeking en verleiding. Hij wiens leven door verborgen banden met Christus is verenigd, zal bewaard blijven door de kracht van God, door geloof in de verlossing...

“Onderzoekt de Schriften”, zegt Christus, “want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.” De christen is verplicht ijverig te zijn in het

onderzoeken van de Schriften, en de waarheden van Gods woord telkens opnieuw te lezen. Moedwillige onwetendheid over dit onderwerp brengt het leven en het karakter van een christen in gevaar. Het verblindt het begrip en verderft de edelste vermogens. Dit is het, dat verwarring in ons leven brengt. Ons volk moet de woorden van God begrijpen, zij moeten een systematische kennis hebben van de principes van de geopenbaarde waarheid, die hen geschikt zal maken voor wat over de aarde zal komen, en hen ervoor kan behoeden met elke wind van leer mee te waaien. – *Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, blz. 221, 222*

Vrijdag, 6 oktober: verdere studie

Getuigenissen voor de Gemeente, deel 5, “De Mystериën van de Bijbel”, blz. 575

Van Jeruzalem tot Rome, “Verlossing voor de Joden”, blz. 274.

2. Het conflict

Sabbatmiddag 7 oktober

Hij die een kind van God wil worden moet de waarheid aannemen dat berouw en vergeving door niets minder verkregen kan worden dan door de verzoening van Christus. Hiervan verzekerd moet de zondaar zich inspannen in overeenstemming met het werk dat voor hem is gedaan, en met niet aflatende smeekbeden moet hij bidden tot de troon van genade, opdat de vernieuwende kracht van God in zijn ziel kan komen. Christus vergeeft niemand behalve de berouwvolle, maar die Hij vergeeft maakt Hij eerst berouwvol. De voorziening die is gemaakt is volkomen, en de eeuwige gerechtigheid van Christus wordt toegerekend aan iedere gelovige ziel...

Er is voorzien in overvloedige genade zodat de gelovige vrij van zonde gehouden kan worden, want heel de hemel, met zijn onbepaalde middelen, zijn tot onze beschikking gesteld. Wij moeten drinken uit de bron van verlossing.—*Selected Messages*, book 1, pp. 393, 394.

Iedereen die het Woord bestudeerd met het vaste doel om alle zonde uit het leven weg te poetsen, en die de Schriften onderzoeken om de waarheid te leren kennen, zullen de waarheid van het Woord verwelkomen als een Zo zegt de Here. Zij zullen berouw hebben onder de strenge vermaningen van Bijbelse waarheid... Als iemand ware bekering zaait dan zal hij de beloning oogsten van degelijke goede werken. Als hij in het geloof blijft zal hij vrede oogsten. Als hij geheiligd en gereinigd wordt van zijn lust voor oppervlakkigheid en dwaasheid zal hij ... gerechtigheid en volmaakte liefde oogsten... Een voortgaan in het goed doen in het overwinnen maakt hem een dagelijkse overwinnaar omdat Hij het doel van Christus' volmaaktheid steeds voor ogen houdt.—*That I May Know Him*, p. 281.

Het geloof dat door liefde werkt en dat de ziel reinigt had geen plaats in de godsdienst der Farizeeën, die bestond uit vormen en menselijke overleveringen. Het zou vergeefs zijn de leer van Jezus te doen samengaan met de bestaande godsdienst. Gods levende waarheid zou als gegiste wijn de oude, vergane zakken van Farizeïsche overleveringen doen scheuren...

Jezus wees op de macht van de valse leer die bedoeld was de waardering en het verlangen naar wijsheid weg te nemen. “Niemand,” zei Hij, “die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.” Alle waarheden die aan de wereld waren gebracht door patriarchen en profeten kwamen in nieuwe schoonheid in de woorden van Christus naar voren. De schriftgeleerden en Farizeeën hadden echter geen verlangen naar de kostbare nieuwe wijn. In hun verstand en hart was geen plaats voor de leer van Christus, zolang ze vasthielden aan de oude overleveringen, gebruiken en gewoonten. Zij hielden vast aan dode vormen en wendden zich af van Gods levende waarheid en macht...

Een wettische godsdienst kan niemand tot Christus brengen, want het is een liefdeloze godsdienst zonder Christus. vasten of bidden, dat ingegeven is door een eigengerechtigde geest, is in Gods oog een gruwel... Onze eigen werken kunnen ons niet zalig maken. - *Jezus, de Wens der Eeuwen*, blz. 224, 225

Zondag 8 oktober: Een beter verbond

De voorwaarden van het “oude verbond” waren: Gehoorzaam en leef... Het “nieuwe verbond” werd in “betere beloften” vastgelegd – de belofte van vergeving van zonden en de genade van God om het hart te vernieuwen en het in overeenstemming te brengen met de beginselen van Gods wet.

De zegeningen van het nieuwe verbond zijn alleen gegrond op genade in het vergeven van ongerechtigheid en zonde... Allen die hun harten verootmoedigen en hun zonden belijden zullen genade en barmhartigheid en zekerheid vinden. Is God door het tonen van barmhartigheid aan de zondaar, opgehouden rechtvaardig te zijn? Heeft Hij Zijn heilige wet onteerd, en zal Hij vanaf nu voorbij zien aan de overtreding ervan? God is waarachtig. Hij verandert niet. De voorwaarden van verlossing zijn altijd hetzelfde. Leven, eeuwig leven, is voor een ieder die Gods wet zal gehoorzamen...

Onder het nieuwe verbond zijn de voorwaarden waardoor het eeuwige leven verkregen kan worden hetzelfde als onder het oude – volmaakte gehoorzaamheid... In het nieuwe en betere verbond heeft Christus de wet vervuld voor de overtreders van de wet, indien zij Hem door het geloof aanvaardden als een persoonlijke Verlosser... In het betere verbond zijn wij gereinigd van zonde door het bloed van Christus.—*God’s Amazing Grace*, p. 136.

Gods volk wordt gerechtvaardigd door de dienst van het “betere verbond” door de gerechtigheid van Christus. Een verbond is een overeenkomst waardoor de partijen zichzelf en elkaar verbinden om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Op deze wijze gaat de mens een overeenkomst aan met God om in te stemmen met de voorwaarden, omschreven in Zijn Woord. Zijn gedrag laat zien of hij al dan niet deze voorwaarden eerbiedigt.

De mens wint alles door de verbonds-getrouwe God te gehoorzamen. Gods eigenschappen worden de mens toebedeeld en stellen hem in staat om barmhartigheid en medeleven uit te oefenen. Gods verbond verzekert ons van Zijn onveranderlijke karakter. Waarom zijn er dan mensen die voorgeven te geloven in een veranderlijke God, die grillig en onbetrouwbaar is? Waarom dienen zij niet van harte, alsof zij verplicht zijn God te behagen en te verheerlijken? Het is niet voldoende als wij een algemene voorstelling hebben van Gods eisen. Wij moeten voor onszelf weten wat zijn eisen en wat onze verplichtingen zijn. de voorwaarden van Gods verbond zijn: “Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf.” Dit zijn de voorwaarden om te leven. “Doe dit,” zei Christus, “en gij zult leven.” – *Bijbelcommentaar*, blz. 596

Wanneer wij zien op de beloften van God dan vinden wij hoop en vreugde, want zij spreken tot ons de woorden van de Eeuwige. Om deze kostbare beloften op de juiste manier te waarderen zouden wij ze zorgvuldig moeten bestuderen, en in detail onderzoeken. Hoeveel vreugde zouden wij in het leven brengen, hoeveel goedheid in het karakter, indien wij ons slechts deze beloftes toe zouden eigenen! Terwijl wij op het opgaande pad reizen, laten wij spreken over de zegeningen die uitgestrooid zijn langs het pad.—*My Life Today*, p. 338.

Maandag 9 oktober: Joodse wetten en voorschriften

De wet die op stenen tafelen was gegrift, wordt door de Heilige Geest op de tafelen van het hart geschreven. In plaats van te trachten onze eigen gerechtigheid te bewerken, aanvaardden

we de gerechtigheid van Christus. Zijn bloed is een verzoening voor onze zonden. Zijn gehoorzaamheid wordt ons toegerekend. Dan zal het hart dat door de Heilige Geest vernieuwd is, de vruchten van de Geest voortbrengen. Door de genade van Christus zullen we leven in gehoorzaamheid aan Gods wet, die in ons hart geschreven staat. Beziel met de Geest van Christus zullen we wandelen zoals Hij gewandeld heeft.

Er zijn twee dwalingen waarvoor Gods kinderen zich moeten hoeden – vooral als ze er pas toe zijn gekomen om op Zijn genade te vertrouwen. Het eerste is... het zien op eigen werken en het vertrouwen dat wij zelf iets kunnen doen om in harmonie te zijn met God. Wie probeert heilig te worden door de wet te houden in eigen kracht, probeert het onmogelijke...

De daaraan tegenovergestelde dwaling, maar daarom niet minder gevaarlijke, is dat het geloof in Christus de mens ontslaat van de verplichting om de wet te houden. Want, zo zegt men, omdat we alleen door het geloof deel krijgen aan de genade van Christus, hebben onze werken niets te maken met onze verlossing... Als de wet in het hart geschreven staat, zal deze dan niet vorm geven aan het leven?... Het geloof ontslaat de mens niet van zijn verantwoordelijkheid, maar juist door het geloof krijgen wij deel aan Christus' genade, die ons in staat stelt om gehoorzaam te zijn. —*God's Amazing Grace*, p. 137.

De voorspelling van Christus over de verwoesting van de tempel was een les over de zuivering van de godsdienst door vormen en ceremonieën te vergeefs te maken. Hij verklaarde Zichzelf groter dan de tempel en riep uit: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Hij was Degene in wie al de Joodse ceremonieën en typische diensten hun vervulling zouden krijgen. Hij stond in plaats van de tempel; alle bedieningen van de gemeente hadden alleen in Hem hun middelpunt.

In het verleden was Christus benaderd geweest door vormen en ceremonieën, maar nu was Hij op aarde en vestigde de aandacht direct op zichzelf, bood een geestelijk priesterschap aan, en plaatste de zondige mens aan de voet van de genade...

Deze lessen gaf Christus in Zijn onderwijzingen, aantonende dat de rituele dienst voorbij zou gaan en geen verdienste had. "De ure komt," zei Hij, "en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid." Ware besnijdenis is de aanbedding van Christus in geest en in waarheid, niet in vormen en ceremonieën, met huichelachtige schijn.—*Fundamentals of Christian Education*, p. 399.

Dinsdag 10 oktober: Naar de gewoonte van Mozes

De joden hadden zich steeds op de hun door God gegeven godsdienst beroemd. Velen van hen die zich tot het geloof van Christus hadden bekeerd, meenden zeker dat, omdat God eens duidelijk de Hebreeuwse godsdienst had aangegeven, het onmogelijk was dat Hij een verandering in een van de voorschriften ervan zou rechtvaardigen. Zij stonden erop dat de joodse wetten en ceremonieën met de gebruiken van de christelijke religie zouden worden verenigd. Zij onderkenden maar traag dat alle heilige offeranden slechts een afschaduwing waren van de dood van de Zoon van God, in wie schaduw en werkelijkheid elkaar ontmoetten, en na wie de rituele gebruiken en plechtigheden van de Mozaische inzettingen niet langer bindend waren.

Voor zijn bekering had Paulus zichzelf beschouwd als "onberispelijk naar de gerechtigheid der wet." Maar sinds zijn bekering had hij een duidelijk inzicht gekregen in de komst van de Heiland als de Verlosser van het gehele menselijke geslacht, zowel van heidenen als van joden, en hij had het onderscheid tussen levend geloof en dood formalisme leren kennen. In het licht van het evangelie hadden de aan Israël toevertrouwde oude gebruiken en ceremonieën een nieuwe en diepere betekenis gekregen. Wat deze afbeeldden had plaatsgehad, en zij die leefden onder de nieuwe bedeling, waren van de inachtneming ervan bevrijd. De

onveranderlijke wet Gods van de tien geboden werd echter door Paulus zowel naar de geest als naar de letter gehouden. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 141*

De ordening die in de eerste, christelijke gemeente in stand werd gehouden, stelde hen in staat om als een welgeordend leger, bekleed met de wapenrusting Gods, als één man voorwaarts te trekken. Ofschoon de groepen van gelovigen over een uitgestrekt gebied waren verspreid, waren zij toch allen leden van één lichaam. Allen leefden in samenwerking en in overeenstemming met elkander. Wanneer in een plaatselijke gemeente tweedracht heerste, zoals later in Antiochië en elders het geval was, en de gelovigen het niet eens konden worden, liet men toch niet toe dat deze zaken een oorzaak van verdeeldheid in de gemeente werden, maar werden zij verwezen naar een algemene raad van het gehele lichaam der gelovigen, bestaande uit afgevaardigden van de verschillende plaatselijke gemeenten, onder de verantwoordelijke leiding van de apostelen en ouderlingen. Op deze wijze werd aan de pogingen van satan om de afzonderlijke gemeenten aan te vallen, door een eensgezind handelen van alle afgevaardigden het hoofd geboden, en werden de plannen van de vijand om scheuring en vernietiging teweeg te brengen, verijdeld. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 68*

Jezus koos mannen als Zijn discipelen die heel verschillend waren in karakter, zodat het werk volmaakt gedaan zou worden. Er bestaat een neiging in de mensen om te denken dat zij de enigen zijn die het werk op de juiste manier kunnen doen en het tot een succes kunnen maken, terwijl zij zeer jammerlijk tekortschieten in onmisbare eigenschappen die moeten worden toegevoegd om het werk tot een succes te maken... wij moeten allemaal ruimte geven aan anderen om bij ons te komen en harmonieus met ons samen te werken zodat de een het gebrek bij een ander kan aanvullen en allen samen kunnen gaan in volmaakte harmonie.—*The Publishing Ministry, p. 104.*

Woensdag 11 oktober: De gelovigen uit de heidenen

Voor zijn bekering had Paulus zichzelf beschouwd als “onberispelijk naar de gerechtigheid der wet.” Filippenzen 3: 6. Maar sinds zijn bekering had hij een duidelijk inzicht gekregen in de komst van de Heiland als de Verlosser van het gehele menselijke geslacht, zowel van heidenen als van joden, en hij had het onderscheid tussen levend geloof en dood formalisme leren kennen. In het licht van het evangelie hadden de aan Israël toevertrouwde oude gebruiken en ceremonieën een nieuwe en diepere betekenis gekregen. Wat deze afbeeldden had plaatsgehad, en zij die leefden onder de nieuwe bedeling, waren van de inachtneming ervan bevrijd. De onveranderlijke wet Gods van de tien geboden werd echter door Paulus zowel naar de geest als naar de letter gehouden.

In de gemeente te Antiochië had het vraagstuk der besnijdenis veel discussie en strijd tot gevolg. Tenslotte besloten de leden der gemeente, uit vrees dat een scheuring onder hen het gevolg zou zijn van een voortgezette discussie, Paulus en Barnabas met enige verantwoordelijke mannen uit de gemeente naar Jeruzalem te zenden, om de zaak aan de apostelen en oudsten voor te leggen. Zij zouden daar afgevaardigden uit de verschillende gemeenten ontmoeten en hen die naar Jeruzalem waren gekomen om de aanstaande feestelijkheden bij te wonen. Ondertussen zou al het redetwisten worden gestaakt totdat een afdoende beslissing door de algemene raadsvergadering zou worden genomen. Deze beslissing zou dan door de verschillende gemeenten in het gehele land worden aanvaard. – *Van Jeruzalem tot Rome, blz. 141.*

Hetzelfde systeem van offeranden werd bedacht door Christus en aan Adam gegeven als een type van de Heiland die zou komen, en die de zonden van de wereld zou dragen en zou sterven voor haar verlossing. Christus gaf door Mozes precieze aanwijzingen aan het volk van

Israël wat betreft de offeranden... Alleen reine en kostbare dieren, die het beste christus zouden voorstellen, werden als offers voor God aanvaard... het was verboden voor de Israëlieten om het vet of het bloed te eten... Deze wet had niet alleen betrekking op offerdieren, maar op alle vee dat voor voedsel werd gebruikt. Deze wet moest hen het belangrijke feit op het hart drukken dat als er geen zonde was geweest er ook geen bloedstorting zou zijn geweest...

Het bloed van de Zoon van God werd gesymboliseerd door het bloed van het gedode slachtoffer, en God wilde dat er duidelijke en nauwkeurige denkbeelden bewaard zouden worden tussen het heilige en het alledaagse. Bloed was heilig, aangezien er alleen door het storten van het bloed van de Zoon van God verzoening voor zonde kon zijn.—*Sons and Daughters of God*, p. 225.

Wanneer dwalingen de kop op steken en onderwezen worden als Bijbelse waarheid, zullen degenen die verbonden zijn met Christus... de Schriften dagelijks onderzoeken om te zien of deze dingen zou zijn. Wanneer zij ontdekken wat er in het Woord van God staat, zullen zij hun standpunt innemen aan de zijde van de waarheid. Zij zullen de stem van de Ware Herder horen zeggen: "Dit is de weg, wandel daarin." Zo zult u opgevoed worden om de Bijbel tot uw raadsman te maken, en u zult de stem van een vreemde niet horen en ook niet volgen.—*Faith and Works*, p. 86.

Donderdag 12 oktober: Paulus en de Galaten

De Galaten wijdden zich aan de afgodendienst, maar toen de apostelen tot hen spraken, verheugden zij zich over de boodschap die hun bevrijding van de slavernij van de zonde beloofde. Paulus en zijn medewerkers verkondigden de leer van rechtvaardigmaking door geloof in het verzoenende offer van Christus. zij stelde Christus voor als degene die, de hulpeloze toestand van het gevallen mensdom ziende, kwam om mannen en vrouwen te redden door een leven te leiden in gehoorzaamheid aan Gods wet en de straf der ongehoorzaamheid te dragen. En velen die tevoren de ware God niet hadden gekend, begonnen nu, in het licht van het kruis, de grootheid van de liefde van de Vader te begrijpen.

Zo werd aan de Galaten de fundamentele waarheden geleerd omtrent "God, onze Vader" en "de Here Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader." "Ten gevolge van... de prediking van het geloof" ontvingen zij de Geest van God, en werden "zonen van God, door het geloof in Jezus Christus." Galaten 1: 3, 4;3: 2, 26 – *Van Jeruzalem tot Rome*, blz. 153.

Zij die heden werkzaam zijn in het werk van Gods zaak zullen precies dezelfde beproevingen tegenkomen als Paulus onderging in zijn werk. Door hetzelfde grootsprakerige en misleidende werk zal satan proberen bekeerlingen weg te trekken van het geloof. Er zullen theorieën binnen worden gebracht die niet veilig zijn voor ons om aan te raken. Satan is een sluwe werker, en hij zal subtiele drogredenen binnen brengen om de geest te verduisteren en te verwarren en de leerstellingen van verlossing weg te nemen. Zij die het Woord van God niet aannemen precies zoals het er staat, zullen verstrikt raken in deze val. Heden moeten wij de waarheid spreken met heilige vrijmoedigheid. Het getuigenis dat aan de vroege kerk werd gebracht door de boodschapper van de Heer, moet Zijn volk in deze tijd horen: "Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Galaten 1: 8.

Iemand die wonderwerken tot de toets van zijn geloof maakt zal ontdekken dat satan door bepaalde bedriegerijen wonderen kan verrichten die op echte wonderen zullen lijken. Hij hoopte dat dit de toetssteen zou zijn bij de Israëlieten ten tijde van hun bevrijding uit Egypte.—*Selected Messages*, boek 2, p. 52.

Wij moeten onszelf bevrijden van de gewoonten en de slavernij van de samenleving, zodat wanneer de beginselen van ons geloof op het spel staan, we niet zullen aarzelen om kleur te bekennen, zelfs als we eigenaardig worden genoemd door zo te doen. Hou het geweten gevoelig, opdat u het zachtste fluisteren kunt horen van de stem die sprak zoals nog nooit iemand gesproken heeft. Laat iedereen die het juk van Christus wil dragen een vastbesloten voornemen tonen om het goede te doen omdat het goed is. Hou het oog gericht op Jezus, bij iedere stap vragend: “Is dit de weg van de Heer?” De Heer zal niemand verlaten om het doelwit van Satans verleidingen te worden die dit doet.

Wanneer problemen zich voordoen, die zeker zullen komen, zal Hij tot u naderen.—*This Day With God*, p. 284

Vrijdag 13 oktober: voor verdere studie

Patriarchen en Profeten “De wet en de verbonden” blz. 327

3. De toestand van de mens

Sabbatmiddag, 14 oktober

Satan heeft de zondeval van de mens bewerkt en sinds die tijd is het zijn werk geweest om het beeld van God in de mens te vernietigen en om op het menselijk hart zijn eigen beeld te drukken ... Hij onderschept elke straal van licht die van God naar de mens komt en eist de aanbidding die God toekomt voor zichzelf op ...

Maar de eniggeboren Zoon van God heeft naar het schouwspel gekeken en het lijden en de misère van de mensheid gezien. Hij heeft neergekeken op de sluwe plannen die Satan gebruikt om uit de menselijke ziel elk spoor van de gelijkenis van God uit te vagen; hoe hij hen ertoe brengt om onmatig te zijn zodat de morele krachten die God aan de mens gegeven heeft als een kostbare en onbetaalbare gave verminderd worden. Hij zag hoe door toegefelikheden aan de eetlust, de denkkraft vernietigd werd en de tempel van God in verval raakte...

De grote neerdaling van de kant van God is een mysterie dat niet te vatten is. De grootheid van het plan kan niet ten volle begrepen worden, noch kan wijsheid een beter plan bedenken...

God had de wereld zo lief dat Hij Zichzelf in Christus gegeven heeft door in de wereld de straf voor de overtreding van de mens te dragen. God leed samen met Zijn Zoon, zoals alleen een goddelijk wezen kan lijden, om de wereld met Zichzelf te verzoenen. —*God's Amazing Grace*, p. 161.

Velen worden misleid ten aanzien van de toestand van hun hart. Zij beseffen niet dat het natuurlijk hart arglistig boven alles is en uitzonderlijk slecht. Zij wikkelen zichzelf in hun eigen gerechtigheid, en zijn tevreden met het bereiken van hun eigen menselijke standard van karakter; maar hoe fataal falen zij wanneer ze de goddelijke standard niet bereiken en uit zichzelf de eisen van God niet kunnen volbrengen.

We mogen onszelf meten aan onszelf, we mogen onszelf vergelijken met onszelf, we mogen zeggen dat we het net zo goed doen als die of deze, maar de vraag die in het oordeel gesteld zal worden is Voldoen wij aan de eisen van de hemel? Bereiken we de goddelijke standaard? Zijn onze harten in overeenstemming met de God des hemels? ?—*Selected Messages*, book 1, pp. 320, 321.

God verklaart: “Niemand is rechtvaardig, ook niet een” (Romeinen 3:10). Allen hebben de zelfde zondige natuur. Allen zijn vatbaar om fouten te maken. Niet een is volmaakt. De Heer Jezus is gestorven voor hen die fouten maken, opdat ze vergeven worden. Het is niet ons werk

om te verdoemen. Christus is niet gekomen om te verdoemen, maar om te redden.—*In Heavenly Places*, p. 292.

Geen een van de apostelen of prefeten heeft ooit beweerd zonder zonden te zijn. Mannen die dicht bij God hebben geleefd, mannen die eerder hun leven wilden opgeven dan willens en wetens zondigen, mannen die door God geëerd werden met goddelijke licht en kracht, hebben de zondigheid van hun eigen natuur beleden. Ze hebben geen vertrouwen gesteld in het vlees, hebben geen gerechtigheid voor zichzelf geclaimd, maar hebben volledig vertrouwd in de gerechtigheid van Christus. Zo zal het ook zijn met hen die Christus zullen zien.—*The Faith I Live By*, p. 111.

Zondag 15 oktober: De kracht van God

Bestudeer Christus. Bestudeer Zijn karakter, kenmerk na kenmerk. Hij is het Model dat we moeten kopiëren in ons leven en onze karakters, anders zullen we falen Hem te vertegenwoordigen, maar aan de wereld een onechte kopie tonen. Imiteer geen mensen, want mensen geven hun gewoonten op, in spreken in manieren, in karakter. I stel u voor aan de Mens Jezus Christus. U moet Hem persoonlijk kennen als uw heiland voordat u Hem kan bestuderen als het Model en Voorbeeld dat u wilt navolgen.

Paulus zegt: “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die

gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. ...daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard “(Romeinen 1:16-19).—*Selected Messages*, book 3, p. 170.

Laat ons alles van wantrouwen en gebrek aan geloof in Jezus wegdoen. Laat ons leven in eenvoudig kinderlijk vertrouwen, en niet vertrouwen op gevoelens, maar op geloof. Onteer Jezus niet door te twijfelen in Zijn kostbare beloften. Hij wil dat wij in Hem geloven met een onwankelbaar vertrouwen ...

Geloofsvertrouwen is niet een gelukkig gevoel; het is God eenvoudigweg geloven op Zijn woord – geloven da Hij Zijn beloften zal waarmaken, omdat Hij gezegd heeft dat Hij dat zou doen.

Hoop in God, vertrouw in Hem en wees gerust over Zijn beloften, of u zich nu blij voelt of niet. Een goede emotie is geen bewijs dat u een kind van God bent, noch een verontrust, bezwaard gevoel van verwarring bewijs is dat u niet een kind van God bent. Kom naar de Schrift en neem God verstandelijk op Zijn woord. Voldoe aan de voorwaarden en geloof dat Hij u als Zijn kind zal aanvaarden. Wees niet ongelovig, maar gelovig. —*Our High Calling*, p. 119.

Juist op het ogenblik dat Christus het zwakst was, werd Hij in de hevigste verleidingen gebracht. Op die wijze meende Satan te zullen overwinnen. Door deze werkwijze had hij de overwinning op de mensen behaald. Wanneer de kracht afnam, en de wilskracht verzwakte, en het geloof niet langer meer in God rustte, werden degenen die lang en moedig voor het goede hadden standgehouden, overwonnen. Telkens wanneer iemand door moeilijkheden is omringd, door de omstandigheden van zijn stuk gebracht, of wanneer hij te lijden heeft door armoede of ellende, is Satan in de buurt om te verzoeken en te verleiden. Hij valt de zwakke punten van ons karakter aan. Hij tracht ons vertrouwen in God, Die het toelaat, dat er zulke toestanden bestaan, aan het wankelen te brengen. Wij worden in de verzoeking gebracht God te wantrouwen, te twijfelen aan Zijn liefde. Dikwijls komt de verleider tot ons zoals hij tot Christus kwam, door ons onze eigen zwakheid en gebreken voor te houden. Hij hoopt de ziel te

ontmoedigen en ons contact met God te verbreken. Dan is hij zeker van zijn prooi. Wanneer wij hem tegemoet treden zoals Jezus dat deed, kunnen we aan menige nederlaag ontsnappen. Door met de vijand te onderhandelen, geven we hem voordeel. —*De Wens der Eeuwen, hfdst 12.*

Maandag 16 oktober: Allen hebben gezondigd

Mijn ziel boog zich neer in angst wanneer mij de zwakke toestand van Gods belijdend volk werd getoond. Zonde overal en de liefde van velen is koud. Er zijn weinig belijdende christenen die deze zaak zien zoals het is en die zichzelf in de hand houden wanneer publieke opinie en gewoonte hen niet veroordeelt. Hoe weinigen houden hun hartstochten in de hand omdat ze voelen dat ze onder een morele verantwoordelijkheid staan en omdat ze zich de vreze des Heren voorhouden. De hogere vermogens van de mens zijn slaaf geworden van eetlust en verderfelijke hartstochten.

Sommigen zullen het kwaad van zondige toegeeflijkheid en toch voeren zij het excuus aan dat zij hun hartstochten niet kunnen overwinnen. Dit is een vreselijke erkenning voor iemand die de naam van Christus voert. Laat “een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid” 2 Timoteus 2:19. Vanwaar komt deze zwakheid? Is het omdat de dierlijke instincten door oefening gesterkt zijn totdat zij de overhand hebben gekregen boven de hogere vermogens? Mannen en vrouwen hebben geen principes meer. Zij sterven geestelijk omdat zij hun natuurlijke eetlust zo lang in de watten hebben gelegd dat hun kracht voor zelfbeheersing verdwenen is. De lagere hartstochten van hun natuur heeft de leiding overgenomen en dat wat hun zelfbeheersing zou moeten zijn is slaaf geworden van verderfelijke hartstocht. De ziel wordt gevangen gehouden. Sensualiteit heeft het verlangen naar heiligheid verstikt en geestelijke voorspoed verwelkt. —*Testimonies for the Church, vol. 2, pp. 347, 348.*

De ziel die doordrongen is van de liefde van Jezus .. houdt ervan over Jezus na te denken en door op Hem te zien zullen zij veranderen naar Zijn beeld. Christus wordt van binnen gevormd, de hoop der heerlijkheid. Het vertrouwen neemt toe .. en zijn liefde wordt dieper en wijder en hij heeft de verzekering dat hij in Christus blijft en Christus in hem.... En we mogen naar Jezus opzien voor Zijn tederste sympathie en bemoedigd worden om vol te houden en ons volste vertrouwen te stellen in Hem die heeft gezegd: “houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen” Johannes 16:33. —*Sons and Daughters of God, p. 310.*

Christus is onze enige hoop. We mogen op Hem zien want Hij is onze Heiland. We mogen Hem op Zijn woord vertrouwen en ons van Hem afhankelijk maken. Hij weet precies welke hulp wij nodig hebben en we kunnen veilig op Hem vertrouwen. Als we ons afhankelijk maken van menselijke wijsheid als onze gids, zullen we ervaren dat we aan de kant van de verliezers staan. Maar we mogen rechtstreeks tot de Heer Jezus komen ...

We hebben een goddelijk gezelschap aan wie we onze verzoeken kunnen richten. Laat dan niets ons in de weg staan om onze verzoeken in de naam van Jezus te doen, gelovend met een onwankelbaar vertrouwen dat God ons hoort en dat Hij ons zal antwoorden. —*Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 486, 487*

Dinsdag 17 oktober: Vooruitgang?

Er zijn velen die dagelijks getuigen: Ik ben niet veranderd in karakter, alleen in theorie ... Allen kunnen door geloof een overwinnaarskroon ontvangen, maar velen zijn niet bereid om in een handgevecht verwickeld te raken met hun eigen onvolmaakte neigingen. Zij behouden de attributen die hen tot een vijand van God maken. Dagelijks overtreden zij de principes van Zijn heilige wet. Als allen slechts de eenvoudige lessen zouden willen leren dat zij het juk van Christus moeten oppakken en dragen en van de Grote Leraar leren over Zijn zachtheid en

nederigheid van hart, dan zouden zij beter hun verbond van liefde tot de God in de eerste plaats vervullen en tot hun naasten als zichzelf... Zij moeten bij het begin beginnen. Christus zegt: Neem Mijn juk van zelfbeheersing en gehoorzaamheid op u en leer van Mij ... Het hart zal dan in de juiste verhouding met God worden gebracht, door de scheppingsmacht van Christus. Deelnemend aan de goddelijke natuur, zijn zij veranderd...

Het vernieuwende, veranderende werk moet in het hart beginnen, van waaruit de overleggingen des levens vloeien. O hoe kan lippendienst als voldoende worden beschouwd? Ik doe een dringend beroep op u, in de naam van Christus, stop niet halverwege, maar ga door, ga door. Ga vooruit naar de volmaaktheid die Christus geeft. Laat niets achterwege. Waak over uzelf met grote ijver. Onthoud dat u verantwoordelijk bent voor het niet vertegenwoordigen van Christus in uw karakter. Laat ons niet door onze onvolkomenheden anderen ertoe brengen dezelfde zonden te bedrijven.—*In Heavenly Places*, p. 162

In menselijke wijsheid kan de wereld God niet kennen. Haar wijze mannen verzamelen een onvolmaakte kennis van God uit Zijn scheppingswerken en in hun dwaasheid verheffen ze de natuur en de wetten van de natuur boven de God van de natuur. Zij die geen kennis hebben van God door een aanvaarding van de openbaring die Hij van Zichzelf gegeven heeft in Christus zullen slechts een onvolmaakte kennis van Hem in de natuur krijgen, en deze kennis zal, in plaats van hen een verheven begrip van God te geven en hen in overeenstemming te brengen met Zijn wil, mensen tot afgodendienaars maken. In zichzelf bewarend wijs te zijn, zullen zij dwaas worden.

Zij die denken dat ze een kennis van God kunne ontvangen buiten Zijn Vertegenwoordiger van wie de Schrift verklaart dat Hij is: “de uitdrukking van Zijn wezen” (Hebreeën 1:3), zullen dwazen moeten worden in hun eigen oordeel voordat ze wijs kunnen zijn. Het is onmogelijk om een volmaakte kennis van God te ontvangen uit de natuur alleen, want de natuur is zelf onvolmaakt. In haar onvolmaaktheid kan het God niet vertegenwoordigen en het kan het karakter van God in zijn morele volmaaktheid niet openbaren. Maar Christus kwam als ene persoonlijke Heiland naar de wereld. Hij daalde af van uit de hoogte en Hij zal weer komen zoals Hij is opgestegen naar de hemel – als een persoonlijke Heiland. Hij is het kopie van de persoon van de Vader. “Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk” (Kolossenzen 2:9).—*Selected Messages*, book 1, p. 295.

Woensdag 18 oktober: Wat joden en heidenen gemeen hebben

Dat wil zeggen, gebruik niet uzelf als maat staf. Maak niet uw meningen, uw inzichten betreffende uw plicht, uw Schriftverklaringen tot een criterium voor anderen, en veroordeel hen niet in uw hart omdat zij uw ideaal niet bereiken. Lever geen kritiek op anderen, gissend naar hun motieven, en een oordeel over hen vellend.

“Velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, Die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen, en de beraadslagingen der harten openbaar zal maken.” 1 Cor. 4:5. Wij kunnen het hart niet lezen. Daar wijzelf gebreken hebben, hebben wij niet de bevoegdheid over anderen te oordelen. Sterfelijke mensen kunnen slechts oordelen naar de uiterlijke schijn. Slechts aan Hem, die de geheime bron van onze daden kent, en die teder en ontfermend handelt, is het gegeven over het lot van iedere ziel te beslissen. —*Gedachten van de Berg der Zaligsprekigen*, Page 108-109

“Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat.” Romeinen 2:23,24

Allen, die zich voegen bij de gemeente, maar niet bij God de Heer, zullen na verloop van tijd hun ware karakter laten zien. “Aan hun vruchten zult gij hen kennen” (Matthéüs 7:16). De kostbare vruchten van de geest (matigheid, lijdzaamheid, vriendelijkheid, liefde,

zelfverloochende liefde) openbaren zich in hun levens niet. Zij dragen alleen doornen en distels. God wordt door deze schijngeelovigen tegenover de wereld onteerd. Dezen zijn - satan weet dit - zijn beste instrumenten. Omdat zij onveranderd zijn gebleven in hart en levenswijze, en hun werken in zo'n kenmerkend contrast met hun belijdenis zijn, worden zij voor ongelovigen een struikelblok, en een grote beproeving voor gelovigen.

Wat een grote verantwoording hebben zij op de dag van de laatste afrekening af te leggen; zij die belijden de geboden van God te bewaren terwijl hun levens hun belijdenis tegenspreken, want zij dragen namelijk geen kostbare vruchten. —*Geloof waardoor ik leef, 27 maart*

Slechts één dag bezitten wij, en die dag moeten wij leven voor God. Voor deze ene dag moeten wij, in ernstig dienen, al onze bedoelingen en plannen in de hand van Christus leggen, al onze zorg op Hem werpen, want Hij zorgt voor ons. “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jer. 29:11. „Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw kracht zijn.” Jes. 30:15. Indien gij de Here wilt zoeken en u dagelijks wilt bekeren; indien gij naar uw eigen geestelijke keuze vrij en verheugd in God wilt zijn; indien gij met blijde instemming van uw hart op Zijn liefdevolle oproep, het juk van Christus wilt dragen, — het juk van gehoorzaamheid en dienen — dan zal al uw ontevredenheid tot zwijgen gebracht worden, al uw moeilijkheden zullen verwijderd worden, alle verwarrende problemen, die u nu omringen, zullen dan opgelost worden. —*Gedachten van de berg der zaligsprekingen, p. 90*

Donderdag 19 oktober: Het evangelie en bekering

De Joden leerden dat de zondaar eerst berouw moest tonen eer Gods liefde naar hem zal uitgaan. In hun ogen was bekering een werk waardoor zij de gunst van God konden verdienen. Deze gedachte bracht de Farizeeën ertoe verbaasd en boos uit te roepen: “Deze mens ontvangt zondaars en eet met hen.”

Naar hun mening zou Hij niemand mogen toestaan Hem te naderen buiten degenen, die zich bekeerd hadden. Maar in de gelijkenis van het verloren schaap onderwijst Jezus dat de zaligheid niet het gevolg is van het feit dat wij God hebben gezocht, maar dat God ons heeft gezocht. “Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden.”(Rom. 3:11). Wij tonen geen berouw opdat God ons zal liefhebben, maar Hij openbaart ons zijn liefde opdat wij ons zullen bekeren.

Als het afgedwaalde schaap ten slotte thuis wordt gebracht, komt de blijdschap van de herder tot uiting in vreugdevol gezang. Hij roept zijn vrienden en burens en zegt tot hen: “Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was.” Zo verenigen hemel en aarde zich in blijdschap en dank wanneer iemand die afgedwaald is door de grote Herder wordt gevonden. —*Lessen uit het leven van alledag, Het verloren schaap*

Wat uw zonde ook moge zijn, belijd het. Als het alleen tegen God is, belijd het alleen aan hem. Als u anderen hebt benadeeld of beledigd, belijd ook aan hen en de zegen van de Heer zal op u rusten. Op deze manier sterft u aan uzelf en Christus wordt van binnen gevormd...

Wanneer mensen onder de verleidingen van satan in verkeerdheden vallen, en hun woorden en houding niet meer christelijk zijn, kan het zijn dat ze hun toestand niet beseffen, omdat zone misleidend is en het morele waarnemingsvermogen doodt. Maar door zelfonderzoek, onderzoek van de Schrift en nederig gebed zullen zij, met de hulp van de Heilige geest, in staat gesteld worden om hun fouten in te zien. Als zij dan hun zonden belijden en nalaten, zal de verleider hen niet toeschijnen als een engel des lichts, maar als een misleider

...

Zij die vermaning en correctie aanvaarden als van God, zijn zo in staat hun zonden te zien en te corrigeren, zij leren kostbare lessen en leren zelfs van hun fouten. Zij staan, vertrouwend niet op eigen kracht, maar op de kracht van God. Zij hebben oprechtheid, ijver en liefde, verenigd met nederigheid en worden gestuurd door de geboden in Gods woord. Zij wandelen niet strompelend, maar veilig op een pad waar het licht van de hemel op schijnt. —*That I May Know Him, p. 239*

God kan zonden in Zijn aanwezigheid niet verdragen. Het is wat Zijn ziel het meeste haat. Zelfs de engelen die rondom Zijn troon stonden, van wie Hij hield, maar die hun eerste staat van trouw hadden verlaten, heeft God uit de hemel gezet tezamen met hun rebellenleider. Heiligheid is de grondslag van Gods troon; zonde is het tegenovergestelde van heiligheid. Zonde heeft de zoon van God aan het kruis gebracht. Als mensen zouden inzien hoe hatelijk de zonde is, zouden zij het niet tolereren, noch zichzelf erin onderwijzen. Zij zouden hun levens en karakters hervormen. Geheime zonden zouden overwonnen worden. Als u bij de heiligen in de hemel wil horen, moet u eerst tot de heiligen op aarde behoren. —*Testimonies to Ministers and Gospel Workers, p. 145.*

Vrijdag 20 oktober: Voor verdere bestudering

Christus Weerspiegelen: 4 maart - Het bloed van Christus is vergoten om onze zonden kwijt te schelden

4. Rechtvaardiging door geloof

Sabbatmiddag, 21 oktober

Het evangelie van het goede nieuws zou niet moeten worden geïnterpreteerd, zodat mensen in voortdurende rebellie tegen God zouden kunnen leven door Zijn rechtvaardige en heilige wet te overtreden. Waarom kunnen degenen, die beweren dat zij de Schriften begrijpen, niet zien dat Gods eis onder genade precies dezelfde is als die Hij in Eden heeft gemaakt - perfecte gehoorzaamheid aan Zijn wet. In het oordeel vraagt God degenen die beweren dat zij Christenen zijn. Waarom heb je beweerd dat je in Mijn Zoon gelooft en mijn wet overschreden? . . Het evangelie van het Nieuwe Testament is niet de norm van het Oude Testament verlagend om de zondaar tegemoet te komen en hem te redden in zijn zonden. God verlangt van al zijn onderdanen gehoorzaamheid, volledige gehoorzaamheid aan al zijn geboden. Hij eist nu als altijd perfecte gerechtigheid als de enige titel voor de hemel. Christus is onze hoop en onze toevlucht. Zijn gerechtigheid wordt alleen toegerekend aan de gehoorzame. Laten we het door het geloof accepteren, dat de Vader in ons geen zonde zal vinden. Maar diegenen die de heilige wet hebben vertrapt, hebben geen recht om die gerechtigheid te claimen. O, dat we het immense plan van verlossing kunnen zien als gehoorzame kinderen van al Gods eisen, gelovend dat we vrede hebben met God door Jezus Christus, ons verzoenende offer. - Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1072.

Voor twee fouten zullen Gods kinderen — vooral als ze er pas toe zijn gekomen om op Zijn genade te gaan vertrouwen — zich moeten hoeden. De eerste is het zien op eigen werken en het vertrouwen, dat zij zelf iets kunnen doen om in overeenstemming te geraken met God. Wie probeert heilig te worden door de wet te houden in eigen kracht, probeert het onmogelijke. Alles wat een mens zonder Christus kan doen, is besmeurd met zelfzuchtigheid en zonde. Alleen de genade van Christus kan ons, door het geloof, heiligen. De andere fout die daaraan tegenovergesteld, maar daarom niet minder gevaarlijk is, is de mening, dat het geloof in Christus de mens ontslaat van de verplichting om de wet te houden. Want, zo zegt men,

omdat we alleen door het geloof deel krijgen aan de genade van Christus, hebben onze werken geen invloed op onze verlossing. Houd hierbij in het oog, dat gehoorzaamheid niet alleen maar een uiterlijke aangelegenheid is, maar een dienst die in liefde wordt bewezen. In de wet van God wordt het wezen van God uitgedrukt. Het fundamentele beginsel van de liefde krijgt in de wet gestalte. Daarom is de wet de basis van Zijn regering, zowel in de hemel als op de aarde. Als ons hart is vernieuwd naar het beeld van God, als de goddelijke liefde in ons is ingeplant, zal dan Gods wet niet ten uitvoer worden gebracht in ons leven? Wanneer het beginsel van de liefde in het hart is ingeplant, wanneer de mens is vernieuwd naar het beeld van zijn Schepper, wordt de belofte van het nieuwe verbond werkelijkheid: „Ik zal mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven" (Hebr. 10:16) En als de wet in het hart geschreven staat, zal deze dan niet vorm geven aan het leven? Gehoorzaamheid — dienst en toewijding in liefde — is het ware teken van het discipel - zijn. – *Schreden naar Christus*, hfd. 7, pg; *Steps to Christ*, pp. 59, 60.

Zondag, 22 oktober: De daden van de Wet

Vanaf het begin van de grote strijd is het satans bedoeling geweest om een onjuiste voorstelling te geven van het karakter van God, en opstand tegen Zijn wet te verwekken, en dit werk schijnt succes te hebben. Talloos velen luisteren naar satans verleidingen en keren zich tegen God. Maar hoewel dit kwaad voortgaat, werkt God aan de vervulling van Zijn plannen; aan alle geschapen wezens maakt Hij duidelijk dat Hij rechtvaardig en weldadig is. Door de verleidingen van satan heeft heel het mensdom Gods wet overtreden, maar door het offer van Zijn Zoon is een weg geopend waardoor ze kunnen terugkeren tot God. Door de verdienste van Christus worden ze in staat gesteld aan de wet van de Vader te gehoorzamen. Op deze wijze vergadert God in alle tijden temidden van afval en opstand een volk dat trouw is aan Hem - in wier hart Zijn wet is (Jesaja 51:7). *Patriarchen en Profeten*, pg 284-285; *Patriarchs and Prophets*, p. 338.

Aan de mensen die beweerden dat „de prediking van het evangelie aan alle doelstellingen van de wet beantwoordt", zei Wesley: „Wij ontkennen dit ten stelligste. De prediking van het evangelie beantwoordt niet aan het voornaamste doel van de wet; ze maakt de zondaar niet bewust van zijn zonde en maakt hen die nog aan de afgrond van de hel slapen niet wakker. De apostel Paulus zegt: „Ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet" en hij verklaart dat de mens pas echt behoefte aan het verzoenend bloed van Christus zal hebben wanneer hij overtuigd is van de zonde.....

'Zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn', zei Jezus. Daarom is het absurd een geneesheer te sturen naar hen die gezond zijn of althans denken dat ze het zijn. Ze moeten eerst overtuigd worden van hun ziekte anders zullen ze je inspanningen niet op prijs stellen. Het is ook absurd Christus te brengen aan mensen als hun hart nog heel is, dat wil zeggen, nog nooit verbrijzeld is" Wesley wilde het voorbeeld van zijn Meester volgen en de wet prijzen en verheerlijken terwijl hij het evangelie van Gods genade predikte. Hij volbracht de taak die God hem had toevertrouwd en mocht de prachtige resultaten daarvan zien. – *De Grote Strijd*, pg 230-231; *The Great Controversy*, p. 264.

Onze acceptatie met God is alleen zeker door Zijn geliefde Zoon, en goede werken zijn slechts het resultaat van de werking van Zijn zonde verlossende liefde. Zij geven ons geen krediet, en wij kunnen onszelf niets toerekenen voor onze goede werken, waardoor we een deel kunnen uitmaken van de redding van onze zielen. Redding is Gods gratis geschenk aan de gelovige die hem alleen ter wille van Christus wordt gegeven. De onrustige ziel kan vrede vinden door het geloof in Christus, en zijn vrede zal in verhouding staan tot zijn geloof en

vertrouwen. Hij kan zijn goede werken niet voorstellen als een pleidooi voor de redding van zijn ziel. - Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 5, p. 1122.

Maandag, 23 oktober: De gerechtigheid van God

Paulus weidde in het bijzonder uit over de verreikende eisen van Gods wet. Hij wees erop hoe deze zich uitstrekt tot de diepe geheimen van de zedelijke natuur van de mens, en een stroom van licht werpt op datgene wat voor de ogen en de kennis van de mens verborgen is. Wat de handen mogen doen of de tong tot uitdrukking moge brengen — wat het uiterlijke leven openbaart — laat slechts onvolkomen het zedelijk karakter van de mens zien. De wet onderzoekt zijn gedachten, beweeggronden en bedoelingen. De duistere driften die voor de ogen der mensen verborgen zijn, jaloezie, haat, begeerte en eerzucht, de boze daden die in de donkere schuilhoeken van de ziel beraamd worden doch door gebrek aan gelegenheid nooit ten uitvoer zijn gebracht, dit alles wordt door Gods wet veroordeeld.

Paulus trachtte de geest van zijn toehoorders op het ene grote Zoenoffer voor de zonden te richten. Hij verwees naar de offers die een schaduw waren van de toekomstige dingen, en daarna verkondigde hij Christus als het antitype van al die ceremoniën — als Degene op wie zij heen wezen als de enige bron van leven en hoop voor de gevallen mens....

God kan de eisen van Zijn wet niet lager stellen om tegemoet te komen aan de maatstaf van zondige mensen, en evenmin kan de mens in eigen kracht voldoen aan de eisen van de wet. Alleen door het geloof in Christus kan de zondaar van schuld worden gereinigd en in staat worden gesteld de wet van zijn Schepper te gehoorzamen. – *Van Jeruzalem tot Rome*, pg 308, 309; *The Acts of the Apostles*, pp. 424, 425.

Welke verbazingwekkende liefde heeft Christus gemanifesteerd om in de wereld te komen om onze zonden en zwakheden te dragen en het pad van het lijden te betreden, zodat Hij ons door Zijn leven van vlekkeloze verdienste zou kunnen tonen hoe we zouden moeten lopen en overwinnen zoals Hij overwonnen had....

De wereld had het oorspronkelijke patroon van goedheid verloren en was gezonken tot universele afvalligheid en morele corruptie; En het leven van Jezus was een moeizame, zelf verloochenende poging om de mens terug te brengen naar zijn eerste toestand door hem te bezielen met de geest van goddelijke welwillendheid en onzelfzuchtige liefde. Terwijl Hij in de wereld was, was Hij niet van de wereld. Het was een voortdurende pijn voor Hem om in contact te komen met de vijandigheid, verdorvenheid en onzuiverheid die Satan had ingebracht; Maar Hij had een werk te doen om de mens in harmonie te brengen met het goddelijke plan en de aarde in verbinding met de hemel en Hij vond geen offer te groot voor het vervullen van de taak. — *God's Amazing Grace*, pp. 164, 165.

Een geloof in Christus dat slechts in woorden bestaat, dat Hem alleen aanneemt als de Heiland der wereld, kan nooit genezing brengen aan de ziel., Het geloof dat tot behoud leidt, is niet een louter verstandelijk instemmen met de waarheid. Hij die wacht op een volkomen kennen vóórdát hij zijn geloof in daden kan omzetten, kan geen zegen van God ontvangen. Het is niet voldoende om aan Christus te geloven; we moeten in Hem geloven. Het enige geloof dat ons zegen zal brengen, is het geloof dat Hem aangrijpt als een persoonlijke Heiland, Zijn verdiensten ons toerekent. Velen beschouwen het geloof als een mening. Reddend geloof is een overeenkomst, waarbij zij die Christus aannemen, een verbond aangaan met God. Wezenlijk geloof is leven. Een levend geloof betekent een toenemen van kracht, een vast vertrouwen, waardoor de ziel tot een overwinnende macht wordt. – *Wens der Eeuwen*, pg. 281; *The Desire of Ages*, p. 347.

Dinsdag 24 oktober: Door Zijn Genade

Het koninkrijk van genade werd onmiddellijk na de val van de mens ingesteld, toen een plan was ontworpen voor de verlossing van het schuldige ras. Het bestond toen in het doel en door de belofte van God; en door het geloof zouden de mensen zijn onderwerpen kunnen worden.

Zodra er zonde was, was er een Verlosser. Christus wist dat Hij zou moeten lijden, nu werd Hij de plaatsvervanger van de mens. Zodra Adam gezondigd had, heeft de Zoon van God Zichzelf als zekerheid voor het menselijk ras gesteld, met net zoveel kracht om de dood af te wenden die op de schuldigen is uitgesproken als wanneer Hij aan het kruis van Golgota stierf.

Welk een liefde! Welk een verbazende vernedering! De Koning der glorie stelt voor zichzelf te verootmoedigen voor de gevallen mensheid! Hij zou Zijn voeten in de stappen van Adam plaatsen. Hij zou de gevallen natuur van de mens aannemen en zich inzetten om te gaan met de sterke vijand die over Adam triomfeerde. Hij zou Satan overwinnen, en daarmee zou Hij de weg voor de verlossing openstellen van de schande van Adam 's mislukking en val, van al diegenen die in Hem zouden geloven.—*God's Amazing Grace*, p. 23.

Er bestaat gevaar in het rechtvaardigen door het geloof door het verdienen van het geloof. Wanneer u de gerechtigheid van Christus als een gratis geschenk aanneemt, wordt u vrij gerechtvaardigd door de verlossing van Christus. Wat is geloof? "Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet." (SV, Hebreeën 11: 1). Het is een instemmend begrip van Gods woorden die het hart bindt in gewillige toewijding en dienst aan God, die het verstand gaf, Die in het hart trok, Die eerst de gedachte had om Christus aan het kruis van Golgota te zien. Geloof geeft aan God de intellectuele krachten, het overgeven van de geest en wil aan God en maakt Christus de enige deur om in het koninkrijk der hemelen te komen.

Wanneer de mensen leren, dat ze geen rechtvaardigheid kunnen verdienen door hun eigen verdienste van werken, en ze kijken met vast en volledig vertrouwen op Jezus Christus als hun enige hoop, dan zal er niet zoveel van zichzelf en zo weinig van Jezus zijn. Zielen en lichamen worden verontreinigd en vergiftigd door de zonde, het hart is vervreemd van God, toch worstelen velen in hun eigen eindige kracht om de redding te verdienen door goede werken. Jezus, denken zij, zal een deel van de redding doen; zij moeten de rest doen. Zij moeten door het geloof de gerechtigheid van Christus zien als hun enige hoop voor de tijd en voor de eeuwigheid. —*Faith and Works*, p. 25

Onze grootste behoefte is geloof in God. Als we aan de donkere kant kijken, verliezen we onze greep op de Heere God van Israël. Naarmate het hart meer wordt geopend voor angsten en gissingen, wordt het pad van voortgang afgeschermd door ongeloof. Laten we nooit voelen dat God Zijn werk in de steek heeft gelaten...

Ga voort in het geloof; vertrouw de Heere om de weg voor Zijn werk voor te bereiden. Dan vind je rust in Christus. —*Testimonies for the Church*, vol. 7, p. 211.

Woensdag 25 oktober: De Gerechtigheid van Christus

De Heere Jezus nam de vorm van de zondige mens aan, Zijn goddelijkheid bekleed met menselijkheid. Maar Hij was heilig, zoals God heilig is. Als Hij niet zonder vlek of vlek van zonde was geweest, kon Hij de Heiland van de mensheid niet zijn. Hij was een Zondedragers, zonder verzoening. Een met God in zuiverheid en heiligheid van karakter, kon Hij een verzoening doen voor de zonden van de hele wereld. . . Wanneer de waarheid het leven beheerst, is er zuiverheid en vrijheid van zonde. De glorie, de volheid, de volledigheid van het evangelieplan is vervuld in het leven. Het licht van de waarheid bestraalt de zielentempel. Het begrip houdt vast aan Christus. .—*This Day With God*, p. 357.

Wat betekent het te geloven? Het is volledig te accepteren dat Jezus Christus is gestorven als ons offer; Dat Hij de vloek voor ons werd, onze zonden op Zichzelf heeft genomen en ons onze eigen gerechtigheid toerekende. Daarom vragen wij deze gerechtigheid van Christus op, wij geloven het, en het is onze gerechtigheid. Hij is onze Verlosser. Hij redt ons omdat Hij zei dat Hij dat zou doen. Gaan we naar alle uitleg over hoe Hij ons kan redden? Hebben we de goedheid in onszelf die ons zal verbeteren en ons zal reinigen van de vlekken en striemen van de zonde, zodat we dan naar God kunnen komen? We kunnen het gewoon niet doen...

De rijke jonge heerse] had de geboden helemaal niet gehouden. Hij zou Jezus Christus als Zijn Verlosser moeten hebben aangenomen en Zijn gerechtigheid moeten vasthouden. Toen, als hij de gerechtigheid van Christus had, kon hij de wet van God houden. De jonge heerser kon die wet niet onder zijn voeten vertrappen. Hij moet het respecteren; hij moet er van houden. Dan zou Christus Goddelijke kracht verenigen met de inspanningen van de mens.

Hij nam de menselijkheid op zichzelf om aan te tonen dat vereniging van goddelijkheid en menselijkheid, de wet van Jehovah kan worden gehouden. Scheidt menselijkheid van goddelijkheid, en u kunt proberen uw eigen gerechtigheid uit te werken vanaf nu tot dat Christus komt, en het zal niets anders dan een mislukking zijn. —*Faith and Works*, pp. 70. 71.

Het hart van God gaat uit naar Zijn aardse kinderen met een liefde sterker dan de dood. Toen Hij Zijn zoon gaf, goot Hij de hele hemel uit in die ene gave. Het leven van de Heiland, Zijn dood en Zijn bemiddelingswerk, het werk van de engelen, het pleiten van de Geest, de Vader, Die boven en door dit alles heen, Zijn invloed laat gelden, de onophoudelijke belangstelling van de hemelse wezens – dat alles speelt een rol ten gunste van de redding van de mens.....

Behoren wij niet een open oog te hebben voor Gods genade? Wat had Hij verder nog kunnen doen? Laten wij ons in de juiste verhouding brengen tot Hem, Die met een verbazingwekkende liefde van ons houdt. Laten we gebruik maken van de mogelijkheden, die er voor ons zijn, opdat wij op Hem zullen gaan lijken en weer opnieuw kunnen omgaan met de dienstvaardige engelen en weer de harmonie en gemeenschap met de Vader en de Zoon kunnen ervaren. *Schreden naar Christus*, hfdst. ‘Waarom we Christus nodig hebben’ —*Steps to Christ*, pp. 21, 22.

Donderdag, 26 oktober: Zonder de Daden van de Wet

Kunnen we niet begrijpen dat het duurste in de wereld de zonde is? Het gaat ten koste van de zuiverheid van het geweten, ten koste van het verliezen van de gunst van God en het scheiden van de ziel van Hem, en uiteindelijk het verliezen van de hemel. De zonde van het grieven van de Heilige Geest van God en in strijd met Hem lopen, kost menigeen het verlies van diens ziel. ..

Het gevaar is mij steeds opnieuw geopenbaard om, als volk, valse ideeën over rechtvaardiging door het geloof te koesteren. Mij is jarenlang getoond dat Satan op een speciale manier zou werken om de geest op dit punt te verwarren. De wet van God is grotendeels uitgeweid en is gepresenteerd voor gemeentes, bijna als wankelbare kennis van Jezus Christus en Zijn relatie tot de wet zoals het offer van Kain was...

Er is geen punt dat meer ernstig moet worden eigen gemaakt, vaker herhaald of meer vastberaden moet worden gevestigd in de geest dan de onmogelijkheid van de gevallen mens om iets te verdienen door zijn eigen beste goede werken. Redding is door het geloof in Jezus Christus alleen. —*Faith and Works*, pp. 17, 18.

Vaak is het allerbeste bewijs dat we dat kunnen hebben, dat we op de goede weg zijn, dat de minste vooruitgang ons moeite kost en dat de duisternis onze weg versluiert. Het is mijn

ervaring dat we de meest verheven geloofshoogten alleen kunnen bereiken door duisternis en wolken. ...

De hindernissen die ons terughouden om Christelijke karakters te perfectioneren zijn in onszelf. Jezus kan ze verwijderen. Het kruis dat Hij ons verlangt te dragen, zal meer kracht in ons scheppen dan het verbruikt, en verwijdert onze zwaarste lasten om de last van Christus, die licht is, te nemen. Conflicten en beproevingen die we moeten doorstaan om aan de plicht te voldoen. Christus heeft ons geroepen tot glorie en tot deugd. Het leven dat Hij door Zijn eigen lijden en de dood heeft voorbereid voor ons om te leiden, zou ons nooit pijn of verdriet gekost hebben als we het nooit hadden verlaten. Elke zelfontkenning en elk opoffering die we maken in het volgen van Christus zijn zoveel stappen van het verloren schaap dat terugkeert naar de vouw. —*This Day With God*, p. 212.

De strijd tegen de wet van God, die in de hemel begonnen was, zal voortgaan tot het einde des tijds. Ieder mens zal op de proef worden gesteld. Gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid is de vraag waarover door de gehele wereld moet worden beslist. Allen zullen geroepen worden om te kiezen tussen de wet van God en de wetten van de mensen. Hier zal de scheidslijn getrokken worden. Er zullen slechts twee klassen zijn. Ieder karakter zal volledig ontwikkeld zijn; en allen zullen tonen of zij de zijde van trouw of die van opstandigheid hebben gekozen.....

Dan, wanneer het verlossingsplan is voltooid, is het karakter van God aan alle geschapen wezens geopenbaard. Zij hebben gezien, dat de voorschriften van Zijn wet volmaakt en onveranderlijk zijn. Dan heeft de zonde haar karakter geopenbaard, Satan zijn aard. Dan zal de verdelging van de zonde Gods liefde van alle blaam zuiveren en Zijn eer bevestigen voor een heelal van schepselen die zich verheugen om Zijn wil te doen, en in wier hart Zijn wet staat geschreven. — *Wens der Eeuwen*, pg 639, 640; *The Desire of Ages*, pp. 763, 764.

Vrijdag, 27 oktober: voor verdere bestudering

Selected Messages, book 1, “The righteousness of Christ in the Law,” pp. 236–239;

Selected Messages, book 1, “Perfect Obedience Through Christ,” pp. 373, 374.

5. Het geloof van Abraham

Sabbatmiddag, 28 oktober

Omdat de wet van God volmaakt is, en daarom onveranderlijk, is het onmogelijk voor zondige mensen om uit zichzelf aan de hoogte van haar eisen te voldoen. Daarom kwam Jezus als onze Verlosser. Het was Zijn taak om, door de mensen deelgenoten te maken van de goddelijke natuur, hen in harmonie te brengen met de beginselen van de wet des hemels. Wanneer wij onze zonden afleggen, en Christus aannemen als onze Heiland, wordt de wet verheerlijkt. De apostel Paulus vraagt: „Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.” Rom. 3:31. De belofte van het nieuwe verbond luidt: „Ik zal Mijn wetten in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven.” Hebr. 10:16. Terwijl het offerandenstelsel, de schaduwdienst die wees op Christus als het Lam van God dat de zonden der wereld zou wegnemen, bij Zijn dood zou ophouden te bestaan, zijn de beginselen der gerechtigheid, zoals die vervat zijn in de decaloog even onveranderlijk als de eeuwige troon. Niet één gebod is vervallen, geen jota noch tittel is veranderd. Deze beginselen werden aan de mens in het Paradijs bekend gemaakt als de grote levenswet, en zij zullen blijven bestaan tot in het herstelde Paradijs. Wanneer Eden weer op aarde zal bloeien, zal Gods wet der liefde gehoorzaamd worden door allen onder de zon. — *Gedachten van de Berg der*

Zaligsprekingen, hfst. De geestelijke strekking van de wet, pg 49; *Thoughts From the Mount of Blessings*, p. 50.

Echt geloof zal worden geopenbaard in goede werken; want goede werken zijn de vruchten van het geloof. Als God in het hart werkt, en een mens zijn wil overlevert aan God, en samen werkt met God, zal diegene in het leven uitwerken wat God inwerkt door de Heilige Geest, en er is harmonie tussen het doel van het hart en de praktijk van het leven. Elke zonde moet worden afgewezen als het hatelijke ding dat de Heer van leven en heerlijkheid kruisigde, en de gelovige moet een progressieve ervaring verkrijgen door het voortdurend doen van de werken van Christus. Het is door voortdurende overgave van de wil, door voortdurende gehoorzaamheid, dat de zegen van rechtvaardiging behouden blijft. Degenen die gerechtvaardigd zijn door het geloof moeten een hart hebben om de weg des Heren te houden. Het is een bewijs dat een man niet is gerechtvaardigd door het geloof wanneer zijn werken niet met zijn professie overeen komen. Jakobus zegt, " Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? " (SV, Jakobus 2:22). Geloof dat geen goede werken produceert is, rechtvaardigt de ziel niet — *Selected Messages*, boek 1, p. 397.

Als Christenen hebben we onszelf verbonden om onze verantwoordelijkheden te realiseren en te vervullen, en aan de wereld te tonen dat we een nauwe band met God hebben. Alzo, door de goddelijke woorden en werken van Zijn discipelen, is Christus vertegenwoordigd.

God eist van ons perfecte gehoorzaamheid aan Zijn wet — de uitdrukking van Zijn karakter.... Deze wet is de echo van Gods stem, tegen ons zeggend: "Heiliger, ja, heiliger nog." — *The Upward Look*, p. 284.

Zondag, 29 oktober: De Wet

De Joden keerden zich af van de Heere Jezus, die de profeten voorspelden als de komende Messias, en ze waren niet kundig om het einde te zien van dat wat werd afgeschaft. Door de wet van God nietig te maken, door de waarheid te verdraaien met afkeer, heeft de Christelijke wereld zich afgekeerd van Christus, en hebben het feit zichtbaar gemaakt dat zij niet gewend waren om op zoek te gaan naar de waarheid van hemelse oorsprong. De duisternis is geworden als een lijkkleed, en het omvat de gehele aarde. Dit is niet de tijd om zwak en ziekelijk in het geloof te worden. Dit is geen tijd om de wereld te permitteren Gods kerk om te vormen. Laat diegenen die licht hebben, nu opstaan en schitteren. — *That I May Know Him*, p. 343.

Het verbond der genade werd voor het eerst met de mens gesloten in het paradijs, toen na de zondeval de belofte werd gegeven dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou verbrijzelen. Dit verbond biedt alle mensen vergiffenis en de hulp van Gods genade voor latere gehoorzaamheid door het geloof in Christus. Tevens beloofde het eeuwig leven op voorwaarde van trouw aan Gods wet. Op deze wijze hebben de aartsvaders de hoop der zaligheid ontvangen.

Dit verbond werd vernieuwd met Abraham in de belofte: "Met uw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden." Genesis 22:18 Deze belofte wees heen op Christus. Op deze wijze begreep Abraham het, en hij vertrouwde op Christus voor het vergeven van zijn zonden. Door dit geloof werd hij gerechtvaardigd. Het verbond met Abraham handhaafde ook het gezag van Gods wet.....

Hoewel dit verbond gemaakt is met Adam, en met Abraham vernieuwd werd, kon het eerst bij de dood van Christus bekrachtigd worden. Het had bestaan op grond van Gods belofte vanaf de tijd dat voor het eerst over het verlossingsplan gesproken was; door geloof was het aanvaard; toch werd het een nieuw verbond genoemd toen het door Christus bekrachtigd werd.

Gods wet vormde de basis van dit verbond, dat bestond uit een schikking om de mensen opnieuw in harmonie te brengen met Gods wil, door hen daar te brengen waar ze aan Gods wet konden gehoorzamen. – *Patriarchen en Profeten*, pg. 314, 315; - *Patriarchs and Prophets*, p. 370.

Niemand is ooit beter gemaakt door afwijzing en beschuldigingen. Een verleide ziel zijn schuld vertellen, inspireert op geen enkele wijze om met een vastberadenheid het beter te doen. Wijzend op de fout, ontmoedigt iemand naar Hem Die in staat is allen tot in de uitersten te verlossen die tot hem komen. Toon hem wat hij kan worden. Vertel hem dat er in hem niets is dat hem aan God zal aanraden, maar dat Christus stierf voor hem zodat hij zou worden geaccepteerd door de Geliefde. Inspireer hem met hoop, hem tonend dat in Christus' kracht hij beter kan doen. Houd hem de mogelijkheden voor die er zijn. Wijs hem naar de hoogten die hij kan bereiken. Help hem om vast te houden aan de genade van de Heer, om te vertrouwen in Zijn vergevingsgezinde macht. Jezus zit te wachten om hem aan de hand vast te klampen, wachtend om hem de kracht te geven om een nobel, deugdzaam leven te leiden. — *Mind, Character, and Personality*, vol. 2, p. 453.

Maandag, 30 oktober: Schuld of Genade

Het was niet voldoende voor de discipelen van Jezus om onderricht te hebben ontvangen aangaande de aard van Zijn koninkrijk. Wat zij nodig hadden, was een verandering van hart die hen in harmonie zou brengen met de beginselen van dat koninkrijk. Jezus riep een kindje tot Zich en plaatste het in hun midden; daarna nam Hij de kleine teder in Zijn armen en zei: "Wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan". (Matth.18:3) De eenvoud, het vergeten van zichzelf en de vertrouwende liefde van een klein kind, zijn de eigenschappen waaraan de hemel waarde hecht. Dat zijn de kenmerken van ware grootheid.

Opnieuw verklaarde Jezus aan de discipelen dat Zijn koninkrijk niet wordt gekenmerkt door aardse waardigheid en vertoon. Aan de voeten van Jezus zijn al deze onderscheidingen vergeten. De rijke en de arme, de geleerde en de ongeletterde ontmoeten elkander, zonder gedachten aan stand of aardse superioriteit. Allen ontmoeten elkander als zielen, door het bloed gekocht, die allen evenzeer afhankelijk zijn van Hem Die hen heeft vrijgekocht voor God.- *Wens der Eeuwen*, pg. 363; *The Desire of Ages*, p. 437.

Alleen door het geloof in Christus' naam kan de zondaar gered worden. . . . Geloof in Christus is niet het werk van de natuur, maar het werk van God op menselijke geesten, in de ziel gewerkt door de Heilige Geest, die Christus openbaart, zoals Christus de Vader geopenbaard heeft. Geloof is de substantie van de dingen die gehoopt worden, het bewijs van dingen die niet gezien worden. Met zijn rechtvaardiging, heiligende kracht, ligt het boven wat men de wetenschap noemt. Het is de wetenschap van eeuwige realiteiten. De menswetenschap is vaak bedriegelijk en misleidend, maar deze hemelse wetenschap misleidt nooit. Het is zo simpel dat een kind het kan begrijpen, en toch kunnen de meest geleerde mannen het niet uitleggen. Het is onverklaarbaar en onmeetbaar, boven alle menselijke expressie.

Wat een onuitsprekelijke liefde heeft de Heiland gemanifesteerd aan de kinderen der mensen! Niet alleen ontnemt Hij het merk van de zonde, maar Hij reinigt en zuivert de ziel, kleed het in de mantel van Zijn eigen gerechtigheid, die onbevlekt is, in het weefgetouw van de hemel geweven. Hij verheft niet alleen de vloek van de zondaar, maar brengt hem in eenheid met zichzelf en reflecteert hem de heldere stralen van Zijn gerechtigheid. Hij wordt verwelkomd door het hemelse universum, geaccepteerd in de geliefde Zoon van God. Welke heerlijkheid kan de gevallen mens, door bekering en geloof, naar God terugbrengen! - *In Heavenly Places*, p. 51.

Dinsdag, 31 oktober: De Belofte

In een nachtgezicht werd opnieuw Gods stem gehoord. "Vrees niet, Abraham," klonk de stem van de Vorst der vorsten, "Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn." Maar zijn geest was zó vervuld met angstige voorgevoelens, dat hij niet zoals vroeger de belofte aanvaardde met onwankelbaar vertrouwen. Hij bad om een zichtbaar bewijs dat deze belofte vervuld zou worden. En hoe zou de verbondsbelofte werkelijkheid worden zolang hij geen zoon had? "Wat zult Gij mij geven," zei hij, "daar ik kinderloos heenga?" "En de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Elièzer zijn." Hij stelde voor om zijn vertrouwde knecht Elièzer door adoptie tot zijn zoon te maken, zodat hij alles zou beërven. Maar hij kreeg de verzekering dat zijn eigen zoon zijn erfgenaam zou zijn. Toen werd hij naar buiten geleid, en moest opzien naar de ontelbare sterren, die aan de hemel glinsterden; en toen hij dit deed, werden de woorden gesproken: "Zo zal uw nageslacht zijn." En "Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend." (Romeinen 4:3) – *Patriarchen en Profeten*, blz. 104; *Patriarchs and Prophets*, p. 136.

Terwijl we in overeenstemming zijn met Gods wet, worden wij niet gered door de werken van de wet, maar we kunnen niet gered worden zonder gehoorzaamheid. De wet is de norm waarmee het karakter wordt gemeten. Maar we kunnen onmogelijk het gebod van God houden zonder de groeiende genade van Christus. Jezus alleen kan ons reinigen van alle zonden. Hij redt ons niet door de wet, en zal ons ook niet redden in ongehoorzaamheid aan de wet. Onze liefde voor Christus zal in verhouding staan tot de diepte van onze overtuiging van zonde, en door de wet is de kennis van de zonde. Maar zoals we onszelf zien, laten we wegstaren naar Jezus, die Zichzelf voor ons heeft gegeven, om ons van alle ongerechtigheid te verlossen. Houdt door het geloof vast aan de verdiensten van Christus, en het ziel-reinigende bloed zal worden toegepast. Des te duidelijker we de kwaden en gevaren zien waaraan we zijn blootgesteld, des te meer dankbaar zullen we zijn voor bevrijding door Christus. Het evangelie van Christus geeft mensen geen vergunning om de wet te verbreken, omdat het door overtreding was dat de vloedgaten van rampspoeden over onze wereld werden geopend. — *Faith and Works*, pp. 95, 96.

Er is een geloof dat geen reddend geloof is. Het Woord verklaart dat de duivels geloven en beven. Het zogenaamde geloof dat niet werkt door liefde en de ziel reinigt, zal niemand rechtvaardigen. "Ziet u," zegt de apostel, "dat door een werk een mens gerechtvaardigd is, en niet alleen door geloof." Abraham geloofde God. Hoe weten we dat hij geloofde? Zijn werken getuigen van het karakter van zijn geloof, en zijn geloof werd hem voor de gerechtigheid aangerekend. We hebben het geloof van Abraham nodig in onze tijd, om de duisternis die om ons heen is te verlichten, dat het zoete zonlicht van Gods liefde uitschakelt en spirituele groei dwarsboomt. Ons geloof zou voortvloeien in goede werken; want geloof zonder werken is dood. Elk verrichte plicht, elk offer gemaakt in de naam van Jezus, brengt een zeer grote beloning. Tijdens het doen van je plicht, spreekt God en geeft Hij zijn zegen.

Woensdag, 1 november: Wet en Geloof

Het is door het geloof dat het spirituele oog de glorie van Jezus ziet. . . . Door het geloof krijgt de ziel goddelijk licht van Jezus. Wij zien een niet te evenaren charme in Zijn zuiverheid en nederigheid, Zijn zelfontkenning, Zijn wonderlijke offer om de gevallen mens te redden. Bezinning op Christus leidt de mens tot een juiste inschatting van zijn eigen persoon. . . . De mogelijkheid om als Jezus te zijn, die hij liefheeft en aanbidt, inspireert in hem dat geloof dat door liefde werkt en het hart zuivert.

Jezus is kostbaarder voor de ziel die Hem ziet door het oog van het geloof dan iets anders is, en de gelovige ziel is kostbaarder voor Jezus dan het fijne goud van Ophir. Christus kijkt

naar Zijn handen - de kruizigingskenmerken zijn er - en Hij zegt: " Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij" (SV, Jesaja 49:16). De Christen is ommuurd door de rijke volle beloften van een oneindige God. —*That I May Know Him*, p. 61.

We hebben Zijn belofte. Wij houden de titelbewijzen vast aan onroerend goed in het Koninkrijk der Glorie. Nooit werden de titelbewijzen strengere volgens de wet opgesteld, of meer leesbaar ondertekend dan die die Gods volk een recht geven op de hemelse woningen. Christus zegt: "Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben." (Johannes 14:1-3)...

Al wie wil, mag onder de belofte van het verbond komen. Kostbaar is de prijs betaald voor onze verlossing - het bloed van de eniggeboren Zoon van God. Christus werd beproefd door de scherp bewezen verdrukking. Zijn menselijke natuur werd tot het uiterste beproefd. Hij droeg de doodstraf voor de overtreding van de mens. Hij werd de plaatsvervanger en borg van de zondaar. Hij kan de vrucht van Zijn lijden en de dood tonen, door Zijn opstanding uit de dood. Vanuit het huurgraf van Joseph gaat de bekendmaking voort: "Ik ben de opstanding en het leven. Degenen die in Mij geloven en de werken van de gerechtigheid doen die Ik doe, zijn gerechtvaardigd, geheiligd, wit gemaakt en beproefd. Zij hebben godzaligheid en eeuwig leven verkregen." —*Letter 144, July 12, 1903, to Edson White*.

Het moment dat je Gods beloften door het geloof begrijpt en zegt: Ik ben het verloren schaap dat Jezus kwam om te redden, zal een nieuw leven u in beslag nemen, en u zult kracht krijgen om de verleider te weerstaan. Maar het vertrouwen om de beloftes te begrijpen komt niet door het gevoel. " Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods" (SV, Romeinen 10:17). U moet niet verwachten dat een grote verandering zal plaatsvinden; u moet niet verwachten dat u prachtige emoties zult voelen. . . .

Neem Gods Woord in vertrouwen, zeggende: Hij houdt van mij; Hij heeft Zijn leven voor mij gegeven; En Hij zal mij redden. — *In Heavenly Places*, p. 116.

Donderdag, 2 november: De Wet en Zonde

Terwijl Christus de zondaar redt, doet Hij de wet niet weg die de zondaar veroordeelt De wet laat ons onze zonden zien, zoals een spiegel ons laat zien dat ons gezicht niet schoon is. De spiegel heeft geen kracht om het gezicht te reinigen; Dat is niet haar taak.

Zo is het met de wet. Het wijst op onze gebreken en veroordeelt ons, maar het heeft geen kracht om ons te redden. We moeten tot Christus komen voor vergeving. Hij zal onze schuld op Zijn eigen ziel nemen en zal ons voor God rechtvaardigen. En niet alleen zal Hij ons vrijmaken van de zonde, maar Hij zal ons macht geven om gehoor te geven aan Gods wil. —*Reflecting Christ*, p. 55.

Wij worden gemachtigd om dezelfde houding aan te nemen als de geliefde discipel, wanneer we in aanraking komen met hen die beweren in Christus te zijn, terwijl ze leven in strijd met de wet van God. De gevaren in deze laatste dagen komen overeen met de gevaren die de voorspoed van de jonge kerk bedreigden. De leer van de apostel Johannes betreffende deze punten moet oplettend ter harte genomen worden. "U moet liefde hebben", wordt overal gehoord, vooral van hen die voorgeven geheiligd te zijn.

Maar ware liefde is te zuiver om onbeleden zonde te bedekken. Hoewel we de zielen waarvoor Christus stierf moeten liefhebben, mogen we geen compromis sluiten met de zonde. We mogen ons niet achter de opstandelingen scharen en dit liefde noemen. God vraagt dat Zijn

volk in deze periode van de wereldgeschiedenis evenzo onversaagd partij kiest voor het recht als Johannes deed in zijn strijd tegen dwalingen die de ziel verderven. – *Van Jeruzalem Tot Rome*, blz. 404, 405; *The Acts of the Apostles*, p. 554.

Het verlangen naar een gemakkelijke godsdienst die geen strijd, geen zelfverloochening, geen prijsgeven van de dwaasheden van deze wereld vereist, heeft de leer van de zaligmaking door het geloof en het geloof alleen heel populair gemaakt. Maar wat zegt Gods Woord hierover?.....

De uitspraken van Gods Woord weerleggen deze misleidende leer van het geloof zonder de werken. Men getuigt niet van geloof als men aanspraak meent te kunnen maken op Gods gunst zonder te voldoen aan de voorwaarden om genade te ontvangen. Het is gewoon aanmatiging, want het ware geloof is gegrondvest op de beloften en geboden van de Schrift. Laat niemand zichzelf misleiden door te geloven dat men heilig kan worden terwijl men opzettelijk een van Gods geboden overtreedt. Als men willens en wetens zondigt, legt men de stem van de Geest het zwijgen op en brengt men scheiding tussen zichzelf en God. “Zonde is wetteloosheid”. „ Een iegelijk, die in Hem blijft, die zondigt niet; een iegelijk, die zondigt (dat is: De wet overtreedt), die heeft Hem niet gezien, en heeft Hem niet gekend.” (SV, 1 Johannes 3:6). Hoewel Johannes in zijn brief zo uitvoerig uitweidt over de liefde, aarzelt hij geen ogenblik om het ware karakter van de groep mensen die wel beweren dat ze geheiligd zijn, maar intussen Gods wet overtreden, aan het licht te brengen. „Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn.” (SV, 1 Johannes 2:4,5). Dit is de toetssteen van elke belijdenis. Wij mogen niemand als heilig beschouwen indien we Hem niet aan de hand van Gods enige maatstaf van heiligheid in hemel en op aarde hebben getoetst. Als de mensen vinden dat ze de zedenwet mogen overtreden, als zij Gods geboden niet ernstig nemen, als ze „de minste dezer geboden” overtreden en de mensen leren dat te doen, zullen ze niet geacht worden door God en mogen we er zeker van zijn dat hun beweringen elke grond missen.- *De Grote Strijd*, blz. 405; —*The Great Controversy*, p. 472.

Vrijdag, 3 november: voor verdere bestudering:

Patriarchen en Profeten, “De wet en de verbonden”, blz. 308, 308; *Patriarchs and Prophets*, “The Law and the Covenants,” pp. 363, 364;

Wens der Eeuwen, “Het is volbracht”, blz. 638, 639; *The Desire of Ages*, “ ‘It Is Finished,’ ” pp. 762, 763.

6. Adam en Jezus

Sabbatmiddag 4 november

De eniggeboren zoon van god was de enige die hen kon bevrijden die door Adams zonde onderdanen van satan werden. De Zoon van God gaf Satan elke gelegenheid om als zijn kunsten op Hem uit te proberen. De vijand had de engelen in de hemel verleid en daarna de eerste Adam. Adam viel en Satan dacht dat hij succes zou hebben in het verleiden van Christus toen die de menselijke gedaante aannam. Al de gevallen engelen werden in stelling gebracht om de gelegenheid te baat te nemen de overmacht over Christus te krijgen. Zij hadden ernaar verlangd om een kans te krijgen om hun vijandschap jegens God te tonen. Toen de lippen van Christus in zwijgen verzegeld waren, dachten satan en zijn engelen dat ze de overwinning hadden behaald ...

In de doorstrijd kon de Zoon van God vertrouwen op de Zijn hemelse Vader. Alles was door geloof. Hijzelf was de losprijs, een gave, gegeven voor de bevrijding van gevangenen. Door Zijn

eigen arm heeft Hij verlossing gebracht voor de mensenkinderen, maar o, wat heeft het Hem veel gekost! !—*Manuscript 125, Dec. 9, 1901, "The Unchangeable Law of God."*

Wanneer God een zondaar vergeeft, de straf die hem toekomst afwendt en hem behandelt alsof hij niet gezondigd had, ontvangt Hij hem in de goddelijke gunst en rechtvaardigt hem door de verdiensten van de gerechtigheid van Christus. De zondaar kan alleen gerechtvaardigd worden door het geloof in de verzoening die gemaakt is door Gods dierbare Zoon, die het offer werd voor de zonden van de schuldige wereld. Niemand kan gerechtvaardigd worden door enig werk van zichzelf. Hij kan bevrijd worden van de schuld van de zonde, van de verdoemenis van de wet, van de straf op de overtreding alleen door de deugd van het lijden, de dood en de opstanding van Christus. Geloof is de enige voorwaarde waarop rechtvaardiging kan worden verkregen en geloof houdt niet alleen geloof in maar ook vertrouwen...

Het geloofsvertrouwen dat tot redding strekt is niet een nonchalant geloof, het is niet slechts de instemming van het verstand, het is geloof dat geworteld is in het hart, dat Christus omhelst als een persoonlijke Heiland Pas wanneer de ziel beslag legt op Christus als de enige hoop op redding, wordt echt geloofsvertrouwen gemanifesteerd. Dit geloof leidt de eigenaar ervan naar de plaats waar al de liefde van de ziel op Christus gericht is. Zijn begrip is onder de controle van de Heilige Geest en zijn karakter is gevormd naar het goddelijk beeld. Zijn geloof is geen dood geloof maar een geloof dat werkt door liefde, en het leidt hem om de schoonheid van Christus te aanschouwen en te worden opgenomen in het goddelijke karakter.—*That I May Know Him*, p. 110

Er zal een vrede zijn, voortdurende vrede, dat naar de ziel vloeit, want de rust wordt gevonden in de perfecte onderwerping aan Jezus Christus. Gehoorzaamheid aan Gods wil vindt deze rust. De discipel die in de zachtmoedige en nederige vorstappen van de Verlosser stapt, vindt rust die de wereld niet kan geven en de wereld niet weg kan nemen. "Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt" (Jesaja 26:3).—*Mind, Character, and Personality*, vol. 2, p. 802.

Zondag 5 november: Gerechtvaardigd door geloof

God zal voor ons zijn alles wat wij Hem toelaten voor ons te zijn. Onze lome, halfslachtige gebeden zullen geen antwoorden uit de hemel brengen. O, wat moeten we onze verzoeken opzenden! Vraag in geloof, wacht in geloof, ontvang in geloof, verheug u in hoop, want iedereen die zoekt, vindt. Wees oprecht in de zaak. Zoek God met geheel uw hart. Mensen zetten ziel en oprechtheid in alles wat zij ondernemen in tijdelijke dingen, totdat hun inspanningen gekroond worden met succes. Leer met intense ernst de handel van het zoeken naar de rijke zegeningen die God heeft beloofd, en met vastbesloten inspanning en vasthoudendheid zal u Zijn licht en Zijn waarheid en Zijn rijke genade ontvangen.

Roep uit naar God, in oprechtheid, in zielenhonger. Worstel met de hemelse agenten totdat u de overwinning hebt behaald. Leg uw hele wezen in de handen van de Heer, ziel, lichaam en geest en neem het besluit om Zijn liefdevolle, toegewijde agent, bewogen door Zijn wil, gecontroleerd door Zijn gedachten, bezielde door Zijn Geest.—*Our High Calling*, p. 131

In dit leven zullen wij zware beproevingen moeten doorstaan en kostbare offers moeten brengen, maar de vrede van Christus is de beloning. Er is zo weinig zelfverloochening, zo weinig lijden ter wille van Christus, dat het kruis bijna geheel wordt vergeten. Wij moeten met Christus deel hebben aan Zijn lijden als wij in triomf met Hem op Zijn troon willen zitten. Zo lang wij de gemakkelijke weg van het genot kiezen en bang zijn voor zelfverloochening, zal ons geloof nooit standvastig worden en kunnen wij de vrede van Jezus niet leren kennen, noch de vreugde die komt met bewuste overwinning. De meest verhevenen van de verlostte schare,

die voor de troon van God en het Lam staat, in wit gekleed, kennen de strijd die gepaard gaat met het overwinnen, want zij komen uit de grote verdrukking. Zij die liever hebben toegegeven aan de omstandigheden dan de strijd aan te gaan, zullen niet weten hoe zij staande moeten blijven in de tijd dat angst elke ziel om het hart zal slaan ...

O, een levend, actief geloof! Dat hebben wij nodig; wij moeten dat hebben, of wij zullen tekort schieten en falen in de tijd van de beproeving. De duisternis die dan op ons pad zal zijn, moet ons niet ontmoedigen of wanhopig maken. Het is de sluier waarmee God Zijn heerlijkheid bedekt, wanneer Hij komt om rijke zegeningen te schenken. Dit zouden wij uit ervaring moeten weten. —*Getuigenissen voor de gemeente, vol 5, p. 215*

Geduld onder beproevingen zullen ons ervan weerhouden de dingen te zeggen en te doen die onze zielen zullen verwonden en die van hen met wei wij omgaan. Laat uw beproevingen niets kan u echt verwonden als u geduldig bent, als u kalm bent en u niet opwindt wanneer u in beproevingen komt ...

Geduld moet zijn volmaakte werk doen, anders kunne we niet volmaakt zijn en volledig en niets ontbrekend. Problemen en beproevingen zijn ons toebedeeld en we dragen het allemaal geduldig of zullen we alles bitter maken door ons geklaag? Het goud is in de over gestopt opdat het schuim verwijderd wordt. Zullen we dat niet geduldig zijn onder het toeziend oog van de smid? We moeten weigeren om in een gemoedstoestand van verdriet en neerslachtigheid te verzinken, maar een kalm vertrouwen in God tonen, alle vreugde vinden wanneer ons wordt toegestaan verdrukkingen te ondergaan voor Christus.—*Our High Calling, p. 70.*

Maandag 6 november: Hoewel we zondaren waren

Niet omdat wij Christus het eerst hebben liefgehad, had Hij ons lief; maar “toen wij nog zondaars waren” stierf Hij voor ons. ...

Genade is een eigenschap van God die Hij tegenover mensen, die het niet verdienen, aanwendt. Wij zochten er niet naar, maar de genade werd uitgezonden om ons te zoeken. God verheugt er Zich in, Zijn genade op ons uit te storten, niet omdat we die waardig zijn, maar omdat we die uiterst onwaardig zijn. Onze enige aanspraak op Zijn genade is onze grote nood.

De Here God houdt door Jezus Christus Zijn hand de gehele dag uitgestrekt naar de zondige, gevallen mens. Hij ontvangt iedereen. Hij verwelkomt allen. Het is Zijn heerlijkheid de grootste zondaars te vergeven. Hij wil de prooi van de machtige wegnemen, Hij wil de gevangene vrij maken, Hij wil het brandhout uit het vuur rukken. Hij wil de gouden keten van Zijn genade neerlaten in de diepste diepten van menselijke ellende en de lage, door zonde besmette ziel oprichten.

Ieder mens is het voorwerp van liefdevolle belangstelling voor Hem, die Zijn leven gaf om de mens tot God terug te brengen. —*De weg tot gezondheid, hfdst10- Het helpen van verzochten*

Christus en Hem gekruisigd moet het thema van onze gedachten zijn en de diepste emoties van onze ziel opwekken. De ware volgelingen van Christus zullen de grote verlossing waarderen die Hij voor hen heeft gedaan en waar Hij hen ook leidt zullen zij volgen. Zij zullen het een voorrecht vinden om welke last dan ook die Christus op hen legt, te dragen. Het is door het kruis alleen dat we de waarde kunne schatten van de menselijke ziel. De waarde van de mens voor wie Christus stierf is zo hoog dat de Vader tevreden is gesteld met de oneindige prijs die Hij betaalt voor de redding van de mens in het opgeven van Zijn Zoon om voor hun verlossing te sterven. Wat een wijsheid, genade en liefde in haar volheid geopenbaard! De waarde van de mens kan alleen worden gekend door naar Golgotha te gaan. In het mysterie van het kruis van Christus kunnen we een hoe waarde plaatsen op de mens. —*Lift Him Up, p. 242.*

De ogen van Adam en Eva werden inderdaad geopend, maar waartoe? Om hun eigen schaamte en vernietiging te zien, om te beseffen dat de kleden van licht die hen beschermden hen niet langer als een schild bedekten. Hun ogen werden geopend om te zien dat naaktheid de vrucht van hun overtreding was. Toen zij God in de tuin horden, verborgen zij zichzelf voor Hem, want zij verwachtten dat wat zij tot hun val niet hadden gekend – Gods veroordeling. ...

God had verklaard dat de enige manier voor veiligheid is volkomen gehoorzaamheid aan al Zijn woorden. We moeten geen experiment doen om de kwade weg uit te testen, en al haar resultaten. Dit zal ons zwak maken door ongehoorzaamheid. Gods plan was om de mens een helder inzicht te geven in al zijn werken.—*Conflict and Courage*, p. 20

Dinsdag 7 november: Dood door zonde

Verdriet vulde de hemel, toen het doordrong dat de mens verloren was en dat de wereld die God had geschapen gevuld zou worden met stervelingen die gedoemd waren tot misère, ziekte en dood en da er geen uitweg was voor de overtreder. De hele familie van Adam moest sterven. Ik zag de liefelijke Jezus en aanschouwde op Zijn gelaat een uitdrukking van sympathie en verdriet. Spoedig zag ik Hem naderen in het ondoordringbaar fel licht dat de Vader omgeeft ... Toen Hij van de Vader kwam, was Zijn persoon zichtbaar. Zijn gelaat was kalm, vrij van verwarring en twijfel en scheen met goedgunstigheid en liefelijkheid, die door geen woorden kunnen worden uitgedrukt. Hij maakte aan de engelen bekend dat er een uitweg gemaakt was voor de verloren mens. Hij vertelde hen dat Hij en had aangeboden om Zijn leven te geven als losprijs, om de straf van de dood op Zich te nemen en dat door Hem de mens vergeving kon vinden. Dat door de verdiensten van Zijn bloed en de gehoorzaamheid aan de wet van God zij weer in de gunst van God konden komen en terug gebracht konden worden naar de mooie tuin om weer te eten van de vrucht van de boom des levens.—*Early Writings*, p. 149

We hebben een levende Heiland. Hij is niet in de graf van Jozef en Hij is opgerezen uit de dood en is opgestegen naar omhoog als een plaatsvervanger en borg voor elke gelovende ziel. “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus” (Romeinen 5:1). De zondaar is gerechtvaardigd door de verdiensten van Jezus en dit is Gods erkenning van de volmaaktheid van de losprijs die voor de mens is betaald. Dat Christus gehoorzaam was tot de dood aan het kruis is een eed van de Vader dat Hij de berouwvolle zondaar heeft aanvaard. Wel nu, zullen wij onszelf toestaan om een besluiteloze ervaring van twijfel en geloof, geloof en twijfel te hebben? Jezus is de eed van onze aanvaarding bij God. We staan in de gunst bij God, niet omdat we enige verdienste hebben van onszelf, maar omdat ons geloof is in “de Here, onze gerechtigheid.”

Volmaaktheid door onze eigen goede werken kunnen nooit voldoen. De ziel die Jezus door het geloof ziet, verwerpt zijn eigen gerechtigheid. Hij ziet zichzelf als incompleet, zijn berouw onvoldoende, zijn sterkste geloof slechts zwakheid, zijn meest kostbare offer als magertjes en hij zinkt weh in nederigheid aan de voet van het kruis. Maar een stem spreekt tot hem vanaf de orakelen van Gods woord. In verwondering hoort hij de boodschap: “Gij zijt volmaakt n Hem.” Nu is alles tot rust gekomen in zijn ziel. Niet langer moet hij strijden om enige waarde te vinden in zichzelf, iets van verdienste om de gunst van God te winnen.—*Faith and Works*, p. 107.

Woensdag 8 november: Van Adam tot Mozes

Als gevolg van Adams zonde is de dood tot het gehele mensegeslacht doorgedaan. Allen tezamen gaan ze ten grave. En ten gevolge van de bepalingen van het heilsplan zullen allen weder uit hun graven worden voortgebracht. “Er zal een opstanding van de doden wezen, beide van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen;” Hand. 24:15. “want gelijkerwijs ze allen in

Adam sterven, also zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden.”1 Kor. 15:22. Maar er wordt onderscheid gemaakt tussen de twee klassen, die uit de graven zullen worden voortgebracht. “Allen, die in de graven zijn, zullen Zijn stem horen; en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben, tot de opstanding van het leven, en die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding van de verdoemenis.”Joh. 5:28, 29. Zij, die “waardig geacht” zijn om deel te hebben aan de opstanding van het leven, zijn “zalig en heilig.” “Over dezen heeft de tweede dood geen macht.”Openb. 20:6. Maar zij, die zich niet door berouw en geloof van vergiffenis verzekerd hebben, moeten de straf van hun overtreding,—“de bezoldiging van de zonde,—dragen. Zo zal er een einde aan de zoned worden gemaakt, met all de pijn en vernietiging die eruit voortgekomen zijn. —*De Grote Strijd*, p. 635, 636

Dood deed zijn interde in de wereld door de overtreding. Maar Christus gaf Zijn levenopdat de mensn een andere kans zou hebben. Hij is niet gestorven aan dhet kruis om de wet van God af te schaffen, maar om voor de mens een tweede kans te verzkeren. Hij is niet gestorven om zonde tot een onsterfelijk fenomeen te maken. Hij is getorven om het recht te verzekeren hem te vernietigen die de macht van de dood had, dat is de duivel. Hij heeft de volle straf voor de hele wereld geleden van een gebroken wet. Dit heeft Hij gedaan, niet opdat de mens door zou gaan met overtreden, maar dat zij terug zouden keren tot hun trouw aan God en Zijn geboden zouden houden en Zijn wet hun oogappel zou zijn.—*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 134

Satan verlustigde zich dat hij success had gehad met Mozes te laten zondigen tegen God. Want door deze overtrading kwam Mozes onder de heerschappij van d edood. Als hij trouw was gebleven en Zijn leven onbevlekt was gebleven door die ene zonde God niet de eer te geven van het water dat uit de rots stroomde, zou hij het belofde land zijn binenngestaan en zou hij zijn opgenomen worden in de hemel zonder de dood te zien. —*Spiritual Gifts*, vol. 4A, p. 57.

Het verlossingswerk zal volkomen zijn. Op de plaats waar de zonde overvloedig was, zal Gods genade nog veel overvloediger zijn. De aarde zelf, het terrein waarvan Satan beweert dat het van hem is, zal niet alleen vrijgekocht, maar ook verheerlijkt worden. Onze kleine wereld, die **onder** de vloek der zonde de enige donkere plek in Zijn heerlijke schepping is, zal boven alle werelden in Gods heealal worden geëerd. Hier, waar de Zoon van God heeft gewoond in het menselijk vlees, waar de Koning der heerlijkheid leefde en leed en stierf, hier zal, wanneer Hij alle dingen nieuw zal maken, de tent Gods onder de mensen zijn, “en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn”.45Openb. 21:3 St. Vert. En wanneer door de eeuwen heen de verlost en zullen wandelen in het licht van de Here, zullen ze Hem prijzen voor Zijn onuitsprekelijke gave — IMMANUEL, “GOD MET ONS”. —*De Wens der eeuwen*, p. 15.

Donderdag 9 november: Jezus, de tweede Adam

Het moment dat de mens weigerde de wetten van Gods koninkrijk et gehoorzamen, was het moment dat hij ontrouw werd aan het bestuur van God en maakt hij zichzelf volledig onwaardig voor al de zegeningen waarmee God hem bevoorrecht had.

Dit was de positie van het menselijk ras nadat de mens zichzelf had gescheiden van God door de overtreding. Toen was hij niet langer gerechtigd tot een ademzucht, een zonnestraal, een stuk voedsel. En de reden waarom de mens niet uitgevaagd is was omdat God zo van hem hield dat Hij de gave van Zijn dierbare Zoon gegeven heeft dat Hij de straf op de overtreding zou lijden. Christus stelde voor om borg voor de mens te staan en zijn plaatsvervanger te worden, opdat de mens door de onmetelijke genade een andere kans zou hebben – een tweede genadetijd,

terwijl hij de ervaring van Adam en Eva had als een waarschuwing Gods wet niet te overtreden zoals zij hadden gedaan. In hoeverre de mens van de zegeningen van God geniet in de gave van de zonneschijn en de gave van voedsel, moet er van de kant van de mens een buigen voor God zijn in dankbare erkenning dat alle dingen van God komen. Wat ook aan God terug gegeven wordt is slechts van Hem die het gegeven heeft. —*Faith and Works*, p. 21

De Zoon van God heeft zichzelf in de plaats van de zondaar gesteld en heeft de grond betreden waar Adam viel en de verzoeking doorstaan in de woestijn, die honderd keer sterker was en ooit zal zijn dan een mens te verduren krijgt. Jezus heet de verzoeken van Satan weerstaan op dezelfde manier waarop elke verzochte ziel weerstand kan bieden, door hem te verwijzen naar het geïnspireerde verslag en zeggend: “Er staat geschreven.”

Christus overwon de verzoeken van Satan als een mens. Elk mens mag overwinnen zoals Christus deed. Hij vernederde Zichzelf voor ons. Hij was verzocht op alle punten zoals zij. Hij verloor Adams schandelijk falen en val en was overwinnaar, daarmee aantonend dat de mens de geboden van God kan houden door de goddelijke kracht die hem van de hemel gegeven wordt. Jezus de Zoon van God heeft Zichzelf vernederd voor ons, heet verzoeking verdragen voor ons, heeft overwonnen voor ons om ons te tonen dat ook wij kunnen overwinnen. Hij heeft zo Zijn belangen verbonden aan de mensheid door de nauwste banden die er zijn en heeft de positieve verzekering afgegeven dat we niet boven onze macht verzicht zullen worden wat met de verzoeking zal Hij ook voor de uitkomst zorgen. —*Selected Messages*, book 3, p. 136.

Vrijdag 10 november: Voor verder bestudering

The Ministry of Healing, “Help in Daily Living,” pp. 470–472;

Patriarchs and Prophets, “The Temptation and Fall,” pp. 60–62

7. Overwinning over de zonde

Sabbatmiddag, 11 november

Vandaag de dag biedt satan ons dezelfde verzoeken aan die hij Christus voorlegde, namelijk de koninkrijken van deze wereld in ruil voor onze trouw. Maar op degene die op Jezus als de Beginner en Voleinder van zijn geloof ziet, hebben satans verzoeken geen macht. Satan kan de mens niet tot zonde dwingen wanneer deze door geloof het karakter zal aannemen van Hem die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht als wij, maar zonder te zondigen.

De mens moet zelf de zonde uitbannen. Natuurlijk, het is waar dat wij uit onszelf de kracht niet bezitten ons vrij te maken van satans macht, maar als wij verlangen bevrijd te worden van de zonde, en in onze grote nood roepen om een Kracht die buiten en boven ons is, ontvangt de ziel de goddelijke energie van de Heilige Geest en gehoorzaamt de wil in het volbrengen van Gods wil.

God zal een volk hebben, dat ijverig in goede werken is en onwankelbaar staat te midden van de verdorvenheden van deze gedegenereerde eeuw. Er zal een volk zijn, dat zich zó vasthoudt aan de goddelijke kracht, dat het tegen iedere verzoeking bestand is. — *Maranatha*, p. 91.

God roept de mensen op om in opstand te komen tegen de machten van het kwaad. Hij zegt: “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Rom. 6:12,13.

In deze strijd tussen gerechtigheid en ongerechtigheid, kunnen we alleen succesvol zijn met de goddelijke helper. Onze eindige wil moet in overgave gebracht worden tot de wil van de Oneindige; de menselijke wil moet één worden met de goddelijke. Dit zal de Heilige Geest tot onze helper maken; en iedere overwinning zal leiden tot het herstel van Gods verworven positie, tot het herstel van Zijn beeld in de ziel. – *Our High Calling*, p 153,

Niemand ontvangt heiligheid als geboorterecht of als een gave van iemand anders, Heiligheid is Gods gave door Christus. Zij die de Zaligmaker aannemen, worden kinderen van God zij zijn, Zijn geestelijke kinderen vernieuwd in gerechtigheid en ware heiligheid.

Hun denken is veranderd. Met helderder inzicht zien zij eeuwige werkelijkheden. Zij zijn opgenomen in Gods gezin en worden gelijkvormig aan Zijn beeld, door Zijn Geest veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. In plaats van bovenal liefde voor zichzelf te koesteren, gaan ze in de eerste plaats liefde voor God en voor Christus koesteren....

Het aanvaarden van Christus als persoonlijke Zaligmaker en het volgen van Zijn voorbeeld van zelfverloochening – dat is het geheim van heiligheid. – *ZDA Bijbel Commentaar*, vol 6 p. 540.

Zondag, 12 november: Waar Zonde Aanwezig is

We hebben het bemoedigende verslag dat Henoch wandelde met God. Als Henoch wandelde met God, in die ontaarde eeuw net voor de vernietiging van de wereld door de zondvloed, dan krijgen wij moed en worden gestimuleerd door zijn voorbeeld dat we ons niet met de wereld behoeven te verenigen, maar te midden van al deze ontaarde invloeden en neigingen, mogen we wandelen met God. We mogen de geest van Christus hebben. – *Selected Messages*, book 3, p. 338.

We hebben toegang tot God door de verdienste van de naam van Christus, en God nodigt ons uit om onze beproevingen en verzoeken aan Hem te brengen; want Hij begrijpt ze allemaal....Als een aards ouder zijn kind bemoedigt om altijd tot hem te komen, zo bemoedigt de Heer ons om al onze wensen en moeilijkheden aan Hem voor te leggen, onze dank en liefde. Iedere belofte is zeker. Jezus is onze Zekerheid en Middelaar, en heeft iedere hulpbron onder ons bevel geplaatst zodat wij een perfect karakter mogen hebben. Het bloed van Christus in altijd-aanwezige kracht is onze enige hoop; want alleen door Zijn verdienste hebben we vergiffenis en vrede. Als de doelmatigheid van het bloed van Christus een werkelijkheid wordt voor de ziel door geloof in Christus, zal de gelovige zijn licht laten schijnen in goede werken, in het voort brengen van vruchten der gerechtigheid.– *The Youth's Instructie*, 22 Sept, 1892.

Als u voor een ogenblik denkt dat God zonde licht behandelt, of voorwaarden of vrijstelling schenkt zodat u kunt doorgaan met zonde bedrijven, als u denkt dat de ziel geen straf krijgt door zo te handelen, dan lijdt u onder een verschrikkelijke verleiding van Satan.

Iedere moedwillige overtreding van de gerechtigheid van de wet van God stelt uw ziel bloot aan de volle aanvallen van Satan.

Bedenk dat verleiding geen zonde is. Bedenk dat hoe ook de omstandigheden in welke de mens komt, niets kan zijn ziel werkelijk verzwakken zo lang hij niet toegeeft aan verleiding maar zijn eigen integriteit handhaaft. De interesses die voor u persoonlijk het meest vitaal zijn liggen in uw eigen houding. Niemand kan hen beschadigen zonder uw toestemming. Al de satanische legioenen kunnen u niet verleiden tenzij u uw ziel opent voor de kunsten en pijlen van Satan. Het verval kan nooit plaatsvinden tenzij u er in toestemt. Als er geen bederf van de geest in uzelf is, al het kwaad rondom u kan u niet raken of verontreinigen.

Eeuwig leven heeft alle betekenis voor ons, of het heeft geen waarde. Zij alleen die volhardend prestaties voortbrengen met onvermoeide ijver en de intense wens, evenredig tot de

waarde van het voorwerp dat ze op het oog hebben, dat het leven zal groeien in overeenstemming met het leven van God.

We hebben het voorbeeld van Adam en Eva voor ons, en het resultaat van hun overtreding zou iedere ziel van ons er toe moeten leiden om de zonde te vermijden, de zonde te verafschuwen als het hatelijke ding dat het is, en te voelen, wat zonde is in betrekking tot het lijden dat we ondergaan. Het is beter te lijden los van alles dan het verlaten van de kleinste van Gods geboden.– *Our High Calling*, p. 94.

Maandag, 13 november. Als de Zonde Regeert

Zelf- gerechtigheid is het gevaar van deze eeuw; het scheidt de ziel van Christus. Degenen die vertrouwen op hun eigen gerechtigheid kunnen niet begrijpen hoe er redding komt door Christus. Ze noemen zonde gerechtigheid en gerechtigheid zonde. Zij hebben geen

voorstelling van het kwaad van de overtreding, geen begrip van de bedreiging van de wet; want ze respecteren Gods morele standaard niet. De reden dat er zo vele schijn gesprekken zijn in deze dagen is dat er zo'n lage waardering is voor de wet van God. In plaats van Gods standaard van gerechtigheid, heeft de mens een standaard verhoogd van zich zelf welke het karakter

Gods verlaagd. Ze zien door een donkere bril en brengen valse ideeën over heiligmaking tot het volk, om zo egoïsme, trots en zelf-gerechtigheid te presenteren....maar het vriendelijkste stuk dat tot de zondaar gepredikt kan worden is de waarheid of de bindende eis van de wet van God. Geloof en werken moeten hand in hand gaan; want geloof zonder de werken is dood. – *Faith and Works*, p. 96.

De Heer maakte de mens volmaakt, maar hij is gevallen, en werd gedegradeerd, omdat hij weigerde gehoorzaamheid te schenken aan de heilige eis die de wet van God op hem heeft. Al de passies van de mens, als ze goed gecontroleerd en juist geleid worden, zal een bijdrage leveren aan zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid, en zal hem verzekeren van een grote mate van geluk. Er kan geen ware vreugde zijn voor de overtreder van Gods wet. De Heer weet dit, daarom beperkt Hij de mens. Hij leidt, beveelt, en Hij verbied hem overtuigend...De Heer weet dat het geluk van Zijn kinderen afhangt van hun onderwerping aan Zijn autoriteit, levend in gehoorzaamheid tot deze heilige ware en goede regels van de regering. – *Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce*, p. 100.

We kunnen God niet met een gedeeld hart dienen. De godsdienst van de Bijbel is niet één van een aantal invloeden. Haar invloed moet alle andere te boven gaan, moet al het andere doordringen en overheersen. Zij is niet als een donkere verfstreek hier en daar op het doek gestreken, maar ze moet het hele leven doordringen, alsof het linnen gedoopt is in het verfbad tot elke draad van het weefsel is doortrokken met een diepe, blijvende tint....

Wie de waarheid wil kennen moet bereid zijn alles te aanvaarden wat deze openbaard. Hij kan geen compromis sluiten met dwaling. Aarzelen halfslachtig zijn in trouw aan de waarheid betekent het kiezen van het duister van dwaling en satanische misleiding.

Een wereldse gedragslijn en onwrikbare beginselen van gerechtigheid kunnen niet onmerkbaar met elkaar verweven worden als de kleuren van de regenboog. Door de eeuwige God wordt een duidelijk te onderscheiden lijn getrokken. Het beeld van Christus is even duidelijk te onderscheiden van Satans beeld als de middag van middernacht is te onderscheiden. Alleen zij, die het leven van Christus leiden, zijn Zijn medewerkers. Als ook maar een enkele zonde in het leven wordt gekoesterd, wordt daardoor het hele leven besmet. Zo iemand wordt een werktuig van de zonde.

Allen, die voor het dienen van God hebben gekozen, moeten vertrouwen op Zijn zorg. – *Wens de Eeuwen*, pp. 253,254.

Dinsdag, 14 november: Niet onder de Wet maar Onder de Genade

Er is maar één macht die de greep van het kwaad op het menselijke hart kan verbreken, en dat is de macht van God in Jezus Christus....Alleen Zijn genade kan ons in staat stellen weerstand te bieden aan de neigingen van onze gevallen natuur en die overwinnen.

De oneindige waarde van het offer dat voor onze verlossing vereist werd, openbaart dat zonde een verschrikkelijk kwaad is. Door de zonde is het hele menselijke organisme in de war gebracht, de geest verdorven en de verbeeldingskracht verduisterd. De zonde heeft de bekwaamheden van de ziel doen ontaarden. Verzoeken van buiten het hart raken een gevoelige snaar binnen in het hart, die daarop reageert,

En automatisch wordt men naar het kwaad geleid. Zoals het offer voor ons volkomen was, moet ook ons herstel van het verderf van de zonde volkomen zijn. Er is geen daad van ongerechtigheid die de wet zal verontschuldigen, geen onrechtvaardigheid die haar veroordeling zal ontlopen. Het leven van Christus was een volmaakte vervulling van ieder voorschrift van de wet. Hij zei: "Gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb." (Joh.15:10). Zijn leven is onze maatstaf van gehoorzaamheid en dienstbaarheid.– *Maranatha*, p. 91.

De wil van de mens is agressief, en streeft er voortdurend naar om alle zaken naar zijn wil te buigen.. Als het recht is en aan de kant van God staat, zullen de vruchten van de Geest in het leven komen, en God heeft glorie, eer, en vrede geschonken aan ieder mens die goede werken doet.

Als Satan permissie krijgt onze wil te vernietigen, zal hij dit voltooiën tot het einde....Hij voert de kwade neigingen op, verwekt onheilige hartstochten en ambities. Hij zegt, "Al deze macht, deze eer, en deze rijkdom, en de zondige genoegens, zal ik u geven;" maar zijn voorwaarden zijn dat integriteit opgegeven zal worden, het geweten afgestompt. Zo vernederd hij de menselijke talenten, en neemt hen gevangen tot zondigen. – *Our High Calling*, p.153

Het is het is de misleiding van Satan dat de dood van Christus de genade de plaats van de wet inneemt. De dood van Jezus bracht geen verandering, of annulering nog verminderde in de geringste mate, de wet van de tien geboden. De dierbare genade aangeboden aan de mens door het bloed van een Verlosser, bevestigt de wet van God. Sinds de val van de mens, zijn Gods regering en Zijn genade onafscheidelijk. Ze gaan hand in hand door al de bedelingen. "Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander, gerechtigheid en vrede kussen elkaar." Ps. 85:11.

Gehoorzaamheid aan Zijn verordeningen en wetten zijn het leven en de voorspoed van Zijn volk.

De invloed van een evangelie hoop zal de zondaar niet leiden om op de redding van Christus te zien als op een soort van vrije genade, terwijl hij voortdurend in de overtreding leeft van de wet van God Hij wil zijn weg hervormen, loyaal zijn tot God door de sterkte verkregen van zijn Redder en een rein en zuiver leven leiden.

Voor het gehoorzame kind van God, zijn de geboden een vreugde. – *The Faith I Live By*, p.89.

Woensdag, 15 november: Zonde of Gehoorzaamheid?

Heiligmaking is een dagelijks werk. Laat niemand zichzelf verleiden door te geloven dat God zal vergeven en hen zal zegenen terwijl zij Zijn vereisten met voeten treden. De moedwillige overtreding van een bekende zonde stilt de getuigende stem van de Geest en scheidt de ziel van God. Wat dan ook de religieuze gevoelens mogen zijn, Jezus kan niet in het hart wonen dat de goddelijke wet negeert. God zal alleen hen eren die God ook eren. – *The Sanctified Live*, p. 92.

Niemand kan twee heren dienen. De kinderen des bozen zijn de dienstknechten van hun eigen meester; wie zij zich als dienstknechten stellen ter gehoorzaamheid, diens dienstknechten zijn ze, en zij kunnen geen dienstknechten Gods worden, of zij moeten zich losmaken van de duivel en al zijn werken. Het kan niet zonder kwade opzet zijn voor dienstknechten van de hemelse Koning, deel te hebben in vermaken en genoegens, waar Satans dienstknechten in opgaan, al herhalen ze ook steeds dat er in die genoegens geen kwaad steekt. God heeft gewijde en heilige waarheden geopenbaard om Zijn volk van de goddelozen af te scheiden en hen Zich zelve te reinigen. Zevende-Dags Adventisten moeten hun geloof uitleven. Zij, die de Tien Geboden gehoorzamen, bezien de gesteldheid van de wereld en godsdienstige aangelegenheden van een heel ander standpunt dan belijders, die het vermaak liefhebben, die het kruis schuwen, en in overtreding leven van het vierde gebod.– *Schatkamer*, deel 1, p.157.

Zeer velen die beweren Christus dienaren te zijn, zijn niet van Hem. Ze hebben hun zielen misleid tot hun eigen verderf. Terwijl ze beweren dienaren te zijn van Christus, leven ze niet in gehoorzaamheid tot Zijn wil.

“Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” Rom. 6:16.

Velen, terwijl ze beweren dienaren van Christus te zijn, gehoorzamen een andere Meester, ze werken dagelijks tegen de Meester die ze beweren te dienen. – *Testimonies for the Church*, vol. 2, p.442.

Vraag de verzochte om niet naar de omstandigheden te kijken, naar eigen zwakheid, of naar de kracht van de verzoeking, maar naar de kracht van Gods woord. Al de krachten staan ons ten dienste. “Uw woord,” zegt de Psalmist, “heb ik in mijn hart geborgen, opdat ik niet zondige.” Ps.119:11.

Velen die door verzoeking overwonnen zijn geweest, zijn vernederd door hun mislukkingen, en zij denken dat het voor hen tevergeefs is om tot God te gaan; maar deze gedachte is een suggestie van de vijand. Wanneer zij gezondigd hebben en voelen dat zij niet kunnen bidden, vertel hen dan, dat het dan juist de tijd is om te bidden. Zij mogen beschaamd zijn, en diep vernederd, maar als zij hun zonden belijden, zal Hij die getrouw en rechtvaardig is, hun zonde vergeven en reinigen van alle ongerechtigheid

Niets is schijnbaar hulpelozer en toch in werkelijkheid onoverwinnelijker dan de ziel die zijn eigen nietigheid voelt en helemaal op de verdiensten van de Verlosser vertrouwd. – *De weg tot gezondheid*, p. 148.

Donderdag, 16 november: Vrij van Zonde

In het vernieuwde hart zal een principe zijn, dat er op gericht is de wil van God te gehoorzamen, omdat er een liefde is voor wat rechtvaardig, en goed, en heilig is. Er zal geen onzekerheid zijn, geen overleg met de smaak, of het bestuderen voordeel, of bewegen in een zekere richting omdat anderen dat doen. Iedereen zal leven voor zichzelf. De geest van allen die door de genade vernieuwd zijn zullen voortdurend licht, genade, en waarheid van boven ontvangen, en dezelve doorgeven aan anderen. Hun werken zijn vruchtbaar. Hun vruchten zijn tot heiligheid, en het einde is eeuwig leven. – *Testimonies for the Church*, vol, 2, p. 488.

Als de mens zichzelf onder de controle van God plaatst, wordt hij stabiel en sterk en doet goed, het hart is gezuiverd van zelfzucht, en vervuld met de liefde van Christus. De geest geeft zich over aan het gezag van de wet der liefde, en iedere gedachte wordt onder controle gebracht tot de gehoorzaamheid van Christus.

Als de wil geplaatst is aan de zijde van de Heer, neemt de Heilige Geest die wil en maakt deze één met de goddelijke wil.

De Heer heeft de mens lief. Hij heeft bewijs van deze liefde gegeven, door het geven van Zijn enig geboren Zoon om te sterven voor de mens, dat door Zijn genade Hij hem verlossen mag van vijandschap tegen God, om hem terug te brengen tot zijn trouw. Als de mens met God wil samenwerken, zal de Heer zijn wil in contact brengen met Zichzelf, en zal het bezielen door Zijn eigen Geest... Het evangelie moet ontvangen worden om het hart te vernieuwen en de erkenning van de waarheid betekend de overgave van de geest en de wil tot de wil van de goddelijke kracht. De wil van de mens is alleen veilig als deze vereend is met de wil van God.
– *Our High Calling*, p. 104

Satan strijd om de zielen van de mensen, en werpt zijn helse schaduw dwars op hun pad, zodat ze het licht niet zullen zien. Hij wil niet dat ze ook maar een glimp zullen hebben van de toekomstige eer, de eeuwige glorie, die zal oplichten voor hen die de inwoners van de hemel zullen zijn, of de ervaring zullen smaken die een voorproef geeft van het geluk van de hemel. Maar met de hemelse aantrekkelijkheid die voor onze geest gegeven is om ons hoop te geven, zullen onze wensen ontwaken, ons aansporen moeite te doen, hoe kunnen we ons dan terugtrekken van deze hoop, en kiezen voor de zonde en haar loon, welke de dood is?

Zij die Christus aanvaarden als hun Redder hebben de belofte van het leven dat nu is, en van dat wat staat te komen. De menselijke medewerker schenkt geen deel van zijn talent aan de dienst van Satan; maar zijn hele loyaliteit is gericht tot de oneindige en eeuwige God. De eenvoudigste discipel van Christus kan een inwoner van de hemel worden, en erfgenaam van God tot een onverderfelijke erfenis, die niet verdwijnt. O, dat een ieder de keuze mag maken voor deze hemelse gave, om een erfgenaam te worden van God tot die nalatenschap welke titel veilig is voor iedere vernietiger, een wereld zonder einde, O, kies niet de wereld, maar kies de betere erfenis! Dwing, neig uw weg tot het teken voor de prijs van uw hoge roeping in Christus Jezus. Om Christus wil, laat het doel van uw vorming ontwikkeld zijn door de motivatie van de betere wereld.– *The Review and Herald*, 21 Nov. 1893.

Vrijdag, 17 november: Voor verdere studie

Messages to Young People, “Victory Appropriated,” pp. 105,106.

Thoughts From The Mount of Blessing, “The True Motive in Service,” pp. 93-95.

8. Wie is de man in Romeinen 7?

Sabbatmiddag, 18 november

De Heer vraagt volstreekte gehoorzaamheid; en als we werkelijk wensen om Hem te dienen, zal er geen vraag in onze gedachten opkomen als, zullen we Zijn voorschriften gehoorzamen of zoeken we onze eigen tijdelijke interesses.

Jezus stierf, niet om de mens te redden in zijn zonden, maar van zijn zonden. We moeten de dwalingen van onze wegen verlaten, ons kruis opnemen en Christus volgen, onszelf vernederen, en God gehoorzamen wat het ook kost.....

Velen vallen in de zonde door hun geloof op te offeren om wereldse winst te maken, dienende een form van vroomheid, nochtans geven ze al hun gedachten aan tijdelijk geld belang. Maar de wet van God moet in onze gedachten voor alles gaan, en gehoorzaamd in de geest en de letter. Jezus, ons grote voorbeeld, in Zijn leven en dood, leerde de strikteste gehoorzaamheid. Hij stierf, als rechtvaardige voor de onrechtvaardige, de onschuldige voor de schuldige, zodat de eer van Gods wet gediend mag worden zodat de mens niet volkomen omkomt. – *This Day With God*, p. 162.

Het was onmogelijk voor de zondaar om de wet van God te houden, welke heilig, rechtvaardig, en goed is, maar deze onmogelijkheid was verwijderd door de inwoning van de gerechtigheid van Christus tot de berouwvolle, gelovige ziel. Het leven en de dood van Christus in plaats van de zondige mens had als doel, het herstel van de zondaar in Gods gunst, door hem de gerechtigheid van Christus te schenken, die zou de eis van de wet tegenkomen en vind daardoor aanneming met de Vader.

Het is altijd het doel van Satan de wet van God nietig te verklaren en het ware inzicht van het plan der verlossing te verdraaien. Daarom heeft hij de leugen gebracht, dat Christus op Golgotha 's kruis geofferd is met als doel de mens te bevrijden van de verplichting van het houden van de geboden van God. Hij heeft de misleiding dat God Zijn grondwet heeft afgeschaft, aan de wereld opgedrongen, Hij heeft Zijn morele standaard verworpen, en Zijn heilige en perfecte wet nietig verklaard. Had Christus dit gedaan, wat een verschrikkelijke prijs zou dit geweest zijn voor de hemel! In plaats van het verkondigen van de afschaffing van de wet, verkondigt Golgotha 's kruis op donderende toon zijn onveranderlijk en eeuwig karakter. Zou de wet afgeschaft kunnen worden, en de regering van hemel en aarde en de ontelbare werelden van God gehandhaafd blijven, had Christus niet behoeven te sterven. De dood van Christus was om voor eeuwig de vraag van de rechtsgeldigheid van de wet van Jehova te bevestigen. Volledig, de volle straf voor een schuldige wereld gedragen hebbende, werd Jezus de Middelaar tussen God en de mens, om de berouwvolle ziel te herstellen in de gunst van God door hem de genade te geven om de wet van de Meest Verhevene te houden. Christus kwam niet, om de wet of de profeten te ontbinden, maar om deze naar de letter te vervullen.

De verzoening van Golgotha verklaart de wet van God als heilig, rechtvaardig en goed, niet alleen voor een gevallen wereld maar ook voor de hemel en voor de ongevallen werelden. Christus kwam om de wet groot te maken en te eren. – *Faith and Works*, p. 118.

Zondag, 19 november: Dood voor de Wet

De zinnebeelden en schaduwen van de offerdienst met de profetieën, gaven aan de Israëlieten een vaag onduidelijk inzicht op de barmhartigheid en genade die in de wereld gebracht zouden worden door de openbaring van Christus. Aan Mozes werd de betekenis ontvouwd van de zinnebeelden en schaduwen, die heen wezen naar Christus. Hij zag ten einde toe wat gedaan zou worden als schaduw en werkelijkheid elkaar bij de dood van Christus zouden ontmoeten. Hij zag dat de mens alleen door Christus de zedenwet kan houden. Door het overtreden van deze wet bracht de mens de zonde in de wereld en met de zonde kwam de dood. Christus werd de verzoening voor de zonden van de mens. Hij nam zelf de vloek voor de ongehoorzaamheid op Zich. De slachtoffers en offeranden wezen op het offer dat Hij zou brengen. Het geslachte lam was een zinnebeeld van het Lam, dat de zonde der wereld zou wegnemen. – *ZDA Bijbel Commentaar*, vol. 6, pp. 504,505.

Zij die beweren aanhangers van Christus te zijn, en hun hoop op Hem te stellen, terwijl ze minachtend neerzien op de morele wet, en de profeten, hebben geen veiliger positie dan die de ongelovige joden hadden. Ze kunnen de oproep aan zondaren tot bekering niet begrijpen, want ze zijn onbekwaam om zondaren op te roepen tot berouw. De zondaar, die vermaand wordt om zijn zonden te laten heeft het recht om te vragen, wat is zonde? Zij die respect hebben voor de wet van God kunnen antwoorden, zonde is overtreding van de wet. In bevestiging hiervan zegt de apostel Paulus, ik had de zonde niet geweten, dan door de wet.

Alleen degene die de verbindende aanspraak van de morele wet erkend, kan de natuur van de verzoening verklaren. Christus kwam om te bemiddelen tussen God en de mens, door de mens één met God te maken door hem te brengen in loyaliteit tot Zijn wet. Er is geen kracht in

de wet om vergiffenis aan de overtreder te schenken. Alleen Jezus kon de schuld van de zondaar betalen. Maar het feit dat Jezus de schulden van de berouwvolle betaald heeft geeft hen niet het recht om voortdurend de wet van God te overtreden; maar hij moet voortaan in gehoorzaamheid tot deze wet leven. – *Selected Messages*, book 1, p. 229.

De grootste moeilijkheid die Paulus moest weerstaan kwam van de invloed van de Judaïstische leraars. Deze gaven hem veel moeilijkheden vanwege meningsverschillen in de kerk....Zij brachten voortdurend de deugden van de ceremoniële wet naar voren, en verhoogden deze ceremoniën boven het evangelie van Christus, en veroordeelden Paulus omdat hij hen niet kon overtuigen van de nieuwe leer....

Zonder Christus, was de overtreder onder de vloek gebleven, zonder hoop op vergiffenis. De geestelijke bijstand had op zichzelf geen roem, maar de beloofde Verlosser, geopenbaard in de types en schaduwdienst van de ceremoniële wet, maakt de morele wet glorieus.

Paulus wenste dat zijn broeders zouden zien dat de grote glorie van een zonden vergevende Verlosser betekenis geeft aan de gehele Joodse economie. Hij wenst dat ze ook zien dat toen Christus naar de wereld kwam, en stierf als des mensen offer, type en antitype.– *Selected Messages*, book 1, pp 236, 237.

Maandag, 20 november: Zonde en de Wet

Gods volk, die Hij noemt als Zijn bijzondere schat, was bevoorrecht met een tweevoudig systeem van de wet, de morele en de ceremoniële wet. De ene, wijst terug naar de schepping, ter herinnering aan een levende God die de wereld gemaakt heeft, wiens aanspraken bindend zijn voor alle mensen in iedere bedeling, en dat door alle tijden, voor tijd en eeuwigheid. De andere, is gegeven omdat de mens de morele wet heeft overtreden, de gehoorzaamheid die voortdurend bestond in opoffering en offerande, wees op de toekomstige verlossing. Ieder is duidelijk en gescheiden van de andere.

Vanaf de schepping was de morele wet een belangrijk onderdeel van Gods goddelijke plan, en deze was onveranderlijk als Hijzelf. De ceremoniële wet moest beantwoorden aan een speciaal doel in Christus plan voor de redding van de mens. Het symbolische systeem van opoffering en offerande was opgericht zodat door deze dienst de zondaar het grote offer van Christus waarnemen mag. Maar de Joden waren zo verblind door trots en zonde dat slechts weinigen van hen verder konden zien dan de dood van dieren als een verzoening voor de zonde; en toen Christus, die deze offers voor afschaduwde, kwam, konden ze Hem niet onderscheiden. De ceremoniële wet was roemrijk, het was de voorwaarde gemaakt door Jezus Christus in overleg met Zijn Vader, als hulp bij de redding van de mens. De hele opstelling van het symbolische systeem was gefundeerd op Christus. Adam zag Christus voorgesteld in het onschuldige dier lijdend de prijs van zijn overtreding van de wet van Jehova. – *Review and Herald*, 6 mei. 1875.

Als Gods Geest de volledige betekenis van de bedoeling van de wet openbaart aan de mens, vindt er een verandering plaats in zijn hart. De getrouwe beschrijving van zijn ware staat door de profeet Nathan

maakte David bekend met zijn eigen zonden, en hielp hem om deze weg te doen. Hij accepteerde de raad ootmoedig, en vernederde zichzelf voor God....

Zonde doodde de wet niet, maar het doodde de vleselijke geest in Paulus..... (Hij) riep de aandacht van zijn hoorders tot de gebroken wet, en toonde hen waarin ze schuldig waren. Hij instrueerde hen zoals een schoolmeester zijn scholieren instrueert. En toont hen de weg terug tot hun loyaliteit tot God. – *Selected Messages*, book 1, pp. 212,213.

Er zijn velen die roepen: “Geloof, alleen geloof.”

Vraag hen wat je geloven moet. Moet je de leugens van Satan, tegen Gods heilige, ware en goede wet vergeten?

God gebruikt Zijn grote en dierbare genade niet om Zijn wet waardeloos te maken, maar Hij bevestigt Zijn wet.

Wat is de beslissing van Paulus? Hij zegt:” Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet.....

Ik heb eertijds geleefd zonder de wet; toen echter het gebod kwam begon de zonde te leven, (eindigde de wet toen?- Nee.) Ik Paulus begon te sterven....Zo is dan de wet (staande direct in de weg van mijn vrijheid en vrede? Nee.) heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” Rom.7:7-12. – *Selected Messages*, book 1, p. 347.

Dinsdag, 21 november: De Wet is Heilig

Hoe zou het zijn als wij de straat op zouden gaan en onze kleren met modder vuil maken, om dan in huis te komen voor de spiegel te gaan staan en bij het zien van onze vuile kleren tegen de spiegel te zeggen: “Reinig mij van mijn onreinheid;” zou de spiegel het vuil van ons wegnemen? Dat is niet het doel van een spiegel. Die kan alleen maar openbaren dat onze kleding vuil is; maar de spiegel kan de verontreiniging niet wegnemen.

Zo is het ook met de Wet van God. Die wijst op de gebreken in ons karakter. Die kan alleen maar openbaren. Die veroordeelt ons als zondaars, maar biedt geen vergeving voor de overtreder. De wet kan hem niet redden van zijn zonden. Maar God heeft een voorziening getroffen. Johannes zegt: “ Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de Rechtvaardige.” Zo komen wij tot Hem en vinden daar het karakter van Jezus; en de gerechtigheid van Zijn karakter redt de overtreder – als wij van onze kant alles gedaan hebben wat wij konden doen.

Toch, hoewel Hij de overtreder redt, doet Hij Gods wet niet teniet, maar Hij verheerlijkt de wet. Hij maakt de wet groot omdat deze de zonde openbaart. Het reinigend bloed van Christus neemt onze zonden weg, als wij met een berouwvol hart bij Hem komen en \Zijn vergeving vragen. Hij rekent ons Zijn gerechtigheid toe en neemt zelf de schuld op Zich. – *ZDA Bijbelcommentaar*, vol. 7, p. 602.

Als resultaat van Adams ongehoorzaamheid is ieder menselijk wezen een overtreder van Gods wet, verkocht onder de zonde. Ten zij hij berouw toont en veranderd is, is hij onder de knechtschap van de wet, Satan dienende, gevallen in de verleiding van de vijand, en draagt getuigenis tegen de voorschriften van Jehova.

Maar door de volkomen gehoorzaamheid aan de vereisten van de wet, is de mens gerechtvaardigd. Alleen door geloof in Christus is zulk een gehoorzaamheid mogelijk. De mens mag misschien de geestelijke strekking van de wet begrijpen, hij mag zich zijn kracht realiseren als een waarnemer van de zonde, maar ze is hulpeloos om Satans macht en verleidingen te weerstaan, tenzij hij de verzoening aanvaardt die voor hem beschikbaar is door de genezende kracht van het offer van Christus, Hij is onze Verzoening – onze Verzoening met God. – *In Heavenly Places*, p. 146.

De oneindige waarde van het offer dat vereist werd voor onze verlossing openbaart het feit, dat de zonde een verschrikkelijk kwaad is. Door de zonde is het gehele menselijke organisme verstoord, de geest en de verbeelding werden verdorven. Zonde heeft de vermogens van de ziel verlaagd. Verzoeking van buiten vinden weerklank in het hart, en de voeten richten zich onmerkbaar naar het kwade.

Zoals het offer dat voor ons volbracht werd, volkomen was, zo moet ook het herstel van de verontreiniging van zonde volkomen zijn. God zal geen enkele verkeerde daad

verontschuldigen; geen ongerechtigheid kan veroordeling ontlopen. De ethiek van het evangelie erkent geen andere maatstaf dan de volmaaktheid van het goddelijke karakter. Het leven van Christus was een volmaakte vervulling van elk voorschrift van de wet. Hij zei: “Gelijk Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb.” Zijn leven is ons voorbeeld van gehoorzaamheid en dienst. God alleen kan het hart vernieuwen. – *De Weg tot gezondheid.*, p. 386.

Woensdag 22 November: De Man Van Romeinen 7

Het is niet genoeg om het geduld, de liefde en goedheid van God en de vaderlijke zorg van Zijn karakter te aanschouwen. Het is niet genoeg om de wijsheid en de rechtvaardigheid van Zijn wet te onderscheiden en te beseffen dat deze gebaseerd is op de eeuwige principe van de liefde. De apostel Paulus beseffte dit alles, toen hij uitriep:... “ik stem toe dat de wet goed is.” “Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.” Maar hij voegde er in bitterheid over zijn innerlijke nood en wanhoop er aan toe: “...ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.” Rom. 7: 16, 12, 14.

Hij verlangde naar de zuiverheid, naar de gerechtigheid, die hij uit zichzelf niet kon bereiken en hij riep uit: “Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezès doods?” Rom. 7:24. Deze kreet is in alle landen en in alle tijden opgestegen uit bezwaarde harten. Voor iedereen is er maar één antwoord: “Zie het

Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.” Joh. 1:29. – *De Weg Naar Christus. P. 15.*

Wanneer de zondaar, door de macht van Christus getrokken, het opgerichte kruis nadert en zich daarvoor neerwerpt, is er een nieuwe schepping. Hij krijgt een nieuw hart. Hij wordt een nieuwe schepping in Christus Jezus. Heiligheid kan geen verdere eisen stellen. God rechtvaardigt hem die uit het geloof in Jezus is. Rom. 3:26. ‘En die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.’ Rom. 8:30. Hoewel de schande en de ontarding door de zonde groot is, zal de eer en de verheffing door de verlossende liefde nog groter zijn. Aan mensen die streven naar gelijkheid met het goddelijke beeld wordt een gave geschonken uit de hemelse schatten die hen zelfs hoger plaatst dan de engelen die nooit gezondigd hebben. – *Lessen Leven Alledag*, p. 96.

Zij die aan Christus geloven en Zijn wet gehoorzamen zijn niet onder de slavernij van Gods wet; voor hen die geloven en gehoorzamen, is Zijn wet niet een wet van slavernij, maar van vrijheid. Elk die aan Christus geloofd, ieder die zich stelt onder de hoedende kracht van een verrezen Verlosser die de straf geleden heeft bedoeld voor de overtreder, iedereen die de verzoeking weerstaat te midden van het kwaad en het voorbeeld gegeven in het leven van Christus volgt, zal door geloof in het verzoenende offer van Christus een deelhebber worden van de goddelijke natuur, ontsnapt zijnde aan de ontarding die in de wereld is door begeerte. Een ieder die door het geloof Gods geboden gehoorzaamt zal de conditie bereiken van de zondeloosheid in welke Adam leefde voor zijn overtreding. – *In Heavenly Places*, p.146.

Paulus heeft altijd zijn blik op de kroon des levens die voor hem gereed ligt, niet alleen voor hem, maar ook voor hen die Zijn verschijning lief gehad hebben. Maar het was de overwinning door Jezus christus die de kroon des levens zo wenselijk maakte voor hem. Jezus wilde niet dat we eerzuchtig zijn om een beloning te krijgen, maar eerzuchtig om Gods wil te doen omdat het Zijn wil is, wat ook de beloning is die we ontvangen. – *Lift Him Up*, p. 343.

Donderdag 23 november: Gered van de Dood

Er zijn velen die denken dat het onmogelijk is aan de kracht van de zonde te ontkomen, maar de belofte is,

Dat we vervuld mogen zijn met al de volheid van God. We mikken te laag. Het doel ligt veel hoger. We moeten de hoogste eigenschappen van het karakter van God weerspiegelen. We zouden dankbaar moeten zijn dat we niet aan onszelf overgelaten zijn. De wet van God is de verhoogde standaard waaraan we moeten voldoen. We moeten niet wandelen volgens onze eigen ideeën. ...

Maar we moeten in de voetstappen van Christus volgen.

Het werk van de overwinning ligt in onze handen, maar we kunnen niet overwinnen in onze eigen naam of sterkte, want uit onszelf kunnen we de geboden van God niet houden. De Geest van God moet onze zwakheid helpen. Christus is ons offer en onze zekerheid geworden. Hij werd zonde voor ons zodat wij de gerechtigheid van God in Hem kunnen verkrijgen. Door geloof in Zijn naam plaatst Hij Zijn gerechtigheid in ons, en dit wordt een levend principe in ons leven...

Christus plaatst Zijn zondeloos karakter in ons en stelt ons aan de Vader voor in Zijn eigen zuiverheid. – *That I May Know Him*, p. 302.

Zij die niet ten prooi willen vallen in Satans listen moeten de toegang tot de ziel goed bewapenen; ze moeten vermijden zaken te lezen, te zien, of te horen die onreine gedachten oproepen. De geest moet niet achter gelaten worden, om te dwalen waar ieder onderwerp van de vijand van zielen iets suggereert. Het hart moet gelovig bewaakt worden, of het kwade van buiten zal het kwade van binnen opwekken, en de ziel zal in duisternis wandelen.

U moet een gelovige waker over uw ogen, uw oren, en al uw zinnen worden als u controle wil houden over uw geest en ijdele en corrupte daden wil voorkomen, alleen de kracht en de genade kunnen dit meest waardevolle werk volbrengen. – *Mind, Character, and Personality*, vol. 1, pp. 228,229.

Velen beseffen hun hulpeloosheid; zij verlangen naar dat geestelijke leven dat hen in harmonie zal brengen met God en streven ernaar dat te verkrijgen. Tevergeefs. Laten deze wanhopige, strijdende mensen naar Jezus opzien. De verlosser staat gebogen over hen die Hij met Zijn bloed gekocht heeft en zegt met onuitsprekelijke tederheid en medelijden: “Wilt gij gezond worden?” Hij gebied u op te staan in gezondheid en vrede. Wacht niet op het gevoel dat u genezen bent. Geloof het woord van de Verlosser. Zet uw wil aan de zijde van Christus. Wees bereid Hem te dienen en handelend naar Zijn woord zult u kracht ontvangen. Wat ook uw slechte gewoonten mogen zijn, Christus is bij machte – en verlangend – om u te verlossen. Hij wil leven geven aan de ziel die “dood is in overtredingen.” Ef. 2:1. Hij wil hen die gevangen zijn in zwakheid, vrijmaken van de ketenen der zonde. – *De Weg tot Gezondheid*, pp. 61,62.

Vrijdag, 24 november: Voor Verdere Studie

Lift Him Up, “The Crown of Live,” p. 343.

9. Geen veroordeling meer

Sabbatmiddag, 25 november

Hoewel het leven van de Christen gekenmerkt moet zijn door nederigheid, mag het niet getekend zijn door droefheid en zelfverachting. Iedereen moet zó leven dat hij Gods goedkeuring kan wegdragen en God hem kan zegenen. Het is niet de wil van onze hemelse Vader dat wij ooit veroordeeld worden of in de duisternis blijven. Het is geen bewijs van ware nederigheid als wij het hoofd laten hangen en aan zelfbeklag doen. Wij mogen tot Jezus gaan om gereinigd te worden, en daardoor zonder schaamte of verwijt staan tegenover de wet. “Zo is

er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt.” Rom. 8:1,2.

Door Jezus worden de gevallen zonen van Adam “zonen Gods.” “Want Hij, die heiligt, en zij, die geheilgd worden, zijn allen uit één; daarom schaamt Hij zich niet hen broeders te noemen.” Hebr. 2:11. Het leven van een Christen moet een leven van geloof, overwinning en vreugde zijn. “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof” 1 Joh.5:4. – *De Grote Strijd*, p 441.

Het licht schijnend van het kruis openbaart Gods liefde. Die liefde trekt ons tot Hem. Als wij geen weerstand bieden aan die liefde, zullen we naar de voet van het kruis worden geleid, vol berouw over de zonden die de dood van de Heiland veroorzaakt hebben. Dan wekt Gods Geest door het geloof nieuw leven in de ziel. Ons denken en willen wordt ondergeschikt aan de wil van Christus. Het hart en het verstand worden herschapen naar het beeld van Hem, die in ons werkt om alles aan Zich te onderwerpen. Dan wordt Gods wet geschreven in verstand en hart en kunnen wij met Christus zeggen: “Ik heb lust om uw wil te doen, mijn God.” Ps. 40:9.– *De Wens der Eeuwen*, p. 138

God maakt iedere voorzorg in het belang van de mens, schiep hem slechts een beetje lager dan de engelen. Adam was ongehoorzaam, en bracht de zonde op zijn nageslacht. Maar God gaf Zijn eengeboren Zoon voor de verlossing van de mens. Christus nam de natuur van de mens aan, en ging over de grond waar Adam viel, om getest en beproeft te worden zoals alle mensen getest en beproeft worden. Satan kwam tot Hem als een engel des lichts om Hem te overreden, indien mogelijk, toe te geven aan de zonde, en zo de mensheid volledig te plaatsen onder het gezag van het kwaad. Maar Christus zegevierde. Satan was verslagen, en het menselijke ras was geplaatst op veilige grond met God.

Toen de Vader de Zoon gaf om voor de mens te leven en te sterven, plaatste Hij al de schatten van de hemel tot onze beschikking. Er is geen excuus voor de zonde. God gaf ons al de voordelen die Hij mogelijk kon geven, zodat wij de kracht hebben om de verzoeking van de vijand te weerstaan. – *This Day With God*, p. 318.

Zondag 26 november: In Jezus Christus

Als u uw zonden beleid, geloof dat ze vergeven zijn, omdat de belofte duidelijk is. “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Joh. 1:9). Waarom dan, God onteren door te twifelen aan Zijn vergevende liefde? Als we onze zonden bekend hebben, geloof dat het woord van God niet zal falen, maar dat Hij getrouw is aan Zijn belofte. Het is net zo goed uw plicht om te geloven dat God Zijn woord zal vervullen om uw zonden te vergeven als het uw plicht is de zonden te belijden. Uw geloof in God moet geoefend worden, als één die recht doen wil juist zoals Hij gezegd heeft dat Hij doen zal – al uw overtredingen vergeven.

O, hoe velen gaan rouwende, zondigende en berouw hebbende onder een wolk van veroordeling! Ze geloven het woord van de Heer niet. Zij geloven niet dat Hij precies zal doen wat Hij zegt.... U verwond het hart van Christus door te twifelen, terwijl Hij zo veel voorbeelden van Zijn liefde gegeven in Zijn eigen leven om ons te redden zodat we niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zullen hebben. – *In Heavenly Places*, p. 126.

Vele van Zijn toehoorders werden in het geloof tot Hem aangetrokken. En tot hen zei Hij: “Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken.”

Deze woorden kwetsten de Farizeeën. Zij negeerden het feit, dat het volk al lang gebukt ging onder een vreemd juk en riepen boos uit: “Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit

iemand's slaven geweest; hoe zegt Gij dan: Gij zult vrij worden?" Jezus keek deze mensen aan, die slaven waren van kwaadwilligheid en wier gedachten van wraak vervuld waren en zei verdrietig: "Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde." Zij verkeerden in de ergste soort van slavernij die er bestaat—zij werden beheerst door de geest van het kwaad.

In het verlossingswerk bestaat geen dwang. Er wordt geen uiterlijk geweld gebruikt. Onder de invloed van Gods Geest is de mens vrij te kiezen wie hij wil dienen. De hoogste vorm van vrijheid ligt in de verandering die plaats vindt als iemand zich overgeeft aan Christus. De mens zelf moet de zonde uitdrijven. Het is waar dat wij uit onszelf niet de kracht bezitten ons vrij te maken van Satans macht, maar als wij verlangen bevrijd te worden van de zonde, en in onze grote nood om sterkte roepen buiten en boven ons, ontvangt de ziel de goddelijke energie van de Heilige Geest en gehoorzaamt de wil in het volbrengen van Gods wil.

De enige voorwaarde waarop de mens vrij kan zijn is één worden met Christus, "De waarheid zal u vrijmaken." Christus is de waarheid. Zonde kan alleen overwinnen door de geest te verzwakken en de vrijheid van de ziel teniet te doen. Zich onderwerpen aan God betekent het herstel van de mens, herstel tot de ware heerlijkheid en waardigheid van de mens. De goddelijke wet, waaraan wij ons moeten onderwerpen is de wet der vrijheid. Jak. 2:12. – *De Wens der Eeuwen*, pp.387,388.

Maandag, 27 november: Wat de Wet niet Kon Doen

Paulus had steeds de goddelijke wet hoog gehouden. Hij had aangetoond dat er in de wet geen kracht is om de mensen van de straf der ongehoorzaamheid te bevrijden. Overtreders moeten berouw hebben over hun zonden, en zichzelf verootmoedigen voor God, wiens rechtvaardige toorn zij zich door overtreding op de hals hebben gehaald; zij moeten bovendien geloof oefenen in het bloed van Christus als hun enige middel tot vergeving. De Zoon van God is als offer in hun plaats gestorven en is ten hemel gevaren om voor de Vader als hun Voorspraak op te treden. Door berouw en geloof kunnen zij van de vloek der zonden worden verlost, en door de genade van Christus voortaan in staat zijn gehoorzaamheid aan Gods wet te betuigen. – Van Jeruzalem tot Rome, pp 287, 288.

Hij nam onze natuur aan, en werd zonde voor ons, opdat wij vergeving mogen hebben over de zonden die tevoren gepleegd waren(Rom. 3:25) en door Zijn goddelijke kracht en genade moge de gerechte eis van de wet vervuld worden. Wie is er die de positie inneemt dat het geen verschil maakt of we wel of niet de geboden van God houden, doch deze is niet verbonden met Christus. Jezus zegt: "Ik heb de geboden van Mijn Vader bewaard, en blijf in Zijn liefde."(Joh. 15:10) en zij die Jezus volgen zullen doen zoals Hij gedaan heeft.

Satan wil verzoeken u te verleiden het pad der zonde te betreden, belovende dat iets bijzonder moois het resultaat zal zijn van het overtreden van Gods wet, maar hij is een misleider. Hij wil alleen uw ondergang bewerkenChristus kwam om het bewind van de stichter van het kwade te verbreken..... De mens was zo zwak door overtreding dat hij geen morele kracht bezat om te keren van de dienst van Satan tot de dienst van de enige getrouwe God; maar Jezus, de Prins des levens aan wie "alle macht gegeven is in hemel en op aarde," zal aan iedere ziel die verlossing wenst de sterkte verlenen die nodig is om de vijand van alle gerechtigheid te overwinnen.– *That I May Know Him*, p. 125.

Het verlossingswerk wordt een verborgenheid genoemd; Het is ook inderdaad een verborgenheid waardoor eeuwige gerechtigheid wordt gebracht tot allen die geloven. Als gevolg van de zonde was het mensdom in vijandschap tegen God. Christus nam tegen een onvoorstelbare prijs, door een pijnlijk proces, zowel voor engelen als voor mensen verborgen, de menselijkheid op Zich. Hij verborg Zijn goddelijkheid, legde Zijn heerlijkheid af en werd als

een kindje in Bethlehem geboren. Als mens gehoorzaamde Hij aan de wet van God, opdat Hij de zonde in het vlees zou veroordelen en voor hemelse wezens kon getuigen dat de wet ten leven bedoeld was, om het geluk, de vrede en eeuwig welzijn aan allen te verzekeren, die daaraan gehoorzaam zouden zijn. Maar hetzelfde oneindige offer, dat leven betekent voor hen die geloven, betuigd veroordeling voor de ongehoorzamen, door van dood en niet van leven te spreken. – *Ellen G. White, ZDA Bijbel Commentaar*, vol. 7, p. 915.

Dinsdag, 28 november: Het Vlees of de Geest

Wanneer iemand zelf volledig leeg is, als iedere valse god uit de ziel is gegooid, is de leegte gevuld met de invloed van de Geest van Christus. Zo iemand heeft het geloof dat de ziel zuivert van onreinheid. Hij is op de Geest gericht, en hij bedenkt de dingen van de Geest.

Hij heeft geen zelfvertrouwen. Christus is alles en in alles. Hij ontvangt de waarheid met zachtheid deze wordt voortdurend ontvouwd, en geeft de Heer al de glorie, zeggende, “ God heeft het hen geopenbaard onder ons door Zijn Geest.” “Nu hebben wij ontvangen, niet de geest der wereld, maar de Geest welke uit God is opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.” (1 Kor. 2:10,12). – *Gospel Workers*, p. 287.

Jezus offerde zichzelf voor iedere zonde-zieke ziel, voor iedere ziel die strijd om te overwinnen. De Heilige Geest doet voorbede voor iedere oprechte worstelaar, en Christus wil Zijn woorden tot geest en leven maken, de kracht van God tot redding van een ieder die geloofd. Maar u zult zeker falen als u toelaat dat de duivel uw geest controleert, u leid tot waanideeën ...God wil niet achteloos behandeld worden; Hij wil geen verdeeld hart accepteren. Hij eist volledige, oprechte dienst. Hij heeft het losgeld met Zijn leven betaald voor iedere zoon en dochter van Adam.

God heeft u een recht gegeven houvast te hebben aan Hem door het gelovige gebed. Gelovig gebed is het wezen van een zuivere godsdienst, de geheime kracht voor iedere Christen.....

Neem tijd voor gebed, onderzoek de Schrift, stel uzelf onder de controle van Jezus Christus. Leef in contact met de levende Christus, en zodra u dit doet, zal Hij u houvast geven en u stevig vasthouden door een sterke hand die u nooit laat gaan. – *Our High Calling*, p. 101.

Het vermogen te verheugen in de rijkdom en de glorie zal evenredig ontwikkeld worden in de wens die we hebben voor deze rijkdom. Hoe zal een waardering van God en de hemelse dingen worden ontwikkeld tenzij het is in dit leven? Als de eisen en zorgen van de wereld toegestaan wordt onze tijd en aandacht in beslag te nemen, onze geestelijke krachten verzwakken dan, en sterven door gebrek aan oefening.

In een gemoed volledig overgegeven aan aardse zaken, is iedere poging van toegang tot het licht des hemels gesloten. Gods veranderende genade kan niet vallen in geest en karakter.

We leven te midden van de gevaren van de laatste dagen, en we moeten iedere weg bewaken bij welke Satan ons kan verleiden met zijn verzoeking...Een meer aanvaarden van de waarheid kan nooit een ziel redden van de dood. We moeten geheiligd worden door de waarheid; iedere fout in het karakter moet worden overwonnen, of het zal ons overwinnen en een controlerende kracht voor het kwaad worden. Begin zonder een ogenblik uitstel om ieder schadelijk onkruid uit de tuin van het hart te vernietigen, en door de genade van Christus geen plant toestaan om daar te bloeien alleen planten die vruchten zullen dragen tot in het eeuwige leven. – *In Heavenly Places*, p. 160.

Woensdag, 29 november: Christus in U

Niemand kan een Christen zijn zonder dat hij de Geest van Christus heeft. En als hij de Geest van Christus heeft, dan komt dit tot uiting in vriendelijke woorden en in verfijnde,

vriendelijke manieren...De uiterlijke verandering getuigt van een innerlijke verandering. De waarheid heiligt en verfijnt. Wanneer ze met het hart wordt aangenomen, dan werkt ze met een verborgen kracht, en verandert het karakter. Maar zij die beweren volgelingen van Christus te zijn, en tegelijkertijd ruw, onvriendelijk en onbeleefd zijn in hun woorden en manieren, hebben niets van Jezus geleerd. Een opvliegend, veeleisend en vitterig mens is geen Christen, want Christen zijn betekent: lijken op Christus. – *Christus weerspiegelen. P. 304.*

De standaard waarmee het karakter gemeten wordt is de koninklijke wet. De wet is de zonden verklikker. Door de wet is de kennis van zonden. Maar de zondaar wordt voortdurend tot Jezus getrokken door de wonderlijke uiting van Zijn liefde, doordat Hij Zichzelf vernederd heeft om een schandelijke dood op het kruis te sterven. Wat een studie is dit! Engelen hebben zich ingespannen, ernstig verlangend, om in te zien in dit wonderlijke geheim. Het is een studie van het hoogste gewicht voor de menselijke intelligentie, dat de mens, gevallen en verleid door Satan, nemend Satans zijde bij de kwestie, omgevormd kan worden tot het beeld van de oneindige God. De mens zal Hem gelijk zijn, omdat, de gerechtigheid van Christus gegeven is aan de mens, zal God de mens liefhebben – gevallen maar verlost – gelijk Hij Zijn Zoon liefheeft. Lees dit juist uit als een van de levende wonderen. – *Selected Messages, book, 3, p.169.*

Door dienst van de engelen is de Heilige Geest in staat op de geest en het hart van de menselijke dienaar te werken en hem tot Christus te leiden....

Maar de Geest van God belemmerd de geest van de menselijke dienaar niet in zijn vrijheid. De Heilige Geest is geschonken om een helper te zijn, zodat de mens kan samenwerken met de Goddelijke, en het is Hem gegeven de ziel te trekken, maar nooit te dwingen tot gehoorzaamheid.

De Heilige Geest is ons tot nut in het werk van karakter opbouw, in het vormen van karakters naar het goddelijke voorbeeld. Als we denken dat we zelf wel capabel zijn om onze eigen ervaringen te hebben, dan maken we een grote fout. Uit ons zelf kunnen we nooit de overwinning van verzoeking behalen. Maar zij die een oprecht geloof hebben in Christus zullen werken door de Heilige Geest. De ziel in wiens hart geloof woont zal groeien in een mooie tempel voor de Heer. Hij wordt geleid door de genade van Christus. Evenredig aan de manier waarop hij zijn vertrouwen stelt op de leringen van de Heilige Geest zal hij groeien.

De invloed van de Heilige Geest is het leven van Christus in de ziel. We zien Christus nu niet om met Hem te spreken, maar Zijn Heilige Geest is net zo dicht bij ons, in welke plaats dan ook. Het werkt in en door een ieder die Christus ontvangt. Zij die de inwoning van de Geest kennen, tonen de vruchten van de Geest – liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid vriendelijkheid, goedheid en geloof. – *That I May Know Him. p. 57*

Donderdag, 30 november: De Geest van Aanneming

De liefde die Christus door de hele schepping verspreid is een bezielende kracht. Ieder vitaal deel – het verstand – het hart, de zenuwen – wordt aangeraakt door genezing. Bij haar wordt de hoogste energie van het wezen geraakt tot activiteit. Het bevrijdt de ziel van schuld en verdriet, van angst en zorg, dat de strijd van het leven drukt. Met haar komt kalmte en rust. Het geeft de ziel, de vreugde die geen aardse macht kan vernietigen – vreugde in de Heilige Geest – gezondheid gevende, leven – gevende vreugde.

Als u zichzelf voel de grootste zondaar te zijn, dan is Christus juist wat u nodig heeft, de grootste Redder. Heft op uw hoofd en zie weg van uzelf, weg van uw zonden, tot de oprichtende Redder; weg van de vergiftigende, vergiftige beet van de slang tot het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.

Hij heeft de last van onze schuld gedragen. Hij wil de last van onze vermoeide schouders nemen. Hij zal ons rust geven. Hij wil ook onze lasten en verdriet en zorg dragen. Hij nodigt ons uit al onze last op Hem te leggen, want Hij draagt ons op Zijn hart.– *Mind, Character, en Personality*, vol. 2, p. 452.

Door het onderzoeken van de Schriften gaan we begrijpen, wat wij voor Christus zijn, en wat Hij voor ons is. Door Hem te aanschouwen moeten we naar Zijn beeld veranderd worden, Zijn medewerkers worden, Zijn vertegenwoordigers in leven en karakter. We moeten ons gaan realiseren, dat wij als zonen en dochters van God moeten leven. God liefhebben boven alles, en onze naasten als onszelf. We moeten om Christus' wil een rein en volmaakt leven leiden. We moeten volmaaktheid liefhebben, omdat Jezus de belichaming van de volmaaktheid is, ons grote aantrekkingspunt. Wij moeten nu leven uit geloof in de Zoon van God. – *Christus Weerspiegelen*, p. 317.

Allen die een verbond met Jezus Christus aangaan worden door aanname de kinderen van God. Ze zijn gereinigd door de vernieuwende kracht van het Woord, en engelen zijn gemachtigd om hen bij te staan. Ze zijn gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon, en van de Heilige Geest. Ze verbinden zichzelf om actieve leden van Zijn kerk op aarde te worden. Ze zijn dood voor alle attracties van wereldse wensen; maar in conversatie en goddelijkheid, zijn ze, door heiligmaking van de Geest in staat een levende invloed te zijn voor God.

“Erfgenamen van God, en mede-erfgenamen met Christus,” – wat een verheffende, waardige positie! Gescheiden en afgezonderd van de wereld, beveiligd voor de sluwe strikken van Satan! Bij hun plechtige doopbelofte, hebben Gods verklaarde volgelingen zichzelf in een positie geplaatst om in oppositie tot het kwaad te staan. De vijand van zielen zal met alle kracht werken tot corruptie van de geest. Hij zal proberen zijn methode te introduceren in hun dienst voor de Meester.

Maar er is veiligheid voor hen als ze acht geven op het verbod. “... wees krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.” – *Sons and Daughters of God*, p. 15.

Vrijdag, 1 december: Voor Verdere Studie

Steps to Christ, “Faith and Acceptance,” pp. 50,51.

Gods Amazing Grace, “Given on Codition,” p. 212.

10. Kinderen van de belofte

Sabbatmiddag, 2 December

Esau was niet buitengesloten van het voorrecht om Gods gunst te zoeken door berouw, maar hij kon geen middelen vinden voor het herstellen van het geboorterecht. Zijn verdriet is niet ontsprongen uit overtuiging van zonde; het was niet zijn wens om met God te worden verzoend. Hij was droevig over de resultaten van zijn zonde, maar niet over de zonde zelf.

Vanwege zijn onverschilligheid ten aanzien van de Goddelijke zegeningen en vereisten, wordt Esau in de Schrift "een ongewijd" persoon genoemd." Vers 16. Hij vertegenwoordigt degenen die de verlossing door Christus voor hen gekocht licht waarderen, en ze zijn bereid om hun erfdeel in de hemel op te offeren voor de vergankelijke dingen van de aarde. Menigten leven voor het heden, met geen gedachte of zorg voor de toekomst. Net als Esau roepen ze uit, "laat ons eten en drinken; want morgen sterven wij." 1 Korintiërs 15:32. Zij worden door impulsen gecontroleerd ; en in plaats van zelfverloochening uit te oefenen, zullen zij afzien van de meest waardevolle overwegingen.

Menigten verkopen hun geboorterecht voor sensuele verwennerij. Gezondheid wordt opgeofferd, de geestelijke vermogens worden verzwakt en de hemel verbeurd verklaard; en allemaal voor slechts tijdelijk plezier—een aflaat die het karakter zowel verzwakt als verlaagd. Zoals Esau wakker werd om de dwaasheid in te zien van zijn impulsieve ruil en dat het te laat was om het verlies te herstellen, zo zal het zijn op de dag van God met degenen die hun erfdeel in de hemel verruild hebben voor egoïstische genoegdoening— *Patriarchs and Prophets*, pp. 181,182.

Gods liefde voor de mensheid is een eigenaardige soort liefde — een liefde die geboren is uit barmhartigheid, want de menselijke onderdaan is het helemaal onwaardig....

Zonde is niet het onderwerp van Gods liefde, maar van Zijn haat. En toch heeft Hij medelijden met de zondaar, omdat de schuldige het beeld en de gelijkenis van de Schepper in zich draagt en van Hem de mogelijkheden gekregen heeft om een kind van God te worden, niet door eigen verdiensten, maar door de toegerekende verdiensten van Jezus Christus, door het grote offer die de Heiland voor hem heeft gemaakt.

Gods liefde en genade worden altijd aangeboden aan zondaars. — *That I May Know Him*, p. 46.

Het is geen onderdeel van de missie van Christus om mensen te dwingen Hem te aanvaarden. Het is Satan, en mensen gedreven door zijn geest, die proberen het geweten te dwingen. Onder een voorwendsel van ijver voor gerechtigheid, brengen mensen, die samenwerken met kwade engelen, soms lijden toe aan hun medemensen om hen te bekeren tot hun ideeën van godsdienst; maar Christus vertoont altijd genade, zoekt altijd te willen winnen door de onthulling van Zijn liefde. Hij kan geen rivaal in de ziel toelaten, noch gedeeltelijke dienstbaarheid, maar Hij wenst alleen vrijwillige dienstbaarheid, een vrije overgave van het hart onder de aandrang van liefde. — *Acts of The Apostles*, p. 541

Zondag 3 december: De last van Paulus

God wilde Zijn volk Israël tot lof en heerlijkheid maken. Zij kregen alle geestelijke voordeel. God onthield hen niets wat kon dienen om een karakter te vormen dat hen tot vertegenwoordigers van Hem zouden maken.

Hun gehoorzaamheid aan Gods wet zou hen tot wonderen van voorspoed maken ten aanschouwen van de volkeren op aarde. ... Gods heerlijkheid, majesteit en macht moesten door hun voorspoed tot uiting komen. Zij moesten een koninkrijk van priesters en van vorsten zijn. God verschaftte hen elke mogelijkheid om het grootste volk op aarde te worden.....

Maar Israël voldeed niet aan Gods bedoeling. De Here zei: "Ik echter had u geplant als een edele druif, een volkomen zuiver zaad; doch hoe zijt gij Mij veranderd in wilde ranken van een vreemde wingerd!" (Jer.2:21) "Israël is een welige wijnstok die zijn vruchten voortbrengt." Hosea 10:1. — *Lessen uit het leven van alledag*, pp. 150,152.

Het werk van Christus moest aan de mensen het karakter van zijn Koninkrijk voorleggen , om te laten zien dat namen en posities en titels niets zijn, maar dat pure deugd en een heilig karakter als alles wordt geteld in de ogen van de hemel. In Zijn bergrede werden de allereerste zinnen die uit Zijn mond kwamen, bedoeld om die ambities laag in het stof te laten bijten. "Zalig de armen van geest," zei Hij, "want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren: want zij zullen vertroost worden. "Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.(Matteus 5:3-7).

Christus presenteerde de verstrekkende eisen van de wet van God. Hij probeerde hun hoge verbeeldingen recht te zetten door verheerlijking van ware gevoelens, en een zegen

verkondigen op die eigenschappen van karakter die volledig tegenovergesteld waren aan de kenmerken die zij aan het koesteren waren. Hij presenteerde vóór hen een Koninkrijk waar menselijke ambities en wereldse passies geen toegang zullen vinden. — *Lift Him Up*, p. 135

Wat het meest nodig is... is liefde voor zielen die vergaan, die liefde dat in rijke stromingen van de troon van God komt. Ware Christendom verspreidt liefde door de hele wezen. Het raakt elk essentieel onderdeel, de hersenen, het hart, de helpende handen, de voeten, waardoor mensen stevig kunnen staan waar God van hen vereist te moeten staan, zodat ze geen kromme paden voor hun voeten maken, opdat de lame uit de weg worden omgezet. De branderige, consumerende liefde van Christus voor zielen die vergaan is het leven van het hele systeem van het christendom.

Alleen wiens hart vol erbarmen is voor de gevallen mens, die voor een doel liefheeft, zijn liefde tonen door de prestaties van christelijke daden, zal het zien van Hem die onzichtbaar is kunnen verduren. Hij alleen die van zijn medemens houdt voor een doel kan God leren kennen. Wie niet van degenen houdt voor wie de Vader zoveel heeft gedaan kennen God niet. Dit is de reden waarom er zo weinig echte vitaliteit is in onze kerken, — *Lift Him Up*, p. 134

Maandag, 4 December: Uitverkoren

Esau en Jacob hadden allebei de instructies gekregen in de kennis van God, en beide waren vrij om te wandelen in Zijn geboden en Zijn gunst te ontvangen; maar ze hadden beide niet gekozen om dit te doen. De twee broers hadden op verschillende wegen gewandeld, en hun paden zouden verder uiteen blijven lopen.

Er was geen willekeurige keuze van de kant van God waardoor Esau buiten de zegen van de zaligheid was gesloten. De giften van Zijn genade door Christus zijn gratis voor iedereen. Er is geen keuze anders dan die van iemands eigen waaraan iemand zou kunnen vergaan. God heeft in Zijn woord de voorwaarden uitgezet waarop iedere ziel zal worden gekozen voor het eeuwige leven--gehoorzaamheid aan Zijn geboden, door het geloof in Christus. God heeft een persoonlijkheid gekozen in harmonie met Zijn wet, en wie de standaard van zijn verplichting neemt zal toegang hebben tot het Koninkrijk van heerlijkheid. Christus zelf zei: "Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien." Johannes 3:36 *Patriarchs and Prophets*, p. 207

Jezus bood de beker van zegen aan degenen die vonden dat ze "rijk, en verrijkt met goederen" zijn (Openbaring 3:17), en gebrek aan niets hebben, en weg liepen met minachting voor het barmhartig geschenk. Wie zich compleet voelt, die denkt dat hij redelijk goed is, en tevreden is met zijn toestand, streeft niet om deelgenoot te worden van de genade en gerechtigheid van Christus. Trots voelt geen behoefte, en dus sluit het het hart tegen Christus en de oneindige zegeningen die Hij kwam geven. Er is geen ruimte voor Jezus in het hart van een dergelijke persoon. Degenen die rijk en eervol in hun eigen ogen zijn vragen niet uit geloof, en ontvangen niet de zegen van God. Ze voelen dat ze vol zijn, dus gaan ze leeg weg. Degenen die weten dat ze eventueel zichzelf niet kunnen redden, of zelf elke rechtvaardige actie doen, zijn degenen die waarderen de hulp die Christus kan schenken. — *Thoughts From the Mount of Blessing*, p.7.

Hoe worden zielen schapen van Christus? Door te kiezen om Hem te aanvaarden. Maar Christus had hen eerst gekozen. Hij wist van eenieder die zou reageren op zijn oproep zich naar Hem toe keren, en Hij kent eenieder die geneigd zou zijn om Hem te aanvaarden, maar die, door populaire tegenstrevende invloeden, van Hem zou vervreemden.... Wie de stem heeft gehoord en Jezus heeft aanschouwd als het Lam van God en in Hem heeft geloofd, werd uit

eigen keuze Zijn eigendom. Maar... hun keuze voor Christus was in antwoord op Zijn oproep. De liefde van Jezus werd aan ons betuigd voordat we Hem liefhadden

Aan Jezus is de gehele menselijke familie toevertrouwd, zoals de kudde schapen wordt toevertrouwd aan een herder. Deze schapen en lammeren moeten met herderlijke zorg worden onderhouden. Zij zullen worden bewaakt door de trouwe Opperherder, onder de hoede van gelovige onderherders, en als ze naar de stem van de Opperherder zullen luisteren, zullen ze niet worden overgelaten om door wolven te worden verslonden. — *That I May Know Him*, p. 52

Dinsdag 5 december: Mysteries

Geen diepgaande liefde voor Jezus kan wonen in het hart dat niet ziet en zich niet zijn eigen zondigheid beseft. De ziel die door genade veranderd wordt, zal Zijn goddelijk karakter bewonderen; maar als we onze eigen morele misvorming niet zien, is dat het onmiskenbare bewijs dat we de schoonheid en kwaliteit van Christus niet hebben aanschouwd . Hoe minder wij onszelf achten, hoe meer waarde zullen we zien in de oneindige zuiverheid en lieflijkheid van onze Verlosser. Een weergave van onze eigen zondigheid drijft ons naar Degene, die kan vergeven...

God behandelt ons niet zoals sterfelijke mensen met elkaar omgaan. Zijn gedachten zijn gedachten van genade, liefde en teder mededogen. "Hij zal overvloedig genade geven." Hij zegt, "'Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk " (Jesaja 44:22) — *Our High Calling*, p. 27

Het was God's doel dat Zijn genade onder de andere volken, alsook tussen de Israëli's zou worden onthuld. Dit was duidelijk uiteengezet in de profetieën van het Oude Testament. De apostel gebruikt sommige van deze profetieën in zijn argument. "Of heeft de pottbakker niet de vrije beschikking over het leem" vraagt hij, "om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol, het andere tot alledaags gebruik?" (Romeinen 9:21) Wat als God, bereid om Zijn toorn te laten zien en Zijn macht bekend te maken, met veel lankmoedigheid de vaten van toorn klaar voor vernietiging zal doorstaan; en dat Hij de rijkdom van Zijn heerlijkheid op de vaten van genade bekend zou kunnen maken, die Hij vooraf heeft bereid tot heerlijkheid, zelfs wij, die Hij geroepen heeft, niet uit de Joden alleen, maar ook der Heidenen? Hij zei... " Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde." "En het zal geschieden ter plaatse, waar [tot hen] gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God." (Romeinen 9:25,26)

"Eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee, dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd wordt: Gij zijt mijn volk niet – zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God." (Hosea 1:10)—*The Acts of the Apostles*, p. 376

Degenen die niet elke dag zoeken om meer als Christus te zijn, kunnen het karakter van God niet kennen. Een puur leven leiden door het geloof in Christus als een persoonlijke Redder brengt de gelovige in een duidelijker, hogere gewaarwording van God. Geen mens waarvan het karakter niet nobel en Christus gezind is kan God in een juiste daglicht zetten. Hij kan over Christus prediken, maar hij toont zijn toehoorders niet dat Christus een blijvende gast is in zijn hart De kwaliteiten die essentieel zijn voor allen om te bezitten zijn het die het karakter van Christus volledig kenmerken--Zijn liefde, Zijn geduld, Zijn onbaatzuchtigheid en Zijn goedheid....

Het is de grootste en meest dodelijke bedrog te veronderstellen dat een mens geloof tot eeuwig leven kan hebben zonder Christelijke liefde te hebben voor zijn broeders. Wie van God en zijn naaste houdt, is gevuld met licht en liefde. God is in hem en rondom hem heen. Christenen houden van mensen om hen heen als kostbare zielen voor wie Christus is gestorven.

Er is niet zoiets als een liefdeloze Christen, want "God is liefde." — *Manuscript 133, 20 September 1899, "The Importance of the Law of God"*

Woensdag 6 december: "Mijn Volk"

"O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen." (Romeinen 11:33-36)

Aldus toont Paulus aan dat God overvloedig kan zijn om zowel de harten van de jood en heiden te veranderen, en aan iedere gelovige de zegeningen in Christus aan Israël beloofd te geven. Hij herhaalt Jesaja's verklaring aangaande Gods volk: "Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden;" "want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel. En gelijk Jesaja tevoren gezegd had: Indien de Here Sebaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn." (Romeinen 9:27-29) -- *The Acts of the Apostles*, p. 378,379

Het kan soms lijken, alsof de Here bij tijden de gevaren van zijn kerk, en het leed, haar aangedaan door haar vijanden, heeft vergeten. Maar dit is niet het geval. Niets in de wereld heeft voor God zoveel waarde als zijn kerk. Hij wil niet dat een wereldse gedraglijn haar zal besmetten. Hij laat niet toe dat zijn kerk door satans verzoeking wordt overwonnen. Hij zal degenen die Hem op onjuiste wijze voorstellen, straffen, maar Hij zal genadig zijn jegens allen die oprecht berouw hebben. Allen die hem aanroepen om kracht voor de groei van het christelijk karakter, zal Hij alle nodige hulp bieden.

In de eindtijd zal Gods volk zuchten en klagen over de gruwelen die in de wereld zijn. Onder tranen zullen zij de goddelozen waarschuwen voor het gevaar waarin ze zich bevinden door Gods wet te vertreden, en met onuitsprekelijk verdriet zullen ze zich berouwvol voor de Here verootmoedigen. De goddelozen zullen spotten met hun verdriet en hun ernstige smeekbeden belachelijk maken. Maar de zielsangst en verootmoediging van Gods volk is een onmiskenbaar bewijs dat ze kracht en adel van karakter, als gevolg van de zonde verloren, terugwinnen. Omdat ze Christus naderen, omdat hun ogen gericht zijn op zijn volkomen reinheid, zien ze zo helder de uitermate grootte van de zonde. Zachtmoedigheid en ootmoed zijn voorwaarden voor succes en overwinning. Een overwinningskroon wacht hen die zich buigen aan de voet van het kruis. — *Prophets and Kings, hfdts 47- Jozua en de engel*.

Jezus kijkt met de grootst mogelijke belangstelling naar onze inzet. Hij weet dat Zijn werk gedaan wordt door mensen die behept zijn met alle gebreken van de mensheid, en Hij slaat met teder medelijden hun mislukkingen en ontmoedigingen gade. De mislukkingen en gebreken zouden echter veel minder kunnen zijn dan nu het geval is. Als wij in harmonie met de hemel werken, zullen dienende engelen met ons samenwerken en onze inzet bekronen met succes. — *Getuigenissen voor de gemeente*, vol. 5, p. 420.

Donderdag 7 december: Struikelen

De Heer koos een volk en maakte hen de bewaarders van Zijn waarheid. Het was Zijn doel dat door de openbaring van Zijn karakter door Israël, mensen naar Hem zouden worden aangetrokken. De evangelie-uitnodiging moest aan de hele wereld worden gegeven. Door de leer van de opofferende dienstbaarheid, moest Christus worden opgeheven voor alle naties, en allen die naar Hem zullen kijken zouden leven.

Maar Israël heeft zich niet gehouden aan Gods doel. Zij vergaten God en verloren zicht op hun hoge voorrecht als Zijn vertegenwoordigers. De zegeningen die zij hadden ontvangen, hebben geen zegen aan de wereld gebracht. Al hun voordelen werden aangewend voor hun eigen verheerlijking. Zij beroofden God van de dienst die Hij van hen eiste, en zij beroofden hun medemens van geestelijke begeleiding en een heilig voorbeeld. — *Testimonies for the Church*, vol. 8, pp.25,26

Onze Verlosser is een "Beproefde Steen." Het experiment is uitgevoerd, de grote test is toegepast, en met perfect succes. In Hem is het complete doel van God voor het redden van een verloren wereld. Nooit was een fundament onderworpen aan zo'n ernstige beproeving en test als deze "Beproefde Steen." De Heer Jehovah wist dat deze eerste steen draagkracht had. De zonden van de hele wereld konden hierop worden opgestapeld. Des Heren gekozenen moesten worden geopenbaard, de poorten van de hemel worden opengegooid voor iedereen die zou geloven; de onnoemelijke eer moest worden gegeven aan de overwinnaars. — *Our High Calling*, p.54

Voor hen die geloven, is Christus een vaste grondslag. Dezen zijn het die op de Rots vallen en gebroken worden. Hierdoor worden onderworpenheid aan Christus en geloof in Hem voorgesteld. Op de Rots te vallen en gebroken te worden, wil zeggen: onze zelfgerechtigheid opgeven en tot Christus gaan met de nederigheid van een kind, berouwhebbend over onze overtredingen, en gelovend in Zijn vergevende liefde, en zo bouwen we ook door het geloof en door gehoorzaamheid op Christus als onze grondslag.

Op deze levende steen kunnen Joden zowel als Heidenen zeker bouwen. Hij is breed genoeg voor allen, en sterk genoeg om het gewicht en de last van de gehele wereld te steunen.

"Voor hen die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten" (1 Petr.2:8), is Christus een rots der ergernis....

De mensen die Christus verwierpen, zouden weldra zien hoe hun stad en hun volk vernietigd zou worden. Hun heerlijkheid zou verbroken worden, en verstrooid als stof in de wind. En wat was het, dat de Joden vernietigde? Het was de rots die, indien zij daarop gebouwd zouden hebben, hun tot veiligheid geweest zou zijn. Het was de goedheid Gods, die zij hadden veracht, gerechtigheid die zij hadden vertrapt, genade die zij hadden veracht. De mensen stelden zichzelf tegenover God, en alles wat hun heil had kunnen zijn, werd in hun ondergang verkeerd....

Zo zal het ook zijn op de laatste dag, wanneer het oordeel zal komen over hen die de genade Gods hebben verworpen. Christus, hun steen des aanstoets, zal in hun ogen dan een wrekende berg schijnen... Omdat hij liefde heeft afgewezen en genade heeft veracht, zal de zondaar vernietigd worden. — *De Wens der Eeuwen, hfdst 65: De tempel opnieuw gereinigd*

Vrijdag 8 december: Voor verdere bestudering

De Grote Strijd, "De Engelse hervormers na Wyclif," pp. 169,170

11. De uitverkorenen

Sabbatmiddag, 9 december

God heeft ons lief met een onuitsprekelijke liefde. En onze liefde voor Hem ontwaakt, wanneer wij iets begrijpen van de lengte, breedte, diepte en hoogte van deze liefde, die de kennis te boven gaat (Efeze 3:18–19). ... Liefde is het middel wat Hij gebruikt om de zonde uit het hart te verdrijven. Daarmee verandert Hij trots in nederigheid en vijandschap en ongeloof in liefde en geloof.

De Joden hadden zich uitgeput in zwoegen om volmaaktheid door hun eigen inspanningen te bereiken. En zij hadden gefaald. Christus had hun al verteld, dat hun gerechtigheid nooit het koninkrijk van de hemel kon binnenkomen. Nu legt Hij hun uit, wat de aard van de gerechtigheid is, die ieder zal bezitten die de hemel binnengaat... De wet is slechts een afschrift van het karakter van God. Aanschouw in uw hemelse Vader een volmaakte openbaring van de principes, die het fundament van Zijn heerschappij vormen.

God is liefde. Als lichtstralen van de zon stromen liefde, licht en vreugde van Hem uit naar al Zijn schepselen. Het past in Zijn natuur om te geven. Zijn leven zelf is het uitvloeisel van onzelfzuchtige liefde....

Wij moeten middelpunten van licht en zegen zijn voor onze kleine kring, zoals Hij dat is voor het heelal. Wij hebben niets van onszelf, maar het licht van Zijn liefde schijnt op ons, en wij moeten de helderheid daarvan weerspiegelen. "In van Hem geleende goedheid goed" mogen wij volmaakt zijn in onze levenssfeer, zoals God volmaakt is in de Zijne.—Gedachten van de berg der Zaligsprekingen, p.95-96

God is liefde. Hij zorgt voor de schepselen die Hij geformeerd heeft. "Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen." (Psalmen 103:13 "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden." (1 Johannes 3:1) Wat een kostbaar voorrecht is dit, dat wij zonen en dochters van de Allerhoogste mogen zijn, erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Jezus Christus. Laten wij dan niet klagen en treuren omdat wij in dit leven niet vrij zijn van teleurstellingen en smarten. Als wij in de voorzienigheid van God worden geroepen om beproevingen te ondergaan, laten wij het kruis dan aanvaarden en de bittere beker drinken, terwijl wij in gedachten houden dat het een Vaderhand is die deze aan onze lippen houdt. Laten wij Hem zowel tijdens duisternis als gedurende de dag vertrouwen. Kunnen wij niet geloven dat Hij ons alles zal geven wat voor ons welzijn is? "Hoe zal Hij, die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32) Hoe kunnen wij zelfs in de nacht van droefenis weigeren ons hart en onze stem in dankbare lofprijzing te verheffen, als wij ons de liefde herinneren die ons door het kruis van Golgotha getoond is? — *Getuigenissen voor de gemeente*, vol. 5, p. 314-315

Geloof brengt vrede, en vertrouwen in God brengt vreugde. Geloof, geloof! mijn ziel zegt, geloof. Rust in God. Hij is bij machte, hetgeen u Hem toevertrouwd heeft te bewaren." (2 Timoteüs 1:12). Uiteindelijk zult u meer dan veroveraar zijn door Hem die u heeft liefgehad. — *Testimonies for the Church*, vol. 2, p. 319.

Zondag 10 december: Christus en de Wet

Onze enige veiligheid is om vast te houden aan Jezus. Laat Hem nooit uit het oog. Hij zegt: "Zonder Mij kunt gij niets doen" (Johannes 15:5). We moeten een blijvend gevoel van onze eigen ontoereikendheid en hulpeloosheid hebben en volledig op Jezus vertrouwen. Dit zal ons individueel kal en standvastig laten zijn in woorden en houding.—*Selected Messages*, boek 2, p. 59

Priesters en oversten waren vastgelopen in een sleur van vormelijkheid. Zij vergenoegden zich met een wettische godsdienst en waren niet meer in staat aan anderen de levende, hemelse waarheden te brengen. Zij waren volkomen tevreden met hun eigen rechtvaardigheid en wensten geen nieuw element in hun godsdienst. Gods welwillendheid tegenover de mensheid beschouwden zij niet als iets afzonderlijks buiten hen om, maar zij brachten dat, vanwege hun goede werken, in verband met hun verdienste. Het geloof dat door de liefde werkt en de ziel

reinigt, kon niet samengaan met de godsdienstige opvatting der Farizeeën, die uit ceremoniën en geboden van mensen bestond. —*Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 1*

Christus heeft genoegdoening egdaan voor de schuld van de hele wereld, en iedereen die tot God in geloof komt, zal de gerechtigheid van Christus ontvangen. ... Onze zonden zijn uitgewist, opgeborgen, in de diepten der zee geworpen. Door berouw en geloof worden we van de zonde verlost en kijken we naar de Here onze gerechtigheid. Jezus heeft geleden, de rechtvaardige voor onrechtvaardigen....

Wie verlangt ernaar om echt berouwvol te zijn? Wat moet hij doen?--hij moet tot Jezus komen, zoals hij is, zonder uit te stellen. Hij moet geloven dat het woord van Christus de waarheid is, en de belofte geloven vragen, zodat hij kan ontvangen. Wanneer oprechte verlangens de mens drijft om te bidden, zullen zij niet tevergeefs bidden. De Heer zal Zijn woord vervullen en zal de Heilige Geest geven om te leiden tot berouw aan God en geloof in onze Heer Jezus Christus. Hij zal bidden en waken en zijn zonden loslaten, waardoor zijn oprechtheid getoond wordt door de kracht van zijn streven om de geboden van God te gehoorzamen. Met gebed zal hij geloof mengen, en niet alleen geloven in, maar ook de voorschriften van de wet gehoorzamen. Hij zal zichzelf aankondigen als aan staande aan de van Christus. Hij zal afzien van alle gewoonten en relaties die de neiging hebben om het hart af te keren van God.

Van onszelf zijn we zondaars; maar in Christus worden we gerechtvaardigd. Door ons rechtvaardig te maken door de toegekende gerechtigheid van Christus, verklaart God ons als rechtvaardigen en behandelt ons ook zo. Hij kijkt op ons als Zijn lieve kinderen. Christus werkt tegen de macht van de zonde en waar de zonde in overvloed aanwezig is, is genade veel meer overvloedig aanwezig. "Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus: "door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods." (Romeinen 5:1,2) —*Selected Messages*, boek 1, pp. 392-394.

Maandag 11 december: De Keuze van Genade

Iedereen die het wil kan het mysterie van godsvrucht zien. Maar het is alleen door middel van een juist begrip van Christus' missie en werk dat de mogelijkheid om compleet in Hem te zijn, geaccepteerd in de Geliefde, ook binnen ons bereik komt. Zijn lange menselijke arm omarmt de menselijke gemeenschap; Zijn goddelijke arm grijpt de troon van het Oneindige, dat de mens het voordeel kan hebben van het oneindige offer gemaakt namens Hem. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven;" (Johannes 1:12)

De verborgen wijsheid is, Christus van binnen gevormd, de hoop der heerlijkheid is, een wijsheid zo hoog als de hemel. De diepe beginselen van godsvrucht zijn subliem en eeuwig. Alleen een Christelijke ervaring kan ons helpen dit probleem te begrijpen en de schatten van de kennis te verkrijgen die verborgen zijn in de raadgevingen van God, maar nu bekendgemaakt aan allen die een vitale verbinding met Christus hebben. —Ellen G. White Comments, in *The SDA Bible Commentary*, vol. 6, pp. 1113, 1114.

Maar hoewel de Israëlieten Zijn Zoon verwierpen, verwierp God hen niet. Luister naar Paulus wanneer hij zijn betoog voortzet: "Ik vraag dan: God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk niet verstoten, dat Hij te voren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het Schriftwoord zegt in de geschiedenis van Elia, als hij Israël bij God aanklaagt: Here, Uw profeten hebben zij gedood, Uw altaren hebben zij omvergehaald; Ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven. Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zeven

duizend man doen overblijven, die hun knie voor Baal niet hebben gebogen. Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade.”

Israël was gestruikeld en gevallen, maar dit maakte het voor hen niet onmogelijk om weer op te staan. – *Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 35*

Uniformiteit is niet de regel die wordt gevolgd in het koninkrijk van de natuur. Evenmin is het de regel die wordt gevolgd in het koninkrijk der genade. God werkt op verschillende manieren om één doel te bereiken--het redden van zielen. Op verschillende manieren handelt de genadige Verlosser met verschillende denkwijzen....

De hemelse Herder weet de lammeren te vinden die van de kudde zijn afgedwaald. Hij zal ze verzamelen.....

Net zoals in de dagen van Elia, had God zeven duizend, die de knie niet voor Baal had gebogen, zo ook vandaag heeft Hij velen in de wereld die wandelen in al het licht dat zij hebben ontvangen. Een hele firmament van uitverkorenen heeft Hij in de reserve, die nog zullen schijnen te midden van de duisternis. – *Letter 39, 28 Februari 1903, aan J. Wessells.*

Dinsdag 12 december: De Natuurlijke Tak

Hier zijn wij samengebracht: met een verschillende geest, verschillende opvoeding, en verschillende opleiding. En we verwachten niet, dat elke geest precies hetzelfde kanaal zal volgen. Maar de vraag is: Zijn wij, die verschillende ranken, in de Wijnstok geënt? Dat willen we onderzoeken en we zullen het zowel aan leraren als aan studenten vragen. We willen zien, of we werkelijk in de Wijnstok zijn geënt. Als dat zo is, kunnen we verschillende manieren hebben, verschillende toonaarden, en verschillende stemmen. U ziet de dingen misschien vanuit het ene standpunt. En we hebben opvattingen over de Schriften, die onderling verschillen: niet tegenover de Schriften, maar onze opvattingen kunnen variëren. Mijn geest kan de lijnen volgen, die mij het meest vertrouwd zijn. En een ander kan al denkend een standpunt innemen dat bij zijn karaktertrekken past. Die ziet dan iets heel belangrijks in één aspect, wat anderen niet zien. – *Geest, karakter en persoonlijkheid, hfdst 6*

Jezus kwam naar onze wereld en staat genadig ons uit te nodigen om tot Hem te komen en van Hem te leren, in Hem te geloven; en als we komen, ent Hij Zijn leven en in Zijn karakter in ons. Onze aantrekking tot Christus is geloof en het entingsproces is adoptie; en door deze wederzijdse handeling worden wij zonen van God en gezamenlijke erfgenamen met Christus, deelgenoot aan de goddelijke natuur, die is ontsnapt aan de corruptie die in de wereld heerst door de begeerte.

Deze inenting in Christus scheidt ons van de wereld. Wij zullen niet langer houden van de verachtelijke en vervuilde en vervuilende wereld houden. Wij zullen inderdaad dood zijn voor de zonde, maar levend voor God door Jezus Christus, onze Here. Vervolgens zullen er rijke trossen vrucht worden gedragen. De genade van de Geest wordt gedragen in liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, zachtheid, goedheid. We hebben nieuwe genegenheid, nieuwe eetlust, nieuwe smaken. Oude dingen zijn voorbijgegaan, en zie, alle dingen zijn nieuw geworden.—*Testimonies on Sexual Behavior, Adultery, and Divorce, p. 135.*

Als we onze hulpeloze toestand zonder Christus realiseren, moeten wij niet ontmoedigd worden; We moeten vertrouwen op de verdiensten van een gekruisigde en verzezen Verlosser. Arme zonde-zieke, ontmoedige ziel, kijk en leef. Jezus heeft Zijn woord plechtig bevolen; Hij zal allen die tot Hem komen, redden. Dus laten we komen en onze zonden opbiechten en vruchten van berouw voortbrengen.

Jezus is onze Verlosser vandaag. Hij pleit voor ons in de allerheiligste plaats van het hemelse heiligdom, en Hij zal onze zonden vergeven. Het maakt al het verschil in de wereld uit

met onze geestelijkheid, of we nu op God zonder twijfel vertrouwen, zoals op een zeker fundament, of dat we trachten enige gerechtigheid in onszelf te vinden voordat wij tot Hem komen. Kijk weg van uzelf en kijk naar het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt. Het is zondig om te twijfelen. De minste ongelooft, als het gekoesterd wordt in het hart, wikkelt de ziel in schuld, en brengt grote duisternis en ontmoediging...

Jezus wil graag dat wij tot Hem komen, zoals we zijn: zondig, hulpeloos, afhankelijk. Wij beweren kinderen van het licht te zijn, niet van de nacht, noch van de duisternis; welk recht hebben wij dan om ongelovig te zijn? --*The Review and Herald*, 22 april 1884

Woensdag 13 december: Heel Israël zal behouden worden

Gods handelwijze met Zijn volk openbaart naast Zijn liefde en barmhartigheid strikte en onpartijdige rechtvaardigheid. Dit komt tot uitdrukking in de geschiedenis van het Hebreeuwse volk. God had Israël rijke zegeningen geschonken. Zijn goedertierenheid tegenover hen wordt op treffende wijze beschreven: "Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Here alleen geleid." En hoe direct en zwaar werden hun overtredingen aan hen bezocht!

De oneindige liefde van God is geopenbaard in het leven van Zijn eniggeboren Zoon om het gevallen mensdom te verlossen. Christus kwam op aarde om aan de wereld het karakter van Zijn Vader te openbaren, en Zijn leven was vol daden van goddelijke tederheid en medeleven. En toch zegt Christus: "Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet." Matthéüs 5:18. Dezelfde stem die geduldig en vol liefde de zondaar uitnodigt om tot Hem te komen en genade en vrede deelachtig te worden, zal in het oordeel tot hen die Zijn genade hebben veracht, spreken: "Gaaf weg van Mij, gij vervloekten." Matthéüs 25:41

In heel de Bijbel wordt God niet alleen voorgesteld als een teder Vader, maar ook als een rechtvaardig Rechter. Hoewel Hij Zich verlustigt in barmhartigheid, en "ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft", zal Hij de schuldige "zeker niet onschuldig" houden (Exodus 34:7) — *Patriarchen en Profeten*, hfdst 43

De geschiedenis van de kinderen van Israël is geschreven voor de onderricht en de vermaning van alle Christenen. De Israëli's werden ingehaald door gevaren en moeilijkheden, en hun weg leek afgedekt, hun geloof liet hen in de steek, en ze mompelden tegen de leider die God had aangewezen voor hen. Ze verweten hem hen in gevaar te brengen, wanneer hij alleen maar de stem van God had gehoorzaamd.

De goddelijke opdracht was: "Ga voort." Ze moesten niet wachten totdat de weg effen werd gemaakt, en ze het hele plan voor hun bevrijding konden begrijpen. Gods zaak is voorwaarts, en Hij zal een pad openen voor Zijn volk. Om te aarzelen en morren is wantrouwen te tonen in de Heilige van Israël. In Zijn voorzienigheid bracht God de Hebreeën snelheid in de bergen, met de Rode Zee voor hen, dat Hij misschien hun verlossing kan uitwerken en hen eeuwig van hun vijanden bevrijden. Hij kon hen op de een of andere manier verlossen, maar hij koos deze methode om hun geloof te testen en hun vertrouwen in Hem versterken. — *Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 25

Christus komt met macht en grote heerlijkheid. Hij komt met Zijn eigen roem en de glorie van de Vader. En de heilige engelen zullen Hem op Zijn weg bedienen. ...

Vervolgens is het dat de verlostten onder de mensen hun beloofde erfenis zullen krijgen. Zo zal het doel van God voor Israël een letterlijke vervulling krijgen. De mens is machteloos om de doeleinden van God te verijdelen. Zelfs temidden van de werking van het kwaad, gingen Gods doeleinden gestaag voort naar hun eindbestemming. Zo was het met het huis van Israël in

de geschiedenis van de verdeelde monarchie; zo is het met geestelijk Israël vandaag. — *Profeten en koningen, hfdst 59*

Donderdag, 14 December: De Zaligheid van de Zondaars

Het werk voor de Joden, zoals uiteengezet in het elfde hoofdstuk van Romeinen, is een werk dat met speciale wijsheid moet worden behandeld. Het is een werk dat niet moet worden genegeerd. De wijsheid van God moet naar onze mensen komen. We moeten de weg van de Koning in alle wijsheid en gerechtigheid vrijmaken. De joden moeten elke gelegenheid krijgen om tot het licht te komen. —Ellen G. White Comments in de *SDA Bible Commentary*, vol. 6, p. 1079.

We moeten laten zien dat de genade van Christus zich in ons hart woont. Haar invloed zal worden onthuld, waar we ook in gezelschap zijn, door woorden van het diepste belang, die gevolgen meebrengen zo blijvend als de eeuwigheid.

In deze periode van de geschiedenis van de aarde kunnen we ons niet veroorloven om elkaars invloed te af te zwakken. De Christelijke oorlogvoering is dichtbij een ieder en ernstig. We moeten onzichtbare vijanden tegemoet treden en het gevecht met hen aangaan, en we moeten in harmonie zijn met het hemelse agentschappen, die ons proberen te reinigen van de neiging om onze broeders te bekritisieren, en te oordelen over hen. De Heer verlangt dat wij onder het juk van Christus staan....

Wij zijn getuigen van Christus. Laten we daarom niet praten van moeilijkheden of nadenken over onze beproevingen. Kom dichtbij de Heer Jezus Christus, die de Leidsman en Voleinder van ons geloof is. Door Hem te aanschouwen, bestuderen en van Hem te praten, worden we veranderd naar Zijn beeld. —*The Upward Look*, p. 239

Het leven van Christus was een leven belast met een goddelijke boodschap van de liefde van God, en Hij verlangde intens deze liefde in rijke mate aan anderen te geven. Mededogen straalde van Zijn gelaat, en Zijn gedrag werd gekenmerkt door genade, nederigheid, waarheid en liefde. Elk lid van Zijn militante kerk moet dezelfde kwaliteiten tonen, als hij tot de triomfantelijke kerk zou willen toetreden. De liefde van Christus is zo breed en zo vol van glorie, dat in vergelijking daarvan, alles wat de mens als groot acht, vervalt tot onbeduidendheid. Wanneer we daarvan een beeld krijgen, roepen we uit: O de diepte van de rijkdom van de liefde die God geschonken heeft op de mens in de gave van Zijn eniggeboren Zoon!

Wanneer wij naar de juiste taal voor het beschrijven van de liefde van God zoeken, vinden we woorden te meegaand, te zwak, te ver onder het thema, dat wij onze pen neerleggen en zeggen: "Nee, het kan niet worden beschreven." We kunnen alleen net als de geliefde discipel doen, en zeggen: "Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden" 1 Johannes 3:1.

In een poging tot beschrijving van deze liefde, voelen we ons als zuigelingen die hun eerste woorden brabbelen. Zwijgend kunnen wij aanbidden; want zwijgzaamheid in deze zaak is de enige welsprekendheid. Deze liefde is boven alle taal te beschrijven. Het is het mysterie van God in het vlees, God in Christus, en goddelijkheid in de mensheid. Christus boog omlaag in ongeëvenaarde nederigheid, dat in Zijn verheerlijking op de troon van God, kan Hij ook degenen die in Hem geloven verheerlijken, op een zetel met Hem op Zijn troon. Allen die naar Jezus kijken in geloof dat de wonden en kneuzingen die zonde heeft gemaakt zullen worden genezen in Hem, zullen genezen worden. —*Fundamentals of Christian Education*, p. 179

Vrijdag 15 decemeber :Voor verdere bestudering

Van Jeruzalem tot Rome, hfdst 12: Van vervolger tot discipel

12. Het kwade overwinnen door het goede

Sabbatmiddag, 16 december

De mens, de gevallen mensheid, kan veranderd worden door de vernieuwing van zijn denken “opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij” (Statenvertaling 12:2). Hoe de mens dit beproeven? Doordat de Heilige Geest zijn verstand, geest, hart en karakter in bezit neemt... De Heilige Geest werkt aan het menselijk karakter, en de vruchten worden gezien.

Net als een goede boom goede vruchten voortbrengt, zo zal de boom geplant in Gods tuin vruchten voortbrengen voor het eeuwige leven. Plagende zonden worden overwonnen; slechte gedachten worden niet toegelaten in de gedachten; slechte gewoonten worden verwijderd van de tempel van de ziel. De neigingen die de verkeerde kant opgingen, worden naar de juiste richting geleid. Verkeerde neigingen en gevoelens worden veranderd, er wordt voorzien in nieuwe principes, er geldt een nieuwe standaard voor het karakter. Heilige gemoed toestanden en geheiligde emoties zijn nu de vruchten aan de christelijke boom. Een volledige transformatie heeft plaatsgevonden. Dit is het werk dat gedaan moet worden. -*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 6, p. 1080.*

Niets dan de genade van God kan het hart overtuigen en bekeren. Van Hem alleen kunnen gewoonte slaven de kracht ontvangen om de ketenen te verbreken die hen gebonden houden. Het is voor de mens onmogelijk om zijn lichaam tot een heilig, Gode welgevallig offer te stellen (Rom. 12:1), zolang hij doorgaat met het koesteren van gewoontes die hem van zijn lichamelijke, geestelijke en zedelijke krachten beroven. Daarover zegt de apostel: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” (Rom. 12:2) - *Adviezen over dieet en voeding, hst. 6*

Het hart waarin de liefde van Christus verblijft zal constant meer en meer verfijning manifesteren; want de bron van leven is liefde voor God en de mens. Christus is Christendom. Dit is de glorie van God in hoogste, en op aarde vrede, goede wil naar de mens toe. Dit is het volbrengen van Gods bedoeling. Ware Christelijke groei neigt opwaarts naar de volle status van mannen en vrouwen in Christus. Ware cultuur, echte verfijning van gedachten en manieren, is beter verkregen door deel te nemen aan de school van Christus, dan door het meest harde werk, zware pogingen om vormen en regels te houden, wanneer het hart niet onder de discipline is van de Geest van God.

De volgeling van Jezus zou constant zijn manieren, gewoonten, geest en werk moeten verbeteren. Dit wordt gedaan door de ogen, niet alleen op uiterlijke, oppervlakkig prestaties, maar op Jezus te richten. Een verandering vindt plaats in het denken, in de geest en het karakter...

Hoe dichter de mens verbonden is met de Bron van alle kennis en wijsheid, hoe meer hij geholpen kan worden op geestelijk als intellectueel gebied. De kennis van God is het essentiële onderwijs, en deze kennis maakt elke ware werker zijn constante studie. —*Gospel Workers, pp. 282, 283.*

Zondag 17 december: Een redelijke dienst

In dat oude ritueel, dat het evangelie symbolisch voorstelde, mocht geen geschonden offer naar Gods altaar worden gebracht. Het offer, dat Christus verzinnebeelde, moest onberispelijk zijn. Het woord van God wijst hiernaar als een illustratie van wat Zijn kinderen moeten zijn, "een levend offer", "heilig en zonder vlek of rimpel," "Gode welbehaaglijk." Romeinen 12:1 en Efeze 5:27.

Los van goddelijke kracht kan geen ware hervorming tot stand komen. Menselijke barrières tegen natuurlijke en gecultiveerde neigingen zijn slechts zandzakken tegen een watervloed. Pas als het leven van Christus een bezielende kracht in ons wordt, kunnen wij de verleidingen, die ons van binnen uit en van buiten af aanvallen weerstaan.

Christus kwam naar deze wereld en leefde naar Gods wet, opdat de mens de natuurlijke neigingen, die de ziel verderven, volmaakt meester zou worden. De Heelmeester van ziel en lichaam geeft overwinning over alle strijdende begeerten. Hij heeft alle voorzieningen getroffen, opdat de mens een volmaakt karakter zou bezitten. (*Weg tot gezondheid, hst. 8*)

Diegene die zijn geheiligd door de waarheid zullen laten zien dat de waarheid een verandering in hun leven in hun leven heeft gebracht, dat het hun voorbereidt voor de verandering naar de hemelse wereld. Maar zo lang als trots en nijd en kwade overtuigingen het leven domineren, zal Christus niet regeren in het hart. Zijn liefde niet in de ziel. In het leven van diegene die deelnemen aan de goddelijke natuur, is er een kruisiging van het hoogmoedige, de zelfvoldane geest die leidt naar zelf-verhoging. In zijn plaats verblijft de Geest van Christus, en in zijn leven worden de vruchten van de Geest geopenbaard. Door het denken van Christs te hebben, openbaren Zijn volgelingen de genade van Zijn karakter.

Niets minder dan dit zal de mens geschikt maken voor God. Niets minder dan dit zal hun het pure, heilige karakter geven die zij nodig hebben om de hemel binnen te komen. Zodra iemand Christus aandoet, wordt het bewijs gezien van een verandering dat teweeg is gebracht in zijn woorden, daden en zijn geest. Een hemelse atmosfeer is rondom zijn ziel, want Christus verblijft in hem. - *Lift Him Up, p. 301.*

Christus is de bron van al onze kracht. Laten wij Zijn leer bestuderen. Door Zijn eniggeboren Zoon te geven om op deze wereld te leven en door blootgesteld te worden aan verleidingen, zodat Hij ons kon laten zien hoe wij kunnen overwinnen, heeft de Vader ervoor gezorgd dat we niet gevangen hoeven te worden door de vijand. Door de verloren vijand tegemoet te gaan, overwon Christus namens de mens...

Door deel te nemen aan Zijn goddelijke natuur, moeten wij leren om de verleidingen van Satan te onderscheiden, en in de kracht van Zijn genade, moeten wij de slechtheden die in deze wereld zijn gekomen door lust overwinnen. Hij die ooit een zondig mens was, mag gereinigd en gezuiverd worden door de verdiensten van Christus, en staan voor zijn medemens als een medewerker van God. Aan diegene die God ernstig zoeken, zal de Goddelijke natuur zeker worden gegeven, de compassie van Christus zal aan diegene worden geopenbaard. —*This Day With God, p. 151.*

Maandag 18 december: Wees nuchter

Wij moeten ons niet zo snel gekrenkt voelen. Wij moeten niet leven om onze gevoelens te bewaken of onze reputatie, maar om onze ziel te redden. Als wij geïnteresseerd raken in de redding van onze zielen, zullen wij ophouden ons te bekommeren om de kleine verschillen die zo dikwijls aan de orde komen in onze omgang met anderen. Wat anderen van ons mogen denken of ons aandoen, hoeft onze eenheid met Christus, de gemeenschap van de Geest, niet te verstoren...

Als ongeduldige woorden tot u gesproken worden, antwoordt nooit op dezelfde toon. Bedenk dat "een zacht woord de grimmigheid afkeert." (Spreuken 15:1) En er is wonderbaarlijke macht in stilte. Iemand antwoorden die kwaad is, maakt dat soms alleen maar ernstiger. Maar boosheid, met zwijgen beantwoord in een verdraagzame geest, ebt snel weg. (*De weg tot gezondheid, hst. 41*)

Als er geen perfecte harmonie is tussen ons, moeten we niet denken dat wij geen enkele schuld daaraan hebben. Als andere hun gedachten en gevoelens niet dezelfde zijn als die van ons, moeten we niet denken dat zij verkeerd zijn en wij gelijk hebben. We willen onze gedachten telkens op het juiste punt houden, dat is om het gebed van Christus te beantwoorden in Johannes 17:21-23. We willen weten wat het juk van Christus van ons vraagt, en de lasten die we in deze tijd moeten dragen. En we moeten constant ernaar streven om in zachtmoedigheid en liefde aan onze broeders laten zien dat wij interesse in hun hebben, we moeten liefde in onze daden brengen, elke dag. Dit is het goud gelouterd in het vuur, geloof en liefde. Als we iemand zien dwalen op een punt moeten we daaraan niet voorbij gaan en niets zeggen, we moeten proberen om diegene uit het duister te halen in het licht. We moeten elkaars interesses beschermen zoals wij ook die van ons zouden beschermen. We waarderen de ziel niet zoveel als we zouden moeten. We moeten verenigd zijn in een grote broedergemeenschap en we moeten op zo een punt staan dat we kunnen leven met de fouten van andere. Dit moeten we doen met verdraagzaamheid en zachtmoedigheid, en we moeten ernaar streven om elkaars zorgen te dragen. (Zie Efeze 5:1, 2.)—*This Day With God*, p. 274.

Christus, methode alleen kan het ware succes opleveren in het bereiken van mensen. De Zaligmaker mengde Zich onder de mensen als iemand, die naar hun welzijn streefde. Hij toonde Zijn sympathie, voorzag in hun noden en won hun vertrouwen. En dan gebod Hij hen: "Volg Mij."

Wat nodig is, is dicht bij de mensen te komen door persoonlijke pogingen. Wanneer minder tijd werd gegeven aan toespraken en meer tijd werd besteed aan persoonlijk dienstwerk, zouden grotere resultaten geboekt worden. De armen moeten hulp krijgen, voor de zieken moet gezorgd worden, de bedroefden en achtergeblevenen moeten getroost, de onwetenden geleerd en de onervarenen raad gegeven worden. Wij moeten wenen met de wenen en ons verblijden met de blijden. Vergezeld door kracht van overreding, de macht van het gebed en de macht van Gods liefde, zál en kán dit werk niet zonder vrucht blijven. (*De weg tot gezondheid*, hst. 9)

Dinsdag 19 december: De christen en de staat

Dit beginsel moeten wij in onze tijd krachtig handhaven. De banier van de waarheid en de godsdienstvrijheid, door de stichters van de nieuwtestamentische gemeente en door Gods getuigen in de eeuwen daarna hoog gehouden, is in deze laatste strijd aan onze handen toevertrouwd. De verantwoordelijkheid voor deze grote gave rust op degenen die God- met de kennis van Zijn Woord heeft gezegend. Wij moeten dit Woord als het hoogste gezag aanvaarden. Wij moeten de menselijke regeringen als een goddelijke instelling erkennen, en gehoorzaamheid aan hen, zolang zij binnen hun wettelijke grenzen blijven, als een heilige plicht de mensen voorhouden.

Maar wanneer hun aanspraken in tegenspraak komen met die van God, dan moeten wij Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Gods Woord moet als verheven boven alle menselijke wetgeving worden beschouwd. Een "zo zegt de Here" mag niet ten achter worden gesteld bij een "zo zegt de kerk" of een "zo zegt de staat." De kroon van Christus moet boven de diademen van aardse machthebbers worden verheven. (*Van Jeruzalem naar Rome*, hst. 6)

Christus' antwoord was geen ontwijking, maar een eerlijk antwoord op de vraag. Terwijl Hij een Romeinse munt, waarop de naam en de beeltenis van Caesar waren geslagen, in Zijn hand hield, verklaarde Hij, dat, aangezien zij leefden onder de bescherming van de Romeinse macht, zij die macht de steun die zij eiste, moesten verlenen, zolang dit niet in strijd kwam met een hogere plicht.

Maar terwijl ze op vreedzame wijze onderdanig moesten zijn aan de wetten van het land, moesten ze te allen tijde in de eerste plaats God trouw blijven. (*Jezus de wens der eeuwen, hst 66*)

Ons koninkrijk is niet van deze wereld. We wachten op ons Heer van de hemel om te komen, zodat hij alle machten en heerschappijen kan neerhalen, zodat Hij Zijn eeuwig koninkrijk kan oprichten. Aardse heerschappijen worden geschud. We hoeven niet, en kunnen niet verwachten dat er een eenheid zal ontstaan tussen aardse naties. Onze positie in het beeld van Nebukadnezar wordt vertegenwoordigd door de tenen, in een staat van verdeeldheid, en van een afbrokkelend materiaal, dat niet bijeen zal blijven. Profetie laat ons zien dat de grote dag van God vlak voor ons is. Het komt er gauw aan.

Ik zag dat het onze plicht is om de wetten van dit land te gehoorzamen tenzij het in conflict komt met de hogere wet, welke God heeft gesproken met een hoorbare stem in Sinai, en daarna het heeft gegraveerd op steen met Zijn eigen vinger. "Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn." (Jeremia 31:33) Zij die Gods wet geschreven hebben in hun hart zullen God gehoorzamen in plaats van de mens, en zullen sneller de mens ongehoorzamen dan in het minste afwijken van de wet van God. Gods volk, onderwezen door inspiratie van waarheid, en geleid door een goed geweten om te leven met elk woord van God, zullen Zijn wet, geschreven in hun hart, als de enige autoriteit, erkennen of accepteren om te gehoorzamen. De wijsheid en autoriteit van de goddelijke wet zijn het hoogst. —*Testimonies for the Church, vol. 1, pp. 360, 361.*

Woensdag 20 december: Heb de ander lief

De eerste vier van de tien geboden worden samengevat in het ene grote voorschrift: "Gij zult de Here, Uw God, liefhebben met geheel uw hart." (Matth.22:37) De laatste zes worden samengevat in het andere: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf." (Matth.22:39) Deze beide geboden zijn een uitdrukking van het beginsel der liefde. Men kan niet het eerste houden en het tweede breken, noch kan men het tweede houden, terwijl het eerste wordt verbroken. Wanneer God zijn rechtmatige plaats inneemt op de troon van het hart, zal de juiste plaats aan de naaste worden gegeven. Wij zullen hem liefhebben als onszelf. En alleen wanneer wij God liefhebben boven alles, is het mogelijk onze naaste onpartijdig lief te hebben. (*Jezus de wens der eeuwen, hst 66*)

Het liefelijke karakter van Christus zal in Zijn volgelingen worden herkend. Het was voor Hem een vreugde om Gods wil te doen. Liefde voor God, een ijveren voor Zijn heerlijkheid, was de overheersende kracht in het leven de Zaligmaker. Het hart, dat niet toegewijd is, kan hiervan niet de bron zijn en kan dit niet voortbrengen. Dit is alleen te vinden in het hart, waarin Jezus regeert. „ Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad".⁵ In het hart dat vernieuwd is door de goddelijke genade, is liefde het grondbeginsel van de daad. Het karakter wordt erdoor gevormd, de hartstochten worden erdoor beheerst, vijandschap wordt erdoor onderdrukt, en de gevoelens worden veredeld. Wanneer deze liefde gekoesterd wordt, wordt het leven aangenaam en gaat er een verfijnde invloed van uit. (*Schreden naar Christus, hst. 7*)

Neem elke gelegenheid aan om bij te dragen aan het geluk aan degene om je heen, deel met hun je affectie. Aardige woorden, blikken van sympathie, expressies van waardering, zullen voor velen die het moeilijk hebben, of eenzaam zijn als een beker koud water voor de dorstige zijn. Een woord van bemoediging, een aardige daad, zal ver gaan om de lasten die op

vermoeide schouders rusten te verlichten. Het is in een onzelfzuchtige dienstbaarheid waar ware geluk wordt gevonden. En elk woord of daad van zulke dienstbaarheid is opgeschreven in het boek van de hemel alsof het voor Christus is gedaan...

Leef in de zonneschijn van Christus liefde. Dan zal jouw invloed een zegen zijn voor de wereld. De geest van onzelfzuchtige arbeid voor andere geef diepte, stabiliteit, en een Christelijke liefde aan het karakter en brengt vrede en blijheid aan de diegene die het bezit. Elke plicht gedaan, elk offer gemaakt in de naam van Jezus brengt een buitengewone beloning met zich mee. In deze daden van plicht, spreekt God en geeft Hij Zijn zegen. —*My Life Today*, p. 165.

Donderdag 21 december: Onze redding is nu

God roept ieder gemeentelid op om zijn leven zonder reserve aan de dienst van de Heer te wijden. Hij roept op tot vastberaden hervorming. De hele schepping zucht onder de vloek. Gods volk dient daar te staan waar zij groeien in genade en door de waarheid worden geheiligd naar lichaam, ziel en geest. Wanneer zij afstand doen van alle genot dat de gezondheid aantast, dan zullen zij een helderder beeld krijgen over wat ware godsvrucht betekent. Er zal dan een schitterende verandering in degodsdienstige ervaring te zien zijn. (*Adviezen over dieet en voeding*, hst. 20)

Het is de hoognodig om wakker te worden: want nu is onze redding dichterbij dan we dachten. De nacht is ver gevorderd, de dag komt dichterbij; laten we daarom onze werken van duisternis achter ons laten, en laten we de uitrusting van het licht aandoen. Laten we eerlijk wandelen, als op een klaarlichte dag; niet in rellen en dronkenheid, of in baldadigheid, niet in jaloersheid of strijd. Maar doe Jezus Christus aan, en geef het vlees geen kans, om de lusten daarvan te bevredigen.- *Counsels on Health*, p. 579.

De vijanden van God maken dagelijks plannen om de waarheid te onderdrukken, en om de zielen van de mens tot slaaf te maken. Zij streven ernaar om de valse sabbat te verheffen, en door mensen vast te ketenen aan dwalingen, door de duisternis dat over de aarde is te verergeren, en de grote duisternis die over de mensen hangt . In een tijd zoals deze, zullen degene die de waarheid kennen inactief blijven, en het toelaten dat de duistere krachten zullen overwinnen? Zullen niet degene die de waarheid kennen klaarwakker zijn, en werken met een energie consistent met het geloof wat zij belijden? Zullen degene die de waarheid begrijpen niet elk offer maken om zielen voor Christus te winnen, om trouw te laten zien aan de wet van God? De dag is bijna voorbij, de nacht nadert, en het is van belang om te werken wanneer het nog dag is; want de nacht komt, waarin geen enkel mens nog werk kan verrichten. In een tijd zoals deze moeten we dit doel voor ogen hebben, het gebruiken van elk middel dat God heeft gegeven, waardoor de waarheid gepland kan worden in de harten van de mens. Het was voor dit doel waarom het woord van God naar de wereld is gezonden, zodat het het leven kan leiden, en het karakter kan transformeren. Het is de plicht van elke Christen om te streven om zijn uiterste best te doen om het kennis van de waarheid te verspreiden. Christus heeft Zijn discipelen de opdracht gegeven om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen aan alle natiën. —*Fundamentals of Christian Education*, p. 201.

Herinner u dat geen enkel mens in staat is om weerstand te bieden aan de sluwe vijand. Schuil bij God, en wees zeker dat de Heilige geest bij u is. U kunt alleen de vijand verslaan als de Heer u voorgaat. Wanneer we staan op de grote dag van de Heer, met Christus als onze toevlucht, onze hoge toren, we moeten alle jaloersheid wegdoen, alle strijd voor heerschappij. We moeten alle wortels van onheiligheid vernietigen, zodat ze niet weer opgroeien in ons leven. We moeten ons ten volle plaatsen aan de kant van de Heer...

Zoek gerechtigheid, en sta onder het brede schild van Almachtigheid. Dit is uw enige veiligheid. God roept u om naar Hem te zoeken met nederigheid van hart. Lees Daniëls gebed, en bekijk of uw ervaring de beproeving van het vuur zal doorstaan. God zal degene rijkelijk zegenen die zichzelf vernederen voor Hem...

We moeten niet toelaten dat we bang worden gemaakt door diegene die niet begrijpen wat het betekent om te wandelen met God... We mogen niet toelaten dat we in twisten terechtkomen. We moeten woorden spreken die zorgen voor vrede, genade en waarheid. We moeten ons hart ijverig onderzoeken, onszelf vernederen voor God. We moeten onze broeders respecteren, waar we moeten hen niet plaatsen waar God hoort te zijn, want ze zijn slechts mens. —*This Day With God*, p. 258.

Vrijdag 22 december: Voor verdere bestudering

Lift Him Up, "Created Anew," p. 58;

Our High Calling, "The Beauty of Christlikeness," p. 274.

13. Leven als een christen

Sabbatmiddag 23 december

Zij die Gods Woord bestuderen met een geest, die voor de verlichting van de Heilige Geest openstaat, zullen niet in het duister blijven wat betreft de betekenis van dat Woord. "Indien iemand diens wil doen wil", zei Christus, "zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek." (Joh.7:17) Allen die tot Christus komen voor een beter begrip van de waarheid zullen dit ontvangen. Hij zal voor hen de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen ontsluiten en deze verborgenheden zullen worden begrepen door hen, die de waarheid willen kennen. Een hemels licht zal de tempel van het hart beschijnen en zal aan anderen geopenbaard worden als het heldere schijnsel van een lamp op een duister pad.—*Lessen uit het leven van alledag*, p. 7-8.

Men kan het Woord van God niet ongestraft met voeten treden. De betekenis van deze vreselijke uitspraak wordt gegeven in het laatste hoofdstuk van de Openbaring: „Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in het boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van dit boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn" (Openbaring 22:18,19).

God heeft deze woorden uitgesproken om de mensen te waarschuwen dat zij niet de minste verandering mogen aanbrengen in hetgeen God geopenbaard of bevolen heeft. Deze plechtige waarschuwingen gelden voor allen die de mensen door hun invloed ertoe aanzetten Gods wet gering te schatten. Zij die verklaren dat het niets uitmaakt of wij Gods wet al dan niet gehoorzamen, zouden bij het horen van deze woorden moeten vrezen en beven. Iedereen die zijn eigen opvattingen boven Gods openbaring stelt, iedereen die de duidelijke betekenis van de Schrift verandert en aan zijn eigen smaak aanpast of versoepelt ten einde in harmonie te zijn met de wereld, neemt een vreselijke verantwoordelijkheid op zich. Het geschreven woord, de wet van God, zal de maatstaf zijn voor het karakter van alle mensen en zal allen veroordelen die bij deze onfeilbare toets gewogen, maar te licht bevonden worden.—*De Grote Strijd*, p. 173-174.

God roept mannen—mensen die voor Hem trouw zullen zijn. In de kerken moeten hervormingen worden teweeggebracht. Er is nu een grote noodzaak voor het herstellen van een ouderwets ontzag voor de tien geboden in de harten van mannen en vrouwen. Door

gehoorzaamheid aan deze geboden dient de mensheid geheiligd te worden, zodat de resultaten van skepticisme niet zullen worden versterkt, maar zodat het fundament van ons geloof zichtbaar gemaakt zal worden en alle voorschriften van Gods wet zullen worden uitgevoerd. Onze individuele verantwoordelijkheid moet wakkergeschut worden. Mannen moeten beseffen dat hun werkwijze rechtvaardig, puur en trouw moet zijn om door God ook als ware mannen gezien te worden. . . .

Liefde voor Jezus Christus leidt ons tot het gehoorzamen van Gods geboden, die een lamp voor onze voet zijn en een licht op ons pad, ons zeker stellend van de verlichtende, reinigende, zalige aanwezigheid van zowel de Vader als de Zoon.—*Sons and Daughters of God*, p. 194.

Zondag 24 december: Zwak geloof

Het is zeer gevoelig om met het verstand van mensen om te gaan. Je kunt stug blijven en nooit, nooit harten weten te verzachten; of je kunt dicht tot de gekwelde ziel naderen en met een hart vol liefde hem weg leiden van het slagterrein van de vijand, hem daar niet naartoe leiden en achterlaten om ten prooi te vallen aan Satans verleidingen.

We kunnen het ons niet veroorloven om op welke manier dan ook een belemmering voor anderen te zijn. Een ieder heeft zijn eigen verzoeken en beproevingen, en we moeten een positie innemen waarin we de verzochte kunnen helpen en versterken. We dienen hen die zwak zijn in het geloof te bemoedigen en hen, waar mogelijk, op te heffen. Door over de beloften van God te spreken, zullen we soms depressie weg kunnen nemen bij hen die zich in beproevingen en moeilijkheden bevinden.—*Mind, Character, and Personality*, vol. 2, p. 435.

Zo listig zijn de plannen van de vijand, zo misleidend de moeilijkheden die hij veroorzaakt, dat zij die zwak in het geloof staan zijn misleidingen niet kunnen herkennen. Zij vallen in de valstrik die Satan heeft voorbereid, die door menselijke instrumenten werkt om waar mogelijk zelfs de uitverkorenen te misleiden. Alleen zij die nauw verbonden zijn met God zullen in staat zijn om de onwaarheden, de samenzweringen van de vijand te herkennen. . . .

Denk aan de heerlijkheid die de overwinnaars te wachten staat! Zij zullen het gezicht zien van Hem in wiens aanwezigheid volheid van vreugde is en aan wiens rechterhand voor altijd genoegens zullen zijn.

Laten we God toestaan ons verstand te beheersen. Laten we niets zeggen of doen dat een medemens van het rechte pad zal afleiden.—*This Day With God*, p. 96.

God wil niet dat wij onszelf op de rechterstoel plaatsen en elkaar oordelen. . . . Wanneer we fouten in anderen zien, laten we dan bedenken dat wij wellicht ernstigere fouten hebben voor God dan de fout die we in onze broeder veroordelen. In plaats van het openbaar maken van zijn gebreken, vraag God hem te zegenen en hem te helpen zijn fout te overwinnen. Christus zal deze geest en daad goedkeuren, en zal de weg voor u openen om een woord van wijsheid te spreken dat kracht en hulp zal verschaffen aan hem die zwak is in het geloof. .

Elk hart heeft zijn eigen verdriet en teleurstellingen, en we moeten proberen elkaars lasten te verlichten door de liefde van Jezus te vertonen aan degenen om ons heen. Als wij over de hemel en hemelse dingen spreken, zullen wij het kwaadspreken spoedig niet meer aantrekkelijk vinden. . . .

In plaats van fouten te zoeken in anderen, laten we kritisch tegenover onszelf zijn. De vraag die een ieder van ons zichzelf zou moeten stellen is: Verkeert mijn hart in goede staat voor God? Zal deze werkwijze mijn Vader in de hemel eer toebrengen? Als u een verkeerde geest gekoesterd hebt, laat deze dan uit uw ziel verbannen worden. Het is uw plicht om al wat een verontreinigende natuur heeft uit uw hart te verdelen. . . . Laat Jezus in de ziel verankerd zijn.—*That I May Know Him*, p. 187.

Maandag 25 december: Voor de Rechterstoel

Wanneer u het aan u toevertrouwde werk doet, zonder geschil of kritiek jegens anderen, zal het vergezeld gaan met een vrijheid, een licht en een kracht die karakter en invloed zullen geven aan de instellingen en ondernemingen waarmee u verbonden bent.

Onthoud dat u nooit in het voordeel bent wanneer u verward bent en belast met het rechtzetten van elke ziel die in uw nabijheid komt. Als u voor de verleiding bezwijkt anderen te bekritisieren, hun fouten naar voren te brengen en hun werk af te breken, kunt u er zeker van zijn dat u zult falen in het goed en nobel uitvoeren van uw eigen deel. . . .

Christus vernederde Zichzelf om aan het hoofd van de mensheid te staan, om de verleidingen en moeilijkheden van de mensheid te ondergaan. Hij weet wat de mensheid door de gevallen vijand te wachten staat, zodat Hij weet hoe de verzochten bij te staan.

En Christus is tot onze rechter gemaakt. De Vader is niet de rechter. De engelen ook niet. Hij die mens geworden is en in deze wereld een volmaakt leven geleefd heeft, zal ons oordelen. Hij alleen kan onze rechter zijn. . . Niemand van u is aangesteld tot rechter over anderen. Het is alles wat u kunt doen om uzelf onder controle te houden.—*My Life Today*, p. 335.

Mijn broeders en zusters, zult u in gedachten houden dat in het omgaan met Gods erfgoed u niet uw natuurlijke eigenschappen dient uit te dragen? Het volk van God is het gekochte eigendom van Christus, en wat een prijs heeft Hij voor hen betaald! Zal iemand van ons de vijand van God en mens ondersteunen door zielen te ontmoedigen en vernietigen? Wat zal onze vergelding zijn als we dit soort werk doen? Ieder van ons dient in onze gesprekken alles wat wreed en streng is uit te roeien. We moeten ons niet bezighouden met het veroordelen van anderen, en als we één met Christus zijn zullen we dit niet doen. In de omgang met onze medemens dienen we Christus te vertegenwoordigen. We dienen medewerkers van God te zijn in het helpen van de verzochten. We dienen zielen niet te bemoedigen om zaadjes van twijfel te zaaien; want die zullen een noodlottige oogst voortbrengen. We dienen van Christus te leren, Zijn methodes toe te passen, Zijn geest te laten zien. Ons wordt op het hart gedrukt: “Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was.” We moeten onszelf aanmoedigen het woord van God te geloven, welke zo wonderbaarlijk en glorieus wordt vervuld. Als wij de volle verzekering van het geloof hebben, zullen we ons niet bezighouden met het twijfelen aan onze broeders en zusters.—*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p. 225.

De grote dag van de Heer is nabij. Wanneer Christus verschijnt in de wolken des hemels, zullen zij die Hem niet met heel hun hart gezocht hebben, zij die zichzelf hebben toegestaan misleid te worden, voorzeker vergaan. Onze enige zekerheid wordt gevonden in berouw en bekering en het uitroeien van zonden. Zij die de Heer nu ernstig zoeken, hun harten voor Hem vernederen en hun zonden opgeven, zullen door de heiligmaking van de waarheid geschikt gemaakt worden om zich te verenigen met de leden van de koninklijke familie en zullen de Koning in Zijn schoonheid zien.—*This Day With God*, p. 248.

Dinsdag 26 december: Geen aanstoot

Zij die belijden Christen te zijn, maar Christus niet in Zijn voetstappen volgen, maken Zijn woorden krachteloos en vertroebelen het verlossingsplan. In geest en houding zeggen zij eigenlijk: “Jezus, in Uw tijd begreep U niet zo goed als wij in onze tijd, dat de mens God én mammon kan dienen.” Deze gelovigen beweren, dat zij de wet van God houden, maar zij houden haar niet. O, wat zou er van de maatstaven voor ware menselijkheid terecht zijn gekomen, als die aan de handen van mensen was overgelaten! God heeft Zijn eigen maatstaf hooggehouden – de geboden van God en het geloof van Jezus; en de ervaring die volgt op

volledige overgave aan God is: gerechtigheid, vrede en vreugde in de Heilige Geest.—*Christus Weerspiegelen*, p. 51.

Let op dat u door uw voorbeeld andere zielen niet in gevaar brengt. Het is vreselijk genoeg om onze eigen ziel te verliezen, maar om een weg in te slaan die leidt tot het verlies van andere zielen is nog vreselijker. Dat onze invloed een doodsgeur zal zijn die tot de dood leidt is een vreselijke gedachte, en toch is dit mogelijk. Met wat voor ernst zullen wij dan onze gedachten, onze woorden, onze gewoonten en ons karakter bewaken. God roept op tot persoonlijke heiligheid. Slechts door het karakter van Christus te openbaren kunnen we met Hem samenwerken in het redden van zielen.—*Testimonies to Ministers and Gospel Workers*, p.158.

Het zijn moeilijkheden die ons laten zien wat we zijn. Het is de reden van verzoeking die een glimp in het ware karakter geeft en de noodzaak laat zien voor het kweken van goede eigenschappen. Vertrouwend op de zegen van God is de Christen overal veilig. In de stad zal hij niet verdorven worden. Op kantoor zal hij gekenmerkt worden door zijn gewoonte van strikte integriteit. In de winkel wordt elk deel van zijn werk trouw gedaan, alles tot eer van God. Wanneer deze werkwijze wordt gevolgd door haar individuele leden, zal een kerk succesvol zijn. Voorspoed zal nooit de kerken ten dele komen totdat de individuele leden nauw met God verbonden zijn en een onzelfzuchtige belangstelling tonen voor de redding van hun medemens. Predikanten kunnen aangename en overtuigende toespraken houden, en veel werk kan gedaan worden om op te bouwen en de kerk voorspoedig te laten zijn; maar tenzij haar individuele leden hun deel uitvoeren als dienstknechten van Jezus Christus, zal de kerk altijd in duisternis blijven en krachteloos zijn. Hoe hard en duister de wereld ook is, de invloed van een echt consistent voorbeeld zal een kracht voor het goede zijn.—*Testimonies for the Church*, vol. 4, p. 285.

Woensdag 27 december: Het houden aan dagen

God heeft in de gave van Zijn Zoon voor onze verlossing laten zien hoeveel waarde Hij hecht aan iedere menselijke ziel. En Hij geeft niemand de vrijheid om verachtelijk over een ander te spreken. We zullen fouten en zwakheden zien in de mensen om ons heen. Maar God eist iedere ziel op als Zijn eigendom. Ze zijn van Hem op grond van de schepping. En ze zijn dubbel van Hem, omdat ze gekocht zijn met het kostbare bloed van Christus. Ze zijn allemaal naar Zijn beeld geschapen. En zelfs de meest ontaarde mensen moeten met respect en tederheid worden behandeld. God houdt ons aansprakelijk voor zelfs maar een verachtelijk woord over één ziel, voor wie Christus Zijn leven heeft afgelegd.

Als wij in conflict gebracht worden met de vijanden van Christus, behoren we niets te zeggen in een geest van vergelding, of iets wat zelfs maar de schijn heeft van smadelijk beschuldigen. Hij die als spreekbuis voor God optreedt, behoort geen woorden te uiten, die zelfs de Majesteit van de hemel niet wilde gebruiken, toen Hij een woordenwisseling met de satan had. Wij moeten het oordelen en veroordelen aan God overlaten.—*Gedachten van de Berg der Zaligsprekingen*, p. 32.

De sterfelijke mens ... dient het Woord van God te nemen zoals het er staat, het te waarderen zoals het is, het in het dagelijks leven te brengen en in het karakter te weven. Alles betreffende de redding van de mens is duidelijk geopenbaard in Gods Woord, en als wij dat Woord nemen en het zo goed mogelijk proberen te begrijpen, zal God ons daarbij helpen.

Menselijk verstand zal zonder de bijzondere hulp van Gods Geest vele dingen in de Bijbel moeilijk te begrijpen vinden, omdat er gebrek is aan goddelijke verlichting. Mensen moeten niet tot Gods Woord komen om hun eigen wil en ideeën te bevestigen, maar met een zachtmoedige, nederige en heilige geest.

Probeer nooit de Schriften te onderzoeken tenzij u klaar bent om te luisteren, tenzij u klaar bent om een leerling te zijn, tenzij u klaar bent om naar het Woord van God te luisteren alsof Zijn stem direct vanuit het levende woord tot u spreekt. Laat de sterfelijke mens Gods woord nooit beoordelen of een vonnis uitspreken over hoeveel geïnspireerd is en hoeveel niet, en dat dit deel meer geïnspireerd is dan andere delen. God waarschuwt hem dat pad niet in te slaan. God heeft hem dat werk niet gegeven.—*Ellen G. White Comments, in The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 919.*

We dienen de Heer te vragen ons verstand te openen, zodat we goddelijke waarheid mogen begrijpen. Als wij ons hart voor God vernederen, als wij door de overvloedige genade die over ons is uitgestort ons hart legen van ijdelheid, trots en zelfzuchtigheid; als wij oprecht verlangen en onwankelbaar geloven, dan zullen de heldere stralen van de Zon der Gerechtigheid in ons verstand schijnen en ons verduisterd begrip verlichten.—*Fundamentals of Christian Education, p. 183.*

Donderdag 28 december: Slotopmerkingen

"Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen ten goede, tot opbouw, want ook Christus heeft Zichzelf niet behaagd." Rom. 15:2. Zoals Christus medelijden met ons had en ons hielp in onze zwakheid en zondigheid, moeten wij medelijden hebben met anderen en hen helpen. Velen zijn verlamd door twijfel, belast door zwakheden, zwak in het geloof en niet in staat het onzichtbare te bevatten; een vriend die zij daarentegen kunnen zien, die in plaats van Christus bij hen komt, kan zijn als een schakel die hun bevend geloof met God verbindt. O, dit is een gezegend werk! Laat trots en zelfzucht ons niet verhinderen het goede te doen, wat wij kunnen doen als wij in Christus' naam en met een liefhebbende, tedere geest werken....

Wij weten slechts weinig over ons eigen hart en zijn ons weinig bewust van onze eigen behoefte aan de genade van God. Daarom koesteren wij zo weinig dat lieflijke medeleven dat Jezus ons toont, en dat wij ten opzichte van elkaar moeten tonen. Wij moeten er aan denken dat onze geloofsgenoten zwakke en falende stervelingen zijn, net als wij. ... Laten arme, zwakke stervelingen beseffen hoe groot hun eigen behoefte aan medelijden en verdraagzaamheid van God en van hun geloofsgenoten is. Laten zij voorzichtig zijn hoe zij anderen beoordelen en veroordelen. Wij moeten acht slaan op de aanwijzingen van de apostel: "Helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen." Wij kunnen ook bezwijken onder verzoeken en alle verdraagzaamheid nodig hebben die wij moeten opbrengen voor de overtreder. —*Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 5, p. 163-164.*

Voor Hem die in de hemelen regeert zijn de verborgenheden van zowel verleden als toekomst tentoongespreid, en God ziet boven de ellende, de duisternis en het verval dat de zonde teweeg heeft gebracht de uitwerking van Zijn doel van liefde en zegen. Hoewel Hij omringd is door wolken en duisternis, zijn rechtvaardigheid en oordeel het fundament van Zijn troon. . . . Door het verlossingsplan wordt een hoger doel tot stand gebracht dan slechts de redding van de mens en de verlossing van de aarde. Door de openbaring van het karakter van God in Christus zou de weldadigheid van de goddelijke regering aan het universum worden laten zien, de aanklacht van Satan worden weerlegd, de natuur en het resultaat van de zonde duidelijk worden gemaakt en eeuwigheid van de wet volledig worden geopenbaard.

Dan zal de verdelgung van de zonde Gods liefde rechtvaardigen en Zijn eer vaststellen ten overstaande van een universum vol wezens die vreugde vinden in het doen van Zijn wil en in wiens hart Zijn wet staat geschreven.—*That I May Know Him, p. 366.*

Iedere stap die wij in dit leven begaan, kan ons dichter tot Jezus brengen en kan ons een diepere ervaring geven van Zijn liefde, en ons een stap dichterbij brengen tot het gezegende vredevolle thuis. Er is vrede in het geloof en blijdschap in de Heilige Geest. Geloven brengt vrede en vertrouwen in God brengt vreugde. Ik zeg: “Geloof, geloof! Mijn ziel zegt: Geloof. Rust in God. Hij is in staat te doen wat u in vertrouwen aan Hem hebt gevraagd. Hij zal u helpen meer dan overwinnaar te zijn, door Hem Die u lief heeft gehad.”—*Het geloof waardoor ik leef*, p. 115.

Vrijdag 29 december: Voor verder bestudering

Getuigenissen voor de Gemeente, vol. 5, “Eenheid en liefde in de gemeente” p. 339-340.

De weg tot gezondheid, “Het helpen van verzochten,” p. 86-87.